



Cầu nguyện cho các Kitô hữu ở Á Châu

Xin ơn cho Kitô hữu ở Á Châu

**Để các Kitô hữu ở Á Châu,
bằng chứng từ Phúc Âm ở lời nói
và việc làm, có thể cổ võ việc đối thoại, hòa bình
và hiểu biết nhau, nhất là với những tín hữu
thuộc các tôn giáo khác.**



Nguyệt San Công Giáo
Katholische on line
Monthly Catholic on line
Email: info@danchua.de

Herausgeber:

Franz Xaver e.V.
Dân Chúa Katholische on line
Pfizerstr. 5, D-70184 Stuttgart
Tel.: (0711) 23 69 093 / Fax: (0711) 23 61 320

DÂN CHÚA ÂU CHÂU

Chủ nhiệm: Lm Stephano Bùi Thượng Lưu
Phụ tá chủ nhiệm: Lm Paul Đào Văn Thạnh
Thư ký : Sr. Anne Marie Nguyễn Thị Hương
Chủ biên thần học : Lm Vincent Lê Phú Hải OMI
Chủ biên văn hóa: Sh Bonaventure Trần Công Lao

DÂN CHÚA MỸ CHÂU

PO. Box 1419, Gretna. LA 70053-1419. USA
Tel.: (504) 392-1630 / Fax: # 504-391-5440
Chủ nhiệm: Lm. Việt Châu, sss
Chủ bút: Lm. Bình Giang, sss
Thư ký: Phạm Long
Thủ quỹ: Nguyễn Vũ Thùy Linh

DÂN CHÚA ÚC CHÂU

715 Sydney Rd. Brunswick, Victoria 3056
Tel.: (03) 9386-7455 / Fax: (03) 9386-3326
Chủ nhiệm: Lm. Nguyễn Hữu Quảng SDB
Chủ bút: Rev. James Võ Thanh Xuân
Phụ tá Chủ bút: Trần Vũ Trụ
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh, FMA
Ban kỹ thuật: Hiệp Hải

MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ CỦA DÂN CHÚA

Mục đích:

Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn chỉ:

Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

1. Phát triển đời sống Đức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.
2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.
4. Cổ vũ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Đạo đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới

Trong Số Này :

- . Lá Thư Chủ Nhiệm.
- . Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân (9).
- . Một đám cưới vui vẻ đặc biệt.
- . VỢ TÔI NGƯỜI BẮC.
- . Thông điệp ngày truyền giáo thế giới 2017.
- . Myanmar chờ đợi ĐGH Phanxicô viếng thăm.
- . Cuộc viếng thăm của ĐTC là phúc lành Thiên Chúa cho Bangladesh.
- . Miến Điện không đơn giản.
- . Thượng Hội đồng vùng Liên Amazonia.
- . Hội nghị chuyên đề về Phẩm Giá Trẻ Em trong Thế Giới Kỹ Thuật Số.
- . Kinh nghiệm thiêng liêng của Jeannie Gaffigan.
- . Kỷ niệm 80 năm các tấm ảnh Lòng Chúa Thương xót đầu tiên được in.

- . Làm Sao Biết Linh Hồn Nào Đã Được Lên Thiên Đàng?
- . Chí sĩ Ngô Đình Diệm.
- . Đấng suy tàn - Lãnh đạo tan hoang.
- Thư Mục vụ HĐGM VN gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ II/2017.
- Bấy đức tính bạn nên khuyến khích con cái thực hành.
- Trang La Vang : Ký ức La Vang.
- Trang Thực hành & Y Học.
- . Câu chuyện dài về thuốc lá.
- Tấm Gương Thần.
- Xác định 23 đội tuyển tại World Cup 2018.
- Tin tức Giáo Hội hoàn vũ.
- Tin Giáo Hội VN.
- Tin Cộng Đoàn.

Lạy Chúa xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời

Quý độc giả thân mến,
Số Dân Chúa 32 lên khuôn đầu tháng 11, trùng vào tháng cầu cho các linh hồn: Hằng năm Hội Thánh Công giáo Hoàn vũ tức là Giáo Hội lễ hành dâng ngày 1 tháng 11 dương lịch để kính mừng đại lễ toàn thể Các Thánh Nam Nữ trên trời, Giáo Hội chiến thắng khải hoàn trên thiên quốc và dành riêng trọn tháng 11 dương lịch, để cầu nguyện cho Các Linh Hồn trong Luyện ngục, Giáo Hội thanh luyện.

Đây là điều mà chúng ta hằng tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: Mẫu nhiệm các thánh cùng thông công. Có nghĩa là các thành phần của Hội Thánh đang sống lễ hành Tại Thế, những linh hồn trong Luyện Ngục, và các thánh ở trên Thiên Quốc đều thông công với nhau trong lòng TIN - CÂY- MẾN vào Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã toàn thắng thần chết và sự dữ, vì “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.” (Gioan 14,6).

Với đức tin mãnh liệt vào Đấng chiến thắng sự chết là Chúa Kitô, các tín hữu trong Giáo Hội lễ hành hiệp thông cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, trong đó có Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ và thân bằng quyến thuộc bạn hữu đã qua đời: bằng cách tham dự các thánh lễ, xin lễ; bằng các ân đại xá khi viếng đất thánh và dâng những việc lành phúc.

Ngày 1 tháng 11 năm 1967, ĐTC Phaolô 6, trong Tông huấn Ân xá đã ban một đại xá với điều kiện thường lệ (xưng

tội, rước lễ, cầu theo ý ĐGH) cho những ai viếng nhà thờ vào Chúa nhật trước hoặc sau, hoặc chính lễ Các Thánh (số 67), và những ai viếng nghĩa địa trong 8 ngày đầu tháng 11 để cầu cho các linh hồn (số 13).

Công Đồng Trentô dạy rằng các linh hồn ở Luyện ngục là thành phần của Hội Thánh cần nhờ đến lời cầu nguyện và hy sinh của chúng ta, những người còn sống. Giáo lý của Hội Thánh về Luyện ngục là điều có sức yên ủi lòng ta và tỏ bày lòng thương xót vô cùng của Thiên Chúa đối với chúng ta. (Xem sách Giáo Lý Công giáo do Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô đệ nhị ban hành năm 1992 số 1030, 1031 và 1032)

Việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục là một việc thánh thiện, như Công Đồng Vaticanô II trong hiến chế Mẫu Nhiệm Giáo Hội đã viết: “Giáo Hội Lễ Hành hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu nguyện cho những người đã chết, và cầu nguyện cho họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một việc lành thánh...”

Thiên Chúa là Đấng Thánh (Tv 99,5), nên những người đến với Chúa cũng phải thánh thiện cách trọn vẹn. Những linh hồn mà chúng ta cầu



nguyện hôm nay là những người sống trong ơn nghĩa Chúa và chết trong ơn nghĩa Chúa. Nhưng vì là con người yếu đuối nên không tránh khỏi những khiếm khuyết, cho nên các ngài cần phải tẩy rửa và thanh luyện trước khi vào hưởng Tôn Nhan Chúa. Sau khi lìa khỏi xác, linh hồn không còn lập công được nữa, mà chỉ còn cách trông chờ những người trên trần gian cầu nguyện cho mà thôi.

Ngay từ những thời gian đầu, Giáo Hội đã tôn kính việc tưởng niệm các người đã qua đời, và dâng kinh lễ để cầu cho họ, nhất là dâng Thánh lễ (xem DS 856), để các linh hồn được thanh tẩy và tiến vào nơi chiêm ngưỡng Thiên Chúa. Chính nhờ các Thánh Lễ cử hành mầu nhiệm Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu và việc lành phúc đức của Giáo Hội tại thế, các linh hồn trong luyện ngục mau chóng được tinh tuyền để diện kiến Tôn Nhan (Ga 5,37). Tức là các ngài đã mặc áo cưới (Mt 22, 12) tinh tuyền như ngày mới được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy, để xứng đáng vào dự tiệc cưới Con Chiên (Kh 19,8-9).

Với Mầu nhiệm Hội Thánh Cùng Thông Công, việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục là một bổn phận của mỗi người chúng ta. Hơn nữa, đối với người Công Giáo Việt Nam nói riêng, và với người Công Giáo Á Châu nói chung còn là việc thi hành chữ “Hiếu” với ông bà tổ tiên.

Khi cả gia đình con cái cháu chắt quây quần hiệp thông cầu nguyện trong đất thánh (trong các

dịp giỗ chạp, đặc biệt trong tháng các linh hồn) bên phần mộ của Ông Bà Cha Mẹ, nhất là xin lễ cho các vị tiền nhân đời bên nội ngoại đã qua đời, là thực thi giới răn thứ tư “thảo kính cha mẹ” và là cách thức giáo dục đạo hiếu tuyệt vời, hơn bất cứ bài học nào khác mà chúng ta dạy con cái về lòng hiếu thảo.

Ngày 1.11.1963 cũng là ngày ghi dấu một khúc quanh của lịch sử Việt Nam. Trong cuộc đảo chánh lật đổ nền đệ nhất Cộng Hòa do Tổng thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo, họ đã nhẫn tâm sát hại TT Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và bào đệ của ông là cố vấn Giacôbê Ngô Đình Nhu vào ngày lễ các linh hồn mừng 02.11.1963... Biến cố đảo chính 1963 không những đã dẫn đến việc sụp đổ Miền Nam qua cuộc xâm lăng và thống nhất đất nước dưới ách thống trị của cộng sản tam vô: vô tôn giáo, vô tổ quốc, vô gia đình!... Mà còn đang đưa Tổ Quốc Việt Nam tới họa xâm lăng của Trung cộng và đang trên bờ diệt vong!

Ngày Lễ Các Linh Hồn, 2/11, nhân dịp lễ giỗ lần thứ 54 của cố tổng thống Ngô Đình Diệm, tất cả con dân đất Việt thành tâm thiện chí, cùng dâng lễ giỗ lần thứ 54 để cầu cho linh hồn Cố Tổng Thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm và linh hồn Bào đệ Giacôbê Ngô Đình Nhu, cũng tưởng nhớ cầu nguyện cho tất cả Anh Hùng Vị Quốc Vong Thân, những chiến sĩ và đồng bào đã hy sinh trong cuộc chiến, trong lao tù cộng sản hay trên bước đường đi tìm tự do, những



nhà đấu tranh đã và đang tranh đấu cho một Việt Nam Tự do, Dân Chủ và Nhân Quyền.

Trên quê hương nước Trời, xin CỤ cầu bầu cùng Thiên Chúa tình yêu cho quê hương đất nước dân tộc Việt Nam chúng ta, đang trước nguy cơ bị phân tán hủy diệt, bị ngoại bang xâm lấn chiếm hữu.“

Lm. Chủ nhiệm

Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân



Gặp gỡ IX TRONG XÃ HỘI

“Tôi muốn có một Giáo hội bị bầm dập, thương tích và vấy bẩn vì ở ngoài đường, còn hơn một Giáo hội bệnh hoạn kín cổng và an nhàn bám víu vào sự an toàn riêng của mình” (Evangelii Gaudium 49).

Mục đích

Giúp đôi bạn hiểu việc lựa chọn hôn nhân có một giá trị xã hội và đồng thời học biết quý trọng mối quan hệ xây dựng với các định chế và tổ chức xã hội hầu mở ra sống liên đới với mọi người.

Câu nguyện và lắng nghe Lời Chúa:

Lời dẫn:

Gia đình, được khai sinh với hôn nhân, là “hạt nhân tự nhiên và cơ bản của xã hội con người”. Bởi thế, xã hội và nhà nước phải bảo vệ gia đình

và tạo ra những điều kiện để gia đình có thể phát triển trọn vẹn và hoàn tất các nhiệm vụ của mình.

Đàng khác cũng vì thế, cả anh chị nữa, trong khi cố vượt qua một cái nhìn hạn hẹp xem gia đình chỉ là thế giới “riêng tư”, anh chị phải khám phá lại vai trò và nhiệm vụ xã hội của gia đình. Quả thật, ngay cả gia đình của anh chị cũng sẽ có thể và phải đóng góp cho sự phát triển xã hội, không chỉ bằng cách sống yêu thương cụ thể, cởi mở với sự sống và giáo dục con cái trong nhà, mà còn qua thực hành cởi mở tiếp đón khách lạ và sống liên đới, và cùng với các gia đình khác, gia đình anh chị hãy góp phần chủ động để có một chính sách về gia đình tốt hơn.

Lời Chúa trong Tin Mừng theo thánh Matthêu

Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han”. Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có

bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,31-40).

Tất cả: Lạy Chúa, xin cho gia đình chúng con trở nên hiếu khách và biết tiếp rước mọi người, để loan báo cho thế giới về tình phụ tử của Thiên Chúa, tình mẫu tử của Hội thánh. Xin cho chúng con biết mở lòng ra với những người nghèo khổ nhất để họ cảm nghiệm được tình thương của Ngài. Xin cho chúng con biết lưu tâm đến các đôi vợ chồng đang gặp khó khăn. Cho chúng con dẫn thân làm thay đổi hoàn cảnh xã hội bất cập qua việc làm phục vụ cho công lý và bác ái. Amen.

Câu hỏi giúp suy tư

- Theo anh chị nghĩ, gia đình và xã hội có mối tương quan như thế nào?
- Cho rằng hôn nhân là chuyện riêng tư và nghĩ rằng xã hội chỉ như là một thứ sớ dịch vụ cung ứng an sinh, có đúng hay không?
- Anh chị có biết những hậu quả dân sự của cuộc hôn nhân mà anh chị đang chuẩn bị cử hành hay không?

Suy tư

Hoàn cảnh hiện nay

Trong nền văn minh kỹ nghệ hiện nay dường như người ta không còn thấy tỏ hiện bao nhiêu ý thức về vai trò xã hội của gia đình nữa. Đàng khác, tình trạng bất ổn phổ biến với bao hình thái bệnh hoạn của các gia đình lại quay lại tác động lên xã hội. Bởi thế, đôi bạn đính hôn nghĩ về gia đình tương lai của mình thường dễ nhìn gia đình như một thực tại đóng kín và thờ ơ với mọi nhiệm vụ xã hội. Hậu quả là họ rất ít ý thức về trách nhiệm xã hội vốn cũng là đặc trưng của nhiều gia đình Kitô hữu. Đồng thời, khi nghĩ đến gia đình tương lai của mình, một số người dễ nghĩ đến nó với một thái độ tự vệ trước xã hội



và các guồng máy xã hội hiện nay.

“Ngày nay chủ nghĩa cá nhân đôi khi dẫn ta đến lối sống khép kín trong sự an toàn của một tổ ấm bé nhỏ và cảm thấy tha nhân như một phiền toái nguy hiểm. Thế nhưng, sự cô lập này không đem lại niềm an bình và hạnh phúc, mà khép kín con tim của gia đình và làm cho gia đình mất đi tầm nhìn rộng lớn của cuộc sống” (Amoris Laetitia 187)

Hôn nhân trong xã hội

Khi hai người kết hôn một thực tại mới được sinh ra: hai người không còn là hai nữa nhưng đã trở thành một xương một thịt (cf. St 2,24). Trên bình diện xã hội, thực tại mới này có một cấu hình chính xác của nó: đó là các “đôi vợ chồng”, các “cặp phối ngẫu”. Khi kết hôn dân sự, trước khi ký giấy hôn thú, đôi bạn sắp cưới cũng thường được người chủ lễ nhắc nhở về đặc tính xã hội này của chọn lựa của họ (cf. điều 1-5 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 nước CHXHCN VN). Chiều kích xã hội này của đôi hôn phối liên hệ đến toàn thể gia đình sinh ra từ cuộc hôn nhân. Thật vậy, gia đình có những mối dây liên kết sống động và hữu cơ với xã hội, bởi lẽ cũng chính hành động tạo dựng của Thiên Chúa, Đấng vốn “đã thiết lập hôn nhân như là khởi nguyên và nền tảng của xã hội loài người”, đã đóng ấn trong mỗi gia đình “sứ mạng làm tế bào đầu tiên và sống động của xã hội” (FC 42). Quả thật, gia đình sinh hạ các thành viên mới; hình thành

nên nhân cách của chúng; chuyển giao các giá trị cốt yếu của cộng đồng xã hội dân sự, như là phẩm giá của nhân vị, sự tin tưởng lẫn nhau, sử dụng tự do đúng đắn, đối thoại, tình liên đới, vâng phục quyền bính. Chính bởi là nền móng xã hội đó, mà gia đình có một nhiệm vụ xã hội tự bản sắc là độc đáo, không thể thay thế và bất khả chuyển nhượng. Như thế, “Vì bản chất và ơn gọi của nó, thay vì đóng khung trên chính mình, gia đình rộng mở đến những gia đình khác và mở ra với xã hội, và chu toàn vai trò xã hội của mình” (FC 42)

Gia đình Kitô hữu trong xã hội

Ngoài ra, đối với gia đình Kitô hữu, còn có những lý do khác để lý giải và đòi hỏi gia đình phải dẫn thân vào xã hội và cho xã hội. Lý do thứ nhất là, bí tích hôn phối, khi đảm nhận trọn vẹn thực tại nhân linh là tình yêu phu thê, làm cho các bậc vợ chồng và cha mẹ Kitô hữu có khả năng và thúc đẩy họ sống ơn gọi Kitô hữu giáo dân ở giữa đời của họ, và như thế thúc đẩy họ “tìm kiếm Nước Thiên Chúa bằng cách dẫn thân vào các việc trần thế và xếp đặt chúng theo ý Thiên Chúa” (Lumen Gentium 31). Từ tính cách trần thế đặc thù của ơn gọi Kitô hữu giáo dân đó, gia đình thấy phải đảm nhận nhiệm vụ xã hội và chính trị như một khía cạnh không thể bỏ qua của ơn gọi Kitô hữu giáo dân của mình. Một lý do khác là, gia đình Kitô hữu với tư cách là “Hội thánh tại gia” hay là “Hội thánh thu nhỏ”, được

kêu gọi, như “Hội thánh lớn”, phục vụ xã hội để giúp xã hội thể hiện chính mình như là nền văn minh tình thương.

Nội dung đặc biệt và những cách thức cơ bản của nhiệm vụ xã hội của gia đình

Người ta có thể tập hợp nhiệm vụ xã hội của gia đình lại quanh ba lãnh vực hay mức độ sau đây: phạm vi bao quanh chính đời sống gia đình; sống tình liên đới; can thiệp trong lãnh vực chính trị xã hội.

Điều đầu tiên qua đó gia đình đóng góp phần mình cho xã hội và cho sự phát triển xã hội là tình thương, được sống dưới nhãn hiệu “cho không biếu không” nghĩa là một tình yêu thương vô cầu! Tình thương ấy được học sống từ trong gia đình, thể hiện cụ thể qua lối sống biết “nhân nhục, nhân hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không khiếm nhã, quảng đại, không nóng giận, không nuôi hận thù, dung thứ, biết vui với người khác, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7; cf. AL 90-119). Đây là một tiềm lực rất to lớn của gia đình, vừa như là một lời tố giác xã hội muốn xây dựng chủ yếu (nếu không muốn nói là duy chỉ) dựa trên tương quan nhắm đến hiệu năng và thực dụng, vừa như một lực thúc đẩy nhân bản hóa và nhân vị hóa chính xã hội.

Điều đặc biệt thứ hai gia đình phục vụ cho xã hội là: sinh hạ những công dân mới. Sinh sản và giáo dục con cái, vốn là hoa quả và là dấu chỉ của tình yêu vợ chồng, là điều kiện thiết yếu và nhân tố tố độ nhất của sự tồn tại và phát triển của xã hội. Nhưng có điều còn sâu xa hơn thế nữa, việc sinh sản của con người là một cuộc sinh hạ con người, một hành vi nhân bản đích thật bởi lẽ đó là một hành động “trao hiến sự sống”. Nói cách khác, gia đình



phục vụ xã hội qua việc truyền sinh, theo nghĩa là thông truyền thực tại nhân vị sâu xa chứ không chỉ thuần túy là một sự kiện sinh học. Đây quả thực là một hành động dâng hiến, vốn là hoa quả và dấu chỉ của tình yêu liên vị (giữa người với người) và trọn vẹn của hai vợ chồng. Cũng nên quan tâm đến những khía cạnh khác của chiều kích xã hội của việc truyền sinh, chẳng hạn như



giá trị xã hội nội tại của (đạo lý của Hội thánh về) việc làm cha làm mẹ có trách nhiệm. Đây là một giá trị đã có mặt sẵn rồi từ trong nội dung của việc sinh sản có trách nhiệm. Thật vậy, sinh sản có trách nhiệm không hề được hiểu chỉ theo một chiều, theo nghĩa kiểm soát việc “sinh đẻ” (tức là chỉ nhằm hạn chế sinh sản), nhưng theo hai chiều, nghĩa là còn cởi mở đón nhận quảng đại sự sống mới. Và với quyết định này, đôi bạn còn phải biết đến các nghĩa vụ đối với xã hội. Còn về các phương thế để thực hiện việc truyền sinh có trách nhiệm, quan điểm của Hội thánh (vốn từ chối quyết liệt và coi phá thai, triệt sản, chống thụ thai là những hành vi bất hợp pháp nghiêm trọng) có một ý nghĩa xã hội rất lớn. Hội thánh chối bỏ mọi nỗ lực chống lại sự sống vì rốt cuộc đó không gì khác hơn là một cuộc tự sát tiềm ẩn của xã hội. Nếu nhìn vào con người chủ thể chịu trách nhiệm truyền sinh, ta sẽ thấy rằng Hội thánh muốn cứu lấy một lối đường đúng đắn cho các mối quan hệ trong xã hội qua việc bảo vệ quyền của đôi vợ chồng tự quyết định về số con sinh ra, chống lại mọi can thiệp phi lý.

“Mỗi đứa trẻ có quyền được hưởng tình yêu của một người mẹ và một người cha, cả hai tình yêu này đều cần thiết cho trẻ để được trưởng thành toàn diện và hài hòa. Như các Giám mục Úc châu đã khẳng định, cả hai “đóng góp, mỗi người một cách khác nhau, cho sự tăng trưởng của trẻ. Tôn trọng phẩm giá của một đứa trẻ có

nghĩa là khẳng định nhu cầu và quyền tự nhiên của nó là có một người mẹ và một người cha”[1]. Vấn đề không chỉ là tình yêu của người cha và của người mẹ xét cách riêng rẽ, mà còn là tình yêu của họ dành cho nhau, vốn được coi như nguồn mạch của chính sự hiện hữu, như tổ ấm tiếp nhận và như nền tảng của gia đình” (AL 172).

Một điều đặc biệt thứ ba của chiều kích xã hội của gia đình liên hệ đến giáo dục. Mọi nền giáo dục, quả thực, bởi bản tính của nó, đều có mục đích hàng đầu là làm tăng trưởng tự do và trách nhiệm. Đó là những tiền đề thiết yếu để con người có thể đảm nhận các nhiệm vụ của mình trong xã hội. Hơn nữa, giáo dục có nghĩa là thông truyền một số các giá trị cơ bản như tự do thực sự trước các sức mạnh của cải vật chất, sự kính trọng tha nhân, nhạy cảm với công lý, thái độ tiếp đón chân thành, tinh thần đối thoại, sẵn sàng phục vụ quảng đại vô vị lợi, sự liên đới sâu xa với người nghèo khổ... Chỉ những giá trị này mới có thể làm tăng trưởng những con người đích thực, công chính tạo nên kho tàng quý giá nhất và là bảo đảm đích thật nhất cho mọi xã hội.

Kế đến, việc gia đình phục vụ cho xã hội còn vượt quá những công trình nội bộ gia đình và thực thi qua những liên đới cụ thể. Những sự liên đới này diễn đạt qua những cách thức và nhiều hình thức phục vụ khác nhau của gia đình cho các gia đình khác, bắt đầu từ những gì trong đời thường nhất và bình thường nhất hằng

ngày, ở những việc làm nhỏ bé và khiêm tốn hàng ngày “đặc biệt ưu tiên cho người nghèo, trẻ em mồ côi, những người khuyết tật, những người bệnh hoạn, người già yếu, những người đang sầu buồn đau khổ, những người đang sống trong hoài nghi, trong cô đơn hay bị bỏ rơi và những người nghiện ngập hoặc không có gia đình”.

Một lãnh vực cuối cùng trong đó gia đình được mời gọi thực thi trách nhiệm là dẫn thân trực tiếp vào các việc xã hội và chính trị. Giáo huấn của Thánh Gioan Phaolô II nói rõ: “Vai trò xã hội của gia đình còn được mời gọi diễn tả dưới hình thức, can thiệp chính trị: chính các gia đình là những kẻ đầu tiên phải làm sao để các luật lệ và cơ chế của nhà nước không những đừng làm tổn thương các quyền lợi và bổn phận của gia đình, nhưng còn nâng đỡ và bảo vệ chúng một cách tích cực. Về điểm này, gia đình cần có một ý thức càng lúc càng mạnh mẽ rằng, mình là những người đi đầu của điều gọi là “chính sách gia đình”, và mình phải lãnh lấy trách nhiệm biến đổi xã hội; nếu không chính gia đình sẽ là nạn nhân đầu tiên của những điều xấu vì đã thụ động và lãnh đạm đứng nhìn” (FC 44)

Cũng cần nhắc đến tầm quan trọng của các hiệp hội hay phong trào gia đình trong vai trò xã hội của gia đình:

“Vai trò của những hiệp hội này là làm dấy lên nơi các tín hữu một ý thức bén nhạy về sự liên đới, là tạo điều kiện thuận lợi cho một nếp sống được gọi hứng do Tin Mừng và do đức tin của Hội Thánh, là đào tạo cho lương tâm của mọi người biết theo giá trị Kitô giáo chứ không theo các tiêu chuẩn của ý kiến đám đông, là khuyến khích các công cuộc bác ái đang hướng về việc giúp đỡ lẫn nhau hay hướng về người khác với một tinh thần cởi mở có sức làm cho các gia đình Kitô hữu trở thành thật sự là nguồn sáng đích

thực và là men lành mạnh cho các gia đình khác” (FC 72).

Thảo luận theo nhóm:

- Phản ứng tức thời của chúng ta như thế nào trước điều được nghe?

- Đây là những đóng góp cụ thể và hữu hiệu mà một gia đình có thể mang lại trong lãnh vực xã hội và chính trị?

- Chỗ nào trong đời sống gia đình có thể góp phần sống tình liên đới với người khác?

- Anh chị có ý kiến gì về việc nhận con nuôi hay nhận ủy thác nuôi con trẻ?

[1] HDGM Úc Châu Thư mục vụ Don't Mess with Marriage (24.11.2015), 11.

Văn phòng HDGMVN



Một đám cưới vui vẻ đặc biệt

Tuần trước tôi cử hành một lễ đám cưới. Tất cả các đám cưới đều đặc biệt, nhưng đám cưới này có nét đặc biệt riêng. Tại sao?

Cô dâu trẻ hôm đó rạng rỡ và tràn đầy sức sống một cách lạ thường, đó là người đã chiến thắng căn bệnh ung thư. Năm năm trước đây, trong cột báo này, tôi có kể sơ sơ câu chuyện của cô. Tôi xin phép kể lại câu chuyện này, cập nhật thời gian hơn một chút:

Trong hai mươi lăm năm liên tiếp, hè nào tôi cũng đến dạy một khóa hè ở đại học Seattle. Trong suốt các mùa hè này, tôi có thói quen, gần như thông lệ, là đi một chuyến phà ngắn từ Seattle đến đảo Bainridge để nghỉ ngày Quốc Khánh 4 tháng 7 với gia đình một người bạn. Gia đình này có nhiều tập tục riêng, một trong các tập tục này là ngắm đoàn diễu hành mừng lễ Quốc Khánh đi qua bãi cỏ phía trước nhà người hàng xóm của họ.

Mười năm về trước, lúc ngồi trên bãi cỏ này để đợi đoàn diễu hành đi qua, tôi được gia đình giới thiệu cô gái nhỏ nhất nhà. Em đang học lớp 12 và là thành viên đội bóng rổ giành chức vô địch toàn liên bang của trường, nhưng em lại đang mắc bệnh ung thư và phải dùng hóa trị để chống chọi với bệnh tật. Mười tám tuổi, cân nặng chưa đầy 36 kilô, mùa hè nắng ấm mà em ngồi yên lặng, buồn bã, quán mình trong chăn trong khi bạn bè em khỏe mạnh, tràn đầy sức sống uống bia và vui chơi. Sức khỏe em không được tốt. Chẩn đoán về lâu dài không chắc chắn, ít nhất, cơ thể và tinh thần của em cho thấy như vậy dù bạn bè và người thân không tin. Em được



mọi người chung quanh quan tâm, yêu thương lo lắng. Em bệnh, nhưng em được yêu thương.

Tôi biết em hôm đó và những năm tháng sau này tôi còn biết nhiều hơn. Gia đình và mọi người cầu nguyện nhiều cho em, cầu xin em được lành. Cuối cùng, lời cầu nguyện và thuốc men chữa trị đã có tác động. Em bám lấy hy vọng nhỏ nhoi nhất, dần dần hồi phục và mấy tháng sau đó, em có sức khỏe lại, đời sống trở lại bình thường, ngoại trừ một điều không bao giờ giống như trước, đó là em nhìn cái chết với vẻ mặt “bình thường.”

Khi lắp ráp lại từng mảnh cuộc sống ban đầu, em nhận ra có những thứ đã trở lại như cũ, nhưng cũng có những thứ đã khác trước rất rất nhiều. Qua trải nghiệm thức tỉnh này, cuộc sống bình thường không còn là một cái gì là hiển nhiên nữa, có một niềm vui sâu đậm trong tất cả mọi chuyện bình thường, có một chân trời, một khôn ngoan, một trưởng thành, một thành quả mới mà trước đây chưa có. Thiên Chúa viết đường thẳng bằng những nét cong cong và đôi khi căn bệnh ung thư dù rất khủng khiếp, lại mang đến nhiều điều kỳ diệu hơn là nó lấy mất đi.

Sức khỏe mới của em không chỉ là sức khỏe thể chất. Đó là sức khỏe tâm hồn, một tinh thần vững mạnh, có chiều sâu, có khôn ngoan. Trong

một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi nếu được chọn, em sẽ mong mình không bị bệnh và có cuộc sống như lúc đầu không, em trả lời: “Không, em không chọn như vậy, qua bệnh tật, em học được yêu thương.” Yêu thương trải nghiệm khi bị bệnh dạy cho em biết có những bị kịch còn nặng hơn bi kịch mang bệnh ung thư.

Văn sĩ John Powell có viết một cuốn sách nhỏ đáng chú ý, cuốn Yêu Thương Không Điều Kiện, kể về anh Tommy, sinh viên của ông đã chết vì ung thư ở tuổi hai mươi bốn. Không lâu trước khi chết, Tommy đến gặp và cảm ơn Powell đã giúp anh có được một am hiểu nội tâm sâu sắc mà anh rút ra được từ lớp học của ông. Powell đã giảng trong lớp học: Chỉ có hai bi kịch tiềm ẩn trong cuộc sống, chết trẻ không phải là một



trong hai bi kịch này. Bi kịch thứ nhất là chết và không yêu thương; bi kịch thứ hai là chết và không bày tỏ yêu thương với người chung quanh.

Các bác sĩ nghiên cứu về não bộ con người cho biết chúng ta chỉ mới sử dụng 10% năng lực não bộ của mình mà thôi. Hầu hết các tế bào não không bao giờ được kích hoạt, vì chúng ta không cần chúng (chúng giành cho khôn ngoan hơn là gây lợi) và vì chúng ta không biết cách tiếp cận chúng. Cũng các bác sĩ này cho biết, một cách nghịch lý, có hai điều giúp chúng ta tiếp cận chúng: trải nghiệm yêu thương và trải nghiệm bi kịch. Tình yêu sâu đậm và đau đớn sâu đậm đều làm cho tâm hồn sâu sắc một cách mà không điều gì khác có thể làm được. Điều đó giải thích tại sao thánh Têrêsa Hải Đồng là bác sĩ tâm hồn ở tuổi 24. Nó cũng giải thích sự khôn ngoan của người đàn bà trẻ sống với các thử thách nhẹ nhàng với bạn bè và tỏa rạng với thế giới chung quanh cô ngày hôm nay.

Cách đây mười năm, khối u não đã lấy đi tuổi trẻ và ước mơ của một cô gái trẻ. Khi đó là nỗi đau, thất vọng, xuống tinh thần, cay đắng, mất hy vọng. Ai cũng có vẻ như may mắn hơn cô. Chỉ lúc đó thôi. Hôm nay, cô gái trẻ ấy là giáo viên ngoại hạng về giáo dục đặc biệt, cô Katie Chamberlin-Malloy, đang đi hưởng tuần trăng mật. Cô hạnh phúc, thông minh, lên kế hoạch cuộc sống, sau khi đã học những gì đa số chúng ta sẽ học khi gần chết, ấy là, cuộc sống bình

thường sẽ tốt hơn trong một chân trời rộng lớn hơn, rằng cuộc sống sâu đậm và hân hoan hơn khi chúng ta không cho nó là điều hiển nhiên, và rằng yêu thương còn quan trọng hơn sức khỏe và sự sống - và rằng tất các câu chuyện cổ tích thần tiên đều kết thúc bằng một đám cưới.

Ronald Rolheiser omi

J.B. Thái Hòa dịch

ĐỂ YÊU VỢ HƠN

vuisongtrendoi@gmail.com Mời quý vị thưởng thức văn chương nhẹ nhàng nhí nhảnh của Hoàng Ngự Túu để rồi say tụy lúy... VỢ TÔI NGƯỜI BẮC Hoàng Ngự Túu Trước hết xin để lời cảm ơn người vợ trẻ và ngoan của tôi. Nàng không những là người Bắc mà còn là bắc rất phát xuất từ Bắc Ninh. Nàng không mang tiếng sư tử Hà Đông, cũng không võ nghệ cao cường như gái Bình Định “vác roi dạy chồng”, ...

VỢ TÔI NGƯỜI BẮC

Trước hết xin để lời cảm ơn người vợ trẻ và ngoan của tôi. Nàng không những là người Bắc mà còn là bắc rất phát xuất từ Bắc Ninh.

Nàng không mang tiếng sư tử Hà Đông, cũng không võ nghệ cao cường như gái Bình Định “vác roi dạy chồng”, hoặc lãng mạn, tình tứ như các cô xứ Huế đất thần kinh, nhưng trong nàng mỗi thứ cũng có một chút. Có nghĩa là khi nàng “nổi cơn tam bành lên” thì nhìn nàng thấp thoáng có dáng dấp một nữ lưu nhưng lại võ công thâm hậu. Nàng nhẹ nhàng, uyển chuyển với những nhanh vuốt của một con mèo chứ không phải là sư tử. Kết hợp hòa điệu giữa cái tình tứ, lãng mạn của đất thần kinh và với vẻ quyến rũ của điệu hò quan họ. Tóm lại, nàng phản ánh rõ ràng cái quan niệm về tâm lý phụ nữ coi đàn bà là một huyền nhiệm (myth). Yêu thì yêu hết mình. Khi bóng bẩy, khi nhẹ nhàng thì hết như áng mây thu lãng đãng trên nền trời xanh trong. Nói năng nhỏ nhẹ, ý tứ và rất ngọt ngào. Nhưng nếu không vừa ý thì lập tức trời gầm, núi lở và vũ trụ quay cuồng.

Con gái Bắc Ninh với giọng hò quan họ, với “đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan tiền” đã làm điều đúng cả các bậc quân vương như nàng Ý Lan chẳng hạn, thì Hoàng Lan của tôi có làm con tim tôi say đắm cũng là lẽ thường tình.

Chuyện tình của chúng tôi, trai Ninh Bình, gái Bắc Ninh không bắt đầu như bậc quân vương nhà Lý nhìn say đắm nàng kiều Bắc Ninh ẩn mình



bên gốc lan, nhưng bắt đầu từ một bữa ăn trưa ở sở làm. Hôm đó nhân dịp có một cô mới vào làm, bọn con trai muốn “thả thính” nên đã rủ nhau cả đám đi ăn trưa. Mấy thằng ranh mãnh lừa tôi ngồi gần bà xã tương lai của tôi, rồi một thằng lên tiếng: “Hoàng Túu và Hoàng Lan, anh chọn Hoàng nào?” Cảm đám hô to “Hoàng Lan”. Tôi còn đang ngờ ngác chưa biết phản ứng ra sao, thì một thằng khác xen vào, tụi tao chọn dùm mày đấy, Hoàng Lan và Hoàng Túu nghe đẹp, thơ và mơ!

Sau bữa ăn trưa ấy, tôi thấy Hoàng Lan như im lặng nhiều hơn. Tội nghiệp cô nàng, vừa mới

vào làm chưa đầy ít bữa đã bị bọn đầu trâu mặt ngựa phá. Muốn ăn lại bày trò gấp bỏ cho người. Nhưng rồi bỗng nhiên vài tuần sau đó, cũng vào bữa ăn trưa, tôi thấy nàng đến gần tôi hỏi:

- Anh Tữu khỏe không? Sao anh ít nói thế? Có gì Lan làm anh buồn không?

Được lời như mở tấm lòng, tôi thành thật trả lời:

- Có gì đâu mà nói. Anh xin lỗi bữa ăn lần trước nhá. Tội bạn anh nó vậy đó.

Thế rồi chỉ có vậy, tình cảm chúng tôi trở nên bén chấy lúc nào không biết, cho đến một hôm, nàng hỏi tôi:

- Cuối tuần này anh có mục gì vui không?

- Không! Thì cũng ở nhà thôi. Hoàng Lan có gì đặc biệt không?

- Không!

- Vậy nếu không ngại, ghé qua nhà anh chơi. Me anh nấu phở ngon tuyệt, em sẽ có dịp thưởng thức tài nghệ nấu phở của me anh.

Nói xong câu đó tôi cũng không nghĩ là nàng nhận lời, và tôi cũng chẳng biết mình đã nói gì, tại sao lại nói như vậy. May mắn quá, nàng nhận lời, và thứ Bảy hôm ấy, tôi giới thiệu nàng với thầy me tôi. Và chúng tôi đã có những giờ phút thật dễ thương. Trước khi tiễn nàng ra về, vừa bước ra khỏi cửa, tôi đã nghe tiếng của me tôi nói với thầy tôi:

- Thầy nó có thấy gì không? Thằng “Cu Đen” nhà mình xem ra có phúc quen được cô bạn xinh lại ngoan. Gái Bắc Ninh nữa.

Nghe hai chữ “Cu Đen” tôi giật mình cái thót. Tai tôi lùng bùng, nóng ran. Chắc lúc đó mặt tôi cũng đỏ lấm, vì xấu hổ sợ nàng nghe được cái tên cúng cơm của mình. Suốt cuối tuần ấy, tôi ngày ngày cầu xin để mong rằng nàng không nghe, hoặc có nghe thì cũng quên mà đừng cười tôi. Ai dè, Thứ Hai hôm sau vừa vào đến sở, gặp mặt nàng liền hỏi tôi:

- Nghe me anh gọi anh là “Cu Đen” dễ thương quá.

Chúa ơi, nghe đến đây, tôi muốn độn thổ để tôi khỏi phải đứng trước mặt nàng với cái tên cu đen. Nào ngờ, nàng lại dí dỏm hỏi:

- Anh có thể cho Hoàng Lan biết tại sao thầy me anh gọi anh là “Cu Đen” không?

Chuyện đã đến nước này, tôi chỉ còn cách là phải thành thật với nàng:

- Khi còn bé, anh hay chạy chơi ngoài đường, bị cháy nắng và người đen như cục than. Một hôm thầy anh nói với me anh: “Me mà coi, tôi đã đặt cho nó cái tên Hoàng Ngự Tữu đẹp như thế mà nó không biết giữ, ngày ngày chạy chơi ngoài đường đen đũi như thằng mọi. Thôi từ hôm nay gọi nó là thằng “cu đen” đi. Và từ đó, cái tên cu đen đã trở thành tên cúng cơm mà người nhà vẫn thường gọi anh.

Nói xong, tôi hỏi lại nàng:

- Sao em lại muốn biết điều đó?

Và nàng đã e thẹn trả lời tôi:

- Em “thít” cái tên đó.

Nghe xong hai chữ “em thít” tôi cũng chả hiểu gì, chỉ thấy nàng nhìn tôi cách bí hiểm bằng cặp mắt hơi có vẻ tình tứ và với nụ cười mỉm chi. Chiều hôm ấy về nhà, tôi đã hỏi me tôi là cô bạn hôm đến nhà chơi, cô ấy nói cô ấy “thít” tên cúng cơm của con. Vậy “thít” là cái gì? Vừa nghe xong, me tôi cười ngặt nghẽo trả lời:

- Me không hiểu sao con bé đó lại thương





mày được, vừa nhát gái vừa thật thà như vậy mà có người thương cũng lạ thật. Nói rồi mẹ tôi cắt nghĩa cho tôi nghe: “Thít”, tức là tiếng người Bắc nói chại tiếng “thích” là yêu đấy. Như vậy cũng có nghĩa là con bé đó nó thương hay là yêu mày. Gái Bắc Ninh mà, lần đầu gặp mày nên không muốn nói thẳng ra là yêu mày. Sao mà ngốc thế!

À thì ra là thế. Và điều này cũng vẫn thường lặp lại sau này mỗi lần nàng nựng tôi bằng cách véo nhẹ vào má tôi và nói: “Em thít cu đen của em”.

Nhưng tình nào không cay đắng! Lời nào không gian dối đâu em! Thít là thít nhưng khi không

thít thì đất trời, tinh tú cũng quay cuồng. Như đã nói, nơi nàng hội tụ cả những máu vuốt của sư tử Hà Đông, võ công Bình Định, lãng mạn của sông Hương núi Ngự, và vẻ quyến rũ của miền đất Quan Họ thì dù muốn hay không muốn Hoàng Ngự Tửu tôi cũng không thể nào chạy khỏi nàng, mà chỉ còn tận hưởng cái thú đau thương do tình yêu của nàng ban phát.

Và mãi tôi vẫn yêu và thương Hoàng Lan của mình. Bỗng một điệu hò Quan Họ Bắc Ninh nào đó đang theo gió thu sang thổi về vùng ký ức tình yêu:

*Ai xui quan họ trao tình
 Để câu hát cũ...cột mình như chơi
 Lóng lánh là lóng lánh ơi
 Đừng lúng liếng mãi để tôi đắm đờ
 Đờ tôi là chiếc đờ thơ
 Em ngồi tựa mạn sang đờ tôi đưa
 Tôi đưa em bước vào chùa
 Tôi cùng em khấn giữa mùa đầy trăng
 Long đong giữa tối đêm rằm
 Trèo lên quan dốc mà thăm trăng ngà
 Cuội ngồi dưới gốc cây đa
 Ai lý ...ai ơi...la đà trúc xinh
 Trúc xinh trúc đứng một mình
 Em xinh em đứngtang tình...tôi thương
 Mai về người có vấn vương
 Bài ca già bạn đêm trường trao nhau
 Trầu về có nhớ quả cau
 Người ca có nhớ những câu người đàn
 Ngày mai đến hẹn có sang
 Liền anh liền chị quá giang đờ nào?
 Em về tôi hát bài chào
 Người ơi người ở...đừng bao giờ rời.
 (Ai Xui Quan Họ - Diệp Minh Tuyên)
 DMT - 9/11/1996.*

Hoàng Ngự Tử

Thông điệp

ngày truyền giáo thế giới 2017

**Ngày Truyền giáo Thế giới sẽ được tổ chức
tại tất cả các giáo xứ trên thế giới
vào Chúa nhật 22 tháng Mười**

“Sứ mạng ở trung tâm của đức tin Kitô giáo”

Anh chị em thân mến,
Năm nay, trong Ngày Truyền giáo Thế giới một lần nữa qui tụ chúng ta xung quanh con người của Chúa Giêsu, “người loan báo đầu tiên và vĩ đại nhất” (Phaolô VI, *Evangelii Nuntiandi*, 7), người liên tục gửi chúng ta đến để loan báo Tin Mừng về tình yêu của Chúa Cha trong quyền

năng của Chúa Thánh Thần. Ngày này mời gọi chúng ta suy ngẫm lại về sứ mạng trung tâm của đức tin Kitô giáo. Bởi bản chất của Giáo Hội là truyền giáo; Ngược lại, Giáo hội sẽ không còn là Giáo Hội của Chúa Kitô nữa, nhưng chỉ là một nhóm trong số nhiều người khác sẽ kết thúc và biến mất sớm khi chỉ phục vụ cho mục đích riêng của họ. Vì vậy, điều quan trọng đặt ra cho bản thân chúng ta là những câu hỏi cụ thể về căn tính Kitô hữu và trách nhiệm của chúng ta với tư cách là những người tin giữa một thế giới bị đánh dấu bởi sự ngờ vực, thất vọng, đổ vỡ và đau khổ bởi chiến tranh tàn nhẫn tận cùng và bất công nhằm vào những người vô tội. Bản chất sứ mạng của chúng ta là gì? Trọng tâm sứ mạng của chúng ta là gì? Cách tiếp cận cần thiết mà chúng ta cần phải thực hiện trong sứ mạng của mình là gì?



Sứ mạng và sức mạnh biến đổi của Tin Mừng Chúa Kitô, là đường, là sự thật và là sự sống

1. Sứ mạng của Giáo Hội, hướng đến tất cả mọi người có thiện chí, được dựa trên sức mạnh biến đổi của Tin Mừng. Phúc Âm là Tin Mừng đầy tràn niềm vui tỏa lan, vì nó chan chứa và mang đến cuộc sống mới: Cuộc sống của Đức Kitô phục sinh, Đấng trao ban cho Thần Khí Phục Sinh, trở nên cho chúng ta Con đường, lẽ thật và sự sống (xem Ga 14,6). Ngài là Đấng mời gọi chúng ta đi theo Ngài một cách tự tin và can đảm. Khi đi theo Chúa Giêsu như là Con đường của mình, chúng ta kinh nghiệm Chân Lý và tiếp nhận Sự Sống của Người, đó là sự hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa Cha trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Cuộc sống đó tách chúng ta ra khỏi mọi loại ích kỷ, và là nguồn sáng tạo trong tình yêu.

2. Thiên Chúa Cha mong muốn biến đổi hiện tại của con cái mình, một biến đổi thể hiện sự thờ phượng bằng Thần Khí và Chân Lý (xem Ga 4,23-24), qua cuộc đời được dẫn dắt bởi Chúa Thánh Thần bằng việc bắt chước Chúa Giêsu, Chúa Con đến vinh quang của Đức Chúa Cha. “Vinh quang của Thiên Chúa là Người con hằng sống” (Irenaeus, *Adversus Haereses* IV, 20, 7). Việc rao giảng Tin Mừng như thế trở thành một lời sống động và có hiệu quả để hoàn thành những gì nó tuyên bố (xem câu 55,10-11): Đức Giêsu Kitô, Đấng đã trở nên xác phàm trong mọi hoàn cảnh của con người (xem Ga 1,14).

Sứ mạng và Kairos của Đức Kitô

3. Nhiệm vụ của Giáo Hội không phải là để truyền bá một hệ tư tưởng tôn giáo, ít nhiều để đề xuất một giáo huấn đạo đức cao cả. Nhiều phong trào trên khắp thế giới truyền cảm hứng cho những lý tưởng cao hay những cách để sống một cuộc sống có ý nghĩa. Thông qua sứ mệnh của Giáo Hội, chính Chúa Giêsu Kitô tiếp tục truyền giáo và hành động; Nhiệm vụ của Giáo Hội là hiện tại hóa trong lịch sử kairos, thời gian thuận lợi của sự cứu rỗi. Thông qua việc công bố Tin Mừng, Chúa Giêsu Phục Sinh trở thành người đương thời của chúng ta, để những ai đón nhận Người bằng đức tin và tình yêu có thể trải nghiệm sức mạnh biến đổi của Thần Khí của Người, Đấng làm phát sinh hoa trái cho nhân loại và tạo thành, như khi mưa đang tuôn tràn xuống mặt đất. “Sự sống lại của Ngài không phải là một biến cố của quá khứ; Nó chứa đựng một sức mạnh đầy sức sống đã thâm nhập vào thế giới này. Nơi mọi thứ dường như đã chết, một dấu hiệu phục sinh bỗng dưng nảy nở. Đó là một sức mạnh không thể cưỡng lại được” (*Evangelii Gaudium*, 276).

4. Chúng ta không bao

giờ được quên rằng “là người Kitô hữu không phải là kết quả của một sự lựa chọn đạo đức hay một ý tưởng cao cả, mà là một cuộc gặp gỡ với một biến cố, một Người, mang đến sự sống, một nhận thức mới và một mệnh lệnh dứt khoát” (Benedict XVI, *Deus Caritas Est*, 1). Tin Mừng là Người tiếp tục tự hiến mình và thường xuyên mời gọi những người đón nhận Người bằng niềm tin khiêm tốn và tôn giáo để chia sẻ cuộc sống của Người bằng cách tham gia có hiệu quả vào mầu nhiệm vượt qua về cái chết và phục sinh của Người. Qua Bí Tích Rửa Tội, Tin Mừng trở thành nguồn sống mới, giải phóng khỏi sự thống trị của tội lỗi, được soi sáng và biến đổi bởi Chúa Thánh Thần. Qua Bí tích Thêm sức, nó trở thành việc xúc dầu tăng sức, qua cùng một Thần Khí, chỉ ra các phương pháp và cách thức mới của việc đồng hành và chứng nhân. Thông qua Bí Tích Thánh Thể, nó trở thành của ăn cho cuộc sống mới, “một linh dược trường tồn” (*Ignatius of Antioch, Ad Ephesios*, 20, 2).

5. Thế giới vô cùng cần Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô. Qua Giáo Hội, Chúa Kitô vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình như một Người Samaritanô tốt lành, chăm sóc những vết thương chảy máu của nhân loại, và như Người Mục tử tốt lành, liên tục tìm kiếm những người lang thang dọc theo các con đường quanh co không đi đến. Cảm tạ Chúa, nhiều kinh nghiệm quan trọng tiếp tục minh chứng về sức mạnh biến đổi của Tin





Des catholiques mongols réunis pour la messe dominicale à Erdenet.

DR

Mừng. Tôi nghĩ về cử chỉ của học sinh Dinka, người đã trả giá bằng chính mạng sống của mình, bảo vệ một học sinh khác khỏi bộ lạc Nuer, kẻ sắp bị giết. Tôi nghĩ đến lễ cử hành Thánh Thể ở Kitgum, miền bắc Uganda, nơi mà, sau khi các cuộc nổi dậy tàn bạo bởi một nhóm nổi loạn, một nhà truyền giáo đã làm cho người ta lặp lại lời Chúa Giêsu trên thập tự giá: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài lại bỏ rơi con?” Như một biểu hiện của tiếng khóc tuyệt vọng của anh chị em của Chúa chịu đóng đinh. Đối với người môn đệ, việc cử hành đó là một nguồn an ủi và can đảm to lớn. Chúng ta có thể nghĩ đến vô số lời chứng về cách mà Tin mừng đã giúp vượt qua những hẹp hòi, xung đột, chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa độc tôn, và để thúc đẩy mọi nơi, và trong mọi sự, hòa giải, tình huynh đệ và chia sẻ như thế nào.

Sứ mạng thôi thúc cho một linh đạo xuất hành, hành hương và lưu vong liên tục

6. Sứ mạng của Giáo Hội được làm sống động bởi một linh đạo xuất hành liên tục. Chúng ta bị thách thức “đi ra khỏi khu vực an toàn của riêng mình để đạt được tất cả các ngoại vi cần ánh sáng của Tin Mừng” (Evangelii Gaudium, 20). Sứ mạng của Giáo Hội thúc đẩy chúng ta thực hiện một cuộc hành hương thường xuyên trên khắp những vùng sa mạc khác nhau của cuộc

sống, thông qua những trải nghiệm đói nghèo khát khao sự thật và công bằng. Sứ mạng của Giáo Hội truyền cảm hứng cho một cuộc lưu vong liên tục, để làm cho chúng ta ý thức, trong cơn khát của chúng ta về sự vô hạn, rằng chúng ta đang lưu vong tiến về phía ngôi nhà cuối cùng của chúng ta, sẵn sàng giữa “đã” và “chưa” của Nước Trời.

7. Sứ mạng nhắc nhở Giáo hội rằng đó không

phải là kết thúc cho chính mình, mà là công cụ khiêm nhường và trung gian của Nước Trời. Một Giáo hội tự thân, một nội dung với thành công trần thế, không phải là Giáo Hội của Chúa Kitô, thân thể bị đóng đinh và vinh hiển của Người. Đó là lý do tại sao chúng ta nên thích “một Giáo hội bị thâm tím, đau đớn và dơ bẩn bởi vì nó đã được ra ngoài đường phố, chứ không phải là một Giáo Hội không bị hạn chế và không bị ràng buộc bởi an ninh của chính mình” (Evangelii Gaudium, 49).

Giới trẻ, niềm hy vọng của sứ mạng

8. Giới trẻ là niềm hy vọng của sứ mệnh. Người của Chúa Giêsu Kitô và Tin Mừng mà Người tuyên bố tiếp tục thu hút nhiều người trẻ. Họ tìm cách để đặt chính mình với lòng can đảm và nhiệt tình để phục vụ nhân loại. “Có rất nhiều người trẻ đang cống hiến tình liên đới của mình vào việc đối mặt với những điều tồi tệ của thế giới và tham gia vào nhiều hình thức đấu tranh và tình nguyện khác nhau ... Thật đẹp biết bao khi thấy những người trẻ tuổi là ‘những người rao giảng đường phố’, vui mừng đưa Chúa Giêsu tới mọi ngõ đường, mọi quảng trường của thị trấn và mọi góc ngách trên trái đất “(Evangelii Gaudium, 106). Đại hội đồng Thường trực Thượng Hội Đồng Giám Mục tiếp theo sẽ được tổ chức vào năm 2018 với chủ đề Người trẻ, đức tin và sự phân định nghề nghiệp,



là cơ hội quan trọng để đưa những người trẻ vào trong trách nhiệm truyền giáo chung, cần đến trí tưởng tượng phong phú và sự sáng tạo của họ.

Sự Phục vụ của Hội Truyền giáo Giáo hoàng

9. Các Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng là một phương tiện đánh thức quý giá trong mọi cộng đồng Kitô hữu mong muốn vượt qua giới hạn và an ninh của mình để rao giảng Tin mừng cho tất cả mọi người. Trong đó, nhờ vào tinh thần truyền giáo sâu sắc, được nuôi dưỡng hằng ngày, và cam kết liên tục nâng cao nhận thức và sự nhiệt tình của người truyền giáo, thanh thiếu niên, người lớn, gia đình, linh mục, giám mục và nam nữ thành viên để phát triển trái tim truyền giáo trong mọi người. Ngày Truyền giáo Thế giới, được thúc đẩy bởi Hiệp hội Tuyên truyền Đức tin, là một cơ hội tốt để giúp cho trái tim truyền giáo của cộng đồng Kitô hữu tham gia vào việc cầu nguyện, chứng nhân đời sống và những thông điệp tốt đẹp, đáp ứng nhu cầu rộng lớn và cấp bách của việc phúc âm hóa .

Thực hiện sứ mạng của chúng ta với Mẹ Maria, Mẹ Truyền giáo

10. Anh chị em thân mến, trong công việc của mình, chúng ta hãy lấy lấy cảm hứng từ Mẹ Maria, Mẹ Truyền giáo. Được Thần Khí thúc đẩy, Mẹ đã đón nhận Lời Chúa trong chiều sâu đức tin khiêm tốn của Mẹ. Nguyên xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta nói lời “Xin vâng”, ý thức về nhu cầu cấp thiết để làm Tin Mừng Chúa Giêsu vang lên trong thời của chúng ta. Xin Mẹ giúp cho chúng ta có được lòng nhiệt thành mới mẻ trong việc mang đến cho tất cả mọi người Tin Mừng về cuộc sống vinh quang ngang qua cái chết. Cầu xin Mẹ cầu bầu cho chúng ta có thể có được sự dũng cảm thánh thiện cần thiết để khám phá những cách thức mới mang lại ơn cứu độ cho tất cả mọi người.

Từ Vatican, ngày 4 tháng 6 năm 2017

Lễ Hiện Xuống

ĐGH Phanxicô

Tinh Trí Thiên

Phật tử và Kitô hữu Myanmar chờ đợi ĐGH Phanxicô viếng thăm

Yangon, Myanmar - Các Phật tử và Kitô hữu ở Myanmar đang nôn nóng chờ đợi chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô từ ngày 27-30/11/2017. Từ hôm 12/10, trước nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm ở Yangon treo tấm bảng lớn với hình Đức Giáo hoàng, thông báo chuyến viếng thăm của ngài cũng như chào mừng ngài đến Myanmar.

Zarni Saya, một tín hữu Công giáo trẻ thuộc giáo phận Patheingyi tạ ơn Chúa và biết ơn Đức Giáo Hoàng Phanxicô về chuyến viếng thăm sắp tới tại quốc gia phần lớn theo Phật giáo. Anh hy vọng sự hiện diện của Đức Thánh Cha có thể giúp cho việc thăng tiến hòa bình và hòa giải. Saya nói: “Đề tài được Đức Thánh Cha chọn như đường hướng của chuyến viếng thăm, hòa bình và hòa giải, có ý nghĩa cho cả đất nước. Trong quá khứ, xã hội Myanmar đã đau khổ nhiều. Ngày nay người ta ghi nhận sự cởi mở rộng rãi trên toàn quốc về tự do và hy vọng, dù có nhiều thách

thức mà đất nước đang đối mặt, bao gồm vấn đề tể nhị về người Hồi giáo Rohingya tại bang Rakhine.”

Đối với một tu sĩ Phật giáo Sucitta, “sự hiện diện của Đức Giáo hoàng sẽ truyền tải thiện ý đến mọi người. Xã hội nói chung có thể tìm ra con đường đổi mới.”

Esther Byu, nguyên tổng thư ký điều hành của Ủy ban phụ nữ của tổ chức đại kết Cộng đồng Kitô giáo ở Á châu nói thêm: “Chuyến viếng thăm của Đức giáo hoàng là dấu chỉ sự quan tâm của Thiên Chúa với dân tộc đã chịu nhiều đau khổ trong các thập niên qua. Tôi chắc chắn rằng ngài sẽ khuyến khích tất cả cộng tác với nhau cho sự thịnh vượng và phát triển.

Đối với các tín hữu Tin lành trẻ tuổi, chuyến viếng thăm của Đức Phanxicô là một chúc lành cho tất cả. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng chứng tỏ sự cởi mở rất nhiều của Myanmar so với trước đây. Chuyến viếng thăm này cũng hưởng sự chú ý của thế giới đến Myanmar và họ

muốn biết hơn về quốc gia và dân chúng Myanmar. Theo Patrick Loo Tone, chủ tịch Hội đồng các Giáo hội ở Myanmar, “nhiều người dân Myanmar không biết nhiều đến các Kitô hữu. Với việc Đức Giáo hoàng đến nước này, cả trong và ngoài nước, người dân

Đức giáo hoàng Phanxicô và Bộ trưởng ngoại giao Myanmar

Aung San Suu Kyi



PAPAL VISIT | MYANMAR | 27-30 NOVEMBER 2017



quan tâm, muốn biết đến tình hình và những lo âu của họ. chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng mở ra một cánh cửa cho tất cả.” Myanmar có 51 triệu dân và phần lớn theo Phật giáo. Theo số liệu năm 2016, số Kitô hữu chiếm 1,3% dân

số nước này, với 700 ngàn tín hữu Công giáo tại 16 giáo phận. (Fides/Asia News 16/10/2017)

Hồng Thủy

Cuộc viếng thăm của ĐTC là phúc lành Thiên Chúa cho Bangladesh

Cuộc viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha Phanxicô vào cuối năm nay là phúc lành từ Thiên Chúa và là dấu chỉ đặc biệt về tình yêu thương của Đức Thánh Cha dành cho Bangladesh. Đó là lời khẳng định của Đức hồng y Patrick D’Rozario của giáo phận Dhaka, Bangladesh trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Á châu.

Đức hồng y D’Rozario cho biết người dân Bangladesh và cộng đoàn Kitô tràn đầy vui mừng khi nghe tin Đức Phanxicô sẽ viếng thăm đất nước họ. Sau 31 năm, từ chuyến viếng thăm cuối cùng của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II vào năm 1986, cuối cùng người dân có thể có Đức Thánh Cha Phanxicô hiện diện ở giữa họ và điều này mang lại niềm vui cho tất cả.

Đối với cộng đoàn Công giáo Bangladesh, chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là cuộc hành hương của con người thánh thiện và thiêng liêng của Đức Thánh Cha đến với họ: họ sẽ thấy ngài, nghe ngài, ở gần ngài và đụng chạm đến ngài, đứng trên cùng mảnh đất với ngài khi cử hành Thánh Thể. Sự kiện này cũng cho thấy ưu tiên mà Đức Thánh Cha dành cho dân chúng ở vùng ngoại biên, như đoàn chiên nhỏ bé của các Kitô hữu ở đây và cũng là sự nhìn nhận đức tin và chứng tá Tin mừng của họ.

Qua cuộc viếng thăm, dân chúng Bangladesh nhận thấy ưu tiên Đức Thánh Cha dành cho Bangladesh và tình yêu nồng ấm trong trái tim ngài. Chuyến viếng thăm Bangladesh của Đức Thánh Cha sẽ là cơ hội để cử hành sự hòa hợp về tôn giáo và



văn hóa, di sản của các giá trị nhân văn và luân lý, tình yêu nhân loại được mở rộng cho tất cả, không có giới hạn và biên giới, các giá trị Tin mừng và nhân bản nơi những người nghèo trong xã hội. Họ cũng hy vọng rằng nhờ Đức Thánh Cha, các cộng đồng quốc tế sẽ nghe được các tiếng nói của những người “không có tiếng nói”.

Tuy Bangladesh là quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo, nhưng tại quốc gia này, mọi lãnh đạo tinh thần đều được kính trọng và vinh danh bởi người dân thuộc các tôn giáo ở Bangladesh như: Hồi giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Ki tô giáo. Trên căn bản này, Đức Thánh Cha Phanxicô được đón tiếp như lãnh đạo tinh thần của thế giới và sẽ được đón tiếp bởi người dân của mọi tôn giáo, bao gồm Hồi giáo. Người dân muốn nhìn thấy

Đức Thánh Cha, lắng nghe ngài, đụng chạm ngài nếu có thể và ở gần ngài. Điều này được tất cả xem như là sự chúc phúc. Thứ hai, phần lớn các Giáo hoàng, kể cả Đức Phanxicô, được nhìn nhận như tiếng nói lương tâm cho thế giới. Cho nên tất cả dân Bangladesh, không phân biệt tôn giáo, sẽ vui lòng lắng nghe ngài. Thứ ba, Đức Thánh Cha Phanxicô được dân chúng yêu mến bởi vì nhiều lần ngài đã bày tỏ tình thương và sự cảm thông của ngài đối với các nạn nhân của tai họa do con người gây nên cũng như các thảm họa do con người gây nên. Ngài đã nói nhân danh công lý và nhân loại mà những người được giáo dục vẫn còn nhắc nhớ cách sống động rõ ràng.

Theo Đức hồng y D’Rozario, nếu Đức Thánh Cha nói về vấn đề hòa hợp và hòa bình tại các khu vực khác nhau của Bangladesh thì cũng là điều tự nhiên, vì chủ đề chính của chuyến viếng thăm của ĐTC là hòa hợp và hòa bình. Đức hồng y không chắc là Đức Thánh Cha có nói trực tiếp đến vấn đề nóng bỏng của những người tị nạn ở Myanmar hay không. Theo Đức hồng y, nếu Đức Thánh Cha phải nói về vấn đề này, ngài sẽ tôn trọng vai trò của Bangladesh bởi vì chính quyền

Bangladesh đã cởi mở đón tiếp và đứng về phía nhân loại đau khổ. Giáo hội ở Bangladesh cũng thế, đang đáp lại các nhu cầu nhân đạo của người tị nạn. Vấn đề Đức Thánh Cha có gặp gỡ người tị nạn từ Myanmar hay không vẫn chưa được quyết định.

Đức hồng y D’Rozario hy vọng rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha sẽ mang đến một sự thức tỉnh tinh thần và sẽ có ấn tượng tích cực trên đất nước Bangladesh. Người dân sẽ được khuyến khích để hoạt động hăng say hơn cho sự hòa hợp và hòa bình. Đức Hồng y kết luận: “Tóm lại, những chờ đợi của chúng tôi từ chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha là: xác định và nhìn nhận những điều tốt đẹp mà chúng tôi có; đánh giá cao điều chúng tôi là; lời mời gọi chăm sóc người nghèo và người trẻ - ước mơ và hy vọng của chúng tôi; khuyến khích hoạt động để phát triển con người toàn diện để đối mặt với những thử thách của thay đổi khí hậu và để đào sâu sự hòa hợp để xây dựng hòa bình trong xã hội.” (Asia News 05/10/2017).

Hồng Thủy

Đức Thánh Cha Phanxicô cạnh bản đồ có tên hai nước Bangladesh và Myanmar



Miến Điện không đơn giản

Tháng mười một này, Đức Phanxicô sẽ chính thức thăm Miến Điện. Cuộc viếng thăm khá bất ngờ này, một lần nữa, chứng tỏ ngài sẵn sàng đi bất cứ đâu để mang sứ điệp Tin Mừng đến, nhất là những khu ngoại vi, như Azerbaijan năm 2016, nơi chỉ có 570 người địa phương là Công Giáo, và nay Miến Điện, nơi người Công Giáo tuy đông hơn (700.000 người) nhưng vẫn là một thiểu số nhỏ nhoi: 1,3 phần trăm tổng số dân số cả nước, chưa bằng một nửa số dân Rohingya đang trở thành đề tài nóng bỏng của thời sự thế giới, khiến chính phủ của bà Aung San Suu Kyi lao đao.

Ngay từ lúc chuyến viếng thăm này chưa được Tòa Thánh chính thức xác nhận, báo chí đã cho rằng Đức Phanxicô sẽ gặp thách thức lớn tại Miến Điện vì nhiều lần, ngài từng lớn tiếng phản đối sự đối xử với người Rohingya, vốn được dư luận quốc tế coi là nhóm thiểu số bị bách hại hơn hết trên thế giới.

Thực vậy, một phúc trình của Liên Hiệp Quốc hồi tháng hai năm nay mô tả tình huống của họ gần như một cuộc diệt chủng. Họ chính thức bị xếp vào loại những “tên xâm phạm” đến từ Bengal, dù họ đã sống trên lãnh thổ này nhiều thế hệ. Theo các dữ kiện của Dự Án Arakan,

một tổ chức nhân đạo chuyên bênh vực quyền lợi của người Rohingya, thì từ năm 2010, khoảng 100.000 người của nhóm thiểu số này đã phải trốn khỏi Miến Điện bằng đường biển. Từ năm 2012, bạo động giữa người Phật giáo cực đoan và người Rohingya đã khiến hơn 200 người thiệt mạng và 140.000 người tản cư.

Trong bài giảng lễ tại nhà trọ thánh Mácta ngày 19 tháng 5 năm 2015, Đức Phanxicô nói rằng “hôm nay, chúng ta nghĩ tới những người Rohingya khốn khổ của Miến Điện. Khi rời khỏi xứ sở để tránh các cuộc bách hại, họ không biết điều gì sẽ xảy ra với họ. Họ đã ở trên thuyền cả tháng nay... Họ tới một thị trấn kia, được cho nước uống và thực phẩm, nhưng người ta bảo họ “xéo đi!”... Đó là việc đang diễn ra hôm nay”

Hồi tháng 8 cùng năm, ngài nói: “Ta hãy nghĩ tới các anh em Rohingya: họ bị xua đuổi ra khỏi hết nước này đến nước nọ, và hết miền duyên hải này tới miền duyên hải nọ... Khi họ tới một hải cảng hay một bãi biển, họ nhận được nước uống và thực phẩm rồi bị đuổi ra biển trở lại. Đây là một cuộc tranh chấp chưa được giải quyết, và đó là chiến tranh, đó gọi là bạo lực, đó gọi là giết chóc”.

Tháng hai vừa qua, Đức Phanxicô lớn tiếng tố cáo một lần nữa rằng người Rohingya “đã và đang chịu đau khổ, họ đang bị tra tấn và sát hại, chỉ vì họ duy trì đức tin Hồi Giáo”

Có điều, cũng thời gian ấy, ĐHY Charles Bo, tổng giám mục Yangon, người, năm 2015, mới được Đức Phanxicô nâng lên hàng Hồng Y, và lúc nào cũng biểu lộ một lòng tôn kính với Đức Đường Kim Giáo Hoàng, đã có một giọng



nói không hẳn đi theo cung điệu của người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo bao nhiêu. Đức Hồng Y kêu gọi một cuộc điều tra “toàn diện và độc lập” các lời tố cáo chống lại chính phủ của Bà Suu Kyi. Ngài vẫn kỳ vọng nơi Bà: “Thế giới nhìn Bà Aung San Suu Kyi bằng cùng một lẵng kính mà họ đã nhìn Bà trong cuộc đấu tranh cho dân chủ. Nay Bà là thành phần của chính phủ, Bà là một nhà lãnh đạo chính trị. Dĩ nhiên bà nên lên tiếng”.

Tuy nhiên, theo ngài không nên “bêu xấu” nhà tranh đấu cho dân chủ, nếu không, lúc quân đội nắm quyền trở lại, thì chẳng còn giấc mơ dân chủ nào nữa. Ngài bảo: dù bà tri cảm không chính xác về tình huống người Rohingya, nhưng “sự liêm chính và dấn thân của Bà thì không thể hoài nghi được... Sự hy sinh suốt đời của Bà để phục sinh từ các đổ nát của chế độ quân phiệt kéo dài 60 năm là một thành tựu có tính lịch sử. Trong bàn tay liểu yếu đào tơ của Bà là giấc mơ của hàng triệu người dân Miến Điện”.

Mark Farmaner, giám đốc Chiến Dịch Miến Điện tại Vương Quốc Thống Nhất (Anh), một chiến dịch từng vận động thành công cho Bà Suu Kyi khỏi bị giam tại nhà, nhưng sau đó, không ngại chống lại các vi phạm nhân quyền của bà, cho rằng Đức Hồng Y Bo là tiếng nói cao cấp duy nhất tại Miến Điện tranh đấu cho quyền lợi của người Rohingya.

Vấn đề Miến Điện, vì thế, quả không đơn giản

Tuy nhiên, Farmaner vẫn hy vọng Đức Phanxicô sẽ thuyết phục chính phủ Miến Điện chịu làm việc với ngài trong việc thi hành các chương trình nhằm cổ vũ lòng khoan dung tôn giáo, như Kế Hoạch Hành Động Rabat của Liên Hiệp Quốc về hận thù tôn giáo.



Kế hoạch công bố năm 2013 nói trên ngăn cấm việc cổ vũ lòng hận thù quốc gia, chủng tộc hay tôn giáo có thể xúi bẩy người ta đến chỗ kỳ thị, thù nghịch hay dùng bạo lực. Kế hoạch này tìm cách cân bằng hóa quyền tự do phát biểu của quốc tế và các ngăn cấm chống lại việc xúi bẩy.

Được lòng bên nọ mất lòng bên kia

Dù thế nào, Đức Phanxicô cũng sẽ lên tiếng chống lại các vi phạm nhân quyền, trong đó, có việc chống người Rohingya. Nhưng làm như thế, chắc chắn chính phủ của Bà Suu Kyi sẽ không hài lòng. Điều này dường như không quan trọng bằng mất cảm tình của khối đa số vốn theo Phật Giáo của Miến Điện. Người ta e ngại khối người này sẽ biểu tình phản đối ngài.

Thực vậy, mấy ngày gần đây, các nhóm Phật Giáo duy quốc gia đã lên tiếng cảnh cáo Đức Giáo Hoàng đừng sử dụng chuyến viếng thăm để bênh vực người Rohingya, những người họ coi là di dân từ Bangladesh.

Quả tình, người Rohingya vốn bị người Phật Giáo Miến Điện coi là “bọn chúng”, chứ không hẳn là người Miến Điện. Ngay chuyện xin việc làm, họ cũng đang gặp khó khăn. Ashin Wirathu, lãnh tụ phong trào Phật Giáo duy quốc gia Ma Ba Tha cho hay: “Làm gì có nhóm sắc tộc Rohingya ở nước chúng tôi, nhưng ông giáo hoàng tin là họ nguyên thủy phát xuất từ đây. Điều ấy sai”. Nội tình chính trị trong chính phủ Miến Điện

càng làm cho tình huống trên thêm trầm trọng. Theo Farmaner, khi quân đội rút khỏi quyền kiểm soát Miến Điện một cách trực tiếp vào năm 2011, họ đã dùng một chính đảng thụ ủy (proxy) để điều hành chính phủ, dưới quyền điều khiển của một vị cựu tướng lãnh, Thein Sein, người trở thành Tổng Thống. Đứng trước viễn ảnh bầu cử tương lai và việc nổi tiếng của Bà Aung San Suu Kyi và đảng của bà này, Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ (NLD), Thein Sein buộc phải dựa vào chủ nghĩa duy quốc gia Phật Giáo để ngầm phá sự ủng hộ dành cho Aung San Suu Kyi và xây dựng mạng lưới ủng hộ mình.

Ông để cho các người duy quốc gia tự do tổ chức, xúi giục và thực hiện các cuộc tấn công bạo lực vào người Hồi Giáo, sử dụng ngôn từ của họ, và thông qua các đạo luật do các người duy quốc gia Phật Giáo đề xuất. Họ ủng hộ đảng của ông trong cuộc bầu cử năm 2015, nhưng Đảng Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ vẫn đã thắng một cách “long trời lở đất”.

Tuy nhiên chính các lãnh tụ của Liên Đoàn Quốc Gia Vì Dân Chủ cũng chiều theo những người duy quốc gia và một số còn chia sẻ các quan điểm duy quốc gia nữa. Bà Aung San Suu Kyi không đưa ra bất cứ ứng cử viên Hồi Giáo nào, không đề cử bất cứ bộ trưởng Hồi Giáo nào và giữ nguyên các luật lệ do người duy quốc gia soạn thảo, trong đó có các chính sách và đạo luật kỳ thị người Rohingya.



Các biến chuyển gần đây

Trong hơn tháng qua, tình cảnh người Rohingya trở nên tồi tệ hơn nhiều với nhà cửa bị đốt cháy, phụ nữ bị hiếp dâm, khiến hàng trăm ngàn người Rohingya phải trốn khỏi Miến Điện, chạy tới vùng biên giới với Bangladesh, sống bở sống bụi, bất cứ chỗ nào có thể ngả lưng.

Quân đội Miến Điện, do chính phủ của Bà Suu Kyi phái tới, bị tố cáo là thi hành nhiều vụ sát hại tại vùng Rakkhine của người Rohingya, không cần thủ tục pháp lý, họ bắn bừa bãi vào thường dân, thậm chí cả bé thơ.

Các cơ quan nhân đạo quốc tế cũng như của Liên Hiệp Quốc liên tục gặp khó khăn lớn về an ninh trong việc giúp đỡ người Rohingya ở Miến Điện cũng như ở Bangladesh. Thậm chí cả Bà Aung San Suu Kyi có lúc cũng đã tỏ ra bất bình với các cố gắng quốc tế trợ giúp người Rohingya. Văn Phòng của bà từng lên tiếng tố cáo các nhân viên cứu trợ là giúp đỡ các tên khủng bố.

Cũng chính vì vậy, các viên chức nhân quyền cao cấp nhất của Liên Hiệp Quốc đã lên tiếng tố cáo Miến Điện cho thi hành một điển hình “thanh trừng sắc tộc (ethnic cleansing) y như trong sách giáo khoa” đối với người Rohingya. Đó là nhận định của Ông Zeid Ra’ad al-Hussein, Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền.

Ngày 27 tháng 8, 2017, trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Phanxicô cho rằng ngài theo

dõi “các tin đau buồn liên quan tới các cuộc bách hại tôn giáo các anh chị em Rohingya của chúng ta” và ngài lên tiếng đòi phải tôn trọng đầy đủ các nhân quyền của họ.

Không phải chỉ có Miến Điện đối xử tàn tệ với người Rohingya mà cả Bangladesh cũng không coi họ ra gì, thậm chí không chịu thừa nhận tư cách tỵ nạn của họ nữa, dù họ cùng thuộc nòi

Indo-Aryan. Một là họ bị giam giữ tại Bangladesh hai là bị tống xuất trở lại Miến Điện. Ấn Độ cũng thế. Sau khi thăm Miến Điện trở về, Thủ Tướng Narendra Modi đã lập lại kế hoạch trục xuất 40.000 người tỵ nạn Rohingya

Các nhà lãnh đạo nổi tiếng khác cũng đang lên tiếng bênh vực người Rohingya và kêu gọi chính phủ của bà Suu Kyi phải tôn trọng nhân quyền. Đức Dalai Lama, người cũng lãnh giải Nobel Hòa Bình như bà Suu Kyi, tỏ ý lo ngại trước sự im lặng của Bà. Ngài thúc giục bà ra tay hành động vì người Rohingya. Ngài cũng khuyên người Phật Giáo Miến Điện nhớ đến Đức Phật, Đấng chắc chắn giúp người Rohingya khổ khổ, chứ đâu có đòi trục xuất họ khỏi Miến Điện như một số người Phật Giáo cực đoan Miến Điện.

Tổ Chức Hợp Tác Hồi Giáo, họp tại Kazakhstan, lên tiếng yêu cầu Miến Điện để một sứ bộ của Liên Hiệp Quốc tới điều tra sự kiện. Cho đến nay, Chính Phủ Miến Điện không chấp nhận đề nghị này.

Không hiểu rõ thực tế Miến Điện

Có nguồn tin cho rằng không phải chỉ chính phủ Miến Điện mà cả người Công Giáo Miến cũng không hỗ trợ các chỉ trích như trên. Đức cha Raymond Sumlut Gam, giám mục Banmaw và là cựu chủ tịch của Caritas Miến, nói với Asia News rằng: “Chúng tôi sợ Đức Giáo Hoàng không có đủ thông tin chính xác và đang đưa ra các tuyên bố không phản ánh thực tại. Quả quyết rằng người Rohingya đang bị ‘bách hại’ có thể tạo nên các căng thẳng nghiêm trọng tại Miến Điện”.

Còn cha Mariano Soe Naing, phát ngôn viên của hội đồng giám mục Miến Điện thì nói rằng: “Nếu phải đưa Đức Thánh Cha đi gặp những người đau khổ hơn cả trong chúng tôi, chúng tôi



sẽ đưa ngài tới các trại tỵ nạn ở Kachin [chủ yếu là người Công Giáo], nơi nhiều nạn nhân của nội chiến phải tản cư tới. Còn về việc sử dụng hạn từ Rohingya, ý kiến của tôi là: để tỏ lòng kính trọng nhân dân và chính phủ Miến Điện, ta nên dùng kiểu nói được các định chế chấp nhận là ‘Người Hồi Giáo vùng Rakhine’. Nếu Đức Giáo Hoàng cứ dùng kiểu nói ‘Rohingya, chúng tôi sợ cho an ninh của ngài’.

Cha không cho biết lý do tại sao không nên dùng hạn từ Rohingya. Nhưng họ không phải là những người duy nhất ở Miến Điện bị bách hại về tôn giáo. Cả người Kitô Giáo ở vùng Kachin và các nhóm người Trung Hoa cũng đang bị bách hại

Thực ra, đợt khủng hoảng mới một phần do chính người Rohingya gây ra: tổ chức Arakan Rohingya Salvation Army của họ, ngày 25 tháng 8. 2017 đã tấn công một đồn cảnh sát, giết chết khoảng 15 viên chức chính phủ. Phản ứng dữ dội đã đổ lên đầu thường dân vô tội không riêng từ phía quân đội mà cả từ phía người Phật Giáo cực đoan.

Hiện tình thực sự ở Miến Điện

Chính vì bối cảnh phức tạp trên, ĐHY Bo, trong cuộc phỏng vấn của Tạp Chí Time, tỏ ý hy vọng rằng lời lẽ của Đức Phanxicô trong chuyến viếng thăm tới sẽ “đem lại hàn gắn, chứ không phải hận thù”. Điều quan trọng là tháo gỡ căng thẳng và tức giận trong vùng, và sử dụng thứ ngôn

từ “không chọc tức” bên nào. Thí dụ, nên tránh các từ “diệt chủng” hay “thanh trừng sắc tộc”.

Riêng về Bà Suu Kyi, ngài cho rằng bà “ở trong một vị thế khá lúng túng về chính trị” vì quân đội vẫn kiểm soát phần lớn guồng máy chính phủ và hiện không có ý chí chính trị nào trong nước hỗ trợ số phận của người Rohingya.

Theo ngài, người Phật Giáo và chính phủ Miến có hai quan tâm chính: việc xuất hiện các nhóm nổi loạn xuyên quốc gia và thế quân bình dân số ở Tiểu Bang Rakhine.

Theo ngài, chính phủ lo sợ dân số Rakhine sẽ bùng nổ nếu người Rohingya được cấp quyền công dân. Trước cuộc khủng hoảng hiện nay, có 1 triệu người Rohingya tại tiểu bang này, nhưng còn hơn 1 triệu người Rohingya nữa ở bên ngoài Miến Điện (Ấn Độ và cả Bangladesh đều không cấp quyền công dân cho họ), số người này có thể tìm cách trở lại Miến.

Ngoài ra, còn quyền lợi hầm mỏ nữa. Những nhóm này muốn khai thác Rakhine mà vì thiếu các cơ chế “sự thật và hòa giải” trong lúc quốc gia chuyển tiếp sang dân chủ, nên nhiều người sẽ trở thành con dê thế tội.

Chính vì vậy phải thông cảm với bà Suu Kyi. Ngài hy vọng nếu còn tiếp tục cai trị, bà có thể từ từ đẩy quân đội qua bên lề, và do đó, các khách quý nên nhìn nhận các áp lực nội bộ khác nhau của bà khi tới thăm bà tại Miến Điện.

ĐHY Bo giải thích thêm về việc sử dụng ngôn từ ở Miến Điện: “Ở Miến Điện, cái tên hết sức quan trọng. Chính đất nước cũng chưa nhất định về cái tên của mình. Myanmar/Burma là tên quốc tế. Myanmar là tên của Hội Đồng Quân Sự. Các nhà tranh đấu dân chủ, trong đó có Aung San Suu Kyi, từ khước không chấp nhận tên này và tiếp tục dùng tên Burma cho tới năm 2010. Nhiều nước Tây Phương tiếp tục dùng tên

Burma”.

Ngài cho hay chữ “Rohingya” cũng gây tranh luận như thế. Nó là hạn từ nặc mùi chính trị. Không dùng nó sẽ làm các nhóm ủng hộ người Rohingya nổi sùng. Dùng nó sẽ bị người Miến Điện, quân đội và chính phủ Miến lên án.

Trong một văn thư gửi hãng thông tấn Fides, Đức Hồng Y cho biết thêm: vấn đề người Rohingya rất tế nhị. Bất cứ nhận định nào của Đức Giáo Hoàng về người Rohingya cũng có thể gây phẫn nộ cho những người duy quốc gia: đối với họ người Rohingya không phải là người Miến mà là người Bengal, không có quyền sống trên đất nước Miến Điện.

Chính vì thế, theo Đức Hồng Y, để tránh gây căng thẳng, Đức Phanxicô “không nên dùng hạn từ Rohingya” nhưng nên nói tới các quyền nhân đạo của những người Hồi Giáo tại Rakhine đang đau khổ”.

Vũ Văn An



Thượng Hội đồng vùng Liên Amazzonia: Một bước tiến đến chức linh mục cho người lập gia đình?

Việc loan báo thượng hội đồng về Amazzonia đã tạo lên nhiều câu hỏi: đây có phải là một cách khéo léo để tạo cuộc thảo luận về chức linh mục cho các ông đã lập gia đình không? Nếu giả thuyết này có được là do các thực tế mục vụ của vùng này thì nó cần phải được xác nhận.

Phân tích.

Ngày chúa nhật 14 tháng 10, tại quảng trường Thánh Phêrô Đức Phanxicô đã làm mọi người ngạc nhiên khi ngài tuyên bố triệu tập một thượng hội đồng về vùng Amazzonia năm 2019. Dù vậy đây không phải là lần đầu tiên một thượng hội đồng nhắm về một vùng của thế giới. Theo thứ tự thời gian, đã có thượng hội đồng về các nước Bắc Âu, Âu châu, Phi châu, Liban, Mỹ châu, Á châu, vùng Thái Bình Dương, rồi lại có lại cho Âu châu, Phi châu và cuối cùng là Trung Đông... Mặt khác, đây là lời yêu cầu của nhiều hội đồng giám mục Châu Mỹ La Tinh và đã được nhắc đến từ một thời gian gần đây. Tháng năm, đức giám mục Salvador Pineiro Garcia-Calderon, tòa giám mục Ayacucho, chủ tịch hội đồng giám mục Peru đã tuyên bố với nhật báo Osservatore Romano, Đức Giáo hoàng đã nói chuyện với các giám mục Peru khi họ hành hương về Rôma, ngài muốn có một thượng hội đồng như vậy.

Mục đích chính của việc triệu tập thượng hội đồng này là để tìm các con đường mới cho việc



phúc âm hóa vùng dân này của Chúa, đặc biệt cho người bản xứ. Đức Phanxicô

Nhưng tại sao lại vùng Liên Amazzonia? Là vì vùng này băng qua Bolivia, Ba Tây, Colombia, Xích đạo, Guyana tiếng Pháp, Guyana, Peru, Venezuela và Surinam, những vùng đụng đến hai chủ đề Đức Phanxicô đặc biệt quan tâm: bảo vệ các cộng đoàn người bản xứ bị đe dọa bởi sự mất ổn định môi sinh và vấn đề phúc âm hóa các vùng “ngoại vi”. Ngoài ra, vùng Liên Amazzonia là vùng đất mênh mông nơi số linh mục không đủ để bảo đảm cho sự có mặt thường xuyên của hàng giáo sĩ với các sắc dân bản xứ. Vùng này là một trong các điều suy tư về việc phong chức cho các người đàn ông đã lập gia đình (viri probati).

Thượng hội đồng sắp tới về Amazzonia có thể là một bước tiến đến việc cho người đàn ông lập gia đình chịu chức không? Cho đến bây giờ vấn đề này vẫn còn dè dặt vì Đức Giáo hoàng chưa

tuyên bố chính xác gì. Sau thánh lễ phong thánh cho ba mươi vị tử đạo người Ba Tây ở quảng trường Thánh Phêrô chúa nhật ngày 14 tháng 10, Đức Phanxicô chỉ tuyên bố: “Mục đích chính của việc triệu tập thượng hội đồng này là để tìm các con đường mới cho việc phúc âm hóa vùng dân này của Chúa, đặc biệt cho người bản xứ thường bị bỏ quên và không có một viễn cảnh cho một tương lai ổn định, nhất là do cơn khủng hoảng tác động đến rừng Amazonia, lá phổi quan trọng của hành tinh chúng ta”. Các vị tử đạo công giáo người Ba Tây này đã bị nhóm người Calvin Hà Lan bách hại vào thế kỷ 17 trong làn sóng giết hại người công giáo ở đây.

Vấn đề phúc âm hóa vùng Amazonia quan yếu cho suy tư về tổ chức các cộng đồng địa phương, vai trò của giáo dân, vai trò của giáo sĩ. Trong quyển sách *Độc thân của linh mục*, một kỷ luật của Giáo hội cần được thay đổi, (*Célibat des prêtres, la discipline de l'Église doit-elle changer?*, nxb DDB), tác giả Jean Mercier trích bài phỏng vấn của Giám mục Erwin Kräutler, giám mục giáo phận Xingu ở Ba Tây với nhật báo *Salzburger Nachrichten*, nước Áo. Giám mục nhắc đến buổi nói chuyện riêng với Đức Giáo hoàng tháng 4 năm 2014. Trong dịp này, giám mục giải thích cho Đức Phanxicô biết, giáo phận của mình bị nạn khan hiếm linh mục trầm trọng, chỉ có 27 linh mục cho 700.000 giáo dân, thánh lễ chỉ có thể được cử hành hai hoặc ba lần mỗi năm, “Đức Phanxicô giải thích ngài không thể tự cá nhân mình làm gì ở Rôma. Chính chúng tôi, các giám mục địa phương, chúng tôi biết nhu cầu của giáo dân, chúng tôi phải can đảm và phải có các đề nghị cụ thể”. Trong cuộc phỏng vấn này, giám mục Kräutler nói thêm về vấn đề đàn ông lập gia đình chịu chức mà chính Đức Giáo



hoàng đã nói ở giáo phận Mexique, ở đó mỗi cộng đoàn có một phó tế nhưng không có linh mục, họ có 300 phó tế nhưng “không thể dâng thánh lễ”. Đức Giáo hoàng nói thêm: “Chính các giám mục phải đề nghị”.

Chúng tôi không muốn một giáo sĩ lập gia đình. Ý tưởng này trước đây đã có dự trù, nhưng bây giờ chúng tôi không nghĩ đến nữa. Sự phát triển chủng viện của chúng tôi là một ơn không giải thích được. Giám mục Esquivel, giám mục giáo phận San Cristobal (Mexique)

Ở Chiapas, một kinh nghiệm trong đường hướng này đã được thực hiện ở giáo phận San Cristobal. Cho đến đầu các năm 2000, hơn 300 ông thuộc sắc tộc thiểu số được phong chức phó tế vĩnh viễn, với hy vọng một ngày được chịu chức linh mục, để đối diện với nạn khan hiếm linh mục và sự “cạnh tranh” của các Giáo hội tin lành đang phát triển mạnh. Và đây cũng là, trong những năm phồn thịnh của thần học giải phóng đã thành lập được một Giáo hội của người bản xứ và cũng để cổ động cho giáo sĩ lập gia đình trong một văn hóa mà độc thân không được đề cao. Tuy vậy năm 2000, Vatican yêu cầu ngưng các vụ phong phó tế, năm 2014 thì không còn lệnh cấm này. Cũng thời gian này, trên máy bay từ Đất Thánh về Rôma, Đức Phanxicô cũng đã tuyên bố: “Độc thân không phải là giáo điều đức tin, đó là một luật sống mà tôi rất thích và tôi nghĩ đó là một ơn của Giáo hội. Vì không phải

là giáo điều đức tin nên cửa luôn mở: lúc này, chúng tôi không nói đến chuyện này như một chương trình, ít nhất là lần này.” Đối với nhiều người, lời nói này là một cánh cửa mở.

Nhưng trong giáo phận của giám mục Esquivel, ngài đã gửi một thư cho nhà Vatican học người Ý Sandro Magister, người chú thích chuyến đi của Đức Giáo hoàng có liên hệ đến vấn đề đàn ông lập gia đình chịu chức. Giám mục Esquivel cho biết sự phản đối của mình về việc giáo sĩ lập gia đình: “ Chúng tôi không muốn một giáo sĩ lập gia đình. Ý tưởng này trước đây đã có dự trù, nhưng bây giờ chúng tôi không nghĩ đến nữa. Sự phát triển chủng viện của chúng tôi là một ơn không giải thích được. Cách đây 16 năm, năm 2000, chúng tôi có 20 chủng sinh. Bây giờ chúng tôi có 76, gần như tất cả là người miền Chiapas, trong đó có 42 chủng sinh thuộc sắc dân thiểu số, không có thành kiến ý thức hệ gì về độc thân. Chúng tôi đã có 8 linh mục người bản xứ độc thân theo đúng luật. Các phó tế lập gia đình không bao giờ cho thấy họ muốn một chức thánh lập gia đình. Năm 2000, có 66 linh mục đa số thuộc các dòng tu và các giáo phận khác; ngày nay chúng tôi có 101, một sự phát triển đáng kể của hàng giáo sĩ địa phương”.

Mặt khác, vấn đề đàn ông lập gia đình chịu chức không che giấu được vấn đề của vùng Amazonia, dù suy tư Vatican mong muốn trải rộng ra cả chiều dọc lẫn chiều ngang. Quả vậy,

việc triệu tập cộng đồng này có thể có thể xem như đây là một trong các thành quả của Mạng giáo sĩ Liên Amazonia (Réseau ecclésial Pan-amazonien, REPAM), được chín Giáo hội vùng Amazonia thành lập tại Ba Tây tháng 9 năm 2014, như tạp chí Dòng Tên America đã đề cập đến. Dưới sự bảo trợ của Hội đồng Giám mục Châu Mỹ La Tinh CELAM) Mạng giáo sĩ Liên Amazonia đã trực tiếp trả lời cho bài diễn văn của Đức Phanxicô trong lần ngài đến Ba Tây dự Ngày Thế Giới Trẻ năm 2013. Trong số các nhân vật chính của Mạng có Hồng y người Ba Tây Claudio Hummes, hồng y thân cận với Đức Giáo hoàng, năm 2015 Hồng y đã giải thích, nhờ Mạng giáo sĩ Liên Amazonia, Giáo hội “đã có thể gần với người dân trong vùng này, đặc biệt những người khốn cùng nhất, những người sống ngoài lề, những người bị bỏ quên và những người bị tổn thương”. Với một mục đích: “Kết hợp các cố gắng của Giáo hội (trong chín nước) để chăm sóc lâu dài, có trách nhiệm cho toàn vùng Amazonia, để cổ động cho lợi ích toàn diện, nhân quyền, phúc âm hóa cũng như phát triển xã hội, văn hóa, kinh tế cho người dân, đặc biệt sắc dân người bản xứ gốc”.

Một cách rõ ràng, đa số các tông đồ là những người lập gia đình. Vào thời hiện đại, Giáo hội cũng phải chú ý đến vấn đề này, Giáo hội phải đi tới với Lịch sử. Hồng y Claudio Hummes

Cựu Bộ trưởng Bộ giáo sĩ, Hồng y Hummes

được biết đến là người cởi mở với vấn đề đàn ông lập gia đình chịu chức. Năm 2006, hồng y tuyên bố với một nhật báo Ba Tây: “Một cách rõ ràng, đa số các tông đồ là những người lập gia đình. Vào thời hiện đại, Giáo hội cũng phải chú ý đến vấn đề này, Giáo hội phải đi tới với Lịch sử”. Ngài cũng nhắc lại, độc thân là một “kỷ luật”, chứ không phải là một “giáo



điều của Giáo hội”, đó cũng là lời của Hồng y Bergoglio trong quyển sách trao đổi với giáo sĩ Do Thái Skorka năm 2010, trước khi ngài là Giáo hoàng Phanxicô. Tuy nhiên năm 2014, văn phòng báo chí Vatican đã phủ nhận có một bức thư của Đức Giáo hoàng gửi cho Hồng y Hummes để xúc tiến vấn đề này.

Tóm lại, có thể vấn đề sẽ được nêu ra trong kỳ họp thượng hội đồng, nhưng nó vẫn chưa được quyết định. Mặt khác, vì đàn ông lập gia đình chịu chức không phải là câu trả lời duy nhất cho nạn thiếu linh mục, một suy tư về vai trò của

giáo dân cũng là một vấn đề cấp bách. Dù sao, các giám mục của các giáo phận liên hệ cũng chưa đồng ý với nhau về vấn đề này. Chính Đức Giáo hoàng cũng uyển chuyển. Nếu ngài xem vấn đề này phải được nghiên cứu trong các vùng đặc biệt, cô lập như ngài đã nhắc tới trong một phỏng vấn đầu năm với báo Zeit, thì ngài cũng cho rằng, xem vấn đề độc thân như một “tùy chọn” không phải là giải pháp.

lavie.fr, Marie-Lucile Kubacki.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Hội nghị chuyên đề về Phẩm Giá Trẻ Em trong Thế Giới Kỹ Thuật Số

Tại Rôma, từ ngày 3 tới ngày 6 tháng Mười, Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Em của Đại Học Gregoriana đã tổ chức một hội nghị với chủ đề “Phẩm Giá Trẻ Em Trong Thế Giới Kỹ Thuật Số”. Mục tiêu là làm nổi bật các nguy hiểm của liên mạng (internet) và cổ vũ các hành động nhằm bảo vệ trẻ em và giới trẻ.



Một hợp tác rộng rãi

Tài liệu của Hội Nghị cho hay trẻ em và thiếu niên chiếm quá 1 phần 4 số hơn 3 tỷ 2 người sử dụng liên mạng khắp thế giới. Thế hệ gồm tới 800 triệu người sử dụng trẻ tuổi này đang có nguy cơ trở thành nạn nhân của tống dục (sextortion), kích dục (sexting), bắt nạt bằng liên mạng (cyberbullying) và xách nhiễu.

Đại diện các chính phủ, các doanh nghiệp có liên hệ tới thế giới liên mạng, chính sách, các cơ quan phi chính phủ, các tổ chức quốc tế như UNICEF, các phương tiện truyền thông, và các

tôn giáo đã tham dự một buổi trình bày trước vào ngày 29 tháng 9.

Trong một cuộc phỏng vấn của SIR, một hãng thông tấn Công Giáo Ý, cha Hans Zollner, Dòng Tên, Chủ Tịch Trung Tâm, nhấn mạnh rằng “việc lạm dụng tình dục các vị thành niên có mặt tại mọi xã hội, văn hóa và quốc gia trên thế giới. Nó là một sự ác phổ biến hơn người ta tưởng rất nhiều”.

Cha cho hay: “mấy năm trước đây, Liên Hiệp Âu Châu có phát động một sáng kiến gọi là ‘Một Trong Năm’. Nghĩa là một trong năm bé

tra hay năm bé gái, tức 20 phần trăm trẻ em của Âu Châu, bị lạm dụng tình dục. Đây là một con số gây kinh hoàng. Trong bối cảnh này, liên mạng, vốn là một phương tiện truyền thông kỳ diệu, có thể trở thành nguy hiểm” nhất là trong hai tệ nạn “khích dục” và “gạ dục” (grooming).

Ngài nói thêm: “đây là một đề tài gây bối rối, đau lòng và khó nói, và thường người ta không có ý chí làm việc này, không những chỉ ở trong Giáo Hội mà còn ở cả ngoài xã hội nữa, vì không ai chịu lưu ý tới các con số gây kinh ngạc. Có phải đây là một hiện tượng quá khủng khiếp đến nỗi không dám nói về nó? Chắc chắn rồi, nhưng chính vì thế mà ta phải nói về chúng”.

Qua hội nghị này, Giáo Hội “nhận lãnh trách nhiệm” và làm việc với các Lực Lượng (duy trì) Trật Tự. “Ta không phải là một thực tại đứng riêng và ta không những phải nhìn nhận luật pháp, mà còn phải hợp tác với Nhà Nước. Dĩ nhiên, khi một người phạm tội lạm dụng một vị thành niên, trong đó có việc sử dụng văn hóa khiêu dâm trẻ em, họ đã thực hiện một hành vi trầm trọng. Tuy nhiên, nếu họ còn là một linh mục hay một tu sĩ nữa thì tội ác còn trầm trọng hơn nhiều”.

Thành thử, theo cha Zollner, phải giáo dục để chống lại các hiện tượng này. Cha nói: “điều chủ yếu hơn nhiều là giáo dục người trẻ biết sử dụng liên mạng một cách có trách nhiệm”.

Theo đài Vatican, hội nghị trên có tính khai phá, kể như lần đầu diễn ra trên thế giới. Hội Nghị dự kiến có sự tham gia của các nhà chuyên môn thuộc cả hai lãnh vực khoa học và kỹ thuật từ khắp thế giới. Dự kiến sẽ có hơn 140 chuyên gia được quốc tế công nhận, thuộc giới học thuật, doanh nghiệp, và xã hội dân sự.

Trung Tâm Bảo Vệ Trẻ Em trước đây ở



Munich, Đức nhưng từ năm 2015, được chuyển về Đại Học Gregorian ở Rôma. Trung Tâm tổ chức biến cố này với sự cộng tác của WePROTECT Global Alliance.

WePROTECT là một liên minh hoàn cầu do chính phủ Anh cầm đầu và được sự tham gia của hơn 70 quốc gia, 20 công ty kỹ thuật và nhiều tổ chức phi chính phủ để ngăn cản tội ác lạm dụng và khai thác tình dục trẻ em trên liên mạng.

Nữ Bá Tước Joanna Shields của Anh, sáng lập viên tổ chức này, nói rằng “ta phải nhìn vào các thách thức đang xuất hiện, bóng tối đang xuất hiện, đang ở ngoài kia. Kỹ thuật không có biên giới, và sự ác cũng có cùng đường ra vào như sự thiện. Thế hệ đang lớn lên trước màn hình cần được bảo vệ”.

Các chuyên gia lên tiếng tại Đại Hội gồm một nhà dịch tễ học (epidemiologist) của Havard, viên chức số hai của Interpol, nhà nghiên cứu hàng đầu thế giới về lạm dụng trẻ em, và giám đốc an toàn công cộng của Facebook.

Các nhấn mạnh

Ký giả John Allen cho hay một trong các nhấn mạnh của Hội Nghị sẽ là “các trang mạng đen” (dark web) tức các khu vực trên liên mạng mà Google cũng như các bộ máy tìm tòi hợp qui ước không vào được; khu vực này được thiết kế nhằm bảo đảm tính vô danh của người sử dụng. Đây là khu vực của văn hóa khiêu dâm trẻ em vì loại

văn hóa này chiếm tới 80 phần trăm của khu vực.

Thứ trang mạng đen này “không thể được xử lý bởi một định chế, một quốc gia hay một cơ quan”.

Nữ Bá Tước Shields tin rằng, dù thế, kinh nghiệm cho hay tiến bộ vẫn có thể có. Bà nhắc đến sự kiện các nhà chuyên môn chống văn hóa khiêu dâm trẻ em từng gặp gỡ các nhà lãnh đạo của Google để tìm cách loại trừ các tư liệu loại đó, không để chúng tới tay người sử dụng, kết quả “với trang mạng mở, chúng ta không gặp vấn đề như 4 hay 5 năm trước nữa”.

Nữ Bá Tước Shields cũng đề cập tới sự kiện làm việc với các viên chức Microsoft trong việc sử dụng kỹ thuật “photo DNA” để loại bỏ các hình ảnh khiêu dâm và lạm dụng vị thành niên ra khỏi liên mạng.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây của Crux, cha Zollner cho biết: trọng điểm của hội nghị không phải là nghe các bài diễn thuyết, cho bằng các nhà chuyên môn thuộc nhiều bộ môn khác nhau thảo luận với nhau về việc phải làm gì. Cha nói: “nét độc đáo là dù chúng ta sẽ lắng nghe những người có hiểu biết nhất trên thế giới lên tiếng, nhưng chúng ta cũng muốn họ có thể nói với nhau và đạt được một điều gì, không phải chỉ là một bản tuyên bố ý định sẽ làm tốt hơn, mà còn là các biện pháp và đề xuất cụ thể để các chính phủ, các công ty liên mạng, tất cả những ai có trách nhiệm đối với nội dung của liên mạng và những gì có thể xảy ra cho người trẻ và các người lớn dễ bị thương tổn”.

Các trường hợp điển hình

Cha Zollner trình bày với Hội Nghị một số trường hợp điển hình cho thấy các nguy hại của việc lạm dụng liên mạng đối với tuổi trẻ.

* Một thiếu nữ 17 tuổi được bạn trai thuyết



phục để anh ta quay phim cảnh hai đứa làm tình; sau đó, sau khi cô quyết định kết thúc mối liên hệ, anh ta trả thù bằng cách đăng cuốn video lên liên mạng; xấu hổ khi bị gia đình và bạn bè biết chuyện, cô đã quyên sinh.

* Một thiếu nữ 14 tuổi được thuyết phục gửi hình khóa thân của cô cho người bạn trai cô vốn mê mệt, chỉ để thấy cả lớp được xem hình này.

* Hai nhi ở Phi Luật Tân bị hiếp dâm vì những kẻ ấu dâm ở Anh hay ở Đan Mạch đã đặt hàng và trả tiền cho việc này trên liên mạng đen đang nhan nhản và liên hệ đến đủ mọi loại người.

* Bé trai 10 tuổi gặp văn hóa cực kỳ khiêu dâm trên liên mạng, nội dung khiến em khiếp đảm, không hiểu, và việc này ảnh hưởng mãi mãi tới cách em nhìn đời, nhìn tình yêu và những con người khác.

* Một bé gái 7 tuổi bị lạm dụng tình dục và bị chụp hình sẽ lớn lên ra sao khi biết những bức hình kia sẽ mãi mãi ở trên liên mạng.

Nữ Bá Tước Shields cho rằng các điển hình trên có thực, không hề cực đoan. Bà kể thêm một số điển hình khác: một thiếu nữ bị ám ảnh bởi những lời bắt nạt không ngừng trên liên mạng nhắm vào cô đến nỗi đã quyên sinh; em bé mới ở lớp mẫu giáo bị bắt cóc và sát hại bởi 1 tên ấu dâm trước đó mấy giờ xem các hình ảnh lạm dụng tính dục trẻ em đầy rẫy trên liên mạng; một thiếu niên sa vào trang mạng của Nhà Nước Duy Hồi Giáo, đã qua Syria và bị giết ở đấy...

Bà cho rằng trong khi hoa mắt trước những điều kỳ diệu liên mạng thực hiện, dường như ta chưa bao giờ ngờ vực việc nó tháo bỏ rất nhiều điều. Một trong những điều ấy là nó biến đổi hoàn toàn cả một tuổi thơ chỉ trong vòng 1 thế hệ.

Các phương tiện truyền thông bây giờ khác hẳn

Đến nỗi Nữ Bá Tước tự hỏi không biết sau này khi lịch sử viết về “thời đại kỹ thuật số” hiện nay, liệu nó sẽ ca ngợi các lợi ích vô tận của kỹ thuật hay nó sẽ làm lễ truy điệu cho cả một tuổi thơ đã mất?

Tuy nhiên, như trên đã nói, bà tin tưởng ta còn “cơ hội để lên khuôn tương lai” nhưng ta phải hành động ngay bây giờ.

Nói thế rồi bà nhận định rằng nhiều người nói: các phương tiện truyền thông bây giờ cũng như các phương tiện truyền thông ngày trước, mỗi phương tiện mới đem vào một đợt tác phong mới, có chi đáng lo ngại. Cha mẹ chúng ta từng “thất vọng” vì ta dành quá nhiều thì giờ coi TV, mà chúng ta có sao đâu?

Con cái ta có khác: các phương tiện truyền thông chúng sử dụng không phải chỉ là những phương tiện mới như TV. Chúng luôn hàm chứa đủ thứ phương tiện khác. Các phương tiện này kết hợp với nhau tạo khuôn cho kinh nghiệm sống của chúng. Khiến chúng ngủ ít hơn, ra

ngoài ít hơn, hện hò cũng ít hơn và trì hoãn nhiều tác phong vốn đánh dấu việc quá độ qua tuổi trưởng thành.

Các phương tiện truyền thông xã hội đem lại cho chúng ảo tưởng được nối kết với “bạn bè” bằng các đầu ngón tay. Nhưng thực ra, sự nối kết đích thực mà chúng khao khát, thứ nối kết vang dội sâu xa đủ để nuôi dưỡng và nâng đỡ chúng, thì chúng không hề nắm được trong cái thứ không gian ảo này. Tuy nhiên, chúng vẫn ráng. Ráng riết trở thành ghiền, cứ thế vào ra thường xuyên trong cõi ảo, bất cứ lúc rảnh rỗi nào, nhưng đạt được rất ít thỏa mãn.

Sự thay đổi trong cách giới trẻ dùng thì giờ không trung tính, nó có tính tiêu cực. Thực vậy, các nghiên cứu gần đây cho thấy 2 giờ ngồi trước màn hình làm gia tăng nguy cơ tự tử và trầm cảm.

Các phương tiện truyền thông bây giờ là “one size fits all” (một cỡ dùng cho mọi người) nên ai cũng vào được: người tốt cũng như người xấu. Người xấu làm sao ngồi yên khi số người sử dụng lên đến gần 1 nửa tổng số con người trên mặt địa cầu. Không phải chỉ có những người rao bán văn hóa khiêu dâm, còn cả những người rao bán đủ thứ ý thức hệ, những người rao bán “các quan điểm cực đoan” (fringe views).

Các đề nghị

Nữ Bá Tước Shields cho rằng nên cập nhật hóa các quyền trẻ em đã được Quy Ước Liên Hiệp Quốc về Quyền Trẻ Em đưa ra năm 1990 và bà đề ra Khuôn Khổ Ngũ Quyền: Quyền Di Chuyển, Quyền Biết, Quyền An Toàn và Nâng Đỡ, Quyền Chọn Lựa Có Hiểu Biết và Theo Lương Tâm và Quyền Thông Thạo Kỹ Thuật Số.

Trong khuôn khổ đề xuất, Nữ Bá Tước cho rằng các bộ máy liên



mạng biết nhiều về chúng ta hơn chính chúng ta. Bà nghĩ rằng khi một người trẻ bị trầm cảm hay có ý định tự tử, thì cơ may là các mạng lưới xã hội hay các “apps” truyền thông được các người trẻ này sử dụng có “dụng cụ” để nhận ra điều này.

Theo bà, sử dụng việc xử lý ngôn ngữ tự nhiên và sự học tập của máy (machine learning) để khám phá các khuôn mẫu nói và sử dụng có thể cho thấy các dấu hiệu của tình trạng tâm trí hay ý định của đứa trẻ đang cần được giúp đỡ. Facebook, Instagram và Google từng công khai tuyên bố rằng họ có khả năng nhận ra khuynh hướng trầm cảm và toan tự tử và nhiều tình huống có tiềm năng nguy hiểm khác.

Nếu đúng như thế thì bà kêu gọi sự hợp đồng trong khía cạnh này: “thời đại ngoại thường kêu gọi các biện pháp ngoại thường và trong trường hợp này, chúng ta cần một thời đại hợp tác và cùng chung trách nhiệm mới biết đặt nhu cầu của trẻ em lên trên hết”.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, trong bài diễn văn khai mạc Hội Nghị, tỏ ý lo ngại đối với hiện tượng các kỹ thuật và dụng cụ truyền thông mới đã “lan tràn mọi vùng trên thế giới, tới cả các khu vực mà việc phát triển kinh tế và xã hội chưa thỏa đáng và đồng đều”. Do đó, “hàng trăm triệu trẻ em và người trẻ đang lớn lên trong thế giới kỹ thuật số giữa một bối cảnh phần lớn chưa phát triển”. Cha mẹ và các thầy cô chưa được trang bị về văn hóa để đồng hành với họ và giúp họ lớn lên trong thế giới này. Thậm chí các nhà lãnh đạo chính trị của họ cũng không biết phải bắt đầu làm gì để bảo vệ họ.

Bởi thế, ngài kêu gọi các công ty chuyên cổ vũ và thực thi việc phát triển thế giới kỹ thuật số nên lưu ý tới số phận các trẻ em và người trẻ nói trên. Dĩ nhiên cần có sự hợp tác quốc tế, hoàn



cầu và liên khoa trong phạm vi này.

Nhân dịp này, Đức Hồng Y Parolin đã nhắc đến nguyên tắc thứ hai của Tuyên Bố Phổ Quát về Quyền Trẻ Em: mọi trẻ em phải có phương thế “để phát triển về thể lý, trí khôn, luân lý, tâm linh và xã hội một cách lành mạnh và bình thường và trong các điều kiện tự do và phẩm giá”.

Phẩm giá này, theo Đức Hồng Y, phát xuất từ việc các em được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa và sự kiện Con Thiên Chúa đến với chúng ta như một trẻ em để bị thương tổn. Nói theo Đức Phanxicô, phạm đến các em là phạm thánh, là trần tục hóa một điều thánh thiêng, trần tục hóa thánh nhan Thiên Chúa trong mỗi hữu thể nhân bản.

Vũ Văn An

500 năm phong trào cải cách

Ngày 31.10.2017 Giáo hội Tin Lành mừng kỷ niệm 500 năm Phong trào cải cách. Phong trào cải cách - reformatio - mang ý nghĩa đổi mới, điều chỉnh trở về cho đúng. Phong trào khởi đầu ở trong đời sống nội bộ Giáo Hội Công giáo thời thế kỷ 16. bên Âu châu.

Phong trào cải cách ở nước Đức do linh mục Dòng Augustino Martin Luther khởi xướng . Ở nước Thụy Sĩ do Gioan Calvin và Huldrych Zingli.

Xưa nay nói đến Phong trào cải cách về đạo Công giáo, rồi từ đó tách ra khỏi Giáo hội Công giáo và phát sinh Giáo hội Tin lành ở Âu châu ,và lan rộng ra trên toàn thế giới, khuôn mặt Martin Luther là người nổi bật, được kể là người tiên khởi hay sáng lập ra phong trào này.

1. Vị sáng lập Martin Luther

Martin Luther sinh ngày 10. 11. 1483 ở Eisleben bên nước Đức. Martin Luther được mẹ giáo dục rất cẩn thận nghiêm khắc. Theo sử sách, Ông là một học sinh chăm chỉ, nhưng tính tình rụt rè như có vẻ sợ sệt sự gì.

Năm 1501 Luther bắt đầu học đại học ở Erfurt. Cha của Martin muốn con mình học môn Luật để sau này có thể trở thành luật sư. Nhưng Ông lại chọn đi theo con đường khác. Năm 1505 Ông xin đi tu, gia nhập Dòng khổ tu Augustino ở Erfurt.

Năm 1507 Martin Luther được nhận chức Linh mục. Ông học thần học và 1512 trở thành giáo sư ở đại học Wittenberg. Là giáo sư thần học, Ông nghiên cứu kinh thánh rất kỹ, nhất là thư của Thánh Phaolo gửi Giáo đoàn Roma. Và từ hiểu biết của nguồn đó Ông nhận ra chỉ nhờ ơn Chúa con người được công

chính chứ không phải do công trạng việc làm của con người. Ý tưởng mong muốn cải cách nhen nhúm trong tâm trí Ông từ ngày đó.

2. Ngày lịch sử 31.10.1517

Điều nhận thức đó trái ngược với giáo huấn về mua bán ơn toàn xá trong Giáo hội xảy ra thời lúc đó, và đã thúc đẩy Luther đưa ra 95 luận đề ngày muốn phản bác , cùng cải tổ lối sống lạm dụng trong Giáo hội Công giáo Roma.

Ngày 31.10.1517 Martin Luther đã viết 95 luận đề lên án đòi hỏi phải hủy bỏ tệ nạn mua bán ân xá để được tha các tội lỗi, mua bán chức tước trong đời sống Giáo hội, nhất là việc mua bán bằng ân xá để lấy tiền xây dựng đền thờ Thánh Phêrô bên Rôma. Linh mục Martin Luther thấy những việc làm mua bán đó trái ngược với nền tảng trong phúc âm của Chúa Giêsu.

95 đề án cải cách của Martin Luther được Ông dán công bố nơi cửa thánh đường ở Wittenberg. Bản văn 95 đề án này nhanh chóng được in ra phân phát rộng rãi trong dân chúng

Những luận đề này gây tranh cãi quyết liệt giữa Thầy Dòng Linh mục Martin Luther và Giáo Hội Công giáo Roma, giữa phe nhóm ủng hộ Luther và phe chống lại Luther. Và sau cùng đi đến phạt vạ cho nhau gây ra chia rẽ ly giáo.



Năm 1521 Martin Luther dịch Kinh Thánh từ nguyên bản tiếng Hy Lạp sang tiếng Đức. Đây có thể nói vào thời điểm lúc đó là một cuộc cách mạng trong lòng Giáo hội Công giáo. Vì vào thời điểm lúc đó Kinh Thánh chỉ được chính thức đọc bằng tiếng Latinh.



Linh mục Martin Luther lên tiếng muốn cải tổ đời sống Giáo hội, nhưng từ phong trào cải cách đã trở thành đạo Tin lành thệ phản Luther bên Đức, và trên toàn thế giới song song hay đối nghịch với Giáo hội Công giáo Roma.

Martin Luther tiếp tục giảng dạy viết sách bênh vực cho công cuộc cải cách xây dựng Giáo hội Tin lành thệ phản mới cho tới khi qua đời ngày 18.02.1546 ở Eisleben, thọ 62 tuổi.

3. Cuộc chiến giữa Hoàng đế Corolo V. và các vị Bá Tước cai trị vùng

Vào thời Trung cổ, ảnh hưởng, tiếng nói của Giáo hội Công giáo rất mạnh ở bên xã hội Âu châu không những trong lãnh vực đạo mà cả trong lãnh vực chính trị vực trần thế xã hội nữa.

Chung cho toàn nước Đức vào thế kỷ 16. có Hoàng đế được Giáo hội Rôma phong vương, Hoàng đế Carolo V... Nhưng các vùng hay tỉnh thành phố tự trị lại do các Bá Tước, các Ông Hoàng trực tiếp cai trị.

Khi những đòi hỏi cải cách của Luther được nêu ra lan truyền đã đụng chạm đến không những đời sống Giáo hội, mà còn cả đời sống chính trị nữa: Hoàng đế và các Bá Tước. Hoàng đế Carolo V. một bên ủng hộ Giáo hội Công giáo Roma và một số vị Bá Tước vùng một bên ủng hộ theo cải cách của Martin Luther.

Các vị Bá Tước vùng mạnh mẽ ủng hộ bảo vệ Luther cùng những đề án cải cách của Ông. Họ đã thực hiện cải cách như Luther đòi hỏi ngay

trong những vùng tỉnh thành của họ về đời sống tôn giáo, và như thế thoát khỏi quyền bính của Hoàng đế và của Giáo hoàng.

Càng ngày càng có nhiều vùng tự trị ủng hộ theo phong trào cải cách Luther đe dọa vương quốc phân hóa chia rẽ làm hai về phương diện tôn giáo. Năm 1530 Quốc hội của vương quốc họp ở thành phố Augsburg trao đổi về những vị trí khác biệt thời lúc đó. Những người Thệ Phản theo ủng hộ cải cách Luther vận động để đi đến hòa bình hầu tránh chia rẽ đụng độ nhau.

Họ đề nghị lên Hoàng đế Carolo V. bản “Confessio Augustana - Bản tự thú thành August“. Trong bản này yêu cầu có sự độc lập về tôn giáo thoát ra khỏi sự chi phối ảnh hưởng của Giáo hoàng Roma. Nhưng Hoàng đế Carolo V. bác bỏ bản văn yêu sách đề nghị này.

Các vị Bá Tước vùng liền thành lập liên minh bảo vệ nhau. Nhưng Liên minh này trong trận chiến 1547 ở Muehlberg bị quân đội của Hoàng đế đánh dẹp tan.

Đến năm 1555 hoà bình trong vương quốc và hòa bình về tôn giáo được thỏa thuận kiến tạo giữa Hoàng đế và các Bá Tước theo phe thệ phản cải cách. Nó cho phép mỗi vị Bá Tước được chọn tôn giáo trong vùng cai trị của mình.

Trên thực tế từ khi có bản văn đề nghị ở Augsburg năm 1530, học thuyết của Luther đã được công nhận công khai hóa. Và như thế sự cố gắng đưa phong trào cải cách, những người Thệ Phản trở về với Giáo hội Công giáo không thành công rồi.

Phong trào cải cách lan rộng ra khắp nơi, không chỉ ở nước Đức, mà toàn Âu châu. Nguyên phong trào cải cách cũng phân chia thành các tôn giáo Thệ Phản khác nhau vì những học thuyết suy luận khác biệt nhau. Phong trào cải cách theo Luther là một trong các phong trào cải cách theo hướng Giáo Hội Thệ phản Tin Lành.

4. Nền tảng đạo giáo theo Giáo hội tin lành thệ phản Luther

Sự phân chia tách rời Giáo hội thệ phản Luther khỏi Giáo hội Công giáo được chính nhà cải cách Martin Luther xây dựng đặt trên bốn yếu tố nền tảng: Sola gratia, solus Christus, sola scriptura, et sola fide. Sola gratia - duy chỉ một mình ơn Chúa - theo M. Luther, con người được cứu chuộc không do tự sức của công việc riêng mình. Nhưng cho tất cả và cho từng người do bởi ơn của Chúa mà thôi.

Thiên Chúa là Đấng cứu chuộc con người. Ngài là Đấng Tạo hoá nên con người. Và ngài cũng là Đấng Tạo Hóa mới sau khi con người chết. Ngài trao tặng con người không vì thành tích của con người đạt được hay làm ra. Ngài ban tặng con người sự công chính.

Duy chỉ ơn Chúa ban tặng con người chúng ta, nên chúng ta được cứu rỗi, và chúng ta được quyền tin tưởng vào ơn của Chúa thôi.

Solus Christus - duy chỉ một mình Chúa Kitô - Người tín hữu gắn bó chỉ với một mình Chúa Kitô của Thiên Chúa thôi, không với Đức Mẹ Maria, không với các Thánh hay với con người nào, không với công cụ, vật chất nào, không với hành hương rước kiệu hay bất cứ hình thức nào.

Duy chỉ riêng một mình Chúa Kitô mà chúng ta tuyên xưng, ngài là hiện thân của Thiên Chúa nơi trần gian cho con người, là người mang đến Lời Chúa cho ta, và sau cùng hy sinh hiến thân chịu chết trên thập tự và sống lại. Đó là đức tin và niềm hy vọng cho chúng ta.

Sola scriptura - duy chỉ kinh thánh - không bị làm cho sai lệch là căn bản nói về sự chân thật, loan truyền sứ điệp phúc âm.

Không truyền thống nào, không bài giáo lý nào của Giáo hoàng, của Giám mục là điều quyết

định hay bắt buộc cả. Duy chỉ Kinh thánh thôi.

Nơi Kinh thánh chứa đựng Lời của Chúa với toàn thể sức lực và sự trong sáng. Sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô là trung tâm điểm của Kinh Thánh và diễn tả về lòng thương xót của Thiên Chúa. Kinh thánh là thước đo cho đời sống Kitô giáo, và đồng thời cũng là quan tòa thẩm phán về những việc làm của con người.

Kinh Thánh là căn bản cho giáo huấn, cho những việc làm và truyền thống của giáo hội.

Sola Fide - duy chỉ đức tin - Nhờ đức tin con người bất toàn yếu đuối được cứu chuộc. Không việc làm, không lời cầu thay phù hộ nào của các Thánh, không sự trung gian qua Giáo hội, không nhờ thánh lễ, không nhờ hành hương rước kiệu, không nhờ ơn toàn xá hay bất cứ việc làm gì khác, mà con người đạt được ơn cứu rỗi của Chúa, nhưng chỉ duy nhờ đức tin.

Đức tin trước hết và sau đó đến những việc làm tốt lành, đến đời sống, lời nói và hành động ngay lành.

Martin Luther căn cứ suy tư của mình dựa trên nền tảng Kinh Thánh nơi thư của Thánh Phaolô gửi Giáo đoàn Roma: “Vì trong Tin Mừng, sự công chính của Thiên Chúa được mặc khải, nhờ đức tin để đưa đến đức tin, như có lời chép: Người công chính nhờ đức tin sẽ được sống.” (Rm 1,17).

Thầy Dòng Linh mục Martin Luther với luận cứ thần học như vậy đã trở thành Nhà-cải-cách trong lòng Giáo hội Công giáo. Ông phủ nhận trật tự phẩm trật, các truyền thống trong Giáo hội Công giáo Roma. Và do bị Giáo hội Công giáo không chấp nhận cùng bị lên án, Nhà cải cách Martin Luther đã trở thành nhà sáng lập ra đạo Tin lành thệ phản Luther.

Theo thuật lại, Martin Luther đã có lần nói lên suy niệm sự hay đúng hơn lời tuyên tín “ Chúng ta là người hành khát”.

Phải, chúng ta tất cả là người hành khát đi tìm xin ơn đức của Thiên Chúa tình yêu, sự che chở chúc lành, sự tha thứ ơn cứu chuộc cho đời sống hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Chứng từ

Kinh nghiệm thiêng liêng của Jeannie Gaffigan sau khi mổ khối u trong đầu

Jeannie Gaffigan là một nữ kịch sĩ, nhà sản xuất và viết kịch bản nổi tiếng người Mỹ, và cũng là vợ của kịch sĩ Jim Gaffigan. Năm 2016, bà được nhận giải thưởng Christopher, là giải thưởng dành cho các nhà sản xuất, đạo diễn và tác giả các sách, hình ảnh, và chương trình truyền hình đặc biệt, khẳng định giá trị cao nhất của tinh thần con người.

Hồi đầu năm 2017, trong một lần đưa 5 đứa con đi gặp bác sĩ nhi khoa, bà Jeannie đã khám phá ra mình có một khối u to bằng quả táo, bao quanh các tế bào não. Thay vì suy sụp hoàn toàn, bà Jeannie đã lập tức chạy đến với Chúa và thưa với Ngài: “Con đang cần Chúa giúp đỡ. Chúa phải hướng dẫn con qua khó khăn này vì con không biết mình phải làm gì ... và con còn nhiều việc phải làm cho Chúa.” Từ lúc đó, bà tiếp tục sống với đức tin và niềm tin thác.

Bà Jeannie kể lại trong cuộc một phỏng vấn; bà đã chịu đựng những cơn đau đầu và chóng mặt, bị mất cân bằng và thậm chí mất thính giác. Bà tưởng đó là những triệu chứng dị ứng khi giao mùa. Khi biết một bên tai của bà Jeannie không thể nghe được, một bác sĩ nhi khoa đã khám cho bà, nhưng không thể tìm thấy cái gì rõ ràng. Bác sĩ này đã gửi Jeannie đến gặp chuyên gia tai mũi họng, nhưng bác sĩ này cũng không tìm ra nguyên nhân khiến Jeannie bị điếc một bên tai. Bà Jeanni được khuyên đi chụp cắt lớp và cuối cùng họ khám phá ra bà có một khối u lớn trong đầu, có thể đã phát triển từ cả năm rồi.



Dù khối u lớn, nhưng may mắn đó là khối u lành tính, nếu không, ung thư với cỡ lớn như thế có thể giết chết bà Jeannie ngay lập tức. Nhưng khối u đó vẫn cần được giải quyết, nếu không nó có thể khiến bà bị liệt vì đè chèn lên não của bà. Đó là lúc bà Jeannie xin Chúa hướng dẫn và bà đã tìm được hướng đi đúng đắn. Vào Tuần Thánh, tháng 4 năm 2017, bà Jeannie đã xin một người bà con, một chiến binh cầu nguyện thật sự, bắt đầu làm những tuần cầu nguyện cho mình.

Lúc đó, các bác sĩ giải phẫu thần kinh mà bà Jeannie liên hệ đều kín lịch hẹn cho mãi đến tháng 5. Bà Jeannie gọi cho một chuyên gia thần kinh, là người bạn thời thơ ấu của bà, để xin ý kiến. Sau khi nhận được các bản sao chụp não của bà, ông cho biết là bà cần đến phòng phẫu thuật sớm bao nhiêu có thể. Bà Jeannie và chồng đã đến khoa phẫu thuật thần kinh bệnh viện Mount Sinai và được bác sĩ nổi tiếng Joshua Bederson khám. Vào thứ sáu Tuần Thánh, Jeannie đã được chụp não; các bác sĩ đã có bản đồ não của bà và họ đã làm một cuộc giải phẫu ảo về cách xử

lý khối u và các dây thần kinh xung quanh nó. Sau đó họ nói với bà Jeannie: “Bà có thứ bảy và Chúa nhật phục sinh với gia đình. Ngày thứ hai, bà sẽ được phẫu thuật.”

Cuộc phẫu thuật 9 tiếng đã kết thúc tốt đẹp, nhưng thời gian hồi phục xảy ra các khó khăn. Cổ họng của bà Jeannie bị liệt tạm thời và cần có ống ôxy để thở, cũng như ống nối đưa thức ăn vào bao tử. Bà phải hút nước bọt của chính mình vì cơ quan chức năng thở và nuốt không làm việc, vì vậy bà bị viêm phổi cấp tính đe dọa đến mạng sống. Sau đoạn đường hồi phục dài 4 tháng, bà Jeannie cảm nghiệm không gì khác hơn là một phép lạ. Bà chia sẻ: “Tôi đã có những người đạo đức mạnh mẽ nhất trên thế giới cầu nguyện cho tôi... Tôi đã thấy phần tích cực của nhân loại vào lúc mà tôi cảm thấy môi trường của đất nước chúng ta là thứ đang bị chia cắt. Tôi thấy những con người có niềm tin khác nhau và ý hướng chính trị khác nhau là những người tốt và tôi đã có lại ý thức về sức mạnh của cầu nguyện chuyển cầu và ý thức lại mục đích của tôi sống trên trái đất này và cho các con của tôi. Tôi đã có nhiều cuộc gặp gỡ thiêng liêng với Chúa trong những ngày thực sự đen tối ở trong bệnh viện. Không có gì để nghi ngờ là bàn tay của Chúa ở với tôi trên mỗi bước đường.”

Jeannie cũng nhìn thấy sự hiện diện của Chúa qua những sự việc khác. Đức hồng y Dolan đã



điện thoại thăm Jeanni khi ngài đang ở Lộ đức; Đức hồng y nói với Jeannie là ngài đã cầu nguyện cho bà, và điều này rất có ý nghĩa với bà vì. Vào ngày Jeanni dự định xuất viện, bác sĩ yêu cầu cần có một y tá đi cùng về nhà và sắp đặt các dụng cụ y khoa mà bà cần ở nhà. Các bác sĩ lo lắng hơn khi Jeanni bị một cơn ho vào ngày hôm trước và làm cho ống thở tụt ra khỏi cuống họng, và thật may, sơ Mary Doolittle, một y tá và cũng là một người bạn thân của Jeannie đến thăm, đã đồng ý làm các việc bác sĩ yêu cầu.

“Thắp lên một ngọn nến thì tốt hơn là nguyện rửa bóng đêm”, đó là những lời khắc trên huân chương Christopher bà Jeannie đã nhận được. Giờ đây những lời đó có một ý nghĩa mới đối với bà. Bà kết luận: “Tôi luôn biết là người được cho nhiều thì được chờ đợi phải sinh lợi nhiều hơn và nếu tôi được Chúa ban cho bất cứ món quà nào, tôi cần sử dụng nó. Tôi luôn biết điều đó trong công việc của tôi, nhưng bây giờ, cần phải thực hành những điều dường như nhỏ bé hơn, giống như là đốt lên một ngọn nến, tốt hơn là những mục đích tham vọng to lớn là làm để thay đổi thế giới. Ngay lúc này, tôi đang thấy rõ rằng các con của tôi, các công việc của tôi ngay trước mặt tôi. Việc nhìn thấy điều Chúa đặt trước mặt chúng ta và chọn lựa Ngài ban cho chúng ta là điều quan trọng. Mọi người cần nhận ra điều này bởi vì

sẽ không cần có một khối u não thì mới nhận ra điều này. Chúng ta tất cả cần được chữa lành. Hãy tìm kiếm những cơ hội để đốt lên những ngọn nến đó, ngay cả khi nó không phải là điều to lớn đầy tham vọng. Tất cả chúng ta đều muốn đốt lên 1000 ngọn nến, nhưng có một ngọn nến ngay trước mặt bạn mà Chúa đưa cho bạn. Hãy mở mắt bạn, nhìn vào nó và thắp nó sáng lên.”

**(Hồng Thủy,
RadioVaticana
30.09.2017/ Aleteia/2017)**

Kỷ niệm 80 năm các tấm ảnh Lòng Chúa Thương xót đầu tiên được in

Tháng 10/1937, tại Cracovia, Chúa Giêsu đã truyền cho sơ Faustina, nay là thánh Faustina, tôn vinh giờ Ngài “chịu nạn”, 3 giờ chiều, giờ mà chính Chúa Giêsu gọi là “giờ của lòng thương xót lớn lao cho toàn thế giới”. Chúa Giêsu cũng nói: “Trong giờ đó, ơn cứu độ được thực hiện cho toàn thế giới, lòng thương xót chiến thắng sự xét xử.”

80 năm sau, lúc 15 giờ ngày 28/09 vừa qua, ngày kỷ niệm chân phước Michał Sopoćko - cha giải tội của sơ Faustina - dân chúng đã lần hạt Lòng Chúa Thương xót trên nhiều đường phố của Balan. Đây là sáng kiến của phong trào “Chiếu tỏa Lòng Chúa Thương xót”, một phong trào được thành lập cách đây 10 năm. Dân chúng đọc kinh Lòng Thương xót trên các nẻo đường, các ngã tư, tại Balan cũng như trên thế giới, tại các nơi công cộng và mời gọi khách đi đường cùng cầu nguyện.

Đức Thánh Cha Phanxicô trong thư gửi đức giám mục giáo phận Lodz cho biết ngài cũng hiệp thông trong lời cầu nguyện. Năm nay, các người tham dự buổi đọc kinh cầu nguyện cho chính mình, cho những người thân yêu của họ, cho quê hương, cho Giáo hội và cho thế giới, đặc biệt cho các Kitô hữu bị bách hại và cho những kẻ bách hại.

Chương trình cầu nguyện năm nay còn có một chiều kích đặc biệt khác, đó là 80 năm trước, vào ngày 27/09, tại nhà in J. Cebulski, số 22 đường Szewska, thành phố Cracovia, 22 hình ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương xót đầu tiên, với dòng chữ: “Giêsu, con tín thác vào Chúa”, đã được in trước sự hiện diện của sơ Faustina.

Trong nghi thức đặt bảng kỷ niệm nhà in này, mẹ tổng quyền của dòng Đức Bà Lòng Thương xót Petra Kowalczyk đã nhắc rằng thánh Faustina đã nhìn thấy Chúa Giêsu như được vẽ trong các



hình ảnh tại đan viện ở Płock. Sau đó thánh nữ đã theo dõi việc vẽ Chúa Giêsu ở Vilnius và cuối cùng, với sự kiểm soát của thánh Faustina, các hình ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương xót đầu tiên đã được in. Ngày nay hình ảnh này là một trong những hình ảnh đạo được phổ biến nhất trên thế giới.

Đức tổng giám mục Cracovia - đức cha Marek Jędraszewski - nhấn mạnh rằng nghi thức cầu nguyện và đặt bảng kỷ niệm nhà in hôm nay là một bước trong việc tuyên bố sự thật về Lòng Chúa Thương xót đã được bắt đầu với việc in các hình ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương xót. Ngài cũng nhấn mạnh nghi thức này được cử hành vào dịp kỷ niệm 9 năm cha Michał Sopoćko - linh hướng và giải tội của sơ Faustina - được phong chân phước.

Cha Sopoćko là vị tông đồ đầu tiên của Lòng Chúa Thương xót; cha đã xuất bản các tác phẩm về Lòng Chúa Thương xót, tìm cách để thiết lập ngày lễ Lòng Chúa Thương xót, đóng góp vào việc vẽ hình ảnh Chúa Giêsu Lòng Thương xót đầu tiên và đồng sáng lập một hội dòng. Năm 2004, thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ra

sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức của cha. tháng 12/2007, Đức Biển Đức XVI đã chứng nhận phép lạ qua lời chuyển cầu của cha Sopoćko. Ngày 28/09/2008, lễ phong chân phước cho cha đã được cử hành tại đền thánh Lòng Chúa Thương xót ở Białystok. (ACI 05/10/2017)

Hồng Thủy

Làm Sao Biết Linh Hồn Nào Đã Được Lên Thiên Đàng?

Hỏi: xin cha giải đáp giúp 2 thắc mắc sau đây:

1- Khi cử hành thánh lễ an táng, một số linh mục đã giảng rằng: linh hồn ông này, (bà này) chắc chắn đã lên thiên đàng rồi, không cần cầu nguyện nữa! Xin cho biết có giáo lý nào cho phép biết và tin điều này hay không?

2- Khi đăng cáo phó với lời lẽ như: “đau đớn báo tin buồn Ông, (Bà) đã được Chúa gọi về ngày giờ...” như thế có phù hợp với tín lý Công Giáo về sự chết và hy vọng phục sinh của con người hay không?

Trả lời:

1- Khi có người qua đời, Giáo Hội chỉ dạy cử hành Nghi thức an táng (Ordo Exsequiarum = Rite of Funerals) gồm có các nghi thức cầu nguyện ở tư gia hay nhà quàn, nghi thức thánh lễ an táng cử hành ở nhà thờ, và nghi thức tiễn đưa ngoài nghĩa trang. Các nghi thức này đã được Đức Thánh Cha Phaolô VI chấp thuận và Thánh Bộ Phụng Tự đã công bố cho thi hành trong toàn Giáo Hội kể từ ngày 1 tháng 6 năm 1970.

Qua tất cả các nghi

thức trên, Giáo Hội cầu nguyện cho linh hồn người quá cố được mau đón nhận vào Nước Thiên Chúa để vui hưởng Nhan Thánh Ngài là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu cho những ai được cứu rỗi.

Giáo Hội cầu nguyện cho người quá cố vì tin vào sự phục sinh của kẻ chết nhờ lòng xót thương tha thứ vô biên của Chúa như ta tuyên xưng trong Kinh Tín Kính: Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.

Giáo lý của Giáo Hội chỉ nói đến sự phán xét riêng dành cho một linh hồn sau khi liìa khỏi xác như sau:

“Mỗi người lãnh nhận trong linh hồn bất tử của mình phần trả công muôn đời cho mình ngay sau khi chết trong một cuộc phán xét riêng, chiếu theo cuộc sống của mình hướng về Chúa Kitô,



để hoặc sẽ trải qua một sự thanh luyện, hoặc lập tức bước vào hưởng hạnh phúc trên trời, hoặc lập tức bị án phạt muôn đời.” (x. SGLGHCG, số 1022).

Nghĩa là sau khi thể xác chết, linh hồn sẽ chịu phán xét riêng để:

- hoặc phải được thanh luyện thêm ở nơi gọi là luyện tội (Purgatory) một thời gian trước khi được vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên Thiên Đàng.

- hoặc được thân nhận ngay vào Thiên Đàng vì đã thánh thiện đủ.

- hoặc bị phạt đời đời trong nơi gọi là hỏa ngục (hell)

Kết quả trên tùy thuộc vào cuộc sống mà một người đã tự do lựa chọn cho mình khi còn sống trên đời này. Đó là giáo lý của Giáo Hội mà chúng ta phải theo. Nhưng sự thực xảy ra thế nào cho một linh hồn ngay sau khi lìa khỏi xác thì chỉ có Chúa biết và định đoạt mà thôi. Giáo Hội không cách nào biết được nên chỉ dạy tín hữu cầu nguyện cho kẻ chết được tha thứ mọi tội lỗi đã phạm khi còn sống để mau được đón nhận vào Nước hằng sống. Nói khác đi, Giáo Hội chưa bao giờ phán đoán tức khắc ai đã lên Thiên Đàng, ai phải thanh luyện trong luyện tội và ai đã sa hỏa ngục, cho dù người chết đã sống lành thánh hay tội lỗi công khai đến mức nào. Giáo Hội có phong thánh (canonize) cho ai thì cũng phải qua một thủ tục khắt khe và một thời gian điều tra vô tư theo giáo luật qui định chứ chưa bao giờ tuyên bố tức khắc ai là thánh và đang ở trên Thiên đàng để khỏi phải cầu nguyện cho người đó nữa.

Như vậy, linh mục nào, khi cử hành lễ an táng cho ai, mà tuyên bố linh hồn người ấy đã lên thiên đàng rồi, thì đây hoàn toàn là điều “tưởng tượng quá chủ quan” của linh mục đó để nhằm vinh danh người chết, và làm vui lòng cho tang gia mà thôi. Tuyệt đối không có giáo lý, tín lý



nào của Giáo Hội cho phép ai tuyên bố như vậy đối với một người vừa qua đời, dù người đó là Giáo Hoàng, Hồng y, Giám mục, linh mục hay tu sĩ. Chắc chắn như vậy! Giáo Hội chỉ dạy cầu nguyện và phó thác linh hồn các tín hữu đã ly trần cho lòng từ ái của Thiên Chúa mà thôi, chứ không hề phán đoán gì về số phận đời đời của ai cả. (x. SGLGHCG số 958, 1032)

Và lại, nếu đã biết linh hồn nào lên thiên đàng rồi thì dâng lễ cầu nguyện làm gì nữa, vì các thánh trên Thiên đàng không cần ai cầu nguyện cho, mà ngược lại, còn nguyện giúp cầu thay cách đặc lực cho các tín hữu còn sống hay đang đau khổ trong nơi luyện tội. (tín điều các thánh thông công = communion of saints)

Vậy chúng ta cứ cầu nguyện cho mọi người đã qua đời vì không biết những người đó hiện đang ở đâu, Thiên đàng, luyện tội hay hỏa ngục. Nghĩa là đừng vội tin lời tuyên bố chủ quan của ai để không cầu nguyện cho người quá cố nữa.

2- Khi có người qua đời thì thông thường người ta dùng những ngôn từ như câu hỏi được đặt ra trên đây để báo tin buồn cho thân thuộc xa gần.

Về một phương diện, hay nói đúng hơn về mặt con người, thì sự chết quả thật là điều đau buồn nhất cho thân nhân còn sống. Như thế, đau buồn, báo tin và chia buồn là điều chính đáng và phù hợp với bản chất và tâm lý nhân loại.

Chúa Giêsu xưa kia đã sống trọn vẹn với bản

tính nhân loại này khi Chúa nghe tin người bạn của mình là Lazarô chết (x. Ga 11). Nhưng khi thấy người Do Thái đến chia buồn với chị em Maria và Martha, Chúa Giêsu đã không nói với họ: sao lại chia buồn? Phải chúc mừng chứ vì chết là được giải thoát khỏi cuộc sống đau khổ ở đời này mà ... Ngược lại, chính Chúa đã khóc thương Lazarô khi đứng trước mộ của anh khiến những người Do thái có mặt phải nói với nhau rằng: “Ông ta thương Lazarô biết mấy!” (Ga 11:36). Và để an ủi cho chị em Maria và Martha, nhất là để cho thấy Người là Thiên Chúa, là sự sống và là sự sống lại, Chúa Giêsu đã truyền cho Lazarô ra khỏi mộ, sống lại sau 4 ngày nằm ở đây. Đặc biệt, Chúa đã nói với Martha khi đó và mọi người chúng ta ngày nay tín điều rất quan trọng này: “Ta là sự sống và là sự sống lại. Ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11: 25).

Như vậy, tuy đau buồn theo bản tính con người trước sự chết, chúng ta cũng đừng quên tuyên xưng niềm tin vào Chúa Kitô là sự sống và là sự sống lại mỗi khi phải đối diện với sự chết, một điều không ai tránh được khi mang thân phận con người trong trần thế này.

Đau buồn và biểu lộ buồn đau này là điều phù hợp với nhân tính và không nghịch với đức tin. Tuy nhiên, để nói lên niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, tức là bày tỏ niềm hy vọng vào sự sống lại của người đã chết, chúng ta không nên quá bi thảm sự chết để không vô tình kêu trách Chúa là nguyên nhân gây ra sự đau buồn to lớn này. Linh mục giảng trong lễ tang, cũng không nên quá đào sâu nỗi đau khổ của sự chết mà quên



nhấn mạnh chiều kích hy vọng và niềm vui phục sinh của người đã ly trần.

Sau hết, trong lời báo tin buồn cho thân nhân, chúng ta nên dùng ngôn từ thể hiện được niềm tin phục sinh nhiều hơn là thuần tính nhân loại như một số cáo phó đã được nghe gần đây.

Thí dụ, nên viết: Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, xin báo tin để thân bằng quyến thuộc được biết: người thân của chúng tôi là... đã được Chúa gọi về (hay đã ra đi bình an trong Chúa) ngày tháng năm... Nghĩa là không nên nói: rất đau đốn báo tin buồn người thân đã được Chúa gọi về...

Trong lời phân ưu, cũng không nên nói: “rất đau buồn khi được tin ông, bà... đã được Chúa gọi về”. vì nói như vậy hóa ra trách Chúa đã gây ra sự đau buồn hay sao?

Thật ra, chết là hậu quả của tội lỗi chứ không phải là điều Thiên Chúa mong muốn cho ai từ ban đầu. “Vì một người duy nhất, mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian, và tội lỗi đã gây nên sự chết. Như thế sự chết đã lan tràn tới mọi người vì một người đã phạm tội. (x Rm 5:12).

Chính Chúa Kitô cũng đã phải chết vì tội của nhân loại, nhưng qua cái chết của Người trên thập giá, Chúa đã chiến thắng tội lỗi và sự chết và cho chúng ta hy vọng vào sự sống lại sau khi phải chết trong thân xác, nếu chúng ta cùng sống và chết như Chúa Kitô. Đây là niềm tin, vui hy vọng mà chúng ta phải cảm ơn Chúa mặc dù phải chấp nhận đau khổ của sự chết.

Tóm lại, đứng trước cái chết, là con người, ai cũng phải đau buồn, khóc thương, chia buồn với nhau. Nhưng đừng quá bi thảm cái chết đến nỗi vô tình trách Chúa là nguyên nhân gây ra. Ngược lại, phải cảm ơn Chúa về hy vọng phục sinh sau khi phải chết vì hậu quả của tội lỗi như Thánh Phaolô đã dạy.

Cầu nguyện cho người chết là việc bác ái đẹp lòng Chúa. Nhưng không ai được phép kết luận hay phán đoán gì về phần rỗi của bất cứ người nào dù biết người đó đã sống tốt lành hay “tội lỗi” ra sao. Chỉ một mình Thiên Chúa biết và phán đoán mà thôi.

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Chí sĩ Ngô Đình Diệm

ĐÔI DÒNG KHAI BÚT

Ngày 07.07.1954, Chí sĩ Ngô Đình Diệm chấp chánh Thủ tướng và trình diện Chính phủ, khi tôi sắp tròn 10 tuổi. Lúc đó, nhờ thân phụ có đặt mua nhật trình (báo ngày), nên tôi có dịp đọc tin tức, thời sự... Năm 1955, lính Bình xuyên pháo kích giải trí trường Đại Thế giới (đã bị đóng cửa) không đúng tọa độ, nên rơi bên ngoài, nhà tôi ở gần đó, nên phải di tản... Hưởng thụ nền giáo dục nhân bản Việt Nam Cộng hòa và phương pháp giảng huấn tại tư thục Lasan Taberd, như các bạn cùng thời, chúng ta đồng tiến trên đường học vấn. Trong nhiều năm, nhân lễ Giáng sinh, ông Diệm đã đến dâng Thánh Lễ với các Sư huynh và học sinh... Ngày 02.11.1963, Tổng thống Ngô Đình Diệm vị quốc vong thân. Trong những năm khi Tổng thống và Cố vấn Ngô Đình Nhu an nghỉ tại nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi, sáng ngày 2 tháng 11 hàng năm, đông đảo đồng bào đã dâng Thánh Lễ cầu nguyện cho linh hồn Nhị Vị và các Sĩ Quan bị thảm sát tại Vương cung Thánh đường Sài gòn và, sau đó, đa số đã tuần hành viếng mộ và cầu nguyện tại đây.

Nhân dịp Lễ Giỗ lần thứ 54, chúng tôi xin ghi lại những gì mình cảm nhận trong những năm Chí sĩ Ngô Đình Diệm phục vụ Đất Nước và Quốc dân Đồng bào để, ngày nay, hưởng Nhan Thánh Chúa trên Thiêng Đàng.

I./ CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM

“Điều mà tôi cảm thấy hãnh diện nhất là được phục vụ bên cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm, được ông thương mến và tin cậy. Lúc đó, tôi chỉ là một sĩ quan mang cấp bậc thiếu tá, đảm nhận một vai trò nhỏ bé trong Lữ đoàn Liên minh Phòng vệ Phủ Tổng thống. Nhờ cơ duyên này, tôi được biết rõ Tổng thống là một người rất đạo đức và liêm chính, lại kèm theo một nếp sống thật giản dị, khiêm nhường. Trong những năm tháng được gần ông, tôi chưa từng thấy ông đòi



hỏi riêng gì cho cá nhân mình, mà chỉ thấy lúc nào ông cũng ưu tư lo cho dân, cho nước. Đối với tôi, Tổng thống Ngô Đình Diệm, người khai sáng ra nền Đệ nhất Cộng hòa, xứng đáng là một vị lãnh đạo chân chính, đã có công bảo vệ và đem lại nền độc lập và tự do thực sự cho Miền Nam Việt Nam. Tiếc thay, trước những biến đổi của tình hình chính trị, qua tham vọng của một số tướng lãnh, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bị thảm sát trong cuộc đảo chính ngày 01.11.1963”. Đó là những dòng chữ mà đại tá Nguyễn Hữu Duệ đã viết trong sách ‘Nhớ lại những ngày ở cạnh Tổng thống Ngô Đình Diệm’.

Thật là điều hạnh phúc cho chúng ta, những đồng bào của Tổng thống, được sống trên Quê hương, dưới sự lãnh đạo của Người trong hơn 9 năm từ ngày 07.07.1954 đến 01.11.1963. Chí sĩ Ngô Đình Diệm (1901-1963) là một chính trị gia lãnh đạo quốc dân Việt. Người là Thủ tướng cuối cùng của Quốc gia Việt Nam và là Tổng thống đầu tiên của Việt Nam Cộng hòa.

A.- Giáo dục Bản thân

Ngô Đình Diệm chào đời ngày 03.01.1901 tại làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, trong một gia đình quan lại theo đạo Công Giáo, được đặt tên thánh là Gioan Baotixita.

Lúc còn nhỏ, cậu được theo học dưới sự dạy dỗ của Quận Công đức độ và yêu nước Nguyễn Hữu Bài, đang là Thượng thư dưới triều Vua Duy Tân. Quan là đại thần duy nhất chống lại việc người Pháp tham lam muốn đảo ngôi mộ vua Tự Đức để lấy vàng bạc. Sở dĩ có sự liên hệ gần gũi như vậy là vì ông Ngô Đình Khôi, anh ông Diệm, cưới con gái ông Nguyễn Hữu Bài (Năm 1955, ông Bài, nhân khi tháp tùng Vua Khải Định công du nước Pháp, đã đến Vatican để tiếp kiến Đức Thánh Cha Piô XI. Nhân cơ hội này, ông xin thiết lập bang giao với Tòa Thánh và Việt Nam, đã bị Việt cộng cắt đứt năm 1976).

Ông Diệm theo học tại trường Pellerin Huế. Năm 1913, lúc 12 tuổi, ông thi vào trường Quốc Học Huế, dạy theo chương trình tổng hợp bằng Việt ngữ và Pháp ngữ. Năm 1917, lúc 16 tuổi, ông đỗ hạng thứ nhì trong kỳ thi tốt nghiệp trung học. Vì tuổi trẻ mà đạt thành tích cao, nên chính quyền thực dân Pháp đề nghị cấp học bổng cho sang Pháp du học, nhưng ông đã từ chối. Do đó, bà mẹ ông Diệm đã có nhận xét: “Trong số các con tôi, anh nào đi du học ngoại quốc về đều có pha lẫn nhiều điều và mang nhiều mâu thuẫn trong người. Nhưng Diệm thì thuần túy Việt Nam”.

Năm 1918, ông được mời làm giáo sư Trường Quốc Tử Giám, một trường dành riêng cho con cháu các quan trong triều đình. Năm sau, ông đủ tuổi để vào học trường Hậu Bổ, tương tự như Học viện Quốc gia Hành chánh. Trong ba năm học, ông luôn là một sinh viên xuất sắc trong các ngành hành chánh,

chính trị, luật pháp và đã tốt nghiệp thủ khoa.

Ông Ngô Đình Diệm chịu ảnh hưởng sâu đậm của nền giáo dục Nho giáo và Thiên Chúa giáo. Thực vậy, chính Nho giáo đã hun đúc ông thành một con người thanh liêm, tiết tháo, cương trực và giáo dục Thiên Chúa giáo đã đào tạo ông Diệm thành một con người đầy lòng bác ái, vị tha và công chính.

Điều đáng lưu ý là khi cậu Diệm vào Trường Quốc Học Huế. Trong thời gian này, cậu học trò nhỏ này có dịp quen biết với trò Nguyễn Sinh Cung, lớn hơn cậu mười tuổi và sau này, đã đổi tên thành Hồ Chí Minh. Định mệnh đã xui khiến hai đối thủ chính trị này sớm gặp gỡ nhau, người này biết rõ cá tính người kia và cùng kính trọng lẫn nhau, đấu quan niệm và phương cách đấu tranh khác biệt. Là một con người ngổ ngáo, quí quyệt và hung tợn, Hồ đã từng giết anh cả của ông Diệm là Ngô Đình Khôi, sát hại Huỳnh Giáo Chủ của Phật giáo Hòa hảo, nhiều chí sĩ khác như Nguyễn An Ninh, Tạ Thu Thâu, chỉ điểm cụ Phan Bội Châu cho Pháp bắt. Nhưng khi ông Diệm bị quân Việt Minh bắt giao nộp cho Hồ năm 1946, thì Hồ đã không dám sát hại ông, chỉ giam lỏng. Thật may mắn, ông Diệm đã tìm cách trốn thoát được. Hồ không làm gì được ông Diệm, vì hắn vừa mới ký Hiệp định Sơ bộ ngày 06.03.1946, trong đó có điều khoản bảo vệ người quốc gia do Pháp đưa ra. Chẳng những thế mà vài thập niên sau, nhận thấy mình thua kém xa





người bạn trường cũ về đạo đức, tác phong, cuộc sống thánh thiện không chút tì vết, Hồ đã viết sách ‘Vừa đi đường vừa kể chuyện’ ca ngợi bản thân với bút hiệu Trần Dân Tiên, do bọn văn nô đàn em thổi phồng Hồ lên ngang tầm với ông Diệm về mọi mặt. Ông Diệm sống cuộc đời độc thân, thì Hồ cũng không vợ (thật vậy ???). Cụ Diệm sống trong một căn phòng nhỏ đơn sơ, thì Hồ cũng cho thợ mộc cất cho hẳn một căn nhà toàn gỗ quý chở từ miền rừng thượng du về.

B.- Ảnh hưởng Gia đình

Một đêm mùa thu năm 1885, tại làng Đại Phong, một nhóm người bắt đạo đã phóng hỏa, bằng những ngọn đuốc, nhà nguyện có nóc và tường bằng tre. Gia đình thân phụ ông Ngô Đình Diệm, trong số những người đang kinh nguyện, đã bị chết, trừ bà nội đã thoát khỏi nhờ bóng tối đêm để chạy đi. Điều may khác là khi đó, thân phụ ông Diệm là ông Ngô đình Khả đang học ở chủng viện Penang (Mã lai). Thời đó, phải đợi vài tháng sau, hung tin gần cả gia đình bị tàn sát mới tới chủng viện Penang, các cha giáo của ông Khả mới đề nghị ông nên trở về nước và cưới vợ để nối dõi tông đường. Chấp thuận đề nghị trên, ông đã trở lại Việt Nam để phụng dưỡng mẹ đang không có phương tiện để sinh sống.

Vào làm việc tại Triều đình, ông được Vua Thành Thái ban cử làm Phụ đạo Đại thần và cố vấn cho Vua các vấn đề về Pháp văn và Triết

Tây phương... Ông được giao việc tổ chức Trường Quốc học với chức trưởng giáo. Năm 1905, ông được thăng chức Tổng quản Cấm thành, bảo vệ Vua. Năm 1907, khi chính quyền Bảo hộ dưới sự vận động của khâm sứ Ferdinand Lévecque đòi truất vua Thành Thái, ông nhất quyết không chịu ký tên vào tờ biểu nên ông bị cất chức. Vì vậy dân gian có câu truyền: “Đày vua không Khả, Đào má

không Bại”. Ngày nay, chúng ta có thể thêm vào câu truyền này ý tưởng “Hại dân không Diệm” cũng không phải là điều quá đáng.

Do đó, ông từ quan và đã về làm ruộng với các con trai. Bà Khả cùng Cô Hiệp (mẹ tương lai của Đức Hồng Y Đáng kính Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận) đã vất vả đem cơm nước cho những người thân. Trong hoàn cảnh cơ cực đó, không ai trong gia đình buông lời than trách trước một quyết định ái quốc. Họ vẫn nuôi ý chí ‘làm quan’, sau những kinh nghiệm lao động tay chân và sống cảnh nghèo nàn. Cuối cùng, ông Khả được vua Khải Định phục hàm khi lên ngôi Vua.

Ông Khả cưới cô Phạm Thị Thân và có 6 con trai (Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Thục, Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và Ngô Đình Luyện) và 3 gái (Ngô Đình Thị Giao, Ngô Đình Thị Hiệp và Ngô Đình Thị Hoàng).

- Ông Ngô Đình Khôi, tổng đốc Quảng Nam từ năm 1930, bị ép về hưu năm 1943 vì có ý thân Nhật. Con trai duy nhất của ông là Ngô Đình Huân, thư ký và thông ngôn cho viện trưởng Viện văn hóa Nhật tại Sài gòn. Tháng 03.1945, ông khuyên Hoàng đế Bảo Đại đừng thoái vị, trao quyền cho Cộng sản. Ngày 31.08.1945, hai cha con bị Việt Minh bắt và bị hành quyết vài tuần sau đó cùng với ông Phạm Quỳnh, Thượng thư Bộ Lại ở rừng Hắc Thú.

C.- Phục vụ Đất Nước thời Nguyễn triều

Sau khi tốt nghiệp trường Hậu Bổ, năm 1921, ông Diệm nhậm chức tri huyện Hương Trà, Hương Thủy và Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi tri phủ Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Năm 1926, ông được bổ vào chức tri phủ Hải Lăng và thăng lên quản đạo Ninh Thuận. Năm 1930, vừa tròn 29 tuổi, với thành tích tận tụy phục vụ đồng bào, ông được đề cử làm Tuần Vũ tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết.

Tháng 09.1932, sau thời gian du học tại Pháp trở về nước, Hoàng đế Bảo Đại quyết định tự mình chấp chính và ban sắc phong 5 Thượng thư mới, trong đó có ông Diệm, trẻ nhất 32 tuổi, được bổ nhiệm Thượng thư Bộ Lại, đứng đầu Nội các, tương đương Thủ tướng ngày nay, và kiêm nhiệm chức Tổng Thư Ký Hội đồng Cải cách Hồn hợp Pháp-Việt ngày 02.05.1933. Ông đề nghị hai điều với chính quyền bảo hộ Pháp: một là thống nhất Trung và Bắc kỳ theo Hòa ước Giáp Thân 1884 và hai là cho Viện Nhân dân Đại biểu Trung kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề. Việc thống nhất nhằm buộc chính quyền Bảo hộ Pháp bãi bỏ Khâm sứ Trung kỳ và Thống sứ Bắc kỳ cùng chỉ còn một Tổng trú sứ (résident général) ở Huế mà thôi. Việc thứ hai là để canh tân lối cai trị cũ. Vì Toàn quyền Pasquier không chấp nhận, ông Diệm đệ đơn từ chức lên Hoàng đế Bảo Đại ngày 12.07.1933. Sau đó, ông đi dạy tại trường Thiên Hựu (Providence).

[Nội các, lúc đó, có 6 bộ là: 1. đứng đầu và có quyền trên hết là bộ Lại bộ, tức Nội vụ, ngang quyền Thủ tướng ; 2. bộ Hộ tức Tài chính. 3. Bộ Lễ tức Giáo dục ; 4. Bộ Hình tức Tư Pháp ; 5. Bộ Binh tức Quốc Phòng và 6. Bộ Công tức Công chánh. Như vậy, ông Diệm ở tuổi 32 đã đứng

đầu nội các gồm các vị thượng thư hầu hết đều hơn ông cả mươi tuổi, như ông Bùi Bằng Đoàn, cha đại tá Việt cộng Bùi Tín, thượng thư bộ Hình, hơn ông Diệm đúng 20 tuổi.]

D. Hoạt động chống Pháp đòi độc lập cho Việt Nam

Trong thời gian dạy học, ông Diệm nghiên cứu các sách vở và thường xuyên liên lạc với các vị ái quốc như Cụ Kỳ Ngoại Hầu Cường Để, Cụ Phan Bội Châu và những nhà cách mạng chống Pháp, hiện đang hoạt động tại Nhật Bản và trong nước, để mưu cầu dành Độc Lập và Tự Do cho đất nước.

Năm 1933, ông Diệm vào Sài Gòn tổ chức phong trào của trí thức Nam và Trung kỳ vận động chính giới Pháp tại Paris để yêu cầu truất phế Toàn quyền Đông Dương Pierre Pasquier. Việc không thành, ông bị Pasquier trục xuất khỏi Huế và chỉ định cư trú tại Quảng Bình. Sau khi Pasquier chết năm 1934, Toàn quyền mới Eugene René Robin đã phục hồi hàm vị cho ông và để ông về dạy tại trường Thiên Hựu (Providence).

Thời kỳ 1934-1944, ông Diệm thành lập và lãnh đạo đảng Đại Việt Phục Hưng chống Pháp với thành phần đảng viên nòng cốt là quan lại, linh mục, cảnh sát và lính khố xanh bản xứ tại Trung kỳ. Tháng 07.1944, mật thám Pháp phá vỡ tổ chức này và tổ chức vây bắt ông ở Phú Cam. Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông



thoát nạn về trú tại lãnh sự quán Nhật ở Huế. Vài ngày sau, người Nhật đưa ông vào Đà Nẵng rồi dùng phi cơ quân sự chở thẳng vào Sài Gòn trú tại trụ sở hiến binh Nhật. Ông cũng được Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội do hoàng thân Cường Để ủy nhiệm công việc vận động nhân sự ở Trung kỳ để chống Pháp. Khi Vua Bảo Đại lập chính quyền thân Nhật và mời ông làm Thủ tướng trong chính quyền mới nhưng ông từ chối nên ông Trần Trọng Kim được mời thay để lập Chính phủ.

Lánh nạn ở Sài Gòn một thời gian, khi Bảo Đại thoái vị và Việt Minh cướp chính quyền, ông Diệm trở lại Huế để thăm mẹ và đã bị Việt Minh bắt tại Tuy Hòa (Phú Yên). Chúng giải ông ra Hà Nội và bị giam giữ tại tỉnh miền núi Tuyên Quang. Sau đó, ông được trả tự do theo lệnh ân xá của Hồ Chí Minh vào năm 1946 và ông Hồ mời ông giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Nhưng ông Diệm cương quyết khước từ. Ông đã khẳng khái hỏi ông Hồ : “Tại sao ông giết anh tôi?”. Đây là câu hỏi của một người thật can đảm khi trong tay không một tác sất, vì Hồ đang đẩy uy quyền và dưới tay hắn có cả một băng nhóm du côn tàn bạo giết người.

Tháng 8 năm 1950, ông Diệm cùng người anh là Đức cha Ngô Đình Thực rời Sài Gòn đi hành hương Rôma và dự Năm Thánh. Trên đường về, ông Diệm ghé qua Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản, gặp hoàng thân Cường Để. Tại đây, ông đã tiếp xúc với một số người Mỹ, trong đó có giáo sư Wesley Fishel. Ông này khuyên ông Diệm nên sang thăm Hoa Kỳ. Trong dịp này, ông Diệm đã ghé thăm các nước Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp và sau đó ông sang Hoa Kỳ theo gợi ý của giáo sư Wesley Fishel.

Tại Hoa Kỳ, ông Diệm tạm trú trong nhà dòng Mary Knoll, ở Lakewood thuộc tiểu bang New



Jersey và ở trường dòng Ossining tiểu bang New York. Tại đây, ông gặp Đức Hồng Y Spellman, người đã giúp ông rất nhiều trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị sau này. Thời gian ở Hoa Kỳ, ông Diệm chú tâm trau dồi Anh ngữ và được mời đến các trường Đại Học ở miền Đông và miền Trung Tây Hoa Kỳ để diễn thuyết về các vấn đề Việt Nam, Á châu và hiểm họa Cộng sản.

Tháng 05.1953, theo lời mời của một số chính khách Công Giáo có khuynh hướng quốc gia và chống Cộng, ông Diệm bay sang Pháp rồi, sau đó, qua Bỉ trú ngụ tại đan viện Saint-André de Bruges. Tại tu viện dòng Biển Đức, ngày 01.01.1954, ông Ngô Đình Diệm đã tuyên khấn trong bậc oblat với tên dòng là Odilon. Đây là một điều ‘tiên tri’ vì Thánh Odilon là Bổn mạng những người tị nạn mà chính Tổng thống Diệm đã giúp đem hơn 800 ngàn người di cư từ Miền Bắc vào Nam và an cư lạc nghiệp một cách mỹ mãn. Ngoài ra, Thánh Odilon là Linh mục đã bắt đầu cử hành Thánh Lễ Cầu cho các Linh hồn ngày 2 tháng 11 là ngày ông Diệm qua đời năm 1963.

Năm 1954, ông Diệm từ Bỉ trở lại Paris sống tại nhà ông Tôn Thất Cẩn (con trai của cụ Thân thần phụ chính Tôn Thất Hân). Tại đây, với sự yểm trợ của Ngô Đình Luyện, ông bắt đầu vận động trong giới chính khách Việt sống lưu vong.

Đ.- Con người Ngô Đình Diệm.

- Nhiều tài liệu đã nói về cuộc đời chính trị và riêng tư của ông Ngô Đình Diệm, một lãnh tụ cương trực, khí khái, chống cộng và quyết liệt với đế quốc, dù là Pháp, Tàu hay Mỹ. Ông có cái uy nghiêm riêng phát xuất từ một gương mặt phúc hậu, một tác phong cương nghị và một lối nhìn thẳng vào người đối thoại. Nốt ruồi đen rõ trên gò má dưới mắt trái của ông được các nhà tử vi xem như báo hiệu một số mạng nhiều buồn phiền và tang tóc. Ông không nặng lời hay gắt gỏng với cấp thừa hành, khi không vừa ý. Phong cách của ông khiến những người tiếp xúc với ông phải kính nể. Sau cái bề ngoài trầm tĩnh, Tổng thống là một con người cuồng nhiệt và kiên trì trong mục đích, không nhân nhượng trên những xác tín căn bản. Là Kitô hữu tốt, ông hiệp thông mầu nhiệm Chúa Cứu chuộc hàng ngày tại nhà nguyện trong Dinh, hoặc ở Dòng Chúa Cứu Thế. Vận âu phục màu trắng với cà vạt đen, ít khi thay đổi. Ông làm việc bất chấp giờ giấc khiến các người thân cận mệt mỏi.

Khi có vấn đề khẩn, ông cho mời nhân viên hữu trách vào Dinh để đàm đạo đầu đêm. Ông đọc phúc trình, hồ sơ đến khuya, uống trà, hút thuốc nhưng không bao giờ hút hết phân nửa điếu thuốc. Tổng thống đi kinh lý không biết mệt, đôi ba ngày mỗi tuần, đến các tiền đồn hẻo lánh, làng Thượng xa xôi, bằng mọi phương tiện chuyên chở: máy bay, ghe, tàu, xe jeep, trực thăng.....

Ông không hùng hồn trước đám đông nhưng thoải mái và thân mật ở giữa những nhóm nhỏ, không quan cách, không mỉa dân. Khi nhóm Hội đồng Nội các, ông Diệm thường ra ngoài chương trình ấn định, khi gặp một đề tài gây chú ý. Ông nói say mê, quên cả kết luận. Ông sống rất nặng về lý tưởng. Con người Khổng giáo nghiêm khắc và Công Giáo khổ hạnh nơi ông có những nhận xét lắm khi không sát thực tế. Ông thường nhắc là người cán bộ trung thành luôn luôn hy sinh vì đại cuộc mà không cần đến cơm áo, danh

vọng và chức tước... Nhưng không phải cán bộ nào cũng lý tưởng như thế. Cuộc nổi loạn năm 1963 là một sự cải chính xót xa. Sánh với Hồ Chí Minh, chí sĩ Diệm là một lãnh tụ đức độ thiếu mưu lược, ghét xảo quyệt.

Thú tiêu khiển của ông Diệm không nhiều vì ít giờ rảnh: thích cỡi ngựa ở Đà Lạt hay tại Dinh Độc lập trong những năm yên ổn. Ông sưu tập máy ảnh và chụp hình. Ông ăn uống thanh đạm, thường dùng bữa tại ngay phòng ngủ, do ông già Ấn và đại úy Nguyễn Bằng phục dịch, thực đơn ít khi thay đổi gồm có cơm vắt, muối mè, cá kho và rau. Ông ít khi đau, bị cảm cúm, có bác sĩ Bùi Kiện Tín chăm sóc. Phòng nội dịch không đông nhân viên. Vấn đề tiền bạc riêng của ông được giao trọn cho chánh văn phòng Võ Văn Hải, ông Diệm không có nhu cầu lớn. Ông Hải, tốt nghiệp trường khoa học chính trị Paris, theo sát ông Diệm từ lúc còn bôn ba ở hải



ngoại và được ông Diệm thương như con. Vài ngày sau đảo chánh 1.11.1963, ông Hải lập biên bản trao cho đại úy Đặng Văn Hoa, chánh văn phòng tướng Trần Văn Đôn số tiền mặt của ông Diệm là 2.390.000 đồng và 6.297 mỹ kim. Trong hồi ký Việt Nam Nhân Chứng, ông Đôn kể ‘Dương Văn Minh lấy 6.000 mỹ kim và số còn lại thí cho Trần Thiện Khiêm. Số bạc Việt được phân phát



cho Tôn Thất Đính, Lê Văn Kim, Dương Văn Minh, Nguyễn Khánh, Nguyễn Hữu Có, Nguyễn Văn Thiệu, Phạm Ngọc Thảo, Trần Ngọc Tám và Trần Thiện Khiêm, riêng Đôn nhận 24.500 đồng.

Trong bài ‘Nhớ lại những điều khó quên’, nhà văn Hà thượng Nhân) viết: “Tổng thống Diệm có thể có những khuyết điểm, nhưng cái tâm vì nước vì dân của ông, tôi cho là thành, cái chí của ông tôi cho là lớn...”. Cũng vậy, trong bài ‘Đường lối Diệm Nhu được thực tại chứng nghiệm là Đường Lối Đúng’, Giáo sư Tôn thất Thiện viết: “... Điều quan trọng nhất có liên quan mật thiết đến ‘Cụ’ (ông Diệm) và chế độ Đệ Nhất Cộng Hoà nói chung, là nếu năm 1954 không có Cụ đứng ra lãnh đạo quốc gia thì miền Nam đã mất vào tay cộng sản..... Cụ đã đem lại cho những quân nhân, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân thời đó sự tin tưởng và hăng hái tranh đấu nên đã giữ được miền Nam, tạo dựng lên một quốc gia có qui củ và căn bản chính trị, kinh tế vững chắc, tạo điều kiện cho Đệ Nhị Cộng Hoà tồn tại một thời gian, sau khi Cụ bị sát hại. Nhưng hơn nữa, nhân dân miền Nam được tiêm nhiễm tinh thần tự do, và được đào tạo vững chắc về kinh tế, sau này có điều kiện củng cố lại áp chế của cộng sản, dần dần buộc cộng sản phải bỏ ý đồ ‘cải tạo xã hội chủ nghĩa’ nhân dân miền Nam...”.

Ông Phan đức Minh, trong bài ‘Tại sao có cuộc đảo chánh lật đổ ông Ngô Đình Diệm’

đăng trên ‘Việt nam nhật báo cuối tuần’ số 4912 ngày 29.10.2005, đã viết: “Những tháng giữa năm 1960, ông Diệm với tư cách Tổng thống và là Tổng tư lệnh Quân đội Việt nam Cộng hoà, đi thăm các Bộ Tư lệnh Quân khu 1, 2, 3 và 4 cùng Biệt khu Thủ đô, để nói chuyện với các sĩ quan thuộc các Quân Binh chủng về một vấn đề vô cùng quan trọng: Người Mỹ muốn đổ các đơn vị tác chiến (Combatant Units) của họ vào lãnh thổ Nam Việt Nam để đảm nhiệm vai trò chủ yếu trong công cuộc chiến đấu chống cộng sản trên chiến trường này...”

Tại hội trường Quân khu 1, Đà Nẵng, trước mặt rất đông sĩ quan: cấp Tướng, cấp Tá và cấp Úy, ông Diệm đã nói rõ ý chí của ông là, nhất định không chấp nhận cho người Mỹ đổ quân tác chiến vào Việt nam, mà chỉ chấp nhận vai trò của người Mỹ trong nhiệm vụ cố vấn và huấn luyện cho Quân đội Việt nam Cộng hoà. Ông nói: “Chúng ta cần có sự cố vấn và huấn luyện của Mỹ, chúng ta cần có sự viện trợ quân sự, kinh tế của người Mỹ, nhưng chúng ta không cần để cho người Mỹ chiến đấu thay thế chúng ta trong công cuộc bảo vệ quê hương, đất nước này. Cuộc chiến đấu này không thể đơn thuần giải quyết bằng sức mạnh của vũ khí chiến tranh, nhất là bằng một đạo quân viễn chinh từ một quốc gia khác kéo đến. Nếu người Mỹ làm việc đó, chúng ta sẽ mất hết chính nghĩa, mất sự hậu thuẫn của nhân dân, tôi sẽ trở thành Tổng thống

bù nhìn và anh em, các sĩ quan sẽ chỉ còn là những kẻ đánh thuê cho ngoại quốc...”.

Ông nói thật nhiều với tất cả tấm lòng và trái tim của ông. Rồi ông kêu gọi tất cả các sĩ quan Quân đội Việt nam Cộng hòa đã từng nêu cao tinh thần anh dũng, can đảm trên mọi chiến trường khắp các vùng chiến thuật, hãy cùng ông bằng mọi giá, giữ vững lập trường, đi đúng đường lối lãnh đạo chiến tranh bảo vệ tổ quốc mà ông đã vạch ra và quyết tâm theo đuổi, bất chấp mọi áp lực, bất cứ từ đâu đến. Những cánh tay dơ lên. Những tiếng hô vang làm rung chuyển cả Hội trường Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1-Quân khu : “Quyết tâm ủng hộ Tổng thống! Quyết tâm giữ vững lập trường chiến đấu của Tổng thống để bảo vệ Tổ quốc!”.

Lúc đó tôi chỉ là một chuẩn úy hiện dịch... Tôi nhìn các sĩ quan đàn anh đứng chung quanh hình như ai nấy đều cảm thấy có một cái gì nặng nề, nguy hiểm đang đợi chờ vị Tổng thống khả kính và can đảm của mình. Phải thành thực mà công nhận rằng vào thời gian đó, dưới sự lãnh đạo của ông Diệm, quân đội ra quân đội, tướng Tá ra tướng Tá, Sĩ quan ra Sĩ quan, chứ không có hổ lốn, bát nháo như một số khá đông của những thời gian sau này, sau khi ông Diệm không còn nữa... Tôi không phải là người Công Giáo như ông Diệm, mà chỉ là quân nhân hiện dịch thuần túy, nhưng cũng thấy mắt mình nhòa đi. Tôi cầu xin Ông Trên phù hộ, che chở cho ông, cũng như cho đất nước này...



Trong bài ‘Một vị từ mẫu’, giáo sư Nguyễn Xuân Vinh, cựu đại tá Tư lệnh Không Quân Quân đội Việt Nam Cộng hòa, viết: “Lúc tôi tới Dinh Độc lập, vào phòng ngủ của Tổng thống, là nơi cụ thường ngồi ở một ghế bành lớn để hỏi công việc. Tôi đã thấy có ông Nguyễn Đình Thuần, lúc đó là bộ trưởng Phủ Tổng thống và ông Huỳnh Hữu Nghĩa, bộ trưởng Bộ Lao động. Ngoài ra còn có ông Hà Di, một nhiếp ảnh gia rất được Tổng thống thương yêu và thường được đi theo chụp ảnh mỗi khi cụ công du. Thấy tôi vào, cụ nói mấy câu đại ý là tôi không được đi cùng để ra Huế dự lễ đại thọ của cụ cố, thân mẫu của Tổng thống, nên cụ gọi tôi để cho xem những phim ảnh chụp. Những ảnh mẫu được ông Hà Di chiếu cho mọi người cùng coi trên màn ảnh đặt ở cuối buồng theo thứ tự diễn tiến của buổi lễ. Thân mẫu của Tổng thống ngồi ở một ghế bành, mặc áo màu đỏ, tuy trông mệt mỏi, nhưng nét mặt còn tươi sáng. Một tấm ảnh làm tôi chú ý là lúc cả 5 người con trai của cụ cố thân mẫu là Đức Giám Mục Ngô đình Thực, Tổng thống Ngô đình Diệm và các ông Ngô đình Nhu, Ngô đình Luyện và Ngô đình Cẩn đều mặc áo thụng, quì rạp đầu làm lễ trước bà từ mẫu. Trông cảnh này thật là cảm động và là sự việc mấy trăm năm mới thấy có một lần ở nước mình, vì ít khi có bà mẹ nào sinh ra những người con mà lại đứng đầu cả bên đời và bên đạo...”. Những dòng viết này đã chứng minh lòng hiếu thảo của ông Diệm. Dù là Tổng thống, ông vẫn ‘quì rạp đầu trước mặt mẹ’.

Trong bài ‘Bốn mươi năm ngâm ngùi’, ông Trương phú Thứ viết: “Một độc giả ‘Văn nghệ Tiền phong’, bà Hoa Vũ ở tiểu bang New Jersey, người đã mang chân dung Tổng thống Diệm từ Mỹ về tận Lái Thiêu và đã đặt chân dung trên mộ Người, rồi chụp hình và, sau đó, phổ biến tới báo chí Việt hải ngoại. Bà Hoa đã viết thư cho cựu

đại tá Nguyễn Hữu Duệ: “em không nhớ rõ là năm nào 1960 hay 1961, lúc đó em đang may ở tiệm Thanh Lịch gần chợ Bàn Cờ thì chợ bị cháy lớn. Vài hôm sau thì Cụ có đi thăm chợ và đồng bào nạn nhân. Cụ đi thẳng đến tiệm Thanh Lịch, lúc đó bà Phạm Bích Thuần là chủ tiệm may quá xúc động vừa khóc vừa nói ‘Kìa, Vua đến nhà mình, cô Hoa, bạo dạn ra chào Vua đi’. Khi Tổng thống bước lên thêm nhà thì em ra đứng khoanh tay cúi đầu nói ‘con kính chào Tổng Thống’. Người hỏi ‘cháy có sợ không?’. ‘Thưa Tổng thống, con sợ lắm ạ’. Người lại hỏi ‘may có khá không?’. Em trình ‘Thưa Tổng thống, khá lắm’. Trong lúc đó, bà chủ cứ khóc vì quá xúc động được Vua

tới thăm. Cụ nói ‘ngoan hử’. Rồi đi ra hướng đường Bàn Cờ. Ôi! Kể lại một chút kỷ niệm mà lòng em dâng lên một niềm thương nhớ Cụ vô cùng”.

Khi còn sống, chí sĩ Ngô Đình Diệm đã từng nói “tôi tiến hãy tiến theo tôi, tôi lui hãy giết tôi, tôi chết hãy nối chí tôi”. Mang trong người dòng máu Việt, chúng ta hãy noi gương Người quyết sống đời một ‘người Công Giáo tốt và là người Việt luôn mong Tổ Quốc độc lập và đồng bào được tự do, hạnh phúc’.

Hà Minh Thảo

Đảng suy tàn - Lãnh đạo tan hoang

Theo dõi tình hình Việt Nam từ bên ngoài thấy lạ tại sao người dân chưa vùng lên lật đổ chế độ mà cứ để cho lãnh đạo tự do chia chác quyền lực và làm giàu trên mồ hôi nước mắt của mình.

Có phải vì nhóm cầm quyền đã có Trung Quốc chống lưng nên người dân phát rét, hay biết chưa có lực lượng nên buông xuôi chờ thời ?

Hoặc là vì cả quân đội lẫn công an đều nằm trong tay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm nên không ai dám ngo nghoe, hay cứ để cho đảng tự chết chìm vì nước lụt đã đến chân?

Dù trong tình huống nào thì ở Việt Nam ai cũng thấy đảng cầm quyền đã “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” đến bờ vực thẳm, từ sau hội nghị trung ương IX thời Nông Đức Mạnh, năm 2001. Trận hồng thủy tham

những đã ngập đầu từ cá nhân sang tập thể, từ tổ chức đến tập đoàn, và từ các tổ riêng lẻ thành “lợi ích nhóm” để phanh thây xé thịt đất nước.

Nhóm chữ “tình hình vẫn còn nghiêm trọng và phức tạp” để chỉ tham nhũng đã biến thành câu kinh nhật tụng của thanh tra Chính phủ và ủy ban kiểm tra trung ương đảng. Nhưng vì cứ phải nghe mãi như điệp khúc ve sầu nên dân mỗi tai, đành phải sống chung với nó như bệnh dịch gia truyền chưa có thuốc chữa.



Trong khi ấy thì lưới gươm Trung Cộng đã kẻ vào cổ 5 đời tổng bí thư đảng từ thời Nguyễn Văn Linh (Khoá VI, 1986), Đỗ Mười (Khoá VII), Lê Khả Phiêu (Khoá VIII), Nông Đức Mạnh (2 Khoá IX và X) và Nguyễn Phú Trọng (từ Khoá XI).

Bằng chứng quy lụy, nhượng bộ và dâng hiến tài sản tổ tiên cho Trung Cộng đã được chứng minh ở Hoàng Sa, Trường Sa, Bauxite Tây Nguyên, các vị trí chiến lược trong vụ cho thuê đất rừng, bến cảng khắp lãnh thổ, và gần nhất là dự án gang thép Formosa Hà Tĩnh.

CON ÔNG CHÁU CHA

Nhưng khi cúi đầu trước ngoại bang Tàu để vinh thân phì gia và tham những tiền bạc và tài sản, con đẻ của tham những quyền lực, thì nạn con ông cháu cha hay còn được gọi mánh mung là “hạt giống đỏ” được đưa vào các chỗ béo bở cũng bung ra hoành hành trong hệ hống cai trị của đảng, nhà nước và doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Không ai trong đảng dám chất vấn, nếu muốn chỗ ngồi vẫn còn đóng cọc. Nhưng đến khi xảy ra vụ Nguyễn Xuân Anh, sinh ngày 01/01/1976, bí thư thành ủy Đà Nẵng bị phát giác có nhiều lươn lẹo về bằng cấp và mánh mung tham những thì tổ ong “hạt giống đỏ” vỡ ra. Anh là con trai của ông Nguyễn Văn Chi, nguyên ủy viên bộ chính trị khóa Đảng X (2006-2011), bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản Việt Nam, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương đảng cộng sản Việt Nam (2003-2011).

Sau đó, mọi con mắt lại dồn vào Nông Quốc Tuấn, ủy viên trung ương đảng, sinh năm 1963, con nguyên tổng bí thư đảng Nông Đức Mạnh. Tuấn chưa bị sờ gáy, từng là bí thư tỉnh ủy Bắc Giang và hiện là phó chủ nhiệm ủy ban Dân tộc



Kế đến là Nguyễn Thanh Nghị, sinh năm 1976, ủy viên trung ương đảng, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Nghị là con trai trưởng của nguyên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người từng bị gọi là đồng chí X bởi chủ tịch nước Trương Tấn Sang, sau khi thoát bị kỷ luật bởi trung ương đảng vì bị quy trách nhiệm trong vụ thua lỗ hàng trăm ngàn tỷ của công ty tàu biển Vinashin và Vinalines.

Ông Nguyễn Tấn Dũng còn có người con trai út là Nguyễn Minh Triết, sinh năm 1988, hiện là ủy viên trong ban chấp hành đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngoài ra con gái ông Dũng, Nguyễn Thanh Phượng và chồng là (Việt kiều) Nguyễn Bảo Hoàng cũng có nhiều vốn đầu tư và cổ phần trong nhiều cơ sở thương mại và tài chính ở Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn gốc tài sản của họ không được tiết lộ.

Nguyễn Tấn Dũng, một thời từng được coi là đối thủ chính trị của cả Trương Tấn Sang và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã giữ chức vụ thủ tướng trong 9 năm 284 ngày, từ 2006 đến 2016.

HỢP HÀNH-BIỆN CHẤT

Những việc này đang phơi ra giữa ban ngày trước thêm hội nghị trung ương 6, đang được chuẩn bị diễn ra trong thượng tuần tháng 10 (2017).

Nhưng nếu mục tiêu của Hội nghị chỉ tập trung vào bàn chuyện: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy

của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” thì làm sao mà đẩy lùi được quả tạ ngàn cân tham nhũng quyền lực và tiền bạc đang nằm chình ình trước cửa hội trường trung ương đảng ?

Tại đại hội XII tháng 1/2016 đảng đã than: “Tổ chức bộ máy của đảng và toàn hệ thống chính trị còn chồng chéo, nhiều tầng nấc, chức năng, nhiệm vụ ở một số tổ chức còn chồng chéo, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong hệ thống chính trị chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ.”

Nhưng sau đó, điều được gọi là cải tổ hành chính, thực ra chỉ đề “hành dân là chính”. Trong khi bộ máy biến chế của nhà nước, nói là phải cắt giảm thì lại cứ phình to thêm khiến số nhân viên nhà nước thặng dư chả biết làm gì nên cứ sáng vác ô đi, chiều vác về và giữa trưa thì gọi nhau đi nhậu bia ôm để mánh mung, chạy mối

Vì vậy, sau hai hội nghị xây dựng và chỉnh đốn đảng từ đảng XI qua đảng XII (2012-2016), tham nhũng vẫn ung dung rung đùi cười vào mũi đảng. Trong khi cán bộ, đảng viên thì cứ tìm đường “tự diễn biến” và “tự chuyển hoá” để kiếm ăn và làm giàu, bỏ mặc bác Nguyễn Phú Trọng tự do gân cổ lên kêu gào câu thần chú “tuyệt đối trung thành và kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.”

Bằng chứng nguy cơ lãnh đạo Việt Nam đang đưa dân tộc và Tổ quốc vào vòng lệ thuộc phương Bắc và phá nát đất nước đã được nguyên thiếu tướng CSVN, nguyên đại sứ VN tại Bắc Kinh, Nguyễn Trọng Vĩnh nêu lên trong ý kiến nói về quyết định “dứt bỏ mọi liên hệ với đảng của Nguyễn Phú Trọng đang thao túng” của giáo sư Tương Lai hôm 2/9/2017.

Theo nguyên đại tá công an Nguyễn Đăng Quang ghi lại thư chuyển

của nhà văn kiêm dịch giả Nguyễn Nguyên Bình, hội viên hội nhà văn Hà Nội, trưởng nữ của lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh ngày 25/9/2017 thì tướng Vĩnh đã: ”cho rằng ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa! Trong các hư hỏng trên, cụ nói có 3 hư hỏng nguy hiểm nhất:

- Một là, ĐCSVN đã trở thành một ổ tham nhũng trầm trọng, khó có thể kiểm chế và kiểm soát được! Bọn tham nhũng đều là những cán bộ, đảng viên cao cấp của đảng, chúng đã trở thành bầy sâu, tập đoàn sâu và ăn của dân không từ một thứ gì!

- Hai là, ĐCSVN không còn là một khối đoàn kết vững chắc như xưa. Nay đã chia rẽ, đang hình thành nhiều phe nhóm lợi ích tệ hại trong đảng, và các phe phái này đang ra sức đấu đá, tranh giành nhau quyền lợi và quyền lực, không thiết tha gì với lợi ích dân tộc, với quyền lợi đất nước như hồi ĐLĐVN trước đây nữa!

- Ba là, ĐCSVN ngày nay đã lệ thuộc nặng nề vào ngoại bang, cụ thể là vào ĐCSTQ! Sau khi bí mật ký kết thỏa ước Thành Đô (9/1990) với ĐCSTQ, ban lãnh đạo ĐCSVN kể từ đó đã lệ thuộc gần như mọi mặt vào ĐCSTQ! ĐCSVN làm ngơ, không dám ra tuyên bố phản đối và thực hiện biện pháp đáp trả khi chủ quyền biển đảo





của Tổ quốc bị bọn TQ xâm phạm, đặc biệt là sự kiện từ đầu tháng 5/2014 đến giữa tháng 7/2014, khi TQ ngang ngược coi thường luật pháp quốc tế và chủ quyền quốc gia của Việt Nam, chúng hạ đặt trái phép dàn khoan HD.981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, và mới đây Việt Nam phải nhẫn nhục đầu hàng, chấp nhận yêu sách ngang ngược của TQ đòi VN phải ngừng dự án khoan thăm dò khí đốt tại Lô 136/03 thuộc bãi Tư Chính nằm hoàn toàn trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam!”

Tướng Vĩnh, một người được kính trọng trong hàng ngũ các đảng viên kỳ cựu nói thêm:” Quyết định của anh Tướng Lai chắc chắn sẽ gọi mở cho nhiều đảng viên lão thành cũng như rất nhiều đảng viên chân chính khác muốn có những hành động thiết thực, có ý nghĩa nhằm thúc đẩy cuộc đấu tranh ngăn chặn những sai lầm nguy hiểm đang dẫn dắt ĐCSVN đến bên bờ vực thảm sụp đổ!”

CÁN BỘ VÀ CÁN NGỒ

Trong khi đó, ông Vũ Mão nguyên ủy viên trung ương đảng, nguyên chủ nhiệm văn phòng quốc hội, nguyên chủ nhiệm ủy ban đối ngoại của quốc hội đã nói với báo giáo dục Việt Nam ngày 25/09/17: “việc đã có một số cán bộ cao cấp bị kỷ luật nhưng nếu soi xét cho kỹ thì thực chất còn nhiều cán bộ hư hỏng nữa. Điều này rất nguy hiểm, đáng báo động...Trường hợp nhiều lãnh đạo bị kỷ luật nặng thời gian qua vì một thời gian dài đảng đã buông lỏng công tác cán bộ.”

Ông Mão nói: “Tôi cho rằng công tác cán bộ từ đổi mới đến nay, đặc biệt trong vòng 10 - 15 năm có quá nhiều vấn đề” như:

- Công tác rèn luyện, tu dưỡng, phê bình và tự

phê bình lâu nay bị xem nhẹ. Mặc dù công tác phê bình và tự phê bình được tiến hành thường xuyên nhưng lâu nay đã trở nên hình thức hóa, hành chính hóa đến mức làm cho lấy lệ, làm đủ thủ tục để đối phó.

- Hiện tượng phổ biến là phê bình kiểm điểm trở thành việc làm mang tính tình cảm đồng chí nhẹ nhàng, động viên nhau, thậm chí vuốt ve, tăng bốc vì nể nang nhau.

- Hiện tượng này xảy ra ở khắp nơi, ngay cả các chi bộ của các cơ quan đầu não.

Vấn đề này không phải đảng viên không biết, lãnh đạo đảng các cấp không biết mà đáng tiếc là từ cán bộ trung ương đến cán bộ cấp cơ sở đều biết nhưng xem chuyện đó là bình thường. Đây là vấn đề rất nguy hiểm”.

Ông Mão kết luận: “nói cho đúng, không có việc sai trái của cơ chế thị trường mà cái sai ở đây là không hiểu hết bản chất của cơ chế thị trường nên đã bị mặt trái của cơ chế này chi phối. Chính vì thế đã xảy ra tình trạng “Thị trường hóa công tác cán bộ”. Đây là điều đáng báo động và rất nguy hiểm.

Việc đã có một số cán bộ trung cao cấp bị kỷ luật nhưng nếu soi xét cho kỹ thì thực chất còn nhiều cán bộ hư hỏng nữa. Điều này rất nguy hiểm, đáng báo động.”

Cuối cùng, giáo sư Tướng Lai nhận xét về tình trạng tham nhũng hiện nay ở Việt Nam đã viết trong: “mệnh mông thế sự để gió cuốn đi số 14”, phổ biến ngày 25/9/2016 rằng: “một thể chế được dựng lên theo một mô hình đã sụp đổ, mà là sụp đổ cả hệ thống, nhưng lại vẫn được ngoan cố trì kéo suốt mấy thập kỷ tại Việt Nam, đưa đất nước đi vào ngõ cụt với thể chế toàn trị phản dân chủ, nguồn gốc của tham nhũng, đặc biệt tệ hại nhất trong hai nhiệm kỳ của Nông Đức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng, thì sự bực vờ như đang diễn ra là khó tránh khỏi.”

Như vậy thì đảng CSVN đã suy tàn và lãnh đạo tan hoang chưa, hay họ vẫn tin là mình còn vững trong vòng tay kẻ đặc thù Trung Cộng ? -/-

Phạm Trần

Thư Mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đồng Dân Chúa sau Hội nghị thường niên kỳ II/2017

Anh chị em thân mến,
Từ ngày 9 đến 13 tháng 10 năm 2017, Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội nghị thường niên, kỳ II, tại Toà Giám mục Thanh Hoá. Chúng tôi gửi đến anh chị em lời chào thân ái, “xin Thiên Chúa là Cha chúng ta và Chúa Giêsu Kitô ban cho anh chị em ân sủng và bình an” (Pl 1, 2).

1- Từ những chia sẻ của các giáo phận cũng như các Ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục, chúng tôi vui mừng trước những hoa trái mục vụ theo định hướng đã đề ra cho năm 2017, là “chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân”. Việc học giáo lý hôn nhân được chú trọng hơn tại các giáo xứ; nhiều sáng kiến được áp dụng để giúp các bạn trẻ khám phá vẻ đẹp,

sự cao quý và tầm quan trọng của hôn nhân Kitô giáo; mục vụ hôn nhân cũng là đề tài của các cuộc thường huấn linh mục ở cấp giáo phận cũng như giáo tỉnh. Chúng tôi cảm ơn những cố gắng của anh em linh mục, các tu sĩ, giáo lý viên và các bạn trẻ trong lãnh vực này. Hy vọng những nỗ lực đó sẽ được tiếp tục, hầu giúp các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân cách vững vàng hơn.

2- Trong năm 2018, chúng tôi đề nghị anh chị em tiếp tục quan tâm đến Mục vụ gia đình, với điểm nhấn là đồng hành với các gia đình trẻ.

Mặc dù có nhiều thách đố và khó khăn trong đời sống gia đình, vẫn có những chứng từ tốt đẹp nơi nhiều cặp vợ chồng trẻ Công giáo. Họ chấp nhận những hy sinh lớn lao, vượt qua mọi khó khăn thử thách để sống trung thành với giao ước



hôn nhân. Nhiều cặp vợ chồng đã can đảm giữ mầm sống trong mọi hoàn cảnh. Có những đôi bạn chấp nhận tình trạng son sẻ suốt đời, vượt qua cám dỗ muốn sử dụng những phương pháp trợ giúp Giáo Hội không cho phép, đồng thời đón nhận và thực thi tình phụ mẫu thiêng liêng qua việc đảm nhận những hoạt động tông đồ, bác ái xã hội với lòng nhiệt

thành hân hoan. Nhiều bậc cha mẹ dù nghèo về kinh tế, vẫn cố gắng chu toàn bổn phận chăm lo cho con cái được giáo dục toàn diện về thể dục, trí dục, cũng như đức dục và tâm linh.

Tuy vậy, phải nhìn nhận rằng do ảnh hưởng trào lưu hưởng thụ, sống ảo, sống gấp và quan niệm lệch lạc về hôn nhân, một số không nhỏ những tiêu cực vẫn tồn tại và có nguy cơ phát triển, ngay trong cộng đồng Công giáo như: phá thai, sống thử, kết hợp đồng tính, ly dị, lựa chọn giới tính. Những hiện tượng này đang làm mất đi những giá trị truyền thống của gia đình Việt Nam, đi ngược lại với ý muốn của Đấng Tạo hoá, để lại những hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ mới.

3- Dựa trên tình hình thực tế đã nêu trên, chúng tôi mời gọi các gia đình trẻ hãy trân trọng giữ gìn và phát huy giá trị của hôn nhân Công giáo. Chúng tôi cũng mời gọi các mục tử và mọi thành phần Dân Chúa đồng hành và giúp đỡ các gia đình xây dựng hạnh phúc.

Trong Tông huấn Niềm vui của tình yêu, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói đến những nguyên nhân dẫn đến tình trạng gia đình đổ vỡ. Đó là kỳ vọng quá cao về đời sống hôn nhân, sự thu hút ban đầu qua đi, cùng với những khó khăn mới mà đôi bạn chưa được chuẩn bị để đối diện. Ngoài ra, còn phải nói đến tác động của bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay, đề cao tự do cá nhân hơn



hạnh phúc gia đình, đo lường tình yêu dựa vào những tiêu chuẩn vật chất và hưởng thụ hơn là những giá trị tinh thần. Vì vậy, trước những khó khăn trong đời sống hôn nhân, nhiều đôi bạn trẻ coi ly dị, phá thai là giải pháp tối ưu thay vì cố gắng vượt qua để bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Chính vì thế, đồng hành với các gia đình trẻ là yếu tố quan trọng trong Mục vụ gia đình. Mục vụ hôn nhân không chỉ dừng lại ở khoá chuẩn bị nhưng phải đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ trong những năm tiếp theo, bằng cách giúp họ hiểu rằng: (1) Hôn nhân là một hành trình dài, trong đó mỗi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là, cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày; (2) Hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy sinh và quảng đại; (3) Hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định của họ khi bước vào đời sống hôn nhân (Niềm vui của tình yêu, số 223).

4- Các linh mục và các cộng đoàn giáo xứ đóng vai trò quan trọng trong việc đồng hành này, cụ thể qua những việc sau:

- Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự Thánh Lễ và lãnh nhận các bí tích;
- Tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ;
- Tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối, để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình;

- Tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như: sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình;

- Chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ;

- Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình “cộng đoàn Giáo Hội cơ bản”, ở đó các gia đình trẻ có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể.

Chúng tôi ước mong các đoàn thể tông đồ quan tâm nhiều hơn đến các gia đình trẻ, có những hoạt động thích hợp để quy tụ và đồng hành với họ trong những năm đầu đời của sống hôn nhân, những năm ngập tràn hạnh phúc nhưng cũng không ít thử thách.

5- Nhân dịp này, chúng tôi muốn hướng anh chị em tới một gia đình lớn hơn là Giáo Hội Công giáo Việt Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 2018, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Tòa Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son trong lịch sử và là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mầu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Rôma, ngày 19-6-1988, Thánh Giáo Hoàng Gioan

Phaolô II đã nhấn nhủ: “Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”.

Kỷ niệm biến cố phong Thánh Tử Đạo là dịp để chúng ta ôn lại đời sống chứng nhân của các ngài, noi gương các ngài, sống tinh thần Phúc Âm trong mọi hoàn cảnh, cộng tác phần mình xây dựng một Giáo Hội vững mạnh và một xã hội công bằng và nhân ái. Để kỷ niệm biến cố quan trọng này, chúng tôi sẽ bàn thảo và đưa ra những đề nghị, nhằm hướng tới một chương trình bao gồm cử hành, học hỏi và sống đức tin. Cử hành để tạ ơn Chúa, tôn vinh các bậc Tiền Nhân và xin các ngài bầu cử cho Giáo Hội và Quê Hương; học hỏi để hiểu biết cuộc đời và ý nghĩa sự hy sinh cao cả của các ngài; sống đức tin theo gương các Thánh Tử Đạo là những người trước khi chết vì Đạo thì đã sống cho Đạo, đạo làm người và Đạo làm con cái Chúa.

6- Anh chị em thân mến, chúng tôi kết thúc Hội nghị này vào đúng ngày 13 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Sứ điệp Fatima vẫn mang tính thời sự và cần thiết cho Giáo Hội ngày nay. Ước gì mỗi



người, mỗi gia đình Công giáo Việt Nam biết đón nhận và sống sứ điệp ấy cách cụ thể: Sám hối, canh tân đời sống theo tinh thần Phúc Âm; Lăn chuỗi Mân Côi để theo gương Mẹ, bước đi trên đường theo Chúa; Tôn sùng Trái tim Mẹ để tâm hồn chúng ta nên giống Đức Mẹ, chan chứa tình yêu và lòng thương xót. Nhờ

Mẹ và với Mẹ, chúng ta hãy đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống gia đình cũng như xã hội, góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống trên quê hương đất nước chúng ta.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima và các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin Chúa chúc lành cho anh chị em.

Làm tại Toà Giám mục Thanh Hoá, ngày 13 tháng 10 năm 2017

+ *Giuse Nguyễn Chí Linh*
Tổng Giám mục Huế

Giám quản Giáo phận Thanh Hoá
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

+ *Phêrô Nguyễn Văn Khảm*
Giám mục Giáo phận Mỹ Tho

Bảy đức tính bạn nên khuyến khích con cái thực hành

Giao dục con cái là công việc hàng ngày mà chúng ta mong trao truyền cho con cái điều tốt nhất. Đây là bảy đức tính quan trọng khuyến khích các con trau dồi để sau này lớn lên, chúng là người lớn có trách nhiệm và có lòng từ tâm.



Đức Gioan-Phaolô II đã từng nói: “Giáo dục không còn là một nghề mà là một sứ mệnh, giáo dục là giúp mỗi người nhận biết những gì mình có là không thể thay thế và duy nhất, để từ đó có thể lớn lên và triển nở.” Một công việc lâu dài và đòi hỏi để khi lớn lên, trẻ con thành một người lớn có những đức tính và các giá trị khác nhau. Xã hội, gia đình, bạn bè tất cả đều góp phần vào công việc giáo dục, mang lại lời khuyên ít nhiều theo các giá trị cá nhân của họ. Tuy nhiên có những giá trị mang tính cách chung, cần phải có và phải biết cách để trao truyền.

Sau đây là bảy đức tính cần biết để giúp trẻ con phát triển đầy đủ.

1. Óc hiếu kỳ và khao khát học hỏi

Người ta thường nói “hiếu kỳ là tật xấu”

nhưng hiếu kỳ chính là một đức tính không chối cãi được. Khởi dậy tinh thần hiếu kỳ nơi trẻ con là giúp chúng tỉnh thức, phát triển hiểu biết, phát triển những chuyện chúng thích để mở mang trí tuệ. Để có được sự phát triển này, sách là một trong các phương tiện quý báu: luôn để sách vào tầm tay của chúng, có một ngày bạn sẽ thấy chúng... lật sách! Hàng ngày, bạn bày các trò chơi hỏi-đáp, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên khi nghe các câu hỏi, các câu trả lời của chúng!

2. Ý nghĩa của trách nhiệm

Điều quan trọng là làm sao để trẻ con hiểu, mỗi hành động của chúng kèm theo phần trách nhiệm liên hệ. Biết sai lầm cũng như biết thành công của mình, giúp trẻ con rút tỉa được bài học. Tuy nhiên khái niệm này hơi trừu tượng cho trẻ

em còn quá nhỏ, nhưng dù nhỏ các em cũng hiểu ý nghĩa của trách nhiệm, chỉ cần cho ví dụ để bắt đầu. Khi trẻ con lớn lên một chút, đã biết giúp đỡ, bạn giao cho chúng các việc nhỏ, lên lịch sinh hoạt trong nhà. Sau đó, bạn để trẻ con tự làm, tin tưởng ở chúng để khuyến khích chúng lấy trách nhiệm.

3. Thẳng thắn và liêm chính

“Người công chính ăn ở đức độ, hạnh phúc cho đàn con nối dõi tông đường” (Châm ngôn 20, 7) Còn nói gì thêm để chúng tỏ tầm quan trọng của đức tính ngay thật và trung thật với chính mình? Thẳng thắn và liêm chính là những đức tính được thấy qua gương của cha mẹ. Trẻ con phải cảm thấy mình được tin tưởng và biết cha mẹ không giấu chúng gì. Tính ngay thật khuyến khích ngay thật, cha mẹ không nói dối với con cái, luôn ở trong sự thật dù bối cảnh có như thế nào, dù phải đơn giản hóa các chuyện chờ trẻ con lớn lên đến tuổi sẽ hiểu. Đi đôi với tinh thần trách nhiệm, sự ngay thẳng trong hành động của đứa bé chắc chắn sẽ là ưu thế để chúng trở thành người ngay thẳng và được tôn trọng.

4. Kiên nhẫn

Đây là đức tính khó có được và khó duy trì, nhưng kiên nhẫn lại là đức tính quý báu trong cuộc sống hàng ngày. Ngay khi có thể được, bạn hãy tập cho con cái biết kiên nhẫn, cho chúng thời hạn và theo dõi để chúng biết mình xem trọng đức tính kiên nhẫn. Như thế, con cái sẽ biết chúng sẽ được điều chúng muốn, dù phải chờ một chút, sau này kiên nhẫn sẽ thành nếp. Thêm nữa, nếu bạn thành công duy trì được đức tính này, bạn sẽ giúp con mình phát triển được tính tự lập. Đúng vậy, trẻ tự lập sẽ biết chờ, vì nó sẽ biết

tự lo cho mình để không thấy thì giờ trôi qua là quá dài. Chúng ta biết, để làm cho thời gian qua nhanh, phải biết... làm gì với thời gian!

5. Tôn trọng

Tôn trọng là một trong các đức tính căn bản trong việc giáo dục trẻ con. Nó bao gồm rất nhiều chuyện: môi trường, đời sống chung quanh, đời sống dưới mọi hình thức... Một người biết tôn trọng sẽ là người được tôn trọng. Đó là đức tính mang tính hai chiều. Khi tôn trọng con cái là bạn dạy cho con biết tôn trọng: không xem thường các lời nói, tình cảm, vấn đề của con cái. Khi bạn thấy mình làm sai với con, bạn xin lỗi, bạn biết lỗi của mình, đó là bạn cho con thấy bạn tôn trọng con. Khuyến khích con diễn tả tình cảm, khen con, qua các việc này, bạn cho con thấy mình hiểu tình cảm của con và tôn trọng các tình cảm này.

6. Tinh thần tương trợ và trắc ẩn

“Phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Chúa Kitô” (Ep 4, 32).

Từ muôn thuở, đây là một trong các đức tính nền tảng của con người. Vị tha, quảng đại, đoàn kết, trắc ẩn... nhiều từ ngữ diễn tả các khía cạnh khác nhau của thái độ biết chú tâm đến người khác. Điều quan trọng là phải nhân hậu và thương yêu người khác. Để có thể giải thích điều





này cho con cái, bạn bắt đầu làm cho chúng có tâm tình tạ ơn với những gì Chúa đã ban cho và đáp trả bằng cách cho lại những gì mình có. Bạn nhấn mạnh mỗi khi con cái có hành vi tốt lành, vị tha, khen và khuyến khích khi chúng chia sẻ và khi người khác cũng làm như vậy cho chúng, bạn nhắc để chúng biết. Điều quan trọng là chúng tìm được chữ để nói lên tình cảm của mình, khi cho cũng như khi nhận. Như thế chúng sẽ thấy được các việc tốt lành của lòng trắc ẩn và có thể phát triển khả năng thông cảm.

7. Kiên trì

Khuyến khích đức tính kiên trì nơi trẻ con sẽ giúp chúng đạt được mục đích chúng ấn định, không nản chí khi gặp khó khăn hoặc thất bại. Dạy cho trẻ con biết ấn định các mục đích thực tế, khen sự cố gắng của chúng hơn là kết quả. Tin tưởng ở chúng, không quá bảo vệ chúng, luôn bên cạnh chúng. Bạn tỏ ra quan tâm đến những gì chúng làm và tự hào về các việc này, bất kể kết quả như thế nào. Giải thích cho trẻ con hiểu sai lầm là chuyện thường, cho chúng thấy bài học nào cần rút tỉa và nhất là không so sánh với người khác.

Marta An Nguyễn dịch

HÙNG CA TỬ ĐẠO

Khúc hát vui vang trời
Thánh thót vang muôn đời
Nguyện tiên dâng Thiên Chúa
Khúc Tin Mến tuyệt vời

Lớp lớp từng đoàn người
Đồng lòng nhịp chân vui
Hướng pháp trường thẳng tiên
Bừng lửa yêu Chúa Trời

Dấu kiếm vung rơi đầu
Ánh đức tin tươi màu
Lòng sắt son sâu thẳm
Minh chứng bằng máu đào

Đuốc sáng soi rạng ngời
Màu cờ chiến thắng vui
Tươi thắm màu máu đỏ
Nêu gương sáng cho đời

Đâu tình nào lớn hơn
Tình của người liêu chết
Vì người bạn chí thiết
Vì bạn mà thiệt thân

Đây tiên nhân Việt Nam
Đã vì Chúa quên thân
Những hạt mầm tử đạo
Nảy sinh các giáo nhân.



XIN MẸ GIÚP CON

Lạy Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa,
xin giúp con giữ lấy
tâm lòng trẻ thơ,
tinh tuyền và trong suốt
như dòng suối.
Xin giúp con có được tâm lòng
đơn sơ.
không chắt chứa ưu phiền,
nhưng để hi sinh và trác ẩn;
tâm lòng trung tín và quảng đại,
không quên một ai đã làm ơn,
không thù một ai đã gây oán.
Xin tạo cho con tâm lòng hiền từ
và khiêm tốn,
biết mau mắn thứ tha,
biết nhẹ nhàng chịu đựng
khi gặp phản bội,
biết yêu mến mà không đòi đáp trả,
biết vui vẻ xóa mình trong tha nhân,
trước mặt Con Chí Thánh Mẹ.
Xin ban cho con tâm lòng
cao thượng và bất khuất,
không lùi bước khi người ta vô ơn,
không nản chí khi người ta lãnh đạm.
Xin cho con tâm lòng thao thức
khôn nguôi,
vì muôn Chúa Giêsu Kitô
được vinh hiển,
tâm lòng mang thương tích
vì yêu mến Chúa,
và chỉ ở trên Trời,
thương tích ấy mới chữa lành được.
Amen!

ST



Đại hội La Vang 31 tháng tám năm 2017 đã qua hơn hai tháng rồi mà lòng người lữ khách vẫn có điều gì thật lạ, vẫn nhớ về La Vang như mới hôm qua. Nên trong bài viết gửi đến quý độc giả trên Trang La Vang hôm nay, xin phép được dùng lời thơ kèm theo để diễn tả một chút tâm tình qua ký ức bên Mẹ.

Ngày 13 tháng 10 năm 2017 vừa qua, người hành hương lại trở về để “nhìn ngắm Mẹ thôi”...

*La Vang, La vang huyện linh vũ trụ
Vòng tay Mẹ ấm thơ bé Giêsu,
Chính Người điểm tô nhân đức Bà Chúa
Ít-ra-el Mới hoan hảo muôn thu.*

*La Vang, La Vang thiên niên huyền nhiệm
Gối quỳ chiêm ngắm Mẹ đến cứu đời...*

Ân tình nào dâng Mẹ Lữ khách ơi !

Ân tình nào dâng Mẹ Lữ khách ơi ?

Là niềm vui trào dâng hồn thơ nhỏ

Xin lắng sâu tâm tư mùa Đại Hội

Đón Xuân Mậu nhiệm - Một trời tinh khôi.

Rồi trời La Vang vẫn thế, Linh địa La Vang vẫn thế! Một La Vang chân chất mộc mạc, nhóm này nhóm kia sốt sắng lẫn hạt. Đêm cũng như ngày râm ran. Hối nhân tìm đến tòa cáo giải để được Máu Thánh Chúa tẩy sạch linh hồn. Rồi cùng nhau hiệp thông trong thánh lễ nhiệm mầu. Về với Mẹ, đơn sơ thế thôi, chân thành đơn sơ, người lương bên người giáo, người giàu bên kẻ nghèo,

người đau khổ bên người hạnh phúc... Thở thê như con trẻ, kinh Kính mừng cứ lập đi lập lại trên môi, như hơi thở đều đặn bồi dưỡng sinh lực cuộc sống đức tin. Rồi một ngụm nước mát lòng, một bó lá vàng trên tay, tin tưởng đưa về nhà như tình của Mẹ, tình nghèo mà sâu thẳm, chan hòa, thơm tho... Đến La Vang, khách hành hương bồi hồi nhớ...

Nhớ đêm tĩnh nguyện, chuỗi hạt sáng ngời
Mẫu nhiệm Mân Côi hương thơm bát ngát
Vui - Sáng - Thương - Mừng, quyện vào tiếng hát
Điù dặt đoàn con, lan tỏa trong sương...
Con về đây với kinh lần chuỗi hạt
Lời Mẹ dậy hãy ăn năn sám hối
Lời Mẹ dậy từ Fa-ti-ma vang dội
Lời Mẹ dậy hãy tôn sùng Mẫu Tâm...
Trăm năm (100) rồi mà con vẫn ở thờ
Đêm tĩnh nguyện La Vang Mẹ trao sứ điệp:
“Đẹp lòng Chúa, hãy lần chuỗi Mân Côi
Yêu Mẫu Tâm, để hòa bình chóng đến
Đời hy sinh cho tình mến lên ngôi
Gia đình hạnh phúc người người trông mong.
Về La Vang, người lữ khách hành hương
Mân mê tràng chuỗi, kinh lần ân phúc
Âve Maria - Mùa Vui thánh đức
Chúa bước vào đời - Mùa Sáng tin yêu
Hy lễ dâng Cha - Mùa Thương châu lệ
Ban niềm hy vọng- Mùa Mừng sáng tươi
Rồi niệm tưởng La Vang ngày xa xưa ấy, Mẹ
đã đến vì thương cha ông tổ tiên chúng con,

lao đao tân khổ bỗng
bế nhau mà trốn lánh
lệnh bắt đạo dữ dần,
máu chảy đầu rơi...
đói cơm, thiếu thốn
mọi bề, phần lo thú
dữ rừng hoang nơi
hang sâu cùng cốc, ai
kinh qua, ai hiểu thấu
!... Thế nhưng, tổ tiên
chúng ta đã tin tưởng
nơi Mẹ mà kêu cầu:

Đèn chong quanh
cây đa ngày ấy...

Cha ông chúng con

đã cầu nguyện

bên nhau trong những đêm tĩnh lặng.

Tái tê. Non nỉ. Thì thầm...

Đón đau âm đạm mấy mùa trăng... Sầu đắng.

Lời kinh chạm đỉnh trăng vàng, Mẹ không thể không đến, con khóc, mẹ nào đành lặng thinh; con kêu, mẹ nào đành không đáp lời. Con ngửa tay cầu cứu, mẹ nào đành ngoảnh mặt chối từ làm ngơ! Mẹ thiên đàng, Mẹ của Giêsu khổ nạn. Mẹ thấu hiểu nỗi khổ của đoàn con ngập tràn đau thương trong bể sâu đắng!

Lời kinh máu lệ rơi đầy.

Lời kinh nâng cánh bay vào trời mây

Lời kinh nổi khổ phơi bày

Dạ hương thấm đẫm ướp lời kinh đêm.

Và huyền nhiệm thay!

Sao khuya lấp lánh lặng yên

Thiên thần khép cánh rung êm tơ vàng.

Ánh hào quang. Ánh hào quang

Mẹ liền hiện đến dịu dàng từ bi,

Thánh Nhan kiều diễm uy nghi

Tay bằng Ấu Chúa, xiêm y sao trời

Khoan nhân thiết ái ban lời:

“Mẹ đã thấu tỏ nỗi niềm đoàn con

Hãy vững tin, hãy chịu khó, sắt son

Chốn đây Mẹ nhận và còn về sau

Hễ ai chạy đến kêu cầu,

Mẹ không để họ âu sầu về không”.

Tương truyền Mẹ đã đến với cha ông chúng ta nhiều lần để an ủi nâng đỡ ! Thế là lời kinh





thờ La Vang vừa bị đốt cháy thời Văn Thân.[1] (trích từ “Một trang huyết lệ tỉnh Quảng trị 1885, tác giả là Jabouille, viên công sứ người Pháp).
Viết đến đây, thiết nghĩ chúng ta đều cảm thấy quá thán phục niềm tin của tổ tiên cha ông: Ý thức cách sâu xa lẽ dấng của mình trong hy lễ của Đức Kitô, hy lễ Thập giá cứu chuộc, các vị đã có một cái chết quá đẹp, tròn đầy ý nghĩa! Một La Vang như thế đầy tính lịch sử của người Kitô giáo vùng đất nghèo Dinh cát, Quảng Trị. Hôm nay danh tiếng Đức Mẹ La Vang đã vang danh khắp hoàn vũ, điều đó thì chính Đức Mẹ đã biết, Mẹ biết vì “Chúa đã làm cho Mẹ những điều trọng đại”.

Maria Mẹ ơi!

Mẹ là Trinh Mẫu tuyệt vời

Đêm nay bên Mẹ chơi với tác lòng

Nhiệm mầu chuỗi hạt Mân Côi

Nhiệm mầu đời Mẹ, nhiệm mầu đời con

VUI trong vâng Thánh ý Ngài

SÁNG trong ân phúc Niềm vui Tin Mừng

THƯỜNG dòng máu thấm chẳng ngưng

MỪNG trong hy vọng đường soi về trời.

*Nhiệm mầu đời Mẹ
con theo*

*Sao Mai soi dẫn
đường xa lối đường*

*Để con gặp lại
Vàng Dương*

*Ngày sau có Mẹ
thiên đường phúc vinh.*

*Vâng! Chúng ta đã
có một La Vang như
thế đó!*

*Chúng ta tất thấy đã
có một người Mẹ như
thế đó!*

*Hãy cầm lấy chuỗi
Mân Côi mà dâng lời*

cầu kinh. Avê Maria.

Nữ tu Maria Tuyệt mtg

[1] Lm. Stanislas Nguyễn văn Ngọc, Linh địa La Vang, Kỷ niệm đại hội toàn quốc 1970, trang 52,54. Nhà in Xây dựng.



đã trải qua hơn hai trăm năm (1798) trước cả Fatima, cha ông tổ tiên chúng ta đã sống đức tin như thế! Trung kiên, can đảm, bền bỉ, sẵn lòng đổ máu vì niềm tin vào Đức Kitô. Như câu chuyện ông Toàn và 29 kitô hữu Trí Bư, Quảng Trị đã xin được chết trên nền đất của nhà

Câu chuyện dài về thuốc lá

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG

Có người nói là khói thuốc hút vào tạo cho họ nhiều sinh lực, cảm hứng để làm việc. Khi thức dậy mỗi buổi sáng hay khi phải tập trung làm công việc gì lâu như lái xe, viết lách, chơi bài bạc mà làm vài hơi thuốc lá thì tuyệt. Người khi bị căng thẳng tâm thần, khi bị bực bội, cáu gắt thì cho là thuốc lá làm họ thư giãn, thoải mái. Cũng có người hút để như tự thưởng công sau khi hoàn tất một việc khó khăn, một động tác khoái lạc như sau cuộc ái ân.

Mỗi người mỗi lý do, nhưng chung quy lại chỉ là những lý lẽ để che đậy một tật, một bệnh của mình: đã ghiền thuốc, ghiền chất nicotine trong thuốc lá, giống như người ta ghiền bạch phiến, cần sa, rượu

Ghiền thuốc lá

Trở thành ghiền nicotine khi nào ta thấy:

1- Thất bại sau nhiều lần nghiêm túc cố gắng dứt bỏ hay cắt giảm số lượng thuốc hút.

2- Khi định ngưng hút là bị những cơn đói thuốc hành hạ như bồn chồn, lo âu vô cố, cáu kính với mọi người nhất là vợ con, đứng ngồi không yên, ngáp ngắn ngáp dài, nhức đầu, kém tập trung, chóng mặt, khó chịu trong bao tử.

3- Khi mỗi ngày phải hút nhiều hơn mới thấy đã cơn ghiền. Tới giai đoạn này thì ta đã mất quyền tự chủ vì nicotine đã kiểm soát hành vi của ta, thay đổi tính tình ta khi nó không có trong máu ta, trong thịt da ta

Hóa chất trong thuốc lá

Trong thuốc lá có khoảng bốn ngàn hóa chất mà một số lớn có tác dụng độc hại, gây ung thư. Hai hóa chất chính là nicotine và nhựa thuốc lá (tar).

1- Nicotine là chất làm ta trở nên ghiền với thuốc lá, làm thay đổi tính tình, đôi khi cho ta một cảm giác phấn khởi nhưng sau đó thì tới sự trầm địu.

Đây là một hóa chất không màu, không mùi vị có ở trong tất cả các loại thuốc lá, từ thuốc hút tới thuốc nhai.

Khi hút vào thì nicotine được hấp thụ vào máu, đưa lên một điểm tiếp nhận đặc biệt ở não bộ cho nên tác dụng của nó rất mau, ngay sau khi hút.

Nicotine được biến hóa trong gan và một phần lớn được thận thải ra ngoài.

Nicotine kích thích nang thượng thận và vỏ não bộ... Lúc đầu nicotine có tác dụng hưng phấn sau đó làm địu Nicotine cũng làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp, làm co mạch máu, làm mất cảm giác thưởng thức thực phẩm của các vụ nếm ở lưỡi.

Nicotine với khí carbon monoxide trong khói



thuốc lá làm người ghiền có nhiều nguy cơ bị bệnh tim, làm mỡ trong máu lên cao, tế bào máu đông cục, làm tăng huyết áp, đưa đến xơ vữa động mạch.

2- Nhựa thuốc lá là những phần tử nhỏ màu đậm, dính với nhau và gồm có trên 3500 hóa chất khác nhau. Nhựa có tác dụng gây ung thư và khi đọng trong phổi, làm tổn thương phế nang. Hãy quan sát, so sánh mấy ngón tay người hút thuốc: đầu ngón vàng khè vì khói và nhựa thuốc. Với hai buồng phổi khi hít khói thuốc vào thì chắc phổi còn vàng hơn những ngón tay đó.

Tác hại của thuốc lá

1- Hút thuốc làm giảm tuổi thọ: Thuốc lá, đặc biệt là thuốc điếu hút, là nguyên nhân lớn duy nhất gây ra chết yểu và bất khiển dụng mà nếu không hút ta có thể tránh được.

Vào tuổi 35 mà bắt đầu hút thuốc làm giảm bảy năm thọ, tuổi 70 giảm mất 3 năm. Các bệnh gây ra do hút thuốc lá nặng khiến 16% người tới tuổi 65 bị chết, 28% lúc 74 tuổi và 36% lúc 84 tuổi. Theo thống kê, 22% đàn ông, 11% đàn bà chết vì hút thuốc lá.

Riêng tại Hoa Kỳ, vào năm 1988, có gần 500.000 người chết yểu do hậu quả của việc hút thuốc lá và cả triệu người khác kéo dài cuộc sống với nhiều tổn thương ở tim và phổi chỉ vì thuốc lá.

Bên Việt Nam ta, chắc các tỷ lệ, con số cao hơn vì người mình vẫn còn thói quen hút nối đuôi điếu này qua điếu khác và hút từ khi còn thiếu niên tới lúc bạc đầu.

2- Bệnh tim mạch: Vào năm 1987, có một triệu người chết vì bệnh tim mạch thì hai trăm ngàn người trong số đó chết vì hậu quả của thuốc lá. Các bệnh này bao gồm các bệnh của động mạch tim, tai biến động mạch não, bệnh mạch máu

ngoại biên như khập khểnh cách hồi (intermittent claudication), phình động mạch chủ.

3- Thuốc hút gây ung thư miệng, cổ họng, thanh quản, thận, tụy tạng, bọng đái.

4- Ung thư phổi: Bác sĩ Alton Oschner là người đầu tiên khám phá ra sự liên hệ giữa thuốc lá và ung thư vào năm 1950. Từ đó nhiều nghiên cứu khác đã xác định thuốc lá là nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư phổi.

Từ nhiều năm nay, ung thư này là nguyên nhân tử vong số một trong các loại ung thư ở đàn ông cũng như đàn bà. Người hút thuốc có cơ nguy bị ung thư phổi mười lần nhiều hơn là người không hút.

Khi hút thuốc thì phổi giữ lại tới 90% các chất hít vào, khói thuốc làm các sợi lông ở cuống phổi không gạt bỏ những vật lạ xâm nhập nên hóa chất của thuốc liên tục tích tụ trong tế bào phổi, gây ra tổn thương như ung thư.

Hiện nay chưa có thuốc chữa ung thư phổi và 90% bệnh nhân chết 5 năm sau khi tìm ra bệnh.

5- Thuốc lá còn gây ra viêm cuống phổi kinh niên, tràn khí phổi (emphysema) bằng cách tiêu hao phế nang. Mỗi năm có chừng 80.000 người chết vì các bệnh này và hiện nay riêng nước Mỹ có khoảng 13 triệu người bị bệnh.

Ngoài ra, thuốc hút còn làm tăng cholesterol trong máu đưa đến nguy cơ tai biến động mạch não; làm tăng nguy cơ cơn suy tim; tăng huyết áp và nhịp tim; các bệnh mạch máu ngoại vi;



làm giảm vị giác và khứu giác khiến ăn mất ngon; làm da nhăn nheo; nữ giới uống thuốc ngừa thai lại hút thuốc lá sẽ tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch; phụ nữ mang thai dễ bị hư thai, con sanh non, thiếu ký, tử vong thai nhi và hài nhi.

Có nghiên cứu cho là thuốc hút cũng làm đời sống tình dục bị xáo trộn, nhất là loạn cương dương ở nam giới vì thuốc lá giảm thiểu máu chạy tới dương cụ khiến không cương được.

Thuốc lá cũng có thể gây hiểm muộn ở cả đàn ông lẫn đàn bà.

Thuốc Cigars

Về cigar thì nhiều người hút cho là an toàn. Họ lý luận rằng khi hút cigar thì họ ngậm, nhai nhiều hơn là hít khói vào do đó ít độc hại.

Tuy nhiên kết quả nhiều nghiên cứu cho hay hút cigar cũng nguy hiểm như hút thuốc lá.

Trong một đại hội của American Cancer Association, Frank Baker tường trình rằng trong một điếu cigar, số lượng nicotine nhiều bằng trong một gói thuốc lá, đồng thời cũng có nhiều hóa chất độc hơn như nitrogen oxide, ammonia và hợp chất gây ung thư NNN. Khói thuốc do hút cigar cũng nhiều hơn thuốc lá và người ở gần chịu ảnh hưởng nặng hơn.

Theo một thống kê, người hút dưới năm điếu cigars một ngày thì nguy cơ ung thư miệng, cuống họng tăng lên tới 34%, nguy cơ ung thư phổi tăng lên 57% so với người không hút. Nếu hút trên năm điếu một ngày thì nguy cơ ung thư phổi, cuống họng, miệng tăng lên gấp bội, nhất là lại uống thêm hai ba ly rượu mạnh một ngày. Nguy cơ gây ra bệnh tim cũng rất cao ở người hút cigars.

Ngoài ra cigar cũng có tác dụng không tốt tới



sự sinh đẻ, trẻ sanh thiếu tháng, nhẹ cân.

Do đó các nhà sản xuất cigars đã được chính quyền liên bang Hoa Kỳ yêu cầu đặt nhãn báo động nguy cơ gây bệnh trên mỗi điếu thuốc cigar giống như là trên bao thuốc lá. Các hãng bảo hiểm sức khỏe cũng có ý định tăng tiền bảo hiểm ở người hút thuốc lá.

Hít khói thuốc mà không hút

Trên đây là ảnh hưởng tai hại của thuốc lá cho chính bản thân người hút, còn những người không hút mà sống tiếp cận với họ cũng bị ảnh hưởng rất đáng kể. Lý do là các chất độc của thuốc có trong khói tự do này nhiều hơn trong khói người hút hít vào.

Vì thế ở nhiều địa phương, chính quyền đã ra lệnh nghiêm cấm hút thuốc nơi công cộng.

Người hít khói thuốc dư (second hand smoking) sẽ bị lên huyết áp, tăng nhịp tim.

Theo cơ quan Bảo Vệ Môi Trường Hoa kỳ thì hàng năm có trên 50.000 người chết và 3000 người bị ung thư chỉ vì sống chung hoặc tiếp cận với không khí nhiễm độc tỏa ra từ người hút thuốc.

Một nghiên cứu nữa cho hay có khoảng 35.000 người chết vì bệnh tim mạch, trên 10.000 người chết vì các loại ung thư khác.

Trẻ em tiếp cận với khói thuốc lá thường hay bị sưng phổi, viêm tai, viêm cuống phổi, nhiễm độc thịt dư cuống họng, bị bệnh suyễn nhiều

hơn. Cho nên các bậc làm cha mẹ cần lưu ý ở điểm này.

Ích lợi của ngưng hút thuốc

Bây giờ thử coi ích lợi của sự ngưng thuốc lá.

Đã có nhiều bằng chứng khoa học cho hay là đang hút thuốc mà ngưng thì có rất nhiều phúc lợi tức thì và ở mọi lứa tuổi.

1- Ngưng thuốc tuổi thọ sẽ tăng hơn là người tiếp tục hút. Lý do là khi ngưng, số người chết vì các bệnh gây ra do thuốc lá sẽ giảm.

Trong trường hợp ung thư phổi, sau khi ngưng hút khoảng mười năm thì số tử vong giảm đi gần một nửa so với người tiếp tục hút; sau 15 năm ngưng hút nguy cơ chết về bệnh tim mạch giảm xuống như ở người chưa từng hút bao giờ.

2- Đàn bà ngưng hút thuốc trước khi có thai, con sinh ra bình thường.

3- Sau khi ngưng thuốc, ta thấy trong người khoan khoái, hô hấp nhẹ nhàng, ăn thấy ngon miệng trở lại, không còn ho đến rát cả cổ, tế bào phổi sẽ được hồi sinh, dưỡng khí có đầy đủ để nuôi cơ thể, da hồng hào tươi mát.

4- Các bệnh ung thư miệng, cuống họng, bọng đái cũng giảm trông thấy sau mấy năm ngưng hút thuốc.

5- Quan trọng hơn hết là khi ngưng thuốc lá, ta đã lấy lại quyền kiểm soát các hành động của ta chứ không bị chất nicotine chi phối; gia đình không bị lây những bệnh mà đáng lẽ ra họ không mắc phải; mỗi ngày ta không phí phạm đốt đi ba

đồng mỹ kim.

Để dành tiền này, mỗi tuần ta có một số tiền lớn, đưa người phối ngẫu cùng con cái đi xem phim, đi ăn kem chẳng khoái hơn không. Gia đình cùng vui vẻ, không canh cánh lo âu phải vĩnh biệt chia ly người ghiền thuốc lá sớm mấy năm.

Ngưng hút thuốc

Có người bỏ cái rụp vì hút thuốc vào là thấy đau bệnh ngay như thở không được, tim đập loạn xạ, huyết áp lên cao làm nhức đầu như búa bổ. Họ ý thức được là nếu tiếp tục hút thì ông chủ hãng Hòm Tô Bia tới thăm sớm nên họ phải ngưng hút.

Người muốn ngưng cần có động lực chính đáng là tại sao phải ngưng: vì bệnh của mình, bệnh của thân nhân, bạn bè tiếp cận với khói thuốc do mình thở ra.

Xin đề nghị một lịch trình ngưng thuốc lá:

1- Cho mọi người biết là “tôi ngưng hút thuốc đây” để họ hỗ trợ mình. Điểm này rất quan trọng vì đôi khi mình yếu lòng thì có người nhắc nhở, nâng đỡ tinh thần.

2- Viết những lý do khiến mình cần phải ngưng hút thuốc và để nơi cất thuốc lá. Lâu lâu mang ra ôn đọc lại để coi có cần thêm bớt điểm nào.

3- Chọn một ngày để bắt đầu ngưng. Tối ngày đó sẽ ném bỏ tất cả thuốc lá, dù là còn nguyên cây, bỏ hết gạt tàn thuốc lá.

4- Làm vài việc tích cực như quét dọn phòng ngủ, hút bụi xe hơi đầy mùi thuốc lá như là để bắt đầu một nếp sống mới.

5- Rồi gắn bó với quyết tâm của mình.

Có thể xin bác sĩ gia đình cho mua thuốc viên nhai như kẹo cao su hoặc thuốc dán có chất nicotine để



đỡ ghiền, dùng trong thời gian ngắn.

Khó khăn nhất là trong mười ngày đầu mà vượt qua được thì ta sẽ thành công. Đồng thời có một chương trình tập luyện cơ thể, giải trí lành mạnh để tránh ngã lòng, khỏi bị lười cuốn trở lại hút thuốc. Khi thấy thèm một hơi thuốc lá thì lảng tránh bằng cách ngâm cục kẹo, uống ly nước lạnh, ra ngoài trời hít không khí trong lành hoặc đi tắm.

Nói thì dễ, làm có vẻ khó, nhưng quyết tâm chắc là được. Xin chúc người ghiền muốn bỏ thuốc có nhiều may mắn.

Thuốc lá điện tử - Choáng váng - Sự hư hao của dược phẩm

Ông xã nhà tôi quyết định ngưng hút thuốc lá vì sợ bị ung thư phổi và định chuyển sang hút thuốc lá điện tử. Xin bác sĩ cho biết ý kiến về thuốc lá này. Kim Chi.

Trả lời

Vì chúng tôi không hút thuốc lá cho nên không có kinh nghiệm về loại thuốc lá này. Cho nên chúng tôi xin gửi tới bà và quý độc giả ý kiến như sau của mấy cơ quan y tế.

Thuốc lá điện tử hoặc E-Cigarettes đúng ra chỉ là một dụng cụ điện tử với mấy bộ phận khá giản dị có mục đích là tạo ra một chất hơi, không phải là khói, có nhiều hương vị flavor khác nhau khiến cho người dùng có cảm giác như đang hút thuốc lá thực.

Bề ngoài, TLĐT tương tự như một điếu thuốc lá cổ điển nhưng bên trong không có lá thuốc thái nhỏ tẩm nhiều hóa chất mà các nhà y khoa học cho là có tác hại xấu cho sức khỏe.

TLĐT có 3 thành phần chính:

- Một đầu hút là một ống ngắn bên trong có



chứa dung dịch chất tạo hơi propylene glycol, dầu thực vật glycerin, and polyethylene glycol 400 với cả trăm flavor khác nhau như mùi dâu, chocolat, chuối, menthol, mùi thuốc lá Marboro, Camel... Dung dịch này có thể có hoặc không có nicotine.

- Bộ phận hâm nóng làm bốc hơi dung dịch ở đầu hút.

- Một đơn vị phát điện bằng cục pin nhỏ hoặc đầu cắm điện USB.

Khi hút, dung dịch được hâm nóng, bốc hơi.

Người hút hít lấy hơi để hơi nước có tác dụng kích thích, tưởng như mình đang hít khói thuốc “Phải Anh Là Lính, Mời Anh Lên Lầu” PALLMALL hoặc OK Salem...

Sau đây là ý kiến của Cơ quan Thực Dược Phẩm Hoa Kỳ FDA.

Vì chỉ là một sản phẩm với mức dùng tùy tiện, cho nên chưa có nhiều nghiên cứu khoa học về sản phẩm có tính cách “thời đại” này.

Năm 2009, Cơ quan FDA Hoa Kỳ đã phân tích gần 20 sản phẩm TLĐT và đi tới kết luận là một vài loại có mức độ nicotine khác nhau không giống như trên nhãn hiệu quảng cáo và một vài loại chứa chất gây ung thư và hóa chất diethylen glycol, được dùng trong kỹ nghệ chống đông.

Cơ quan cũng không nói gì tới lợi hại của TLĐT mà chỉ không hỗ trợ, e ngại rằng sản phẩm sẽ lười cuốn giới trẻ mà không có lời cảnh cáo hậu quả không tốt cho sức khỏe, tương tự

như cảnh cáo của thuốc lá và nicotine thay thế. FDA cho hay, cơ quan sẽ theo dõi kỹ các hậu quả của E-Cigarettes.

Bác sĩ John Spangler, giáo sư về Y khoa gia đình và y tế cộng đồng tại Trung tâm Y khoa Wake Forest Baptist đồng ý rằng FDA cần kiểm soát các sản phẩm này vì mỗi khi ta hít khói hơi của một hóa chất nào qua một dụng cụ điện tử thì dụng cụ và hóa chất đó phải an toàn.

Cơ quan Y Tế Thế Giới nói rằng, vì chưa có nghiên cứu nào xác nhận sự an toàn và hữu hiệu của TLĐT trong việc giúp người ghiền bỏ thuốc lá, cho nên cơ quan không hỗ trợ sản phẩm này.

Ngày 26 tháng 8, 2014, cơ quan Y Tế Thế giới WHO đã kêu gọi cần có một sự kiểm soát chặt chẽ E-Cigarettes, cấm hút trong phòng cũng như cấm quảng cáo và cấm bán cho các vị thành niên. Theo cơ quan, E-Cigarettes có nhiều chất độc hại như formaldehyde, kim loại nặng cadmium có thể gây ung thư và gây tai hại cho thanh thiếu niên và thai nhi.

Tại Việt Nam, thuốc lá điện tử vẫn còn bị cấm bán tuy nhiên cũng có nhiều nơi bán và chưa có vụ án nào về chuyện này. Bộ Y tế Việt nam chỉ nhắc nhở dân chúng là E-Cigarettes gây ra nhiều hậu quả cho sức khỏe giống như thuốc lá hút thường.

Choáng váng

Cháu chào bác sĩ ạ ! Cháu hiện là sinh viên, cháu hay thức khuya học bài và dạo này trời nắng nóng nên cháu bị đau đầu và choáng váng khi ngồi 1 chỗ rồi đứng dậy. Triệu chứng này cũng hơi giống khi cháu thi đại học. Có phải cháu bị thiếu vitamin gì không ạ ? Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Trả lời

Hiện tượng chóng mặt, choáng váng mỗi khi đứng lên ngồi xuống có nhiều nguyên nhân, hay gặp nhất là rối loạn tiền đình, thiếu năng tuần hoàn não do thiếu máu..., hoặc do thức quá khuya thiếu ngủ cũng dẫn đến đau đầu chóng mặt. Trong trường hợp của cháu nên sắp xếp thời gian sinh hoạt khoa học hơn, không nên thức khuya quá 10h, có thể dậy sớm học bài, dinh dưỡng đầy đủ. Ngoài ra cũng cần đi khám BS xem có bị thiếu máu, hay rối loạn tiền đình hay không rồi điều trị.

Sự hư hao của dược phẩm

Xin bác sĩ chỉ cho chúng tôi cách cất giữ dược phẩm như thế nào để tránh bị hư hao. Cảm ơn bác sĩ. Nguyễn Hóa Long.

Trả lời

Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta đều có một tủ thuốc gia đình để cất giữ các loại dược phẩm do bác sĩ biên toa khi khám bệnh cũng như do mình tự mua. Lý do là nếu không cất giữ cẩn thận, các thuốc này có thể bị hủy hoại vì nhiều nguyên nhân khác nhau như là:

- Thủy phân khi thuốc tiếp xúc với nước.
- Sự oxy hóa là nguyên nhân chính của thoái hóa dược phẩm. Để tránh oxy hóa, thuốc cần được gói đậy kín.
- Ánh sáng cũng làm thuốc hư hao vì thế cần được cất giữ trong bình chứa không cho ánh sáng đi qua.



Thuốc từ dược phòng về nhà nhiều khi không được cất giữ trong điều kiện thuận lợi, mở nắp chai thuốc nhiều lần khiến cho thuốc ẩm mốc, dễ hư, biến chất.

Nhiều người chúng ta có thói quen là đặt tủ thuốc gia đình trong phòng tắm. Thực ra, đây là nơi cất giữ thuốc xấu nhất vì thường xuyên ẩm ướt rồi nhiệt độ trong phòng lên cao khi ta tắm bằng nước nóng.

Nên cất giữ thuốc nơi khô mát, không có ánh sáng mặt trời như trong ngăn kéo tủ quần áo, tại phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp (nhưng đừng gần lò nấu), thuốc có thể an toàn công hiệu lâu hơn. Nhưng nhớ đậy kín nắp chai lọ.

Nhiệt độ có ảnh hưởng rất lớn lên sự thoái hóa của hoạt chất thuốc: Cứ mỗi tăng 10 độ thì

sự thoái hóa lại tăng gấp đôi.

Ngoài ra:

- Nên loại bỏ thuốc đã đổi màu, vụn bột, có mùi; thuốc nước vẫn đục, thuốc thoa đã cứng rắn.

- Nên loại bỏ các thuốc trị bệnh trầm trọng đã quá hạn vì công hiệu có thể giảm.

- Không để thuốc viên này lẫn lộn với thuốc viên khác vì có thể có tương tác giữa các hóa chất.

- Cất thuốc xa tầm tay trẻ em để tránh các cháu tưởng là kẹo dùng nhầm.

- Vứt bỏ cục bông gòn trong chai thuốc. Bông gòn là để hút nước.

- Các thuốc dễ hư như insulin hoặc vài loại dung dịch kháng sinh rất dễ thoái hóa, vì vậy nên dùng theo đúng hạn và để trong tủ lạnh.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Chuối

Chuối là loại cây thân nhiều nước, lá to và dài.

Chuối mọc hoang đầu tiên ở vùng Đông Dương, Mã Lai, Miến Điện với những trái chuối đầy hạt. Ngày nay chuối không hạt, vô tính được trồng khắp những vùng có khí hậu nhiệt đới.

Chuối nhập cảng vào Hoa Kỳ hầu hết từ các trại ở Nam Mỹ Châu và Phi Luật Tân.

Cây chuối cũng rất quen thuộc với người Việt nam, với chuối hương, chuối ngự, chuối sứ, chuối mường...

Chuối thường được thu hoạch nguyên buồng khi còn xanh, nhưng khi để nơi có nhiệt độ trung bình, hoặc trong túi nhựa kín với quả táo, chuối chín rất mau.

Chuối xanh có vị chát, thịt cứng nhưng khi chín, tinh bột chuyển hóa thành chất ngọt, thịt mềm và thơm. Chuối xanh cũng có một chất đậm làm mất tác dụng của diều tố amylase, một loại men tiêu hóa trong nước miếng, khiến cơ thể không hấp thụ được carbohydrat.

Nhìn vỏ chuối đoán được chuối chín hay chưa chín. Khi vỏ còn xanh vàng là chuối chưa chín; khi vỏ vàng đều là chuối đã chín, sẵn sàng để

ăn. Chuối chín thì hầu hết tinh bột được chuyển hóa thành các loại đường.

Dinh dưỡng

Chuối là loại trái cây nhiệt đới được ăn nhiều nhất.

Chuối có đủ 8 loại amino acid cần thiết mà cơ thể không tổng hợp được. Ngoài ra, chuối có nhiều đường glucose, fructose, sucrose và là nguồn năng lượng đáng kể. Chuối chỉ đứng sau trái bơ (avocado) về lượng kali, một khoáng chất rất cần thiết cho sự vận hành của bắp thịt. Chuối còn có sinh tố B, C, Folate, chất xơ. Đặc biệt chuối không có cholesterol và rất ít chất béo.

Trong 100g chuối tươi có khoảng 70 g nước, 1 g đạm, 25g carbohydrat.

Ngoài ra, còn có loại chuối lá (plantain), vỏ xám vàng, nhiều tinh bột, không đường, không ăn như chuối thường mà phải chiên. Bên Ấn Độ, bột chuối này được dùng để chữa viêm loét bao tử, đầy bụng, khó tiêu.

Một quả chuối cung cấp khoảng 100 calori.

Công dụng y học

Kết quả nghiên cứu tại đại học Harvard năm



1998 cho hay khi ăn thực phẩm có nhiều kali như chuối, thì nguy cơ tai biến mạch máu não có thể giảm tới 36 % so với người ít ăn chuối. Kali cũng có thể giúp hạ thấp huyết áp.

Chuối có khá nhiều pectin nên rất tốt để làm giảm cholesterol trong máu, do đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

Chuối làm tăng khả năng chịu đựng của cơ thể với các căng thẳng về thể xác và tâm thần nhờ nhiều chất đường thiên nhiên.

Trên 70 năm về trước, y giới đã quan sát thấy rằng chuối có khả năng chữa loét bao tử ở loài chuột. Gần đây, các khoa học gia Anh quốc và Ấn Độ chứng minh là chuối có hóa chất chống acid trong bao tử giống như thuốc Cimetidine. Hóa chất này cũng giúp tăng sức chịu đựng của niêm mạc bao tử mạnh hơn để ngăn chặn sức phá hoại do độ acid của dịch vị.

Nhiều người còn tin rằng ăn chuối sẽ ngủ ngon hơn, tâm thần thư giãn, yêu đời hơn.

Lựa và cất giữ chuối

Trừ phi mua chuối chín cây trong vườn, còn đa số chuối bán ở siêu thị, chợ đều được hái khi còn xanh để dễ vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Chuối có vỏ màu nâu thì có thể để lâu hơn.

Muốn ăn ngay thì lựa chuối có vỏ màu vàng nhạt là sẵn sàng để ăn; màu vàng xanh ở hai đầu thì phải đợi hai ba ngày. Tránh mua chuối có chỗ mềm nhũn trên vỏ, hoặc vỏ đã bị rách nứt,

bầm hoặc xám.

Nhiều người thích chuối chín trứng cuốc, vỏ vàng có lấm tấm chấm đen đều nhau giống như màu trứng con chim quóc.

Thường thường ai cũng thích ăn chuối chín trên cây, nhưng nhiều người lại cho là chuối chín cây không ngon bằng chuối hái xanh rồi để cho chín. Âu đó cũng là sở thích cá nhân.

Chuối chín cần được cất ở ngăn ít lạnh nhất trong tủ lạnh để tránh thâm da, nhũn ruột. Ở ngoài phòng, nhiệt độ cao làm chuối mau mềm hư.

Chuối đã cắt hay bóc vỏ đều bị oxy hóa, chuyển sang màu nâu đậm. Muốn tránh bị oxy hóa, ngâm chuối đã bóc vỏ trong nước pha giấm hoặc chanh.

Chuối có thể ăn nguyên trạng khi chín, hoặc chiên, nấu chè.

Chuối xanh thái mỏng, ăn với thịt lợn ba chỉ, mắm tôm nguyên con, rau xà lách, hoặc nấu um với lươn, cá, ốc, trạch hoặc đậu rán...

Hoa chuối thái chỉ là món ăn sống rất giòn và bùi nhất là khi ăn với bún ốc riêu cua. Hoa chuối luộc lên rồi trộn với lạc rang hoặc vừng, chanh, đường làm món nộm cũng rất ngon.

Thân chuối non thái mỏng ăn ghém, hoặc người Mường có món thân chuối hầm với lòng dôi động vật cũng rất hấp dẫn.

Củ chuối cũng được dùng để nấu lươn, ốc ăn rất bùi.

Chuối còn được phơi hoặc sấy khô để dành. Chuối chín ăn với pho mát các loại là món tráng miệng tuyệt hảo của người sành ăn

Vài điểm cần lưu ý.

Chuối có chất serotonin, một hóa chất làm co bóp hay giãn nở mạch máu.

U bướu tuyến nội tiết, ruột, phổi cũng tiết ra nhiều serotonin và thường được đo trong nước tiểu để xác định bệnh. Vài ngày trước khi thử nước tiểu định bệnh ung thư mà ăn nhiều chuối có thể làm thử nghiệm không chính xác.

Chuối chín ứng có chất tyramine, có thể gây tương tác với thuốc chữa bệnh trầm cảm MAO inhibitor. (Monoamine oxidase inhibitor).

Bác sĩ Nguyễn Ý ĐỨC

Ung thư gan ở Châu Á có liên hệ tới thảo dược

Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện nhiều bằng chứng cho thấy có mối liên hệ giữa các thảo dược cổ truyền của Trung Quốc với ung thư gan trên khắp khu vực Châu Á, theo một cuộc nghiên cứu công bố ngày 18/10.

Phát hiện cho thấy cần có các biện pháp mạnh tay hơn để ngăn mọi người tiêu thụ các hóa chất gọi là aristolochic acids (AA), có mặt trong nhiều loại dược liệu trong y học cổ truyền thuộc họ mộc hương, theo báo cáo đăng trên tạp chí y học Science Translational Medicine.

Các nhà nghiên cứu thí nghiệm 98 khối u gan tại các bệnh viện ở Đài Loan và phát hiện 78% chứa các mẫu biến đổi cho thấy ung thư có rất nhiều khả năng do có tiếp xúc với các hóa chất này.

Họ cũng nghiên cứu 89 mẫu bệnh phẩm ung thư gan ở Trung Quốc và 47% cho thấy có liên hệ với độc tố vừa kể.

Tại Việt Nam, trong số 26 khối u gan được nghiên cứu thì có 5 trường hợp (19%) có liên hệ với chất acid AA trong khi ở các nước Đông Nam Á khác, tỷ lệ này là cứ 9 khối u gan thì có 5 cái có liên hệ với AA.

Mối liên hệ giữa ung thư gan với thảo dược y học cổ truyền Trung Quốc ít thấy hơn ở khu vực Bắc Mỹ, chỉ chiếm 5% trong tổng số 209 ca ung

thư gan được khảo sát và trong 230 trường hợp ở Châu Âu, có 1,7% như thế.

Đài Loan vào năm 2003 đã cấm dùng các thảo dược có chứa chất AA để bào chế thảo dược sau khi khám phá rằng AA có thể gây suy thận và ung thư đường niệu.

Tuy nhiên, không có lệnh cấm thẳng thừng rõ ràng tại Đài Loan hay Trung Quốc, khiến người tiêu dùng khó tránh, báo cáo nói.

Theo AFP/ Sciencemag.org



Gan lành



Gan bị ung thư

Tấm Gương Thần

Chuyện kể lại rằng, một thương gia nọ sau hơn một năm chu du khắp nơi, thu hoạch được nhiều lợi nhuận và mua được nhiều kỷ vật quý hiếm. Về đến nhà, ông bèn mở tiệc mời đông đảo bà con thân thuộc cũng như nhân dân hàng huyện tới ăn uống vui chơi, đồng thời để giới thiệu mặt hàng, vật quý.

Ngắm nghía mặt hàng ai ai cũng trầm trồ khen ngợi, đặt mua. Thương nhân ta hể hả, đếm tiền không kịp. Rồi tiếp tục rượu say, ca hát vui nhộn tới khuya.

Khi mọi người đã ngà ngà thì thương nhân mới mang cả trăm cổ vật quý giá ra khoe. Cuối cùng, thương nhân truyền tiểu đồng mang ra một hộp bọc gấm hồng điều. Vừa mở hộp, thương nhân chợt nhớ tới câu chuyện vui với đồng bọn về vật trong gói, bèn làm ra vẻ trang trọng thưa rằng:

Thưa chư liệt vị, trong hộp này là một tấm gương thần rất quý mà tôi mua được từ xứ Ba Tư huyền bí. Đặc điểm của gương là khi ta soi vào thì chân tướng con người sẽ hiện ra rõ ràng mồn một, từ tham, sân si tới hỉ nộ ái ố dục, từ nhân từ bác ái tới tàn nhẫn bất lương, kể cả âm mưu chống phá nhà nước, lật đổ chính quyền.

Nói xong, thương nhân bèn mở hộp lấy gương, trân trọng trao tặng vợ hiền, đã lâu ngày nhưng

nhớ cách xa. Gọi là món quà vợ chồng tái ngộ.

Chẳng ngờ, vợ hiền không những không đón nhận, mà còn hai tay che mặt, chạy về phòng.

Ngạc nhiên, thương nhân đuổi theo, thì phòng riêng đã cửa đóng then cài, kêu mãi không người mở.

Phân vân, thương nhân trở lại bàn tiệc, chẳng thấy một ai, ngoại trừ lão làm vườn đang thản nhiên enjoy độc ẩm và chú khuyển nằm dưới đất, tận hưởng mấy cục xương nhiều mỡ thịt.

Hỏi cho ra lẽ thì lão bộc nói, ôi để ý làm chi tới những phường giả nhân giả nghĩa, khi vui thì vỗ tay vào đó. Họ sớm tan hàng vì sợ gương thần “phát hiện” bản chất tối tăm, lòng gạt, ăn cháo đá bát, bất trung bất nghĩa, không trong sáng của họ. Chủ nhân nên hủy tấm gương vô dụng đó đi kéo lại mắt cả vợ lẫn khách hàng, bè bạn” .

- Thế sao người không bỏ ta?

- Nô tài một dạ với chủ, đường đường chính chính, sợ gì gương thần.

Nói xong, lão bộc bèn cạn chén XO, bốc một miếng gà tây quẳng cho chú chó, một miếng cho mình, vô tư ăn uống ngon lành.

Hiểu ý, thương nhân ném gương vào tường. Gương vỡ tan tành. Rồi xà vào bàn tiệc, chén chú chén anh với lão bộc vô ưu và chú chó trung thành.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức



Xác định 23 đội tuyển có mặt tại World Cup 2018

Tiến trình thi đấu vòng loại World Cup 2018 bắt đầu từ ngày 12 Tháng Ba, 2015, và sau các trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2018 ở các khu vực bóng tròn thế giới kết thúc vào ngày 10 Tháng Mười, 2017, có tất cả 23 đội tuyển quốc gia trên thế giới chính thức góp mặt tại Nga vào mùa Hè sang năm, và vẫn còn 9 đội tuyển tuyển chỉ lộ diện sau khi trải qua các trận đấu playoffs.

Cho đến hiện thời, 23 đội tuyển quốc gia dự World Cup 2018 có tên sau: Nga (nước chủ nhà), Argentina, Bỉ (Belgium), Brazil, Colombia, Costa Rica, Egypt, Anh quốc, Pháp, Đức, Honduras, Iceland, Iran, Nhật Bản, Mexico, Nigeria, Panama, Poland, Portugal, Saudi Arabia, Serbia, Nam Hàn (South Korea), Tây Ban Nha (Spain), Uruguay.

Chi tiết hơn, tại các khu vực bóng tròn, các đội tuyển sau đây chính thức góp mặt giải đấu lớn nhất thế giới:

Khu vực Châu Âu: Chọn 13 đội

Được chia làm chín bảng theo thứ tự A, B, C, D, E, F, G, H, I trong đó bảy bảng có 6 đội, hai bảng có 5 đội bắt đầu thi đấu từ Tháng Chín, 2016 đến hết Tháng Mười Một, 2017.

Ngoài đội tuyển chủ nhà Nga, chín đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ chính thức đến Nga 2018 trong khi tám đội đứng nhì có thành tích tốt nhất sẽ rút thăm bắt cặp đá playoff hai trận lượt đi và về để chọn bốn đội

thắng tiếp tục qua Nga vào mùa Hè sang năm.

BẢNG A: Hòa Lan, Pháp, Thụy Điển, Bulgaria, Belarus, Luxembourg.

Pháp 23 điểm, đứng đầu bảng trong khi Thụy Điển 19 điểm phải đá playoff.

BẢNG B: Bồ Đào Nha, Thụy Sĩ, Hungary, Faroe Islands, Latvia, Andorra.

Bồ Đào Nha 27 điểm đầu bảng còn Thụy Sĩ tuy đồng 27 điểm nhưng kém hiệu số bàn thắng bại đứng nhì đá playoffs.

BẢNG C: Đức, Czech Republic, Northern Ireland, Norway, Azerbaijan, San Marino.

Đức toàn thắng cả 10 trận, đứng đầu bảng với số điểm tuyệt đối 30 trong khi đội đứng nhì đá playoffs là North Ireland 19 điểm.

BẢNG D: Wales, Austria, Serbia, Republic of Ireland, Moldova, Georgia.

Serbia lấy giấy thông hành đến Nga với tư cách đầu bảng được 21 điểm trong khi Cộng Hòa Ireland đứng nhì 17 điểm, đá playoffs.

BẢNG E: Romania, Denmark, Ba Lan,

Một pha cản phá banh của cầu thủ Ronald Matarrita (trái-dưới cùng), Costa Rica trong trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng khu vực CONCACAF giữa Panama và Costa Rica diễn ra tại Panama City, ngày 10.10.2017. (Hình: Getty Images)



Montenegro, Armenia, Kazakhstan.

Đội tuyển Ba Lan với 25 điểm đứng đầu bảng được dự World Cup trong khi đội đứng nhì, Denmark 20 điểm phải đá playoffs.

BẢNG F: Anh quốc, Slovakia, Scotland, Slovenia, Lithuania, Malta.

Với hai trận hòa, tám trận thắng, đội tuyển Anh được 26 điểm, đứng đầu bảng chính thức có mặt tại Nga 2018 trong khi Slovakia dù đứng nhì với 18 điểm, nhưng vì thành tích kém hơn 8 đội khác nên bị loại.

BẢNG G: Tây Ban Nha, Italy, Albania, Israel, Macedonia, Liechtenstein.

Hai đội mạnh nhất bảng này là Tây Ban Nha, đứng đầu bảng với 28 điểm có vé đến Nga còn và Italy, đứng nhì được 23 điểm sẽ đá hai trận playoffs.

BẢNG H: Bỉ, Bosnia-Herzegovina, Hy Lạp, Estonia, Cyprus, Gibraltar.

Không có gì ngạc nhiên khi đội tuyển Bỉ tiếp tục phó hội VCK World Cup 2018 khi đứng đầu bảng với 9 trận thắng 1 hòa, được 28 điểm còn Hy Lạp đá playoffs với vị trí thứ nhì 19 điểm.

GROUP I: Croatia, Iceland, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ, Finland, Kosovo



Đội tuyển Pháp trước trận đấu với Belarus vòng loại World Cup 2018 khu vực Châu Âu, diễn ra tại Stade de France, Paris, Pháp ngày 10 Tháng Mười, 2017. Pháp chính thức đến Nga 2018. (Hình: Getty Images)



Đội tuyển Brazil, đứng đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ, trước trận đấu cuối cùng với Chile diễn ra tại Sao Paulo, Brazil ngày 10 Tháng Mười, 2017. (Hình: Getty Images)

Lần đầu tiên trong lịch sử một quốc gia nhỏ bé nhất thế giới chỉ với dân số trên dưới 300,000 người lại được dự World Cup 2018 đó là Iceland thi đấu rất tốt được 22 điểm đứng đầu bảng, kế đến đá playoffs là Croatia với 20 điểm. Thất vọng nhất là Thổ Nhĩ Kỳ bị loại ở kỳ World Cup này.

Như vậy khu vực Châu Âu đã có 9 đội chính

thức dự World Cup 2018 ở Nga trong khi đó 8 đội đứng nhì bảng có thành tích tốt nhất là Thụy Sĩ, Italy, Đan Mạch (Denmark), Croatia, Northern Ireland, Hy Lạp (Greece) và Cộng Hòa Ireland sẽ rút thăm bắt cặp đá hai trận playoff lượt đi và về trong Tháng Mười Một tới đây.

Khu vực Nam Mỹ: Chọn 4.5 đội

Ngày thi đấu cuối cùng 10 Tháng Mười vừa qua là ngày căng thẳng hồi hộp nhất đối với dân chúng các đội Argentina, Peru, Chile, Paraguay, Colombia khi 5 đội tuyển này phải cạnh tranh cho 3.5 vé đến Nga. Và Messi trở thành người hùng của Argentina khi chơi tỏa sáng, một mình lập cú hat trick cùng đồng đội đá bại Ecuador 3-1 qua đó vươn lên đứng thứ ba trên bảng xếp hạng để cùng với Brazil, Uruguay và Colombia lên máy bay đến Nga vào mùa Hè năm tới trong khi Peru phải đá hai trận playoffs với đội New Zealand của Châu Đại Dương để quyết định ai sẽ được 0.5 vé còn lại.

Khu vực CONCACAF: Chọn 3.5 đội

Khu vực này bắt đầu khởi tranh vòng loại World Cup 2018 từ Tháng Mười, 2015 và kết thúc vào ngày 10 Tháng Mười, 2017.

Các cổ động viên đội tuyển Iceland vui mừng khi đội tuyển nhà lần đầu tiên trong lịch sử được dự World Cup 2018 tại Nga sau trận đấu Iceland thắng Kosovo 2-0 diễn ra tại Reykjavik, Iceland ngày 9 Tháng Mười, 2017. (Hình: Getty Images)



Với thành tích 6 trận thắng, 3 hòa, 1 thua, Mexico đứng đầu bảng được 21 điểm được giấy thông hành đến Nga trước hai vòng đấu cùng với Costa Rica, 16 điểm, sớm được ra sân chơi World Cup tại Nga trong khi một 1.5 vé còn lại là cuộc cạnh tranh giữa ba đội tuyển Hoa Kỳ, Honduras và Panama.

Đội tuyển Hoa Kỳ sau khi thắng đậm Panama 4-0 vào ngày Thứ Sáu, 6 Tháng Mười, 2017 tại Orlando City Stadium, bước vào trận cuối cùng gặp đội chủ nhà Trinidad and Tobago (đã thật sự bị loại) rất nhiều hy vọng có chỗ tại Nga vì không những hơn 2 điểm và còn có hiệu số bàn thắng bại hơn cả hai đội Panama và Honduras. Chỉ cần một trận hòa là đủ để cho thầy trò huấn luyện viên Bruce Arena có cơ hội tiếp tục dự World Cup lần thứ tám liên tiếp.

Thế nhưng các cầu thủ Mỹ đã chơi một trận quá tồi tệ để thua Trinidad and Tobago 2-1 trong khi cả hai Panama và Honduras đều thắng đối thủ của mình vì vậy đội tuyển Hoa Kỳ rơi xuống vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng vòng Hex chỉ trên Trinidad and Tobago và không có cơ hội đến Nga sang năm.

Panama đồng 13 điểm với Honduras nhưng nhờ hơn ở hiệu số bàn thắng bại nên chính thức được đến Nga trong khi Honduras phải đá playoff với đội đứng thứ 5 của Châu Á là Australia.

Đây là thất bại xấu hổ nhất của đội tuyển Hoa Kỳ khi lần đầu tiên kể từ 1986 không được dự vòng chung kết World Cup.

Khu vực Châu Phi: Chọn 5 đội

Sau hai đợt sơ loại, 20 đội tuyển tại Châu Phi bước vào vòng thi đấu cuối cùng (vòng thứ ba) của vòng loại



Đội tuyển Nhật Bản

World Cup 2018 khu vực này. Tất cả được chia ra làm 5 bảng bắt đầu từ Tháng Mười và kết thúc trong Tháng Mười Một, 2017:

Bảng A: Congo DR, Guinea, Libya, Tunisia.

Bảng B: Algeria, Cameroon, Nigeria, Zambia.

Bảng C: Ivory Coast, Gabon, Mali, Morocco.

Bảng D: Burkina Faso, Cape Verde Islands, Senegal, South Africa.

Bảng E: Congo, Ai Cập (Egypt), Ghana, Uganda.

Năm đội tuyển đứng đầu mỗi bảng sẽ chính thức góp mặt tại World Cup 2018 ở Nga.

Cho đến thời điểm này chỉ có đội tuyển Ai Cập nằm ở bảng E là đội tuyển duy nhất chính thức được dự World Cup qua 5 trận đấu với 4 thắng, 1 thua, được 12 điểm trong khi cả ba đội Uganda (8 điểm), Ghana (6 điểm), Congo (1 điểm) đều bị loại.

Bốn bảng còn lại vẫn chưa ngã ngũ đội nào sẽ có cơ hội bước ra sân chơi bóng tròn lớn nhất thế giới năm 2018 tại Nga này.

Khu vực Á Châu: Chọn 4.5 đội

Khu vực này thi đấu vòng loại sớm nhất với bốn đội tuyển chính thức góp mặt tại Nga sang năm là Nhật Bản, Nam Hàn, Saudi Arabia và Iran trong khi hai đội Syria và Australia đứng thứ ba của hai bảng A và B phải gặp nhau hai trận lượt đi và về với kết quả Australia đá bại Syria

với tổng tỷ số 3-2 (1-1, 2-1) để tiếp tục đá playoffs với Honduras vào Tháng Mười Một tới đây để giành vé vượt đến Nga.

Khu vực Châu Đại Dương (OCEANIA): Lấy 0.5 chỗ

Theo điều lệ của FIFA, khu vực này chỉ có 0.5 vé đến Nga và đội tuyển New Zealand chính thức được đá

playoffs với đội đứng thứ 5 của khu vực Nam Mỹ là Peru trong Tháng Mười Một này để giành quyền góp mặt tại World Cup 2018.

Các trận playoffs:

Hai trận đấu playoffs đi và về giữa Australia gặp Honduras và New Zealand so tài với Peru diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 đến 14 Tháng Mười Một, 2017. Ngày giờ chính xác sẽ được xác định sau. (TTC)

Nguồn: <https://www.nguoi-viet.com/the-thao/xac-dinh-23-doi-tuyen-co-mat-tai-world-cup-2018/>



Tin Thế Giới

Ra mắt sách mới về những thống khổ người Công Giáo Nga phải chịu dưới thời cộng sản

Trong khuôn khổ tưởng niệm 100 năm cuộc cách mạng Bolshevik, một cuốn sách của nhà sử học Jan Mikrut sẽ được công bố vào ngày 8. 11 tới đây tại Đại Học Giáo Hoàng Grêgôriô ở Rôma. Trong hai ngày 7 và 8. 11. 1917, những người cộng sản Bolshevik do Lenin cầm đầu đã cướp được chính quyền và thành lập một chính phủ cách mạng kết thúc đế chế Sa hoàng và thành lập nên Liên Bang Xô Viết. Diễn biến này thường được gọi là cuộc “Cách mạng Tháng Mười” chứ không phải tháng Mười Một vì lúc đó người Nga vẫn đang dùng lịch Julian. Từ đó, người Công Giáo Nga phải chịu biết bao những thống khổ kinh hoàng mà thế giới Tây phương có thể ít người tưởng tượng nổi. Lời nói đầu của cuốn sách do Đức Cha Tadeusz Kondrusiewicz, giám mục của Minsk và Mahilêu Bạch Nga viết cho thấy với sự đóng góp của nhiều học giả, cuốn sách trình bày cách thế người Công Giáo chống lại cái “ách” nặng nề của một chế độ đó muốn thủ tiêu tất cả các tôn giáo, và đưa ra những chứng tá anh hùng của các tín hữu Công Giáo theo nghi lễ Latinh và nghi lễ Byzantine. Cuốn sách có tựa đề là “Giáo Hội Công Giáo ở Liên Xô từ cuộc Cách mạng năm 1917 đến thời cải tổ Perestrojka”, trình bày đàng thánh giá mà Giáo Hội Công Giáo, cả hai nghi lễ, đã trải qua trong thời kỳ này, theo thứ tự thời gian và theo chủ đề. Cuốn sách đưa ra số liệu và những câu chuyện về các tín hữu trung thành với



đức tin đến độ tử đạo. Đó là những câu chuyện đến nay không mấy người biết đến. Source: Asia-News: 100 years after the October Revolution, the martyrdom of the Catholic Church in the USSR. (Đặng Tự Do)

Con số trẻ em bị bệnh mập phì trên toàn thế giới đã tăng gấp hơn 10 lần



Hãng thông tấn AFP đăng hôm 10.10.2017 vừa qua, cho biết con số trẻ em bị bệnh mập phì trên toàn thế giới đã tăng gấp hơn 10 lần kể từ năm 1975 đến nay. Con số người trẻ từ 2 đến 19 tuổi bị mập phì ở Hoa Kỳ đã tăng từ gần 14% dạo năm 1999 lên đến 18,5% năm 2016. Đó là kết quả một cuộc nghiên cứu do tổ chức OMS Sức khỏe thế giới thực hiện cùng với học viện hoàng gia London của Anh quốc. Theo đó, vào năm 2016, có 124 triệu người trẻ từ 5 đến 19 tuổi bị xem là mập phì so với 11 triệu hồi năm 1975.

Hiện tượng này xảy ra tại tất cả mọi nơi trên toàn thế giới, từ các quần đảo vùng Polinesie với 30% tổng số người trẻ, đến Hoa Kỳ với trên 20%, như là Ai Cập hay Arap Saudi. Hiện tượng mập phì tăng mạnh tại các nước nghèo hay chỉ có lợi tức trung bình. Trong khi đó, số người trẻ gầy yếu từ từ sút giảm.

Giáo sư Majid Ezzati thuộc học viện hoàng gia Anh ở London, một trong các chuyên viên thực hiện cuộc nghiên cứu nói trên nhận định rằng: Gây yếu quá làm cho người trẻ dễ bị nhiễm các loại bệnh truyền nhiễm, nhưng mập phì cũng đưa đến nhiều loại bệnh khác như về đường tim

mạch, tiểu đường v.v...

Nhiều người trẻ đi từ trạng thái gầy ốm sang mập phì vì thiếu những chính sách giúp dinh dưỡng chuẩn mực. Thế giới ngày nay không có những chương trình giúp người ta biết cách ăn uống lành mạnh, chẳng hạn như ăn ngũ cốc, trái cây và rau củ nhiều hơn. (AFP 10.10.2017) (Mai Anh)

Mỗi năm trên thế giới có 6 triệu trẻ em chết trước khi đầy 5 tuổi

Hôm 12.10 vừa qua, tổ chức Save The Children “Cứu Trẻ Em” lại lên tiếng báo động là mỗi năm có khoảng 6 triệu trẻ em trên toàn thế giới chết trước khi đầy 5 tuổi vì những chứng bệnh có thể phòng ngừa hoặc có thể chạy chữa dễ dàng. Và trong số các trẻ em bạc mệnh này, có gần một nửa, tức khoảng trên dưới 3 triệu, chết vì thiếu dinh dưỡng.

Lời báo động vừa nói đã được đưa ra trong báo cáo mới công bố của tổ chức Cứu Trẻ em, tựa đề “Đói chết được - những thách thức mới và cũ để ngăn chặn nạn thiếu dinh dưỡng.” Tài liệu ấy cho biết trong lúc này, thế giới có 52 triệu trẻ em dưới 5 tuổi đang bị thiếu dinh dưỡng. Tổng cộng có 155 triệu trẻ em bị đói thường xuyên và bị đe dọa chịu nhiều hậu quả trầm trọng của nạn thiếu dinh dưỡng trong lãnh vực phát triển thể xác và tâm trí, chi phối tiêu cực tương lai của các em. Tổ chức Cứu Trẻ Em nhận định rằng: nghèo khổ, thay đổi khí hậu và chiến tranh giữ một vai trò quyết định trong sự lan tràn của nạn suy dinh dưỡng. Trong khối các quốc gia có lợi tức thấp, 2 trên 5 trẻ em sống trong tình trạng nghèo khổ thiếu thốn, không được săn sóc sức khỏe hay giáo dục.



Tại các nước vùng sừng Phi châu và Kenya, vì hiện tượng thay đổi thời tiết gọi là El Nino, 7 triệu trẻ em bị thiếu ăn thiếu uống. Về mặt chiến tranh, chỉ trong năm 2016, các cuộc xung đột đã khiến 65,6 triệu người phải tản cư tỵ nạn và 122 triệu trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm trọng sống trong những lãnh thổ có nhiều giao tranh. Trong số 155 triệu trẻ em suy dinh dưỡng, hơn một nửa sống tại Nam Á và 30% sống tại Phi châu. Ngược lại, có khoảng 41 triệu trẻ em bị bệnh béo phì, trong số này 4 triệu tại các quốc gia giàu mạnh. Trong số các nước có nhiều trẻ suy dinh dưỡng nhất, có Eritrea với 50%, kế đó là Ấn Độ với gần 48%. Ông Claudio Tesouro, chủ tịch tổ chức Save The Children, tuyên bố: Đơn giản là không thể chấp nhận sự kiện còn có quá nhiều trẻ em chết vì suy dinh dưỡng như thế. Đây là một sát thủ âm thầm, nhưng có thể phòng ngừa được. Vì thế, tổ chức Cứu trẻ em tung ra chiến dịch hoàn vũ “Cho đến đứa trẻ cuối cùng” để cứu và cống hiến một tương lai cho các trẻ em hiện không có một ngày mai. Nhân dịp này, ông Valerio Neri, tổng giám đốc tổ chức Cứu trẻ em nhận định rằng “Từ thập niên 1990 đến nay, đã có nhiều tiến bộ vượt bậc đạt được trong lãnh vực chống nạn suy dinh dưỡng. Con số trẻ em thiếu dinh dưỡng đã giảm từ 254 triệu hồi năm 1990 xuống còn 155 triệu hiện nay. Mặc dù điều này, thế giới vẫn còn ở rất xa mục tiêu đề ra hồi ngàn năm mới, đó là giảm 40% các trường hợp suy dinh dưỡng trầm trọng trong vòng năm 2025 và loại bỏ tất cả mọi hình thức thiếu dinh dưỡng trong vòng năm 2030. (ANSA 12.10.17)

‘Nhân Cách Tử Tế’: Gặp ai ngoài đường cũng tặng \$100

Vài người đi đường không tin họ được may mắn khi một người hoàn toàn xa lạ tặng họ \$100. (Hình: Screenprint from Inside Edition’s video)

NEW YORK CITY, New York (NV) - ‘Nhân Cách Tử Tế’ là một ông tên Jeff Buell, sống ở Upstate New York, vùng nằm ở phía Bắc, bên trên thành phố New York. Theo trang mạng Inside Edition, ông Buell tin rằng vào thời buổi này thế giới cần có một chút lòng tử tế với nhau. Nghĩ vậy, ông bỏ ra tổng cộng \$50,000 để tặng



cho bất kỳ ai ông gặp ngoài đường, mỗi người một tờ bạc mệnh giá \$100.

Trò chuyện với một người khi ông trao tờ giấy bạc, ông nói: “Điều duy nhất tôi muốn từ quý vị, là quý vị có được một ngày hôm nay tốt đẹp và tôi muốn quý vị hãy tử tế với người khác theo cách tốt nhất quý vị có thể làm được.”

Thế là, một công nhân ngành vệ sinh tên John đem tặng lại \$10 cho một em nhỏ ông gặp ngoài đường. Ông Buell không phải là một nhà tỷ phú mà triệu phú cũng không nốt. Ông chẳng qua chỉ là một người có ‘Nhân Cách Tử Tế’ và muốn truyền bá niềm vui. Trả lời phỏng vấn của Inside Edition, ông nói: “Có lẽ tôi chớ nên làm như thế này. Sẽ không ai thực sự xem đây là ý tưởng hay.”

Ông đang phụ trách một trang Facebook có tên là “Hãy làm điều tốt kế tiếp,” nơi ông truyền bá thông điệp của mình về lòng tử tế và niềm hy vọng. (TP)

Tổ chức Quốc Tế Vận Động Bỏ Vũ Khí Nguyên Tử được giải Nobel Hòa Bình

OSLO, Na Uy (AP) Ủy Ban Giải Nobel Hòa Bình ở Na Uy hôm Thứ Sáu loan báo trao giải Nobel Hòa Bình 2017 cho tổ chức Quốc Tế Vận Động Hủy Bỏ Vũ Khí Nguyên Tử (ICAN), có trụ sở đặt tại Geneva, Thụy Sĩ, vì “các nỗ lực nhằm tạo sự chú ý về các hậu quả thảm khốc đối với con người khi dùng vũ khí nguyên tử, cùng là các nỗ lực tiên phong để có được một thỏa ước quốc tế nhằm cấm vũ khí này.”

Nữ chủ tịch ủy ban, bà Berit Reiss-Andersen, khi loan báo quyết định của ủy ban, cho hay

ICAN đã “đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành một cơ chế tương tự như nghị hội hòa bình quốc tế trong thế hệ chúng ta.”

Khi được giới truyền thông hỏi rằng phải chăng việc trao giải này chỉ có tính cách biểu kiến, vì cho đến nay chưa hề có một thỏa thuận quốc tế nào về vũ khí nguyên tử, bà Reiss-Andersen trả lời rằng “thụ động sẽ không đem lại kết quả gì. (V.Giang)



Giới lãnh đạo tổ chức ICAN vừa đoạt giải Nobel Hòa Bình 2017. (Hình: AP)

Cuối cùng Giải Nobel hòa bình được trao cho những người Nhật sống sót sau các vụ dội bom nguyên tử

la-croix.com, Yuta Yagishita, đặc phái viên ở Tokyo, 2017-10-06

Ở Nhật, việc trao Giải Nobel hòa bình cho Chiến dịch Quốc tế loại trừ vũ khí nguyên tử (Ican) được xem như việc nhìn nhận các đau khổ của những người “hibakusha”, nạn nhân của bom nguyên tử. Đối với các nạn nhân của bom nguyên tử dội xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki và cho tất cả những người chiến đấu trong công việc bài trừ vũ khí nguyên tử tại Nhật, ngày 6 tháng 10 - 2017 là ngày của tưởng thưởng. Một giây phút sâu đậm đền bù cho hơn 70 năm chiến đấu của họ.

Khi loan báo quyết định trao Giải Nobel hòa bình cho Chiến dịch Quốc tế loại trừ vũ khí nguyên tử (Ican) về các cố gắng của họ nhằm loại bỏ vũ khí nguyên tử, Hội đồng giải Nobel Na-Uy đã ghi công một cuộc chiến đặc biệt rất mạnh

ở Nhật, hoạt động của họ đã tăng cường trong các tuần vừa qua vì có căng thẳng mạnh giữa một bên là Mỹ và Nhật và bên kia là Bắc Hàn.

Bà Beatrice Fihn, người Thụy Điển, điều hành Chiến dịch Ican tuyên bố khi nghe tin: “Đây là một món quà rất quan trọng cho các nạn nhân của các vụ dội bom và các thử nghiệm nguyên tử. Peace Boat, tổ chức bài trừ vũ khí nguyên tử ở Nhật đã cộng tác với tổ chức Ican đã khen ngợi lòng can đảm của những người sống sót trong các vụ dội bom ở Hiroshima và ở Nagasaki, họ đã chia sẻ “kinh nghiệm khủng khiếp” của họ.

Peace Boat thuộc nhóm thử nghiệm quốc tế Ican có trụ sở ở Tokyo do ông Akira Kawasaki cùng điều khiển, khi nghe tin, mọi người hân hoan vui sướng, một vài người xúc động chảy nước mắt. Ông Nobuo Miyake, 88 tuổi, người sống sót ở Hiroshima cho biết ông “trần ngập niềm vui”. Ông thổ lộ: “Tôi quá sức hạnh phúc đã sống đến giây phút này, nhưng tôi đặc biệt nhớ đến các nạn nhân đã chết. Tôi hy vọng thế hệ trẻ tiếp sức trong cuộc chiến đấu này”.

Con đường đưa đến việc loại trừ vũ khí nguyên tử vẫn còn chông gai. Những người chiến đấu cho việc loại trừ vũ khí nguyên tử và những người sống sót “hibakusha” bị thiệt thòi vì nước Nhật là nước duy nhất bị dội bom nguyên tử, Cùng với nước Pháp và Mỹ họ đã tẩy chay thỏa hiệp cấm vũ khí nguyên tử của Liên Hiệp Quốc vì “những nước có vũ khí nguyên tử không tham dự nên sẽ khó cho nước Nhật tham dự một cách nghiêm túc và xây dựng”, ông Nobushige Takamisawa đại diện phái đoàn Nhật giải thích như trên trong lần thương thuyết để có chữ ký vào tháng 3 vừa qua.

Những người chiến đấu cho việc giải trừ vũ khí nguyên tử hy vọng với giải Nobel sẽ có thể thay đổi tiến trình. Trong một bản thông báo của tổ chức Peace Boat ngày 6 tháng 10, ông Akira Kawasaki tuyên bố: “Giải Nobel khuyến khích cho các nước chưa ký hiệp ước sẽ ký”. Theo ông, bây giờ điều thiết yếu là “tiếp tục công việc cho đến khi thỏa ước trở nên một tiêu chuẩn quốc tế cực mạnh (...) và các vũ khí nguyên tử cuối cùng sẽ được loại bỏ hẳn”. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)

Các vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh đang gia tăng mạnh

Hôm 19 tháng 9, tổ chức Sức Khỏe thế giới gọi tắt là OMS, đã công bố một báo cáo về mối nguy các vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh điều trị đang gia tăng mạnh, trong khi thế giới chậm chạp trong việc tìm kiếm những loại thuốc trụ sinh mới hữu hiệu hơn.

Bác sĩ Tedros Adhanom Ghebreyesus, tổng giám đốc tổ chức Sức Khỏe thế giới, nhấn mạnh trong một thông cáo rằng, sức kháng cự gia tăng của các vi khuẩn đối với thuốc men điều trị đang đe dọa trầm trọng những tiến bộ của nền y tế hiện đại. Cần phải gấp rút đầu tư vào việc nghiên cứu tìm kiếm những phương thể chữa trị mới, hầu chữa trị những vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh, kể cả vi khuẩn gây bệnh lao.

Hiện nay tổ chức chỉ ghi nhận được 51 loại thuốc chống vi khuẩn mới đang được nghiên cứu để điều trị các chứng bệnh kháng thuốc trụ sinh, như bệnh lao hay bệnh kiết lỵ nhiều khi chết người do vi khuẩn gây ra. Nhưng trong tổng số 51 loại thuốc xem là mới này, chỉ có 8 loại là thực sự mới khám phá, có triển vọng được đưa vào danh sách các phương thể điều trị trụ sinh.

Báo cáo của OMS nêu rõ sự thiếu vắng phương thể trị liệu bệnh lao kháng thuốc trụ sinh. Bệnh này giết chết trên 250 ngàn người mỗi năm. Ngoài ra còn có các loại vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh như Acinetobacter hay E.coli, rất nguy hiểm, có thể làm chết người và thường hiện diện trong các nhà thương.



Bác sĩ Mario Raviglione, giám đốc chương trình thế giới chống bệnh lao của OMS, tố cáo sự kiện ít người bảo trợ các nghiên cứu chống bệnh lao. Hiện nay, thế giới đang cần đến hơn 800 triệu đôla hằng năm để tìm ra những loại thuốc mới trị bệnh này. Tổ chức Sức Khỏe thế giới nhấn mạnh rằng, trong số những phương thế chống lại nguy hiểm vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh, có cả việc phòng ngừa và giới hạn việc sử dụng thuốc trụ sinh cách hợp lý trong tiến trình điều trị bệnh cho con người và cho súc vật.

Từ năm 2014, một nhóm chuyên viên quốc tế được thành lập tại Anh Quốc để nghiên cứu về hiện tượng nhiều loại vi trùng hay vi khuẩn hiện nay lờn thuốc trụ sinh. Nhóm chuyên viên này đã công bố nhiều báo cáo báo động rằng, hiện tượng vi khuẩn lờn thuốc trụ sinh có thể giết chết 10 triệu người từ nay cho đến năm 2050, tức là ngang ngửa số người chết vì bệnh ung thư. Vẫn theo nhóm chuyên viên này, số người chết vì hiện tượng nói trên hiện nay là 700 ngàn người mỗi năm, trong số này, có 50 ngàn tại Âu châu và Hoa Kỳ. (Mai Anh)

Tưởng niệm thảm kịch người tị nạn chết trên biển

Italia tưởng niệm 4 năm thảm kịch 366 thuyền nhân tị nạn chết đuối ngoài khơi đảo Lampedusa, cực nam Italia ngày 03.10.2013 và đồng thời cũng tưởng niệm trên 15 ngàn người di dân tị nạn đã bỏ mình hoặc mất tích trên biển cả từ ngày ấy đến nay.

Ngày 03.10.2013, một con tàu chở đầy chật người di dân tị nạn đã bốc cháy và chìm vào biển sâu chỉ trong nháy mắt vì người trên thuyền đốt lửa cầu cứu khi nhìn thấy đảo. Hình ảnh hàng trăm quan tài xếp hàng dài đã đánh động tâm thức các nước Tây Âu và từ đó đã phát sinh những chiến dịch cứu người vượt biển. Tuy nhiên, những thảm kịch như thế vẫn không ngăn cản được làn sóng vượt biển.

Mặc dù các chiến dịch cứu người với hàng chục con tàu dọc ngang ngoài khơi vùng duyên hải Libia, vẫn còn hơn 15.500 người đã mất mạng hoặc mất tích trên đường vượt biển từ 4 năm nay,



Người tị nạn bị chết trên biển, được an táng - ANSA

khiến cho vùng biển này được mệnh danh là con đường tử thần. Và số người muốn vượt biển cũng không sút giảm, bất chấp hiểm nguy đe dọa và bất chấp các tổ chức tội phạm buôn người.

Trong một thông cáo công bố hôm thứ ba 03.10, Cao Ủy tị nạn LHQ kêu gọi các quốc gia hãy dành ưu tiên tuyệt đối cho việc cứu mạng người tị nạn trên biển Địa Trung Hải. Cần phải mở rộng và làm cho cụ thể hơn những nỗ lực đề ra những con đường hợp pháp và hữu hiệu dành cho những người trốn chạy chiến tranh bạo lực và bách hại, có thể tìm đến một nơi trú ẩn an toàn thay vì phải cậy nhờ đến các nhóm buôn người.

Đã có nhiều nghi thức tưởng niệm thuyền nhân bỏ mạng trên biển Địa Trung Hải. Sáng mùng 03.10, chủ tịch thượng viện Italia ông Pietro Grasso đã cùng một số thuyền nhân sống sót trong vụ đắm tàu 4 năm trước đây ném vòng hoa tưởng niệm xuống vùng biển ngoài khơi đảo Lampedusa, trong khi hàng chục con tàu hiện diện kéo còi hụ vang.

ĐTC Phanxicô đã gửi một sứ điệp đến quý thiện nguyện O'Scia ở Lampedusa để ca ngợi hoạt động cứu người tị nạn từ nhiều năm nay của hiệp hội này. Sứ điệp mang chữ ký của ĐHY quốc Vụ Khanh Pietro Parolin, trong đó có đoạn viết: Cầu mong sao cho ý thức của mọi người, tín hữu cũng như bao nhiêu người nam nữ thiện chí, biết cảm nhận sự cấp thiết phải quảng đại và khôn ngoan đáp lại những thách đố của làn sóng người di dân tị nạn đề ra. (Mai Anh)

Nhật Bản là quốc gia có nhiều người dân trên 60 tuổi nhất và Italia là nước thứ hai

Hôm thứ ba 03.10.2017, tổ chức OMS Sức Khỏe thế giới ước lượng rằng trong vòng năm 2050 tới đây, con số người già trên 60 tuổi sẽ chiếm 1/5 tổng số dân số toàn trái đất và sự kiện số người già gia tăng này sẽ là một thách thức hoàn vũ lớn. Nhật Bản là quốc gia có nhiều người dân trên 60 tuổi nhất và Italia là nước thứ hai.

Theo bác sĩ Flavia Bustreo, phó tổng giám đốc OMS đặc trách sức khỏe gia đình, phụ nữ và trẻ em, “hướng nhìn về tương lai, chúng ta phải vui mừng vì tuổi đời của người già gia tăng mạnh, nhưng cần phải làm sao để những năm tháng tuổi già được sống trong sức khỏe đầy đủ và phẩm giá của người già được đặc biệt tôn trọng. Một hội nghị về tuổi già sẽ được triệu tập ngày 04.11 tới đây tại Milano, bắc Italia, bên lề hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng sức khỏe của khối G7 để hoạch định những đường hướng và chính sách bảo vệ tuổi già.

Hồi năm 2015, tổ chức Sức khỏe thế giới OMS đã ước lượng rằng tổng số người già trên 60 tuổi sẽ tăng gấp đôi, từ 900 triệu lên tới gần 2 tỷ người, đồng thời vượt quá con số trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2020. Lúc ấy, thế giới sẽ có 21,4% tổng số dân số trên 65 tuổi và trong số này 6,4% trên 80 tuổi.

Italia là nước đứng hàng thứ hai trên toàn thế giới về tuổi thọ của người dân, chỉ sau Nhật Bản, nhưng lại đứng hàng đầu trong số các nước Tây Âu, trên cả Đức và Bồ đào Nha. Phẩm chất cuộc sống trong tuổi già tại đây cũng rất cao nhờ cách thức ăn uống đều hòa và có chất lượng mẫu mực, song song với hệ thống bảo hiểm sức khỏe đứng vào hàng tốt nhất thế giới. Trong lãnh vực này, Italia có thể được xem như là gương mẫu cho nhiều nước trong khối các quốc gia đang trên đường phát triển.

Một dữ kiện khác cũng được tổ chức OMS nhấn mạnh trong thống kê mới công bố; đó là hiện nay, có đến 101 triệu người già cần được

điều trị thuốc men trên toàn trái đất. Ở nhiều nơi, người già bệnh tật không được săn sóc thuốc men đầy đủ, và nhất là các hệ thống bảo hiểm sức khỏe nhiều nước không sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của họ, đặc biệt trong lãnh vực phòng ngừa và trợ giúp khi người già mất dần khả năng tự túc tự cường, cũng như đào luyện y tá làm việc tư gia để dễ dàng săn sóc họ. (Mai Anh)



Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Chủ tịch Trung Quốc tìm cách kiểm soát tôn giáo.

(EWTN News.CNA) Chủ tịch Trung Quốc là Tập Cận Bình đã tuyên bố vào tuần này rằng ông ta muốn có những biện pháp chặt chẽ hơn để Bắc Kinh có thể kiểm soát tôn giáo trong nước cộng sản này. Nói chuyện với Đại Hội Đảng Cộng Sản Trung Quốc thứ 19, Tập nói rằng tôn giáo đã không thích hợp với lý tưởng Cộng sản và là mối đe dọa cho nhà cầm quyền và do đó phải làm cho tôn giáo “mang tính định hướng Trung Quốc hơn” Trong khi người ta coi những tuyên bố trên đây là nhắm vào những Phật tử Tây Tạng đang cố gắng tìm cách giành độc lập từ tay Trung quốc, nhưng nó cũng có nghĩa là một sự lạnh nhạt đối với những quan hệ vốn đã quá căng thẳng giữa Trung Quốc và Tòa Thánh Vatican. Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Trung Cộng đã chấm dứt từ năm 1951 khi đảng CS chiếm quyền tại Bắc Kinh. Đảng viên CS ở Trung Quốc về mặt hình thức không được phép theo đạo. Mới đây, ĐGH Biển Đức XVI và ĐGH Phanxicô đã làm việc để tái thiết lập ngoại giao với nước này, nhưng tiến trình rất chậm và nhiều khó khăn. Trong lúc chính quyền Trung Quốc nói là công nhận Công Giáo như là một trong năm tôn giáo trong nước, nhưng họ lại không công nhận các lãnh đạo tôn giáo được bổ nhiệm bởi Vatican, do vậy tạo nên nhiều lãnh đạo và giáo dân hăm trú. Chính quyền Trung Quốc cũng lập ra cái gọi là Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc (PA) là một tổ chức tay sai nối dài thay thế tôn giáo được chính quyền Trung Quốc chính thức công nhận. Tòa thánh và chính quyền Trung Quốc đang trong tiến trình bàn thảo về việc công nhận và bổ nhiệm các giám mục. Một giải pháp khả thi hiện nay sẽ cho phép chính quyền chọn những ứng viên và gửi danh sách cho ĐGH để ngài hoặc chấp nhận hay từ chối. Vào tháng Năm, ĐHY Trung Quốc là Joseph Zen nói rằng giải pháp này nguy hiểm vì ĐGH có thể bị ép buộc để chấp nhận một “giám mục xấu”, hay quyết định bổ nhiệm mà bị chính quyền Trung Quốc không chấp nhận.

Hiện nay, Tòa Thánh gửi một danh sách các ứng viên cho Bắc Kinh để họ chấp thuận hay từ chối trước khi bổ nhiệm. Nhưng có một vấn đề khác là Bắc Kinh tự mình bổ nhiệm lãnh đạo cho Hội Công Giáo Yêu Nước Trung Quốc. ĐHY Zen hy vọng rằng Giáo Hội trên toàn thế giới hãy “tha thiết cầu nguyện “ cho giáo hội tại Trung Quốc, một giáo hội đang tiếp tục bị bách hại bởi một chính quyền vô thần ngay cả khi các quan hệ được tái lập. Theo một tường trình vào đầu năm nay của tổ chức Phi Chính Phủ vì Tự Do đặt tại Hoa Kỳ thì việc bách hại tôn giáo, cả bạo động và bất bạo động, đã gia tăng rộng khắp ở Trung Quốc từ khi họ Tập lên nắm quyền vào năm 2012. (Giuse Thẩm Nguyễn)

Người Công Giáo ít ỏi của Bangladesh chuẩn bị chào đón ĐGH

Dhaka 14.10.2017: Trong khi thế giới đổ dồn sự chú ý đến Myanmar là chặng thứ nhất của chuyến tông du tới miền Nam Á châu, thì tại chặng thứ hai là Bangladesh người Công Giáo cũng đang háo hức trong việc chuẩn bị đón rước ĐGH với những món quà gọi là “của nuôi tinh thần”. Một số tín hữu cho AsiaNews biết rằng ngoài các kinh đọc hàng ngày, họ còn chuẩn bị tinh thần bằng những “của ăn” là những kinh nguyện từ uỷ ban phụng vụ phân phối tới các giáo xứ qua những thẻ (card) dành riêng cho dịp này. Theo ông Khokon Vincent Corraya, một văn sĩ Công Giáo, thì “chuyến thăm của ĐGH đến Bangladesh là một cơ hội tuyệt vời.” “Nhờ có ngài . ông Corraya nói . Đức tin Công Giáo sẽ mạnh mẽ hơn nữa“ trong một đất nước mà hơn



90% dân số (trên tổng số hơn 160 triệu người) là người Hồi giáo thì người Công Giáo chỉ chiếm khoảng 380.000 tức là 0,2%.

Còn Cha Eugene Anjus Csc, tổng thư ký ủy ban phụng vụ, cho biết: “chúng tôi phân phối thẻ cầu nguyện ra khắp nước. Chúng tôi sắp công bố thêm giờ lễ và các giờ phụng vụ“. Cha cho biết là đã có hơn 300 ca viên tập dợt các bài hát cho các thánh lễ. Giáo hội địa phương cũng chuẩn bị 150.000 bánh thánh cho buổi lễ của ĐGH tại công viên Suhrawardy Udyan vào ngày 01 tháng 12. Kể từ ngày 21. 10, tất cả các nhà thờ ở Bangladesh sẽ lần chuỗi Mân Côi. Những ngày sau, là nhiều chương trình phụng vụ. Để giúp tổ chức các sự kiện, người Công Giáo Bangladesh đã đóng góp tất cả những gì họ có thể. Một tín đồ (ẩn danh) đã đóng vào quỹ 5.000 taka (52 Euro) và tuyên bố: “Đây là trách nhiệm của chúng tôi để góp vào những chương trình của giáo hội (Trần Mạnh Trác)

Tin lạ: Nhiều trẻ em Ấn Giáo ở Ấn Độ thấy Chúa và Đức Mẹ hiện ra

Kochi, Ấn Độ (14.10.2017). Nhiều học sinh Ấn Độ giáo và một em Công Giáo ở Ấn Độ đang tuyên bố là chúng đã chứng kiến nhiều lần hiện ra của Chúa Kitô và còn có thêm sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria với mùi hương thơm hoa nhài, chúng đã được nhiều ơn ăn năn tha thứ, và một em gái đã được chữa khỏi bệnh đau tai. Nơi các cuộc hiện ra là nhà thờ Thánh Ambrose cạnh trường tiểu học ở Edavanakkad, phía Tây Nam bang Kerala, cách thành phố Kochi 16 dặm tây bắc. Nhà thờ và ngôi trường học trực thuộc Tổng giáo phận Verapoly. Các cuộc hiện ra đã xảy ra ít nhất là hai lần. Cha phó xứ là cha Merton D'Silva cho biết rằng thẩm quyền tòa TGM đã chỉ thị “chờ và xem” trước khi can thiệp, theo tin của tờ báo Matters India Reports. Tờ báo Matters đã kể lại những cuộc hiện ra dựa trên những thông báo nội bộ của vị linh mục giáo xứ, cha Mathew D'Cunha. Các cuộc hiện ra bắt đầu ngày 28 tháng 9 khi một em học sinh theo Ấn Độ giáo tên là Krishnaveda,



đi đến nhà thờ để cầu nguyện cho cái tai đang bị đau nhức. Em rảy nước thánh trên tai. Rồi sau đó nói với các học sinh khác rằng ngay lập tức cái tai hết bệnh. Khi một số em bỏ học để đến nhà thờ, chúng nhìn lên và thấy trên bầu trời hiện ra hình ảnh Chúa Kitô đang bị đánh đòn. Chúng niệm tên của Chúa Giêsu và tiếp tục đi vào nhà thờ để cảm ơn Thiên Chúa đã chữa lành tai cho cô gái. Em gái Công Giáo duy nhất trong số đó, tên là Ambrosiya, tình nguyện hướng dẫn các em khác đọc kinh Mân Côi. Tuy nhiên, em không thuộc câu kinh mầu nhiệm Sự Sáng của ngày thứ năm cho nên đã đi ra để tìm kiếm một giáo viên xin giúp. Khi người giáo viên tới vào khoảng 1:45g chiều thì đã thấy các trẻ em đang chăm chú cầu nguyện rồi. Một em gái, tên là Anusree, nói với vị giáo viên rằng Đức Nữ Trinh đang đứng ở dưới bàn thờ. Chúng báo cáo có mùi của hoa nhài. Nhân vật hiện ra nói với các em tiến lại gần hơn, nhưng một em gái tên là Sivany đã sinh ra sợ hãi, và nói em muốn đi ra. Trong khi người giáo viên dẫn các em ra khỏi nhà thờ, các em cho biết nhân vật hiện ra đã đi theo và gọi các em trở lại. Người giáo viên đã gọi thêm các giáo viên khác, trong khi một số em khác đi gặp cha phó D'Silva. Khi Cha D'Silva tháp tùng các em trở lại nhà thờ, các em cho biết vẫn nhìn thấy Đức Trinh Nữ Maria đứng ở dưới bàn thờ. Những người lớn thì không thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Theo các em, Đức Mẹ hứa giúp các em trong việc học tập và hứa gửi đến Chúa Thánh thần. Đức Mẹ cũng hứa sẽ đưa chúng về thiên đàng. Khi tin tức về cuộc hiện ra lan ra,

nhiều người bắt đầu tụ tập đến nhà thờ. Ngày 3 tháng 10, một đám đông lớn đã đến đọc kinh Mân Côi trong nhà thờ cùng với các em. Sau một thời gian, tất cả mọi người đều ngừng thấy mùi hương thơm hoa nhài. Còn các em thì nói chúng lại thấy Đức Trinh Nữ Maria nữa. Một linh mục yêu cầu các em chỉ ra vị trí chính xác của Đức Mẹ. Những người lớn thì thấy có một bóng sáng và vị linh mục nói rằng ngài cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vào đầu của mình. Nhiều người trong cộng đoàn cho biết họ đã nhận được ơn ăn năn hối cải trong khi cầu nguyện. Giáo xứ đã lên nhiều chương trình cầu nguyện, mới nhất là một đêm canh thức vào ngày 12 tháng 10 vừa qua. Ở Ấn Độ, các học sinh nói rằng Đức Mẹ đã hiện ra giữa hương hoa nhài (Xavier Nguyễn Đông)

Caritas Bangladesh cứu trợ người tị nạn Myanmar

Cox's Bazar, Bangladesh -. Ủy ban bác ái Bangladesh được chính quyền Dhaka cho phép giúp đỡ những người tị nạn Hồi giáo Rohingya ở miền nam nước này.

Đức cha Gervas Rozario, phó chủ tịch HĐGM Bangladesh, chủ tịch Ủy ban Xã hội của GHCG Bangladesh chia sẻ với hãng tin Á châu: “Với sự trợ giúp của Caritas quốc tế, chúng tôi đã bắt đầu phân phát lương thực cho 70 ngàn người và chúng tôi sẽ tiếp tục công việc trong 2 tháng tới.”

Trong những tuần vừa qua, 520 ngàn người từ Myanmar chạy sang Bangladesh tị nạn, để tránh những bạo lực do quân đội Myanmar cũng như do nhóm nổi dậy thuộc lực lượng Hồi giáo



Rohingya. Không chỉ người Hồi giáo di tản, mà cả các tín hữu Ấn giáo. Chính quyền Bangladesh đã mở cửa biên giới đón người tị nạn nhưng cũng nhấn mạnh rằng những người di tản chỉ có thể ở lại Bangladesh cho đến khi tình trạng nguy cấp chấm dứt và họ phải trở về lại quê hương.

Đức cha Gervas Rozario cho biết các tình nguyện viên Caritas Bangladesh đang cộng tác với các nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới. Các nhân viên này phân phát gạo, trong khi giáo hội phân phát rau quả, đường, muối và dầu. Thêm vào đó, mỗi ngày các bữa ăn nóng được chuẩn bị cho 10 ngàn gia đình, tổng cộng khoảng 70 ngàn người.

Đức cha Rozario đã thăm trại tị nạn Ukhiya thuộc tỉnh Cox's Bazar. Ngài cho biết tình trạng của người tị nạn thật khủng khiếp, đặc biệt là các phụ nữ và trẻ em, những người dễ bị tổn thương nhất. Họ cần thực phẩm, các nhu yếu phẩm, nơi cư trú và thuốc men. Nhiều người đã chứng kiến các thân nhân và bạn bè bị giết và không thể quên được sự khủng khiếp của bạo lực. (Asia News 12.10.2017) (Hồng Thủy)

Turkey loan tin có thể đã tìm thấy hài cốt Ông Già Nôen: tức thánh Giám Mục Nicôla

Tin phát đi từ thủ đô Ankara của nước Thổ Nhĩ Kỳ - các chuyên gia Khảo cổ học nước Thổ tuyên bố rằng họ tin tưởng là có thể họ đã khám phá và tìm được chính hài cốt của thánh Nicôla - vị Giám Mục thành Demre - vị thánh nhân được gọi là Ông Già Nôen theo truyền thuyết từ thế kỷ thứ Tư sau Công Nguyên và cho đến tận ngày nay. Hài cốt của vị thánh Giám Mục Nicôla hay Ông Già Nôen đã được tìm thấy ngay bên dưới nền ngôi Nhà Thờ tại nơi sinh quán của thánh nhân nay ở Demre nay thuộc miền Nam nước Thổ Nhĩ Kỳ; một quan chức của chính phủ nước này tuyên bố trong ngày thứ Năm hôm nay. Thánh Giám Mục Nicôla đã được chôn tại khu vực trước đây được biết mang địa danh Myra ở nước Thổ. Thế nhưng có truyền thuyết kể lại người ta tin rằng hài cốt của thánh nhân đã bị đào trộm và đem đến thành phố hiện



nay mang tên Bari, ở miền Nam nước Ý. Các chuyên gia khảo cổ học của nước Thổ tuyên bố rằng họ vừa mới khám phá ra một ngôi đền ở ngay dưới nền ngôi nhà thờ mà sau khi suy nghĩ và bây giờ họ tin tưởng rằng hài cốt của thánh Giám Mục Nicôla nằm ở ngay trong ngôi đền này. Các chuyên gia khảo cổ đang tìm cách mở đường xuống ngôi đền ngầm dưới nền Nhà Thờ mà không gây sụp đổ hay nguy hại nào khác cho Nhà Thờ kính thánh Nicôla được xây dựng vào thế kỷ thứ 11 ở ngay bên trên ngôi đền. Giám đốc Karabayram nói rằng khi khảo sát bằng radar địa chất được tiến hành như là một phần của dự án tu sửa Thánh Đường mang tên thánh Nicôla, người ta đã phát hiện ra ngôi đền này. Thánh Giám Mục Nicôla được nổi tiếng vì lòng quảng đại, rộng lượng, hào phóng và hay thương người tốt bụng làm phúc. Truyền thuyết về ngài loan rộng khắp toàn thế giới và đã đan xen khắng khít với những câu truyện thần bí về ngài chính là Ông Già Nôen hay giúp đỡ cho những gia đình khốn khó và nhất là việc hát quà đêm Giáng Sinh cho các cháu bé.

Karabayram cũng đã tuyên bố thêm rằng hài cốt bị đào trộm, buôn lậu và lén đưa vào thành phố Bari ở miền Nam nước Ý, có thể đã là xương cốt của một vị Linh Mục Công giáo nào đó. (Dominic David Trần)

Sứ điệp ĐTC: 800 năm dòng Phanxicô tại Thánh Địa

VATICAN. ĐTC tái ủy thác cho dòng Phanxicô việc gìn giữ các Nơi thánh, khích lệ các tu sĩ của dòng như những chứng nhân vui tươi của Chúa

Phục Sinh tại Thánh Địa. Ngài tuyên bố như trên trong sứ điệp công bố ngày 17.10.2017, gửi Cha Francesco Patton, bề trên dòng Phanxicô tại Thánh Địa, nhân dịp kỷ niệm 800 năm dòng hiện diện và hoạt động tại đây.

ĐTC nhắc lại sự kiện hồi tháng 5. 1217, trong tổng tu nghị Lễ Hiện Xuống, Thánh Phanxicô đã mở ra một chiều kích truyền giáo và hoàn vũ cho dòng bằng cách gửi các tu sĩ đi tới tất cả các nước như những chứng nhân về đức tin, tình huynh đệ và hòa bình; và thế là tỉnh dòng Thánh Địa, ban đầu được gọi là “tỉnh dòng hải ngoại và Siria”, được thành lập.

ĐTC viết: “Chuyên chăm trong việc chiêm niệm và cầu nguyện, đơn sơ và khó nghèo, vâng phục Giám Mục Roma, anh em cũng dẫn thân sống tại Thánh Địa cạnh nhưng anh em thuộc các nền văn hóa, chủng tộc và tôn giáo khác, gieo vãi hòa bình, tình huynh đệ và sự tôn trọng. Mọi người đều biết sự sẵn sàng của anh em đồng hành với các tín hữu hành hương từ các nơi trên thế giới, qua sự tiếp đón và hướng dẫn của anh em..

”Tôi khuyến khích anh em hãy kiên trì vui tươi trong việc nâng đỡ các anh chị em khác, nhất là những người nghèo khổ và yếu thế nhất; dẫn thân trong việc giáo dục giới trẻ, những người thường có nguy cơ đánh mất hy vọng trong một bối cảnh không có hòa bình; anh em hãy tiếp tục dẫn thân đón tiếp người già, chăm sóc các bệnh nhân, sống cụ thể trong các công việc từ bi thương xót thường nhật”.

Và ĐTC khẳng định rằng: “Hiệp với các vị Tiền nhiệm đáng kính của tôi, kể từ ĐGH Clemente VI, qua Tông Sắc ”Gratias agimus” (Chúng tôi cảm tạ), đã ủy thác cho anh em việc quản thủ các Nơi Thánh, tôi cũng muốn canh tân sự ủy nhiệm đó, khuyến khích anh em trở thành những chứng nhân vui tươi của Đấng Phục Sinh ở Thánh Địa”.

“Anh em là những sứ giả của Toàn thể Dân Chúa, những người mà anh em luôn quảng đại nâng đỡ, đặc biệt qua các cuộc lạc quyên cho Thánh Địa, góp phần để đức tin được hữu hình qua các công việc tại Phần Đất của Chúa Giêsu. Đặc biệt Bộ các GHCG Đông Phương, nhân

danh Người Kế Vị Thánh Phêrô, nâng đỡ anh em, trong những ngày này đang cử hành các buổi lễ kỷ niệm 800 năm hiện diện. (G. Trần Đức Anh OP).



Âu Châu

Thống kê năm 2015: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng

Vatican - Theo hồ sơ thống kê được hãng tin Fides loan báo nhân Ngày Thế giới truyền giáo năm 2017, số tín hữu Công giáo trên thế giới năm 2015 gia tăng, chiếm khoảng 17,7% dân số thế giới, với gần 1,3 tỉ tín hữu. Theo thông số của cơ quan thống kê hàng năm của GHCG năm 2015 và được hãng tin Fides nghiên cứu, số tân tòng trong năm 2015 nhiều hơn năm 2014 12,5 triệu.

Hồ sơ thống kê cũng cho biết: số tín hữu ở châu Phi là 222 triệu, chiếm 19,42% tổng dân số 1,1 tỉ, tăng 0,12%.

Châu Mỹ có 625 triệu tín hữu, chiếm 63,6% tổng dân số 982,2 triệu, giảm 0,08%.

Châu Á có 141 triệu tín hữu, chiếm 3,24% tổng số 4,3 tỉ dân.

Châu Âu có dân số gia tăng, nhưng số tín hữu lại giảm 0,21%, với 285 triệu, chiếm 39,87% tổng số dân 716 triệu.

Châu Đại dương có 26,36% tín hữu, 10,2 triệu trên tổng số 38,7 triệu, tăng 0,24%.

Trên toàn thế giới hiện có 3006 giáo phận, đại diện, giám quản tông tòa: 538 ở châu Phi, 1091 ở châu Mỹ, 530 ở châu Á, 758 ở châu Âu và 81 ở châu Đại dương.

Số giám mục trong năm 2015 là 5304, tăng 67 vị, còn số linh mục là 415 ngàn 656, giảm 136 vị.

Trên toàn thế giới có 351797 thừa sai giáo dân và 3 triệu 122 ngàn 653 giáo lý viên.

GHCG điều hành 216 ngàn 548 cơ sở giáo dục với 60 triệu học sinh và gần 5,5 triệu sinh viên đại học và trung học. GHCG có khoảng 118 ngàn tổ chức xã hội và bác ái công giáo (bệnh viện, trại phong, nhà cô nhi, nhà dưỡng lão) trên thế giới.

Các hội truyền giáo thuộc Bộ truyền giáo đã giúp cho các giáo hội địa phương (xây nhà thờ và chủng viên, giáo dục, hoạt động mục vụ và đào tạo), đã giải ngân 134 triệu đô la trong năm 2016. (Hồng Thủy)



Ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên

Tòa Thánh cho biết hôm 24. 10 rằng ĐTC Phanxicô sẽ cử hành một Thánh lễ đặc biệt với người nghèo và những người đã giúp đỡ họ vào ngày 19. 11, ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên. Thánh lễ sẽ được cử hành vào lúc 10g sáng bên trong Đền Thờ Thánh Phêrô. Sau năm Thánh Lòng Thương Xót kéo dài từ ngày 8.12.2015, là Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, đến ngày 20.11.2016, là lễ Chúa Kitô Vua, ĐTC đã thiết lập một ngày để khuyến khích cuộc gặp gỡ, tình bạn, tình liên đới và sự hỗ trợ cụ thể cho người nghèo; gọi là ngày Thế giới Người nghèo. Trong ngày Thế giới Người nghèo đầu tiên này, ĐTC Phanxicô theo dự trù sẽ có một buổi ăn trưa với 500 người tham dự thánh lễ, và Tòa Thánh hy vọng rằng tất cả các giáo xứ trên thế

giới sẽ thực hiện những hoạt động tương tự như thế. (Đặng Tự Do)

Ấn bản mới Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo: một “trợ giúp” để đi sâu vào mầu nhiệm đức tin

WHĐ (20.10.2017) - “Ấn bản mới” của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo là “một trợ giúp tuyệt vời để ngày càng hiểu biết hơn về mầu nhiệm đức tin”, ĐGH Phanxicô đã viết như trên trong phần giới thiệu ấn bản đặc biệt này.

Đài phát thanh Vatican tiếng Ý cho biết: cuốn sách được trình lên ĐGH ngày 11.10.2017, nhân dịp kỷ niệm 25 năm Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II ban hành Tông hiến Fidei Depositum và công bố Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. Sách do tập đoàn San Paolo và nhà xuất bản Vatican xuất bản. Ngoài phần giới thiệu của ĐGH, còn có lời tựa của Đức TGM Rino Fisichella, chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Tân Phúc âm hóa, và một chú giải mới về thần học mục vụ do 40 chuyên gia soạn thảo.

Sách này, ĐGH viết, là “trung gian” để “thúc đẩy và trợ giúp các giáo hội địa phương trên toàn thế giới trong việc Phúc âm hoá, như một công cụ hiệu quả cho việc đào tạo, đặc biệt các linh mục và giáo lý viên”.

ĐGH viết tiếp: Giáo lý Hội thánh Công giáo “là một hành trình qua bốn giai đoạn, giúp chúng ta nắm bắt được tính năng động của đức tin. Hành trình khai mở với mong ước của mọi người mang trong lòng mình nỗi khát khao Thiên Chúa và kết thúc với lời cầu nguyện như biểu hiện của một cuộc gặp gỡ trong đó con người và Thiên Chúa



nhìn nhau, nói với nhau và lắng nghe nhau. Đời sống ân sủng, được trình bày cách đặc biệt trong bảy bí tích, và đời sống của người tín hữu như một ơn gọi sống theo Thánh Thần, là hai giai đoạn khác, cần thiết để hiểu được toàn bộ căn tính của người tín hữu như một môn đệ truyền giáo của Chúa Giêsu Kitô”.

ĐGH kết luận: “Tôi hy vọng Sách này sẽ được mọi người biết đến và sử dụng để phát huy hơn nữa di sản đức tin lớn lao của hai ngàn năm lịch sử của chúng ta”.

Trong số các chuyên viên tham gia việc biên soạn ấn bản đặc biệt của Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo có: ĐHY Christoph Schönborn, TGM Vienna; Đức TGM Luis Ladaria Ferrer, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; thầy Enzo Bianchi, sáng lập viên cộng đoàn đại kết đan tu Bose; sơ Anna Maria Canopi, nữ tu dòng Biển Đức; hai nhà thần học nữ: giáo sư Ina Siviglia và giáo sư Cettina Militello; cha Thomas Joseph White, Dòng Đa Minh; và cha Jared Wicks, Dòng Tên. (Zenit) (Minh Đức)

Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải

WHĐ (03.10.2017) - Nạn buôn người trong giới di dân làm nghề đánh cá, nạn cưỡng bức lao động trong ngành hàng hải và đánh cá bất hợp pháp sẽ là những đề tài chính trong các cuộc thảo luận tại Đại hội Thế giới lần thứ XXIV của Hội Tông đồ Hàng hải (AoS) được tổ chức tại Cao Hùng, Đài Loan từ ngày 01 đến ngày 07.10.2017.

Với chủ đề “Mắc lưới”, Đại hội sẽ tìm hiểu Giáo hội sẽ làm gì “qua công việc của các vị tuyên úy AoS và các tình nguyện viên ở các bến cảng trên toàn cầu” để tăng cường trợ giúp cho các ngư dân, thường được gọi là những “thuyền viên bị lãng quên”.

ĐHY Peter Turkson, bộ trưởng Bộ Thăng tiến sự Phát triển Con người Toàn diện, trong đó có AoS, nói rằng việc chăm sóc mục vụ cho ngư dân thuộc về công việc hằng ngày của nhiều vị tuyên úy AoS và các tình nguyện viên; họ không những trợ giúp các thủy thủ về tinh thần và vật chất mà còn nâng đỡ các ngư dân và gia

đỉnh của những người này nữa.

ĐHY Turkson nói: “Chủ đề của Đại hội: Mắc lưới thể hiện mối quan tâm của AoS, không chỉ giới hạn trong các vấn đề biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức, mà còn chú trọng đặc biệt đến các vấn đề con người, đó là tình trạng các ngư dân phải làm việc trong các điều kiện phi nhân, mà kết thúc thường là rơi vào tay của các nhóm tội phạm có tổ chức, trở thành nạn nhân của nạn buôn người và bị cưỡng bức lao động”.

ĐHY Turkson nói, vì thế Đại hội rất quan trọng đối với việc Hội Tông đồ Hàng hải có thể làm gì trong lĩnh vực này, trong bối cảnh của một bốn phần mục vụ không loại trừ bất kỳ khía cạnh nào trong việc bảo vệ sự toàn vẹn và nhân phẩm của con người.

Hơn 250 đại biểu từ 52 quốc gia đã ghi danh tham dự hội nghị, trong đó có hai Hồng y, 17 TGM và Giám mục, 67 linh mục và 8 phó tế, tất cả đều làm việc trong mạng lưới toàn cầu của AoS.

Bài phát biểu chính của ĐHY Turkson có tiêu đề “Chúng ta hãy trở nên những người bảo vệ tạo thành, bảo vệ lẫn nhau và bảo vệ môi trường”. Sau đó, Đức ông Slađan Ćosić, đại biện lâm thời của Tòa Thánh tại Đài Loan, sẽ đọc Sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi cho Đại hội.

Trong số các đề tài được thảo luận, có việc bảo vệ ngư dân và tính bền vững của nghề cá, nhân quyền và phúc lợi, bảo vệ và chống lại nạn buôn người và nạn nô lệ hiện đại tại các bến cảng, và tình hình của ngư dân Myanmar và người Rohingya.

AoS có mặt tại 311 bến cảng trên toàn thế giới, với 216 vị tuyên úy sẵn sàng trợ giúp các ngư dân và thủy thủ hằng ngày. (Nguồn: www.apostleshipofthesea.org.uk).

Hàng triệu người tham dự những biến cố kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 10, hàng triệu người đã tham dự những biến cố kỷ niệm 100 năm phép lạ mặt trời nhảy múa tại Fatima. Những biến cố này đánh dấu một đỉnh cao thứ



hai trong các hoạt động mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Đỉnh cao thứ nhất là lễ tuyên thánh cho hai trẻ Jacinta và Francisco do ĐTC chủ sự hôm 13 tháng 5 vừa qua. Lúc 21g30 tối 12.10, hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự buổi đọc Kinh Mân Côi trước khi tham dự một cuộc rước nến vĩ đại kéo dài đến 22g30. Cộng đoàn sau đó đã cùng tham dự thánh lễ đại trào cho đến tận 23g45. Tiếp theo là giờ cầu thánh thể đến 2 giờ sáng. Cộng đoàn cũng đã đi đàng thánh giá từ 2 giờ sáng đến 3g15 trước khi các thánh lễ bằng các ngôn ngữ khác nhau được cử hành liên tục cho đến 9g sáng. Bí tích hoà giải đã được cử hành từ 9g cho đến 10g sáng khi hàng triệu tín hữu bắt đầu tham dự thánh lễ đại trào mừng 100 năm phép lạ mặt trời nhảy múa kết thúc những hoạt động chính mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Bên cạnh các biến cố tại Fatima, trên thế giới cũng có những biến cố đặc biệt đáng ghi nhận khác. Các giáo xứ trên toàn nước Anh đã thực hiện việc thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội, và ĐHY Vincent Nichols đã tái thánh hiến nước Anh và xứ Wales trước bức tượng Đức Mẹ Fatima tại nhà thờ chính tòa Westminster. Trước đây, nước Anh và xứ Wales đã được thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1948. Vào cuối tháng chín vừa qua, trong phiên khoáng đại thường niên, các giám mục Canada cũng tái dâng đất nước cho Trái Tim Vô Nhiễm. Hành động này đã được thực hiện lần đầu tiên vào năm 1947. Và trong suốt năm, mỗi giám mục đã hiến dâng giáo phận của mình cho Trái tim Đức Mẹ. Các Giám Mục Ba Lan cũng đã thực hiện việc

dâng hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ. (Đặng Tự Do).

ĐTC kỷ niệm 100 năm Bộ các Giáo Hội Đông Phương

ROMA. ĐTC mời gọi các tín hữu tiếp tục tín thác vào Chúa, qua kinh nguyện, giữa những khó khăn của cuộc sống. Ngài đưa ra lời mời gọi này trong bài giảng thánh lễ lúc quá 10 giờ sáng 12.10.2017, tại Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập Bộ các GHCG Đông phương và Giáo Hoàng Học Viện Đông Phương gần đó.

Đồng tế với ĐTC có ĐHY Leonardo Sandri, tổng trưởng Bộ các GHCG Đông phương, Đức TGM tổng thư ký và cha bề trên tổng quyền dòng Tên cùng với cha viện trưởng của học viện Đông phương. Ngoài ra có 24 HY, 6 Thượng Phụ và TGM trưởng, 12 GM và 60 LM giáo sư.

Trong bài giảng, ĐTC nhắc đến sự kiện ĐGH Biển Đức 15 thiết lập 2 cơ quan vừa nói vào năm 1917 giữa lúc thế chiến thứ I đang hoành hành. Sách ngôn sứ Malakia xác quyết: Thiên Chúa không quên con cái Ngài, Ngài nhớ đến những kẻ công chính và những người đau khổ, dù bị áp bức họ vẫn không ngừng tín thác nơi Chúa. Bài Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta rằng có một cách đánh động ký ức của Thiên Chúa, đó là kinh nguyện của chúng ta. Khi cầu nguyện cần có lòng can đảm của đức tin, tín thác rằng Chúa lắng nghe chúng ta, can đảm gõ cửa. Chúa nói với chúng ta rằng “Ai xin thì sẽ được, ai tìm thì sẽ thấy và ai gõ thì sẽ mở cửa cho” (Lc 11,10).

Trước khi dâng thánh lễ tại Đền Thờ Đức Bà Cả, ĐTC đã viếng thăm Giáo Hoàng Học Viện Đông phương từ lúc 9 giờ sáng, nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập. Học viện này được ĐGH Biển Đức 15 thành lập năm 1917, cùng năm với Bộ các GHCG Đông phương. Năm 1922, Đức Piô 11 ủy thác cho dòng Tên việc điều khiển và giảng dạy tại đây. Cơ sở giáo dục này là một trung tâm nghiên cứu và giảng dạy cao đẳng, nhắm mục đích phổ biến Kitô giáo Đông phương. Mỗi năm có từ 350 đến 400 sinh viên, thường

là các LM và tu sĩ, thuộc hai phân khoa là các khoa học Giáo Hội Đông phương và phân khoa giáo luật đông phương. 15% các sinh viên là tín hữu Chính thống giáo.

Từ khi thành lập đến nay, có 200 giáo sư, trong đó 50% thuộc dòng Tên, đã giảng dạy tại Học viện này, và 6500 người tốt nghiệp. Trong số các cựu sinh viên có Đức Thượng Phụ Bartolomaios I, Giáo Chủ Chính Thống Constantinople, đứng đầu chính thống giáo.

Đến nơi, ĐTC đã được các vị lãnh đạo của Bộ các GHCG Đông Phương, các Hồng Y và Thượng Phụ, TGM Trưởng chào đón và trao đổi. Sau đó tại khuôn viên Học Viện, ĐTC đã làm phép một cây trúc bá trước sự hiện diện của đông đảo các sinh viên. Sau đó tại Đại thánh đường của Học Viện, ĐTC chào thăm các ân nhân và gặp gỡ Cộng đồng các Cha dòng Tên phục vụ tại đây.

Trong dịp này, ĐTC đã trao cho ĐHY Sandri, tổng trưởng Bộ các GHCG Đông phương, và cũng là Chủ tịch Ủy ban Giáo Hoàng Học Viện Đông phương, một sứ điệp, trong đó sau khi nhắc lại quá trình khai sinh và phát triển của Học Viện này trong một thế kỷ qua, ĐTC mời gọi các giáo sư tại đây dành ưu tiên cho việc nghiên cứu khoa học, theo gương các vị tiền nhiệm, đã nổi bật trong việc soạn và ấn hành các tác phẩm với những đóng góp quan trọng về phụng vụ, linh đạo, khảo cổ và giáo luật..

ĐTC cũng mời gọi Học viện Đông Phương giúp toàn thể cộng đoàn Giáo Hội khả năng lắng nghe cuộc sống và suy tư thần học, để nâng đỡ cuộc sống và hành trình của họ. Học viện có nhiệm vụ giúp các anh chị em chúng ta cùng



cổ đức tin trước những thách đố lớn lao họ phải đương đầu. Học viện được kêu gọi trở thành nơi thuận tiện cho việc huấn luyện những người nam nữ, các chủng sinh, LM và giáo dân, để họ có thể nói lên lý do niềm hy vọng đang linh hoạt và nâng đỡ họ” (1 Pr 3,15), và có khả năng cộng tác vào sứ mạng hòa giải của Chúa Kitô. (Xc 2 Cr 5,18). Sau cuộc gặp gỡ ĐTC đã đến Đền thờ Đức Bà Cả gần đó để cử hành thánh lễ (Rei 12.10.2017) G. Trần Đức Anh OP.

Áo thun có hình ĐGH “siêu sao”

“Superpope” là tác phẩm của nghệ sĩ người Roma Mauro Pallotta. Năm 2014, trên các bức tường của các hẻm nhỏ của đường Borgo Pio, hình ảnh ĐGH Phanxicô “siêu anh hùng” bay vọt lên để mang các giá trị Kitô giáo cho thế giới lần đầu tiên xuất hiện, nhưng các hình ảnh này bị xóa ngay lập tức. Nhưng bây giờ, hình ảnh này đã chính thức trở thành biểu tượng chính thức của một sáng kiến trực tiếp để tài trợ cho chương trình “Đồng tiền thánh Phêrô” và do đó là các công trình bác ái của chính ĐGH.

Đức ông Edoardo Viganò, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Vatican giải thích rằng một áo T-shirt chính thức với hình ảnh này được bán trên trang web: www//superpope.it và số tiền thu được sẽ được dùng để tài trợ cho các hoạt động bác ái của ĐGH. Trên lưng áo sẽ có các câu nói của ĐGH, câu đầu tiên là : “Lòng thương xót là đặc tính đầu tiên của Thiên Chúa. Là tên của Thiên Chúa.”

Chiếc áo thun được trình bày cho công chúng nhân dịp “Romics, la Fiera del Fumetto di Roma” và đã nhận được nhiều yêu mến. Đức ông Viganò giải thích về sự thành công này: “Trong một bối cảnh thế giới mà mọi thứ đều bị la hét, mọi thứ đều màu xám, mọi thứ đều bị nổi giận, hình ảnh khiến bạn mỉm cười và mang lại một chút lòng tốt thì thực sự là thuốc giải độc cho nền văn hoá của la hét và yêu sách.” Đức ông Viganò cũng giải thích cho những ai nghĩ là hình ảnh này là sự bôi nhọ con người ĐGH: “tự căn bản, ĐGH Phanxicô, ngay từ giây phút đầu đã giới thiệu mình như một mục tử, một sự hướng

dẫn cần lời cầu nguyện của dân chúng, để Thiên Chúa có thể chúc phúc cho ngài. Ngài đã ngay lập tức chọn hình ảnh gần gũi với dân chúng” (Hong Thủy)



Tài khoản Twitter của ĐTC đạt 40 triệu người theo dõi

Tài khoản Twitter của ĐTC Phanxicô @ Pontifex bằng 9 ngôn ngữ đã vượt quá 40 triệu người theo dõi (follower) sau 5 năm đăng ký. Ngày 12.12.2012, Đức nguyên giáo hoàng Biển đức đã muốn mở một tài khoản của Giáo hoàng trên mạng xã hội Twitter.

Mỗi ngày, qua các “tweet” của mình, ĐTC Phanxicô đến gần với dân chúng trong thế giới truyền thông xã hội. Thỉnh thoảng ngài đăng một suy tư thiêng liêng, hay nhắc nhớ đến vị thánh được kính nhớ trong ngày, hoặc chia sẻ với những người theo dõi các suy tư về các biến cố quan trọng trên thế giới.

Trong 12 tháng qua, số follower đã tăng thêm hơn 9 triệu; điều này cho thấy sự quan tâm liên tục của dân chúng đến các “tweet” của ĐTC, trong đó có người bình dân, các Kitô hữu và người ngoài Kitô giáo, các lãnh đạo chính trị, những nhân vật nổi tiếng về văn hóa.

Bên cạnh số đông follower trên tài khoản Twitter, tài khoản Instagram của ĐTC @ Franciscus cũng gần đạt 5 triệu follower. Tài khoản Instagram được bắt đầu từ ngày 19.03.2015 với tin: “Tôi bắt đầu một hành trình mới để đồng hành với anh chị em trên con đường của lòng thương xót và dịu dàng của Thiên Chúa.”



Một điều thật ý nghĩa là phần lớn những người theo dõi tài khoản Instagram của ĐTC nằm trong độ tuổi 25.34 và Braxin và Hoa kỳ là nơi có nhiều follower nhất.

Theo Đức ông Dario Edoardo Viganò, Bộ trưởng Bộ Truyền thông của Vatican, con số 40 triệu không chỉ có ý nghĩa về con số thống kê, nhưng quan trọng hơn hết là ĐTC Phanxicô, cũng như vị tiền nhiệm của ngài, cho thấy sự hiện diện của các chứng tá Kitô giáo trong “thế giới kỹ thuật số” và đặc biệt là trong các phương tiện truyền thông xã hội. 40 triệu người theo dõi là 40 triệu người, 40 triệu trái tim, trí tuệ và tình cảm. Đó là một thế giới, một mối liên hệ, một cộng đồng.

Đức ông Viganò cũng nhận định rằng ĐTC rất quan tâm đến các tài khoản xã hội của ngài; ngài kiểm tra kỹ lưỡng các tweet được đăng trên tài khoản. Điều này chứng tỏ sự quan tâm của ngài với mối liên hệ với các follower và bất kỳ mối liên hệ nào cũng cần được chăm sóc, sưởi ấm trái tim, ngay cả chỉ bằng một ít từ ngữ. Đối với ĐTC, “Internet là một là một nơi đầy nhân tính, là mạng lưới của con người chứ không phải của các dây dợ.” (REI 11.10.2017) (Hong Thủy)

Chủ đề ngày Truyền Thông Xã Hội Thế Giới lần thứ 52 là “Chống tin giả, cổ vũ nền báo chí vì hòa bình”

Trong thông cáo đưa ra hôm thứ Sáu 29 tháng 9, Bộ Truyền Thông Tòa Thánh cho biết ĐTC Phanxicô đã chọn chủ đề cho ngày Truyền Thông Xã Hội Thế Giới lần thứ 52 là “Chống tin giả, cổ vũ nền báo chí vì hòa bình”.

“Tin giả”, theo Bộ Truyền Thông Tòa Thánh, “là những thông tin vô căn cứ góp phần tạo ra và nuôi dưỡng một sự phân cực mạnh mẽ các quan điểm dị biệt. Nó liên quan đến sự bóp méo sự thật, dẫn đến những ngộ nhận và hoang mang, với những hậu quả tai hại nơi hành vi cá nhân và tập thể.” Giải thích lý do ĐTC chọn chủ đề này, Bộ Truyền Thông Tòa Thánh viết: “Trong bối cảnh mà các tác nhân chủ chốt của các mạng xã hội, các thể chế và các tầng lớp chính trị trong xã hội đã và đang bắt đầu trực diện với hiện tượng này, Giáo hội cũng mong muốn đóng góp, và đề xuất những suy tư về nguyên nhân, luận lý và hậu quả của việc thông tin sai lạc trên các phương tiện truyền thông, nhằm góp phần thúc đẩy một nền báo chí chuyên nghiệp, luôn tìm kiếm sự thật, một nền báo chí vì hòa bình, đem lại thiện ích chung, và sự hiểu biết giữa con người với nhau.” Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, là ngày thế giới duy nhất được Công đồng Vatican II thiết lập trong Sắc Lệnh Inter Mirifica vào năm 1963. Theo lời khuyên của các giám mục trên thế giới, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được cử hành vào Chúa Nhật trước Lễ Hiện Xuống. Năm tới, Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội là ngày 13 Tháng Năm, 2018. Văn bản Thông điệp của ĐTC cho Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội được công bố vào ngày 24 tháng Giêng hàng năm, nhân lễ Thánh Phanxicô đệ Sales, là bốn mạng các nhà báo. (Đặng Tự Do)

MỸ CHÂU

Tác động tiêu cực của smartphone trên thế hệ trẻ

Đặc biệt đáng chú ý là kết quả một cuộc nghiên cứu của giáo sư Jean Twenge, thuộc đại học San Diego Hoa Kỳ, về hậu quả của các loại điện thoại thông minh smartphone trên cả một thế hệ trẻ em hiện nay.

Theo giáo sư Twenge, cuộc điều tra năm 2015 cho thấy: cứ 3 thanh thiếu niên người Mỹ, có 2 người sử dụng điện thoại thông minh Iphone. Giáo sư gọi thế hệ người trẻ này là thế hệ Igen. Họ trải qua suốt thời niên thiếu cắm đầu vào chiếc Iphone. Giáo sư Twenge đã thực hiện nhiều cuộc nghiên

cứu đều đặn hàng năm trên 11 triệu người trẻ và ghi nhận rằng: từ năm 2010, trẻ em và thiếu niên bắt đầu thay đổi thái độ và thói quen so với các thế hệ đi trước. Và rồi từ năm 2012 trở đi, trí óc các em cũng bắt đầu đổi khác. Tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống của người trẻ thế hệ Igen đều bị chi phối bởi cái điện thoại thông minh. Người trẻ trải qua hàng giờ, trung bình là khoảng 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày, lướt mạng Internet, trao đổi tin nhắn với bạn bè hay giao lưu qua các mạng xã hội. Vì thế, chúng không còn thời giờ để làm những việc khác nữa, chẳng hạn như đi dạo chơi hay họp mặt với bè bạn. Đây vốn là một trong những sinh hoạt rất được người trẻ ưa chuộng trước thời smartphone xuất hiện. Hậu quả tức thời là so với các thế hệ trước đây là: con số người trẻ thời đại Igen lâm tình trạng trầm cảm, hồi hộp lo sợ và tự cô lập gia tăng mạnh, trong khi đó, số bạn trẻ cảm thấy hạnh phúc lại giảm sút. Tỷ lệ người trẻ tự tử gia tăng 50%. Con số người trẻ bị bệnh trầm cảm nặng cũng thế. Giáo sư Twenge nhận định rằng, không thể làm lơ liên hệ giữa hai điều: một mặt, người trẻ gia tăng sử dụng điện thoại thông minh, và mặt khác, người trẻ giảm sút sức khỏe tinh thần quá nhiều. Qua việc quan sát những người trẻ này, giáo sư thấy rằng số người trải qua nhiều giờ trước màn hình điện thoại thông minh thường là những người ít hạnh phúc hơn và dễ bị trầm cảm hơn. Mặt khác, ít đi chơi họp mặt với bạn bè hơn cũng có nghĩa là ít phát triển thái độ hòa hợp xã hội hơn. Một cuộc nghiên cứu hồi năm 2014 chứng minh rằng những trẻ em từ 11 đến 12 tuổi đã từng tham gia các buổi cắm trại không sử



dụng màn hình máy tính bảng hay điện thoại thông minh, thì có khả năng đọc được cảm xúc trên mặt người khác lớn hơn là những người trẻ hay sử dụng điện thoại thông minh. Thêm vào đó, thế hệ Igen lướt đọc sách hơn nhiều. Trong những năm gần đây tỷ lệ người trẻ tự ý đọc một cuốn sách hay một tờ báo đã giảm từ 60% dạo năm 1980 xuống còn có 16% vào năm 2015. Giáo sư Twenge cho biết có nhiều trường hợp sinh viên đại học đã không thể đọc sách giáo khoa dài lâu và họ đã gặp nhiều khó khăn khi phải học bài. Cuộc nghiên cứu của giáo sư Twenge khẳng định rằng người trẻ thế hệ Igen ngày nay trưởng thành chậm trễ hơn thế hệ cha anh của chúng đến 3 năm, nhất là trong lãnh vực phát triển tính dục và các mối tương quan nhân bản. Có lẽ vì thế, trong những năm gần đây, nhiều bậc phụ huynh trên thế giới đã kêu gọi giới hạn việc cho con em sử dụng các điện thoại thông minh hay máy tính bảng quá sớm, đồng thời mời gọi chú ý hơn đến các giao lưu trực tiếp với người khác, và nhất là chú trọng hơn đến sinh hoạt thể thao thể dục cho người trẻ. (AFP 18.19.09.2017) (Mai Anh).

PHI CHÂU

Cameroon: Ủy ban Công lý và Hòa bình kêu gọi đối thoại

#GNsP - Trong tuyên bố gửi đến hãng tin Fides, Ủy ban Công lý và Hòa bình của HĐGM Cameroon đã kêu gọi những người tán thành các cuộc biểu tình đòi ly khai khỏi đất nước, hãy tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đối thoại trong ánh sáng của sự thật.

Theo hãng tin Reuters cho biết, một phong trào ly khai ở khu vực nói tiếng Anh của Cameroon đang tăng lên sau một năm bị chính phủ đàn áp đã làm suy yếu tiếng nói của dân chúng và làm dấy lên mối lo ngại cho quốc gia nói tiếng Pháp nói chung có thể phải đối mặt với một giai đoạn bạo lực kéo dài.

Các binh sĩ đã bắn chết ít nhất 8 người dân và làm bị thương những người khác trong hai khu vực nói tiếng Anh vào chủ nhật, ngày kỷ niệm độc lập tách khỏi nước Anh ở vùng Anglophone

của Cameroon. Tổ chức ân xá Quốc tế cho biết vào ngày thứ hai có ít nhất 17 người chết trong các vụ đùng độ.

Kêu gọi phân quyền trong các khu vực nói tiếng Anh, Ủy ban công lý và Hoà bình chỉ trích chính phủ đã không xử lý cuộc khủng hoảng và đã cô lập trừ dập những tiếng nói ôn hòa.

Ảnh hưởng ngày càng tăng của các nhà hoạt động ly khai, bao gồm các nhân tố cấp tiến vũ trang, là một trong những mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với sự ổn định của nhà sản xuất dầu mỏ Trung Phi kể từ khi tổng thống Paul Biya lên nắm quyền 35 năm trước.

Cũng giống như nhiều người ôn hòa, những người nói họ bị xã hội Pháp thống trị bởi Biya - Tapang Ivo Tanku, một nhà hoạt động vì tiếng Anh tại Hoa Kỳ, đã vận động cho một giải pháp hòa bình: một liên bang hai quốc gia - một nói tiếng Pháp, một nói tiếng Anh -dưới một tổng thống.

Sáu người đã bị giết trong những cuộc biểu tình, và trong những tháng kế tiếp. Chính phủ đã triển khai hàng ngàn cảnh sát và quân sĩ chuyên nghiệp, đã bắt giữ hàng chục nhà hoạt động, mà họ cho là “những kẻ khủng bố”.

Một sinh viên trẻ ở Bamenda, một trong những thành phố lớn nhất của Anh nói rằng: “Chúng tôi đã nói với họ về những vấn đề của chúng tôi. Họ đã trả lời bằng vũ lực, giết chúng tôi. “Chúng ta cần đất nước của chúng ta.”

Hàng ngàn người phản đối vào chủ nhật trên cả nước đã không còn kêu gọi cải cách nữa, mà đòi thành lập một nhà nước riêng biệt cho gần 5.000.000 người nói tiếng Anh ở Cameroon. GNSP - nguồn: radiovaticana

Câu nguyện cho các nạn nhân vụ khủng bố ở Somali

#GNSP - Một chiếc xe tải chứa đầy chất nổ đã nổ tung trước cửa một khách sạn ở Mogadishu hôm 14. 10, khiến ít nhất 300 người thiệt mạng. Con số người bị thương thậm chí còn nhiều hơn.

Sau khi Somalia trải qua cuộc tấn công khủng bố tàn khốc nhất từ trước đến nay, Đức giám mục giáo phận Djibouti kêu gọi người Somalia cần



phải hy vọng và hiệp nhất, vì e rằng nó có thể trở thành “cuộc tấn công kép”. Đức giám mục Bertin cũng là giám quản tông tòa giáo phận Mogadishu, chức vụ này đã bị bỏ trống từ vụ ám sát đức giám mục trước đó vào năm 1989.

Chưa một nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ đánh bom. Một số người Somalia phản ứng trước cuộc tấn công bằng cách lên án al-Shabaab, một nhóm vũ trang Hồi giáo có quan hệ với al-Qaida.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận điều trị cho 40 người bị thương trong cuộc tấn công và Liên minh Châu Phi cho biết họ sẽ tiếp tục hỗ trợ Somalia trong công tác “đạt tới nền hòa bình và an ninh bền vững.”

Phái đoàn Hoa Kỳ tại Somalia cho biết họ “ca ngợi cách ứng phó quả cảm của lực lượng an ninh và cứu hộ đầu tiên của Somalia và những công dân đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ người thân của họ. Những cuộc tấn công hèn hạ như vậy đã tiếp lửa cho lời cam của Hoa Kỳ rằng sẽ giúp các đồng minh Somalia và Liên minh Châu Phi chống lại hiểm họa khủng bố nhằm thúc đẩy sự ổn định và thịnh vượng cho người dân Somalia và các quốc gia láng giềng.”

Somalia vẫn trong tình cảnh hỗn loạn từ đầu những năm 1990 và từ lâu đã bị xem là một nhà nước thất bại. Tình hình đã tương đối ổn định trong những năm qua, nhưng sự ổn định đó rất mong manh. Mặc dù người Hồi giáo vẫn chiếm đóng nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn nhưng chính phủ liên bang đã củng cố quyền kiểm soát của họ đối với hầu hết khu vực phía nam đất nước. Các khu vực phía bắc là khu tự trị Somaliland

và Puntland thì được quản lý một cách hiệu quả.
(GNsP chuyển ngữ)

ÚC CHÂU

Các Giám Mục Úc đến Rôma sau cuộc khủng hoảng mới đây của Giáo Hội Úc

(EWTN News.CAN) Vatican City- Tuần trước, các lãnh đạo Giáo Hội Úc đã đến Roma gặp các đồng cấp của họ để thảo luận về những cuộc khủng hoảng mới đây của Giáo Hội, đặc biệt là các vụ xâm phạm tình dục của các giáo sĩ. Theo thông cáo ra ngày 7.10 của Vatican thì các lãnh đạo trong HĐGM Úc đã tới Vatican gặp các giới chức của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và các vị trong các văn phòng của Vatican để bàn về tình hình Giáo Hội Úc trong thời gian này. Vấn đề gồm việc kết luận của Ủy Ban Hoàng Gia Úc trong Viện Bảo Vệ Trẻ Em Bị Xâm Phạm Tình Dục với đề nghị rằng GHCG nên cho phép bãi bỏ ấn tín giữ kín của Tòa Giải Tội khi một vụ xâm phạm được xưng thú trong bí tích này. Họ cũng thực hiện cuộc điều tra lần thứ ba vụ ĐHY George Pell, Quốc Vụ Viện Kinh Tế Tòa Thánh, liên quan đến những cáo buộc xâm phạm tình dục trong quá khứ ở Úc. Những vấn đề khác gồm sự liên hệ giữa Giáo Hội và xã hội nói chung, sự tái tạo lòng tin tưởng sau những vụ tai tiếng xâm phạm tình dục và kêu gọi sự cộng tác của giáo dân vào những vị trí quyết định trong Giáo Hội tại Úc. Phái đoàn gồm có Đức TGM Denis James Hart của Melbourne, chủ tịch HĐGM Úc, TGM Mark Benedict Coleridge của Brisbane, phó chủ tịch HĐGM Úc; Thẩm Phán Neville John Owen, chủ tịch Hội Đồng Công Lý và Chữa Lành Úc. Cuộc thảo luận chính bắt đầu vào hôm Thứ Năm, 05.10 trong lúc hội nghị về Phẩm Giá Trẻ Em qua Kỹ Thuật Điện Toán Thế Giới (Digital World) cũng đồng thời diễn ra tại Đại Học Giáo Hoàng Gregorian ở Roma. Về phía Vatican gồm có Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh là ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Liên Hệ các Quốc Gia là Đức TGM Paul Richard

Gallagher, Chủ Tịch Thánh Bộ Giám Mục là ĐHY Marc Ouellet, và Bộ Trưởng Thánh Bộ Đức Tin là TGM Giacomina Morandi. Tương cũng nên nhắc lại Ủy Ban Hoàng Gia Úc đã họp ngay chỉ sau hai tháng từ khi được thành lập vào năm 2013 và đã đưa ra 85 đề nghị thay đổi trong hệ thống tư pháp Úc. Ngoài việc đề nghị thắt chặt tiêu chuẩn kết án trong các vụ xâm phạm tình dục trong quá khứ, việc sử dụng các bằng chứng và thanh lọc, ủy ban này còn đề nghị những ai không báo cáo vụ xâm phạm tình dục, ngay cả các linh mục được biết các xâm phạm ấy qua xưng thú trong tòa giải tội, thì sẽ cấu thành tội hình. Đề nghị này gặp phải sự chống đối mạnh mẽ của giáo quyền và các ngài đã gọi quyết định này là một “sự xâm nhập của chính quyền” vào trong lãnh vực tâm linh mà từ xưa đến nay vẫn được tôn trọng và đề cao. Chỉ sau một ngày họp, vụ ĐHY Pell được nổ ra. Ngài đã từ Vatican về Úc vào tháng Sáu để đối mặt với những cáo buộc xâm phạm tình dục trong quá khứ. Buổi điều trần tối sẽ diễn ra vào tháng Ba và ngài sẽ tự bào chữa chống lại những nhân chứng và lời khai. Cảnh sát ở Victoria công bố vào cuối tháng Sáu rằng họ sẽ kết án ĐHY Pell, 76 tuổi, sau khi một số nhân chứng đã tố cáo ngài vào năm 2016. Với tư cách là Quốc Vụ Viện Kinh Tế Tòa Thánh từ năm 2013 và là một thành viên trong Ủy Ban Hồng Y Cố Vấn của ĐGH Phanxicô, ĐHY Pell là viên chức cao cấp nhất của Vatican đã từng bị kết án phạm tội xâm phạm. Với sự cho phép của ĐGH Phanxicô, ĐHY Pell đã rời chức vụ tại Vatican để trở về Úc lo cho việc tố tụng. Tại buổi điều trần ban đầu vào tháng Bảy, ĐHY nói rằng ngài “vô tội” với tất cả các cáo buộc và hiện nay ngài được coi là vô tội. Theo bản tin BBC, buổi điều trần tối sẽ vào ngày 5 tháng Ba và sẽ có tới 50 nhân chứng ra làm chứng trước tòa. Buổi điều trần sẽ kéo dài ít nhất là bốn tuần, sau đó thẩm phán sẽ quyết định xem vụ án có đủ bằng cứ để đưa ra xét xử hay không. (Giuse Thẩm Nguyễn).

Tin Giáo Hội Việt Nam

Hội nghị thường niên kỳ II-2017 HĐGM Việt Nam (9-13.10.2017)

WHĐ (11.10.2017) - Hội nghị thường niên kỳ II-2017 HĐGM Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ giáo phận Thanh Hoá, nhân dịp giáo phận kỷ niệm 85 năm thiết lập. Từ chiều ngày thứ Hai 9.10.2017 các Giám mục đã đến đông đủ, chỉ trừ Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu vắng mặt vì lý do sức khỏe. Lúc 17 giờ, giáo phận Thanh Hoá gồm các đại diện thành phần Dân Chúa đã đón tiếp HĐGM rất trang trọng và thân tình tại hội trường Trung tâm Mục vụ với các tiết mục văn nghệ đặc sắc.

Khởi đầu ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế, Giám quản giáo phận Thanh Hoá, là chủ nhà, đã khai mạc hội nghị bằng những tâm tình tri ân khi nhìn lại thời gian qua, từ kỳ hội nghị trước đến nay. Thiên Chúa đã tỏ tình thương trên Giáo hội Việt Nam, cho dầu có đau buồn vì sự ra đi mới đây của Đức cha cố Phanxicô X. Nguyễn Văn Sang, nhưng cũng có vui mừng vì tre già măng mọc: ĐTC đã bổ nhiệm các Đức cha Đa minh Nguyễn Văn Mạnh, Giám mục phó giáo phận Đà Lạt; Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc; Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục phó giáo phận Long Xuyên và Đức cha Lu-y Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục phụ tá giáo phận Sài Gòn. Giáo hội Việt Nam cũng rất hân hoan vì ĐTC vừa mới bổ nhiệm một linh mục Việt Nam làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, Hoa Kỳ. Niềm tri ân còn tỏ lộ qua nhận biết và tin tưởng vào Chúa quan phòng kỳ



diệu, cả qua những khó khăn như thiên tai lũ lụt miền Trung vừa qua, khai giảng Học viện Công giáo chính thức... Hội nghị sẽ làm việc tiếp tục trong hướng mục vụ ba năm, phục vụ cho chương trình năm 2018 sắp tới: Đồng hành với các gia đình trẻ.

Đức cha tổng thư ký HĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm, trước khi phác thảo chương trình nghị sự cũng nhắc lại đức kết của hội nghị kỳ I và các sự kiện ý nghĩa trong thời gian qua.

Sau đó, các giám mục trao đổi góp ý theo các chủ đề: tổ chức nhân sự và các hoạt động của Văn phòng HĐGM, đặc biệt về truyền thông Kinh sách và mạng lưới toàn cầu, báo cáo của Ủy ban Kinh Thánh về Hội nghị Liên hiệp Kinh Thánh CBF - SEA tại Nha Trang trong các ngày 17-23.7 vừa qua đã thành công tốt đẹp, và một số vấn đề liên quan đến Kinh Thánh. Ủy ban Giáo sĩ Chung sinh trình bày Ratio mới về đào tạo linh mục, trung tâm bồi dưỡng và về thường huấn linh mục.

Buổi chiều, Đức cha Tôma Nguyễn Văn Trâm phụ trách tiểu ban Giáo luật trình bày về nhu cầu tái bản Bộ Giáo Luật có cập nhật. Đức cha Emmanuel, chủ tịch Ủy ban Phụng tự giới thiệu tự sắc Magnum Principium về dịch thuật các văn bản phụng vụ, vấn đề chất lượng rượu lễ, bánh lễ do các nhà cung cấp thị trường tự do hiện nay.

Buổi tối, các Đức cha vẫn họp theo giáo tỉnh như thường lệ.

Dự kiến, những ngày sau sẽ trao đổi và góp ý về các chủ đề còn lại như: trình bày của Ủy ban Giáo dân, chuẩn bị chương trình đi ad limina, báo cáo về Học viện Công giáo, về công trình La Vang, về phát hành Kinh sách, Bản Hướng dẫn về Mục vụ Di dân...

Một ngày hội nghị làm việc kết thúc thành công tốt đẹp trong tình huynh đệ trong Chúa Kitô với giờ cầu Thánh Thể và Kinh tối. (WHĐ)

ĐGM Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hoà bình giới thiệu DOCAT tiếng Việt

“Ước mong DOCAT Tiếng Việt không những sẽ được phổ biến rộng rãi cho các Kitô hữu, đặc



biệt giới trẻ, mà còn đến tận tay tất cả những ai đang quan tâm đến các vấn đề nhân phẩm - nhân quyền - đạo đức - giáo dục - kinh tế - xã hội - chính trị của đất nước chúng ta”.

LỜI GIỚI THIỆU

Khi triệu tập Công đồng Vaticanô II, ĐTC Gioan XXIII muốn khai mở một “mùa xuân” trong Giáo Hội và một cuộc canh tân đích thực để người Công giáo có khả năng loan báo “Nước Trời đang tới” cho con người và thời đại hôm nay. Ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu can đảm và sáng suốt nhận diện “các dấu chỉ thời đại”, những dấu chỉ của hy vọng, bất chấp những thách đố, khó khăn và mây mù hiện tại.

Trong diễn văn bế mạc khoá I của công đồng, ngài tái khẳng định ước vọng thâm sâu đó: “Công đồng sẽ đích thực là “Lễ Hiện Xuống mới”, làm cho Giáo Hội được triển nở trong nguồn năng lực nội tâm và mở rộng ra tất cả mọi lãnh vực hoạt động nhân loại, sẽ là một bước nhảy vọt của triều đại Đức Kitô trong thế giới, một sự tái khẳng định theo cách thế luôn luôn cao hơn và có tính thuyết phục hơn Tin Mừng cứu độ,

việc loan báo rạng ngời về quyền tối thượng của Thiên Chúa, về tình huynh đệ nhân loại trong bác ái, về hứa hẹn hoà bình dưới trần thế cho những người thiện tâm”.

Tuy nhiên, thời kỳ hậu Công đồng là một giai đoạn khó khăn cho Giáo Hội cũng như xã hội trong trách nhiệm kiếm tìm một hướng đi mới phù hợp với môi trường văn hoá và những biến đổi sâu rộng của thời đại. Thật vậy, nhiều Kitô hữu băn khoăn tự hỏi cách hiểu Đạo và lối sống Đạo ngày xưa có còn phù hợp với thời đại và những đổi mới của Công đồng hay không? Trong gia tài Giáo lý truyền thống, cái nào còn giữ lại, cái nào đã đổi và đã thay đổi như thế nào? Ngày nay phải sống Đạo và trình bày Đạo ra sao?

Để trả lời cho những câu hỏi nền tảng liên quan mật thiết đến niềm tin ở giai đoạn giao thời, chập chùng ánh sáng và bóng tối, ĐTC Gioan Phaolô II đã quyết định mời gọi các giám mục và các chuyên viên trên thế giới cùng góp phần soạn thảo cuốn “Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo” (1992). Đây là “bản văn quy chiếu”, đúc kết toàn bộ đạo lý công giáo cả về đức tin lẫn luân lý trải dài nhiều thế kỷ, nhưng được thích nghi với những biến đổi của thời đại và đời sống hiện nay của các Kitô hữu. Các mẫu nhiệm Kitô giáo được trình bày một cách đơn giản và dễ hiểu hơn cho các tín hữu không những thuộc các lục địa và các nền văn hoá khác nhau, mà còn có những phân cách sâu xa về môi trường xã hội, điều kiện kinh tế, trình độ học vấn, nghề nghiệp, tuổi tác...

Kể từ khi Ngày Giới trẻ Thế giới ra đời để tạo cơ hội cho người trẻ khắp năm châu bốn bể gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ với nhau về những niềm vui và nỗi buồn, âu lo và hy vọng, nhất là những thao thức và trắc trở trên con đường kiếm tìm Thiên Chúa và bước theo Đức Kitô thì một số câu hỏi khẩn thiết khác đã được đặt ra cho Giáo Hội. Làm sao giúp người trẻ hiểu và sống đạo trong thời toàn cầu hoá, với nền kinh tế loại trừ, xã hội tiêu thụ, tục hoá và đầy bạo lực này? Phải chăng cần chuyển dịch “Sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo” sang ngôn ngữ của giới trẻ và phù hợp hơn với tâm thức, cũng như thế giới của họ?

Để trả lời cho câu hỏi đó, ĐTC Bênêđictô XVI đã đề cử Hồng y Christoph Schonborn, O.P làm điều phối viên để soạn thảo “Giáo lý Hội thánh Công giáo cho Người trẻ” ở thời đại chúng ta. Tài liệu này đã được long trọng công bố vào dịp “Đại hội Giới trẻ Thế giới”, tại Madrid, 2011, với một tựa đề độc đáo mà kể từ đó đã trở thành một thứ thương hiệu được người trẻ thích thú đón nhận: YOUCAT.

Tiếp nối vị tiền nhiệm, nhân dịp Ngày Giới trẻ Thế giới tại Cracovia, 2016, ĐTC Phanxicô đã trao thêm cho các bạn trẻ một cuốn Giáo lý Giới trẻ nữa: DOCAT. Đây là một cẩm nang sống Đạo và định hướng dẫn thân của người trẻ Công giáo nhằm trả lời những câu hỏi căn bản: Chúng ta phải làm gì để thể hiện sứ điệp yêu thương của Kitô giáo trong xã hội ích kỷ, hận thù, bạo lực và bất nhân hiện nay? Cuốn sách được soạn thảo dựa trên các văn kiện quan trọng của Giáo huấn Xã Hội Công giáo. Người trẻ được mời gọi dẫn thân xây dựng nền văn minh tình thương, kiến tạo một xã hội tiến bộ, công bằng, nhân bản, tôn trọng nhân phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái... Các nguyên tắc căn bản của Giáo huấn Xã hội Công giáo như Công ích, Nhân vị, Bỏ trợ, Liên đới, Ưu tiên Chọn lựa Người Nghèo, cũng như quyền đình công, biểu tình bất bạo động để phản đối bất công, phân biệt đối xử, hận thù, bạo lực... được nhấn mạnh.

ĐTC Phanxicô “ước mong có một triệu Kitô hữu trẻ, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, cả một thế hệ những người đương thời cùng “đồng hành, thảo luận học thuyết xã hội”. Sẽ chẳng có gì khác

có thể thay đổi thế giới ngoài những con người cùng với Chúa Giêsu dẫn thân cho thế giới, cùng với Người đến với những người sống bên lề xã hội và đi đến ngay cả với các mảnh đời lem luốc. Hãy dẫn thân vào lãnh vực chính trị nữa và tranh đấu cho công lý và phẩm giá con người, nhất là cho những người nghèo nhất trong những người nghèo”. Theo ngài, “trong thời đại hôm nay, một Kitô hữu không dám lợi ngược dòng thì không phải là Kitô hữu”.

Xin chân thành cảm ơn tất cả những ai đã góp sức phát hành DOCAT Tiếng Việt này. Ước mong DOCAT Tiếng Việt không những sẽ được phổ biến rộng rãi cho các Kitô hữu, đặc biệt giới trẻ, mà còn đến tận tay tất cả những ai đang quan tâm đến các vấn đề nhân phẩm - nhân quyền - đạo đức - giáo dục - kinh tế - xã hội - chính trị của đất nước chúng ta. Nguồn : DOCAT tiếng Việt.

Hợp tác Mục vụ di dân Việt Nam - Nhật Bản

WHĐ (28.09.2017) - Ngày 24 tháng Chín 2017, Hội Thánh tại Nhật Bản tổ chức Ngày Di dân và Tị nạn, qua đó gây ý thức về sự hiện diện của các thành phần nhập cư và bốn phạm mục vụ đối với các tín hữu di dân. Trong dịp này, từ ngày 23 đến 28 tháng Chín, phái đoàn của Ủy ban Mục vụ Di dân (UBMVDD) trực thuộc HĐGM (HĐGM) Việt Nam do Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng “chủ tịch UBMVDD” làm trưởng đoàn, đã đi thăm và làm việc với Ủy ban về Người di dân, tị nạn và di trú (J-CaRM) của HĐGM Nhật Bản do Đức cha Michael Goro Matsuura “giám mục giáo phận Nagoya” làm chủ tịch.

Trước buổi làm việc chính thức vào chiều 26 tháng Chín, Đức cha Giuse đã đến chào HĐGM Nhật Bản đang họp thường niên tại Tokyo. Đức cha Giuse đã gửi lời cảm ơn chân thành đến Giáo hội tại Nhật Bản về lòng quảng đại quan tâm đến các tín hữu Việt Nam. Trong phần đáp từ, Đức TGM Joseph Mitsuki Takami, S.S. “TGM Nagasaki và là Chủ tịch HĐGM Nhật Bản” cũng cảm ơn những đóng góp về ơn gọi và đời sống đức tin của người Việt Nam tại Nhật Bản. Hiện có 170 tu sĩ và 41 linh mục Việt Nam đang học

Toà Giám mục Giáo phận Vinh



+ Phaolô Nguyễn Thái Hợp, O.P
Giám mục Giáo phận Vinh
Chủ tịch Ủy ban Công lý & Hoà bình
Trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam



và làm việc tại Nhật Bản.

Trong buổi làm việc, Đức cha Matsuura và các chuyên viên của J-CaRM đã trình bày hiện trạng di dân Việt Nam tại Nhật Bản cùng những vấn nạn và quan ngại xã hội. Năm 2016, theo thống kê của chính phủ Nhật Bản, có 88.211 người Việt Nam nhập cảnh theo diện tu nghiệp nghề, chưa kể số lượng du học sinh và nghiên cứu sinh. Tuy nhiên, tình trạng di dân Việt Nam bị bóc lột, áp bức và lạm dụng đã xảy ra đến mức báo động. Theo nhiều nguồn khảo sát, hiện nay có khoảng 200.000 di dân Việt Nam tại Nhật Bản. Tình trạng này cho thấy nhu cầu cũng như khó khăn về đời sống mục vụ và đức tin của người Việt Nam tại Nhật Bản. Sau 2 tiếng trao đổi, và suy xét, hai Ủy ban Việt Nam - Nhật Bản đã đi đến thoả thuận: thành lập nhóm chuyên trách chung gồm đại diện linh mục, tu sĩ Việt Nam tại Nhật và đại diện thuộc UBMVDD Việt Nam để tư vấn và đề ra chương trình mục vụ và xã hội cho người Việt tại Nhật Bản cũng như người Nhật tại Việt Nam; chuẩn bị thiết lập hai trung tâm mục vụ cho di dân Việt Nam tại Nhật Bản trong giáo tỉnh Tokyo và Osaka.

Theo số liệu của HĐGM Nhật Bản vừa gửi cho Bộ Truyền giáo, hiện nay dân số Nhật Bản là 120 triệu, Giáo hội tại Nhật có 450.000 tín hữu, 1.800 linh mục (trong đó có 519 linh mục nước ngoài) đang phục vụ tại 16 giáo phận thuộc 3 giáo tỉnh Tokyo, Osaka và Nagasaki. Với các số liệu trên đây về diện tích, dân số và tỷ lệ tín hữu, có thể nói Giáo hội tại Nhật khá khiêm tốn về số lượng; nhưng HĐGM Nhật Bản lại rất quảng đại với các chương trình và định hướng

mục vụ cho di dân. Cụ thể, HĐGM Nhật Bản đã ban hành định hướng mục vụ “Tiến về Nước Trời vươn xa qua những ranh giới quốc gia”, trong đó nhấn mạnh: cáo giáo phận và giáo xứ phải hợp tác với sứ mạng của J-CaRM để các tín hữu nước ngoài có thể tích cực tham dự các bí tích và được giáo dục đức tin bằng ngôn ngữ riêng; tạo điều kiện để các tín hữu nước ngoài được hội nhập và trở nên thành viên của gia đình đức tin nơi các giáo xứ; phiên dịch các thông tin mục vụ cho tín hữu nước ngoài; mở các văn phòng tư vấn ở các giáo phận để trợ giúp tín hữu nước ngoài; trợ giúp các tín hữu nước ngoài đối phó với các vấn nạn xã hội.

Các chuyên viên về xã hội và pháp lý của HĐGM Nhật Bản cũng rất tích cực tổ chức các chương trình hành động và vận động chính phủ bảo vệ người lao động nhập cư và di dân, khuyến cáo các tổ chức môi giới lao động vi phạm luật pháp, can thiệp trực tiếp các trường hợp bóc lột lao động và lạm dụng sức lao động, tố cáo các tổ chức hoặc cá nhân vi phạm nhân phẩm người lao động. (Nam Hà)

Báo La Croix bàn về khả năng và giới hạn tự do tôn giáo ở Việt Nam và việc giảm thiểu ơn kêu gọi

Chúa Nhật 01.10.2017 nhằm lễ kính Thánh Têrêxa Hải đồng Giêsu, bốn mạng các nước truyền giáo, cha Đỉnh Đồng Thượng Sách, Tuyên úy Sáng lập Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Paris đã đưa cho tôi ba thông tin và hình ảnh của nhật báo La Croix có liên hệ đến Giáo Hội Việt Nam.

CÁC LINH MỤC VIỆT NAM TU HỌC TẠI ĐẠI HỌC Công Giáo PARIS.

Theo nhật báo La Croix, các linh mục Việt Nam từ 30 đến 45 tuổi đến tu học tại Đại Học Công Giáo Paris để sau này về giảng dạy tại các đại chủng viện trong nước. Theo linh mục François Glory, MEP, hiện là điều hợp viên văn phòng chuyên trách các linh mục châu Á tu học tại hai Đại học Thần học Paris và Toulouse, các linh mục trẻ tu học tiếp cận căn bản thần học vững chắc để sau này giúp Giáo hội quê nhà hội nhập văn hóa. Giáo hội Việt Nam còn đặt dưới



Lớp Thần học tại Đại Học Công Giáo Paris
đào tạo nhiều linh mục Việt Nam.
(ảnh báo La Croix)

sự chỉ đạo ý thức hệ của đảng cộng sản.

VIỆC BỔ NHIỆM TÂN TRƯỞNG BAN TÔN GIÁO CHÍNH PHỦ GÂY TRỞ NGẠI TỰ DO TÔN GIÁO

Vấn theo nhật báo La Croix, ngày 11.09 vừa qua, trung tướng Vũ Chiến Thắng, nguyên giáo đốc công an tỉnh Quảng Trị, nguyên cục trưởng An ninh Tây Bắc, trở thành trưởng ban tôn giáo chính phủ. Trung tướng Vũ Chiến Thắng cho biết sẽ thi hành nghiêm ngặt nhiệm vụ được giao phó. Tướng cũng nên nhắc lại là vào ngày 01.06.201, HĐGM Việt Nam đã gửi cho Quốc hội văn bản nhận định, có chữ ký của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, chủ tịch HĐGM Việt Nam và Đức GM Tổng thư ký Phêrô Nguyễn Văn Khảm, nói lên mối quan tâm của các vị chủ chăn đối với bộ luật tín ngưỡng, tôn giáo. HĐGM nhận định bộ luật có nhiều quy định gây quan ngại, cụ thể những qui định không rõ ràng đối với các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động trong lãnh vực giáo dục và y tế. Theo luật tín ngưỡng, tôn giáo phải đồng hành với nhà nước. Việc chính phủ bổ nhiệm một trung tướng công an làm trưởng ban tôn giáo chính phủ liệu có đáp ứng được với việc Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế (USCIRF) vừa yêu cầu ghi tên Việt Nam trong danh sách CPC (Country of Particular Concern). Ban Tôn giáo chính phủ hiện có 127 cán bộ công tác trong các vụ, trong số có vụ Công Giáo.

ƠN GỌI TRONG NƯỚC GIẢM SÚT

Linh mục Phêrô Trần Văn Huyền phụ trách nhà tập dòng Đức Mẹ Lên Trời cho nhật báo La Croix biết 10 năm về trước, mỗi nhà dòng có khoảng 20 ơn gọi một năm, ngày nay chỉ vào khoảng 3. Nữ tu Jean-Baptiste dòng Biển Đức Vanves hoạt động ở Việt Nam cho biết từ 1999, mỗi năm có khoảng 40 dự sinh. Năm nay chỉ còn 12: 4 nam, 7 nữ. Một số thanh niên đi nước ngoài làm việc (tại Úc, Nam Hàn, Đài Loan, Nga) hoặc du học (Trung Quốc, Bắc Mỹ, Âu Châu, Nhật Bản). Linh mục Trần Văn Huyền cho biết trong làng Quỳnh Thanh có 12 ngàn người, tất cả thanh niên đến tuổi 18 đều bỏ làng. Nữ tu Marie-Paulette Alaux, bề trên nhà tập dòng Đức Mẹ Lên Trời cho biết các người dự tu đều học ít nhất ba năm đại học nên sự lựa chọn chín chắn hơn. Nữ tu Maria Hồ Thị Quy, Bề Trên Tổng Quyền Dòng Mến Thánh Giá cho biết các bậc cha mẹ hãnh diện có con dâng mình cho Chúa. Trong giáo phận Vinh, dòng Mến Thánh Giá có 700 sơ, 500 dự tu ở tuổi 18. Sau hai năm học thần học, họ khẩn trọn đời sau 6 năm. (Lê Đình Thông)

Cứu trợ tại vùng lũ thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội

Trong những ngày vừa qua cha Bruno Phạm Bá Quế - Giám đốc Caritas Hà Nội, quý cha đặc trách Caritas các Giáo hạt, thay mặt Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ tá Lorenzo, đã đến viếng thăm và gửi các phần quà đến anh chị em trong Tổng Giáo phận Hà Nội đang bị chìm ngập trong nước lũ.

Từ đêm ngày 10.10 đến 12.10, những cơn mưa lớn kéo dài cùng với 8 cửa xả lũ của hồ thủy



điện Hòa Bình đã nhấn chìm một số giáo xứ tại địa bàn tổng giáo phận Hà Nội trong biển nước.

Ngay khi biết tin, ngày 13 và 14.10, cha giám đốc Caritas Hà Nội, cha Giuse Đào Bá Thuyết - đặc trách Caritas Giáo hạt Phú Xuyên, cha Giuse Phạm Văn Tự đặc trách Caritas Hạt Thanh Oai, quý Sơ, quý ân nhân, và một số anh chị em hội viên Caritas đã tới giáo họ Nam Hưng, Bắc Sơn và nhà xứ Đồng Chiêm, thuộc Giáo hạt Thanh Oai - Hòa Bình, nơi ngập sâu nhất trong Tổng Giáo phận.

Cha Gioan Nguyễn Huy Thịnh - Phó xứ Đồng Chiêm, đã ra tận nơi đón đoàn và cùng với bà con giáo dân nhanh chóng chuyển hàng hóa lên thuyền. Sau đó, cha đã dẫn đoàn đi thăm những nơi còn đang ngập chìm trong nước lũ. Trong chuyến viếng thăm này, 600 xuất quà đã được gửi tới bà con nơi đây gồm gạo, mì tôm, và một số nhu yếu phẩm cần thiết.

Đi trên những chiếc thuyền chèo chành để vào làng, ai cũng cảm thấy thật đau xót khi chứng kiến cảnh bốn bề đều là sông nước: Không đường, không điện, không nước sạch, không thóc gạo... Tất cả ao cá, hoa màu, thóc lúa đều đã cuốn theo dòng lũ. Thêm vào đó, mối đe dọa lớn đối với sức khỏe của người dân địa phương sẽ phải đối mặt khi khắp nơi đều tràn đầy xác gia súc, gia cầm và đủ loại rác thải.

Đau xót nhất là trường hợp của anh Khu, sau khi đưa vợ con đi sang nhà khác để tránh lũ, quay trở lại nhà, anh đã bị điện giật chết trong đêm. Sáng sớm hôm sau mọi người mới phát hiện ra thi thể của anh đã ngâm trong nước nhiều giờ. Vì cả làng đều chìm ngập trong nước lũ nên quan tài của anh được đặt dưới tấm bạt tạm trong sân nhà xứ. Chứng kiến cảnh người vợ trẻ đang mang bầu đến tháng sinh cùng với 2 đứa con gái nhỏ đang than khóc vật vã bên linh cữu của anh, ai cũng cảm thấy xót xa và đau nhói trong lòng.

Kết thúc chuyến viếng thăm, cha giám đốc và mọi người cùng đến trước Thánh Thể Chúa, để dâng lên Ngài tất cả các nạn nhân của thiên tai và hiệp lời khẩn cầu tha thiết xin Chúa đoái thương đến những đau khổ mà con cái Chúa đang phải trải qua. Sau khi viếng Thánh Thể, đoàn đã tới viếng linh cữu anh Khu, đang quàn trong sân



nhà xứ Đồng Chiêm. Chia sẻ với gia đình tang quyến, cha Giám Đốc Brunô nói: Nhận được tin đau buồn xảy đến cho gia đình và Giáo xứ Đồng Chiêm, Đức Hồng Y Phêrô và Đức Cha phụ tá Lorenzo đã cử chúng tôi chuyển tới gia đình tang quyến lời phân ưu cùng với sự chia sẻ vật chất của các ngài. Trước biến cố đau buồn này, chẳng có lời nào xoa dịu được nỗi đau. Chúng ta hãy cùng nhau phó thác tất cả cho lòng Chúa Thương Xót. Xin Ngài đón nhận những đau đớn của chúng ta như của lễ và ban ơn nâng đỡ chúng ta.

Tiếp theo đó, ngày 15.10, cha Bruno, quý Sơ cùng các ân nhân lại tiếp tục lên đường mang theo 650 xuất quà đến với các giáo xứ đang bị ngập úng do vỡ đê thuộc Giáo hạt Nam Định và Phủ Lý. Tuy không có thiệt hại về người nhưng do nước tràn về quá nhanh, nơi đây cũng bị tàn phá toàn bộ hoa màu, ruộng lúa đã đến ngày thu hoạch và hầu hết tài sản trong nhà không chạy kịp đều bị hư hại.

Những phần quà tuy nhỏ bé nhưng đã nói lên sự quan tâm và tình yêu thương của Đức Hồng Y, Đức Cha Phụ tá, quý Cha, quý Sơ, quý Ân

nhân, anh chị em khắp nơi và của Ủy Ban Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Việt Nam trực thuộc HĐGM Việt Nam. Nhờ đó, những người dân nơi đây cũng cảm thấy được an ủi và được tiếp thêm sức mạnh, thêm nghị lực để vượt qua khó khăn.

Nước lũ đang rút dần nhưng những hậu quả sau lũ vẫn đang đè nặng trên cuộc sống của bà con nơi đây. Nguyện xin Chúa nâng đỡ và mở lòng những nhà hảo tâm để họ tiếp tục là cánh tay nối dài của Ngài đến xoa dịu những đốn đau của anh chị em (TGP Hanoi)

Thánh Lễ Tấn Phong Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn

GNsP - “Tên cha là Lu-y, nghĩa là ‘lu’ tới ‘lu’ lui thì cũng ‘y’ như thế!” Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN đã thay mặt HĐGMVN gửi lời chúc mừng hết sức dí dỏm đến Tân Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn như thế trong thánh lễ tấn phong Giám mục diễn ra lúc 6g ngày 14.10.2017 tại trung tâm mục vụ tổng giáo phận Sài Gòn.

Đức Cha Giuse còn dùng những lời vừa dí dỏm vừa chân thành gửi đến Đức Tân Giám Mục Luy như sau: “Cha như một nồi lẩu thập cẩm!” Nói điều ấy, Đức Cha Giuse muốn nói đến đời sống ơn gọi và sứ vụ mục tử của Đức Tân Giám Mục. Đức Tân Giám Mục Luy Nguyễn Anh Tuấn sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam Đà Nẵng. Sau đó gia đình di cư vào Nam và ngài đã học qua rất nhiều trường đạo cũng như trường đời, từ trong nước đến quốc tế: Từ trường Lasan Tabert, đến đại học tổng hợp; từ đại chủng viện Sài Gòn khóa III đến Học viện Giáo hoàng Gregoriana ở Rôma; từ những môn học thánh đến những môn học đời: triết học, thần học đến toán và vi tính... “Nồi lẩu thập cẩm ấy” cũng trải qua nhiều gian nan, sóng gió trong đời tu: từ anh bộ đội, đến thầy chủng sinh trong chủng viện Sài Gòn; từ cha sở cho đến thư ký HĐGMVN, Ủy ban Mục Vụ Hôn Nhân Gia đình của HĐGMVN...

Đức Cha Giuse, chủ tịch HĐGMVN nói thêm, dù trong thời điểm nào của cuộc sống công việc đời thường, đến mục vụ tông đồ, đời tu ngài luôn giữ sự điềm tĩnh, bình an vốn có. Và đó cũng



là chiêm ngôn sống của cha khi 18 năm trước cha được Đức Cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, đặt tay truyền chức linh mục. Ngày đó, ngài đã chọn khẩu hiệu sống đời linh mục của mình là “Miễn sao Đức Kitô được rao giảng”. Đó là lời của thánh Phaolô Tông đồ, vị Tông đồ nhiệt thành của dân ngoại, vị Tông đồ sau khi được ơn hoán cải đã cảm nhận không còn điều gì khác hơn là nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô chịu đóng đinh, chấp nhận hủy mình ra không để Đức Kitô nên sự sống của tôi và Tin Mừng được rao giảng khắp muôn dân.

Hôm nay Linh mục Luy Nguyễn Anh Tuấn được tấn phong trở thành Giám mục, ngài lại chọn khẩu hiệu cho đời Giám mục của mình “Hic Ego Sum”, “Này Con Đây!” “Này con đây” lặp lại lời của cậu bé Samuel đáp lại tiếng kêu gọi của Chúa để trở thành ngôn sứ của Người. Sự đáp trả không phải do sức riêng của mình nhưng tất cả đặt vào lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trong cuộc đời mình. Đó là điều mà Đức Tân Giám Mục Luy cảm nhận như chính ngài chia sẻ với cộng đoàn trong lời cảm ơn trước khi

kết thúc thánh lễ. Đức Cha Luy nói: “Cây dựa vào ơn thánh của Chúa, lòng xót thương vô biên của Người đã thương và chọn con, một người tội lỗi lên hàng Giám mục. Con xin đáp lại tiếng gọi ấy và nguyện sống hết sức mình cho sứ vụ trao ban.”

Và lời Đức Cha Giuse nói: “trong nỗi lấu thập cẩm có tên Luy ấy, món ngon nhất chính là Mục vụ gia đình”. Đức Tân Giám mục Luy từng đã có nhiều năm đồng hành, làm việc trong Ủy ban Mục vụ Hôn Nhân Gia Đình của HĐGMVN cũng như của tổng giáo phận Sài Gòn. Chăm sóc đời sống gia đình là mối ưu tư mục vụ của ngài. Và đó cũng là điều mà HĐGMVN đã thảo luận trong khóa họp thường niên kỳ II năm 2017 vừa qua diễn ra từ ngày 9-13.10.2017 tại Tòa Giám mục Thanh Hóa. Trong lá thư mục vụ của HĐGMVN gửi đến cộng đồng dân Chúa sau khi kết thúc khóa họp đã nhấn mạnh đến đời sống gia đình Công Giáo khi phải đối diện trước những khó khăn và thách đố của xã hội hôm nay.

Được biết Tp. Sài Gòn hiện nay đã lên đến 13 triệu người, trong đó có khoảng 5 triệu người di dân từ các tỉnh thành về sinh sống và làm việc. Với mật độ dân số đông đúc, đời sống xã hội phức tạp, chăm sóc mục vụ gia đình là một thách đố lớn cho tổng giáo phận. Và lời chúc mừng sau cùng của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh gửi đến tân Giám mục Luy cũng là lời nguyện cầu

cho công việc mục tông đồ của ngài trong lãnh vực đời sống gia đình gặt hái được nhiều hoa trái tốt đẹp như lòng Chúa mong ước.

Thánh lễ do Đức Cha TGM Sài Gòn Phaolô Bùi Văn Đọc Chủ phong cùng phụ phong có hai Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng và Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho. Cùng đồng tế có các Đức Cha của tất cả các giáo phận vừa kết thúc kỳ họp thường biên khóa II năm 2017 đến tham dự, các linh mục của các giáo phận và dòng tu và đồng đạo tu sĩ nam nữ, giáo dân tham dự.

Đặc biệt trong thánh lễ Tấn phong Giám mục hôm nay cũng là lễ tiễn chân Đức TGM Leopoldo Girelli, Đại diện Tòa thánh không thường trú tại Việt Nam, sau 6 năm nhận sứ vụ của ĐTC Phanxicô tại Việt Nam, nay rời Việt Nam để nhận sứ vụ mới Khâm sứ Tòa Thánh tại Jerusalem và Palestine. (Pv. GNsP)



Tin Cộng Đoàn

Tang Lễ tiễn biệt Sư huynh GB. Hà Đạu Đồng

*Cuộc đời là chuyến hành hương
Thầy đi đi mãi về đường Yêu Thương
Yêu Thương là chốn vô thường
Là nơi bất diệt thiên đường Chúa ta*

Vâng! cuộc đời của Thầy là thế, chuyến hành hương cuộc đời Thầy từng bước từ khi được sinh ra làm con Chúa. Thầy luôn hướng thượng theo con đường Đức Kitô đã đi qua để đem yêu thương đi trong mỗi bước chân, mỗi chặng đường trong cuộc đời Thầy đều gieo những hạt giống Yêu Thương đầy tình người.

Bước chân thầy là thế, bàn tay mềm mại của Thầy luôn đưa ra bắt lấy tay mọi người với một nụ cười tràn đầy nhân ái. Nhất là với những ai đang gặp những khó khăn trong cuộc sống. Thầy đi đến thăm từng nhà người Việt Nam tị nạn cộng sản và thập niên 80 và 90 khi nơi đây còn thiếu linh mục Việt Nam để giúp đỡ về mặt tâm linh cho người tị nạn.

Không bao giờ Thầy từ chối ai về những sự cần giúp đỡ. Thầy luôn nói “rồi mọi sự khó khăn sẽ qua đi thôi“ đúng vậy! Thầy là thế. Thầy đi làm và đi giúp người chưa bao giờ thầy Thầy lái một cái xe đẹp, xe nào cũ, xấu và rẻ tiền nhất là Thầy lái đi, để xe đẹp lại cho những anh em trong dòng chạy. Thầy luôn lái cái xe cũ cà tàng Reneut 4 đi mọi nơi nhưng đem đến một trái tim nồng ấm và nhân hậu.

Vâng! đối với Thầy thì:

*Yêu Thương là chốn vô thường
Là nơi bất diệt thiên đường Chúa ta*

Cái nhìn của Thầy về nơi tối thượng trong tình Chúa, nó không đặt nặng ở vấn đề vật chất mà nó ở vấn đề tâm linh. Làm sao để tâm hồn luôn được hướng thượng, đó mới là nơi bất diệt, mới là nơi cần tích trữ. Tất cả những bài thơ, bài viết của Thầy viết cho các báo Đức, thầy có nhận được tiền nhuận bút, tiền đó Thầy lại đem chia sẻ cho những người nghèo khó, ở Việt Nam, ở cả những nơi khác nữa, Còn viết cho báo Việt Nam cả đạo và đời là giúp đỡ làm văn hóa và đức tin mà thôi.



Biết bao nhiêu tác phẩm giá trị của Thầy vẽ kể cả những tác phẩm đầy tính tôn giáo và nghệ thuật của Thầy được triển lãm, sau đó Thầy thường tặng cho thành phố hoặc những người quen biết. Một số tác phẩm bằng gỗ của thầy trưng bày ở nhà dòng Alexianer, sau này thầy bẻ trên không cho trưng bày trong phòng nữa thì Thầy đem tặng và đưa đi triển lãm bán để gom tiền giúp cho những trẻ em nước nghèo như Bangladesh. Đó tấm lòng của Thầy là vậy, chẳng giữ riêng cho mình thứ gì cả.

Có lẽ Thầy biết trước ngày sắp ra đi nên Thầy viết bài thơ cuối cùng là để cảm ơn mọi

người như sơ cháu của Thầy từ Úc sang đưa tiễn đã nói, Lm cháu của Thầy từ Pháp và từ Mỹ qua đưa tiễn Thầy đã đọc lên lúc cuối thánh lễ an táng. Thầy ra đi thanh thản về miền đầy tình Yêu Thương là nhà Chúa.

Sáng hôm nay vào lúc 11g ngày 06 tháng 10 năm 2017 rất người đến thánh đường nhà dòng Alexiane để dâng thánh lễ tiễn biệt trong lời hiệp nguyện. Có 5 Lm Việt Nam và 3 Lm Đức. (Đúng ra còn đông lắm nhưng hôm nay đang họp mặt Liên Tu Sĩ Việt Nam của Đức ở tuốt mãi dưới miền nam nên rất nhiều Lm kẹt không thể đến được.) Rất nhiều quan khách Đức-Việt và những người thân quen đến đây đưa tiễn Thầy đi.

Chỉ hơi tiếc là một số hàng ghế phía trên có tấm bảng Reserviert dư chỗ hơi nhiều mà bên dưới cuối nhà thờ thì không còn chỗ để đứng.

Những dòng người Đức và Việt Nam đi đưa tiễn Thầy hôm nay dài lắm! mặc dù thời tiết hai hôm nay rất xấu, nhưng có những người đến từ Hamburg, Mönchenglabach cách xa hàng 3-4 trăm cây số. trong số này có nhiều người là tôn giáo bạn. Trong thánh đường tôi thấy có Hòa



Thượng Thích Như Điển - Đệ Nhị Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành GHPGVNTN Âu Châu - Phương Trưởng Chùa Viên Giác, Hannover, Đức Quốc. thêm hai sư thầy và một sư cô nữa mà rất tiếc tôi không nhớ tên.

Cha Tổng bề trên dòng Alexian chủ tọa thánh lễ và nghi thức an táng. Những lời kinh cầu cất lên trong niềm tin tưởng vì những việc làm và cuộc đời của Thầy là minh chứng rất hùng hồn cho một kiếp sống trọn vẹn yêu thương như lời Chúa dạy. Một kiếp sống với “Ba lời khấn” Khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục. Bao nhiêu thương mến mọi người dành cho Thầy hôm nay đây làm sao nói cho đủ.

Ca đoàn hôm nay vừa hát vừa sụt sùi trong tiếng nhạc, những giọt nước mắt trào dâng từ trong trái tim của mỗi người ít nhiều mang ơn nghĩa hoặc thương yêu và quý mến. Từng cánh hoa màu vàng cao sang trân quý dành cho Thầy từ từ thả xuống trên nắp áo quan. Những nắm đất thiết tha thả xuống đầy lòng yêu thương và quý trọng. Những giọt nước mắt ngà cũng rơi theo xuống huyết mộ để tiếc nuối một tình yêu thương mà Thầy đã dành trọn cuộc đời này cho Giáo Hội vậy cho xã hội, cho chúng con mà Thầy luôn thương yêu.

Kính cẩn cúi đầu chào Thầy lần cuối, hình như nụ cười hiền hòa của Thầy từ biệt chúng con để trở về tình thương yêu nơi chốn Vĩnh Hằng như ngày ngày trong cuộc sống để vươn tới.

Yêu Thương là chốn vô thường

Là nơi bất diệt thiên đường Chúa ta

Đây là kết quả của Thầy để lại khi ra đi dành cho tất cả mọi người không phân biệt tôn



giáo. Thầy ra đi nhưng tình thương của Thầy luôn dành cho chúng con. Cái tinh thần hiền hòa, bác ái và yêu thương tôn trọng nhau là vô giá.

Tôi chào từ giã mọi người ra lái xe về nhà mất một tiếng cho kịp làm việc buổi chiều. Hình như tôi thấy bầu trời hanh nắng, những vườn cải vàng bát ngát nở vào mùa thu. Đang lái xe mà một tay tôi cũng ráng cầm máy ảnh lên bấm vài cái, bất chợt nhớ tới một câu hát mà chẳng biết nó nằm ở bài nào như sau:

“Gió đưa cây cải về trời,
rau răm ở lại chịu đời đắng cay“

Vâng! Thầy ra đi về phương trời thương yêu để lại cho chúng con nhiều niềm nhớ xót xa, nhưng chúng con luôn ghi nhớ lại những việc tốt lành của Thầy để làm tấm gương đi tiếp con đường trở về miền thương yêu.

*Cuộc đời là chuyến hành hương
Thầy đi đi mãi về đường Yêu Thương
Yêu Thương là chốn vô thường
Là nơi bất diệt thiên đường Chúa ta*

Trầm Hương Thơ_06.10.2017

Ngày tiễn biệt Thầy GB. Hà Đâu Đồng

Đức Cha Nguyễn Thành Thái, tân Giám Mục phụ tá Orange, Hoa Kỳ

VATICAN. Hôm 6.10.2017, ĐTC đã bổ nhiệm Cha Nguyễn Thành Thái làm tân GM Phụ tá giáo phận Orange, bang California, nơi có đông người Việt Nam nhất nước Mỹ. Ngài là Giám Mục người Việt thứ hai tại Mỹ sau Đức Cha Đaminh Mai Thanh Lương. Thông cáo của Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết:

Đức Cha Nguyễn Thành Thái năm nay 64 tuổi, sinh ngày 7.4.1953 tại Nha Trang, gia nhập dòng Thánh Giuse, học tại chủng viện thánh Giuse và đại học Đà Lạt. Năm 1979 Thầy Thái sang Hoa Kỳ và định cư tại thành phố Hartford bang Connecticut, học tại đại học kỹ thuật (Hartford State Technical College) và làm giáo sư toán và khoa học trong một trường trung học công lập (1981.1984).

Năm 1984 thầy Thái gia nhập dòng thừa sai Đức Mẹ La Salette, hoàn tất chương trình đào tạo giáo sĩ tại học viện Murrumbidgee College



(1984.1986) và thần học viện (Weston School of Theology) (1987.1990) bang Massachusetts. Khấn trọn đời ngày 19.9.1990 và thụ phong linh mục ngày 11.5.1991 trong cùng dòng Thừa Sai Đức Mẹ La Salette.

Sau khi thụ phong linh mục, cha làm phó xứ "Thánh Tôma Tông Đồ" ở Smyrna, Georgia (1991.1994), phó xứ Thánh Anna ở Marietta, Georgia (1994.1996) và "Chúa Kitô Vua" ở Jacksonville, Florida (1996.1999).

Năm 1999 nhập tịch giáo phận Saint-Augustine, bang Florida, Cha tiếp tục làm cha phó xứ Chúa Kitô Vua ở Jacksonville (1999.2001), sau đó làm cha sở cùng giáo xứ này (2001.2014). Từ năm 2014, cha làm cha sở giáo xứ Thánh Giuse cũng tại thành phố Jacksonville, và cũng là thành viên Hội đồng tư vấn và Hội đồng linh mục của giáo phận Saint-Augustine.

Giáo xứ của ngài không có thánh lễ tiếng Việt, nhưng có lễ bằng tiếng Mỹ, Mễ và Bồ đào nha (Rei 6.10.2017). Nguồn: Radio Vatican.

Đại Hội Thánh Mẫu 2017 tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney

Chiều thứ Bảy 07.10.2017 hàng ngàn giáo dân

trong Cộng Đồng và các tiểu bang đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney tham dự 2 ngày Đại Hội Thánh Mẫu nhân dịp kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney tổ chức với chủ đề “ Sống Sứ Điệp Fatima ” Đúng 3 giờ chiều mọi người đều tập trung trong hội trường Trung Tâm. Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Linh hướng Phong Trào Lòng Chúa Thương Xót TGP Sydney ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người và Cha long trọng tuyên bố khai mạc giờ đền tạ nguyện kinh Lòng Chúa Thương Xót ngày Đại Hội Thánh Mẫu. Sau giờ kinh nguyện, Thánh lễ khai mạc Đại Hội tại lễ đài do Đức Giám Mục Peter Ingham Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Wollongong NSW chủ tế và quý cha tuyên úy trưởng Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Nguyễn Văn Tuyết, Cha Bùi Quang Đạo, Cha Phạm Minh Ước, Cha Trần Thanh Xuân cùng đồng tế. Đoàn phụng vụ Thánh Lễ có thêm các Thừa Tác Viên Thánh Thể, đại diện các phong trào đoàn thể khoảng 200 người đều cầm hoa dâng kính Mẹ. Đặc biệt, 40 em giúp lễ Thiếu Nhi Cung Thánh dâng 40 ánh nến Triệu Kinh Dâng Mẹ rất đặc sắc. Trước khi kết thúc Thánh lễ. Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCGVN TGP Sydney ngỏ lời cảm ơn Đức Giám Mục Peter Ingham, quý Cha và tất cả mọi người đã đến tham dự Thánh lễ khai mạc Đại Hội Thánh Mẫu 2017 và Cha Paul Văn Chi trình lên Đức Giám Mục Sắc Lệnh Ôn Toàn Xá số 780/17/I của Tòa Thánh Vatican ban cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney hiệu lực 7 Năm 2017-2024. Đức Giám



Mục tuyên đọc Sắc Lệnh đồng thời trao Sắc Lệnh cho Cha Tuyên Úy trưởng Remy Bùi Lâm. Thánh lễ kết thúc mọi người ở lại Trung tâm dùng bữa ăn tối tại các gian hàng Ẩm Thực và trở về hội trường Trung Tâm nghe Cha Giuse Phạm Minh Ước thuyết giảng về đề tài “Mẹ Fatima và Dân Tộc Việt Nam” sau đó mọi người tham dự buổi diễn nguyện Sứ Điệp Fatima do 3 Liên Trẻ Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên Ca đoàn Lê Bảo Tịnh cùng phối hợp trình diễn rất ý nghĩa đặc sắc và ngoạn mục. Kết thúc đêm diễn nguyện, Đức Giám Mục, quý Cha và tất cả mọi người, với nến sáng trên tay, cùng cung nghinh rước kiệu Thánh Thể đi xuyên qua con đường 14 Chặng Đàng Thánh Giá trong khuôn viên Trung Tâm do Cha Paul Văn Chi điều hợp. Cuộc rước cung nghinh Thánh Thể rất long trọng và sốt sắng. Sau cuộc kiệu, Thánh Thể được rước về nhà nguyện hội trường của trung tâm Tỉnh Huấn Thánh Giuse và tại đây các Giáo Đoàn, Hội Đoàn, thay phiên nhau chầu cầu nguyện suốt đêm. Thánh tượng Mẹ Fatima ngự trị tại Lễ Đài suốt đêm để con cái Mẹ đến cầu nguyện và tạ ơn Mẹ. Chúa Nhật 08/10/2016, sau giờ kinh phụng vụ buổi sáng. Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chào mừng mọi người đã đến Trung Tâm tham dự Đại Hội Thánh Mẫu đồng thời Cha giới thiệu Cha Giuse Bùi Đức Tiến giảng thuyết với đề tài “Đời Sống Hôn Nhân và Gia Đình theo Giáo Luật” và đề tài “Những Điểm Nóng trong Mục Vụ cho người Ly Hôn - Tái Hôn” Sau giờ cơm trưa và thưởng lãm văn nghệ. Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Parramatta giảng thuyết với đề tài: “Cùng Mẹ Sống Đức Tin” sau đó hội thảo chung giải đáp những thắc mắc về Đức Tin và cuộc sống, Cha Paul Văn Chi điều hợp buổi hội thảo rất sôi động và hào hứng, trong đó ĐGM Nguyễn Văn Long, Cha Phạm Minh Ước, Cha Bùi Đức Tiến giải đáp các thắc mắc liên quan đến đời sống Đức Tin Công Giáo cũng như về Giáo Luật Hôn Nhân Công Giáo. Mọi người đã đặt nhiều câu hỏi về đời sống hàng ngày và đời sống Đức Tin, đã được ĐGM và quý Cha trong panel giải đáp một cách thỏa đáng.

Chấm dứt các chương trình thuyết giảng và hội thảo mọi người cùng tiến về tượng đài Đức Mẹ để bắt đầu giờ kinh đền tạ và rước kiệu Thánh tượng Đức Mẹ Fatima. Ban Tây nhạc Cecilia đã khởi tấu nhạc phẩm Kính Mừng Nữ Vương. Kiệu cung nghinh Thánh tượng Đức Mẹ bắt đầu. Cuộc rước kiệu rất long trọng và trang nghiêm, hơn 5000 người với cờ của các giáo đoàn, hội đoàn, đoàn thể xen kẽ trong đoàn rước và mọi người cùng dâng lên Mẹ chuỗi Mân Côi Mùa Vui nguyện xin Mẹ chúc lành cho gia đình và Cộng Đồng và Cho quê hương Việt Nam. Khi kiệu Thánh tượng Đức Mẹ La Vang về đến Lễ đài, các em Thiếu Nhi dâng lên những ánh nến và những nụ hoa mừng kính Đức Mẹ. Cả ngàn ngàn nụ hoa kết thành TRIỆU KINH DÂNG MẸ trên lễ đài với trên 9 triệu kinh của CĐCGVN dâng Mẹ từ tháng 5 đến tháng 10 để tạ ơn Mẹ và cầu nguyện cho Quê Hương Việt Nam và Úc Châu. Trước khi Thánh lễ bắt đầu, Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm ngỏ lời chào mừng tất cả mọi người và một lần nữa Cha cũng ngỏ lời chào mừng Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta đến với Cộng Đồng và chủ tế Thánh lễ bế mạc Đại Hội Thánh Mẫu tại Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly. Trong bài giảng Thánh lễ Đức Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long nói : Năm nay đánh dấu 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, tiên báo hiểm họa Cộng Sản trên cả thế giới nhưng đồng thời cũng trấn an đàn con của Mẹ là không có gì ngăn cản được tình yêu Thiên Chúa và áp đảo vương quốc chánh trực. Trái tim Mẹ sẽ toàn thắng, có nghĩa là chính nghĩa

sẽ thắng hung tàn, công lý sẽ thắng gian tà. Sự chiến thắng này cũng tùy thuộc vào sự hợp tác và đóng góp tích cực của chúng ta, đặc biệt là khi chúng ta thì hành 3 Mệnh Lệnh của Mẹ.... Trước khi kết thúc Thánh lễ. Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch CĐCVN TGP Sydney ngỏ lời cảm ơn ĐGM Nguyễn Văn Long, quý Cha, quý Tu Sĩ Nam Nữ và tất cả mọi người đã đến đây tham dự 2 ngày Đại Hội. Anh cũng đặc biệt cảm ơn quý vị thiện nguyện viên trong và ngoài Cộng Đồng đã âm thầm phục vụ giúp cho Cộng Đồng và Đại Hội Thánh Mẫu được mọi sự thành công tốt đẹp. Thánh lễ kết thúc, ĐGM làm phép quà lưu niệm kỷ niệm 100 Năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima và cùng với quý Cha trao tặng cho tất cả mọi người, Đức Giám Mục gặp gỡ mọi người trong Cộng Đồng. (Diệp Hải Dung)



Đại Hội Caritas Việt Nam 2017 tại tòa Giám Mục Thái Bình

Ngày 24-27/10/2017, Caritas Việt Nam tổ chức Đại Hội 2017 tại TGM Thái Bình với chủ đề: “Thăng tiến để phục vụ”. Tham dự Đại Hội có ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - TGM Hà nội và 6 vị Giám mục: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, chủ tịch UBBAXH; Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ, Gm Gp Thái Bình; Đức cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị - phó chủ tịch UBBAXH; Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yển, phó chủ tịch UBBAXH; Đức cha Anphongso Nguyễn Hữu Long, chủ tịch UBLBTM; Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, chủ tịch UBDD; Lm Giuse Đào Nguyên Vũ, thư ký UBDD; Lm Giuse Phan Trọng Quang, đại diện Liên hiệp Bề trên Thượng cấp; và 120 đại biểu Caritas của 26 giáo phận, đại biểu của một số Dòng Tu và khách mời.

Từ sáng ngày 23.10, ban tổ chức đã đón tiếp ân cần các đại biểu đến từ các giáo phận. Nhà Chung Thái Bình với cơ sở rộng rãi, thoáng đãng, khang trang, các tham dự viên được phục vụ hết sức tận tình và chu đáo. Nhà Chung bao gồm Tòa Giám Mục, Trung tâm Mục vụ, Nhà Thờ

Chính tòa và chủng viện. Công trình này có hơn 200 phòng nghỉ, 2 nhà nguyện lớn và rất nhiều phòng hội, phòng học...được xây dựng suốt ba năm rưỡi, công lao động do bà con giáo dân từ hơn 100 giáo xứ trong giáo phận đóng góp. Đức cha Phêrô là Tu sĩ Dòng Don Bosco nên ngài đã tạo nhiều sân chơi trong khuôn viên Nhà Chung như những sân bóng đá mini, sân cầu lông, bóng bàn, bi lắc... các thầy và nhiều người dân từ bên ngoài vào chơi thể thao tự do. Từ 4 giờ chiều, Nhà Chung tấp nập nam phụ lão ấu đến các sân chơi rèn luyện thân thể, lương giáo cũng như già trẻ vui nhộn trong tinh thần hiệp nhất thể thao. Trong bữa cơm tối, cha Vinh sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas Việt Nam cảm ơn Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Độ chủ nhà và chào đón những tham dự viên. Đức cha Phêrô chào mừng và khích lệ. Ngài ước mong các thành viên mạng lưới Caritas Việt Nam luôn dẫn thân mạnh mẽ hơn nữa trong sứ vụ bác ái Kitô giáo. Qua 4 ngày, các tham dự viên đã lắng nghe các bài tham luận về Loan báo Tin mừng, Mục vụ Di dân và Bảo vệ môi trường, các báo cáo về kế



hoạch chiến lược một số Caritas giáo phận, tổng kết hoạt động của Caritas trung ương, thảo luận theo nhóm giáo tỉnh. Mỗi ngày mới đều khởi đầu bằng Kinh Sáng, Thánh Lễ và Kinh chiều.

1. Ngày thứ nhất

Sau kinh sáng tại Nhà nguyện TGM, Đức cha Phêrô chủ tế thánh lễ và giảng lễ. Ngài chia sẻ những thao thức truyền giáo của Giáo hội Việt nam qua những hoạt động của Caritas. Lúc 8g sáng, các tham dự viên lên lầu 6 vào hội trường rộng và hiện đại, bắt đầu chương trình ngày tập huấn về “kế hoạch chiến lược”. Nhằm đáp ứng những hoạt động của Caritas các giáo phận, Caritas Việt Nam thường xuyên tổ chức những khóa đào tạo chuyên môn để trợ giúp những kỹ năng cần thiết cho các thành viên. Tất cả nhằm “Thăng tiến để phục vụ” và lập ra kế hoạch chiến lược cho các hoạt động của Caritas trong những năm sắp tới. Thời gian trọn ngày, các tham dự viên lắng nghe đại diện 3 giáo tỉnh trình bày kế hoạch chiến lược. Caritas Sài gòn và Caritas Đà Lạt đại diện giáo tỉnh Sài gòn, Caritas Hải phòng đại diện giáo tỉnh Hà nội, Caritas Huế đại diện giáo tỉnh Huế.

Sau những góp ý, thảo luận sôi nổi, tiến sĩ Lê Đại Trí trao đổi về nội dung viết kế hoạch chiến lược và hứa sẵn sàng hỗ trợ các giáo phận bất cứ khi nào Caritas cần.

2. Ngày thứ hai

Lúc 8 giờ sáng, sau lời kinh khai mạc, Cha Vinhson, Giám đốc Caritas Việt Nam giới thiệu các thành phần tham dự. Đức Cha Tôma - Chủ tịch Caritas Việt Nam, đọc diễn văn khai mạc Đại Hội.

“Sau gần 10 năm tái thành lập tổ chức phục vụ người nghèo, Caritas Việt Nam đã có nhiều dự án, và chương trình hoạt động như: cứu trợ đồng bào bị thiên tai; trợ giúp người khuyết tật, người nhiễm bệnh H; bảo vệ sự sống; khuyến học; xây nhà tình thương... Với những kết quả đã thu lượm được dựa trên những báo cáo của các Caritas Giáo phận cũng như Caritas Việt Nam sẽ được trình bày sắp tới đây, chúng ta có

bao giờ nghĩ rằng như vậy đã đủ cho chúng ta chưa? Chúng ta là những nhân viên Caritas có cần thăng tiến để phục vụ người nghèo tốt hơn và có hiệu quả hơn không? Thăng tiến như thế nào trong xã hội ngày hôm nay?

Thực tế, không ai muốn thăng tiến mà không trải qua thời gian đào luyện về nghiệp vụ, chuyên môn, cũng như tự đào luyện chính bản thân. Tuy nhiên, đào luyện chuyên môn mới chỉ là điều kiện cần cho một thành viên Caritas mà thôi, chúng ta còn phải hội tụ cả việc đào luyện tâm linh và đào luyện trái tim như là những điều kiện cần và đủ để thi hành sứ vụ bác ái theo đúng tinh thần Thông điệp Deus Caritas Est của Đức Giáo Hoàng Bênêdictô XVI”. Đức cha Tôma lần lượt triển khai ý nghĩa của việc đào luyện chuyên môn, ngài nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào luyện con tim và đào luyện tâm linh để có thể trở thành người phục vụ người nghèo tốt hơn theo gương Chúa Giêsu. Trong phần kết, ngài trích dẫn câu Lời Chúa: “Chính anh em là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian” (Mt 5, 13-14), để quảng diễn chủ đề của Đại Hội một cách ý nghĩa hơn. Qua đó, các thành viên Caritas có thể hiểu ý nghĩa sâu xa hơn khi đem tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người, cụ thể là người nghèo. Tiếp theo, cha Vinhson báo cáo hoạt động của Caritas Việt Nam trong năm 2017 và phần tóm lược báo cáo của Caritas 26 giáo phận. Năm 2017 là năm đầu tiên thực hiện Kế Hoạch Chiến Lược 2017-2020, văn phòng Caritas Việt Nam bắt đầu từng bước chuyên nghiệp hoá các hoạt động, từ việc tổ chức, quản lý phát triển



nguồn nhân lực của văn phòng cho đến việc nâng cao chất lượng chuyên môn của những chương trình và dự án hướng tới những cộng đồng đang gặp khó khăn. Vì vậy, báo cáo đã nêu lên những kinh nghiệm ban đầu của quá trình này với mong muốn chia sẻ và nhận được sự góp ý của các Caritas Giáo phận. Báo cáo cũng nhấn mạnh đến những thay đổi trong năm 2017 để nâng cao chất lượng chuyên môn và tăng cường vai trò kết nối và liên đới hỗ trợ giữa văn phòng Caritas Việt Nam và Caritas các Giáo phận. Đến 9 giờ 30, ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn - Tổng Giám mục TGP Hà Nội, chủ tế thánh lễ khai mạc, cầu nguyện cho công việc bác ái xã hội luôn theo ý Chúa.

Đoàn đồng tế có 6 Giám mục và 54 Linh mục. Hiệp thông thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân đang hoạt động trong lĩnh vực bác ái xã hội tại các 26 giáo phận. Chia sẻ trong thánh lễ, dựa vào câu Kinh thánh: “Anh em là muối cho trần gian“ (Mt 5,13), ĐHY Phêrô nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của muối trong đời sống của mỗi người. Ngài cũng mời gọi anh chị em nhân viên Caritas phải là muối cho đời, làm cho môi trường sống của mình thêm “mặn mà” tình bác ái yêu thương. Ngài cũng khích lệ các thành viên Caritas trong công cuộc thực thi bác ái: “Công việc của anh chị em chính là công việc của Chúa vì Đức bác ái là hồng ân của Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta“. Ngài mong muốn các tham dự viên trân trọng, gìn giữ và thăng tiến hơn trong hoạt động bác ái. Chỉ có như thế Đức Kitô mới được bẻ ra để phân phát, chia sẻ cho hết thảy tất cả mọi người. Lúc 11 giờ, Ban Tôn Giáo Chính Phủ và Chính quyền Tỉnh Thái bình đến thăm chúc mừng Đại Hội Caritas. Ông Vũ Chiến Thắng - Tân Trưởng Ban Tôn Giáo Chính Phủ, bày tỏ niềm vui được gặp gỡ Quý Đức cha, Quý cha, Quý Tu sĩ và mong ước được cộng tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ được trao. Ông nhìn nhận những thành tựu của UB. Bác Ái Xã Hội - Caritas Việt Nam đối với người nghèo trên đất nước Việt Nam, đặc biệt ở những vùng sâu vùng xa. Hình ảnh các nữ tu âm thầm, khiêm tốn, và



ân cần phục vụ những bệnh nhân phong, người có HIV... Ông hứa sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đại Hội thành công và sẽ cộng tác với Caritas Việt Nam dấn thân và đạt nhiều thành tựu hơn nữa trong việc giúp đỡ người nghèo. Buổi chiều, vào lúc 14g, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Gm. Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa, chủ tịch UB. Loan Báo Tin Mừng có bài tham luận. Đây là lần thứ 5 ngài tham dự Hội nghị thường niên của Caritas Việt Nam. Đức Cha Anphong khẳng định: thăng tiến là đòi hỏi hợp lý đối với mọi nghiệp vụ, mọi hoạt động và những người liên quan. Nếu không có sự thăng tiến, nghiệp vụ sẽ không phát triển, tay nghề bị cùn, hoạt động không đạt hiệu quả cao. Đối với UBLBTM, để thăng tiến trong sứ mạng Loan báo Tin Mừng ở thiên niên kỷ thứ ba này, ĐTC Gioan Phaolô II đã đề ra tiêu chí là phải có “nhiệt huyết mới, phương pháp mới, và cách trình bày mới”. Trong tông huấn Niềm vui của Tin Mừng, ĐTC Phanxicô cũng đã nhắc lại và bàn giải các tiêu chí này. Đối với UBBAXH, để thăng tiến trong sứ mạng

phục vụ thì cũng dựa trên các tiêu chí trên: nhiệt huyết mới, phương pháp mới, và cách trình bày mới. Tiếp theo, cha Giuse Phan Trọng Quang, MF, Thư ký LHBTTTC trình bày tóm tắt thực trạng hoạt động và tinh thần phục vụ của các Dòng tu tại Việt Nam. Dưới sự soi sáng của Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội, và cụ thể hơn là của HĐGM Việt Nam, người sống đời thánh hiến tại Việt Nam trong mọi môi trường hiện diện đã thực sự thể hiện tinh thần yêu thương, quảng đại dẫn thân phục vụ như một chứng từ sống động trong công cuộc tân Phúc Âm hóa. Ngài cũng gọi lên thao thức dẫn thân của các Dòng tu trong sứ vụ phục vụ; đời sống thánh hiến cần một cuộc hoán cải và canh tân để giải quyết những bất cập đang làm yếu đi đời sống chứng tá của mình. Do đó, thách đố lớn nhất cho đời sống thánh hiến trong thời đại hiện nay là sự chuyển mình từ chủ nghĩa đặc quyền, hưởng lợi qua tinh thần phục vụ. Thực tế, chúng ta phải nhìn nhận rằng trong nhiều năm qua, các Dòng tu đã rất dẫn thân vào công tác bác ái xã hội với nhiều sáng kiến và trong mọi lãnh vực. Cùng với các thao thức dẫn thân trong sứ vụ phục vụ, đời sống thánh hiến cũng bày tỏ mong ước trong thời gian tới được cộng tác tích cực, có trách nhiệm, và có hiệu quả với Caritas Việt Nam cụ thể tại các Giáo phận. Sau các bài tham luận, từ 15-16g, có 4 nhóm thảo luận, theo 3 giáo tỉnh và nhóm các dòng tu nam nữ. Việc liên đới với các dòng tu, vấn đề chăm sóc và bảo vệ môi trường. Sau phần đúc kết, ngày khai mạc Đại Hội kết thúc vào lúc 17g45.

3. Ngày thứ ba

Kinh sáng và Thánh lễ khởi đầu một ngày mới trong ân sủng và tình yêu Thiên Chúa. Đức Cha Alosiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế và giảng lễ. Lúc 8 giờ, Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Gm. Phụ tá TGP Sài Gòn, chủ tịch UB Di dân có bài tham luận. Ngài trình bày 4 vấn đề: Caritas và lòng thương xót, Caritas và sự thăng tiến, Caritas và “muối cho đời”, Ủy ban Caritas và Ủy ban Di dân. Nói đến Caritas hay Bác ái xã hội là nói đến người nghèo. ĐTC Phanxicô mới thiết lập

“Ngày Thế giới về người nghèo”, sẽ được cử hành lần đầu vào ngày 19.11.2017 sắp tới, với chủ đề “Anh chị em đừng yêu thương bằng lời nói suông, nhưng bằng việc làm cụ thể”. Trong sứ điệp “Ngày Thế giới về người nghèo”, ĐTC Phanxicô đã cho biết: Ngày thế giới người nghèo là thành quả của Năm Thánh Lòng Thương Xót, đó là dấu hiệu và phương cách để diễn tả các thực tế trọng tâm của đức tin Kitô, đó là thái độ lắng nghe, đón nhận, hội nhập... nó nói lên quan tâm hàng đầu của Chúa Giêsu cho người nghèo. Người ta không thể cho đi điều họ không có. Để có thể phục vụ tốt, mỗi thành viên Caritas cần phải nỗ lực trau dồi, thăng tiến bản thân để từ đó luôn được thấm nhập “Chất muối yêu thương của Tin Mừng”, “Chất muối Giêsu Kitô” nhằm giúp cho người nghèo giữ được phẩm giá của họ và làm cho cuộc sống của họ được đậm đà vui tươi. Ngài kết luận bằng lời mời gọi về sự hợp tác giữa hai ủy ban để phục vụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất trong việc chăm lo cho người nghèo và anh chị em di dân. Cha Giuse Đào Nguyên Vũ, SJ, thư ký UBDD, trình bày những thao thức mục vụ di dân và sự liên kết giữa hai Ủy ban hướng đến sứ vụ phục vụ anh chị em di dân - mở công ty tạo công ăn việc làm, định hướng mục vụ thiết thực. Tiếp theo, ban tổ chức dành nhiều thời giờ cho 4 nhóm đại biểu theo giáo tỉnh - dòng tu, thảo luận những đề tài chính như: năng lực nghiệp vụ của nhân viên văn phòng Caritas, đào tạo nhân sự, hệ thống mạng lưới Caritas từ giáo phận giáo hạt đến các giáo xứ, việc gây quỹ, thể hội viên và đường hướng nối kết hỗ trợ các





Caritas trong giáo tỉnh. Các đại biểu sôi nổi trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm cho nhau về nguồn nhân lực và thao thức đào tạo nhân sự. Ban tối, Nhà Chung tổ chức đêm văn nghệ “cây nhà lá vườn” chào mừng Đại hội. Với sự góp phần của quý cha, quý tu sinh và đại biểu Caritas đã làm nên nhiều sắc màu tạ ơn và rộn rã niềm vui yêu thương. Tiệc nhẹ vui vẻ, chúc cho nhau bình an và tình thương phục vụ.

4. Ngày thứ tư

Các đại biểu trao đổi thêm về vai trò của văn phòng Caritas giáo phận, như một nhịp cầu hết sức thiết yếu cho mối tương quan giữa Caritas Việt Nam với Caritas giáo phận, giữa các Caritas giáo phận với nhau và với các giáo hạt, giáo xứ. Sự hiện diện đã quan trọng, năng lực của nhân viên càng quan trọng hơn cho một hoạt động hữu hiệu và lâu bền. Sau những đóng góp bổ ích của các tham dự viên, cha giám đốc Caritas Việt Nam tổng kết Đại hội vào lúc 8g, lược lại những hoạt động trong 3 ngày vừa qua cùng với những đề xuất và định hướng cho năm mục vụ 2018. Ngài thay mặt Caritas Việt Nam bày tỏ lòng biết ơn với quý Đức cha qua những tâm tình và bó hoa tươi thắm lòng hiếu thảo. Đức Cha Tôma chủ tọa buổi thảo luận chung, cùng các đại biểu phân tích những thuận lợi, khó khăn liên quan đến hoạt động của Caritas tại các giáo phận. Những mối tương quan với các Đấng bản quyền trong Hội thánh, với các Linh mục quản xứ, với các tín hữu trong giáo phận... cần phải được kiến tạo cách tốt đẹp,

để có được sự đồng thuận và hợp lực trong hoạt động. Ngài đưa ra những kết luận chung và trao phó cho tất cả các đại biểu sứ mệnh thể hiện lòng bác ái nơi địa phương của mình.

- Cần nâng cao năng lực và củng cố vững mạnh về nhân sự cho các văn phòng Caritas các giáo phận. Về nguồn nhân lực, chương trình ngắn hạn nên quy tụ các em sinh viên đã tốt nghiệp đại học chưa có việc làm; chương trình dài hạn nên cấp học bổng cho các sinh viên nghèo hiếu học, cam kết sau khi tốt nghiệp sẽ làm việc cho Caritas giáo phận.
- Mở thêm những khóa tập huấn cho nhân viên văn phòng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ làm việc phát triển. Cha giám đốc Caritas giáo phận luôn đồng hành với các nhân viên, cảm thông và giúp đỡ.
- Liên đới trong giáo tỉnh, khuyến khích việc họp mặt gặp gỡ các cha giám đốc phó giám đốc trong mỗi giáo tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm mỗi năm ít là một lần. Mỗi tham dự viên dành thời giờ để đọc tất cả 26 bản báo cáo các giáo phận, qua đó học hỏi thêm nhiều hoạt động phong phú.
- Liên đới với các dòng tu. Tôn trọng sinh hoạt độc lập, những công việc đang có của dòng tu, giao lưu học hỏi, đơn cử như nhà khuyết tật có 300 em dòng Saint Paul - Đà Nẵng, bệnh viện Dòng Gioan Thiên Chúa - Hồ Nai. Trao đổi về đào tạo nhân sự qua các khóa tập huấn. Cha giám đốc và dòng tu cùng bàn những phương án cứu trợ khẩn cấp do thiên tai.
- Liên đới giữa ba Ủy ban: Di dân - Loan báo tin mừng và Bác ái. Thử nghiệm tại TGP Sài Gòn. Gặp gỡ thống nhất, báo cáo với HĐGMVN, sau đó thưa với quý giám mục các giáo phận,

nhằm cổ võ mở rộng mạng lưới Caritas.
 - Đẩy mạnh phát triển sinh hoạt Caritas, cần sự tham gia tích cực của các cha xứ, cần Đấng Bản Quyền mời gọi các giáo xứ. Đức Cha Tôma cũng thông báo về Hội nghị Caritas năm 2018 - kỷ niệm 10 năm thành lập Caritas, sẽ được tổ chức vào tháng 10 tại TGM Xuân lộc. Ngài sẽ tổ chức tĩnh tâm cho các cha giám đốc và phó giám đốc Caritas 26 giáo phận vào tháng 4-2018. Caritas Việt Nam sẽ thực hiện cuốn sổ tay về tất cả các cơ sở bác ái trong 26 giáo phận. Vào lúc 10g, cộng đoàn tham dự Thánh lễ tạ ơn và bế mạc tại Nhà nguyện TGM. Đức Cha Tôma chủ tế và giảng lễ. Gia đình Caritas Việt Nam hợp nhất trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, phó dâng cho Ngài niềm vui và nỗi ưu tư cho hoạt động của Caritas ngày càng hữu hiệu hơn, thể hiện được Caritas là một gia đình yêu thương và thăng tiến để phục vụ, làm chứng cho Tình yêu Thiên Chúa. Đại hội Caritas 2017 kết thúc trong tâm tình tri ân Thiên Chúa và cảm ơn nhau, cùng mở ra cho một năm mới của Caritas Việt Nam với nhiều đổi mới và nỗ lực hơn trong việc phục vụ bác ái. Sáng cơm trưa, nhiều đại biểu đi hành hương Đền Thánh Bắc Trạch, sau đó ra sân bay Hải Phòng về Sài Gòn.

Mọi người chia tay trở về nhiệm sở với những công việc bề bộn của những ngày tháng 11 sắp đến.

Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong kỳ họp

thường niên, từ ngày 25-9-2008, tại Xuân Lộc, đã xác nhận tầm quan trọng và sự cần thiết của Caritas Việt Nam trong Giáo hội Việt Nam. Caritas thật sự đã đổi mới bản chất và phương thức hành động khi ĐTC Benedictô XVI chỉ định vị Hồng Y đầu tiên, Oscar Andres Rodriguez, làm chủ tịch Caritas Internationalis thay cho những người giáo dân giữ chức vụ này từ mấy chục năm nay. Hành động này như muốn xác định Giáo Hội toàn cầu muốn Hiệp hội Caritas đóng vai trò lớn hơn trong sinh hoạt của Giáo Hội và người tín hữu cần xác tín rằng “hoạt động bác ái chính là trách nhiệm của mỗi tín hữu và cũng là bản chất của Giáo Hội Công Giáo” như Đức Thánh Cha đã xác định trong Thông điệp Deus Caritas est (Thiên Chúa là Tình Yêu), số 20. Caritas: Theo nguyên ngữ Latinh, từ Caritas có nghĩa là bác ái, là tình yêu bao la, là tình thương quảng đại hay hoạt động từ thiện. Việc liên đới với người nghèo và dẫn thân phục vụ họ theo giáo huấn và gương sống của Đức Giêsu là một đòi hỏi của bác ái Kitô giáo, đồng thời là sứ mệnh căn bản của Giáo Hội. Giáo Hội Công Giáo đã khuyến khích thành lập nhiều tổ chức Caritas quốc gia để thể hiện tình yêu thương này ở khắp nơi. Caritas đầu tiên được thành lập vào năm 1897, tại Freiburg, Đức, sau đó được hình thành tại nhiều quốc gia khác như Thụy sĩ (1901), Áo (1903), Hoa Kỳ (Catholic Charities, 1910). Caritas Quốc tế (Caritas Internationalis) là một tổ chức liên kết các hoạt động bác ái trên phạm vi toàn cầu của Giáo Hội Công Giáo. Tổ chức





này được thành lập từ năm 1951, hiện có 162 thành viên Caritas cấp quốc gia. Trụ sở được đặt tại Piazza San Calisto 16, 00153, Roma, Italy. Caritas Quốc tế cứu trợ những người nghèo khổ, tật bệnh hay gặp hoàn cảnh khốn cùng, không phân biệt tôn giáo, quốc gia, chủng tộc, chính trị.

Caritas Việt Nam - Đầu năm 1965, Hội đồng Giám mục miền Nam Việt Nam (HĐGMVN) thành lập Caritas Việt Nam: Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi đặc trách; Linh mục G.B. Hồ Văn Vui làm giám đốc.

- Năm 1968, Caritas Việt Nam do Đức cha Philipphê Nguyễn Kim Điền đặc trách. Caritas Việt Nam bắt đầu nhắm đến các kế hoạch phát triển lâu dài.
- Năm 1969, vì các hoạt động xã hội đòi hỏi nhu cầu chuyên môn nên Caritas Việt Nam cộng tác với trường Cán sự Xã hội của Tu đoàn Nữ tử Bác Ái thánh Vinh Sơn mở 2 khoá đào tạo nhân viên sơ cấp. Sau khi học xong, những cán sự xã hội này về làm việc trong các văn phòng Caritas Giáo phận, phòng phát thuốc, cơ sở dạy trẻ em nghèo, dạy phụ nữ cắt may...
- Năm 1972, Caritas Việt Nam do Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đặc trách. Ngài mở rộng hoạt động bác ái xã hội bằng việc thành lập cơ quan điều hợp các tổ chức, gọi là Hội Hợp tác để xây dựng lại Việt Nam gọi tắt là COREV (Cooperation pour la Réédification du Vietnam). Hội này gồm các thành viên: Caritas Việt Nam, Hội Hồng Thập Tự VN, Tổng Liên

đoàn Lao công VN, CRS Hoa kỳ... Hội này được Đức cha Henri Lemaître, Khâm sứ Toà Thánh, chúc lành và yểm trợ đặc lực. Hội xây dựng được nhiều làng định cư, nhiều trung tâm xã hội.

- Đầu tháng 7-1974, Linh mục Phêrô Trương Trãi, giáo phận Nha Trang, được cử làm giám đốc.
- Tháng 6-1976, Caritas Việt Nam được lệnh tạm ngưng hoạt động, bàn giao cơ sở và phương tiện cho Ủy ban Quân quản TP. HCM.
- Ngày 19-09-2001, Ủy ban Bác ái Xã hội (UBBAXH) được thành lập trong Đại hội VIII của HĐGMVN, tại Hà Nội, nhưng chỉ chính thức hoạt động sau kỳ họp ngày 26-09-2002, với sự tham dự của đại biểu các giáo phận và các đồng tu để lo các công việc từ thiện, phát triển, cứu trợ khẩn cấp và hoạt động xã hội như hiện nay. Ủy Ban đã bầu ra Ban Thường trực tại Trung ương cũng như Ban Bác ái Xã hội tại các giáo phận. Trong tinh thần hội nhập với thế giới, UBBAXH Việt Nam xin phép sử dụng lại tên Caritas Việt Nam và các tên Caritas Giáo phận cho thống nhất ở trong nước và phù hợp với mạng lưới Caritas toàn cầu.

Ngày 2-7-2008, Ban Tôn giáo Chính phủ đã gửi Công văn số 941TGCP-CP chấp thuận cho HĐGMVN tái lập Caritas ở cấp Trung ương và cấp giáo phận. (Theo quy chế Caritas Việt nam)

**Lm Giuse Nguyễn Hữu An
Caritas Phan thiết**