

Cầu cho các linh mục và công việc mục vụ của các ngài.



Xin cho các linh mục, là những người trải nghiệm sự mệt mỏi và cô đơn trong công việc mục vụ của mình, tìm thấy sự trợ giúp và an ủi trong mối tương quan mật thiết với chúa và trong tình bằng hữu với anh em linh mục khác.



Nguyệt San Công Giáo
Katholische on line
Monthly Catholic on line
Email: info@danchua.de

Herausgeber:

Franz Xaver e.V.
Dân Chúa Katholische on line

Pfizerstr. 5, D-70184 Stuttgart
Tel.: (0711) 23 69 093 / Fax: (0711) 23 61 320

DÂN CHỨA ÂU CHÂU

Chủ nhiệm: Lm Stephano Bùi Thượng Lưu
Phụ tá chủ nhiệm: Lm Paul Đào Văn Thạnh
Thư ký : Sr. Anne Marie Nguyễn Thị Hường
Chủ biên thần học : Lm Vincent Lê Phú Hải omi
Chủ biên văn hóa: Sh Bonaventure Trần Công Lao

DÂN CHỨA MỸ CHÂU

PO. Box 1419, Gretna. LA 70053-1419. USA
Tel.: (504) 392-1630 / Fax: # 504-391-5440
Chủ nhiệm: Lm. Việt Châu, sss
Chủ bút: Lm. Bình Giang, sss
Thư ký: Phạm Long
Thủ quỹ: Nguyễn Vũ Thùy Linh

DÂN CHỨA ÚC CHÂU

715 Sydney Rd. Brunswick, Victoria 3056
Tel.: (03) 9386-7455 / Fax: (03) 9386-3326
Chủ nhiệm: Lm. Nguyễn Hữu Quảng SDB
Chủ bút: Rev. James Võ Thanh Xuân
Phụ tá Chủ bút: Trần Vũ Trụ
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh, FMA
Ban kỹ thuật: Hiệp Hải

Trong Số Này

- . Lá Thư Chủ Nhiệm.
- . Năm Mục Vụ Gia Đình 2018
 - Bài 7 : Anh nhận em làm vợ
- . CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC.
- . Chuyến tông du thứ 23 của ĐTC Phanxicô tại Genève, Thụy sĩ...
- . 10 lời khuyên của ĐTC để sốt sắng tham dự thánh lễ.
- . Nạn tội phạm vi tính.
- . Chúng ta không phải là con một, mọi người là anh em cùng một Cha.
- . Đạo Công Giáo ảnh hưởng ra sao đến chính sách ngoại giao của TT Nam Hàn
- . Di sản các nữ tu Albania để lại qua đời sống đức tin âm thầm và bí mật.
- . 4 lời khuyên của nghệ sĩ Gérard Rouzier để mở lòng ra với mình ...
- . Ca sĩ Andrea Bocelli hát trình diễn tạ ơn Đức Mẹ Fatima.
- . Họa thượng đỉnh ở Singapour: Làm thế nào Kim Jong-un đi từ nhà độc tài qua người cổ động cho hòa bình?
- . Đặc Khu Kinh Tế Hay Mô Chôn Tập Thể ?.
- . Luật Quốc Tế Nói Gì Về DT Luật Đặc Khu
- . Thư ngỏ của Ủy ban Công Lý và Hoà Bình gửi Quốc Hội ...
- . La Vang một chốn quê nhà.
- . Tản Mạn Đời Tha Hương Hè Về.
- . 7 loại củ quả diệt tận gốc tế bào ung thư.
- . Tin tức Thế giới & Giáo Hội.
- . Tin Giáo Hội Việt Nam. - Tin Cộng Đoàn.

MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ CỦA DÂN CHỨA

Mục đích:

Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn chỉ:

Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

1. Phát triển đời sống Đức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.
2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.
4. Cổ võ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Đạo đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới

Liên Hiệp Truyền Thông CGVN phản đối Dự luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam

Quý độc giả thân mến,
Dân Chúa Online số 40 tháng 7.2018 được lên khuôn trùng vào đầu tháng hè, xin chân thành mến chúc quý độc giả và thân bằng quyến thuộc những ngày hè “hồn an xác mạnh“, đi một ngày đàng học một sàng khôn... Hẹn gặp lại quý độc giả vào cuối tháng 8, số 41 tháng chín 2018. Dân chúa Online số 40 là số đặc biệt cho hai tháng hè: tháng 7 và tháng 8.

Dù đang đi du lịch vui hưởng những ngày hè bồi dưỡng tâm hồn và thân xác sau những tháng vất vả làm ăn hoặc học hành, nhưng là người Việt Nam tha hương, lòng chúng ta không khỏi quặn đau trước những biến cố dồn dập đau lòng đang xảy ra tại Quê Hương yêu dấu trong những tháng ngày qua...Người Việt Nam hải ngoại cùng đập một nhịp tim với hơn 90 triệu đồng bào ruột thịt trong nước, đang hiên ngang “xuống đường“

để bảo vệ Tổ quốc và non sông khỏi hiểm họa ngoại xâm của giặc Tàu...với sự tiếp tay “táng tận lương tâm“ của tập đoàn cộng sản Việt Nam từ bao chục năm trường qua...

Là một thành viên trong Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam hải ngoại, Danchua Âu châu hoàn toàn đồng tâm nhất trí với toàn dân, lên án nhà cầm quyền cộng sản VN đang toa rập với giặc Tàu bán biển bán sông bán nước qua các đặc khu 99 năm dành cho giặc khai thác....

Sau đây là Thông Cáo Báo Chí của Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam

Phản Đối Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng tại Việt Nam

Sydey, ngày 11 tháng 6 năm 2018.

Trước cộng đồng quốc tế, Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam, cùng với Dân Tộc Việt



Nam phản đôi và mạnh mẽ lên án Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng của Nhà Cẩm Quyền Cộng Sản Việt Nam áp đặt lên Dân Tộc và Quê Hương Việt Nam, để nổi giáo cho Trung Cộng dễ dàng thôn tính Quê Hương Việt Nam.

Trước âm mưu và hiểm hoạ chính thức hoá biển Vân Đồn, Bắc Vân Phong, và Phú Quốc, 3 vị trí chiến lược của Quê Hương Việt Nam, để biến thành căn cứ của Trung Cộng, tiến dần đến việc Hán hoá toàn cõi Việt Nam theo tiến trình của Mật Ước Thành Đô. Cùng với đồng bào Việt Nam Quốc Nội và Hải Ngoại, cùng với hào khí của Dân Tộc Việt Nam qua các cuộc biểu tình rầm rộ tại Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang, Mỹ Tho, Đồng Nai, và nhất là tại Sài Gòn thân yêu, cũng như tại Hải Ngoại, hàng ngàn vạn người dân Việt Nam đã đồng lòng đứng lên tranh đấu ngăn chặn Đạo Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng, để cùng nhau bảo vệ sự tồn vong của Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam.

Những thông điệp của Dân Tộc Việt Nam trong ngày Chúa Nhật 10 tháng 6 năm 2018: "Thông qua luật đặc khu là có tội muôn đời", "Luật thông tin mạng là bịt miệng dân", "Phản đôi đặc khu", "Đả đảo luật an ninh mạng", "Đả đảo Tàu cộng xâm lược", "Trung Quốc là kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam", "Cho Trung Quốc thuê nước là bán nước", "Luật đặc khu thi hành mục đích là để bán đất cho Trung Quốc" và rất nhiều những thông điệp khác của người dân Việt Nam... Những thông điệp



này nói lên trái tim Dân Tộc Việt Nam yêu Quê Hương và Đất Nước Việt Nam, để bảo vệ đến cùng Quê Hương Việt Nam do Cha Ông chúng ta với trên 4000 năm đã xây dựng và bảo vệ giang sơn.

Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam hoàn toàn ủng hộ cuộc đấu tranh ôn hòa và hợp lẽ phải của đồng bào Việt Nam Quốc Nội và Hải Ngoại, cùng với hào khí của Dân Tộc Việt Nam tại Hà Nội, Bình Thuận, Đà Nẵng, Nghệ An, Nha Trang, Mỹ Tho, Đồng Nai, và nhất là tại Sài Gòn thân yêu, cũng như tại Hải Ngoại, hàng ngàn vạn người dân Việt Nam, cùng với cả Dân Tộc Việt Nam.

Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam yêu cầu chính quyền cộng sản Việt Nam phải thực hiện những điều sau:

1) Ngừng ngay Dự Luật Đặc Khu và An Ninh Mạng của Nhà Cẩm Quyền Cộng Sản Việt Nam.

2) Tôn trọng nhân quyền và tự do tôn giáo theo Hiến chương Liên hợp quốc.

3) Nhất là hãy trả lại cho Dân Tộc Việt Nam quyền tự quyết và làm chủ Quê Hương Việt Nam.

Với lòng tin thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa, chúng tôi hiệp thông, chia sẻ và đồng hành cùng toàn thể Quê Hương và Dân Tộc Việt Nam trong hoàn cảnh nhiều nhương này.

Chúng tôi kêu gọi tất cả các Quốc hội, chính phủ, các đảng chính trị của tất cả các quốc gia, các tổ chức Nhân quyền, Tổ chức Ân xá quốc tế, Ủy ban Quốc tế về Nhân quyền, và mọi tổ chức quan tâm đặc biệt đến Độc Lập, Tự do, và Nhân quyền ở Việt Nam, xin hãy cùng chúng tôi đồng hành trong cuộc tranh đấu cho Độc Lập, Tự Do, Nhân quyền và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam.

Liên Hiệp Truyền thông Công Giáo Việt Nam
 Lm. John Trần Công Nghi, Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic

Lm. Anthony Nguyễn Hữu Quảng, Chủ Nhiệm dân Chúa Úc Châu,

Lm. Stêphanô Bùi Thượng Lưu, Chủ Nhiệm dân Chúa Âu Châu

Lm. Paul Van Chi Chu, Phó Giám đốc Thông tấn xã VietCatholic

Lm. Chủ nhiệm

Hàng ngàn giáo dân biểu tình chống luật ‘Đặc Khu’ và ‘An Ninh Mạng’

VINH, Việt Nam (NV) - Hàng ngàn giáo dân Công Giáo tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Vinh đã biểu tình hôm Chủ Nhật, 17 Tháng Sáu, 2018 chống 2 luật “Đặc Khu” và “An Ninh Mạng.”

Theo một số facebookers và trang thông tin Thanh Niên Công Giáo, hàng ngàn giáo dân thuộc giáo phận Vinh tại các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh đã đồng loạt biểu tình phản đối nhà cầm quyền CSVN vừa thông qua luật “An Ninh Mạng” và vẫn giữ ý định thông qua luật “Đặc Khu Kinh Tế” vào kỳ họp tới, dự trù trong Tháng Mười.



Lực lượng công an, an ninh chìm nổi và các thành phần tay chân đã rải dày đặc trên các đường phố chính ở Hà Nội và Sài Gòn nên các cuộc biểu tình dự trù đã không thể diễn ra tại hai thành phố lớn nhất nước và một số thành phố khác đã từng có biểu tình lớn Chủ Nhật tuần trước.

Nhưng tại giáo phận Vinh, giáo dân vẫn bất chấp sự có mặt của lực lượng an ninh của chế độ, và họ vẫn xuống đường với các biểu ngữ, băng-rôn chống đối.

Tại Nghệ An, theo tin của nhóm truyền thông Thanh Niên Công Giáo, “người dân Quỳnh Lưu đã quây quần về Giáo Xứ Song Ngọc để tuần hành ôn hòa phản đối chế độ Cộng Sản đã bất chấp sự đóng góp ý kiến của người dân khi thông qua các đạo luật mơ hồ, cũng như đàn áp, khủng bố, bắt giữ người dân tuần hành ôn hòa để phản đối chính phủ cho Trung cộng thuê ba đặc khu 99 năm.”

Tại Hà Tĩnh, theo nguồn tin vừa kể, “bà con cũng quy tụ về nhà thờ hạt Văn Hạnh, xã Thạch Trung, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh và nhà thờ hạt Can Lộc để tham dự thánh lễ cầu nguyện cho công lý - hòa bình. Linh Mục Phêrô Maria Hoàng Anh Ngợi quản xứ Vĩnh Luật chia sẻ trong phần giảng lễ: “Chúng ta phải bảo vệ tổ quốc, chúng ta hãy bảo vệ chính chúng ta, bảo vệ sự thật.”

Nhóm Thanh Niên Công Giáo (TNCG) dẫn lời Linh Mục Hoàng Anh Ngợi nói trong phần giảng lễ: “Chúng ta có tự do ngôn luận, nếu vì sự thật, vì tự do ngôn luận mà cái giá phải trả cho tự do ngôn luận ấy, mà nếu đó là tù đầy đi nữa thì cái giá đó vẫn là cái giá rất hạnh phúc, chứ không phải cái giá nguyên rủa.”

Trong bài giảng lễ, linh mục Ngợi đề cập hai con “quái thú,” đó là “quái thú đặc khu” và ‘quái thú an ninh mạng.’ Hai con “quái thú” này đang làm mưa làm gió, gây hoang mang, lo sợ và làm nhức nhối cho nhân dân Việt Nam những ngày qua.

Con “quái thú đặc khu” thì đưa dân tộc Việt gần hơn tới diệt vong và kiếp làm nô lệ. Còn con “quái thú an ninh mạng” đưa dân tộc đi ngược lại với văn minh của nhân loại.

Vẫn theo tin của nhóm TNCG, tại Giáo Xứ Kim Lâm, hạt Can Lộc, giáo dân đã “diễu hành bằng xe gắn máy và giương cao băng rôn phản đối hai đạo luật trên và cùng rước ca nhập lễ cùng với các băng rôn khẩu hiệu, làm cho tất cả mọi người trên thế giới đang hướng về Việt Nam trong thời khắc tối nhất của lịch sử dân tộc cũng cảm thấy ấm lòng.”

Sau thánh lễ sáng Chủ Nhật, giáo dân đi tuần hành phản đối luật Đặc Khu và luật An Ninh Mạng. (TN)

Suy tư Năm Mục vụ Gia đình 2018



Bài 7

“Anh nhận em làm vợ...”

Lời hứa khi kết hôn “anh (Giuse)... nhận em (Maria)... làm vợ...” (hay ngược lại “em... nhận anh... làm chồng..”) rất có ý nghĩa trong một hoàn cảnh như ngày nay khi mà người ta có lẽ không còn xem lời hứa ấy là đương nhiên. Trong xã hội chúng ta ngày nay, bởi nhiều lí do khác nhau, người ta càng ngày càng ít muốn cam kết gắn thân sống với nhau mãi mãi. Bên cạnh lối sống phổ biến cá nhân chủ nghĩa thời nay người ta thực sự ngại ngùng nhau, khó có thể chấp nhận nhau. Với tâm trạng bất an, họ cứ đồng hóa mình với ai đó hay với phẩm cách nào đó, vốn không có hoặc ít có liên hệ gì đến cuộc sống thực tế của mình. Thay vì chấp nhận nhân cách của chính mình, người ta đào thoát vào trong một thế giới ảo và tự sắm những vai nào đó không thích hợp với mình. Thế nhưng, chính khi ta thực sự chấp nhận bản thân ta mới có thể chấp nhận tha nhân.



Người ta cần chấp nhận bản thân khi bước vào hôn nhân. Xã hội có khuynh hướng giản lược các mối quan hệ giữa cá nhân trở thành chỉ như là liên hệ ảo ngắn hạn, đang khi hôn nhân công giáo chủ yếu lại đưa ra lời hứa hôn “anh nhận em làm vợ” / “em nhận anh làm chồng” thực sự và kéo dài mãi mãi. Chính điều này đây diễn tả tính cách đặc thù của tình yêu hôn nhân.

Đón nhận nhau làm vợ-chồng có nghĩa là trở thành ngôi “nhà” của nhau

Khi hai bạn nhận nhau làm vợ-chồng là hai người đang trao cho nhau và nhận từ nhau một ngôi “nhà”. Bạn nói về người bạn đời với mọi người: “đây là ‘nhà’ tôi”. Mỗi người có thể cảm thấy thoải mái trong cuộc sống hôn nhân, cảm thấy an toàn có một chỗ ấm áp như trong nhà của mình. Trong thế giới toàn cầu hóa hôm nay, các công dân thế giới này cần hơn bao giờ hết một mái ấm an sinh như thế.

Khi hai người kết hôn, điều đó giúp họ thực hiện ước vọng có được một tổ ấm trong đời nơi đó mình cảm thấy được an toàn, nhìn nhận, cảm thông, thương yêu, sự dịu dàng và gần gũi. Kinh nghiệm bản thân được đón nhận giúp làm tăng phẩm giá người bạn đời, cho họ chiếc chìa khóa

tự khám phá bản thân qua sự kết hợp trong tự do yêu thương. Đón nhận con người của nhau hàm chứa cả chiều kích tình dục nhưng đó chỉ là một phần trong toàn thể mối quan hệ. Nó khích lệ ta tiến tới trong hi vọng thực hiện khát vọng Vô Biên và Tuyệt Đối.

Lấy một người có nghĩa là gắn thân với những nguy cơ trước mắt có

thể có trong cuộc sống chung với người ấy, bằng cách cùng nhau phát triển trong đối thoại, cùng nhau khám phá và thực hiện tiềm năng đầy đủ nhất của người kia. Tuy nhiên, lấy một người không có nghĩa là xây dựng một mối quan hệ cộng-sinh mà tình yêu thuở ban đầu khát khao lưu luyến. Đúng hơn, đó là cùng nhau xây dựng sự hợp nhất trong đó những dị biệt của hai người, những cá tính



khác nhau không bị đe dọa. Tình yêu trong hôn nhân không có nghĩa là chối bỏ bản thân mình để tìm một sự tan hòa hoàn toàn vào trong một sự ‘thống nhất’ không thành. Tình yêu luôn liên hệ đến hai con người, luôn có trước mặt một ‘đối tượng’ ta hướng tới. Tình yêu tinh tuyền chỉ có thể từ một con người hướng đến một con người. Nó luôn tìm sự hài hòa nhưng tôn trọng khoảng cách, biết kính trọng nhau, dành một chỗ cho tha nhân với nét dị biệt của họ, và để không gian cho người ấy sống.

Sự hấp dẫn của cuộc sống chung xuất phát từ chính sự khác biệt này (dẫu cũng đồng thời họ cần thuận vợ thuận chồng trong những vấn đề cơ bản của cuộc sống chung). Đôi bạn mở rộng chân trời cho nhau, thách thức nhau, và yêu nhau. Con người vẫn luôn là cái gì đó ‘mẫu nhiệm’, không bao giờ tỏ lộ hết bản thân mình. Bản ngã mình chắc chắn là có thay đổi, chịu tác động bởi nhiều yếu tố khác nhau. Điều đó có nghĩa là ta phải không ngừng chấp nhận bản thân và trao hiến chính mình cho người bạn đời. Trao hiến thì tốt hơn là nhận lãnh. Ích kỉ thì nhốt kín ta lại, còn tình yêu đích thật thì trao ban và đón nhận tha nhân.

Nói “anh nhận em ...” có nghĩa là dành chỗ cho cái gì đó mới mẻ phát triển

Đó là cách thức để một người chiến thắng được nỗi bận tâm về bản thân để mà lo lắng cho

người khác. Làm như thế, ta mở lòng mình ra với người kia, thoát khỏi vòng vây vị kỉ, và từ đó đi ra ngoài các liên hệ gia đình riêng mình (cf. St 2,24), rồi nhờ đó mà tạo dựng được một đơn vị gia đình mới. Trong bối cảnh đó, dị biệt và hợp nhất nên một không đối nghịch nhau, nhưng được kinh nghiệm như là nguồn mạch của một tiềm năng lớn. Lời xác nhận “anh nhận em...” dẫn đến sáng tạo ra một khoảng không giữa hai người nơi dành cho điều gì đó mới mẻ sẽ xuất hiện và phát triển.

Nói “anh nhận em...” có nghĩa là anh không ngừng liên hệ đến thực tế con người của em

Nhận nhau làm vợ-chồng là chấp nhận nhau tất cả, sẵn sàng đón nhận người bạn vô điều kiện, cả quá khứ, hiện tại, và tương lai của người ấy. Đôi bạn có thể chỉ thấy thoáng hiện một chút tương lai cuộc sống chung phía trước hay những điều họ mong đợi sẽ đến từ cuộc hôn nhân, thế nhưng kinh nghiệm thực tế hằng ngày cuộc sống hôn nhân lại có thể được ghi dấu ấn đậm đà bởi những kinh nghiệm thực tế mà mỗi người mang đến. Có thể chúng có những hiệu quả tích cực mà cũng có thể là gánh nặng cho cuộc sống chung. Bởi thế, đón nhận nhau hàm nghĩa là cởi mở với nhau và chia sẻ những kinh nghiệm chung. Giữ riêng điều chi đó do một nỗi sợ hãi không đúng chỗ có thể gây ra vấn đề, không những cho cá nhân mình mà còn cho chính quan hệ

hôn nhân. Thế nên, điều quan trọng là phải lo ‘lau sàn’ trước khi cưới. Có những chuyện quan trọng trong khi cứ đi tới tìm hiểu nhau mà không được chia sẻ cho nhau biết (ví dụ như mình bị vô sinh, hoặc đã có một đứa con trong một quan hệ trước, hoặc đã từng bị án tù, hoặc đang mắc một bệnh tật hiểm nghèo, vân vân). Vấn đề không chỉ đơn giản là thiếu cởi mở, thực ra phải hiểu đó là một sự lừa dối, một sự lừa dối có thể tàn phá hôn nhân thậm chí có thể đi đến kết cuộc là hôn nhân bất thành sự.

Đón nhận làm vợ/chồng có nghĩa là tôi luôn đi vào thực tế của người bạn đời của tôi. Một thái độ như thế đòi hỏi tôi phải bước ra khỏi mình và như thế trao ban cho người bạn đời của tôi một sự an toàn, tin tưởng, có nghĩa là chúng tôi có thể tin tưởng nhau vô điều kiện.

Một con người cá thể đơn độc thì không viên mãn được. “Bởi thế, người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2,24). Xã hội ngày nay có một quan niệm sai lầm về tự do của con người, tôn vinh tự do cá nhân đến mức tuyệt đối trong khi không quan tâm tới tình liên đới giữa người với người, cởi mở với tha nhân và phục vụ tha

nhân (cf. Evangelium vitae 19). Kitô hữu làm chứng ngược lại, cho rằng “con người, là loài thọ tạo duy nhất trên trần gian này được Thiên Chúa dựng nên vì chính họ, và họ chỉ có thể gặp lại bản thân khi chân thành trao ban chính mình” (Gaudium et Spes 24). Lời hứa “tôi nhận em (anh) làm vợ (chồng) ...” là lời tuyên bố, từ chối quan niệm cá nhân chủ nghĩa ấy, ưng thuận người bạn đời vô điều kiện và vì nàng (chàng), và sẵn sàng chia sẻ chung số phận với người suốt cả hành trình trần gian.

Câu hỏi chia sẻ hay để thảo luận:

1. Bạn đã biết và đối diện với những điểm mạnh và điểm yếu của bạn chưa?
2. Bạn có thể đối diện với chính mình không và bạn thấy mình cần thay đổi bản thân ở điểm nào?
3. Bạn có còn giấu kín bạn đời mình điều gì không? Đó có phải là những sự đã chưa được đả thông?
4. Bạn đang tìm kiếm gì nơi người bạn đời của mình?
5. Bạn có thể giải hòa với vợ/chồng bạn những điểm mạnh hay yếu ấy của nàng/chàng chăng?

VP HĐGMVN

CÁI GIÁ CỦA SỰ TRUNG THỰC

Đây là câu chuyện xảy ra vào buổi trưa tháng 8/2010 tại thành phố New York, Hoa Kỳ. Harris và một đồng nghiệp trong công ty quảng cáo cùng đi ăn trưa tại nhà hàng. Cả hai đã gặp một người ăn xin khiến họ không thể nào quên...

Khi hai người đang đứng bên cạnh đường thì một người ăn xin tiến về phía của Harris. Người ăn xin ấp úng nói: “Tên tôi là Valentine, tôi đã thất nghiệp 3 năm rồi, và chỉ dựa vào ăn xin sống qua ngày. Tôi nói ra hoàn cảnh thật của mình mong cô có nguyện ý giúp đỡ. Cô có thể cho tôi một ít tiền lẻ để mua chút đồ ăn và nước uống không?”

Sau khi nói xong, Valentine đưa ánh mắt nhìn Harris như đang đợi câu trả lời.

Nhìn Valentine, Harris đã động lòng trắc ẩn.





Cô mỉm cười nói với Valentine: “Không vấn đề gì, tôi hoàn toàn nguyện ý giúp cậu”. Nói rồi Harris đưa tay vào túi để lấy tiền cho Valentine, nhưng tiếc là cô không còn chút tiền mặt nào, mà chỉ có một thẻ tín dụng. Cô thấy băn khoăn, cầm thẻ tín dụng mà không biết phải làm sao.

Nhìn thấy Harris đang tỏ vẻ ái ngại, Valentine nhỏ giọng nói: “Nếu như quý cô tin tưởng, có thể đưa thẻ tín dụng cho tôi mượn.” Harris vốn có tấm lòng lương thiện nên cô không một chút nghi ngờ đã đưa thẻ cho Valentine.

Cầm thẻ tín dụng xong, Valentine chưa vội rời đi mà còn nói với Harris: “Ngoài việc mua đồ ăn, tôi còn có thể mua thêm ít nước không?”

Harris không suy nghĩ gì thêm, cô nói: “Hoàn toàn có thể, nếu như cậu còn cần mua thứ gì thì cứ mua đi nhé!”

Valentine cầm thẻ tín dụng rồi rời đi. Harris và bạn cùng nhau bước vào nhà hàng. Ngồi xuống không lâu, cô bắt đầu thấy hối hận. Harris có vẻ buồn buồn rồi nói chuyện với bạn: “Thẻ tín dụng của mình không có mặt mã, trong thẻ có tới 100.000 USD, cậu kia chắc sẽ cầm mà bỏ trốn, phần lớn là không trả lại cho mình rồi.”

Người bạn lại nói thêm vào: “Bạn quá dễ tin tưởng người xa lạ. Bạn thật quá lương thiện lại ngây thơ nữa!”

Harris giờ nghĩ lại, cô không còn tâm trạng để ăn cơm nữa. Đợi bạn ăn xong rồi hai người rời khỏi nhà hàng.

Điều ngạc nhiên mà họ không ngờ tới là

Valentine đã đợi ở bên ngoài từ lâu. Anh dùng hai tay đưa thẻ tín dụng và chi phiếu thanh toán cho Harris. Rồi anh nói: “Tôi đã tiêu hết 25 USD để mua một ít đồ dùng rửa mặt, hai bình nước. Quý cô có thể kiểm tra đối chiếu ngay bây giờ.”

Nhìn người ăn xin biết giữ chữ tín, Harris cùng với bạn của mình đã vô cùng kinh ngạc và cảm động. Cô không thể làm chủ được mà nắm tay Valentine rồi liên

tục nói: “Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu!”

Valentine làm bộ mặt khó hiểu về tình huống này: “Cô giúp tôi, tôi phải cảm ơn cô mới đúng chứ. Tại sao cô lại phải cảm ơn tôi?”

Sau đó Harris đã đem câu chuyện này kể cho một tòa soạn báo ở New York. Sự thành thật của Valentine khiến tòa soạn cảm động, giúp tờ báo hướng con người đến với chuẩn mực đạo đức cao hơn. Bài viết do đó cũng được nhiều người đón nhận. Nhiều độc giả đã gửi thư đến tòa soạn nguyện ý giúp đỡ Valentine.

Một thương nhân ở bang Texas sau khi xem báo, ông đã gửi cho Valentine hơn 6000 USD kèm theo lời khen tặng về sự thành thật.

Điều làm cho Valentine vui mừng hơn nữa đó là chỉ vài ngày sau anh đã nhận được cuộc điện thoại từ hãng hàng không Wisconsin Airlines. Hãng mời anh về làm nhân viên phục vụ, đồng thời thông báo rằng anh có thể ký hợp đồng đi làm ngay.

Trong một khoảng thời gian ngắn Valentine đã nhận được niềm vui quá lớn.

Anh chia sẻ: “Từ nhỏ mẹ của tôi đã dạy rằng: làm người nhất định phải thành thật và giữ chữ tín, dù cho có nghèo hèn phải lưu lạc đầu đường cũng không được vứt bỏ chữ tín...”

Valentine giờ đã hiểu: làm một người thành thật nhất định sẽ nhận được phúc báo!

- SUU TÂM -

Chuyến tông du thứ 23 của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Genève, Thụy Sĩ, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô

Lúc 8 giờ 30 sáng thứ Năm 21 tháng Sáu, Đức Thánh Cha đã ra phi trường Fiumicino để đáp máy bay sang Genève. Chuyến tông du thứ 23 của Đức Thánh Cha bên ngoài Italia là chuyến tông du ngắn nhất, chỉ có một ngày và là chuyến bay quốc tế ngắn nhất của ngài từ khi lên ngôi Giáo Hoàng. Máy bay của Đức Thánh Cha đã hạ cánh xuống Genève lúc 10:10 sáng giờ địa phương.

Sau một cuộc họp riêng với tổng thống liên bang Thụy Sĩ, Alain Berset, điểm dừng chân đầu tiên của ngài là Hội Đồng đại kết các Giáo Hội Kitô.

Đức Thánh Cha Phanxicô là vị Giáo Hoàng thứ 3 đến thăm Hội Đồng đại kết các Giáo Hội Kitô sau chân phước Giáo Hoàng Phaolô 6 năm 1969 và Thánh Gioan Phaolô 2 ngày 12 tháng 6 năm 1982. Đức Phanxicô được mời đến thăm tổ chức này nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng đại kết các Giáo Hội Kitô, một tổ chức đại kết rộng lớn nhất trong phong trào đại kết hiện nay, qui tụ 348 Giáo Hội Kitô thành viên gồm Chính Thống, Tin Lành, Anh giáo cùng nhiều cộng đoàn Giáo Hội độc lập khác, với tổng cộng 500 triệu tín hữu.

Sau khi nghỉ trưa tại Học Viện Đại kết Bossey, lúc quá 3 giờ chiều, ĐTC đã trở lại Trung Tâm Đại kết để tham dự cuộc gặp gỡ đại kết với các chức sắc của Hội đồng và các thành viên Ủy ban trung

ương Hội đồng đại kết.

Mục sư Tổng Thư ký, là Tiến sĩ Olav Fykse Tveit, và nữ Mục sư Agnes Aboum, là Điều Phối Viên, đã chào mừng Đức Thánh Cha và trình bày hành trình đại kết mà Hội đồng theo đuổi trong 70 năm qua. Tiếp đến là diễn văn của ĐTC.

Diễn văn của ĐTC

Ngài nhắc đến lòng nhiệt thành của những người đã thành lập Hội đồng đại kết cách đây 70 năm và nhận xét rằng:

”Được thúc đẩy do ý muốn của Chúa Giêsu, họ không để cho mình bị kẹt vào những nút chặn của những tranh luận, nhưng đã tìm được sự táo bạo nhìn xa hơn và tin tưởng nơi sự hiệp nhất, vượt thắng những hàng rào nghi kỵ và sợ hãi... Chúng ta là những người được thừa hưởng đức tin, đức mến và đức cậy trong của bao nhiêu ĐTC Phanxicô phát biểu trong buổi gặp gỡ đại kết tại trung tâm đại kết ở Genève - REUTERS





người, với sức mạnh dịu dàng của Tin Mừng, họ đã có can đảm lật ngược hướng đi của lịch sử, thứ lịch sử đã làm cho chúng ta nghi kỵ nhau và trở nên xa lạ đối với nhau và hỗ trợ cái vòng qui quái liên tục phân hóa. Nhờ Chúa Thánh Linh, Đấng soi sáng và hướng dẫn phong trào đại kết, hướng đi đã thay đổi và một con đường vừa mới mẻ và cổ kính, đã được vạch ra một cách không thể xóa nhòa: đó là con đường hiệp thông hòa giải, tiến về sự biểu lộ rõ ràng tình huynh đệ đã liên kết các tín hữu Kitô.

Hội đồng đại kết đã được khai sinh như một dụng cụ của Phong trào đại kết được khơi dậy nhờ tiếng gọi mạnh mẽ thi hành sứ vụ truyền giáo: làm sao các tín hữu Kitô có thể loan báo Tin Mừng nếu họ chia rẽ nhau? Câu hỏi cấp thiết này vẫn được gửi tới hành trình của chúng ta và diễn tả lời nguyện của Chúa cầu cho chúng hiệp nhất "để thế gian tin" (Ga 17,21).

ĐTC nhiệt liệt cảm ơn những người đã dẫn thân cho chính nghĩa đại kết nhưng ngài cũng bày tỏ một quan tâm, đó là phong trào đại kết và sứ mạng truyền giáo không còn liên kết chặt chẽ với nhau như từ đầu. Mệnh lệnh truyền giáo, không phải chỉ là phục vụ và thăng tiến phát triển nhân bản, và không thể bị lãng quên hoặc làm cho trống rỗng. Nó chính là căn tính của chúng ta. Loan báo Tin Mừng cho đến tận bờ cõi trái đất là điều thuộc về bản tính Kitô hữu của chúng ta. Dĩ nhiên cách thức truyền giáo thay đổi theo thời đại và nơi chốn, và đứng trước cám dỗ, rất

tiếc vẫn còn ngày nay, đó là áp đặt những tiêu chuẩn trần tục, chúng ta cần nhớ rằng Giáo Hội của Chúa Kitô tăng trưởng nhờ sự thu hút.

ĐTC đặt câu hỏi:

"Nhưng hấp lực này hệ tại điều gì? Chắc chắn là không hệ tại những ý tưởng, chiến lược hoặc chương trình của chúng ta. Người ta không tin Chúa Giêsu Kitô nhờ việc thu thập sự đồng thuận và Dân Chúa không thể bị biến hành

một tổ chức phi chính phủ. Không phải vậy, sức thu hút ở đây hệ tại hồng ân cao cả đã chinh phục thánh Phaolô Tông Đồ, đó là "Biết Chúa Kitô, quyền năng sự phục sinh của Chúa, sự hiệp thông với những đau khổ của Ngài" (Phil 3,10). Niềm hãnh diện duy nhất của chúng ta là "được biết vinh quang của Thiên Chúa trên khuôn mặt của Chúa Kitô" (2 Cr 4,6) được Thánh Linh Đấng Ban sự sống ban tặng cho chúng ta...

ĐTC nhận xét rằng "Điều mà chúng ta đang thực sự cần, chính là một đà tiến mới trong việc loan báo Tin Mừng. Chúng ta được kêu gọi trở thành dân tộc sống và chia sẻ niềm vui Tin Mừng, chúc tụng Chúa và phục vụ anh chị em, với tâm hồn nồng nhiệt mong ước mở ra những chân trời tốt lành và đẹp đẽ chưa từng có cho những người chưa được phúc thực sự nhận biết Chúa Giêsu. Tôi xác tín rằng, nếu đà tiến truyền giáo gia tăng, thì tình hiệp nhất giữa chúng ta cũng được gia tăng".

ĐTC cho biết: "Tôi muốn đích thân tham dự những buổi lễ mừng kỷ niệm Hội đồng đại kết này cũng để tái khẳng định sự dẫn thân của Giáo Hội Công Giáo trong chính nghĩa đại kết và để khích lệ sự cộng tác với các Giáo Hội thành viên và với những đối tác đại kết."

Và trong chiều hướng này, ĐTC nhắc đến khẩu hiệu của các buổi lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hội đồng đại kết là: tiến bước, cầu nguyện và cộng tác với nhau. Riêng về điểm này, ngài tái khẳng định rằng "Giáo Hội Công Giáo nhìn

nhận tầm quan trọng đặc biệt của công việc mà Ủy ban đức tin và hiến chế của Hội đồng Đại kết thực hiện và muốn tiếp tục góp phần vào công việc này qua sự tham gia của các thần học gia có trình độ cao. Nghiên cứu của Ủy ban Đức tin và Hiến chế để đạt tới một quan niệm chung về Giáo Hội và công việc phân định của Ủy ban về những vấn đề luân lý đạo đức có liên hệ tới những điểm nóng cốt trong thách đố đại kết..”

Cuộc gặp gỡ dài hơn 1 tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh Lạy Cha. ĐTC ban phép lành cho mọi người và tiếp tục hành trình tiến về Trung Tâm triển lãm Palexpo cạnh phi trường quốc tế Genève để cử hành thánh lễ cho 41 ngàn tín hữu Công Giáo.

Thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành tại Genève, Thụy Sĩ

GENÈVE. Trong thánh lễ duy nhất cử hành tại Genève, Thụy Sĩ chiều ngày 21-6-2016, ĐTC mời gọi các tín hữu sống tình con thảo với Chúa Cha, có đời sống đơn giản và thực hành tha thứ.

Thánh lễ diễn ra từ lúc 5 giờ rưỡi chiều tại khu triển lãm Palexpo cạnh phi trường quốc tế Genève. Đây là một trung tâm rộng bằng 6 sân bóng đá và có thể chứa được 70 ngàn người, nhưng vì lý do an ninh, chỉ có hơn 41 ngàn tín hữu được cấp vé để tham dự thánh lễ với ĐTC.

Thánh lễ này được coi là dành cho Cộng đồng Giáo Hội Công Giáo toàn quốc, nên đồng tế với ĐTC có tất cả các vị chủ chăn của 6 giáo



phận và 2 đan viện biệt hạt, cùng với đông đảo các linh mục. Trong số các tín hữu hiện diện, đông nhất là từ vùng nói tiếng Pháp với hơn 77%, nhưng cũng có 12% đến từ vùng nói tiếng Đức và từ các vùng biên giới Pháp.

Bài giảng của ĐTC

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đã diễn giải bài Tin Mừng về kinh Lạy Cha, đặc biệt dựa trên 3 từ: Lạy Cha, bánh và tha thứ. Ngài nói:

Từ "Cha", trong kinh Lạy Cha như công thức của cuộc sống, có biểu lộ căn tính của chúng ta như những người con được yêu thương. Đó cũng là công thức nói lên những gì chúng ta cần làm, đó là yêu mến Thiên Chúa là Cha chúng ta và yêu thương tha nhân như những anh chị em của chúng ta. Kinh Lạy Cha là kinh nguyện của chúng ta, của Giáo Hội, một kinh nguyện không có cái tôi, của tôi.. Kinh Lạy Cha nhắc nhở chúng ta rằng khi có Cha, thì không ai bị loại trừ, sợ hãi và bấp bênh không lướt thắng được. Chúng ta nhớ lại điều thiện vì trong tâm hồn của Cha, chúng ta không xuất hiện tiềm thể, nhưng là những người con được yêu thương. ĐTC nói:

"Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta khẳng định rằng mỗi người thuộc về chúng ta, và đứng trước bao nhiêu sự gian ác xúc phạm đến tôn nhan của Chúa Cha, chúng ta, những người con của Chúa được kêu gọi phản ứng như những người anh em, như những người tốt lành bảo quản gia đình chúng ta, và cố gắng để không có thái độ đứng đưng đối

với người anh em, mỗi người anh em, từ hài nhi chưa sinh ra, cũng như những người già mà người ta không nhắc đến nữa, từ người quen biết mà chúng ta không tha thứ được, cũng như người nghèo bị gạt bỏ. Người Cha ấy yêu cầu và truyền cho chúng ta hãy yêu thương nhau với tâm hồn của con cái, những người con là anh chị em với nhau.

Về từ "cơm bánh", ĐTC đặc biệt chống lại những kẻ



đầu cơ lương thực, lương thực căn bản cho cuộc sống thường nhật của các dân tộc phải trở thành điều mà mọi người phải có được. Và ngài nói thêm rằng "Cầu xin lương thực hằng ngày cũng có nghĩa là thưa: "Lạy Cha, xin giúp con có được một cuộc sống đơn giản hơn". Đời sống đã trở nên quá phức tạp. Tôi muốn nói rằng ngày nay đối với nhiều người, cuộc sống như thể bị ma túy: người ta chạy từ sáng đến chiều, giữa bao nhiêu tiếng gọi và sứ điệp, không có khả năng dừng lại trước những khuôn mặt, đang chìm đắm trong một tình trạng phức tạp làm cho họ trở nên mong manh và trong vận tốc làm cho ta thêm lo lắng. Cần chọn lựa một cuộc sống đơn giản, điều độ, được giải thoát khỏi những gánh nặng thừa thãi. Đó là một sự chọn lựa đi ngược dòng, như thánh Luigi Gonzaga đã làm trong thời đại của Người, vị thánh mà chúng ta kính nhớ hôm nay. Chọn lựa từ bỏ bao nhiêu điều làm đầy cuộc sống nhưng lại làm cho tâm hồn trống rỗng. Chúng ta hãy chọn sự đơn giản của bạn để tìm lại niềm can đảm của thanh lặng và kinh nguyện, là men của một cuộc sống thực sự là con người.

Từ "Bánh hằng ngày": chúng ta đừng quên rằng đó chính là Chúa Giêsu Không có Chúa chúng ta không thể làm được gì (Xc Ga 15,5). Chính Chúa là lương thực căn bản để sống tốt lành. Nhưng nhiều khi chúng ta biến Chúa Giêsu thành món phụ thuộc. Nếu Chúa không phải là lương thực chính yếu của đời sống chúng ta, là trung tâm ngày của chúng ta, là hơi thở hằng

ngày của chúng ta, thì tất cả chỉ là hư vô, uống công. Khi xin bánh, chúng ta hãy cầu xin Chúa Cha và tự nhủ với chính mình mỗi ngày rằng: cuộc sống đơn giản, chăm sóc những gì quanh chúng ta, và Chúa Giêsu là tất cả và trên hết mọi sự trong cuộc sống chúng ta.

Sau cùng, ĐTC cổ võ thực hành tha thứ. Thật là khó tha thứ, vì chúng ta luôn mang trong mình một chút cay đắng,

và khi chúng ta bị những người chúng ta đã tha thứ khiêu khích, thì oán hận trở lại và tăng cường độ. Nhưng Chúa đòi chúng ta phải tha thứ.. Tha thứ là điều bó buộc theo kinh Lạy Cha. Chúa đã giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi mọi tội lỗi, tha thứ tất cả, nhưng có một điều ngài yêu cầu; đó là chúng ta không được mệt mỏi trong việc tha thứ, Chúa muốn mỗi người chúng ta phải ân xá toàn bộ các tội của người khác. Cần thực hiện một cuộc chụp quang tuyến thật rõ tâm hồn chúng ta để xem bên trong chúng ta có những khối cục, các chướng ngại cản trở sự tha thứ hay không, những sỏi đá phải lấy đi.

Sự tha thứ có sức đổi mới, làm phép lạ. Phêrô đã cảm nghiệm ơn tha thứ của Chúa Giêsu và trở thành mục tử đoàn chiên; Saulo đã trở thành Phaolô sau khi được Stephano tha thứ. Mỗi người chúng ta tái sinh thành thụ tạo mới, khi được Chúa Cha tha thứ, chúng ta yêu thương anh em mình. Chỉ khi ấy chúng ta mới đưa sự mới mẻ thực sự vào trong thế giới, vì không có mới mẻ nào lớn hơn sự tha thứ, nó biến ác thành thiện.

Cuối thánh lễ Đức Cha Charles Morerod, O.P, GM giáo phận sở tại, Chủ tịch HĐGM Thụy Sĩ, đã ngỏ lời cảm ơn ĐTC và ngài cũng nhiệt liệt cảm ơn Giáo Hội địa phương, các tín hữu đã cộng tác vào việc tổ chức thánh lễ, cũng như toàn thể Giáo Hội và quốc dân Thụy Sĩ. ĐTC đã tặng cho giáo phận Fribourg chén lễ quý giá.

Rồi ngài vào nhà thánh chào thăm các vị thuộc Hội đồng GM Thụy sĩ cũng như các cộng

sự viên tại tòa Sứ Thần Tòa thánh ở thủ đô Berne cũng như tại Sứ Bộ Tòa Thánh cạnh Liên hợp quốc ở Genève.

Sau đó ngài tới Phi trường chỉ cách đó 2 cây số. Tại đây đã diễn ra nghi thức tiễn biệt đơn sơ với sự hiện diện của Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ.

Lúc 9 giờ 14 phút tối cùng ngày, ĐTC đã về đến Roma bằng an kết thúc tốt đẹp chuyến viếng thăm dài 14 tiếng đồng hồ tại Genève, Thụy Sĩ. Từ phi trường Ciampino cách Roma 15 cây số, trên đường về Vatican, ĐTC đã đến Đền thờ Đức Bà Cả như trước khi đi, nhưng lần này để cảm tạ Mẹ Thiên Chúa.

Đức Phanxicô ở trung tâm Palexpo, Thụy Sĩ: thánh lễ của những chuyện ngoại thường

Hàng trăm thiện nguyện viên làm việc cho thánh lễ của Đức Giáo hoàng ở trung tâm Palexpo | Bernard Hallet (cath.ch, Maurice Page, 2018-06-22)

Sau thánh lễ của Đức Phanxicô ở Palexpo ngày 21 tháng 6-2018, giáo phận Lausanne, Geneva và Fribourg công bố một vài con số về công việc ngoại thường này. Về mặt kỹ thuật, chỉ trong vòng ba tháng phải lo xong là cả một khối lượng việc khổng lồ! Vấn đề tài chánh cũng... khổng lồ theo với chi phí tổng cộng lên đến 2,2 triệu quan Thụy Sĩ (tiền Thụy Sĩ tương đương với đôla Mỹ).

526 linh mục đồng tế (không kể đến các linh mục ở trên khán đài).



Thời sự Giáo Hội

50'000 bánh thánh do các nữ tu ở Fribourg lo: các nữ tu Dòng Xitô Maigrange, Dòng Capuxinô Montorge, Dòng Đa Minh Estavayer-le-lac. Tương đương với số lượng của Đền thánh Đức Mẹ Geneva dùng trong 5 tháng.

144 điểm cho rước lễ quanh ba tụ điểm của trung tâm Palexpo.

500 chén bánh mượn của cộng đoàn Taizé.

300 thiện nguyện viên từ 16 đến 84 tuổi, nói 30 ngôn ngữ khác nhau, với 20 giờ làm việc!

40 ca sĩ và 9 nhạc sĩ của địa phận và các nơi khác ở Thụy Sĩ.

Các áo lễ trong phái đoàn giáo hoàng là từ Đan viện Thánh-Maurice (Valais).

Các áo phụng tự là từ đan viện Hauterive (Fribourg).

Các phụ tùng phụng vụ khác như đèn, chén thánh là từ nhà thờ chính tòa Fribourg và nhà thờ Đức Bà Geneva.

Tượng Đức Mẹ trên bục là từ Nhà thờ Đức Bà Neuchâtel.

Bàn thờ do các thợ mộc của thành phố Geneva làm tặng, sau đó bàn thờ sẽ được tặng cho một cộng đoàn ở Valais.

Bục cảm hứng từ bức tranh Mẻ lưới phép lạ, một tác phẩm của Konrad Witz (1444) cho nhà thờ chính tòa Geneva.

Ngày 15 tháng 6 năm 1982, Đức Gioan-Phaolô II đã dâng thánh lễ ở trung tâm Palexpo, lúc đó có 25'000 chỗ ngồi và 10'000 người đứng.

Phần kỹ thuật chung quanh thánh lễ

50 xe tải chở vật liệu, trong đó có 20 xe chở 40'000 ghế. Không còn một chiếc ghế nào trống ở Thụy Sĩ!

50 cổng kiểm soát có cùng tiêu chuẩn với các cổng kiểm soát ở phi trường.

2 ngày để biến trung tâm triển lãm 6 hêcta thành nhà thờ cho 41'000 người tham dự thánh lễ.

8 giờ làm việc ban đêm tháo gỡ tất cả dàn dựng để trả lại trung tâm Palexpo như lúc đầu.

5 màn hình khổng lồ.

Vì trùng với ngày Lễ hội âm nhạc, với Cúp bóng đá thế giới, với các lễ ra trường nên một số dụng cụ phải mượn từ Pháp, Ba Lan và nước Anh., Hàng trăm máy trực để lắp đặt và tháo gỡ.

Tổng cộng chi phí lên đến 2'200'000 francs mà gần một nửa là chi phí cho an ninh và cho việc quản lý làn sóng người đông đảo về đây. Hiện nay số tiền này chưa được quyên xong. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)



Họp báo của Đức Thánh Cha trên máy bay tối ngày 21-6-2018

ROMA. ĐTC hài lòng về chuyến viếng thăm tại Thụy Sĩ vì những cuộc gặp gỡ và đối thoại. Ngài cũng giải thích việc yêu cầu HĐGM Đức suy nghĩ thêm về việc công bố chỉ nam về việc cho người tin lành kết hôn với người Công Giáo rước lễ.

Trên chuyến bay dài 1 tiếng 40 phút từ Genève về Roma, như thường lệ, ĐTC đã gặp gỡ và trả lời một số câu hỏi của các ký giả cùng đi trên chuyến bay. ĐTC cho biết "Hôm nay là một ngày khá mệt đối với tôi, nhưng tôi hài lòng, vì nhiều điều chúng ta đã làm, cầu nguyện, đối thoại trong bữa ăn trưa, thật là điều rất đẹp, rồi cuộc gặp gỡ đại kết, và thánh lễ, tất cả làm cho tôi rất hài lòng"

1. Trả lời câu hỏi của một ký giả, ĐTC nhận xét rằng đây là một ngày có những cuộc gặp gỡ khác nhau, danh từ đúng để chỉ ngày này là "gặp gỡ". Khi một người gặp người khác, cuộc gặp gỡ này đánh động tâm hồn và làm hài lòng.. Đó là những cuộc gặp gỡ rất tích cực, rất đẹp. Bắt đầu bằng cuộc đối thoại với tổng thống Thụy Sĩ, đây không phải là một cuộc đối thoại xã giao, nhưng sâu sắc, về những đề tài quan trọng của thế giới, và với một sự thông minh làm cho tôi ngạc nhiên. Rồi những cuộc gặp gỡ các như quý vị đã thấy. Điều mà quý vị không thấy là cuộc

gặp gỡ trong bữa ăn trưa (ở học viện Bossey), cuộc gặp gỡ sâu xa đề cập đến nhiều vấn đề, đề tài được nói đến nhiều là giới trẻ, vì tất cả các hệ phái Kitô đều quan tâm về giới trẻ. Và Tiên thượng HĐGM ở Roma hồi tháng 3 năm nay đã thu hút nhiều chú ý, có 315 người trẻ, cả những người trẻ không tín ngưỡng.. Điều này có lẽ đã khơi sự chú ý đặc biệt. Tóm lại đó là một cuộc gặp gỡ nhân bản, không phải là xã giao, hình thức".

2. Trả lời câu hỏi về việc HĐGM Đức soạn chỉ nam về việc cho các tín hữu Tin Lành rước lễ Công Giáo nhưng Đức TGM Ladaria Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin đã viết một thư cho các GM Đức như hăm lại khẩn cấp. Trong cuộc gặp gỡ của các GM Đức ngày 3-5, các vị ấy được yêu cầu tìm một giải pháp đồng thuận. Vậy tại sao cần có sự can thiệp của Vatican về vấn đề này? ĐTC đáp:

"Đây không phải là một điều mới mẻ, vì trong bộ giáo luật có dự trù điều mà các GM Đức đã nói, việc cho tín hữu Kitô khác được rước lễ Công Giáo trong những trường hợp đặc biệt, liên quan đến vấn đề hôn phối hỗn hợp giữa một người Công Giáo và một Kitô hữu khác. Bộ giáo luật nói rằng GM giáo phận phải lo về vấn đề này. Các GM Đức, vì thấy không rõ ràng, một số LM hành động không hợp với GM, nên các GM Đức muốn nghiên cứu vấn đề này, và đã cho thực hiện cuộc nghiên cứu ấy, tôi không muốn nói là thái quá, và cuộc nghiên cứu dài hơn 1 năm, kỹ lưỡng. Cuộc nghiên cứu có tính chất



thu hẹp: điều mà các GM muốn là nói rõ điều ấy vốn có trong bộ giáo luật. Tôi đã đọc dự thảo chỉ nam ấy, đó là điều thu hẹp chứ không phải là mở cho tất cả mọi người. Các GM muốn thực hiện điều đó cho Giáo Hội địa phương ở Đức. Điều không đúng đối với HĐGM Đức, đó là Giáo luật không trừ định điều đó, bộ giáo luật không nói HĐGM có quyền làm điều ấy, vì một điều được một HĐGM phê chuẩn thì trở thành điều hoàn vũ ngay. Đó là điều khó khăn, chứ không phải là nội dung. Các GM đã gửi văn bản, rồi có hai ba cuộc gặp gỡ, Đức TGM Ladaria đã gửi một thư với phép của tôi, chứ Đức TGM không tự ý làm. Tôi nói là đồng ý, nhưng tốt hơn nên nói rằng văn kiện của HĐGM Đức chưa chín mùi, và cần phải được nghiên cứu hơn nữa. Rồi đã có một cuộc họp khác và sau cùng sẽ nghiên cứu sự việc. Tôi tin rằng đó sẽ là một văn kiện hướng dẫn, vì mỗi GM giáo phận có thể điều hành điều mà bộ giáo luật đã cho phép. Không có sự hãm lại. Khi tôi trả lời trong cuộc viếng thăm nhà thờ Tin Lành Luther ở Roma câu hỏi về vấn đề này, tôi đã trả lời theo tinh thần của bộ giáo luật, điều mà ngày nay họ đang tìm kiếm. Có lẽ đó không phải là một thông tin đúng. Bộ giáo luật cho phép Giáo phận chứ không cho HĐGM. Nhưng HĐGM có thể nghiên cứu và đưa ra những đường hướng chỉ dẫn.

3. Về vấn đề di dân và tị nạn, ĐTC cho biết ngài đã nói nhiều về vấn đề này và ngài trả lời rằng mỗi người phải hành động vấn đề tiếp nhận

người tị nạn theo nhân đức riêng của chính quyền nghĩa là với sự thận trọng. Mỗi nước phải tiếp nhận theo khả năng của mình, nhận những người mình có thể hội nhập. Italia và Hy Lạp đã rất quảng đại trong việc đón tiếp. Có vấn đề là nạn buôn người di dân. Tôi đã thấy hình ảnh những kẻ buôn người ở Libia. Có một trường hợp mà tôi biết, những nhà tù của những kẻ buôn người thật là kinh khủng giống như các

trại tập trung thời thế chiến thứ hai trong đó có những vụ cắt chặt thi thể và tra tấn. Thế giới quan tâm làm sao để những người di dân khỏi rơi vào tay những kẻ buôn người. Tôi biết các chính phủ nói về điều đó và muốn duyệt lại hiệp định Dublin. Tại Tây Ban Nha quý vị đã thấy trường hợp tàu Aquarius chở người di dân cập bến Valencia.

Tất cả vấn đề ở đây là sự xáo trộn, vấn đề đối ở Phi châu người ta có thể giải quyết. Bao nhiêu chính phủ Âu Châu đang nghĩ đến việc đầu tư tại các nước ấy..

ĐTC nói thêm rằng:

Trong trí tưởng tượng tập thể có một tư tưởng xấu: đó là cần phải khai thác Phi châu. Họ vẫn luôn là những người nô lệ. Cần phải thay đổi kế hoạch ấy. Cả tại Hoa Kỳ cũng có vấn đề di trú. Mỹ châu la tinh dân chúng bỏ đồng quê tới các thành phố lớn, nhưng cũng có cuộc di cư ra nước ngoài, tới những người có công ăn việc làm, và về điểm này tôi đồng thuận với điều mà các nước ấy nói..

4. Một ký giả khác hỏi ĐTC xem Giáo Hội Công Giáo có hiệp với các Giáo Hội khác gọi là Giáo Hội hòa bình để loại bỏ ý tưởng về cuộc chiến tranh chính đáng hay không?

ĐTC nhận xét: "Bạn đã đặt ngón tay vào đúng vết thương. Hôm nay, trong bữa ăn trưa ở Học viện đại kết Bossey, một mục sư nói với tôi: "Có lẽ nhân quyền đầu tiên phải là quyền được hy vọng" và chúng tôi đã nói về cuộc khủng

Thời sự Giáo Hội

hoảng các nhân quyền ngày nay. Cuộc khủng hoảng này ta thấy rõ khi nói về điểm này, nhưng bao nhiêu là nhóm, và một số nước không đồng ý, không có sự xác tín như cách đây 20 năm, và đây là điều trầm trọng vì chúng ta phải xem các nguyên nhân. Ngày nay các quyền con người là tương đối, kể cả quyền được hòa bình, cũng là tương đối trong một cuộc khủng hoảng về các nhân quyền. Tôi nghĩ rằng tất cả các Giáo Hội có tinh thần hòa bình phải cùng nhau làm việc và như chúng tôi đã nói trong các diễn văn ngày hôm nay, tôi cũng như các vị khác. Hòa bình là một đòi hỏi vì có nguy cơ chiến tranh.

”Có người nói: thế chiến thứ ba này nếu xảy ra, thì người ta không biết nó sẽ diễn ra với khí giới nào, và nếu có thế chiến thứ tư thì người ta

đã chiến đấu với nhau bằng gậy, vì nhân loại đã bị hủy diệt rồi. Khi người ta nghĩ đến tiền bạc mà họ chi dụng cho các vũ khí, thì hòa bình, tình huynh đệ, tất cả các xung đột không được giải quyết như kiểu Cain, nhưng bằng thương thuyết, đối thoại và trung gian. Chúng ta ở trong khủng hoảng về thương thuyết, khủng hoảng về hy vọng, các quyền con người và khủng hoảng về hòa bình. Và phải chăng có những tôn giáo ủng hộ chiến tranh? Thật là khó hiểu điều này, nhưng chắc chắn là có những nhóm nhỏ, cực đoan, đang tìm kiếm chiến tranh, cả các tín hữu Công Giáo chúng ta cũng có vài người, đây là điều quan trọng cần để ý.

G. Trần Đức Anh OP

Mười lời khuyên của Đức Phanxicô để sốt sắng tham dự thánh lễ

Trong các tháng vừa qua, Đức Phanxicô có một loạt bài giáo lý về thánh lễ. Ngài đưa ra nhiều lời khuyên để sốt sắng tham dự thánh lễ.

Tháng 11 năm 2017, ngài mở một chương trình giáo lý về Phép Thánh Thể và ngài không bằng lòng trước một vài ứng xử của tín hữu cũng như của các linh mục và giám mục trong thánh lễ. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào sáng thứ tư ngài đã nói “thánh lễ không phải là một buổi trình diễn”. Trong các bài giáo lý sau đó, ngài nêu lên: làm sao để hiểu giá trị và ý nghĩa của một vài câu hỏi quan trọng về Phép Thánh Thể và Thánh lễ.

Trong số các lời khuyên Đức Phanxicô đưa ra trong các tuần vừa qua, sau đây là mười lời khuyên thiết yếu để sốt sắng tham dự thánh lễ và chiêm ngắm sự kỳ diệu của thánh lễ:

Không có thánh lễ-trình diễn

Trong thánh lễ, chúng ta “sống lại sự Thương Khó của Chúa Giêsu, vì thế đây không phải là một buổi trình diễn”, nên không nói chuyện cũng như không điện thoại cầm tay. Trên điểm này, ngay từ bài giáo lý đầu tiên, Đức Phanxicô tỏ ra rất nghiêm khắc với tất cả mọi người, ngài thú nhận đã rất đau buồn trước một vài ứng xử: “Đây là một chuyện rất xấu! Và tôi rất buồn,



Khi tôi dâng thánh lễ ở đây, ngoài quảng trường Thánh Phêrô hay trong Đền thờ Thánh Phêrô, tôi thấy bao nhiêu là máy điện thoại cầm tay đưa lên, không phải chỉ có tín hữu mà cả một số linh mục và giám mục. Thánh lễ không phải là một buổi trình diễn: đó là đến với Sự Thương Khó và Sống Lại của Chúa. Vì thế vị linh mục nói: “Hãy nâng tâm hồn lên”. Điều này có nghĩa là gì? Anh chị em nhớ: không nâng máy điện thoại cầm tay lên”.

Xin đọc: Đức Phanxicô xin đừng chụp hình trong thánh lễ

Không làm dấu thánh giá nguệch ngoạc

Thánh lễ bắt đầu bằng làm dấu thánh giá, để nhắc lại cho chúng ta nhớ, chúng ta được thánh giá Chúa Giêsu cứu chuộc. Và đó là bắt đầu một đời sống, và bắt đầu một ngày cũng như vậy. Đức Phanxicô xin các cha mẹ dạy con cái làm dấu thánh giá đàng hoàng, với lòng tôn nghiêm chứ không làm nguệch ngoạc.

Xin đọc: Sự quan trọng của làm dấu thánh giá

Thinh lặng

Đức Phanxicô giải thích, “thánh lễ là “lời cầu nguyện tiêu biểu” vì thế phải thinh lặng ngay từ đầu thánh lễ để chuẩn bị vào trong “quan hệ mật thiết của mình với tình yêu của Chúa”. Vì chỉ trong thinh lặng mới giúp chúng ta đón nhận sâu xa, giúp chúng ta “ý thức vì sao chúng ta có mặt ở đây” trong thánh lễ này. Đây là giây phút mở



lòng ra với Chúa. Trong thinh lặng chúng ta nghe tiếng nói của Thần Khí.

Xin đọc: Thánh lễ đòi hỏi thinh lặng, chúng ta không ở đây để làm như con vẹt!

Thật lòng ăn năn hối cải

Trong các nghi thức bước vào thánh lễ, nghi thức ăn năn hối cải là chủ yếu, nó giúp chúng ta khiêm tốn đặt mình trước Chúa với con người thật của mình. Đức Phanxicô giải thích cho các tín hữu hành hương ngày 2 tháng 1-2018 vừa qua, “chỉ ai ý thức sự khốn cùng của mình và khiêm tốn nhìn xuống thì sẽ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa trên mình, đây là sự thanh tẩy qua hình thức xưng tội chung mà chúng ta xưng ở ngôi thứ nhất” để hiểu trách nhiệm của mình và bắt đầu dự phần vào thánh lễ.

Xin đọc: Ý nghĩa các dấu chỉ đầu tiên của thánh lễ

Hình dung đến đời Can-vê

Trong bài giáo lý ngày 22 tháng 11 - 2017, Đức Phanxicô giải thích, thánh lễ không phải là tưởng niệm một kỷ niệm lu mờ của quá khứ, nhưng “còn hơn thế nữa, là tham dự vào sự chiến thắng vĩnh viễn của Chúa Kitô trên cái chết, một chiến thắng mang lại cho đời sống kitô trọn ý nghĩa của mình. Đức Phanxicô nhắc lại sự quan trọng phải đi lễ ngày chúa nhật, không biến thánh lễ thành buổi trình diễn và phải thinh lặng để sống sự thương khó, cái chết, sự sống lại và lên trời của Chúa Giêsu”.

Xin đọc: Tại sao quan trọng là phải giữ thinh lặng trong thánh lễ

Thánh lễ không phải là nghe kể

Ngày 31 tháng 1-2018 vừa qua, Đức Phanxicô khuyên tham dự thánh lễ “trực tiếp” chứ không qua trung gian người nào hay qua truyền thông, báo chí tường thuật bình giải. Vì Tin mừng của ngày hôm nay là Lời Chúa, phải trực tiếp nghe. Lời này trở nên sống động, kêu gọi chúng ta phải “nghe trong đức tin. Và chúng ta cần phải nghe Lời Chúa. Phụng vụ Lời Chúa được xem như một bàn tiệc tràn đầy kho báu của Thánh Kinh, những thức ăn cần thiết để nuôi sống chúng ta”. Lời Chúa là sống động, thánh lễ là cuộc gặp gỡ sống động.

Xin đọc: Chán không đi lễ chúa nhật nữa



Chuẩn bị bài giảng kỹ

Để Lời Chúa sống trong thịt da của tín hữu và biến qua hành động thì bài giảng phải là cuộc đối thoại “giữa Chúa và dân Ngài”. Như trong nhiều lần Đức Phanxicô đã nhấn mạnh, người nào giảng thánh lễ phải “ý thức đây không phải là tác phẩm riêng của họ, họ mượn Lời Chúa để giảng. Thêm nữa, “bài giảng phải được chuẩn bị kỹ và phải ngắn, ngắn!”.

Xin đọc: “Bài giảng không phải là bài dạy học”

Chúng ta không mua bán với thánh lễ

Chúa Giêsu là trọng tâm của thánh lễ. Chúa Giêsu đòi hỏi ít nhưng cho rất nhiều. Ngài chỉ xin chúng ta “thiện tâm, có tâm hồn rộng mở, mong muốn được tốt hơn để đón nhận Phép Thánh Thể”. Đức Phanxicô nhắc lại, không một ai bị bỏ quên trong Phép Thánh Thể, cả người hiện diện cũng như người vắng mặt. Dịp này Đức Phanxicô cũng nhắc lại thánh lễ cầu cho người chết không phải trả tiền. Đức Phanxicô nhấn mạnh, “thánh lễ là sự hy sinh nhưng không của Chúa Giêsu Kitô. Ôn cứu chuộc là nhưng không, nếu anh chị em muốn dâng của lễ thì anh chị em dâng tặng, nhưng không bắt buộc trả tiền, quan trọng là anh chị em hiểu điều này”.

Xin đọc: Phải có lòng thương xót

Kinh Lạy Cha và sự “kỳ diệu” của rước lễ

Trong bài giáo lý ngày 14 tháng 3-2018

về Kinh Lạy Cha, Đức Phanxicô nhìn nhận “tha thứ cho những người bức bách chúng ta không phải là điều dễ dàng, đó là một ơn mà chúng ta phải xin”. Nhưng mỗi lần mà chúng ta đọc kinh Chúa Giêsu truyền dạy cho các môn đệ, chúng ta phải nhớ “Chúa Giêsu luôn tha thứ, Ngài không bao giờ mệt mỗi khi tha thứ, chỉ

có chúng ta mới khó tha thứ”. Ngày 21 tháng 3, Đức Phanxicô nói “người tín hữu trở nên một với Đấng mình đón nhận”, ngài nhắc lại khi ngài nói đến điều kỳ diệu của việc rước lễ: “Mỗi lần chúng ta rước lễ là mỗi lần chúng ta gần với Chúa Giêsu hơn, chúng ta được biến đổi tốt hơn trong Chúa Giêsu”.

Xin đọc: Kinh Lạy Cha là tảng đá góc của đời sống cầu nguyện

Từ thánh lễ đến cuộc sống

Ngày 4 tháng 4, trong bài giáo lý cuối cùng về thánh lễ, Đức Phanxicô nhắc lại, người tín hữu kitô không nên đi lễ vì phải làm cho xong “bổn phận” trong tuần nhưng phải ra về trong xác tín thánh lễ chưa xong, họ phải đem những gì họ sống trong thánh lễ ra đời sống: trong các sinh hoạt hàng ngày, ở nhà, nơi làm việc, trong mọi quyết định cụ thể họ phải làm trong đời sống hàng ngày.

Đối với Đức Phanxicô, thánh lễ dạy cho chúng ta vun trồng ba thái độ: “tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc”, “biến cuộc sống chúng ta thành ơn của tình yêu, của tự do và của nhưng không”, “xây dựng sự hiệp thông cụ thể trong Giáo hội và với tất cả mọi người”.

Xin đọc: Một thánh lễ với hết cả thời gian!

By phanxicovn

fr.aleteia.org, Isabelle Cousturié, 2018-04-09

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nạn tội phạm vi tính

Trong các ngày từ 14 tới 18 tháng 5 vừa qua phiên họp thường niên lần thứ 27 của “Ủy ban phòng ngừa tội phạm và công lý tội phạm” đã diễn ra tại thủ đô Vienne bên Áo. Phiên họp lần này có đề tài là “Cybercriminalità Tội phạm vi tính”. Đây là một hiện tượng tội phạm tân tiến, vì các tay tội phạm sử dụng các phương tiện truyền thông điện tử để phạm tội. Một số các vụ tội phạm này nhằm mục đích khai thác thương mại hệ thống liên mạng và gây nguy hại cho các hệ thống thông tin của nền an ninh quốc gia của một nước hay một chính quyền.

Trong số các người tham dự và phát biểu tại đại hội về đề tài Cybercriminalità cũng có ĐHY Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong bài phát biểu ĐHY Parolin cho biết ĐTC Phanxicô rất chú ý tới phiên họp này của “Ủy ban phòng ngừa tội phạm và công lý tội phạm”. Các tiến bộ kỹ thuật đem lại nhiều kết quả tích cực, nhưng không thể đánh giá thấp khía cạnh đen tối của thế giới vi tính. Một trong những khía cạnh trầm trọng nhất là việc phổ biến các hình thức mới của các hoạt động tội phạm, hay các hình thức cũ nhưng được thực hiện với các dụng cụ mới rất hùng mạnh. Chống lại chúng một cách hữu hiệu là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ủy ban. Chúng ta tất cả đều phải lo lắng làm sao để mọi người đều có thể hưởng sự phát triển thăng tiến nhân phẩm, có thể lớn lên một cách

lành mạnh và quân bình hòa hợp trong thân xác cũng như tinh thần, trong một xã hội tiếp đón và che chở họ. Liên Hiệp Quốc dẫn thân hướng dẫn nỗ lực chung này với chương trình Phát triển có thể thực hiện được. Trong số các mục tiêu đáng chú ý là mục tiêu thứ 16 cho hòa bình, công lý và các cơ cấu phải bảo đảm chúng. Một cách đúng đắn nó nêu bật sự cấp thiết chấm dứt mọi hình thức bạo lực chống lại trẻ em.

ĐTC Phanxicô xác tín rằng các trẻ em là tương lai của gia đình nhân loại, chúng là trọng tâm sự chú ý, được ưu tiên và che chở trong các năm định đoạt việc lớn lên của chúng. Vì thế vào cuối “Hội nghị toàn cầu về phẩm giá trẻ vị thành niên trong thế giới vi tính” ngày mùng 6 tháng 10 năm ngoái ĐTC đã xác tín ủng hộ “Tuyên ngôn Roma” kêu gọi nỗ lực của các chính quyền, các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà nghiên cứu, các kỹ nghệ, các tổ chức xã hội dân sự góp phần vào việc cùng nhau đương đầu với một vấn đề vượt quá các khả năng của các cá nhân.

** Tiếp tục bài phát biểu ĐHY Parolin nói: Sự lan tràn các hình ảnh bạo lực và dâm ô ngày càng tột độ làm hư hỏng sâu xa tâm lý và cả hoạt động não bộ của trẻ em nữa. Rồi ĐHY kể ra vài hiện tượng thường xảy ra trên mạng vi tính hiện nay như: Cyberbulling tức là liên tục tấn công

ức hiếp xúc phạm trên mạng; sexting tức gửi các hình ảnh hay sử dụng tình dục; và sextortion tức gửi hình ảnh hấp dẫn làm quen với các lý do nhằm lừa gạt để có các hình ảnh khỏa thân và đe dọa phổ biến các hình ảnh đó, nếu nạn nhân không trả một số tiền nào đó. Tất cả những điều này làm hư hỏng các tương quan liên bản vị và các liên lạc xã hội giữa con người với nhau. Các hình thức cám dỗ tình dục qua





mạng, chiếu trực tiếp các vụ hãm hiếp và bạo lực, cũng như tổ chức mại dâm trên mạng hay buôn người, xúi giục bạo lực và khủng bố phá hoại... tất cả đều là các thí dụ tội phạm hiển nhiên kinh khủng không thể nhân nhượng được trong bất cứ cách nào.

Tòa Thánh và Giáo Hội công giáo ý thức về phần đóng góp của mình cho việc đào tạo lương tâm luân lý và ý thức công cộng. Vì thế, mỗi tổ chức, trong sinh hoạt riêng của mình, muốn cộng tác với các quyền bính chính trị và tôn giáo, cũng như tất cả mọi thành phần xã hội dân sự, nhất là các ý tưởng gia và các giới chức điều hành các kỹ thuật, để các trẻ em có thể lớn lên với sự thanh thản trong một môi trường an ninh. Do đó trong một thế giới biến chuyển liên tục, vai trò của Liên Hiệp Quốc và một cách chuyên biệt của Văn phòng Liên Hiệp Quốc kiểm soát ma túy và phòng ngừa tội phạm, đặc biệt chính yếu. Vì vậy ĐTC Phanxicô cầu chúc thành công tốt đẹp nhất cho các công việc của Ủy Ban này và gửi tới tất cả các tham dự viên lời chào chúc lành của ngài.

Tội phạm vi tính là một hiện tượng tội phạm sử dụng các kỹ thuật vi tính dưới mọi hình thức của nó để thực hiện tội phạm. Việc cần thiết phạt các tội phạm vi tính đã bắt đầu hồi cuối thập niên 1980. Ngày 13 tháng 9 năm 1989 Hội đồng Âu châu đã công bố một Khuyến cáo về nạn tội phạm vi tính, trong đó các thái độ lạm dụng vi tính được thảo luận.

** Các tội phạm vi tính được chia thành hai

danh sách. Danh sách thứ nhất gồm các tội phạm mà các chính quyền được mời gọi đưa ra các trừng phạt hình sự. Nó bao gồm: việc lừa đảo vi tính làm hư hại một tiến trình soạn thảo các dữ kiện với mục đích kiếm lợi nhuân bất công; giả dối trong các tài liệu vi tính; làm hư hại các dữ kiện và các chương trình; phá hoại vi tính; lạm dụng gia nhập vi

phạm các biện pháp an ninh của hệ thống; can thiệp mà không được phép; lấy lại các chương trình được che chở mà không có phép; lấy lại các hình ảnh mà không được phép. Trong khi danh sách tội phạm vi tính thứ hai bao gồm việc làm hư hại các dữ kiện hay chương trình không gây hại nhưng không được phép; gián điệp vi tính được hiểu như việc thông tin tức liên quan tới bí mật kỹ nghệ hay thương mại; việc sử dụng không được phép của một người soạn thảo hay của một mạng lưới soạn thảo; việc sử dụng không được phép của một chương trình vi tính được che chở, nhưng bị lạm dụng tái sản xuất.

Tiếp theo đó sau Hội nghị lần thứ 15 của Hiệp hội quyền hình sự quốc tế năm 1990, người ta thấy cần phải kết án không phải chỉ các tội đã được tiên liệu bởi danh sách tối thiểu, nhưng cả các thái độ được miêu tả trong danh sách tùy nghi nữa. Các luật lệ vi tính khác nhau ra đời sau này đều chú ý tới các chỉ dẫn của Hiệp hội quốc tế về Luật hình sự năm 1990 và của Hội đồng Âu châu công bố hồi tháng 9 năm 1994. Hội đồng Âu châu cho thêm hai tội phạm vào danh sách các thái độ có thể bị truy tố theo luật hình sự: mua bán các chìa khóa xâm nhập một cách bất hợp pháp và phổ biến các vi rút và sóng xấu.

Bắt đầu từ năm 2000 phân bộ quốc phòng Hoa Kỳ đã minh nhiên rằng tội phạm vi tính đã có các hình thức liên lụy đến cả các chiến thuật chính trị toàn cầu nữa. Năm 2007 đã xảy ra các vụ tấn công chống lại hệ thống vi tính

nước Estonia từ phía các tin tặc gốc Nga. Cũng thế năm 2008 Nga đã tố cáo các tấn công từ phía tin tặc Ceceni. Vì sợ các cuộc tấn công vì tính này có thể diễn tả trước việc trải rộng xung đột có các tầm mức rộng rãi hơn, các lực lượng gián điệp quân sự đã kích hoạt các hệ thống chiến thuật nhận diện chuông báo động và phòng ngừa các xung đột trong tương lai. Vụ kết án dài hạn nhất chống tội phạm vi tính trước năm 2012 là vụ kết án ông Albert Gonzalez bị tù 20 năm.

** Các vụ kết án tiếp theo dài nhất là 13 năm tù cho ông Max Butler, 108 tháng cho Brian Salcedo năm 2004, được Tòa Thượng Thẩm Hoa Kỳ tái xác nhận năm 2006, và 68 tháng tù cho ông Kevin Mitnick năm 1999.

Tội phạm vi tính có thể được định nghĩa một cách tổng quát như là một hoạt động tội phạm liên tục tới cấu trúc kỹ thuật thông tin, bao gồm cả việc xâm nhập trái phép; ngăn chặn với các phương tiện kỹ thuật chuyển tải không công khai các dữ liệu thông tin tới hay từ hoặc bên trong một hệ thống vi tính; can thiệp vào các dữ kiện bằng cách làm hư hại, xóa bỏ, gây suy thoái, làm sai lạc hay hủy bỏ các dữ liệu vi tính; các hệ thống can thiệp: can thiệp với hoạt động của một hệ thống vi tính qua việc xâm nhập, chuyển tải, làm hư hại, xóa bỏ, làm suy thoái, hư hỏng hay hủy bỏ các dữ kiện vi tính; sử dụng không đúng các bộ phận; giả bắt chước, ăn cắp căn tính, lừa đảo vi tính và điện tử. Những người phạm các tội này nếu bị bắt, sẽ bị kết án vì các tội phạm vi tính như xâm nhập trái phép các máy vi tính hay các mạng vi tính.

Các loại tội phạm trên liên mạng có thể thuộc nhiều loại: từ sử dụng xúc phạm gửi đi qua bưu điện điện tử cho tới việc phổ biến các hình ảnh bêu xấu hay dâm dục và ấu dâm, hoặc lấy xuống sao chép các dữ liệu được che chở bởi tác quyền. Tuy nhiên, việc nhận diện tác giả của các tội trên mạng này phức tạp vì có nhiều yếu tố rắc rối: trong một hệ thống như internet không được kiểm soát bởi một quyền bính siêu quốc cho phép các người sử dụng hoàn toàn vô danh, nơi các dữ kiện được phổ biến với tốc độ rất nhanh chóng vượt ngoài biên giới các quốc gia, và nơi việc

xóa bỏ các dấu vết tương đối đơn sơ, thì việc nhận diện kẻ có trách nhiệm về một tội là một điều thật sự phức tạp và khó có thể thành công.

Sau đây là vài tội phạm vi tính được chia thành hai loại. Loại thứ nhất là việc sử dụng kỹ thuật vi tính để thực thi một lạm dụng gồm spam và Malware. Spam là gửi điện thư với mục đích thương mại bất hợp pháp. Trong khi các luật lệ chống gửi điện thư spam mới có đây, thì các loại truyền thông không được chờ đợi này đã có từ lâu. Spammare cũng ám chỉ bỏ vào nghĩa trang thư tín một bài viết trên một diễn đàn hay gửi liên tục các sử điệp nhiều khi không được ưa chuộng. Malware là sử dụng phần mềm với ác ý, tà tâm. Loại thứ hai là việc một chuyên viên soạn thảo sử dụng với mục đích Cyberstalking tức sách nhiễu một nạn nhân bằng cách gửi điện thư hay sử điệp, lừa đảo giả các tài liệu vi tính, tấn công sự toàn vẹn của các dữ kiện, tấn công chống sự kín đáo của các dữ kiện và thông tin, sử dụng căn tính giả, chiến tranh tin tức sử dụng mọi hình thức và trên bất cứ bình diện nào nhằm bảo đảm ưu thế quân sự, đặc biệt trong một bối cảnh quân sự phối hợp hay sát nhập, và sau cùng là lừa đảo qua hệ thống vi tính. Ngoài ra cũng còn có tội dùng hệ thống vi tính để bán các chất bất hợp pháp như ma túy và dùng hệ thống vi tính cho mục đích khủng bố phá hoại.

Linh Tiến Khải



Chúng ta không phải là con một, mọi người là anh em cùng một Cha

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ vào cuối chuyến tông du đến Geneva. Hàng ngàn gia đình và người trẻ từ khắp Thụy Sĩ, cũng như từ nước láng giềng Pháp, đợi ngài ở Palaexpo, khu vực hội chợ thương mại gần sân bay. Trong bài giảng, Đức Phanxicô đưa ra ba từ chính là “Cha, bánh, và tha thứ.”

Ngài bắt đầu bằng suy niệm về kinh Lạy Cha, và nhắc lại rằng, “Chúng ta cầu nguyện bằng ngôn ngữ Kitô giáo, và là Kitô hữu, chúng ta không cầu nguyện với một thần chung chung nào đó, nhưng là với Thiên Chúa, Cha chúng ta. Trước tất cả mọi thần tính khác, kể cả sự vô hạn và bất diệt, Thiên Chúa là Người Cha. Kinh Lạy Cha thể hiện yếu tính, ý nghĩa cuộc đời chúng ta. Chúng ta là con trai con gái yêu dấu của Thiên Chúa.

Do đó, những lời này giải quyết vấn đề cô độc của ta, xóa bỏ tâm thức cô nhi của ta. Chúng cho ta thấy mình phải làm gì: là yêu mến Thiên Chúa, Cha chúng ta, và yêu mến người khác, là anh chị em với chúng ta. Kinh Lạy Cha là lời kinh của chúng ta, của Giáo hội, bởi nơi nào có Cha, thì không ai bị loại trừ, sợ hãi và bất định không thể thắng thế. Đột nhiên, chúng ta nhớ lại mọi điều tốt đẹp, bởi trong trái tim của Cha, chúng ta không phải là người lạ nhưng là con trai con gái yêu dấu của Cha.

Đừng bao giờ chán gọi lên “Cha ơi” vì nó sẽ nhắc cho chúng ta nhớ rằng chúng ta là con cái của Cha, nên không ai trong chúng ta cô độc trên thế giới này. Và nó cũng nhắc cho chúng ta nhớ, mình không phải là con một. Mỗi người chúng ta phải quan tâm đến người anh chị em trong gia đình nhân loại của mình. Khi nói lên “Cha ơi,” là chúng ta đang nói rằng mỗi một con người là một phần của chúng ta, và khi đứng trước những chuyện xấu xức phạm đến Cha, chúng ta được kêu gọi hành động như anh chị em để phản ứng với nó. Chúng ta được kêu gọi làm người bảo vệ cho gia đình, thắng vượt những lãnh đạm giữa anh chị em với nhau. Và tình thân này phải bao gồm cả những trẻ em chưa sinh ra, người già, người mà chúng ta thấy khó lòng tha thứ, người nghèo và người bị loại ra ngoài rìa xã hội.

Còn cơm bánh, trên tất cả, cơm bánh là những gì chúng

ta cần để được khỏe mạnh và có sức làm việc, nhưng đáng buồn thay, nhiều anh chị em của chúng ta lại không có đủ cơm bánh. Và cha muốn nói: Khốn cho những người đầu cơ cơm bánh! Thức ăn căn bản của con người cho cuộc sống hằng ngày phải là thứ mà mọi người đều có thể có được.

Và khi xin cơm bánh hằng ngày, cũng là cách chúng ta nói: “Xin cha cho con một đời sống đơn giản hơn.” Cuộc sống đã trở nên quá phức tạp. Thời nay dường như người ta bị nhồi nhét, chạy ngược xuôi từ sáng đến tối, giữa vô số cuộc gọi và tin nhắn, chẳng còn thời gian để nhìn mặt nhau, đẩy căng thẳng vì những vấn đề biến động phức tạp không ngừng. Chúng ta cần chọn một lối sống điềm đạm hơn, thoát khỏi những vội vã không cần thiết.

Hãy chọn sự đơn giản của cơm bánh và tái khám phá sự dũng cảm của thỉnh lạng và cầu nguyện, men muối cho một đời sống nhân văn đích thực. Hãy chọn con người thay vì những thứ khác, để mối quan hệ nhân văn được phát triển. Hãy học lại cách yêu thương cái mùi thân thuộc của cuộc sống quanh ta. Thuở nhỏ ở quê nhà, nếu có mẩu bánh mỳ rơi khỏi bàn, thì anh em cha được dạy là nhặt nó lên và hôn nó. Hãy trân trọng những điều đơn sơ trong cuộc sống thường nhật, đừng cứ dùng rồi vứt đi, nhưng phải biết trân trọng và quan tâm chúng.

Và cuối cùng là tha thứ. Thật không dễ để tha thứ. Chúng ta luôn cố cay đắng và phẫn uất. Nhưng Thiên Chúa giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi mọi tội lỗi, Ngài tha thứ đến tận cùng. Nhưng Ngài muốn chúng ta làm lại một việc, là chúng ta không bao giờ chán tha thứ cho nhau. Ngài muốn chúng ta rộng lượng trước lỗi lầm của người khác. Chúng ta nên xem xét tâm hồn mình cho kỹ, tìm ra xem có vật cản nào ngăn chúng ta tha thứ không, xem có hòn đá chắn lối nào cần phải dời đi không.

Và chúng ta hãy xin ơn đừng để mình trở thành một tâm hồn chai đá cứ luôn mãi đòi hỏi người khác. Nhưng hãy đi một bước đầu tiên, thấp lên một ngọn nến, bằng cách cầu nguyện, gặp gỡ nhau trong tình huynh đệ, và làm việc thiện một cách cụ thể.”

J.B. Thái Hòa chuyển dịch Andrea Tornielli - Thông tin từ Geneva

Di sản các nữ tu Albania để lại qua đời sống đức tin âm thầm và bí mật

Vào năm 1993, khi Bardhe Gjini 21 tuổi, lần đầu tiên cô gặp người di của mình, là sơ Julja Gjoka, và Gjini cảm thấy sợ sệt. Khi đó Gjini chưa được rửa tội; cô chưa hiểu gì về đời tu. Cô cảm thấy sợ vì di của mình và các nữ tu khác đều mặc những trang phục đen hoàn toàn, nhìn như những góa phụ. Di của Gjini hỏi cô có muốn trở thành một nữ tu không. Gjini trả lời di của mình là cô không muốn. Nhưng mà hiện nay, tại chính thành phố mà lần đầu tiên họ gặp nhau, Gjini lại là một nữ tu cùng dòng với di Gjoka của mình, người đã cùng các chị em trong dòng sống đức tin cách bí mật trong thời cộng sản.

Từ năm 1945, Albania bị chính quyền cộng sản do Enver Hoxha lãnh đạo, đàn áp khắc nghiệt. Chính quyền cộng sản đã bách hại và giết hàng trăm giáo sĩ và giáo dân. Năm 1967, nhà nước cộng sản chính thức cấm đạo, giải tán các cơ sở tôn giáo và trục xuất các tu sĩ ngoại quốc. Các tu sĩ người Albania được lệnh phải trở về quê nhà và rời bỏ đời tu. Tại Vlore, 5 thành viên của dòng Nữ tỳ Đức Bà của Shkodra đã quyết định chống lại lệnh của chính quyền cộng sản, dù họ có thể gặp nguy hiểm, có thể bị cầm tù và bị chết. Sơ Gjoka là nữ tu trẻ nhất trong số 5 nữ tu và khi ấy sơ còn chưa khấn trọn đời. Các nữ tu tiếp tục sống trong căn hộ ở tầng 2, sát bên nhà thờ thánh Luigi. Chính quyền đã chiếm nhà thờ, xây dựng lại các bức tường nhà thờ, đập phá tháp chuông và biến nó thành một nhà hát.

Các công an chìm của chính quyền mở rộng mạng lưới những người đưa tin cho họ, nên các nữ tu phải nghĩ ra những cách thức thực hành đức tin. Vì các sơ không thể mặc áo dòng, nên các sơ đã chọn một thứ trang phục mà chính quyền



không cấm: đó là quần áo màu đen mà các phụ nữ mặc như dấu hiệu tang chế. Các nữ tu chỉ có thể cầu nguyện chung với nhau và trong nhà đóng kín cửa, không ai nhìn thấy họ. Những tấm ảnh treo trên tường nhà của các sơ có 2 mặt: một mặt là những hình ảnh về cộng sản được trưng bày công khai, còn mặt kia là hình ảnh thánh mà các sơ thường cầu nguyện. Các sơ cũng giữ một tượng Đức Mẹ Maria trong nhà. Khi có người khách nào đó tò mò thắc mắc hỏi về tượng này thì các sơ giải thích đó là tượng một cô dâu trẻ. Bên dưới bức tượng là Minh Thánh Chúa được các sơ cất giữ.

Năm 1991, chế độ cộng sản tại Đông Âu sụp đổ và tại Albania cũng thế. Các thừa sai ngoại quốc từ các nước lại đến Albania để giúp tái thiết lại Giáo hội Công giáo Albania. Cuối cùng, sơ Gjoka đã được tuyên khấn trọn đời. Nhà thờ thánh Luigi cũng được xây dựng lại, cả tháp chuông của nó, dù giờ đây không còn những tiếng chuông đồng vang lên, nhưng thay vào đó là tiếng chuông điện tử. Nhà thờ được đổi tên thành nhà thờ Đức Mẹ Maria và thánh Luigi để tôn vinh Mẹ Maria, với pho tượng của Mẹ đã nhắc nhở các nữ tu giữ vững đức tin của mình trong những thời gian thử thách khó khăn.

Sơ Gjini chia sẻ: “Những người biết các nữ tu này nói rằng đặc sủng ơn gọi của họ đã được thể hiện qua sự im lặng của họ. Tình yêu Chúa của họ được bày tỏ qua sự im lặng của họ.” Sơ Gjini hiểu rằng thời cộng sản là thời gian cực kỳ khó khăn đối với các tu sĩ, nhưng “họ đã chọn Chúa Giêsu Kitô và họ biết rằng họ phải theo Người cho dù bất cứ điều gì xảy đến với họ.”

Ơn gọi của Gjini nảy mầm vào mùa xuân năm 1993, khi cô đến ở với dì của mình là sơ Gjoka một tháng và đã chia sẻ thời gian với các tình nguyện viên và các nhà truyền giáo. Kinh nghiệm của thời gian này đã có ảnh hưởng lớn trên ơn gọi của Gjini. Sơ Gjini chia sẻ. “Nhìn thấy các bạn trẻ đến nói chuyện với các nữ tu thật vui

làm cho tôi cảm thấy hiếu kỳ về việc trở thành nữ tu.” 6 tháng sau đó, Gjini trở lại Vlore và nói với dì Gjoka của mình về ý định muốn trở thành nữ tu. Dì Gjoka của Gjini rất ngạc nhiên và nói: “Con chưa rửa tội thì làm sao có thể đi tu được?” Gjini lớn lên trong thời cộng sản khi đạo bị cấm nên cô chưa được lãnh nhận bất cứ bí tích nào. Nhưng đó không phải là điều ngăn trở Gjini trên đường ơn gọi. Năm 1998, Gjini đã tuyên khấn lần đầu trong dòng các Nữ tỳ đền tội của Đức Mẹ Maria.

Dòng các Nữ tỳ đền tội của Đức Mẹ Maria được thành lập tại Italia vào năm 1900. Ngay sau khi chế độ cộng sản ở Albania sụp đổ, các tu sĩ của dòng đã đến Albania và ngay lập tức họ nhận ra nhu cầu giáo dục Công giáo tại đây. Năm 1999 họ đã mở một nhà trẻ cho 120 trẻ em ở Vlore. Sơ Gjini chia sẻ rằng giáo dục Công giáo rất quan trọng bởi vì các trường học hình thành một thế hệ với các giá trị tinh thần và nhân bản lành mạnh. Dù các nữ tu muốn có một trường học các cấp nhưng vì số tu sĩ của dòng còn giới hạn nên chưa thể thực hiện được.

Sơ Gjoka qua đời năm 2011. Dù sống một cuộc đời thanh lặng nhưng sơ

Thành phố Vlore, Albania - REUTERS



Bốn lời khuyên của nghệ sĩ Gérard Rouzier để mở lòng ra với mình và với sự Hiện diện của Chúa

Ông Gérard Rouzier, nghệ sĩ trở lại với Chúa Kitô. Ông đưa đức tin của mình vào trong các vở trình diễn của ông để tuyên xưng Chân Lý, một Chân Lý mà ông luôn đi tìm.

Mở các giác quan

Bạn ngồi yên vài phút trên chiếc ghế bành, chiếc ghế nhỏ, một chiếc gối suy niệm, bạn chú tâm đến các cảm nhận của mình, từng cảm nhận này đến cảm nhận khác. Trước tiên là cảm nhận cơ thể của mình với chiếc ghế, chân của mình với đất, sau đó bạn lắng nghe, nhìn, chạm một vật gì, biết mình đang có hương vị gì trong miệng, ngửi thấy mùi nơi mình đang ở...

Nếm hương vị

Nếm không bắt buộc là phải thích. Ngồi không phải là tìm thoải mái hay thư giãn, nhưng là bám vào thực tế - một cái gì xác thực, một cái gì ở đó -, dù gay go. Một vài đau đớn có thể chịu đựng được và nó nói lên cho chúng ta một điều gì đó. Chấp nhận cái đau của bạn, đau lưng, đau chân,

Nghệ sĩ Gérard Rouzier



nó là một phần trong ngày của bạn, trong thực tế của bạn, tháp tùng nó và chấp nhận nó. Lắng nghe các cảm nhận của giác quan không phải là mục đích nhưng là một cách để hướng nội, để khỏi bị phân tán. Bà Etty Hillesum (1914-1943) người chết trong trại tập trung Auschwitz nói: “Trong sự phân tán, tôi bị hủy hoại”.

Thấm lời Chúa

Bạn đọc một thánh vịnh, một đoạn Tin Mừng chẳng hạn “Chúa là mục tử của tôi, tôi không thiếu gì” hoặc “Này đây, Ta đứng trước cửa và gõ”. Bạn đặt quyển Thánh Kinh xuống, bạn lặp lại câu đó nhiều lần và chú tâm đến âm vang của câu này gợi lên: cảm giác, ấn tượng, hình ảnh... Bạn dành chút thì giờ để nếm hương vị của nó. Trong hương vị này là phẩm chất đặc biệt cho bạn cảm nhận mình là “cái gì khác”, khác với bình thường, phân tán, hời hợt. Chúng ta có thể đón nhận một cái gì mang đến cho chúng ta...

Nghỉ một thời gian

Trong ngày, bạn ngừng lại ba, bốn lần, nên có đồng hồ báo thức thì tốt, chú tâm đến những gì bạn cảm nhận bằng một trong các giác quan của bạn (nghe một âm thanh, nhìn các màu sắc, v.v.) và tự hỏi mình cảm nhận gì, nghe gì, thấy gì? Một tổ phụ sa mạc đã nói: “Người tín hữu cầu nguyện là khi họ đặt tay lên quả tim, họ nghe nhịp tim đập, họ nghe Chúa”.

*lavie.fr, Anne-Laure Filhol,
2017-06-07*

By phanxicovn

Marta An Nguyễn dịch

Ca sĩ Andrea Bocelli hát trình diễn tạ ơn Đức Mẹ Fatima



Chúa nhật ngày 13 tháng 5 - 2018, ca sĩ người Ý Andrea Bocelli hát trình diễn ở đền thánh Thiên Chúa Ba Ngôi để kỷ niệm ngày Đức Mẹ hiện ra.

Ca sĩ người Ý sẽ mừng sinh nhật 60 của mình vào tháng 9 sắp tới đã đăng một loạt hình buổi trình diễn trên các trang mạng xã hội, trong đó có hình ông cùng vợ quỳ cầu nguyện ở nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra ở Fatima.

Thật đẹp khi nhìn giáo dân đủ mọi tầng lớp, giàu nghèo, danh tiếng, vô danh, tất cả đều lần chuỗi vì họ biết sức mạnh của tràng chuỗi, họ không lo chuyện này có hợp thời hay không hợp. Họ như những đứa bé bây giờ thành người lớn, không còn xấu hổ khi nói trước công chúng tình thương của mình đối với mẹ, nhưng ngược lại họ nhắc đến mẹ mình với bạn bè và với cả người không quen biết, với tất cả mọi người.

Đứng trước vịnh cửa mà không có Chúa thì như đứng trước một bức tường vô nghĩa, tất cả chúng ta đều rơi rụng, thì giàu nghèo, nổi tiếng hay không nổi tiếng đều chẳng có gì đáng kể. Điều đáng kể là được cứu và điều này ca sĩ Bocelli biết rất rõ: cầu nguyện, quỳ xuống cầu nguyện, một lòng tin tưởng vào Đấng trung gian cầu bầu.

“Đức Mẹ Maria là con đường duy nhất để đến với Chúa Cha”

Được quần chúng biết đến qua các bài hát Vivo per lei hay Con te partiro, ca sĩ người công giáo giữ đạo sốt sắng này đặc biệt có lòng tôn kính Đức Mẹ. Năm nay, nhân lễ Đức Mẹ Fatima hiện ra trùng với ngày lễ các bà mẹ ở Ý nên là dịp để ca sĩ nhắc lại, một cách nào đó, tất cả các bà mẹ mang sự sống là hình ảnh của Mẹ Maria, Mẹ của nhân loại. Ông viết trên trang Instagram của mình: “Mẹ Maria là con đường duy nhất để đến với Chúa Cha, Mẹ là Mẹ trên trời của chúng ta, Đấng trung gian và an ủi chúng ta”.

fr.aleteia.org, Domitille Farret d’Astiès, 2018-05-1 - By phanxicovn -

Marta An Nguyễn dịch



Họp thượng đỉnh ở Singapour: Làm thế nào Kim Jong-un đi từ nhà độc tài qua người cổ động cho hòa bình?

Số phận của bán đảo Triều Tiên biến đổi trong các tháng vừa qua, sau khi ở trên bờ vực chiến tranh do căng thẳng giữa Donald Trump và Kim Jong-un.

Chưa bao giờ kể từ khi chấm dứt chiến tranh ở Triều Tiên năm 1953 cho đến nay mà hòa bình trên bán đảo này như đang ở trong tầm tay. Chỉ sáu tháng trước đây, không ai hình dung có thể có kịch bản mà cả thế giới đang chứng kiến này: cuộc họp lịch sử giữa Tổng thống Mỹ tại chức Donald Trump, 72 tuổi và nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un 34 tuổi.

Dù vậy từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức ngày 21 tháng 1 – 2017, quan hệ hai bên đã khởi sự xấu. Khi đó giới truyền thông và các nhà lãnh đạo khác trên thế giới đều cho rằng Kim Jong-un là nhà độc tài đe dọa nền an ninh thế giới.

Trong suốt năm 2017, Donald Trump và Kim Jong-un đọ sức nhau, Donald Trump cho rằng Bắc Hàn không bao giờ làm được “hỏa tiễn có thể bay đến đất Mỹ”. Ông còn nói thêm câu nói nổi tiếng “sẽ không bao giờ có chuyện này”. Cuối năm 2017, Kim Jong-un Bắc Hàn sẽ hoàn thành chương trình hạch nhân và tên lửa đường dài của mình, tiếp tục chiến lược đã nghiên cứu kỹ từ khi ông lên nắm chính quyền vào cuối năm 2011.

Cuộc đọ sức bắt đầu. Các hoạt động quân sự giữa Mỹ-Nam Hàn mang một chiều kích đáng lo dưới mắt Bình Nhưỡng. Hạm đội Mỹ có mặt trong vùng. Hai bên chửi rủa và đe dọa nhau.

Kim Jong-un không mất bình tĩnh

Ngày 3 tháng 9 năm 2017, Bắc Hàn thử vũ khí hạch nhân tàu ngầm mười lần cực mạnh hơn bom nguyên tử dội xuống Hiroshima tháng 8 năm 1945, Donald Trump trả lời bằng một bài diễn văn tóe lửa ở Liên Hiệp Quốc, đe dọa “tiêu hủy hoàn toàn Bắc Hàn”. Washington quy tụ hội đồng quốc tế để chống Bắc Hàn và nhiều giải pháp trừng trị đã được bỏ phiếu ở Liên Hiệp Quốc. Ngày 27 tháng 11 – 2017, Bắc Hàn tiến hành chương trình tên lửa tầm dài và tuyên bố từ nay tên lửa của họ có thể bay đến bất cứ nơi nào trên nước Mỹ. Các đe dọa không tập phòng vệ của Mỹ trên Bắc Hàn gần như sắp diễn ra.

Cuối năm 2017, Kim Jong-un đã đạt được mục đích, Bắc Hàn tuyên bố từ nay họ không cần phải





sứ điệp xác nhận quyết tâm của Bắc Hàn, muốn đối thoại, muốn giải trừ vũ khí nguyên tử và ngay cả còn muốn gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ngày 8 tháng 3, không báo trước cho những người thân cận mình, Donald Trump “đồng ý” với đề nghị gặp gỡ của Kim Jong-un. Cơn lốc ngoại giao từ mọi phía bắt đầu dấy lên

chương trình hành động.

Tiến trình hòa hoãn đã đưa ra và Séoul không muốn làm chậm lại. Ngày 27 tháng 4, một cuộc họp thượng đỉnh giữa hai miền Bắc-Nam Hàn được diễn ra ở Panmunjom trong vùng Phi quân sự giữa biên giới hai bên; lần đầu tiên từ khi bán đảo bị chia cắt năm 1945, Kim Jong-un bước một bước qua biên giới để bắt tay ông Moo Jae-in và mời ông cũng bước một bước qua biên giới về phía Bắc. Sự hâm nóng giữa hai miền còn được làm nhanh hơn và củng cố cho tiến trình kiến tạo hòa bình. Danh tiếng của Kim Jong-un được biến đổi. Ông thu hút được miền Nam, họ thấy ông vui vẻ và muốn đạt được hòa bình.

Người bị thế giới khinh miệt, bây giờ Kim Jong-un được thế giới ca tụng

Từ ngày 25 đến 28 tháng 3 – 2018, lần đầu tiên Kim Jong-un chính thức đi Bắc Kinh, ông tìm sự hậu thuẫn ngoại giao của Trung quốc. Cuối tuần lễ Phục Sinh 2018, ông Mike Pompeo, giám đốc cơ quan tình báo CIA Mỹ đến Bình Nhưỡng lần đầu tiên để gặp Kim Jong-un. Ngày 8 tháng 5, Donald Trump cho biết, ông Mike Pompeo sẽ đi Bình Nhưỡng lần thứ hai và kỳ này khi về Mỹ, ông đem theo ba tù nhân Mỹ bị Bắc Hàn giam từ năm 2016. Một động thái cụ thể chứng minh quyết tâm của Bình Nhưỡng sau khi ngưng các vụ thử vũ khí nguyên tử và tên lửa. Cuộc họp thượng đỉnh giữa Trump-Kim được ấn

thử vũ khí nguyên tử thêm nữa. Donald Trump chỉ còn nước chấp nhận mình thất bại. Hình ảnh nhà lãnh đạo phi lý từ trước đến nay gán cho Kim Jong-un đã thay đổi, đưng đến hình ảnh người bất thường Donald Trump.

Nhà lãnh đạo Bắc Hàn đưa bàn tay ra cho người anh em Nam Hàn

Một cách hoàn toàn bất ngờ, mọi sự dường như đảo lộn, ngày 1 tháng 1 – 2018, trong bài diễn văn đọc nhân dịp đầu năm mới, Kim Jong-un loan báo ông sẵn sàng gửi phái đoàn vận động viên và nghệ sĩ đến dự Thế vận Mùa đông tổ chức ở Nam Hàn vào tháng 2 -2018 và ông sẵn sàng đối thoại với Nam Hàn. Về phía Nam Hàn, Tổng thống Moon Jae-in chấp nhận đề nghị, ông luôn ủng hộ cho việc đối thoại giữa hai bên.

Từ đó mở đầu giai đoạn hòa dịu: hòa hoãn trong thời gian thế vận hội. Tuy nhiên người ta vẫn còn nghi ngờ thiện ý của nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Nhưng Bắc Hàn đã hóa giải trận chiến ngoại giao, lần đầu tiên Bình Nhưỡng gửi bà Kim Yo-jong, em út của Kim Jong-un làm nhiệm vụ đặc biệt, phối hợp với sự hợp tác của chính quyền Nam Hàn, họ gửi một phái đoàn đi Bình Nhưỡng.

Một chiến thuật ngoại giao đã được áp ủ từ nhiều năm nay ở Bình Nhưỡng

Cuộc hòa hoãn vượt ngoài biên giới Thế vận hội. Phái đoàn Nam Hàn về lại Séoul mang theo



định vào ngày 12 tháng 6 – 2018.

Tại Tòa Bạch Ốc, các điều hâu mà đại diện là ông John Bolton, Cố vấn an ninh quốc gia muốn tẩy chay cuộc họp thượng đỉnh này, ông đòi hỏi Bắc Hàn phải giải trừ vũ khí hạch nhân hoàn toàn và ngay lập tức, nếu không Mỹ sẽ áp dụng “khuôn Libya”, nhà độc tài Kadhafi bị lật đổ và bị giết bởi cuộc không tập quốc tế chỉ vài năm sau khi ông không chịu giải trừ vũ khí nguyên tử. Giận dữ vì bị đe dọa chung số phận với Kadhafi, Bắc Hàn đe dọa không đến Singapour.

Ngày 24 tháng 5, Donald Trump trả đũa bằng cách loan báo hủy chuyến đi Singapour, nhưng một tuần sau ông đổi ý sau khi tiếp đại tướng Kim Yong-chol ngày 1 tháng 6 tại Washington,



ông Kim Yong-chol là cánh tay mặt của Kim Jong-un. Bây giờ Washington và Bình Nhưỡng chính thức cam kết xây dựng hòa bình, mở một chương mới của một lịch sử lâu dài, nhiều biến động và đẫm máu của bán đảo Triều Tiên.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: phanxico.vn

Thánh bổn mạng World Cup 2018

Giải bóng đá World Cup 2018 đang diễn ra từ 14 tháng Sáu đến 14 tháng Bảy 2018 ở nước Nga với 32 đội tuyển của 32 quốc gia trên thế giới

Đây là biến cố tranh tài thể thao tầm vóc thế giới. Niềm tin tôn giáo không ở nơi sân thi đấu, nhưng ẩn hiện nơi tâm hồn các cầu thủ, có khi cả giới hâm mộ, và nơi đất nước có đội tuyển đại diện đi thi đấu trên sân cỏ.

Không ai được nói đến niềm tin tôn giáo của riêng mình, hay của hội đoàn đất nước mình chen vào biến cố World Cup. Nhưng đội tuyển thi đấu nào cũng được ủng hộ tinh thần của khán giả hâm mộ, nhất là của người dân đất nước mà đội tuyển đại diện thi đấu.

Sự ủng hộ tinh thần có nhiều phương cách khác nhau. Một trong những phương cách đó là sự khẩn khứa cầu nguyện mong xin ơn chúc lành phù hộ từ Trời Cao cho đất nước quê hương .

32 đội tuyển tham dự thi đấu World Cup của 32 quốc gia đất nước trên thế giới, nơi đó có nhiều luồng nếp sống đạo giáo tinh thần khác nhau.

Nơi đất nước nếp sống đạo giáo đức tin Công giáo được loan truyền trong dân chúng, rõ hơn đức tin Kitô giáo, thường có tập tục nhận cùng tôn kính những vị Thánh bổn mạng cho cá nhân, cho đoàn thể, cho quốc gia đất nước có truyền thống trong dòng lịch sử ăn rễ sâu nơi nếp sống xã hội văn hóa. Vì đó là một nhu cầu tinh thần của đời sống con người theo niềm tin của họ.

Vì thế, với người Kitô giáo thường cầu nguyện xin Vị Thánh bổn mạng quốc gia đất nước họ phù hộ

cho dân tộc quê hương mình, và cũng cho đội tuyển quốc gia mình được bình an khoẻ mạnh và thành công.

1. Nước Ai Cập có Thánh Marco là Vị Thánh bổn mạng phù hộ. Thánh Marco viết phúc âm Chúa Giêsu đầu tiên vào khoảng năm 80 sau Chúa giáng sinh. Theo sử sách Thánh Marco là học trò của Thánh Phero tông đồ Chúa Giêsu. Và Thánh Marco là người đến truyền giáo thành lập Giáo đoàn Alexandria ở Aicập , nơi là quê hương của Chính Thống giáo Kopt. Theo lịch sử của Chính Thống giáo Kopt, các Vị Giáo chủ của Chính Thống giáo Kopt trong dòng thời gian xưa nay là những người liên tục kế vị Thánh Marco.

2. Nước Argentina là một quốc gia có lịch sử thi đấu bóng đá với nhiều kinh nghiệm, cùng sản xuất ra những cầu thủ tài năng xuất sắc, và cũng có nhiều lần chiếm giải World Cup. Quốc gia đất nước Nam Mỹ với truyền thống Kitô giáo có Đức mẹ Maria Lujan là vị Thánh bổn mạng phù hộ cho. Màu áo của đội tuyển có màu xanh sáng và màu trắng. Đây là màu hình Đức mẹ



Lujan ban ơn lành được sùng kính từ năm 1630 của nước Argentina.

3. Nước Úc đại lợi nhận Thánh Phanxico Xavie làm quan thầy phù hộ cho đất nước mình. Đội tuyển quốc gia nước Úc đại lợi là đội tuyển duy nhất duy nhất của châu Đại Dương tham dự World Cup 2018.

4. Vương quốc Bỉ nhận Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu thành Nazareth làm Thánh quan thầy cho đất nước. Thánh Giuse được tôn kính như vị Thánh thâm lặng, nhưng có đời sống của ngài phản chiếu lòng bền chí kiên nhẫn cao cả nhất cho mọi cảnh ngộ đời sống.

5. Nước Brazil truyền thống xưa nay là một nước có nhiều ngôi sao bóng đá sáng chói. Đội tuyển nước này hầu như luôn có mặt tham gia những giải World Cup và họ đã đạt giải hạng nhất nhiều lần. Quốc gia đất nước Brazil có vị Thánh bốn mạng phù hộ. Đó là bức tượng Đức Mẹ nặn đúc bằng đất sét được tìm thấy vớt lên từ một dòng sông. Từ đó dân chúng tôn kính cầu nguyện xin Đức mẹ phù hộ cho đời sống mình: Nossa Senhora Aparecida. Chắc chắn dân Brazil cùng hòa nhịp thờ lên xuống với đội tuyển quốc gia của họ trên sân cỏ thi đấu, và chắc chắn họ hằng hướng tâm hồn tha thiết cầu xin Nossa Senhora Aparecida phù hộ cho tuyển tuyển đất nước của họ.

6. Nước Costa Rica có lòng sùng kính Đức mẹ rất tha thiết. Người dân đất nước nhỏ bé Costa Rica xưa nay sùng kính Đức trinh nữ Virgen de

los Angelos. Bức tượng nhỏ „Nữ vương các Thiên Thần - Virgen de los Angelos“ năm 1635 được một bé gái khám phá tìm thấy trong rừng. Dù là một quốc gia nhỏ, nước Costa Rica cũng có vé đi tham dự World Cup, và chắc chắn họ cũng xin Virgen de los Angelos cùng đi phù hộ cho đội tuyển của mình.

7. Nước Đanemark có vua thánh Knut IV. (1043-1086). Vị vua thánh này đã ra chiếu chỉ thời gian lễ mừng Chúa giáng sinh kéo dài 20 ngày tới ngày 13, Tháng Một. Vị Vua Thánh này là bốn mạng phù hộ che chở tinh thần cho đất nước Đanemark, chắc chắn ngài phù hộ cho đội tuyển đất nước của ngài từ trên cao.

8. Nước Đức được Thánh Bonifatius (1043-1086) từ bên Anh quốc sang loan truyền tin mừng vào Chúa Giêsu Kitô. Thánh Bonifatius trở thành quan thầy phù hộ cho nước Đức.

9. Nước England là quê hương nôi sinh của nền bóng đá thế giới. Thánh Georg thành Kappadokia tử đạo thời đạo Kito giáo bị bách khoảng năm 303 thời Diokletian được biết đến, và tôn kính là vị thánh chiến thắng thần dữ đã giết chết con rồng. Vị Thánh này trở nên quan thầy của đất nước.

10. Nước Pháp có nhiều vị Thánh trong Giáo hội Công giáo. Thánh Martin, Giám mục thành Tours (316-397) người gốc Ungarn là vị Thánh nổi tiếng ở nước Pháp với lòng bác ái thương người.

11. Nước Iran là một quốc gia Hồi giáo, nhưng có vị Thánh Maruthas là giám mục thành Sophene và Tagrith. Vị Thánh này xưa kia là một

sinh viên ngành y khoa được hoàng đế của triều đình đại đế vương quốc Batư sai đi đến với dân chúng, và ông đã sống lòng khoan dung rộng lượng với với những người Kitô giáo nơi đó.

12. Nước Island có Thorlak Thorhallsson (1133 -1193) giám mục thành Skalholt, là người được đào tạo ở Paris và Loncoln đã có đường

GROUP A	GROUP B	GROUP C	GROUP D
RUSSIA	PORTUGAL	FRANCE	ARGENTINA
SAUDI ARABIA	SPAIN	AUSTRALIA	ICELAND
EGYPT	MOROCCO	PERU	CROATIA
URUGUAY	IRAN	DENMARK	NIGERIA
GROUP E	GROUP F	GROUP G	GROUP H
BRAZIL	GERMANY	BELGIUM	POLAND
SWITZERLAND	MEXICO	PANAMA	SENEGAL
COSTA RICA	SWEDEN	TUNUSIA	COLOMBIA
SERBIA	SOUTH KOREA	ENGLAND	JAPAN



lối rất mực theo kỷ luật.

13. Nước Nhật bản có vị Thánh truyền giáo thời danh Phanxico Xavie Dòng tên Chúa Giêsu, người đã đem tin mừng phúc âm Chúa Giêsu sang xứ mặt trời, biểu hiệu trên lá cờ quốc gia của Nhật Bản.

14. Nước Columbia ở miền nam Châu Mỹ Latinh có thánh Petrus Claver (1580 -1654) cũng thuộc Dòng Tên đã suốt đời tận tụy lo giúp người dân sống vùng bờ biển, và những người bị bắt sống cảnh nô lệ. Từ năm 1985 ngài được sùng mộ như vị Thánh quan thầy cho quyền sống của con người.

15. Nước Croatia có Thánh quan thầy, giáo phụ Hieronymus thành Stridon (347-420), một học giả uyên thâm về Giáo hội. Thánh nhân sống ẩn dật trong một hang động bên cạnh đền thờ Chúa giáng sinh ở Bethlehem dịch trọn bộ Kinh thánh Vulgata từ tiếng Hylạp sang tiếng Latinh.

16. Nước Maroco bên Phi châu một nước sống theo luật Hồi Giáo nghiêm ngặt. Dầu vậy cũng có khoảng hơn kém 25.000 ngàn tín hữu Chúa Kitô sống đức tin vào Chúa giữa một đất nước theo Hồi Giáo.

17. Nước Mexico vào năm 1531 bốn lần Đức mẹ Maria đã hiện ra với một người thổ dân tên là Juan Diego Cuaunhtlatoatzin. Ngày nay bức ảnh Đức Mẹ „ Virgen de Guadalupe“ được hàng triệu người kéo đến hành hương kính viếng hằng năm.

18. Nước Nigeria bên Phi Châu, một nước

đông dân cư tôn kính rước Thánh Patrick quan thầy của họ với áo choàng màu xanh.

19. Nước Panama có Franz von Solano (1549-1610), người thực hiện phép lạ cho thế giới mới, được tôn kính là vị thánh bổn mạng chống tai ương động đất.

20. Nước Peru bên Nam Mỹ có vị Thánh nữ Rosa Lima

(1586-1617) là thánh nữ quan thầy của những người làm vườn gieo trồng ươm cây, và những người bán hoa.

21. Nước Polen có Thánh Giám mục Stanislaus thành Cracovia (1030-1079) đã anh dũng can đảm vì lòng xác tín chống phản biện lại nhà vua và vị trưởng giáo Balan.

22. Nước Portugal có Thánh Anton thành Padua (1195-1231) thuộc dòng Phanxico, sinh trưởng ở thủ đô Lisboa nước Portugal, nhưng sang giảng đạo nổi danh nhập dòng sống ở bên Padua nước Ý.

23. Nước Nga, nước chủ nhà đăng cai tổ chức World Cup 2018, một nước theo Chính Thống Giáo Moscau, có Thánh Anre tông đồ Chúa Giêsu là vị Thánh quan thầy.

24. Nước Saudi Arabia bên vùng Trung Đông là một quốc gia Hồi giáo, nơi việc thực hành Kitô giáo bị cấm

25. Nước Schweden có Thánh nữ Birgitta (1303-1373) làm tất cả vì lợi ích cho Giáo hội. Thánh nữ Birgitta thiết lập nhiều Tu viện và đã từng nói chuyện với Đức Giáo Hoàng thẳng thắn theo tiếng lương tâm.

26. Nước Thụy sĩ có Thánh Nicolaus miền Flue (1417-1487). Vị Thánh này là một nông dân, có gia đình, nhưng lại có đời sống tinh thần thiêng liêng cao độ, như là một nhà thần bí. Lúc sinh thời ngài luôn lên tiếng bênh vực đức tin vào Chúa.



27. Nước Senegal ở miền Tây Phi Châu có vị Thánh Hồi giáo: Amadu Bamba (1854-1972).

28. Nước Serbia theo Chính Thống giáo có vị Thánh Sava (1174-1236). Vị Thánh này là một nhà luật học, sống đời tu sĩ ở Cộng hòa Chính Thống bán đảo Athos, đồng thời là vị Tổng giám mục và là người xây dựng thiết lập nhiều Tu viện. Ngài là người có tiếng tăm được kính nể trong cộng đồng tinh thần ở bên Âu Châu.

29. Nước Spanien có Thánh tông đồ Giacôbê (qua đời khoảng năm 44 sau Chúa giáng sinh) là vị Thánh quan thầy. Trung tâm hành hương Santiago, nơi có mộ Thánh Giacobe và đền thờ kính Thánh Giacobe nổi tiếng bên Âu Châu và thế giới.

30. Nước Nam Hàn có 52 triệu dân số, nhưng khoảng 9 người dân có một người theo đức tin Công giáo. Đức mẹ vô nhiễm nguyên tội là bổn mạng của người Công giáo nước Nam Hàn.

31. Nước Tunesien có Thánh giáo phụ Cypriano, Giám mục thành Carthago (khoảng 200 - 258) đã chết tử vì đạo.

32. Nước Uruguay ở miền Nam châu Mỹ Latinh sùng kính mẫu hình Đức mẹ „Virgen de los Treinta y Tres - Đức trinh nữ của 33“ từ năm 1825 ở thành phố Florida với vòng Triều thiên bằng vàng to lớn.

(Dựa theo Kirchen Zeitung fuer das Erzbistum Koeln, ngày 15.06.2018, trang 47.)

Hân hoan vui mừng phấn khởi đến cuồng nhiệt, khi đội tuyển của mình thắng trận thi đấu. Và cũng buồn thất vọng đến độ không còn muốn ăn uống gì...khi đội tuyển của mình thua cuộc bị đội đối thủ đá trái banh phá thủng lưới khung thành.

Đó là tâm lý tình cảm con người. Nhưng trong thâm tâm ai cũng âm thầm cầu kinh khẩn khứa cùng vị Thánh quan thầy bổn mạng của đất nước cho đội tuyển đất nước mình được bằng an và gặt hái được thành công.

Mùa World Cup 2018

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Trên sân thi đấu thể thao bóng đá

Cứ bốn năm lại diễn ra cuộc tranh tài thi đấu thể thao bóng đá thế giới -World Cup . Và hầu như cả thế giới như “lên cơn sốt” với biến cố thể thao này.

Giải bóng đá thế giới

Năm nay những trận tranh tài thể thao bóng đá diễn ra trên các sân cỏ ở nước Nga từ ngày 14. tháng Sáu đến ngày 14. tháng bảy 2018 với 32 đội tuyển của 32 quốc gia trên toàn thế giới, sau khi từ hai năm qua họ đã phải tranh tài trải qua những trận thi đấu giữa các đội tuyển quốc gia ở vòng loại sơ khởi để có vé đi tham dự vòng chung kết.

Bóng đá là một trong những bộ môn thể thao gây niềm hào hứng cùng liên kết nhiều con người lại với nhau. Mức độ đó vượt qua mọi biên giới về tầng lớp khác nhau trong xã hội, về ngôn ngữ, giàu nghèo, người trí thức học cao sang cũng như người có nền học vấn bình dân, giới già cũng như giới trẻ, người chơi luyện thể dục thể thao cũng như người không chơi thể thao...

Biến cố đó tạo ra cảm giác liên đới cộng đồng có một không hai giữa họ. Người ta không là cầu thủ trực tiếp chơi trên sân cỏ bóng đá. Nhưng họ hòa mình trong cảm giác như thấy mình là một thành phần trong biến cố thể thao lớn lao đó. Đó là một cảm giác tự nhiên!

Nhưng phải chăng những liên kết cảm giác tình cảm đó tạo nên một cộng đồng đúng nghĩa bền vững, cùng là mô hình cho đời sống cộng đồng trong xã hội con người với nhau? Bóng đá và tôn giáo có gì liên quan với nhau không?

Cộng đồng đức tin

Khi tiếng còi của Trọng

Tài điều khiển trận đấu thổi lên, trận thi đấu bắt đầu. Không khí vui nhộn cùng hồi hộp hào hứng cùng căng thẳng bùng dậy lên, với đủ mọi tình cảm, tình huống của người xem theo dõi xa gần...

Và khi trọng tài thổi tiếng còi kết thúc trận thi đấu, trận thi đấu cũng chấm dứt, khán giả lục tục kéo nhau ra về, sân cỏ trở nên vắng vẻ hiu quạnh. Bên thua trận buồn bã với hai bàn tay trắng, lặng lẽ đi vào phòng tắm hầm tắm rửa thay y phục...

Bên thắng giải vui mừng hân hoan chạy nhảy chào đón khách hâm mộ, ôm hôn mang Cup về nhà đặt trong tủ kính như báu vật làm kỷ niệm lịch sử.

Sau cùng các Cầu Thủ mệt mỏi bận rộn với việc đi nghỉ lấy lại sức càng xa càng tốt, càng yên tĩnh càng thuận tiện!

Cảm giác tình cảm liên kết của cộng đồng người xem bóng đá từ lúc đó cũng tan biến luôn. Đó như chỉ là một nhu cầu thư giãn giải trí trong đời sống không hơn, không kém của khán giả.

Trong Giáo Hội của Chúa, mỗi khi người tín hữu Chúa tụ tập cùng nhau cử hành lễ tế tạ ơn Thiên Chúa, cùng tiếp nhận Tấm Bánh Thánh Thể tình yêu, làm thành một cộng đồng được mời





gọi, được thút hút bởi Chúa Giêsu.

Lễ tế tạ ơn đó không là biến cố hấp dẫn có chiều kích to lớn ồn ào tình cảm lên xuống như thể thao trên sân cỏ cầu trường, cũng không có ăn uống chè chén. Nhưng Lễ tế tạ ơn, như ngày trước Chúa Giêsu đã làm với các Tông đồ ngày Thứ Năm Tuần Thánh, mang đến bầu khí, vâng cảm giác một cộng đồng liên kết với nhau sâu thẳm trong tinh thần kính thờ Thiên Chúa tình yêu.

Trung tâm của biến cố lễ tế tạ ơn không là một màn trình diễn ngoạn mục thắng thua. Nhưng là sự hy sinh dẫn thân của tình yêu Chúa: Đây là thân xác Thầy, đây là máu Thầy, hiến thân cho con người! Chúa Giêsu là người kêu gọi nối kết con người người lại trong cộng đồng đức tin đó.

Cộng đồng đức tin này khác với cộng đồng cảm giác trong bóng đá thể thao. Cộng đồng bóng đá thể thao hình thành dựa trên cảm giác thích thú. Những người trong cộng đồng đó, lúc diễn ra biến cố thi đấu như tham dự tích cực vào biến cố bóng đá. Nhưng khi bóng đá thể thao kết thúc cộng đồng cảm giác liên kết đó cũng tan biến luôn. Người ta trở thành người đi xem ra về với tâm trạng của người thưởng lãm quan sát bàng quang xa lạ.

Trái lại, cộng đồng đức tin Giáo Hội liên kết chặt chẽ với nhau qua sự hiệp thông cùng chia sẻ tấm bánh Thánh Thể tình yêu Chúa Giêsu. Tấm bánh Thánh Thể Chúa Giêsu làm cho tâm hồn người đón nhận trở thành người tích cực tham dự

vào cộng đồng đức tin. Điều này nuôi sống củng cố nếp sống đức tin cộng đồng và từng tâm hồn những người trong cộng đồng.

Chúa Giêsu là trung tâm điểm của cộng đồng đức tin. Ngài không đến với cộng đồng rồi đi. Xong thánh lễ là chấm dứt. Nhưng Ngài ở lại với, trong Tấm bánh Thánh Thể tình yêu: Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế!

Cộng đồng muôn màu

Những cuộc thi đấu thể thao bóng đá thế giới là cơ hội cho những người hâm mộ thể thao bóng đá liên kết thành một cộng đồng cổ động viên, dù chỉ là tạm thời cho biến cố lúc đó, với cờ quạt, khăn quàng màu sắc, hình vẽ trên đầu tóc, trên khuôn mặt, có những nhóm cổ động viên còn mặc quần áo màu sắc kiểu cách đồng phục giống nhau.

Cộng đồng cổ động viên hâm mộ bóng đá đi diễn hành ca hát hô hoán khắp các đường phố trên đường tới sân cầu trường, họ tụ tập mua vé ngồi gọn vào một khoảng gần nhau hò hét đánh trống, thổi kèn âm vang ủng hộ cho đội nhà ưa thích, hay cùng buồn bã với nhau khi đội gà nhà bị phá lưới thua!

Trong Cộng đồng đức tin vào Chúa, từ ngày lãnh nhận làn nước Bí tích Rửa tội và bí tích Thêm sức, đức tin vào Thiên Chúa, nhân vị là người tín hữu Chúa Kitô được khắc ghi vào trong tâm hồn con người.

Điều khắc ghi này không hiện rõ màu sắc hình thù, dù cộng đồng đức tin bao gồm nhiều người từ các sắc dân ở khắp nơi trên hoàn cầu làm nên một cộng đồng muôn vẻ màu sắc, như những cổ động viên ủng hộ đội bóng đá với cờ quạt, quần áo khăn quàng màu sắc hò hét ca hát...

Nhưng qua đời sống là người có đức tin Chúa sống theo giới luật yêu thương của Chúa, sống

Tin Thế Giới

theo Tám mối phúc thật, sống liên kết với Chúa là nguồn đời sống cùng tình yêu trong Giáo Hội Chúa, và nhất là sống tình liên đới với con người. Qua đó dấu ấn đức tin ghi khắc trong tâm hồn hiện dần nổi rõ màu sắc hình thù ra bên ngoài.

Đức tin vào Thiên Chúa và thể thao bóng đá

Có những người còn bình luận khám phá ra sự tương đồng giữa Tôn giáo và bóng đá, như nghi lễ trong tôn giáo với nghi thức bóng đá, kỷ luật trong tôn giáo và bóng đá, cầu trường sân cỏ với Thánh đường...

Nhưng dấu vậy chúng ta cũng không ở trên bình diện một sân vận động tôn giáo được. Bóng đá có thể là một phần mảnh lớn mạnh trong đời sống, một hình ảnh ngoạn mục hấp dẫn của đời sống, nhưng thể thao bóng đá không tự nó là đời sống được.

Và với Thiên Chúa cũng vậy. Ngài là Người tạo dựng nên vũ trụ, nên đời sống con người ban cho con người khả năng phát triển xây dựng đời sống, cùng gìn giữ đời sống họ. Ngài không thuộc nghiêng về một đội hội đoàn nào, dù chỉ là một trận thi đấu trên sân cỏ kéo dài 90 phút.

Chính Ngài đã khẳng định: hãy trả cho Chúa, những gì thuộc về Chúa. Trả cho hoàng đế, những gì thuộc về hoàng đế! (Mt 22,21). Từ khẳng định này của Chúa Giêsu, chúng ta có thể suy diễn rộng ra sự phân biệt làm lằn ranh hướng đi cho đời sống: Những gì thuộc về thể thao bóng đá, hãy để giữ nguyên vị trí của nó. Những gì là thần thiêng thánh đức thuộc về Thiên Chúa, Đấng là nguồn sự sống và sự thánh thiện!

Tin mừng của Chúa Giêsu không quy về mục đích riêng cho Tin mừng, nhưng cho sự sống con người. Trái lại thể thao bóng đá quy về mục đích riêng của nó thôi.

Tin mừng của Chúa không nhắm đến sự thư giãn cho đời sống. Nhưng hướng dẫn con người đến trách nhiệm với Chúa về đời sống trong tương quan với tha nhân, trong công trình sáng tạo thiên nhiên.

Còn thể thao bóng đá nhắm đến giải trí tranh tài hơn thua thắng bại trong trận thi đấu. Ngoài ra, thể thao bóng đá trong dòng thời gian như càng trở nên một thương vụ mua bán lợi nhuận

cho cá nhân các cầu thủ, cho Câu lạc bộ đội bóng, cùng cho cả khía cạnh kinh tế chính trị quảng cáo tô màu quốc gia đất nước, thành phố đứng ra tổ chức, hoặc có đội tuyển đi tham dự thi đấu.

Bóng đá trên sân cỏ với cầu thủ, với huấn luyện viên là nghề nghiệp sinh sống, nhất thời đứng hàng đầu ưu tiên. Nhưng bóng đá không là điều quyết định sau cùng của đời sống, như sự sống sự chết trong niềm tin Tôn giáo.

Trong niềm tin tôn giáo, Thiên Chúa của đức tin là chân trời đời sống cùng niềm hy vọng của con người vượt qua ngưỡng cửa sự chết.

Thể thao bóng đá là một ngành bộ môn tập luyện thân thể khỏe mạnh, cùng mang lại sự giải trí thư giãn lành mạnh. Và qua đó cũng giúp người chơi môn thể thao này tập luyện đức tính tốt cho đời sống tinh thần, chứ nó không thể là và cũng không thể thay cho vai trò tôn giáo được.

Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã có suy nghĩ chí lý: „ Bóng đá trở nên điều quan trọng nhất của sự việc không quan trọng nhất ngày hôm nay!“

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long



**FIFA WORLD CUP
RUSSIA 2018**

Đặc Khu Kinh Tế Hay Mô Chôn Tập Thể ?

- Thủ tướng VN bất ngờ quyết định:” Rút số năm cho thuê đất, và không còn giữ mức 99 năm như dự thảo ban đầu.”

- Nguyên Đại sứ Việt Nam tại Bắc Kinh:” Những người đồng ý thì đều là những kẻ bán nước.”

Trước những phản ứng gay gắt của dư luận, Thủ tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ xuống giọng tuyên bố “sẽ rút thời gian cho thuê đất đặc khu kinh tế, không giữ nguyên mức cố định 99 năm”.

Tiếp xúc với báo chí tại hành lang Quốc hội sáng ngày 07/06 (2018), ông Phúc nói:” Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội việc điều chỉnh dự thảo luật về việc rút số năm cho thuê đất, và không còn giữ mức 99 năm như dự thảo ban đầu trong dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc (Luật đặc khu).” (theo Zing.VN, ngày 07/06/2018)

Tuy nhiên ông Phúc không cho biết sẽ rút số năm xuống còn bao nhiêu, và liệu đề nghị thay đổi có được Quốc hội và dư luận đồng tình ủng hộ hay không.

Tuy nhiên ông Phúc cũng lưu ý:”Tôi cũng xin nói rằng đây là đất thuê. Đất thuê đó thực hiện theo quy trình nào, hàng năm UBND trình HĐND giá thuê đất, chứ không phải giao vĩnh viễn nhượng tô, nhượng địa như Hong Kong, Ma Cao. Đó là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Rất tiếc nhiều người hiểu

sai vấn đề này.”

Ông Phúc nói thế, nhưng Dự luật không có chỗ nào viết rằng “hàng năm UBND trình HĐND giá thuê đất” để thay đổi giá thuê đất. Và nếu nhà đầu tư không đồng ý trả giá mới thì lấy đất lại.

Do đó, không có chuyện “nhiều người hiểu sai vấn đề này” với suy luận nhà nước đã có ý “nhượng tô, nhượng địa như Hong Kong, Ma Cao” . Chỉ có nhà nước không minh bạch khi viết ra những điều âm ố, nửa kín nửa hở trong Dự luật mà thôi.

Hơn nữa, trong hàng ngàn phản ứng bất bình với thời gian cho thuê đất 99 năm, không ai gán cho Chính phủ và Quốc hội đã âm mưu nhượng đất tổ tiên cho ngoại bang. Dư luận chỉ lo ngại nếu để cho người nước ngoài giữ đất quá lâu như





thế, có ai dám bảo đảm đất này vẫn còn của Việt Nam hay sẽ thành thuộc địa của nước khác qua các mưu mô thâm độc không lường trước được của kẻ thuê đất.

Hãy đọc nguyên văn Điều 32 của Dự luật viết về “Quyền và nghĩa vụ về sử dụng đất tại đặc khu”: “Căn cứ vào quy mô, tính chất của dự án đầu tư và đề xuất của nhà đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quyết định thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Viết thế nhưng Dự luật lại không nói rõ “trường hợp đặc biệt” là thế nào. Cũng trong lời tuyên bố không còn giữ thời hạn cho thuê đất 99 năm, ông Thủ tướng Phúc còn vẽ ra ý tưởng đề phòng thông minh của nhà nước.

Ông nói:” Tại đặc khu cũng có cơ cấu nhà đầu tư phù hợp, của từng quốc gia theo một tỷ lệ cần thiết, chứ không phải chỉ một nước. Điều đó đảm bảo an ninh kinh tế, an ninh quốc gia đi liền với nhau trong xây dựng đặc khu. Người dân không nên lo lắng một nước, một quốc gia nào đó độc quyền đầu tư vào...Chúng ta phải tạo một thể chế môi trường cạnh tranh tốt với quốc tế, thuận lợi nhưng phải đảm bảo quyền lợi quốc gia, dân tộc.”

Ông Phúc nói thế thì biết vậy chứ trong toàn bộ Dự luật Đặc khu, chả thấy có chỗ nào nói rõ

như thế ! Ai không tin cứ tìm mà đọc.

Đáng chú ý là biến cố Chính phủ bỏ đề xướng cho thuê đất 99 năm chỉ xảy ra 8 ngày trước khi Quốc hội họp kỳ 5 của Khóa XIV bỏ phiếu Dự luật 3 Đặc khu trong phiên họp bế mạc ngày 15/06/2018.

Như vậy, sau lần hoãn từ kỳ họp 4,

Quốc hội đảng cử dân bầu của đảng CSVN đã chọn ngày họp cuối để bỏ phiếu “Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa) và Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang)”, hay còn gọi ngắn gọn là Luật Đặc khu, theo yêu cầu của Bộ Chính trị.

Mặc dù Hiến pháp quy định Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất nước nhưng thực tế là Bộ Chính trị muốn ngồi lên đầu Quốc hội lúc nào cũng được.

Bằng chứng là tại phiên thảo luận ngày 16/04/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, khi thảo luận Luật Đặc khu, Bà Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đã công khai hạ thấp danh dự của cơ quan đại diện dân để nói toạc ra rằng:” Bộ Chính trị đã kết luận rồi, dự thảo luật không trái Hiến pháp, phải bàn để ra luật chứ không thể không ra luật.”

Bà Ngân, một Ủy viên Bộ Chính trị biết nói như thế là sai, vi phạm Hiến pháp nhưng vẫn phải nói vì Quốc hội chỉ là nơi diễn tuồng dân chủ phân quyền cho đảng duy nhất cầm quyền. Tư duy làm việc quen thuộc khi Bộ Chính trị đã ừ thì Quốc hội cũng phải gật cho tròn bốn phận bù nhìn, trong trường hợp này, đã rõ như ban ngày.

3 VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC

Về dự Luật Đặc khu, do Bộ Kế hoạch và

Đầu tư soạn thảo có nội dung “quy định về quy hoạch, cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương và cơ quan khác của Nhà nước tại các đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt.”

Nhưng trong “đặc biệt” này còn có những thứ “đặc biệt” nào trái tai gai mắt mà nhiều Đại biểu Quốc hội và vô số kẻ nhân sỹ, trí thức, nhà khoa học và người Việt Nam trong và ngoài nước đã đồng loạt lên tiếng phê phán, đả kích và thậm chí còn cảnh giác cả về hiểm họa mất nước về tay người Tàu Bắc Kinh, nếu lãnh đạo chỉ biết ham lợi trước mắt ?

Sở dĩ những người quan tâm lo âu vì 3 Đặc khu đều là các vị trí chiến lược quốc phòng quan trọng hàng đầu nhìn ra Biển Đông của Việt Nam.

- Vân Đồn (Tỉnh Quảng Ninh), cửa ngõ ra Vịnh Bắc Bộ, là chặng dừng chân đầu tiên của tàu bè Trung Hoa đi xuống Việt Nam, nhưng cũng là tuyến phòng ngự ở vùng biển Đông Bắc của Việt Nam từ thời các Vua chúa Việt. Hơn nữa Vân Đồn chỉ cách đảo Hải Nam, căn cứ Tàu ngầm của Trung Hoa, chừng 200 hải lý (mỗi hải lý dài 1,852 mét).

- Bắc Vân Phong (Tỉnh Khánh Hòa), nhìn thẳng ra Trường Sa, trực diện với các vị trí đóng quân của Trung Hoa trên các bãi đá, nay đã biến thành đảo mà Bắc Kinh chiếm của Việt Nam từ 1988 gồm Subi, Gaven, Chũ Thập, Gạc Ma và Châu Viên. Ngoài ra Bắc Vân Phong cũng chỉ

cách vịnh chiến lược nổi tiếng Cam Ranh trên 60 cây số. Khánh Hòa cũng là nơi phát xuất các tàu Hải quân Việt Nam tiếp vận lương thực và luân chuyển quân lính ra vào 21 vị trí đóng quân của Việt Nam ở Trường Sa.

- Phú Quốc (Tỉnh Kiên Giang), nằm trong vịnh Thái Lan là vị trí phòng thủ chiến lược cực nam của Việt Nam. Từ Phú Quốc, tàu bè và máy bay có thể đi khắp Á Châu-Thái Bình Dương, sang Ấn Độ Dương để đi qua Trung Đông.

Khoảng cách giữa Phú Quốc và bờ biển Kampuchea chỉ chừng 26 cây số nên sự kiện Trung Hoa đã thuê dài hạn được hai cảng Sihanoukville và Bokor của “đàn em” Cao Miên để phô trương sức mạnh quân sự và kinh tế trong khu vực cũng là điều đáng quan tâm.

Vì các yếu tố quốc phòng quan trọng của 3 Đặc khu mà nhiều người Việt Nam đã cảnh báo Quốc hội và đảng CSVN phải đề phòng nguy cơ dùng kinh tế làm bàn đạp thôn tính Việt Nam của Trung Hoa, nếu vì lý do này hay lý do khác, các Công ty của người Tàu, kể cả từ Đài Loan hay Hồng Kông hoặc Ma Cao lại bỏ giá cao để trúng thầu độc quyền hay đầu tư ào ạt vào 3 Đặc khu để thực hiện ý đồ đen tối.

TỪ 99 NĂM ĐẾN LO GIỮ NƯỚC

Hơn nữa, vì thời hạn cho thuê đất dài đến 99 năm của Dự luật và những ưu đãi quá đáng dành cho người đầu tư nước ngoài mà nhiều giới đã khó

chịu phản đối và lo lắng cho các thế hệ người Việt tương lai phải gánh hậu quả, nếu tính sai.

Trước những bức xúc này, Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã cố gắng giảm thiểu cường độ “phản ứng do lo ngại có yếu tố Trung Quốc” của nhiều người từ Việt Nam ra nước ngoài.



Ông Dũng nói với báo chí tại hành lang Quốc hội ngày 06/06/2018:” Trong dự thảo Luật không có một chữ nào về Trung Quốc... Chỉ có những người cố tình hiểu theo hướng đó và đẩy vấn đề lên, chia rẽ quan hệ ta với Trung Quốc. Còn Luật quy định bình đẳng trong một môi trường chung, với tất cả thành phần kinh tế và với tất cả các nước. Môi trường hội nhập quốc tế ta đang mở nên bình đẳng hết, không hạn chế người này người khác.

Mọi người đang hình dung tiêu cực. Mọi người đang đẩy thành vấn đề sợ Trung Quốc, nhưng ta bình đẳng không phân biệt, không một ai có thể vào đây làm việc gì khi đất nước ta đang có chủ quyền, ta phải bình tĩnh, xem xét và lắng nghe.”

Phản ứng nhanh và mạnh về chuyện cho thuê đất đến 99 năm, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Hoa, nguyên Thiếu Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh viết:” Cá nhân tôi hoàn toàn không đồng ý với việc thành lập 3 đặc khu và cho thuê đất 99 năm với 3 nhận định như sau :

- Vị trí của 3 đặc khu vô cùng quan trọng , với 3 vị trí rải đều trên phần lãnh thổ VN cả mặt Đông Bắc , mặt Đông và mặt Tây Nam như vậy thì quốc gia nào thuê 99 năm đều có thể khống chế được toàn bộ vùng đất , vùng trời , vùng biển của VN .Đặc biệt là Vân Đồn .

- Trước khi đưa ra kế hoạch này thì người hoạch định nó đã có tính toán kĩ càng về giá trị kinh tế , quốc phòng ,...chưa ? Có công khai cho toàn dân biết và đã lấy ý kiến của dân chưa ? Nếu chưa thì đó là việc làm khuất tất .

- 99 năm nữa thì những người quyết định cho thuê đất 99 năm đã chết từ lâu rồi , vậy ai là người chịu trách nhiệm nếu 3 đặc khu đó làm ăn không hiệu quả hoặc cả 3 đặc khu đó vĩnh viễn



rời vào tay nước khác .

- Không biết ai đưa ra ý tưởng như vậy , kể cả những người đồng ý thì đều là những kẻ bán nước.”

Tiến sỹ, nhà Khoa học, Nhà văn bất đồng chính kiến với đảng CSVN, Hà Sĩ Phu (Nguyễn Xuân Tú) tuyên bố:”Nếu Quốc hội thông qua chủ trương “cho người nước ngoài thuê đất làm đặc khu dài hạn” (chắc chắn sẽ được Tàu Cộng lợi dụng) thì tôi xin phép kết luận một cách khẩn thiết như sau:

Hiện nay không biết đặt mối lo Bắc thuộc lên hàng đầu thì hoàn toàn không xứng đáng là một người Việt Nam! Nếu đa số đại biểu Quốc hội mà đồng tình với chủ trương tai hại như vậy thì cũng có nghĩa tuyệt đại đa số trong Quốc hội VIỆT NAM CS bây giờ lại ‘không phải, không đáng là người VIỆT NAM’!? Vậy thực chất nó là một Quốc hội của người nước nào vậy?! Ôi, nghĩ thế mà đau lòng! (Hữu ý hay vô tình đã biến “của dân-do dân và vì dân” thành “của Tàu-do Tàu và vì Tàu“?).

Trong khi đó tại diễn đàn Quốc hội, Đại biểu Dương Trung Quốc (tỉnh Đồng Nai) băn khoăn tại sao không quan tâm đến phát triển công nghệ tại các đặc khu mà lại chú ý nhiều đến chuyện bất động sản. Ông nói:”Những nhà đầu tư vào công nghệ, nhất là công nghệ cao, người ta đâu cần đến 70-99 năm?...Điều kiện kéo dài thời gian thuê đất thì các nhà đầu tư chân chính không cần. Họ cần môi trường đầu tư tốt, chính sách thuế, hạ

tầng, các quan hệ xã hội, giao dịch sòng phẳng, minh bạch hơn là việc được ở lâu”.

Theo báo chí Việt Nam thì ông Dương Trung Quốc còn “cảnh báo về những rủi ro tiềm ẩn về mặt an ninh, quốc phòng, trật tự xã hội nếu thời hạn cho thuê đất quá dài... phải hết sức thận trọng bởi nếu không đặc khu có thể sẽ trở thành nơi di dân.”

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa (đoàn TP HCM) đồng ý rằng :” 99 năm là một thế kỷ, mấy thế hệ sinh ra và lớn lên, do đó, có thể để cho con cháu sau này quyết định số phận của những dự án ở đặc khu, không nhất thiết quyết thay cho họ.”

Vì cuộc tranh luận khá gay go nên Đại biểu Dương Trung Quốc đề nghị nên biểu quyết riêng về thời hạn 99 năm để xem ai đồng ý, ai không tán thành cho rõ trắng đen với lịch sử.

TIẾNG NÓI CHUYÊN GIA

Cũng lên tiếng về thời gian 99 năm, chuyên gia kinh tế, bà Phạm Chi Lan nói:“Cho thuê đất tối đa 99 chỉ có lợi cho đại gia bất động sản”.

Lên tiếng tại cuộc Hội thảo ngày 01/06/2018 về “Chính sách ưu đãi thuế tại các đặc khu: kinh nghiệm quốc tế và khuyến nghị”. Bà Phạm Chi Lan cho rằng:”Với thời buổi công nghệ thay đổi nhanh chóng, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0, vòng đời của một sản phẩm rất nhanh. “Không nhà đầu tư nào đảm bảo sẽ làm ngành đó, nghề đó và lĩnh vực đó trong thời hạn 90 năm, kể cả 70. Đây là 3 - 4 vòng đời sản phẩm, gần hai thế hệ người Việt” (theo Tạp chí điện tử Người Đồng Hành, NDH).

Tạp chí NDH viết tiếp:” Theo bà Lan, trong bối cảnh công nghệ liên tục thay đổi, vòng đời và tuổi thọ của các ngành còn chưa rõ, việc Việt Nam mở ra ưu

đãi lớn và thời gian thuê đất dài là thừa thãi. Bà Lan đặt vấn đề với thời hạn thuê đất đến 99 năm, khi doanh nghiệp phá sản hoặc chuyển mục đích sử dụng, cơ quan quản lý sẽ xử lý như thế nào?”

Bà nói thẳng:”Thời hạn cho thuê đất ở các đặc khu tối đa 99 năm là một chính sách rất tệ, không nên áp dụng”.

Bà cho rằng:” Cơ quan soạn thảo lấy ưu đãi thuế để làm tiền đề thu hút nhà đầu tư và lấy thời hạn cho thuê đất tối đa 99 năm làm cơ sở để các doanh nghiệp lớn có thể “yên tâm” làm ăn là một quan điểm lỗi thời trong thời đại cách mạng công nghiệp này.”

Phóng viên Nam Anh của Tạp chí NDH viết tiếp:”Đồng tình, chuyên gia kinh tế Lưu Bích Hồ dẫn báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho biết 85% các nhà đầu tư ở Việt Nam khi được hỏi khẳng định các chính sách ưu đãi thuế là không cần thiết. Các nhà đầu tư quan tâm hơn đến cơ sở hạ tầng, chất lượng nguồn nhân lực và ổn định xã hội. Theo ông Hồ, nhà đầu tư không cần ưu đãi để dài, họ quan tâm đến công bằng, thuận lợi hơn.”

PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh - Học viện Tài chính cũng cho rằng các chính sách ưu đãi được đề xuất trong dự thảo Luật đều là những ưu đãi dựa trên lợi nhuận mà nhiều quốc gia không còn sử dụng nữa.

Theo ông, dự thảo Luật Đặc khu cần được xem xét lại cẩn trọng, hầu hết các quốc gia trên





Dinh Hoang
2 giờ

ĐẢNG BÀN NƯỚC PHẢI SỰP ĐỒ

Khẩu hiệu: KẾT XE LẬT ĐỔ CỘNG SẢN

Hình thức: Biểu tình bằng mọi hình thức, xe gắn máy, xe hơi, xe tải hoặc đi bộ. Bất kỳ ai cũng tham gia được.

Mục tiêu: Làm kết xe dài hạn trong thành phố hoặc đường quốc lộ với tiêu chí KẾT XE LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Thực hiện: Biểu tình liên tục dài hạn mỗi sáng thứ 7, hoặc chủ nhật hàng tuần từ 9g-11g sáng tại 1 địa đi đã chọn trước, hoặc những giờ cao điểm 5g-7g chiều các ngày trong tuần, nơi huyết mạch của tỉnh, thành phố, khu vực mà CS không thể phong tỏa, ngăn chặn. Tuyệt đối không được thực hiện ở công viên, quảng trường. Mục đích là làm cho kết xe, chứ không có chống đối lại chính quyền cái gì cả. Nếu có kết xe, thì truyền thông chúng ta đã thông báo tiêu chí rất rõ ràng: KẾT XE LẬT ĐỔ CỘNG SẢN.

Cụ thể tại Sài Gòn: Mỗi người sáng chủ nhật từ 9g - 11g hãy chờ gia đình bằng xe gắn máy hoặc cả nhà đi xe hơi, mượn Taxi, đi xe đạp, đi bộ đến đoàn đường Trường Sơn, chạy lòng vòng, bắt đầu từ Công viên Hoàng văn Thu, vòng xoay Lăng Cha cả đến đoàn đường vào Sân bay. Đoàn đường này 2 chiều nhưng nếu số lượng người dẫn về đây nhiều, thật nhiều cứ lúc, vẫn có khả năng kết xe để dâng Đoàn búng bình chống cầu vượt trước khi vào sân bay, rất dễ kết xe. Mục đích là làm kết xe, chứ không chống đối lại chính quyền, khi kết xe kết như thành công, và mọi người

hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại đặc khu, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy hoạch đặc khu, thông qua các hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế từ chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân.

3. Quyền, nghĩa vụ

thế giới đã bỏ các ưu đãi như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế tiêu thụ đặc biệt. Thay vào đó, các nước chuyển sang ưu đãi bằng sự thông thoáng trong tiếp cận vốn, tiếp cận thị trường.”

ƯU ĐÃI NHIỀU QUÁ

Ngoài chuyện cho thuê đất quá lâu, dư luận Quốc hội và trong dân còn quan tâm đến những chuyện ưu đãi quá đáng mà Dự luật dành người nước ngoài, gồm những điểm đáng chú ý như sau:

- Tranh chấp giữa các nhà đầu tư liên quan đến hoạt động đầu tư kinh doanh tại đặc khu, trong đó có ít nhất một bên là nhà đầu tư nước ngoài còn có thể được giải quyết tại Tòa án nước ngoài, trừ tranh chấp thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của Tòa án Việt Nam theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự.

Về nhà ở:

Điều 33 viết về quyền sở hữu nhà ở của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại đặc khu:

1. Đối tượng, điều kiện tổ chức, cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại đặc khu được thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở.

2. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về nhà ở có quyền:

a) Sở hữu nhà ở thông qua đầu tư xây dựng nhà ở theo dự án tại đặc khu theo Luật này và pháp luật có liên quan;

b) Sở hữu nhà ở thương mại, bao gồm căn

của chủ sở hữu nhà ở là tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy định của Luật này.

Điều 34. Quyền sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú.

1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc đối tượng và đủ điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo pháp luật về nhà ở thì được sở hữu căn hộ khách sạn (condotel), biệt thự nghỉ dưỡng (resort villa), văn phòng làm việc kết hợp lưu trú (officetel) và các loại hình tương tự khác thông qua các hình thức mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế từ chủ đầu tư dự án hoặc tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sở hữu bất động sản trong dự án đầu tư xây dựng bất động sản tại đặc khu, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy hoạch đặc khu.

2. Quyền, nghĩa vụ về đất đai của nhà đầu tư và của người sở hữu căn hộ khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, văn phòng làm việc kết hợp lưu trú và các loại hình tương tự khác được xác định tương ứng với hình thức giao đất, cho thuê đất của dự án đầu tư xây dựng bất động sản theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Chính phủ quy định quyền, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nước ngoài sở hữu bất động sản quy định tại Điều này.

MIỄN-GIẢM THUẾ

Về thuế thu nhập cá nhân, Dự luật cũng có lắm ưu đãi như sau:

Điều 40. Ưu đãi thuế thu nhập cá nhân.

1. Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 05 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh phát sinh từ đặc khu của cá nhân làm việc tại đặc khu.

2. Miễn thuế thu nhập cá nhân trong thời gian 10 năm nhưng không quá năm 2030 và giảm 50% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong các năm tiếp theo đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công và thu nhập từ kinh doanh phát sinh từ đặc khu của nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao làm việc tại đặc khu.

Dự luật cũng dành nhiều ưu đãi cho “thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng” và “thuế tiêu thụ.”

Ngoài ra, Dự luật còn miễn nhiều thứ cho người nước ngoài như viết trong Điều 45 về “Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước” , như sau:

1. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa cho cả thời hạn thuê đối với các dự án đầu tư tại đặc khu mà theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành đang được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước cho cả thời hạn thuê và các dự án sau đây

a) Dự án đầu tư khu hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại đặc khu;

b) Dự án đầu tư tại đặc khu Phú Quốc thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế đáp ứng điều kiện quy định tại Phụ lục 3 của Luật này.

2. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa không quá 30 năm đối với dự án đầu tư tại đặc khu thuộc Danh mục dự án cần thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường, trừ dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu ban hành Danh mục dự án cần thu hút đầu tư theo hình thức xã hội hóa thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường phù hợp với quy hoạch đặc khu.

3. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 30 năm nhưng không quá một nửa thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư sau đây tại các đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển quy định tại Phụ lục 1, Phụ lục 2 của Luật này;

b) Dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 5 Điều 3 của Luật này.

4. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 19 năm nhưng không quá một nửa thời hạn sử dụng đất đối với dự án đầu tư sau đây tại đặc khu Phú Quốc:

a) Dự án đầu tư thuộc ngành, nghề ưu tiên phát triển quy định tại Phụ lục 3 của Luật này, trừ dự án đầu tư khu du lịch sinh thái, khu nghỉ

đường cao cấp từ 4 sao trở lên, khách sạn từ 5 sao trở lên và dự án đầu tư quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; b) Dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 5 Điều 3 của Luật này.

5. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước tối đa 15 năm nhưng không quá một nửa thời hạn sử dụng đất





dụng người lao động nước ngoài, không phải làm thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động

Riêng trong lĩnh vực “nhập cảnh, đi lại và cư trú”, Điều 51 viết:”

1. Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích vào đặc khu được miễn thị thực với thời gian tạm

đối với dự án đầu tư khác ngoài dự án đầu tư quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

6. Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước trong thời gian xây dựng cơ bản theo dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tối đa không quá 36 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, thuê mặt nước.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu quy định tiêu chí xác định thời hạn miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều này theo từng khu vực, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch đặc khu; quyết định thời hạn miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với từng trường hợp cụ thể.

KHÔNG CẦN ĐĂNG KÝ ?

Ngoài những thứ miễn hay ưu đãi, Dự luật còn cho phép:

- Người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành có thời gian làm việc dưới 60 ngày và thời gian cộng dồn không quá 180 ngày/năm tại đặc khu không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài là lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và thời gian cộng dồn không quá 90 ngày/năm tại đặc khu không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu việc sử dụng lao động nước ngoài quy định tại khoản này; không phải thực hiện xác định nhu cầu sử

trú tại đặc khu không quá 60 ngày nếu hộ chiếu còn thời hạn sử dụng ít nhất 90 ngày; trường hợp có nhu cầu đến các địa phương khác ngoài đặc khu thì phải được cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đặc khu hoặc đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh cấp thị thực theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài nhập cảnh đặc khu được tạm trú không quá 60 ngày tại đặc khu trong các trường hợp sau đây:

a) Thuộc diện miễn thị thực theo điều ước quốc tế mà thời hạn tạm trú dưới 60 ngày;

b) Sử dụng thị thực, thẻ tạm trú, giấy miễn thị thực, thẻ doanh nhân APEC còn thời hạn dưới 60 ngày.

3. Người nước ngoài nhập cảnh với mục đích vào đặc khu thuộc diện phải có thị thực nhưng không thuộc Danh sách các nước có công dân được thí điểm cấp thị thực điện tử có thể được cấp thị thực điện tử theo quy định của Chính phủ.

VÀO TỰ DO-CHƠI BÀI THẢ GIÀN

Riêng tại Đặc khu Vân Đồn, dự luật còn cho phép người Trung Hoa vào Vân Đồn tự do như quy định tại Điều 54:”Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Quảng Ninh sử dụng giấy thông hành hợp lệ

nhập cảnh vào đặc khu Vân Đồn với mục đích du lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định; trường hợp có nhu cầu đến các địa điểm khác của tỉnh Quảng Ninh để du lịch thì làm thủ tục thông qua doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam. Chính phủ quy định chi tiết khoản này.

Tại Đặc khu Phú Quốc, Điều 56 quy định cơ chế, chính sách đặc biệt khác như sau:

1. Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có dự án đầu tư từ 110 tỷ đồng trở lên tại đặc khu Phú Quốc được cấp thẻ tạm trú đến 10 năm, nếu có chỗ ở hợp pháp thì được cấp thẻ thường trú theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

2. Người nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đặc khu Phú Quốc được cấp thị thực có giá trị nhiều lần với thời hạn 12 tháng; trường hợp có giấy phép lao động thì thời hạn thị thực phù hợp thời hạn của giấy phép lao động. Người nước ngoài đang khám bệnh, chữa bệnh tại đặc khu Phú Quốc, nếu có nhu cầu ở lại đặc khu quá 60 ngày thì được gia hạn tạm trú trên cơ sở đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

3. Công dân của nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại tỉnh Kiên Giang sử dụng giấy thông hành hợp lệ nhập cảnh vào đặc khu Phú Quốc với mục đích du lịch được miễn thị thực với thời hạn xác định.

4. Trong thời hạn 05 năm kể từ khi thành lập đặc khu, căn cứ vào khả năng cân đối ngân sách, Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc quyết định việc hỗ trợ đối với:

a) Người thường trú tại đặc khu Phú Quốc học nghề trong lĩnh vực du lịch, người học nghề tại các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực du lịch tại đặc khu Phú Quốc và cam kết làm việc tại đặc khu Phú Quốc;

b) Các chương trình quảng bá du lịch vào đặc khu Phú Quốc.

5. Nhà đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ quản lý tài sản tại đặc khu Phú Quốc được phép đề xuất các cơ chế, chính sách về bảo mật thông tin, quản lý tài sản và cơ chế, chính sách khác

theo thông lệ quốc tế để Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Phú Quốc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép áp dụng. Việc áp dụng các cơ chế, chính sách quy định tại khoản này phải phù hợp với nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều 6 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 và khoản 5 Điều này.

Cũng đáng chú ý là tại cả 3 Đặc khu, chỗ nào nhà nước CSVN cũng cho phép kinh doanh sòng đánh bạc (casino), xây dựng và kinh doanh khu dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí.

Luật cũng khuyến khích lập các khu nghỉ dưỡng cao cấp từ 04 sao trở lên và khách sạn từ 5 sao trở lên.

Càng ngạc nhiên hơn, khi có nhiều Đại biểu Quốc hội lo ngại về thời hạn cho thuê đất 99 năm hay than phiền Dự luật dành quá nhiều ưu đãi cho người nước ngoài tại 3 Đặc khu thì không thấy ai thắc mắc tại sao phải cho phép lập sòng bài (Saino), lập khu giải trí và xây nhà nghỉ dưỡng, khách sạn 4 hay 5 sao ?

Phản ứng về điểm này, chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan cho rằng:” Thứ mà Việt Nam cần là công nghệ cao chứ không phải là các casino, do đó trong quy hoạch các đặc khu kinh tế cần phải hướng đến điều này.”



Thời sự Việt Nam

Bà nói: "Tôi cho rằng dù ưu đãi tương tự như nhau, nhưng casino không phù hợp để đi cùng với khu công nghệ cao, vì mấy lẽ. Trước hết, đối tượng phục vụ của hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau.

Casino phục vụ vui chơi, giải trí, thậm chí kiếm tiền bằng đồ đen. Khách hàng của casino đa dạng, phần lớn là nhàn rỗi, thích vui vẻ, náo nhiệt, ưa thử vận mạng bằng may rủi, ít nhất là trong thời gian họ vào chơi ở đó.

Công nghệ cao là việc của những người làm trong kinh tế trí thức, có trình độ, kỹ năng cao, đam mê nghiên cứu, thử nghiệm những cái mới trong các lĩnh vực khác nhau. Khách hàng của công nghệ cao quan tâm đến phát triển, trí tuệ, chất lượng công việc và cuộc sống, những giá trị tốt đẹp và cao hơn cho con người. Phần lớn thời gian người ta làm việc trong yên tĩnh, tập trung suy nghĩ, nghiên cứu, tranh luận chuyên môn; tất nhiên cũng có những lúc nghỉ ngơi vui chơi nhưng không như khách casino. Hai loại khách hàng như vậy rất khó có thể sống và làm việc cùng chỗ với nhau 24/24 được."

Hai là, không gian và môi trường hoạt động của hai lĩnh vực này rất khác nhau.

Casino có nhu cầu đặt ở nơi có rất nhiều các dịch vụ vui chơi giải trí khác đi cùng với nó, tạo không gian cho các dịch vụ này cùng nhau làm ăn và mọi tiền của những khách hàng muốn được thỏa mãn nhiều thứ thú vui. Cũng có những nguy cơ về tệ nạn, tội phạm, rủi ro cho người làm và người chơi, nên các nước thường đặt casino trong khu vực riêng, có hàng rào bảo vệ tách với "người thường" không tham gia vào đó."

Như vậy thì Tác giả dự luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có kế hoạch gì không hay cứ mơ sẽ có nhiều Đại gia hay Từ bản đồ đem tiến đồ vào 3 sòng bài là kinh tế sẽ phát lên như điều ?

Thế còn hậu quả xã hội, văn hóa và thuần phong mỹ tục gây ra từ các Casino và nơi giải trí "đèn xanh đèn đỏ" ở 3 Đặc khu thì ai chịu trách nhiệm ?

Ngoài ra, nhà nước CSVN cũng cần phải tìm cách mà chui vào phía sau cánh cửa của các khu phố, làng Tàu, hay bên trong hàng rào của các

Dự án kinh tế do Trung Hoa đầu tư như Bauxite Tây Nguyên và Formosa Hà Tĩnh xem họ đang ăn ở và sống ra sao mà khiến nhiều gia đình Việt Nam tan nát như vợ bỏ chồng đi lấy công nhân Tàu hay con phải bỏ trường đi lao động chui bên Lào không thì cả nhà chết đói.

Và chẳng nhẽ những bài học nhập cư bất hợp pháp, công nhân không hợp lệ, ô ạt và công khai cướp việc của người Việt Nam vì có Chủ đầu tư cùng quê cha Trung Quốc bảo kê đã xảy ra ở Việt Nam từ lâu mà Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội có biện pháp nào đâu ?

Song song với những tệ nạn xã hội do người Tàu ở lậu, hay công nhân Tàu gây xung đột với người Việt Nam ở Hà Tĩnh và trên Tây Nguyên, nhiều Doanh nghiệp do Trung Hoa làm chủ đầu tư còn gây ra ô nhiễm cho Việt Nam trên khắp miền đất nước, nghiêm trọng nhất là thảm họa môi trường do Formosa Hà Tĩnh tác hại tại 4 Tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Huế-Thừa Thiên năm 2016.

Tuy Formosa là gốc Đài Loan nhưng nhiều thiết bị máy móc và công nhân lại do Trung Quốc làm chủ và cung cấp.

Chính phủ Việt Nam cũng nên nghĩ xem tại sao các Doanh nghiệp Trung Quốc lại có quyền cấm viên chức Việt Nam vào nơi họ làm việc ngay trên lãnh thổ Việt Nam ?

Chuyện vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia Việt Nam của các Doanh nghiệp Trung Hoa thì ai cũng biết mà Chính phủ lại cứ cúi đầu chịu nhục mới lạ. Chẳng những thế, cứ mỗi khi có biểu tình chống âm mưu xâm lược của Trung Hoa ở Biển Đông, hay lên án các vụ Công ty Tàu gây ô nhiễm môi trường thì người dân lại bị Công an đàn áp dã man thì lực lượng an ninh là của nước nào vậy ?

Bây giờ lại đến chuyện Dự luật 3 Đặc khu dành nhiều ưu đãi cho người nước ngoài khi họ đầu tư vào Việt Nam thì liệu bài học Formosa Hà Tĩnh và Bauxite Tây Nguyên có thoát khỏi tay người Tàu phương Bắc không ? -/-

Phạm Trần

(06/06/018)

Luật Quốc Tế Nói Gì Về Dự Thảo Luật Đặc Khu ?

Ngày 10/06/2018, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra đồng loạt tại Hà Nội, Saigon, Hải Dương, Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Dương, Mỹ Tho, Bình Thuận chống lại dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc.

Trước làn sóng phẫn nộ của người dân, chỉ một ngày sau (11/06/2018), 423 trên tổng số 432 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu hoãn biểu quyết đến tháng 10/2018, tránh cảnh tức nước vỡ bờ, đưa đến sự sụp đổ của chính quyền cộng sản.

Trong bài sau đây,

- Phần I nhằm xét xem dự thảo luật đặc khu có những quy định nào khiến toàn dân phải phẫn nộ, chống đối ?

- Phần II : đối tượng của dự thảo luật nhắm tới “nhà đầu tư chiến lược” là “bọn phản động bành trướng Bắc Kinh” theo chính ngôn từ của bộ Ngoại giao Hà Nội trong cuốn Bạch thư (nhà xb Sự Thật ấn hành ngày 04/10/1079). Trong phần II, ta thử đối chiếu một số điều ghi trong dự thảo luật với các quy định của công pháp quốc tế.

I - Điều Khoản Bán Nước :

Dự thảo luật (sau đây gọi tắt là dự luật) đơn

vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc (gọi tắt là đặc khu) gồm 6 chương 85 điều. Điều 58 quy định :

- đặc khu Vân Đồn trực thuộc tỉnh Quảng Ninh;
- đặc khu Bắc Vân Phong trực thuộc tỉnh Khánh Hòa;
- đặc khu Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Ba đặc khu ở ba miền đất nước mở đường cho Bắc Kinh từng bước thôn tính Bắc, Trung, Nam. Về mặt địa lý chiến lược, việc thiết lập ba đặc khu còn cho phép Bắc Kinh xâm nhập vùng lãnh hải, chiều rộng 12 hải lý của nước ta, theo quy định của công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, công bố ngày 10/12/1982.

Sau đây, ta sẽ lần lượt xét đến một số quy định chính yếu của dự luật.

1.1. Từ ngữ : Điều 3 của dự luật giải thích các từ ngữ sau đây :

- Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (sau đây gọi là đặc khu) là đơn vị hành chính thuộc tỉnh, do Quốc hội quyết định thành lập, có cơ chế, chính sách đặc biệt về phát triển kinh tế - xã hội, có tổ chức chính quyền địa phương và cơ

quan khác của Nhà nước tỉnh gọn, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Khu thương mại tự do là khu chức năng thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ quy định tại Điều 29 của Luật này, có ranh giới ngăn cách với bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm





điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan khác có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu thương mại tự do với thị trường trong nước là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu; được áp dụng cơ chế, chính sách của khu phi thuế quan và cơ chế, chính sách đặc biệt khác.

- Nhà đầu tư chiến lược là nhà đầu tư có năng lực tài chính, quản trị, có cam kết bằng văn bản về việc ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ sạch hoặc công nghệ cao; cam kết đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, gắn bó lợi ích lâu dài.

1.2. Việc áp dụng pháp luật của Bắc Kinh tại các đặc khu :

Điều 6 cho phép áp dụng pháp luật nước ngoài (tức pháp luật của tập đoàn bá quyền Bắc Kinh) tại các đặc khu.

1.3. Về thời hạn 99 năm :

Điều 32 quy định “thời hạn sử dụng đất để sản xuất, kinh doanh tại đặc khu không quá 70 năm; trường hợp đặc biệt, thời hạn sử dụng đất có thể dài hơn nhưng không quá 99 năm”.

1.4. Các chế độ ưu đãi dành cho đặc khu :

Điều 41 ấn định chế độ “ưu đãi thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu”.

Theo điều 50, “chính phủ quyết định các chính sách đặc thù về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và

ngoại hối áp dụng tại từng đặc khu”.

II - Đối chiếu dự luật với các nguyên tắc căn bản của công pháp quốc tế :

Đối tượng của dự luật là “nhà đầu tư chiến lược” duy nhất là Bắc Kinh. Yếu tố nước ngoài cho phép đối chiếu dự luật với một số nguyên tắc căn bản của công

pháp quốc tế.

Trước hết, ta xét đến nguồn gốc của dự luật.

2.1. Nguồn gốc dự luật :

Dự luật đặc khu được soạn thảo theo mô hình “kinh tế đặc khu” (經濟特區) của Bắc Kinh. Năm 1979, Bắc Kinh thiết lập bốn đặc khu kinh tế tại các tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến. Hiện nay, Bắc Kinh có tham vọng thực hiện chủ nghĩa bá quyền thông qua lãnh vực kinh tế, tài chánh, áp đặt việc thiết lập đặc khu kinh tế tại các nước lân bang có mức độ tham nhũng cao, theo chỉ số của Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Corruption Perceptions Index 2017):

- Việt Nam (35 điểm) ;
- và Pakistan (32 điểm).

Vì vậy, Bắc Kinh dễ dàng mua chuộc các lãnh đạo đảng cầm quyền (đảng cộng sản) và Nhà nước Việt Nam.

2.2. Dự luật vi phạm nguyên tắc chủ quyền :

Theo định nghĩa, chủ quyền của một quốc gia có nghĩa là Nhà nước không bị chi phối bởi chính quyền nước ngoài. Trong dự luật, bóng đen Bắc Kinh hoàn toàn che phủ các quy định của dự luật, khiến Nhà nước không còn khả năng hành sử quyền lợi được luật pháp quốc tế công nhận tại các đặc khu. Từ ngữ “Nhà nước”, tiếng Pháp là État (tiếng Anh : State) gốc la tinh “status” có nghĩa là đứng thẳng. Ngôn ngữ của ta dịch là “Nhà nước” (viết hoa) là muốn nói đến định chế

này có chức năng bảo đảm đời sống của người dân. Với dự luật đặc khu, thử hỏi Nhà nước có còn đứng thẳng, hay phải khom lưng trước thế lực ngoại bang ?

Điều 50 ấn định đặc khu có chính sách đặc thù về tiền tệ.

Quy định này hoàn toàn đi ngược lại chủ quyền quốc gia về tiền tệ (souveraineté monétaire est un attribut propre à l'État).

2.3. Về thời hạn 99 năm :

Trong dự luật, thời hạn 99 năm rập khuôn 99 năm mà triều đình nhà Thanh bán đứng Hồng Kông cho đế quốc Anh, theo các quy định của Hiệp ước Nam Kinh. Ngày 04/02/1861, Đế quốc Anh tiếp nhận bán đảo Cửu Long, đảo Ngang Thuyền. Ngày 09/06/1898, Tân Giới (les Nouveaux Territoires) ở phía bắc bán đảo Cửu Long và 230 đảo nhỏ được giao cho Anh trong 99 năm. Quy định này đã hết hạn ngày 01/07/1997.

Đế quốc Anh có ưu thế về hàng hải, muốn chiếm cứ Hồng Kông để khống chế toàn bộ khu vực Hoa Nam, về chiến lược lẫn kinh tế. Năm 1842, người Anh giương cờ đế quốc trên đảo Hồng Kông. Họ cần kho hàng chứa nha phiến sản xuất ở Ấn Độ để bán cho thị trường Tàu. Triều đình nhà Thanh chống lại nên phát động chiến tranh nha phiến lần I. Vì thua trận nước Tàu phải nhượng cho Anh đảo

Hồng Kông, diện tích 1110 km².

Ngày nay, Bắc Kinh muốn lập lại kịch bản này trên đất nước ta. Ba đặc khu kinh tế Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc mà đảng cộng sản Việt Nam muốn mượn tay Quốc hội giao cho nước Tàu thực chất là ba tô giới (租界)[Tô : cho thuê - Giới : giới hạn].

Hiệp ước Nam Kinh quy định thời gian cho mượn là 99 năm, giống như dự luật đặc khu hiện nay, danh từ pháp luật gọi là cho mượn dài hạn (enphytéose). Từ ngữ này do chữ hy Lạp ἐμφύτευσις có nghĩa là xâm nhập.

2.4. Tính cách lỗi thời của dự luật :

Hiệp ước Nam Kinh (1842) đưa đến việc giao Hồng Kông cho đế quốc Anh cũng như hòa ước



Thời sự Việt Nam

Thiên Tân (accord de Tienjin en 1884) và hiệp ước Thiên Tân (traité de Tianjin - 1885) liên hệ đến nước ta đều là “bất bình đẳng điều ước” (不平等條約), được ký kết 100 năm về trước, trong bối cảnh cá lớn nuốt cá bé. Như vậy, dự luật đặc khu giết lụi một thế kỷ, thật đáng hổ thẹn !

2.5. Tại sao đặc khu được thiết lập dưới hình thức đạo luật ?

Tập đoàn bá quyền Bắc Kinh cũng thừa biết 100 năm sau, cả hai đảng cộng sản Tàu - Việt chỉ còn là thây ma nên chỉ thị cho đảng cộng sản Việt Nam chuyển qua Quốc hội biểu quyết luật đặc khu. Theo hệ cấp quy phạm (hiérarchie des normes) do Hans Kelsen thiết lập, hiến pháp đứng đầu hệ cấp, tiếp đó là luật, hiệp ước, sau mới đến sắc lệnh, nghị định, thông tư.

Bắc Kinh muốn các đặc khu của Tàu trên đất Việt được ban hành dưới hình thức đạo luật để ràng buộc Nhà nước Việt Nam phải tôn trọng trong suốt 99 năm, mặc dù dù vật đổi sao dời, chế độ cộng sản sẽ sụp đổ.

Kết luận :

Ngày 10/06/2018 vừa qua, 423 đại biểu quốc hội trên tổng số 432 đã biểu quyết hoãn thảo luận và biểu quyết dự luật đặc khu đến tháng 10/2018. Quyết định này chỉ nhằm xoa dịu nhất thời sự bất mãn của người dân. Có 9 đại biểu không biểu quyết. Với các nhận định trên đây, dự luật không chỉ trì hoãn, mà các đại biểu quốc hội phải nhận trách nhiệm trước quốc dân và lịch sử, hủy bỏ hẳn dự luật bán nước này.

Trong thời gian vừa, dư luận trong nước đã mệnh danh lãnh đạo đảng và Nhà nước nhắm mắt làm theo chỉ thị của Bắc Kinh là “tội đồ”. Ta đừng quên : Vua là thuyền, dân là nước. Nước có thể chở thuyền, nước cũng có thể lật thuyền (Quân giả chu giã, thứ nhân giả thủy giã ; thủy tắc tải chu, thủy tắc phúc chu : 君者舟也, 庶人者水也 ; 水則載舟, 水則覆舟).

Paris, ngày 12/06/2018

Lê Đình Thông



Thư ngỏ của Ủy ban Công Lý và Hòa Bình gửi Quốc Hội về dự thảo Luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Ủy ban Công lý và Hòa bình
số 72/12 Trần Quốc Toản, P.8, Q.3, Tp.HCM
ĐT: (028)3824102
Email: vanphongubclhb@gmail.com

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ NGỎ

Kính gửi: Chủ tịch Quốc hội Nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Quý vị Đại biểu Quốc hội

Trích yếu: V/v dự thảo Luật Đơn vị hành
chánh-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong
và Phú Quốc

Kính thưa quý vị,

Chúng tôi được biết Quốc hội đang bàn thảo
và sẽ biểu quyết thông qua dự thảo Luật Đơn vị
hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân
Phong và Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc Khu)
vào ngày 15/06/2018 tới đây. Dù dự luật này
được soạn thảo với ý định tạo bước phát triển đột
phá về hành chính và kinh tế trong việc thu hút
nhiều hơn nữa vốn đầu tư nước ngoài vào Việt
Nam, nhưng lại hàm chứa nhiều rủi ro và nguy
cơ gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia, đặc biệt
có thể xâm hại đến an ninh và chủ quyền quốc
gia của Việt Nam.

Vì vậy, với trách nhiệm xã hội của mình và
với sự trân trọng dành cho quý vị, sau khi cẩn
trọng lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết và
khoa học của các nhà chuyên môn, và thấu hiểu
nỗi lo lắng chung của đại đa số người dân, Ủy ban
Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám
mục Việt Nam kính đề nghị quý vị Đại biểu Quốc

hội tôn trọng nguyện vọng của toàn dân và cân
nhắc các lý do sau đây để hoãn thông qua Luật
Đặc Khu trong kỳ họp Quốc hội lần này:

1. Mô hình đặc khu hành chính-kinh tế đã
lỗi thời và không còn phù hợp với xu thế phát
triển kinh tế hiện đại trên thế giới ngày nay, nhất
là trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, mà
Chính phủ Việt Nam đã xác định là định hướng
ưu tiên của nền kinh tế Việt Nam;

2. Những quy định ưu đãi quá lớn về thuế
quan, thời gian thuê đất, ngành nghề kinh doanh,
như được nêu trong Luật Đặc Khu, dường như
chưa được nghiên cứu, phân tích và phản biện về
chuyên môn một cách cẩn thận và rộng rãi, hầu
có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế mang
lại cho nền kinh tế quốc gia, trong khi chắc chắn
chỉ mang lại lợi nhuận vượt trội cho giới đầu cơ
nước ngoài và các nhóm lợi ích trong nước;

3. Về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất của
một môi trường đầu tư tốt và hấp dẫn giới đầu
tư ngoại quốc trong phạm vi quốc gia chính là
những chính sách kinh tế đúng đắn, nền tảng luật
pháp chuẩn mực, bộ máy hành chính hiệu quả,
và hệ thống tư pháp công minh, chứ không phải
là các ưu đãi nhất thời tại một khu vực riêng
biệt nào đó;

4. Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều
là các vùng đất và vùng biển quan yếu về quân
sự và quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến an
ninh và chủ quyền quốc gia, đặc biệt trong bối
cảnh Trung Quốc thường xuyên tiến hành chính
sách gây hấn trên Biển Đông, chiếm giữ hải đảo
và ngang nhiên xây dựng các căn cứ quân sự áp
sát bờ biển Việt Nam;

5. Nhiều năm gần đây sự thao túng và thâu
tóm của các thương nhân, nhà thầu và nhà đầu
tư Trung Quốc về thương mại, đấu thầu, đầu cơ,
mua chui đất đai hàng loạt với diện tích lớn trên

Thời sự Việt Nam

cả nước, cùng với sự tràn ngập công nhân Trung Quốc tại các khu công nghiệp, đã tạo nên nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nan giải cho các chính quyền địa phương ở khắp nơi, và chắc chắn sẽ lại tái diễn tại các đặc khu trong tương lai.

Chúng tôi thiết nghĩ để thông qua một dự luật quan trọng với ý định mang lại cuộc sống phần vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia như Luật Đặc Khu, cần thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn dân. Do đó, dự luật nên được đưa ra thảo luận

rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần được các nhà chuyên môn góp ý phản biện khoa học, và cuối cùng phải được thông qua bằng một cuộc trưng cầu ý dân theo luật định.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe và hy vọng ở tinh thần cầu thị của quý vị Đại biểu Quốc hội và xin chúc quý vị dồi dào sức khoẻ.

Ngày 08 tháng 6 năm 2018

(Ký tên và đóng dấu)

Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình



HỘI ĐỒNG LIÊN TÔN VIỆT NAM TẠI HOA KỲ

BẢN LÊN TIẾNG Phản đối nhà cầm quyền Cộng sản Việt nam dâng đất cho Tàu

Trong tuần qua người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đều xôn xao bàng hoàng khi nghe tin nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, qua Quốc Hội bù nhìn đang bỏ phiếu chấp thuận ba Đặc Khu Kinh Tế là Vân Đồn ở cực bắc của Việt Nam, Vân Phong ở miền Trung, và Phú Quốc ở cực Nam của Việt Nam cho đầu tư ngoại quốc và Tàu cộng trong 99 năm.

Đây là một hành động bán nước ngang nhiên và trắng trợn của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam. Bởi vì Đặc khu kinh tế, với các ưu đãi đặc biệt gồm có tự do lưu thông ngoại tệ, tự do mở casino với tự do mang tiền ra nước ngoài, miễn thuế thu nhập cá nhân hay doanh nghiệp được ưu đãi với thuế rất thấp, tự tổ chức chính quyền và tự điều hành với Trưởng Đặc Khu do chính quyền bổ nhiệm, tự do mua bán nhà và đất cho người nước ngoài với thời hạn lâu dài và nếu cộng thêm những vùng mà Tàu cộng đang khai thác như Beauxite, Formosa, Bình Dương... thì sẽ thấy lãnh thổ Việt nam bị thu hẹp thế nào!

Các Đặc Khu Kinh Tế đã giao cho Trung Quốc như Beauxite và Formosa tuy nằm trên đất Việt Nam nhưng lại tách biệt hoàn toàn, người Việt Nam nếu không có giấy tờ đặc biệt cũng không được vào, chính quyền địa phương không còn quyền hành kiểm soát mọi hoạt động bên trong, việc thành lập một căn cứ quân sự hay xây nhà máy sản xuất vũ khí là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Đây là lúc chúng ta những người Việt Nam ở trong nước cũng như tại hải ngoại cần phải triệt để lên tiếng phản đối Nhà Cầm Quyền CSVN và làm hết mọi cách để cứu nguy Tổ quốc khỏi ách thống trị của Trung quốc đã gần kề.

Do vậy chúng tôi:

- Kêu gọi lòng yêu nước của những người Việt Nam, hãy cùng nhau đứng lên tranh đấu cho quê hương được vẹn toàn lãnh thổ và đồng thời xin kêu gọi các Đại Biểu Quốc Hội của Việt Nam

hãy trở về với dân tộc, bằng cách biểu quyết **KHÔNG CHẤP THUẬN** dành đặc khu kinh tế cho ngoại bang Trung cộng.

- Cực lực lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam bán nước cho Trung Cộng qua việc trá hình cho Trung Cộng thuê các Đặc Khu Kinh Tế 99 năm .

- Đòi buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải bảo vệ lãnh thổ và lãnh đảo đã được ông cha dày công gây dựng.

- Tha thiết kêu gọi tất cả những người Việt Nam yêu nước, hãy cùng đứng lên tranh đấu cho quê hương đất Nước Việt Nam khỏi ách Cộng Sản bán nước và thoát ngoại xâm

Little Saigon ngày 7 tháng 6 năm 2018

Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam Tại Hoa Kỳ
(đồng ký tên)

* Chánh Trị Sự Hà Vũ Bằng (Cao Đài)

* Giáo Sĩ Mai Biên (Chính Thống Giáo)

* Linh Mục Trần Văn Kiểm (Công Giáo) .

* Linh Mục Trần Công Nghị (Công Giáo)

* Hoà Thượng Thích Minh Nguyễn (Phật Giáo)

* Giáo Sư Nguyễn Thanh Giàu (Phật Giáo

Hoà Hảo)

* Ông Trang Văn Mến (Phật Giáo Hoà Hảo)

* Mục Sư Nguyễn Xuân Hồng (Tin Lành)

* Mục Sư Lê Minh (Tin Lành)



THƯ NGỎ

v/v Ý kiến về 2 dự thảo "luật An Ninh Mạng & luật đặc khu kinh tế"

Kính gửi

Ông Trần Đại Quang,

Chủ Tịch Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

Kính thưa ông Chủ Tịch,

Chúng tôi gửi tới Ông Chủ Tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) thư ngỏ này. Tại sao lại thư ngỏ? Vì vấn đề quá cấp bách. Vì hơn một lần chúng tôi gửi thư lên các vị đứng đầu nhà nước Cộng Sản Việt Nam, đều không nhận được phúc đáp! Vì quốc hội hôm 12.06.2018 đã biểu quyết vội vàng dự luật An Ninh Mạng (ANM) không thêm quan tâm ý dân, nên nay chỉ còn tùy thuộc chữ ký của ngài chủ tịch nước!

Tại sao dân lại phản đối hai dự luật?

Thưa ông chủ tịch,

Hôm 10.06.2018, thế giới đã chứng kiến một cuộc biểu tình lớn diễn ra tại nhiều nơi trên đất nước Việt Nam. Dân biểu tình ôn hòa, nhưng đã xảy ra nhiều xô xát đáng tiếc. Nhiều người đã bị bắt. Công bằng mà xét lỗi và trách nhiệm thuộc về ai, nhà nước hay người dân? Có nhiều người nghĩ do các lực lượng gìn giữ trật tự đã "tinh vi" gài người trà trộn vào đám người biểu tình "hung hăng hô đả đảo cộng sản, ném đá vào nhân viên công lực, đốt xe cán bộ, phá cơ quan nhà nước" để có cơ đàn áp, bắt bớ dân biểu tình ôn hòa, đúng sai thế nào lịch sử sẽ minh xét!

Còn tại sao dân xuống đường đông đảo để phản đối hai dự thảo ANM và 3 đặc khu kinh tế (ĐKKT)? Đơn giản: dân thấy 2 dự thảo: một dự luật ANM nhằm ngu dân để thống trị, một dự luật ĐKKT mang tính bán nước bằng cách rước giặc vào nhà. Cả hai đều lỗi thời, lạc hậu và nguy hiểm. Đứng trước nguy cơ lệ thuộc phương bắc, dân yêu nước chống đến cùng! Xin ông chủ tịch cho kiểm tra lại lời phát biểu của một đại tá công an và của một nhà sư. Có đúng như trên mạng phát tán không? Nếu đúng, thì đất nước nguy to rồi! Kẻ thù ở trong nhà rồi!? Xin ông chủ tịch cùng toàn dân nghe.

- Đại tá công an Trần Anh Huy, Long An đồng dục chữ: "ĐM chúng mày. Phản động hả? Tụi tao bắt hết thằng nào dám hô khẩu hiệu. Tàu khựa rút khỏi biển Đông đấy. ĐM chúng mày, loài vô ơn phản phúc. Đảng và nhà nước cho tụi bay ăn

học sao ngu thế. Dù sao Trung Quốc cũng đã giúp chúng ta trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Không có Trung Quốc giúp đỡ mà còn ngồi đây anh hùng bàn phím chửi bới đảng và nhà nước à. Hai đảng anh em nhà tao sẽ có cách giải quyết. Chúng mày không thích thì cứ rút khỏi Việt Nam đi, đồ chó phản động". "Đừng để tao bắt được chúng mày tao bắn vỡ sọ".

- Trong khi Ngài Thích Chân Quang, Vũng Tàu? Kết án cả tổ tiên : *"Với nước Tàu China thì nước Việt Nam chỉ là em nhỏ trong gia đình. Phải kính cẩn đối với người anh China theo phong tục Á Đông là quyền huynh thế phụ, không được hỗn láo. "Lý Thường Kiệt đem quân đánh Tàu là hỗn".*

Ông chủ tịch nghĩ sao? Dân chúng tôi chống Tàu và chống 2 dự luật đơn giản là sợ mất nước!

Nại lý do phát triển ư? Thời nay có nhiều cách phát triển, không cần tới hình thức đặc khu kinh tế! Nếu muốn phát triển nhanh, cứ bỏ cái đuôi *"theo định hướng xã hội chủ nghĩa"*, cứ bỏ điều 4 Hiến Pháp cũng như không thông câu *"Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý"*(Luật đất đai năm 2013), thì làm gì có tham nhũng khủng khiếp cản trở công cuộc phát triển đất nước như bấy lâu nay? Hiện nay Việt Nam XHCN thua xa thế giới chung quanh cả mấy chục năm. Nếu so với thế giới Tây Phương thì còn thua xa gấp mấy trăm năm. Đó là ý kiến của Bà GS Hoàng Ánh nói với đài BBC hôm 12.06.2018! Thêm hai dự luật ANM và ĐKKT thì chẳng những kìm hãm đà phát triển, mà còn dẫn đến cảnh nô lệ Tàu. Còn gì ngây ngô hơn khi nghe vị bộ trưởng hay vị dân biểu nào đó tuyên bố trong bản dự thảo *"không có từ nào nói đến Trung Quốc"*!

Nhà cầm quyền vui, dân Việt buồn!

Ông chủ tịch có đoán được sau khi biểu quyết dự luật ANM ngày 12.06.2018 nhà cầm quyền XHCNVN vui bao nhiêu, còn dân Việt thì buồn và đau lòng bao nhiêu không? Tại sao lại có cảnh ngược đời như vậy? Dân buồn vì bị lừa, cả thế giới cũng bị lừa?! Chẳng phải dự luật thế giới và Việt Nam được nhà nước hướng dẫn mãi phản đối dự luật ba ĐKKT, trong khi lơ là với dự luật ANM sao? Một khi luật ANM đã được thông qua, cũng là luật khóa được miệng-tay-chân dân rồi, thì các quan chức tha hồ tung hoành? Ai phản đối đã có dùi cui, súng đạn, xe tăng và nhà tù!

Thế mới thấm các đại trí thức qua nhiều thời đã để lại những câu bất hủ. Như Ông Vladimir Putin, đương kim Tổng Thống Liên Bang Nga từng nói : *" 20 tuổi mà không theo cộng sản là không có trái tim; 40 tuổi mà không từ bỏ cộng sản là*

không có cái đầu". Nhìn thấy ngày càng có nhiều người hăng say tham gia cách mạng giờ bắt đầu thấy và hiểu, xuống đường chống 2 dự luật? Ông Ronald Reagan, vị Tổng thống 40 của Hoa Kỳ lại nói : *"Biết ai là cộng sản, người đọc Marx và Lenin; biết ai chống cộng, đó là người đọc và hiểu Marx và Lenin"*. Biết và hiểu khác lắm! Nhà lãnh đạo lưu vong Tây Tạng Đức Đạtlai Latma đã nhận xét : *"Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, nảy nở, trên rác rưởi của cuộc đời"*. Còn nhà văn cộng sản Nguyễn Khải , đại tá quân đội nhân dân, đại biểu quốc hội, phó tổng thư ký hội nhà văn, được nhiều giải thưởng của chế độ với nhiều tác phẩm phê bình nặng nề giới công giáo, cuối đời đã viết *"di chúc tìm lại cái tôi đã mất"*. Ông có viết nhận định đau đớn như sau : *"Người cộng sản nói dối lem lét, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết xấu hổ và không hề run sợ. Người dân vì muốn sống còn cũng đành phải đối trá theo"*.

Ngài chủ tịch khi đọc những nhận định trên có suy nghĩ gì không? Chúng tôi không biết. Nhưng dân chúng tôi thấy mình là nạn nhân của hệ thống truyền thông xã hội hôm nay. Nếu Ông chủ tịch nước đặt bút phê chuẩn luật ANM thì dân chúng tôi sẽ càng bị kìm kẹp, nghẹt thở đến chết mất!

Vâng, chúng tôi thiên nghĩ có thể tới đây toàn dân Việt Nam sẽ vấp một lần bị lừa nữa với luật 3 ĐKKT! Nhà cầm quyền thấy dân phản ứng mạnh, có thể *"lùi một bước"* như hoãn biểu quyết hay rút xuống 70 năm hoặc 50 năm chẳng hạn, đồng thời đánh tĩa dần số người hăng say lên tiếng để làm nhụt chí người khác, sau đó sẽ *"tiến hai bước"* bằng cách tung hỏa mù đánh lạc hướng dư luận trong khi nhanh chóng biểu quyết dự thảo luật ĐKKT. Cần cho nhà cầm quyền và bàn dân hạ thấy chúng ta chống 2 dự luật mang tính " bán nước" là vì quyền lợi đất nước này, vì sự tồn vong của dân Việt, chứ không chỉ vì thời gian dài hay ngắn. Không chỉ hoãn biểu quyết hay rút ngắn thời gian, mà dân muốn bỏ ngay. Bỏ cả 2 dự luật 3 đặc khu và bỏ cả luật an ninh mạng!

"Đất nước mình ngộ quá đi thôi!"

Ngộ thật! Ông chủ tịch thấy vậy không? Có nhiều cảnh ngược đời lắm?

Ông chủ tịch có khi nào nghe dân gian nói : *"Nhà Nước Việt Nam hèn với giặc, ác với dân"* không? Dân biểu tình ôn hòa, cán bộ an ninh ngăn cản, đánh dân, lôi kéo như súc vật, vứt lên xe, đưa về đồn dọa nạt, khủng bố đến chết như ông Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh Long? Ai dám quả quyết không thấy nổi loạn khi nhìn cảnh công an thẳng tay đánh, bỏ tù, kết án dân biểu tình ôn hòa chống Tàu xâm chiếm biển đảo, giết ngư dân Việt, trong khi lại nể trọng đến nỗi không dám kêu tên kẻ thù truyền kiếp Tàu cộng, mà chỉ gọi với tên "kẻ lạ"?

Cụ thể và điển hình Chúa nhật 10.06.2018 vừa qua! Dân biểu lộ ý nguyện phản đối hai dự luật ngu dân ANM và bán nước ĐKKT, thay vì tiếp thu ý dân, thì các cơ quan chức năng lại đàn áp dã man! Sau đó lại lùng bắt khủng bố kết tội như tại Bình Thuận hiện nay và nhiều nơi đang diễn ra! Xin ông Chủ Tịch chỉ đạo các cấp thừa hành thả hết những người bị bắt, mau chóng ra luật biểu tình đã được ghi trong Hiến Pháp, tôn trọng ý dân. Vì tổ quốc trên hết, vì dân vi quý. Có thể dùng hình ảnh thuyền và nước để diễn tả tình hình đất nước hiện nay không?. Nước tượng trưng cho **dân**, thuyền được ví như **nhà cầm quyền**. Nước đỡ thuyền, nâng thuyền. Nhưng nếu thuyền không tôn trọng nước, nước sẽ lật và vùi dập thuyền. Vụ một thanh niên bán bánh mì năm nào ở Cairo - Thủ đô Ai Cập không được công an tôn trọng, hành hung, bắn chết đã đẩy dân Ai Cập nổi dậy lật đổ chính quyền mở ra **Mùa Xuân Ả Rập** còn đó.

Kính thưa Ông Chủ Tịch,

Cám ơn Ông Chủ Tịch, chúng tôi hy vọng ông đã kiên nhẫn đọc đến dòng này. Nhưng chúng tôi vẫn thắc mắc tự hỏi : Có bao giờ đất nước Việt Nam khổ đến thế này không? Tại sao người **việt(!)** không thương dân **Việt** mà phải "*đánh cho Liên xô, cho Trung quốc*" (Lê Duẩn) cả mấy chục năm, để rồi ngày nay lại tạo điều kiện dâng đất cho ngoại bang? Nhiều người nghĩ tất cả những khổ khổ dân Việt đã và đang chịu, tất cả những chậm tiến, những lộn xộn của Việt Nam bấy lâu nay do đâu ? Lẽ nào do Điều 4 Hiến Pháp Nước CHXHCNVN sao?

Nếu đặt quyền lợi tổ quốc trên hết và biết tôn trọng người dân, dân Việt Nam sẽ hạnh phúc, *Nước Việt Nam sẽ hùng cường, không giặc ngoại xâm nào dám đụng tới!* Chúng tôi xác tín như vậy, thưa ngài Chủ Tịch Nước CHXHCNVN.

Tất cả những điều chúng tôi nói ở đây đều phát xuất từ tình yêu dân tộc và quê hương đất nước Việt Nam. Nếu chúng tôi có điều gì không phải, xin ngài chủ tịch chỉ giáo cho. Xin chúc ngài vạn sự an lành.

Trân trọng,

Thủ đức ngày 16 tháng 06 năm 2018



+ Gm M. Hoàng Đức Oanh,
Nguyên Giám Mục Kontum.

Đặt quê hương vào từng canh bạc

Như một tay chơi chuyên nghiệp, lúc tiến lúc thủ, Luật Đặc Khu sẽ được ai đó tổ chức thông qua nhưng không phải là 99 năm, mà là một số năm nào đó, mục đích là làm hạ nhiệt dư luận.

Ngày 5 Tháng Sáu, Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc với gương mặt đầy chân thành, nói với giới phóng viên trong rằng ông đã lắng nghe và đã thấu hiểu tâm ý nhân dân, về làn sóng phản đối dự án đặc khu mà chính ông thốt ra là “khủng khiếp.” Thế nhưng có thể ngài thủ tướng nghe lầm, và cũng thấu hiểu lầm. Người dân Việt Nam hoàn toàn không muốn bị đưa vào một gameshow định giá số năm, mà rõ ràng chỉ muốn dứt khoát nói “không” với một dự án đầy hiểm nguy với số phận Việt Nam.

Như một canh bạc không có đường thoái lui, người dân Việt Nam đang chỉ còn tuyệt vọng nhìn mọi thứ đi theo một quy trình “ý đảng” khác biệt với “lòng dân.” Bất chấp những thành viên của tổ tư vấn cho chính phủ, cũng như nhiều nhân sĩ, trí thức... hết lời can gián, khuyến nghị cũng như đưa ra nhiều chứng minh cho thấy mọi thứ không giống như chiếc bánh vẽ 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc được tô màu Thẩm Quyến.

Thậm chí, “một đồng rót vào đặc khu để hút về hàng chục, hàng trăm đồng” theo tuyên bố hùng hồn của bà Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội trong canh bạc đặc khu, cũng làm cho nhiều người chau mày, tự hỏi rằng nếu như những con số ảo giác đó có thật, thì sẽ về đâu trong một đất nước mà ngân sách quốc gia bị quốc tế đánh giá tính minh bạch thấp đến mức chỉ có 15/100 điểm. Tiền làm ra được sẽ chi xài ra sao với tình trạng tham nhũng rút xương tủy nhân dân, chẳng hạn như giá làm được một km đường bộ là đắt nhất hành tinh này.

Không ai muốn có thêm một canh bạc nữa ở 3 đặc khu, sau khi các canh bạc “chủ trương lớn” như Bauxite Tây Nguyên mà nhân dân cháy túi hơn 3,700 tỷ đồng cũng vẫn nạn môi trường đeo đẳng với hàng trăm ngàn người. Canh bạc

Formosa mang đại họa cho hàng triệu người ở 4 tỉnh miền Trung và tự nhiên hàng chục năm sau cũng là một ví dụ, trong rất nhiều ví dụ khiến đất nước ngổn ngang.

Thế nhưng các “chủ trương lớn” ấy là những tay chơi không vốn, đặt vào canh bạc may rủi bằng chính vận mạng của quê hương Việt Nam. Những gì diễn ra không lường thấy, những hiểm họa và mất mát ập tới thì đất nước và nhân dân thì hứng chịu, chỉ thấy riêng những tay chơi thì mỗi lúc một lộng lẫy hơn ở các biệt phủ, cao sang hơn ở các căn hộ, tiền của được chuyển ra nước ngoài nhiều hơn, con cái trở thành những công chúa hoàng tử từ một quê hương oằn mình trong các canh bạc không lối thoát.

Và chắc cũng đến lúc con người Việt Nam nhận ra phía sau tấm màn nhung, chuyện gì đang diễn ra. Trong tiếng ru giấc mơ màng ấy, người ta choàng tỉnh nhận ra đất nước và con người Việt Nam suy hao từ những canh bạc như vậy.

Lịch sử ghi chép rằng người xưa lấy mạng sống của mình ra để đánh cược cho tương lai của tổ quốc. Chứ không coi tổ quốc là món để đặt cược.

Nguyễn Thái Học của Quốc Dân Đảng, cùng 12 đồng chí của mình, chọn đặt cược mạng sống của mình để chống Pháp phục quốc. Họ cùng chịu bị chém đầu ngày 16 Tháng Sáu, 1930, chứ không chịu chấp nhận tổ quốc về tay kẻ khác.

Phan Bội Châu chỉ là một chí sĩ với túi chữ, cũng không ngại đặt đời mình vào canh bạc cho tương lai tự do của tổ quốc, bất chấp người Pháp từng kêu án tử hình (1925). Ngô Đình Diệm ngay khi nhận ra cần phải đứng lên giành quyền cho dân Việt, cũng lập tức từ chức Thượng Thư Bộ Lại (1933) để rồi sau đó trở thành người dẫn đầu cho phong trào Cường Để (1944) với ước mơ phục hưng, độc lập cho đất nước.

Những gì của người xưa để lại, chỉ thấy họ sẵn sàng đặt cược cuộc đời của mình cho tổ quốc, bất kể sống thác ra sao. Nhưng hôm nay, nghịch lý là người cầm quyền mang quê hương vào những canh bạc - một vốn bốn lời, nhưng tai ương và khốn cùng thì chỉ thuộc về dân tộc và tổ quốc.

Nguồn: RFA: tuankhanh's blog

La Vang một chốn quê nhà

Chuyện Mẹ La Vang ai cũng kể đặng

Thưa là vì “câu chuyện Mẹ hiển linh tại La Vang đã đi vào lòng người, đã ghi vào ký ức các gia đình, các cộng đoàn, mà không hề bị thất truyền: ông bà kể lại cho cháu chắt, mẹ kể lại cho con, chị kể lại cho em và cứ thế như một dòng sông chảy qua các dòng đời, qua các thế hệ suốt hơn 200 năm (TGM Têphanô Nguyễn Như Thế, bài giảng 14/8/1998 tại La Vang)”.

Tháng 8 năm 1798 từ Phú Xuân vua Tây Sơn Cảnh Thịnh ban hành một sắc chỉ cấm đạo quyết liệt, được áp dụng từ Huế ra đến tận miền Bắc, truyền “phải phá hủy tất cả các nhà thờ, nhà cầu nguyện, nơi hội họp và bắt tất cả những người cầm đầu các cuộc họp” (Nguyễn Văn Hội, Tìm hiểu về Đức Mẹ La Vang, Toà TGM Huế, 1994, t. 19). Đây là một cuộc bách hại xảy ra cách đột ngột, rất ác liệt, dù chỉ trong thời gian ngắn.

Để trốn tránh cơn bắt đạo khủng khiếp này, các tín hữu thuộc các giáo xứ Cổ Vưu, Hạnh Hoa, Thạch Hãn... trong tỉnh Quảng Trị chạy trốn vào vùng đồi núi hẻo lánh, cách xa tỉnh thành chừng 6 cây số, bất chấp đói khát, thú dữ, nước độc, bệnh tật. Họ vô cùng hoảng sợ vì đã tận mắt nhìn thấy cảnh cướp bóc đốt phá, chém giết bạo tàn của quan quân Tây Sơn...

Trong cơn nguy khốn ấy, mọi người chỉ biết trông cậy vào Chúa và Đức Mẹ, đêm ngày quây quần bên nhau nơi đám cỏ, dưới gốc đa cổ thụ, đọc kinh cầu

nguyện, lần hạt kêu xin Đức Mẹ cứu giúp chở che.

Một hôm đang lúc mọi người tụ họp cầu kinh như thế thì họ thấy Đức Mẹ hiện đến với họ, uy nghi, rực rỡ tươi đẹp vô ngần: Mẹ mặc áo choàng, tay ẵm Chúa Hài đồng. Mẹ xuống đứng trên đám cỏ, gần gốc cây đa, nơi các giáo hữu đang cầu nguyện. Mẹ nhân từ và âu yếm an ủi họ vui lòng chịu khó, và dạy hái lá quanh đó nấu nước uống sẽ được chữa lành các chứng bệnh.

Đức Mẹ còn phán hứa rằng : “Các con hãy tin tưởng, cam lòng chịu khổ. Mẹ đã nhậm lời các con kêu xin. Từ này về sau, hễ ai chạy đến cầu khẩn cùng Mẹ tại chốn này, Mẹ sẽ nhậm lời ban ơn theo ý nguyện.”

1. Đức Mẹ đã hiện ra nhiều lần như vậy

Đó là điều các tiền nhân truyền lại cho đến ngày nay.

Từ ngày đó, người người lương giáo khắp nơi tuôn về hành hương, cầu nguyện, xin ơn và Đức Mẹ giữ lời hứa đã ban vô vàn ơn thiêng phần hồn phần xác.

**“Rừng rậm đôi hoang từ Mẹ đến,
La Vang thành linh địa
Gốc đa miếu cỏ thuờ Bà về,
lương giáo hưởng thiên ân.” (LTT)**





2. Lòng Mẹ La Vang “lặng phắc như hương”

Chuyện Mẹ hiện ra ở La Vang ai cũng kể lại được. Ấy là vì chuyện Mẹ Chúa Trời đến với con cái trong lúc bị khốn vì Đạo được nhìn như một sự thăm viếng thương yêu của Mẹ với con, của hàng xóm láng giềng với người lân cận trong cơn hoạn nạn.

Đức Ba phù hộ các giáo hữu. Mẹ đến nhẹ nhàng đơn sơ thân mật, như người láng giềng qua chơi tâm sự. Mẹ đến không có sấm chớp mây mù, không có trời đất rung động. Mẹ đến tay bằng Chúa hài nhi bé bỏng. Mãi mãi Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu...

Mây chiều trắng như bông

Mẹ ẵm Chúa hài đồng

Lời ru hai thế kỷ

Trời La Vang mệnh mông (LTT)

Mẹ bước xuống bãi cỏ... Gần như chạm tay vào áo Mẹ được. Mẹ muốn lại gần con cái. Ôm các con đang lo sợ vào lòng. Mẹ nghe lời kêu cứu. Mẹ liền đến với con cái. Mẹ chỉ cần có mặt là đủ. Mẹ không cất khỏi họ bấy nhiêu đau khổ thử thách. Mẹ không phân tích do đâu mà có bách hại..Mẹ chỉ an ủi vỗ về hãy vui lòng chịu khó. Vì lòng kính mến Chúa. Cuộc đời là bể khổ rồi. Không khổ cách này thì khổ cách khác. Hãy bằng lòng chịu khó vâng theo thánh ý Chúa. Đó là lòng tin trong cuộc sống. Thế thôi. Bệnh thì hái lá cây cỏ quanh đó sắc mà uống.

Rất đời thường. Rất mộc mạc, rất chân tình...

Không giáo huấn cao siêu mầu nhiệm. Không mạc khải bí mật sâu xa. Không tiên báo tương

lai hậu sự. Không giải thích bác học. Không than phiền trách móc ai.. Không cảnh cáo ngăm đe ai... Mẹ không chiến thắng ai, không sửa phạt ai. Mẹ hiện ra không có thông điệp hay sứ điệp quan trọng đặc biệt gì cho riêng ai cả.

“Trong thời gian làm Cha Sở Trí Bưu (Cổ Vưu) kiêm La Vang, linh mục René Morineau (gọi là cố Trung) đã lên về ngày 2 lần trong 3 năm (1925-1928), với chiếc xe đạp cộc cạch, để coi sóc việc xây dựng nhà thờ Đức Mẹ La Vang mà ngày nay khách hành hương vẫn còn được nhìn ngắm cái tháp cổ bằng gạch đã đổ nát nhưng còn đẹp.

Qua những câu chuyện kể về các ơn lạ Mẹ La Vang, từ sâu thẳm của tâm hồn mục tử, ngài đã cảm nghiệm rằng tại những địa danh trên thế giới như Lourdes (Pháp), Fatima (Bồ Đào Nha), Đức Mẹ Maria hiện đến với con người. Còn ở Thánh địa La Vang, chính con người đã lôi kéo Mẹ Thiên Chúa xuống trần gian...

**Ave Maria đầy garasa. Chúa Đêu ở cùng Bà.
Nữ trung Ba có phúc lạ. Bà Thai tử Giêsu
gồm phúc lạ.**

**Sang-ta Maria, Đức Mẹ Chúa Đêu.
Cầu cho chúng tôi, kẻ có tội khi nay,
cập thần đẳng tử hậu. Amen.**

(Kính Mừng cổ dẫn trong sách “Thánh Giáo Kinh Nguyễn“, Vít Vô Bảo Lộc Phúc Truyền tử. Thiên Chúa giáng sinh, nhất thiên bát bách lục thập cửu tải. In năm 1869. Ave nghĩa là mừng lạ. Garasa nghĩa là ơn lành. Nữ trung bà tức là bà ở trong số các người nữ. Bà Thai tử tức là con ở lòng bà. Sang- ta Đức Mẹ Chúa Đêu nghĩa là Rất thánh Đức Bà Maria Mẹ Đức Chúa

Trời. Cậy thần đảng tử hậu tức là đến khi chúng tôi sắp chết, tử hậu có nghĩa là trong giờ lâm tử)

Lời kinh thật khó hiểu. La ngữ lẫn lộn với quốc ngữ hán nôm. Nhưng họ đã đọc bằng đức tin và Đức Mẹ hiện đến ở giữa họ. Vùng đất vô danh thành có danh và danh còn vang xa hơn cả vùng đất nữa. Đất trở thành Đất Thánh. Thánh địa La Vang. (Tống Huệ Thi, Hai trăm năm một cảm tưởng, t 32).

Chính lòng tin, lòng cậy trông và lòng mến Chúa mến Mẹ của người giáo hữu bình dân, chỉ biết đọc kinh lần hạt, chỉ biết bằng lòng chịu mọi sự khốn khó vì Chúa, đã lay động lòng Mẹ Chúa Trời khiến Mẹ hiện đến đáp lại tiếng kêu của họ.

Có thấy một biển người bất chấp thời tiết nóng bức của gió nam Lào, gió như hất lửa vào mặt, mà cứ đứng bất động như bức tượng, uống từng lời giảng dạy của các chủ chăn, mới hiểu được đức tin là gì. Trong không khí oi bức đó, cả hàng trăm ngàn giáo dân, già trẻ, thanh niên thiếu nữ, đầu trần có, mũ nón có, họ đứng im lặng trong một sự im lặng thánh để tham dự các thánh lễ.

Có thấy những đoàn giáo dân trải chiếu trải bạt, nằm la liệt bên lề đường, dưới bụi sắn, bên khóm cây xơ xác, mới thấm thía ý nghĩa của hành hương. Họ nằm như nằm vạ với Mẹ, bất chấp nắng mưa, bất chấp thiếu thốn tiện nghi.

Có nghe những đoàn người đọc kinh suốt cả đêm, nhóm này đến nhóm khác, có khi nhiều nhóm cùng một lúc, giọng nam chen lẫn giọng trung, xứ Thanh xứ Nghệ, giọng bắc chen lẫn giọng cao nguyên Kontum, Pleiku : họ lần chuỗi và ca hát quanh linh đài Mẹ. Nghe và tận mắt chứng kiến những buổi đọc kinh khuya sốt sáng này mới hiểu phần nào là hành hương đức tin. (Tống Huệ Thi, Hai trăm năm một cảm tưởng, tr. 1-3).

**Hai trăm năm tính trọn,
miền Cát Dinh bao lần dâu bể
Bảy vạn ba ngàn ngày,
Mẹ La Vang vẫn mãi hiển linh.**

3. Rồi khách hành hương trở về...

Họ trở về sau những năm tháng xa Mẹ vì cuộc sống, họ cũng nhớ lại câu chuyện xưa và dệt nên bài tình ca:
Hôm nay con lại trở về

**Địa Linh yêu mến không hề phai
La Vang tình Mẹ quê nhà
Nơi đây Mẹ đã hiện ra cho đời**

**Cánh Thịnh * hùng bá một thời
Mây trời nức nở, trần đời mù sương
Khí thiêng gió chướng khôn lường
Ai người thương cảm ? Ai tưởng mưa sa ?
Thử thách nào đã kinh qua
Rừng sâu ẩn náu Cây đa - Lá vàng
Lời châu chạm đỉnh trắng vàng
Mẹ liền hiện đến dịu dàng từ bi
Thánh nhan kiều diễm uy nghi
Tay bông ầu Chúa xiêm y sao trời
Khoan nhân thiết ái ban lời
Rằng Người thấu tỏ nỗi niềm đoàn con...
“Từ nay hãy vững lòng son
Chôn đây Mẹ nhận và còn về sau
Hể ai chạy đến khẩn cầu
Mẹ không để họ âu sầu về không...”**

**La Vang tình Mẹ quê nhà
“Hộ Phù Giáo Hữu” Maria Danh Ngài
“Trung Tâm Thánh Mẫu là đây...”**

(HD)

(* Thời Tây Sơn, Cảnh Thịnh 1792-1801)

**Maria Tuyệt, MTG Huế
(Situ tâm và viết bài)**



Tr. 1

Mười Thương La Vang

Nhạc : Kiều Hữu Chiến

Thơ : Phan Văn Phước

Khoan thai

Một thương Mẹ ở Thiên Đàng, lắng nghe tiếng khóc "la
vang" giữa rừng. Hai thương, Mẹ đã vui mừng hiện ra khuyên
nhủ: "con đừng (là) đừng lo âu. Ba thương, Mẹ có hứa
câu:" nhậm lời ai đến nguyện cầu (là) cầu nơi đây. Bốn
thương, Mẹ xuống dư đây, hồng ân Thiên Chúa đuổi bầy quỷ ma.
Năm thương, tình Mẹ (là) bao la. Lau khô giọt lệ con
sa giữa rừng. Sáu thương, Nhan Thánh sáng trưng, Mẹ xinh hơn

Tr. 2

Mười Thương La Vang

cả cảnh hùng (là) hùng đông lên. Bảy thương, Mẹ
 đã xưng tên, Mẹ là Thánh Mẫu ở trên Thiên
 Đàng. Tám thương, lời Mẹ dịu dàng, êm như cung
 điệu nhịp nhàng khoan thai. Chín thương, Mẹ
 ẵm con trai. Để cho tín hữu nhìn Ngài đắm
 say. Mười thương, Mẹ đã chỉ bày "lá vàng" trị
 bệnh rất hay giữa rừng.

ED June 4 2018



*Tân Mạn Dời
Tha Hương Hè Về*

Mùa vui đùa thư giãn :

Nào chúng ta cùng tưởng tượng đang còn sống tại quê nhà, tâm tư rộn niềm vui sướng mỗi lần nghe Hè sang :

Trời hồng hồng sáng trong trong

Ngàn phượng rung nắng ngoài song ...

Hè về non nước yêu yêu

Hè về nắng thông reo...

Trên đây là 2 câu mở đầu và kết thúc nhạc phẩm ‘Hè về’ của cố nhạc sĩ tiền chiến Hùng Lô. Cùng với bài ca ‘Khỏe vì nước’, người nhạc sĩ tài hoa (đi tiên phong nền tân nhạc Việt Nam) này đã làm cả nước cùng vang lời hát, đặc biệt trong bối cảnh nước nhà đang mong đợi sự dẫn thân và niềm hăng say cũng như nét tươi trẻ, để cùng xây dựng tương lai.

Mùa hè về trong tiếng ve râm ran, cái nắng vàng ươm, trong những tán lá xanh và trong những cơn mưa đầu mùa mát lạnh. Mùa hè gợi mở những không gian bao la để ta hòa mình vào thanh âm và sắc màu tuyệt vời của cuộc sống :

Bạn ơi biết không

Chiều nay bạn gió



**Ôi mới đẹp thay!
Phượng hồng mở mắt**

(khuyết danh)

Trước hết chúng ta nói về chuyện nghỉ hè của đám học trò. Nghỉ là gấp sách vở lại. Không phải tối trường mỗi ngày nữa. Lũ học trò luôn khoái mùa Hè nhất trong năm. Đối với chúng, mùa hè bắt đầu khi tiếng trống trường cuối cùng vang lên. Mùa hè đầy nắng, đầy gió, chứa đựng nhiều dự định và hứa hẹn những chuyến đi xa để được khám phá bao điều hay ho. Nhưng mùa hè trong bước chân chầm chậm của cô bé nào đó khi bước ra khỏi cổng trường lại mang theo một nỗi ám ảnh ưu tư.

Ta thử đọc một đoạn văn ‘trẻ’ nói lên tâm tư thích mùa Hè nhé :

“Mỗi khi hè về là em lại háo hức vô cùng bởi đó là mùa mà em thích nhất. Những tia nắng chói chang cùng bầu trời cao vời vợi là đặc trưng của mùa hạ. Cây phượng nở hoa đỏ rực cả một góc trời như những cây đuốc khổng lồ chiếu sáng khắp nơi. Tiếng tu hú kêu vang nơi đồng quê báo hiệu một mùa quả chín. Hè về mang theo bản hòa ca của những nhạc sĩ ve sầu, luôn là thanh âm sôi động và náo nhiệt nhất. Từng cánh đồng lúa trải dài một màu vàng bát ngát chờ người nông dân đến gặt hái. Mùa hè có những cơn mưa rào trắng xóa cả đất trời chọt đến rồi lại chọt đi, những cơn gió nam mát rượi đưa em vào giấc ngủ mỗi trưa nắng gắt. Hồ sen nở rộ,

những bông hoa khoe ra đài cao của mình dưới ánh sáng gọi ong bướm đến. Cây cối trong vườn đón nhận tinh hoa của đất trời để cho những trái chín mọng. Mùa hè rất đẹp, là mùa luôn mang đến cho em những kỉ niệm đáng nhớ cùng gia đình và người thân và cũng là mùa em mong đợi nhất”.

Và bây giờ là mấy

vần thơ ‘con cóc’:

**Cái trống trường em
Mùa Hè cũng nghỉ.
Suốt ba tháng liền
Trông nằm ngắm nghỉ**

Bài thơ vui này đã phản ánh tâm tư về những mùa Hè trong quá khứ của nhiều thế hệ : cứ sau lễ bế giảng năm học, là chúng ào về các quê nội, quê ngoại, hưởng thụ một mùa Hè tuyệt vời. Thật thì chúng được “thả rông” về ruộng đồng, thôn xóm, để tận hưởng những ngày tháng mục đồng đến mức ‘hoang dã’. Chúng chỉ cuống quýt trở lại mái trường vào ngày khai giảng đầu tháng 9, với làn da cháy nắng, gót chân còn dính bùn.

Còn bây giờ, nghỉ Hè không chỉ là đùa giỡn cho hết 3 tháng rông rã. Phải đi vào cõi ‘vừa chơi vừa học’. Không phải học với bài vở trong lớp, nhưng học để mở mang kiến thức. Thành ra lợi ích lớn gấp hai. Các phụ huynh bắt đầu hiểu rõ và thực hiện điều này.

Ba tháng tạ từ

Nhạc sĩ danh tiếng Thanh Sơn năm nào tại quê nhà ‘chuyên trị’ về chia tay mùa hè, xa bạn nhớ thầy, tạm biệt mái trường... đã đưa tên tuổi mình lên tuyệt đỉnh khi cho ra mắt nhạc bản trên đây. Đặc biệt với giọng ca Thanh Tuyền, thánh giả như đồng cảm bồi hồi theo giòng nhạc : “Người ơi, thấm thoát niên học hết rồi, chúc nhau cạn lời

Thơ Văn

giây phút ly bì. Ngày mai tan trường mình không chung lối, thương nhau nhiều biết gửi về mô”...

Ai cũng nói rằng tuổi học trò là một trong những giai đoạn đáng nhớ nhất trong cuộc đời. Vì lúc đó ta có đủ thầy cô, bè bạn và cả người ta yêu đầu tiên. Đặc biệt ta và ‘bạn ấy’ đã cùng nhau trải qua biết bao điều tuyệt diệu đầu đời : cùng nhau đến trường, kèm theo những buổi học bài trong thư viện, những cái nắm tay, những nụ cười nhẹ đầy nỗi ngại ngùng, hay thậm chí cả những lần giận hờn vu vơ vì một chuyện con con nào đó... Làm sao có thể quên được đây, cái gọi là tình ngây ngô thời học trò đầy khờ khạo nhưng thật ngọt ngào, dễ thương không chịu nổi ! Ấy thế mà hè tới phải chia tay. Nhất là chia tay vĩnh viễn vì hoàn cảnh gia đình phải rời xa. Mà trong trường hợp lên đại học, vào cuối học trình, chàng phải ‘xếp bút nghiên’ mà ra chiến trường bảo vệ đất nước, chuyện chia lìa cũng không kém nào nùng xót xa.

Và tình yêu học trò ấy, thường cũng là tình yêu đầu, thì lúc nào cũng chóng vánh, nhưng là kí ức khó phai mờ nhất trong cuộc đời mỗi con người. Thành ra, khi mùa hè tới, trường bế giảng niên học, các bạn trẻ hay bị nhói tim thổn thức lắm.

Mời bà con thưởng thức bài thơ ‘Hè về nhớ nhau’ của 1 tác giả ẩn danh :

**“Bây giờ đường rộn tiếng ve,
Ngàn hoa phượng nở khi Hè vừa sang**

**Bâng khuâng dưới ánh nắng vàng
Tặng nhau cánh phượng ai mang đi rồi.
Ngày xưa chỉ có vậy thôi
Có ai biết được để rồi cách xa.
Mùa Hè từng đã vụt qua
Tiếc hoài cái tuổi ngọc ngà chẳng quên
Nỗi buồn không thể đặt tên
Nhẹ nhàng nhưng mãi nổi lên trong lòng
Ai còn nhớ kỷ niệm không?
Ngày xưa, một cánh phượng hồng ta trao”.**

Tình học trò, tình đầu, thường khó quên như thế đó. Chả mấy ai không một lần vấn vương trong đời. Tại quê nhà, trong khung cảnh miền nhiệt đới, hễ hè về là có hoa phượng, nhắc chúng ta chuyện học đường, thầy cô, bạn hữu và nhất là ‘người yêu’ xa vắng nào đó. Bao người không tránh khỏi tâm sự bồn chồn luyến tiếc. Và đó cũng là duyên cớ để bao văn thi nhạc sĩ sáng tác, trao tặng cho thế nhân những tác phẩm trữ tình tuyệt hảo.

Bồi dưỡng tinh thần và thể xác

Nói chuyện học đường, 3 tháng hè là thời gian để các em học sinh nghỉ ngơi, thư giãn sau 9 tháng học tập căng thẳng. Đối với học sinh cuối thời trung học, kỳ nghỉ hè càng có ý nghĩa, khi các em vừa trải qua những kỳ thi quan trọng. Mùa hè, không phải gia đình nào cũng có điều kiện để tổ chức các chuyến ‘tham quan’ nghỉ mát miền xa tốn kém, hoặc ghi tên cho con em

tham gia các lớp đặc biệt về ‘phát triển năng khiếu’. Đa số các em học sinh chỉ có thêm lớp ‘học hè’ bổ túc. Đối với những học sinh này, điều các em chờ đón nhất trong 3 tháng này chính là các hoạt động sinh hoạt hè tại địa phương.

Có vị đề nghị như sau : ngay từ đầu hè, phụ huynh nên ‘chủ động’ tạo chương





trình và sắp xếp công việc, để cả gia đình cùng có một kỳ nghỉ ngắn ngày, nhằm thay đổi không gian sống, tạo cho trẻ sự hào hứng, vui thích. Ngoài ra có thể thực hiện một số hoạt động đơn giản khác, như tổ chức cho trẻ tham gia các hoạt động ‘dã ngoại’, hay để cho chúng được vui chơi qua các môn thể thao phổ thông, thể hiện sự sáng tạo của tuổi học trò. Dĩ nhiên thể xác cũng khỏe mạnh hơn.

Nói một cách tổng quát, ai cũng hiểu từ ngữ ‘nghỉ hè’ là để nghỉ ngơi và bồi dưỡng. Làm việc, lao động là niềm vui mà cũng là bổn phận phải đóng góp với đồng loại, mong phát triển mọi khía cạnh của cuộc sống nhân sinh. Nhưng nếu cứ ngày đêm làm nô lệ cho công việc thì lại tai hại khôn lường. Giáo Hội Công Giáo nhắc tới chuyện chính Thiên Chúa cũng nghỉ ngơi sau 6 ngày tạo dựng vũ trụ. Đây là một tư tưởng chỉ đạo

cho việc lao động con người. Đặc biệt trong bối cảnh xã hội vật chất hiện nay, có quá nhiều điều ‘bất cập’ đang xảy ra : lạm dụng sức lao động thái quá. Cụ thể là không cho các nạn nhân cơ hội nghỉ ngơi cần thiết.

Học thuyết xã hội Công Giáo nhắc đi nhắc lại điểm này, kêu gọi các quốc gia

cố gắng canh tân luật lao động, cho ai nấy được làm việc và nghỉ ngơi xứng đáng với phẩm giá con người.

Đức thánh Giáo hoàng Gio-an Phaolô II có lần lên tiếng với giới trẻ như sau : *“Điều quan trọng là việc nghỉ ngơi không rơi vào trống rỗng (vì trong trường hợp đó thì không có nghỉ ngơi thực sự). Những ngày nghỉ cần phải được đan dệt bằng những cuộc gặp gỡ. Cha nghĩ đến cuộc gặp gỡ với thiên nhiên, với núi rừng, với biển cả. Con người, khi gặp gỡ thiên nhiên, sẽ tìm lại được sự bình an nội tâm. Tuy nhiên, đó chuta phải là tất cả ý nghĩa của việc nghỉ ngơi. Còn một ý nghĩa nữa. Đó là việc gặp gỡ với Đức Kitô, và ý nghĩa này mới là điều mới mẻ. Nghỉ ngơi là mở mắt tâm hồn để nhận ra sự hiện diện của Chúa trong thế giới, là mở tai nội tâm để lắng nghe lời của Ngài là chân lý... Một cách đặc biệt, Cha chúc giới trẻ các con có được cách thức nghỉ này... Cha biết là có nhiều bạn trẻ đã biết sử dụng mùa nghỉ hè vừa như thời gian thư giãn, vừa như thời gian đặc biệt để gặp gỡ Chúa, trong cộng đoàn tình nghĩa bạn bè. Cha nói điều này từ chính kinh nghiệm cá nhân của Cha, vì như giám mục và linh mục, Cha đã trải qua nhiều mùa nghỉ hè với các bạn trẻ”.*

LM. Giuse Nguyễn Văn Thu

7 loại củ quả diệt tận gốc tế bào ung thư

Diệt tận gốc tế bào ung thư nhờ 7 “thần dược” ngay trong gian bếp

Những loại “thần dược” là kẻ thù không đội trời chung với ung thư phải kể đến như cà tím, bí đỏ, củ cải, mướp đắng...

1. Cà tím

Theo Đông y, cà tím chứa solanie và cucurbitacin – hai thành phần đã được các nhà khoa học xác nhận có tác dụng chống ung thư. Hoa cà tím, gốc cà tím, nước ép từ cà tím cũng đều là những loại thuốc tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, cà tím còn giàu chất dinh dưỡng, vitamin A và C tương đương với cà chua. Bên cạnh đó, cà tím có chứa protein và canxi còn cao gấp 3 lần so với cà chua.



2. Mướp đắng

Mướp đắng là loại thực phẩm hơi kén người ăn. Y học cổ đại Trung Quốc đã công nhận, mướp đắng có khả năng chống những loại ung thư hiếm gặp.

Y học phương Tây đã chứng minh, protein quinine – một loại protein có trong mướp đắng

kích hoạt các tế bào miễn dịch sẽ giúp tiêu diệt tế bào ung thư. Ngoài ra, hạt của mướp đắng còn chứa chất protease giúp ức chế tế bào ung thư, từ đó ngăn chặn ung thư di căn.



3. Khoai lang



Không chỉ có tác dụng trong việc chống còi xương và giảm cân, khoai lang còn có khả năng diệt tế bào ung thư. Các nhà khoa học đã phát hiện ra chất dehydroepiandrosterone trong khoai lang có thể ngăn chặn sự xuất hiện của ung thư đại trực tràng và ung thư vú.



4. Củ cải

Người xưa có câu “mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, cả đời không cần dùng thuốc”, thậm chí còn ví củ cải như là “nhân sâm trắng”.

Trong củ cải có chứa nitrosamine và phagocytose giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể, tiêu diệt tế bào ung thư.

Vị hơi cay của củ cải còn kích thích nhu động ruột, thúc đẩy việc loại bỏ các chất gây ung thư. Ngoài ra, củ cải còn có hàm lượng vitamin C cao gấp 8-10 lần táo và lê.

5. Rong biển

Rong biển có khả năng ngăn ngừa ung thư vú và ung thư tuyến giáp. Thành phần của rong biển rất giàu iot có thể ngăn ngừa bệnh bướu cổ. Ngoài ra, nó còn chứa sodium alginate có thể đẩy lùi các tác nhân gây ung thư như cadmium và strontium ra ngoài cơ thể.

Hơn nữa, rong biển còn có thể tiêu diệt hoặc ức chế vi khuẩn gây ra ung thư đường ruột và thúc đẩy sự bài tiết axit mật, cholesterol.

6. Bí ngô

Ở một số quốc gia, bí ngô còn được coi là “bí thần” vì nó vừa là lương thực vừa có khả năng đẩy lùi ung thư. Người Mỹ thường nấu các món ăn từ bí ngô trong ngày lễ Tạ ơn để bày tỏ lòng biết ơn với loại thực phẩm “vàng” này.

Ăn bí ngô thường xuyên giúp ngăn ngừa béo phì, tiểu đường, mỡ máu cao, giảm cholesterol trong máu và có tác dụng chống ung thư rất tốt.

Bí ngô giàu vitamin A, vitamin C, canxi và chất xơ có chứa thành phần ức chế chất gây ung thư tryptophan-P.



7. Quả kiwi

Trong 100 g kiwi có đến 200 g vitamin C, gấp 100 lần so với cam, quýt, và gấp 30 lần cà chua, được mệnh danh là “thuốc vitamin C tự nhiên”. Với hàm lượng vitamin C cao, kiwi có thể giúp trị ung thư mũi họng, ung thư phổi và ung thư dạ dày.

Ngoài ra, kiwi còn giàu vitamin P, có chức năng bảo vệ huyết quản.

TĐMVSK



Đậu Đen Trị Đau Lưng

Theo Đông y, đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết giải độc, khử phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, làm sáng mắt...

Đông y gọi đậu đen là ô đậu hay hắc đại đậu... những vị thuốc chế với đậu đen có tác dụng bổ thận thủy. Theo Đông y, đậu đen có vị ngọt, tính bình, có tác dụng hoạt huyết giải độc, khử phong lợi thủy, điều trung hạ khí, thanh nhiệt giải biểu, kiện tỳ chỉ hãn, dưỡng can, làm sáng mắt...

Một Số Cách Trị Bệnh Bằng Đậu Đen

Trị đau lưng: đậu đen 100g, giã giập, cho vào ít giấm xào cho nóng lên để âm ẩm, đắp vào vùng lưng đau, có thể đắp qua đêm. Hay đậu đen 50g, đuôi heo hoặc đuôi bò 1 cái. Hầm thật nhừ, ăn cả nước lẫn cái. Mỗi tuần ăn 2 - 3 lần, kết quả khá tốt.

Trị phụ nữ sau khi sinh bị suy yếu, chóng mặt, hoa mắt do mất máu: đậu đen 50g, gà ác 1 con, hầm thật nhừ, ăn cả nước lẫn cái. Mỗi tuần ăn 2 lần, rất mau lại sức.

Trị mắt mờ ở người cao tuổi, nhìn không rõ, hay bị hoa mắt, chóng mặt: đậu đen 100g, mè đen 100g. Sao khô, tán bột, trộn đều. Mỗi ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 thìa cà phê (8g). Uống lâu ngày, mắt dễ chịu hoặc đỡ mờ hơn.

Trị âm hư hỏa vượng (biểu hiện sốt về chiều, đau đầu, mặt bừng nóng, mắt đỏ, dễ tức giận): đậu đen 50g, lá dâu tằm ăn 20g. Đổ vào 1 lít nước, nấu cho sôi kỹ, lọc lấy nước uống dần trong ngày.

Đậu đen chế hà thủ ô chữa di tinh, liệt dương, tay chân mỏi yếu, râu tóc bạc sớm: 50g đậu đen nấu nước rồi lấy nước đậu chưng cách thủy với 300g hà thủ ô đổ trong 2 - 3 giờ, vớt ra để ráo phơi khô để dành dùng lâu, dùng dạng nước sắc mỗi ngày 15 - 20g hoặc đem tán bột, mỗi lần uống 5g.

Trị phù thũng do thận hư yếu: đậu đen 100g, rễ cỏ tranh 15g. Nấu với 1 lít nước, uống dần trong ngày. Có thể uống lâu dài cho đến khi khỏi bệnh.



Trị chứng viêm gan mạn: Ngoài những thuốc đặc trị, nên dùng 100g đậu đen nấu lấy nước uống thường xuyên có tác dụng giải được độc tố trong gan ra ngoài.

Ra mồ hôi nhiều do thể trạng suy nhược: đậu đen 30g, phù tiểu mạch 30g, đại táo 15g, sắc uống trong ngày. Hoặc đậu đen 60g, hoàng kỳ 30g, sắc uống.

Viêm da lở loét do nhiệt độ hoặc ngộ độc thuốc và thực phẩm: đậu đen 30g, cam thảo sống 9g, sắc uống. **Tiểu ra máu:** đậu đen 30g, đậu xanh 30g, rễ cỏ tranh 30g, sắc uống.

Rối loạn tiền đình (hay bị chóng mặt): đậu đen 30g, ngải cứu 45g, trứng gà 1 quả. Luộc 3 vị cho tới khi trứng chín. Ăn trứng, uống nước sắc.

Làm giải rượu: uống nước sắc đậu đen càng nhiều càng tốt.

Giải khát, làm hết khô miệng ban đêm: đậu đen 80g, lê 1 quả, đường phèn 30g, sắc lấy nước uống hằng ngày.

Chữa phong thấp, gân co gỏi nhức, trong bụng nóng, đại tiện bón: đậu đen ngâm nước, ủ cho mềm dài từ 2 - 3cm rồi phơi khô, dùng 1 thỏi rồi cho nửa lượng giấm vào trộn đều, sao vàng tán nhỏ. Mỗi lần uống 1 muỗng nhỏ với rượu trước khi ăn, ngày uống 2 - 3 lần, tác dụng rất hay.

Chữa dị ứng, lở ngứa, mụn nhọt: đậu đen sao nhỏ lửa đến khi ruột bên trong có màu vàng đậm, lấy 50 - 100g nấu uống trong ngày.

BS. Hoàng Trung/Nguồn SKĐS



Tôn giáo ngày càng bị cấm cách trên thế giới

24/Jun/2018

(EWTN News/CNA) Theo một tường trình vừa được phổ biến của viện nghiên cứu Pew thì những hạn chế của chính quyền về tôn giáo tiếp tục gia tăng trên toàn cầu vào năm 2016 dẫn đến căng thẳng tôn giáo với các đảng phái và các tổ chức chủ nghĩa dân tộc. Bản tường trình viết “Điều này đánh dấu năm thứ hai trong một loạt gia tăng việc hạn chế tôn giáo trong mức độ tổng quát bị áp đặt bởi chính quyền hay các tổ chức khác trong 198 quốc gia được nghiên cứu của viện.” Cuộc nghiên cứu khám phá ra rằng 42 phần trăm các quốc gia đã có việc hạn chế về tôn giáo ở mức độ cao, bao gồm những hành động thù nghịch bởi chính quyền hay các tổ chức khác. Con số đã gia tăng từ 40 phần trăm vào năm 2015 và 29 phần trăm vào năm 2007. “Điều này đánh dấu con số lớn nhất những quốc gia trong danh sách đứng đầu kể từ khi trung tâm nghiên cứu Pew bắt đầu phân tích những cấm cách đối với tôn giáo vào năm 2007.” “Những nước có mức độ cấm cách “cao” và “rất cao” từ phía chính quyền...tăng từ 25 phần trăm vào năm 2015 tới 28 phần trăm vào năm 2016. Trong khi những nước có mức độ quấy phá “cao” và “rất cao” từ phía những tổ chức thù địch với tôn giáo... thì vẫn giữ nguyên mức độ vào năm 2016 là 27 phần trăm. Những nước ở Trung Đông và Bắc Mỹ thì có mức độ cấm cách tôn giáo trung bình cao nhất từ phía chính quyền, trong khi các nước ở Âu Châu và Mỹ Châu thì chỉ ở từng khu vực có mức độ trung bình gia tăng từ phía những tổ chức thù địch tôn giáo. Ngoài ra, bản nghiên cứu cũng chỉ ra vai trò của những nhóm dân tộc chủ nghĩa trong việc làm tăng sự cấm cách tôn giáo, nhất là những vùng có nhóm sắc tộc đặc biệt và các người thiểu số có tôn giáo. “Trong nhiều quốc gia, hạn chế về tôn giáo được cho là hậu quả những hành động của các viên chức chính phủ, những

nhóm xã hội hay những cá nhân theo chủ nghĩa dân tộc.” Vào khoảng 11 phần trăm trong các quốc gia mà các hoạt náo viên chính phủ, chính khách.. “ đã từng dùng chủ nghĩa dân tộc hay chống lại việc di dân hay người thiểu số, để nhắm tới mục tiêu là các nhóm tôn giáo trong nước của họ vào năm 2016” làm tăng 5 phần trăm so với năm trước. Các nước Âu Châu trải nghiệm cái kiểu này mạnh mẽ nhất, với khoảng 33 phần trăm có những đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc, có những tuyên bố chống lại người thiểu số theo đạo, trong khi đó thì ở các nước Châu Á Thái Bình Dương cũng có những trải nghiệm tương tự. “Đại loại là những nhóm hay cá nhân chủ nghĩa dân tộc này tìm cách giảm bớt việc nhập cư của các nhóm tôn giáo và dân tộc thiểu số, hay kêu gọi những nỗ lực nhằm đàn áp hay loại trừ những nhóm tôn giáo đặc biệt, với danh nghĩa là bảo vệ chủng tộc chính hay nhóm tôn giáo nào đó mà họ cho là bị đe dọa hay bị tấn công.” Thêm vào nữa, có sự gia tăng 5 phần trăm ở các nước mà các nhóm được tổ chức nhằm mục đích gây ảnh hưởng đời sống công cộng do chi phí của một tôn giáo. Những mục tiêu phổ biến nhất đối với những hạn chế về tôn giáo là Hồi Giáo, Kitô giáo và Do Thái giáo. “Nhìn vào những nhóm tôn giáo, sự quấy nhiễu của chính quyền và các nhóm xã hội khác đối với thành viên của hai nhóm lớn nhất thế giới là Kitô giáo và Hồi giáo, vẫn tiếp tục lan rộng trên khắp thế giới. Cả hai nhóm tôn giáo đều trải nghiệm sự gia tăng nhanh chóng

Tín Thế Giới

con số các nước quấy nhiễu họ vào năm 2016.” Cuộc nghiên cứu này, bao gồm 198 quốc gia nghĩa là 99.5 phần trăm các nước trên thế giới, được thực hiện qua cuộc nghiên cứu hàng năm các hạn chế về tôn giáo trên thế giới của viện Pew, phân tích “mức độ can thiệp của chính quyền và các tổ chức xã hội trên thế giới đối với niềm tin và thực hành tôn giáo.” Những mức độ này được đo bởi những luật và chính sách của chính quyền, bởi những hành động của các cá nhân hay các nhóm hận thù chống lại tôn giáo, bao gồm cả xung đột vũ trang và khủng bố. Quấy nhiễu các nhóm tôn giáo được thu thập qua dữ liệu liên quan đến tấn công thể xác hay lời nói, bắt bớ, giam giữ, xúc phạm các nơi thờ tự và phân biệt đối xử chống lại các nhóm tôn giáo qua việc làm, giáo dục và nhà ở. Năm 2016 là năm mới nhất mà dữ kiện đang có sẵn. (Giuse Thẩm Nguyễn)

Source: EWTN News Study finds mounting global restrictions on religion

Các công ty dầu khí thế giới về Vatican họp hội nghị

VATICAN CITY (Reuters) - Tòa Thánh Vatican sẽ đứng ra tổ chức hội nghị giữa các giám đốc điều hành của các công ty dầu khí hàng đầu thế giới để bàn về vấn đề biến đổi khí hậu và thay thế nhiên liệu hoá thạch. Hội nghị có tựa đề “Chuyển tiếp năng lượng và chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta” sẽ do trường Đại Học Notre Dame điều hành và được tổ chức tại Học viện Khoa Học Giáo Hoàng trong khu vườn Vatican được gọi là Casina Pio IV Theo dự kiến, các vị đứng đầu hoặc giám đốc điều hành các công ty dầu quốc tế như Exxon Mobil, Eni, BP, Royal Dutch Shell và Pemex sẽ tham dự hội nghị. Các công ty Exxon, BP và Equinor của Na Uy đã tuyên bố tham dự hội nghị nhưng công ty

xăng dầu Shell từ chối bình luận. Nhằm đạt mục tiêu thoả ước khí hậu Paris ký năm 2015, ngành công nghiệp dầu khí đang chịu áp lực ngày càng tăng từ các nhà đầu tư, các nhà hoạt động đòi hỏi các công ty dầu khí phải giảm bớt khí thải nhà kính. Và để đáp ứng mục tiêu vào cuối thế kỷ 21 toàn cầu không còn khí thải nhà kính, các công ty dầu khí đang cố gắng cung cấp khí đốt là nhiên liệu hóa thạch ít gây ô nhiễm nhất, và ở mức độ ít hơn, các công ty cũng đang cố gắng cung cấp năng lượng tái tạo như gió, mặt trời để đáp ứng nhu cầu năng lượng thế giới. (Nguyễn Long Thao)

Cùng nhau vì môi trường

Cùng nhau vì ngôi nhà chung - RV

WASHINGTON - “Tôn giáo, khoa học, kinh tế, lao động, chính phủ, giáo dục, tổ chức dân sự, cộng đồng và cá nhân, tất cả chúng ta phải làm hết sức để giảm thải khí nhà kính và bảo vệ cộng đồng chúng ta khỏi những tác động thảm khốc của biến đổi khí hậu: đây là một phần của nội dung lời kêu gọi chung được loan đi từ các nhà khoa học và lãnh đạo tôn giáo Hoa Kỳ. Họ làm điều này vì được thúc đẩy bởi cuộc khủng hoảng khí hậu, họ nhận định “tình trạng bất động, không hoạt động trên lãnh vực môi trường, không hợp lý về mặt khoa học và về mặt đạo đức không thể bền vững”.

Lời kêu gọi chung bảo vệ môi trường đã được ký bởi hơn năm trăm lãnh đạo của thế giới khoa học và nhiều nhà lãnh đạo Kitô , Do Thái và



Hội giáo ở Massachusetts; văn bản đã được trình trong những ngày gần đây ở Boston. Ở vị trí hàng đầu, trong số những người ủng hộ, có Đức Hồng y Sean Patrick O'Malley, Tổng giám mục của Boston, người đã tổ chức cuộc gặp với các nhà báo trong trung tâm mục vụ của giáo phận. Đây là một trong những nơi biểu tượng của sự tán thành chiến dịch về biến đổi khí hậu, vào cuối mùa hè tới, nó sẽ thiết lập một hệ thống nhà máy năng lượng mặt trời megawatt, cung cấp năng lượng cho hơn một trăm ngôi nhà và hàng năm bù đắp 17 nghìn tấn khí thải carbon dioxide.

Các nhà lãnh đạo tiếp tục tuyên bố: “Chúng ta đang đối diện với tình trạng khẩn cấp sinh thái và đạo đức có ảnh hưởng đến tất cả các khía cạnh khác của cuộc sống chung của chúng ta và điều này đòi hỏi chúng ta làm việc cùng nhau để bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta. Tiểu bang Massachusetts có một lịch sử lãnh đạo ở tầm mức quốc gia trong lãnh vực khoa học, công nghệ và chính sách công và bây giờ chúng ta có cơ hội và nghĩa vụ trở thành người lãnh đạo trong việc bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta, chúng ta được kêu gọi là ngọn hải đăng cho quốc gia và thế giới, vẫn còn thời gian để hành động và cơ hội đó là bây giờ“. Trong lời kêu gọi, các nhà lãnh đạo yêu cầu các chính trị gia giải quyết một cách hiệu quả “cuộc khủng hoảng khí hậu một cách táo bạo và cấp thiết“.

Năm 2008, Massachusetts đã phê chuẩn Đạo luật Global Warming Solutions, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính ở tất cả các lĩnh vực xuống 25% vào năm 2020 so với năm 1990 và ít nhất 80% đến năm 2050. Philip Duffy, chủ tịch và giám đốc điều hành Woods Hole Research Center, một trong những phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới về nghiên cứu khí hậu, đặc biệt quan tâm về sự nóng lên toàn cầu nói: “Các nhà khoa học và lãnh đạo tôn giáo, những người thường tiếp cận mọi điều với thế giới quan khác nhau, họ cùng nhau quan tâm đến vấn đề biến đổi khí hậu, điều này cho thấy tầm quan trọng mà họ đã đóng góp“. Về vấn đề này, các học giả đã bày tỏ lo ngại về những thay đổi đột ngột khí hậu cũng có thể làm giảm ngành công nghiệp đánh cá phát

triển mạnh ở Hoa Kỳ.

Cũng liên quan đến môi trường; Chilê đã trở thành quốc gia châu Mỹ Latinh đầu tiên thiết lập lệnh cấm quốc gia đối với bất kỳ loại bao nhựa nào trong thương mại. Dự luật đã được Hạ viện Chilê đã thông qua vào ngày 01-6 và nó sẽ được chuyển đến chính phủ để ban hành. Ông Marcela Cubillos, Bộ trưởng môi trường Chile cho biết “Chúng tôi tin chắc rằng bờ biển của chúng tôi yêu cầu chúng tôi phải là những nhà lãnh đạo trong việc làm sạch các đại dương“. Theo báo chí địa phương giải thích, trách nhiệm đảm bảo tuân thủ pháp luật đã được giao cho các đô thị, có thể áp dụng tiền phạt lên đến 237 nghìn peso (khoảng 322 euro) cho mỗi túi nhựa được đưa ra thị trường. Các hình phạt do pháp luật ấn định sẽ được áp dụng bởi tòa án cảnh sát địa phương. Các thương nhân sẽ có sáu tháng để loại bỏ túi nhựa khỏi hoạt động thương mại của họ, trong khi các doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ có thời gian hai năm.(L'Osservatore Romano 03-6-2018) (Ngọc Yến)

Giải Túc Cầu Thế Giới do một giáo dân Công Giáo Pháp thành lập

Thế giới đang lên cơn sốt thể thao vì giải Túc Cầu Thế Giới. Người ta ước tính 3,2 tỷ người trên toàn thế giới hiện nay đang theo dõi giải Túc Cầu Thế Giới năm 2018. Đây là giải bóng đá quốc tế được thành lập bởi một giáo dân Công Giáo Pháp. Đó là Ông Jules Rimet sinh ngày 14 tháng 10 năm 1873, tại ngôi làng nhỏ Theuley ở miền



Tín Thố Giới

Đông nước Pháp trong một gia đình trung lưu. Thân phụ ông là một người bán tạp hóa, và khi Jules lên 11 tuổi, bố mẹ ông di cư về Paris tìm kiếm việc làm sau cuộc khủng hoảng kinh tế. Đời sống quá khứ của Rimet, cũng như đức tin Công Giáo mộ đạo của ông đã ảnh hưởng sâu đậm đến cách ông nhìn thế giới. Ngay sau khi trở thành luật sư nổi tiếng và thành công ở Paris, Rimet đã có sẵn một trái tim dành cho người nghèo, và học thuyết xã hội Công Giáo đã ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của ông. Đặc biệt thông điệp Tân Sự (Rerum Novarum) của Đức Giáo Hoàng Leo XIII đã ảnh hưởng lớn đến những hoạt động của ông sau này. Theo tờ The Catholic Herald, ông Rimet đã giúp thành lập tổ chức cung cấp viện trợ xã hội và y tế cho người nghèo. Ông Rimet cũng say mê thể thao và tin tưởng vững chắc rằng thể thao có thể đoàn kết mọi người trên thế giới, bất kể họ thuộc chủng tộc và giai cấp nào. Ở tuổi 24, Rimet thành lập một câu lạc bộ thể thao lấy tên là Red Star mà bất cứ ai, bất kể giai cấp nào cũng có thể gia nhập. Ban đầu câu lạc bộ ấy cũng có môn bóng đá, mặc dù vào thời điểm đó môn bóng đá được xem như là chỉ dành cho người Anh và những người thuộc giai cấp thấp hơn. Một lần ông nhận định về thể thao. Ông nói: “ Thể thao làm con người có thể tin tưởng lẫn nhau, không hận thù nhau, miệng lưỡi không nói những lời sỉ nhục lẫn nhau” Năm 1904, Ông Jules Rimet lần đầu tiên lập ra Hiệp Hội Bóng Đá Quốc Tế Fédération Internationale de Football Association mà ngày nay Việt Nam gọi là Liên Đoàn Bóng Đá Quốc Tế gọi tắt là FIFA. Vào những năm đầu thế kỷ 20, vì có đệ nhất thế chiến nên chương trình của ông Rimet tổ chức cuộc tranh tài quốc tế lần đầu tiên bị hoãn. Năm 1921 Ông Rimet trở thành Chủ tịch FIFA. Bảy năm sau, lần đầu tiên ông tổ chức Giải Túc Cầu Thế Giới ở Uruguay. Chiếc Cúp có tên là Jules Rimet đã được đem sang Uruguay bằng tàu thủy. Ông Rimet giữ chức vụ Chủ Tịch FIFA đến năm 1954. Ông là vị chủ tịch lâu đời nhất của tổ chức này, ông qua đời năm 1956 tại Pháp, thọ 83 tuổi. Cũng trong năm 1956 ông

được trao tặng giải thưởng Nobel Hòa Bình vì có công thành lập giải Túc Cầu Thế Giới Trong cuốn sách “Lịch sử bóng đá ”A History of Football, cháu trai của Rimet, là Yves, nói ông của mình là một “nhà nhân bản và lý tưởng, Ông của mình tin rằng thể thao có thể đoàn kết thế giới“. Nguyễn Long Thao

Tiền thưởng World Cup lên đến 400 triệu đôla

Tổng số tiền thưởng giành cho 32 đội bóng tranh World Cup 2018 tại Nga lên đến 400 triệu đôla. Con số này cao hơn hẳn tổng tiền thưởng 358 triệu đôla ở World Cup 2014.

Theo trang Foxbusiness, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) thưởng cho mỗi đội bóng tham dự World Cup 2018 ít nhất 8 triệu đôla dù có bị loại sau vòng bảng.

16 đội sẽ bị loại sau vòng bảng, và mỗi đội bị loại đó sẽ nhận được 8 triệu đôla. Ở vòng 16, 8 đội bị loại sẽ nhận được 12 triệu đôla cho mỗi đội. 4 đội bị loại sau vòng tứ kết sẽ nhận được số tiền là 16 triệu đôla cho mỗi đội.

Đội đứng thứ tư của giải sẽ được thưởng 22 triệu đôla; đội đoạt giải ba được thưởng 24, triệu đôla, đội á quân sẽ nhận được 28 triệu đôla.

Đội vô địch World Cup 2018 sẽ được thưởng 38 triệu đôla. Ở kỳ World Cup trước, đương kim vô địch Đức được thưởng 35 triệu đôla.

Ngoài ra, theo Reuters, FIFA còn chi tới 134 triệu đôla phí bảo hiểm cho các câu lạc bộ để cầu thủ của họ thi đấu tại World Cup 2018.



Á Châu

“Vượt trên tất cả biên giới”: lần đầu tiên ở châu Á 15.000 người trẻ có mặt tại Genfest, Phong trào Focolare Tổ Ấm



Một buổi lễ hội Genfest

Manila - Sẽ có hơn 15.000 người trẻ từ khắp nơi trên thế giới, bao gồm cả những bạn trẻ Philippines từ 86 giáo phận Công giáo, các bạn trẻ sẽ tham dự cuộc gặp gỡ do Genfest, lễ hội giới trẻ được tổ chức bởi Phong trào Focolare Tổ Ấm tại Manila từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 7.

Các nhà tổ chức sự kiện giải thích rằng lễ hội được sinh ra từ trực giác tiên tri của Chiara Lubich, người sáng lập Phong trào Focolare Tổ Ấm. Nó bắt đầu vào năm 1973 và đã đạt đến phiên bản thứ 11. Trong những năm qua, Genfest đã trở thành một lễ hội lớn của những ý tưởng, suy nghĩ và hành động “truyền cảm hứng cho hàng ngàn người trẻ thay đổi cuộc sống, tương lai của họ và, cuối cùng cho thế giới“. Genfest làm nổi bật các sự kiện nghệ thuật, âm nhạc, vũ điệu, triển lãm, diễn đàn, gặp gỡ.

HĐGM Philippines hoan nghênh sự kiện này với niềm vui và các Giám mục khuyến khích những người trẻ Công giáo ủng hộ và tham dự buổi họp mặt Genfest.

Inocencio cho biết thêm rằng phiên bản 2018, mang tựa đề “Vượt ra ngoài mọi ranh giới“ nhằm “gieo trồng hạt giống của sự hiệp nhất trong trái tim của tất cả những người tham gia để sau sự

kiện họ có thể được truyền cảm hứng mang lại sự hiệp nhất ở bất cứ nơi nào họ hiện diện đặc biệt trong giáo xứ của họ“. Tựa đề “muốn nhấn mạnh những ranh giới cần vượt qua ở mức độ cá nhân và xã hội“. Chủ đề đã được chọn “với mục đích mở tâm trí và trái tim của những người tham gia“, vượt qua các rào cản dân tộc, tôn giáo văn hóa.(Agenzia Fides 16.6.2018) - (Ngọc Yến)

Đêm cầu nguyện với Mẹ Maria cho hòa bình trên bán đảo Triều tiên

Seoul -. Phó thác hòa bình trên bán đảo Triều Tiên cho Đức Trinh Nữ Maria và đặt dưới áo choàng của mẹ con đường hòa giải và tái lập quan hệ giữa Bắc và Nam Hàn. Với tinh thần này, Ủy ban hòa giải nhân dân Triều tiên của tổng giáo phận Seoul đã tổ chức một “Đêm cầu nguyện” đặc biệt nhân kết thúc tháng Đức Mẹ.

Buổi cầu nguyện được tổ chức ngày 31.05 vừa qua, tại “Vườn Đức Mẹ Maria”, trong khuôn viên nhà thờ chính tòa Mân đông ở Seoul, với sự tham dự của các linh mục gốc Bắc hàn, các tu sĩ, giáo dân, các gia đình có thân nhân ở Bắc hàn, những người Bắc hàn tị nạn, những người xin tị nạn và các thành viên của một chiến dịch do các tín hữu khởi xướng, để tái lập một giáo xứ ở Bắc hàn. Mọi người hiện diện đã cầm nến sáng và cầu nguyện, lần hạt Mân Côi.

Hiện diện trong buổi cầu nguyện có ĐHY Anrê Yeom Soo-jung Yeom, TGM Seul và Giám quản Tông tòa của Bình nhưỡng. Trong bài giảng, ĐHY mời gọi cầu nguyện với Mẹ Maria, Nữ Vương hòa bình, bổn mạng của giáo phận Bình Nhưỡng, cho hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và cầu nguyện cho việc loan báo Tin mừng ở Bắc hàn.

Trong phần thứ hai của buổi cầu nguyện là phần đặc biệt với sự chia sẻ của các người tị nạn Bắc hàn. Họ đã chia sẻ về lịch sử và các kinh nghiệm, kể lại những khó khăn đã trải qua ở Bắc hàn trong đời sống đức tin, thiếu tự do tôn giáo.

“Đêm Mẹ Maria” năm nay được thực hiện trong bầu khí hòa bình trên bán đảo Triều tiên, theo sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều và tuyên ngôn tại Bàn môn điểm, là một thời điểm

mà mỗi năm Giáo hội Hàn quốc đều cầu nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều tiên. (Agenzia Fides 5.6.2018) (Hong Thủy).

Thái tử Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất mời ĐTC sang thăm quốc gia này

ĐGH Phanxicô đã khen ngợi những nỗ lực của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất nhằm thúc đẩy sự khoan dung tôn giáo, tăng cường đối thoại liên tôn và sự sống chung hòa bình giữa các dân tộc trên thế giới. ĐGH đã đưa ra các lập trường trên trong cuộc gặp gỡ với hoàng thân Abdullah bin Zayed, bộ trưởng bộ ngoại giao và hợp tác quốc tế của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất, đang thăm chính thức Vatican. Trong dịp này hoàng thân đã trình lên ĐTC một lá thư từ Thái tử Mohammed bin Zayed, là quốc vương của Abu Dhabi và là phó tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Trong thư, thái tử mời ĐGH đến thăm quốc gia này. Abu Dhabi là vương quốc lớn nhất trong 7 vương quốc hình thành nên Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất. Hoàng thân Abdullah và ĐGH đã trao đổi quan điểm về những phát triển mới nhất ở Trung Đông, cùng với các vấn đề quốc tế có liên quan. Hoàng thân Abdullah tái khẳng định quyết tâm của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất thúc

đẩy hợp tác với Vatican, với niềm tin nơi tầm quan trọng của việc thúc đẩy đối thoại giữa các tôn giáo. Ông bày tỏ sự đánh giá cao các nỗ lực của ĐTC Phanxicô trong việc thúc đẩy hòa bình trên thế giới. Ông nhận xét rằng mối quan hệ huynh đệ giữa ĐGH và tiến sĩ Ahmed Al Tayeb, hiệu trưởng Đại Học Hồi Giáo Al Azhar, là một ví dụ về giá trị của sự khoan dung và hòa bình mà lẽ ra nên chiếm ưu thế trong thế giới ngày nay. Đáp lại, ĐTC Phanxicô cũng đã khen ngợi và nhấn mạnh các sáng kiến nhân đạo của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất nhằm làm giảm bớt sự đau khổ của những người nghèo, không phân biệt màu da, văn hóa, dân tộc, chủng tộc và tôn giáo. Cuộc gặp gỡ giữa ĐTC và Hoàng thân Abdullah có sự tham dự của Tiến sĩ Hessa Abdullah Al Otaiba, Đại sứ không thường trú của Các Tiểu Vương quốc Ả rập thống nhất tại Vatican. (Đăng Tự Do). Source: The National . Sheikh Abdullah bin Zayed meets Pope Francis at the Vatican.

Công an Trung Quốc bắt giữ 9 nữ tu, cướp bóc tài sản của Giáo Hội

Bitter Winter, một tạp chí về tự do tôn giáo và nhân quyền tại Hoa Lục, trong số ra ngày 13 tháng Sáu đã cho biết như sau: Công an của cộng sản Trung Quốc đã đột kích một nhà thờ Công Giáo ở thị trấn Helong, huyện Nong'an, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm và bắt giữ chín nữ tu. Nhà thờ này là một phần của GHCG "hầm trú" trung thành với Vatican. Từ lâu nay, sau pháp lệnh về tôn giáo có hiệu lực từ tháng Hai vừa qua, nhà thờ bị giám sát chặt chẽ, và không một thánh lễ nào có thể được tổ chức ở đây. Lúc 10 giờ sáng, các nữ tu lên tầng hai của nhà thờ để đọc thánh thư. Đột nhiên, xuất hiện tám tên công an của thị trấn Helong. Chúng bắt giữ tất cả chín nữ tu và đưa họ đến đồn cảnh sát. Các sách kinh trong nhà thờ cũng bị tịch thu. Tại đồn công an chúng lấy dấu vân tay của họ và quay phim, chụp hình các nữ tu. Khi các tín hữu địa phương được biết về vụ bắt bớ này, họ tập trung đông người trước đồn công an, đấu tranh để giải cứu các sơ. Lúc 8 giờ đêm đó, các nữ tu được thả ra với những lời dọa nạt.



Theo sơ Lan He, sau khi bắt giữ các nữ tu, bọn công an đập phá nhà tạm, quăng Minh Thánh Chúa xuống đất và cướp bóc những tài sản đáng giá trong nhà thờ. Các bảng đã được sử dụng trong các buổi lễ và Thánh Thể của Giáo Hội bị buộc phải loại bỏ. Các viên chức cảnh sát đến nhà thờ vài lần để đảm bảo rằng nhà thờ không tổ chức thêm bất kỳ dịch vụ nào. Một nữ tu khác, chị Mia cho biết công an hỏi chị về cha Shi Zhongyi, 97 tuổi, người đã xây ngôi nhà thờ này và đã bị bắt ba lần và phải chịu 30 năm tù vì niềm tin của mình. Hai trong số 9 nữ tu bị bắt đã bị buộc phải rời khỏi tỉnh Cát Lâm để trở về quê hương của mình. Công an Trung Quốc vẫn tiếp tục theo dõi chặt chẽ ngôi nhà thờ. (Đặng Tự Do)

Source: Bitter Winter . Police Raided a Catholic Church in Jilin Province And Arrested Nine Nuns

Đáp lời kêu gọi của ĐGH, người Công Giáo ở Singapore cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh Trump - Kim

Singapore (Agenzia Fides 11.6.18) . Trước thềm của cuộc bắt tay lịch sử giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-Un vào ngày 12. 6, Đức TGM Công Giáo của Singapore là đức cha William Goh đã kêu gọi người Công Giáo và các Kitô hữu khác họp nhau tại nhiều nhà thờ ở Singapore để cầu nguyện cho hội nghị thượng đỉnh giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên diễn ra ngày 12. 6. Sáng kiến cầu nguyện này là để thực hiện lời kêu gọi của ĐGH Phanxicô trong buổi đọc kinh



Truyền Tin (Angelus) ngày Chúa Nhật 10. 6. Đức Cha Goh đã gọi cuộc họp lịch sử này là một “ân sủng dồi dào của Chúa“. Lời cầu nguyện đặc biệt cho hội nghị thượng đỉnh được đọc như sau: “Lạy Chúa, chúng con cầu nguyện ơn soi sáng cho các nhà lãnh đạo chính trị để làm việc vì hòa bình, công bằng và trật tự xã hội trên thế giới. Xin cho đây là sự khởi đầu của một nỗ lực liên tục để xây dựng mối quan hệ mạnh mẽ, thoát khỏi gánh nặng của sự sợ hãi và sự nghi ngờ. Xin cho các quốc gia học được cách tin tưởng nhau và làm việc hướng tới hòa bình thế giới cho tất cả nhân loại“. Thêm vào, Đức TGM Goh cũng kêu xin sự can thiệp của Đức Trinh Nữ Maria. “ Mẹ là gương mặt công lý và trí tuệ của chúng con: chúng con xin giao phó hội nghị này cho mẹ. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hướng dẫn các nhà lãnh đạo và các quan chức.” Nhắc lại hôm qua, Chúa Nhật, ngày 10.6, trong lúc đọc kinh Truyền Tin (Angelus,) ĐGH Phanxicô nói: “Trong tình bạn và trong lời cầu nguyện, tôi ước ao một lần nữa với một ý nghĩ đặc biệt đến với những người Hàn Quốc yêu quý. Những cuộc nói chuyện diễn ra trong những ngày sắp tới tại Singapore có thể đóng góp vào sự phát triển của một thời kỳ tích cực, đảm bảo một tương lai hòa bình cho bán đảo Triều Tiên và cho toàn thế giới”. (Trần Mạnh Trác)

ĐHY Giuse Trần Nhật Quân hướng dẫn buổi cầu nguyện tưởng niệm biến cố Thiên An Môn

Ít nhất 115 nghìn người đã tham gia vào buổi canh thức cầu nguyện tại công viên Victoria ở Hương Cảng để tưởng niệm biến cố Thiên An Môn. Ngày 4.6.1989, quân đội Trung Quốc đã thẩm sát các sinh viên biểu tình ôn hòa tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Con số những người tham gia đông đảo đã gây ngạc nhiên cho ban tổ chức. Trong nhiều năm qua, Hương Cảng đã chứng kiến sự gia tăng của nhiều nhóm thân Bắc Kinh. Những nhóm này cho rằng chẳng làm gì có vụ thẩm sát ngày 4.6.1989 tại Quảng trường Thiên An Môn. Ngoài ra, ngày càng có nhiều nhóm người trẻ có khuynh hướng địa phương cực bộ. Họ chống lại



tất cả các cuộc biểu tình chống Bắc Kinh vì cho rằng những cuộc biểu tình này không đi đến đâu lại còn khiến cho Bắc Kinh bực mình và như thế sẽ gây hại cho nền dân chủ ở Hương Cảng. Tại buổi thấp nển năm nay, có rất nhiều bạn trẻ và sinh viên trong buổi lễ, cũng như các gia đình. Nhiều tín hữu Tin Lành và Công Giáo cũng có mặt. Theo truyền thống, họ đã tổ chức một khoảnh khắc cầu nguyện cho các “liệt sĩ” tại Thiên An Môn ở Công viên Victoria. ĐHY Giuse Trần Nhật Quân đã hướng dẫn buổi cầu nguyện tưởng niệm. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trình chiếu một loạt các video kỷ niệm, những ca khúc, những lời cầu nguyện, những bài hát đã từng được hát tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh. Những người biểu tình cũng được nghe những lời chứng động của Li Wenzu, vợ của luật sư nhân quyền Wang Quanzhang, và của Di Mengqi, một trong những bà mẹ có con bị giết tại Thiên An Môn. (Đặng Tự Do) Source: Asia News 115 thousand at vigil in memory of Tiananmen dead

Những người di cư Công giáo ở Nhật: một thánh thức và một làn gió mát cho Giáo hội

Tokyo - Một “làn gió trong lành” và một thách thức: đó là việc các bạn trẻ Công giáo Philippines và Việt Nam gia nhập Giáo hội Nhật Bản và họ “bất ngờ” vì GHCG của vùng đất mặt trời mọc, mỗi ngày lại có một “giáo xứ quốc tế”.

Cha Ignacio Martinez, nhà truyền giáo người Mexico của Guadalupe, hiện đang làm việc trong văn phòng Xã hội của HĐGM Nhật Bản bình luận: “Xã hội Nhật Bản đang già đi, theo nghĩa

này thì tốt, bởi vì chúng ta có nhiều người với kinh nghiệm cuộc sống phong phú. Mặt khác, từ các nước khác nhau có nhiều người đang di cư đến đây, và nhiều người trong số họ là người Công giáo”.

“Bây giờ, hầu như tất cả các giáo xứ đều phải cử hành Thánh lễ trong các ngôn ngữ khác nhau, và điều này đòi hỏi phải làm việc nhiều. Tôi nghĩ chúng tôi đang trở thành một điển hình Giáo hội “quốc tế”: điều này không phải là dễ dàng, nhưng nó là một thách thức tốt đẹp đối với Giáo hội Nhật Bản”.

Trong Giáo phận Kyoto, cha Antonio Camacho Muñoz, một nhà truyền giáo đến từ Guadalupe và phụ trách năm giáo xứ, cha kể lại một kinh nghiệm tương tự: “Đó là một làn gió trong lành cho Giáo Hội ở Nhật Bản, bởi vì họ là những người trẻ và họ có một niềm tin mạnh mẽ. Vì vậy, một số ngày Chúa nhật chúng tôi cử hành Thánh lễ mà Bài đọc một được đọc bằng tiếng Việt, bài đọc hai bằng tiếng Philippines và Tin Mừng bằng tiếng Nhật. Do đó Giáo hội đang trở nên quốc tế”. Cha Camacho kết luận: “Nhật Bản là một quốc gia có xu hướng đóng cửa và cảnh giác với người nước ngoài, và vì lý do này “để GHCG hiểu cách đón tiếp họ là một công việc quan trọng”.

Cha Martinez nói: “Các giám mục Nhật nhận thức được tình hình, các Ngài đang cố gắng thay đổi cách suy nghĩ và cách trở thành GHCG ở Nhật Bản”.

Tin tức mới cũng bao gồm: trong số việc bổ nhiệm các Giám mục mới. Vào cuối năm ngoái, Đức cha Tarcisio Isao Yama Kikuchi trở thành TGM của Tokyo: “ĐC Kikuchi từng là nhà truyền giáo ở châu Phi, Ghana. Đây là lần đầu tiên một nhà truyền giáo trở thành TGM của Tokyo”. Cha Martinez tiếp tục: “Hơn nữa, chúng tôi cũng có một Giám mục mới không phải là người Nhật. Đó là ĐC Wayne Francis Berndt, Hoa Kỳ, nhậm chức Giám mục của Giáo phận Naha vào ngày 2 tháng hai. Tôi tin ĐGH Phanxicô đang cố gắng thay đổi cách bước đi giữa dân chúng ở Nhật Bản và trên thế giới. Đối với tôi, với tư cách là một người châu Mỹ La tinh, tôi rất vui khi thấy Giáo hội đang tự biến đổi”.

Thật vậy, chính cha Martinez là tượng trưng của sự thay đổi. Trong ba năm phục vụ tại HĐGM, cha là người duy nhất không phải là người Nhật. Cha bình luận: “Chúng tôi có khoảng 60 người ở văn phòng“. Và cười, nói thêm: “lối sống “latinh” của tôi là điều đáng ngạc nhiên đối với mọi người“.(Asia new 04.06.2018) (Ngọc Yến)

Các “giám mục” Hoa Lục thông qua kế hoạch 5 năm “Trung Quốc hoá” GHCG

Hiệp hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc và cái gọi là HĐGM Trung Quốc đã phát động “Kế hoạch ngũ niên Trung Quốc hoá GHCG tại Trung Hoa”. Kế hoạch đã được chấp thuận thông qua một cuộc biểu quyết giơ tay trong cuộc họp phối hợp lần thứ tư của hai tổ chức này, được tổ chức vào tuần trước. Cho đến nay, cả hai tổ chức này đều không được Toà Thánh công nhận.

Trong bài phát biểu của mình, Yu Bo, vụ phó tôn giáo vụ nhà nước Trung Quốc, giải thích rằng “Cuộc họp chung lần thứ 4 này là nhằm thực hiện sâu xa hơn tinh thần của Đại hội Đảng Cộng sản Toàn quốc lần thứ 19 diễn ra hồi tháng 10.2017 và tinh thần của Hội nghị toàn quốc về công tác tôn giáo vào tháng 4 năm 2016, trong đó tập trung vào việc hình thành một kế hoạch ngũ niên nhằm Trung Quốc hoá GHCG ở Trung Hoa”. Trung Quốc hoá các tôn giáo và đặc biệt là GHCG ở Trung Hoa là một chủ đề liên tục kể từ năm 2015, khi Đại đế Tập Cận Bình chủ trì một cuộc họp của Mặt trận Tổ quốc (tức là cơ quan giám sát tất cả các thực thể không trực tiếp mang danh cộng sản của Trung Quốc).



Các mục tiêu cụ thể trong kế hoạch Trung Quốc hoá các tôn giáo bao gồm ba điểm sau, gọi là ba tự cường: a) Thứ nhất là tăng cường đồng hóa văn hóa Trung Quốc vào các biểu hiện tôn giáo, loại bỏ các “ảnh hưởng từ nước ngoài”. b) Thứ hai là “sự độc lập khỏi ảnh hưởng của nước ngoài”. Đối với Công Giáo điều này có nghĩa là tiến đến việc tấn phong Giám Mục mà không cần sự chuẩn y của Tòa Thánh. c) Thứ ba là trung thành và tuân theo các chỉ dẫn của Đảng bởi vì Đảng có chức trách “hướng dẫn” các tôn giáo và phải “giữ vững vai trò lãnh đạo trong tất cả các hoạt động tôn giáo”. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ South China Morning Post vào ngày 18 tháng Năm, Đức TGM Gioan Hùng Sơn Xuyên, TGM Đài Bắc, nói rằng trong một cuộc gặp gỡ với ngài, ĐTC Phanxicô đã quyết với ngài rằng Tòa Thánh sẽ không thỏa hiệp đối với các nguyên tắc Công Giáo trong các cuộc đàm phán và rằng quyền bổ nhiệm các giám mục chắc chắn vẫn phải còn trong tay của ĐGH. Kế hoạch “Trung Quốc hóa” cũng liên quan đến các hệ phái Tin Lành và đã được thông qua vào tháng Tư năm ngoái. Nhiều tin đồn lan truyền rằng Đảng Cộng sản đang muốn “viết lại Kinh Thánh”. Theo các học giả Tin Lành, ý tưởng này là tào lao, nhưng các Kitô hữu nên chú ý đến những nỗ lực của Trung Quốc nhằm diễn dịch lại Kinh Thánh, như đã từng xảy ra trong quá khứ khi cán bộ cộng sản, và cả các chức sắc tôn giáo bị cộng sản mua chuộc cố gắng diễn dịch lại thông điệp Tin Mừng qua lăng kính của các tư tưởng cộng sản. (Đặng Tự Do) Source: Asia News . Ahead of China.Vatican dialogue, a five-year plan to Sinicize the Church under the Party

ÂU CHÂU

Trước Thềm Giải Bóng Đá Thế Giới, Vatican Phát Hành Văn Kiện Đầu Tiên Về Thể Thao

Nguyễn Kim Ngân

Trước Thềm Giải Bóng Đá Thế Giới Vatican Phát Hành Văn Kiện Đầu Tiên Về Thể Thao

Theo Zenit, ngày 1.6.2018, Văn Phòng đặc trách



Giáo Dân, Gia Đình và Đời Sống vừa cho phát hành tài liệu mang tựa đề “Cống Hiến Hết Mình. Phối Cảnh Kitô Giáo về Thể Thao và Nhân Vị.” Đây là văn kiện đầu tiên của Tòa Thánh về thể thao. Văn kiện gồm 5 chương: Chương 1: tương quan giữa Giáo Hội và thể thao; Chương 2 & 3: mô tả hiện tượng thể thao dưới nhãn quan nhân vị; Chương 4: một vài thách đố hiện nay thể thao phải đối diện; Chương 5: Giáo Hội và đường hướng tiếp cận thể thao. Ngày 1.6.2018 vừa qua, trong cuộc họp báo tại phòng báo chí Tòa Thánh, bản văn trên đã được giới thiệu bởi ĐHY Kevin Farrell, giám đốc văn phòng; nhà nghiên cứu Antonella Stelitano, thành viên Hội Lịch Sử Thể Thao Ý; Linh Mục Dòng Tên, Patrick Kelly, giáo sư thần học tại Seattle University (Hoa Kỳ); và Santiago Perez de Camino, chuyên trách phòng “Giáo Hội và Thể Thao.” ĐHY (ĐHY) Farrell cho biết rằng văn kiện đã được cửu mang bởi Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân mà Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã ủy thác cho nhiệm vụ phối hợp các ủy hội thể thao cấp quốc tế và quốc gia cũng như truyền cảm hứng cho các giáo hội địa phương trong ý thức canh tân mục vụ về lãnh vực thể dục thể thao. ĐHY giải thích thêm rằng văn kiện không hề có tham vọng giải đáp tất cả các vấn nạn và thách đố mà thế giới thể thao đang đặt ra hiện nay, nhưng là tìm cách “kiểm điểm” lại mối tương quan giữa thể thao và kinh nghiệm đức tin, cũng như trình bày một viễn kiến Kitô giáo về sinh hoạt thể thao. “Cống hiến hết mình,” theo ĐHY, rõ ràng là một “cách diễn tả có thể áp dụng cả cho lãnh vực thể thao lẫn đức tin.” “Quả vậy,” ĐHY nói thêm,

“một mặt, nó cho thấy nỗ lực và hy sinh mà một thể thao gia phải trải qua trong đời để có thể vươn tới chiến thắng hoặc đạt tới mục tiêu. Về mặt đức tin cũng thế, tất cả chúng ta đều được mời gọi cố gắng hết mình để nên thánh, đó là điều ĐTC (ĐTC) Phanxicô đã cho thấy trong Tông Huấn “Gaudete et exsultate,” lời mời gọi phổ quát, gửi đến tất cả mọi người, bao gồm cả các thể thao gia.” ĐHY ghi nhận: “Không phải là ngẫu nhiên khi ĐTC viết kèm trong văn kiện này rằng: các bộ môn thể thao có thể trở thành một công cụ để gặp gỡ, đào luyện, truyền giáo, và thánh hóa.” “Đây không phải là một văn kiện dành cho các bậc học giả hay các nhà nghiên cứu, mà là một suy tư về thực trạng thể thao hiện nay, có kèm theo những bằng chứng và đề nghị chắc chắn rất hữu ích, không chỉ cho các HĐGM và các giáo phận trong việc khai triển một đường hướng tiếp cận với thể thao, mà còn cho các câu lạc bộ và hội đoàn không chuyên, cũng như cho từng cá nhân các lực sĩ, trong việc suy tư về cuộc sống Kitô giáo và về cách thức tập luyện thể thao.” Theo công bố của Phòng Báo Chí Tòa Thánh, các vị có tên sau đây đã góp công soạn thảo văn kiện: Daniele Pasquini, Trung Tâm Trường trung tâm thể thao CDI ở Roma; Dries Vanysacker, Giáo Sư Thần Học Đại Học Louvain (Bỉ Quốc); Alexandre Borges de Magalhaes, Phối Trí Viên Trường phong trào Đời Sống Kitô Giáo tại Peru; và Manoj Sunny, cựu lực sĩ Thế Vận Hội tại Ấn Độ và Sáng Lập Viên Phong Trào ‘Giới Trẻ Giêsu.’ (Nguồn: Kim Ngân) Nguồn: The Document: <https://zenit.org/articles.giving.the.best.of.yourself.the.vaticans.new.document.on.sport>.

Theo thống kê, số người Công Giáo tăng lên 1.4 tỷ

Theo bản Thống kê niên giám của Giáo hội thì ở Châu Á, người Công Giáo đang chiếm 11% dân số, và ơn gọi đang tăng nhiều. Vatican (AsiaNews) - Số người Công Giáo trên toàn thế giới đang tăng lên gần 1,4 tỷ, số giám mục tăng tới 5353, số linh mục giữ mức ổn định khoảng 400 nghìn, số phó tế vĩnh viễn cũng tăng với số 46.312.

Ngược lại, số nữ tu lại giảm, chỉ còn khoảng 52 nghìn người, số nam tu sĩ còn khoảng 659 nghìn người, và số chủng sinh 116,160. Đó là những dữ liệu quan trọng đọc thấy từ ấn phẩm *Annuario Statisticum Ecclesiae* 2016, được xuất bản cùng với Niên giám Giáo hoàng năm 2018. Nói một cách chính xác hơn thì số người Công Giáo trên thế giới đã tăng từ 1285 triệu trong năm 2015 lên 1299 triệu vào năm 2016, tính theo % thì là 1,1%. Tỷ số này thấp hơn mức tăng trung bình hàng năm được ghi nhận trong giai đoạn 2010-2015 là 1,5%; và tăng trưởng ít hơn so với dân số thế giới, do đó tỷ số tương đối của người Công Giáo so với dân số thế giới thì đã giảm đi: từ 17,73 người Công Giáo cho 100 dân vào năm 2015 xuống còn 17,67 trong năm 2016. Trong bối cảnh này, Châu Mỹ vẫn là lục địa trong đó số người Công Giáo là lớn nhất - chiếm 48,6% . và châu Phi phát triển nhanh nhất - số người Công Giáo đã vượt từ 185 triệu năm 2010 lên hơn 228 triệu vào năm 2016, đạt tới tỷ số tương đối là 23,2%. Ở châu Á, là lục địa chiếm hơn 60% dân số toàn cầu, thì đã có sự tăng trưởng vừa phải. 76% người Công Giáo ở Đông Nam Á tập trung ở Philippines (khoảng 85 triệu người Công Giáo vào năm 2016) và ở Ấn Độ (22 triệu). Trong những năm 2010.2016, số lượng giám mục đã tăng 4,88%, từ 5104 năm 2010 lên 5353 vào năm 2016. Trong giai đoạn 2010.2016, số lượng linh mục nói chung tăng 0,7%, từ 412,236 lên 414.969 vị. Tuy nhiên, khi các linh mục dòng và triều được phân tích một cách riêng biệt, người ta nhận thấy rằng các linh mục triều đã tăng 1,55%, và các linh mục dòng đã suy giảm đáng kể vào khoảng 1,4%. Tuy nhiên sự tăng giảm nói trên hầu như rất khác nhau tùy theo lục địa. Các linh mục dòng, ngoại trừ một ngoại lệ như đang tăng ở châu Phi, còn các khu vực như Đông Nam Á và Trung Mỹ thì đang suy giảm. Các phó tế vĩnh viễn thường là nhóm phát triển nhanh nhất. Mức tăng trung bình hàng năm trong giai đoạn 2010.2015 là 2,88% và vẫn tiếp tục trong năm 2016, mặc dù với tốc độ chậm hơn

(2,34%); đạt tới con số 46.312 vào năm 2016 so với số 39.564 được ghi nhận trong năm 2010. Cách biệt tăng trưởng của chức phó tế giữa các lãnh thổ thì rất rõ rệt: trong những năm từ 2010 đến 2015, tốc độ tăng trưởng đáng kể nhất xảy ra ở châu Á và Nam Mỹ và ở khu vực trung tâm lục địa, trong khi chậm nhất được ghi nhận ở Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Phi. Số phó tế phụ tá cho các linh mục để lo việc mục vụ, tuy nhiên vẫn còn hạn chế. Trên thế giới, việc phân phối các phó tế cho mỗi trăm linh mục, trên thực tế, chỉ là 11,2 trong năm 2016 và rất khác biệt tùy theo vùng, ở Châu Á thì ở mức tối thiểu là 0,48 trong khi ở Mỹ thì đạt tới mức tối đa là 24,8. Ở châu Âu tỷ số là khoảng 8 % trong khi ở châu Phi thì chỉ có 1 phó tế cho 100 linh mục hiện nay. Trong năm 2016, số lượng nam tu sĩ đã khẩn là 52.625 với 8731 ở châu Phi, 14.818 ở Mỹ, 12.320 ở châu Á, 15.390 ở châu Âu và 1366 ở châu Đại Dương. Có sự sụt giảm xảy ra trong giai đoạn 2010.2015, và trong năm 2016 giảm 3% trên toàn thế giới. Số lượng nữ tu đã khẩn trong năm 2010 là 722 nghìn và đang giảm. Năm 2016 số đếm được là 659 nghìn (giảm -8,7%). Nguyên nhân đáng kể của sự co lại này là do sự gia tăng đáng kể số người chết vì cao tuổi. Riêng về các nữ tu, có một sự khác biệt sâu sắc trên các châu lục khác nhau: Châu Phi, trong giai đoạn 2010.2016, ghi nhận một mức tăng lớn nhất (+ 9,2%), tiếp theo là Đông Nam Á (+4,2 %). Bắc Mỹ, mặt khác, có một kỷ lục tiêu cực, với một sự thu hẹp gần 21 %. Châu Âu theo sau (với



hơn -16 %) và Nam Mỹ (-11,8 %), ở Trung Mỹ và Trung Đông cũng có suy giảm nhưng nhỏ hơn. Cuối cùng, tình hình ở các đảo Trung-Antilles của Mỹ Châu là đáng kể, với mức giảm khoảng 2%. Sự suy giảm trong ơn gọi linh mục cũng tiếp tục. Số chủng sinh giảm từ 116,843 năm 2015 xuống 116.160 năm 2016 (683 đơn vị ít hơn, hay 0,6%); tỷ lệ ơn gọi (chủng sinh cho 100.000 người Công Giáo) giảm từ 9,09 xuống 8,94. Ở châu Á thì tình hình khá hơn, tăng 779 chủng sinh trong thời kỳ này. Philippines và Hàn Quốc nhận thấy một sự suy giảm lớn, Philippines giảm 1,1 % và Hàn Quốc giảm -30,2 %, trong khi Việt Nam không ngừng gia tăng và số tăng là 48,3 %. Còn ở Indonesia, tăng nhẹ khoảng 2 %. (Trần Mạnh Trác)

Đức Thánh Cha tiếp tổng thống Pháp Emmanuel Macron

VATICAN. Lúc 10 giờ rưỡi sáng 26-6-2018, ĐTC đã tiếp kiến tổng thống Pháp, Emmanuel Macron. Sau hơn nửa tiếng đồng hồ hội kiến riêng ở lầu 3 của dinh Tông Tòa, phu nhân Brigitte và toàn tùy tùng của tổng thống đã vào chào và chụp hình lưu niệm với ĐTC. Trong dịp này Tổng thống đã tặng ĐTC cuốn sách ấn bản quý giá "Nhật ký của một cha sở miền quê", tác giả mà ĐTC ưa chuộng. Sau đó, Tổng thống và đoàn tùy tùng đã xuống lầu 1 để hội kiến với ĐHY Quốc vụ khanh, Pietro Parolin, có sự hiện diện của Đức TGM ngoại trưởng Paul Gallagher người Anh.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc hội kiến thân mật, hai bên đã nhấn mạnh tương quan tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Pháp, đồng thời đặc biệt nói đến sự dấn thân của Giáo Hội, sự đóng góp của các tôn giáo vào việc thăng tiến công ích của đất nước.

Tiếp đến, các vấn đề hoàn cầu được sự quan tâm chung cũng được bàn tới như việc bảo vệ môi trường, di dân và dấn thân trên bình diện đa phương để phòng ngừa và giải quyết các xung đột, nhất là trong tương quan với việc giải trừ vũ rang. Ngoài ra, cuộc đối thoại cũng tạo cơ hội để trao đổi ý kiến về một số tình trạng xung đột,



nhất là tại Trung Đông và Phi châu. Sau cùng cũng có một suy tư chung về các viễn tượng của dự phóng Âu Châu.

Lúc 2 giờ rưỡi chiều, theo chương trình, tổng thống Macron đến Đền Thờ thánh Gioan Laterano để nhận tước hiệu đệ nhất kinh sĩ danh dự của Đền thờ này.

Đến Đền thờ, Tổng thống được ĐHY tân cử Angelo De Donatis cùng với tất cả các kinh sĩ đón tiếp. Sau lời chào mừng của ĐHY, sau một lời nguyện, có bài đọc Kinh Thánh, rồi tổng thống vào Nhà nguyện Colonna và ký văn kiện nhận chỗ của mình trong cung nguyện của kinh sĩ đoàn. Trong dịp này, tổng thống được các kinh sĩ trao tặng một bản sao Thánh Giá Laterano. Tiếp đến Tổng Thống vào khuôn viên của Vương cung thánh đường và được giới thiệu pho tượng vua Henri 4 bằng đồng là đệ nhất kinh sĩ đầu tiên của Đền thờ này. Sau cùng, tổng thống viếng thăm lầu một của dinh Tông Tòa ở Laterano nơi cư ngụ của các vị Giáo Hoàng, cùng với phòng Hòa Giải và Phòng của các Hoàng Đế.

Lịch sử

Khi nhận tước hiệu này, Tổng thống Macron tiếp nối truyền thống có từ hơn 400 năm, tức là từ thời Phục Hưng.

Gốc tích truyền thống này có từ thời vua Henri 4 của Pháp lên ngôi trong thời kỳ có xung đột tôn giáo giữa những người Tin Lành và Công Giáo tại Pháp. Năm 1593, vua Henri 4 đã rời bỏ Tin Lành và trở lại Công Giáo.

ĐGH Clemente 8 (1592-1605), trong một buổi lễ vào ngày 17-9 năm 1595 đã giải vạ cho nhà vua vì đã theo lạc giáo trước đó. Vua cảm ơn

ĐGH và năm 1604 đã chuyển toàn bộ lợi tức của Đan viện Biển Đức Clairac cho kinh sĩ đoàn Đền thờ Thánh Gioan Laterano. ĐGH đã cho đặt tượng vua Henri 4 trong tiền đường nhà thờ và tặng cho ông tước hiệu Kinh Sĩ danh dự (Protocanonicus). Truyền thống này được giữ trong nhiều thế kỷ và tổng thống Pháp tiếp tục mang tước hiệu Kinh sĩ thứ nhất và là kinh sĩ danh dự duy nhất của Đền thờ thánh Gioan Laterano. Tổng thống cũng được quyền bổ nhiệm một giám chức đại diện ông trong nhiệm vụ kinh sĩ.

Trong nền cộng hòa thứ 5 của Pháp từ năm 1958 đến nay, các vị Tổng thống Charles de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy đều nhận tước hiệu này trong cuộc viếng thăm ở Roma. Tuy nhiên, Tổng thống Georges Pompidou, Francois Mitterand và Francois Hollande không nhận. Tổng thống Mitterand là người vô thần còn tổng thống Hollande là người Tin Lành.

Tại Đền thờ thánh Gioan Laterano, từ 414 năm nay (1604), vào ngày 13 tháng 12 hằng năm, đều có một thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp. Ngày 13-12 là sinh nhật của vua Henri 4. (Rei 26-6-2018) (G. Trần Đức Anh OP)

Chương trình chính thức cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Ailen

VATICAN. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chính thức cuộc viếng thăm của ĐTC tại Cộng hòa Ailen trong hai ngày 25 và 26-8 năm nay nhân dịp Đại hội kỳ 9 các gia đình Công Giáo thế giới.



ĐTC sẽ rời Roma lúc 8 giờ 15 phút sáng thứ bảy, 25-8 và đến phi trường thủ đô Dublin của Ailen vào lúc 10 giờ rưỡi, giờ địa phương, rồi đến phủ tổng thống lúc 11 giờ 15. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức đón tiếp chính thức và ngài viếng thăm Tổng thống, trước khi đến lâu đài Dublin để gặp chính quyền, xã hội dân sự và đoàn ngoại giao.

Sau đó lúc 4 giờ rưỡi chiều, ĐTC sẽ viếng thăm Nhà thờ chính tòa Đức Bà trước khi đến thăm trung tâm của các cha dòng Capuchino chuyên đón tiếp và giúp đỡ những gia đình vô gia cư.

Lúc 7 giờ rưỡi tối cùng ngày thứ bảy, 25-8, ĐTC sẽ đến Sân vận động Công viên Park để tham dự lễ hội của các gia đình.

Sáng chúa nhật 26-8, ĐTC sẽ bay đến thành phố Knock cách Dublin 180 cây số đường chim bay, để viếng thăm Đền thánh Đức Mẹ gần đó vào lúc 9 giờ 45, và chủ sự buổi đọc kinh Truyền Tin với các tín hữu.

1 giờ sau đó, lúc 10 giờ 45, ngài trở lại sân bay để đáp máy bay về thủ đô Dublin. Sau khi dùng bữa trưa, ngài sẽ đến công viên Phoenix và chủ sự thánh lễ bế mạc cuộc gặp gỡ các gia đình vào lúc 3 giờ chiều. Sau đó, ngài còn gặp các Giám Mục Ailen tại Nữ tu viện Đa Minh, trước khi ra phi trường Dublin vào lúc 6 giờ rưỡi chiều để đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 11 giờ đêm cùng ngày. (Rei 11-6-2018) (G. Trần Đức Anh OP)

Hiện tình các Giáo hội Chính thống tại Ukraine

Tại Ukraine hiện nay có đến 3 Giáo Hội Chính Thống Giáo. Nhóm đông nhất là nhóm Chính Thống Giáo Nga trực thuộc tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa. Nhóm thứ hai là Chính Thống Giáo Ukraine và nhóm thứ ba là Chính Thống Giáo Ukraine tự trị với đa số là các vị Chính Thống Giáo Ukraine trở về từ hải ngoại sau khi cộng sản sụp đổ. Kiev coi nhóm Chính Thống Giáo Nga trực thuộc tòa thượng phụ Mạc Tư Khoa là một công cụ để điện Kremlin tác động lên nội tình của Ukraine. Cho đến nay, nhóm này là



nhóm Chính Thống Giáo duy nhất tại Ukraine được thế giới Chính Thống Giáo nhìn nhận. Tháng Tư vừa qua, tại Istanbul, tổng thống Poroshenko đã gặp Đức Thượng Phụ Đại Kết Báphtômêô, lãnh đạo tinh thần của các Kitô hữu Chính thống toàn thế giới, để tìm kiếm sự hỗ trợ trong việc nhìn nhận tính cách hợp pháp của Chính Thống Giáo Ukraine. Ông Poroshenko đã so sánh việc có một Giáo Hội tự trị với nguyện vọng của Kiev được gia nhập Liên minh châu Âu và NATO, “bởi vì điện Kremlin coi Giáo Hội Chính Thống Giáo Nga là một trong những công cụ quan trọng ảnh hưởng đến Ukraine.” Ông hy vọng Giáo hội Chính thống Ukraine có thể trở nên độc lập hoàn toàn với Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa theo các điều khoản của một sáng kiến do ông đề nghị và đã được Quốc Hội phê duyệt hôm thứ Năm 19 tháng Tư. Đây là một động thái mà Tổng thống Petro Poroshenko nói sẽ khiến Nga khó khăn hơn trong việc can thiệp vào các vấn đề của người Ukraine. Các nhà lãnh đạo thân phương Tây của Ukraine đã từng bước tìm cách di chuyển nước cộng hòa Xô Viết cũ này ra khỏi quỹ đạo của Nga, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ của mình năm 2014 và xúi dục một cuộc nổi loạn ở miền đông Ukraine. (Đặng Tự Do) Source: Reuters . Ukraine moves to split church from Russia as elections approach

ĐTC công bố Thông điệp ngày Thế giới của Người nghèo

ĐTC Phanxicô mời gọi các Kitô hữu được kêu gọi cấp thiết biểu lộ niềm tin qua các “biểu

thị cho người lân cận và hoạt động cứu trợ qua nhiều hình thức cho người nghèo“ hầu xây dựng thế giới chúng ta đang sống và làm cho thế giới nhận biết Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta“. Trong thông điệp Ngày Thế giới của Người nghèo lần thứ 2, được tổ chức năm nay vào ngày 18.11, ĐTC Phanxicô nói chúng ta đang sống trong một thế giới “chỉ biết ca ngợi, đua đòi và bắt chước những người có quyền lực và giàu sang mà coi thường người nghèo như là những đối tượng đáng xấu hổ và xa lánh.”

Tiếng kêu của người nghèo.

Chủ đề của Thông điệp năm nay là “Người nghèo đã khóc và Chúa đã lắng nghe”. Tiếp theo tinh thần của Ngày Thế giới người nghèo lần thứ nhất được ĐTC Phanxicô thành lập trong dịp kết thúc Năm thánh của Lòng thương xót năm ngoái, ngài đã quyết định chọn ngày Chúa Nhật thứ 33 Quanh Năm làm ngày Thế giới của người nghèo. Ngài muốn nêu rõ Ngày Thế giới của Người nghèo “sẽ là một câu trả lời mà toàn thể Giáo hội khắp thế giới trao gửi đến cho người nghèo thuộc mọi tầng lớp, mọi nơi mà ĐTC nêu ra những trường hợp thông thường nhất là “trường hợp hợp tác với các doanh nghiệp, không đáng gì với đức tin nhưng vì sự liên đới của con người, mà Giáo hội cần phải hỗ trợ dẫn thân. Các Kitô hữu cần phải đóng vai trò của họ ĐTC cho hay bằng cách thừa nhận rằng trong thế giới vấn đề nan giải vẫn là nghèo đói mà khả năng hoạt động của chúng ta thường rất hạn chế, chúng ta cần phải dẫn thân đi ra khỏi mình để tìm ra các hình thức giúp đỡ và đoàn kết với nhau. ĐTC cũng nói về sự cần thiết phải khiêm nhường và bỏ qua tất cả các hình thức cho mình là quan yếu vì: “Đối thoại với các tổ chức giàu kinh nghiệm và phục vụ khiêm hạ trong việc tự do hợp tác của chúng ta, mà không tìm vinh quang cho phe nhóm mà tìm ra một giải đáp thích ứng đầy đủ và trọn vẹn hơn như Tin mừng của Chúa soi dẫn chúng ta“. Nguyên nhân của đói nghèo ngày nay Trong thông điệp ĐTC cũng nêu ra nguồn gốc của cái nghèo, không thể nói cái nghèo là đều tất yếu phải có! Vì nó được phát sinh ra do sự ích

kỷ, tự kiêu, tham lam và bất công của con người”. “Đây là những tệ nạn, ĐTC nói nó cũ như loài người chúng ta, chỉ vì tội lỗi làm cho con người dù vô tội cũng bị vạ lây trong một xã hội đầy bất công!” ĐTC cũng nhận xét về những gì Ngài gọi là “nỗi ám ảnh” thời đại về người nghèo, những người không những chỉ được coi là nghèo vật chất mà còn là những “người mang bất an và bất ổn đến cho cuộc sống hàng ngày, và do đó họ bị khước từ và xa lánh”. Mặt khác, ĐTC Phanxicô nói tiếp “khi chúng ta tìm đến với người nghèo, chúng ta sẽ được Chúa mở mắt và trái tim cho chúng ta và biến đổi nó”. ĐTC nhấn mạnh: Người nghèo không cần biết đến người giúp họ là ai, “nhưng họ trân quý một tình yêu quảng đại trao ban mà không cần phô trương đòi hỏi phải được mọi người biết đến!” ĐTC xác tín rằng Thiên Chúa “lắng nghe người nghèo”, Ngài lắng nghe những người “bất hạnh nhưng vẫn nêu cao phẩm giá và sức mạnh tìm kiếm ánh sáng mà vươn lên! Chúa lắng nghe lời những kẻ bị bách hại vì danh Chúa, vì sống công chính chống lại những lầm lạc và bị áp bức bởi chính sách hà khắc, bị đe dọa vì bạo lực.” ĐTC đã bình luận về cách mà nhiều anh chị em của chúng ta ngày nay đang tiến bước trên những con đường đầy thử thách và bấp bênh: “Thiếu phương tiện cơ bản của con người, giới hạn những phương tiện thuốc thang chống lại bệnh tật, và bị áp đặt bởi nhiều hình thức khác nhau của các thể chế độ hộ, nô lệ bất chấp những quyền cơ bản mà xã hội tân tiến của xã hội nhân loại cần có”. ĐTC nói các môn đệ của Chúa Kitô được khuyến khích không bao giờ nuôi dưỡng “một thái độ khinh



miệt hoặc chủ nghĩa thượng phong đối với người nghèo, nhưng họ được mời gọi “để phục vụ, trao ban, và do từ niềm tin họ nhìn ra sự hiện thân thực sự của Chúa Giêsu đang sống giữa chúng ta”.

Tiếng kêu của người nghèo cũng là tiếng kêu của hy vọng

ĐTC Phanxicô kết luận thông điệp của Ngài bằng cách nêu ra rằng chính người nghèo thúc đẩy chúng ta hành động và “tiếng kêu của người nghèo cũng là tiếng kêu của hy vọng dẫn tới cuộc giải phóng toàn diện cho con người”. (Thanh Quảng SDB)

Caritas Latvia tổ chức cuộc thi đan vớ nhân chuyến viếng thăm của ĐGH



Thiếu nhi ở Aglona tham gia một buổi rước kiệu. EPA

Caritas Latvia đã phát động một cuộc thi đan vớ. Đây là một trong những hoạt động mà Caritas thực hiện nhân nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ĐGH Phanxicô tại Latvia vào ngày 24 tháng 9. Đôi vớ đẹp nhất sẽ được tặng cho ĐGH, và tất cả những đôi khác sẽ được đưa đến Caritas Ukraina. Món quà này sẽ được phân phát trong các khu vực chiến tranh. Đại diện Caritas Latvia giải thích: “Các đôi vớ này sẽ là món quà ấm áp và mang tính quốc gia cho ĐTC”, là “nghĩa cử của tình liên đới và tình bạn” cho người dân Ukraina.

Trong khi đan hoặc ủng hộ sáng kiến, mọi người được mời gọi “cầu nguyện cho hòa bình trên thế giới và cho các ý chỉ của ĐGH”. Vào

tháng tám, tại Aglona sẽ là điểm tập trung tất cả các đôi vợ, nơi mà ĐGH sẽ cử hành Thánh lễ, hoặc họ có thể gửi chúng đến văn phòng Caritas ở Riga.(Sismografo 20.6.2018) (Ngọc Yến)

Đức Phanxicô tiếp các phi hành gia chuyến không gian thứ 53

fr.zenit.org, Anne Kurian, 2018.06.08

Sau buổi trao đổi trực tiếp qua video với các phi hành gia vào ngày 26.10.2017, Đức Phanxicô tiếp các phi hành gia chuyến bay vào không gian lần thứ 53 tại Vatican

Ngày thứ sáu 8. 6. 2018, Đức Phanxicô đã tiếp phi hành đoàn chuyến bay vào không gian thứ 53 của trạm không gian quốc tế (ISS) cùng với gia đình của họ. Tất cả sáu phi hành gia chuyến bay này đều là kitô hữu: ba người công giáo, hai chính thống giáo Nga và một theo giáo phái báp-tít. Đó là các phi hành gia Randolph Bresnik (Mỹ), trưởng đoàn thuộc cơ quan NASA; Paolo Nespoli (Ý), kỹ sư ESA; Mark T. Vande Hei (Mỹ), kỹ sư cơ quan NASA; Joseph Acaba, (Mỹ), người gốc póc.tô.ri.ca.na), kỹ sư chương trình không gian NASA; Sergey Ryazanskiy (Nga), kỹ sư và Alexander Misurkin (Nga) kỹ sư.

Khi trao đổi trực tiếp với Đức Phanxicô từ không gian, các phi hành gia đã đề cập các chủ đề như “tình yêu, một sức mạnh cho mình khả năng hiến mạng sống mình cho người khác”; về sự “tạo dựng của Chúa”, về “nét đẹp không tả được của quả đất”; về “hòa bình và bình an cho hành tinh của chúng ta”, nhìn từ không gian, “chúng ta không có biên giới, không có xung đột”. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)

ĐTC tiếp phái đoàn bác sĩ Công Giáo quốc tế

VATICAN. ĐTC kêu gọi các bác sĩ Công Giáo đừng trở thành những người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của chế độ y tế nơi mình làm việc.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 28.5.2018, dành cho phái đoàn 22 bác sĩ lãnh đạo Liên hiệp quốc tế các bác sĩ Công Giáo đến gặp ĐTC trước khi Hội



ngộ lần thứ 25 của Liên hiệp sẽ tiến hành tại Zagreb thủ đô Croát từ ngày 30.5 đến 2.6.2018 về đề tài: “Tính chất thánh thiêng của sự sống và nghề y sĩ: từ thông điệp “Sự sống con người” (Humanae vitae) đến thông điệp Laudato si về việc bảo vệ thiên nhiên”.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC ca ngợi lòng trung thành của Liên hiệp quốc tế các bác sĩ Công Giáo đối với Giáo huấn của Giáo Hội và ngài nói: “Anh chị em được kêu gọi khẳng định vị thế trung tâm của bệnh nhân như nhân vị và phẩm giá với các quyền bất khả nhượng của họ, đứng đầu là quyền sống. Cần chống lại xu hướng hạ giá người bệnh thành một chiếc máy cần sửa chữa, không tôn trọng các nguyên tắc luân lý, và khai thác những người yếu thế nhất, loại bỏ những gì không đáp ứng ý thức hệ hiệu năng và lợi lộc. Sự bảo vệ chiều kích nhân vị của bệnh nhân là điều thiết yếu và nhân bản hóa y khoa.”

ĐTC nói thêm rằng: “Anh chị em hãy dẫn thân cả trong những cuộc thảo luận liên quan đến các luật lệ về các vấn đề luân lý tế nhị như phá thai, sự kết thúc mạng sống con người và y khoa về hệ di truyền. Anh chị em hãy dẫn thân cả trong việc bảo vệ tự do lương tâm của các bác sĩ và các nhân viên y tế. Một điều không thể chấp nhận được, đó là vai trò của anh chị em bị thu hẹp thành người chỉ thi hành ý muốn của bệnh nhân hoặc những đòi hỏi của hệ thống y tế, nơi anh chị em làm việc”.

Liên hiệp các bác sĩ Công Giáo được thành lập năm 1966 với mục đích thăng tiến hoạt động y tế và xã hội phù hợp với Giáo huấn của GHCG và nâng đỡ tinh thần và luân lý cho các thành viên

để họ biết khẳng định đức tin trong khi thi hành nghề nghiệp y khoa và mang các nguyên tắc luân lý đạo đức Kitô vào việc nghiên cứu khoa học.

Liên hiệp hiện quy tụ 53 hiệp hội toàn quốc các bác sĩ Công Giáo tại 66 quốc gia, trong số này có 25 nước Âu Châu và 13 nước Á châu. (Rei 28.5.2018) (G. Trần Đức Anh OP)

Tòa Thánh chính thức bác bỏ “sáng kiến” của HĐGM Đức cho phép một số phối ngẫu Tin Lành của người Công Giáo rước lễ

Theo Cindy Wooden của Catholic News Service, ĐGH Phanxicô đã yêu cầu HĐGM Đức dừng công bố bản hướng dẫn toàn quốc cho phép người Tin Lành lấy người Công Giáo được hiệp lễ trong Thánh Lễ. Thực vậy, ông Greg Burke, giám đốc Văn Phòng Báo Chí của Tòa Thánh, vừa lên tiếng xác nhận sự chân chính của một lá thư được Sandro Magister đăng tải trên trang Blog “Settimo Cielo” của ông. Lá thư trên, được ký bởi ĐHY tân cử Luis Ladaria, Bộ Trưởng Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, có đoạn viết rằng “ĐTC đã đạt tới kết luận này là văn kiện ấy chưa chín chắn đủ để được công bố”. ĐHY Bộ trưởng ngày 3 tháng 5 từng gặp một số giám mục Đức thuộc cả hai nhóm bênh và chống “sáng kiến” cũng như các viên chức thuộc hai Hội Đồng Giáo Hoàng Cổ Vũ Hợp Nhất Kitô Giáo và Văn Bản Luật Pháp. Sau các phiên họp trên, Tòa Thánh ra tuyên bố nói rằng “ĐGH Phanxicô đánh giá cao dần thân



đại kết của các giám mục Đức và yêu cầu các ngài tìm một kết quả càng một lòng bao nhiêu càng hay, trong tinh thần hiệp thông giáo hội”. Lá thư ngày 4 tháng 6 của ĐHY tân cử Ladaria cho hay ngài đã hai lần nói chuyện với ĐGH Phanxicô chuyên về các hướng dẫn được đề nghị này và về cuộc gặp gỡ đầu tháng 5 và nhắc đến việc: đề nghị của các giám mục Đức đặt ra “một loạt nhiều vấn đề có tầm quan trọng đáng lưu ý”. ĐHY tân cử liệt kê 3 vấn đề chính sau đây: 1. “Vấn đề cho phép các Kitô hữu Luthêrô trong các cuộc hôn nhân liên phái là một thể tài đụng đến đức tin của Giáo Hội và có liên quan tới Giáo Hội hoàn vũ. 2. “Vấn đề như thế cũng gây hậu quả đối với các liên hệ đại kết với các giáo hội và cộng đồng giáo hội khác mà ta không thể đánh giá thấp”. 3. Vấn đề này cũng đụng đến giáo luật, nhất là việc giải thích điều 844 của Bộ Giáo Luật; điều này nói rằng “nếu có nguy tử hay nếu, theo phán đoán của giám mục giáo phận hay hội đồng giám mục, một cấp thiết trầm trọng nào khác đòi buộc, các thừa tác viên Công Giáo được ban cấp các bí tích này một cách đúng phép cho các Kitô hữu khác không hiệp thông trọn vẹn với GHCG, (với điều kiện) họ không thể tiếp cận một thừa tác viên của cộng đồng họ, tự ý tìm kiếm việc này, miễn là biểu lộ đức tin Công Giáo đối với các bí tích này và được chuẩn bị thích đáng”. Bản hướng dẫn của HĐGM Đức chưa bao giờ được công bố, nhưng nhiều người cho rằng nó dự liệu các hoàn cảnh trong đó một tín hữu Luthêrô lấy một người Công Giáo Rôma và thường xuyên tham dự Thánh Lễ với người phối ngẫu Công Giáo thì được rước lễ thường xuyên. Hiện nay, trên thế giới, nhiều giáo phận cho phép như thế trong một số dịp đặc biệt như rửa tội hay rước lễ lần đầu của con cái họ. Lá thư của ĐHY tân cử Ladaria cho hay: vì các giải thích đa dạng đối với điều luật trên, nên “các bộ sở có thẩm quyền của Tòa Thánh đã được trao phó việc đưa ra các soi sáng kịp thời cho các câu hỏi như thế trên bình diện giáo hội hoàn vũ”. Ngài viết “Cách riêng, điều xem ra thích hợp là để cho vị giám mục giáo phận phán đoán về

việc hiện hữu của ‘sự cấp thiết trầm trọng’”, một điều cho phép các Kitô hữu thuộc các hệ phái khác được Rước Lễ trong Thánh Lễ Công Giáo. Matthias Kopp, phát ngôn viên của HĐGM Đức, cho hay ĐHY Reinhard Marx, chủ tịch hội đồng, đã nhận được thư đề ngày 4 tháng 6 của ĐHY tân cử Ladaria. Vì đầu tháng 5, Đức Phanxicô khuyến khích tìm ra một chủ trương đồng lòng, nên Ông Kopp cho rằng ĐHY Marx “khá ngạc nhiên” khi nhận được lá thư này. Điều đáng lưu ý là cùng ngày 4 tháng 6, tại Vatican, Đức Phanxicô tiếp một phái đoàn Giáo Hội Tin Lành Luthêrô Đức. dịp này, ngài nói với phái đoàn rằng “Chúng ta hãy hỗ trợ nhau trong cuộc hành trình, trong đó có việc tiếp diễn cuộc đối thoại thần học”. Ngài cho họ hay: “Không cuộc đối thoại đại kết nào có thể tiến triển nếu chúng ta đứng yên một chỗ. Chúng ta phải bước đi, phải tiến triển, không hần hăm hờ chạy lên phía trước đạt cho được đường kết thúc đầy hy vọng, nhưng cùng nhau sánh bước một cách kiên nhẫn dưới con mắt Thiên Chúa”. Ngài nói rằng: Một số thể tài, trong đó có “Giáo Hội, Thánh Thể và thừa tác giáo hội” cần được nghiên cứu và đối thoại sâu xa hơn. (Vũ Văn An)

ĐTC tiếp Phái đoàn Tin Lành Luther Đức

VATICAN. ĐTC kêu gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther khởi sự công trình đại kết bằng việc cầu nguyện, cộng tác trong các công tác bác ái và tiếp tục hành trình đại kết.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 5.6.2018 dành cho phái đoàn Tin Lành Luther ở Đức do ĐGM Ulrich hướng dẫn. Trong đoàn cũng có đại diện của Liên hiệp Tin Lành Luther thế giới và Giáo Hội Tin Lành Luther hiệp nhất ở Đức.

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC cảm tạ Thiên Chúa vì những thành quả đã đạt được trên con đường đối thoại đại kết giữa hai khối Giáo Hội, đặc biệt là cuộc gặp gỡ và kỷ niệm chung 500 năm cuộc cải cách của Luther hồi năm 2016. Ngài nhận xét rằng “càng ngày chúng ta càng cảm thấy ước muốn và cần các cuộc gặp gỡ như vậy, như



các buổi cầu nguyện và gặp gỡ đại kết chúng ta... Chúng ta đừng quên khởi hành từ kinh nguyện, vì không phải những dự án phạm nhân chỉ đường cho chúng ta, nhưng là Chúa Thánh Linh. Chỉ có Chúa mở đường và soi sáng những bước đường cần thực hiện. Thánh Thần tình yêu chỉ thúc đẩy chúng ta trên những con đường bác ái”.

Trong chiều hướng này, ĐTC khẳng định rằng: “Trong tư cách là Kitô hữu, các tín hữu Công Giáo và Luther được kêu gọi trước tiên yêu thương nhau nồng nhiệt, thành tâm, vì chúng ta được tái sinh nhờ Lời hằng sống và vĩnh cửu của Thiên Chúa” (1 Pr 1,22.23). Chúng ta cũng được kêu gọi cùng nhau thoa dịu những lầm than của những người túng thiếu và những người bị bách hại. Những đau khổ của bao nhiêu anh chị em chúng ta bị áp bức vì niềm tin nơi Chúa Giêsu cũng là một lời tha thiết mời gọi đạt tới một sự hiệp nhất ngày càng cụ thể và hữu hình giữa chúng ta với nhau”.

Sau cùng, ĐTC mời gọi các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Luther tiếp tục tiến bước với nhau trong kiên nhẫn, dưới cái nhìn của Chúa. Một số đề tài như Giáo Hội, Thánh Thể, thừa tác vụ của Giáo Hội đáng được suy tư chính xác và chung với nhau. Phong trào đại kết không đòi chúng ta phải là những người ưu tú, nhưng cần làm sao để nhiều anh chị em trong đức tin được can dự vào như những cộng đồng môn đệ cầu nguyện, yêu thương và loan báo”. (Rei 4.6.2018) (G. Trần Đức Anh OP)

MỸ CHÂU

Công bố tài liệu chuẩn bị Thượng HĐGM Amazzonia

VATICAN - Hôm 8.6.2018, Tòa Thánh đã công bố Tài liệu chuẩn bị Thượng HĐGM đặc biệt về miền Amazzonia bên Nam Mỹ, sẽ nhóm vào tháng 10 năm tới, 2019, tại Roma. Văn kiện mang tựa đề "Amazzonia: những hành trình mới đối với Giáo Hội và để đạt tới một nền môi sinh toàn diện".

Văn kiện dài 17 trang chữ nhỏ, ngoài phần nhập đề, được chia làm 3 phần theo phương pháp: nhìn, phân định (phán đoán) và hành động. Sau cùng có phần các câu hỏi để tham khảo ý kiến các HĐGM, các GHCG đồng phương, và các cơ quan khác của Tòa Thánh và Giáo Hội.

Phần I nhìn căn tính và tiếng kêu của miền Amazzonia hiện nay, phần II Phân định và hướng tới một sự hoán cải mục vụ và môi sinh, sau cùng Phần III đề nghị những hành động: những con đường mới cho Giáo Hội có khuôn mặt của miền Amazzonia. Dựa theo các bản trả lời từ các nơi gửi về Roma, một tài liệu làm việc sẽ được soạn thảo và dùng làm căn bản cho các cuộc thảo luận tại Công nghị GM.

Tài liệu chuẩn bị trên đây được trình bày trong cuộc họp báo sáng hôm qua (8.6) tại Phòng báo chí Tòa Thánh do ĐHY Lorenzo Baldisseri Tổng thư ký Thượng HĐGM, cùng với Đức Cha Phó Tổng thư ký và LM Paolo Mora, nhân viên của Văn phòng này.

ĐHY cho biết cả một số đại diện thổ dân



sẽ tham dự Thượng HĐGM trong tư cách là dự thánh viên, theo qui chế của Thượng HĐGM. Họ có thể lên tiếng nhất là trong các phiên họp nhóm, nhưng khôn gó quyền bỏ phiếu. Tuy nhiên, sẽ không có sự hiện diện của các chính quyền hay đảng phái, vì Thượng HĐGM không phải là nơi dành cho họ. (Rei 8.6.2018) (G. Trần Đức Anh OP)

ĐTC chia buồn vụ núi lửa phun tại Guatemala



VATICAN - Núi lửa Fuego cách thành phố Guatemala 70 cây số về mạn tây nam, đã phun những khí độc, tro và đá nóng hơn 700 độ, vọt lên cao tới 3, 4 cây số và rơi xuống bao phủ cả làng mạc, biến nơi này thành một thành Pompei mới. Cho đến nay có 75 người bị thiệt mạng, hơn 200 người mất tích, không kể hàng trăm người bị thương.

Trong điện văn nhân danh ĐTC gửi đến Đức TGM Nicolas Thevenin, Sứ thần Tòa Thánh tại Guatemala, ĐHY Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cho biết ĐTC "rất đau buồn khi hay tin núi lửa Fuego hoạt động dữ dội gây nên nhiều nạn nhân và thiệt hại vô số về vật chất cho dân chúng trong vùng. Ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và tất cả những người bị thương tổn vì thiên tai này. ĐTC cũng cầu xin ơn an ủi cho những người đang thương khóc những người thân yêu, những người bị thương, cũng như những người dấn thân cứu trợ các nạn nhân, đồng Ngài thời bày tỏ hy vọng và tình liên đới với nhân dân Guatemala."

Đây là lần thứ hai trong năm nay, núi lửa Fuego hoạt động và lần phun này được coi là

manh nhất trong những năm gần đây. Số nạn nhân có thể gia tăng vì có nhiều nơi các toán cứu cấp chưa tới được (Oss.Roma 6.6.2018)

G. Trần Đức Anh OP



Các Giám Mục Canada nói sử dụng cần sa là một tội lỗi bất kể điều này được luật pháp cho phép hay không

Sử dụng cần sa sẽ vẫn là một tội lỗi trong mắt Giáo Hội Công Giáo, các giám mục Canada đã nói như trên, sau khi Thủ tướng Justin Trudeau của Canada tuyên bố rằng việc sử dụng cần sa để “giải trí” sẽ không còn bị luật pháp cấm nữa. Ngoại trừ việc sử dụng cần sa cho mục đích y học, sử dụng cần sa phương hại đức tiết độ và nên tránh. Đức Ông Frank Leo, tổng thư ký Hội đồng Giám mục Công Giáo Canada nói. Đức Ông Leo cho biết sách giáo lý Công Giáo khoản 1809 dạy rằng “Tiết độ là nhân đức luân lý giúp chúng ta điều tiết sức lôi cuốn của những thú vui và giữ sự chừng mực trong việc sử dụng các của cải trần thế. Nó giúp gia tăng ý chí làm chủ các bản năng và kiềm chế các ham muốn trong những giới hạn của sự lương thiện. Người tiết độ quy hướng các thèm muốn giác quan của mình về điều thiện, giữ được sự cẩn trọng lành mạnh, và không chiều theo sức mạnh của mình mà bước theo các dự vọng của con tim. Đức tiết độ thường được ca tụng trong Cựu Ước: ‘Con đừng buông theo các tham vọng của con, nhưng hãy kiềm chế

các dự vọng” (Huấn Ca 18:30). Trong Tân Ước, nhân đức này được gọi là ‘sự chừng mực’ hay ‘sự điều độ’. Chúng ta phải sống ‘chừng mực, công chính và đạo đức ở thế gian này’ (Tt 2:12).” Ngài nói thêm: “Nhân đức tiết độ, như được giải thích trong sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo,” đề nghị chúng ta tránh mọi loại dư thừa: sự lạm dụng thức ăn, rượu, thuốc lá hay thuốc men. “Một cách cụ thể, Giáo lý Công Giáo nhấn mạnh rằng việc sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, ngoại trừ trong các điều trị, đều là một “hành vi phạm tội nghiêm trọng” vì việc sử dụng các loại thuốc như thế gây tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe và cuộc sống của con người. Sau khi Tu Chính Án về cần sa của chính phủ Canada nhận được sự phê chuẩn tại Thượng viện vào ngày 21 tháng 6, Thủ tướng Justin Trudeau tuyên bố việc sử dụng cần sa sẽ không còn bị cấm tại Canada nữa từ ngày 17 tháng 10. Theo luật mới, người lớn có thể sở hữu tới 30 gram cần sa, được trồng tối đa bốn cây cần sa cho mỗi gia đình và có thể sử dụng cần sa để chế biến các thực phẩm. Trẻ em từ 12 đến 18 tuổi bị cấm sở hữu nhiều hơn năm gram (tức khoảng từ 7 đến 10 điều thuốc lá cần sa). Cần sa cũng sẽ được bán trong các cửa hàng quy định. Đức Cha Terrence Prendergast, Tổng giám mục Ottawa, cho biết: “Việc sử dụng các chất để tiêu khiển - dù là cần sa, hay các loại thuốc khác và thuốc phiện - là một phần trong sự tiêu thụ liên tục các chất làm cho con người né tránh những gì họ coi là gánh nặng và thách đố của cuộc sống.”



“Các giám mục, linh mục, giáo lý viên, và nhân viên chăm sóc mục vụ cho người trẻ sẽ cần phải giảng dạy về sự tiết độ và cách thức chúng ta đương đầu một cách khôn ngoan với cuộc sống và đưa ra các quyết định mà chúng ta phải thực hiện, chứ không phải là né tránh”, ngài nói. “Chúng ta cũng cần có những hướng dẫn cho các cha giải tội để giúp các ngài đưa ra các hướng dẫn khôn ngoan trong vấn đề này, cũng như khi đề cập đến các vấn đề đương đại khác như bệnh dịch hình ảnh khiêu dâm”. Đức Tổng Giám Mục cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ đóng một vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn trẻ em tránh xa các loại rượu chè, cần sa và ma túy. Trong năm 2017, Hội đồng Giám mục Công Giáo Canada đã ban hành một tuyên bố về cuộc khủng hoảng các chất ma túy và các chất gây nghiện; và phê phán ý định hợp pháp hóa cần sa là “không khôn ngoan” và “có khả năng gây hại” cho xã hội. (Đăng Tự Do)

PHI CHÂU

Bức hình một linh mục Congo nhiễm Ebola quỳ gối xin Giám Mục đứng từ xa ban phép lành gây chấn động trên Twitter

Bức hình của nhiếp ảnh gia Will Swanson trong đó ghi lại cảnh cha Lucien Ambunga, người Congo, quỳ gối trong hàng rào kiểm dịch Ebola xin vị Giám Mục của mình cầu nguyện và ban phép

lành đã được lan truyền nhanh chóng trên Twitter. Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết trận dịch mới nhất đã giết chết ít nhất là 25 người trong vài ngày đầu tiên. Những đợt bùng phát trước đó chỉ xảy ra ở những vùng xa xôi của đất nước nhưng lần này nó xảy ra ngay tại Mbandaka, một thành phố với hơn một triệu người ở phía tây Congo, khiến các quan chức chính phủ lo ngại con số thương vong sẽ lên rất cao. Cha Lucien Ambunga, một linh mục sống chết với giáo dân mình đã liều mình làm các bí tích sau cùng cho những người đang hấp hối. Hậu quả là hồi đầu tuần này, ngài bị nhiễm vi khuẩn Ebola và cơ quan y tế đã ra lệnh cách ly ngài. Đức Cha Fridolin Ambongo, Giám Mục bản quyền giáo phận Mbandaka. Bikoro đã đến thăm ngài nhưng phải đứng từ xa bên ngoài hàng rào cách ly. Ngài giơ tay cầu nguyện và ban phép lành cho cha Ambunga trong khi vị linh mục quỳ sau hàng rào cách ly. Nhiếp ảnh gia Will Swanson đã ghi lại cảnh này và tung lên Twitter kèm theo lời kêu gọi cầu nguyện cho vị linh mục trẻ. Có lẽ nhờ lời cầu nguyện của Đức Cha Fridolin Ambongo và các “web hữu” xa gần, theo tin của Catholic Herald, cha Lucien Ambunga đã được khỏi bệnh và sau các xét nghiệm cần thiết, ngài đã được cho về giáo xứ. Cafod, cơ quan viện trợ nước ngoài của HĐGM Anh và xứ Wales, đã ban hành một tuyên bố từ ông Abbé Louis Iyeli, giám đốc Caritas Mbandaka.

Ông nói: “Chúng tôi có một đội ngũ hoạt động tại Mbandaka và bốn đội khác đang có mặt tại Bikoro, Ntondo, Itipo, Iboko và Ingende. Hai đội khác đang theo dõi các khu vực lân cận bao gồm Irebu và Lukolela. Chúng tôi sẽ tập trung nỗ lực vào công tác phòng chống Ebola, bảo vệ nguồn nước, vệ sinh và môi trường, vận động trong cộng đồng và qua



các phương tiện truyền thông. Do đó, chúng tôi cần dựa vào sự hỗ trợ và tham gia của các linh mục, nam nữ tu sĩ, giáo viên và nhân viên điều dưỡng làm việc trong các khu vực bị ảnh hưởng.” (Đặng Tự Do) Source: Cathlic Herald
Dramatic photo shows bishop blessing priest in Ebola quarantine



ÚC CHÂU

Phản ứng của các Giám Mục Úc Đại Lợi đối với luật buộc các linh mục vi phạm ấn tín tòa giải tội

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Úc Đại Lợi kiên quyết hỗ trợ các linh mục bảo vệ ấn tín tòa giải tội như một quyền “tự do tôn giáo”, mặc dù một luật mới vừa được thông qua tại lãnh thổ thủ đô Canberra, gọi tắt là ACT, yêu cầu các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội để báo cáo với nhà chức trách các trường hợp lạm dụng trẻ em nghe được trong tòa giải tội. Luật mới sẽ được áp dụng tại ACT từ tháng 3 năm 2019. Đức Cha Mark Coleridge, Giám Mục Brisbane, là Chủ tịch HĐGM Úc đã mô tả luật mới này là “thiếu chín chắn và được hình thành từ các phán đoán sai lầm, và dường như bị thúc đẩy bởi khao khát trừng phạt GHCG mà không suy nghĩ chín chắn về những hệ lụy phức tạp của quyết định này”. Luật mới có thể châm ngòi cho các luật lệ tương tự ở các tiểu bang và các vùng lãnh thổ khác. Các linh mục ở Canberra có thể phải đối mặt với các cáo buộc hình sự khi các ngài bảo vệ ấn tín tòa giải tội trong các trường hợp liên quan đến các lời thú tội lạm dụng tình dục, theo luật bảo vệ trẻ em mới được Quốc Hội ACT thông qua vào ngày 7 tháng Sáu. Đức TGM Coleridge, người từng là TGM Canberra và Goulburn trong sáu năm cho đến năm 2012, ghi nhận rằng liên quan đến việc bảo vệ trẻ em, cha giải tội nên được đối xử khác biệt vì hối nhân xưng thú tội lỗi mình với Chúa chứ không phải với cha giải tội. Linh mục chỉ là một người trung gian”. Ngài nói rằng luật mới “được dựa trên một cấu trúc hoàn toàn giả định về bí tích hòa giải, với quá nhiều những hiểu biết lệch lạc về những gì xảy ra

giữa linh mục và hối nhân trong bí tích hòa giải”. “Bên cạnh những vấn nạn quan trọng về tự do tôn giáo, luật này đưa ra nhiều vấn đề thực tiễn về việc thực hiện nó”, Đức TGM Coleridge nói. “Đó là thứ luật lệ chỉ có thể được lập ra và thông qua bởi những người biết rất ít hoặc không biết gì về cách thức mà bí tích này hoạt động trong thực tế.” “Người ta chỉ có thể hy vọng rằng các phán quyết khác sẽ được xem xét thận trọng hơn khi các quan chức đưa ra các quyết định và họ nên có một thái độ sẵn lòng lắng nghe những tiếng nói của các giáo sĩ và giáo dân Công Giáo. Các nhà chức trách tại ACT xem ra đã không hành xử như thế.” Những người ủng hộ luật mới của ACT nói rằng điều này đã được nêu rõ trong các khuyến nghị của Ủy ban Hoàng gia về lạm dụng tình dục trẻ em Ủy ban này nói các thừa tác viên thi hành các tác vụ “tôn giáo” không được miễn trừ khỏi yêu cầu phải báo cáo những điều được biết rõ, thậm chí khi chỉ là các nghi ngờ, về việc lạm dụng cho dù thông tin đó được thu thập từ một lời thú tội. Ủy ban này còn khuyến cáo rằng HĐGM Úc phải công bố những lời khuyên nhận được từ Vatican về cách đối phó với những tiết lộ về lạm dụng tình dục của trẻ em trong tòa giải tội và từ các nạn nhân. Hàm ý của khuyến cáo này là Vatican chỉ thị cho các Giáo Hội địa phương che dấu các cáo buộc lạm dụng tình dục trong Giáo Hội. Đó là một phán đoán sai lầm được thúc đẩy bởi các thành phần chống Công Giáo trong ủy ban. Báo cáo của Ủy ban Hoàng gia đã được thông qua vào tháng 12 năm ngoái, bao gồm 409

khuyến cáo, trong đó có cả khuyến cáo yêu cầu GHCG phải bỏ luật độc thân linh mục. Đức TGM Denis Hart, lúc ấy là chủ tịch HĐGM Úc nói rằng “Tôi tin rằng có những giá trị thực sự trong luật độc thân linh mục”. Trước những phản ứng quyết liệt của các Giám Mục Úc như Đức TGM Denis Hart, và Đức TGM Anthony Fisher của Sydney, ủy ban này rút lại tuyên bố của mình và nói rằng họ nhận thấy rằng luật độc thân linh mục không phải là nguyên nhân trực tiếp của việc lạm dụng tình dục trẻ em, nhưng là một yếu tố góp phần, đặc biệt là khi kết hợp với các yếu tố có nguy cơ khác. (Đặng Tự Do) Source: The Catholic Leader New law requiring priests to break confession seal ‘premature and ill.judged’, Archbishop Coleridge says

Các linh mục Úc ‘thà đi tù’ còn hơn vi phạm ấn tín tòa giải tội

Khi chính quyền cố gắng can thiệp vào tự do tôn giáo của chúng tôi, coi thường nền tảng của người Công Giáo, chúng tôi sẽ chống lại. Các linh mục tại tiểu bang Nam Úc nói rằng các ngài thà vào tù còn hơn là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Nam Úc đã thông qua một luật mở rộng việc bắt buộc các linh mục phải báo cáo những hành lạm dụng tình dục trẻ em, cho dù việc báo cáo như thế là vi phạm ấn tín tòa giải tội. Sau một đề nghị của Ủy Ban Hoàng Gia, các tiểu bang khác cũng đang xem xét việc áp dụng luật này. Tuy nhiên, nhiều linh mục đã bác bỏ ý tưởng này và khẳng định rằng họ sẽ không



làm bất cứ điều gì vi phạm niềm tin của mình. Cha Michael Whelan, một linh mục thuộc Giáo xứ Thánh Patricks tại Church Hill, Sydney nói rằng “Tiểu bang sẽ đòi buộc chúng tôi là những linh mục Công Giáo phạm một tội được coi là một tội ác nghiêm trọng nhất và tôi nhất định sẽ không làm điều đó.” Cha Whelan nói rằng ngài không tin Giáo Hội đứng trên luật nhưng ngài đặt niềm tin của mình lên trên hết mọi thứ khác. Cha nói rằng “Một khi nhà nước cố gắng xen vào tự do tôn giáo của chúng tôi, coi thường nền tảng của người Công Giáo thì chúng tôi sẽ chống lại.” Cha Whelan trình bày những quan ngại liên quan đến cách thế chính quyền áp dụng một luật như vậy và làm sao họ biết được là các linh mục có báo cáo hay không? Cha Whelan cũng đưa ra một giải pháp khác, theo đó thay vì buộc các linh mục phải vi phạm ấn tín tòa giải tội, nếu một người lạm dụng trẻ em đến xưng tội, thì linh mục sẽ can thiệp “ngăn chặn họ ngay lập tức.” Những tiểu bang khác như New South Wales cũng đang xem xét trong tháng tới là liệu họ có thi hành những luật tương tự hay không. Cha Whelan nói rằng “Tôi cho rằng mỗi khu vực tài phán ở Úc bây giờ sẽ áp dụng khuyến cáo này nhưng tôi kỳ vọng là Giáo Hội trên cả nước sẽ đơn giản là không tuân hành cái luật đó.” (Giuse Thẩm Nguyễn) Source: Catholic Herald Australian priests ‘willing to go to jail’ rather than break seal of confessional.

Đàm phán Vatican-Trung Quốc, Đức Thánh cha nói ‘giờ Chúa đã đến’

Đức Thánh cha nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối thoại đi đến một thỏa thuận hướng đến bình thường hóa vấn đề bổ nhiệm giám mục

Sau một thời gian dài tạm ngưng, trong những tuần gần đây Trung Quốc và Vatican đã nối lại đàm phán về thỏa thuận bình thường hóa vấn đề bổ nhiệm giám mục, theo các bản tin từ Rôma, và Đức Thánh cha nói ngài vẫn cam kết đối thoại với đảng Cộng sản cầm quyền.

Vòng đàm phán thứ nhất kể từ tháng 12 năm ngoái được tổ chức tại Rôma trong tuần thứ hai

của tháng 6, theo hãng tin Reuters, dẫn lời các nguồn tin Vatican không được nêu tên.

Chưa có bên nào xác nhận thời gian diễn ra các cuộc đàm phán và trước đó Rôma cũng cho thấy có thể không có thỏa thuận cuối cùng nào được công bố. Theo các bản tin chưa được xác nhận thì ngày chính thức đi đến thỏa thuận ban đầu nằm trong tháng này.

Nhưng các cuộc đàm phán này trở nên phức tạp liên quan đến Đức cha Cui Tai, ngài mất tích 2 tháng nay từ khi bị bắt đi và hàng loạt vụ tấn công nhắm vào Giáo hội ở các tỉnh đa số Kitô hữu như Hà Nam và Hà Bắc sau khi quy định tôn giáo mới hà khắc được Bắc Kinh ban hành ngày 1-2. Hà Nam, nơi có đông người Công giáo hơn các tỉnh khác của Trung Quốc, chứng kiến các quy định cấm trẻ vị thành niên đi lễ trong các nhà thờ được nhà nước công nhận, thánh giá bị tháo dỡ và một số nơi thờ tự bị đóng cửa.

Đức Thánh cha Phanxicô lạc quan về khả năng đạt thỏa thuận khi nói chuyện trong cuộc phỏng vấn với hãng Reuters tại nơi ngài cư trú.

“Chúng ta đang trong thời điểm quan trọng” Đức Thánh cha nói với phóng viên Phillip Pullela và thêm rằng “đối thoại là một sự liều lĩnh, nhưng tôi thích thử thách hơn là chắc chắn thất bại nếu không tổ chức đối thoại”.

Ngài nói thêm: “Về việc ấn định thời gian, một số người nói đây là lúc của Trung Quốc. Tôi nói giờ Chúa đã đến. Chúng ta hãy thanh thản tiến bước”. Đức Thánh cha miêu tả các cuộc đàm phán gồm 3 phần: đối thoại chính thức, các mối liên lạc không chính thức giữa các thường dân “chúng ta vốn không muốn cắt đứt”, và đối thoại văn hóa.

Ước tính số người Công giáo ở Trung Quốc nằm khoảng từ 9-12 triệu người, trong đó “Giáo hội chính thức chiếm khoảng 50-70%”.

Việc phản đối thỏa thuận này vẫn còn mạnh mẽ trong Giáo hội thầm lặng, người Công giáo thuộc Giáo hội này phản đối Bắc Kinh kiểm soát việc thờ tự trong các nhà thờ, hội trường và nhà riêng của họ, thường được gọi là các Giáo hội tại gia.

Người công khai cổ vũ chính cho Giáo hội thầm lặng là Đức Hồng y Joseph Zen Ze-kium



của Hồng Kông, ngài nhiều lần phản đối thỏa thuận này trong cuộc phỏng vấn trên trang mạng tin tức Hong Kong Free Press hồi tháng 5.

“Một số người nói có thể hiện nay đang có những vấn đề khó khăn bên phía Trung Quốc, vì có người nghĩ rằng họ không cần thỏa thuận, họ có thể kiểm soát mọi thứ. Có thể có những tiếng nói ở Trung Quốc phản đối thỏa thuận cuối cùng”, Đức Hồng y Zen nói.

“Anh thấy đấy có nhiều hành động bên phía chính quyền cho thấy họ đang siết chặt kiểm soát tôn giáo. Và do đó việc Vatican có thể đi đến thỏa thuận vào lúc này như thế nào lại càng khó hiểu hơn vì rõ ràng họ được xem là đang cộng tác với chính quyền”.

Đức Thánh cha Phanxicô dường như ám chỉ người Công giáo thầm lặng khi nói ngài không muốn “cắt đứt” liên lạc với công dân Trung Quốc, theo các nhà quan sát.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Geng Shuang nói với báo giới vừa qua rằng Trung Quốc thành thật muốn cải thiện quan hệ song phương với Vatican.

“Chúng tôi sẵn sàng gặp gỡ phía Vatican và đẩy mạnh quá trình cải thiện quan hệ và tăng cường đối thoại song phương mang tính xây dựng”, ông nói.

Một trong những vấn đề chính gây trở ngại cho cuộc thỏa thuận đó là Vatican sẽ xử lý 7 giám mục bất hợp thức như thế nào, trong đó có một số người được biết có liên quan đến phụ nữ cũng như trẻ em. Có những bản tin cho hay các giám mục này đã trình thư xin lỗi lên Đức Thánh cha nhằm giải quyết vấn đề.

Nguồn tin: UCAN

NĂM THÁNH KỶ NIỆM 30 NĂM TUYÊN THÁNH 117 ANH HÙNG TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Nam Điền tổng kết

Thư công bố Năm Thánh 2018 tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

HĐGMVN

Theo lời đề nghị của các Đức cha trong phiên họp HĐGMVN ngày 9.3.2018, tại Rôma, ngày 16.3.2018, Ban Thường Vụ HĐGMVN đã có văn thư gửi Tòa Ân giải Tối Cao xin mở Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam lên bậc hiển thánh và đã được chấp nhận. Văn phòng Thư ký HĐGMVN vui mừng công bố cùng Cộng đoàn dân Chúa thuộc Giáo hội Việt Nam thư “Công bố Năm Thánh” của Hội đồng Giám mục. Theo văn thư của Hội đồng Giám mục, Năm Thánh sẽ bắt đầu từ ngày 19.6.2018 đến ngày 24.11.2018.

Trong Năm Thánh này, bên cạnh các Trung tâm hành hương được chỉ định bởi từng giáo phận, trong mỗi giáo tỉnh, Hội đồng giám mục ấn định một Trung tâm hành hương trong Năm Thánh: Vương cung thánh đường Sở Kiện (Giáo tỉnh Hà Nội); Trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang (Giáo tỉnh Huế); Trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc Giáo phận Mỹ Tho (Giáo tỉnh Sài Gòn). Để đồng hành với anh chị em trong việc học hỏi này, Văn phòng Hội đồng giám mục sẽ phổ biến tập sách Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ghi lại vắn tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh. Ước mong tập sách nhỏ này sẽ được mọi người nhiệt tình đón nhận.

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Sở Kiện 19.6.2018

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, lúc 7g45 thứ Ba, ngày 19.6.2018, tại Trung tâm Hành hương



HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM

THƯ CÔNG BỐ NĂM THÁNH

TÔN VINH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Anh chị em thân mến,

Ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tuyên phong 117 vị Tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh. Trong năm 2018, Hội Thánh Công Giáo Việt Nam hân hoan cử hành kỷ niệm 30 năm sự kiện trọng đại này. Để mừng kính Các Thánh Tử Đạo và vì ích lợi thiêng liêng của Dân Chúa, Hội đồng giám mục đã xin Tòa Ân Giải Tối Cao cho phép mở Năm Thánh và đã được chấp thuận. Với thư này, chúng tôi chính thức **công bố Năm Thánh mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam**, bắt đầu từ ngày 19 tháng 6 năm 2018 (kỷ niệm ngày phong thánh) đến ngày 24 tháng 11 năm 2018 (Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam).

Đề Năm Thánh đem lại nhiều ơn ích thiêng liêng cho mỗi người, mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn và giáo xứ cũng như cho toàn thể Hội Thánh Việt Nam, chúng tôi muốn thông báo và đề nghị với anh chị em một số điều như sau:

1. Lễ khai mạc (19-6-2018) và bế mạc Năm Thánh (24-11-2018): Mỗi Giáo tỉnh sẽ quyết định cử hành ở cấp Giáo tỉnh hoặc tại mỗi Giáo phận.

Trong mỗi **Giáo tỉnh**, Hội đồng giám mục ấn định một Trung tâm hành hương trong Năm Thánh: Vương cung thánh đường Sở Kịện (Giáo tỉnh Hà Nội); Trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang (Giáo tỉnh Huế); Trung tâm hành hương Ba Giồng thuộc Giáo phận Mỹ Tho (Giáo tỉnh Sài Gòn).

Ngoài ra, trong mỗi **Giáo phận**, Đấng Bản quyền sẽ chỉ định một nhà thờ hoặc một trung tâm làm địa điểm hành hương trong Năm Thánh.

Trong Năm Thánh, các tín hữu được hưởng **ơn toàn xá**: (1) khi tham dự Lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh; (2) khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định. Ngoài ra, Hội Thánh khuyến khích chúng ta làm các việc lành trong Năm Thánh:

- Việc bác ái tông đồ: Thăm viếng những người đang sống trong cảnh túng nghèo quẫn bách, bệnh tật, tù đày, già cả, cô đơn, khuyết tật... là hành hương về với Đức Kitô (x. Mt 25, 34-36).

- Việc sám hối hi sinh: Hạn chế sử dụng và giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết, để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng.

2. Năm Thánh 2018 mời gọi mọi tín hữu **chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam**. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài. Chúng tôi khuyến khích các giáo xứ, dòng tu cũng như các đoàn thể, tổ chức những buổi thuyết trình và thảo luận về Các Thánh Tử Đạo, để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương các ngài.

Để đồng hành với anh chị em trong việc học hỏi này, Văn phòng Hội đồng giám mục sẽ phổ biến tập sách *Hạnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam*, ghi lại vắn tắt gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các thánh. Ước mong tập sách nhỏ này sẽ được mọi người nhiệt tình đón nhận.

3. Năm Thánh 2018 nhắc nhở và thúc đẩy tất cả chúng ta **sống tinh thần tử đạo** trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, Các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng Nước Trời là “kho tàng chôn giấu trong ruộng” và “ngọc quý vô giá” nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để “mua thửa ruộng và ngọc quý đó” (x. Mt 13,44-46). Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hi sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời.

Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, để làm chứng rằng Tin Mừng về hôn nhân Công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Đức Piô XII đã dạy: *“Trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con, người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con, các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em, gia đình đó là Thiên đàng”*, vì gia đình đó là phản ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Các anh chị em sống đời thánh hiến hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên Phúc Âm, làm chứng cho Nước Trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá; qua đó, chúng ta có thể góp phần “thức tỉnh thế giới” như Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi.

Các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, “hiến mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,15), và hăng say rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Kết thúc thư này, chúng tôi mời anh chị em hướng lòng lên Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ được tôn vinh là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo vì hơn ai hết, chính Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Bằng sự từ bỏ trọn vẹn đó, Mẹ đã cộng tác tích cực với Chúa Thánh Thần để Lời Thiên Chúa không chỉ là ngôn từ nhưng đã trở thành “xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14). Bước vào Năm Thánh 2018, chúng ta hãy noi gương Mẹ Maria, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu, vâng phục Thánh ý Chúa Cha, theo ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, để xứng đáng lãnh nhận những ơn lành Chúa muốn ban cho chúng ta trong Năm Thánh này.

Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống Năm Thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà Năm Thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hăng hái phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại, và tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước chúng ta.

Làm tại Tòa TGM Huế, ngày 1 tháng 5 năm 2018

Tổng Thư ký HĐGMVN



+ Phêrô Nguyễn Văn Khâm
Giám mục GP. Mỹ Tho

Chủ tịch HĐGMVN




+ Giuse Nguyễn Chí Linh
Phòng giám mục TGP. Huế

các Thánh Tử đạo Sở Kiện, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, TGM tổng giáo phận Hà Nội, đã chủ tế Thánh lễ khai mạc năm thánh cho giáo tỉnh Hà Nội, kỷ niệm 30 năm ngày 117 Đấng Tử đạo Việt Nam được nâng lên bậc hiển thánh.

Cuộc rước hài cốt các thánh Tử đạo và đoàn đồng tế được bắt đầu lúc 7g00 sáng. Khởi hành từ Tiểu vương Cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, đoàn rước qua khuôn viên các thánh tử đạo, đi lên đê, rẽ ở khu vườn thánh, rồi tiến vào lễ đài. Đoàn rước gồm thánh giá nền cao, các ban kèn, ban trống, đại biểu 10 giáo phận của giáo tỉnh Hà Nội, quý sơ, quý thầy, quý cha, kiệu thánh tích, quý Đức cha và Đức Hồng y Chủ tế. Một điểm rất đặc biệt, trên kiệu thánh tích hôm nay có Thủ cấp thánh Thi và hài cốt các thánh Tử đạo của 10 Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

Trước khi bắt đầu Thánh lễ, Đức Hồng y đã có đôi lời giới thiệu quý Đức Cha với cộng đoàn hiện diện. Ngài bày tỏ tâm tình cảm ơn với Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM tổng giáo phận Huế, chủ tịch Hội Đồng Giám mục Việt Nam, vì trong suốt 14 năm làm Giám mục Thanh Hóa, ngài đã mang hết tài năng, trí tuệ, đạo đức, chẳng những là để phục vụ giáo phận mà còn góp phần rất đắc lực trong việc xây dựng giáo tỉnh. Kế đó, Đức Hồng y giới thiệu Đức Giám mục Tân cử giáo phận Thanh Hóa là Đức Cha Giuse Nguyễn Đức Cường, với lời cầu chúc sức khỏe và nhiều ơn

Chúa. Đức Hồng y cũng vui mừng giới thiệu sự hiện diện đông đủ của quý Đức Cha của 10 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội.

Sau lời giới thiệu của Đức Hồng y, cha Giuse Đào Hữu Thọ, trưởng ban Phụng vụ tổng giáo phận Hà Nội, đã lên đọc Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tối Cao về việc ban Phép lành Tòa Thánh kèm theo ơn toàn xá với các điều kiện thông thường, cho tất cả các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và Kitô hữu có lòng sám hối thực sự và được đức mến thúc đẩy, đã tham dự thánh lễ ngày hôm nay.

Chủ tế Thánh lễ hôm nay là Đức Hồng y Phêrô. Cùng đồng tế với ngài là quý Đức Cha từ 10 giáo phận thuộc giáo tỉnh Hà Nội và khoảng 300 linh mục. Tham dự Thánh lễ còn có đông đảo quý thầy phó tế, quý tu sĩ, chủng sinh và khoảng 20 ngàn anh chị em tín hữu.

Chia sẻ trong Thánh lễ, Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt . Giám mục giáo phận Bắc Ninh . đã nêu bật lên tâm tình tạ ơn và vui mừng của cộng đồng dân Chúa trên quê hương Việt Nam thân yêu và của các tín hữu Việt Nam khắp nơi trên thế giới. Ngài mượn lời thánh vịnh: “Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại, ta thấy mình chan chứa một niềm vui” để diễn tả tâm tình đó.

Đức Cha đã giúp cộng đoàn nhìn lại trang sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam. Khởi đi trong nước mắt đau thương, cách đây gần 500 năm trước, cây Thánh giá đầu tiên đã được trồng ở Cù



Lao Chàm ở ngoài khơi tỉnh Quảng Nam. Theo dòng thời gian, hạt giống Đức Tin được gieo vào lòng đất Việt đã âm thầm mọc lên và sinh hoa kết trái. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian đó, Giáo hội Việt Nam đã chịu biết bao đau thương, thử thách, bách hại khốc liệt. Nhưng cũng chính

trong những bách hại đó mà Giáo hội Việt Nam đã có được các chứng nhân anh hùng tử đạo. Trong số đó, thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và Annê Lê Thị Thành là hai mẫu gương tiêu biểu mà Đức Cha đã lựa chọn để chia sẻ cùng cộng đoàn. Như Chúa Giêsu đã vượt qua cái chết để bước vào cõi sống, các thánh Tử đạo cũng không ngừng tái diễn mẫu nhiệm Vượt qua ấy. Chính nhờ những cuộc vượt qua này, mà các thánh Tử đạo Việt Nam đã để lại cho quê hương đất nước, cho dân tộc Việt Nam một bằng chứng về trời mới đất mới do Đức Giêsu khởi sự; và góp phần đáng kể vào nền văn hóa dân tộc, trong việc xây dựng tinh thần công bằng bác ái, trong việc tạo nên chữ quốc ngữ cho dân tộc Việt Nam, trong việc giáo dục và từ thiện, góp phần làm cho quê hương đất nước Việt Nam thêm bác ái hơn, nhân hậu hơn. Cuối bài giảng, Đức Cha nêu lên niềm hy vọng cho các thế hệ mai sau, muôn người như một được hưởng niềm vui hát lời thánh vịnh: “Tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên”

Trước khi kết thúc thánh lễ và ban phép lành Tòa thánh với ơn Toàn xá, Đức Hồng y đã bày tỏ tâm tình cảm ơn: “Từ tận đáy lòng, tôi xin gửi lời cảm ơn anh chị em đã về dự lễ khai mạc năm thánh mừng kính Các thánh Tử đạo Việt Nam. Giữa trời nắng bức, oi ả, anh chị em đã vất vả hy sinh, không di chuyển để tham dự thánh lễ cho đến cùng. Ông này chỉ Chúa biết và Người

sẽ ban cho anh chị em cân xứng”. Đức Hồng y cũng bày tỏ lời cảm ơn tới quý Đức Cha của 10 Giáo phận, cảm ơn các ban ngành, đặc biệt là ban trống của Giáo phận Thái Bình và ban kèn của Giáo phận Bùi Chu, đã đóng góp công sức trong Thánh lễ hôm nay.

Sau Thánh Lễ, đoàn đồng tế tiến về khuôn viên trưng bày di tích các Thánh Tử Đạo. Tại ba dãy nhà của Tòa Giám Mục Tây Đàng Ngoài năm xưa mới được trùng tu lại này, có trưng bày di tích của các Đấng Tử Đạo, những bức tranh quý hiếm được vẽ vào thời các Đấng Tử Đạo, thánh tích của các thánh tử đạo Việt Nam.

Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh đã mở ra một Năm Hồng Phúc. Thánh lễ mang đậm hình ảnh mẫu nhiệm về một Giáo Hội của Chúa Kitô trong tình hiệp thông huynh đệ sâu sắc của Giáo hội toàn cầu và truyền đi một sứ điệp mạnh mẽ về hình ảnh của Đức Kitô, Đấng chịu đóng đinh trên cây thập giá vì yêu thương loài người.

Nguồn: Tổng Giáo phận Hà Nội

Giới thiệu Sở Kiện nơi khai mạc Năm Thánh Giáo tỉnh Hà Nội ngày 19.6.2018

TGP. HÀ NỘI - Sở Kiện hiện là trung tâm tổ chức các sự kiện công giáo quan trọng của tổng giáo phận, giáo tỉnh Hà Nội và Giáo hội Công giáo Việt Nam, như:

10.11.1912: Công Đồng Bắc Kỳ họp tại Sở Kiện: “Công Đồng Kẻ Sở”.

24.11.2009: Thánh lễ Khai mạc Toàn quốc Năm Thánh 2010, Kỷ niệm 350 năm truyền giáo tại Việt Nam và 50 năm thiết lập hàng Giáo phẩm Việt Nam.

01..6.2010: Hội ngộ Niềm Tin của Giáo Tỉnh nhân dịp Năm Thánh 2010, qui tụ 820 linh mục





đến từ 10 giáo phận Miền Bắc.

24.11.2012: Kỷ niệm 100 năm Công Đồng Kê Sô (1912.2012).

17.19.06.2013 Kỷ niệm 25 năm tôn phong các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

17.18.11.2015: Đại Hội Giới Trẻ Giáo Tỉnh Hà Nội, với 22.300 tham dự viên.

Các Thánh lễ khai mạc Năm Đức Tin, Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh Lòng Thương Xót.

Đến với Sở Kiện thì chúng ta tìm được những gì?

Tìm lại được quá khứ hào hùng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, đặc biệt là các thánh tử đạo Hà Nội để từ đó hiểu hơn lịch sử đầy thăng trầm của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam...

Trung tâm hành hương Sở Kiện nổi bật với khu trưng bày thánh tích của các vị tử đạo như: sợi dây trói cha Thánh Phêrô Lê Tuyền, hũ đất thấm máu cha Thánh Ven, xiềng xích, gông cùm, các vật dụng tra tấn, các thẻ ghi án lệnh, bia mộ,... Đặc biệt là hộp sọ của cha Thánh Phêrô Thi, xương Thánh Anrê Dũng Lạc... 14 bức tranh vẽ lại cảnh tử đạo được lưu trữ tại Hội Thừa sai Paris bên Pháp cũng được sao chụp nguyên vẹn và trưng bày ở đây.

Tiểu Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Sở Kiện xưa là Nhà Thờ Chính Tòa của địa phận Tây Đàng Ngoài (Hà Nội) mang tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm. Khởi công xây

dựng vào ngày 25 tháng 10 năm 1877 và khánh thành vào tháng 1 năm 1883, dưới sự chỉ đạo của Đức Cha Puginier Phước (1835 . 1892).

Nhà thờ được xây với lối kiến trúc Gothic (lối kiến trúc phương Tây thịnh hành thời Trung Cổ).

Chiều dài 67m20, rộng 31m20, cao 23m20, nhà thờ có 5 lòng, gồm 9 gian, 4

hàng cột.

Hai ngọn tháp cao 27m, treo bốn quả chuông. Quả lớn nhất nặng 2.461kg, quả nhỏ nhất nặng 318kg.

Bàn thờ được sơn son thiếp vàng, chạm trổ rất tinh xảo mang đậm văn hóa Á Đông. Do đó, nhà thờ là sự giao thoa văn hóa Đông . Tây.

Trong thời gian Năm Thánh này, mỗi chúng ta được mời gọi sống đức tin bằng những việc làm cụ thể.

Như Thư Chung của Hội Đồng Giám mục:

. Ôn Toàn xá: khi tham dự Lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh; khi hành hương đến các địa điểm được chỉ định.

. Việc bác ái tông đồ: Thăm viếng thăm những người đang sống trong cảnh túng nghèo, quần bách, bệnh tật, tù đày, già cả, cô đơn, khuyết tật... là hành hương về với Đức Kitô (x. Mt 25, 34.36).

. Việc sám hối hy sinh: Hạn chế sử dụng và giảm bớt chi tiêu đối với những gì không cần thiết, để giúp đỡ người nghèo hoặc các công trình tôn giáo và xã hội, tham gia những việc có ích cho cộng đồng.

. Chiêm ngắm và học hỏi gương sống đức tin của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Việc học hỏi này vừa giúp chúng ta hiểu biết hơn về lịch sử Hội Thánh và Các Thánh Tử Đạo, vừa thúc đẩy chúng ta noi theo gương sống của các ngài. Chúng

tôi khuyến khích các giáo xứ, dòng tu cũng như các đoàn thể, tổ chức những buổi thuyết trình và thảo luận về Các Thánh Tử Đạo, để giúp mọi người hiểu biết, yêu mến và noi gương các Ngài.

. Sống tinh thần tử đạo trong môi trường hiện nay. Bằng cái chết của mình, các Thánh Tử Đạo đã làm chứng trước mặt vua chúa, quan quyền và mọi người rằng Nước Trời là “kho tàng chôn giấu trong ruộng” và “ngọc quý vô giá” nên khi tìm được, các ngài sẵn sàng bán tất cả những gì mình có, kể cả mạng sống, để “mua thửa ruộng và ngọc quý đó” (x. Mt 13,44.46). Ngày nay, các Kitô hữu cũng được kêu gọi sống tinh thần hy sinh, từ bỏ theo bậc sống của mình để làm chứng cho Chúa và Tin Mừng Nước Trời.

Các gia đình Công giáo hãy từ bỏ những ham muốn bất chính và tính toán ích kỷ, để làm chứng rằng Tin Mừng về hôn nhân Công giáo là nẻo đường hạnh phúc. Đức Piô XII đã dạy: “Trong một gia đình mà người chồng biết quên mình đi để nghĩ đến vợ và các con, người mẹ quên mình đi để nghĩ đến chồng và các con, các con quên mình đi để nghĩ đến cha mẹ và anh chị em, gia đình đó là Thiên đàng”, vì gia đình đó là phản ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi.

Các anh chị em sống đời thánh hiến hãy từ bỏ những ham muốn tự nhiên để sống trọn vẹn theo các lời khuyên Phúc Âm, làm chứng cho Nước Trời là giá trị tuyệt đối và kho tàng vô giá; qua đó, chúng ta có thể góp phần “thức tỉnh thế giới” như Đức Giáo Hoàng Phanxicô kêu gọi.

Các linh mục hãy trung thành với lời thề hứa khi chịu chức, tận tụy thi hành bổn phận đã được trao phó trong khiêm tốn và cậy trông, làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô là Mục Tử nhân lành, “hiến mạng sống cho đoàn chiên” (Ga 10,15), và hằng say

rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh.

Đức Trinh Nữ Maria. Đức Mẹ được tôn vinh là Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo vì hơn ai hết, chính Mẹ đã hoàn toàn từ bỏ chính mình để quy phục Thánh ý Thiên Chúa trong suốt cuộc đời. Bằng sự từ bỏ trọn vẹn đó, Mẹ đã cộng tác tích cực với Chúa Thánh Thần để Lời Thiên Chúa không chỉ là ngôn từ nhưng đã trở thành “xác phàm và ở giữa chúng ta” (Ga 1,14).

Xin Các Thánh Tử Đạo Việt Nam dâng lời cầu nguyện và mọi việc lành của chúng ta lên Thiên Chúa, giúp chúng ta sống Năm Thánh cách tốt đẹp nhất. Ước mong anh chị em được hưởng trọn vẹn những ơn ích thiêng liêng mà Năm Thánh đem lại, biết dùng ơn Chúa ban để hằng hái phụng sự Chúa, phục vụ đồng loại, và tích cực góp phần vào việc loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước chúng ta.

Nguồn: Tgp. Hà Nội

Khai mạc Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Tổng Giáo phận Huế

Trương Trí

Chương trình Khai mạc Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử đạo Việt Nam của tổng giáo phận Huế đã được chuẩn bị chu đáo từ rất lâu. Trước hết vì giáo phận Huế là nơi đã lưu dấu biết bao vị Anh hùng Tử đạo, vùng đất giáo phận Huế cũng là nơi thấm đẫm máu đào của các Ngài.



Tuy nhiên, Đức Tổng Giám Mục tổng giáo phận Huế Giuse Nguyễn Chí Linh phải gấp rút chuẩn bị cho lễ tấn phong và nhậm chức Giám mục giáo phận Thanh Hóa của Tân Giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường vào ngày 27 tháng 6 này, nên Ngài đã ủy quyền cho



Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh chủ sự Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Chiều ngày 19 tháng 6, kỷ niệm tròn 30 năm ngày Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hiển Thánh cho 117 vị Tử đạo tại Việt Nam (19.6.1988 - 19.6.2018), tổng giáo phận Huế long trọng tổ chức Khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử đạo Việt Nam. 117 vị Thánh Tử đạo được phong hiển Thánh trong số hơn 100 ngàn vị tử đạo trải qua các thời kỳ Chúa Trịnh, Chúa Nguyễn, Tây Sơn, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Đó là chưa kể đến chừng 200 ngàn người chết trong các cuộc bách đạo và phân sáp thời Văn Thân, có những nơi bị thiêu chết hàng trăm người như tại nhà thờ Trí Bư. Từ 18 giờ, các linh mục, các hội dòng hiện diện trên giáo phận Huế, các hội đoàn, đại diện các hội đồng giáo xứ tập trung tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận để chuẩn bị cho cuộc Rước Kiệu trọng thể Xương Thánh các vị tử đạo tại Huế. Đúng 19 giờ, Cha Tổng Đại diện Antôn Dương Quỳnh chính thức khai mạc Năm Thánh, Ngài chia sẻ: hơn 130 ngàn vị anh hùng tử đạo tại Việt Nam trong vòng 3 thế kỷ. Cuộc đời của các Thánh tử đạo là một bài ca dâng lên Thiên Chúa, bài ca thấm đượm máu hồng. Các Ngài đã chiến thắng gian nan gông cùm, các Ngài đã vượt qua sợ hãi không màng đến tính mạng nhằm tôn vinh Thiên Chúa mà các Ngài tôn thờ, các Ngài đã dung cả cuộc đời mình để

ngợi khen Chúa. Cuộc đời của các Ngài thật đáng ca ngợi hôm qua, hôm nay và mãi mãi. Đoàn Kiệu bắt đầu khởi hành từ Trung tâm Mục vụ Giáo phận tiến lên Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, mọi người đều cầm nến trên tay chiếu sáng lung linh suốt cả một quãng đường. Đi đầu đoàn kiệu là Di ảnh của hơn 100 ngàn vị Tử đạo do các Giáo lý viên Phủ Cam cung nghinh, tiếp theo là các ban ngành đoàn thể và đại diện các HĐGX, các Hội Dòng Nam Nữ hiện diện trên Giáo phận, các Đại Chung sinh và Linh mục đoàn, cuối cùng là Kiệu Xương Thánh được đặt trong 5 hào quang. Đoàn Kiệu dừng trước Tiền đường Nhà thờ, 5 linh mục đại diện cho Linh mục đoàn rước 5 Hào quang Thánh tích lên Bàn thờ, Cha Tổng Đại diện xông hương tỏ lòng cung kính. Các linh mục đại diện Linh mục đoàn, đại diện các Hội Dòng, đại diện các HĐGX lần lượt niệm hương trước Thánh tích các Thánh Tử đạo. Các em thiếu nhi Phủ Cam biểu diễn điệu múa tôn vinh Các Thánh Tử đạo với nhiều tiết mục được chuẩn bị công phu. Kết thúc buổi Tôn vinh Các Thánh Tử đạo, đoàn rước tiến vào Nhà thờ, những hào quang Thánh tích được các linh mục cung nghinh long trọng và đặt tước Bàn thờ để đi vào Thánh lễ trọng thể Khai mạc Năm Thánh. Di ảnh của 16 vị Thánh Tử đạo được đặt trang trọng trên Cung Thánh, hai bên là hai câu đối: “Máu các Thánh Tử đạo Việt Nam . Hạt giống trở sinh người có Đạo”.

Trong bài giảng lễ, cha Đa Minh Phan Hưng, Tổng Thư ký Hội đồng Mục vụ,

Trưởng ban Tổ chức Năm Thánh chia sẻ: Tối hôm nay, lần đầu tiên trong ánh nến lung linh huyền ảo và đầy thánh thiêng, cuộc rước kiệu trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam, trong đó có Xương Thánh của 16 vị đã tử đạo trên vùng giáo phận Huế chúng ta. Chúng ta tạ ơn Chúa và cũng vui mừng hân diện vì nhờ vào cái chết của các Ngài mà đã mang lại nhiều hoa trái. Khai mạc Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam gợi nhớ cho chúng ta cách đây đúng 30 năm, vào ngày 19 tháng 6 năm 1988, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong 117 vị Tử đạo Việt Nam lên hàng hiển Thánh. Chúng ta tự hào là con giòng cháu giống của các Thánh tử đạo, trong đó có một phụ nữ là Thánh Anê Lê Thị Thành là mẹ của 6 người con. Đây là con số tiêu biểu, tượng trưng cho hơn 130 ngàn người đã tử đạo tại Việt Nam trong vòng 300 năm. Đó là chưa kể đến hàng trăm ngàn người phải chết trong rừng sâu nước độc vì phải trốn tránh những cuộc bách đạo trải qua các triều đại, hàng trăm hàng ngàn người bị thiêu sống trong các nhà thờ, hàng vạn tín hữu bị giết dưới thời Văn Thân. Chỉ riêng tại 2 tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, vẫn còn lưu lại nhiều dấu tích là pháp trường, nơi máu chảy đầu rơi của các Ngài. Tổng số vị tử đạo phải ước tính lên đến 300 ngàn, như vậy trong



vòng 300 năm, bình quân mỗi năm phải có đến 1000 vị tử đạo. Đây là một tự hào của Giáo hội Việt Nam, cái chết của các Ngài là vì lòng yêu mến Thiên Chúa. Các Ngài đã can đảm noi theo tình yêu của Chúa Giêsu, một tình yêu đến nỗi hiến cả mạng sống mình trên thập giá, Ngài đã phải chịu đau đớn về thể xác, bị nguyên rửa, bị nhục mạ. Vậy mà cuối cùng Ngài vẫn ngẩng cao đầu để xin Chúa Cha tha cho họ vì họ lầm và chẳng biết, đó thật sự là đỉnh cao của tình yêu... Trong phần tạ lễ, cộng đoàn đứng lên cùng nhau đọc Kinh Các Thánh Thánh Tử đạo Việt Nam. Sau đó, cha Đa Minh Phan Hưng, Trưởng Ban Tổ chức Năm Thánh công bố Sắc lệnh của Tòa Ân giải Tòa Thánh về việc ban Phép lành Tòa Thánh nhân dịp Năm Thánh các Thánh Tử đạo Việt Nam do Đức Hồng Y Chánh án Tòa Ân giải Tối cao MAURUS PIACENZA ban hành ngày 23 tháng 3 năm 2018 cho tất cả mọi người tham dự Thánh lễ Khai mạc và Bế mạc Năm Thánh. Kết thúc Thánh lễ, các linh mục đại diện Linh mục đoàn rước hào quang Thánh tích đến Bàn thờ phía bên trái Nhà thờ và dâng hương. Cha Tổng Đại diện mời quý Cha đại diện cùng long trọng ban Phép lành Tòa Thánh với ơn Toàn xá.

GP. Mỹ Tho Khai mạc Năm Thánh tại TTHH Ba Giồng

MỸ THO - Giáo Hội Việt Nam đang tung bừng mừng kính ngày kỷ niệm 30 năm ngày 117 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam được tôn phong lên hàng hiển thánh. Hòa trong niềm hân hoan ấy, ngày 19.06.2018, Giáo phận Mỹ Tho đã long trọng tổ chức thánh lễ khai mạc Năm Thánh tại Giáo xứ Ba Giồng, xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, Tiền Giang, nơi có thánh tích của Cha Thánh

Phêrô Nguyễn Văn Lựu và 27 vị Tử Đạo tại đây, và đây cũng là nơi được chọn làm Trung tâm Hành hương của Giáo tỉnh Sài Gòn trong năm thánh này.

Để hun đúc tinh thần yêu mến các Thánh Tử Đạo Việt Nam và làm sống lại những giây phút linh thiêng mà các ngài đã gieo mầm



đức tin trên quê hương đất nước Việt Nam, Giáo phận đã tổ chức buổi diễn nguyện tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam lúc 08g45. Trước hết với phần kiệu di ảnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam từ nhà thờ sang lễ đài của Trung tâm Hành hương. Cộng đoàn bày tỏ lòng tôn kính các ngài bằng những hành vi cụ thể qua việc các vị đại diện cộng đoàn dâng lên các ngài: những cánh hoa như những hương thơm nhân đức của các ngài; ngọn nến sáng lung linh, như ngọn nến tự hao hủy để đem lại ánh sáng cho cuộc đời; và làn khói hương thanh thoát tỏa bay biểu hiện gương trung kiên của các ngài đồng thời đó như những lời ước nguyện của đoàn con cái Chúa dâng lên các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Sau đó là những vũ điệu, lời hát, diễn tả cuộc tử đạo của Cha Thánh Phêrô và các Thánh Tử Đạo tại đất Ba Giồng này qua phần diễn nguyện sống động do các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Mỹ Tho, Mến Thánh Giá Cái Nhum, dòng Thánh Phaolô, thành viên “Tiếng hát vì người nghèo” và Giới Trẻ Giáo phận.

Trong tâm tình tạ ơn của việc tôn phong Thánh Tử Đạo, cùng với hàng ngàn tín hữu trong và ngoài Giáo phận Mỹ Tho, lúc 10g00 Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm - Giám mục Giáo phận - đã chủ sự Thánh lễ Khai mạc mừng kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong bầu khí trang trọng. Đồng tế với Đức Cha Phêrô, có Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Giám mục Giáo phận Cần Thơ -, 130

linh mục trong Giáo phận Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long và Sài Gòn.

Trước khi bước vào thánh lễ, Đức Cha hân hoan giới thiệu Đức Cha Stêphanô và phái đoàn Giáo phận Cần Thơ cũng như bày tỏ niềm vui mừng vì sự hiện diện của đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Trong bài giảng, Đức Cha diễn giải cho cộng đoàn hiểu về việc giảng dạy của Chúa Giêsu đi đôi với lời rao giảng, và các Thánh Tử Đạo đã theo gương đó, dám sống và chết cho Tin Mừng. Ngài dẫn chứng những hình ảnh cụ thể để liên hệ cuộc Tử Đạo của các thánh và cuộc đời của Chúa Giêsu, một ví dụ cụ thể: Bài Giảng trên núi: nghèo khó, khóc than, bị bách hại... Chúa đã sống những điều đó, các Thánh Tử Đạo cũng đã theo gương Chúa Giêsu, đối diện với những khó khăn: bị nộp vào tay thượng tế, bị đánh đập, bị điệu ra trước mặt quan quyền. Các ngài đối diện với những điều đó không phải để sợ hãi nhưng để làm chứng. Lý tưởng người môn đệ Chúa Giêsu là mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu hơn: “Tôi sống không còn là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

Ngài nhấn mạnh rằng, mỗi vị thánh trong Giáo hội cố gắng khắc họa nét đẹp trong cuộc đời Chúa Giêsu. Các Thánh Tử Đạo họa lại trong cuộc đời Chúa Giêsu bằng chính cuộc tử Đạo của các ngài. Các ngài giống Chúa Giêsu không đi tìm cái chết nhưng khi cần thì sẵn sàng hiến dâng mạng sống. Ngài dẫn chứng khi 27 vị tử đạo tại



Ba Giồng biết tin quan tùm bắt thì chạy trốn và khi không thể chạy trốn thì đã đổi diện: “chúng tôi thà chết chảng thà bước qua Thập Giá vì đây là dấu cứu độ chúng tôi”. Chúa Giêsu làm chứng cho Tin Mừng, dù bị giết nhưng không oán hờn. Các Thánh Tử Đạo cũng vậy, dù bị hành hình cũng không oán hận.

Khi cử hành biến cố này, các Các Thánh Tử Đạo Việt Nam mời gọi mỗi người chúng ta tiếp tục sống tinh thần của các ngài, chấp nhận hy sinh để làm chứng cho giá trị Tin Mừng. Mừng kính các Thánh Tử Đạo trong bối cảnh của Năm Gia đình, các ngài mời gọi chúng ta làm chứng cho Tin Mừng sự sống trong gia đình. Một tình yêu chấp nhận hy sinh chứ không phải một tình yêu chiếm đoạt, hưởng thụ, và vứt bỏ.

Ngài nêu lên lý do Giáo phận Mỹ Tho cử hành thánh lễ mừng kính các Thánh Tử Đạo tại Giáo xứ Ba Giồng này vì cha sở Phêrô Nguyễn Văn Liệu là cha sở Giáo xứ Ba Giồng, và 27 vị đã hy sinh vì danh Chúa tại đây. Chúng ta đang có mặt tại đất thánh, đây là niềm vinh dự lớn lao, đồng thời mang một trách nhiệm. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam chọn Ba Giồng làm trung tâm hành hương cho Giáo tỉnh Sài Gòn, điều đó nhắc nhở cho mỗi người trong Giáo phận cố gắng sống tinh thần các Thánh Tử Đạo Việt Nam trong từng lời ăn tiếng nói, chọn lựa, và hành động, để sống tâm tình của Cha Thánh: “Đạo đã thấm nhập trong xương trong tuỷ, tôi làm sao bỏ được, vả lại một người

giáo hữu thường, một thầy giảng còn không có quyền bỏ Đạo, huống nữa tôi đây là Đạo Trưởng”.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Đức Cha bày tỏ niềm vui và cảm ơn Đức Cha Stêphanô, phái đoàn Giáo phận Cần Thơ, cũng như mọi thành phần dân Chúa đã đến tham dự thánh lễ một cách đông đảo dù có

nhiều giáo xứ ở rất xa. Ngài không quên cảm ơn cách đặc biệt Cha Tổng Đại diện, Cha Giám đốc Trung tâm Hành hương, quý cha, quý tu sĩ, giáo dân và những người đã chuẩn bị cho thánh lễ được chu đáo và trang trọng. Ngài cũng hoan nghênh tinh thần của các thành phần dân Chúa đã tham gia buổi diễn nguyện, điều đó nói lên tinh thần trách nhiệm của mọi người. Và cuối cùng, ngài giới thiệu với cộng đoàn quyển sách “Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam” của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa phát hành, ngài ước mong mọi người có trong tay quyển sách này để đọc, hiểu và sống theo gương các Thánh Tử Đạo để họa lại hình ảnh Đức Kitô trong đời sống đức tin của mình.

Trước khi ban phép lành trọng thể, Cha Tổng Đại diện Phaolô Trần Kỳ Minh đã công bố sắc chỉ Ôn Toàn xá trong Năm Thánh tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam do Đức Thánh Cha ban hành ngày 27.03.2018.

Năm Thánh mở ra cho Giáo hội nhiều cơ hội để con cái Chúa lãnh nhận Ôn thánh. Nhờ lời cầu bầu của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho con cái Chúa biết hăng say phụng sự Chúa và góp phần loan báo Tin Mừng trên quê hương đất nước mà các vị Thánh Tử Đạo Việt Nam đã gieo mầm đức tin bằng dòng máu thấm

Trung tâm hành hương Ba Giồng

WGPSG - Trong Năm Thánh 2018 tôn vinh các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ở mỗi Giáo tỉnh,

Hội đồng Giám mục ấn định một Trung tâm hành hương cho Năm Thánh:

. Vương cung thánh đường Sở Kiện: được chọn làm nơi hành hương năm thánh cho Giáo tỉnh Hà Nội;

. Trung tâm hành hương Thánh Mẫu La Vang: được chọn làm nơi hành hương năm thánh cho Giáo tỉnh Huế;

. Trung tâm hành hương Ba Giồng (thuộc Giáo phận Mỹ Tho): được chọn làm nơi hành hương năm thánh cho Giáo tỉnh Sài Gòn.

Riêng về Ba Giồng, người ta có thể thấy, tuy nơi này mới được Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ấn định là nơi hành hương của Giáo phận Mỹ Tho vào năm 2004, nhưng cộng đoàn tín hữu đã có mặt tại đây từ thuở ban đầu của lịch sử Giáo Hội Việt Nam, nên có thể nói rằng, hành hương nơi này cũng được coi là về thăm một trong những cái nôi của Giáo Hội Việt Nam. Đến đây, người ta có thể chiêm ngắm những ngôi mộ cổ của các tín hữu ghi năm 1663, 1664...

Trung tâm hành hương Ba Giồng nằm trong khuôn viên của nhà thờ giáo xứ Ba Giồng . một họ đạo lâu đời nhất của Giáo phận Mỹ Tho. Lịch sử họ đạo Ba Giồng gắn liền với các biến cố bách hại đạo Công giáo ở Tây Đàng Trong. Những người dân thuở xưa sống ở nơi này đã từng chứng kiến cảnh tử đạo của rất nhiều tín hữu (1783, 1836, 1861...). Và trong số 117 vị thánh Tử đạo tại Việt Nam, có 2 linh mục phụ trách họ

đạo Ba Giồng là cha Philipphê Phan Văn Minh . phục vụ Ba Giồng từ năm 1849 đến 1853, và cha Phêrô Nguyễn Văn Lưu . phục vụ Ba Giồng từ năm 1852 đến 1861. Cha Phillipphê Minh là vị đầu tiên nằm trong danh sách những linh mục coi sóc họ đạo Ba Giồng.

I. GIAI ĐOẠN HÌNH THÀNH

1. Tên gọi Ba Giồng

Tài liệu “27 vị tử đạo tại Ba Giồng (Mỹ Tho)” của Linh mục M. Hamon (1882) . hiện còn lưu trữ tại Hội Thừa Sai Paris . có nhắc đến sự hình thành tên gọi Ba Giồng như sau:

Ở tỉnh Mỹ Tho có một cánh đồng lầy rộng lớn. Vào mùa mưa, cánh đồng ấy biến thành một hồ nước mênh mông. Ở lối vào đồng lầy này, nước cuốn dồn cát lại như tạo cho mình một rào chắn không thể vượt qua nổi. Với thời gian, những đụn cát ấy cao dần lên. Một cộng đồng nho nhỏ đã dần dần hình thành ngay trên ba giồng cát này, với một rừng tre xanh có ngọn cao vây quanh như một vòng đai xanh, đó chính là xóm nhỏ Ba Giồng.

Thuộc làng Tân Lý Đông, gần chợ Cổ Chi, xóm Ba Giồng không có gì khác biệt với các xóm làng khác: cũng những túp lều người dân An Nam, lợp tranh bé lớn tùy theo mức sống của người dân ở đó. Giữa xóm có một ngôi nhà lớn hơn với cây Thánh Giá nổi bật. Dân cư không giàu sang mà cũng không túng quẫn, hầu như mọi

người đều sống bằng lao động của đôi bàn tay, thế nhưng họ có một kho báu mà họ coi trọng hơn tất cả mọi của cải giàu sang, đó là Đức Tin.

2. Hình thành Họ đạo Ba Giồng

Tài liệu “27 vị tử đạo tại Ba Giồng” kể tiếp: “Không ai biết xóm đạo được thành lập từ bao giờ. Rất có thể, dân cư đã



trở lại đạo từ một thời xa xưa. Các cụ già thường chỉ cho con cháu ngôi mộ của ba thế hệ đã sống trước họ mà tất cả đều là người có đạo Công Giáo”.

Nếu đến thăm Đất Thánh của họ đạo này, ta sẽ thấy có một ‘mộ bia đôi’ ghi niên đại 1663, một mộ bia khác ghi niên đại 1664, và nhiều ngôi mộ cổ ghi chữ Nho mà nay đã lu mờ không thể đọc được. Đặc biệt, có một ngôi mộ xây bằng đá xanh rất đẹp niên hiệu Đinh Hợi 1887 . có câu đối chữ Nho khắc sâu: “Sơn Trung Phương Uất Nhật . Thế Phượng Dĩ Thiên Niên”, tạm dịch: “Giữa núi gập ngàn mây bay . trần thế đã ngàn năm”, ý nói: “ngàn năm như mây bay”, diễn ý: “Đời người dầu đạt tột đỉnh cũng qua mau như mây khói!”

Một tài liệu khác được lưu trữ tại Tòa Tổng Giám Mục Sài Gòn . là bản tường trình của linh mục F. Demarcq (cha sở họ đạo Tân An 1911), thừa sai Tông Tòa . đã xác định sự hiện diện từ rất sớm của họ đạo Ba Giồng:

“Do tính cách lâu đời của nó, họ đạo này đáng đứng chỗ nhất; tất cả các họ đạo khác tương đối mới có khá gần đây.

“Theo những lời truyền tụng khá chắc chắn, vào khoảng năm 1700 hoặc 1702, dưới triều đại Minh Vương, chừng 20 ghe biển rời bờ Phú Yên, lìa xa các bờ biển An Nam, mang theo khoảng 30 gia đình Kitô giáo. Những gia đình này trốn tránh cuộc bắt đạo và trẩy về hướng Nam Kỳ. Ghe ngược dòng tới chỗ bắt đầu cánh đồng lác rộng lớn và dừng lại ở miệng con rạch ngày nay gọi là Rạch Chanh. Rạch Chanh là một con rạch do nước từ đồng lớn tràn xuống kết thành mà trước kia chảy ngang qua những cánh rừng bao la.

“Đầu tiên tất cả các gia đình lập cư ngay trên



con rạch này, và ghe lại trở về Phú Yên rước thêm những gia đình khác. Sáu tháng sau, ghe trở lại đem theo những Kitô hữu khác còn đông hơn nữa. Những người này cũng lập cư cùng một chỗ với những người đến lần đầu.

“Khu vực này lại ở ngay bên sông, như sự cố sau đây chứng minh: Ngày kia, một vài người đánh cá trong sông thì bị một chiếc thuyền chở ông quan từ Sài Gòn đi Châu Đốc bắt gặp. Họ bị bắt và bị đem đi. Tất cả Kitô hữu khác khiếp sợ, vội vã bỏ nơi ấy để đi sâu vào trong rừng, cho tới Ba Giồng bây giờ và lập cư tại đó. Về sau, nhiều Kitô hữu Phú Yên khác chạy trốn các cuộc bắt đạo cũng đến nhập cư với họ. Ngoài ra, Kitô hữu vùng lân cận Sài Gòn, Biên Hòa, Mỹ Tho cũng đến nhập cư và làm con số giáo hữu lên đến 3.000 người”.

3. Chứng nhân đức tin

Năm 1783 khi bị Tây Sơn đánh đuổi, Nguyễn Ánh (Gia Long) có chạy ghé qua Ba Giồng, được dân ở đây cho ăn uống. Chính vì vậy, quân Tây Sơn đã nghi ngờ và giết khoảng 150 người ở họ đạo Ba Giồng.

Năm 1836, trong cuộc bách hại thời vua Minh Mạng (trị vì 1791 . 1841), quan quân đã cho giết khoảng 1700 tín hữu Công giáo ở Ba Giồng.

Vào thời vua Tự Đức (trị vì 1847 . 1883), vị linh mục từng phục vụ giáo xứ Ba Giồng là cha Philipphê Phan Văn Minh đã bị bắt vào ngày 26.2.1853 tại Mạc Bắc (Vĩnh Long) và bị xử tử

vào ngày 7.3.1853 tại pháp trường Đình Khao (Vĩnh Long). Còn linh mục Phêrô Nguyễn Văn Lựu thì bị bắt vào năm 1860 khi đang là cha sở ở vùng Ba Giồng, và bị chém đầu vào ngày 7.4.1861 tại Mỹ Tho.

Vài ngày sau khi cha Lựu tử đạo, quân Pháp tràn vào Mỹ Tho. Trước khi quan quân Việt Nam rút đi, họ đã quyết định tiêu diệt họ đạo Ba Giồng. Được tin này, giáo dân Ba Giồng tìm cách chạy trốn trong đêm, nhưng hầu hết đã bị bắt lại. 25 người đàn ông của họ đạo Ba Giồng, sau khi tuyên xưng Đức Tin cách mạnh mẽ, đã bị trảm quyết tại căn nhà vuông, trên mảnh đất chợ Cổ Chi, giáp với xã Tân Lý Đông, cách nhà thờ Ba Giồng khoảng hai cây số. Xác các vị Tử Đạo, các quan bắt người lương đem chôn trong cánh đồng bên cạnh chợ; một số được chôn tại một gò đất, nơi đây đồng bào địa phương gọi là “Gò Chết Chém” (Trong một thời gian dài . từ năm 1862 đến 1986 . người ta truyền tụng rằng: trên gò này, cỏ không mọc được, và những tàn cây phủ bóng trên gò cũng bị chết khô. Những lương dân làm ruộng xung quanh có vào đó ngồi nghỉ chân, nhưng không bao giờ dám phóng uế).

Sau khi chém 25 tín hữu và giết 2 người khác khi họ đang chạy trốn (1862), quan án ra lệnh các giáo hữu phải bỏ họ đạo Ba Giồng để đi nơi khác, không ai được ở lại. Còn nhà thờ

thì bị phá, cho đến 10 năm sau, cha M. Hamon vâng lệnh Đức Cha Micae về coi sóc họ đạo và lo việc cải táng hài cốt các vị Tử Đạo về nơi an nghỉ tại Đất Thánh ngày 18.6.1872.

II. BA GIỒNG HIỆN NAY

Theo thống kê của họ đạo, vào năm 1976, Ba Giồng chỉ còn khoảng 450 giáo dân. Hiện nay, năm 2018, Ba Giồng có khoảng gần 2.000 giáo dân. Đa số dân ở đây sống bằng nghề làm ruộng, trồng rẫy, đan giỏ nón... Cuộc sống người dân không khá giả, nhưng cũng không đến nỗi túng quẫn. Một trong những nét đẹp của Ba Giồng là sự thân ái của tình làng nghĩa xóm. Bà con giáo dân sống chan hòa, chân thành với người dân khác tín ngưỡng.



Như đã trở thành một truyền thống, Ba Giồng là một trong những vườn ươm cung cấp cho Giáo hội những hoa thơm trái tốt. Khởi đi từ mảnh đất Ba Giồng, đã có không ít linh mục, tu sĩ dần thân phục vụ Giáo hội và con người một cách nhiệt thành. Quả đúng như Cha Hamon đã từng nói: “Xóm nhỏ này không có du khách nào đặt chân tới, mà cũng chẳng có nhà địa lý nào biết đến. Nhưng tên tuổi xóm này lại rất đáng được tôn vinh. Chúng ta hãy kính chào đi, vì đây là một vùng đất đã được máu các Thánh Tử Đạo thánh hiến!”

III. NHÀ THỜ BA GIỒNG

Họ đạo Ba Giồng như thế đã có một bề dày lịch sử, được Cha Hamon thuộc Hội Thừa Sai Paris đề cập đến trong “Les Missions Catholiques năm 1882”. Theo cuốn sách này thì trong những thời kỳ đầu tiên, nhà thờ Ba Giồng đã ba lần bị thiêu hủy.

Sau đó, vào năm 1950, nhà thờ Ba Giồng được xây dựng lại từ một lớp học nối dài, chiều dài chỉ có 24 mét, chiều rộng 6 mét, vật liệu bằng vôi cát thô sơ, đã nhiều lần được sửa chữa cho khỏi sụp đổ. Nhưng thời gian mưa nắng và mối mọt tàn phá, xuống cấp không đảm bảo cho việc cử hành có đông giáo dân tham dự.

Năm 1997, Đức Giám mục Giáo phận cho phép tái thiết thánh đường họ đạo Ba Giồng dâng kính Đức Maria, Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo.

Và ngày 16.11.1997, Đức Hồng Y GB. Phạm Minh Mẫn (lúc đó là Giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho) đã dâng thánh lễ khởi công xây dựng nhà thờ Ba Giồng.

Ngày 16.3. 2000, nhà thờ họ đạo Ba Giồng với tước hiệu: “Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam” được Đức Cha Phaolô, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho cung hiến.

LỜI KẾT

Vào năm 2004, Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc đã công bố: Nhà thờ Ba Giồng là nơi hành hương của Giáo phận Mỹ Tho.

Và vào năm 2018, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã chỉ định Trung tâm hành hương Ba Giồng thành địa điểm hành hương cho Giáo tỉnh Sài Gòn trong Năm Thánh 2018 của Giáo Hội Việt Nam.

Để đến với trung tâm hành hương này, từ Sài Gòn, khách hành hương chỉ mất 1 giờ 30 phút . lái xe về hướng miền tây trên quốc lộ 1A, qua Long An khoảng 10km . là có thể thăm viếng và cầu nguyện tại đây. Khách hành hương sẽ có thể tận hưởng bầu khí yên tĩnh với khung cảnh cây xanh mát mẻ và thanh thoát, rồi viếng Thánh Thể tại nhà thờ, đi dâng Thánh Giá, khấn xin trước đài Cha Thánh Lựu... Đặc biệt, ra ngoài khuôn viên nhà thờ, khách hành hương chỉ cần đi bộ 10 phút là tới mộ của những anh hùng tử đạo tại Ba Giồng và cầu nguyện sốt sắng với các ngài...



NHÀ NƯỚC CSVN ĐÃ PHÁ HOẠI SỰ KIẾN PHONG THÁNH CỦA GIÁO HỘI CÔNG GIÁO NHƯ THẾ NÀO?

Lời dẫn

Cách nay tròn 30 năm, ngày 19 tháng 6 năm 1988, tại Roma (Italia), Tòa thánh Vatican tổ chức lễ Phong thánh cho 117 vị tử vì đạo tại Việt Nam. Đây là một nghi thức tôn giáo bình thường của Giáo hội Công giáo.

Đối với những quốc gia, những dân tộc có các vị thánh được tuyên phong, họ coi đây là niềm vinh dự và tự hào của dân tộc và đất nước họ. Nhưng tại Việt Nam dưới ách cai trị của những người cộng sản vô thần, thì họ coi đây là âm mưu thâm độc, là thủ đoạn chính trị của các thế lực họ cho là thù địch, nhằm phá hoại công cuộc xây dựng CNXXN tại Việt Nam. Và họ huy động mọi nguồn lực, ra sức tập trung chống phá sự kiện này.

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm sự kiện phong thánh, chúng ta hãy nhìn lại những diễn biến của sự kiện nói trên.

Đạo Công giáo có mặt tại Việt Nam từ thế kỷ XVI khi các nhà truyền giáo châu Âu tới giảng đạo.

Cuối thế kỷ XVI, đầu thế kỷ XVII, Việt Nam đã bắt đầu giao thương buôn bán với các nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Hà Lan, Anh, Pháp và với Nhật Bản ở châu Á. Thời gian này, đạo Công giáo cũng mở rộng truyền giáo đến khắp nơi trên thế giới, trong đó có miền Viễn Đông Á châu.

Tại Việt Nam, các vị Thừa sai châu Âu đã theo các tàu buôn nước ngoài vào truyền đạo kể từ năm 1533, cho đến nay được gần 500 năm. Theo dòng lịch sử, Giáo hội Việt Nam cũng đã trải qua nhiều biến cố, nhiều bước thăng trầm, đã qua nhiều cuộc bách hại. Đỉnh cao của các cuộc bách hại là từ những năm 1745-1862 dưới sự cai trị phần lớn thời gian của các vua triều Nguyễn.

Những cuộc bách hại đạo Công giáo của nhà Nguyễn tại Việt Nam với những lý do hiểu lầm





và sự vu khống của những kẻ có những thành kiến với những người Công giáo.

Minh Mạng (1820-1840) kế thừa Gia Long lên ngôi vua, là người chịu ảnh hưởng bởi nền giáo dục Nho giáo. Lúc còn là Hoàng tử Đản, ông đã từng than phiền vốn rất dị ứng với Công giáo. Sau khi lên ngôi, ông tỏ ra không thiện cảm với Công giáo. Minh Mạng đã ban hành rất nhiều chỉ dụ cấm đạo. Ông ra lệnh cho các quan tỉnh khuyến cáo dân bỏ đạo. Những ai bước qua cây Thập tự thì miễn tội, nhà thờ, nhà giảng cho hủy diệt, ai cố tình không tuân thì bị tội nặng.

Thiệu Trị (1841-1847) cấm đạo không gay gắt bằng Minh Mạng. Phần lớn những người bị bắt vì đạo đều được ông cho “trảm giam hậu” nghĩa là tội chết nhưng giam đày xét xử và cuối cùng cũng thả cho tự do.

Tự Đức (1848-1883) do những áp lực quân sự và ngoại giao thời ấy khiến cho tình hình Công giáo thời này gặp nhiều khó khăn. Vua ra chỉ dụ bắt tất cả những Đạo trưởng Tây Dương nộp cho quan, ai bắt được sẽ được thưởng 300 lạng bạc. Năm 1858 Tự Đức ra sắc lệnh “Phân tháp giáo dân” nhằm phân tán, cô lập, kiểm soát và tiêu diệt giáo dân. Chỉ dụ này là một đòn chính trị, tâm lý đánh vào căn não và tình cảm của giáo dân và tổ chức của Giáo hội Công giáo; làm phá hủy các làng và các cơ sở Công giáo. Giáo dân không có cơ hội để dâng lễ, sinh hoạt hội đoàn. Người Ki-tô hữu bị thích vào má hai chữ Tả đạo

và tên địa phương nơi giam giữ rồi giao cho các làng không có người Công giáo quản thúc(1).

Trải qua hơn 100 năm bị bách hại ấy, đã có nhiều vị giám mục, linh mục người nước ngoài, cùng rất nhiều linh mục, tu sĩ, và từ 130 ngàn đến 300 ngàn giáo dân người Việt bị chết dưới nhiều hình thức trong các cuộc bách

hại nói trên.

Nếu chỉ nói đến những người chết vì đạo tại Việt Nam đã từng được nêu rõ danh tính trong hai Thỉnh nguyện thư 14.11.1917 và 21.1.1975 của Giáo hội Công giáo Việt Nam gửi Tòa thánh xin cứu xét việc Phong Thánh, thì cũng đã có tới 1285 vị. Tòa thánh đã chọn 117 vị trong số 1285 vị được đề cử, có nghĩa Tòa thánh chấm chưa được một phần mười.

Trước hết, cần xác định: đây là các thánh tử đạo tại Việt Nam (chứ không phải là thánh tử đạo Việt Nam), bởi vì các ngài thuộc ba quốc tịch: Việt Nam (96 vị, trong đó có 37 linh mục), Tây Ban Nha (11 vị dòng Đaminh: 6 giám mục và 5 linh mục), Pháp (10 vị thuộc Hội Thừa sai Paris - MEP - gồm 2 giám mục và 8 linh mục).

Các đợt phong Chân phước trước đây

Ngày 27/5/1900, do tông thư (litterae apostolicae) Potissimum viorum, Đức thánh cha Lêô XIII tuyên phong chân phước cho 77 vị tử đạo tại Trung Hoa và Việt Nam, trong số này có 64 vị tử đạo tại Việt Nam.

Ngày 15/4/1906, do tông thư Martyrum purpurata sanguine, Đức thánh cha Piô X phong chân phước cho 8 vị, tất cả thuộc dòng Đaminh tại Việt Nam.

Ngày 11/4/1909, do tông thư Martyrum purpurata sanguine, Đức thánh cha Piô X phong

chân phước cho 20 vị Việt Nam chung với nhiều vị Trung Hoa.

Ngày 29/4/1951, do tông thư Albae iam ad messem Đức thánh cha Pio XII phong chân phước cho 25 vị. Lần này chỉ có các chân phước thuộc giáo phận Bùi Chu thuộc dòng Đaminh ở Việt Nam(2).

Tiến trình từ việc phong Chân phước đến Hiển thánh

Trong số 117 chân phước, vài vị đã được tôn kính đặc biệt (chẳng hạn như ở Việt Nam: Philipphê Minh, Lê Bảo Tịnh, Vinh sơn Liêm) nhưng không mấy ai nghĩ đến tiến trình phong thánh. Bên Tây-Ban-Nha, thành phố Bilbao mở chiến dịch cổ động rất mạnh “xin phép lạ” để phong thánh cho Chân phước Berrio Ochoa. Nhưng để chứng minh một “phép lạ” theo giáo luật thủ tục không đơn giản.

Do hoàn cảnh, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã phong thánh cho một số vị: Giáo hội Đại Hàn đã có 109 vị tử đạo được phong thánh tại thủ đô Seoul ngày 6/5/1984. Năm bắt được tình hình thuận lợi, nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập hàng giáo phẩm (1960-1985), Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn xin Đức Thánh Cha đẩy mạnh việc phong thánh cho các vị tử đạo tại Việt Nam, và đã được Tòa thánh chấp thuận.

Vậy việc Tòa thánh Vatican tổ chức phong thánh cho 117 Chân phước chỉ là công đoạn cuối

cùng của tiến trình phong thánh đã kéo dài gần một thế kỷ qua.

Thực ra tất cả 117 vị tử đạo không có người nào bị giết vì dính líu với thực dân Pháp. Họ chỉ bị giết vì là “tả đạo”, trái với đạo Nho mà triều đình nhà Nguyễn tôn thờ. Các vị đều có lý lịch rõ ràng về quê quán, chức sắc, ngày bị giết, hình thức bị giết (xử trảm, xử giảo, hay chết trong tù).

Ngày 22/6/1987, Đức Giáo Hoàng Gioan - Phaolô II chủ trì cuộc họp tại Roma (Italia) quyết định phong Hiển thánh cho 117 Á thánh chết vì đạo tại Việt Nam từ 1625 đến 1861, và ấn định ngày 19/6/1988 sẽ tổ chức lễ phong thánh tại Roma.

Và những cuộc chống phá bắt đầu

Chính trị hóa nghi thức tôn giáo bình thường.

Ngày 12/10/1987 Ban Tôn giáo Chính phủ của nhà nước Việt Nam gửi công văn cho Ủy ban Nhân dân và Ban Tôn giáo các tỉnh, thành trong cả nước, nhận định:

“Quyết định của Vatican là một việc làm có dụng ý chính trị xấu và xuyên tạc lịch sử cách mạng Việt Nam, kích động tâm lý cuồng tín “tử vì đạo” trong một bộ phận giáo dân và giáo sĩ Việt Nam; gây chia rẽ giáo, lương; làm tổn hại đoàn kết dân tộc của nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay khi Đảng và Nhà nước ta đang ra sức thực hiện đúng đắn chính sách tôn giáo, tăng cường đoàn kết toàn dân vượt qua mọi

thử thách, khó khăn, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Người cs với bản chất đa nghi hẹp hòi và hay suy diễn kiểu “suy bụng ta ra bụng người”, nên họ cứ nghĩ là các thế lực bên ngoài, lúc nào cũng đang âm mưu đánh phá mình. Việc



phong thánh chắc phải là đòn hiểm, có dụng ý chính trị xấu, là chia rẽ lương giáo và phá hoại sự đoàn kết dân tộc?

ĐCSVN muốn lãnh đạo cả Vatican

Ngày 18/9/1987, thừa lệnh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ), Ban Tôn giáo Chính phủ đã triệu tập các giám mục trong Ủy ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam để “vạch rõ tính nghiêm trọng của sự kiện phong thánh của Tòa thánh Vatican, nghiêm khắc phê phán việc làm sai trái này của một số giám mục trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, của Vatican, ép buộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đứng đầu là Đức Hồng y Trịnh Văn Căn phải rút lại Thỉnh nguyện thư đã đề nghị Tòa thánh Vatican phong thánh”.

Sau đó nhiều cuộc hội thảo được tổ chức khắp nơi trên cả nước nhằm tuyên truyền và xuyên tạc sự kiện phong thánh này. Nhiều cây bút sắc bén nhất của chế độ như Trần Bạch Đằng, Nguyễn Khắc Viện... đã được huy động để viết bài chống phá và xuyên tạc sự thật lịch sử việc phong thánh của Giáo hội Công giáo.

Trần-Bạch-Đằng có bài đăng trên báo Công giáo và Dân tộc, số ra ngày Chủ nhật 28.2.88 với tựa đề: “Người ngoại đạo lại nói về phong thánh”. Trong đó có đoạn:

“Chọn ngày 19.6 làm Lễ Phong thánh, đúng như anh Nguyễn-Ngọc-Lan đã từng viết một cách sáng tạo trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta: Chống nước để cứu Mỹ. Bây giờ không phải cứu Mỹ mà hà hơi cho những mưu toan về “sự bảo vệ nền văn minh Kitô giáo” “như Hồng y Spellman long trọng tuyên bố khi sang Sài Gòn...”

Một số cây bút khác cũng cho rằng, việc Tòa thánh Vatican chọn ngày 19/6 để tổ chức lễ



phong thánh là có thâm ý, vì ngày đó là ngày Quân lực VNCH, hay nói như Trần Bạch Đằng là nhằm Chống nước cứu Mỹ?

Nếu nói chọn ngày 19/6 là “thâm ý” thì tại sao Tòa thánh Vatican không chọn ngày 30/4, là ngày mà nhân dân miền Nam gọi là Ngày Quốc hận? Hay ngày 02/9, là ngày Quốc khánh của CHXHCNVN, cũng là ngày Hồ Chí Minh từ trần? Nếu chọn những ngày này thì mới xứng đáng gọi là “thâm ý”.

Nguyễn Khắc Viện là người chống phá điên cuồng và hung hăng nhất, với thủ đoạn “chụp mũ” với bài: “Chết vì đạo, chết cho ai”?

Mở đầu ông cho rằng “Tôi vẫn cảnh giác cao độ với những mưu đồ xuất phát từ phương Tây mong lợi dụng đạo Ki tô để phá hoại công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội nước ta.”

Ông ấy không biết hoặc cố tình không biết về lịch sử truyền giáo tại Việt Nam, và những tư liệu về các cuộc bách hại, mà dám cho rằng không thể biết chính xác tất cả những người được nêu tên đã chết trong hoàn cảnh nào, họa chăng tư liệu còn lại cho biết rõ trường hợp một vài người. Ông nhấn mạnh hai sự kiện:

- Một là chuyện giám mục Adran đưa Hoàng tử Cảnh báci yết vua Pháp Louis 16 năm 1787, với kế hoạch tấn công Đà Nẵng.

- Hai là chuyện người Công Giáo đã giúp Pháp tiêu diệt phong trào Văn Thân (Văn Thân có khẩu hiệu “bình Tây sát tả”, có nghĩa là dẹp tây, diệt đạo).

Nguyễn Khắc Viện nhận định Lễ Phong Thánh sẽ gây ra: “Rồi nhiều người trên thế giới, đặc biệt trong giáo dân, đâm ra thương hại cho Giáo hội Việt Nam đang sống trong cảnh bị áp bức, rồi một số người Việt Nam ngoại đạo, một số cán bộ sẵn có định kiến lại thốt lên: Đã bảo mà, tin sao được bên đạo, bao giờ họ cũng hướng về phương Tây. Rõ ràng việc phong thánh này là một đòn hiểm đối với khối đoàn kết dân tộc của chúng ta.”(3)

Bài viết của Nguyễn Khắc Viện đã gây nên làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng Công giáo. Rằng ông Nguyễn Khắc Viện không tin đạo là quyền của ông ấy. Nhưng ông ấy không có quyền xuyên tạc và xúc phạm đến những người đã dám đổ máu mình ra để làm chứng cho niềm tin của mình.

Ông Nguyễn Khắc Viện hỏi những người tử vì đạo là “chết cho ai?” Nếu có người hỏi ông ấy rằng, cha ông, cụ Nguyễn Khắc Niêm, do không chịu nổi cảnh đối xử hà khắc của những người cai tù cs, cụ đã tìm đến cái chết. Vậy thì cụ chết cho ai?

Ông Nguyễn Khắc Viện tỏ ra ác cảm với Công giáo. Điều này đi ngược lại quan điểm của người cha là cụ Nguyễn Khắc Niêm. Khi người con trai của cụ là GS Nguyễn Khắc Dương tìm đến với niềm tin tôn giáo, thầy Dương quyết định gia nhập Kitô giáo, nhưng chỉ còn ngại cha mẹ và gia đình chống đối. Nhưng khi về gia đình trình với cha mẹ ý định tòng giáo, thì Cụ ông bảo: “Thầy không vui gì lắm về việc con theo đạo. Nhưng thầy cũng không có ác cảm gì với đạo Công giáo... Nhưng nếu con tìm được hạnh phúc trong niềm tin Chúa thì thầy cũng mừng cho con”(4).

(Nói thêm về Nguyễn Khắc Viện:

Cha ông là cụ Hoàng Giáp Nguyễn Khắc Niêm, là đại thần triều Nguyễn, nguyên Thượng thư Bộ Lễ, Phủ doãn Thừa Thiên, Tổng đốc Thanh Hóa... Năm 1942, cụ từ quan về quê dạy học. Sau năm 1945, cụ tham gia Việt Minh, từ Hội đồng nhân dân xã, ủy ban phòng vệ huyện Hương Sơn, Ban văn hóa tỉnh Hà Tĩnh, ủy viên Ban chấp hành Mặt trận Liên Việt, Trưởng ban cứu trợ thương binh Liên khu 4. Trong cuộc Cải cách ruộng đất năm 1954, mà đảng gọi là cuộc cách mạng “long trời lở đất” do ĐCSVN phát động, cụ bị quy địa chủ, tịch thu hết tài sản, bị bắt giam. Vì không chịu nổi sự hà khắc của nhà tù cs, cụ đã tự vẫn).

Ngoài Nguyễn Khắc Viện và Trần Bạch Đằng ra, còn có một nhóm bồi bút lạc loài khoác áo linh mục, là thành viên của cái gọi là Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nước, bộ phận của Mặt Trận Tổ Quốc, cơ sở ngoại vi của ĐCSVN. Căn cứ địa của nhóm này là tờ báo Công giáo và Dân tộc. Đó là Trương Bá Cần, Huỳnh Công Minh, Vương Đình Bích và Phan Khắc Từ, mà giới Công giáo gọi là Tứ Nhân Bang, Lũ Bốn tên (ám chỉ nhóm Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Trương Xuân Kiêu và Diêu Văn Nguyên bên Tàu trong cuộc tranh giành quyền lực sau cái chết của Mao Trạch Đông năm 1976). Nhóm này hăng say điên cuồng chống phá sự kiện trọng đại này.

Không cần phải đợi đến dịp phong thánh, tháng 6 năm 1988, nhóm Tứ Nhân Bang này mới





tung đôn tấn công vào Giáo hội Công giáo, mà ngay sau ngày 30/4/1975, nhóm này đã ra tay đánh phá.

Thành tích ban đầu của nhóm này sau 30/4/1975 là đã hô hào trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh Henri Lemaître và phản đối việc Tòa thánh bổ nhiệm Đức cha Nguyễn Văn Thuận làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn.

Để làm việc này, họ đã “Nhảy qua tường, đột nhập vào Tòa Khâm sứ, dùng búa đập phá ổ khóa ngoài cổng, trèo lên mái nhà căng biểu ngữ và hạ lá cờ Tòa thánh. Bọn chúng hò hét: Đả đảo! Đả đảo! Henri Lemaître về nước, cút đi, cút đi. Họ xô đẩy đức Khâm sứ, linh mục phụ tá người Balan và linh mục Bí thư người Việt từ trong khuôn viên Tòa Khâm sứ ra đường Hai Bà Trưng, rồi đóng sập cửa lại”.

“Các vị ấy tấn công Tòa Khâm sứ Tòa thánh vào ngày 14/5/1975 - tức là chỉ hai tuần sau khi cộng sản cướp chính quyền”(5).

Trong vụ phong 117 vị thánh tử đạo Việt Nam năm 1988, Cái gọi là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo”, cầm đầu nhóm này là “Lũ bốn tên” nói trên, thấy rằng đây là dịp để họ “lập công đảng đảng”, để tỏ rõ lòng trung thành của họ với đảng, nên họ đã tổ chức khắp nơi những cuộc hội thảo, họ tuyên truyền và đả kích việc phong thánh của Giáo hội, đòi Tòa thánh Vatican phải hủy bỏ việc phong thánh, hoặc loại bỏ các vị

tử đạo ngoại quốc ra khỏi danh sách phong thánh trong đợt này. Họ còn vu khống rằng, việc Tòa thánh Vatican chọn ngày 19/6 để phong thánh là nhằm tôn vinh ngày Quân lực VNCH?

Trước sự vu cáo, xuyên tạc và chống phá điên cuồng của những người cs và nhón người “theo đóm ăn tàn”, hồng phá hoại sự kiện phong

thánh này, những người Công giáo chân chính đã lên tiếng và có nhiều bài viết đập lại luận điệu vu cáo và xuyên tạc của nhóm bôi bút nói trên. Họ cho rằng chuyện phong thánh là việc riêng của giáo hội, và việc này hoàn toàn chính đáng và đúng đắn, bởi mục đích là tôn vinh những giáo dân dám tử chối đạp lên thập giá, chịu chết vì đạo Chúa.

Các Linh mục Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, Ngô Văn Ân, Thanh Lãng... có những bài viết, tham luận sắc sảo nhằm bác bỏ những lập luận xuyên tạc và không đúng sự thật lịch sử.

Linh mục Chân Tín, với bài tham luận đọc tại buổi họp của Mặt Trận Tổ quốc quận 3 chiều ngày 18.1.1988, tuy không được tờ Công giáo và Dân tộc đăng tải, nhưng đã gây tiếng vang trong đồng bào Công giáo, và được rất nhiều báo nước ngoài đăng tải. Vì vậy ông bị ông Đại tá Nguyễn Văn Tông, Giám đốc Sở Văn hóa TP. Hồ Chí Minh chất vấn vì sao báo nước ngoài đăng bài tham luận của ông đọc tại Mặt Trận Tổ Quốc? Linh mục Chân Tín đáp: “Lẽ ra đó là điều tôi hỏi ông chứ không phải ông hỏi tôi! Bởi vì sau khi đọc xong, tôi nộp bản tham luận cho các ông”.

Ông Giám đốc Nguyễn Văn Tông đe dọa sẽ bỏ tù nếu phát hiện LM Chân Tín gửi bài ra nước ngoài.

GS Nguyễn Ngọc Lan phê bình bài viết của

Nguyễn Khắc Viện có cái tựa đề “Chết vì đạo, chết cho ai” là “lớn lối”. Ông Nguyễn Ngọc Lan hỏi, giả sử “học giả nào đó viết mấy chữ ‘chết vì nước chết cho ai’ trên tấm bia liệt sĩ thì liệu có tờ báo nào vô ý thức, thiếu tự trọng đến mức có thể đăng lên một cái tựa đề như vậy? Còn nội dung bài viết của Nguyễn Khắc Viện thì “cũn cũn mà lại lạc đề, bởi vì 117 vị tử đạo không có ai bị giết bởi phong trào Văn Thân cả!”

GS Nguyễn Ngọc Lan viết: “Còn việc phong 117 vị nên thánh nên nghĩ thế nào? Không thể nào biết một cách đích xác tất cả những người được nêu tên lên đã chết trong hoàn cảnh như thế nào, hoạ chăng tư liệu còn lại cho phép biết rõ trường hợp một vài người. Nhưng bối cảnh lịch sử thì quá rõ: họ sống và chết trong khoảng 100 năm, đặc biệt vào giữa thế kỷ 19. Tôi xin lấy hai cái mốc lịch sử: 1787 và 1887.”

- 2 đã chết dưới thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767)

- 2 đã chết dưới thời chúa Trịnh Sâm (1767-1782)

- 2 đã chết vì sắc lệnh của Cảnh Thịnh (1787-1802)

- 58 đã chết dưới thời Minh Mạng (1820-1840)

- 3 đã chết dưới thời Thiệu Trị (1840-1847)

- 50 đã chết dưới thời Tự Đức (1847-1883).

Không liên can gì đến quý vị Văn Thân

Những Tử đạo đã được phong Chân Phúc và sắp được phong Thánh đều là nạn nhân của những cuộc bắt đạo từ thời Tự Đức trở về trước và chính xác hơn, còn phải nói những vị ‘cuối cùng’ là những vị bị hành hình do bàn tay nghiệt ngã của Tổng đốc Nam-Định Nguyễn-Minh-Tân, tức Thượng-Hưng, những năm 1858-1862. Như thế, trong số các nạn nhân của phong trào Văn Thân - Văn Thân nổi loạn ở Nghệ An năm Tự Đức thứ 27 (1874) hay Văn Thân Cần Vương từ 1885 ‘Bình

Tây’ không tới đâu mà ‘Sát Tả’ thật dữ dội trong hai năm 1885-1886 - tuy nhiều hơn các nạn nhân hai thế kỷ trước cộng lại, chưa một ai được phong Chân Phúc và không một ai có tên trong số 117 Thánh Tử đạo sắp được tấn phong”. (6).

Sau đó nhà cầm quyền trả thù hèn hạ hai ông này bằng cách đày LM Chân Tín ra huyện đảo heo hắt và hoang vu Cần Giờ. GS Nguyễn Ngọc Lan bị quản chế tại gia.

Nhưng những cuộc chống phá và hù dọa của ĐCSVN và nhóm theo đóm ăn tàn ấy làm sao lại có thể ngăn cản được lễ phong thánh của Tòa thánh Vatican được?

Lễ phong thánh cho các vị tử vì đạo tại Việt Nam vẫn diễn ra tại Roma theo đúng lịch trình. Mặc dù nhà cầm quyền Việt Nam tìm mọi cách ngăn cản, không cho bất cứ vị giám mục, linh mục, tu sĩ hay giáo dân nào từ Việt Nam đến Roma dự lễ, nhưng các vị linh mục, tu sĩ và đồng đạo đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, cùng với Hàng Giáo phẩm và giáo dân của các nước Tây Ban Nha, Pháp, philippines...đến tham dự rất đông đảo.

Xin trích dẫn một phần bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan-Phao lô II tại lễ phóng thánh:

Anh chị em thân mến,

“Chúng ta rao giảng Chúa Giêsu tử nạn Thập Giá” (1 Cr 1,23)

Mượn lời trên đây của Thánh Phaolô, Giáo hội Rôma hôm nay gửi lời chào Giáo hội Việt Nam,



mặc dầu trùng dương xa cách, nhưng rất gần gũi trong tình thân ái của cha. Đồng thời cha xin chào toàn thể dân tộc Việt Nam và nói lên rằng: cả Giáo hội hoàn vũ hết lòng cầu chúc cho dân tộc quý quốc được trăm phần an lành.

Mối thịnh tình ưu ái dành cho người anh em thân mến, tức là Đức hồng y

Giuse Maria Trịnh Văn Căn, Tổng Giám mục Hà Nội, và tất cả các vị giám mục trong giáo đoàn Việt Nam, mà giờ này cha ao ước các ngài hiện diện nơi đây. Cùng với hàng giáo phẩm, cha chào tất cả các linh mục, tu sĩ nam nữ, các thành phần giáo dân tham gia công cuộc truyền đạo, và toàn thể giáo đoàn Việt Nam: trong giờ phút này cha linh cảm mình hiệp thông với họ một cách sâu xa đặc biệt.

Tôi chào tất cả các anh em giám mục, cũng như giáo dân của Tây Ban Nha, Pháp quốc và Philippines, những xứ sở mà trong suốt ba thế kỷ đã góp phần vào việc truyền giáo tại Việt Nam. Tất cả tuôn về Rôma hôm nay để tưởng niệm những người anh em trước kia là thừa sai xuất thân từ ba quốc gia này.

Một tư tưởng ưu ái xin gửi tới các linh mục Đa Minh thuộc Tỉnh Dòng Đức Mẹ Mân Côi đã thành lập từ bốn thế kỷ, và Hội Thừa Sai Paris đã cống hiến một số đông đảo giám mục và linh mục, mà hôm nay chúng ta sùng kính như những vị Tử Đạo vì Đức Tin, vì đã rao giảng lời Chúa.

Một cách đặc biệt cha gửi lời chào tất cả anh chị em Việt Nam, hiện là thành phần Giáo đoàn thế giới, hôm nay từ bốn phương trời: châu Mỹ, châu Á, châu Úc và châu Âu tuôn về địa điểm này. Cha biết rằng các con đang ôm nặng ước nguyện tôn vinh các vị Tử Đạo đồng hương, nhưng trong thâm tâm còn tự cảm nhu cầu đứng



chung quanh các vị Thánh - để xe kết tình huynh đệ kết nghĩa, thương mến hiện đang phập phồng trong đáy lòng vì nghĩ đến giang sơn gấm vóc ở xa. Hướng về quê hương này các con hoài cảm, luyến ái, nhớ nhung, là vì giữa thời gian phiêu bạt các con cố tìm ra một giây phút cảm thông với nhau và cùng chung sống niềm hy vọng.

Lên tiếng với các con để hô vang Chúa Kitô tử nạn Thập Giá. Tất cả chúng ta hôm nay gửi lời cảm ơn các con vì tấm gương nhân chứng đặc biệt các vị Thánh Tử Đạo của Giáo hội Việt Nam các con đã nêu cao, bất cứ các ngài là con dân Việt Nam, hay là những vị thừa sai xuất thân từ những nước đã in sâu mầm mống Đức Tin Chúa Kitô...”.

Nhân kỷ niệm 30 Phong Thánh Tử đạo tại Việt Nam, từ năm 2017, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã có Thư Mục vụ gửi cộng đồng dân Chúa nhân biến cố lịch sử này. Bức thư viết:

“Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, trải dài trong suốt bề dày lịch sử truyền bá đức tin. Năm 2018, chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm Tòa Thánh nâng 117 vị Tử đạo lên hàng hiển thánh. Đây là một dấu son trong lịch sử và là niềm tự hào của Giáo Hội Việt Nam. Chúng ta hãy tạ ơn Chúa đã ban cho Giáo Hội những chứng nhân anh dũng, dám sống mẫu nhiệm hạt lúa được gieo vào lòng đất, chấp nhận chết đi để mang lại nhiều hoa trái (x. Ga 12,23-25). Thật vậy, trong lễ phong thánh tại Rôma, ngày 19-6-1988, Thánh Giáo Hoàng

Gioan Phaolô II đã nhắn nhủ: “Hỡi các Kitô hữu Việt Nam, chúng tôi có thể nói rằng máu Các Thánh Tử Đạo là cho anh chị em, là nguồn ân sủng để tăng trưởng đức tin. Nơi anh chị em, đức tin của cha ông chúng ta tiếp tục được thông truyền cho những thế hệ mới. Đức tin này là nền tảng giúp cho anh chị em, vừa trung thành với quê hương Việt Nam, vừa tiếp tục là những môn đệ đích thực của Đức Kitô”.

Có thể nói: Sự đụng độ giữa nhà nước cộng sản Việt Nam và Giáo hội Công Giáo trong vụ Phong Thánh này là sự đụng độ cơ bản trong ý thức hệ giữa vô thần và hữu thần, trong chiều sâu của lòng người.

Và sự thất bại của chính quyền trong vụ này có một ý nghĩa vượt hẳn tính thời cuộc.

Trước mặt chúng ta hôm nay các vị Tử Đạo Việt Nam đóng vai trò những người đi gặt lúa cho Chúa, như đã ghi trong Thánh Vịnh(Tv 126

[125], 5-6):

“Ai gieo trong lệ sầu, sẽ gặt trong hân hoan
Lúc ra đi phải khóc than, vì công vất vả gieo hạt.

Nhưng khi trở về, lòng hân hoan phấn khởi,
vì sẽ ôm nặng nhiều bông lúa”

Chú thích:

(1): (Đỗ Bang, Chính Sách Của Triều Nguyễn Đối Với Thiên Chúa Giáo, tr. 6).

(2): (<http://daminhvn.net/.../nhung-ban-van-phap-ly-trong-viec-phon...>).

(3):(<https://uyennguyen.net/.../tong-van-cong-vu-phong-thanh-.../amp/>).

(4):(<http://nguyenchinhket4.blogspot.com/.../antugiadoigsnguyenkh...>).

(5): (Lm Chân Tín -Ủy ban Đoàn kết Công giáo- Tập đoàn của âm mưu và tội ác).

(6): (Nhật ký Nguyễn Ngọc Lan)

Written by Quê Hương on 19/6/2018



Martyre de Saint Augustin SCHCEFFLER - Sơn-Tây 1851

Thiên Hùng Sử Tử Đạo Việt Nam

+ Kỷ niệm 30 năm phong 'Hiển Thánh 117 Vị Tử Đạo VN' Từ 19/6/1988- 19/6/2018

* "Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ mọi điều xấu. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em Trên Trời lớn lao." (Mt.5: 10- 12 & Lc.6: 22)

* Được sự chấp thuận của Tòa Thánh La-mã, Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh, TGM Huế và Chủ tịch HĐGM/VN, ngày 1/5/18 đã ra văn thư công bố Năm Thánh mừng 30 năm tuyên Thánh 117 Vị Tử Đạo Việt Nam. Lễ nghi khai mạc trọng thể ngày 19/6/18 tại 3 Giáo tỉnh Bắc-Trung-Nam và kết thúc vào ngày Lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24/11/18 tại 3 nơi đã chứng kiến các vị Tử Đạo :

- Giáo tỉnh Hà Nội : Vương Cung Thánh Đường Sở Kiện.

- Giáo tỉnh Huế : Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang.

- Giáo tỉnh Sài gòn: Trung Tâm Hành Hương Ba Giòng, Mỹ Tho.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam người sáng,
Đã mở đầu vang dội Bản Hùng Ca,
Ba trăm năm mươi năm không xóa nhòa,
Ấn tích Anh Hùng Tử Đạo còn đó,
Gông cùm, tra tấn, đầu rơi, máu đổ,
Cho hoa muôn màu trở đẹp hôm nay,
Giáo Hội Việt Nam hy vọng tràn đầy,
Vươn cao mãi trên bầu trời oanh liệt.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam người sáng,
Lời ngợi ca vang vọng khắp năm châu,
Tiếng Thánh Ca tràn ngập cả tinh cầu,
Của hơn Một Trăm Ngàn Vị Tử Đạo,
Nhận cái chết lòng không hề than oán,
Để chứng minh một Đạo Giáo Tình Yêu,

Dâng cuộc đời làm của Lễ Toàn Thiêu,
Theo gương Chúa Hiền Minh trên Thập Giá.

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam người sáng,
Hùng Sử Thi bất diệt rọi ngàn sau,
Xuyên suốt qua bốn thế kỷ ngẩng đầu,
Không khiếm nhược trước xích xiềng gươm giáo,
Máu tuôn chảy giữa pháp trường tàn bạo,
Tươi nẩy mầm bao hạt giống Đức Tin,
Chuông báo tử chính là chuông Phục Sinh,
Nơi hàng triệu con tim đang thốn thức

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam người sáng,
Nét oai hùng rạng rỡ vẫn còn đây,
Cả địa cầu lòng ngưỡng mộ dâng đầy,
Vinh Hiển Thánh Một Trăm Mười Bảy Vị,
Những Anh Hùng mang tâm hồn tuyệt mỹ,
Xin cúi đầu kính bái và cậy trông,
Phù trợ con yêu cuộc sống Vĩnh Hằng,
Như Các Ngài hân hoan vào Đất Hứa

Anh hùng Tử Đạo Việt Nam người sáng,
Ngày trọng đại Giáo đồ thật từng bừng,
Bao triệu con tim phần khởi reo mừng,
Đã động lại tâm hồn đầy kỷ niệm,
Ba mươi năm in dấu một sự kiện,
Chứng minh hào hùng cho khắp năm châu,
Việt Nam nhỏ bé cương quyết ngẩng đầu,
Phần khởi theo chân các Vị Tử Đạo

Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam người sáng,
Đã mở đầu vang dội Bản Hùng Ca,
Ba trăm năm mươi năm không xóa nhòa,
Đây Sở Kiện bảo tàng còn ghi dấu,
Anh Hùng Tử Đạo muôn đời khoe sắc,
Giáo Hội Việt bao biển cô xoay vần,
Vẫn nở hoa thành Tám Triệu Giáo Dân,
Cùng đón nhận Hồng Ân mừng Chư Thánh.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Muốn biết thêm chi tiết để thông công Năm Thánh xin xem thông báo của Hội Đồng GMVN kỷ niệm 30 tôn vinh 117 Thánh Tử Đạo VN.

Tổ chức Ân xá Quốc tế kêu gọi các công ty công nghệ đừng trở thành tay sai cho nhà cầm quyền Việt Nam

Phản ứng trước tin tức theo đó Quốc hội Việt Nam đã bỏ phiếu thông qua một luật đàn áp người dân gọi là “an ninh mạng” trong đó trao nhà cầm quyền những quyền vô hạn để hạn chế tự do phát biểu trực tuyến, Clare Algar, giám đốc điều hành toàn cầu của Tổ chức Ân xá Quốc tế tuyên bố như sau:

“Quyết định này có những hệ quả hủy diệt tự do ngôn luận ở Việt Nam. Trong bầu khí đàn áp sâu rộng tại đất nước này, không gian trực tuyến là một chỗ nương náu tương đối, nơi mọi người có thể chia sẻ những ý kiến và các quan điểm của mình mà phần nào ít sợ sự tấn công của nhà cầm quyền.”

“Với một quyền lực quá rộng lớn, nó cho phép nhà cầm quyền theo dõi các hoạt động trực tuyến, cuộc bỏ phiếu này có nghĩa là hiện nay không còn nơi nào có thể coi là an toàn ở Việt Nam để mọi người có thể bàn thảo tự do.”

“Luật này sẽ có những tác dụng nghiêm trọng nếu các công ty công nghệ hợp tác với những yêu cầu của nhà cầm quyền Việt Nam và bàn giao cho họ những dữ liệu cá nhân. Chúng tôi trịnh trọng tuyên bố rằng các công ty công nghệ không được dự phần vào các vụ lạm dụng nhân quyền. Ngược lại, chúng tôi kêu gọi họ sử dụng những quyền lực đáng kể có trong tay để đối phó với chính phủ Việt Nam về thứ luật lệ lạc hậu này.”

Bối cảnh

Luật an ninh mạng mới của Việt Nam mang lại những quyền hạn vô biên cho nhà cầm quyền Việt Nam, cho phép họ ép buộc các công ty công nghệ bàn giao một lượng lớn dữ liệu, bao gồm các thông tin cá nhân và kiểm duyệt các bài viết của người dùng.

Tổ chức Ân xá Quốc tế đã viết thư cho các giám đốc điều hành của Apple, Facebook,

Google, Microsoft và chủ tịch Samsung bày tỏ những lo ngại của mình về luật này và thúc giục các công ty gây áp lực lên nhà cầm quyền Việt Nam.

Source: Amnesty International - Viet Nam: New Cybersecurity law a devastating blow for freedom of expression

Đặng Tự Do



Khai mạc năm thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và thắp nến cầu nguyện cho quê hương

Dù xa quê hương, những người Công Giáo Việt Nam luôn hướng về Giáo Hội Mẹ Việt Nam. Và cũng để được chung hưởng những gia tài thiêng liêng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để lại. Trong Năm Thánh kỷ niệm 30 năm ngày các Chân phước Tử đạo Việt Nam được phong lên bậc hiển Thánh Tử Đạo 19/6/1988 - 19/6/2018. Cộng đồng Công Giáo Việt Nam Thánh Vinh Sơn Liêm đã tổ chức đại lễ khai mạc năm Thánh từ 2:30 Ngày 17/6/2018.

Trời Melbourne rất ẩm đậm, nhiệt độ lạnh lẽo mùa Đông kèm những cơn mưa tuy không liên tục, nhưng những cơn mưa rào, chợt đến rồi đi cả ngày đã làm cho mọi người lo lắng. Vì chương trình khai mạc Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dự tính sẽ có rước kiệu và thánh lễ ngoài trời để mọi người tại các cộng đoàn có thể về dự lễ thật trọng thể.

Sau giờ chầu Lòng Chúa Thương Xót lúc 3 giờ chiều Chúa Nhật 17/6/18. Lễ đài và kiệu ảnh Các Thánh Tử Đạo đã được chuẩn bị sẵn sàng. Bất chấp thời tiết đe dọa, mọi sự trông cậy vào sự cầu bầu và che chở của các Thánh Tử Đạo. Đoàn rước kiệu bắt đầu. Mọi người với đủ mọi độ tuổi, từ già tới trẻ, với những bộ quần áo chống lạnh, chống mưa, cùng với nón và dù che, đã bước theo Thánh Giá nền cao rồi lễ đài



sau lời nguyện của Linh mục Quản nhiệm Trung Tâm Công Giáo Thánh Vinh Sơn Liêm chủ sự cuộc rước.

Các đoàn thể tay cầm cành thiên tuế, miệng đọc kinh Mân Côi bước đi trong niềm tin tuyệt đối vào Các Thánh là tổ tiên ông bà che chở cầu bầu cùng Chúa và Mẹ Maria, đoàn rước tuy không được dài như những mùa trời nắng ráo, nhưng đã nói lên niềm tin yêu vào Thiên Chúa như gương các Thánh Tử Đạo.

Đoàn rước đi thẳng vào trong Thánh đường để dâng lễ đồng tế do Linh mục quản nhiệm chủ tế cùng với quý Cha Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Melbourne trong lễ phục đồ đồng tế. Ca đoàn Cecilia trong đồng phục đại lễ đã thể hiện thật xuất sắc các bài hát vinh danh tổ tiên là các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Nhà thờ đã không còn chỗ trống. Nhiều người đã phải ngồi phía ngoài với các lò sưởi ngoài trời để ngăn bớt cái lạnh. Phía quan khách, có Đại diện Cộng đồng Người Việt Tự Do Tiểu Bang Victoria. Đại diện Ban mục vụ Cộng đồng Công Giáo Việt Nam, quý tu sỹ nam nữ trong Tổng Giáo phận Melbourne.

Trong bài chia sẻ. Linh mục Đinh Thanh Bình đã kể lại kỷ niệm của 30 năm trước, khi vẫn còn là một thầy dòng, nhân dịp đại lễ phong thánh. Thầy Bình nghe một người tài xế nói: tử đạo để ột, lúc đầu nghe cũng có lý, nhưng sau này mới hiểu là để trở thành một vị thánh tử đạo, mọi sự

không dễ như chúng ta lầm tưởng. Ngoài đức tin, sự đạo hạnh và còn phải thực hành theo Thánh ý Chúa.

Câu chuyện về Giáo xứ Trà Kiệu, thời Văn Thân đã được sử sách ghi chép lại trong văn khố Pháp, mà linh mục đã được đọc nói lên tất cả, từ sự sợ hãi khi bị bách

Tín CỘNG ĐOÀN

hại, nên đã có người muốn thỏa hiệp, đầu hàng, nhưng do hoàn cảnh vì quân Văn Thân rất hung dữ. Do đó, mọi người phải chống lại. Và sau mỗi lần xuất kích trở về, mọi người đều đến bên Mẹ Maria và tạ ơn Mẹ. Và Mẹ đã che chở cho đoàn con cái của Mẹ được bình an.



Sau Thánh lễ, toàn thể mọi người được mời xuống lễ đài, nơi có ảnh Các Thánh Tử Đạo. Có lá cờ hiện thân của hồn thiêng sông núi, để cùng thắp nến cầu nguyện cho quê hương. Từ các em bé, đến các cụ già trong cái lạnh thấu xương, nhưng một lòng vì quê hương, đất nước đã xin các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa ban cho quê hương Việt Nam thoát ách cộng sản. Và ban bình an cho quê hương được sống trong thanh bình, ấm no, hạnh phúc thật sự với đủ mọi quyền con người cho mọi người dân.

Buổi thắp nến cầu nguyện sau các bài hát Kinh Hòa Bình và kết thúc bằng Chung khúc Việt Nam. Mọi người đã có dịp để bày tỏ và nói với bọn cộng sản cầm quyền Việt Nam phải ngừng ngay những hành động bán nước. Vì đất nước của cha ông chúng ta gây dựng lên, chúng ta phải ra sức gìn giữ. Những ly trà nóng trong buổi tối mùa Đông Melbourne đã được xua tan. Mọi người cảm thấy ấm áp trong tình đoàn kết, yêu thương và đùm bọc tình dân tộc. Và nhất là cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa. Trần Văn Minh - 17/Jun/2018.

Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện cho Quê Hương Việt Nam tại Chùa Điều Ngự

NAM CALI ngày 21-6-2018 -- Chùa Điều Ngự, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam

California, và Đài SBTN cùng với các Đoàn Thể đã tổ chức Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Quê Hương Việt Nam và Văn Nghệ Đấu Tranh cho Việt Nam. Có rất đông đại diện các đoàn thể chính trị, dân cử, cộng đồng và cộng đoàn tham dự. Một số các quan khách được mời lên phát biểu, trong đó Linh mục Trần Công Nghị đại diện cho Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ đã phát biểu như sau:

Kính thưa quý vị chức sắc thuộc các tôn giáo, cộng đồng, đoàn thể, và các tổ chức dân sự, chính trị và xã hội. Kính thưa quý đồng bào.

Tôi hân hạnh đại diện cho Ban Lãnh Đạo Hội đồng Liên Tôn VN tại Hoa Kỳ hôm nay cùng toàn thể mọi người đang hiện diện nơi đây cùng tâm nhất trí lên tiếng cực lực phản đối nhà cầm quyền CSVN đã:

- Thông qua luật an ninh mạng dùng để bịt miệng dân chúng, và tiếp tục chính sách độc tài, đảng trị, đàn áp dã man dân lành, và chà đạp tự do, nhân quyền và dân chủ.

- Với Dự án đặc khu kinh tế là hành vi bán nước cho ngoại bang.

- Kêu gọi toàn dân Việt Nam quốc nội và hải ngoại, không phân biệt thành phần xã hội, tôn giáo, chính kiến cùng nhau đứng lên tranh đấu cho nhân quyền, tự do, độc lập, và chủ quyền đất nước và đảo biển Việt Nam.

Kính thưa đồng bào:

Luật An Ninh Mạng được thông qua hôm 12



Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều là các vùng đất và vùng biển quan yếu về quân sự và quốc phòng, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh và chủ quyền quốc gia.

Nhiều năm gần đây CSVN đã cho các nhà đầu tư Trung Quốc thao túng, thâm tóm, đầu cơ, mua chui đất đai hàng loạt, với diện tích lớn trên cả nước, cùng với sự tràn ngập công nhân Trung Quốc tại các khu công nghiệp, đã tạo nên nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nan giải, đặc biệt là người Việt mất đi chủ quyền trên chính quê hương mình, biến dân Việt trở thành nô lệ mới cho các nhà đầu tư Trung quốc.

tháng 6 với một tỷ số áp đảo gần 87% tại Quốc hội Việt Nam, nơi 96% đại biểu là đảng viên cộng sản. Luật này không làm cho mạng xã hội an ninh mà trái lại là luật bóp chết các quyền tự do phát biểu của người dân. Luật này, chứa đựng những ngôn từ hàm hồ, như cấm người dùng Internet không được “bóp méo lịch sử” hoặc “phủ nhận những thành tựu vĩ đại của cách mạng”. Với luật này nhà cầm quyền CSVN muốn bắt ai thì bắt, ai đi biểu tình đều bị ghép vào tội “chống nhà nước”. “Luật an ninh mạng nhằm ngu dân, và như vậy là CSVN hoàn toàn bịt miệng dân để rồi tha hồ thống trị và đàn áp dân lành.

Với các dự luật về các đơn đặc khu kinh tế là bán đất nước Việt cho Trung Quốc. Vân

Chính vì sự nguy hại của hai luật trên mà vào ngày Chúa Nhật 10 tháng 6 và ngày 17 tháng 6 vừa qua, hàng triệu người Việt Nam không phân biệt tôn giáo hoặc tầng lớp xã hội đã tự phát xuống đường biểu tình bày tỏ lập trường của họ. Nhà cầm quyền Việt Nam đã không lắng nghe, mà trái lại công an còn tấn công họ cách dã man! Sau đó, hàng loạt người đã bị bắt tại Bình Thuận, Saigon, thành phố Vinh và những nơi khác!”

Thật tủi nhục và đau đớn biết bao khi đồng bào của chúng ta ở VN đã phải thốt lên rằng: “Nhà cầm quyền Việt Nam hèn với giặc ác với dân”. Còn gì thương tâm bằng thấy dân biểu tình ôn hòa mà cán bộ an ninh CS lại ngăn cản, đánh đập, lôi kéo như súc vật, rồi vứt lên xe đưa về

Tín Cộng Đoàn

đồn, dọa nạt, khủng bố, có khi còn đến chết trong trạm công an.

Người CSVN thẳng thừng bỏ tù, kết án dân biểu tình chống Tàu xâm chiếm biển đảo, trong khi đó lại hèn nhát đến nỗi không dám kêu tên kẻ thù truyền kiếp đánh đập và giết hại ngư dân mà chỉ dám nói là “kẻ lạ, tầu lạ”.

Hôm nay, tất cả chúng ta hiện diện nơi đây đòi hỏi:

- Nhà cầm quyền CSVN các cấp lập tức trả tự do cho tất cả những người bị bắt khi biểu tình nói lên nguyện vọng chính đáng của mình, và trả tự do cho những nhà tranh đấu cho nhân quyền, tự do và độc lập tại Việt Nam.

- Cục lực lên án nhà cầm quyền Cộng Sản Việt

Nam bán nước cho ngoại bang qua các thương vụ đặc khu kinh tế hsy nhượng bộ làm mất chủ quyền Việt Nam. Đòi buộc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải bảo vệ lãnh thổ và lãnh đảo đã được ông cha dày công gây dựng.

- Kêu gọi lòng yêu nước của những người Việt Nam, và chúng ta người Việt ở hải ngoại đoàn kết và tích cực yểm trợ cho đồng bào trong nước đứng lên tranh đấu cho quê hương được vẹn toàn lãnh thổ, mau thoát khỏi ách Cộng Sản bán nước và bị ngoại bang xâm chiếm.

- Chúng ta hãy cầu xin cho đất nước Việt Nam bảo tồn được tinh thần dân tộc, được kiên trì, không nao núng giữa những áp lực gây tác

hại cho chủ quyền, môi trường, và sự toàn vẹn lãnh thổ.

Chúng tôi cũng thỉnh nguyện tất cả các chùa chiền, nhà thờ, thánh thất, các nơi thờ tự tiếp tục chúng ta cùng nhau cầu nguyện cùng Thiên Chúa, Thượng đế, Trời Phật và các Đấng Thiêng Liêng, xin cho dân nước Việt Nam, cho nhân quyền được tôn trọng, các quyền tự do căn bản không bị chà đạp, và những giá trị văn hoá cao quý được phục hồi. Và nhất là lãnh thổ và lãnh đảo do tổ tiên dày công gây dựng không bị mất vào tay ngoại bang lần nữa.

Đồng Nhân - 22/
Jun/2018

