

*Cầu cho các Kitô hữu, cũng như cho các anh em
tôn giáo thiểu số được hoàn toàn tự do sống đức tin
của mình tại các quốc gia Á Châu.*



THÁNG GIÊNG 2018

Ý chỉ truyền giáo: Các tôn giáo thiểu số tại Á Châu



Nguyệt San Công Giáo
Katholische on line
Monthly Catholic on line
Email: info@danchua.de

Herausgeber:

Franz Xaver e.V.
Dân Chúa Katholische on line
Pfizerstr. 5, D-70184 Stuttgart
Tel.: (0711) 23 69 093 / Fax: (0711) 23 61 320

DÂN CHỨA ÂU CHÂU

Chủ nhiệm: Lm Stephano Bùi Thượng Lưu
Phụ tá chủ nhiệm: Lm Paul Đào Văn Thạnh
Thư ký : Sr. Anne Marie Nguyễn Thị Hường
Chủ biên thần học : Lm Vincent Lê Phú Hải OMI
Chủ biên văn hóa: Sh Bonaventure Trần Công Lao

DÂN CHỨA MỸ CHÂU

PO. Box 1419, Gretna. LA 70053-1419. USA
Tel.: (504) 392-1630 / Fax: # 504-391-5440
Chủ nhiệm: Lm. Việt Châu, sss
Chủ bút: Lm. Bình Giang, sss
Thư ký: Phạm Long
Thủ quỹ: Nguyễn Vũ Thùy Linh

DÂN CHỨA ÚC CHÂU

715 Sydney Rd. Brunswick, Victoria 3056
Tel.: (03) 9386-7455 / Fax: (03) 9386-3326
Chủ nhiệm: Lm. Nguyễn Hữu Quảng SDB
Chủ bút: Rev. James Võ Thanh Xuân
Phụ tá Chủ bút: Trần Vũ Trụ
Tổng Thư Ký: Sr. Nguyễn Thùy Linh, FMA
Ban kỹ thuật: Hiệp Hải

MỤC ĐÍCH VÀ TÔN CHỈ CỦA DÂN CHỨA

Mục đích:

Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn chỉ:

Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

1. Phát triển đời sống Đức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.
2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.
4. Cổ võ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Đạo đáp ứng những đòi hỏi của thời đại mới

Trong Số Này :

- . Lá Thư Chủ Nhiệm.
- . Giáo dục đức tin trong gia đình.
- . Bài giảng của ĐTC trong Lễ đêm Noel...
- . Sứ điệp ĐTC nhân ngày quốc tế Hòa Bình...
- . **Sứ điệp ĐTC ngày thế giới các bệnh nhân.**
- . 8 bài học cho mọi lãnh đạo.
- . Ý nghĩa sâu xa của Hang đá Bê-lem.
- . Mark Zuckerberg chia sẻ lời cầu nguyện...
- . Những khoa học gia tin vào Thiên Chúa.
- . Đức tin & lòng tốt của Ryan Holet...
- . Số 7 kỳ diệu.
- . Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và khoa học.
- . Tà giáo, Bội giáo, Ly giáo là những tội gì ?
- . Lòng tôn sùng Mẹ Maria...
- . Lấy an ninh mạng đề khóa mồm dân.

- . Quốc hội Âu châu đòi VN trả tự do cho các nhà báo công dân.
- . **Trang La Vang : Kinh Thánh mẫu La Vang.**
- **Trang Thực hành & Y Học.**
 - . **Cholesterol là gì ?**
 - . **Già hóa lú ?**
 - . **Phở !**
- . **Xác định 32 đội tuyển góp mặt World cup ở Nga.**
- **Tin Thế giới.**
- **Tin tức Giáo Hội hoàn vũ.**
- **Tin Giáo Hội VN.**
- **Tin Cộng Đoàn.**
- **Trương mục Tình thương.**
 - . **Quỹ Giáo Hội.**
 - . **Quỹ yểm trợ lụt miền trung.**
- **Thư cảm ơn của Giáo phận Vinh.**

Những hướng đi chính yếu của Dân Chúa trong năm 2018

Quý độc giả thân mến,

Ghi bút viết lá thư Dân Chúa trong ngày cuối năm 2017 chuẩn bị bước sang năm mới dương lịch 2018, cũng trùng vào Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất Thánh Giuse, Đức Bà và Chúa Giêsu Hài Đồng... Xin thành tâm cúi đầu cảm đội Thiên Chúa đã khấng thương ban cho quý độc giả thân yêu và thân quyến muôn vàn ân lành hồn xác trong năm qua.

Cũng là dịp để chân thành ghi ơn quý độc giả đã cùng đồng hành với trang mạng danchua.eu trong suốt năm qua. Hàng ngày có hàng ngàn độc giả vào thăm trang nhà của Dân Chúa: đó chính là món quà tặng quý vị dành cho ban điều hành và nhóm Tin Yêu phục vụ trang mạng mỗi ngày.

Cũng hết lòng ghi ơn Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo Việt Nam hải ngoại, cảm ơn các thông tin viên của Đài Phát Thanh Vatican, Đài Chân Lý Á Châu, đặc biệt Vietcatholic đã có nhiều cải tiến về truyền thông, dịch thuật và cập nhật tin tức bốn phương, đáng chú ý nhất là chương trình phát hình Vietcatholic.Tv.news. Trang mạng Danchua.eu sẽ chuyển tải chương trình Vietcatholic.Tv.news và các chương trình phát thanh của đài Vatican và Chân Lý Á Châu trên trang nhất, để quý độc giả dễ vào theo dõi.

Riêng Danchua Online đã bước sang năm thứ tư, với 33 chủ đề trong ba năm qua. Chúng tôi rất mong được quý độc giả góp ý để hoàn thiện nội dung cũng như hình thức trong năm 2018. Sau đây là những hướng đi chính yếu của các số Danchua Online trong năm 2018:

Sau khi “Chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào ơn gọi hôn nhân” năm vừa qua, Hội Thánh tại Việt Nam, theo định hướng của Hội đồng Giám mục, hướng tới điểm nhấn “Đồng Hành với các gia đình trẻ” cho Năm Mục vụ 2018. Đồng hành để hiểu biết, yêu thương, hướng dẫn các gia đình sống ơn gọi và sứ mạng hôn nhân của mình như

lòng Chúa mong ước và thực hiện lời hứa của Đấng Phục sinh “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).

Mục vụ gia đình phải làm sao để giúp các gia đình kitô hữu sống và biểu lộ “vẻ đẹp và tầm quan trọng của hôn nhân và gia đình trong chương trình của Thiên Chúa”. Hướng tới mục đích đó, các mục tử giúp các gia đình ý thức thường xuyên và sống ơn gọi Hôn nhân Kitô giáo vốn “phản ánh sự kết hợp giữa Đức Kitô và Hội Thánh của Người, được thể hiện trọn vẹn trong sự kết hợp giữa người nam và người nữ, họ hiến thân cho nhau trong một tình yêu độc hữu và sự trung thành trong tự do, để thuộc trọn về nhau cho đến chết và mở ra cho việc truyền sinh. Họ được thánh hiến nhờ bí tích trao ban ân sủng để xây dựng một Hội Thánh tại gia và là men của đời sống mới cho xã hội” (ĐGH Phanxicô, Niềm vui của tình yêu, 292).

Để giúp các gia đình trẻ sống ơn gọi và sứ vụ hôn nhân mà họ đã thừa trong lời ưng thuận ngày kết ước, các mục tử cần giúp, bằng nhiều cách



khác nhau, các đôi bạn và gia đình ý thức lại và sống, cụ thể là, các đề tài sau đây, lần lượt qua từng tháng trong năm 2018:

1. Chuyện một ngày và chuyện một đời
2. Lời hứa kết hôn
3. Khi hôn nhân thất bại
4. Một hôn nhân hạnh phúc
5. Nguyên nhân sâu xa của một cuộc hôn nhân thất bại
6. Hôn nhân thực sự là gì?
7. “Anh nhận Em làm vợ ...”
8. Tự do chứ không bị ép buộc
9. Trước mặt Chúa
10. “Để Yêu thương và tôn trọng Em...”
11. Sẵn sàng yêu thương đón nhận con cái mà Chúa sẽ ban
12. Hứa sẽ giữ lòng chung thủy đến suốt đời.

Cũng theo tinh thần Thư chung, chương trình mục vụ năm nay sẽ được triển khai trong bối cảnh Giáo Hội Việt Nam mừng 30 năm sự kiện 117 vị Tử đạo quê nhà, được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II tuyên phong hiển thánh (19.6.1988 – 19.6.2018). Mẫu gương sống đạo và ơn phù trợ của các vị Tử đạo cha ông, chắc

chắc sẽ là năng lực đỡ nâng và giúp thành toàn mọi hoạt động mục vụ của chúng ta là con cháu.

Song song với các chủ đề mục vụ, Danchua Online xin trân trọng giới thiệu loạt bài “Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và Khoa học” của linh mục Đan Vinh. Chính tác giả đã viết trong lời giới thiệu về chủ đích nhắm tới như sau: “Ngày nay, trong bầu khí đối thoại cách cởi mở của thời hậu công đồng Vatican II, nhiều vấn đề mới mẻ liên quan tới đức tin tôn giáo đã được đặt ra cho người tín hữu công giáo, đặc biệt giới trẻ. Chẳng hạn, vấn đề tương quan giữa khoa học và tôn giáo, vấn đề chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, của linh hồn nơi con người, vấn đề sáng tạo vũ trụ vạn vật theo khoa học và Kinh Thánh, và rất nhiều vấn nạn về những mâu nhiệm trong đạo công giáo, về những hoạt động trần thế của Giáo hội, cùng những thắc mắc khác về giáo lý.

“Đây là những vấn đề khá mới mẻ đối với phần lớn giới thanh thiếu niên công giáo, mà với vốn liếng giáo lý thô sơ ít ỏi, thu lượm được ngày còn nhỏ dại, không đủ để tự giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Do đó, mỗi ngày họ cần được tiếp tục đào sâu, tìm hiểu thêm về tôn giáo để có thể giữ vững đức tin, và không mang mặc cảm tự ti về đức tin ấy khi tiếp xúc với các bạn bè không cùng lập trường tôn giáo với mình.

Hơn lúc nào hết, các vị lãnh đạo tinh thần phải quan tâm đặc biệt tới việc củng cố niềm tin tôn giáo nơi các thanh thiếu niên, giúp họ sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố xảy ra chung quanh và trở thành những tông đồ giáo dân nhiệt thành giữa bạn hữu mình. “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân số 12). Họ phải trở nên như men ở trong thúng bột để làm cho tất cả bột đều dậy men (Mt 13,33).

Chân thành nguyện chúc quý độc giả và thân quyến năm mới dương lịch 2018 luôn có „ĐỨC TIN“ như SAO MAI hướng dẫn mọi giây phút trong cuộc sống, trong mọi sinh hoạt và quyết định liên quan đến cuộc đời.

Lm. Chủ nhiệm



Giáo Dục Đức Tin Trong Gia Đình

I. CHA MẸ LÀ NHỮNG NHÀ GIÁO DỤC ĐỨC TIN ĐẦU TIÊN CỦA CON CÁI

Vai trò của các Giáo Lý viên thực sự quan trọng trong việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái chúng ta. Nhưng theo giáo huấn của Hội Thánh, thì cha mẹ phải là “những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu” của con cái. Còn các Giáo Lý viên chỉ là những người phụ giúp cha mẹ trong sứ mệnh giáo dục này.

1. Không ai có thể thay thế được cha mẹ

Tuyên ngôn về Giáo Dục Kitô Giáo của Công Đồng Vaticanô II viết: “Vì là người truyền sự sống cho con cái, nên cha mẹ có bốn phận hết sức quan trọng là giáo dục chúng và vì thế họ được coi là những nhà giáo dục đầu tiên và chính yếu của chúng. Vai trò giáo dục này quan trọng đến nỗi nếu thiếu sót thì khó lòng bỏ khuyết được” (Gravissimum Educationis (GE), số 3).

Theo Tông Huấn Familiaris Consortio (FC) của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II thì quyền lợi và nhiệm vụ giáo dục của cha mẹ là điều thiết yếu, vì việc giáo dục liên quan đến việc truyền sinh; vai trò này là vai trò căn bản và chính yếu so với vai trò của những người khác, bởi vì sự liên hệ độc nhất và yêu thương giữa cha mẹ và con cái; không ai có thể thay thế được và chuyển nhượng được, như thế không ai có thể hoàn toàn uỷ quyền cho người khác hay để cho người khác cướp đoạt quyền này (FC, số 36).

Hai đoạn văn trên cho chúng ta thấy vai trò rất quan trọng của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Đôi khi vai trò này xem ra vượt khả năng của một số phụ huynh. Dù chúng ta có khả năng hay không, thì chính chúng ta là những người chịu trách nhiệm về con cái của mình. Đồng thời, không ai có thể hiểu biết và yêu thương con cái chúng ta hơn chúng ta. Cho nên, dù muốn dù không, chúng ta cũng phải lãnh trách nhiệm làm



những nhà giáo “đầu tiên và chính yếu” của con cái chúng ta. Dù cha mẹ có là những nhà giáo bất toàn, việc giáo dục của cha mẹ vẫn tốt hơn là khoán trắng cho người khác giáo dục con cái thay cho chúng ta.

2. Giáo dục là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa

Kết quả của tình yêu vợ chồng không phải chỉ giới hạn trong việc sinh sản con cái, nhưng nó được mở rộng và phong phú hoá bằng những hoa quả về luân lý, tâm linh và đời sống siêu nhiên mà cha mẹ được mời gọi để truyền lại cho con cái, và qua con cái đến Hội Thánh và thế giới (FC, số 28).

Công tác giáo dục được bắt nguồn từ ơn gọi chính của đôi vợ chồng là cộng tác vào công trình sáng tạo của Thiên Chúa: bằng cách sinh ra vì yêu và để yêu một con người mới là con người có sẵn trong mình ơn gọi lớn lên và tăng trưởng, như thế cha mẹ nhận công tác giúp con người đó sống một đời sống nên người (FC, số 36).

Khi cặp vợ chồng được Thiên Chúa cho phép cộng tác vào việc tạo dựng một con người mới,

họ cũng được quyền làm cha mẹ, và chia sẻ vai trò tiếp tục sáng tạo của Ngài. Đó là lý do tại sao sinh sản và dạy dỗ con cái đi liền với nhau. Một trong những lý do tự nhiên đòi hỏi cha mẹ phải chung thủy với nhau vì không những cha mẹ có nhiệm vụ dưỡng dục con cái cho đến khi trưởng thành mà còn có nhiệm vụ cố vấn cho con cái trong việc dưỡng dục cháu chắt của mình.

Đối với cha mẹ Công Giáo, sứ vụ giáo dục được bắt nguồn từ Bí Tích Hôn Phối, là Bí Tích thánh hiến họ để giáo dục con cái: Bí Tích này mời gọi họ chia sẻ chính quyền bính và tình yêu của Thiên Chúa Cha, và của Đức Kitô vị Mục Tử, và trong tình mẫu tử của Hội Thánh, và phong phú hóa họ bằng ơn khôn ngoan, biết lo liệu, cương nghị, và tất cả những ơn khác của Chúa Thánh Thần để họ giúp con cái trong việc tăng trưởng như những con người và Kitô hữu (FC, số 38).

3. Nuôi nấng, dạy dỗ và làm thành môn đệ

“Nhờ ơn bí tích Hôn Phối, cha mẹ nhận trách nhiệm và đặc quyền giáo dục đức tin cho con cái. Cha mẹ là những sứ giả đầu tiên của đức tin, khai tâm cho con về các mầu nhiệm đức tin từ lúc chúng còn nhỏ. Họ phải đưa con cái, hòa nhập vào đời sống của Hội Thánh ngay từ lúc còn thơ bé. nếp sống gia đình có thể tạo nên những tâm tình tốt đẹp, chuẩn bị và nâng đỡ đức tin sống động cho con trong suốt cuộc đời” (GLCG 2225).

“Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu



ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ làm nhân chứng bằng một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra ơn gọi làm con Thiên Chúa (x. Lumen Gentium 11). Giáo xứ là cộng đồng Thánh Thể và là trung tâm đời sống phụng vụ của các gia đình Kitô giáo, nên là nơi tốt nhất để giáo dục đức tin cho trẻ em và cha mẹ chúng” (GLCG 2226).

II. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC ĐỨC TIN CHO CON CÁI TRONG GIA ĐÌNH

Để chu toàn sứ vụ này, chính cha mẹ cũng phải cố gắng học tập để hiểu biết và sống đạo; đọc thêm sách vở, tài liệu hay tham dự các khoá huấn luyện cho phụ huynh. Mỗi giáo xứ nên tổ chức những buổi học hỏi để giúp phụ huynh chu toàn bổn phận này. Một số điểm chính yếu cần quan tâm.

1. Giáo dục bằng gương sáng

“Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái. Họ thể hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng một mái ấm gia đình dựa trên tình âu yếm, lòng tha thứ, tôn trọng lẫn nhau, chung thủy và tinh thần phục vụ vô vị lợi. Mái ấm gia đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục các đức tính, nơi đây con cái học biết hy sinh, phán đoán lành mạnh, tự chủ, là những điều kiện cho tự do đích thực. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết ‘coi trọng các chiều kích tâm linh hơn là những gì thuộc thể lý và bản năng’. Cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là phải nên gương tốt cho con cái. Khi biết nhìn nhận những thiếu sót của mình trước mặt con cái, cha mẹ có uy tín hơn để hướng dẫn và sửa dạy con cái Giáo Dục bằng Chia Sẻ Lời Chúa trong Gia Đình” (GLCG 2223).

Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ làm nhân chứng bằng một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng (GLCG 2226).

2. Giáo dục bằng cầu nguyện và Thánh Kinh

Thánh Phanxicô nói rằng cần phải dạy bằng lời, cần phải rao giảng Tin Mừng, nhưng lời thường vào lỗ tai này rồi đi qua lỗ tai khác. Nhưng các em không thể quên được những gì các em thấy chúng ta làm, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ. Cha mẹ nào phản ảnh tình yêu của Cha Trên Trời đối với con cái, cha mẹ nào sống đời cầu nguyện và làm việc lành, chung thủy với nhau và siêng năng lãnh nhận các Bí Tích, thì đã làm được ba phần tư công tác là nhà giáo dục đầu tiên của con cái mình.

Hơn nữa, qua việc cầu nguyện chung với con cái, qua việc đọc Lời Chúa với các em và dẫn các em đi sâu vào việc gia nhập Nhiệm Thể Đức Kitô..., họ hoàn toàn trở nên cha mẹ, mà trong đó không những chỉ họ sinh ra sự sống thể xác mà còn sự sống phát sinh từ Thánh Giá và sự Phục Sinh của Đức Kitô qua sự canh tân của Chúa Thánh Thần (FC, số 39).

“Chắc chắn rằng... Tràng Hạt Mân Côi phải được kể là một trong những kinh nguyện tốt và có hiệu quả nhất mà gia đình Kitô giáo được mời gọi để đọc” (FC, số 61).

Bằng cách cầu nguyện trong gia đình, cha mẹ không những làm gương cho con cái mà còn đem các em đến gần Thiên Chúa. Cầu nguyện mỗi ngày và thường xuyên cần ơn khôn ngoan và cương nghị. Đương nhiên là rất ít trẻ em thích đọc kinh Mân Côi, hay tham dự Thánh Lễ hằng ngày. Bất buộc các em đôi khi tạo ra những phản ứng ngược lại. Vì thế cha mẹ phải biết cách hướng dẫn cầu nguyện làm sao cho các em không nhàm chán. Dù thế nào đi nữa, đừng buông xuôi, nhưng cứ làm và phó thác cho Chúa.

3. Giáo dục bằng dạy giáo lý

“Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác” (GLCG 2226).

“Sứ mệnh giáo dục đòi hỏi các cha mẹ Kitô giáo phải trình bày cho con cái tất cả các đề tài cần thiết để các em từ từ trưởng thành về nhân cách theo quan điểm giáo dục của Hội Thánh” (FC, số 39).



Điều này có nghĩa là dù dạy con ở nhà hay gửi các em đến các lớp giáo lý, nhiệm vụ dạy giáo lý cho con cái vẫn là nhiệm vụ chính của cha mẹ. Điều này có thể thực hiện được bằng cách trước hết là làm gương cho con bằng việc học đạo và sống đạo của mình, rồi bỏ ít thì giờ ra mỗi ngày để dạy con về cách sống đạo. Có thể mỗi tối vài phút trong giờ kinh tối, có thể trước bữa ăn...

Cách tốt nhất để dạy giáo lý cho con là cùng con ôn lại các bài giáo lý trong các sách hay các bài tập mà các em đem về từ các lớp giáo lý. Chúng ta là giáo dân không ai hoàn toàn hiểu về giáo lý, nhưng trong khi giúp con cái học giáo lý ở nhà, chúng ta cũng có dịp học thêm về giáo lý.

Nếu gia đình có con trong tuổi thiếu niên hay thanh niên, cha mẹ có thể đem ra những đề tài về tín lý hay luân lý để cả nhà bàn thảo... Muốn được như thế, chính cha mẹ phải dành một ít thì giờ để học thêm về Thánh Kinh và giáo lý. Cha mẹ nên tham khảo những tài liệu về giáo lý trên mạng...

4. Giáo dục bằng việc chọn trường học và bạn bè cho con

“Cha mẹ là những người đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái, nên có quyền chọn lựa cho con cái một trường học theo ý mình. Quyền này là quyền căn bản. Cha mẹ phải cố gắng chọn lựa trường học nào giúp chu toàn tốt nhất trách vụ của người giáo dục đức tin. Nhà Nước có bổn phận bảo đảm và giúp đỡ để cha mẹ thực thi quyền ấy” (GLCG 2229).

Trong một xã hội bị thế tục hoá cao độ như hiện nay, những chương trình truyền thông đại chúng có tính cách vô luân, chống Kitô giáo, cùng cổ võ một nền văn hoá tiêu thụ và “thỏa mãn lập tức” (instant gratification), cha mẹ có quyền và có bổn phận che chở con em khỏi những ảnh hưởng xấu xa này. Khi chúng ta lãnh nhận Bí Tích Hôn Phối, Thiên Chúa ban cho chúng ta đủ ơn để hướng dẫn gia đình chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta biết cầu nguyện và cậy trông vào Chúa trong những quyết định về giáo dục con cái.

Hầu hết các em dễ bị ảnh hưởng của bạn bè hơn là của cha mẹ. Cha mẹ nên tìm cách để biết bạn bè con mình là ai và gia đình các em ra sao. Không nên cấm cung con cái, nhưng nên để con cái đến nhà bạn bè mà chính cha mẹ cũng đến để quen biết cha mẹ của bạn con mình. Cách tốt nhất là cho các em tham gia các đoàn thể thanh thiếu niên Công Giáo như Hướng Đạo Công Giáo, Hùng Tâm Dũng Chí và Thiếu Nhi Thánh Thể. Khi các em tham gia những đoàn thể như thế, các em sẽ có một môi trường và một nhóm bạn tốt để giúp nhau chống lại những ảnh hưởng xấu của các bạn bè và các môi trường khác.

Nhưng dù ở đâu và gia nhập đoàn thể nào, cha mẹ vẫn không tránh né được nhiệm vụ dạy con về đức tin và làm gương sống đạo cho con ngay ở trong gia đình của mình.

“Khi trở thành cha mẹ, đôi hôn nhân nhận được ân sủng của Thiên Chúa và đồng thời cũng lãnh nhận trách nhiệm. Trước mặt con cái, tình yêu của cha mẹ phải trở thành dấu chỉ của chính tình yêu Thiên Chúa, ‘là Đấng mà từ Ngài mọi gia đình

trên trời dưới đất được đặt tên’” (FC, số 14).

Thánh Kinh nói “Thiên Chúa là Tình Yêu” (1Ga 4,8). Là cha mẹ chúng ta được mời gọi để trở thành dấu chỉ và cách diễn tả tình yêu của Thiên Chúa, và điều này được thể hiện qua tình yêu của cha mẹ đối với con cái. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu sáng tạo, tình yêu của chúng ta cũng phải trở thành động lực để giúp cho chúng ta tìm mọi cách trong phạm vi khả năng của mình mà tạo nên trong con cái chúng ta một Kitô hữu và một con người hoàn hảo.

Kết:

Giáo dục đức tin và dạy giáo lý là việc rất quan trọng trong Giáo hội. Đó là một sự đào tạo toàn diện về con người, không chỉ dừng lại việc làm cho một người thành hữu ích cho xã hội mà còn có khả năng trở thành con Chúa, công dân nước trời. Vì vậy, đây phải là ưu tư của tất cả mọi người, nhờ đó đức tin của người Kitô hữu ngày càng trưởng thành và có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh xã hội...

(Lm. Phêrô Võ Thanh Nhàn)

<http://www.mtgthuduc.net>



Bài giảng của ĐTC trong Lễ đêm Giáng sinh - 24 tháng 12 năm 2017

Bà Maria “đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng quán” (Lc 2,7). Qua những lời diễn tả mộc mạc và rõ ràng này, Thánh Luca đưa chúng ta về lại tâm điểm của đêm thánh năm xưa: Maria đã sinh con; Mẹ đã ban cho chúng ta Chúa Giêsu, Ánh Sáng của trần gian. Câu chuyện đơn giản ấy đã làm đổi thay lịch sử mãi mãi. Bắt đầu từ đêm đó mọi sự đã trở thành nguồn hy vọng.

Chúng ta hãy ngừng lại vài câu trong Phúc âm. Theo lệnh của Hoàng đế, Maria và Giuse thấy mình buộc phải lên đường. Họ phải rời bỏ những người thân quen của họ, nhà cửa và đất đai, để lên đường thực hiện một cuộc hành trình về nguyên quán để kê khai, đăng ký hộ khẩu trong cuộc kiểm tra của hoàng đế. Đây không phải là một hành trình thoải mái hay dễ dàng đối với cặp vợ chồng trẻ mà người vợ đang mang thai sắp tới ngày sanh nở! Nhưng họ đã lên đường! Trong lòng họ tràn đầy hy vọng và mong đợi con trẻ sắp sinh ra; nhưng bước đi của họ nặng chịch trước những ngày tháng bơ vơ không nơi nương tựa giữa chốn đất khách quê người. Tiến về Bétlêhem, một vùng đất họ không mong đợi, vì họ biết nơi đó họ sẽ không tìm đâu ra một chỗ dung thân.

Cùng với dòng người trẩy về nguyên quán như Maria và Giuse, chúng ta cũng từng chứng kiến ngàn vạn gia đình đang di cư, di tản trong thời đại chúng ta! Họ không có lựa chọn, ra đi vì họ bị đẩy ra khỏi quê hương, xa lìa nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại làng mạc phố xá với những người thân... Họ ra đi với một hy vọng, hy vọng cho ngày mai. Thoát cảnh tàn sát của Vua Hêrôđê ngày nay là tránh những kẻ bạo tàn, dành dặt cướp bóc tài sản... khiến họ không ngần ngại tàn sát và giết chóc!

Maria và Giuse không tìm ra một chỗ trọ, nhưng các Ngài đã sinh ra một Đấng ban làm cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa. Đấng quyền năng nắm giữ mọi sự lại trở nên nghèo nàn hầu nâng chúng ta là những kẻ nghèo hàn cơ bản lên hàng nghĩa tử vinh hạnh của phận con cái Thiên Chúa.

Trong đêm đó, Đấng hạ sinh trong máng cỏ mà các mục đồng là những kẻ đầu tiên được đón nhận tin vui, họ là đại diện cho chúng ta và cho những ai vì lý do này nọ phải sống bên lề trái của xã hội, bị coi là kẻ cùng đinh, rách nát khổ ôm, hôi hám bị người đời xa lánh... Họ bị coi là những người ngoại đạo, tội lỗi, không có quyền công dân... Ấy vậy họ lại là những người được các thiên thần mời gọi, như năm xưa các thiên sứ kêu mời: “Anh em đừng sợ; Ta mang đến cho các người một tin vui lớn lao cho mọi dân nước



là hôm nay một người con đã được sinh ra trong thành Vua David, Ngài là Đấng Cứu Thế, Đấng Mết-si-a và là Thiên Chúa” (Lc 2,10-11).

Đây là niềm vui mà chúng ta qui tụ lại đêm nay để chia sẻ, để kỷ niệm và để loan truyền. Niềm vui mà trong lòng thương xót vô hạn Thiên Chúa đã ấm ôm lấy tất cả chúng ta, những người không là Do Thái giáo, yếu hèn tội lỗi và ngoại bang... Hôm nay Chúa cũng mời gọi chúng ta cũng phải hành xử như vậy.

Đức tin mà chúng ta công bố đêm nay làm cho chúng ta thấy Thiên Chúa hiện diện trong tất cả mọi tình huống cuộc đời. Ngài hiện diện qua những lễ khách không được chào đón nồng hậu, thường không được nhìn nhận, đang rong ruổi qua các đường phố và các khu xóm của chúng ta, những hành khách trên xe buýt của thành phố chúng ta, đậu ngay trước cửa nhà chúng ta.

Chính đức tin này mời gọi chúng ta rộng mở tâm trí trước xã hội mới và những quan hệ mới, trong đó không ai cảm thấy mình không có đất sống trên trái đất này. Giáng sinh là thời điểm để biến sức mạnh của sợ sệt thành sức mạnh của lòng bác ái, thành sức bật cho một tâm lòng mới ấp đầy yêu thương bác ái. Việc từ thiện không có chỗ cho bất công, đây là một qui luật tự nhiên, nhưng chúng ta cần có can đảm để vượt qua những căng thẳng và mâu thuẫn, để tạo dựng những “ngôi nhà cơm bánh“, mở rộng đón mời mọi người. Đó là điều mà Thánh Gioan Phaolô II đã nói: “Đừng sợ! Hãy mở rộng cửa cho Chúa Kitô” (Bài giảng về Lễ khai mạc Triều đại của Ngài ngày 22 tháng 10 năm 1978).



Qua Hài Nhi Bethlehem, Thiên Chúa đến gặp chúng ta và làm cho chúng ta thành những người hoạt động tích cực cho cuộc sống chung quanh chúng ta. Ngài tự hiến mình cho chúng ta, để chúng ta có thể đưa Ngài vào cuộc sống của chúng ta, ấm bông Ngài và ôm lấy Ngài. Vì thế, trong Ngài, chúng ta không còn sợ hãi để nâng đỡ và áp ủ những kẻ đói khát, xa lạ, trần truồng, yếu đau hay bị tù đầy (Mt 25: 35-36). “Đừng sợ! Hãy rộng mở cửa cho Chúa Kitô”. Trong Hài Nhi này, Thiên Chúa mời gọi chúng ta trở thành sứ giả cho niềm hy vọng. Ngài mời gọi chúng ta trở thành những người đi vượt dậy những ai đang ngụp nặn trong những nỗi tuyệt vọng! Trong Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa làm cho chúng ta trở thành những người tiêu biểu cho lòng hiếu khách của Chúa.

Qua hồng ân niềm vui Giáng sinh của Hài Nhi tại Bêlem mà chúng ta hân hoan mừng lễ. Ước gì tiếng khóc của Ngài làm thức tỉnh chúng ta trước sự thờ ơ lãnh cảm của chúng ta hầu nhìn thấy những anh chị em đang đau khổ. Ước gì sự dịu dàng của Hài nhi đánh thức sự nhạy cảm của chúng ta để nhận ra những người bạn lễ hành đang thăm viếng khu phố hay làng mạc của chúng ta, trong bối cảnh lịch sử và cuộc sống hôm nay. Ước mong sự nhạy bén của Hài Nhi mời gọi chúng ta đáp lại tâm tình của Ngài để trở thành những ngôn sứ của niềm hy vọng và sự dịu dàng tươi mát cho người thế hôm nay.

Thanh Quảng sdb



Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhân ngày Quốc Tế Hòa Bình 2018: Những người di cư và tị nạn

Con người trên đường tìm kiếm hòa bình

1. Lời chúc hòa bình

Ước chi hòa bình sẽ đến với tất cả mọi người và mọi quốc gia trên mặt đất! Nền hòa bình mà các Thiên Thần đã công bố cho các mục đồng trong Đêm Cực Thánh, chính là một khát vọng sâu xa của tất cả mọi con người và mọi dân tộc, đặc biệt là của những con người đang phải đau khổ nhất khi thiếu hòa bình. Đó là những con người mà Cha đang mang trong niềm cảm nghĩ của Cha cũng như bao hàm trong lời cầu nguyện của Cha, và Cha đã từng nhiều lần nhắc tới con số trên 250 triệu người di cư trên thế giới, và trong đó có 22,5 triệu người tị nạn. Trong số những con người ấy, như Đức Bê-nê-đíc-tô XVI, vị tiền nhiệm đáng kính của Cha, đã từng nói, chính là “những người nam và những người nữ, các em nhỏ, những bạn trẻ và những cụ già, họ đang tìm tới một nơi, mà ở đó, họ có thể sống trong hòa bình”. Để tìm thấy nơi đó, nhiều người trong họ đã sẵn sàng đặt cược cuộc đời mình vào một cuộc hành trình lâu dài và đầy nguy hiểm, chịu đựng những nỗi gian truân và khổ cực để vượt qua những hàng rào và những dãy tường mà chúng được dựng lên để ngăn cản không cho họ đạt tới được đích điểm của mình.

Trong tinh thần xót thương và nhân hậu, chúng ta hãy ôm ghì lấy tất cả những con người đang phải chạy trốn trước chiến tranh và đói khát, hay đang bị cưỡng bức phải rời bỏ xứ sở của mình vì sự kỳ thị, bách hại, nghèo túng cũng như vì sự hủy hoại môi trường.

Chúng ta biết rằng, chỉ mở tấm lòng mình ra



cho nỗi thống khổ của những người khác thì chưa đủ. Người ta còn phải làm nhiều việc khác nữa trước khi những người anh chị em của chúng ta có thể sống trong hòa bình, trong một ngôi nhà chắc chắn và an toàn. Việc đón nhận những người khác thúc giục người ta dần thân một cách cụ thể, thúc đẩy một chuỗi hỗ trợ và lòng hảo tâm, cũng như một mối quan tâm sâu sắc và thường xuyên. Đồng thời, nó đòi hỏi một sự đối xử có trách nhiệm đối với những trạng huống mới đầy phức tạp, để điều chỉnh những vấn đề đã tồn tại từ trước và đôi khi rất lớn, cũng như đối xử với những nguồn tài nguyên mà chúng thường xuyên bị hạn chế. Nếu các chính phủ hành động với sự cẩn trọng thì họ sẽ có khả năng vớ lấy được những biện pháp thực hành để đón nhận, thúc đẩy, bảo vệ và hội nhập, và bằng cách ấy, “cho tới bao lâu phúc lợi đích thực của cộng đồng xã hội còn cho phép, cảm thông với dự định của những người đang muốn hòa nhập vào một cộng đồng mới” (ĐTC Gio-an XXIII, Thông Điệp Pacem in Terris, 106). Các chính phủ có một trách nhiệm rõ ràng đối với các công dân của quốc gia mình, họ phải bảo đảm những

quyền lợi thực sự của công dân cũng như sự phát triển hài hòa của quốc gia mình, để họ không bị coi là một người chủ ngu ngốc của một công trình xây dựng, tức người đã dựa vào những tính toán sai lạc và không ở trong tình trạng hoàn thành cây tháp mà mình đã khởi công xây dựng.

2. Tại sao có quá nhiều người tị nạn và di cư?

Trong mối liên hệ đến việc cử hành Đại Năm Thánh mừng kỷ niệm 2.000 năm kể từ ngày các Thiên Thần công bố nền hòa bình tại Bê-lem, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã nhắc tới con số những người tị nạn ngày càng lớn như là hệ quả của một “loạt những cuộc chiến tranh, xung đột, diệt chủng và sự thanh trừng các sắc tộc mà chúng đã để lại nhiều dấu ấn trong thế kỷ XX”. Cho tới nay, thế kỷ mới vẫn chưa mang đến một bước chuyển biến thực sự: những cuộc xung đột vũ trang và những hình thức bạo lực có tổ chức khác vẫn đang tiếp tục là nguyên nhân dẫn tới việc di cư của dân chúng trong nội hạt từng quốc gia và vượt ra bên ngoài những ranh giới của mỗi quốc gia.

Những người ta cũng di cư vì nhiều lý do khác. Một trong những lý do đó, trước tiên là “khát vọng muốn có một cuộc sống tốt hơn, và cũng thường liên kết với cố gắng để lại đằng sau mình nỗi tuyệt vọng về điều đã ngăn cản họ trong việc kiến tạo một tương lai” (ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI, Sứ Điệp Nhân Ngày Quốc Tế Di Dân 2013). Người ta lên đường để tái hiệp nhất với gia đình mình, để tìm kiếm những cơ hội lao



động và học tập. Ai không sở hữu những quyền lợi đó thì người đó đang không được sống trong hòa bình. Ngoài ra, “thật là bi ai”, như Cha đã nhấn mạnh trong thông điệp *Laudato si'*, “sự gia tăng những người di cư đã phải trốn chạy trước nỗi khốn cùng, và nỗi khốn cùng ấy càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn vì sự hủy hoại môi trường”.

Nhiều người đã và đang di cư theo cách thức thông thường, trong khi đó một số người lại đi theo cách khác, đặc biệt là vì sự tuyệt vọng, khi đất nước quê hương đã không giới thiệu cho họ cả sự an toàn lẫn viễn tượng về tương lai, và bất cứ con đường hợp pháp nào cũng đều có vẻ như không thể đi được, bị ngăn chặn hay quá chậm.

Một mỹ từ đang phát tán rộng rãi tại những quốc gia đích đến, mà mỹ từ ấy, với sự cường điệu, muốn nhấn mạnh tới những rủi ro cho sự an ninh quốc gia, hay nhấn mạnh tới những gánh nặng phát sinh từ việc đón nhận những người mới đến. Nhưng như vậy thì nhân phẩm đang bị coi thường, trong khi người ta phải nhìn nhận nhân phẩm nơi mỗi con người, vì mọi người đều là con cái Thiên Chúa. Tất cả những ai – có lẽ vì những mục đích thuần chính trị – mà sợ hãi đối với các di dân, thì họ đều đang rắc gieo bạo lực, đang rắc gieo chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và thái độ thù nghịch đối với người nước ngoài, thay vì kiến tạo hòa bình. Điều này đang khiến cho tất cả những ai mà việc bảo vệ từng người một đang là điều canh cánh bên lòng họ, phải rất lo lắng.

Tất cả mọi kiến thức mà cộng đồng quốc tế đang có sẵn đó, đều chỉ cho thấy rằng, những phong trào di cư toàn cầu vẫn sẽ tiếp tục xác định tương lai của chúng ta. Một số người nhìn những phong trào đó như là một mối đe dọa. Tuy nhiên, tôi xin những quý vị ấy, hãy nhìn những phong trào đó với một cái nhìn tin tưởng và tín thác, và hãy coi đó như là một cơ hội để kiến tạo một tương lai đầy hòa bình.

3. Với cái nhìn chiêm ngưỡng

Sự khôn ngoan của Đức Tin làm cho cái nhìn này trở nên sắc sảo, mà cái nhìn ấy đang ở trong tình trạng sẵn sàng để nhận ra rằng, tất cả chúng



ta “đều cùng thuộc về một gia đình duy nhất, các di dân và các dân tộc đón nhận họ, và tất cả đều có cùng một quyền lợi như nhau trong việc sử dụng những điều thiện hảo của trái đất, và những điều thiện hảo đó được xác định là phổ quát, như học thuyết xã hội của Giáo hội đã minh thị. Tình liên đới và sự sẻ chia có nền tảng căn bản của mình ở đây” (ĐTC Bê-nê-đíc-tô XVI, Sứ Điệp nhân Ngày Quốc Tế Di Dân 2010). Những lời trên nhắc cho chúng ta tái nhớ tới hình ảnh Giê-ru-sa-lem mới. Sách Ngôn Sứ Isaia (chương 60) và sau đó là sách Khải Huyền của Thánh Gio-an (chương 21) đã mô tả Giê-ru-sa-lem ấy như là một thành thánh mà mọi cánh cửa của nó luôn luôn được mở rộng để cho phép tất cả mọi người thuộc mọi dân nước bước vào; họ ngưỡng mộ thành thánh và lấp đầy thành thánh bằng những điều phong phú của mình. Hòa bình chính là hoàng đế lãnh đạo họ, và công lý chính là nguyên tắc căn bản xác định cuộc chung sống giữa họ.

Ngay cả những thành thị mà chúng ta đang sống trong đó, chúng ta cũng phải nhìn xem chúng với một cái nhìn chiêm ngưỡng như thế, “nó có nghĩa là với một cái nhìn Đức Tin [...], cái nhìn đó sẽ khám phá ra Thiên Chúa, Đấng cư ngụ trong các căn nhà, trên những nẻo đường và tại những quảng trường của thành phố ấy [...] [và] thúc đẩy tình liên đới, tình huynh đệ và niềm khát khao sự thiện, khát khao chân lý và công lý” (Tông Huấn Evangelii Gaudium, 71), hay với những lời khác: Đấng hiện thực hóa lời hứa ban hòa bình.

Khi chúng ta nhìn xem các di dân và những người tị nạn, thì một cái nhìn như thế sẽ có thể khám phá ra rằng, họ không đến với đôi bàn tay trắng: bên cạnh nét đặc trưng đầy quý giá thông qua những nền văn hóa nơi quê hương của họ, họ còn mang đến một mức độ cao về sự can đảm và khả năng hành động, một mức độ cao nơi những khả năng và những mong chờ. Bằng cách này, họ làm phong phú hóa cho các quốc gia đã đón nhận họ. Một cái nhìn như thế cũng có thể nhận ra tính sáng tạo, sự bền vững và sự sẵn sàng hy sinh của vô vàn con người, gia đình và cộng đồng, mà họ mở những cánh cửa và con tim ra cho những người di cư và những người tị nạn trên khắp trái đất, kể cả ở những nơi có nguồn tài nguyên ít ỏi.

Sau cùng, cái nhìn chiêm ngưỡng này cũng có thể hướng dẫn những người mang trách nhiệm của đời sống chung trong những phán quyết của họ, đến độ chính sách đón nhận sẽ được mở rộng ở mức độ cao nhất, “cho tới bao lâu sự phồn thịnh của cộng đồng còn cho phép” (Pacem in Terris, 106), và đồng thời, những nhu cầu của tất cả các thành viên của một gia đình nhân loại và niềm hạnh phúc của từng cá nhân sẽ được họ lưu ý.

Ai được gây phấn chấn bởi cái nhìn này, người ấy sẽ nhận ra những chồi non đầu tiên của hòa bình mà chúng đã nhú mầm rồi, và người ấy cũng sẽ lo lắng cho sự phát triển của những mầm non ấy. Và như thế người ấy sẽ biến những thành thị của chúng ta, mà những thành thị ấy thường xuyên bị phân hóa và phân cực bởi những cuộc xung đột vì sự hiện diện của các di dân và những người tị nạn, thành một nơi kiến tạo hòa bình.

4. Bốn trụ cột đối với hành động của chúng ta

Để trao cho những người đang tìm kiếm nơi trú ẩn, những người tị nạn, các di dân và những nạn nhân của nạn buôn người một khả năng để tìm thấy được sự hòa bình mà họ đang tìm kiếm, cần tới một chiến dịch mà nó liên kết bốn hành động sau đây lại với nhau: đón nhận, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập.

“Đón nhận” gợi nhớ tới sự cần thiết phải phổ biến những khả năng để có được những cuộc hành trình hợp pháp, để không ép buộc những người tị nạn và những người di cư phải quay trở về lại với những nơi mà tại đó sự bách hại và bạo lực đang đe dọa họ, và làm cho mối quan tâm đối với sự an ninh của xã hội qua việc bảo vệ những quyền lợi căn bản của con người trở nên vững vàng. Kinh Thánh nhắc nhở chúng ta rằng: “Anh chị em đừng quên tỏ lòng hiếu khách, vì nhờ vậy, có những người đã được tiếp đón các Thiên Thần mà không biết!” (Dt 13,2).

“Bảo vệ” nhắc nhở tới bốn phận phải nhìn nhận và bảo vệ phẩm giá bất khả xâm phạm của tất cả những ai đang phải chạy trốn trước một mối nguy hiểm thực sự để tìm kiếm nơi trú ẩn cũng như sự an toàn, cũng như bốn phận phải ngăn chặn tất cả những gì muốn bóc lột họ. Ở đây, Cha nghĩ một cách đặc biệt tới các phụ nữ và những em nhỏ đang ở trong những trạng huống mà trong đó họ đang bị đặt trước những mối nguy hiểm và những sự lạm dụng đến độ trở thành nô lệ. Thiên Chúa không kỳ thị bất cứ ai: “Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, Người nâng đỡ cô nhi quả phụ” (Tv 146,9)

“Thúc đẩy” sẽ lưu ý tới sự hỗ trợ trong sự phát triển toàn diện con người của những di dân và của những người tị nạn. Trong số rất nhiều những phương tiện mà chúng có thể giúp đỡ trong việc này, Cha muốn nhấn mạnh tới việc phải làm sao để bảo đảm rằng, tất cả các em nhỏ và những người trẻ đều có thể tiếp cận được với tất cả các cấp độ giáo dục, và đó là điều quan trọng



biết chừng nào. Bằng cách đó, họ sẽ không chỉ có thể tiếp tục phát triển và mở rộng những khả năng riêng của mình, nhưng cũng còn ở trong tình trạng đi đến với người khác trong tinh thần đối thoại chứ không phải trong tinh thần dựng lên những vách ngăn và sự đưng đầu. Thánh Kinh dạy rằng: Thiên Chúa “yêu thương những ngoại kiều và ban cho họ lương thực và quần áo”. Vì thế, Kinh Thánh cảnh báo: “Anh em phải yêu thương ngoại kiều, vì anh em đã từng là ngoại kiều ở đất Ai-cập” (Đnl 10,18-19).

Sau cùng, “hội nhập” có nghĩa là tạo điều kiện cho những người tị nạn và cho các di dân để họ tham dự hoàn toàn vào cuộc sống của xã hội đã đón nhận họ – trong một sự năng động của việc làm phong phú hóa lẫn cho nhau cũng như của việc cộng tác đầy phong nhiêu trong sự cộng đồng địa phương. Vì thế, Thánh Phao-lô viết: “Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các Thánh và là người nhà của Thiên Chúa” (Eph 2,19).

5. Một đề nghị trong mối tương quan với hai công ước quốc tế

Với trọn tấm lòng, Cha mong ước rằng, tinh thần này sẽ xác định một tiến trình mà trong suốt năm 2018, tiến trình đó sẽ dẫn tới chỗ rằng, Liên Hiệp Quốc sẽ xác định và thông qua hai công ước quốc tế – một cho sự di dân an toàn, trật tự và hợp pháp, và một cho những người tị nạn. Với tư cách là những hiệp ước thuộc bình diện toàn cầu, hai công ước này có ý nghĩa như là một hệ thống quy chiếu quan trọng cho những đề xuất về chính sách cũng như là những biện pháp thực hành. Vì thế, điều quan trọng là chúng sẽ được gọi hứng bởi những cảm nhận, bởi cách nhìn xa trông rộng và bởi sự can đảm, để cho bất cứ cơ hội nào cũng đều được tận dụng hầu đưa sự kiến tạo hòa bình tiến về phía trước. Chỉ như thế mới có thể làm cho óc thực tế cần thiết của những chính sách quốc tế không trở thành nạn nhân của sự giễu cợt và của sự toàn cầu hóa về sự thờ ơ lãnh đạm.

Trong thực tế, sự đối thoại và sự phối hợp được coi là một sự cần thiết cũng như là bốn phận sống còn của cộng đồng quốc tế. Ngay cả những quốc gia ít giàu có cũng vẫn có thể đón nhận một số lớn những người tị nạn, hay có thể đón nhận tốt hơn, nếu việc chuẩn bị sẵn sàng những phương tiện cần thiết được đảm bảo thông qua sự cộng tác quốc tế, và điều này sẽ trở nên có thể, vượt ra bên ngoài những ranh giới của mỗi quốc gia.

Phân ban phụ trách các di dân và những người tị nạn của Thánh Bộ Phục Vụ việc Phát Triển Toàn Diện Con Người đã đề nghị 20 điểm hành động, mà những điểm hành động đó sẽ giúp làm cho bốn điều được gọi là bốn động từ nêu trên được tiến hành trên bình diện chính sách, cũng như trong sự dẫn thân và trong các hành động của các cộng đoàn Ki-tô giáo. Những điểm đó và những đóng góp khác muốn diễn tả mối quan tâm của Giáo hội Công giáo trước tiến trình mà nó sẽ dẫn tới sự vận dụng cả hai công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc. Mối quan tâm này phản ánh một sự chăm sóc mục vụ chung mà nó được khởi phát cùng với Giáo hội và tiếp tục thông qua muôn vàn những công việc trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

6. Cho ngôi nhà chung của chúng ta

Những lời của Thánh Gio-an Phao-lô II sẽ gợi hứng cho chúng ta: “Nếu nhiều người cùng chia sẻ giấc mơ về một thế giới hòa bình, và những đóng góp đầy giá trị của các di dân và của những người tị nạn được quý trọng, thì rồi càng ngày nhân loại sẽ càng trở thành một gia đình của tất cả, và thế giới của chúng ta sẽ trở thành một ngôi nhà chung thực sự” (Sứ Điệp Nhân Ngày Quốc Tế Di Dân 2004). Nhiều người trong lịch sử đã tin vào “giấc mơ” đó, và biết bao nhiêu người đã làm chứng rằng, ở đây hoàn toàn không phải là một điều không tưởng phi thực tế.

Thánh Phan-xi-ca Xaviera Cabrini, tức vị Thánh mà ngày qua đời lần thứ 100 của Ngài được cử hành trong năm 2017 này, phải được kể vào trong số những người đó. Hôm nay, ngày 13 tháng 11, nhiều cộng đoàn Giáo hội đã cử

hành việc kính nhớ Ngài. Người phụ nữ nhỏ nhắn nhưng quả cảm này, tức người đã trao hiến cả cuộc đời mình cho việc phục vụ các di dân, và rồi trên Thiên Đàng, đang là Nữ Bốn Mạng của họ, đã dạy cho chúng ta biết cách làm sao để có thể đón nhận, bảo vệ, thúc đẩy và hội nhập những người anh chị em đó. Nhờ lời cầu bầu của Thánh Nữ, ước gì Thiên Chúa ban cho tất cả chúng ta đều có được kinh nghiệm này: “Hoa trái công chính được rắc gieo trong hòa bình cho những người kiến tạo hòa bình.”

Từ Vatican ngày 13 tháng 11 năm 2017

Nhân dịp Lễ kính nhớ Thánh Phan-xi-ca Xaviera Cabrini - Nữ Bốn Mạng của các Di Dân (Sứ Điệp này được công bố vào ngày 24 tháng 11 năm 2017 - Nhân dịp Lễ Kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam)

Đức Thánh Cha Phan-xi-cô

Lm. Đa-minh Thiệu O.Cist – chuyển ngữ



Sứ Điệp Đức Thánh Cha Ngày Thế Giới các bệnh nhân XXVI

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà thương Công Giáo tránh rơi vào thái độ duy xí nghiệp, chịu ảnh hưởng của thị trường, để rồi gạt bỏ những người nghèo

Ngài đưa lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp nhân ngày thế giới các bệnh nhân sẽ được cử hành vào ngày 11-2 năm tới, 2018, với chủ đề là: "Mẹ Giáo Hội: 'Đây là con của Mẹ .. đây là Mẹ của con'. Từ lúc ấy môn đệ đón Mẹ về nhà mình" (Ga 19,26-27).

ĐTC khẳng định rằng lời trên đây của Chúa Giêsu là nguồn gốc sứ mạng của Mẹ Maria săn sóc nhân loại như người con và cũng là nguồn gốc ơn gọi làm mẹ của Giáo Hội đối với những người túng thiếu và các bệnh nhân. Ơn gọi đó được cụ thể hóa qua dòng lịch sử, trong rất nhiều sáng kiến giúp đỡ các bệnh nhân. Không được quên đi lịch sử lòng tận tụy ấy, lòng tận tụy còn được tiếp tục ngày nay trên thế giới. "Tại những nước có hệ thống y tế công cộng đủ, công việc của các dòng tu Công Giáo, các giáo phận và các nhà thương Công Giáo, không những cung cấp sự chăm sóc sức khỏe có chất lượng, nhưng còn tìm cách đặt con người ở trung tâm tiến trình trị liệu và thi hành việc nghiên cứu khoa trọng trong niềm tôn trọng sự sống và cá giá trị luân lý Kitô".

"Tại những nước thiếu hoặc không có hệ thống y tế, Giáo Hội làm việc để cung cấp cho dân chúng bao nhiêu có thể việc chăm sóc sức khỏe, để loại trừ nạn trẻ em chết yểu, và chống lại một số bệnh tật lan rộng. Khắp nơi, Giáo Hội tìm cách săn sóc, cả khi không có thể chữa lành. Hình ảnh Giáo Hội như một 'nhà thương dã chiến', đón nhận tất cả những người bị thương tổn trong cuộc sống, là một thực tại rất cụ thể, vì tại một số miền trên thế giới, chỉ có các nhà thương của các thừa sai và các giáo cung cấp sự săn sóc trị liệu cần thiết cho dân chúng".

ĐTC kêu gọi nhớ lại lịch sử dài việc phục

vụ của các cộng đoàn Kitô dành cho nhân loại, nhưng nhất là cần nhìn lại quá khứ để được phong phú hơn. "Từ quá khứ ấy, chúng ta phải học hỏi lòng quảng đại cho đến độ hy sinh hoàn toàn của nhiều vị sáng lập các dòng phục vụ các bệnh nhân.. Gia sản quá khứ ấy giúp đề ra những dự phóng tốt đẹp cho tương lai. Ví dụ bảo tồn các nhà thương Công Giáo khỏi bị nguy cơ hành động như những xí nghiệp ở các nơi trên thế giới, muốn đưa việc săn sóc sức khỏe vào lãnh vực thị trường, và rút cuộc gạt bỏ người nghèo."

Về điểm này, ĐTC nhấn mạnh rằng "Sự khôn ngoan có tổ chức và đức bác ái đòi phải làm sao để người bệnh được tôn trọng trong phẩm giá của mình và được đặt ở vị trí trung tâm trong tiến trình săn sóc. Những đường hướng này cũng phải là đường hướng của các tín hữu Kitô hoạt động trong các cơ cấu công cộng và, qua việc phục vụ, họ được kêu gọi làm chứng tá tốt đẹp về Tin Mừng".

Sau cùng, ĐTC tái khẳng định sự cần thiết của việc mục vụ sức khỏe như một công tác thiết yếu của Giáo Hội, cần phải thực thi với một đà tiến được đổi mới từ các cộng đoàn giáo xứ cho đến những trung tâm săn sóc tuyệt hảo nhất. Ngài viết thêm rằng: "Chúng ta không thể quên sự dịu dàng và kiên trì của nhiều gia đình chăm sóc con cái, cha mẹ và thân nhân, những người bị bệnh nặng hoặc khuyết tật nặng. Sự chăm sóc trong gia đình là một chứng tá đặc biệt về tình yêu thương đối với con người và cần phải được hỗ trợ bằng sự nhìn nhận thích đáng và với những chính sách thích hợp" (Rei 11-12-2017)

G. Trần Đức Anh OP

Tại sao Đức Phanxicô có tầm ảnh hưởng lớn lao 8 bài học cho mọi lãnh đạo

Với tỷ lệ ủng hộ là 88% ngài hẳn phải đang làm đúng.

Giáo hoàng Phanxicô có một tỷ lệ ủng hộ mà mọi lãnh đạo đều phải ghen tỵ: 88% người Công giáo Mỹ nghĩ ngài đang làm tốt, và gần 3/4 người Mỹ mến mộ ngài. Ngài đang làm đúng điều gì?

Để trả lời câu hỏi này, tác giả viết về kinh doanh Jeffrey A. Krames đã xem xét các tiếp cận của ngài dưới cái nhìn của một lãnh đạo, và câu trả lời cuối cùng chính là: Dẫn dắt với lòng khiêm nhường. 12 bài học lãnh đạo từ giáo hoàng Phanxicô: Dù không phải là một người Công giáo, Krames đã được thôi thúc viết về giáo hoàng bởi ông là con của một người sống sót sau thảm họa diệt chủng thời Đức quốc xã. Ông giải thích rằng, ‘Khi gặp giáo hoàng Phanxicô, tôi nghĩ ngài là một người chống Hitler.’

Sau đây là một vài việc làm đã khiến giáo hoàng Phanxicô có tầm ảnh hưởng lớn đến thế, và cũng là bài học cho bất kỳ lãnh đạo kinh doanh nào.

1. Vươn đến những người không phải là khách hàng của mình

Peter Drucker đã có câu nói nổi tiếng rằng tất cả mọi tổ chức đều có lượng người không phải khách hàng nhiều hơn lượng khách hàng, và bạn có thể biết được nhiều điều từ những người không mua hàng của bạn hơn là những người mua chúng. Với 1,2 tỷ giáo dân, Giáo hội Công giáo có một căn cơ khách hàng khổng lồ, nhưng Phanxicô cũng vươn ra với những người không Công giáo nữa, ví dụ như việc ngài tuyên bố rằng Thiên Chúa cứu độ tất cả chúng ta, chứ không chỉ người Công giáo mà thôi.



Krames nhận định, ‘Chủ trương lãnh đạo đơn giản này có lẽ là cách tốt nhất để mở rộng thị trường.’

2. Chấp nhận mạo hiểm

Khi Phanxicô còn trẻ, ngài đã lâm bệnh, và một nữ tu chăm sóc cho ngài, đã không làm theo hướng dẫn của bác sỹ, mà tăng gấp 3 liều lượng kháng sinh, bởi từ kinh nghiệm của mình, bà biết nếu không dùng liều lượng như vậy thì hẳn ngài sẽ chết. ‘Ngài dùng đó như một ví dụ cho việc sống giữa lần ranh,’ Krames cho biết.

Ông thêm vào rằng, bạn không thể là một lãnh đạo có ảnh hưởng nếu lúc nào bạn cũng dè dặt. ‘Sống giữa lần ranh, là chuyện mà giáo hoàng phải làm mỗi ngày.’

3. Tái tạo tổ chức của bạn

‘Đừng thay đổi, hãy tái tạo!’ Đó là lời khuyên của Krames. ‘Giáo hoàng Phanxicô là một người cải cách không e ngại. Ngài chạm đến tất cả mọi phái của Giáo hội Công giáo để nhằm tạo nên một giáo hội gồm tóm hơn.’

Các lãnh đạo xuất chúng nhất cũng làm như thế. ‘Họ không sợ thay đổi, họ biết rằng thay

đổi đôi chút là không đủ. Họ tái tạo tổ chức của mình trong một thị trường toàn cầu luôn luôn thay đổi.’

4. Kiên nhẫn

Dù việc tái tạo là điều tiên quyết, nhưng ‘Những thay đổi thực sự không xảy đến trong vài tuần hay vài tháng, nhưng phải mất vài năm.’ Qua cách ước định thời gian, Phanxicô đã thể hiện rằng ngài hiểu điều này. ‘Ví dụ như, sau gần một năm trên ngài, ngài mới đưa ra nhận định rằng những người ly dị và tái hôn có thể được lãnh nhận Mình Thánh Chúa.’ Ngài biết một thay đổi tư tưởng lớn đến thế chỉ có thể có được sau một thời gian dài, Krames nhận định.

5. Xấn tay làm việc

‘Phanxicô ghét bất kỳ thành phần giáo sỹ nào ngồi trong văn phòng và ra lệnh bằng giấy tờ.’ Khi còn là giám mục Buenos Aires, hồng y Jorge Mario Bergoglio, ăn mặc như một linh mục bình thường và ban đêm đi ra ngoài để nói chuyện với dân mình. ‘Khi trở thành giáo hoàng, ngài từng bảo với một tổng giám mục rằng, ‘Tôi không thể làm thế được nữa, nên cha hãy làm việc đó cho tôi.’ Ngài không muốn một giáo hội mới công nguyên hợp, nhưng là một giáo hội đi ra mọi ngã đường, tìm kiếm và giúp đỡ người ta.’ Tương tự như vậy là việc Phanxicô chọn không dọn đến ở căn hộ giáo hoàng nhưng vẫn tiếp tục sống trong nhà khách Vatican, ‘để được sống trong một cộng đoàn với những người khác’.

Các lãnh đạo có tầm ảnh hưởng nhất trong kinh doanh cũng là những người liên hệ với các thành viên của mình hết sức có thể. Tính đại diện là một phần thiết yếu trong vai trò lãnh đạo, nhưng đừng bỏ qua mọi liên hệ với các nhân viên cấp thấp hơn hay các khách hàng. Nếu không, bạn sẽ thấy mình bị cô lập và không có quan hệ.

6. Lắng nghe tiếng nói từ mọi phía

Thật quá dễ cho các lãnh đạo kinh doanh khi họ muốn có quanh mình những cố vấn cùng tư tưởng, và cứ giữ mãi như vậy. Trong khi việc này có lẽ là tiện lợi và thoải mái, thì nó có xu hướng làm tăng thêm tính cố hữu, một chuyện chẳng tốt

chút nào cho các tổ chức.

‘Giáo hoàng đã tránh không làm một hoang đảo bằng cách lập nên nhóm C9.’ Đó là một nhóm các hồng y cố vấn đến từ châu Mỹ, châu Phi, châu Á, châu Úc, châu , và một viên chức Vatican. ‘Với tôi, đó chính là ban giám đốc của ngài. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, và họ tham vấn để giúp ngài ra quyết định. Ngài muốn tiếp cận với ý kiến của mọi người.’

7. Mục tiêu của tổ chức phải cao hơn mục tiêu của bạn

‘Các giá trị giúp cho người ta vươn đến đỉnh cao của tổ chức thường không hợp mấy với tính khiêm nhường. Chúng đầy tự tin và bạo dạn, nhưng giáo hoàng Phanxicô lại không tán đồng điều này.’ Về lâu dài, việc đặt mục tiêu của tổ chức lên trên ý muốn của mình, sẽ xây dựng một tổ chức mạnh mẽ hơn và với tư cách là lãnh đạo, bạn sẽ được hưởng lợi.

Krames nói rằng, đó chính là những gì Bergoglio đã làm hồi năm 2005, khi ngài là ứng viên duy nhất đủ mạnh để tranh cử với Joseph Ratzinger cho ngài giáo hoàng. Sau nhiều vòng bỏ phiếu, Bergoglio đã thuyết phục những người ủng hộ mình hãy bầu cho Ratzinger, thay vì cứ đấu phiếu mãi. ‘Ngài thấy chuyện này là không tốt, bởi nó sẽ kéo dài mật nghị thêm nhiều ngày nữa, và ngài không nghĩ nó sẽ tốt cho giáo hội.’

8. Dẫn dắt bằng gương mẫu

Là tổng giám mục Buenos Aires, Bergoglio đưa các linh mục đến những vùng nguy hiểm nhất trong thành phố, các khu ổ chuột, villas miserias. Ở những nơi này, chiếc cổ cồn linh mục chẳng có mấy giá trị bảo vệ, và các linh mục đã bị bắt cóc, tra tấn, và giết hại. Giám mục Bergoglio vẫn thường đột ngột xuất hiện uống trà với các giáo dân và nâng đỡ các linh mục địa phương.

Năm 2009, khi một trong các linh mục của ngài bị dọa giết bởi đã lên tiếng chống nạn buôn thuốc phiện ở khu ổ chuột, Bergoglio đã đi xuống đường, đem mình ra làm mục tiêu và thách thức bất kỳ ai muốn trả đũa các linh mục của ngài, và rồi, ‘Chúng không bao giờ quấy nhiễu nữa.’

Chứng từ

Mark Zuckerberg chia sẻ lời cầu nguyện ông đọc cho con gái mỗi buổi tối



**Sarah Pulliam Bailey, washingtonpost.com,
2017-05-25**

Người sáng lập Facebook Mark Zuckerberg đã có buổi nói chuyện ở đại học Harvard, Cambridge, Massachusetts ngày 25 tháng 5-2017 (Brian Snyder / Reuters)

Kết thúc bài diễn văn tại đại học Harvard ngày thứ năm 25 tháng 5, ông Mark Zuckerberg chia sẻ kinh cầu nguyện “Mi Shebeirach” của người Do Thái, ông cho biết ông đọc kinh này khi gặp thách thức lớn, ông hát cho con gái nghe, nghĩ đến tương lai của con khi đưa con vào giấc ngủ.

Ông nói: “Và là được, ‘Nguyện cho nguồn sức mạnh đã ban phước cho tổ tiên chúng ta giúp chúng ta tìm được can đảm để làm cho cuộc sống của chúng ta được chúc phúc, tôi hy vọng bạn tìm được can đảm để làm cho cuộc sống của bạn được chúc phúc’”.

Zuckerberg đã trích dẫn phiên bản kinh cầu nguyện “Mi Shebeirach” xin chữa lành của nữ ca sĩ Debbie Friedman viết, bà là một trong các nhạc sĩ Do Thái đáng kể nhất trong 50 năm qua. Nhiều nguyện đường cũng đã dùng phiên bản này. Phần cuối là phần đọc tên người bệnh, hoặc xin mọi người nói tên của người thân yêu đang bị bệnh, và sau đó là hát lời cầu nguyện.

Giáng sinh năm ngoái, Zuckerberg đã viết “lời chúc Giáng sinh” trên trang Facebook của ông. Một người phản hồi hỏi ông có phải là người vô thần. Zuckerberg đã tự nhận mình vô thần trong nhiều năm, nhưng Giáng sinh năm ngoái, ông trả lời: “Không. Tôi lớn lên trong đạo Do Thái, sau đó tôi qua một giai đoạn đặt câu hỏi, nhưng bây giờ tôi nghĩ tôn giáo là chuyện rất quan trọng”.

Ông đã không trả lời thêm các câu hỏi về những gì ông tin. Năm 2016, ông đã gặp Đức Giáo hoàng để thảo luận về việc đưa công nghệ truyền thông đến cho người nghèo trên thế giới.

Mark Zuckerberg nói ông không còn là người vô thần, ông nghĩ ‘tôn giáo là chuyện rất quan trọng’

Trong bài diễn văn của mình, ông kêu gọi sinh viên làm việc với một cái gì lớn hơn chính mình.

Ông nói: “Tôi ở đây để nói với các bạn, rằng việc tìm kiếm mục đích cho mình là chưa đủ. Thử thách cho thế hệ chúng ta là tạo ra một thế giới mà mọi người đều có ý thức về mục đích”.

Ý thức về mục đích đặc biệt quan trọng ngày nay

Ông cho biết: “Khi cha mẹ chúng ta tốt nghiệp, ý thức mục đích đáng tin cậy đến từ công việc, nhà thờ, cộng đồng của mình. Nhưng ngày nay công nghệ và tự động hóa đang loại bỏ nhiều công ăn việc làm. Thành viên trong rất nhiều cộng đồng đang suy giảm”.

Zuckerberg kể câu chuyện về cách các nhân viên của Facebook bị xé lòng vì không biết có nên bán công ty này vài năm trước hay không, ông cảm thấy có một mục đích lớn hơn. Ông kêu gọi sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm các dự án lớn hơn chính mình, để xác định lại sự bình đẳng và xây dựng cộng đồng trên toàn thế giới.

Ông gợi ý, thế hệ thiên niên kỷ sẽ làm việc

với các vấn đề như thay đổi khí hậu bằng cách lắp đặt các tấm pin mặt trời, chữa bệnh bằng cách cho phép mọi người chia sẻ dữ liệu về sức khỏe và hiện đại hóa nền dân chủ bằng cách cho mọi người bỏ phiếu trực tuyến “không chỉ để tạo ra tiến bộ mà còn tạo ra mục đích”. Khám phá những ý tưởng như thu nhập cơ bản phổ quát để đảm bảo ai cũng có địa bàn để thử các ý tưởng mới.

Ông kêu gọi sinh viên sẵn sàng chi tiêu tiền bạc và thời gian để giúp đỡ người khác, trích dẫn sáng kiến của chính gia đình ông, sử dụng tài sản của mình để thúc đẩy các cơ hội ngang nhau và thời gian làm việc thiện nguyện của mình.

Thiên niên kỷ phát triển trong một thế giới kết nối

Ông nói: “Trong một cuộc khảo sát gần đây về thiên niên kỷ trên thế giới, được hỏi điều gì xác định căn tính của chúng ta nhất, câu trả lời phổ biến không phải là quốc tịch, sắc tộc hay tôn giáo. Đó là công dân thế giới. Đó là một việc lớn. Mỗi thế hệ mở rộng vòng những người mà chúng ta cho họ là người của mình. Và trong thế hệ chúng ta, bây giờ phải bao gồm cả thế giới”.

Hành động của Đức tin

Thảo luận về đức tin và các giá trị

Ông phát biểu: “Thiên niên kỷ có thể là thế hệ làm chấm dứt nghèo đói và bệnh tật, thúc giục học sinh xây dựng cộng đồng địa phương. Các nhà thờ, các đội thể thao và các nhóm nhạc có thể là các cơ quan giúp mọi người tìm thấy cộng đồng. Đó là lý do tại sao nó nổi bật, hiện nay các thành viên trong cộng đồng đã giảm khoảng một phần tư. Rất nhiều người cần tìm hiểu mục đích ở một nơi khác”.

Ông xúc động khi kể câu chuyện của một người di dân, người không chắc mình có thể lên đại học nhưng muốn có một quyển sách về công bằng xã hội: “Anh không cảm thấy tiếc cho chính mình. Anh ấy có một ý thức lớn về mục đích, và anh ấy sẽ mang mọi người đi cùng với anh ấy. ... Chúng ta nợ cả thế giới, để làm phần của chính chúng ta”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch

By phanxicovn

Những khoa học gia tin vào Thiên Chúa

Từ ngàn xưa, những kẻ thù ghét tôn giáo vẫn luôn tìm mọi cách để trừ khử những người có tín ngưỡng vì một khi có tín ngưỡng, con người không còn sợ hãi thế quyền nữa, và có thể không tuân lệnh của nhà cầm quyền để làm những chuyện ác độc. Riêng với Thiên Chúa giáo, những kẻ có sức mạnh, có quyền lực trong tay thì vừa hãi sợ Tôn Giáo này, vừa ghét những kẻ chỉ tin vào Chúa trên trời mà không tin vào Vua trần gian, nên dùng mọi thủ đoạn nhằm tiêu diệt những ai tin theo Chúa. Tại Roma, vẫn còn di tích của các hầm ngầm dưới đất dành cho những người Công Giáo từ thế kỷ thứ 1 đến thế kỷ thứ 3, vì họ bị cấm lên sinh hoạt

trên mặt đất khi lệnh cấm đạo được ban hành gắt gao. Vì thế, người sống ở lẫn với người chết, ăn uống cầm chừng với những thức ăn mà người trên mặt đất ném xuống cho. Khi chết, thì đục lỗ ngang hông và nhét xác vào đấy cho tàn rữa dần. Thật là kinh khủng khi phải hít thở hơi thối của phân người sống phóng uest và xác người chết thối rữa. Ngủ với dòi bọ, thức với bệnh tật và sự sợ hãi. Nhưng nếu vì gớm ghiếc cuộc sống dưới hầm này, thì lên trên mặt đất để bị xử chết, bị đẩy vào đấu trường nơi sư tử, chó sói đợi chờ. Hàng vạn người bị đóng đinh, treo cổ, đốt sống như những cây đuốc mặc dù họ chỉ là những người dân vô tội, hiền lành, không phạm một lỗi tội gì với nhà

cầm quyền, trừ việc họ kính sợ Thiên Chúa của họ. Và cuộc sống đầy đọa khổ hơn súc vật như thế đã kéo dài hơn ba trăm năm, tức là ba thế kỷ.

Tại nhiều nơi khác trên thế giới, hễ mang dấu thập giá cũng bị giết một cách tàn khốc. Trong thế chiến thứ Nhất và thứ Hai, tại rất nhiều nơi, người theo Thiên Chúa Giáo bị tận diệt trước những sắc dân khác. Đảng Cộng Sản Liên Xô và Đảng Cộng Sản Trung Cộng, sau thế chiến thứ hai, thì đặt những người Công Giáo vào danh sách ưu tiên bị xử chết.

Tại Việt Nam, trước 1975, ở miền Bắc, số linh mục, tu sĩ bị thủ tiêu, bị nhốt cho chết dần lên đến con số chục vạn. Sau 1975, ở miền Nam, khởi đầu với vụ Vinh Sơn và một linh mục bị xử bắn đến Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý, nay đến Đồng Chiêm, qua những vụ bắt bớ cá nhân như Linh Mục Nguyễn Văn Lý và nhiều vị khác còn trong tù, Cộng Sản Việt Nam vẫn chứng tỏ rằng chúng là kẻ thù của Tôn Giáo và luôn tìm cách tiêu diệt niềm tin của tôn giáo bằng những thủ đoạn gian manh, vô liêm sỉ, đồng thời chia rẽ năm (5) tôn giáo lớn với nhau. Nói chung, Cộng Sản coi Tôn Giáo như là một kẻ thù truyền kiếp, cần phải tiêu diệt.

Từ 1975, chúng đã bắt nhốt và thủ tiêu nhiều vị tăng ni Phật Giáo. Một Thượng Tọa Thích Thiện Minh bị chúng giết trong tù. Một Thượng Tọa Thích Thiện Minh bị đẩy ải trong nhiều trại khổ sai 26 năm. Với Hòa Hảo, chúng phân rẽ thành hai ba nhóm, xúi giục nhóm này mại lị nhóm kia và tìm cách đập bỏ các điện thờ thiêng liêng có từ hơn 100 năm nay. Với Tin Lành, trong khi cho một tổ chức này làm lễ linh đình, chúng gia tăng đánh đập, bỏ tù và đầu tố các Mục Sư khác, cho du đảng ném đá, cửa xập nhà của các vị Mục Sư nói lên tiếng nói lương tâm. Còn Cao Đài, chúng nhốt những vị lãnh đạo tinh thần có tư tưởng Quốc Gia cũ, bổ dụng thêm một số "quốc doanh" rồi khống chế giáo hội. Hiện nay, Cao Đài tại Thánh Thất Tây Ninh đã chuyển mình thành một cơ sở quốc doanh với toàn bộ các lãnh đạo là người của chúng. Ai không theo, chúng bắt bỏ tù và cướp đất, cướp nhà của các tín hữu, những ai không đầu hàng chúng. Trong

khi đó, tại hải ngoại, chúng tung tin giả „Hòa Thượng Thích Quảng Độ chính là Cộng Sản trá hình, Phật Giáo là cánh tay mặt của Cộng Sản.“ rồi làm băng hoại chùa chiền bằng những hành động vô tôn giáo. Gửi sứ công an ra ngoại quốc làm bình phong chuyển tiền, lập đầu cầu cho các lãnh đạo „hạ cánh an toàn“ một khi có cách mạng lật đổ chế độ Cộng Sản hiện tại. Nhưng trên hết tất cả, Bắc Bộ Phủ đang tung chiến dịch đánh phá Công Giáo một cách tàn độc. Ngoài việc dùng du đảng tấn công người Công Giáo ở quê nhà, chiếm nhà thờ, chiếm đất nhà chung, biến nhà thờ thành trại giam, Cộng Sản Việt Nam đang lợi dụng bóng tối của diễn đàn „áo“, gửi ra hải ngoại những bản tin, những bài viết công kích Công Giáo một cách điên cuồng. Vì không sợ ai nhận diện, nên chúng tha hồ viết những lời phân tích ngớ ngẩn, với luận điệu ấu trĩ của bọn lưu manh làm nhức đầu những ai theo Chúa. Chúng cho rằng: “Công Giáo toàn là những kẻ phản quốc, cuồng tín, ngu muội nên mới tin rằng Mẹ Maria Đồng Trinh, Vatican luôn có mộng thống trị Việt Nam, hình ảnh Chúa Trời chỉ là bánh vẽ của Tây Phương, dùng để lung lạc những người dân thiếu học, Vatican chỉ dụ dỗ được những kẻ ngu si...” Thậm chí, chúng còn viết những điều bậy bạ kinh khủng về phái tính của Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chúng tưởng làm như vậy, sẽ gây hoang mang cho tín hữu, khiến người ta bỏ đạo, hoặc mất lòng tin vào Chúa. Như thế số tín đồ sẽ kém đi, hoạt động của dân Chúa sẽ nhỏ đi. Đồng thời, chúng mong rằng những người không

Georges Lemoine 1894 - 1966





Miguel Servetus

Công Giáo sẽ chán chê đạo Chúa, mà tiếp tay với chúng mạ lị đạo Chúa luôn. Nếu được như thế, thì sự đoàn kết Tôn Giáo sẽ bị phá vỡ, tiến trình Tự Do - Dân Chủ của đất nước sẽ bị chậm lại, đủ cho những kẻ lãnh đạo “hạ cánh an toàn” ở một quốc gia nào đó với hàng tỷ đô la trong tay.

Theo lẽ, một khi bị bọn lưu manh này tấn công trên diễn đàn, người có tín ngưỡng phải im lặng xóa tên chúng, mặc kệ cho chúng lái nhai mãi một luận điệu côn đồ này đến khi không ai trả lời nữa thì đòn phá đám của chúng sẽ vô hiệu.

Tuy nhiên, vì bọn Vô Tổ Quốc, Vô Văn Hóa này đã tung hoành trên mạng quá nhiều, và có thể có chút ảnh hưởng đến suy nghĩ của một số người chưa hiểu rõ vấn đề, khiến họ đồng ý với luận điệu tuyên truyền của chúng nên người viết bài này phải tập trung một số nhỏ tên tuổi của những nhà Khoa Học, Bác Học Công Giáo từ xưa đến nay để chứng minh rằng, nếu không có sự đóng góp của các nhà khoa học Công Giáo, từ Toán học, Vật Lý Học, Triết Học, đến Thiên

Văn Học, Y Học...thì thế giới đã không phát triển được như ngày nay. (Dĩ nhiên, trong số muôn ngàn những vị Bác Học đã làm cho văn minh nhân loại phát triển, có rất nhiều người không phải Công Giáo, hoặc không có niềm tin vào một Đấng Tối Cao nào. Bài này chỉ để chứng minh rằng niềm tin vào Chúa không phải chỉ có từ những kẻ ngu muội.)

Dưới đây là một số khuôn mặt trong hàng vạn các nhà Bác Học trên thế giới đã tin tưởng mãnh liệt vào sự hiện diện của Thiên Chúa trong đời sống nhân loại:

1-Bede, the Venerable (c.672–735), tác giả cuốn “Time and its Reckoning”. (Thời gian và sự Phán đoán), trong đó nói lên những nhận thức của ông về vũ trụ và Thiên Chúa một cách sắc bén.

2-Hunayn ibn Ishaq (c. 809-873), nhà vật lý người Assyrian, viết lại những công việc khoa học của người Hy Lạp và tác giả cuốn “Mười điều liên hệ đến Nhãn khoa.”

3-Pope Sylvester II (c.950–1003), khoa học gia và người sưu tầm sách, dạy Toán và Thiên Văn học.

4-Hermann of Reichenau (1013–1054), viết về Hình học, Toán học, và khoa “đo vị trí của tinh tú”.

5-Robert Grosseteste (c.1175–1253) người sáng lập ra những kiến thức về khoa học cho trường Oxford, viết nhiều về khoa học thiên nhiên, toán, thiên văn học, quang học, và hình học; người áp dụng phương pháp thực nghiệm để chứng minh thay vì dùng lý luận.

6-Albertus Magnus (c.1193–1280) người đầu tiên cô lập được chất độc “arsenic”

7-Roger Bacon (c.1214–1294), người áp dụng phương pháp thực nghiệm và các phương pháp khoa học tân tiến. Viết về Luật Thiên Nhiên, cơ khí, địa lý và quang học.

8-Theodoric of Freiberg (c.1250–c.1310), người đầu tiên giải thích về hiện tượng Cầu Vồng.

9-Thomas Bradwardine (c.1290–1349), người dẫn đến các nguyên tắc quan trọng của Cơ Khí học.

10-Nicole Oresme (c.1323–1382), Giám Mục thành Lisieux, người tìm ra nguyên tắc của sự Chiết Quang (phân tích về ánh sáng).

11-Michael Servetus (1511-1553) Người chứng minh sự tuần hoàn của phổi.

12-Michael Stifel (c.1486-1567) người phát triển các “đường cong toán học Logarithms.

13-William Turner (c.1508–1568), cha đẻ của “thực vật học“ và “điều loại học“

14-Bartholomaeus Pitiscus (1561–1613) cha đẻ của Lượng Giác học.

15-John Napier (1550–1617), toán học gia người Scottish, được coi là cha đẻ của Logarithms cũng như cách dùng thập phân.

16-Johannes Kepler (1571–1630) Nhà vũ trụ học, tính toán sự di chuyển của các thiên hà.

17-Laurentius Gothus (1565–1646) Giáo sư về Thiên văn học và Lý thuyết.

18-Galileo Galilei (1564–1642) Người phát kiến ra việc trái đất quay quanh mặt trời.

19-René Descartes (1596–1650) Nhà bác học về Hình học và Những con số bất biến. Người hướng dẫn cuộc Cách Mạng Khoa học của phương Tây.

20-Anton Maria Schyrleus of Rheita (1597-1660) Nhà thiên văn học, đã dâng hiến công trình của mình cho Mẹ Maria Đồng Trinh.

21-Blaise Pascal (1623–1662) Thần đồng toán học, vật lý, và Lý Thuyết. Người sáng tác câu nói bất hủ: “Khoa học nông cạn làm cho người ta xa Thiên Chúa. Khoa học tinh vi làm cho người ta gần Thiên Chúa“. Và, “Con người chỉ là cây sậy có tư tưởng.“

22-Isaac Barrow (1630-1677) Nhà khoa học và toán học nổi tiếng của nước Anh.

23-Robert Boyle (1627–1691) Khoa học gia và Lý thuyết gia, người cho rằng nghiên cứu khoa học có thể làm vinh danh Thiên Chúa..

24-Isaac Newton (1643–1727) Nhà khoa học và toán học vĩ đại nhất của mọi thời đại.

25-Louis Pasteur (1822-1895) Người sáng chế ra phương pháp khử trùng, nhà hóa học, và vi khuẩn học, đã giải trừ vấn nạn của bệnh chó dại, tiêu chảy gà, bệnh của tằm, và người đầu tiên tạo ra việc chích ngừa.

26-George Jackson Mivart (1827-1900) Hàn Lâm về Thực Vật Học, người nổi tiếng về Thực Trùng Học đồng thời cũng là người chỉ trích Charles Darwin mãnh liệt.

27-John Ambrose Fleming (1849 - 1945) Viết

về Luật của Tay Phải và nghiên cứu về Bình Chân Không.

28-Max Planck (1858-1947) Đoạt giải Nobel về vật lý và là cha đẻ của thuyết Quantum mechanics.

29-Robert Millikan (1868–1953) Đoạt giải Nobel về Vật Lý, viết sách về sự dung hòa giữa tôn giáo và khoa học.

30-Arthur Compton (1892–1962) Đoạt giải Nobel về Vật Lý.

31-Georges Lemaître (1894-1966) Linh mục Công Giáo, người khai phá ra thuyết Big Bang. Eton Hall University, New Jersey, đoạt giải Templeton Prize.

32-Arthur Peacocke (1924-2006) Nhà thực vật học, khoa trưởng trường Clare College, Cambridge, đoạt giải Templeton năm 2001.

33-C. F. von Weizsäcker (1912-2007) Nhà vật lý nguyên tử Đức. Viết về sự va chạm giữa Thiên Chúa giáo và khoa học.

34-Stanley Jaki (1924-2009) Linh mục và Giáo sư Danh Dự về Vật Lý tại Seton Hall University, New Jersey, đoạt giải Templeton Prize.

Trên đây chỉ là một số Khoa học gia Công Giáo điển hình. Ngoài ra, còn hàng trăm vị Bác





Học khác nổi tiếng trên thế giới về nhiều đóng góp khoa học khác mà không thể kể hết được, chưa nói đến những nhà xã hội học và văn học.

Công Giáo, như thế, không phải chỉ gồm toàn những kẻ ngu muội, mất trí như người Cộng Sản nói. Công Giáo cũng không phải thuộc phiện, bởi những nhà khoa học vừa nêu trên, là những nhà suy tưởng vĩ đại của nhân loại. Trừ giai đoạn Trung Cổ, đạo Chúa đã suy đồi qua vài thế kỷ, nhưng rồi, đã biết sửa sai và bắt kể những trở ngại của cuộc đời, hiện nay, đạo Chúa vẫn vững vàng với hơn một phần tư dân số thế giới.

Để kết luận, xin ghi lại lời nguyện của Thánh Mahatma Gandhi:

Lạy Chúa,

Xin cho con dám nói lên sự thật trước kẻ mạnh và đừng nói dối để được kẻ yếu tán thưởng.

Nếu Chúa cho con tiền bạc, xin đừng lấy đi hạnh phúc của con.

Nếu Chúa cho con sức mạnh, xin đừng lấy đi khả năng lý luận của con.

Nếu Chúa cho con thành công, xin đừng lấy đi đức khiêm nhu của con.

Nếu Chúa cho con đức khiêm nhu, xin đừng lấy đi lòng tự trọng của con.

Xin giúp con nhận biết được khía cạnh khác của sự việc,

và đừng để con kết tội những kẻ đối nghịch với con là phản bội,

vì họ không chia sẻ quan điểm của con.

Xin dạy cho con biết yêu thương kẻ khác như yêu thương chính bản thân mình.

Và dạy con phán đoán chính bản thân mình

như phán đoán kẻ khác.

Xin đừng để con say men chiến thắng khi đạt được thành công,

Và đừng để con thất vọng khi con thất bại.

Nhưng hãy dạy con nhớ rằng

Thất bại là thử thách đưa đến thành công.

Xin dạy cho con biết rằng lòng khoan dung là mức độ cao nhất của sức mạnh.

Và ý muốn trả thù là biểu hiện đầu tiên của sự yếu đuối.

Nếu Chúa không ban cho con của cải,

Xin hãy cho con lòng trông cậy.

Nếu Chúa không cho con thành công,

Xin hãy cho con ý chí mạnh mẽ để tiếp nhận thất bại.

Nếu Chúa không cho con sức khoẻ,

Xin hãy cho con ân sủng đức tin.

Nếu con có làm ai tổn thương,

Xin ban cho con sức mạnh để xin lỗi họ.

Nếu có ai làm cho con tổn thương,

Xin cho con lòng độ lượng và sức mạnh để tha lỗi cho họ.

Lạy Chúa

Nếu con có quên Chúa,

Thì lạy Ngài,

Xin Ngài đừng quên con.

Amen.

Chu Tất Tiến



Đức tin và lòng tốt của Ryan Holet, cảnh sát nhận nuôi con người nghiện

Ryan Holet là một cảnh sát trẻ ở Albuquerque, bang New Mexico, Hoa Kỳ. Ông đã lập gia đình và có 4 đứa con, đứa bé nhất mới được 10 tháng. Ngày 23 tháng 9 vừa qua (năm 2017), như thường lệ, khi nhận được cuộc gọi báo rằng một tiệm tạp hóa có thể đã bị trộm, Ryan đã đến nơi để điều tra. Khi rời cửa tiệm, cảnh sát Ryan nhận thấy Crystal Champ, 35 tuổi, và bạn trai của bà, Tom Key, đang ngồi dựa lưng vào tường trước cửa tiệm và đang chích ma túy vào cánh tay của họ, cách công khai giữa thanh thiên bạch nhật. Ryan đã mở camera quan sát đang gắn trên người mình, rồi tiến lại gần và bắt đầu nói chuyện với đôi nam nữ này. Ông nhận ra người phụ nữ đang có thai và thai đã khá lớn. Ryan hỏi Crystal xem bà đã mang thai bao lâu rồi và ông khuyên bà ngừng dùng ma túy. Ryan nói với bà: “Tại sao bà làm điều này với con của bà? Bà đang giết con của bà đó.”

Từ khi còn là một thiếu nữ tuổi teen, Crystal đã bắt đầu sử dụng ma túy. Từ hai năm nay, bà sống như người vô gia cư, không nhà cửa. Từng giây phút trong cuộc sống của bà đều bị ma túy điều khiển. Mỗi ngày bà tiêu tốn đến 50 đô la cho ma túy để có thể cảm thấy khỏe. Nhiều lần bà muốn bỏ ma túy nhưng bà đã thất bại. Những lời của cảnh sát Ryan khiến cho bà Crystal xúc động đau đớn, vì dù là người ủng hộ việc phá thai hợp pháp, nhưng bà lại chưa bao giờ có ý định phá thai. Bà trả lời trong tiếng khóc. Bà đã mang thai được 7 hay 8 tháng rồi và bà hy vọng cách tuyệt vọng là có ai đó sẽ nhận nuôi đứa bé sau khi nó được sinh ra.

Những lời của bà Crystal đã ảnh hưởng trên Ryan. Ông rút ra tấm ảnh chụp với vợ và 4 đứa con, trong đó có đứa trẻ 10 tháng, và cho bà Crystal xem. Ryan nhận ra rằng bà Crystal thật sự đang hy vọng con của bà sẽ được nhận nuôi.



một cháu bé sơ sinh - AFP



Nên mặc dù chưa hỏi ý vợ của mình, ông liền cho bà Crystal biết là ông sẽ nhận nuôi đứa bé của bà. Ryan biết là vợ ông cũng như ông đang nghĩ, trong vòng một hay hai năm tới, khi đứa con nhỏ nhất lớn thêm một tí, sẽ nhận nuôi một đứa bé. Ông liền lái xe chạy thẳng đi gặp Rebecca vợ ông, và kể cho bà biết điều ông đã nói với bà Crystal. Tuy ngạc nhiên, nhưng bà Rebecca hoàn toàn đồng ý với kế hoạch của chồng mình. Sau này bà Rebecca đã nói: “Chúng tôi cảm thấy rằng Chúa đã gọi chúng tôi làm điều này.”

3 tuần sau cuộc gặp gỡ định mệnh ấy, ngày 12 tháng 10, Crystal đến ngày sinh nở. Vợ chồng Ryan đã có mặt ở bệnh viện khi Crystal cho chào

đòi một bé gái và vợ chồng Ryan và Rebecca đã đón nhận cháu bé. Vợ chồng Ryan còn tiếp tục ở bên người phụ nữ này khi đứa trẻ sơ sinh được trị liệu để loại bỏ những chất độc của ma túy trong cơ thể do người mẹ đã chích trong khi mang thai đứa con. Sau đó Ryan và vợ đã đưa cháu bé về nuôi và hiện nay đứa trẻ đang lên cân và phát triển đều đặn. Hàng tuần, vợ chồng Ryan đưa cháu bé đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Tuy bà mẹ Crystal vẫn tiếp tục dùng ma túy, nhưng bà vẫn giữ liên lạc với gia đình cảnh sát Ryan. Ryan đã cho bà một máy tình bảng để chia sẻ với bà những hình ảnh của cháu bé. Ryan đã đặt tên cho đứa trẻ là Hope, nghĩa là Hy vọng.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình CNN của Mỹ, cảnh sát Ryan chia sẻ: “Tôi

được Chúa dẫn đưa đến cơ hội này. Chúa đã đưa chúng tôi đến với nhau. Tôi thật sự là không có một lý do nào khác để giải thích cho sự kiện này.” Rồi cảnh sát Ryan chia sẻ: “Không phải là ngày nào tôi cũng nhìn thấy cảnh này và nó làm tôi thật sự cảm thấy buồn. Tôi trở nên mệt mỏi khi nhìn thấy quá nhiều tình cảnh, khi mà tôi muốn giúp đỡ nhưng tôi lại không thể làm được gì. Và trong phút giây đó tôi nhận ra rằng tôi đã có cơ hội để giúp đỡ. Tôi chỉ cảm thấy Chúa đang nói với tôi, ‘Hãy nói với cô ta rằng con sẽ làm điều đó. Bởi vì con có thể. Con có thể.’” (Aleteia 11/12/2017)

Hồng Thủy

SỐ 7 KỶ DIỆU

Dù là số lẻ chứ không là số chẵn, nhưng số 7 có gì đó rất đặc biệt, cả trong đời thường và tôn giáo.

SỐ 7 THEO TỰ NHIÊN

Số 7 là số tự nhiên đứng ngay sau số 6 và ngay trước số 8. Số 7 là con số may mắn của người Nhật. Bình phương của 7 là 49. Căn bậc hai của 7 là 2,645751311. Số 7 là số nguyên tố đặc biệt, nghĩa là nó chỉ chia hết cho 1 và chính nó. Nó cũng là số nguyên tố Mersenne (*). Theo toán học cơ bản, số 7 là một số lẻ mà nếu lấy 999.999 chia 7 sẽ được 142.187 (chữ số tận cùng lại là 7).

Thể thao cũng “dính líu” số 7. Trong môn bóng ném, mỗi đội hình gồm 7 người, họ cùng thi ném và chuyền bóng về phía khung thành của đối phương để ghi bàn. Từ năm 1917 đến nay, bóng ném có luật phạt đền 7m, tương tự như phạt đền trong bóng đá (túc cầu).

Giáo sư tâm lý học George Miller (Hoa Kỳ) nghiên cứu về não người thấy rằng trí nhớ con người trưởng thành gồm khoảng 7 thành tố – nghĩa là một người trưởng thành chỉ có thể nhớ được khoảng 7 con số hoặc 7 chữ cái sau khi xem qua một loạt số hoặc chữ cái ngẫu nhiên

trong một khoảng thời gian ngắn. Do đó, ông gọi “trí nhớ ngắn hạn” của con người là “số 7 bí ẩn”. Số 7 xuất hiện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, ngay cả nghi lễ của Lão giáo cũng dùng 7 thanh gươm (thất kiếm) để trừ tà ma.

Về thuật phong thủy, số 7 được coi là có sức mạnh kỳ diệu. Nếu có 7 đồ vật được bài trí trong nhà thì sẽ tạo sức mạnh kỳ bí khiến ma quỷ không thể xâm nhập hoặc gây “xúi quẩy” cho chủ nhà. Việt ngữ có từ “nội thất” để chỉ đồ vật trong nhà. Phải chăng chữ “thất” (bảy, khác với chữ “thất” có nghĩa là “mất”) đó hàm ý 7 đồ vật trong nhà?

Về nghệ thuật, người ta sáng tạo ra 7 loại hình nghệ thuật nền tảng: Điêu khắc, Hội họa, Âm nhạc, Múa, Văn chương, Sân khấu, Điện ảnh – do đó, điện ảnh được gọi là “nghệ thuật thứ bảy”.

Âm nhạc có 7 nốt nhạc: Đô, rê, Mi, Pha, Son, La, Si. Văn học có những tác phẩm đặc sắc “liên quan” số 7: Những (7) cuộc phiêu lưu của thuyền trưởng Sinbad, cổ tích nàng Bạch Tuyết và 7 chú lùn,...

Trong vật lý, triết gia Aristotele (384 – 322 trước công nguyên, Hy Lạp) và giới nghệ thuật thời Phục hưng đều đồng ý có 7 màu cơ bản cho

việc phối màu. Bác học Isaac Newton (thế kỷ 17), cha đẻ thuyết trọng lực và vật lý quang học, xác định cầu vồng có 7 màu cơ bản: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh lá, Xanh dương, Chàm, và Tím.

Theo “quy ước” chung, người ta đồng ý xác nhận có 7 kỳ quan thế giới cổ xưa gồm: Khu lăng mộ Giza, Vườn treo Babilon, Tượng thần Zeus ở Olympia, Đền Artemis, Lăng mộ Mausolus, Tượng thần Mặt Trời ở Rhodes, Ngọn hải đăng Alexandria; 7 kỳ quan thế giới mới được công bố vào thứ Bảy, ngày 7-7-2007 gồm: Bán đảo Yucatan (Mexico), Tượng Chúa Kitô (Brazil), Vạn lý Trường thành (Trung Hoa), Pháo đài Machu Picchu (Peru), Thành cổ Petra (Giordan), Đấu trường La Mã (Ý), Đền Taj Mahal (Ấn Độ); 7 đại dương, 7 ngày trong tuần, thậm chí là địa danh “Bảy Núi” (Thất Sơn, An Giang) và phim “Bảy Tội Ác” (1995, đạo diễn David Fincher).

Sự xuất hiện của số 7 trong nhiều lĩnh vực đời sống như vậy không biết là sự ngẫu nhiên? Cũng có thể số 7 có một sức “quyến rũ kỳ lạ” mang tính huyền bí nào đó mà phàm nhân chúng ta không thể biết được.



SỐ 7 THEO TÔN GIÁO

Theo truyền thống Công giáo, các Giáo phụ liệt kê “BẢY mối tội đầu”. Năm 604 (sau công nguyên), ĐGH Grêgôriô I chính thức xếp thành 7 loại, tương ứng với tên của bảy con quỷ đầu sỏ trong Hỏa ngục, đối nghịch với BẢY Tổng lãnh Thiên thần trên Thiên đàng. Năm 1589, tu sĩ Peter Binsfield (Dòng tên) liệt kê cụ thể như sau:

1. Lucifer – tội kiêu ngạo.
2. Mammon – tội hà tiện.
3. Asmodeus – tội dâm dục.
4. Satan – tội hờn giận, thù hận.
5. Beelzebub – tội mê ăn uống.
6. Leviathan – tội ghen ghét, đố kỵ.
7. Belphegor – tội lười biếng thờ phượng Chúa.

Để đối lại “BẢY mối tội đầu”, chúng ta có BẢY nhân đức – gọi là “cải tội BẢY mối”:

1. Khiêm nhường chớ kiêu ngạo.
2. Rộng rãi chớ hà tiện.
3. Giữ mình sạch sẽ chớ mê dâm dục.
4. Hay nhin chớ hờn giận.
5. Kiên bốt chớ mê ăn uống.
6. Yêu người chớ ghen ghét.
7. Siêng năng việc Đức Chúa Trời chớ làm biếng.

Về nhân đức yêu thương (đức ái), chúng ta có “thương xác BẢY mối” và “thương linh hồn BẢY mối”. Toàn là số 7, những con số 7 kỳ lạ thật!

Cụm ước nhắc đến số 7 nhiều lần, đây là vài ví dụ:

Sách Sáng Thế nói: “Bà Bin-ha đã sinh cho ông Gia-cóp những người ấy: tổng cộng là BẢY người” (St 46:25). Sách Xuất Hành cho biết: “Thầy tư tế Ma-đi-an có BẢY người con gái” (Xh 2:16). Còn sách Dân Số nói: “Ngày thứ ba và thứ BẢY, người thanh sạch phải rảy nước lên người bị nhiễm uế; và ngày thứ BẢY, người bị nhiễm uế sẽ được sạch tội. Người này phải lấy nước giặt áo và tắm rửa; đến chiều nó sẽ được sạch” (Ds 19:19).

Không chỉ số 7 mà còn liên quan hàng chục: “Ông [Ghít-ôn] bắt một thiếu niên thuộc dân Xúc-cốt và tra hỏi nó. Nó viết cho ông tên các thủ lãnh Xúc-cốt, và các kỳ mục trong dân là BẢY MƯỜI BẢY người” (Tl 8:14). Sách Nơ-

khe-mi-a còn nói tới các dạng liên quan số 7 khác khi nói về con cháu của vài nhân vật: Sáu trăm sáu mươi bảy người (Nkm 7:18), hai ngàn sáu mươi bảy người (Nkm 7:19), một ngàn hai trăm bốn mươi bảy người (Nkm 7:41), một ngàn mười bảy người (Nkm 7:42).

Ngày mồng BẢY cũng được Kinh Thánh nhắc tới ở 2 V 25:8, Tb 2:12, và Ed 30:20. Rồi BẢY tháng cũng được nhắc tới: “Hòm Bia Đức Chúa ở trong lãnh thổ người Phi-li-tinh BẢY tháng” (1 Sm 6:1). Kinh Thánh cũng nhắc tới BẢY tháng trong Ed 39:12 và Ed 39:14. Nhưng BẢY năm được nói tới nhiều lần hơn: St 29:18; St 29:20; St 29:27; St 29:30; St 41:26-27; St 41:29-30; St 41:34; St 41:36; St 41:47-48; St 41:53-54; St 47:28; Lv 25:8.

Khi Thiên Chúa nhắc nhở về việc dâng của lễ: “Phải dâng tinh bột lúa miến nhào với dầu làm lễ phẩm: khi dâng mỗi con bò thì dâng mười ba lít rưỡi, khi dâng con cừu đực thì dâng chín lít; mỗi lần dâng một con chiên trong số BẢY con, thì dâng bốn lít rưỡi” (Ds 28:20-21).

Hai lần nói thế này: “Anh em sẽ dâng như thế mỗi ngày trong suốt BẢY ngày: đó là lương thực, là hoà tế, là lễ vật nghi ngút hương thơm, làm thoả lòng Đức Chúa, kèm theo lễ toàn thiêu thường tiến và lễ tưới rượu. Ngày thứ bảy, anh em sẽ phải tập hợp để thờ phượng Đức Chúa, anh em không được làm một việc nặng nhọc nào” (Ds 28:24-25; Ds 28:28-29).

Và hai lần nói thế này: “Phải dâng tinh bột lúa miến nhào dầu làm lễ phẩm: khi dâng con bò thì dâng mười ba lít rưỡi; khi dâng con cừu đực thì dâng chín lít, và khi dâng mỗi con chiên trong số BẢY con, thì dâng bốn lít rưỡi” (Ds 29:3-4; Ds 29:9-10).

Nói về nghi lễ, sách Lê-vi cho biết: “Từ hôm sau ngày sa-bát, ngày các người đem bó lúa đến để làm nghi thức tiến dâng, các người phải tính BẢY tuần, BẢY tuần chẵn. Các người phải tính năm mươi ngày cho đến hôm sau ngày sa-bát thứ BẢY, và các người sẽ tiến dâng một lễ phẩm mới lên Đức Chúa” (Lv 23:15-16).

Lý do mà cô Sara bị mang tiếng là sát phu: “Cô đã được gả cho BẢY người chồng, nhưng họ



đã bị ác quỷ Át-mô-đai-ô giết chết trước khi ăn ở với cô theo tục lệ vợ chồng” (Tb 3:8). Và cô cầu nguyện với Chúa: “Lạy Chúa Tể, Ngài biết con trong sạch, không hề vương ô uế của đàn ông; con đã không làm ô danh chính mình cũng không làm ô danh cha con trên đất khách lưu đày. Con là con một của cha con, và người đâu có con nào khác để thừa kế; người cũng không có anh em cận thân, không còn ai trong họ hàng, để con phải giữ thân làm vợ người ấy. Con đã mất cả BẢY người chồng, vậy con còn sống nữa làm chi? Nếu Chúa không ưng làm cho con chết, thì lạy Chúa, xin đoái nghe con kể lễ nỗi nhục nhằn” (Tb 3:14-15).

Sách Sa-mu-en cho biết: “Vua nộp chúng vào tay người Ghíp-ôn, và họ treo chúng trên núi, trước nhan Đức Chúa. Chúng đã mất mạng, cả BẢY người một trật. Chúng đã bị xử tử vào những ngày đầu mùa gặt, khi người ta khởi sự gặt lúa mạch” (2 Sm 21:9).

Tân ước cũng nói đến số 7 nhiều lần, đây là vài ví dụ:

Cô Ma-ri-a Mác-đa-la là người đầu tiên được thấy Chúa Giêsu phục sinh, nhưng cô cũng là người đã được Chúa Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ (Mc 16:9; Lc 8:2).

Trong Mt 22:23-33, người Xa-đốc không tin có sự sống lại nên họ “gài bẫy” Chúa Giêsu về việc MỘT phụ nữ lần lượt lấy cả BẢY anh em trai mà vẫn không có con nối dõi tông đường. Nhưng Chúa Giêsu bảo: “Các ông lầm, vì không biết Kinh Thánh, cũng chẳng biết quyền năng Thiên Chúa. Quả thế, trong ngày sống lại, người ta chẳng lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. Còn về vấn đề kẻ chết sống lại, thì các ông không đọc lời Thiên Chúa đã phán cùng các ông sao? Người phán: Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác và Thiên Chúa của Gia-cóp. Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống”. Ai cũng kinh ngạc khi nghe Chúa Giêsu dạy như vậy.

Khi hỏi về sự tha thứ, Thánh Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải BẢY lần không?” (Mt 18:21). Sao lại là BẢY mà không là số lần khác? Và Chúa Giêsu trả lời: “Thầy không bảo là đến BẢY lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy” (Mt 18:22). Còn Thánh Luca kể ngắn gọn: “Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: „Tôi hối hận“, thì anh cũng phải tha cho nó” (Lc 17:4). Còn Sách Khải Huyền nói tới “BẢY thiên thần mang BẢY chén” (Kh 17:1a), rồi một vị đến bảo Thánh Gioan: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Con Điem khét tiếng, đang ngồi bên những làn nước mênh mông, bị xét xử như thế nào. Vua chúa trần gian đã làm chuyện gian dâm với nó, và những người sống trên mặt đất đã say vì thứ rượu là sự gian dâm của nó” (Kh 17:1b-2).

Nói về Con Thú và Con Điem: “Bấy giờ thiên thần bảo: Sao lại ngạc nhiên? Tôi sẽ nói cho ông hay ý nghĩa huyền bí của người đàn bà và của Con Thú nó đang cỡi, là Con Thú BẢY đầu mười sừng. Con Thú ông vừa thấy, nó đã có nhưng không còn nữa. Nó sắp từ Vực Thẳm đi lên và đang tới chỗ diệt vong. Các người sống trên mặt đất, mà từ thuở tạo thiên lập địa không được ghi tên trong Sổ Trường Sinh, sẽ ngạc nhiên khi thấy Con Thú, vì nó đã có, nó không còn nữa, nhưng sẽ trở lại. Đây là lúc cần phải có trí thông minh cùng với sự khôn ngoan. BẢY đầu là BẢY quả núi trên đó người đàn bà ngồi. Năm vua đã đổ, một vua hiện còn, một vua khác chưa đến, và khi vua này đến thì phải ở lại ít thời gian thôi. Còn Con Thú đã có và không còn nữa, nó là vua thứ tám, nó cũng thuộc số BẢY vua và đang tới chỗ diệt vong” (Kh 17:7-11).

Thánh Gioan kể lại thị kiến: “Bấy giờ, trong số BẢY thiên thần mang BẢY chén đầy BẢY tai ương cuối cùng, một vị đến bảo tôi: “Lại đây, tôi sẽ chỉ cho ông thấy Tân Nương, Hiền Thê của Con Chiên” (Kh 21:9).

Cuối cùng là BẢY lời nói của Chúa Giêsu trước khi Ngài rời cõi trần gian:

1. Cầu xin Chúa Cha tha cho kẻ thù: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34).

2. Chấp nhận lời xin của tên trộm lành: “Hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng” (Lc 23:43).



3. Trao gửi Thánh Gioan cho Đức Mẹ: “Thưa Mẹ, đây là con của Mẹ” (Ga 19:26).

4. Trao gửi Đức Mẹ cho Thánh Gioan: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19:27).

5. Than thở với Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con!” (Mt 27:46).

6. Phó thác linh hồn cho Chúa Cha: “Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha” (Lc 23:46).

7. Sau khi được nếm chút giấm chua: “Thế là mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19:30).

Tục ngữ Việt Nam cũng có câu nói đến sự gian nan: “Ba chìm, BẢY nổi, chín lênh đênh”. Và trước khi nói gì, người ta nên “uốn lưỡi BẢY lần”. Số 7 kỳ lạ thật đấy!

TRÂM THIÊN THU

Ngày 7-3-2016, kỷ niệm lần thứ 742 ngày về Nhà Cha của Thánh Tiến sĩ Thomas Aquinas (1225-1274).

(*) Số có dạng lũy thừa của 2 trừ 1: $2^n - 1$, một số định nghĩa yêu cầu lũy thừa (n) phải là số nguyên tố) và là một số nguyên tố: ví dụ 31 là số nguyên tố Mersenne vì $31 = 2^5 - 1$, và 31 là số nguyên tố. Điều kiện để số M_n nguyên tố là n là số nguyên tố, $2^n - 1$ là hợp số vì 4 không là nguyên tố, nhưng ngược lại không đúng: ví dụ số Mersenne $2047 = 2^{11} - 1$ không là nguyên tố vì nó chia hết cho 89 và 23, mặc dù số 11 là số nguyên tố. Hiện nay, các số nguyên tố lớn nhất được tìm thấy thường là số nguyên tố Mersenne.

Các số nguyên tố Mersenne có quan hệ chặt chẽ với các số hoàn thiện, nghĩa là các số bằng tổng các ước chân chính của nó. Trong lịch sử, việc nghiên cứu các số nguyên tố Mersenne đã từng bị thay đổi do các liên quan này; vào thế kỷ 4 TCN, Euclid phát biểu rằng nếu M là số nguyên tố Mersenne thì $M(M+1)/2$ là số hoàn thiện. Vào thế kỷ 18, Leonhard Euler chứng minh rằng tất cả các số hoàn thiện “chẵn” đều có dạng này. Không một số hoàn thiện “lẻ” nào được biết, và người ta nghi ngờ rằng chúng không tồn tại.

... Hướng về thời gian tương lai năm mới đang đến, chúng ta vui mừng, nhưng cũng phần nào có ưu tư suy nghĩ. Vì không ai biết trước được tương lai sẽ như thế nào.

Tư lự suy nghĩ, nhưng không vì thế mà bi quan đầu hàng bỏ cuộc. Trái lại vẫn sống tâm tình niềm hy vọng cậy trông.

Hy vọng cậy trông vào Chúa, Đấng là nguồn sự sống cùng niềm hy vọng của con người.

Hy vọng cậy trông vào Chúa, Đấng là người sắp đặt nuôi dưỡng công trình ngài tạo dựng nên, trong đó có con người chúng ta.

Hy vọng cậy trông vào Chúa, Đấng là chủ thời gian năm tháng thế kỉ.

Nhờ lời bầu cử của Đức Mẹ Lavang, và các Thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta với niềm tin tưởng vào Chúa tiến bước vào đường đời sống thời gian năm mới.

Với lòng cậy trông phó thác vào bàn tay quan phòng của Chúa, chúng ta bước sang năm mới hân hoan phấn khởi sống đức tin người công giáo giữa lòng xã hội thế giới trong những tương quan ràng buộc và trong những thử thách, niềm vui có và cả đau khổ cay đắng cũng không ít.

Năm mới mở ra thời gian tương lai cho kiến tạo vươn lên.

Và đời sống năm mới cũng thúc đẩy đòi buộc chúng ta sống hy sinh cố gắng vươn lên. Có thể đời sống mới có ý nghĩa, nhất là trong tương quan chiều thẳng đứng vươn lên tới Thiên Chúa trên trời cao, và chiều ngang đường chân trời trong tương quan với mọi người cùng chung sống xung quanh mình.

...

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

Giải đáp các vấn nạn liên quan đến Đức tin và Khoa học

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, trong bầu khí đối thoại cách cởi mở của thời hậu công đồng Vatican II, nhiều vấn đề mới mẻ liên quan tới đức tin tôn giáo đã được đặt ra cho người tín hữu công giáo, đặc biệt giới trẻ. Chẳng hạn, vấn đề tương quan giữa khoa học và tôn giáo, vấn đề chứng minh sự hiện hữu của Thiên Chúa, của linh hồn nơi con người, vấn đề sáng tạo vũ trụ vạn vật theo khoa học và Kinh Thánh, và rất nhiều vấn nạn về những mâu nhiệm trong đạo công giáo, về những hoạt động trần thế của Giáo hội, cùng những thắc mắc khác về giáo lý.

Đây là những vấn đề khá mới mẻ đối với phần lớn giới thanh thiếu niên công giáo, mà với vốn liếng giáo lý thô sơ ít ỏi, thu lượm được ngày còn nhỏ dại, không đủ để tự giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng. Do đó, mỗi ngày họ cần được tiếp tục đào sâu, tìm hiểu thêm về tôn giáo để có thể giữ vững đức tin, và không mang mặc cảm tự ti về đức tin ấy khi tiếp xúc với các bạn bè không cùng lập trường tôn giáo với mình.

Hơn lúc nào hết, các vị lãnh đạo tinh thần phải quan tâm đặc biệt tới việc củng cố niềm tin tôn giáo nơi các thanh thiếu niên, giúp họ sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, mọi biến cố xảy ra chung quanh và trở thành những tông đồ giáo dân nhiệt thành giữa bạn hữu mình. “Giới trẻ phải làm tông đồ trước tiên và trực tiếp cho giới trẻ” (Sắc lệnh Tông Đồ Giáo Dân số 12). Họ phải trở nên như men ở trong thúng bột để làm cho tất cả bột đều dậy men (Mt 13,33).

Với mục đích giúp đỡ các vị hữu trách phần nào trong việc soạn tài liệu để dạy giáo lý bổ túc cho các thanh thiếu niên, đang khi chờ đợi một chương trình giáo lý chính thức và đầy đủ của giáo quyền, chúng tôi đã cố gắng sưu tầm một số vấn nạn giáo lý đang được đề cập tới rất nhiều rồi sắp xếp lại thành hệ thống NHỮNG VẤN



ĐỀ KHOA HỌC VÀ ĐỨC TIN. Trong phần giải đáp, chúng tôi cố gắng khai triển, đào sâu đề tài với nhiều tài liệu để giúp các giảng viên dễ dàng sử dụng, và cuối cùng tóm kết lại cho dễ nhớ.

Những lời giải đáp này không có mục đích cổ vũ những cuộc tranh luận cãi vã vô ích giữa người công giáo với anh em không theo đạo, mà chỉ nhằm nói lên cách trung thực quan điểm của Giáo hội công giáo về những vấn đề thiết thực thuộc phạm vi đức tin, được rút ra hoặc được tổng hợp từ những sách giáo lý có giá trị trước đây như : Giải quyết vấn đề nhân sinh ; Người công giáo trước vấn đề đức tin ; Đi về đâu ? Đạo công giáo là gì ? Những thắc mắc của cuộc đời ; Giáo lý Công giáo Đức ; Trả lời vấn tắt ; Lịch sử nhân loại ; Con người và vấn đề Thượng Đế v.v...

Tuy vậy, những lời giải đáp này chắc chắn còn nhiều khuyết điểm lầm lẫn, chưa có thể được

coi là những lời giải đáp tiêu biểu. Nhưng chúng tôi cũng hy vọng tài liệu này sẽ giúp ích phần nào cho một số vị chủ chăn có nhiệt tâm, muốn hướng dẫn giáo lý cho giới trẻ công giáo trong giai đoạn này, mà không đủ thì giờ và hoàn cảnh thuận tiện tra cứu sách vở, hoặc ít có dịp tiếp xúc với tuổi trẻ để tự tìm hiểu những vấn đề đang được đặt ra cho họ một cách cặn kẽ hơn.

Dù chỉ là một viên gạch nhỏ bé tầm thường, nhưng chúng tôi cũng xin hân hạnh đóng góp vào nỗ lực xây dựng Nhiệm Thể Chúa Kitô của mọi kitô hữu trong giai đoạn này.

VẤN ĐỀ ĐỨC TIN VÀ KHOA HỌC

Vấn đề 1 : Chỉ có khoa học mới là tiếng nói chân chính của loài người tiến bộ, vì khoa học có khả năng giải quyết được mọi vấn đề liên hệ đến cuộc sống con người. Còn đức tin tôn giáo chẳng qua là sự mê tín, bắt nguồn từ sự dốt nát của những người thời tiền sử. Ngày nào khoa học hoàn toàn tiến bộ, thì ngày ấy tôn giáo đương nhiên sẽ bị đào thải.

TRẢ LỜI

1. Khoa học chỉ có giới hạn và không thể giải quyết được mọi vấn đề liên hệ đến con người

Vào thế kỷ XIX, khoa học đã tiến một bước nhảy vọt, đem lại những phát minh mới lạ làm đảo lộn mọi hiểu biết của con người về vũ trụ thiên nhiên, khiến cho một số người quá lạc quan, tin tưởng khoa học có khả năng vô hạn, có thể giải quyết mọi vấn đề mà không cần tới Thượng Đế hay Thần Minh nào giúp đỡ. Renan đã mạnh dạn tuyên bố : “Tổ chức nhân loại theo phương pháp khoa học, đó là câu nói cuối cùng của tân khoa học. Dĩ nhiên lý trí sẽ điều định nhân loại trước rồi điều định tới Thiên Chúa sau”

(L’Avenir de la science, tr.37).

Nhưng giây phút phấn khởi ban đầu qua đi, và người ta đã dần dần ý thức được sự bất lực của khoa học, sản phẩm của lý trí con người. Những giả thuyết khoa học mà người đi trước coi là chân lý đã không còn đứng vững trước những khám phá mới lạ hợp lý hơn của người đi sau.

P. Termier đã tỏ ra khiêm tốn hơn khi tuyên bố: “Khoa học liên với bất khả tri. Khoa học đầy bí ẩn phần nhiều, không giải thích được. Khoa học khêu gợi bí nhiệm hơn là giải thích”.

Thực vậy, ngay trong lãnh vực vật chất, là đối tượng nghiên cứu của khoa học, thế mà các nhà bác học cũng gặp rất nhiều trở ngại không thể vượt qua được : nhìn một bông lúa ngoài đồng, khoa học có thể cho biết sẽ có hạt lúa (do kinh nghiệm quan sát được trong quá khứ), nhưng lại bất lực không thể hiểu thấu bí nhiệm của việc nảy mộng. Cho đến nay, sau bao nhiêu cố gắng, khoa học vẫn không thể làm được một con vật bé nhỏ tầm thường như một con sâu, một con kiến với đời sống tự lập, đang khi chung quanh họ có không biết bao nhiêu sinh vật khác phức tạp hơn gấp trăm ngàn lần.

Như vậy, phải nhận rằng khoa học có giới hạn và không thể tự hào giải quyết được mọi vấn đề, nhất là những vấn đề siêu hình không thuộc đối tượng nghiên cứu của nó như Thượng Đế, linh hồn, đời sau...v.v. Những vấn đề này thuộc phạm vi đức tin mà chỉ có triết học và tôn giáo



mới có khả năng và có quyền chính thức lên tiếng mà thôi.

2. Đức tin không phải là sự mê tín, nhưng là thái độ cần thiết và hợp lý của con người có lý trí

a. Đức tin chân chính khác hẳn với sự mê tín dị đoan.

- Mê tín là quá tin tưởng một điều gì cách mù quáng, thiếu sự hợp lý. Mê tín do sự ngu dốt, kém hiểu biết khoa học mà ra. Chẳng hạn ngày xưa người ta tin tưởng các hiện tượng thiên nhiên như mưa bão, sấm chớp... là những thần minh, mà con người muốn được an thân cần phải cầu khẩn để được ngài che chở. Hoặc ngày nay ở các dân tộc kém văn minh, dân chúng dốt nát tin tưởng ở tài chữa bệnh của các thầy mo thầy pháp, thay vì uống thuốc lại vâng lời quỷ thần để uống tàn nhang nước thải... Trong trường hợp này, khi con người càng tiến bộ về khoa học thì những sự mê tín kia cũng dần dần không còn lý do tồn tại.

Trái lại, đức tin chân chính là chấp nhận chân lý một cách sáng suốt, dựa trên những bằng chứng đáng tin. Dù mắt ta không nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng khi nhìn vào vũ trụ thiên nhiên mênh mông vô tận, với những trật tự hoàn hảo lạ lùng trong đó, ta dễ dàng dùng trí khôn suy luận ra nguyên nhân, nhận biết phải có một Đấng nào đó

đã sáng tạo ra và an bài mọi sự. Đấng ấy được gọi là Thiên Chúa, Tạo Hóa. Ngài không phải chỉ là một vị thần xa vời, nhưng là một người cha đầy yêu thương, hằng tỏ mình ra qua các tổ phụ, các tiên tri, và còn sai chính người Con Một đến để dạy loài người con đường cứu độ. Dĩ nhiên con người phải tỏ lòng hiếu thảo biết ơn bằng cách nhận biết, tôn thờ, yêu mến, cầu xin và vâng lời Ngài.

b. Đức tin là điều hợp lý và cần thiết.

- Hợp lý vì ngay trong đời sống thường ngày, con người muốn tiến bộ và sống an vui với người khác cũng cần phải tin tưởng lẫn nhau. Thế thì tại sao sau khi đã biết có Thiên Chúa, ta lại không muốn tin tưởng chấp nhận những lời Ngài mạc khải, nếu những điều ấy có những bằng chứng đáng tin, phát xuất từ những nguồn gốc có giá trị mạc khải, có những phép lạ đi kèm, đồng thời rất nhiều lời tiên tri đã được ứng nghiệm trong lịch sử, và dù do nhiều tác giả khác nhau, ở nhiều thời đại khác nhau, nhưng vẫn luôn có sự đồng nhất với toàn bộ hệ thống giáo lý.

Đàng khác, đức tin chân chính không phải là mê tín, vì không phủ nhận vai trò tìm hiểu của lý trí. Lý trí (trí khôn) là một tài năng đặc biệt của con người, có quyền điều tra tìm hiểu những bằng chứng thiết yếu trước khi chấp nhận. Đức Piô IX đã nói : “Để tránh mọi lầm lạc lừa dối trong một việc quá quan trọng như thế, lý trí con người phải điều tra rất cẩn thận xem sự Thiên Chúa mạc khải có thật không, để biết chắc chắn rằng Thiên Chúa đã có nói thực sự” (Thông điệp Qui pluribus năm 1846).

- Đức tin còn là điều cần thiết để được hạnh phúc vĩnh cửu

Đời sống con người không chỉ bao gồm các việc như ăn uống, ngủ nghỉ, chơi giỡn, sinh ra rồi chết đi như một con vật tầm thường, mà trái lại có giá trị trở vượt nhờ có hồn thiêng bất tử. Chết không phải là hết, nhưng linh hồn con người sẽ còn tồn tại mãi mãi, và sẽ được hạnh phúc hay chịu trầm luân đau khổ là do những công việc họ đã làm khi còn sống. Chỉ những người nào biết mở lòng chấp nhận đức tin và trung thành thể





hiện đức tin ấy trong đời sống hằng ngày mới hy vọng được cứu rỗi: “Ai tin Ta sẽ được sống đời đời” (Ga 6,47), ngược lại “Ai không tin đã bị đoán xét rồi” (Ga 3,18).

Tóm lại, tuy khoa học ngày nay có sự tiến bộ trong việc khám phá những sự kỳ diệu trong vũ trụ thiên nhiên, nhưng sự tiến bộ mới chỉ ở lãnh vực tìm hiểu chứ không sáng tạo, thay đổi được những trật tự ấy. Do đó, sự tiến bộ không phải là lý do để phủ nhận Thiên Chúa. Khoa học cũng không thể tự hào giải quyết được mọi vấn đề liên hệ đến con người, vì khoa học chẳng qua cũng chỉ là sản phẩm của trí khôn nông cạn của con người. Đối tượng nghiên cứu của nó là những vật hữu hình, có thể xem được, cân đo được..., thì làm sao có cao vọng lên tiếng trong những vấn đề ngoài khả năng thực nghiệm của nó, siêu vật chất như Thiên Chúa, linh hồn... Khoa học

không thể phủ nhận Đức tin chân chính, nhưng đóng vai trò thanh luyện Đức tin mỗi ngày một thêm vững mạnh và sáng suốt hơn.



XƯƠNG NÀO NẶNG HƠN ?

Trong giờ sinh vật, thầy hỏi học sinh :

- Em nào có thể cho thầy biết, xương đàn ông và xương đàn bà, xương nào nặng hơn?

Bé Hoa nhanh nhẩu trả lời : - Thưa, xương đàn bà nặng hơn ạ.

Thầy thắc mắc : - Em có chắc chắn như thế không?

Bé Hoa cương quyết : - Thưa chắc, là vì khi dựng nên bà Evà, Thiên Chúa đã rút mất một cái xương sườn của ông Adong.

Thầy “bó miệng” luôn !!!

Lm. Đan Vinh

TÀ GIÁO, BỘI GIÁO, LY GIÁO LÀ NHỮNG TỘI GÌ ?

Hỏi : xin cha giải thích thế nào là tà giáo, bội giáo và Ly giáo trong Giáo Hội?

Trả lời:

Lịch sử Giáo Hội trên 2000 năm đã trải qua nhiều khó khăn và thách đố đến từ bên trong cũng như từ bên ngoài. Con Thuyền Phêrô đã nhiều phen bị chao đảo vì sóng gió từ bề nổi lên uy hiếp. Nhưng ơn Chúa vẫn đủ để giúp đứng vững, và “quyền lực của tử thần sẽ không thắng

nổi ” như Chúa Giêsu đã hứa khi Người thiết lập Giáo Hội và trao quyền lãnh đạo cho Phêrô. (Mt 16: 18).

Những khó khăn lớn từ bên ngoài đưa tới là những cuộc bách đạo ngay từ thế kỷ đầu của Giáo Hội sơ khai cho đến ngày nay, khiến cho hầu hết các Tông đồ và rất nhiều giáo hữu đã được phúc tử đạo, vì đã kiên cường bảo vệ và sống đức tin Kitô Giáo trước mọi thế lực thù nghịch muốn tiêu diệt. Nhờ máu các anh hùng

tử đạo đổ ra mà hạt giống đức tin đã đâm bông, phát sinh hoa trái sum xuê ở khắp mọi nơi trên cánh đồng truyền giáo, khiến cho Giáo Hội không những đứng vững mà còn tăng trưởng mạnh mẽ về mọi mặt cho đến ngày nay.

Ngoài khó khăn trên, Giáo Hội - qua thời gian - còn phải đương đầu với những tà thuyết, như thuyết vô ngộ, (gnosticism) thuyết tương đối (relativism), thuyết vô thần (atheism), thuyết cộng sản (communism), chủ nghĩa vật chất (materialism), chủ nghĩa chuộng khoái lạc (hedonism) chủ nghĩa tục hóa (secularism) cùng với “văn hóa của sự chết” (culture of death)...tất cả đều có hại cho niềm tin Kitô Giáo mà Giáo Hội có bổn phận phải chống đỡ để hướng dẫn con cái mình giữ vững đức tin trước mọi thách đố của thế giới tục hóa xưa và nay.

Để giữ vững đức tin Kitô Giáo, Giáo Hội còn phải đương đầu với ba tà thuyết xuất phát từ bên trong, đó là tà giáo (heresy) bội giáo (Apostasy) và ly giáo (Schism).

1-Tà giáo là gì ?

Tà giáo (heresy) hay lạc giáo tức rối đạo, là chối hay nghi ngờ một chân lý đức tin đã được mặc khải mà Giáo Hội tin và giảng dạy cho con cái mình phải tin và tuân giữ cho được rỗi linh hồn. Thí dụ tín điều về Thiên Chúa Ba Ngôi, Ngôi thứ Hai xuống thế làm Người sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Tín điều Đức Mẹ trọn đời đồng trinh và lên trời cả hồn xác, tín điều các Thánh thông công, tin xác loài người ngày sau sống lại v.v..

Như vậy, nếu ai chối bỏ hay hoài nghi một trong những điều phải tin thì mắc tội rối đạo hay tà giáo, đặc biệt là những ai dạy điều gì trái với niềm tin Kitô Giáo.

Giáo luật của Giáo Hội cũng nói rõ tà giáo hay lạc giáo là “cố chấp phủ nhận hay nghi ngờ một chân lý phải tin, sau khi được chịu phép rửa tội ...(x giáo luật số 751)

Trong thời Tân Ước, Thánh Phao-lô đã tố cáo những kẻ mượn danh Tông đồ để giảng dạy những điều sai lạc về Đức tin như sau: “ Điều tôi làm, tôi sẽ tiếp tục làm, để những kẻ muốn có cơ



hội tự phụ là những người ngang hàng với chúng tôi, không còn có cơ hội đó nữa. Vì những kẻ đó là tông đồ giả, là thợ gian xảo, đội lốt tông đồ của Chúa Kitô.” (2 Cor 11: 12=13)

Thánh Phêrô cũng đã lưu ý tín hữu về sự xuất hiện của những tiên tri giả, những thầy dạy sai lầm, khiến gây hoang mang cho giáo hữu thời sơ khai như sau: “Trong dân cũng đã xuất hiện những ngôn sứ giả; giữa anh em cũng vậy, sẽ có những thầy dạy giả hiệu; đó là những kẻ sẽ len lút đưa vào những tà thuyết dẫn tới diệt vong...” (2 Pr 2)

Thánh Gioan cũng nói về nguy cơ có những thầy dạy không thuộc hàng ngũ Tông đồ. Đó là các kẻ phản Kitô vì sẽ dạy những điều sai lầm, sai lạc giáo lý của Chúa: “Chúng xuất thân từ hàng ngũ chúng ta. Nhưng không phải là người của chúng ta. Vì nếu là người của chúng ta, chúng đã ở lại với chúng ta. Nhưng như thế mới rõ: Không phải ai ai cũng là người của chúng ta”. (1 Ga 2: 19)

Sau đây là một vài điển hình về những người đã dạy sai lạc giáo lý đức tin, trong mấy thế kỷ đầu của Giáo Hội. Đó là Arius, Nestorius và Pelagius :

Arius là một linh mục ở Alexandria, đã dạy sai lầm là Chúa Giêsu không cùng bản thể và uy quyền với Chúa Cha, khi xuống trần gian làm Con Người, sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria. Tà

thuyết này đã bị Công Đồng Nicaea năm 325 lên án và bác bỏ vì sai lạc hoàn toàn với giáo lý của Giáo Hội về Ba Ngôi Thiên Chúa cũng một bản thể (substance) và oai quyền (dignity).

Cùng chia sẻ sai lầm với Arius là Nestorius, một linh mục khác ở Antioch năm 428 A.D cũng phân biệt thần tính (divine nature) và nhân tính (human nature) của Chúa Kitô, và cho rằng Mẹ Maria chỉ là Mẹ về mặt nhân tính của Chúa Kitô mà thôi.

Tà thuyết này đã bị Công Đồng Ephesus lên án năm 431 vì đã dạy sai lầm về hai bản tính không hề tách rời nhau của Chúa Kitô như Giáo Hội tin và dạy không sai lầm. Từ đó Công Đồng cũng tuyên bố Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa (Theotokos= God bearer) vì là Mẹ thật của Chúa Kitô, là Ngôi Hai cùng bản thể với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong Mầu Nhiệm Ba Ngôi Một Thiên Chúa. Từ đó, Giáo hội cũng dạy phải kính lễ Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong ngày đầu năm dương lịch mỗi năm.

Cùng bị lên án với Nestorius là Pelarius, một luân lý gia nghiêm khắc đã phủ nhận tội Nguyên tổ (original sin) với lập luận sai lầm là linh hồn con người do Chúa tạo dựng nên không thể vướng mắc tội được. Do đó, chỉ những người lớn (adults) mới cần rửa tội, còn trẻ con thì không cần, vì chúng chưa biết phạm tội.



2- Bội giáo hay chối Đạo (Apostasy)

Đây là tội rất nghiêm trọng mà một người đã được rửa tội, đã tuyên xưng đức tin nhưng sau đó đã chối bỏ hoàn toàn đức tin về Chúa và về quyền bính của Giáo hội. Tác giả thư Do Thái đã nói như sau về tội này: “Quả thật, những kẻ đã một lần được chiếu sáng, đã được ném thử ân huệ bởi trời, đã được thông chia Thánh Thần, đã được thưởng thức Lời tốt đẹp của Thiên Chúa...những kẻ ấy mà sa ngã, thì không thể được đổi mới một lần nữa để sám hối ăn năn vì họ đã tự đóng đinh Con Thiên Chúa vào thập giá một lần nữa và đã công khai sỉ nhục Người...” (Dt 6: 4-8)

Trong thời Cựu Ước, dân Do Thái mỗi lần bất trung với Thiên Chúa, họ đã phạm tội này như ngôn sứ Giêrêmia đã nói rõ như sau: “Sự gian ác của người phải sửa trị người. Hành vi phản bội của người sẽ trừng phạt người. Người phải biết, người phải thấy rằng lia bỏ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của người. Không còn kính sợ Người, thì thật là xấu xa và cay đắng” (Gr 2: 19)

Tác giả Sách Giô-suê (Joshua) cũng nói như sau về tội bội giáo: “ĐỨC CHÚA, thần các thần, chính Người biết và It-ra-en cũng phải biết: nếu đó là một cuộc nổi loạn hay là một tội bất trung đối với ĐỨC CHÚA, thì xin Người đừng cứu chúng tôi hôm nay,” (Joshua 22: 22)

Thánh Phaolô sau này cũng cảnh giác các tín hữu về nguy cơ chối đạo như sau: “Trước đó phải có hiện tượng chối đạo, và người ta sẽ phải thấy xuất hiện người gian ác, đưa hư hỏng.” (Tx 2: 3)

Giáo luật của Giáo hội cũng nói rõ “bội giáo là chối bỏ toàn bộ đức tin Kitô giáo.” (Giáo luật số 751)

Như thế, sau khi được rửa tội để gia nhập Giáo hội, ai công khai chối đạo, bỏ đạo, tức chối bỏ mọi niềm tin Kitô Giáo thì mắc tội bội giáo nói trên. (x giáo luật số 751)

3- LY GIÁO (Schism)

Theo ngữ căn (etymology) Hy Lạp thì từ “Schism” có nghĩa xé rách ra. Áp dụng vào đời sống của Giáo hội, thì từ Schism=Ly giáo là hành vi cố ý rút ra khỏi mọi hiệp thông trọn

ven với Giáo Hội Công Giáo, đặt dưới quyền chăn dắt của Đức Thánh Cha, là Đại Diện duy nhất thay mặt (Vicar) Chúa Kitô trong sứ mệnh lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ với sự hiệp thông và vâng phục trọn vẹn của Giám mục đoàn (College of Bishops).

Lịch sử Giáo hội ghi nhận có hai cuộc ly giáo nghiêm trọng đã xảy ra trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo Phương Tây (Rome) (Western Schism) và giữa Giáo Hội Phương Tây với một số Giáo Hội Chính Thống Đông phương (Eastern Orthodox Churches) được tóm lược như sau:

A. Đại Ly giáo Tây Phương (Great Western Schism)

Cuộc ly giáo này kéo dài từ năm 1378 cho đến năm 1417. Nguyên nhân chính là do sự tranh chấp của một số phe phái trong Giáo Hội về ngôi Giáo Hoàng La Mã, sau khi Tòa Thánh, dưới triều Đức Giáo Hoàng Gregory XI rời đô trở lại Roma từ Avignon (Pháp) năm 1377.

Thời gian này có ba Giáo Hoàng cũng tranh ngôi Giáo Hoàng La Mã. Đó là Urban VI ở Rome, Clement VII (Pháp) quay trở lại Avignon và Alexander V do Công Đồng Pisa bầu lên năm 1409 nhưng một năm sau (1410) thì được thay thế với Gioan XXIII. Nhưng vị này, sau đó, lại bị coi là ngụy Giáo Hoàng (antipope) nên sau này, năm 1958 Đức Hồng Y Roncali được bầu lên kế vị Đức Thánh Cha Piô XII qua đời, ngài đã lấy lại danh hiệu Gioan XXIII cho Giáo Hội.

Trở lại phần trên, Giáo Hội một lúc đã có ba Giáo Hoàng: Urban VI ở Rome, Clement VII ở Avignon và Gioan XXIII (ngụy giáo hoàng). Sau nhiều cố gắng điều đình giữa các phe tranh chấp, cuối cùng Công Đồng Constance (1414-18) đã bầu được Giáo Hoàng mới cho Giáo Hội. Đó là Hồng Y Oddo Colona, một giáo dân chưa có chức linh mục và giám mục. Nên sau khi được bầu, ngài đã được chịu chức linh mục và giám mục trước khi đăng quang để trở thành Giáo Hoàng Martin V ngày 21 tháng 11 năm 1417. Công Đồng cũng chấp nhận sự từ chức của hai giáo hoàng, một ở Avignon, một ở Rome và truất phế ngụy giáo hoàng Gioan XXIII, chấm dứt cuộc ly

giáo Tây Phương kéo dài từ năm 1378 đến 1417 mà nguyên nhân chỉ vì có sự tranh chấp giữa các phe phái trong nội bộ Giáo Hội Tây Phương (Rome) về ngôi vị Giáo Hoàng.

B- Ly giáo Đông Tây (Easter Schism)

Đây là vết thương to lớn và kéo dài lâu nhất từ năm 1054 cho đến nay mà vẫn chưa có cơ may hàn gắn. Đó là cuộc ly giáo giữa Giáo Hội Công Giáo La Mã phương tây và một số các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương do Thượng Phụ Giáo Chủ ở Constantinople (Hy Lạp) cầm đầu.

Nguyên nhân thì có nhiều, nhưng điểm tín lý quan trọng bất hòa là từ ngữ Filioque (and from the Son) trong Kinh Tin Kính Nicene của Giáo Hội Công Giáo tuyên xưng Chúa Thánh Thần bởi Chúa Cha và Chúa Con mà ra. Về mặt quyền bính, các Giáo hội Đông Phương hiệp thông với Tòa Thượng Phụ Constantinople Hy Lạp không công nhận vai trò Đại Diện Chúa Kitô của Đức Giáo Hoàng La Mã trong việc lãnh đạo Giáo Hội, và đây là điểm khó hòa giải nhất giữa Constantinople xưa và Istanbul nay (Thổ Nhĩ Kỳ) với Roma cho đến nay. Hai bên đã ra vạ tuyệt thông (anathemas) cho nhau từ năm 1054. Nhưng vạ này đã được tháo gỡ sau cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thượng Phụ Giáo Chủ Chính thống Hy Lạp là Athenagoras I và Đức Thánh Cha Phaolô VI năm 1966. Hai Giáo Hội Công Giáo La Mã và



Chính Thống Đông Phương đều có chung nguồn gốc Tông Đồ (Apostolic succession) vì cũng là kết quả truyền giáo của hai Thánh Phêrô (ở Tây phương) và Anrê em ngài ở Đông Phương. Vì thế cả hai Giáo hội đều có những bí tích hữu hiệu như nhau.

Ngoài các Giáo Hội Chính Thống Đông Phương, còn có các giáo phái Tin lành (Protestantism) và Anh giáo (Anglican Communion) là những nhóm Kitô Giáo đã tự ý tách khỏi Giáo Hội Công Giáo La Mã từ thế kỷ thứ 16 đến nay và cũng chưa trở lại hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo vì những bất đồng về quyền bính và một vài điểm tín lý, và phụng vụ.

Như vậy, ai đã gia nhập Giáo Hội qua phép rửa mà bỏ đạo để quay sang một tôn giáo khác thì mắc tội ly giáo trên đây, kể cả những nhóm

có ý tách ra khỏi hiệp thông với Giáo Hội vì lý do riêng của họ.

Tuy nhiên, để tỏ thiện chí muốn hiệp nhất Kitô Giáo, Giáo Hội Công Giáo không lên án những anh em ly khai và luôn hướng về họ với ước mong đạt được sự hiệp nhất (unity) và hiệp thông trọn vẹn (full communion) với các anh em cùng tin Chúa Kitô và giáo lý của Chúa nhưng đang ở bên ngoài Giáo Hội.

Đầu vậy, các gương xấu như tà giáo, bội giáo và ly giáo vẫn bị coi là những tội mắc vạ tuyệt thông tiền kết (đương nhiên mắc vạ) dành riêng cho Đức Thánh Cha quyền tháo gỡ. (x. giáo luật số 1364& 1)

Ước mong những giải đáp trên thỏa mãn câu hỏi đặt ra.

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn

Lòng tôn sùng Mẹ Maria qua các thời đại văn hóa khác nhau

Mẫu văn hóa của phụ nữ ngày nay cũng ảnh hưởng tới lòng sùng kính Đức Mẹ trong tương quan với Chúa Kitô. Gương mặt nữ tỳ khiêm hạ, tuân phục và ngoan ngoãn nhường chỗ cho gương mặt của người phụ nữ mạnh mẽ trong Thánh Kinh, có khả năng lãnh các trách nhiệm diễn tả thái độ độc lập, định đoạt và phục vụ tự lập. Một gương mặt khẳng định phẩm giá và các quyền bất khả nhượng của bản vị con người. Việc noi gương Mẹ Maria đưa nữ giới tới chỗ gọi lên một sứ mệnh chuyên biệt của mình trong xã hội và trong lòng Giáo Hội.

Còn có một yếu tố không thể bỏ qua: đó là khuynh hướng nội tâm hóa tâm tình tôn giáo. Khuynh hướng này đã góp phần vào việc đưa ra một khúc rẽ tích cực trong lòng sùng kính Mẹ Maria. Trong trường hợp của Đức Mẹ và các Thánh, khuynh hướng nội tâm hóa này đã gây thiệt thòi cho các cử hành bề ngoài, thường đã đạt tới các thái quá văn hóa gần như mê tín dị đoan hay lạc giáo, mà tín hữu không ý thức được.

Nhưng nó đã sinh ích cho Kitô hữu trong việc suy tư và đào sâu bản chất nội tại và các khía cạnh giáo lý nền tảng của lòng sùng mộ Mẹ Maria. Và tín hữu đã ý thức hơn đối với các tương quan giữa đức tin và lòng thảo kính nối kết họ với Đức Thánh Trinh Nữ. Vì thế họ lo lắng diễn tả thái độ sùng kính nội tâm của mình qua các hình thức bề ngoài một cách thích hợp và đúng đắn hơn.

Vậy đâu là thái độ của Giáo Hội ngày nay trước các vấn đề này? Trước các men canh tân lòng đạo đức thời nay, huấn quyền Giáo Hội luôn luôn hướng tới một lập trường quân bình không loại trừ sự canh tân. Tông huấn về lòng sùng kính Mẹ Maria của Đức Phaolô VI cố gắng hiến các chỉ dẫn quý báu cho lòng sùng mộ Mẹ Maria, phù hợp với các yêu cầu có giá trị nhất của nền tu đức Kitô hiện đại. Chống lại các khuynh hướng quá khứ cô lập hóa và tuyệt đối hóa lòng sùng kính Mẹ Maria, Đức Phaolô VI cầu mong rằng nó luôn được tín hữu chấp nhận tốt hơn như một phần của lòng sùng mộ Kitô duy nhất, được diễn

tả tốt đỉnh trong phụng vụ.

Chính việc cải tổ lịch phụng vụ cũng đã nêu bật mối dây nối kết cá nhân hiệp nhất gương mặt Mẹ Maria, gương mặt Chúa Giêsu và nhiệm vụ của Mẹ trong công trình cứu chuộc và trong cuộc sống Giáo Hội. Nhưng nó đã không bỏ qua việc lồng khung vào lịch quanh năm các lễ cử hành Đức Mẹ gắn liền với các lý do phụng tự địa phương, hay các truyền thống cổ xưa, hoặc có lý do là các đòi buộc của lòng đạo đức ngày nay (MC 8).

Đức Phaolô VI cũng thừa nhận công lớn của nền thần học. Khi suy tư về các mâu nhiệm của Chúa Kitô và của Giáo Hội, thần học đã góp phần làm gia tăng và canh tân lòng sùng kính Đức Mẹ bằng cách trình bày gương mặt của Mẹ trong ánh sáng đích thật là Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ Giáo Hội (MC Dẫn nhập).

Trong một cách thế nào đó lòng sùng kính Mẹ Maria đã cổ xưa như Giáo Hội, bởi vì nó gắn bó một cách trực tiếp với các điểm chúc tụng và thán phục Mẹ, mà các Phúc Âm cố gắng hiển cho chúng ta. Trong các thế kỷ theo sau, dần dần nó được diễn tả ra một cách rõ ràng trong cuộc sống của kitô hữu, với các thái độ tôn kính, khẩn nài và việc noi gương, và có các kiểu diễn tả bắt nguồn từ các điều kiện tôn giáo và văn hóa thuộc mọi thời đại.

Tuy nhiên, từ các thế kỷ đầu tiên của lịch sử Giáo Hội cho tới ngày nay, có thể nhận diện ra tính cách kitô học đã luôn luôn trải dài như một nét thường hằng trong lịch sử lòng tôn sùng Mẹ Maria thuộc mọi thời đại. Liên quan mật thiết cá nhân riêng tư của Mẹ đối với Chúa Cứu Thế và mâu nhiệm cứu độ đã luôn luôn được trực giác một cách ít nhiều ý thức như là sự biện minh cuối cùng cho lòng tôn sùng Mẹ Maria. Vì thế tương quan Chúa Kitô- Mẹ Maria có thể được đồng thời coi như một nguyên lý sự tiếp nối của lòng sùng kính Mẹ Maria và là một lý do định đoạt của các thay đổi theo góc nhìn, từ đó chúng ta quan sát tương quan này.

Trước hết là lòng sùng kính Đức Mẹ trong các thế kỷ đầu của Kitô giáo. Trong các tác phẩm tân ước và bút tích của các tác giả kitô thuộc mấy

thế kỷ đầu, Đức Maria rất ít khi được nhắc tới. Sự kiện này khiến cho chúng ta không ngạc nhiên trước các chứng tá trực tiếp rất họa hiếm liên quan tới sự hiện hữu của lòng sùng mộ đối với Mẹ và chúng được trình bày một cách trễ tràng. Tuy nhiên, có thể nhận ra các chứng từ gián tiếp liên quan tới lòng tôn sùng Mẹ Maria trong vài văn bản kinh thánh tân ước trình bày một vài lời chúc tụng và việc tôn kính đối với Mẹ Chúa. Chẳng hạn thánh Luca ghi lại trong chương 1 lời bà Elidabét khen ngợi Đức Maria: “Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em” (Lc 1,45); hay lời Đức Maria chúc tụng Thiên Chúa liên quan tới số phận của chính Mẹ trong kinh Magnificat: “Phận nữ tỳ hèn mọn Người đoái thương nhìn tới; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn” (Lc 1,48-49); hoặc lời một phụ nữ ca ngợi Mẹ khi nói với Chúa Giêsu: “Phúc thay người mẹ đã cứu mang Thầy và cho Thầy bú mớm” (Lc 11,27). Ngoài ra, sự chú ý trên bình diện giáo lý gia tăng đối với gương mặt của Đức Mẹ, một cách gián tiếp, chứng minh cho thấy sự hiện hữu của một lòng tôn sùng mộ mến đối với Mẹ Maria, bởi vì lịch sử dạy cho chúng ta biết rằng thần học nảy sinh từ lòng đạo đức, chứ không phải ngược lại.

Dầu sao đi nữa, Đức Maria đã hiện diện trong



phụng vụ của Giáo Hội tiên khởi. Sự kiện này được xác nhận bởi các công thức cổ xưa của biểu tượng rửa tội, gọi là “luật đức tin”, và của hình ảnh hùng biện cách láy đầu trong phụng vụ thánh thể. Thật vậy, các buổi cử hành phụng vụ là việc tưởng niệm mầu nhiệm của Chúa Kitô, được canh tân trong Giáo Hội và cho Giáo Hội; và trong bối cảnh đó Đức Trinh Nữ được coi như là người đầu tiên và cao cả nhất trong các tín hữu theo ý nghĩa lời khen ngợi của bà Elidabét: Mẹ Maria là người có phúc vì đã tin vào lời Chúa (Lc 1,45). Việc Mẹ được tháp nhập vào mầu nhiệm của Giáo Hội, được hiểu như kết quả sự kiện các kitô hữu trông thấy trong đức tin của Giáo Hội việc nối dài đức tin của Mẹ. Vì thế Mẹ hiện diện trong bí tích Rửa Tội và trong bí tích Thánh Thể, nơi mầu nhiệm của chính Giáo Hội được lưu truyền.

Luôn luôn trong viễn tượng này, Mẹ Maria được coi như một chứng nhân ưu việt và quan trọng của nhiệm vụ cứu chuộc, mà Mẹ đã là người cộng tác thành toàn một cách gần sát, qua sự gắn bó hoàn toàn của Mẹ với ý muốn của Thiên Chúa. Ngoài ra, Mẹ còn xuất hiện như chứng nhân sự hoàn thành các lời tiên tri cụ thể liên quan tới ơn cứu rỗi thời cứu thế, như được Mẹ Maria diễn tả trong Kinh Magnificat (Lc 1,46.55). Chính hai tước hiệu “là người đầu tiên giữa những kẻ tin” - mà đức tin vượt thắng mọi thử thách và chướng ngại - và “là chứng nhân” ưu việt của mầu nhiệm Chúa Kitô làm gia tăng và biện minh cho lòng tôn sùng Mẹ Maria trong một cộng đồng tín hữu nhạy cảm như vậy đối với hai định tính này, như đã được chứng minh bởi việc sùng kính các vị tử đạo, được tôn sùng như các vị vô địch của lòng tin, và như chứng nhân vô cùng đặc biệt của Chúa, nhất là của cuộc khổ nạn và cái chết của Người, mà các vị đã tham gia một cách hữu hình. Điều này giải thích tại sao đã nảy sinh ra lòng sùng mộ các vị tử đạo, mà công nghiệp khiến cho các vị được Thiên Chúa đặc biệt chấp nhận, và vì thế lời bầu cử của các vị có thể giá trước mặt Chúa, ngay cả khi các vị còn sống. Trong cùng cách thức đó, tín hữu đã nhanh chóng thừa nhận vai trò chuyển cầu của Mẹ Maria trước mặt Chúa. Thánh Ireneo



gọi Đức Mẹ là “trạng sư của Evà”, như thế thánh nhân coi Mẹ có thể bầu cử cho người mẹ nguyên tổ của loài người.

Trong thời rất xa xưa, vào khoảng cuối thế kỷ thứ I đã có vài tác phẩm mạo thư chú ý tới các chi tiết cuộc đời và con người của Đức Maria và tìm minh nhiên sự ít ỏi các tin tức mà các văn bản mạc khải đích thật cống hiến cho tín hữu. Các tác phẩm này không có nền tảng lịch sử và mạc khải nào nên không có sức nặng định đoạt nào đối với việc diễn tả rõ ràng từ từ tín lý liên quan tới Đức Mẹ, bởi vì chúng bị các giáo phụ và huấn quyền giáo hội phản đối và khước từ; nhưng chúng lại có một ảnh hưởng khá lớn đối với nghệ thuật tôn giáo, đối với lòng sùng mộ, việc giảng dạy và trong một mức độ nào đó đối với lòng đạo đức bình dân. Tương quan duy nhất và ưu tiên kết hiệp Mẹ Maria với Chúa Con được nhìn trong các phạm trù của đức tin bình dân như suối nguồn sự cao cả và quyền năng đối với Mẹ và hầu như là một tước hiệu cho phép Mẹ quản lý ơn thánh và lòng thương xót của Thiên Chúa.

** Các thái quá của lòng đạo đức bình dân xem ra đã không ảnh hưởng trên lòng sùng kính



chính thức của Giáo Hội đối với Mẹ Thiên Chúa. Trái lại, một cách mau chóng chúng đã phải vào khuôn khổ của một lòng sùng kính thanh đạm và nồng cốt hơn, nếu chúng ta có thể rút tỉa ra một kết luận trong nghĩa đó, từ việc phân tích bài thánh ca “Dưới sự che chở của Mẹ chúng con tìm nương ẩn” được sáng tác hồi thế kỷ thứ III hay trễ nhất là thế kỷ thứ IV. Các tâm tình được diễn tả trong công thức rất cổ xưa này không mang dấu vết của một văn bản phụng vụ nào, bởi vì nó hướng thẳng và một cách trực tiếp lên Mẹ, thay vì hướng lên Thiên Chúa, cho dù có phản ánh tâm hồn bình dân nói chuyện với ngôn ngữ của

sự tin tưởng, của tình yêu và sự phó thác, nhưng không ra khỏi đường nét chính thống của phụng vụ. Lời cầu nguyện diễn tả lòng tin tưởng của tín hữu được lắng nghe bởi Đấng đang ở trong một vị thế ưu tiên, và vì thế được hưởng một sức mạnh bầu cử đặc biệt “Lậy Thánh Mẫu của Thiên Chúa, xin đừng khinh rẻ các lời khẩn nài của chúng con”. Tín hữu xin Mẹ một ơn không ra ngoài ý muốn của Thiên Chúa “Xin Mẹ giải thoát chúng con khỏi mọi nguy khốn”, nhưng trái lại phù hợp với điều chính Chúa Giêsu đã dạy phải xin (Mt 6,13). Cả hai tước hiệu Mẹ Thiên Chúa và Trinh Nữ được dùng trong lời cầu, tương ứng với truyền thống phúc âm và truyền thống giáo hội cổ xưa. Thí dụ cổ điển này cho phép chúng ta nhận ra sự kiện lòng đạo đức bình dân ngày càng hướng tới chỗ đồng điệu với các đòi buộc của phụng vụ như thế nào. Các tin tức tưởng tượng của các tác phẩm mạo thư đã chỉ hạn chế trong việc ban một đặc ân cho vài khuynh hướng tò mò tự nhiên của con người, nhưng các trực giác tích cực của chúng đã ảnh hưởng trên sự phát triển của lòng sùng mộ Mẹ Maria.

Liên quan tới dẫn thân khổ hạnh, lòng sùng kính Mẹ Maria của các kitô hữu xưa kia được diễn tả ra trong việc noi gương một mô thức cá nhân không được ghi dấu bởi các đặc ân cá nhân của Đức Mẹ cho bằng thái độ nền tảng mẫu mực của Mẹ trong cuộc sống đức tin và trong việc hoàn toàn rộng mở cho ơn thánh và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Sự hoàn toàn sẵn sàng của Đức Trinh Nữ đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần có thể đọc ra một cách dễ dàng trong dẫn thân của Mẹ sống sự đồng trinh trọn đời. Giáo Phụ Origene đã giới thiệu Đức Mẹ như là mẫu gương tuyệt vời của sự đồng trinh với các phụ nữ, bên cạnh Chúa Kitô, mẫu gương đồng trinh của nam giới. Và ảnh hưởng của vị giáo phụ quan trọng này đối với phong trào viện tu hồi thế kỷ thứ IV sẽ vô cùng quan trọng, là phong trào coi Mẹ Maria là mẫu gương cổ điển của các trinh nữ được thánh hiến.

MẸ MARIA 455

Linh Tiến Khải

Tháng 1 - 2018 41

Lấy an ninh mạng để khóa mồm dân

GNsP (04.12.2017) – Quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của dân nóng lên vào dịp cuối năm 2017 khi Quốc hội thảo luận kéo dài “tại tổ” về Dự luật “an ninh mạng” của Bộ Công An đệ trình

Nhưng “tại tổ” là gì? Đó là những cuộc họp thu gọn, phần lớn quy tụ những người có hiểu biết chuyên môn trong số các Đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên ý kiến nêu lên tại các cuộc họp thu gọn này, chưa hẳn sẽ được chấp thuận tại phiên họp khoáng đại dự trù vào giữa năm 2018. Nhưng Dự luật dài 6 Chương, 64 Điều đã gây tranh cãi vì có nội dung cướp đi quyền của dân được tự do giao lưu trên mạng điện tử gồm Internet, Facebook, Google và các diễn đàn xã hội.

Quan trọng và cường điệu hơn là Dự luật còn buộc các hãng nước ngoài cung cấp dịch vụ trên mạng như Facebook và Goggle phải “đặt máy chủ điều hành” ở Việt Nam để cho nhà nước Việt Nam kiểm soát.

Một số Đại biểu đã nói rằng buộc như thế là “không khả thi” và chắc chắn các hãng cung cấp dịch vụ sẽ “không chấp nhận”.

Hơn nữa đòi hỏi này còn trái với những cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, World Trade Organization) và “Thương mại tự do Việt Nam-EU (European Union).

Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) thì: “Trong cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), dịch vụ viễn thông cung cấp qua biên giới là không hạn chế tiếp cận thị trường, trừ một số trường hợp

cụ thể nhưng trong các trường hợp loại trừ đó không quy định phải có cơ quan đại diện trên lãnh thổ Việt Nam. Cam kết trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) mà Việt Nam đã ký kết cũng tương tự.” (Thời báo Kinh tế Việt Nam, 13/11/2017).

Như vậy, theo VCCI, quy định đòi các công ty cung cấp dịch vụ trên mạng nước ngoài phải đặt cơ quan đại diện tại Việt Nam là trái với cam kết WTO và EVFTA của Việt Nam.

Ngoài ra, Dự luật này cũng quy định: “Lực lượng bảo vệ an ninh mạng” được giao cho: “Lực lượng An ninh mạng thuộc Bộ Công an; lực lượng Tác chiến Không gian mạng thuộc Bộ Quốc phòng; lực lượng An toàn thông tin mạng thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông; lực lượng Cơ yếu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được huy động thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh mạng khi có yêu cầu.”



Một khía cạnh quan trọng khác là những người viết luật “An ninh mạng” của Bộ Công an đã không phân biệt được sự khác biệt giữa “bảo vệ an ninh mạng” với “bảo vệ an ninh quốc gia”. Họ đã lồng ghép chồng chéo hai quan niệm vào nhau chỉ cốt để có quyền tuyệt đối để “khóa mồm dân” mỗi khi họ không đồng ý với quyền được bày tỏ và lên tiếng của dân.

Không những thế, nhiều điều trong Dự thảo lại “ngồi lên đầu” hay “thọc gậy bánh xe” vào các Điều đã có trong Luật “an toàn thông tin mạng” số:86/2015/QH13, ban hành ngày 19/11/2015.

Theo Quy định của “an toàn thông tin mạng” thì: “Luật này quy định về hoạt động an toàn thông tin mạng, quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm an toàn thông tin mạng; mật mã dân sự; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin mạng; kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng; phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng; quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng.”

Vậy ai phải thi hành, Điều 2. Đối tượng áp dụng viết: “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến hoạt động an toàn thông tin mạng tại Việt Nam.”

TẠI SAO PHẢI THÊM LUẬT?

Sự thể Bộ Công an lại phải nhọc công dựng thêm hàng rào mới chỉ cốt bảo vệ đảng bằng mọi giá qua chiêu bài “bảo vệ an ninh” đã gây tranh luận và thắc mắc từ dân gian cho đến Quốc hội.

Theo báo Lao Động ngày 12/11/2017 thì: “Đại diện Hiệp hội An toàn thông tin (VNISA) – bà Trần Thị Kim Phượng – cho rằng: “Thực tế, trong Luật An ninh mạng có một số khái niệm và một số quy định chưa rõ ràng giữa hai khái niệm an ninh mạng và an toàn an ninh mạng.



Ví dụ như, trong đó có nội dung quy định về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia có những phần cần có sự tách bạch rõ ràng hơn đối với hệ thống thông tin quan trọng quốc gia đã quy định trong luật an toàn thông tin mạng.”

Thứ hai là, một số nội dung liên quan tới quản lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ an toàn thông tin mạng, cung cấp sản phẩm an toàn thông tin mạng đã được quy định trong luật an toàn thông tin mạng hiện cũng được điều chỉnh trong luật an ninh mạng. Tức là sẽ có những doanh nghiệp chịu tác động của cả hai luật.” (Lao Động, 12/11/2017).

Tuy nhiên tại phiên họp ngày 1/09/2017 của Ủy ban Quốc phòng – An ninh của Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, đã bảo vệ sự cần thiết phải có thêm Luật An ninh mạng.

Ông nói: “Luật An toàn thông tin mạng mới được ban hành, nhưng chưa đáp ứng được đầy đủ các vấn đề đặt ra về bảo đảm an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Thời gian qua, áp lực với công tác của lực lượng công an là rất lớn, không chỉ có tấn công mạng, xuyên tạc, nói xấu, vu khống... trên không gian mạng, mà còn liên quan đến hoạt động của tội phạm hình sự như giết người, đe dọa giết người, lừa đảo trên hệ thống trực tuyến. Do đó, việc ban hành luật An ninh mạng là rất cấp thiết”.

Nghe qua thì có vẻ có lý, nhưng đọc thêm mới thấy

âm mưu đứng phía sau những lý do “nghe được” ấy.

Ông Lê Quý Vương nói: “Cơ quan trình đã đưa ra nhiều điểm để chứng minh cho sự cần thiết của việc ban hành luật. Đó là nhằm phòng ngừa, đấu tranh, làm thất bại hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, chống nhà nước, tuyên truyền phá hoại tư tưởng, phá hoại nội bộ, kích động biểu tình, phá rối an ninh trên mạng của các thế lực phản động. Phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó, khắc phục hậu quả của các đợt tấn công mạng, khủng bố mạng, phòng, chống chiến tranh mạng.”

MỤC ĐÍCH VÀ MỤC TIÊU

Trước khi bàn thêm, hãy đọc cho biết Bộ Công an muốn cái gì khi viết ra Dự luật quái gở này ?

Điều 1. Viết: “Luật này quy định về nguyên tắc, biện pháp, nội dung công tác an ninh mạng, hoạt động bảo đảm triển khai công tác an ninh mạng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Điều 2. Đối tượng áp dụng: “Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan tới hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng không gian mạng và bảo vệ an ninh mạng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.”

Họ lý luận thêm rằng: “An ninh mạng quốc gia là một bộ phận không thể tách rời của an ninh quốc gia; bao gồm sự bất khả xâm phạm về chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo đảm mọi thông tin và hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến sự ổn định, phát triển bền vững của chế

độ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội.”

Tất nhiên bất kỳ nước nào cũng có quyền bảo vệ an ninh và có bổn phận bảo vệ “độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, trật tự, an toàn xã hội.”

Nhưng từ nhiều năm qua, nhà nước CSVN đã nhân danh độc lập, chủ quyền và an ninh quốc gia để ngăn chặn, đàn áp và cướp đi quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận của dân.

Lý do vì các quyền cơ bản được ghi trong Điều 25 Hiến pháp sửa đổi năm 2013 đã đeo hai mặt nạ. Mặt trước thì “có quyền”, nhưng mặt sau thì bị cướp mất bởi cái đuôi”. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Nguyên văn Điều 25 viết: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.”

Do đó, hầu hết các Luật được viết ra để thi hành Hiến pháp chỉ để xóa đi những gì được



công nhận trong Hiến pháp. Luật “Tín ngưỡng, Tôn giáo 2016”, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 là một tỷ dụ.

Hội đồng Giám mục Việt Nam, trong “Nhận định”, phổ biến ngày 01/06/2017 đã chỉ trích Bộ luật mới “có những bước thụt lùi”, “tiếp tục củng cố cơ chế xin-cho” và ẩn chứa cách nhìn các: “tôn giáo “như những lực lượng đối kháng”.

Bởi vì Điều 24 Hiến pháp đã viết: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật.

2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.”

Tuyệt nhiên không có chỗ nào trong Điều 24 buộc công dân phải thi hành quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo “theo quy định của pháp luật”. Do đó, việc nhà nước và Quốc hội bịa ra Luật để gây khó khăn cho việc hành đạo và giữ đạo là trái Hiến pháp.

Vì vậy, không ai ngạc nhiên khi thấy Luật “an toàn thông tin mạng” mới ra đời năm 2015, nay lại vẽ thêm ra luật “An ninh mạng” cũng chỉ nhằm vào mục đích duy nhất là “bịt miệng dân” và củng cố độc tài toàn trị.

Cũng nên biết, Việt Nam còn có Bộ Luật Hình

sự số15/1999/QH10 do Quốc hội thông qua ngày 21/12/1999.

Nhà nước CSVN đã lạm dụng tính mơ hồ và áp đặt tùy tiện của 2 Điều 79 và 88 của luật này để đàn áp và bỏ tù nhiều Nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền và thực thi quyền tự do ngôn luận của mình qua Internet, Google, Facebook và các mạng xã hội.

Nguyên văn Điều 79 như sau: “Người nào hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thì bị phạt như sau:

1. Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đặc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình;

2. Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.”

Trong khi Điều 88 quy định về: “Tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam” thì:

“1. Người nào có một trong những hành vi sau đây nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười hai năm:

1. a) Tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

2. b) Tuyên truyền những luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

3. c) Làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu, văn hoá phẩm có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Phạm tội trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm.”

Như vậy rõ ràng là nhà nước CSVN đã tìm mọi cách để đàn áp dân và vi phạm nghiêm trọng quyền con người của mỗi công dân Việt Nam bằng cách vẽ ra đủ thứ Luật để “trừng phạt dân”.



Có vô số điều và chữ nghĩa khác nhìn vào sẽ ngứa con mắt và đọc lên nghe rất lố tai đã được Bộ Công an viết trong Dự thảo Luật An ninh mạng, nhưng hãy bình tĩnh để xem Bộ này muốn bảo vệ và cấm cái gì ?

Nói về bảo vệ, Điều 6 quy định các “Biện pháp bảo vệ an ninh mạng” cho phép nhà nước tự động can thiệp để: “Ngăn chặn, ngừng cung cấp thông tin mạng trong một khu vực, thời gian nhất định khi có dấu hiệu gây nguy hại cho quốc phòng, an ninh;

Ngăn chặn việc truyền tải thông tin; truy cập, xóa, thay đổi thông tin trái pháp luật trên không gian mạng.”

Sau đó, còn được tự ý: “Thu thập dữ liệu điện tử liên quan tới hoạt động vi phạm pháp luật của tổ chức, cá nhân; Phong tỏa, gây trở ngại cho hoạt động của hệ thống thông tin; ngăn chặn khả năng sử dụng không gian mạng thực hiện hành vi xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; định vị vị trí trên không gian mạng của đối tượng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.”

Cuối cùng là: “Đình chỉ hoạt động khi có căn cứ xác định hoạt động trên không gian mạng có dấu hiệu gây nguy hại cho an ninh quốc gia; tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động, thu hồi tên miền đối với hệ thống thông tin theo quy định của pháp luật.”

Về các hành vi bị nghiêm cấm, Điều 7 viết:

1. Sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

2. Đăng tải chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.

3. Xâm nhập, chiếm đoạt trái phép thông tin, tài liệu.



4. Tấn công mạng.

5. Khủng bố mạng.”

Điều 8 quy định việc “xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng” với các đối tượng gồm:

“Tổ chức, cá nhân nào vi phạm quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Nhưng có ai biết “lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội” gồm những hành động như thế nào, có bao nhiêu lĩnh vực bị chi phối và có ranh giới nào cho “an ninh quốc gia” không ?

Thế còn điều gọi là “trật tự an toàn xã hội” có mơ hồ không? Một vụ đánh lộn giữa đường gây mất trật tự và làm tắc nghẽn giao thông khác với một cuộc biểu tình của dân oan đi khiếu kiện tìm công lý như thế nào?

Thắc mắc vu vơ này, rất may đã được “bạch hoá” bằng những dụng ý xấu trong Chương II nói về điều được gọi là “Bảo vệ an ninh mạng- Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia”.

Điều 9 quy định việc “Xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng” bao gồm: “1. Kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng là hành vi sử dụng không gian



mạng đăng tải, truyền đưa, vận động, kêu gọi người dân tham gia tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự.

2. Các biện pháp xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng:

3. a) Yêu cầu chủ thể đăng tải thông tin gỡ bỏ bài viết;

4. b) Ngăn chặn, xóa bỏ thông tin;

5. c) Tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc rút giảm phép hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin;

6. d) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

7. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng xử lý thông tin kích động tụ tập đông người gây rối an ninh, trật tự trên không gian mạng.”

Tất cả những quy định trên chỉ có mục đích duy nhất là “không cho thông tin và kêu gọi tụ họp để bầy tỏ nguyện vọng và quyền được nói” của công dân

Trong Điều 10, khi quy định việc “Xử lý thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng”. Luật này cho phép:

1. Nhà nước xây dựng không gian mạng lành

mạnh; thực thi chính sách quản lý, ngăn chặn đăng tải, hiển thị, gỡ bỏ và xử lý trách nhiệm của người đăng tải thông tin chống Nhà nước, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, làm nhục, vu khống, vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên

không gian mạng:

3. a) Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc;

4. b) Xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

5. c) Bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

6. d) Gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc và nhân dân các nước;

đ) Truyền bá tư tưởng phản động;

1. e) Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc;

2. g) Bịa đặt hoặc lan truyền, tán phát những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự hoặc làm nhục, vu khống tổ chức, cá nhân;

3. h) Hướng dẫn, xúi giục thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật;

4. i) Thông tin xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.

5. Xử lý thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng:

6. a) Yêu cầu chủ thể đăng tải thông tin gỡ bỏ bài viết;

7. b) Ngăn chặn, xóa bỏ thông tin;

8. c) Tạm đình chỉ, đình chỉ hoặc rút giấy phép hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử đăng tải thông tin;

9. d) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

10. Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên không gian mạng không được soạn thảo, đăng tải, lưu trữ, tán phát thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.

11. Cơ quan chủ quản hệ thống thông tin, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm áp dụng biện pháp kỹ thuật để ngăn chặn hiển thị và xóa bỏ thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.

12. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông áp dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác để ngăn chặn việc lan truyền thông tin chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng.”

XỬ LÝ VÀ TRÁCH NHIỆM

Về các biện pháp xử lý, Điều 22 quy định: “Xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, cho phép:

1. Nhà nước áp dụng các biện pháp kỹ thuật và các biện pháp cần thiết khác theo quy định của pháp luật để xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động

gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng:

3. a) Thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn là thông tin tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, tiến hành hoạt động vũ trang hoặc dùng bạo lực nhằm chống chính quyền nhân dân.

4. b) Thông tin trên không gian mạng có nội dung phá rối an ninh là thông tin tuyên truyền, kêu gọi, vận động, xúi giục, đe dọa, gây chia rẽ, lôi kéo tụ tập đông người gây rối an ninh, chống người thi hành công vụ, cản trở sự hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội nhằm chống chính quyền nhân dân hoặc gây mất ổn định về an ninh trật tự.

5. c) Thông tin trên không gian mạng có nội dung gây rối trật tự công cộng là thông tin xâm phạm đến quyền hoặc lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc xâm phạm đến sở hữu mà địa điểm diễn ra, dự kiến diễn ra là nơi công cộng.

6. Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục, vu khống:

7. a) Thông tin trên không gian mạng có nội dung làm nhục là thông tin có nội dung xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác;



8. b) Thông tin trên không gian mạng có nội dung vu khống là thông tin sai sự thật được soạn thảo, phát tán, đăng tải trên không gian mạng nhằm mục đích xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.

9. Thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam:

10. a) Thông tin có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân;

11. b) Thông tin có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân;

12. c) Thông tin gây chiến tranh tâm lý, kích động chiến tranh xâm lược, gây thù hận giữa các dân tộc, tôn giáo và nhân dân các nước;

13. d) Xúc phạm dân tộc, quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, vĩ nhân, lãnh tụ, danh nhân, anh hùng dân tộc.

14. Hành vi soạn thảo, đăng tải, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin trên không gian mạng có nội dung kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Vậy đối với những Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet có trách nhiệm gì với khách hàng và nhà nước ?

Hãy đọc một khúc của Điều 47:

1. Trong triển khai hoạt động bảo vệ an ninh mạng:

đ) Không cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, hỗ trợ kỹ thuật, quảng cáo, hỗ trợ thanh toán cho các tổ chức, cá nhân đăng tải thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thông tin sai sự thật, vu khống trên không gian mạng.”

Tới Điều 51 nói về “Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông”, thì Bộ này có nhiệm vụ:

1. b) Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, cơ quan chủ quản trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử loại bỏ thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, trái đạo đức, thuần phong mỹ tục trên không gian mạng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm;

2. c) Yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet nước ngoài chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam, đăng ký kinh doanh và đặt máy chủ chứa dữ liệu người dùng Việt Nam trên lãnh thổ Việt Nam.

Như vậy, tất cả những ngăn cấm và biện pháp trừng phạt của Dự Luật An Ninh Mạng chẳng qua chỉ nhằm trao cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin và Truyền thông quyền được tự do xâm phạm an ninh cá nhân, cướp đi quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và quyền đòi công lý bị nhà nước chà đạp của công dân.

Do đó, nếu Dự luật “An ninh mạng” được Quốc hội chấp thuận trong năm 2018 thì Việt Nam sẽ là quốc gia muốn quay ngược thời gian để trở về thời “ăn lông ở lỗ”, và là kẻ thù của nhân loại tiến bộ. Nước Việt Nam Cộng sản, tuy mang danh độc lập, nhưng sau 31 năm “đổi mới” (1986-2017) vẫn là một trong số quốc gia còn lạc hậu và người dân vẫn nghèo nàn và chậm tiến nhất thế giới.

Nếu chẳng may họ phải đeo thêm cái tròng “An ninh mạng” vào cổ và miệng bị khóa ở Thế kỷ tin học và hội nhập toàn cầu thì hình ảnh này có đeo mặt mo vào mặt Lãnh đạo không ?

Phạm Trần (12/017)



Quốc hội châu Âu đòi Việt Nam trả tự do cho các nhà báo công dân



Quốc hội Liên minh Châu Âu thông qua nghị quyết (hình trái), nhà báo Nguyễn Văn Hóa tại tòa (hình phải) RSF

Quốc hội Liên minh Châu Âu hôm 14 tháng 12 đã thông qua một nghị quyết khẩn cấp lên án chính phủ Việt Nam về các hành động đàn áp tư do thông tin, và yêu cầu Việt Nam phải trả tự do cho toàn bộ các nhà báo công dân.

Nghị quyết của Quốc hội Liên minh Châu Âu bày tỏ quan ngại về sự gia tăng những vụ bắt bớ và kết án những nhà báo công dân thời gian qua ở Việt Nam. Nghị quyết cho rằng những hành động xáo nhối về thể xác và tâm lý cũng như các biện pháp giám sát ngang nhiên và xáo nhối các luật sư, người thân và người chủ công ty của các bloggers đã vẽ lên một bức tranh đáng lên án ở Việt Nam.

Nghị quyết cũng kêu gọi Việt Nam ngay lập tức phải trả tự do vô điều kiện cho nhà báo công dân Nguyễn Văn Hóa người vừa bị kết án tù 7 năm hôm 27.11 vừa qua với cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước theo điều 88 Bộ Luật hình

sự. Quốc hội Liên minh châu Âu thúc giục Việt Nam phải sửa đổi các điều 88 và 79 trong Bộ Luật hình sự vốn bị coi là vi phạm nhân quyền.

Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) hôm 14.12 đã ra thông cáo ca ngợi bước đi mới của Quốc hội châu Âu, và thúc giục EU phải ra điều kiện về nhân quyền với Việt Nam trước khi thông qua Hiệp định Tự do Thương mại.

Theo RSF, trong vòng năm qua đã có ít nhất 25 bloggers Việt Nam bị bắt giữ hoặc trục xuất khỏi đất nước.

Báo cáo về Tự do báo chí Thế giới 2017 của RSF xếp Việt Nam vào thứ 175 trong số 180 nước, tức không có tự do báo chí (nguồn RFA)

Gần nửa dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao

Việt Nam đứng thứ 15 trong số các quốc gia có gánh nặng bệnh lao cao nhất toàn cầu, theo Tổ chức Y tế Thế giới. Khoảng 44% dân số Việt Nam mang vi khuẩn lao trong cơ thể. Trong số



này, ước lượng 126.000 người mắc bệnh lao mỗi năm, theo một phúc trình mới được đưa ra hôm 13.12.

Trang mạng zing.vn dẫn lời giám đốc bệnh viện phổi trung ương Nguyễn Viết Nhung, cho biết trong số những ca mắc lao hàng năm, có khoảng 105.000-106.000 người bệnh, 20.000 người khác không được phát hiện vì nhiều lý do, trong đó có nguyên nhân giấu bệnh vì tâm lý xã hội và nhu cầu kiếm sống.

Việt Nam đặt mục tiêu giảm 30% tỷ lệ mắc lao và giảm 40% tỷ lệ tử vong do bệnh lao trong giai đoạn từ năm 2015 - 2020.

Theo Bệnh viện Phổi trung ương, hiện số người người mắc bệnh lao tại Việt Nam đang giảm từ 5%-6% mỗi năm. Từ năm 2015-2016, số người chết vì bệnh lao giảm 3.000 người nhờ phát hiện sớm và điều trị. Trước đó, trung bình mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 17.000 người chết vì bệnh lao. Năm 2009, Việt Nam bắt đầu chương trình điều trị lao đa kháng thuốc. Tính đến nay đã có khoảng 11.000 ca bệnh lao đa kháng thuốc được điều trị, đạt tỷ lệ thành công hơn 70%, cao hơn tỷ lệ 54% của thế giới.

Hiện Việt Nam đang đặt mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030. Tuy nhiên theo Bệnh viện Phổi Trung ương, để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động y tế tuyến cơ sở để phát hiện lao sớm, đồng thời phải có nguồn tài chính ổn định để hỗ trợ bệnh nhân lao.

Trong khi việc chẩn đoán và điều trị được bảo hiểm y tế chi trả, bệnh nhân mắc lao vẫn phải mất các khoản phí tổn khác như nằm viện, bổ sung dưỡng chất trong thời gian điều trị... tổng cộng có thể lên tới khoản phí tương đương một năm thu nhập bình quân tại Việt Nam, theo Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ.

Nguồn: <https://www.voatiengviet.com/a/gan-nua-dan-so-viet-nam-mang-vi-khuan-lao/4162337.html>

Chết vì ngộ độc thực phẩm ở Việt Nam tăng gần gấp đôi

Món tiết canh thường gây ngộ độc cao.

Việt Nam đã chứng kiến 102 ca ngộ độc thực phẩm trong thời gian từ tháng Giêng tới tháng 11.2017, dẫn đến 22 ca tử vong, và khiến khoảng 3.150 người lâm bệnh, Cục Y tế Dự phòng cho biết hôm 30.11. Chỉ nội trong tháng 11 năm 2017, Việt Nam đã phải đối mặt với 9 ca ngộ độc thực phẩm, tác động tới 295 cư dân địa phương, trong đó 2 người đã tử vong. So với năm ngoái, có tất cả 119 ca ngộ độc thực phẩm, 12 ca tử vong, và 3580 người lâm bệnh trong 11 tháng đầu năm 2016.

Báo chí Việt Nam gần đây tường thuật về nhiều vụ ngộ độc tập thể, vốn hay xảy ra tại các tiệm ăn hay trong các tiệc tùng cưới hỏi, điển hình là vụ xảy ra hôm 26/11 tại Đắk Lắk, khi 24 người phải nhập viện trong hai ngày 27 và 28.11.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho VOA-Việt ngữ mới đây, bác sĩ Nguyễn từ Sài Gòn nhắc đến nguy cơ ngộ độc do thực phẩm từ Trung Quốc tràn sang Việt Nam mà không được kiểm soát đúng mức: “Thực phẩm của Trung Quốc nó tràn sang khủng khiếp, và nó lại đội lốt là hàng hóa Việt Nam. Một ví dụ là khoai tây, khoai tây Trung Quốc đây, họ đem lên Đà Lạt, xong phủ lên một lớp đất mịn ở Đà Lạt, rồi chở về Sài Gòn thì nói là khoai tây Đà Lạt. Ai cũng biết hàng Trung Quốc đẹp, tròn, to, rẻ, nhưng mà rất là độc bởi vì nó được trồng bằng thuốc hormone, tăng trưởng thành ra rất là nguy hiểm.”

Ngoài ra, trong 11 tháng đầu năm nay, Việt Nam còn phát hiện 163.700 ca sốt dengue, với 30 trường hợp tử vong, gần 95.000 ca lở mồm long móng, 680 ca sùng màng óc, giết chết 22 người, và 34 ca bệnh Zika. Việt Nam hiện có 209.700 bệnh nhân mang mầm siêu vi HIV, trong số này hơn 90,000 trở thành bệnh nhân bệnh AIDS.

Theo các số liệu của Bộ Y tế, tính cho tới thời điểm này, khoảng 93.600 bệnh nhân Việt Nam đã chết vì các chứng bệnh liên quan tới bệnh AIDS.

Nguồn: <https://www.voatiengviet.com/a/chet-vi-ngo-doc-thuc-pham-o-vietnam-tang-gan-gap-doi/4143577.html>

Về bên Mẹ

Con đến La Vang,
Chiều mưa lất phất.
Nhưng chát ngất niềm vui.
Về bên Mẹ con ao ước cả đời.
Tìm hơi ấm giữa khung trời giá buốt,
La Vang đó,
Ngày xưa rừng thiêng nước độc...
Con cái Mẹ lũ lượt kéo về đây.
Giữa rừng cây...
Chạy trốn... cơn bách đạo cuồng điên.
Và Mẹ đó Mẹ dịu hiền rục rờ.
Mẹ hiện ra nâng đỡ...
Mẹ hiện ra... ủi an, che chở...
Cứu đàn chiên thoát hiểm nghèo
sói dữ.
Sống bên Mẹ... dẫu cuộc đời
gian khổ.
Mẹ dưỡng nuôi củng cố Niềm Tin.
Và từ đó,
La Vang đã bừng lên.
Nguồn ánh sáng,
Nguồn tình yêu bất tận,
Cho những ai còn lặn đạn khổ đau...
Lời Mẹ hứa cho đến mãi ngàn sau...
Và hôm nay
Giữa mùa đông giá lạnh.
Con về đây bên Mẹ...
Cùng hàng hàng, lớp lớp bao thế hệ
đàn chiên.
Về bên Mẹ, về bên đố bình yên,
Mẹ La Vang,
Mẹ đoàn con Đất Việt,
Con về đây với tấm lòng tha thiết,
Con về đây cùng cất cao tiếng hát..
Cùng hòa chung muôn lời chúc
ca khen
Mẹ La Vang, Mẹ Thiên Chúa dịu hiền.
Con về đây, con quý dâng lên Mẹ.
Trọn buồn vui cuộc đời nơi cõi thế...

Dzuy sơn Tuyên

Kinh Thánh Mẫu La Vang



Kinh Thánh Mẫu Lavang cho Năm Toàn Xá Đức Mẹ La Vang (1998-1999) được khai mạc trọng thể tại Thánh Địa La Vang lúc 09 giờ ngày 01 tháng 01 năm 1998 và bế mạc ngày 15 tháng 08 năm 1999. - (lời kinh này đã được Imprimatur, tại LaVang ngày 08 tháng 12 năm 1997, do Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thể, Giám quản tông tòa Huế) Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Nhân Năm Mới 2018, trang La vang xin gửi đến quý độc giả bài viết một kỷ niệm đẹp về dòng « Thơ » Kinh Thánh Mẫu La Vang đã âm vang ngót 20 năm nay tại Linh địa Đức Mẹ La Vang hay trong các cộng đoàn, các gia đình (1998-2018).

**Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang,
muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.
Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,
tinh tuyền thánh thiện,
sinh Đấng cứu độ muôn loài.
Mẹ đã chọn La Vang mà hiện đến,
cứu giúp hộ phù tổ tiên chúng con lương giáo,
giữa thời ly loạn cầm cách, khôn khổ trăm bề.
Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,
vẫn mãi đầy ơn thiêng.
Ơn phần hồn ơn phần xác,
người bệnh tật kẻ ưu phiền,
nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.
Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,**

Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
 cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.
 Cúi xin xuống phước hải hà,
 đoái thương con cái thiết tha van nài.
 Xin cho chúng con tâm lòng từ bi nhân hậu,
 đại lượng bao dung,
 cùng nhau bồi đắp nền văn minh
 tình thương và sự sống.
 Xin Mẹ phù hộ chúng con,
 luôn sống đức hạnh,
 đầy lòng cậy trông.
 Và sau cuộc đời này,
 xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
 hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời.
 Amen.

1. Đức Mẹ La vang - Thánh Mẫu Chúa Trời

*Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
 đầy muôn ơn phước, ngài chói hào quang,
 muôn vàn Thần Thánh không ai sánh bằng.
 Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,
 tinh tuyền thánh thiện,
 sinh Đấng cứu độ muôn loài.*

“Mẹ đầy ơn phước... Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ tinh tuyền thánh thiện sinh Đấng cứu độ muôn loài”. Ngày thiên thần Gabriel đến truyền tin cho Đức Mẹ, thiên sứ đã kính cẩn chào Mẹ với một lời chào trân trọng, kính cẩn. Bởi Ý Thiên Chúa, thiên thần đã trao cho Mẹ một sứ điệp từ trời: “Và này đây Bà sẽ thụ thai và sinh một con trai và đặt tên là Giêsu” (Lc1, 30-31). Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ của Chúa Giêsu Ngôi Hai, Con Thiên Chúa làm người. Mẫu nhiệm trọng đại này đã được Giáo Hội tuyên tín vào năm 431 qua Công đồng Êphêsô. Công đồng đã tuyên xưng: “Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa qua việc Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ”. Ngày 22/6/431, Đức Thánh Cha Célestinô (422-432) đã truyền đọc trong khắp Hội Thánh lời kinh: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời...” sau lời kinh “Kính mừng Maria đầy ơn phước...” Và từ đó, lời kinh “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời...” luôn vang lên trên môi miệng của mọi người tín hữu. “Đức Chúa Trời đã đoái thương

chọn Mẹ, tinh tuyền thánh thiện”. Mẹ tinh tuyền thánh thiện- Chính là điều đã được các thánh Giáo phụ vinh danh ca tụng Mẹ Thiên Chúa là Đấng toàn thánh không vướng nhiễm một tội nào, Mẹ là một tạo vật mới do Chúa Thánh Thần uốn nắn và tác thành (x.LG 56). Mẹ là E-va Mới thay cho E-va cũ của địa đàng xưa.

*Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
 Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
 cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.*

Lời kinh Thánh Mẫu La Vang là một lời kinh, một đoàn thi đạo đức dâng Mẹ La Vang, từ sự trần trở thao thức của Đức Giám Quản Têphanô Nguyễn Như Thế để con cái Mẹ có lời kinh dâng kính Mẹ tại Linh địa La Vang hay tại gia đình. Lời kinh đơn sơ nhưng đã chuyển tải một nội dung nhiệm mầu lớn lao đầy tính Thánh Mẫu Học.

*“Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
 cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con”.*

Sau khi thụ thai Con Thiên Chúa Làm Người Đức Maria đến thăm bà chị họ là Êlisabét, hai bà mẹ “mang thai” vui mừng gặp nhau, bà Êlisabét được đầy tràn Thánh Thần liền kêu lớn tiếng



rằng: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?”(Lc 1, 43). Và Hội Thánh vẫn luôn xác định qua Công Đồng Chung Vatican II: “Từ muôn đời, Đức Trinh Nữ Maria đã được tiền định làm Mẹ Thiên Chúa cùng một lúc với việc nhập thể của Ngôi Lời Thiên Chúa”. (x. LG 61). Và phụng vụ thánh lễ Hội Thánh đã đưa vào trong kinh Tiền Tụng của Lễ quy Rôma, người tín hữu phải kính nhớ “trước hết Đức Maria vinh hiển, trọn đời đồng trinh, Mẹ Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.

“Đức Maria thật sự trở thành Mẹ Thiên Chúa qua việc Con Thiên Chúa làm người trong lòng Mẹ”. (Giáo Lý HCTG số 466). Và trong suốt hành trình của đời sống công khai của Chúa Giêsu, Mẹ đã đi theo Chúa như một tín hữu đầy đức tin, đón nhận lời của Con Ngài và tin trung tối cùng cho đến lúc đứng dưới chân Thánh Giá, dự phần vào hy lễ của Con với tấm lòng của một người Mẹ hết tình ưng thuận hiến tế hy lễ do lòng mình sinh ra. Cuối cùng, chính Chúa Giêsu khi hấp hối trên thập giá đã trở Đức Mẹ làm Mẹ của môn đệ qua lời này: “Thưa Bà, này là con của Bà” (Ga 19, 26-27) (x.CĐ.Vat. II, LG 58).

Kinh Thánh Mẫu La Vang, tuy chỉ trong một lời kinh ngắn gọn nhưng đã mang trong mình một nội dung lớn lao, diễn tả được mâu nhiệm khởi đầu cho chương trình cứu độ mà Mẹ được mời gọi cộng tác dự phần vào; Mẹ đồng công cứu chuộc Mẹ.” cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con”.

2. Lời kinh Thánh Mẫu La Vang tiếp nối lời thơ kinh qua dòng thời gian

2.1. Hàn Mặc Tử (1912-1940):

Thi khúc dâng Mẹ “Thánh Nữ Đồng Trinh”, đây là bài thơ dài của Hàn Mặc Tử gồm 62 câu nổi tiếng của thi sĩ. Thi khúc tuyệt đẹp đó có nơi cũng viết là bài Avê Maria. Thi sĩ đã dùng muốn là lời kinh dâng Mẹ “kinh Kính mừng Maria, cũng là Avê Maria” là kinh Kính Mừng theo cách diễn tả riêng của anh. Đoạn đầu, thi nhân vẽ ra được một bức tranh tuyệt đẹp, một cảnh sắc thiên đàng đầy tiếng tung hô, tán tụng, thơm tho hương



vị thần thánh, trên trời, dưới đất đều dâng thần nhạc say sưa ngợi mừng Người Nữ Đồng Trinh Maria, “Như song lộc triều nguyên Ôn phúc cả” mà thi nhân đã chiêm ngưỡng say sưa, thi nhân được ban tặng những giây phút như xuất thần..., mãi đến câu 31-32, người thơ nhắc đến biến cố Truyền tin cho Trinh nữ, những lời thơ mang huyền diệu, ngây ngất:

“Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel

Khi người xuống truyền tin cho Thánh nữ”

(Avê Maria, HMT c 31-32)

Từ nguồn cảm hứng đạo hạnh, từ trang kinh thánh của Luca 1, 26-38, cho phép người đọc nghĩ rằng: thi nhân đã chiêm niệm sâu sắc, say sưa và lâu dài trong thời gian bị bệnh để thành một thi khúc bất hủ, tuyệt vời về mâu nhiệm truyền tin: Con Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người. Chính trong giây phút trọng đại đó, thiên thần đã cung kính chào Mẹ là Đấng “đầy muôn ơn phúc” và trong suốt bài tụng thi đó, thi nhân vẫn không ngớt ca tụng Mẹ “Mẹ đồng trinh. hay “Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn, Giàu nhân đức, giàu muôn học từ bi”(câu 13-14)

Hoặc: “*Tấu lạy Bà, lạy Bà đầy ơn phước*”
(câu 49 Avê Maria HMT)

“*Như song lộc triều nguyên Ôn phước cả* (câu 1, nt)

“*Trên triều thiên ngài chói vạn hào quang*”
(câu 62, nt).

Những câu thơ vừa trích dẫn, tuy chỉ là chấm phá rất nhỏ nhưng đã bộc lộ được tình yêu của Hàn Mặc Tử dành cho Đức Mẹ Đồng Trinh mà suốt đời thi nhân hằng yêu mến, phó thác bằng lời thơ và tràng chuỗi Mân Côi. Đó là những vần thơ đạo đức, nâng đỡ đức tin của nhà thơ lúc đau khổ, bệnh tật... Những tứ thơ trên đã được Lời Kinh Thánh Mẫu La Vang sử dụng và tiếp thêm như một dòng chảy ân sủng trải qua đời người kitô hữu và qua thời gian... không dứt lòng yêu mến Đức Mẹ La Vang, đặc biệt trong miền đất Dinh Cát, Thừa Thiên của Tổng Giáo phận Huế. Sở dĩ phải trưng dẫn một vài câu thơ như trên để chúng ta đi tiếp đến một tác phẩm khác, sốt sắng, trầm lắng khắc khoải và đầy lòng tin cậy mến của một linh mục giáo phận Huế đối với Đức Mẹ La Vang.

2.2. Linh mục Giuse Maria Nguyễn văn Thích (J.M.Thích)

Giuse Maria Nguyễn văn Thích (1891-1978) là một Linh mục giáo phận Huế, một thi sĩ, một họa sĩ, một nhạc sĩ, một nhà báo, một Nhà giáo, một giáo sư Hán học của Đại học Huế và Sài gòn.

Bài thơ lục bát: Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang của Cha viết vào năm Đại hội La Vang 1938, được đăng trong Tuần báo Vì Chúa mà Cha là vị sáng lập, Báo viết bằng 3 thứ tiếng: Quốc ngữ, Pháp, Hán. Số 1 ra ngày 18.9.1936, Tờ báo đăng tải đủ thể loại: Thơ, văn, xã luận... được nhiều người cộng tác như Cụ Phan Bội Châu. Đến năm 1945, tự đình bản.

Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang dài 50 câu mà có nhiều người cũng đã học thuộc lòng và đọc vanh vách lưu truyền cho con cháu về sau. Chính Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn văn Thuận, khi Ngài giảng về Đức Mẹ La Vang, Ngài vẫn đọc bài thơ kinh này bằng trái tim. Chính vì điểm sáng này và tính thơ văn rất dồi dào nên Kinh Thánh Mẫu La Vang đã sử dụng nhiều câu

thơ trích từ bài này.

Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang và Kinh Thánh Mẫu La Vang Ta thấy một số ý thơ và những câu thơ rất giống nhau về tứ thơ, từ ngữ và theo thể thơ lục bát giữa hai bài.

A1. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
đầy muôn ơn phước, ngài chói hào quang,
(Kinh Thánh Mẫu LaVang)

B1. Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
(câu 1. câu đầu tiên)...

Trên triều thiên ngài chói vạn hào quang (c.
62, câu cuối bài A.Maria-HMT)

A2.“Đức Chúa Trời đã đoái thương chọn Mẹ,
tinh tuyền thánh thiện”(Kinh Thánh Mẫu La
vang)

B2. Lạy Bà là Đấng tinh tuyền thánh vẹn (Hàn
Mặc Tử)

A3. Từ ấy gót chân Mẹ bước đến,
vẫn mãi đầy ơn thiêng.(Kinh Thánh Mẫu La
Vang)

B3. Mẹ đã chọn lấy chốn này,
Linh mục Giuse Maria Nguyễn văn Thích



Gót thiêng bước đến còn đầy ơn thiêng (câu 7.8)

(Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang J.M.Thích))

A4. Ôn phần hồn ơn phần xác,
người bệnh tật kẻ ưu phiền,
nào ai cầu khẩn mà Mẹ không nhậm lời.(Kinh Thánh Mẫu La Vang)

A4.Người bệnh tật kẻ ưu phiền, Cầu liền đặng
đã, xin liền đặng vui (c.9.10)

(Lời cầu cùng Đức Mẹ LaVang)

A5.Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.
(Kinh Thánh Mẫu LA VANG)

B5. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời,
Mà Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta (Lời cầu
cùng Đức Mẹ La vang JMThích)

A6. Cúi xin xuống phước hải hà,
đoái thương con cái thiết tha van nài.(Kinh
Thánh Mẫu La Vang)

A6. Cúi xin xuống phước hà sa, (câu 17)

Đoái thương con cái thiết tha khẩn cầu (c.18,
Lời cầu... J.M. Thích)

Bài lời Kinh Thánh Mẫu La Vang tuy chỉ là một bản kinh cầu nguyện bằng văn xuôi nhưng có những làn điệu Lục-Bát quê hương đan xen vào, nên rất dễ đọc, rất dễ thuộc, rất dễ hát (Bài kinh đã được phổ nhạc năm 1998 do Linh mục nhạc sĩ Ngọc Linh), chất nhạc nhẹ nhàng tâm tình sốt sắng đưa tâm hồn lên cao dâng Mẹ.

3. Truyền thống Mến Yêu Mẹ: 80 Năm một dòng chảy Lời Thơ Kinh (1938-2018)- 20 năm Kinh Thánh Mẫu La Vang

Trung tâm Hành Hương Thánh Mẫu La Vang, Quảng Trị (Việt Nam), nếu ta tính từ khi Đức Mẹ hiện ra với cha ông ta tổ tiên chúng ta trong thời bắt đạo Tây Sơn (1798- 2018) thì đã trải qua 220 năm. Nhưng nếu tính từ khi có bài thơ của Linh mục Giuse Maria Nguyễn văn Thích sáng tác thơ kinh Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang (1938-2018) đã được 80 năm đăng trong tuần báo Vì Chúa.

Bài Avê Maria (Thánh Nữ Đồng Trinh) của

Hàn Mặc Tử, khoảng chừng 75 năm. Năm 1940 Hàn Mặc Tử qua đời, thì chắc hẳn bài Avê Maria đã được sáng tác trước rồi ! Khi còn tại thế Hàn Mặc Tử chắc hẳn có đọc tờ báo này. Trần Thanh Mại viết: « Trong khi đi sưu tầm tài liệu ở nhà thi sĩ, tôi có tìm thấy ở trong một nhà trọ của chàng, một mẫu báo dán lên khung cửa sổ tre, đã nhàu nát và vàng vọt, và nhìn lối in chữ và hình ảnh, tôi biết ngay là báo « Vì Chúa » .

Qua đó, chúng ta thấy điều rất thú vị và đáng trân trọng: là Đức tin công giáo, niềm tin của người Kitô giáo đã bén rễ sâu trong lòng người tin vào Thiên Chúa, vào Đức Giêsu và Mẹ Thánh của Người là Đức Trinh Nữ Maria; có như thế niềm tin (qua ngòi bút) người làm thơ mới có thể phóng thoát ra trên trang giấy những vần thơ bay bổng, lâng lâng diệu vợi...

Hôm nay, với lời Kinh Thánh Mẫu La Vang, ta thấy một dòng chảy diệu kỳ qua các thế hệ... có một Hàn Mặc Tử, (Phanxicô Nguyễn Trọng Trí), người con của Giáo phận Huế đã dâng Mẹ Maria một dòng thơ tuyệt tác về đạo, ca ngợi Đức Nữ Đồng Trinh, và cho đến bây giờ chưa ai vượt qua thi nhân. Thơ của anh là thơ cầu nguyện, cầu nguyện bằng cả cuộc sống, bằng «hồn và máu» bằng « đau thương » của niềm đau bị bỏ rơi do bệnh phung làm cho người đời, người thân xa lánh... Thế nhưng, tâm hồn đơn sơ đạo đức của Hàn Mặc Tử, có nỗi tuyệt vọng vì bệnh không thuyên giảm, nhưng Hàn Mặc Tử vẫn luôn yêu mến vũng lòng trông cậy vào Bà, « Đấng Đầy Ôn Phước». Vần thơ của HMT, « trên triều thiên (Mẹ) ngời chói vạn hào quang », vì Mẹ là Đấng Đầy Ôn Phước, bởi Mẹ đã được Thiên Chúa yêu thương, tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa trong mẫu nhiệm thụ thai, giáng sinh Con Thiên Chúa làm người, và Mẹ đã đón nhận với lòng khiêm tốn, biết ơn.

A1. Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang,
đầy muôn ơn phước, ngời chói hào quang,
(Kinh Thánh Mẫu LaVang)

B1. Như song lộc triều nguyên ơn phước cả
(câu 1. câu đầu tiên)... Trên triều thiên ngời chói
vạn hào quang (c.62, câu cuối bài A.Maria-HMT).

Triều thần thánh và trời đất dâng thần nhạc để ca mừng Mẹ, Mẹ xứng đáng được mọi loài ca tụng, vì nhờ Mẹ mà Con Thiên Chúa giáng sinh, vào đời cứu chuộc nhân loại, Mẹ đã đem lại cho nhân loại và vũ trụ một Mùa Xuân, Mùa Xuân giáng thế. Lời mở đầu của Kinh Thánh Mẫu La Vang và thi khúc Avê Maria của Hàn Mặc Tử là lời chào trang trọng đầy lòng tôn quý đối với Đức Nữ Đồng Trinh Maria.

Và để lời cầu nguyện thực sự đi vào hồn dân tộc, đi vào lòng người, vào lòng những người con về với Mẹ, bài Kinh Thánh Mẫu La Vang đã dùng nhiều vần thơ lục bát, lối thơ bình dân quen thuộc, làn điệu quê hương nhẹ nhàng như điệu hò câu hát, như tiếng mẹ ru nôi, chân tình thấm đẫm... kết dệt từ bài thơ Lời cầu cùng Đức Mẹ La Vang của Linh mục J.M. Nguyễn Văn Thích. Ta đọc lại những câu thơ sau, nó giống nhau như hai giọt nước, sau lời chào đầu là Thánh danh Mẹ.

A5.(Lạy Mẹ Maria, Thánh Mẫu La Vang),
Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.
(Kinh Thánh Mẫu LA VANG)

B5. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời,
Mà Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta (Lời cầu
cùng Đức Mẹ La Vang JM Thích)

A5 và B5 : Lời thơ thật chân tình, rất trân trọng, nhưng đơn sơ, như đứa con nói với mẹ mình, mà lời thơ lại chuyển tải một chân lý, một mẫu nhiệm cao cả Giáo hội đã giữ gìn hàng bao thế kỷ, kèm với một lời bộc bạch, nhắc nhở của người con:

A5. « Mẹ là Thánh Mẫu Chúa Trời,
cùng là Thánh Mẫu loài người chúng con.
(Kinh Thánh Mẫu LA VANG)

A5. « Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Trời,
Mà Mẹ lại cũng Mẹ loài người ta (Lời cầu
cùng Đức Mẹ La Vang JM Thích).

Hai câu thơ như thầm nhắc Mẹ, Mẹ nhớ nhé: Dẫu Mẹ là Mẹ của Chúa Trời, là Thánh Mẫu nhưng Mẹ đừng quên chúng con là những đứa con của Mẹ (Mẹ đã nhận chúng con làm con Mẹ dưới chân Thánh Giá qua lời trời của Chúa Giêsu rồi !

Kết:

Qua lời kinh trên ta thấy sự tài tình đầy sáng tạo và cái tâm đầy nhiệt huyết của Đức Tổng Giám Mục Têphanô Nguyễn Như Thế và các Vị khi đặt bài Kinh cầu nguyện này cũng quá sâu lắng, am tường, thấu hiểu con cái, và tâm tình trọn niềm thảo hiếu với Mẹ La Vang, lời kinh ca khen Mẹ, tôn vinh Mẹ La Vang, Mẹ của giáo phận, Mẹ của Giáo Hội Việt Nam là « Bà Mẹ Quê » đã đồng hành với dân tộc, với giáo phận qua mọi gian nguy bắt bớ, chiến tranh... Kinh Thánh Mẫu La Vang mang tâm tình của cả một truyền thống đức tin đoàn con của Mẹ. Tám mươi năm (80) một dòng chảy, 80 năm một dòng thơ kinh đã chuyển tải một dòng suối đức tin và lòng đạo đức cho hiện tại, dẫu 80 năm dài trải qua bao cuộc bể dâu trên vùng đất nghèo Dinh Cát... Cho nên dù mới 20 năm lời Kinh Thánh Mẫu La Vang, kinh dâng Mẹ mỗi lần Đại hội đồng đức, mọi thành phần Dân Chúa quy tụ về, hay khi chỉ là cá nhân, từng nhóm nhỏ xướng kinh Thánh Mẫu La Vang lên thì Ổn Phước lại tuôn tràn, thấm đẫm. Dòng chảy ấy từ trên trời tuôn xuống, dòng chảy ấy từ dưới đất phun lên, ngập tràn ơn phước, lai láng hồng ân, mệnh mang tình trời với đất, hoa lá cũng trở nên xinh tươi hoan hỉ. Qua Mẹ Với Mẹ và Nhờ Mẹ. Kinh Thánh Mẫu La Vang vẫn luôn âm vang tại vùng đất La Vang quý đẹp của Mẹ, linh địa của Mẹ và trong tâm hồn mỗi người chúng con. Qua hai mươi (20) năm, lời kinh ngọt ngào này làm cho chúng con tin tưởng, yêu mến và hãnh diện vì có Mẹ La Vang.

Xin Mẹ phù hộ chúng con,
luôn sống đức hạnh,
đầy lòng cậy trông.
Và sau cuộc đời này,
xin cho chúng con được về sống bên Mẹ,
hưởng vinh phúc trong Chúa Ba Ngôi muôn đời. Amen.

*Kỷ niệm 20 năm Kinh Thánh Mẫu
La Vang*

Nữ tu Maria Tuyết, MTG Huế

Tháng 1- 2018 57

Cholesterol là gì?

Thử máu tôi thấy có kết quả cholesterol là 208mg/dL. Tôi không biết kết quả này có bình thường không và vai trò của chất này trong cơ thể là thế nào. Xin bác sĩ vui lòng giải thích.
Mộc Nguyễn

Trả lời

Kết quả cholesterol của ông Mộc chỉ hơi cao một chút. Bình thường cholesterol ở mức độ 200mg/dL. Theo chúng tôi mức độ này chấp nhận được, tuy nhiên ông nên dè dặt, đừng tiêu thụ nhiều chất béo quá. Sau đây xin nói về cholesterol.

Cholesterol là một dạng chất béo lưu hành trong dòng máu. Cholesterol có tự nhiên trong một vài loại thực phẩm như lòng đỏ trứng, nội tạng động vật nhưng đa số (90%) cholesterol là do gan và vài mô bào khác trong cơ thể sản xuất từ các chất béo bão hòa mà ta tiêu thụ.

Mặc dù là thành phần tự nhiên trong máu, nhưng khi quá cao, cholesterol sẽ gây ra một số rủi ro cho sức khỏe. Những lý do đưa tới cao cholesterol là chế độ dinh dưỡng sai, lạm dụng rượu bia hoặc bệnh bẩm sinh.

Khi ta tiêu thụ nhiều chất béo bão hòa nhiều hơn nhu cầu thì lượng cholesterol sẽ gia tăng. Chúng tràn ngập mạch máu khiến cho thành động mạch trở nên dày, cứng và bệnh cao huyết áp sẽ xảy ra. Lâu ngày, thành động mạch trở nên yếu, lồi ra, mỏng đi và tới một lúc nào đó sẽ rách vỡ, đưa tới cơn suy tim hoặc tai biến động mạch não.

Có 3 loại cholesterol:

a. Cholesterol tỷ trọng thấp LDL và cholesterol tỷ trọng rất thấp VLDL. Cả hai đều có khuynh hướng là bám dính vào thành động mạch khiến cho sự lưu thông của máu bị rối loạn và từ đó là rủi ro đưa tới bệnh tim.

b. Cholesterol tỷ trọng cao HDL được coi như tốt vì chúng có thể quét bỏ các chất béo khác kết dính ở thành động mạch

Chỉ Số Đường Huyết

Hôm trước đây, khi nghe đài nói về sức khỏe, họ có nói tới Chỉ số đường huyết. Câu chuyện hơi phức tạp đối với tôi, vì tôi không biết rõ chỉ số này là gì cả. Xin bác sĩ giải thích giùm. Nguyễn Giác Ngộ.

Trả lời.

Thực ra, chỉ số đường huyết là một khái niệm hơi mới vì từ hơn ba thập niên vừa qua, các nhà nghiên cứu đã tìm ra một vai trò quan trọng của thực phẩm carbohydrat đối với sức khỏe con người. Chỉ Số Đường Huyết (Glycemic Index) có liên quan tới mỗi loại thực phẩm chứa carbohydrat.

Foods High in Cholesterol



Beef brain



Chicken liver



Egg yolk



Shrimps



Cheeseburger



Chicken legs

©Nutrientsreview.com

Thực phẩm gốc động vật như thịt cá có lượng carbohydrate không đáng kể, không ảnh hưởng tới đường huyết cho nên không có CSDH.

Chỉ Số Đường Huyết (CSDH) là mức độ nhanh/ chậm của Carbohydrat trong một loại thực phẩm có thể ảnh hưởng tới số lượng đường huyết sau bữa ăn từ 2-3 giờ đồng thời cũng kích thích tuyến tụy sản xuất insulin.

Mỗi loại thực phẩm có tốc độ khác nhau để chuyển thành glucose trong máu. Thực phẩm chuyển hóa mau tăng đường huyết nhanh có CSDH cao hơn đồng loại phân hóa chậm, nâng đường huyết từ từ, có CSDH thấp.

Chỉ số được xếp hạng từ 0 tới 100 tùy theo thực phẩm đó tăng đường huyết nhiều hoặc ít. 100 là CSDH của đường glucose được nhiều nhà nghiên cứu dùng làm mốc để so sánh. Glucose xuất hiện trong máu ngay sau khi tiêu thụ. Chỉ số này diễn tả phẩm chất của carbohydrate trong món ăn chứ không phải số lượng Carbohydrat trong món ăn.

Chỉ số CSDH của gạo Jasmine Thái Lan là 109 thì gạo Ấn độ Basmati thấp hơn, 58. Như vậy gạo Thái lan nâng đường huyết nhanh, cao hơn gạo Ấn độ.

Khái niệm CSDH được khởi xướng ở Canada, rất phổ biến ở Úc rồi lan sang Âu châu và Hoa Kỳ. Khái niệm này được cho là có vai trò đáng để ý đối với bệnh nhân tiểu đường, vận động viên và người mập phì vì sẽ giúp họ lựa chọn thực phẩm carbohydrate thích hợp với hiện trạng.

Theo các nhà nghiên cứu, liên tục tiêu thụ thực phẩm Carbohydrat có CSDH cao sẽ đưa tới một số hậu quả:

- Insulin cao sẽ báo hiệu cho gan hay là năng lượng cần thiết cho cơ thể đã có đủ, không cần lấy năng lượng từ kho dự trữ chất béo.
- Đường glucose trong máu cao không dùng hết sẽ được chuyển sang chất béo để dự trữ.

Và hậu quả là sẽ lên cân.



Ngoài ra, tuyến tụy liên tục sản xuất insulin vì đường huyết cao sẽ khiến cho cơ thể quen với hormon này cũng như tuyến tụy suy vì làm việc quá sức. Hậu quả là insulin ngày một ít và trở nên kém hiệu nghiệm trong việc đưa glucose vào tế bào và hậu quả là có nguy cơ bị bệnh tiểu đường, mập phì, bệnh tim.

Ngược lại, dùng thực phẩm có CSDH thấp có thể giảm rủi ro tiểu đường loại 2, bệnh tim, giảm rủi ro mập phì.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Tháng 1 - 2018 59

Già hóa lú?

Con cái chăm sóc cha mẹ khi già yếu là bổn phận mà cũng là truyền thống tốt đẹp của dân ta. Tuy vậy chúng ta cũng thường nghe nhiều câu than thở, như: “Bà già tôi hồi này lẫn nặng rồi, đâu có dám để cụ ở nhà một mình nữa được!”, hay là: “Ông cụ già rồi đâm đốc chứng!”..

Tuổi bắt đầu lú lẫn hay thay tính đổi nết thì tùy người. Có khi chưa tới sáu mươi, có khi ngoài bảy mươi mới phát hiện. Cũng có người sống tới ngoài chín mươi mà không thay đổi là bao. Những chứng lú (dementia) như vậy, ngày trước thì cho là tiến trình tự nhiên của tuổi già, coi như là “hết thuốc chữa”. Nhưng càng ngày càng thấy là có nhiều căn do bệnh tật sinh lú lẫn, và trong nhiều trường hợp, có thể, nếu không chữa được bệnh thì ít ra cũng làm cho bệnh chậm lại.

Người già lú lẫn như thế nào?

Để đâu quên đó: Để chùm chìa khóa nhà đâu đó rồi quên lú đi, thì cũng là thường. Nhưng người bị bệnh lú, có khi cất chìa khóa vào ngăn kéo đựng vớ, hay là bỏ kính đeo mắt vào tủ lạnh rồi đi tìm trong hộp đựng giấy, mà vẫn cho là tự nhiên như không! Đã vậy lại còn nổi quạu nếu con cháu nó có nhắc nhở, giống như bị chạm tự ái “Thì tao vẫn biết, việc gì phải nói?”.

Quên thời gian, không gian, quên cả người quen: Thường ta cũng nhiều khi quên không nhớ hôm nay là thứ mấy, có khi quên không biết là tháng mấy. Nhưng người bị bệnh thì không nhớ luôn cả năm nay là năm 1999, ở trong nhà mình mà không biết mình đang ở đâu. Người bình thường, có khi gặp bạn cũ, người ta nhận ra mình, mà mình không thể nào nhớ ra bạn được. Người bệnh lú thì nặng hơn nhiều. Ôm chằm lấy một người bà con xa rồi hỏi: “Ông có phải bố tôi không?”, hay là nhìn chăm chăm vào mặt bà vợ mà nói: “Tôi không quen bà này!”.

Tật cầm nhầm: Vào tiệm mua thứ này thứ khác rồi lững lững đi ra không trả tiền. Con cháu nó để dành đồng quarter để đi giặt đồ, thì cứ



đem lên cất giấu đi, rồi quên tịt không biết là để ở đâu.

Nói năng lung tung: Đối thoại khó khăn, vì nhiều khi nói nửa chừng rồi bí. Hoặc là giao tế lộn xộn. Mời người ta uống nước, người ta đã cầm tách nước trên tay đang uống, lại đến bên đôn đả hỏi: “Bác uống nước không?” Hay là hỏi thăm người bạn: “Các cháu có khỏe không?” Người ta vừa trả lời được vài phút, lại lập lại y hệt câu hỏi trước.

Tật lục lọi: Người bị bệnh lú lẫn nhiều khi kiểm cố tìm kiếm vật gì rồi lục lọi lung tung ngăn bàn ngăn tủ, làm mọi thứ bừa bãi. Lục lọi đồ của mình chưa đủ, có khi lục lọi cả đồ của người khác nữa.

Ăn mặc lộn xộn: Áo sơ mi có khi mặc ngược, hay là mặc áo may ô ra ngoài sơ mi. Có khi ở trường tổng ngồng ngời giữa phòng khách. Cũng

có người thủ dâm ngay trước mặt người khác. Nhưng thường thì người mắc bệnh lú lẫn không có hành vi nào nguy hiểm cho xã hội.

Đi lang thang: Một bà cụ tự nhiên bỏ một bộ quần áo trong túi xách rồi cứ thế ra cửa từ từ đi khỏi nhà. Con cháu tìm hết hơi mấy khúc đường mới gặp. Cụ tỉnh như không, nói là cụ đi về quê. Có người đi từ phòng ngủ vào phòng tắm, rồi quên phút không biết mình đang ở đâu, cứ đi loanh quanh tìm đường về giường ngủ. Nhất là khi dọn nhà mới, người bệnh dễ bị lạc hướng ngay trong nhà.

Đầu óc mù đi, hai với hai là bốn cũng không biết: Mất khả năng suy nghĩ trừu tượng. Người có học đàng hoàng, mà làm tính cộng, tính trừ đơn giản cũng không xong.

Người bị lú lẫn thay tính đổi nết: Cũng vì bị quên lú, mà người bệnh cảm thấy mình sống lạc lõng ở một thế giới xa lạ; người lạ, nơi chốn lạ, những câu đối thoại cũng không hiểu nổi. Vì vậy sinh ra những thay đổi tính nết như sau:

Lo âu: Đã lo âu, mà lại lo vô căn cứ, không hiểu tại sao mình lo âu, chỉ có cảm tưởng như mọi sự bỗng rối bết, mà mình thì lúng túng vô phương giải quyết.

Bút rứt bực bội: Mình lúng túng không làm gì được, mà có ai cất nhắc giúp đỡ, thì lại khó chịu bực bội, có khi ném đồ ném đạc, hay là quát tháo người khác.

Phiền muộn chán đời: Không thiết tha cái gì cả, dù là ăn uống ngủ nghỉ, có khi ngủ li bì. Có người biết mình bị bệnh có người không, nhưng thường uống thuốc phiền muộn (antidepressant) thì bớt.



Đa nghi vô lý: Nhìn đồ ăn không ăn, vì nghi có người đánh thuốc độc. Thấy bà vợ, lại tưởng người lạ, rồi nghi là người ta vào nhà mình trộm cướp. Nghe còi xe chữa lửa, tưởng cảnh sát tới bắt. Tiếng người nói nghe không rõ, thì cho là người ta đang xâm xì nói xấu mình.

Mất tính tự lập: Theo đeo người thân từng bước, và muốn có người ở bên sẵn sóc. Ngược lại, có người chỉ thích ngồi buồn bã một mình, vì thấy chung quanh quá xa lạ.

Bệnh lú ảnh hưởng tới sức khỏe..

Vì hay quên, hay vì những thay đổi tính nết như trên, mà sức khỏe có thể bị ảnh hưởng. Ngồi lâu quá ở một vị thế sinh trầy da thành loét da khó lành. Khát nước không nhớ uống nước sẽ bị thiếu nước nguy hiểm như người say nắng. Ngoài ra, còn có thể bị táo bón, tiêu chảy, sưng phổi trầy da, có khi gãy xương vì vấp ngã. Tất cả đều là do cái vô ý vô tứ của người bị bệnh lú lẫn. Ngoài ra còn nhiều người bị tiêu tiểu bừa bãi không giữ gìn được.

Khám bệnh đều làm gì?

Tuy rằng chứng lú lẫn thực sự thì không chữa được, nhưng cái lợi của việc đi khám bệnh là tìm ra những bệnh khác trong người, sinh lú lẫn, mà những bệnh khác này thì lại trị được. Những bệnh có thể sinh một số tình trạng giống như lú lẫn, thí dụ như: bệnh bướu cổ thyroid, bệnh nhiễm trùng, chất điện giải xáo trộn, thiếu sinh tố, bị thuốc làm độc, hay là bệnh phiền muộn. Thường thì Bác sĩ sẽ hỏi về các chứng của người bệnh,





thuốc men đang dùng, hỏi về gia đình giòng họ, khám tổng quát, chú ý nhiều đến cao máu, và tiểu đường. Sau đó sẽ thử máu và có thể chụp hình cắt lớp (CT) hay là cộng hưởng từ (MRI) để loại trừ trường hợp bướu trong óc. Nếu không phải là những bệnh hay là nguyên do nào sinh lú lẫn trong nhất thời, thì bấy giờ mới coi là bị bệnh lú lẫn thực sự.

Nguyên nhân của bệnh lú lẫn (thực sự)

Phần lớn người già bị bệnh lú lẫn là do bệnh Alzheimer. Có một ít trường hợp Alzheimer có di truyền trong gia đình, nhưng phần đông thì không. Nguyên do tại sao bị Alzheimer, thì cũng chưa biết rõ. Mổ tử thi thì thấy có thoái hóa não, và xét nghiệm kính hiển vi thì thấy có hai thứ mô đặc biệt trong óc, một ở bên trong sợi dây thần kinh, một ở bên ngoài. Tuy vậy cũng đã có trường hợp người minh mẫn bình thường mà cũng có hai thứ đó.

Nguyên nhân thứ nhì, là do bị tai biến mạch máu não (stroke, trúng gió) do cao máu, sinh nhiều đốm nhỏ của óc bị hư, gọi là multi-infarct dementia (infarct là chỉ cái đốm não bị hư)

Người đánh “bốc”, bị đập mạnh vào đầu nhiều, cũng có thể bị bệnh lú. Bệnh AIDS cũng làm hư óc, và sinh lú được.

Hồi gần đây, báo chí có nói tới bệnh “bò điên” ở bên Anh.

Có một bệnh tương tự như vậy, tên là bệnh Creutzfeld-Jacobs là một bệnh nhiễm trùng óc, cũng sinh lú lẫn trước khi chết.

Cuộc đời về chiều

Từ khi thấy hay quên, thấy có những dấu hiệu là lạ trong tính tình, trong cách sinh hoạt, cho tới khi Bác sĩ định bệnh là bị Alzheimer, hay lú, thì độ một hai năm. Khoảng thời gian chừng ba, bốn năm sau đó thì người nhà còn săn sóc được. Đến khi nặng quá, con cháu không cứu mang nổi phải đưa vào nhà dưỡng lão, thì thường kéo dài thêm được vài năm nữa. Thời gian hoàng hôn của cuộc đời này, người bệnh đáng được săn sóc chu đáo với tất cả tình thương, tuy là săn sóc người bị bệnh lú là cả một nhiệm vụ khó khăn và nặng nề.

Bs Vũ Quý Đài, M.D., Ph.D.

Cựu Giáo Sư Khoa Trưởng Y Khoa Đại Học Sài Gòn

PHỞ ! PHỞ ! PHỞ ! PHỞ ! PHỞ

Trong không khí se lạnh khi vào thu nhưng trong tình cảm ấm áp sau một cuộc du lịch Âu Châu trở về, vợ chồng người bạn và tôi bước vào một tiệm phở trên đường Bolsa của thủ đô người tỵ nạn Orange County, California.

Thưởng thức một tô phở trong trường hợp này thật là tuyệt! Cả ba chúng tôi đều kêu phở bò. Người nữ nhỏ bé kia gọi tô nhỏ, còn lại hai anh em tôi gọi 2 tô lớn. Vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa hít hà thưởng thức cái hương vị của món ăn độc nhất mà chỉ người Việt Nam mới nấu nướng, chế tác thành công được. Với những hương vị đặc biệt, nó chẳng khác gì một thứ manna mà chỉ có Việt Nam mới có. Qua bát phở, ai muốn thưởng thức, muốn cảm nhận hương vị như thế nào nó đều có cả. Say sưa với hương vị và sự hấp dẫn của tô phở, bỗng đứng một ý nghĩ vụt về trong trí tưởng tượng.

Cứ tưởng tượng cuộc đời này như một tiệm phở, và mỗi cuộc tình như một tô phở. Người ra, kẻ vào tiệm phở, gọi một tô phở hợp khẩu vị: phở gà, phở bò, phở áp chảo, phở xào dòn, phở tái, phở tái nạm bò viên, phở tái nạm gân sách...trong một khung cảnh ấm cúng, tình tứ và lãng mạn để một mình thưởng thức hay cùng người tình, người yêu, người bạn thân thưởng thức và chia sẻ tâm tình. Nhưng dù phở nào thì cũng không thể thiếu được những gia vị mà thiếu nó không phải phở: Đó là mùi thơm quyến rũ của những lá thơm như hành, ngò gai, húng quế, húng dũi, mùi thơm cay cay nồng nồng của hồ tiêu,

mùi thơm nhưng cay xé lưỡi, cay đến chảy mồ hôi của ớt, và vị chua chua của chanh.

Bát phở cuộc đời hay bát phở cuộc tình cũng có cùng một hình thức dùng, lối nhìn, và cuối cùng thì tùy vào khẩu vị của mỗi người thưởng thức như vậy.

Hãy cứ tưởng tượng ai đó bước vào cuộc đời, vui vẻ hạnh phúc bên cha mẹ, người thân, lớn lên trong vòng tay nâng nưư của người tình, và sống đời hôn nhân với những môn trốn, chiều chuộng của chồng hay vợ để rồi lúc nào cũng cảm thấy đời như tiên. Cuộc sống ấy, mỗi tình ấy dường như thiếu thiếu một cái gì. Nếu là bát phở thì



nó chỉ có nước dùng, mấy miếng thịt bò, hoặc mấy miếng thịt gà, một bát phở vô duyên, nhạt nhẽo. Nó không phải là bát phở đúng nghĩa. Và trong lối nhìn so sánh, nó cũng không phải là một cuộc sống nhiều ý nhị và một cuộc tình với những lãng mạn, thách đố, thử thách mà người trong cuộc vượt qua được sẽ mỉm cười hạnh phúc. Cũng như một thực khách, sau khi đã húp đến giọt nước dùng cuối của bát phở, mồ hôi lấm tấm trên trán, trong miệng hãy còn cay cay, và hương thơm của những gia vị như vẫn quanh quẩn còn đó.

Thực tế sẽ chẳng có cuộc tình nào lúc nào cũng êm xuôi như chiếc thuyền nan trên một mặt hồ thanh bình, phẳng lặng. Có chút êm ả, an toàn nhưng nhạt nhẽo, chán phèo như một bát phở không gia vị. Dĩ nhiên, không ai muốn cuộc tình mình lúc nào cũng đi vào sóng gió, thử thách và đổ vỡ. Nhưng qua những thử thách, những thách đố mà cuộc tình mới có nhiều sắc màu, có nhiều ngõ ngàng, để rồi “sau cơn mưa trời lại sáng”, cuộc tình sẽ tìm được ý nghĩa, và đời mới thật sự đáng sống.

Bát phở tình yêu, bát phở hôn nhân dĩ nhiên tình yêu ví như thịt bò hay thịt gà, đồng thời gian cùng nhau đưa đẩy cuộc tình như nước dùng, và sự hòa trộn, êm đềm của hai kẻ yêu nhau như những sợi bánh phở vẫn là chính. Nhưng chắc chắn cũng không thể thiếu mùi thơm thơm của

những ngọn lá húng, lá ngò mà màu xanh của nó làm dịu mát những nóng bức cuộc đời. Và cuộc đời phải được vắt vài múi chanh cho cái chua chát, cái khó chịu lẫn nhau, kể cả đôi khi còn cần đến những cãi vã nhỏ nhoi như những bột hạt tiêu, cũng như những lúc sóng gió gầm thét như vị ớt cay xé lưỡi. Nhưng rốt cuộc, phải có những thứ ấy mới tạo nên một bát phở, cũng như phải trải qua những thử thách, vấp ngã, và khó khăn ấy mới là một cuộc tình đúng nghĩa. Cuộc tình có những lúc êm đềm, lãng mạn, có những lúc giống bão, mây mù găng lối, có những dịu ngọt bờ môi thì cũng có những chua chát khi nhìn mặt nhau, và cũng có những lúc mà hương thơm tình yêu như lãng đãng một chút cay cay mà lại thơm thơm của hồ tiêu.

Cám ơn hai bạn hiền đã cho mình được thưởng thức một bát phở ngon. Và cũng đã giúp mình có một cái nhìn về bát phở cuộc đời và bát phở tình yêu của chính mình.

Cuộc tình là một bát phở, nếu không muốn cay thì bớt đi chút ớt, chút hồ tiêu. Nếu không muốn chua thì bớt đi chút chanh, chút giấm. Và nếu muốn có chút lãng mạn thì thêm vào đó chút hương vị của tình yêu như những lá thơm làm xanh và dịu mùi cho bát phở.

Trời vừa sang thu 2017

Trần Mỹ Duyệt



Xác định 32 đội tuyển góp mặt World Cup 2018 ở Nga

Vòng loại World Cup 2018 bắt đầu từ ngày 12 Tháng Ba, 2015, và đến ngày 16 Tháng Mười Một, 2017, chính thức kết thúc với 32 đội tuyển các quốc gia trên thế giới góp mặt tại Nga vào mùa Hè năm sau.

Peru là đội tuyển cuối cùng được vé đến Nga sau khi vượt qua hai trận playoffs trước New Zealand với tổng tỷ số 2-0. Ở trận lượt đi trên sân New Zealand ngày 11 Tháng Mười Một năm 2017, đội tuyển chủ nhà New Zealand và đội khách Peru hòa nhau 0-0. Nhưng ở trận lượt về ngày 15 Tháng Mười Một, với lợi thế sân nhà, khán giả nhà, Peru đã bại New Zealand 2-0 với hai bàn thắng của Farfan phút 27 và Ramos phút 65 để lần đầu tiên được dự World Cup sau thời gian 36 năm chờ đợi.

Cũng trong thời gian này, hai trận playoffs giữa đội đứng thứ 5 khu vực Châu Á là Australia và đội xếp thứ 4 vòng Hex, Honduras của khu vực CONCACAF diễn ra trong hai ngày 10 và 15 Tháng Mười Một, 2017 có kết quả, Australia lần thứ tư liên tiếp được dự World Cup sau khi thắng Honduras tổng tỷ số 3-1. Trận đấu trên sân Honduras, cả hai hòa nhau 0-0 nhưng 5 ngày sau đó, được lợi thế sân nhà, khán giả nhà, các cầu thủ Australia đã đá bại Honduras với tỷ số 3-1 trước sự chứng kiến của hơn 77 ngàn khán giả. Jedinak lập cú hat-trick với ba lần tung lưới Honduras ở phút 54, 72 (phạt đền) và 85 (phạt đền) trong khi phía Honduras chỉ gỡ bàn danh dự ở phút 90+4.

Riêng các trận playoffs tại khu vực Châu Âu có nhiều bất ngờ xảy ra, đặc biệt đội tuyển từng bốn lần vô địch World Cup là Italy, lần đầu tiên trong vòng 60 năm qua, đã bị loại khỏi giải sau khi để thua đội tuyển Thụy Điển tổng tỷ số 1-0.

Trận lượt đi ngày 10 Tháng Mười Một, đội tuyển chủ nhà Thụy Điển đá bại Italy 1-0 và trận lượt về ngày 13 Tháng Mười Một, dù lợi thế sân nhà, nhưng cầu thủ xứ mì ống thi đấu mờ nhạt không thể nào tung lưới xứ Bắc Âu đành chấp nhận kết quả hòa 0-0. Thua 1-0 qua hai trận đấu, Italy đành ở nhà xem World Cup qua màn ảnh nhỏ.

Ba đội tuyển khác được đến Nga 2018 dự World Cup là Thụy Sĩ (hơn Bắc Ireland 0-0/1-0 qua hai trận đấu), Croatia (đá bại Hy Lạp 0-0/4-1), Đan Mạch (Denmark) (hơn Cộng Hòa Ireland 0-0/5-1).

Như vậy những đội tuyển thuộc hàng đại gia tại Châu Âu ở nhà lần World Cup này là Hòa Lan, xứ Wales và Italy trong khi khu vực Nam Mỹ có Chile, vùng CONCACAF là Hoa Kỳ đều nằm nhà chờ World Cup 2022 Qatar.

Sau đây là chi tiết 32 đội tuyển ở các khu vực trên thế giới góp mặt tại Nga năm 2018:

2018 WORLD CUP BERTHS CLINCHED			
RUSSIA	PANAMA	SENEGAL	ICELAND
BRAZIL	AUSTRALIA	TUNISIA	SERBIA
URUGUAY	IRAN	MOROCCO	PORTUGAL
ARGENTINA	SOUTH KOREA	BELGIUM	FRANCE
COLOMBIA	JAPAN	GERMANY	SWITZERLAND
PERU	SAUDI ARABIA	ENGLAND	CROATIA
MEXICO	NIGERIA	SPAIN	SWEDEN
COSTA RICA	EGYPT	POLAND	DENMARK

KHU VỰC CHÂU ÂU:

Khu vực Châu Âu được chia ra làm 9 bảng gồm 7 bảng 6 đội tuyển và hai bảng 5 đội. Các trận đấu vòng loại bắt đầu từ Tháng Chín, 2016 và đến Tháng Mười Một 2017 với:

Bảng A: Pháp đấu bảng (chính thức dự World Cup 2018) và Thụy Điển đá playoffs

Bảng B: Bồ Đào Nha đứng đầu (dự World Cup 2018), Thụy Sĩ đá playoffs

Bảng C: Đức đấu bảng (dự World Cup 2018), Northern Ireland đá playoffs

Bảng D: Serbia đấu bảng (dự World Cup 2018), Cộng Hòa Ireland đá playoffs

Bảng E: Ba Lan đấu bảng (dự World Cup 2018), Đan Mạch đá playoffs

Bảng F: Anh đứng đầu (dự World Cup 2018), Slovakia đứng nhì nhưng bị loại không được đá playoffs

Bảng G: Tây Ban Nha đấu bảng (dự World Cup 2018), Italy đá playoffs

Bảng H: Bỉ đứng đầu (dự World Cup 2018), Hy Lạp đá playoffs

Bảng I: Iceland đấu bảng (dự World Cup 2018), Croatia đá playoffs.

Và như đề cập ở trên, sau hai lượt trận playoffs đi và về có kết quả thêm bốn đội tuyển giành được vé dự World Cup 2018 là Thụy Sĩ, Croatia, Đan Mạch và Thụy Điển.

KHU VỰC NAM MỸ:

Có 4 đội tuyển chính thức đến Nga và đội đứng thứ 5 phải đá hai trận playoffs với đội đứng đầu khu vực Châu Đại Dương là Tân Tây Lan (New Zealand)

Sau 18 lượt trận lượt đi và về của vòng loại khu vực này, bốn đội tuyển chính thức có vé đến Nga theo thứ tự là Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia còn đội tuyển Peru xếp thứ 5 phải đá playoffs thắng Tân Tây Lan với tổng tỷ số 2-0 nên cuối cùng cũng được đến Nga.

KHU VỰC CONCACAF:

Ở vòng Hex, vòng cuối cùng của khu vực Bắc Trung Mỹ và vùng Caribbean (CONCACAF),



FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018

có tất cả sau đội Mexico, Hoa Kỳ, Costa Rica, Panama, Honduras và Trinidad and Tobago.

Sáu đội tuyển này lần lượt gặp nhau ở hai trận lượt đi và về có kết quả Mexico, Costa Rica, Panama chính thức đến Nga. Nhưng Honduras, xếp thứ tư phải đá playoffs gặp đội xếp thứ 5 của khu vực Châu Á là Australia và đã thua tổng tỷ số 0-2 nên đành ở nhà cùng với Hoa Kỳ và Trinidad chờ World Cup 2022.

KHU VỰC CHÂU PHI:

Sau khi trải qua các vòng sơ loại để cuối cùng ở vòng thi đấu thứ ba có tất cả 20 đội tuyển được chia ra làm 5 bảng mỗi bảng gồm 4 quốc gia lần lượt gặp nhau ở hai trận lượt đi và về từ tháng Mười 2016 đến Tháng Mười Một, 2017 với 5 đội tuyển chính thức góp mặt World Cup 2018 là Ai Cập, Morocco, Nigeria, Senegal và Tunisia.

KHU VỰC Á CHÂU:

Sau các vòng sơ loại, 12 đội tuyển quốc gia khu vực này góp mặt ở vòng thi đấu cuối cùng được chia ra làm hai bảng A và B. Mỗi bảng gồm sáu đội lần lượt gặp nhau ở hai trận lượt đi và về từ Tháng Chín, 2016, đến Tháng Chín,

2017. Hai đội đứng đầu mỗi bảng chính thức có vé đến Nga trong khi hai đội đứng thứ ba gặp nhau hai trận playoffs, đội nào thắng sẽ tiếp tục thi đấu với đội đứng thứ 4 của khu vực CONCACAF để giành vé vượt dự World Cup.

Bảng A: Trung Quốc, Iran, Qatar, Nam Hàn, Syria, Uzbekistan

Bảng B: Australia, Iraq, Japan, Saudi Arabia, Thailand, United Arab Emirates

Bốn đội chính thức góp mặt World Cup 2018 là Nam Hàn, Iran, Nhật Bản và Saudi Arabia.

Tranh playoffs giữa hai đội đứng thứ ba mỗi bảng là Syria và Australia có kết quả Australia tiếp tục cuộc chơi sau khi đá bại Syria với tổng tỷ số 3-2 (1-1/2-1).

Tiếp tục đà thăng hoa, Australia trong hai trận đấu playoffs với đại diện của khu vực CONCACAF đã thắng luôn Honduras tổng tỷ số 2-0 (0-0/2-0) để lần thứ tư được dự World Cup.

KHU VỰC CHÂU ĐẠI DƯƠNG (OCEANIA)

Vì chỉ có nửa vé đến Nga nên đội vô địch khu vực này là Tân Tây Lan phải đá playoffs với đội đứng thứ 5 Peru của khu vực Nam Mỹ.

Điều đáng tiếc lần này Tân Tây Lan thua Peru tổng tỷ số 2-0, đành ở nhà xem World Cup qua truyền hình.

Như vậy có tất cả 32 đội tuyển sẽ bay nhảy trên sân cỏ World Cup 2018 Nga sau đây:

Nga (Russia – đội chủ nhà), Argentina, Australia, Bỉ (Belgium), Brazil, Colombia, Costa Rica, Croatia, Đan Mạch (Denmark), Ai Cập (Egypt), Anh (England), Pháp (France), Đức (Germany), Iceland, Iran, Japan, Mexico,

Confirmed 2018 World Cup Pots

Based on October FIFA Rankings

Pot 1	Pot 2	Pot 3	Pot 4
Russia	Spain	Denmark	Serbia
Germany	Peru	Iceland	Nigeria
Brazil	Switzerland	Costa Rica	Australia
Portugal	England	Sweden	Japan
Argentina	Colombia	Tunisia	Morocco
Belgium	Mexico	Egypt	Panama
Poland	Uruguay	Senegal	South Korea
France	Croatia	Iran	Saudi Arabia

► Draw to take place on Friday, Dec. 1

32 đội tuyển dựa theo bảng xếp hạng trên thế giới của FIFA trong tháng mới nhất, được phân nằm trong bốn pot. (Hình: Goal.com)

Morocco, Nigeria, Panama, Peru, Poland, Bồ Đào Nha (Portugal), Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Nam Hàn (South Korea), Tây Ban Nha (Spain), Thụy Điển (Sweden), Thụy Sĩ (Switzerland), Tunisia, Uruguay.

Chính thức 32 đội tuyển được phân loại ở bốn Pot

Liên Đoàn Bóng Tròn Thế Giới FIFA tại World Cup 2018 đã quyết định xếp hạng hạt giống các đội vào các pot dựa theo bảng xếp hạng FIFA trên thế giới mới nhất trong tháng rồi với kết quả như sau:

Pot 1: Russia, Đức, Brazil, Bồ Đào Nha, Argentina, Bỉ, Ba Lan, Pháp.

Pot 2: Tây Ban Nha, Peru, Thụy Sĩ, Anh quốc, Colombia, Mexico, Uruguay, Croatia

Pot 3: Đan Mạch, Iceland, Costa Rica, Thụy Điển, Tunisia, Ai Cập, Senegal, Iran

Pot 4: Serbia, Nigeria, Australia, Nhật Bản, Morocco, Panama, Nam Hàn, Saudi Arabia

Và cuộc rút thăm phân bảng của bốn pot trên sẽ diễn ra vào ngày Thứ Sáu, 1 Tháng Mười Hai, 2017 lúc 6 giờ địa phương Moscow tức lúc 7 giờ sáng giờ California. (TTC)

Người Việt Online

Tháng 1 - 2018 67

Lễ Giáng Sinh Bắc Hàn

Tờ Catholic Saints Guy có bài cảm kích về Lễ Giáng Sinh Bắc Hàn:

Xin quý vị dành một phút để đọc bài này (cám ơn quý vị): Vào dịp Lễ Giáng Sinh và cuối năm, chúng ta thường lưu ý tới nhiều phúc lành của mình. Sau đức tin, sự sống, gia đình, và sức khỏe, thì phúc lành lớn nhất chính là tự do chúng ta được hưởng. Thành thử, khi quý vị tới nhà thờ, đốt cây nến, đọc lời kinh, ăn bữa Giáng Sinh hay Hanukkah, khi quý vị nâng ly rượu chúc mừng và khi quý vị đưa ra các quyết tâm cho Năm Mới, xin quý vị nghĩ đến và, quan trọng hơn hết, cầu nguyện cho nhân dân Bắc Hàn, vì sau đây là hình ảnh mùa Giáng Sinh của họ.

Chỉ giai cấp ưu tú mới được sinh tồn với 500 gram thực phẩm hàng ngày. Tức khoảng một cân Anh trong khi phần lớn chúng ta sống với từ 3 tới 4 cân Anh một ngày.

Chính phủ Bắc Hàn vừa cắt giảm lượng rượu được phép dùng vì người say thường hay phát biểu ý kiến „bậy bạ“ về chính phủ.

Xem các DVD của Nam Hàn hay nghe nhạc Pop Đại Hàn có thể khiến quý vị và gia đình quý vị vào tù. Ý nghĩ ở Bắc Hàn là trừng phạt tới 3 đời. Do đó, nếu quý vị bị bắt, thì cả cha mẹ lẫn con cái quý vị cũng sẽ bị bắt. Và quý vị sẽ bị tống vào kwalliso, quần đảo gulags, nơi phần ăn chỉ là 200 gram kê hay bắp với lá rau cải đầy sâu. Quý vị có thể bị bắn bỏ vì lượm những hạt bắp chưa bị tiêu hóa từ đồng phân bò hay bầy và ăn chuột hay thậm chí hái cỏ dại để “bồi dưỡng”. Quý vị phải làm việc 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, sau đó, còn phải dự các lớp giáo dục về đấu tranh giai cấp. Khốn cho quý vị nếu quý vị ngủ gục trong lớp.

Vì quý vị là tội đồ (nếu không, tại sao Lãnh Tụ Tối Cao lại tống quý vị vào đây, hả?), nên các vệ binh sẽ xử với quý vị kém hơn con người. Họ có thể xử với quý vị thế nào tùy thích mà không mắc lỗi. Thế nào cũng được. Hiếp dâm. Tra tấn. Sát hại. Thử nghiệm khoa học, kể cả thử nghiệm hạt nhân, sinh học và hóa học (NBC).

Nếu quý vị là phụ nữ và trao đổi thân xác với



vệ binh để được thực phẩm hay quần áo hoặc giường chiếu ấm trong các mùa đông thường lạnh lẽo một cách tàn bạo, thì hãy cầu nguyện để đừng mang thai. Làm tù nhân có thai không những kết liễu nghiệp vệ binh, mà còn khiến anh ta ngồi tù. Thành thử anh ta không dùng tay bất cứ chuyện gì để bảo đảm việc ấy không thể xảy ra. Một vệ binh từng ra lệnh cho đàn em giúp anh ta chơi trò đá banh với chiếc bụng phình có thai của tù nhân của anh ta. Nếu tôi nhớ không lầm, cô ta đã tắt thở.

Họ còn chơi Trò Chơi Đói ở đời thực nữa. Để lực lượng an ninh của họ học cách lùng và diệt các người trốn trại, các tù nhân được ác độc cho hay họ có thể được tự do nếu tránh được những người cố gắng bắt lại họ. Những người này được đưa tới một địa điểm rừng rú xa xôi và bảo trốn đi. Một số người có thể trốn thoát an toàn. Tuy nhiên, một con người đói lả trong những điều kiện khắc nghiệt và địa thế hiểm trở như thế khó lòng có thể toàn mạng.

Ít nhất, có lần đã có một cuộc nổi dậy diễn ra trong trại tù. Nó đã thành công được một ngày hay gần như thế. Rồi lực lượng an ninh từ các trại tù gần đấy được đưa tới. Phần lớn dân số trong trại đã bị giết, bị hạ gục bởi súng máy, và căn trại bị bình địa.

Đối với toàn bộ dân chúng của quốc gia, thực phẩm rau cỏ được bón bằng phân người không được biến chế. Điều này có nghĩa ký sinh trùng tha hồ phát triển trong quý vị. Rất nhiều, vâng rất nhiều ký sinh trùng.

Nếu gia đình quý vị sống ở một tỉnh hay một khu vực khác, quý vị phải có phép đặc biệt mới tới thăm họ được.

Nếu quý vị muốn tụ tập bạn bè tại nhà quý vị, quý vị sẽ được hàng xóm canh chừng, họ vốn được chỉ thị phải do thám 5 gia đình khác. Họ phải báo cáo từng chi tiết một. Nếu người này đến gia đình quý vị và thấy hình Kim Nhật Thành hay Kim Chính Nhật không ngay ngắn hoặc bụi bặm, là quý vị sẽ bị tống vào kwalliso. Nếu quý vị mở máy truyền thanh để nghe không phải truyền thông nhà nước, là quý vị cũng sẽ bị tống vào kwalliso hay bị xử bắn.

Nếu quý vị bị bắt với Thánh Kinh, chuỗi mân côi (tuy nhiên, làm gì có người Công Giáo nào sống sót ở đây!), thánh giá, tượng chịu nạn, hay vật dụng tôn giáo nào khác (nhất là liên quan tới Kitô Giáo), thì không những quý vị bị tống vào kwalliso, mà còn bị tiền trạm hậu tẩu nữa.

Nếu quý vị thoát qua biên giới phía bắc và người Trung Quốc bắt được quý vị, họ sẽ hỏi cư quý vị. Và khi điều này xảy ra, quý vị hãy đoán xem các nhà cầm quyền Bắc Hàn sẽ làm gì. Đúng. Kwalliso.

Nếu quý vị may mắn đủ và tránh bị bắt, vẫn không có đường tắt để vào Nam Hàn. Thay vào đó, một là quý vị phải đi Mông Cổ hai là du hành qua Lào hay Mã Lai và từ đó tới Thái Lan, nơi có các trại tỵ nạn cho người Bắc Hàn. Rồi sau một diễn trình dài được thiết kế nhằm bảo đảm quý vị không phải là điệp viên của Bắc Hàn, quý vị mới có thể tới Nam Hàn. Tuy nhiên, việc này cần rất nhiều thì giờ.



Trong khi đó, bất cứ ai quý vị để lại: người phối ngẫu, con cái, cha mẹ, ông bà, chú bác, cô dì, có thể là bạn bè, tức bất cứ ai có liên hệ với quý vị hay có lẽ biết việc quý vị đào tẩu và không làm gì để ngăn cản quý vị, cũng đều có thể bị tống vào kwalliso.

Cho nên, quý vị hãy ca ngợi Thiên Chúa vì các tự do và quyền thờ phượng của ta, vì gia đình, bạn bè, thức ăn và thức uống và rất nhiều những điều khác khiến cho bất cứ nơi nào quý vị đang sống trên thế giới đều trở thành một thiên đàng thực sự khi so sánh.

Nhưng, xin quý vị cầu nguyện cho những linh hồn khốn khổ không hề biết đến tiện nghi hoặc Chúa Kitô này.

Vũ Văn An

Nạn đói trên thế giới, bản tường trình năm 2017 của tổ chức CESVI

Trong các ngày từ 13 tới 15 tháng 10 năm nay hội nghị thượng đỉnh G7 về nông nghiệp đã diễn ra tại Bergamo bắc Italia, với sự tham dự của các bộ trưởng và đại diện nông nghiệp của các nước Italia, Pháp, Đức, Nhật Bản, Canada, Anh quốc, Hoa Kỳ, tổ chức Lương nông quốc tế FAO và với sự hiện diện của ông Phil Hogan, uỷ viên nông nghiệp âu châu. Mục đích của hội nghị thượng đỉnh là dẫn thân chống lại nạn phung phí thực phẩm, nạn đói kém, việc bảo vệ sản phẩm và các đường lối chính trị cụ thể. Hội nghị đã do ông Maurizio Martina bộ trưởng canh nông, lương thực và rừng của Italia chủ sự. Với “Tuyên ngôn Bergamo” các nước tham dự viên cường quyết dẫn thân hoạt động cụ thể từ nay cho tới năm 2030 để cho 500 triệu người ra khỏi nạn đói kém”. Bộ trưởng Martina nhấn mạnh rằng sự cộng tác nông nghiệp là điều định đoạt giúp đạt mục tiêu này, vì đa số những người bị đói sống trong các vùng quê.

Thật thế, nạn đói kém là một vấn đề nông nghiệp đầu tiên. Vì vậy chúng tôi đã quyết định tạo thuận tiện cho việc sản xuất có thể thực hiện được đặc biệt bên Phi châu, qua việc chia sẻ các

thực hành tốt giúp gia tăng khả năng đối phó của các cộng đồng địa phương, và đồng hành với việc phát triển của họ. Liên quan tới việc bảo vệ lợi tức của các nông dân bộ trưởng Martina ghi nhận: Có các lãnh vực cần phải gia tăng cố gắng như việc bảo vệ đất đai và sự khác biệt sinh học, trong sáng hơn trong việc đề ra giá cả thực phẩm, và triệt để giảm sự phung phí thực phẩm. Trên các bình diện này cần phải gia tăng ý thức: mỗi người phải cảm thấy mình có trách nhiệm riêng. Chính để lôi cuốn giới nông dân, bằng cách làm cho họ cảm thấy họ là người đầu tiên tham dự vào chương trình hoạt động, mà chính quyền Italia đã tổ chức tuần hội nghị tại Bergamo này để trình bày hàng chục đề tài liên quan tới quyền có thực phẩm, tiếp tục công việc Italia đã làm trong cuộc triển lãm quốc tế tại Milano. Đã không chỉ có sự đóng góp của đại diện các quốc gia, mà cũng có cả người trẻ, các tổ chức phi chính quyền, giới nông dân, các cơ quan và hiệp hội đã đưa ra các điểm hay đẹp đối chiếu với công việc của các bộ trưởng. Từ Bergamo chúng tôi tái đề ra thách đố để bảo đảm cho quyền có thực phẩm của mỗi một người sống tại bất cứ vĩ tuyến nào trên thế giới này.

** Trong số các dẫn thân của Tuyên ngôn Bergamo có sự chú ý tới việc bảo vệ lợi tức của các nông dân sản xuất, đặc biệt là các nông dân bé nhỏ, đang gặp khó khăn vì cuộc khủng hoảng do nạn thay đổi khí hậu gây ra. Hội nghị đã giao cho tổ chức Lương Nông quốc tế FAO nhiệm vụ nghiên cứu một chương trình hành động cụ thể và nhận diện một định nghĩa thống nhất về tai ương, hiện còn đang thiếu. Việc cộng tác nông nghiệp với Phi châu tiến hành qua sự phát triển việc kết nghĩa anh em, và cung cấp các hiểu biết và kỹ thuật cho Phi châu, hiện là vùng có 20% dân khổ đau vì nghèo thực phẩm. Bên cạnh đó là việc trong sáng xác định giá cả để bảo vệ giới nông dân đứng trước cuộc khủng hoảng thị trường và sụt giá cả trong các năm qua. Tổ chức FAO sẽ cung cấp cho các giới sản xuất các dụng cụ cần thiết để xác định giá cả, bằng cách chú ý tới các dự đoán hướng đi của các thị trường. Ngoài ra đề tài nóng bỏng nhất đã được thảo

70 *Dân Chúa online số 34*



luận trong hội nghị là nạn phung phí thực phẩm. Cần phải có sự cộng tác giữa mọi quốc gia và đề ra các hành động và luật lệ giúp giảm nạn dư thừa thực phẩm liên quan tới một phần ba tổng dân số thế giới. Sau cùng, cần theo dõi các hệ thống sản xuất địa phương, qua việc theo đuổi các đường lối chính trị hữu hiệu, được nghiên cứu kỹ lưỡng, và tăng tiến tương quan giữa vùng đất phát xuất, các chi nhánh phổ biến, và bảo vệ người tiêu thụ khỏi nạn lừa đảo thực phẩm.

Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị bài phỏng vấn ông Giangi Milesi, chủ tịch tổ chức phi chính quyền cộng tác và phát triển Italia gọi tắt là CESVI, về nạn đói kém trên thế giới hiện nay. Từ năm 2008 tổ chức CESVI công bố bản tường trình hàng năm liên quan tới nạn này. Ông Milesi đã hoạt động chống nạn đói trên thế giới từ 30 năm qua, và hiện nay tổ chức CESVI hoạt động tại 27 quốc gia trong các bối cảnh khó khăn nhất, nơi nạn đói khiến cho mạng sống của hàng trăm ngàn người gặp nguy hiểm.

Hỏi: Thưa ông Milesi, trong bản tường trình mới về nạn đói trên thế giới, người ta nhận thấy tại nhiều quốc gia nạn đói kém ở mức báo động. Đây là các chương ngại chính cản ngăn việc cải tiến tình hình này thưa ông?

Đáp: Trong lúc này đây kẻ thù lớn nhất của cuộc chiến chống tệ nạn đói kém là sự bất ổn chính trị, do các chính quyền không cai trị, và do các cuộc chiến không tuyên bố gây ra. Tại các nước như Siria và Libia hiện nay chẳng hạn, thì không thể nào thành công trong việc chống lại nạn đói kém. Cũng như tại Ấn Độ, nơi thói tục phân biệt giai cấp đưa tới hiện tượng nô lệ.

Hỏi: Chúng ta biết rằng các lý do của nạn đói trên thế giới rất là phức tạp. Trong số các lý do này cũng có sự kiện khí hậu thay đổi nữa. Sự thay đổi khí hậu có sức nặng nào đối với hiện tượng đói kém thưa ông?

Đáp: Các thay đổi khí hậu có các ảnh hưởng sâu rộng. Trước hết chúng khiến cho các mùa trong năm thay đổi. Theo sau các vụ hạn hán kéo dài là các trận mưa lũ lớn tới độ gây ra lụt lội và soi mòn đất đai, khiến cho mùa màng nông nghiệp bị thiệt hại. Từ nhiều năm nay chúng tôi đang chống lại nạn lũ lụt tại Á châu, khiến cho hàng triệu người phải di tản. Hiện nay chúng tôi đang chiến đấu chống lại nạn hạn hán trong vùng Sừng Phi châu và vùng trung Phi châu, nơi có thêm nạn bất ổn chính trị nữa. Trong các quốc gia có nền nông nghiệp vốn đã nghèo nàn này, sự bất ổn chính trị tạo ra các thiệt hại to lớn, bởi vì



các nông dân và những người sống về nghề chăn nuôi thú vật mất hết mọi sự, và phải bỏ không canh tác đất đai hay chăn nuôi. Sự kiện này tạo ra các hiện tượng phức tạp như thu mua đất đai bỏ hoang và các tiến trình di cư.

Hỏi: Thái độ của các người thương thuyết về hiện tượng khí hậu thay đổi như của tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ, có thể tạo ra các ảnh hưởng nào trên nỗ lực đang được thực hiện cả với hội nghị quốc tế về các thay đổi khí hậu COP 23 trong tuần đầu tháng 11 vừa qua, thưa ông?

Đáp: Sự kiện tổng thống Hoa Kỳ nháy mắt đối với loại chính trị này đương nhiên gây âu lo. Việc Hoa Kỳ bỏ rút lui khỏi Thỏa hiệp Paris cũng sẽ liên quan tới việc sản xuất và sử dụng than đá, gây ra hiện tượng hâm nóng trái đất. Ngoài ra, châu Mỹ đang phải trả giá rất kinh khủng vì các thay đổi khí hậu này. Vùng quần đảo Caraibi là một trong các vùng hay bị cuồng phong tàn phá nặng nề nhất, và nó đưa hiện tượng El Nino tới khắp nơi trên thế giới, với các hậu quả tàn phá mà chúng ta từng biết. Tuy nhiên, cũng thật là chính sách thương thuyết đã bị dồn vào chân tường, và cả Trung Quốc cũng bắt đầu chú ý tới nạn ô nhiễm môi sinh, cả khi cho tới nay họ chỉ âu lo miệng.

Hỏi: Đây là vai trò tổ chức CESVI của ông trong bối cảnh này?

Đáp: Nhiệm vụ của nó là duy trì cao sự chú ý tới tính cách phức tạp này của nạn đói. Không có các đơn thuốc đơn sơ sẵn sàng trong cuộc chiến chống lại nạn đói, là một hiện tượng đa chiều kích, nhưng cần phải duy trì một cái nhìn toàn cầu và lạc quan. Sự thiếu tin tưởng gây thiệt hại cho nhiều cố gắng, trong khi các dấu chỉ cho thấy rằng có thể đánh bại nạn đói, và có thể có đủ thực phẩm cho mọi người. Chỉ cần biết phân phối tốt hơn, thắng vượt các bất bình đẳng, phát triển một đường lối chính trị hoà bình, và chiến đấu chống lại các thay đổi khí hậu.

Hỏi: Mục tiêu không nạn đói do Liên Hiệp Quốc đề ra từ nay cho tới năm 2030 có thực tế không thưa ông?

Đáp: Một cách tổng quát thì tôi tin là không. Còn có quá nhiều “lỗ đen”, và cần phải có một cố gắng lớn để thay đổi vài chiến thuật, làm sao để các quyền con người được tôn trọng. Cũng có các quốc gia, như Congo, Libia, Sudan và Siria, trong đó thiếu các dữ kiện và điều này giả thiết rằng tình trạng tệ thắm. Ngoài ra cũng có hai nước Somalia và Burundi nữa.

Hỏi: Thưa ông Milesi, vậy đâu là các thách đố đối với tương lai? Và ông tiếp cận chúng như thế nào?

Đáp: Phương pháp còn hữu hiệu là suy nghĩ một cách toàn cầu, và hành động một cách toàn cầu. Chúng tôi sẽ theo đuổi khả năng đối phó với va chạm của các cộng đoàn trong các chương trình nông nghiệp, bằng cách làm cho các tác nhân trở thành các người được hưởng lợi. Song song chúng tôi cũng tiếp tục với các can thiệp cấp bách, để phân phát thực phẩm ở những nơi nào các tình trạng rất là nguy ngập, nhưng nỗ lực một cách chính yếu là yểm trợ các dự án cho nông dân có các tài nguyên cần thiết để họ đừng bỏ hoang đất đai, và bắt đầu trở lại hay khởi sự các hoạt động mới. Có một đề tài nóng cốt trong hiện tượng đó là số người sống tại thành thị đông hơn số người sống tại nông thôn, nơi người dân có cuộc sống nghèo hơn. Việc tập trung về các thành phố này tạo ra các thiệt hại khác nữa, như trong trường hợp Haiti, nơi đã xảy ra trận động đất lớn năm 2010. Trận động đất đã gây ra các thiệt hại to lớn, chính vì các thành phố được xây dựng với các vật liệu tạm bợ và trên các vùng đất dễ sụt lở.

Hỏi: Ông có thể đơn cử vài thí dụ của biết bao dự án mà tổ chức CESVI theo đuổi trong dẫn thân chống lại nạn đói hay không?

Đáp: Có một dự án đồng thời cũng trở thành một trường hợp nghiên cứu rất hay đó là dự án chúng tôi đang thực hiện tại Zimbabwe giáp giới với Botswana. Tại đây tổ chức CESVI đã được Ủy ban Âu châu tiếp xúc để tái linh hoạt việc trồng cam, đã bị gián đoạn vì các thay đổi khí hậu khiến cho các cây cam còn nhỏ bị chết. Ngoài can thiệp kỹ thuật đã cho phép phục hồi



nước dưới lòng đất và tưới bón các cánh đồng, công việc quan trọng nhất đã là sát cánh với cộng đoàn địa phương để cho phép họ gia nhập thị trường thương mại thế giới, và có thể quản lý sinh hoạt một cách tự lập. Trong rừng vùng Amazzonia trái lại, chúng tôi lo việc lấy hạt dẻ của Brasil là một thực phẩm cực tốt, qua một dự án phát triển và duy trì rừng. Ngoài ra, từ nhiều năm nay chúng tôi có các chương trình phát triển dân chủ trong vùng tam giác của nước Myanmar, bị hạn hán, lũ lụt và soi mòn. Tại đây chúng tôi đã tạo thuận tiện cho việc thành lập các uỷ ban trong làng quyết định các hoạt động nông nghiệp của nông dân.

Hỏi: Thưa ông, có một khía cạnh khác nữa mà tổ chức rất chú ý đó là việc giải phóng nữ giới, cả trong lãnh vực nông nghiệp nữa, có đúng thế không?

Đáp: Đúng thế, bởi vì cần chú ý rằng 80 % sức lao động dẫn thân trong nông nghiệp là phụ nữ, nhưng lại chỉ có 2% trong số họ là chủ đất đai mà thôi. Đem trở lại cho họ các quyền lợi tư hữu là một phương thế giúp bảo đảm một sự phát triển nông nghiệp, vì nữ giới chú ý nhiều hơn tới việc đầu tư và là các người vô địch trong việc trả lại vốn. Nói một cách ngắn gọn, chị em phụ nữ cống hiến nhiều bảo đảm thành công đối với các dự án nhắm tới họ như là các tác nhân chính. Con đường cho một thế giới tốt lành hơn đi ngang qua các lựa chọn cá nhân.

Linh Tiến Khải

Thiệt hại do thiên tai, thảm họa tăng cao trong năm 2017

Tổng thiệt hại kinh tế toàn cầu bởi thiên tai và nhân tai trong năm 2017 được ước tính khoảng 306 tỷ đô la Mỹ. Số liệu này do công ty Tái Bảo hiểm Swiss Re công bố vào ngày 20.12. Swiss Re cho biết ước tính sơ bộ về số tiền thiệt hại được bảo hiểm cho thiên tai và thảm họa do con người gây ra trên toàn thế giới xấp xỉ 136 tỷ đô la. Đây là mức trên mức trung bình hàng năm so với một thập niên trước đây và cao thứ ba, tính từ thời điểm năm 1970. Swiss Re còn cho biết những thiệt hại được bảo hiểm từ thiên tai vượt quá 100 tỷ đô la trong vài năm trở lại đây.

Đại diện của Swiss Re, ông Martin Bertogg nói rằng ngành bảo hiểm đã làm rất tốt vai trò xử lý mức thiệt hại nhiều như thế. Tuy nhiên, ông Martin Bertogg nhấn mạnh khoảng cách về bảo vệ thiết yếu vẫn còn, do đó nếu ngành bảo hiểm mở rộng phạm vi thì nhiều doanh nghiệp và cá nhân có thể được trang bị tốt hơn để đối phó với các sự cố do thảm họa gây nên.

Trong năm 2017, có hơn 11 ngàn người thiệt mạng và mất tích trên toàn cầu, tương đương với số liệu của năm 2016. Hoa Kỳ là quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi 3 cơn bão Harvey, Irma và Maria. Theo đánh giá của Swiss Re thì mặc dù chi phí tài chính gia tăng do thảm họa trong năm 2017, nhưng chi phí đời sống vẫn ổn định. Nguồn: RFA News (Đài Á Châu tự do).



Một nước Hồi Giáo hãnh diện trưng bày tranh Công Giáo Salvator Mundi - Đấng Cứu Chuộc Trần Gian

Abu Dhabi - Bức tranh nổi tiếng Salvator Mundi - Đấng Cứu Chuộc Trần Gian - của họa sĩ thời Phục Hưng, Leonardo da Vinci, đã được bán đấu giá vào tháng 11 năm 2017 với số tiền kỷ lục là hơn 450 triệu USD. Nay bức tranh này sẽ được trưng bày tại bảo tàng ở Abu Dhabi, của vương quốc Arab Emirates. Bảo tàng ở Abu Dhabi nhưng mang tên Louvre của Pháp. Sở dĩ Abu Dhabi lấy tên bảo tàng viện là Louvre vì thứ nhất bảo tàng mới thiết kế theo viện bảo tàng Louvre ở Pháp. Thứ hai viện bảo tàng mới mượn rất nhiều nghệ phẩm của Louvre, thứ ba muốn cho nhiều du khách thăm bảo tàng viện này như ở Pháp.

Bức tranh Salvator Mundi mô tả hình ảnh Chúa Kitô nhưng điều đặc biệt là được trưng bày cho công chúng trong một nước mà đa số dân chúng theo Hồi Giáo. Tuy nhiên, không giống với Saudi Arabia, tự do tôn giáo được tôn trọng ở Arab Emirates

Giám đốc viện bảo tàng cho biết sẽ không công bố danh tính người sở hữu bức tranh. Theo

tờ New York Times, chủ sở hữu bức tranh là một hoàng tử Saudi. Cuộc đấu giá bức tranh chỉ kéo dài trong 20 phút.

Tưởng cũng nên nói thêm vào năm 2015, bức tranh ‘Phụ Nữ Algiers’ của Pablo Picasso bán được với giá 179.4 triệu dollars. Như vậy bức tranh Đấng Cứu Chuộc Trần Gian của Leonardo da Vinci hiện giờ có giá cao nhất thế giới. (Nguyễn Long Thao).

Dân số Nhật Bản báo động : Sinh xuất thấp - tử xuất cao.

Theo thống kê dân số năm 2017, sinh xuất Nhật Bản giảm- Tử xuất tăng.

Về sinh xuất, năm nay số trẻ em sơ sinh là 941,000, ít hơn năm ngoái 36,000 em. Như vậy trong hai năm liên tiếp số trẻ em sơ sinh tại Nhật Bản giảm. Năm 1947 Nhật Bản có số trẻ em sơ sinh cao nhất là 2.7 triệu em.

Về tử xuất: Theo thống kê của Bộ Y Tế và Bộ Lao Động Và Xã hội Nhật Bản, tử xuất năm nay cao, có 1.triệu 344 người chết, nhiều hơn năm ngoái là 36 ngàn người.

Nói chung toàn bộ dân số Nhật Bản năm 2017 giảm hơn 400 ngàn người. Chính quyền của Thủ Tướng Shinzo Abe cam kết chống lại đà suy thoái



nhân khẩu của Nhật Bản, Ông đưa ra chính sách giáo dục và hỗ trợ cho các chương trình săn sóc trẻ sơ sinh. Mục tiêu của chính phủ Nhật là đến năm 2025 trung bình mỗi người phụ nữ Nhật có 1.8 đứa con. Năm 2016 mỗi người phụ nữ Nhật chỉ có 1.44 đứa con.

Về hôn nhân, các vụ hôn nhân tại Nhật bản giảm trong năm 2017. Cả nước Nhật năm 2017 chỉ có 607 ngàn cặp kết hôn, ít hơn năm ngoái 14 ngàn. Trung bình ở Nhật Bản trong năm 2017, cứ 34 giây thì có một trẻ sơ sinh, nhưng cứ 23 giây thì có một người qua đời và cứ 52 giây mới có một đôi thành hôn. (Nguyễn Long Thao).

Denzel Washington kêu gọi người trẻ đừng xấu hổ khi chia sẻ đức tin của mình trên các trang mạng xã hội

Diễn viên Mỹ Denzel Washington không ngại nói về đức tin của mình trong lần ông cổ động cho cuốn phim sắp phát hành “Roman J. Israel, Esq”, sẽ chiếu trên toàn nước Pháp vào ngày 28 tháng 2 – 2018.

Con của một mục sư tin lành, diễn viên Denzel Washington, 62 tuổi là một tín hữu kitô sốt sắng. Ngày 4 tháng 11, trong một cuộc phỏng vấn với báo Christian Post ở Los Angeles, ông nói: “Tôi cầu nguyện cho thế hệ trẻ, (thế hệ của những em sinh trong những năm 2000). Các bạn phải chia sẻ đức tin của mình, không sợ hãi, không xấu hổ, các bạn biết cách làm qua các trang mạng xã hội mà các bạn rất rành. Một cơ hội các bạn có trong tay! Đừng chán nản (với trang mạng xã hội), vì các bạn phải làm với các trang này, chúng ta đang ở trong thời buổi này!” .

Diễn viên cũng nhắc đến khi quay phim Roman J. Israel, Esq., ông cùng với Dan Gilroy, nhà thực hiện phim và cũng là nhà viết kịch bản: “Chúng tôi cầu nguyện mỗi ngày, chúng tôi đọc Lời Chúa mỗi ngày”. Đây không phải là lần đầu tiên diễn viên Denzel Washington tuyên xưng đức tin của mình. Năm 2015, ông cũng đã nói với các sinh viên, mời gọi họ “dành một chỗ ưu tiên cho Chúa”. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch)



Bermuda hủy bỏ hôn nhân đồng tính

Chỉ sáu tháng sau khi một phán quyết của tòa án lật đổ định nghĩa hôn nhân truyền thống

Lãnh thổ hải ngoại Bermuda của Anh quốc trở thành vùng đất đầu tiên trên thế giới khôi phục định nghĩa hôn nhân truyền thống chỉ sáu tháng sau khi Tòa án tối cao của hòn đảo này phán quyết ủng hộ những cuộc hôn nhân đồng tính.

Các nghị sĩ trong Hạ viện đã thông qua Đạo luật Đối tác Quốc gia vào thứ Sáu, 8 tháng Mười Hai, trong đó tuyên bố rằng hôn nhân duy nhất là giữa một người nam và một người nữ. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra nhiều quyền hợp pháp cho các cặp đồng tính có tựa đề “kết hợp gia đình” và không làm mất hiệu lực những cuộc hôn nhân đồng tính đã xảy ra kể từ khi có phán quyết của tòa án.

Cử tri áp đảo bác bỏ hôn nhân đồng tính trong một cuộc trưng cầu dân ý vào năm ngoái. Tuy nhiên, một thẩm phán sau đó đã phán quyết rằng Tổng cục trưởng quản lý hộ tịch của hòn đảo này không thể từ chối đơn xin kết hôn của một cặp hôn nhân đồng tính. Ông nói rằng định nghĩa hôn nhân truyền thống là “không phù hợp với các điều khoản của Đạo luật Nhân quyền vì chúng hình thành cách xử lý khác biệt có chủ ý dựa trên định hướng giới tính.”

Các thành viên của phe đối lập tố cáo dự luật là “thoái bộ” nhưng Lawrence Scott, một thành viên của Đảng Lao động Tiên tiến cầm quyền, nói rằng đạo luật mới này đã mang lại cho “cộng đồng những lợi ích mà họ mong muốn,”

khi định nghĩa hôn nhân truyền thống được duy trì. (Jos. Tú Nạc, Nguyễn Minh Sơn, thanhlinh.net 13.12.2017).

2030: Robot sẽ thay thế 800 triệu việc làm của con người

WASHINGTON, DC (NV) – Có tới 800 triệu công nhân, tức khoảng hơn 1/5 tổng số việc làm trên thế giới hiện nay, sẽ bị người máy cùng là tiến trình tự động hóa thay thế vào năm 2030, theo một bản tin của Bloomberg News. Cuộc nghiên cứu của công ty tư vấn McKinsey & Co. tại 46 quốc gia với hơn 800 loại công việc, được công bố hôm Thứ Tư, nói rằng cả các quốc gia đã phát triển cũng như đang phát triển đều sẽ bị ảnh hưởng.

Những người làm các công việc như điều hành máy móc, nhân viên tiệm fast food, những người phụ việc trong văn phòng, thí dụ như lọc lựa, giao thư, sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi tình trạng nhanh chóng tự động hóa trong nơi làm việc.

Ngay cả trong trường hợp việc sử dụng người máy không tiến nhanh như dự trù, cũng có tới 400 triệu công nhân sẽ bị máy thay thế và phải đi kiếm loại công việc khác trong 13 năm tới, theo nghiên cứu của McKinsey Global Institute, bản tin Bloomberg News cho hay.

Thủ Tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, trái, và con gái Tổng Thống Trump, bà Ivanka Trump bấm nút robot tại hội nghị Global Entrepreneurship Summit ở Hyderabad, Ấn Độ.
Hình: AP Photo/Msh Kumar A.)



Tuy nhiên, những người bị mất việc cũ cũng không nên quá lo lắng vì có nhiều công việc mới để họ có thể chuyển đổi, dù rằng phải học nghề mới. Những công việc này gồm cung cấp dịch vụ y tế cho người cao niên, chuyên viên kỹ thuật và ngay cả làm vườn.

“Tất cả chúng ta đều phải chuẩn bị để thay đổi và học những công việc mới trong cuộc đời mình,” theo lời Michael Chui, một giới chức thuộc cơ quan McKinsey Global Institute cho hay. (V. Giang).

Thảm họa có thể giết hàng triệu người đe dọa thế giới năm 2018

Giới chuyên gia cảnh báo, những trận động đất và các vụ phun trào núi lửa kinh hoàng đe dọa sự sống trên Trái đất có thể xảy ra trong năm 2018 do lõi nóng chảy của Trái đất đang làm Hành tinh Xanh quay chậm lại.

Theo Express, trái đất đang bước vào thời kỳ 5 năm quay chậm lại do hoạt động của lõi trong trái đất – vốn là một quả bóng sắt nóng chảy làm chậm chuyển động quay của hành tinh này. Việc quay chậm lại của trái đất sẽ làm giảm lực ly tâm đồng thời thu hẹp và thắt chặt xích đạo, đẩy các mảng kiến tạo xích lại gần nhau bằng một lực mạnh khó có thể tưởng tượng được. Theo đó, bất cứ ai sống trên các đường đứt gãy chính của trái đất – vốn chạy dọc Tây Mỹ, Nam Âu, Trung Đông, Nam Mỹ và Vành đai lửa ở Viễn Đông – đều gặp nguy hiểm.

Các chuyên gia cảnh báo, trong những năm trái đất quay chậm, các vụ động đất, phun trào núi lửa lớn được ước tính là sẽ tăng gấp đôi. Trung bình, có khoảng 15 trận động đất lớn xảy ra trên trái đất mỗi năm. Tuy nhiên, năm tới, số lượng các vụ động đất mạnh hơn 7 độ richter được dự đoán sẽ tăng lên 35 vụ.

Các trận động đất có cường độ lớn hơn 7 độ richter được mô tả là “đủ sức làm đổ sập một phần hoặc toàn bộ các tòa nhà, gây thiệt hại nghiêm trọng trong phạm vi 250 km từ tâm chấn”. Trong khi đó, động đất 9 độ richter sẽ san bằng mọi tòa nhà trong phạm vi hàng trăm km.

Bên cạnh động đất, sự di chuyển của các mảng

kiến tạo cũng sẽ “đánh thức” các núi lửa hoặc thậm chí, siêu núi lửa. Theo đó, các vụ phun trào siêu núi lửa, nếu xảy ra có thể hủy diệt sự sống trên Trái đất.

Núi lửa Agung đang phun trào ở Bali là nơi từng xảy ra một vụ “siêu phun trào” khủng khiếp 74.000 năm trước và công viên Yellowstone nổi tiếng của Mỹ nằm trên một trong những miệng núi lửa lớn nhất hành tinh cũng đang có nguy cơ “thức giấc”.

Các chuyên gia cho biết, nếu núi lửa ở Yellowstone phun trào, sự sống trên Trái đất thực sự có nguy cơ bị hủy diệt ngay lập tức bởi các dòng dung nham nóng bỏng, cùng với những đám mây tro bụi khổng lồ sẽ khiến hành tinh Xanh nóng bỏng như lò thiêu.

Mối liên quan giữa việc Trái Đất quay chậm lại và các hoạt động địa chấn đã được 2 giáo sư Roger Bilham thuộc Đại học Colorado và Rebecca Bendick thuộc Đại học Montana nhấn mạnh tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Địa chất Mỹ. NASA cũng đã xác nhận rằng Trái đất đang bước vào thời kỳ quay chậm kéo dài.

“Mặc dù tốc độ quay của Trái đất thay đổi rất ít, nhưng không cần phải có sự thay đổi lớn trong tốc độ quay mới dẫn tới những thay đổi đáng kể về áp lực. Chúng tôi không biết chính xác khi **Các núi lửa ở Công viên Yellowstone (Mỹ, ảnh phải) có thể thức giấc và phun trào dữ dội tương tự như những gì đang diễn ra ở núi lửa Agung, Bali, Indonesia (ảnh trái).**



nào và nơi nào những trận động đất kinh hoàng xảy ra, ngoại trừ việc chúng sẽ xảy ra ở ranh giới của các mảng kiến tạo”, ông Bilham cảnh báo. Theo Dân Việt.

Hành tinh 10.000 triệu tỷ USD có thể đánh sập kinh tế thế giới

NASA mở chiến dịch khám phá tiểu hành tinh có trữ lượng khoáng sản ước tính lên tới 10.000 triệu tỷ USD, đủ để đánh sập nền kinh tế thế giới.

Theo Daily Star, tiểu hành tinh có tên “16 Psyche” có chiều rộng khoảng 252km. 16 Psyche nằm trong khu vực vành đai tiểu hành tinh, cách trái đất bằng khoảng cách gấp 3 lần từ mặt trời đến trái đất. NASA dự kiến sẽ phóng tàu vũ trụ khám phá bề mặt tiểu hành tinh này vào năm 2022.

Những thông tin thăm dò trước đó xác định 16 Psyche là một mỏ tài nguyên khổng lồ trong vũ trụ. Lượng khoáng sản bao gồm vàng, bạch kim, sắt, nickel... tồn tại bên trong tiểu hành tinh 16 Psyche ước tính có giá lên tới 10.000 triệu tỷ USD.

Con số khổng lồ này được cho là đủ để đánh sập nền kinh tế thế giới, vốn ước tính vào khoảng 73.700 tỷ USD.

Lindy Elkins-Tanton nhà khoa học NASA trong dự án thám hiểm tiểu hành tinh 16 Psyche, nói: “Nếu chúng ta đem được tiểu hành tinh này trở về Trái đất, chúng ta sẽ làm gì?”

Mô phỏng hình ảnh tiểu hành tinh 16 Psyche



Tiểu hành tinh 16 Psyche ước tính có giá trị lên tới 10.000 triệu tỷ USD vì lượng khoáng sản khổng lồ.

“Thật khó để che giấu khối kim loại khổng lồ này mà không làm ảnh hưởng đến nền kinh tế thế giới. Lượng kim loại trong 16 Psyche có thể làm tê liệt các nhà khai thác trong hàng trăm năm”, Lindy Elkins-Tanton nói. “Đây được coi là nguồn cung cấp kim loại khổng lồ, giải quyết mọi vấn đề của nhân loại trong thời gian dài”.

Ngoài mục tiêu khám phá trữ lượng khoáng sản khổng lồ, NASA kỳ vọng tiểu hành tinh 16 Psyche cũng sẽ giúp các chuyên gia không gian hiểu rõ hơn về cách bảo vệ Trái đất khỏi các tiểu hành tinh.

Với chiều rộng 252km, tiểu hành tinh 16 Psyche lớn gấp 17 lần so với thiên thạch đâm xuống Trái đất cách đây khoảng 65 triệu năm trước, khiến loài khủng long tuyệt chủng. (Theo Dân Việt).



Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

Á CHÂU

Lễ Giáng Sinh đầu tiên tại Mosul sau khi được giải phóng khỏi tay bọn khủng bố Hồi Giáo IS

Hôm 25.12, lần đầu tiên sau khi bọn khủng bố Hồi Giáo IS bị đánh đuổi khỏi thành phố Mosul, các Kitô hữu đã có thể cử mừng lễ Giáng sinh. Những bài thánh ca và những tiếng nhạc Giáng Sinh đầy niềm vui tràn ngập các nhà thờ và các trung tâm thương mại khắp miền bắc Iraq.

Nhưng cũng vẫn có một cảm giác lo lắng, và các Kitô hữu tự hỏi không biết rồi đây liệu cuộc sống của họ có giống như trước hay không.

Hàng chục ngàn Kitô hữu ở vùng bình nguyên Ninevê đã trốn khỏi đất nước, xin tị nạn ở nước ngoài, trong khi hầu hết các Kitô hữu tị nạn vẫn còn ở lại trong các thành phố vùng Kurdistan chưa trở về vì nhà cửa ruộng vườn của họ đã bị tàn phá. Bạo lực vẫn còn, với những căng thẳng đang gia tăng ở phía bắc giữa chính phủ trung ương ở Baghdad và người Kurd, đang muốn giành độc lập.

Tại Mosul, thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Thánh Phaolô đã được bắt đầu với quốc ca Iraq. ĐHY Louis Raphael Sako là Thượng phụ Công Giáo nghi lễ Chandê nói: “Với thánh lễ này, chúng ta đang gửi một sứ điệp về hoà bình và yêu thương. Chúa Kitô là sứ giả của bình an.” Vào đêm Giáng sinh cũng tại nhà thờ Thánh Phaolô này, hàng trăm người Hồi giáo đã quây quần với



các Kitô hữu và các quan chức địa phương chung quanh những cây thông Giáng Sinh.

Cuộc xâm lược Iraq vào năm 2003 của Hoa Kỳ và cuộc tấn công chiếm đóng Mosul của bọn khủng bố Hồi Giáo IS vào năm 2014 đã đẩy 90 phần trăm dân số Kitô hữu của Mosul ra khỏi thành phố này. Các lực lượng Iraq cuối cùng đã đánh đuổi được bọn khủng bố Hồi Giáo IS khỏi Mosul hồi tháng 7 sau nhiều tháng chiến đấu ác liệt. (Đăng Tự Do)

Nữ Thủ Tướng Hồi Giáo mừng lễ Giáng Sinh với các chức sắc Kitô Giáo



Dhaka - Nữ Thủ Tướng Bangladesh, Bà Sheikh Hasina, một tín hữu Hồi Giáo, đã mời 700 nhà lãnh đạo các giáo phái Kitô Giáo ở Bangladesh tham dự buổi họp mặt mừng Giáng Sinh được tổ chức trong khuôn viên của dinh thủ tướng. Buổi họp mặt do hội Kitô Giáo Bangladesh phối hợp với chính quyền đứng ra tổ chức

Trong buổi họp mặt, nữ Thủ Tướng Hasina đã nhắc lại chuyến viếng thăm mục vụ của ĐGH Phanxicô đến Bangladesh từ ngày 30.11 đến ngày 2.12. 2017.

Bà nói với các vị khách: “Xin cho tôi gửi lời cảm ơn tới ĐGH Phanxicô vì Ngài đã kêu gọi cộng đồng quốc tế sát cánh cùng người dân Bangladesh trong cuộc khủng hoảng dân tỵ nạn Rohingya.

Bà nói thêm: Không phải chỉ có cộng đồng Kitô hữu, mà tất cả mọi người thuộc các tôn giáo khác cũng vui mừng khi thấy ĐGH đến thăm Dhaka.

Bà hãnh diện nói với 700 vị khách mời: “Ở Bangladesh tất cả mọi người có thể thực hành niềm tin tôn giáo của mình và có thể công khai mừng các ngày lễ tôn giáo.”

Nữ Thủ Tướng Hasina đã đồng ca nhạc Giáng Sinh với các khách hiện diện, đã cắt bánh sinh nhật. Đứng bên cạnh Thủ Tướng là ĐHY Patrick D’Rozario, TGM thủ đô Dhaka. ĐHY đã trao tặng Nữ Thủ Tướng tấm thiệp Giáng Sinh và xin Thủ Tướng công nhận lễ Phục Sinh là ngày lễ nghỉ của toàn dân Bangladesh. (Nguyễn Long Thao)

Một Thủ tướng theo Hồi giáo ở một quốc gia có đa số người Công giáo

Dili, Timor-Leste- WHĐ (15.12.2017) – Mặc dù Timor-Leste đang trải qua một giai đoạn chính trị hỗn loạn và chính phủ non trẻ của quốc gia này đang gặp khó khăn, Thủ tướng Mari Amudi Alkatiri là một người Hồi giáo lãnh đạo một quốc gia có đa số người Công giáo. Trong vai trò Thủ tướng từ tháng chín 2017, những khó khăn mà ông Alkatiri gặp phải hiện nay thuộc lĩnh vực chính trị và kinh tế (luật ngân sách, việc làm cho người trẻ, thương thuyết với Australia về khai thác dầu), chứ không liên quan gì đến tôn giáo. Đó là dấu hiệu tốt về tính đa nguyên và sự trưởng thành của một quốc gia non trẻ (độc lập từ Indonesia năm 2002) với 60% dân số dưới 25 tuổi.

Acacio Pinto, một nhà nghiên cứu trẻ Công giáo người Timor-Leste, chuyên gia về các vấn đề kinh tế và xã hội giải thích với hãng thông tấn Fides: “Timor-Leste, với khoảng 97% dân số theo Công giáo, là quốc gia có đông người Công giáo nhất tại châu Á về tỷ lệ phần trăm. Tuy nhiên, quốc gia này không theo thể chế thần quyền hoặc quyết định chọn Công giáo làm quốc giáo. Hiến pháp nhìn nhận sự đóng góp của GHCG đối với quyền tự quyết của người dân, nhưng duy trì nguyên tắc tự do tôn giáo. Do đó sự kiện Thủ tướng hiện nay Mari Amudi Alkatiri là người theo Hồi giáo thuộc Đảng Cách mạng Timor-Leste Độc lập (Fretilin) không phải là một vấn đề. Đây là nhiệm kỳ thứ hai của ông trong

vai trò người lãnh đạo chính phủ: nhiệm kỳ thứ nhất khi Timor-Leste tái thiết lập nền độc lập vào năm 2002; đến năm 2006 ông quyết định từ chức vì bất ổn chính trị và quân sự”.

Pinto nói tiếp: “Mặc dù có niềm tin tôn giáo khác với phần đông dân số, trong một xã hội đa nguyên như xã hội Timor-Leste, ông Alkatiri không vấp phải những thành kiến về phía những nhà lãnh đạo hoặc đảng phái chính trị chính. Tài quản trị cũng như tiếng tăm của ông trong việc quan tâm đến các chính sách tài chính đã chiếm được cảm tình của nhiều công dân, gồm cả những nhà lãnh đạo GHCG. Chẳng hạn Đức cha Basilio do Nascimento, người đứng đầu giáo phận Baucau, đã ủng hộ việc ông Alkatiri lên làm Thủ tướng của đất nước”. (Theo Agenzia Fides, 13.12.2017) (Giuse Tuấn)

ĐHY Louis Marie Ling, tân Đại diện Tông Tòa Viên-Chăn, Lào

VATICAN. ĐTC đã bổ nhiệm ĐHY Louis Marie Ling Mangkhanekkhoun, làm tân Đại diện Tông Tòa thủ đô Viên Chăn của Lào, kế nhiệm Đức Cha Jean Khamsé Vithavong O.M.I, 75 tuổi, về hưu.

Cho đến nay, ĐHY Louis Marie Ling là Đại diện Tông Tòa Paksé. Ngài thuộc Tu Hội Thánh Ý Thiên Chúa (IVD, Istituto Voluntas Dei), năm nay 73 tuổi (1944), thụ phong linh mục năm 1972 và làm GM tại Paksé từ 17 năm nay. Hạt đại diện Tông Tòa này có 15.120 tín hữu Công Giáo với 6 LM giáo phận và 1 LM dòng. Ngày 28.6 năm nay, Đức Cha Louis Marie Ling được



ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Hồng Y tiên khởi của Giáo Hội tại Lào.

Hạt đại diện Tông Tòa Viên Chăn hiện có 15.473 tín hữu Công Giáo theo niên giám năm nay của Tòa Thánh. Tại đây có 23 giáo xứ, nhưng chỉ có 1 LM giáo phận và 7 LM dòng. GHCG tại Lào hiện có khoảng 45 ngàn tín hữu (Rei 16.12.2017) (Lm. Trần Đức Anh OP)

ĐTC lo âu vì Mỹ công nhận Jerusalem thủ đô Israel



VATICAN- ĐTC bày tỏ lo âu về việc tổng thống Mỹ Donald Trump dự định di chuyển đại sứ quán về thành Jerusalem, công nhận thành này là thủ đô của Israel, bất chấp công pháp quốc tế và sự phản đối của nhiều nước. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung sáng 6.12.2017, ĐTC nói: “Giờ đây tôi nghĩ tới Jerusalem. Về vấn đề này, tôi không thể không nói lên sự lo âu sâu xa của tôi về tình trạng diễn ra trong những ngày này, và đồng thời tôi tha thiết kêu gọi dân thân tôn trọng qui chế hiện tại của thành Jerusalem, phù hợp với các nghị quyết liên hệ của LHQ.

“Jerusalem là thành độc nhất, thánh thiêng đối với người Do thái, Kitô và Hồi giáo, tại đó họ tôn kính các nơi thánh của các tôn giáo liên hệ và có một ơn gọi đặc biệt về hòa bình.

“Tôi cầu xin Chúa để cho căn tính ấy của Jerusalem được bảo tồn và củng cố để mưu ích cho Thánh Địa, Trung Đông và toàn thế giới, cầu cho sự khôn ngoan và thận trọng được trở vượt, để tránh tăng thêm những yếu tố căng thẳng mới

trong bối cảnh hoàn cầu đã bị co quắp và ghi đậm bao nhiêu cuộc xung đột tàn ác”.

Nhiều lãnh tụ các nước Hồi giáo và các đồng minh Âu Châu của Mỹ đã kêu gọi Tổng Thống Trump đừng di chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem. Cả Palestine cũng tuyên bố Jerusalem là thủ đô của mình. Tòa Thánh kêu gọi giải quyết vấn đề này bằng đường lối thương thuyết, và đề nghị để Jerusalem là một thành phố chung (Rei 6.12.2017) (G. Trần Đức Anh OP)

Tổng Giáo phận Chittagong, Bangladesh, kỷ niệm 500 năm đón nhận Tin Mừng

Trong Thánh lễ Chúa nhật ngày 10.12 tại nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi ở Chittagong, Đức TGM Moses M. Costa của tổng giáo phận Chittagong, Bangladesh, đã khai mạc “Năm Truyền giáo 2018” để kỷ niệm hành 500 năm Tin mừng được truyền giáo tại Bangladesh.

Đức TGM Costa nói: “Hôm nay chúng ta ghi nhớ sự đóng góp to lớn của những nhà truyền giáo đầu tiên, cha Francesco Fernandez và cha Dominico D’Souza. Trong hành trình đức tin 500 năm của chúng ta, Giáo hội đã được chúc phúc với 18 Giám mục, hàng trăm tu sĩ nam nữ thuộc 27 hội dòng và nhiều thừa sai giáo dân và giáo lý viên... Chúng ta cũng vinh danh các nhà truyền giáo, cha Fernandez, cha Andre Bovis và hơn 600 Kitô hữu tử đạo vào các năm 1602, 1607 và 1625 ở Chittagong. Chúng ta là hoa trái của cuộc sống truyền giáo của các ngài.”

Đức TGM đã gửi một thư mục vụ cho các giáo xứ và giáo điểm trong tổng giáo phận, trong đó ngài đưa ra 7 điểm ưu tiên mục vụ trong năm đặc biệt này – giáo lý và củng cố đức tin, giáo dục và văn hóa, phát triển tổ chức, trợ giúp kinh tế, săn sóc sức khỏe và truyền giảng Tin mừng.

Chittagong đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của Kitô giáo ở Bangladesh. Năm 1517, các thương nhân người Bồ đào nha đã đến cảng Chittagong của Bangladesh. Từ năm 1518-1597, Chittagong thuộc giáo phận Goa của Ấn độ. Năm 1845, Chittagong trở thành trụ sở đầu tiên của Hạt đại diện Tây Bengak và đến năm

1886, vùng này được nhập vào giáo phận Dhaka. Năm 1950, giáo phận Chittagong được thành lập và được nâng lên hàng tổng giáo phận vào ngày 02.02.2017 với Đức cha Moses M. Costa là TGM đầu tiên. (UCAN 12.12.2017) (Hong Thủy)

Một làng dân tộc Bangladesh theo đạo nhờ gương sống của một linh mục

Ngày 01.12.2017, trong chuyến viếng thăm Bangladesh, ĐTC Phanxicô đã cử hành Thánh lễ tại công viên Suhrawardy Udyan cho khoảng 100 ngàn tín hữu và ngài đã truyền chức Linh mục cho 16 phó tế. Cha Josim Murmu, 30 tuổi, là một trong số 16 tân linh mục. Cha là người đầu tiên trong làng của cha trở thành linh mục. Chính chứng tá Kitô hữu của cha đã đưa gia đình cha trở lại Công Giáo và sau đó, trong vòng 4 năm, toàn thể 800 người trong làng của cha đã đón nhận phép rửa tội. Cha Josim đã chia sẻ với hãng tin Á châu rằng những người quan trọng nhất với cha là gia đình và trên hết là người bố đau bệnh của cha. Cha cho biết, dù đi lại đối với bố của cha thật khó khăn, nhưng ông không thể vắng mặt trong ngày trọng đại nhất đời của cha.

Cha Josim sinh ra trong một gia đình nghèo ở làng Pollibut, giáo phận Dinajpur, miền bắc Bangladesh. Bố của cha là một nông dân, còn mẹ cha là người nội trợ ở nhà, chăm sóc 7 người con, 4 trai 3 gái. Người dân sinh sống tại làng của cha Murmu đều là những người thuộc các bộ tộc, theo đạo thờ vật linh; họ chịu ảnh hưởng



của Ấn độ giáo. Từ khi còn là một trẻ nhỏ, cha Josim đã được “gặp” Chúa Kitô qua cuộc gặp gỡ với cha Giêrônimô, một linh mục dòng Phanxicô. Cha Josim kể lại: “Một ngày kia, cha Giêrônimô đến gặp và nói với tôi: ‘Josim, chúng ta đi dạy cho những người đó.’” Và tôi đã đi cùng với cha Giêrônimô. Sau một thời gian theo cha Giêrônimô, trong lòng tôi nảy sinh ước muốn trở nên giống như cha ấy.” Cậu bé Josim đã hỏi cha Giêrônimô làm thế nào để trở thành một Kitô hữu và câu trả lời của cha làm cho cậu bé ngạc nhiên: “Đầu tiên con phải học hành đã.” Sau một thời gian chuẩn bị và cầu nguyện, Josim nói cho gia đình biết là cậu muốn được rửa tội. Thế là đến lượt gia đình của Josim lại ngạc nhiên. Cha Josim kể: “Mọi người đồng ý với tôi, họ chấp nhận quyết định của tôi. Họ đã nói với tôi rằng họ cũng muốn trở thành các Kitô hữu. Thế là cả gia đình tôi đã theo đạo Công Giáo.”

Còn một sự kiện quan trọng khác trong hành trình ơn gọi của cha Josim, đó là cuộc nói chuyện với một linh mục khác. Cha Josim chia sẻ: “Cha ấy đã nói riêng với tôi: ‘Josim, con có một ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng con. Đừng dập tắt nó’. Ngọn lửa đang cháy đó chính là Chúa Kitô.” Trong thời gian đó, chàng trai trẻ Josim đã hoàn thành giai đoạn một của chương trình đại học và quyết định gia nhập chủng viện Dinajpur. Cha Josim chia sẻ về ước muốn của mình khi ấy: “Mong ước của tôi là trở thành linh mục, dạy dỗ cho người khác, làm việc vì họ, rao giảng Tin Mừng là Thiên Chúa.”

Cha Josim đã là một chứng tá trong cuộc sống và chính thái độ và cách sống của cha đã thu hút những người dân làng của cha. Chỉ trong vòng 4 năm, toàn bộ dân làng của Cha đã trở lại và được rửa tội. Cha Josim nhớ lại: “Ban đầu họ không chấp nhận Tin mừng, họ chống lại chúng tôi và không muốn giúp đỡ chúng tôi. Họ thuộc các nhóm khác nhau, họ có nhiều truyền thống từ Ấn giáo, như là thờ các thần và dâng cúng cho các thần. Dù là nghèo khổ, họ dâng những thứ họ có. Tôi đã không biết phải làm gì và tôi đã trao đổi với vị linh hướng của tôi. Ngài nói với tôi: ‘Con đừng lo lắng. Hãy sống cuộc sống của

con, đi theo quyết định của con cho đến cùng. Họ sẽ hiểu và từ từ cuộc sống của họ cũng sẽ thay đổi.”

Sau khi được chịu chức linh mục, cha Josim sẽ bước theo gương mẫu của mình. Cha chia sẻ rằng cha sẽ đi làm chứng cho Chúa Kitô, rao giảng Tin mừng, không phải bằng cách hét thật to. Cha nói: Khi tôn trọng niềm tin của mỗi người, Phật giáo hay Hồi giáo, tôi sẽ mang Tin Mừng cho họ và theo gương hoạt động vì con người của ĐTC Phanxicô. Tôi sẽ phục vụ dân tộc của tôi trong giáo xứ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở Suihari, nơi tôi sẽ là phụ tá của cha xứ Gian Battista Zanchi. Tôi yêu quý dân của tôi, người nghèo và người khuyết tật, Kitô hữu và Hồi giáo. (Asia News 29.11.2017)

Năm 2018: Ngày linh mục và đời sống thánh hiến ở Philippines



Đức cha Romulo Valles, TGM Davao, Philippines. RV

Trong năm 2018, Giáo hội Philippines cũng xem xét lại việc tổ chức các chủng viện và những nơi đào tạo tu sĩ, để củng cố sự cộng tác với giáo dân trong sứ vụ và quản trị.

Với việc tổ chức Năm giáo sĩ và đời sống thánh hiến, Giáo hội Philippines chú ý đến những thách đố trước việc tái truyền giảng Tin mừng và nhắc nhở rằng các linh mục và tu sĩ là “chìa khóa” để có thể mở cánh cửa này cho thế giới. Các Giám mục Philippines cũng nói đến những bóng tối ảm đạm từ cuộc sống thiếu gương mẫu của một số linh mục và tu sĩ, không tương thích

với sứ vụ chính là làm chứng cho lời nói và việc làm của Chúa Giêsu. Đức cha Valles nói rằng điều đáng buồn này là lời mời gọi suy tư, thống hối và đền tội. Đồng thời ngài cũng hy vọng các sai lầm này là sự thúc đẩy đến một khả năng lớn lao trong sự đổi mới và hiệp thông với những người yếu thế và bị chèn ép bởi các biến cố trong cuộc sống.

Những ngày này, ĐHY Antonio Luis Tagle, TGM Manila cũng mời gọi các gia đình và các tổ chức Công giáo cổ vũ sự chọn lựa ơn gọi trong số những người trẻ tham gia vào đời sống giáo xứ. Ngài nói rằng những người trẻ không chỉ mong muốn trở thành những bác sĩ, kỹ sư hoặc công nhân nhập cư, mà còn phải xem xét suy nghĩ đến việc cống hiến đời sống của họ như những người thánh hiến hay phục vụ như những mục tử. (Asia News 04.12.1917) (Hong Thủy)

ÂU CHÂU

Hồ sơ 15.000 trang bằng chứng cho tiến trình phong chân phước cho sơ Lucia

Coimbra, Bồ Đào Nha, ngày 27.12.2017 các viên chức trong ủy ban tiến trình phong chân phước cho nữ tu Lucia dos Santos đã thu thập hàng ngàn trang tài liệu chứng từ về sự thánh thiện của nữ tu, một trong ba trẻ là nhân chứng cho các cuộc hiện ra nổi tiếng của Đức Maria tại Fatima.

Tài liệu thu thập được về sơ Lucia bao gồm hơn 15.000 thư, lời khai và các tài liệu khác hỗ trợ nguyên nhân cho tiến trình phong chân phước cho sơ. Đức Giám Mục Virgilio Antunes của giáo phận Coimbra, Bồ Đào Nha lưu ý rằng những trang chứng từ này đã mất hơn 8 năm thu tập, vì chúng bao gồm các thư cá nhân và lời khai của hơn 60 người.

Các trang chứng từ này được đệ trình trong một buổi lễ tại nguyện đường của tu viện nơi sơ Lucia đã sống tại Coimbra, và sau đó các hồ sơ này sẽ được gửi tới Bộ Phong Thánh ở Vatican để phê chuẩn, hầu tiến tới các bước tiếp theo của việc phong thánh. Trường hợp này cũng phải được duyệt y bởi ĐGH Phanxicô.



Trong các cuộc hiện ra của Đức Maria, ba em nhỏ có liên quan đến Mẹ Fatima là những người nổi tiếng. Vào ngày 13 tháng 5 năm 1917, hai anh em Francisco 7 tuổi và Jacinta Marto 9 tuổi, và người chị họ Lucia dos Santos 10 tuổi đang chăn cừu gần thị trấn Fatima của Bồ Đào Nha thì các em nhìn thấy một người đàn bà mặc đồ trắng và cầm một chuỗi hạt.

Sau lần xuất hiện đầu tiên này, Đức Trinh Nữ Maria sau đó xuất hiện với các em vào các ngày 13 của hàng tháng từ tháng Năm đến tháng Mười. Thông điệp về những sự hiện ra của Fatima có thể được tóm lược chủ yếu như một lời kêu gọi ăn năn đền tạ và cầu nguyện.

Vào năm 1930, GHCG công nhận tính chất siêu nhiên của những cuộc hiện ra và một ngôi đền được xây cất tại Fatima. ĐGH Phaolô VI đã đến viếng thăm Linh địa Fatima ngày 13.5.1967, và sau đó Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và ĐTC Bênêđictô XVI đều đến kính viếng.

Thánh Gioan Phaolô II đã có một lòng sùng mộ đặc biệt với Đức Mẹ Fatima. Sau cuộc ám sát năm 1981, ĐTC nhìn nhận Ngài còn sống nhờ vào sự can thiệp kỳ diệu của Mẹ Fatima. Để đánh dấu cho lòng biết ơn của mình, Ngài đã đặt viên đạn được lấy ra từ vụ ám sát không thành công này lên vương miện của Mẹ Fatima.

Trong dịp đó ĐGH Gioan Phaolô II đã phát biểu: “Xin anh chị em hãy cầu nguyện cho người đã bắn Cha, mà Cha đã tha thứ với tất cả tấm lòng thành. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói về Chúa Kitô, như một linh mục và nạn nhân, Cha muốn

hiến dâng những đau khổ của Cha cho Giáo Hội và thế giới „.

ĐTC Phanxicô đã tới Fatima vào tháng 5 vừa qua nhân dịp kỷ niệm 100 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra. Ngài đã phong thánh cho hai trong số 3 trẻ là Francisco và Jacinta Marto, cả hai đều chết trẻ vì chứng viêm phổi và đã được phong chân phước vào năm 2000. Sr Lucia qua đời vào năm 2005 ở tuổi 97 tại tu viện ở Coimbra. (Thanh Quảng SDB)

Nữ Hoàng Anh nói về niềm tin Kitô của mình trong thông điệp Giáng Sinh

Trong thông điệp Giáng Sinh, được truyền hình trên cả nước, Nữ hoàng Anh Elizabeth Đệ Nhị, năm nay 91 tuổi, đã nói về niềm tin Kitô giáo của mình. Bà nói rằng Chúa Kitô đã truyền cảm hứng cho bà “trong lúc thuận lợi cũng như vào những thời điểm đầy thử thách”.

Trong thông điệp hàng năm của mình, Nữ hoàng đã tập trung vào chủ đề gia đình và ca ngợi các tình nguyện viên đang cung cấp những bữa ăn cho những người vô gia cư trong ngày Giáng sinh.

“Chúng ta hãy ghi nhớ Chúa Giêsu Kitô đã phải chào đời trong một chuồng gia súc tại Bêtlêhem. Ngài hiểu rõ thế nào là bị từ chối, truân chuyên, và bị bách hại”, Nữ hoàng nói.

“Nhưng mà, chính là tình yêu quảng đại của Chúa Giêsu Kitô và gương sáng của Người đã truyền cảm hứng cho tôi trong lúc thuận lợi cũng như vào những thời điểm đầy thử thách. Bất kể bạn đã phải kinh qua những gì trong năm nay, dù bạn đang ở đâu và dù bạn theo dõi chương trình này bằng cách nào, tôi chúc bạn Giáng sinh an lành và vui vẻ.”

Nữ hoàng cũng ca ngợi London và Manchester đã cùng nhau tập luyện sau những vụ tấn công khủng bố trong năm nay, và chào mừng những thành tích mạnh mẽ của hai thành phố này. Nữ hoàng, và chồng bà là Quận Công của Edinburgh và các thành viên trong gia đình đã tham dự lễ Giáng Sinh của giáo hội Anh giáo vào buổi sáng Giáng sinh gần nhà của Nữ hoàng ở Sandringham.

Vị hôn thê của Hoàng tử Harry là cô Meghan Markle đã tham gia buổi lễ với Hoàng gia lần đầu tiên trong năm nay. (Đăng tự Do)

Hội Đồng Thần Học bộ Tuyên Thánh công nhận một phép lạ do lời cầu bầu của Chân Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục

ĐGH Phaolô Đệ Lục, được ĐTC Phanxicô tuyên chân phước vào năm 2014, có nhiều hy vọng sẽ được tuyên thánh trong năm 2018.

Trong một bài báo có tựa đề “Năm của Thánh Phaolô Đệ Lục”, tạp chí hàng tuần của giáo phận Brescia, là tờ *La voce del popolo*, viết rằng vào ngày 13.12, các nhà thần học thuộc Bộ Tuyên Thánh Vatican đã công nhận một phép lạ do sự cầu bầu của ĐGH Montini, sau khi Hội Đồng Tư Vấn Y Khoa của Bộ Tuyên Thánh xác nhận là phép lạ. Tại thời điểm này, nếu được các Hồng Y trong Bộ Tuyên Thánh, và ĐGH đồng thuận ĐGH Phaolô Đệ Lục sẽ được tuyên thánh.

Phép lạ liên quan đến sự chào đời của một bé gái tại thành phố Verona tên là Amanda. Năm 2014, thai nhi đã sống sót trong nhiều tháng mặc dù thực tế là nhau thai đã bị bể. ĐTC Phanxicô đã tuyên chân phước cho vị tiên nhiệm của mình vào ngày 19.10.2014, khi kết thúc Thượng HĐGM ngoại thường về Gia đình.

Nhật báo của giáo phận Brescia viết “Những tin đồn nhất quán và những diễn biến nhanh chóng cho chúng ta thấy rằng năm 2018 chắc chắn sẽ là năm tuyên thánh cho ĐGH Phaolô Đệ Lục”. Tất cả các thủ tục chính thức cuối cùng đã diễn ra vào ngày 13 tháng 12 tại ủy ban thần học. Phép lạ được cho là do lời cầu bầu của ĐGH Montini về việc chữa lành một bào thai vào năm 2014 đã được chấp thuận. Một người mẹ ở Verona đang mang thai đến tuần thứ 26 thì nhau thai bị rách, có nguy cơ sảy thai, đã đến đền thánh “delle Grazie” để cầu nguyện cùng vị Giáo Hoàng vừa được tuyên Chân Phước vài ngày trước đó. Sau đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 2014, một bé gái sức khỏe tốt đã được chào đời mặc dù các bác sĩ đã hoàn toàn bó tay vì nhau thai đã bị rách bể.

Tờ *La voce del popolo* kỳ vọng rằng Chân

Phước Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục có thể sẽ được tuyên thánh vào tháng Mười năm 2018 khi xảy ra Thượng HĐGM về Thanh Niên từ ngày 3 đến 28.10. (Đăng Tự Do)



Đặc sứ của ĐTC cho biết các cuộc hành hương chính thức đến Medjugorje đã được cho phép

Từ nay trở đi, các giáo phận và các tổ chức khác có thể tổ chức các cuộc hành hương chính thức đến Medjugorje. Vị TGM Ba Lan chịu trách nhiệm đánh giá tình hình mục vụ tại đền thờ đã cho biết như trên.

Đức TGM Henryk Hoser của Warsaw-Praga, là vị được ĐGH Phanxicô phái đến Medjugorje, nói với thông tấn xã Aleteia: “Các hình thức tôn sùng Đức Mẹ tại Medjugorje đã được cho phép. Điều này không bị cấm nữa, và không cần phải thực hiện trong bí mật.”

Cho đến nay, các giáo phận và các tổ chức chính thức không được phép tổ chức các cuộc hành hương đến Medjugorje, mặc dù cá nhân những người Công Giáo có thể hành hương tự túc hay thông qua các tổ chức du lịch do tư nhân điều hành.

“Các quyết định của các HĐGM Nam Tư, trước cuộc chiến Balkan, có ý hướng chống lại các cuộc hành hương ở Medjugorje do các giám mục tổ chức trên thế giới, không còn phù hợp nữa”, ngài nói thêm.

Đức TGM cũng nói rằng ĐGH gần đây đã yêu cầu một Hồng Y người Albania ban phép



lành cho những người Công Giáo đến hành hương ở Medjugorje. Về tình hình mục vụ, Đức TGM nói ngài “đầy lòng ngưỡng mộ” đối với các tu sĩ Phanxicô làm việc tại Medjugorje. “Với một đội ngũ tương đối nhỏ, chỉ có một chục người, họ làm rất nhiều công việc để chào đón những người hành hương. Mỗi mùa hè họ tổ chức một lễ hội thanh thiếu niên. Năm nay, đã có 50.000 người trẻ tuổi trên khắp thế giới cùng với hơn 700 linh mục tụ tập về đây.” Đức TGM cho biết có một số lượng rất lớn những người xưng tội tại khu vực này. “Có đến 50 tòa giải tội, mà vẫn không đủ. Đây là những việc hóan cải rất sâu sắc.”

“Đây là một hiện tượng. Và điều xác nhận tính xác thực của nơi này là số lượng lớn các tổ chức bác ái chung quanh đền thánh. Và có một khía cạnh khác nữa là một nỗ lực lớn đang được thực hiện cho việc hình thành đức tin Kitô Giáo. Hàng năm, họ tổ chức các hội nghị ở các cấp độ khác nhau, cho nhiều đối tượng (linh mục, bác sỹ, cha mẹ, người trẻ, các cặp vợ chồng...)”. Bất kể những báo cáo của Đức TGM Henryk Hoser, ĐTC Phanxicô sẽ vẫn phải đưa ra quyết định cuối cùng về tính xác thực của những cuộc hiện ra. “Hồ sơ hiện tại đang nằm ở Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Tôi tin rằng quyết định cuối cùng sẽ sớm được đưa ra,” Đức TGM nói. (Đặng Tự Do)

Truyền thông Vatican sẽ mang tên “Tin Vatican (Vatican News)”

WHĐ (15.12.2017) – Một toà soạn duy nhất, đa ngôn ngữ và đa phương tiện mang tên “Tin

Vatican (Vatican News)”: đó là một trong những kết quả của cuộc cải tổ ngành truyền thông của Tòa thánh do ĐTC Phanxicô khởi xướng từ tháng sáu 2015, nhằm mục đích đổi mới phương thức truyền thông trong thời đại kỹ thuật số.

Quản lý đa phương tiện tập trung

Trong một thông cáo ra ngày 13.12.2017, khi kết thúc Khoá họp lần thứ 22 của Hội đồng Hồng y tư vấn, Quốc vụ viện Truyền thông Tòa thánh (SPC) tóm tắt: “Truyền thông Tòa thánh Vatican theo một mô hình sản xuất mới dựa trên sự sáp nhập và thống nhất quản lý”.

Đức ông Dario Edoardo Viganò, Chủ tịch SPC, giải thích thêm: Với một logo mới và một bản sơ đồ tổ chức bằng hình, “phiên bản đầu tiên của cổng thông tin mới (www.vaticannews.va) sẽ hợp nhất Đài phát thanh Vatican, kênh truyền hình CTV, các trang mạng xã hội của ĐGH và Nhà xuất bản Vatican”.

Trong những ngày sắp tới, cổng thông tin này sẽ được đưa lên mạng internet với phiên bản thử nghiệm để thay thế các trang tin đã sử dụng trước đây. Nhật báo Osservatore Romano, Phòng nhiếp ảnh và Nhà in Vatican sẽ hợp nhất với “Vatican News”, kể từ ngày 1 tháng Giêng 2018.

350 nhân viên, 40 ngôn ngữ. 350 biên tập viên và kỹ thuật viên thuộc 40 ban biên tập các ngôn ngữ và 9 tiểu ban của SPC sẽ soạn thảo đơn vị đa phương tiện mới này (âm thanh, văn bản, video, đồ họa thông tin) dưới sự điều hành của một giám đốc biên tập.

Bước đầu tiên, chỉ có 70 người sẽ tham gia vào



các nhóm của cổng thông tin mới, bằng 6 ngôn ngữ (tiếng Ý, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Bồ Đào Nha) và trong 4 đề mục (ĐGH; Vatican; Giáo hội và Thế giới).

Ngoài cổng Vatican News dành cho các nội dung (âm thanh, văn bản, video, đồ họa thông tin, hình ảnh), việc thiết kế lại dịch vụ truyền thông của Vatican, gồm cả thương hiệu “Vatican Media”, sẽ liên quan đến tất cả các sản phẩm đa phương tiện dành cho các đối tác chuyên nghiệp.

“Radio Vaticana Italia” trở thành kênh phát thanh tiếng Ý được phát sóng bằng kỹ thuật số mặt đất và DAB (Digital audio broadcasting – Phát thanh kỹ thuật số). (Vatican Radio) (Minh Đức)

Liên hiệp Kinh Thánh Công giáo dự định xin ĐGH cử hành Năm Thánh kinh

Aachen – Liên hiệp Thánh kinh Công giáo dự định yêu cầu ĐGH Phanxicô tuyên bố năm 2019-2020 là năm Thánh kinh cho toàn GHCG.

Cha Jan J. Stefanów, dòng Ngôi Lời, tổng thư ký của Liên hiệp Thánh kinh Công giáo cho biết là Liên hiệp đang bắt đầu chú tâm đến một số sự kiện sắp tới, trong đó hai sự kiện quan trọng nhất là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Liên hiệp vào tháng 04.2019 và Đại hội Mục vụ Thánh kinh được tổ chức từ 23-26.04.2019, tại Roma.

Có hơn 346 tổ chức Công giáo từ 126 quốc gia liên kết với Liên hiệp Thánh kinh, bao gồm 103 HĐGM và 243 tổ chức Công giáo trên khắp thế giới.

Cha Stefanów cũng thông báo về kế hoạch bắt đầu đưa văn phòng Tổng Thư ký của Liên hiệp trở lại nơi nguyên thủy của nó cách đây 45 năm, tức là Vatican. Việc di dời này nhằm giúp cho Văn phòng Tổng Thư ký dễ được tiếp xúc và từ đó cũng giúp nó được các Giám mục trên thế giới biết đến khi các ngài đi Ad Limina. Nó cũng giúp tăng cường sự cộng tác với các đại học Công giáo ở Roma và cuối cùng là đưa Văn phòng Tổng Thư ký gần gũi và cộng tác tốt hơn với các cơ quan trung ương của Tòa Thánh.

Liên hiệp Thánh kinh Công giáo dẫn thân cách đặc biệt để mang lời loan báo Thánh kinh và làm người hướng dẫn cho cuộc đối thoại yêu



thương của Thiên Chúa với thế giới. Liên hiệp dồn sức lực và nguồn lực để mang Lời Chúa đến với mọi người nam nữ của 126 quốc gia trên thế giới nơi Liên hiệp phục vụ.

Một kết quả của Liên hiệp trong năm nay là chương trình LectioYouth.Net. Với sự trợ giúp của các Hiệp hội Truyền giáo Giáo hoàng của Hungary và Hội Kidermissionswerk của Aachen, Liên hiệp Thánh kinh đã khởi động chương trình này cho châu Phi và đang mở rộng cho châu Á và Trung đông. Chương trình phát triển các tài liệu Lectio Divina cho giới trẻ trên internet để tạo nên các nhóm giới trẻ kinh thánh. Số người sử dụng các tài liệu này đang gia tăng đều đặn. (Mattersindia 12.12.2017) (Hong Thủy)

Đức Cha Michel Aupetit : Tân TGM Paris

Sáng 07.12.2017, ĐTC Phanxicô đã chính thức bổ nhiệm Đức Cha Michel Aupetit làm TGM Paris, thay ĐHY André Vingt-Trois nghỉ hưu. Đức tân TGM Paris xuất thân là bác sĩ y khoa, chuyên viên đạo đức sinh học (bioéthique), từng giữ chức tổng đại diện giáo phận Paris từ 2006 đến 2013. Ngài có nhiệm vụ bảo vệ quan điểm của Giáo hội trong bối cảnh chính phủ Pháp sắp tiến hành sửa đổi pháp chế về đạo đức sinh học.

Đức tân TGM Paris sinh tại Versailles ngày 23.03.1951, trải qua tuổi thanh xuân tại Chaville và Viroflay. Năm 1994, ngài tốt nghiệp bác sĩ y khoa và văn bằng đạo đức y khoa (éthique médicale), sau đó làm việc tại Colombes từ 1979 đến 1990. Tiếp theo, ngài tu học tại chủng viện



Saint-Augustin, tốt nghiệp cử nhân thần học.

Năm 1995, ngài thụ phong linh mục tại tổng giáo phận Paris, từ 1995-1998 là cha phó Saint-Louis-en-l'Île, từ 1998 đến 2001 là phó xứ Saint-Paul-Saint-Louis, đồng thời là tuyên úy các trường cấp 2 và 3 tại Marais.

Từ 2001 đến 2006, ngài là cha sở Notre-Dame de l'Arche d'Alliance. Từ 2004 đến 2006, linh mục Aupetit đảm nhiệm chức vụ quản hạt Pasteur-Vaugirard quận 15 Paris. Năm 2006, ngài là tổng đại diện giáo phận Paris.

Ngày 02.01.2013, ĐTC Bênêdictô XVI bổ nhiệm ngài là Giám Mục Phụ Tá Paris, hiệu tòa Massita (in partibus). Ngài được ĐHY André Vingt-Trois tấn phong giám mục, với ĐGM Eric Aumonier và ĐGM Jean-Yves Nahmias phụ phong.

Ngày 04.04.2014, ngài được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm giám mục Nanterre. Ngài chính thức đảm nhận chức vụ giám mục Nanterre ngày 04.05.2014.

Ngày 97.12.2017, ngài được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm TGM Paris, kế nhiệm ĐHY André Vingt-Trois.

Ngài là tác giả nhiều tác phẩm y khoa và thần học :

- 1999 : Contraception : la réponse de l'Église. Ed. Pierre Téqui.
- 2005 : Découvrir l'Eucharistie, en collaboration avec Christian Clavé. Ed. Salvator.
- 2008 : L'embryon, quels enjeux ? Ed. Salvator.

- 2009 : La mort, et après ? Ed. Salvator.
 - 2011 : L'homme, le sexe et Dieu. Ed. Salvator.
 - 2016 : Construisons-nous une société humaine ou inhumaine ? Ed. du Moulin.
- Paris, ngày 07.12.2017 (Lê Đình Thông)

Fides: Con số các nhà truyền giáo bị giết trong năm 2017 rất đáng quan ngại

Oái oăm thay, trong 8 năm liên tiếp, các nhà truyền giáo bị giết nhiều nhất không phải là ở các nước Hồi Giáo nhưng chính là ở các quốc gia có đa số dân theo Công Giáo

Trong những năm vừa qua, thế giới chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo. Tuy nhiên, oái oăm thay, số các nhà truyền giáo bị giết nhiều nhất không phải là ở các quốc gia có đa số dân theo Hồi Giáo hoặc ở các quốc gia Châu Á, nhưng chính là tại Mỹ châu Latinh nơi có một đa số rõ rệt dân chúng là người Công Giáo. Điều này không chỉ xảy ra trong năm nay 2017, nhưng là một thực tại liên tục trong suốt 8 năm vừa qua. Thông tấn xã Fides của Bộ Truyền Giảng Tin Mừng Cho Các Dân Tộc đã đưa ra nhận xét cay đắng như trên trong bản phúc trình về con số các nhân viên mục vụ của GHCG bị thảm sát trong năm 2017 sắp kết thúc.

Trong năm 2017, 23 nhân viên mục vụ của GHCG đã bị giết trên toàn thế giới, trong đó có 13 linh mục, 1 sư huynh, 1 nữ tu, và 8 giáo dân truyền giáo.

Theo phân bố lãnh thổ, đây là năm thứ 8 liên tiếp Mỹ Châu Latinh (Mễ Tây Cơ, Trung Mỹ và Nam Mỹ) là nơi có số lượng lớn các nhân viên chăm sóc mục vụ bị giết chết với con số lên đến 11 vị trong đó có 8 linh mục, 1 sư huynh và 2 giáo dân truyền giáo. Kế đến là Phi Châu, nơi có 10 nhân viên chăm sóc mục vụ bị giết gồm 4 linh mục, 1 nữ tu, và 5 giáo dân truyền giáo. Tại Á châu, 1 linh mục, và 1 giáo dân truyền giáo đã bị giết. Cả hai đều bị giết tại Phi Luật Tân, là quốc gia duy nhất tại châu Á nơi đa số dân theo Công Giáo

Nếu chúng ta xét riêng từng quốc gia, thì trong

năm 2017, Nigeria dẫn đầu với 5 nhân viên chăm sóc mục vụ bị giết, tiếp đến là Mỹ Tây Cơ có 4 vị, Colombia và Phi Luật Tân mỗi nước có hai vị. Với 4 linh mục bị giết, Mỹ Tây Cơ tiếp tục là quốc gia nguy hiểm nhất trên thế giới đối với các linh mục.

Báo cáo của Fides cũng đề cập đến một giám mục bị giết tại giáo phận Bafia của Cameroon. Xúc Đức Cha Jean-Marie Benoit Bala được tìm thấy trong dòng sông Sanaga vào ngày 2 tháng Sáu. Cơ quan tư pháp của Cameroon quyết liệt cho rằng Đức Cha tự tử, trong khi HĐGM kiên trì lập lại rằng Đức Cha không tự sát, nhưng “đã bị sát hại tàn bạo” trước khi bị ném xuống dòng sông đang chảy xiết. (Đặng Tự Do)

MỸ CHÂU

ĐHY Bernard Law, nguyên TGM Boston (Hoa Kỳ) qua đời

WHĐ (20.12.2017) – ĐHY Bernard Francis Law, nguyên TGM Boston (Hoa Kỳ) và nguyên tổng quản Vương cung thánh đường Đức Bà Cả, đã qua đời sáng 20.12.2017 tại Roma, sau một thời gian dài lâm bệnh, hưởng thọ 86 tuổi.

ĐHY Law sinh ngày 4.11.1931 tại Torreon thuộc bang Coahuila (Mexico), thụ phong linh mục năm 1961 cho giáo phận Natchez-Jackson, được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Springfield-Cape Girardeau năm 1973, sau đó năm 1984 làm TGM tổng giáo phận Boston, một trong những giáo phận lớn nhất của Giáo hội Hoa Kỳ; tại đây ngài dẫn thân rất tích cực trong lĩnh vực đối thoại với người Do Thái và lĩnh vực đại kết. Được ĐGH Gioan Phaolô II đặt làm hồng y năm 1985, ngài trở thành một trong những vị lãnh đạo có ảnh hưởng nhất của Giáo hội Hoa Kỳ.

Bị cáo buộc bao che cho các giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, ĐHY Bernard Law đã xin ĐGH Gioan Phaolô II cho từ nhiệm vào năm 2002. Năm 2004, ngài được đặt đứng đầu Vương cung thánh đường Đức Bà Cả – một trong bốn đại thánh đường của GHCG ở Roma.

Cuối năm 2009, trong dịp Giáo hội Việt Nam cử hành Năm Thánh 2010, ĐHY Law đã đến

thăm Giáo hội Việt Nam và đồng tế trong thánh lễ khai mạc Năm Thánh.

Với sự ra đi của ĐHY Law, Hồng y đoàn hiện có 216 hồng y, trong đó có 120 hồng y có quyền bầu giáo hoàng. (Theo Vatican News) (Minh Đức)



Một doanh nhân hiến tặng 20 triệu dollars cho trung tâm hành hương Công Giáo tại Detroit Hoa Kỳ

DETROIT (AP) – Ông Art Van Elslander, nhà sáng lập Art Van Furniture, đã hiến tặng số tiền trên cho Trung tâm Solanus Casey. Trung tâm này được thiết lập để vinh danh cố Linh Mục Solanus Casey đã được Giáo Hội tôn vinh lên bậc Chân Phước vào tháng 11 vừa qua, và đang trong tiến trình xin được phong Thánh. Từ đó trung tâm ngày càng thu hút khách hành hương trên khắp Hoa Kỳ.

Theo cha David Preuss, Giám đốc Trung Tâm Hành Hương thì số tiền 20 triệu dùng để mua đất thành phố và tư gia để xây dựng bãi đậu xe, một nhà nguyện, và cơ sở phục vụ khách hành hương.

Ông Van Elslander cho biết số tiền hiến tặng nhằm vinh danh tình thân hữu giữa thân phụ của ông và cha Casey.

Ông Van Elslander nói: Tôi lớn lên ở Detroit, tôi nhớ cha tôi thường đến gặp cha Casey mỗi khi cha tôi cần đến sự giúp đỡ hay chỉ dẫn của Ngài. Ngày nay Cha Casey vẫn tiếp tục đem niềm hy vọng đến cho nhiều người qua trung

tâm cung cấp thức ăn cho người nghèo. Tôi rất hân hạnh được đóng góp vào di sản của Ngài để đem lại lợi ích cho toàn thể cộng đồng.

Cha Casey qua đời năm 1957, được phong chân phước vào tháng 11 vừa qua sau sự kiện một phụ nữ mắc bệnh nan y đã cầu nguyện trước mộ của Ngài vào năm 2012 và đã được khỏi bệnh

Chuẩn bị đón tiếp ĐTC tại Chile

SANTIAGO- Công việc chuẩn bị cho cuộc viếng thăm của ĐTC tại Chile từ ngày 15 đến 18.1.2018 đang tiến hành tốt đẹp. Đức Ông Héctor Gallardo, giám đốc về phụng vụ thuộc Ủy ban toàn quốc Chile chuẩn bị cuộc viếng thăm của ĐTC cho biết tổng cộng có 550 ca viên, và nhạc công, giáo dân và tu sĩ, trong ca đoàn đảm trách phần thánh ca trong thánh lễ ĐTC sẽ cử hành tại công viên O'Higgins lúc 10 giờ rưỡi sáng ngày 16.1 tới đây ở thủ đô Santiago. Địa điểm này có thể tiếp nhận nửa triệu người. Trong thánh lễ các tín hữu sẽ cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình.

Cha Patricio Trujillo, đặc trách tổ chức cuộc viếng thăm của ĐTC tại miền Araucania, cho biết ngày 17.1.2017, tại thành phố Temuco cách Santiago 600 cây số về hướng nam, trong thánh lễ, ĐTC sẽ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các thổ dân và hòa bình tại miền nam Chile. Việc kiến thiết bàn thờ đã được khởi sự tại căn cứ không quân Maquehue, cùng với việc chuẩn bị khu vực hành lễ.

Cha Trujillo cho biết sẽ có buổi cầu nguyện của ĐTC với các thổ dân Mapuche thuộc 23 cộng đoàn. Về vấn đề có thể có những cuộc biểu tình của người Mapuche chống đối Nhà Nước và Giáo Hội, nhân dịp ĐTC đến viếng thăm vùng Araucania, Cha Trujillo nói: Giáo Hội an tâm về vấn đề này, vì dân tộc Mapuche nói chung là một dân tộc yêu chuộng hòa bình, thích gặp gỡ và hội họp. Chỉ có một thiểu số người Mapuche gây khó khăn.

Thổ dân Mapuche sống ở miền nam Chile và Argentina. Họ thuộc vào số những người nghèo nhất và ít được học hành nhất trong dân chúng tại Chile. Sau khi nước này được độc lập hồi năm 1818 đã xảy ra những vụ quân đội xâm nhập các vùng của thổ dân, trút hữu tài sản, bài trừ truyền



thống và ngôn ngữ của người Mapuche. Từ lâu vẫn đòi chính quyền nước này trả lại đất đai cho họ. Nhiều vụ biểu tình phản đối đã diễn ra. Một số thành phần cực đoan Mapuche đã đốt nhiều thánh đường và cơ sở Công Giáo tại một số nơi vì cho rằng Giáo Hội đứng về phe nhà nước.

Về việc có thể có nhiều tín hữu hành hương từ nước ngoài đến Chile để tham dự các cuộc gặp gỡ với ĐTC trong 3 ngày viếng thăm của ngài, thứ trưởng nội vụ Mahmud Aleuy cho biết có sự tăng cường các dịch vụ hải quan. Chính phủ sẽ gia tăng nhân viên và phương tiện kiểm soát ở biên giới, đồng thời thiết lập các hạ tầng cơ sở thích hợp để đón tiếp những người nước ngoài và người Chile tham dự các sinh hoạt của ĐTC.

Chặng chót trong cuộc viếng thăm của ĐTC ở Chile sẽ diễn ra tại thành phố Iquique ở mạn bắc. Tại đây ĐTC sẽ chủ sự thánh lễ với nghi thức đội triều thiên cho tượng Đức Mẹ Camêlô, như ĐGH Gioan Phaolô 2 đã làm hồi năm 1987. Trong số các tín hữu tham dự thánh lễ cũng có nhiều người di dân. Các cộng tác viên của ban tổ chức đang chuẩn bị 600 ngàn bánh lễ và kiến thiết 4.500 mét khối bàn thờ. (Radio.uchile.cl 20171226) (G. Trần Đức Anh OP)

Sau 100 năm, nhà thờ Công Giáo lớn nhất Bắc Mỹ bây giờ mới hoàn tất

Sau 100 năm xây dựng, ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội thứ sáu 8.12 vừa qua, ngôi thánh đường lớn nhất Bắc Mỹ đã khai trương công trình sau cùng và như thế là ngôi nhà thờ

chính thức được hoàn tất.

Buổi lễ thánh hiến chiếc vòm có tên là Vòm Ba Ngôi (Trinity Dome) của Vương cung Thánh đường ĐM Vô Nhiễm Nguyên Tội (Immaculate Conception) đã được ĐHY Donald W. Wuerl của giáo phận Washington DC chủ tế với sự hiện diện của vị đặc sứ của ĐGH là ĐHY Kevin Farrell, bộ trưởng bộ giáo dân, gia đình và sự sống.

Chiếc vòm Trinity được trang hoàng bằng một bức ‘khảm’ thuộc loại lớn nhất thế giới, tạo dựng với hơn 14 triệu mảnh thủy tinh màu (Venetian glass), ráp bằng tay tại Spilimbergo ở Ý do gia đình nghệ sĩ Trivisanutto Giovanni, hoàn toàn sử dụng những kỹ thuật thời Trung Cổ. Bức khảm mô tả cảnh Chúa Ba Ngôi, Đức Trinh Nữ Maria, các Thiên Thần, bốn vị Thánh Sứ và nhiều vị thánh của Bắc Mỹ (Canada, Hoa Kỳ và Mexico) như thánh Kateri Tekakwitha, Juan Diego và Elizabeth Ann Seton.

ĐGH Phanxicô, từng thăm viếng ngôi thánh đường trong năm 2015, đã gửi một bức thư cảm tay qua ĐHY Kevin Farrell, Ngài bày tỏ niềm hy vọng rằng tất cả những ai nhìn vào hình ảnh của Đức Mẹ Maria trên vòm có thể „được tăng thêm ơn sốt sắng và lòng từ bi, là tình yêu đặc biệt của Đức Mẹ dành cho giáo hội của Chúa Kitô.“

Tuy bây giờ ngôi thánh đường mới chính thức hoàn tất, nhưng thực sự đã được bắt đầu sử dụng từ năm 1959.

Gọi là đền thánh bởi vì ngôi thánh đường tuy là một trong 10 thánh đường lớn nhất thế giới, nhưng không thuộc về một giáo phận nào và



tuy nằm trong giáo phận Washington DC nhưng không phải là nhà thờ chính toà.

Cũng như một ngôi nhà thờ còn dang dở khác là ‘Expiatori de la Sagrada Familia’ ở Barcelona, đền thánh ĐM Vô Nhiễm đã được ĐHG Gioan Phaolô II nâng lên hàng Vương Cung thánh Đường năm 1990 và chính thức có tên là The Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception (Vương Cung Thánh Đường Quốc Gia ĐM Vô Nhiễm Nguyên Tội). Chúng ta cũng biết ĐM Vô Nhiễm Nguyên Tội là thánh quan thầy của nước Hoa Kỳ.

Trong niên giám lịch sử 100 năm của ngôi đền thánh, người ta nhận thấy có nhiều biến cố quan trọng như: năm 1990 được Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng tiểu Vương Cung Thánh Đường; năm 2007 cung hiến chiếc vòm Nhập Thể (Incarnation Dome); năm 2006 hoàn tất tám khảm của chiếc vòm Cứu Chuộc (Redemption Dome); năm 2006 hoàn tất đền Đức Mẹ La Vang.

Có cả thảy 70 ngôi đền nhỏ nằm dưới tầng hầm (Crypt level) dành cho các dân tộc di cư tới Hoa Kỳ, tuy nhiên tại sao ngôi đền Đức Mẹ La Vang lại được ghi chép là một trong hai biến cố quan trọng nhất? (biến cố thứ hai là việc hoàn tất ngôi đền ĐM của người Li Băng).

Dù sao thì khi đến thăm đền thánh, hễ là người Việt Nam thì ai cũng hãnh diện được thấy đền ĐM Lavang của mình được đặt ngay đầu của ‘lòng bên phải’ của nhà thờ (tầng hầm). Với một vị trí như vậy thì mọi người có thể thấy đền Mẹ từ ngay khi bước vào cửa ở cuối nhà thờ. Và đền Lavang cũng là nơi gặp gỡ của nhiều con cái Mẹ từ khắp nơi trên thế giới đến. Hễ đứng quanh quần bên Mẹ ít lâu thì thế nào cũng được làm quen với những người từ Âu Châu, Úc Châu hay từ Việt Nam tới...(Trần Mạnh Trác)

78 phạm nhân tại các nhà tù ở Á Căn Đình được rửa tội

Tin từ Á Căn Đình cho biết 78 phạm nhân trong các nhà tù ở giáo phận San Isidro, nước Á Căn Đình, đã được chấp phép rửa tội, thêm sức và rước lễ lần đầu vào ngày lễ Đức Mẹ Vô nhiễm nguyên tội 8 tháng 12 năm 2017.

Đức Giám Mục Oscar Ojea, ĐGM Martin Fassi, Nữ Tu María Cristina Albornoz và hơn 20 thiện nguyện viên của giáo phận Isidro đã tham gia chương trình mục vụ cho các tù nhân nam và nữ tại các nhà tù trong thành phố Buenos Aires. Chương trình này bắt đầu hoạt động từ năm 2010 cho đến nay.

Đức Cha Fassi, Giám Mục Phó giáo phận Isidro đã chủ sự thánh lễ rửa tội cho 68 phạm nhân nam và 10 phạm nhân nữ. Trong bài giảng Đức Cha Fassi đã khuyến khích các phạm nhân hãy sống theo con đường của Chúa, kết hợp đời sống mình với đời sống của Chúa. Ngài nói thêm: Chúa Giêsu cũng bị người ta chối bỏ, nhưng Ngài đã trở lại, đến với chúng ta để thay đổi tâm tư, mang lại cho chúng ta cách suy nghĩ mới.

Chương trình mục vụ dành cho các phạm nhân của giáo phận Isidro không những là dạy giáo lý, cử hành thánh lễ, ban các bí tích, mà còn huấn nghệ cho các phạm nhân để sau này khi trở về đời sống bình thường họ có một nghề nghiệp sinh sống. (Nguyễn Long Thao)

Chuyện phi thường: Đánh gục và biến một trung tâm phá thai thành phòng khám bệnh miễn phí của Công Giáo

Các tổ chức phò sinh của Công Giáo Hoa Kỳ thường tổ chức các buổi cầu nguyện trước các trung tâm phá thai để ngăn cản các phụ nữ bước vào các trung tâm này. Phương thức này có khi không thực hiện được nếu các trung tâm phá thai



xin được một “restraining order”, tức là một lệnh cấm không cho đến gần một phạm vi nào đó.

Khu vực công sở Manassas trên đường Forestwood Lane, Virginia, Hoa Kỳ có một trung tâm phá thai tên là Amethyst, là nơi đã từng giết hại khoảng 1.200 thai nhi mỗi năm. Để tránh những rắc rối về pháp luật, các tổ chức phò sinh đã mua một văn phòng sát cạnh trung tâm nhằm ngăn cản các phụ nữ có ý định phá thai.

Mỗi ngày có hàng chục các thành viên của các phong trào phò sinh đến đọc Kinh Mân Côi và khẩn khoản thuyết phục các phụ nữ đừng bước vào phòng khám phá thai bên cạnh.

Trước các hoạt động “phá đám” một cách hợp pháp của văn phòng bên cạnh, chủ nhân của trung tâm phá thai đã buộc phải đóng cửa vào tháng 9 năm 2015. Nay thì giáo phận Arlington cho biết đã mua lại trung tâm phá thai Amethyst và từ ngày 6 tháng 12 vừa qua đã biến nó thành một phòng khám bệnh và phát thuốc cho người nghèo có tên là “Mother of Mercy Free Medical Clinic”. (Thúy Dung)

PHI CHÂU

Thảm trạng Nigeria: Dân tà bỏ tiền chạy trốn tham nhũng thay vì đầu tư cho đất nước

Thảm trạng tham nhũng ở Nigeria đã tạo ra một quốc gia thối nát, kinh tế tụt hậu và dân chúng tìm cách bỏ đi dù phải đóng một số tiền mãi lộ rất cao, bị nguy hiểm đến tính mạng và nhiều khi bị luà vào số kiếp nô lệ.

Mới đây người ta khám phá ra một chợ nô lệ lớn ở Libya mà đa phần những người bị bán là những thanh niên thiếu nữ từ Nigeria. Mới từ đầu tháng 12 mà thôi, chính phủ Nigeria đã phải nhận hồi hương tới 3.000 người dân.

Theo ĐGM Joseph Bagobiri, giáo phận Kafanchan, thì người Nigeria sẵn sàng trả một số tiền lớn là \$1.400 cho một đầu người để vượt biên tới Libya hoặc các nước khác mà tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn.

“Nếu mỗi người trong số họ dùng tiền đó để đầu tư ở trong nước, miễn là Nigeria có một môi



trường tích cực và sáng tạo cho các cơ hội kinh doanh, thì họ sẽ trở thành những người chủ tuyển dụng lao động, thay vì phải chịu làm nô lệ hoặc phải sống dưới nhiều hình thức vô nhân đạo khác của Libya“ ĐGM Bagobiri nói.

“Chính phủ Nigeria nên tạo ra điều kiện để cho người dân nhận ra rằng họ có nhiều triển vọng ‘sống được’ ở Nigeria hơn là ở châu Âu và những nơi khác“, Ngài nói thêm. “Với rất nhiều tài nguyên và các nguồn lực hiện có ở đất nước này, người Nigeria không cần phải làm ăn mày hoặc phải quyết định đi tha phương cầu thực để tìm những đồng cỏ xanh khó nắm bắt“, ĐGM Bagobiri nhấn mạnh như thế.

Nigeria là một quốc gia có nhiều mỏ dầu, sẵn có đất canh tác và nhiều tài nguyên và khoáng sản chưa được khai thác. Nhưng chỉ số tham nhũng do ủy ban minh bạch quốc tế cho thấy Nigeria đứng thứ 136 trên 176 nước của thế giới*, là một trong những quốc gia tham nhũng nhất thế giới. Tham nhũng cản trở phát triển kinh tế, gây thất vọng cho những người trẻ tuổi và họ cố gắng chạy ra nước ngoài, nhưng thường kết thúc bị xa vào cạm bẫy của những kẻ buôn bán người. (Moses Trương Võ)

Note * Trong năm 2017, VN có điểm là 33/100 và đứng hạng 113/176 trong chỉ số tham nhũng.

ÚC CHÂU

Giám mục Sydney trình báo việc tượng Đức Mẹ ở nhà thờ bị phá hoại

92 Dân Chúa on line số 34

Tại sao lại có người làm thế này?

Giám mục Richard Umbers, là giám mục phụ tá ở Sydney, cho biết có người đã phá các ảnh tượng trong nhà thờ của ngài: “Các bức tượng bên ngoài nhà thờ cứ lần lượt bị trộm hoặc bị xúc phạm,” giám mục cho biết trên Twitter.

Ngài còn đăng một tượng Đức Mẹ La Vang đang bồng Chúa Giêsu Hài Đồng, cả hai tượng đều bị mất đầu.

Một người trên Twitter đề nghị giáo xứ nên lắp camera để bắt kẻ phá hoại. Giám mục cho biết nhà thờ có camera nhưng vị trí đặt tượng lại bị khuất dưới tán cây.

Ngài mời ai muốn giúp có thể email đến địa chỉ Church@DulwichHillParish.org.au.

Giám mục Umbers được tấn phong vào tháng tám năm 2016. Trước khi được tấn phong, ngài đã đăng một video lên facebook kể về lời khuyên của mẹ mình, “Mọi người sẽ trọng vọng con, tôn con lên, nhưng nhớ nhé, con chỉ là Richard Umbers thôi.” (J.B. Thái Hòa chuyển dịch)

Đại hội Giới trẻ Công giáo Australia tại Sydney

Đức TGM Anthony Fisher của Sydney - EPA Sydney, Australia – Từ ngày 7.9.12 vừa qua, Đại hội Giới trẻ Công giáo Úc đã diễn ra tại Sydney, với sự tham dự của khoảng 20 ngàn người. Đại hội này cũng khai mạc “Năm Giới trẻ”, năm “mở ra những chân trời mới để loan truyền niềm vui cho Giáo hội trẻ và các cộng đoàn.”



Lại một mùa Giáng Sinh không an lành

Chương trình của Đại hội gồm có những buổi học hỏi, Thánh lễ, thảo luận và trò chơi tương tác. Cao điểm của Đại hội là cuộc hành hương ngang qua thành phố lớn nhất của Australia và kết thúc với buổi hòa nhạc và Thánh lễ tại Domain trong công viên bách thảo hoàng gia.

Trong Thánh lễ hôm 09.12, đề cập đến các thách thức chính trị như việc hợp pháp hóa mới đây về euthanasia cho những người muốn được sử dụng “cái chết êm dịu”, Đức TGM Anthony Fisher của Sydney nhận xét: “Nền văn hóa của chúng ta làm rối loạn ý nghĩa của sự sống và tình yêu, công bằng và lòng thương xót”. Ngài cũng nói đây là lúc chúng ta cần những Gioan Tẩy giả mới để kêu gọi mọi người hoán cải và tin, để đem đến những tin thật sự tốt lành giữa những tin xấu và để chỉ cho mọi người thấy Chúa Kitô.

Đức TGM Fisher đã bắt đầu bài giảng cách dí dỏm: “Phần 8 đang đến”, ám chỉ đến phim mới “Cuộc chiến các vì sao” sắp được chiếu. Giải thích về chủ đề về cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối và người chiến thắng nhân danh sự thiện, ngài nói là rõ ràng rằng chúng ta vẫn đang tìm kiếm các anh hùng và chỉ ra người anh hùng Gioan Tẩy giả, ăn châu chấu, uống mật ong, mặc áo lông lạc đà. Dù đây không phải là mẫu anh hùng mà các cha mẹ muốn cho con cái mình, tuy thế, thánh nhân muốn đem đến cho con người tin tốt lành, cụ thể là Chúa Kitô, và đứng lên chống lại sự dữ của mọi thời đại, ngay cả khi có nghĩa là bị vua Hêrôđê chém đầu.

Đức TGM Fisher nhấn mạnh đến sự ác của luật euthanasia (cái chết êm dịu) và cảnh giác rằng con người có thể không còn dựa vào sự hiện diện của Kitô giáo trong nền văn hóa nữa nhưng sẽ phải chọn, cho chính họ, tin vào giáo huấn của GHCG. Đức TGM nói rằng nền văn hóa cần người trẻ Công giáo trở thành các anh hùng và loan báo sự thiện giữa bóng tối của thế giới, như gương mẫu của Mẹ Maria. Thay vì thất vọng vì sự ác, Đức TGM thách thức các bạn trẻ đáp lại tiếng Chúa như Mẹ Maria đã làm vào ngày phục sinh. (CNA 11.12.2017) (Hồng Thủy)

GNsP (14.12.2017)- Loài người cứ mãi loanh quanh tìm kiếm những hạnh phúc ở đâu đâu, thế mà có một hạnh phúc và sự sống cho không tất cả thì loài người lại luôn luôn tìm cách khước từ, thậm chí tiêu diệt đi. Việt Nam được điều hành bởi một chính quyền vô thần, nên chẳng lạ gì khi cái chính quyền đó luôn tìm cách ngăn cản, đàn áp và bỏ tù đời sống tâm linh con người.

Sự việc diễn ra vào ngày 13.12.2017 tại nhà thờ giáo xứ Đông Kiều. Hàng chục công an, an ninh từ cấp xã tới cấp huyện ập về tấn công không cho giáo xứ mừng đón Lễ Chúa Giáng Sinh vào ngày 25 tháng 12 tới đây. Phía nhà cầm quyền bắt dừng ngay công việc làm hang đá, đồng thời yêu cầu giáo xứ phải dỡ bỏ Hang Đá trong vòng 24 giờ.

Diễn biến không dừng tại đó, khi màn đêm sập xuống, bầu trời nhá nhem tối, có một tốp thanh niên lạ mặt đã lén vào phá hai cổng chào mừng Giáng Sinh đầu đường vào giáo xứ Đông Kiều. Trong đó có Anh Hoàng Văn Thuận và anh Trần Văn Liên bị nhóm côn đồ này rút dao chém vào cánh tay và đầu chảy máu.

Cũng cần phải nhắc lại, các giáo xứ và giáo họ tại giáo phận Vinh đã bị tấn công nhiều lần, Giáo xứ Đông Kiều liên tục bị đánh phá tài sản, tượng thờ. Ngày 30.10.2017, hai linh mục Phạm Xuân Kế và Nguyễn Ngọc Ngữ đã bị hội cờ đỏ này bao vây tại UBND xã Diễn Mỹ trong sự chứng kiến của hàng trăm công an sắc phục các loại.





Trong các cuộc tấn công nhắm vào Công giáo, sự kiện gọi là Chiến Dịch Tiêu Diệt Công Giáo Việt Nam năm 1959 của cộng sản đã không thành. Người ta thuật lại rằng “Tiếng chuông Nhà Thờ Lớn Hà Nội giục già vang lên chỉ một ngày trước lễ Giáng Sinh năm 1959. Đó không phải báo hiệu sự ra đời của Chúa Giêsu, mà tiếng chuông kêu cứu với giáo dân vì Nhà Thờ Lớn đang bị một nhóm người đến phá rối”.

Mục đích của việc này là muốn xóa sổ và kết quả là linh mục Trịnh Văn Căn, linh mục Nguyễn Văn Vinh cùng một số giáo dân bị quy tội phá rối trị an. Linh mục Căn chịu 12 tháng tù treo, linh mục Nguyễn Văn Vinh chịu 18 tháng tù giam vì tội “Vô cơ tập hợp quần chúng trái phép, phá rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, gây chia rẽ trong nhân dân”.

Những gì đã xảy ra tại giáo xứ Đông Kiều và nhiều giáo xứ khác tại giáo phận Vinh thời gian qua dường như kịch bản được lặp lại.

Trước đó, trên trang Việt Nam Thời Báo đưa tin về việc Chính quyền tỉnh Điện Biên xóa trắng điểm nhóm Tin Lành Tà Phi Chà. Theo đó, “ngày 15.11.2017, 5 trong số 71 ngôi nhà trong bản đã bị nhân viên chính quyền phá dỡ. Do điểm nhóm Tá Phi Chà nằm cách khá xa đường quốc lộ 131 nên khi thực hiện cưỡng chế chính quyền huyện Mường Nhé đã huy động máy móc mở đường lên tận bản cùng một lực lượng lớn gồm cả dân quân ở các bản trong huyện Mường Nhé và công an, bộ đội biên phòng, cơ động. Các ngã đường đến bản đều bị chính quyền lập chốt chặn; không ai có thể ra, vào dù trong các trường hợp rất cấp bách, cần thiết như thăm, khám bệnh”

Thế mà, sự đòi thật trở trêu, đến hẹn lại lên, mỗi dịp Giáng sinh về, nhà cầm quyền cộng sản lại dập dìu kéo đến các Tòa giám mục, giáo xứ để chúc mừng Giáng sinh. Hành động này chẳng khác gì Judas Iscariot bán Chúa bằng một nụ hôn. Đạo đức giả trong chính trị được các lãnh đạo cộng sản sử dụng một cách thuần thục. Đáng tiếc, vẫn có nhiều chức sắc trong các tôn giáo tin vào những lời chúc mừng sáo rỗng, vẫn tin vào những lời hứa chất chứa hảo huyền.

Nhà cầm quyền Hà Nội rất giỏi trong việc lừa mị người dân, họ còn giỏi hơn nhiều trong việc đối phó với dư luận Quốc tế. Nên những người am hiểu về xã hội Việt Nam chẳng có gì là lạ khi Mục sư Franklin Graham nói rằng : “Tự do tôn giáo tại Việt Nam đang được cải thiện”. Ông được Chính phủ Việt Nam cho phép tổ chức buổi truyền giảng Phúc âm trong hai ngày 8 và 9 tháng 12, tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 10 ngàn người. Tuy nhiên, để có sự kiện này, vị Mục sư đã phải “xin phép” hàng năm trời. Tất nhiên, Hà Nội đã đạt được mục đích là dùng chính Mục sư Franklin Graham là phương tiện tuyên truyền về tự do tôn giáo tại Việt Nam ra ngoài thế giới.

Tự do Tôn giáo tại Việt Nam giống như một sợi chỉ trong tay của nhà cầm quyền, có lúc thì bị vo rối, có lúc thì căng bật, thậm chí có lúc thì bị đứt đoạn. Quyền tự quyết của thần quyền bị thế quyền chi phối thì đó có được gọi là tự do Tôn giáo ? Mùa Giáng sinh 2017, những người theo đạo đã bị đổ máu, sự ngăn cấm, thậm chí

là xóa bỏ đời sống tâm linh đã thực sự xảy ra. Giáng sinh biết bao giờ mới thật sự an lành cho người Việt Nam khi chế độ vô thần vẫn còn cai trị ? 14.12.2017- Paulus Lê Sơn

Tri ân TPB – VNCH ngày 26/12: Vấn vương những nụ cười, niềm vui và nước mắt hạnh phúc

GNsP - Bên nhau đi nốt cuộc đời” là chủ đề của chương trình Tri Ân TPB – VNCH, trong dịp trao quà xuân cuối năm 2017 cho các ông TPB. Chương trình này do các linh mục DCCT Sài Gòn tổ chức đã bước sang năm thứ 7 với số lượng các ông TPB ghi danh tại văn phòng CLHB của DCCT đã vượt qua con số 6000 ông.

Lm. Antôn Lê Ngọc Thanh khai mạc chương trình vào buổi sáng

Năm 2017 này tại DCCT Sài Gòn từ ngày 26-30.12 sẽ diễn ra liên tục hai buổi sáng-chiều họp mặt Tri Ân TPB- VNCH. Riêng ngày 28 chỉ có



buổi chiều và ngày 30 chỉ có buổi sáng. Mỗi buổi họp mặt ước lượng có đến 500 ông TPB tham dự.

Trong ngày đầu tiên, ngày 26.12, những hình ảnh của buổi họp mặt đã được phát đi trực tiếp với số lượng người theo dõi lên đến hàng chục ngàn, đã cho thấy sự quan tâm của cộng đồng đối với chương trình này. Trong những hình ảnh được phát đi ấy, đã gây không ít xúc động cho người xem. Đó là có thể là hình ảnh của người TPB cụt cả hai chân lết đi trên chiếc đôn gỗ đến tham dự chương trình. Đó có thể là hình ảnh của người TPB già trên chiếc nạng gỗ, khập khiễng dẫn đường cho bạn mình mù cả hai mắt đang lê những bước chân chậm chạp đến với buổi họp mặt...

Nhưng trên hết, chúng ta bắt gặp được những nụ cười rạng rỡ, những cái ôm hôn thấm thiết của chính những người TPB được hội ngộ. Họ là những chiến hữu của nhau, cùng binh chủng và đơn vị, cùng kinh qua những thời khắc sống chết của chiến tranh nay mới có cơ hội được gặp lại. Họ cũng có thể là những người TPB mới kết thân với nhau nhờ chương trình họp mặt hàng năm như thế này, và sau một năm xa cách nay tái ngộ. Họ râm ran cười cười nói nói, kể cho nhau nghe chuyện đời, chuyện người, chuyện lính... Những câu chuyện dường như không ngọt mà hàng chục năm dài họ không biết thổ lộ cùng ai.

Vào buổi chiều trong ngày 26.12, ông TPB Thuận chia sẻ cùng các chiến hữu của mình rằng: “50 năm về trước, chúng ta là những người trai trẻ đã lên đường, xông pha trận mạc để bảo vệ non sông, bảo vệ cho nền tự do này. Chúng ta đã bỏ lại một phần thân thể của mình ở đâu đó trên quê hương đất nước này, để bảo vệ cho người thân và gia đình của chúng ta. Nên cuộc chiến của chúng ta là chính nghĩa. Chúng ta không phải là những con người ngụ quân hay ngụ quyền. Chúng ta không phải là những tội đồ. Chúng ta là những người chiến đấu. Chúng ta là những người lính anh hùng có chính nghĩa.”

Những điều ông TPB Thuận nói cũng là điều mà chương trình Tri Ân TPB- VNCH do Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn khi tổ chức muốn nhắm tới. Trước hết đây là việc trả lại những giá trị tinh thần về đúng chỗ của nó, trong đó có việc

phục hồi phẩm giá và danh dự của một người lính chính danh mà trong hàng chục năm trường các ông đã bị chế độ mới miệt thị và thậm chí coi là tội đồ dân tộc. Sau đó việc đồng hành với các ông trong việc “Bên Nhau Đi Nốt Cuộc Đời” như muốn chia sẻ một chút những khó khăn vật chất mà các ông đang gặp phải trong những ngày còn lại.

Buổi họp mặt của ngày thứ I, ngày 26.12 khép lại nhưng còn vấn vương những nụ cười, niềm vui và cả những giọt nước mắt hạnh phúc...(Vũ Hoàng Trường)

LỄ HỘI GIÁNG SINH CỦA TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT TẠI TGP SAIGÒN 2017

SÀI GÒN 17.12.2017 -- Hàng năm, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lại được Caritas của tổng GP. Sài Gòn tổ chức một ngày vui chơi, ăn uống, nhận quà, thưởng thức ca nhạc hay gọi vắn tắt là được tham gia vào lễ hội mừng đón Chúa Giáng Sinh.

Cha giám đốc Caritas TGP. Saigon Vinh-sơn Phạm Ngọc Đồng cho chúng tôi biết: năm nay số lượng các em tham gia tại Trung tâm Mục vụ đến từ 48 mái ấm, cơ sở tổng số các em tham dự 2.980 em với 361 người phụ trách đi kèm. Trong số đó các em khiếm thị là 242 em, khuyết tật nặng 133 em, khuyết tật nhẹ 333 em, khiếm thính 532 em và các em vận động tốt là 1749 em. Số người của ban tổ chức phục vụ các em gần 1500 người và 361 anh chị em phụ trách các đơn vị nữa. Chúng ta làm thử con số trung bình thì cứ 1 người phục vụ 2 em.



Ngoài ra năm nay vì sân trung tâm chật gách nên không gian bị thu hẹp lại. Do vậy, có khoảng 10 mái ấm được Caritas đến tận nơi tổ chức lễ hội Giáng Sinh cho các em.

Với số lượng đông đảo thiếu nhi tụ họp lại như thế này đã là một cái chợ lớn rồi. Vậy mà các em này lại có hoàn cảnh đặc biệt nên mọi công tác chuẩn bị cho các em cũng đặc biệt theo. Sr. Nguyễn Thị Ngọc Thủy, phó giám đốc Caritas cho biết: Đã có rất nhiều cuộc họp diễn ra trước ngày khai mạc và phân chia công việc theo 27 tiểu ban như: ẩm thực, quà, trò chơi, đón tiếp, trật tự, văn nghệ, giữ xe, cơ động, sinh động...

Có 40 gian hàng ẩm thực được các giáo hạt trong giáo phận đảm trách gồm các món chính, món ăn nhẹ, nước, đùi gà. Gian hàng trò chơi có 13 gian và 10 gian hàng quà lưu niệm. Rất nhiều món ăn cho các em chọn lựa nào bò bía, mì Ý thịt xay, bánh mì thịt quay, bò viên, xúc xích, xôi mặn, chả cá... Gian hàng nước uống cũng rất phong phú. Cái gì ngoài hàng quán có thì hôm nay tại trung tâm Mục vụ đều có để phục vụ cho các em. Các tình nguyện viên cũng được phục vụ các bữa ăn như các em. Tôi hỏi Trang- người phục vụ trong ban dọn dẹp rác về ngày hôm nay. Em nói: Dạ con được đi phục vụ rất thích và nhất là được ăn ngon lại no nữa chứ. Năm sau con sẽ đi tiếp.

Các em nhận được quà khi đến, nhận được quà khi về và cả quà trong lúc diễn ra lễ hội nữa. Cha Giám đốc cho biết đó là nhờ các mạnh thường quân quảng đại giúp cho các em. Vâng, Caritas mãi mãi là cầu nối yêu thương giữa người tặng và người nhận. Mỗi người chung tay góp sức của mình cho nụ cười của các em, nụ cười của người trung gian và người nhắn gửi mãi tỏa sáng. Tuy nhiên đích nhắm đến của Caritas TGP. Sài Gòn ước ao các doanh nghiệp có thể nhận các em có hoàn cảnh khó khăn này vào làm trong các hãng xưởng trong tương lai.

Một ngày trời qua, các em được nhận những nụ cười ngay từ cổng chào, được đón tiếp vào chỗ ngồi, được tặng quà, được ăn uống, được phục vụ, được chơi trò chơi, được xem văn nghệ, được cả ba đức cha của tổng Gp. Sài Gòn đến thăm và chia sẻ tâm tình.

Cám ơn Caritas Saigon đã nỗ lực hết sức cho các em ngày vui. Quý Sơ và các anh chị em đứng sau sân khấu... cảm ơn các tình nguyện viên đến từ khắp nơi đã đáp lời yêu thương đến chia sẻ và phục vụ.

Chắc chắn tối qua ra về ai cũng mệt nhoài. Mỗi nhừ đôi chân, đau nhừ đôi vai, cái lưng rã rời và khan tiếng. Nhưng nếu chúng kiến được cảnh các em ra về sau một ngày mệt nhoài, bắt tay già từ ban tiếp tân ở ngoài cổng sẽ nức lòng mà quên mệt. Các em ra về và nơi gương mặt thật tươi và luôn miệng nói: chúc Giáng Sinh vui vẻ và hẹn năm sau gặp lại. Đoàn nào cũng chia tay với một mẫu thức chung như thế.

Tay cầm lái điều khiển chiếc Honda cà tàng rời sân Trung tâm Mục vụ dù đường Saigon nhiều xe nhưng tôi chỉ thấy ánh mắt lấp lánh của các em, chỉ thấy nụ cười rạng rỡ của các em... mà thôi! (Nữ tu Maria Nguyễn Thị Minh Du)

Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục của Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh tại Thanh Hóa

Sau những ngày hồi tâm suy niệm để khám phá lại niềm vui đời linh mục trong đức tin, trong đời sống độc thân - khó nghèo, trong công việc phục vụ cộng đoàn, cũng như trong sứ vụ thực thi lòng thương xót và loan báo Tin mừng, sáng ngày 1.12.2017, linh mục đoàn giáo phận Thanh Hóa đã hiệp dâng thánh lễ tạ ơn bế mạc tuần tĩnh tâm. Đây cũng là thánh lễ mừng kỷ niệm ngân khánh linh mục của Đức TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh.

Thánh lễ được cử hành cách trọng thể tại nhà thờ Chính Tòa với sự hiện diện tràn đầy ân nghĩa của Đức cha giảng phòng Giuse Vũ Văn Thiên và sự góp mặt đầy đủ của đại diện tất cả giáo xứ thuộc giáo phận, các dòng tu đang hoạt động trong giáo phận, cùng đông đảo bà con giáo dân xứ Chính Tòa.

Qua lời chúc mừng đầu lễ, cha Micae Trịnh Ngọc Tú, đại diện Đức giám quản, đã làm nổi bật ý nghĩa của thánh lễ hôm nay: 25 năm hồng ân linh mục là một hành trình ngập tràn ơn thánh Chúa đã ban xuống cho Đức Tổng Giuse. Vì thế, cha Micae đã nói lên niềm hân hoan chúc mừng

của cộng đoàn hiện diện và tâm tình thành kính tri ân, tất cả được gói gém trong những cánh hoa tươi thắm để dâng lên chúc mừng Đức Tổng trong ngày lễ đặc biệt này.

Để đáp lại, Đức TGM. Giuse chia sẻ rằng: “Chính anh chị em là niềm vui và hồng ân của cuộc đời tôi”. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn cùng cất cao lời tạ ơn và cầu xin Chúa tiếp tục ban ơn cho ngài hoàn thành sứ vụ đã được trao phó.

Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, giám mục giáo phận Hải Phòng, đã quảng diễn về một linh mục toàn vẹn khi ngài phản ánh vẻ đẹp và chân dung của Chúa Giêsu mục tử. Ngài nhấn mạnh: “Chúa Giêsu đã để lại trái tim của mình nơi các linh mục, để các ngài đi đến mọi ngõ ngách, nơi đường làng, hẻm phố, đến với mọi tầng lớp trong xã hội, không phân biệt một ai và đem tình yêu của Chúa Giêsu với hết thảy mọi người.”

Liên hệ đến dịp ngân khánh linh mục của Đức Tổng Giuse, ngài nói: “Ngày hôm nay, chúng ta mừng kỷ niệm 25 năm linh mục của Đức TGM Giuse, nhìn lại chặng đường ơn gọi của ngài, trải qua thời gian, không thiếu những gian nan thử thách, bị bắt đi tù nhưng ngài vẫn tin tưởng và phó thác tuyệt đối và vững vàng trong ơn gọi. 25 năm hồng ân linh mục, trong đó 12 năm vừa trong cương vị phó xứ, vừa đi du học, còn 13 năm trong cương vị giám mục của giáo phận Thanh Hóa, Đức TGM Giuse đã chèo lái con thuyền giáo phận vượt qua khó khăn và bão tố. Đức Tổng giống như một con tằm đã nhả ra những sợi tơ óng ánh để xây đắp giáo phận Thanh Hóa”.

Thánh lễ được tiếp tục trong tâm tình tạ ơn. Tạ ơn vì hồng ân năm thánh 85 năm thành lập giáo phận Thanh Hóa. Tạ ơn vì hành trình 25 năm phấn đấu để trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô – vị linh mục thượng phẩm đời đời. Tạ ơn vì nguồn suối tâm linh dạt dào của tuần tĩnh tâm linh mục sốt sắng vừa qua. Và cuối cùng là tạ ơn Chúa với phép lành toàn xá lãnh nhận được khi kết thúc thánh lễ trang trọng nhưng tràn đầy niềm vui khôn tả của mọi người hiện diện hôm nay. Nguồn: giaophanthanhhoa.net

Tin Cộng Đoàn

Thánh Lễ Tấn Phong Tân Giám Mục Thomas Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, California

Thánh Lễ truyền chức Đức Cha Thomas Nguyễn Thái Thành trong sứ vụ Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange đã được cử hành trọng thể vào lúc 2 giờ trưa Thứ Ba, ngày 19 tháng 12 năm 2017 tại nhà thờ Saint Columban, Garden Grove California. Vị chủ phong trong thánh lễ truyền chức là Đức Giám Mục Kevin Vann; Hai vị phụ phong là Đức Giám Mục Felipe De Jesus Estevez của giáo phận St Augustine, Alanta và Đức Giám Mục Robert J. Baker, Giám Mục giáo phận Birmingham, Florida. Cùng đồng tế thánh lễ có Đức Hồng Y Roger M. Mahony và Đức Hồng Y William Joseph Levada, cùng với hơn 40 vị Giám mục, Viện Phụ, Giám Tỉnh, Bề Trên một số dòng tu, hơn 160 linh mục Mỹ.Mễ.Việt và 3 Phó Tế, ngoài ra còn có nhiều giáo dân Việt Nam khắp nơi trên toàn quốc Hoa Kỳ về tham dự thánh lễ.

Nghi thức tấn phong bắt đầu với phần trình diện tiến chức. Sau đó, Sứ Thần Tòa Thánh Đức TGM Christophe Pierre công bố Tông Sắc của Đức Giáo Hoàng Phanxico từ Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm Linh Mục Thomas Nguyễn Thái Thành lên hàng Giám Mục của Giáo Hội. Tông Sắc này được trao tận tay tân giám mục, và vị này nâng bản tông sắc đến trình diện trước các vị giám mục, linh mục và giáo dân.



Sau bài giảng của vị Giám Mục chủ phong, tuyển chọn viên Thomas Nguyễn Thái Thành ra đứng trước mặt vị chủ phong trả lời những câu hỏi trong nghi thức tuyên hứa. Tiếp đến, vị tuyển chọn viên phủ phục trước bàn thờ trong khi cộng đoàn hát kinh cầu Các Thánh. Sau đó, vị giám mục chủ phong xúc dầu thánh trên đầu tuyển chọn viên, trao sách Phúc Âm, nhẫn giám mục, mũ mitra và gậy mục tử, và tân giám mục đến ngồi vào ghế dành sẵn để đón nhận hôn bình an từ các giám mục và để được đón nhận vào hàng ngũ giám mục của Giáo Hội toàn cầu.

Trước khi thánh lễ kết thúc, tân Giám Mục Nguyễn Thái Thành đi khắp thánh đường ban phép lành đầu tay trong sứ vụ giám mục của ngài. Ngài cũng đã ngỏ lời cảm ơn Đức Giám Mục chủ phong và hai Giám Mục phụ phong, Đức Hồng Y, các Đức Giám Mục, các tu sĩ nam nữ và toàn thể cộng đồng dân Chúa đã dang rộng vòng tay chào đón ngài. Thánh lễ kết thúc sau khi Đức Giám Mục Kevin W. Vann ban phép lành cho tất cả mọi người.

Đức Giám Mục Nguyễn Thái Thành sinh năm 1953 tại Nha Trang, Việt Nam. Năm 1966, Ngài

vào tu tại Chung Viện Thánh Giuse, Nha Trang, nhưng sự tu tập của Ngài bị gián đoạn sau biến cố 30 tháng 4, 1975. Năm 1979, Ngài cùng gia đình vượt biển tìm tự do và được đến định cư tại Hoa Kỳ. Sau khi tốt nghiệp đại học, Ngài quyết định trở lại đời tu hành và được thụ phong Linh mục ngày 11 Tháng Năm, 1991. Trước khi được bổ nhiệm thi hành sứ vụ Giám mục, Ngài linh mục chánh xứ giáo xứ Thánh Giuse, thuộc Giáo Phận St. Augustine, Florida.

Nhiệm vụ của vị tân giám mục là sẽ cùng Giám Mục Kevin Vann và Phụ Tá Giám Mục Timothy Freyer, người vừa được phong chức hồi Tháng Giêng, chăm sóc nhu cầu tinh thần cho 1.3 triệu giáo dân trong Giáo Phận Orange, một trong những giáo phận phát triển mạnh nhất và đa dạng nhất tại Hoa Kỳ. (Thanh Nguyen)

Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương, nguyên Giám mục phụ tá giáo phận Orange, đã được Chúa gọi về

WHD (8.12.2017) - Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương “giám mục người Việt Nam đầu tiên tại Hoa Kỳ, rất nhiệt thành trong sứ vụ hướng dẫn hành trình đức tin của các tín hữu tại giáo phận Orange County, California, Hoa Kỳ” đã được Chúa gọi về ngày 6.12.2017, hưởng thọ 77 tuổi.

Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương sinh ngày 20.12.1940 tại Ninh Cường, huyện Trực Ninh, Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu, trong một



gia đình có 11 người con. Ngài có một người anh linh mục là cha Mai Ngọc Lợi, nay đã qua đời. Năm 1954, gia đình ngài di cư vào miền Nam, cư ngụ tại giáo phận Đà Nẵng. Hai năm sau, ngài được gửi đi học tại Đại chủng viện giáo phận Buffalo, New York, Hoa Kỳ, sau đó học tại Chung viện Thánh Bênêđô thuộc Đại học Canisius ở Buffalo.

Ngày 21.05.1966, ngài thụ phong linh mục cho giáo phận Đà Nẵng, tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà Chiến thắng ở Lackawanna, New York; sau đó làm giáo sư Chung viện ở Hoa Kỳ. Sau năm 1975, vì hoàn cảnh lịch sử không thể về Việt Nam nên ngài thi hành tác vụ linh mục tại Buffalo, rồi tại New York và cuối cùng gia nhập giáo phận New Orleans năm 1976.

Ngày 15.12.1986: được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II ban tước vị Đức ông. Từ năm 1987 đến năm 1998: thành viên Hội đồng Linh mục của giáo phận New Orleans. Từ năm 1989 đến năm 2003: được Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ bổ nhiệm phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Hoa Kỳ, đồng thời cũng là chính xứ giáo xứ Đức Maria Nữ vương Việt Nam, tại New Orleans.

Ngày 25.4.2003, được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Orange, hiệu toà Cebarades. Ngài chọn châm ngôn giám mục: “Anh em không còn là người xa lạ”. Giáo phận Orange là nơi có đông người Công giáo Việt Nam nhất tại hải ngoại.

Ngày 20.12.2015, Đức giáo hoàng Phanxicô chấp thuận đơn từ nhiệm của ngài vì lý do tuổi tác theo Giáo luật. Tuy nghỉ hưu, Đức cha Lương vẫn tiếp tục phục vụ tại nhà thờ thánh Bonaventura ở Huntington Beach, nơi có nhiều người Việt Nam sinh sống.

Khi được gọi lên chức giám mục, Đức cha Đa Minh Mai Thanh Lương bày tỏ: “Với việc gọi tôi,



một linh mục Việt Nam đầu tiên, lên chức giám mục, Đức Thánh Cha nói riêng và Giáo hội tại Hoa Kỳ nói chung, nhìn nhận rằng những đóng góp của 400.000 tín hữu, hơn 600 linh mục, và hơn 500 tu sĩ gốc Việt Nam đã làm phong phú cho Giáo hội tại Hoa Kỳ, đặc biệt trong lĩnh vực ơn gọi linh mục và tu sĩ”. (WHĐ)

Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Liên Bang Úc Châu tại Sydney

Sáng Chúa Nhật 10.12.2017 sau khi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Úc Châu tại Sydney, các bạn trẻ Việt Nam thuộc các tiểu bang Tây Úc (Perth) Nam Úc (Adelaide) Victoria (Melbourne) Queenlands (Brisbane) và Sydney đã đến Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu Bringelly Sydney cùng nhau họp mặt và tham dự Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Liên Bang Úc Châu do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney tổ chức với chủ đề **Thắp Sáng Tin Yêu**.

Sau khi ghi danh và dùng điểm tâm sáng, các bạn trẻ tập trung trong hội trường trung tâm. Cha FX. Nguyễn Văn Tuyết Tuyên úy Đặc trách Liên Đoàn Thanh Niên Công Giáo và Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney ngỏ lời chào mừng tất cả các bạn trẻ ở khắp nơi đã tụ tập về đây họp mặt và tham dự Đại Hội. Cha cũng long trọng tuyên bố khai mạc Đại Hội Giới Trẻ Liên Bang Úc Châu 2017 đồng thời Cha giới thiệu Cha Phêrô Hoàng Kim Huy từ Melbourne giảng thuyết với đề tài: **Hôn Nhân Đồng Tính giúp cho các bạn trẻ ý thức thế nào về quan niệm của Giáo Hội đối với Luật Hôn Nhân Đồng Tính**. Sơ Bernadette Đoàn Thị Phục Trợ úy Liên Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Nữ Vương Hòa Bình TGP Sydney giảng thuyết về đề tài: **Tôn Trọng Sự Sống và Sơ cũng chia sẻ đôi chút về cuộc đời và ơn gọi của Sơ**.

Sau giờ giải lao các

bạn trẻ cùng sinh hoạt ngoài trời với những trò chơi lành mạnh và dùng cơm trưa trong nhà ăn trung tâm do quý Ban Thường Vụ Cộng Đồng khoản đãi và tham dự Thánh lễ gồm quý Cha FX Nguyễn Văn Tuyết, Cha Tuyên úy Trưởng Remy Bùi Sơn Lâm, Cha Paul Văn Chi, Cha Canut Nguyễn Thái Hoạch, Cha Giuse Vũ Minh Nguyên từ Brisbane, Cha Hoàng Kim Huy từ Melbourne Cha Cha GB. Lê Hồng Mạnh từ Melbourne và Cha Giuse Đình Thế Hoài từ Việt Nam cùng hiệp dâng Thánh lễ.

Trong bài giảng Thánh lễ Cha FX Nguyễn Văn Tuyết nói về Mùa Vọng chính là thời gian của sự kiên nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi trong vui mừng và hy vọng về việc ngự đến của Đấng Thiên Sai. Đấng sẽ đến vào những lúc chúng ta không ngờ và vào giờ chúng ta không biết. Kiên nhẫn là lắng nghe Lời Chúa để hiểu xem đâu là Thánh ý của Chúa...

Trước khi kết thúc Thánh lễ. Anh Trần Anh Vũ Chủ tịch Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Sydney ngỏ lời chúc mừng các bạn trẻ từ khắp nơi đã về đây họp mặt và tham dự Đại Hội và anh chúc các bạn trẻ luôn hăng say và tìm một hướng đi tốt đẹp trong tương lai. Sau cùng Cha Tuyên úy Trưởng Bùi Sơn Lâm cũng ngỏ lời chúc mừng các bạn trẻ.

Thánh lễ kết thúc, các bạn trẻ cùng nhau chia nhóm và hội thảo về đề tài Hôn Nhân Đồng Tính và sau đó các bạn trẻ chia sẻ và phát biểu đưa ra những kết luận rất hữu ích và sau cùng kết thúc bế mạc Đại Hội Giới Trẻ Việt Nam Liên bang Úc Châu. (Diệp Hải Dung)



Trương mục tình thương

Quý Danh	Thành phố + nước	số tiền
Gia đình Marienfried	Đức	2000,00
Tết Trung Thu	Aichtal, Đức	1000,00
Beta Supermarkt	Stuttgart, Đức	400,00
Nguyễn Kim Mai	Đức	150,00
Dien Nghĩa Vương	Đức	60,00
Trần Thanh Liêm	Eislingen, Đức	125,00
Thị Lai Baitinger	Đức	3 000,00
Lương Thị Minh Thu	Stuttgart, Đức	100,00
Chị Hoa	Stuttgart, Đức	200,00
2 gia đình ẩn danh	Đức	530,00
Phạm Thị Lan Phương	Đức	50,00
Trần Đình Đức	Heidenheim, Đức	400,00
Nguyễn Ngọc Hiến	Đức	50,00
Gđ. AC Châu & Loan	Eislingen, Đức	865,78

Tổng cộng **8 930,78**

Quỹ Giáo Hội

Nguyễn Xuân Định Đức 153,35

Tổng cộng **153,35**

Quỹ yểm trợ lụt miền trung



CD. Wiesbaden vùng Cha Nam	Đức	625,00
Giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình	München, Đức	2900,00
CD. Thánh Lê Bảo Tịnh	Heidenheim, Đức	440,00
Nhóm cầu nguyện lòng Chúa thương xót Karlsruhe, Đức		500,00
Liên nhóm phong trào Cursillo	Đức	500,00
Bà Bình	Ravensburg, Đức	50,00
Gđ. Đỗ	Hessental, Đức	100,00

Hoàng Cường	Đức	200,00
Ân nhân ần danh	Đức	400,00
Vũ Đức Thuận	Heidenheim, Đức	50,00
Gđ. Ac Nghĩa & Loan	Heidenheim, Đức	200,00
Gđ. Ac Đức & Hương	Heidenheim, Đức	300,00
Gđ. Ac Yên & Cảnh	Đức	100,00
Thy & Việt	Hessental, Đức	100,00
Ân nhân ần danh	Đức	300,00
Ân nhân ần danh	Đức	500,00
Gđ. Trần Tấn Thạch Hùng	Hòa Lan	500,00

Tổng cộng: 7765,00

Quỹ La Vang

Lê An	Frankfurt, Đức	1 300,00
2 gia đình ần danh	Đức	200,00
Gđ. Trần Thanh Liêm	Eislingen, Đức	100,00

Tổng cộng 1 600,00





GIÁO PHẬN VINH
ỦY BAN BÁC ÁI XÃ HỘI - CARITAS
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Email: caritasvinh@gmail.com
Tel: 02383 796 891

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Cha Stephan Bùi Thượng Lưu, Chủ nhiệm Nguyệt san Dân Chúa tại Âu Châu

Đồng kính gửi: cha Thomas Lê Thanh Liêm quản nhiệm giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình tổng giáo phận Muenchen, các cộng đoàn CGVN tại Đức và châu Âu, phong trào Cursillo liên nhóm Đức, và ông Phêrô Nguyễn Văn Trọng (Pháp)

Trước hết, Caritas Giáo phận xin có lời kính chúc sức khỏe và cầu chúc quý Cha, Quý vị một Mùa Giáng Sinh dồi dào ân sủng, bình an và Năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cùng cảm ơn Quý Cha, Quý cộng đoàn đã nhớ đến và chia sẻ những khó khăn mà người dân Miền Trung của chúng con đang phải gánh chịu.

Địa bàn Giáo phận Vinh là chiếc đòn gánh chịu thiên tai, hầu như năm nào tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình cũng xảy ra lũ lớn bởi hình thái thời tiết như bão, áp thấp nhiệt đới, dải hội tụ nhiệt đới và không khí lạnh áp xuống.

Gần đây nhất là đợt tháng 9 năm 2017, cơn bão số 10 đi qua Hà Tĩnh và Quảng Bình đã gây những tổn thất nặng nề, nhiều ngôi nhà bị sập đổ, hoặc hư hỏng nặng nề. Thiên tai liên tiếp, triền miên năm này qua năm khác là yếu tố ảnh hưởng và cản trở không nhỏ đến việc phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo. Cũng vì kinh tế khó khăn mà nhiều gia đình không làm được nhà kiên cố, cứ hàng năm bão lũ xảy ra, có những lúc bất ngờ, người dân không kịp ứng phó dẫn đến mất tài sản, thậm chí là mất cả tính mạng. Thêm vào đó là hậu quả của thảm họa môi trường biển do Formosa để lại không chỉ gây điều đứng cho ngư dân mà còn đình trệ mọi sinh hoạt vùng biển, vô số người dân mất việc làm, đời sống kinh tế rất bấp bênh, làm cho người dân lo lắng về tương lai bất định.

Trong hoàn cảnh khó khăn này, những anh chị em khốn cùng của chúng con đã nhận được nhiều sự cảm thông, sẻ chia qua lời cầu nguyện, lời động viên an ủi, và sự hỗ trợ cả về mặt vật chất. Đặc biệt, vào ngày 12 tháng 12 năm 2017, Caritas Giáo Phận Vinh đã đón nhận món quà trợ giúp của cộng đoàn CGVN tại Đức và châu Âu, phong trào Cursillo liên nhóm Đức, giáo xứ Nữ Vương Hòa Bình tổng giáo phận Muenchen 10,000 EURO, để giúp cho các nạn nhân thiên tai. Chúng con sẽ dùng số tiền này để giúp những gia đình bị thiệt hại về nhà cửa và tài sản theo ý của hội.

Thay lời cho Đức Giám Mục Giáo Phận và những người được trợ giúp, Caritas Vinh xin chân thành cảm ơn Quý Cha, Quý vị. Xin Chúa thương chúc lành và trả công bội hậu cho Quý Cha và quý cộng đoàn. Kính chúc quý vị tràn đầy tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa trong lễ Giáng Sinh sắp tới.

Vinh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

Giám đốc Caritas Vinh



Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn