

# Dân Chúa

www.danchua.eu online



*Mừng hát*  
**ALLELUIA**  
*Chúa đã phục sinh*

## ***CẦU CHO CÁC NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SỨC KHỎE***

Chúng ta cầu nguyện cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe,  
là những người phục vụ bệnh nhân và người cao tuổi,  
đặc biệt trong các quốc gia nghèo nhất; xin cho họ được hỗ trợ đầy đủ bởi  
chính quyền và những cộng đồng địa phương.

**Dân Chúa on line số 81 - tháng 4.2022**



**Chúa chịu nạn qua cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine...**



**Chúa Kitô Phục Sinh nền tảng niềm tin Kitô Giáo**



## Số 81 / 04 / 2022

- . Lá Thư Chủ Nhiệm
- . Lịch Phục vụ tháng 4
- . Câu chuyện đằng sau bức ảnh người đàn ông ôm chân ThánhGiá
- . Nữ Lưu Ukraine (Thơ)
- . MÙA PHỤC SINH

Con người mới

### LỊCH SỬ TÍNH VÀ SIÊU VIỆT TÍNH TRONG BIẾN CỐ PHỤC SINH

- . Lời Chúc Bình An
- . Bí quyết hôn nhân hạnh phúc
- . Tại sao có sự dữ, sự khốn khó trong trần gian này?
- . Hình ảnh lòng thương xót
- . MẸ MARIA LA VANG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH.

### Tiếng Chuông Giáo Đường Trong Đức Tin

- . Con người quả là ... dễ sợ
- . Thở
- . Tin Thế Giới
- . Tin Giáo Hội
- . Tin Giáo Hội Việt Nam
- . Tin Cộng Đoàn : Nhớ về cha quýa cố Franz Nguyễn ngọc Thủy
- Bản tin số 2 Lavang-Fatima



**Thánh Tượng Mẹ Fatima từ Bồ Đào Nha vào Ukraine**



**Lời Chúc Bình An**



Nguyệt San Công Giáo - Katholische on line - Monthly Catholic on line - Email: info@danchua.de - Herausgeber: Franz Xaver e.V. - Dân Chúa Katholische on line

**DÂN CHÚA ÂU CHÂU : Dân Chúa online - <https://danchua.eu/>**

**Chủ nhiệm:** Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu / **Phụ tá chủ nhiệm:** Lm Paul Đào Văn Thanh

**Thư ký:** Sr. Anne Marie Nguyễn Thị Hương / **Chủ biên thần học:** Lm Vincent Lê Phú Hải omi.

**Chủ biên văn hóa:** Sh Bona. Trần Công Lao / **Hình bì:** Giuse Trần Anh Dũng omi.

## MỤC ĐÍCH & TÔN CHỈ DÂN CHÚA

Mục đích: Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn chỉ: Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

1. Phát triển đời sống Đức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.
2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.
4. Cổ vũ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Đạo đáp ứng những đòi hỏi thời đại mới.

# "Nhân danh Thiên Chúa, tôi xin các bạn: hãy dừng lại cuộc thảm sát này!" (ĐTC Phanxicô)

**"Nhưng sau đêm, ngày sẽ đến, sẽ có bình minh. Sau bóng tối, sẽ có ánh sáng, cũng như sau sự chết sẽ có sự phục sinh"**

**Q**uý độc giả thân mến,  
 Khi đặt bút viết lá thư Dân Chúa vào ngày 29.03.2022 cho chủ đề mừng Chúa Phục Sinh vào trung tuần tháng tư 2022 sắp tới (ghi dấu ấn ngày thứ 33 cuộc chiến tranh tàn khốc tại Ukraine), tôi đã đọc lại bản tin cảm động này của chương trình phát thanh tiếng Việt đài Vatican, đăng vào ngày 28.02.2022, tức ngày thứ bốn của cuộc xâm lăng Ukraine do ông Vladimir Putin khởi xướng:

Bản tin với tựa đề: "Các linh mục Ucraina cử hành Thánh lễ tại các hầm tránh bom ở thủ đô Kiev", đã ghi lại như sau:

Trong sứ điệp video gửi đến người dân Ucraina hôm Chúa Nhật 27.2, Đức TGM trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina khẳng định rằng: "Giáo hội ở với dân tộc của mình! Giáo Hội của Chúa Kitô mang Chúa Cứu Thế Thánh Thể đến cho những ai đang trải qua những thời khắc nguy hiểm trong cuộc đời, những người cần sức mạnh và hy vọng về sự phục sinh."

Đức TGM Shevchuk nói rằng khi các tín hữu Kiev không thể đến nhà thờ vì lệnh giới nghiêm bắt buộc của chính phủ, trong trường hợp này, "Giáo hội sẽ đến với người dân. Các linh mục của chúng tôi sẽ xuống

hầm tránh bom, và ở đó họ sẽ cử hành Phụng vụ Thánh."

Trong sứ điệp, ngài viết: "Xin chào từ Kiev Ucraina! Hôm nay là Chúa Nhật, ngày 27.2.2022. Chúng ta đã sống sót sau một đêm kinh hoàng khác. Nhưng sau đêm, ngày sẽ đến, sẽ có bình minh. Sau bóng tối, sẽ có ánh sáng, cũng như sau sự chết sẽ có sự phục sinh, điều mà hôm nay tất cả chúng ta đều hân hoan cử hành." (bản tin đài Vatican)

Tôi đã chọn câu "Nhưng sau đêm, ngày sẽ đến, sẽ có bình minh. Sau bóng tối, sẽ có ánh sáng, cũng như sau sự chết sẽ có sự phục sinh," để suy tư cùng với quý độc giả trong lá thư Dân Chúa nhân dịp Hội Thánh đang chuẩn bị bước vào Tuần Thánh, đón mừng Chúa Phục Sinh.

Dân tộc Ukraine tử đạo, đang bước vào Tuần Thánh, Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu Kitô.

Vào khoảng ba giờ chiều ngày 24.02.2022,



đúng vào ngày Nga xua hàng trăm ngàn quân bắt đầu cuộc xâm lăng tàn bạo Ukraine, nhiếp ảnh gia Dennis Melnichuk đã chụp được hình ảnh bên ngoài tu viện và nhà thờ Công Giáo Bernardine ở thành phố Lviv. Sau đó, anh chia sẻ với thế giới trong một bài đăng trên Facebook của mình, và bức ảnh đã lan truyền rất nhanh trên các nền tảng mạng xã hội ...Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc tĩnh lặng giữa cuộc chiến hỗn loạn: Một người đàn ông vô danh mặc quần áo sẫm màu, vòng tay quanh chân thánh giá để ôm lấy cây thánh giá trong sân nhà thờ. Trong khi bức ảnh không hiển thị khuôn mặt của anh ấy, nó lại cho thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu, đang cúi xuống về phía người đàn ông. Chính nhiếp ảnh gia Dennis và vợ thay vì lánh nạn, đã chọn ở lại Ukraine để “trở thành bàn tay và bàn chân của Chúa Giêsu trên mặt đất”, họ viết như vậy trong trang gây quỹ.

Quả thực dân tộc Ukraine 'tử đạo' đang trải qua những đêm tăm tối, bóng tối của sự dữ, của chiến tranh phi nhân phi nghĩa đang bao trùm toàn dân, chết chóc tràn lan vì bom đạn, máu và nước mắt đã chảy thành sông, xác chết của bao nghìn dân lành trong đó có bao trẻ thơ vô tội đã cao thành núi...Tiếng than khóc đã vang tới mọi hang cùng ngõ hẻm trên địa cầu và đã thấu tới trời. Chỉ có những tâm hồn chai đá, những con người với trái tim không phải bằng thịt mà bằng sắt, bằng đá mới nhẫn tâm gây bao tang thương đổ nát...



## Lá Thư Dân Chúa

Một dân tộc hơn 40 triệu dân mà giờ đây tan cửa nát nhà, bom đạn trút xuống ngày đêm, khiến hàng ngàn thường dân vô tội bị tử vong, bao ngàn binh lính của cả hai bên hàng ngày ngã gục, cả 10 triệu dân phải bỏ nhà bỏ cửa, bồng bế nhau, chạy tị nạn bên các nước láng giềng hoặc lâm cảnh màn trời chiếu đất... Cuộc chiến tranh do Nga khởi động tại Ukraina đang gây nên một thảm họa nhân đạo ghê gớm. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc vào hôm 20.03.2022, đã có khoảng 10 triệu người dân Ukraina - tức 1 phần tư dân số nước này - đã phải bỏ nhà bỏ cửa để tìm đường lánh nạn.

Theo Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi, cuộc chiến tranh “tàn khốc” mà Nga tiến hành tại Ukraina đã buộc 10 triệu người Ukraina phải sơ tán, tìm nơi lánh nạn trong nước, hoặc di tản ra nước ngoài. Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) cho biết là đã có 3.389.044 người Ukraina đã rời khỏi đất nước kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Khoảng 90% những người di tản là phụ nữ và trẻ em.

Unicef, cơ quan phụ trách trẻ em của Liên Hiệp Quốc xác định là đã có hơn 1,5 triệu trẻ em trong số những người đã chạy ra nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng nguy cơ bị buôn bán và bóc lột mà các em phải đối mặt là điều “có thật và đang gia tăng”.

Nhiều thành phố tan hoang vì bom đạn ... Hàng trăm ngàn dân không có điện, không có nước, không đủ thức ăn và thuốc men...ngay giữa tiết đông lạnh lẽo nhiều khi dưới -10 độ C...

Nhiều bệnh viện, trường học, chợ búa, trạm xăng, ...là mục tiêu cho bom đạn đánh phá vô nhân đạo. Đích thực đây là tội phạm chiến tranh. Người lãnh đạo chủ trương cuộc xâm lăng vô nghĩa này chính là tổng thống Vladimir Putin, giờ đây



hiện nguyên hình là "tên tội phạm chiến tranh", "đồ tể khát máu", bị toàn thế giới nguyên rủa, lên án.

Tất cả thế giới đều đồng thanh lên án, từ tổ chức Liên Hiệp Quốc, từ các tòa án quốc tế lên tiếng kết án, tất cả các vị lãnh đạo các tôn giáo, nhất là Đức Thánh Cha Phanxicô đã không ngừng van xin ngưng ngay cuộc chiến vô luân, tất cả dân nước trên thế giới và những người thành tâm thiện chí đều kết án...

Trong phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết thúc hôm mừng 02.03.2022, với cuộc bỏ phiếu lịch sử. Nga hoàn toàn bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc. Có đến 141 quốc gia bỏ phiếu thuận cho nghị quyết tố cáo việc Nga xâm lăng Ukraina, 35 nước không bỏ phiếu và chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống, trong đó có Nga.

Lần thứ hai trong vòng một tháng, ngày 24.03.2022, Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết "lịch sử" yêu cầu Nga ngưng chiến tranh ngay lập tức, bảo vệ thường dân và nhân viên cứu trợ nhân đạo.

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tòa án cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc, cũng ra phán quyết yêu cầu Nga chấm dứt ngay chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Phán quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, trên tổng số 15 thẩm phán của ICJ. Hai thẩm phán bỏ phiếu chống đến từ Nga và Trung Quốc.

"Tòa án nhận thức sâu sắc mức độ thảm họa

nhân đạo đang xảy ra ở Ukraine. Tòa quan ngại sâu sắc về hành vi sử dụng vũ lực của Nga ở Ukraine, gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng cho luật pháp quốc tế, Liên bang Nga ngay lập tức phải dừng các hoạt động quân sự của nước này, bắt đầu từ ngày 24.2.2022, trên lãnh thổ Ukraine", .

Chính Đức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục lên

án chiến tranh tại Ucraina bằng những lời rất mạnh mẽ: bạo lực tàn khốc, một cuộc tàn sát điên cuồng, ghê tởm. Và ngài kêu gọi chấm dứt cuộc chiến này:

"Thật không may, cuộc tấn công bạo lực chống Ucraina vẫn tiếp tục, một cuộc tàn sát điên cuồng. Ở đó, mỗi ngày vẫn còn lặp lại những vụ thảm sát tàn bạo. Không có lời nào biện minh cho điều này! Tôi van nài tất cả thành viên của cộng đồng quốc tế cam kết thực sự trong việc làm cho cuộc chiến tranh ghê tởm này chấm dứt.

"Trong tuần vừa qua, tên lửa và bom đã đánh vào dân thường, người già, trẻ em và các bà mẹ đang mang thai. .... Rất nhiều ông bà, người bệnh, người nghèo phải chia lìa gia đình, nhiều trẻ em và người yếu đuối phải chết dưới làn bom đạn, không được giúp đỡ và không tìm được nơi trú ẩn an toàn trước những đợt công kích. Tất cả điều này là vô nhân! Hay đúng hơn, đó là một sự phạm thánh, vì chống lại sự thánh thiêng của sự sống con người, trên hết chống lại sự sống của những người không có khả năng tự vệ. Chúng ta không được quên: đây là một sự tàn ác, vô nhân và phạm thánh! Chúng ta hãy cầu nguyện trong tinh lặng cho những ai đang đau khổ. (Sau kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 20/03) "Nhân danh Thiên Chúa, Đáng đang lắng nghe những tiếng kêu thống thiết của những người đau khổ trước các cuộc mưa bom và tấn công không ngừng nghỉ! Các phe phái hãy ngồi lại và đàm phán, và để các hành lang nhân đạo được hoạt

động hiệu quả và an toàn. Nhân danh Chúa, tôi xin các bạn: hãy dừng lại cuộc thảm sát này!”

## Chúa Giêsu Kitô đang đồng hành với những người đau khổ

Đức Thánh Cha đã khẩn xin 'Chúa Giêsu Kitô, xin Ngài hiện diện và đồng hành' với những người dân Ukraine đang trốn chạy chiến tranh! Trưa Chúa Nhật 27.3.2022, sau khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha lại nhắc đến tình hình chiến tranh ở Ucraina. Ngài lặp lại lời kêu gọi ngưng chiến, 'huỷ bỏ chiến tranh trước khi nó xoá sổ nhân loại khỏi lịch sử.":

“Đã hơn một tháng trôi qua kể từ khi cuộc xâm lược Ucraina bắt đầu, từ chiến tranh bạo tàn và vô nghĩa, cuộc chiến như mọi cuộc chiến, là sự thất bại đối với tất cả, đối với tất cả chúng ta. Cần phải từ chối chiến tranh... Chiến tranh không chỉ tàn phá hiện tại, mà còn là tương lai của một xã hội. Tôi đã đọc rằng kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Ucraina, cứ hai trẻ em thì một em đã phải rời khỏi đất nước. Điều này đồng nghĩa với việc hủy hoại tương lai, gây ra những tổn thương nặng nề cho những người nhỏ bé và vô tội nhất trong chúng ta. Đây là tàn tích của chiến tranh, một hành động man rợ và phạm thánh!”

“ Đứng trước nguy cơ tự hủy diệt, nhân loại cần hiểu rằng đã đến lúc phải xóa bỏ chiến tranh, xóa bỏ nó khỏi lịch sử loài người trước khi chính nó xóa sổ con người khỏi lịch sử.” (Trích bản tin đài Vatican).

Hiệp ý với Vị Cha Chung, Đức Thánh Cha Phanxicô và toàn thể Hội Thánh, chúng ta hãy sốt sắng chuẩn bị tâm hồn với lòng TIN CẬY MẾN để bước vào Tuần Thánh và đón mừng Chúa Phục Sinh. Tất cả chúng ta cùng một lòng một ý tha thiết nguyện cầu;

Cầu nguyện cho hòa bình thế giới, cầu nguyện cho dân tộc Việt Nam nhân kỷ niệm 30.04.1975

(47 năm tha hương) và đặc biệt cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraine...

Chúng ta cùng dâng hiến nước Ukraine và nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Maria và ra sức canh tân cải thiện đời sống theo lời Mẹ Fatima dạy.

Chúng ta hãy mở lòng quảng đại chia cơm sẻ bánh cho những người di cư: qua việc quyên góp tiền cho các tổ chức thiện nguyện nhất là tổ chức Caritas quốc tế đang dần thân cứu giúp hàng triệu dân tỵ nạn Ukraine ở Ba lan, ở các nước láng giềng khác.

Chúng ta cùng thành tâm cầu nguyện cho các cuộc đàm phán đem lại phúc lợi cho dân tộc Ukraine, cho tiếng súng ngưng hẳn, cho bom đạn hết rơi: “Đủ rồi, hãy dừng lại, hãy ngừng tiếng súng, chúng ta hãy giải quyết nghiêm túc vì hòa bình! Chúng ta hãy cầu nguyện thêm nữa, không mệt mỏi, với Nữ Vương Hòa bình, người mà chúng ta đã thánh hiến nhân loại, đặc biệt là nước Nga và nước Ucraina, với sự tham gia đồng đảo và mãnh liệt, và tôi cảm ơn tất cả các bạn về điều này.” (ĐTC Phanxicô)...

Hết lòng nguyện chúc cho dân tộc Ukraine được hưởng Mùa Phục Sinh đầy tràn ánh sáng và sự sống...Xin cho tiếng súng và bom đạn ngưng rơi, và dân chúng được hồi hương, nhà cửa cầu cống đường sá trường học, bệnh viện... mau được tái thiết khỏi đổ nát để có một tương lai tươi sáng hơn.

## Linh mục chủ nhiệm



## Lịch Phụng vụ tháng 4 - 2022

Ý cầu nguyện của ĐTC: Cầu cho các nhân viên y tế.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhân viên y tế, để việc giúp đỡ các bệnh nhân và những người cao tuổi của họ, được chính phủ và cộng đồng địa phương giúp đỡ, cách riêng tại các quốc gia đang phát triển.

- Thứ Sáu 1 Kn 2, 1a. 12-22; Tv 33; Ga 7, 1-2.10.14.25-30
- Thứ Bảy 2 Thánh François de Paule Gr 11, 18-20; Tv 7; Ga 7, 40-53
- **Chúa Nhật 3 V Mùa Chay Is 43, 16-21 ; Tv 125; Ph 3,8-14; Ga 8, 1-11**
- Thứ Hai 4 Thánh Isidore Đn 13, 1 -9.15-17.19-30.33-62 ; Tv 22 ; Ga 8, 12-20
- Thứ Ba 5 Thánh Vincent Ferrer Ds 21, 4-9 ; Tv 101 ; Ga 8,21-30
- Thứ Tư 6 Đn 3, 14-20.91-92.95; Đn 3 ; Ga 8, 31-42
- Thứ Năm 7 Thánh Gioan baotixita de La Salle St 17, 3-9; Tv 104; Ga 8,51-59
- Thứ Sáu 8 Gr 20, 10-13 ; Tv 17; Ga 10, 31-42
- Thứ Bảy 9 Ed 37, 21-28 ; Gr 31 ; Ga 11,45-57
- **Chúa Nhật 10 Lễ Lá Is 50, 4-7 ; Tv 21 ; Ph 2, 6-11 ; Lc 22, 14 - 23, 56**
- Thứ Hai 11 Thứ Hai Tuần Thánh Is 42, 1-7; Tv 26 ; Ga 12, 1-11
- Thứ Ba 12 Thứ Ba Tuần Thánh Is 49, 1 -6 ; Tv 70 ; Ga 13, 21-33.36-38
- Thứ Tư 13 Thứ Tư Tuần Thánh Is 50, 4-9a ; Tv 68 ; Mt 26, 14-25
- Thứ Năm 14 Thứ Năm Tuần Thánh Xh 12,1-8.11 -14; Tv 115; 1Cr 11,23-26; Ga 13, 1-15
- **Thứ Sáu Tuần Thánh Is 52, 13- 53, 12 ; Tv 30 ; Hr 4, 14-16 & 5, 7-9 ; Ga 18, 1 à 19,42**
- Thứ Bảy Vọng Phục Sinh St 1,1 à 2, 2 ; Tv 103; St 22, 1-18 ; Tv 15 ; Xh 14, 15 - 15, 1a ; Xh 15 ; Is 54, 5-14 ; Tv 29 ; Is 55,1-11 ; Is 12 ; Br 3, 9-15.32 - 4, 4 ; Tv 18B; Ed 36,16-17a. 18-28 ; Tv 41 -42 & Is 12 & Tv 50 ; Rm 6, 3b-11 ; Tv 117 ; Lc 24, 1-12
- **Chúa Nhật 17 Đại Lễ Phục Sinh Cv 10, 34a.37-43 ; Tv 117 ; Cl 3, 1-4 hay 1Cr 5, 6b-8 ; Lc 24, 1-12 & Lc 24, 13-35**
- Thứ Hai 18 Tuần Bát Nhật Cv 2, 14.22b-33 ; Tv 15 ; Mt 28, 8-15
- Thứ Ba 19 Tuần Bát Nhật Cvc 2, 36-41 ; Tv 32 ; Ga 20, 11-18
- Thứ Tư 20 Tuần Bát Nhật Cv 3, 1-10; Tv 104; Lc 24, 13-35
- Thứ Năm 21 Tuần Bát Nhật Cv 3, 11-26; Tv 8 ; Lc 24, 35-48
- Thứ Sáu 22 Tuần Bát Nhật Cv 4, 1-12 ; Tv 11 7 ; Ga 21, 1-14
- Thứ Bảy 23 Tuần Bát Nhật Cv 4, 13-21 ; Tv 117; Mc 16, 9-15
- **Chúa Nhật 24 II Phục Sinh: Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa Cv 5, 12-16 ; Tv 117 ; Kh 1,9-1 la. 12-13.17-19; Ga 20, 19-31**
- **Thứ Hai 25 Thánh Máccô 1 Pr 5, 5b-14 ; Tv 88 ; Mc 16, 15-20**
- Thứ Ba 26 Cv 4, 32-37 ; Tv 92 ; Ga 3, 7b-15
- Thứ Tư 27 Cv 5, 17-26 ; Tv 33 ; Ga 3,16-21
- Thứ Năm 28 Thánh Pierre Chanel Ac 5 2733- Tv 33 ; Ga 3,31-36
- Thứ Sáu 29 Thánh CATHERINE DE SIENNE 1 Ga 1,5 - 2, 2; Tv 102; Mt 11,25-30
- Thứ Bảy 30 Thánh Pie V Cv 6, 1 -7 ; Tv 32 ; Ga 6, 16-21

# Chúa chịu nạn chịu chết qua cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine...

**ĐHY Parolin: Chiến tranh tàn phá đủ rồi; một thỏa thuận không bao giờ là quá muộn**

Hôm 12/3/2022, trả lời phỏng vấn của ông Andrea Tornielli, Tổng Biên tập của Vatican News, Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh đã nói về sự leo thang của chiến tranh ở trung tâm châu Âu. Ngài nói rằng: “Chiến tranh là sự điên rồ, nó phải được dừng lại.”

Đức Hồng y Parolin nói: “Chúng ta đang bước lùi về quá khứ thay vì dám thực hiện các bước hướng tới một tương lai khác, một tương lai chung sống hòa bình. Thật không may, phải thừa nhận rằng chúng ta đã không thể xây dựng được, sau khi Bức tường Berlin sụp đổ”. “Có lẽ chúng ta phải có một trái tim bằng đá mới có thể thụ động và để cho sự tàn phá này tiếp tục, khi những dòng sông máu và nước mắt tiếp tục chảy.” Đức Hồng y nhắc lại rằng Tòa Thánh luôn sẵn sàng cho bất kỳ hình thức hòa giải nào.

**Trước hết, thưa Đức Hồng y, ngài có thể tóm tắt quan điểm của Tòa Thánh về cuộc xung đột hiện nay không?**

Lập trường của Tòa thánh là điều mà Đức Giáo hoàng đã lặp đi lặp lại nhiều lần, đó là: mạnh mẽ nói “không” với chiến tranh; chiến tranh là điên rồ, nó phải được dừng lại. Chúng tôi yêu cầu, kêu gọi lương tâm của tất cả mọi người để cuộc chiến chấm dứt ngay lập tức. Trước mắt chúng ta là những hình ảnh khủng khiếp đến từ Ucraina. Các nạn nhân là thường dân, phụ nữ, người già và trẻ em không nơi nương tựa, những người đã phải trả giá bằng mạng sống của mình cho sự điên cuồng của chiến tranh. Nỗi thống khổ ngày càng lớn khi chúng ta thấy những thành phố với những ngôi nhà bị phá hủy, không có điện, nhiệt độ xuống dưới 0 độ, thiếu lương thực và thuốc men, cũng như hàng triệu người tị nạn, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, chạy trốn khỏi bom đạn.



Trong vài ngày gần đây, tôi bắt gặp một nhóm người từ nhiều vùng khác nhau của Ucraina đến Ý: ánh mắt ngây dại, gương mặt không nụ cười, nỗi buồn vô hạn... Đây là lỗi của những người mẹ trẻ đó và những đứa con của họ? Chúng ta chắc phải có một trái tim bằng đá mới có thể thụ động và để cho sự tàn phá này tiếp tục, khi những dòng sông máu và nước mắt tiếp tục chảy. Chiến tranh là một sự man rợ! Điều quan trọng là tại buổi đọc kinh Truyền Tin hôm Chúa Nhật 27/2, Đức Thánh Cha đã tham chiếu Điều 11 của Hiến pháp Ý trong đó nêu rõ: “Nước Ý từ chối chiến tranh, nó như một công cụ xúc phạm quyền tự do của các dân tộc khác và như một phương tiện giải quyết các tranh chấp quốc tế.” Những kẻ gây chiến dựa vào lý luận ma quỷ của vũ khí mà quên mất nhân loại: chúng ta có bao nhiêu ví dụ xác minh sự thật của những lời này! Chúng ta thường quên chúng, đôi khi vì chúng liên quan đến những cuộc chiến mà chúng ta coi là “xa vời”, nhưng trong thực tế, trong thế giới liên kết của chúng ta, chúng không bao giờ thực sự xa vời.

**Tại sao Đức Giáo hoàng, trong một cử chỉ chưa từng có, lại đến thăm Đại sứ quán Nga một ngày sau khi cuộc tấn công của quân đội Mátxcova ở Ucraina bắt đầu?**



## Cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine

Bạn có lý khi gọi cử chỉ đó của Đức Thánh Cha Phanxicô là một điều chưa từng có. Đức Thánh Cha muốn bày tỏ với các nhà chức trách ở Mátxcơva tất cả mối quan tâm của ngài về sự leo thang của cuộc chiến vừa mới bắt đầu, và ngài đã quyết định thực hiện một bước cá nhân theo hướng này, đó là đi đến cơ quan ngoại giao của Liên bang Nga cạnh Tòa thánh.

**Trong những ngày gần đây, Đức Hồng y đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Lavrov. Quý vị đã nói gì với nhau?**

Tôi lặp lại lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng về việc ngừng bắn ngay lập tức. Tôi yêu cầu chấm dứt cuộc chiến và tìm một giải pháp đàm phán cho cuộc xung đột. Tôi nhấn mạnh về sự tôn trọng đối với dân thường và hành lang nhân đạo. Tôi cũng nhắc lại, như Đức Giáo hoàng đã làm vào Chúa Nhật tuần trước tại buổi đọc kinh Truyền Tin, Tòa Thánh hoàn toàn sẵn sàng cho bất kỳ hình thức trung gian nào có thể có lợi cho hòa bình ở Ucraina.

**Bất chấp những lời kêu gọi ngừng sử dụng vũ khí, chúng ta đang phải đối mặt với sự leo thang không có dấu hiệu giảm bớt. Tại sao vậy, thưa Đức Hồng y?**

Chiến tranh giống như một căn bệnh ung thư phát triển, lan rộng và tự ăn thịt mình. Đó là một cuộc mạo hiểm không có hồi kết, như những lời tiên tri của Thánh Gioan Phaolô II. Tiếc rằng chúng ta phải nhìn nhận: chúng ta đã rơi vào một dòng xoáy có thể gây ra những hậu quả khôn lường và bất hạnh cho tất cả mọi người. Khi xung đột đang diễn ra, khi số lượng nạn nhân không



có khả năng tự vệ ngày càng tăng, thì việc quay lại luôn rất khó khăn. Cho dù nó không phải là không thể, khi có ý chí thực sự thì cũng khó mà theo đuổi đàm phán bằng mọi nỗ lực, khó đi theo mọi con đường có thể để hướng tới một giải pháp, khó kiên trì thực hiện các sáng kiến hòa bình. Chúng ta không được nhượng bộ logic của bạo lực và hận thù. Chúng ta cũng không được nhượng bộ logic của chiến tranh và đầu hàng nó, và dập tắt bất kỳ tia hy vọng nào. Tất cả chúng ta phải cùng nhau kêu lên Thiên Chúa và nhân loại để ngăn chặn vũ khí và khôi phục hòa bình, như Đức Giáo hoàng đang làm.

Thế giới đã thay đổi hoàn toàn chỉ trong vài ngày: giờ đây người ta nói nhiều đến việc tái vũ trang, về chi tiêu quân sự mới, về việc cần quay trở lại các nhà máy nhiệt điện than, bóp nẹt quá trình chuyển đổi sinh thái...

Vâng, chỉ trong vài ngày, thế giới, thế giới của chúng ta, vốn đã bị đại dịch tàn phá nặng nề, dường như đã thay đổi. Chúng ta nhớ lại những lời can đảm mà Đức Thánh Cha đã nói ở Hiroshima vào tháng 11/2019. Ngài nói: “Tôi khiêm tốn mong muốn trở thành tiếng nói của những người mà tiếng nói của họ không được lắng nghe và những người quan tâm lo lắng nhìn vào những căng thẳng đang gia tăng trong thời đại của chúng ta, vào những bất bình đẳng và bất công không thể chấp nhận được đang đe dọa sự chung sống của con người, vào sự bất lực nghiêm trọng trong việc chăm sóc cho ngôi nhà chung của chúng ta, vào việc sử dụng vũ khí liên tục và đột biến, như thể những thứ này có thể đảm bảo một tương lai hòa bình”. Ngài nói thêm: “Với niềm tin tưởng, tôi muốn nhắc lại rằng việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh, ngày nay hơn bao giờ hết, là một tội ác, không chỉ chống lại con người và phẩm giá của họ, mà còn chống lại bất kỳ khả năng nào về một tương lai trong ngôi nhà chung của chúng ta. Việc sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích chiến tranh là trái đạo đức, cũng như việc sở hữu vũ khí nguyên tử là trái đạo đức.”

Ngày nay chúng ta thấy rằng trước những gì đang xảy ra ở Ucraina, nhiều người đang nói về



việc tái vũ trang: những khoản tiền mới và khổng lồ đang được phân bổ cho vũ khí, logic của chiến tranh dường như thắng thế, khoảng cách giữa các quốc gia ngày càng tăng. Thật không may, chúng ta dường như đã quên những bài học của lịch sử, của lịch sử gần đây của chúng ta. Tôi vẫn trích dẫn tiếng nói của Thánh Gioan Phaolô II khi ngài cầu xin đừng gây chiến tranh với Iraq: chúng ta thấy các điều kiện của đất nước đó cho đến tận ngày nay, gần hai mươi năm sau cuộc xung đột đó. Chúng ta có nhiều bằng chứng trước mắt chúng ta về sự tàn phá và bất ổn mà chiến tranh gây nên.

**Thưa Đức Hồng y, có hành trình nào mà chúng ta có thể đi ngoài con đường loại bỏ người khác?**

Học thuyết Xã hội của Giáo hội luôn công nhận tính hợp pháp của cuộc kháng chiến vũ trang khi đối mặt với sự xâm lược. Tuy nhiên, tôi tin rằng đối mặt với những gì đang xảy ra, điều cần thiết là phải tự hỏi: liệu chúng ta có đang làm mọi cách để đạt được thỏa thuận ngừng bắn không? Kháng chiến vũ trang có phải là con đường duy nhất để tiến lên phía trước không? Tôi hiểu rằng những lời này, trước việc giết hại phụ nữ và trẻ em, trước việc hàng triệu người phải di tản, trước việc một đất nước đang bị hủy diệt, nghe có vẻ không tưởng. Nhưng hòa bình không phải là điều không tưởng, có rất nhiều sinh mạng con người đang gặp nguy hiểm cần được cứu ngay lập tức! Đây là lý do tại sao cần có các sáng kiến chính trị-ngoại giao trên diện rộng để đạt được một lệnh ngừng bắn và bắt đầu các cuộc đàm phán để tìm ra một giải pháp bất bạo

## Cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine

động. Tòa Thánh sẵn sàng làm mọi thứ có thể về vấn đề này.

**Đức Giáo hoàng đã nói rõ ràng rằng cuộc chiến ở Ucraina là một cuộc chiến và không phải là “một hoạt động quân sự”. Thưa Đức Hồng y, tại sao vậy?**

Lời đó rất quan trọng, và việc định nghĩa những gì đang xảy ra ở Ucraina như một hoạt động quân sự là không nhận ra thực tế của sự kiện. Chúng ta đang đứng trước một cuộc chiến tranh, mà không may là cuộc chiến cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường, như tất cả các cuộc chiến tranh.

**Theo ý kiến của Đức Hồng y, Châu Âu và phương Tây nói chung đã làm mọi thứ cần thiết để ngăn chặn sự leo thang chiến tranh này chưa?**

Tôi không thích đưa ra bất kỳ suy đoán nào kiểu này. Câu hỏi này chắc chắn là đưa ra điều thú vị để suy nghĩ. Chúng ta nhớ tình hình xung đột hiện có ở Donbass, việc thực hiện không đầy đủ các thỏa thuận Minsk và những gì đã xảy ra với Crimea. Nhưng chúng ta đừng khóc vì sữa bị đổ! Tốt hơn, cần có một quyết tâm mới để đảm bảo rằng những khủng hoảng này được giải quyết với sự giúp đỡ của tất cả mọi người.

**Thưa Đức Hồng y, chính trị có vai trò gì? Và vai trò của ngoại giao lúc này là gì?**

Khi tôi nói cần có các sáng kiến chính trị và ngoại giao, tôi đang đề cập chính xác đến nhu cầu về chính trị và ngoại giao này. Chúng ta đang lùi vào dĩ vãng thay vì dám bước từng bước để hướng tới một tương lai khác, một tương lai chung sống hòa bình. Thật không may, phải thừa nhận rằng sau khi Bức tường Berlin sụp đổ, chúng ta đã không thể xây dựng một hệ thống chung sống mới giữa các quốc gia, điều vượt ra ngoài liên minh quân sự hay sự thuận lợi về kinh tế. Cuộc chiến hiện tại ở Ucraina càng làm cho sự thất bại này trở nên rõ ràng. Nhưng tôi cũng muốn nói rằng không bao giờ là quá muộn, không bao giờ là quá muộn để làm hòa, không bao giờ là quá muộn để quay trở lại con đường của mình và tìm ra một thỏa thuận.

## Cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine

**Còn vai trò của các Giáo hội là gì, thưa Đức Hồng y?**

Trước những mối đe dọa đang rình rập, vai trò của các Kitô hữu trước tiên và trên hết là phải hoán cải. Hôm qua - tôi đã được cho biết - trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Krajewski, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng tại Ucraina, một buổi cầu nguyện đại kết đã được tổ chức trong đó trước hết cầu xin Chúa tha thứ cho tâm lòng cứng cõi của chúng ta, cho tội lỗi của chúng ta đã nuôi nấng tội ác trên thế giới. Và sau đó để

cầu nguyện xin Chúa ban hòa bình, để soi sáng tâm trí của những người gây chiến tranh và để giải thoát những đau khổ của những người vô tội. Các Giáo hội đang đưa ra một bằng chứng tuyệt vời về tình liên đới trong việc giúp đỡ những người tị nạn. Tôi tin rằng điều cũng rất quan trọng là họ kiên quyết yêu cầu chấm dứt giao tranh: không thể biện minh cho chiến tranh, hận thù và bạo lực.

**Nguồn: Vatican News**

# Gấp rút đưa Thánh Tượng Mẹ Fatima từ Bồ Đào Nha vào Ukraine

## Cung nghinh Đức Mẹ giữa tiếng pháo kích

**T**rước tình cảnh chiến tranh kinh hoàng, thể theo lời yêu cầu của các Giám Mục Công Giáo Latinh và Đông phương của Ukraine, thánh tượng Đức Mẹ Fatima đã được cấp tốc đưa từ Bồ Đào Nha sang Ba Lan và từ đó sang Ukraine.

Thánh tượng đã rời Fatima vào ngày 14 tháng 3, và được đưa đến Krakow, Ba Lan, quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Sau khi tạm dừng ở đây để anh chị em giáo dân Ba Lan kính viếng và ban tổ chức tìm kiếm cách thể an toàn để đưa vào Ukraine, Thánh tượng Đức Mẹ Fatima đã đi ngược dòng người tị nạn để vào Ukraine trong khi quân Nga bắt đầu pháo kích vào miền Tây Ukraine.

Thánh tượng đã đến Lviv thủ phủ của Công Giáo Ukraine an toàn vào ngày 16 tháng Ba.

Lviv là thành phố lớn nhất ở miền Tây Ukraine và là thành phố lớn thứ sáu ở Ukraine, với dân số 717,500 người. Lviv là một trong những trung tâm văn hóa chính của Ukraine.

**Thánh tượng Fatima sẽ ở lại Lviv trong một tháng.**

Quý vị và anh chị em đang theo dõi cuộc cung nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ Fatima tại Lviv. Tham dự sự kiện trọng đại này không chỉ có

các tín hữu Công Giáo mà cả các tín hữu Chính Thống Giáo cũng tham dự rất đông.

Cử hành Phụng Vụ quý vị và anh chị em đang xem thấy đây gọi là Molében, cũng còn được gọi là molieben, là cử hành Phụng Vụ với các lời cầu nguyện khẩn thiết được sử dụng trong Chính Thống Giáo và các Giáo Hội Công Giáo Đông phương khác nhau để kêu cầu Chúa Giêsu Kitô, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, hay một vị thánh hoặc một vị tử vì đạo.

Hình thức hiện tại của Molében có nguồn gốc từ văn hóa Slav, nhưng việc sử dụng nó hiện nay phổ biến ở cả Âu Châu và các Giáo Hội Chính Thống Giáo và Công Giáo Byzantine theo truyền thống Slav.



Sau một cuộc rước long trọng quanh nhà thờ, một buổi lễ cầu nguyện Moleben dành cho Mẹ Thiên Chúa được tổ chức, trong đó Đức Tổng Giám Mục nói với các tín hữu: “Hôm nay chúng ta là những nhân chứng về cách Chúa phục hồi Thần Khí Hằng Sống trong lòng mọi người, Thần Khí Hằng Sống mà không ai có thể vượt qua được. Bằng sự quan phòng của Chúa, Ukraine bé nhỏ sẽ đánh bại kẻ thù được cả thế giới khiếp sợ”.

Đức Tổng Giám Mục nhắc nhở những người có mặt về câu chuyện trong Cựu Ước liên quan đến David và Goliath, trong đó dạy rằng sự quan phòng của Thiên Chúa mạnh hơn sức mạnh và quyền hành của con người, và cuối cùng ai ở cùng với Thiên Chúa và Chân lý sẽ là người chiến thắng.

Đức Tổng Giám Mục bày tỏ lòng biết ơn đến những người đã sắp xếp để bức tượng đến với Lviv, nói rằng đây là một sự kiện và cơ hội tuyệt vời để chúng ta dâng lên Mẹ Thiên Chúa những lời cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine. Ngài nhắc nhở câu chuyện Đức Mẹ hiện ra: “Khi Đức Trinh Nữ hiện ra vào ngày 13 tháng 6 năm 1929, Mẹ nói: "Thời điểm đã đến khi Thiên Chúa kêu gọi Đức Thánh Cha và các giám mục trên thế giới hiến dâng nước Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ.”

Ngài tuyên bố: “Mẹ Thiên Chúa đã đến Lviv để cầu nguyện cho chúng ta, cầu nguyện chấm dứt chiến tranh, chấm dứt những vụ giết người do quân đội Nga gây ra. chúng ta cầu nguyện cho sự hoán cải của người Nga, những người đang bị bao phủ bởi bóng tối tâm linh. Chúng ta cầu nguyện



## Cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine

xin Chúa thương xót họ và chúng ta. Vào ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ cung hiến Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria. Xin Chúa ban phước cho chúng ta chấm dứt chiến tranh ngay lập tức. Trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria, xin cứu chúng con!”

Điều đáng chú ý là bản sao thứ 13 của bức tượng Đức Mẹ Fatima, được tôn vinh trong nhà nguyện được xây dựng trên địa điểm Đức Mẹ hiện ra, được tạc vào năm 1920 bởi nhà điêu khắc Jose Ferreira Tedin theo chỉ dẫn của Lucia, một trong ba người. những đứa trẻ mà Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra. Trong các lễ kỷ niệm trọng thể, bức tượng này được đội một chiếc vương miện bằng vàng quý giá, ở giữa là viên đạn đã xuyên qua Thánh Giáo hoàng Đức Gioan Phaolô II trong vụ ám sát vào ngày 13 tháng 5 năm 1981, tại quảng trường Thánh Phêrô của Vatican. Thánh Gioan Phaolô II đã tặng viên đạn này như một dấu hiệu của lòng biết ơn đối với Đức Trinh Nữ Maria đã cứu mạng ngài.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Cho đến đầu Thế chiến thứ hai, thông điệp mà Đức Mẹ Fatima ban cho ba trẻ chăn cừu ở Bồ Đào Nha vào năm 1917 chỉ được biết đến một cách đơn giản là cầu nguyện và ăn năn.

Nhưng vào năm 1941, rất lâu sau cái chết của hai thánh Francisco và Jacinto Marto, những trẻ em đã được thấy Đức Mẹ hiện ra, Sơ Lucia dos Santos, đã tường thuật đầy đủ về “bí mật” của cuộc hiện ra.

Sơ ấy cho biết Đức Maria lần đầu tiên cho họ thấy thị kiến về hỏa ngục. Sau đó, Đức Maria thúc giục những lời cầu nguyện cho sự hoán cải của nước Nga, thực hiện yêu cầu “thánh hiến” nhân danh Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ và hứa Đức Mẹ cuối cùng sẽ chiến thắng. Phần thứ ba của bí mật, là chủ đề của nhiều đồn đoán, đã không được tiết lộ cho đến khi Thánh Gioan Phaolô II ra lệnh công bố vào tháng 6 năm 2000.

Sự sùng kính của Thánh Gioan Phaolô đối với Mẹ Maria và đặc biệt là đối với Đức Mẹ Fatima là điều rất rõ ràng. Sau khi bị một tên sát thủ cố ý bắn vào ngày lễ Đức Mẹ Fatima năm 1981,



ngài đã ghi công Đức Mẹ là người dẫn đường cho viên đạn để nó không giết được ngài. Ngài đã đặt viên đạn vào vương miện của tượng Đức Mẹ ở đền thờ Fatima.

Hồi phục sau vụ nổ súng, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã đưa văn bản “bí mật thứ ba” của Sơ Lucia đến bệnh viện cho ngài

Ngài đã ghi âm lại một “Lời nguyện ủy thác” thế giới cho Đức Maria vào tháng 6 năm 1981

Ba năm sau, vào ngày 25 tháng 3 năm 1984, tại quảng trường Thánh Phêrô, ngài đã đích thân làm điều đó. Mô tả của Vatican về sự kiện này cho biết, “Đức Thánh Cha, trong sự kết hợp thiêng liêng với các giám mục trên thế giới, những người đã được ‘triệu tập’ trước đó, đã giao phó tất cả những người nam nữ và tất cả các dân tộc cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.”

Nhưng một số người sùng kính Đức Mẹ Fatima lập luận rằng việc “thánh hiến nước Nga” do Đức Mẹ yêu cầu vào năm 1917 đã chưa bao giờ được thực hiện đúng cách.

Trước khi qua đời, nữ tu Lucia khẳng định - trong các bức thư đăng trên tạp chí Công Giáo Ý 30 Giorni và trực tiếp gửi cho Đức Hồng Y Tarcisio Bertone - rằng việc thánh hiến đã được thực hiện chính xác vào năm 1984 bởi Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô.

Tại buổi lễ, vị Thánh Giáo Hoàng đã giao phó cả thế giới cho Đức Maria và kêu gọi sự trợ giúp của Đức Mẹ trong việc giải cứu khỏi cái ác, nạn đói, chiến tranh, hận thù và bất công. Ngài yêu cầu các giám mục trên thế giới tham gia với ngài - một chi tiết quan trọng đối với hàng triệu tín đồ

Fatima, những người nói rằng Đức Maria muốn việc thánh hiến được thực hiện với hàng giám mục trên thế giới.

Nhưng lời cầu nguyện của vị Giáo Hoàng Ba Lan với Đức Maria không đề cập đến tên nước Nga, và điều đó khiến một số người nghĩ rằng nó đã không được thực hiện một cách chính xác.

Rồi cũng có vấn đề về sự “hoán cải” của nước Nga, một điều mà người ta dễ cho là ám chỉ các nhà cầm quyền cộng sản hoặc một hệ thống chính quyền cộng sản cai trị Liên Xô, đàn áp các cộng đồng Chính thống theo truyền thống của đất nước và đàn áp gay gắt những người Công Giáo và những người khác.

Vào năm 2017, kỷ niệm 100 năm ngày Fatima hiện ra, Đức Tổng Giám Mục Công Giáo Paolo Pezzi của Mạc Tư Khoa nói với Catholic News Service rằng ngài đã thấy sự biến đổi của nước Nga hướng về Chúa Kitô trong cuộc đời của mình.

Ngài nói: “Chúng ta không nên giải thích Đức Mẹ Fatima là người báo trước sự cải đạo của Nga sang Công Giáo, nhưng là hoán cải hướng về Chúa Kitô”.

Từ sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine, sau khi chứng kiến những cảnh tàn phá kinh hoàng do quân Nga gây ra, nhiều người tin rằng nước Nga chưa thực sự hoán cải.

Trong một diễn biến hết sức kinh khủng đối với nhiều người, tại nhà thờ chính tòa Chúa Cứu Thế tại Mạc Tư Khoa, Thượng phụ Kirill đã trao cho lãnh đạo Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga là tướng Viktor Zolotov một bức ảnh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa trong một buổi lễ hôm Chúa Nhật 13 tháng Ba để xin phù hộ cho quân Nga mau thắng trận.

Cử chỉ này của Thượng Phụ Kirill là một cử chỉ quá sức báng bổ. Làm sao Đức Mẹ lại có thể phù hộ cho những kẻ xâm lược giết hại thường dân vô tội như thế.

Đáp lại, tướng Viktor Zolotov nói: “Chúng tôi tin rằng hình ảnh này sẽ bảo vệ quân đội Nga và mang lại chiến thắng nhanh hơn cho chúng tôi”

Đức Tổng Giám Mục Chrysostomos của Cyprus lắc đầu chán nản nói: “người Nga đầu tiên làm dấu thánh giá và sau đó họ giết người”, tiếp tục khơi

dậy đức tin nơi Chúa cho một mục tiêu cuối cùng, được Chính Thống Giáo “chúc lành”.

Những biến cố như thế khiến nhiều người tin rằng nước Nga chưa thực sự hoán cải.

Sau đây, Xin kính mời quý vị và anh chị em cùng đọc với chúng tôi lời nguyện thánh hiến Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Đức Mẹ do Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk của Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương soạn:

Lạy Chúa Giêsu Kitô, chúng con hướng về Chúa, Ngôi Lời Thiên Chúa đã hóa thành nhục thể vì chúng con, và chúng con giao phó dân tộc Ukraine cho Chúa, Đấng đã từng nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy” (Ga 14 : 27

Lạy Chúa, xin lắng nghe tiếng kêu của dân Chúa đây. Xin Chúa hoán cải trái tim của những người đã gây ra đau khổ như vậy cho những người vô tội.

Xin Chúa tăng cường quyết tâm của những người đang làm việc để đưa xung đột đến kết thúc; gần gũi với những người đã bị đuổi khỏi nhà và khỏi quê hương của họ; xin chữa lành những vết thương trong tâm trí của các trẻ nhỏ; xin an ủi những người sợ hãi và những người hoang mang; xin củng cố niềm tin của những tang quyến; xin ban cho những người đã qua đời ơn an nghỉ và niềm vui trong ánh sáng ngàn thu.

Trong cơn hấp hối của chính mình trên thập giá, Chúa đã giao Đức Mẹ cho người môn đệ yêu dấu, và giao người môn đệ ấy và tất cả các môn đệ cho Đức Mẹ chăm sóc (Ga 19:26). Chính nhờ đức tin của Đức Mẹ mà Ngôi Lời đã hóa thành nhục thể, đã đến ở giữa chúng con. Cũng chính đức tin đó đã củng cố Đức Maria khi Mẹ đứng dưới chân thập giá. Chúng con cầu nguyện rằng những người đang đau khổ của Chúa ở Ukraine có thể biết và cảm nhận rằng Đức Maria cũng đang đứng bên họ, trong thời điểm họ gặp đại nạn kinh hoàng này.

Chúa đã ban Đức Maria cho chúng con với tư cách là Mẹ của Giáo hội và là Đấng phù hộ các tín hữu. Với sự tin tưởng tuyệt đối vào sức mạnh của lời cầu bầu của Mẹ, phù hợp với truyền thống



của Giáo hội Chúa, và trong sự hiệp thông với Đức Thánh Cha, các giám mục trên toàn thế giới, và tất cả Dân Thánh của Thiên Chúa, chúng con dâng hiến và giao phó người dân Ukraine cho Mẹ Maria và cầu mong những lời cầu nguyện có thể được kết hợp với lời cầu nguyện của Mẹ khi chúng con đến trước Mẹ bây giờ trong đức tin, đức cậy, và đức mến.

Lạy Chúa, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con và nâng đỡ những nhà vô địch của hòa bình, công lý và hàn gắn, để vũ khí chiến tranh có thể im lặng và người dân Ukraine có thể biết đến hòa bình mà chỉ có Ngài mới có thể ban tặng.

Đức Maria, Mẹ của Giáo hội, Đấng Phù Hộ Các Tín Hữu, Mẹ của nhân dân Ukraine, Đức Mẹ Kiev và Thánh Olga, xin cầu cho chúng con.

# Câu chuyện đằng sau bức ảnh người đàn ông ôm chân Thánh Giá giữa hỗn loạn chiến tranh ở Ucraina

**K**hi Nga bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện Ucraina, một bức ảnh về một người đàn ông không rõ danh tính ôm chân một cây Thánh Giá có kích thước bằng người thật ở Ucraina đã lan truyền nhanh chóng trên các phương tiện truyền thông xã hội. Khi nhiều người đang lo rút tiền, mua thuốc và thực phẩm, thì người đàn ông này đã cầu nguyện dưới chân Thánh Giá.

Bức ảnh được nhiếp ảnh gia Dennis Melnichuk chụp bên ngoài đan viện và nhà thờ dòng Bernadino ở Lviv hôm 24/2/2022. Hình ảnh ghi lại một khoảnh khắc yên tĩnh giữa tình cảnh hỗn loạn: Một người đàn ông mặc quần áo sẫm màu vòng tay ôm lấy chân cây Thánh Giá bên ngoài một nhà thờ. Trong khi không cho thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông, bức ảnh cho thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu, cúi xuống phía người đàn ông. Hai người qua đường đi ngang qua ông trong bối cảnh của một nhà thờ cổ kính, cao chót vót.

Nhiếp ảnh gia Melnichuk nói với hãng tin CNA: "Tôi cảm thấy trái tim mình rung lên vì không thể tin được và bị sốc. Ngoài ra, tôi cảm thấy niềm tin đang trở lại trong lòng mình."

Nhiếp ảnh gia phát hiện ra người đàn ông khi đi bộ đến nhà thờ để cầu nguyện. Ông kể: "Đó là khoảng ba giờ sau khi bom nổ ở Kiev; những dòng người đông đảo tại các ngân hàng, hiệu thuốc và cửa hàng khi mọi người đang cố gắng tích trữ do không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thay vào đó, người đàn ông này đã cầu nguyện dưới chân Thánh Giá".

Ông Melnichuk viết trên Facebook: "Trước khi đi về phía đông tới Ternopil, Ucraina, chúng tôi đã đi mua hàng tạp hóa và rút thêm tiền từ máy ATM. Chúng tôi đã đứng xếp hàng khoảng một giờ đồng hồ để đến lượt vào máy và phát hiện



Facebook-Dennis Melnichuk

ra rằng mỗi người chỉ được rút giới hạn 100 đô la. Thực tế của tình trạng thiết quân luật vừa ập đến với chúng tôi."

Mặc dù không phải là tín hữu Công giáo Roma, nhưng ông Melnichuk "trân trọng lịch sử phong phú của Giáo hội của Chúa Kitô, bao gồm cả lịch sử Công giáo." Cả cha và mẹ của ông đều di cư từ Ucraina đến Mỹ, nơi họ gặp nhau và ông lớn lên ở đó. Sau đó ông trở về Ucraina để truyền giáo và đã sống ở đó hai năm rưỡi. Và, có vẻ như, ông và vợ không có kế hoạch rời đi ngay cả khi họ giúp những người khác trốn thoát.

Thay vì chạy trốn, ông Melnichuk và vợ đã chọn ở lại Ucraina để "trở thành bàn tay và bàn chân của Chúa Giêsu trên trái đất". Họ hỗ trợ và cung cấp chỗ trú ẩn cho những người tị nạn thông

qua thông qua cộng đoàn Awakened Generation - Thế hệ được thức tỉnh.

Ông Melnichuk cho biết, cộng đoàn Awakened Generation đã làm việc để trang bị và thúc đẩy Giáo hội địa phương trong việc thờ phượng, truyền giáo và loan báo Tin Mừng. Ông nói với hãng tin CNA, bây giờ "chúng tôi đang phục vụ những người tị nạn chạy trốn chiến tranh và cung cấp cứu trợ khẩn cấp và viện trợ cho những người đang di tản về phía tây". Ông nói thêm: "Chúng tôi đang sẵn sàng để giúp mọi người đi lánh nạn và tìm nhà ở cho những người tị nạn - bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm để giúp đỡ trong cuộc khủng hoảng này."

"Chúng tôi đang hợp tác với nhóm "Giới trẻ với sứ mạng" ở Ucraina để cung cấp cho những người tị nạn một nơi dừng chân, ăn ngủ và nghỉ ngơi an toàn, đồng thời giúp họ tìm cách an toàn để thoát ra phía tây. Chúng tôi có nhiều nhóm đến mỗi ngày và đang chuẩn bị cho hàng trăm, thậm chí hàng ngàn, hơn thế nữa".

Ông Melnichuk cho biết mọi người có thể giúp họ bằng nhiều cách: bằng cách cầu nguyện và khẩn cầu cho họ, quyên góp và cung cấp viện trợ nhân đạo, đặc biệt là trợ giúp y tế.

Ông viết trên Facebook hôm 3/3/2022: "Chúng tôi đang chuẩn bị tiếp đón dòng người tị nạn thực sự đầu tiên bắt đầu di cư ra khỏi các thành phố khủng hoảng. Làn sóng đầu tiên chỉ là một sự nhỏ giọt so với điều này. Chúng tôi đang cố gắng hết sức để tìm ra câu trả lời và giải pháp."

"Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi làm tốt điều này. Chúng tôi cần ơn Chúa." Trong khi chờ đợi, ông nói thêm, "Tôi chọn tiếp tục mỉm cười."

Ông viết trong một tin khác trên Facebook: "Thật vinh dự khi được đi theo Chúa Giêsu trong thời điểm như thế này. Mỗi ngày các nhóm đến và chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi và bị sốc của những người đã bỏ lại tất cả và không biết điều gì đang chờ đợi phía trước."

"Tôi đã thấy Giáo hội ở Ucraina và khắp nơi trên thế giới trở thành một cơ thể sống động. Không nhãn hay mác - chỉ một mục đích: yêu thương như chúng ta đã được Thiên Chúa yêu thương trong Chúa Giêsu Kitô."

## Cuộc chiến đẫm máu tại Ukraine

Và ông cầu xin: "Xin các bạn hãy cầu nguyện cho việc bảo vệ Ucraina và cho những người cầm quyền, những người phải đưa ra quyết định. Cho các thường dân bị thương. Xin cầu nguyện để vũ khí bị tắc nghẽn và đạn không nổ. Cầu nguyện cho sự bình yên trong trái tim". (CNA 06/03/2022)

Hồng Thủy

(Vatican News 17.03.2022)

## Câu chuyện phía sau bức ảnh của năm

Gia đình của Mustafa mong muốn khi bức ảnh đã đưa sự chú ý của cả thế giới tới số phận của cậu bé, hy vọng chữa trị và tìm kiếm chân, tay giả của em sẽ được nhen nhóm.

Người đàn ông Syria Munzir al-Nazzal phải vật lộn với cuộc sống kể từ khi bị thương trong vụ đánh bom ở khu chợ tại quê nhà và bỏ trốn sang Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, điều đè nặng tâm trí ông suốt thời gian qua không phải chiếc chân ông đã mất mà là tương lai của cậu con trai 5 tuổi - Mustafa. Cậu bé sinh ra đã không có tay, chân.

Bức ảnh "Cuộc sống Khốn khổ" của nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Aslan đoạt giải bức ảnh của năm tại giải Siena International Photo Awards. Ảnh: Washington Post.

Hai cha con này là chủ đề trong tám hình của nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Aslan đoạt giải bức ảnh của năm giữa hàng nghìn tác phẩm tham gia giải thưởng thường niên Siena International Photo Awards.

"Chúng tôi muốn thu hút sự chú ý đến câu chuyện này", ông Aslan nói. Nhiếp ảnh gia này hy vọng hình ảnh sẽ làm nổi bật hành trình tìm chân, tay giả của trẻ em tị nạn. "Cậu bé luôn có nhiều năng lượng. Người cha dường như đã bỏ cuộc", vị nhiếp ảnh gia chia sẻ.

Tác giả bức ảnh của năm nói với Washington Post rằng ông gặp Munzir al-Nazzal - người cha có ba đứa con - ở phía nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria, nơi họ sinh sống trong một cửa hàng. Gia đình này đã chuyển tới đây nhằm nỗ lực giúp





**Bức ảnh “Cuộc sống Khốn khổ” của nhiếp ảnh gia Thổ Nhĩ Kỳ Mehmet Aslan đoạt giải bức ảnh của năm tại giải Siena International Photo Awards. Ảnh: Washington Post.**

Mustafa có thể được chữa trị và tìm kiếm chân, tay giả đặc biệt.

“Tôi đã đi hết bệnh viện này tới bệnh viện khác. Không có nơi nào trong thị trấn mà tôi chưa từng hỏi về việc này nhưng vẫn chưa có kết quả”, ông Munzir nói với Washington Post.

Mustafa mắc hội chứng rối loạn tetra-amelia bẩm sinh - còn được gọi là nhiễm sắc thể lặn tetraamelia hay hội chứng thiếu tứ chi. Cậu bé mỉm cười khi nằm lăn trên thảm, trước khi được em gái bế và đặt lên ghế sofa, Washington Post mô tả chuyến thăm gia đình.

### **“Thằng bé rất thông minh”, cha Mustafa chia sẻ.**

Gia đình ông Munzir chủ yếu sống dựa vào sự trợ giúp từ thiện trong hơn 3 năm qua, kể từ khi họ trốn chạy khỏi Idlib, thành trì cuối cùng ở Syria nằm trong tay lực lượng nổi dậy sau 10 năm nội chiến. Các cuộc tấn công vẫn không ngừng xảy ra ở đây.

Góc phía bắc Syria này nằm dọc theo biên giới rải rác các trại chật ních người tị nạn. Trong một thập kỷ xung đột, hàng triệu người Syria đã chạy sang Thổ Nhĩ Kỳ và các nước khác trong khu vực.

Nhiếp ảnh gia Aslan hy vọng bức ảnh của ông cũng có thể giúp giảm bớt những phản ứng dữ dội đối với các cộng đồng người tị nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, khi không ít người dân địa phương đang đổ lỗi cho người tị nạn về những khó khăn về kinh tế.

Bức ảnh - mang tên “Cuộc sống Khốn khổ” - được hội đồng giám khảo mô tả là “gây cảm xúc mạnh mẽ”. Tác phẩm sẽ được trưng bày cùng nhiều bức ảnh khác tại triển lãm ở Italy trong tháng này.

“Bức tranh đã chạm tới thế giới”, bà Zeinab, mẹ của cậu bé, cho biết.

“Chúng tôi đã cố gắng trong nhiều năm để tiếng nói của mình được lắng nghe, để tìm cách điều trị cho con. Chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể mang lại cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn”, bà trái lòng.

### **Hồng Đậu**



## Nữ Lưu Ukraine

Khoác áo trận rần rì ngang dọc  
 Màu chiến y mở tóc bím ngang  
 Hỏi ra thiếu nữ Ukraine  
 Xông pha trận mạc dẹp tan quân thù.  
 Trên khuôn mặt ưu tư lo lắng  
 Giặc Putin xâm lấn nước nhà  
 Toàn dân đuổi lũ tham tàn  
 Nữ lưu đánh giặc dẹp tan bạo tàn  
 Màu cờ nước Ukraine trên dưới  
 Nửa phía trên xanh mượt hoà bình  
 Màu vàng còn lại hữu tình  
 Giống màu non nước chúng mình trước đây.  
 Ta cầu chúc cỏ cây xanh biếc  
 Sẽ mọc đầy luyên tiếc nữ oa  
 Putin phạm tội ra toà  
 Ukraine chiến thắng chói loà năm châu.

Lê Đình Thông

## Nga : Tham vọng không thành\*

- Đế quốc xâm lăng đã quen rồi,  
 Bao năm thủ đoạn vẫn thể thôi,  
 Từ độ Stalin khi còn sống,  
 Đến lớp đàn em cố tô bồi.
- Tổng thống Reagan rất kiên cường,  
 Giáo Hoàng Gioan II đầy tình thương,  
 Đã tâm bành trướng phải dẹp bỏ,  
 Liên bang Sô viết đổ tan tành.
- Một tên tình báo KGB,  
 Lên làm tổng thống nhiều nhiệm kỳ,  
 Tham vọng đầy mình nuôi như cũ,  
 Là tổng thống Nga tên Putin.
- Mang quân áp đảo Ukraine,  
 Lực lượng hùng hổ tấn công liền,  
 Nhưng không ngờ tinh thần đôi thù,  
 Quyết đồng lòng chống địch ngày đêm.



- Tổng thống Ukraine yêu nước thương dân,  
Từ chối tị nạn đã nhiều lần,  
Xin yểm trợ tinh thần vũ khí,  
Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng.
- Nhiều quốc gia trên khắp địa cầu,  
Đáp ứng lời kêu gọi thật mau,  
Đem quân đội vũ khí đến giúp,  
Đẹp tan tham vọng Nga bấy lâu.
- Lời Đức Giáo Hoàng Phanxicô  
Kêu gọi cầu nguyện nơi tín đồ,  
Xin Thiên Chúa giơ tay từ ái,  
Ngưng chiến cuộc thảm khốc vô bờ !

**Đinh văn Tiến Hùng**

### \* Đáp ứng lời kêu gọi các quốc gia sau đã khẩn cấp hỗ trợ Ukraine :

Vương quốc Anh đã cung cấp thiết bị quân sự cho Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

Hoa Kỳ đã gửi thiết bị quân sự và tài chính đến Ukraine.

Ba Lan đang tiếp nhận các người dân tị nạn, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

Thụy Điển đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine  
Phần Lan đã gửi 50 triệu đô la để viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

Ý đã ngắt kết nối Nga khỏi SWIFT

Đức đang gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

Pháp đã gửi Vũ khí và Trang thiết bị để giúp Ukraine.

Nhật Bản đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Hà Lan đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine

Liên minh châu Âu đã viện trợ 1,2 tỷ € cho Ukraine, hạn chế Nga tiếp cận hệ thống SWIFT  
Bulgaria đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

Romania đang tiếp nhận các công dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

Úc sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga



Canada công bố các biện pháp bổ sung để hỗ trợ Ukraine

Slovakia sẽ gửi quân đến biên giới Ukraine để giúp đỡ những người tị nạn

Hungary đang thu nhận thường dân Ukraine chạy trốn khỏi Ukraine

Hy Lạp sẽ gửi vật tư y tế cho Ukraine

Azerbaijan đã cung cấp cho Ukraine vật tư y tế

Estonia đã đóng cửa Không phận với Nga, gửi vũ khí đến Ukraine và tiếp nhận người tị nạn.

Cộng hòa Séc đang gửi thiết bị quân sự và tiếp nhận người Ukraine, cấm máy bay Nga bay ngang không phận.

New Zealand đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga

Lithuania đã đóng cửa không phận của mình đối với Nga và cũng tiếp nhận người Ukraine

Latvia đã gửi thực phẩm, thuốc men và các nguồn cung cấp thiết yếu khác cho Ukraine

Đan Mạch đã gửi thiết bị quân sự đến giúp Ukraine

Đài Loan đã ban hành lệnh trừng phạt đối với Nga

Bỉ đã gửi thiết bị quân sự đến viện trợ Ukraine

Ireland sẽ nhận công dân Ukraine với passport Ukraine

Scotland đang xem xét cung cấp người tị nạn cho công dân Ukraine

Iceland đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga

(sưu tầm)

# Chúa Kitô Phục Sinh nền tảng niềm tin Kitô Giáo (Chúa Nhật Phục Sinh)



**T**rong ba ngày qua, chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu. Chúa đã chết thật và được mai táng trong mồ. Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng đại lễ Chúa Kitô phục sinh. Đó là một biến cố gây ngạc nhiên, một sự kiện có một không hai trong lịch sử nhân loại và là nền tảng niềm tin của Kitô giáo.

Bởi thế, thánh Phaolô đã xác tín: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả Đức tin của anh em cũng trống rỗng” (1 Cr 15, 14).

Niềm tin của chúng ta căn bản là tin vào Đấng Phục Sinh và chúng ta đặt hy vọng vào Thiên Chúa Hằng Sống (1 Tm 4,10). Thánh Augustinô nói rằng: “Lòng tin của Kitô hữu là sự phục sinh của Chúa Kitô. Khi tin Chúa Kitô đã chết thì không có gì là khó khăn cả, kẻ ngoại đạo cũng tin như vậy, và tất cả mọi người cũng đều tin như vậy. Nhưng điều cao cả hơn hết là tin Chúa Kitô đã sống lại thật”.

Nhưng tin vào Chúa sống lại không phải là một việc dễ dàng, vì chúng ta vẫn thường nghi ngờ làm sao có chuyện người chết sống lại? Vậy đâu là bằng chứng và nền tảng của niềm tin vào Chúa Kitô đã phục sinh?

Để trả lời câu hỏi này, Kinh Thánh cung cấp cho chúng ta chứng cứ lịch sử về biến cố sống

lại của Chúa Kitô. Theo đó, biến cố này đã thực sự xảy ra trong lịch sử, được nhiều người làm chứng. Những sự kiện sau đây có thể chứng minh sự sống lại của Chúa là có thật:

## 1- Trước hết, Chúa Giêsu đã chết thật

Bốn Phúc Âm đều kể lại vụ án và cái chết của Chúa xảy ra ngoài thành Giêrusalem là có thật. Chúa đã chết cùng với hai tội nhân và được mai táng trong mồ. Sử gia ngoại giáo Giusepus cũng nói đến cái chết của ông Giêsu trong cuốn sử của mình. Chúa Giêsu đã bị kết án trên thập giá và vào lúc ba giờ chiều ngày thứ Sáu, Người đã tắt thở trước sự chứng kiến của nhiều người, trong đó có Đức Maria, thánh Gioan, thánh Mađalêna và người Do Thái. Nếu Chúa không chết thì làm sao có chuyện phục sinh.

## 2- Sự cứng lòng tin của các Tông Đồ

Các Tông Đồ là những người bình dân ít học, những người đánh cá đã theo Chúa. Khi thấy Chúa bị bắt và đem đi giết, rồi nhìn thấy Chúa chết trên Thánh Giá, các ông nghĩ rằng mọi sự đã kết thúc và ai nấy bỏ cuộc, trở về nhà mình. Lúc đầu các ông không hề chờ đợi một sự sống lại, họ không thể tin điều đó có thể xảy ra! Khi Chúa sống lại, họ chưa sẵn sàng để tin, Chúa Giêsu phải trách móc họ: “Ôi những kẻ kém lòng tin!” Họ chính là những người lúc đầu nghĩ rằng họ đã bị Chúa lừa gạt. Sau những lần gặp gỡ Đấng Phục Sinh hiện ra, tiếp xúc với họ, các ông mới tin. Quả thế, nếu Chúa không sống lại thì làm sao họ có thể dám chịu bách hại và chết vì Chúa? Họ được lợi lộc gì khi phải chịu hy sinh như vậy?

## 3- Ngôi mộ trống

Chúa Giêsu được chôn trong một ngôi mộ và việc Chúa chỗi dậy và ra khỏi mồ cũng là một bằng chứng về sự sống lại của Người. Tin Mừng

Luca kể các phụ nữ ra mộ Chúa. Các bà hoảng sợ vì không còn thấy xác Chúa mà chỉ thấy một người thanh niên ngồi bên phải nói rằng: Người đã chỗi dậy rồi, Người không còn ở đây nữa (Lc 16,6).

## 4- Các lần hiện ra của Đấng Phục Sinh

Cuối cùng, các lần hiện ra của Đấng Phục Sinh là bằng chứng hùng hồn nhất về việc Chúa đã sống lại. Chúa hiện ra với các phụ nữ, với hai môn đệ trên đường Emmaus. Sau đó Người hiện ra với các Tông Đồ và nhiều người khác. Vì nghi ngờ, Chúa cho ông Tôma xem các dấu đinh và cạnh sườn Người, nhờ đó, ông đã tin.

Chúng ta xưa nhất về sự sống lại của Chúa Kitô là lời chứng của thánh Phaolô: “Tôi truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Chúa Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh, Người đã hiện ra với ông Kê Pha rồi với nhóm Mười Hai. Sau đó, Người đã hiện ra với hơn năm trăm anh em một lượt, trong số đó, phần đông hôm nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người cũng hiện ra với ông Giacôbê rồi với tất cả các Tông Đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non” (1 Cr 15,3-8). Những lời này được viết ra vào năm 56 hay 57 sau CN. Vì Phaolô đã gặp Đấng Phục Sinh trên đường đi Đamát trong khi bắt bớ Giáo Hội vào khoảng năm 35 sau CN, nghĩa là khoảng 5 năm sau khi Chúa Kitô chết. Vì thế, đó là một chứng nhân lịch sử rất có giá trị.

Những cuộc hiện ra này chứng minh những điều mới mẻ về Chúa Kitô Phục Sinh. Khi hiện ra, không phải ai cũng có thể thấy Chúa được nhưng chỉ những người Chúa cho thấy, mới thấy Chúa được mà thôi. Bởi vì, thân xác Chúa hoàn toàn khác biệt so với khi trước. Chúa không còn lệ thuộc vào những định luật vật chất. Đấng Phục Sinh có thể đi vào trong nhà mà cửa vẫn đóng kín; Người hiện ra và biến đi theo cách thức hoàn toàn mới mẻ mà con người không thể nắm giữ.

Đây là những bằng chứng lịch sử về sự sống lại của Chúa Kitô. Tuy nhiên, biến cố Chúa phục sinh phải được đón nhận bằng đức tin. Bởi vì, lý trí loài người không thể lý giải được tại sao. Cho nên, chúng ta cần phải có đức tin để hiểu biết và đón nhận biến cố quan trọng này. Tin để hiểu và hiểu để tin là như thế.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin ban cho chúng ta một đức tin mạnh mẽ và vững vàng để chúng ta sống và làm chứng niềm tin Chúa phục sinh cho con người hôm nay. Amen!

**Lm. Phêrô Nguyễn Văn Hương**

*Chúa Kitô Phục Sinh, nền tảng niềm tin Kitô Giáo (Chúa Nhật Phục Sinh) | Giáo phận Hà Tĩnh (giaophanhatinh.org)*

## Mẹ nhìn Con

**Lặng nhìn Con yêu treo trên đồi**

**Mary Mẹ Chúa lệ tuôn rơi**

**Đinh đóng phơi thây trên thập tự**

**Xé ruột xé gan Mẹ mắt thôi.**

**Con ơi Mẹ nhớ có một thời**

**O oe tiếng khóc Con nằm nôi**

**Con khóc Mẹ cười ôi vui quá**

**Có con Mẹ phúc suốt cả đời.**

**Con ơi Mẹ nhớ có một thời**

**Tay búa tay đinh đóng bàn chơi**

**Thân hình nhể nhại như vừa tắm**

**Công việc tuy mệt nhưng mà vui.**

**Con ơi Mẹ nhớ có một thời**

**3 năm rao giảng khắp nơi nơi**

**Mọi người ở đâu ùn kéo đến**

**Ngồi quanh chân con bên triều đồi.**

**Nhưng sao giờ Con treo lưng đồi**

**Bạn bè môn đệ nghi không chơi**

**Để Con một mình thân tan nát**

**Con ơi Mẹ đây không đơn côi.**

**Đau! Đau lắm không Con ơi?**

**Sinh nghề tử nghiệp đó vậy thôi**

**Xưa búa xưa đinh kẻ sinh nhai**

**Nay búa nay đinh xuyên Con tôi.**

**SR THANH NGHIEM**

## MÙA PHỤC SINH

# Con người mới

**“Hãy lột bỏ con người cũ mặc lấy con người mới.  
Hãy để Thần Khí Thiên Chúa canh tân đến tận tâm linh của  
các con ” (Ep 4, 22. 24)**

## I. Ý NGHĨA CỦA VIỆC CHÚA PHỤC SINH

Hằng năm chúng ta phải trải qua một mùa Chay bốn mươi đêm ngày để dọn mình mừng lễ Phục Sinh. Thời gian đó giúp chúng ta thanh tẩy con người xấu xa tội lỗi của mình để sửa đổi, biến thành một con người mới hoàn toàn thánh thiện hơn. Chúng ta vừa mới mừng lễ Phục Sinh, hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu về con người Phục Sinh, tức là con người mới của chúng ta.

### 1. Chủ trương của Chúa Giêsu:

Cái chết của Đức Kitô là một biến cố tương đối dễ hiểu, người ta có thể coi đó như là hậu quả tất nhiên của một quá trình xung đột giữa Ngài và những người giữ quyền bính Đạo Đời lúc đó. Nhưng cuộc sống lại của Đức Giêsu Nadarét, Đấng đã bị đóng đinh, thì không dễ hiểu như thế. Biến cố đó ngay với những người sống xung quanh biến cố, đã là một “thắc mắc” lớn lao rồi. Có những người tin, cũng có nhiều người không tin. Và trải qua lịch sử các thời đại, biến cố “Đức Giêsu sống lại” vẫn còn là VẤN ĐỀ đối với nhiều người.

Với những người Công giáo thì biến cố ấy phải là một TIN MỪNG, là Tin Mừng, là một mấu chốt cuộc sống, là ý nghĩa cuộc đời, là điểm tựa hy vọng, là tất cả: “Thưa anh em, Phaolô đã viết cho các giáo dân Côrintô, tôi nhắc lại với anh em Tin Mừng mà tôi

đã loan báo cho anh em và anh em đã đón nhận và còn khăng khít nắm giữ, Tin Mừng mà nhờ đó anh em được cứu thoát (...) Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, theo lời Kinh

Thánh là Ngài đã bị chôn cất, là Ngài đã SỐNG LẠI, NGÀY THỨ BA theo lời Thánh Kinh (1Cr 15, 1- 4 )

Tin Đức Kitô sống lại không chỉ có nghĩa là tin rằng Đức Kitô đã chết và sống lại, nhưng còn và nhất là đặt niềm tin của mình vào Đấng đã chết và sống lại: là trao đổi cuộc sống của mình cho Đấng đã Chết và Sống lại, là đi theo Đấng ấy, là trở thành môn đồ của Đấng ấy, là tái diễn lại “cái chết” và cuộc “sống lại” của Đấng ấy trong đời mình, mỗi ngày, đối với riêng mình cũng như với những người xung quanh, có liên hệ đến cuộc sống của mình.

“Đức Kitô đã sống lại” có nghĩa là Ngài đã thắng cuộc, có nghĩa là chủ trương đường lối của Ngài là đúng, chọn lựa của Ngài là hay là tốt. Nhưng Ngài đã có chủ trương, đường lối như thế nào? Ngài đã chọn lựa làm sao?

Ngài chủ trương xây dựng hạnh phúc cho con người trong tình yêu thương và phục vụ: “Ta đến không phải để được hầu hạ, nhưng để phục vụ người khác”(Mt 20,27-28). Để thực hiện chủ trương đường lối đó, Ngài đã chịu chết thay cho nhân loại, nhưng rồi Ngài lại sống lại để làm





gương cho mọi người. Cái chết và sống lại của Ngài có ý nói rằng: Đức Kitô tìm sự sống vinh quang trong cái chết và Ngài chọn con đường khổ giá để đi tới vinh quang : Per crucem ad lucem.

“Đã sống lại” không có nghĩa là có lúc đã chết rồi sau đó sống lại như cũ: “Sống lại” có nghĩa là sống một cuộc sống mới, một cuộc sống mà trước đó chưa có, một cuộc sống hoàn hảo nhất, trọn vẹn nhất, tươi đẹp và phong phú nhất. Đó là cuộc sống không còn dấu vết của chết chóc, đau thương sâu khổ: cuộc sống mà con người có toàn quyền được thụ hưởng, nhờ cái chết và sống lại của Đức Kitô.

Nhờ cái chết và sống lại của Đức Kitô thế giới bước vào giai đoạn hoàn toàn đổi mới. Việc đổi mới ấy đã hoàn thành nơi Đức Kitô, nhưng cần phải luôn luôn tiếp tục nơi toàn thể nhân loại, toàn thể vũ trụ.

Các Tông đồ đã tin vào Chúa Phục Sinh. Và sứ mạng các ngài là loan báo biến cố ấy. Không phải loan báo suông ngoài miệng, nhưng loan báo bằng chính cuộc sống các ngài. Ta không được quên rằng Chúa Phục Sinh chính là Đấng đã chịu đóng đinh Thập giá. Các Tông đồ đã loan báo Phục Sinh bằng chính cuộc sống hoàn toàn đổi mới nơi các ngài, bằng việc chia sẻ hoàn toàn Thập giá Chúa Kitô, luôn luôn tìm giết con người cũ, con người ích kỷ, để sống theo con người mới là chính Chúa Phục Sinh.

## 2. Giáo thuyết của Thánh Phaolô:

Thánh Phaolô đã để lại cho chúng ta những kinh nghiệm quý giá về đời sống tâm linh của Ngài mà không ai trong chúng ta có thể chối cãi

được. Trong thư gửi cho Giáo dân Rôma, Ngài đã cho biết: trong con người của Ngài có hai lực lượng xung khắc nhau kịch liệt, làm cho Ngài phải bận tâm và đau khổ, và Ngài không thi hành được cái Ngài muốn: “Điều tôi làm ra, tôi không biết; vì điều tôi muốn tôi không thi hành, nhưng tôi lại làm chính điều tôi ghét” (Rm 7, 15).

“Sự lành tôi muốn, tôi lại không làm; còn sự dữ không muốn, tôi lại thi hành” (Rm 7, 19).

Nhưng cũng may, trong con người chúng ta, tuy có hai lực lượng xung khắc nhau, nhưng luật của Thiên Chúa vẫn còn đủ sức mạnh để lôi kéo ta làm việc lành, chứ không phải buông theo luật của xác thịt; “Tôi hơn hờ đồng ý với luật của Thiên Chúa theo con người bên trong, nhưng tôi thấy một luật khác nơi chi thể mình tôi, cự lại luật của lương trí tôi, và giam tù tôi trong luật của sự tội ẩn nơi chi thể mình tôi” ( Rm 7,22-23).

Chính vì thế, Thánh Tông đồ khuyên nhủ chúng ta hãy làm một cuộc canh tân toàn diện để cho con người nội tâm của ta biết nghe theo luật của Chúa mà bỏ đường lối của luật xác thịt. Vì thế, trong thư gửi cho Giáo dân Êphêsô Ngài viết : “Anh em hãy cởi bỏ kiểu sống xa xưa, con người cũ đã ra hư hốt buông theo những đam mê lầm lạc. Hãy để Thần Khí canh tân đổi mới anh em thấu tận trí khôn. Hãy mặc lấy người mới đã được tạo dựng nên theo Thiên Chúa, trong công chính và thánh thiện bắt nguồn trong sự thật” (Ep 4, 22 - 24).

Công cuộc cải tạo con người cũ trở thành con người mới, theo Thánh Tông đồ là Sống theo Mầu nhiệm Phục sinh của Đức Kitô. Người Kitô hữu, người đã nhận Bí tích Thánh Tẩy là gì nếu chẳng phải là người chấp nhận sống Mầu nhiệm Phục Sinh? Thánh Tông đồ lại khuyên nhủ các Giáo hữu Rôma với những lời này: “Hay anh em không biết rằng: hết thảy ta được Thanh Tẩy trong Đức Kitô Giêsu, thì chính trong sự chết của Ngài mà ta được Thanh Tẩy? Vậy nhờ Thanh Tẩy, ta được mai táng làm một với Ngài trong sự chết, thì cả ta nữa, ta cũng bước đi trong đời sống mới” (Rm 6, 3 - 4)

Sống mầu nhiệm Phục Sinh hôm nay chính

là từng giây từng phút “lột bỏ con người cũ” (Cr 3, 9), con người ích kỷ, vụ lợi, không muốn “mình vì mọi người” mà chỉ muốn “mọi người vì mình”. Nhưng sống Mầu nhiệm Phục sinh hôm nay chính là từng giây từng phút “mặc lấy con người mới” (Cr 3, 10), con người quảng đại, chỉ muốn “mình vì mọi người”, con người sống trong sạch, gương mẫu, biết diệt trừ các tính hư nết xấu của mình ...

## II. CON NGƯỜI MỚI VÀ CON NGƯỜI CŨ

Theo Thánh Phaolô, con người cũ và con người mới trong chúng ta luôn luôn xung khắc nhau, không thể đội trời chung. Dùng chữ “cũ” và “mới” đây có dụng ý nói lên cái cũ xấu xa và cái mới tốt đẹp của con người tâm linh chứ không có ý nói cái cũ và mới theo quan niệm thông thường như “phi cổ bất thành kim” hoặc “ôn cố tri tân”

### 1. Thế nào là cũ, mới và đẹp ?

Theo quan niệm chung, cũ là cái gì đã xưa, đã lâu ngày, còn mới là cái gì còn tốt, chưa cũ. Cái cũ và cái mới có tương quan với nhau bởi vì cái cũ có thể trở thành cái mới. Ngạn ngữ Tây Phương đã nói: “La vie est un éternel recommencement” (Đời là cuộc tái diễn mãi mãi). Và 500 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, nhà triết học Hy Lạp Héraclite cũng nhắn nhủ : “Mặt trời hằng mới mọi ngày”. Nhưng dầu sao, người ta vẫn cho cũ là cái gì đã có từ lâu và không đáng chuộng bằng cái gì mới có:

**Có mới thì mới cũ ra,**

**Mới để trong nhà, cũ để ngoài sân.**



Thường tình ai cũng thích cái mới, đó là bản tính tạo hóa đã phú bẩm cho con người. Cái gì mà ngày nào cũng như ngày nào sẽ sinh ra nhàm chán, ra sáo, làm vô vị cho lưỡi nếm, buồn tẻ cho mắt, tai, vô duyên cho tay, mũi. Dòng nước không trôi không bao giờ là dòng nước. Cái cây không nảy cành xanh ngọn cũng là khúc gỗ vô tri. Con vật không biến hóa là một xác chết.

Cho nên Phương ngôn Tây Phương đã nói: “Mọi mới là mọi đẹp”. Nói “mọi mới, mọi đẹp” thì hơi quá, nhưng nói “mọi mới, mọi lạ” thì đúng hơn, vì nếu có cái mới đẹp thì cũng có cái mới xấu, cái mới lố lăng, cái mới mà người ta không thể “ngửi” được. Và thực ra, nếu người ta ham mê cái mới, chính vì nó lạ, nó chưa quen thuộc với người, nó chưa trở thành nhàm chán.

Cái Mới là sự cần thiết cho con người vì nó biểu dương sức sống, sự tiến hóa của nhân loại. H. R. Lenormand đã viết: “ Nếu những sự say mê, những điều mơ ước không thể tạo nên những tương lai mới thì đời sống chỉ là một lường gạt phi lý”. Vì vậy không phải từng năm, từng tháng, từng ngày mà là từng giây, từng phút người ta phải đi tìm cái mới để giúp cho sự tiến bộ của nhân loại.

### 2. Thế nào là con người cũ ?

Theo Thánh Phaolô, con người cũ là con người hành động theo xác thịt không theo luật của lương trí, họ sống buông thả cho mọi khuynh hướng sống. “Không ai sống cho mình”. ( Rm 14,7). Nhưng biết bao người chỉ sống cho mình họ, cho thỏa nguyện của họ, cho hạnh phúc riêng của họ. “Tất cả những người lấy cái bụng làm Chúa, những người đặt vinh quang của họ trong những việc chỉ làm cho họ xấu hổ vì chỉ thích những cái gì phạm tục”. ( Pl 3,19)

Chúng ta chỉ có thể nói được rằng: lòng chúng ta là một sở thú của mọi khuynh hướng. Trong sở thú đó có rất nhiều con vật mà chúng ta phải trừng trị, phải huấn luyện, nếu không nó sẽ quay lại làm hại ta, giết hại ta:

- \* Sư tử, hùm, beo: sự cực cần nóng nảy.
- \* Con heo: dâm ô, đồi trụy.
- \* Con rắn, cáo: lưu manh, gian dối, lừa đảo.



- \* Con bỏ cặp : phê bình chỉ trích.
- \* Con rùa: chậm chạp.
- \* Con ve : lười biếng.
- \* Con công: khoe khoang

Chương trình nên thánh của chúng ta là làm mất con người cũ với tất cả khuynh hướng xấu, làm chủ được nó, bắt nó phục tùng linh hồn. Kẻ nào sai khiến được mình sẽ sai khiến được kẻ khác. Cái sự tàn phá, ngông cuồng có làm đẹp lòng không? Nhưng cái sức sáng tạo ngăn nắp, chỉnh đốn vẫn lắm duyên ưa. Chúng ta có thấy vẻ tự đắc trên khuôn mặt các bạn thanh niên chạy xe (đạp) khi phóng hết sức nhanh rồi thình lình hãm xe lại? Tại sao họ thích chơi như thế? Bởi vì họ tỏ được rằng họ có một sức mạnh ngăn nắp, biết vâng theo ý mình. Sự tuân phục và đúng mức vẫn làm đẹp lòng người.

Chúng ta cũng vậy, ta cũng muốn học để biết sai khiến mình. Nhưng dùng phương pháp nào để thành công? Thánh Gioan Tẩy Giả đã dạy ta: sự cương quyết chinh phục chính mình. “ Perge, Patiens : pariet patientia palmam( bạn hãy can đảm và kiên nhẫn, và sự hy sinh của bạn sẽ nảy triều thiên).

### 3. Thế nào là con người mới?

Ông Francis Bacon nói: “ thời thượng cổ trong lịch sử là thời thanh xuân của thế giới: chính chúng ta mới là cổ nhân”. Thời kỳ con người mới được dựng nên là thời kỳ thanh xuân vì con người lúc ấy giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và trong sạch. Mặc dầu thời kỳ hiện nay là thời kỳ nguyên tử vệ tinh, con người cũng không thể đem chính họ trở lại thời kỳ “ thanh xuân” được. Ông G. Duhamel nói rằng: “ con người ta dù có là vĩ nhân đi chăng nữa cũng chỉ là con người”.

Cho nên, con người muốn trở nên con Trời, tức là trở lại thời thanh xuân, thì phải được tái sinh theo phương cách mà Chúa Giêsu đã tuyên bố với giáo sư Nicôđê mô: “ Quả thật, ta nói cùng ông, nếu một người chẳng sinh lại thì không thể thấy nước Đức Chúa Trời”.(Ga 3,3) (Mục sư Huỳnh Tiên, Thánh Kinh nguyệt san, số 362, trang 14).

Chúng ta biết gì về đoàn quân Lê Dương, đó là một binh chủng tuyển mộ những chí nguyện quân. Binh chủng này thu nhận bất cứ ai thuộc



bất cứ xứ sở nào. Ai gia nhập binh chủng này muốn biên tên thế nào cũng được, không ai hỏi gì giấy má cả. Họ chỉ hứa trung thành phụng sự dưới lá cờ Lê Dương mang chữ: Danh dự, trung thành. Bất cứ một tên trộm cướp nào, bất cứ tội nhân nào, nếu đã đăng vào đoàn quân Lê Dương là bắt đầu một đời sống mới: dĩ vãng của hấn chết hấn, không còn ai đòi hỏi gì đến hấn trong đoàn Lê Dương nữa. Với cái tên mới mà hấn đã chọn, sinh ra một con người mới. Khi hấn đã khoác bộ quân phục vào rồi thì hấn được bảo đảm, hấn chỉ còn việc sửa chữa những lỗi lầm của hấn bằng một đời sống can đảm và hy sinh; mà điều này hấn làm là thừa. Đoàn Lê Dương là đoàn quân chiến đấu hay nhất, ở đâu cũng vậy (Phút suy niệm với Thánh Phaolô, tập 2, 1959, trang 68).

Khi một người thật xứng đáng với danh từ “con người” mà đã khoác vào một bộ đồng phục rồi, thì họ biết là họ đã hoàn toàn mắc lời hứa. Sự thay đổi y phục bề ngoài chỉ là một trò hề, một cuộc trưng bày, nếu nó không tượng trưng cho một sự thay đổi bề trong của đời sống. Một quân nhân chân chính đã khoác bộ binh phục vào rồi thì không còn thuộc về mình nữa mà thuộc về Tổ quốc. Họ sẽ chiến đấu và chết ở bất cứ nơi nào người ta cử họ đi.

Khi ta nhận lấy tấm áo Rửa tội, khi nhận lấy tấm áo dòng, có nghĩa là ta không còn thuộc về ta nữa mà là thuộc về Chúa Kitô, từ lúc ấy đời sống của ta là để phục vụ Người: không phải là ta sống nữa mà là Chúa Kitô sống trong ta. Thánh Phaolô đã nói thế rồi.

Vậy khi ngài kêu gọi ta mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, ngài không có ý bảo ta lấy tập quán Công



giáo (của Dòng tu) mà khoác bên ngoài để che phủ cái bản tính xấu xa của ta đâu. Không phải là chỉ cần thay đổi cái bộ mặt, là thay đổi cái ngoại trạng đâu, vì như thế là giả hình: chính là phải thay đổi từ nền tảng, mặc Chúa vào người ta, chính là làm sao biến cái con người của ta nơi Chúa.

#### 4. Phải trở nên con người mới:

Thánh Tông đồ hàng thôi thúc lột bỏ con người cũ đi, như lột bỏ một chiếc áo rách, dơ bẩn, đầy uế khí, và mặc lấy người mới như mặc lấy chiếc áo ngày Lễ Trọng. Nếu tôi thích bỏ áo cũ mặc áo mới, thì trái lại tôi rất sợ, rất ái ngại, bực dọc, day dứt, khi nghe nói phải bỏ người cũ mặc lấy người mới, tôi có ấn tượng như bị lột da.

#### Lột da ?

Nghe nói thì dễ sợ thật. Nhưng để được đứng thẳng trên hai chân để có đủ điều kiện kháng cự với mức phá hoại của thời gian trong năm bảy chục cái xuân thu, tôi phải mỗi năm mỗi lột da.

Ngày trước, người ta nói rằng cứ bảy năm, cơ thể con người ta được trùng tu lại một lần hoàn toàn mới. Các nhà khoa học ngày nay không nói bảy năm, mà chỉ nói một năm thôi. Mỗi năm một lần, các bộ phận trong cơ thể của tôi, được lần lượt tháo gỡ bỏ đi hết kỹ lưỡng hơn gấp mấy các bác thợ ráp sửa xe, và được thay thế bằng những bộ phận khác hoàn toàn mới.

Rắn già rắn lột. Con người thì già trẻ gì cũng lột. Chỉ trong vòng 12 tháng là tôi lột bỏ hết con người cũ với xương thịt của nó, và mặc lấy một con người mới với xương thịt mới hoàn toàn.

Thể chất đổi mới. Tại sao luật ấy lại không được áp dụng cho tâm linh ?

“Hãy lột bỏ con người cũ, mặc lấy con người mới. “Hãy để Thần Khí Thiên Chúa canh tân tận tâm linh của các con” (Ep 4, 22 - 24) (Vũ Minh Nghiễm, Sống sống, 1971, trang 373 - 375).

Cuộc chiến đấu giữa hai con người cũ mới luôn diễn ra trong con người chúng ta, đó là một cuộc chiến đấu gay go nhất thiên hạ. Những vị anh hùng lừng lẫy như: Napoléon cũng phải thúc thủ đầu hàng. Ông tự thú: “Thắng được cả Âu Châu còn dễ hơn là thắng được chính mình” .

Phải giết con người cũ đi để lấy con người mới thay thế vào, vì nếu ta không giết con người cũ đi thì nó vẫn hoành hành tự do, làm cho con người mới không có chỗ đứng. Nhưng giết đi như thế nào ? phải dùng những biện pháp gì để giết nổi con người cũ ?

#### Truyện: Giết con người cũ

Khi lập nhà đầu tiên ở quận Vaugirad tại Paris, các Linh Mục tu hội Xuân Bích có thuê hai vợ chồng già giúp việc. Mỗi ngày cứ thấy các cha đến phòng hội, đóng cửa kín mít. Thắc mắc tìm hiểu, người chồng rón rén lại gần nghe. Nín hơi, lắng nghe thì tiếng cha bề trên nhấn mạnh: phải tiêu diệt người cũ mà mặc lấy người mới. Nghe đến đó, anh ta tức giận vô cùng và tự nghĩ: người cũ đây là ta chứ còn ai nữa, thì cứ thẳng thắn cho rút lui, chứ sao lại có dã tâm toan giết ta. Không ngờ các cha mà có dã tâm như vậy. Ừ, giết thì giết, ta đã có cách đối phó.

Từ đó, người ta thấy ông thay đổi thái độ, nét mặt hầm hầm có vẻ tức giận lắm. Các cha có hỏi điều gì ông chỉ trả lời cộc lốc và bất lịch sự.

Muốn tìm hiểu, cha bề trên gọi ông đến phòng. Thừa dịp ông nói trắng ra những điều đã nghe thấy và còn thách thức là khác. Nghe nói lớn tiếng, cha quản lý chạy lại và nhận thấy ông đã thủ sẵn một con dao lớn nếu cần thì ông sẽ sử dụng.

Có gì đâu ! Xuân Bích cũng như mọi dòng khác, mỗi ngày có giờ xét mình riêng. Các cha và các thầy vào nhà hội nghe sách hay nghe cha bề trên nói mấy lời. Tiêu diệt người cũ mà mặc lấy người mới là có ý bảo cởi bỏ những gì là xác thịt mà mặc người mới là mô phỏng lời Chúa

Giêsu, song lần thân thế nào mà ông lão lại tưởng các cha bàn bạc để giết mình và sẽ dùng người khác thay thế. Trần Công Hoán, Truyện hay 10, trang 64).

Chúng ta đã có những gương sán lạn về việc thay đổi con người cũ để trở thành con người mới, một sự thay đổi tận gốc, từ con người tội lỗi trở thành con người hoàn toàn thánh thiện và đã trở nên những bậc đại thánh trong Giáo hội. Chúng ta còn nhớ: ngày xưa các Tông đồ sợ sệt bao nhiêu, nhất là sau khi Chúa Giêsu chịu chết, thì sau khi Chúa Giêsu sống lại hiện ra với các ông, nhất là sau khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, các ông đã trở nên những người mạnh bạo, nhiệt thành, thánh thiện đi rao giảng Lời Chúa và đã được phúc chết vì Chúa. Chúng ta quên thế nào được một Phêrô, một Mađalêna, một Augustinô, một Phanxicô Xaviê, và bao danh nhân khác đã có một sự thay cũ đổi mới trong đời sống một cách đặc biệt. Đối với những người này, ai dám chê họ như người ta vẫn thường chê những người chỉ giả hình nhân đức bề ngoài:

**“Thay quần, thay áo, thay hơi,**

**Thay dáng, thay dấp, nhưng người không thay”.**

### III. CON NGƯỜI MỚI CỦA CHÚNG TA.

Chúng ta cần thay đổi con người cũ để mặc lấy con người mới. Con người mới đó như thế nào? Mẫu mực con người mới đó chính là Đức Kitô Phục Sinh, người là tiêu chuẩn của đời sống ta. Chúng ta hãy nhắm con người của Người mà thay đổi, như thế sẽ không sợ đi lạc đường.

#### 1. Đức Giêsu, mẫu mực con người mới:

Đức Giêsu đã đến trong trần gian. Hình ảnh về người không dung hợp với quan niệm của người Do Thái. Người báo trước là Người sẽ chịu một phép rửa trong máu, còn hơn nữa, chính trên Thập Giá, Người sẽ vui nhận sự chết để cứu nhân loại. Ngài đã thắng sự chết nhưng không tiêu diệt sự chết.

Công việc của Đức Giêsu đã làm sửa chữa lại hoàn toàn quan niệm đổi mới. Sự đổi mới của Ngài không đảo lộn đời sống con người, không

hủy bỏ sự đau khổ và sự chết, nhưng Ngài mặc cho sự đau khổ và sự chết một công dụng mới là giúp cho con người, vũ trụ tân tiến. Nếu theo ý định của Chúa và biết thân phận là người của ta, nhận sự đau khổ và sự chết trong đức vâng lời và vì lòng mến Chúa yêu người; thì sự đau khổ và sự chết sẽ hóa nên con đường độc nhất đi đến sự sống lại vĩnh viễn cho ta và cho cả tạo vật.

Khi nói: Đức Giêsu là người mới, là Adong mới, ta phải hiểu người mới là người đích thực, như ý định của Đức Chúa Trời từ muôn thuở: là con người trung tín với thiên chức làm người. Khi đối chiếu người cũ và người mới, không phải là thay đổi một cái gì trong bản chất con người. Con người mới không phải là con người khác biệt, tách rời ra khỏi thân phận làm người, và đặt vào trong vườn Địa Đàng. Sự đối lập giữa cũ và mới là sự đối lập giữa tội và ơn thánh. Người cũ là người tưởng lầm rằng mình có thể tự sức mình làm trọn thiên chức của mình, là người tội lỗi, tự thân thánh hóa mình, đặt mọi tham lam dục vọng của mình mà tôn thờ, là kẻ tưởng mình là chủ nhân của đời sống mình và của vạn vật. Trái lại, người mới là người đi đúng đường Chúa vạch ra, thực thi đúng chương trình của Chúa, là Đấng độc nhất có thể ban cho ta quyền làm con Ngài.

Người mới là người hiểu rõ, chính việc thực hiện thiên chức của mình ở sự vâng phục làm trọn nhiệm vụ của mình ở đời cho đến ngày chết. Hiểu rõ chính việc làm trọn nhiệm vụ con người là điều kiện căn bản cho việc làm trọn nhiệm vụ làm con Chúa.

Một mình Đức Kitô đã làm trọn nhiệm vụ làm người của mình, vì đã vâng lời Đức Chúa



Cha, và vâng lời cho đến chết. Nên Ngài đã được Đức Chúa Cha cho sống lại và ban cho một danh hiệu cao quý hơn mọi danh hiệu, để Ngài làm trưởng nam, làm anh, làm đầu chúng ta. Và để Ngài ban cho những ai biết theo Ngài, biết chết cho con người cũ, biết chết cho mọi tham lam dục vọng của mình, cũng sẽ được nhờ Ngài, trở nên con thật Đức Chúa Cha. (Lm Trần Hữu Thanh, Sống Lời Chúa, tập 3, 1966, trang 194 - 195).

## 2. Con người mới lý tưởng của chúng ta:

Con người mới của chúng ta phải được thực hiện trong Đức Kitô. Nếu ai ở trong Đức Kitô, thì đã là một tạo thành mới, bản chất cũ đã tan biến, những điều mới đã thành. ( 2Cr 5,17). Nhưng phải luôn luôn vứt bỏ men cũ đi, để trở thành một thứ bột mới. Như thế tái tạo lại dần dần hình Đấng Tạo Hóa trong bản thân mình (Cr 3, 8). Không còn tìm hạnh phúc trong sự thỏa mãn xác thịt, trong sự ham muốn trần tục, mà đem lòng lên ao ước những sự trên trời. Như thế không phải là tìm thoát tục, trái lại tìm xây dựng nước Chúa giữa trần gian bằng một đời sống cân bằng và bác ái hơn. Và như thế là lúc ta tái tạo chính mình, ta cũng cần tận hoàn thiện công việc của Chúa.

### a) Tinh thần trẻ thơ.

Như Francis Bacon đã nói: “Con người thời nay đã già cỗi, cần phải trở về thời “ thanh xuân” của con người nguyên thủy. Con người trẻ trung ngày nay đã bị vật dục ám ảnh, những khuynh hướng xấu làm hư hỏng con người của ta, chúng ta trở nên già khòm. Vì thế, phải trở nên như trẻ thơ để được vào Nước Trời” (Mt 19,13 - 15).

Đặc tính của con trẻ là đơn sơ trong sạch và phó thác. Chúng là những con người đơn sơ, chất phác, không mưu mô quỷ quyệt, không biết tội, tâm hồn đơn sơ như chim bồ câu nên hồn chúng giống như con người ở trong tình trạng “ thanh xuân” của ơn thánh. Chúng cũng biết mình yếu đuối, đặt hết tin tưởng vào cha mẹ nên sống thanh thoi, không bồn chồn lo lắng.

Con người mới của chúng ta cũng phải có tâm



hồn trong sạch và đức phó thác như vậy. Chúa thích những tâm hồn đơn sơ, sống với Ngài như những đứa con ngoan hiền, dám thổ lộ với Ngài những tư tưởng, những ý nghĩ thành thật, những cảm tình tha thiết như trường hợp em Jacques.

Jacques mới 3 tuổi vừa nhật tở báo “ Thánh Giá” lên, nó chiêm ngắm Thánh Giá hồi lâu, rồi đặt tờ báo trên cái ghế bành và nói ‘ bằng một giọng âu yếm: “ Chúa hãy ngủ một chút đi, như thế Chúa sẽ thấy dễ chịu hơn”.

### b) Tinh thần canh tân.

Công đồng Vatican II chú trọng tới việc canh tân Giáo hội. Chúng ta là chi thể của nhiệm thể Chúa Kitô, là thành phần của Giáo hội cũng có nhiệm vụ đóng góp vào việc canh tân ấy. Muốn xóa bỏ con người cũ để trở thành con người mới cần phải có sự canh tân con người của ta.

### \* Ý nghĩa việc canh tân:

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đã nói trong thông điệp Ecclesiam suam: “ Ta hãy nhắc lại lần nữa những tư tưởng này: Giáo hội tìm được sự tươi trẻ của mình không phải nhờ sự thay đổi trong guồng máy hữu hình của luật pháp mà chính là nhờ thái độ tâm linh mới, thái độ vâng phục Đức Kitô và đồng thời kính nể các luật lệ Giáo hội tự đặt cho mình để bước theo đường lối Chúa Kitô. Đó là bí quyết của công trình canh tân, đó mới là một sự thay đổi chính nghĩa của nó là sự thay đổi lòng người”.

Ngài nói tiếp: “ Canh tân Giáo hội toàn diện để Giáo hội trở về tình trạng vô tì vết của thời sơ khai”. Đức Gioan còn nói: “Công việc của Công đồng chung này hoàn toàn có mục đích làm cho

dung nhan của Giáo hội Chúa Kitô lại được uy nghi sáng lạn, trở về tình trạng đơn sơ, thuần túy của thời sơ khai và có ý phổ biến Giáo hội đứng như lúc Chúa mới thành lập tức là trong sáng, không tì vết”. (O. R. 14. 11. 1960).

### \* Nhận thức tình trạng cũ

Chúng ta sống hằng ngày với con người của mình, gần gũi chúng ta hơn hết mọi người khác, vật khác. Nhưng nếu hỏi ta là ai, ta là gì và chúng ta thế nào? Chắc không mấy người trả lời được vì ta đã quá quen với con người của mình nên bị bỏ quên.

Một nhà quân tử đã thốt lên: “Tôi chưa có kinh nghiệm thế nào là lương tâm của một kẻ sát nhân, nhưng tôi đã biết thế nào là lương tâm của một người quân tử: thực là ghê tởm ! Người quân tử là người dám thành thật với mình, dám nhìn thẳng vào cõi lòng mình, không dối mình, dối người cũng chẳng dối trời. Đúng vậy: "Le moi est haissable”.

Để che đậy cái tôi trần không, nhiều khi quá bì ổi đến đốn hèn, người ta thường tạo nên những cái tôi giả tạo, ảo tưởng vô tội và đáng kính: tôi không như ai, tôi không thế này, tôi không thế nọ ... Thật là đẹp.

Nhưng Chúa Cứu Thế đã lên án họ là: “ Mồ mả quét vôi trắng, bên trong chứa đầy hôi thối, bọn biệt phái giả hình, kiêu căng” (Mt 23,27-29). Thánh hiền Đông phương cũng tặng cho một biệt hiệu là Hương nguyện. Thomas Merton gọi là con người hư ảo, nói khác là cái tôi giả tạo do sự ngộ nhận về bản ngã của mỗi người. Họ giống như những con đờ đừ thấy ánh sáng thì



vùi đầu vào cát là những thành kiến để khỏi nhìn vào thực tế. Họ không có can đảm nghe người khác nói sự thật, hoặc thích nghe những sự thực tốt, còn điều chói tai, phật ý thì làm ngơ. Người khác cũng không dám nói sự thực, vì sự thực mất lòng, có khi còn mang lụy vào thân...

Thánh Augustinô khẩn khoản nài xin Chúa cho được biết mình và biết Chúa: Noverim me, Noverrim Te. Biết mình thực là việc khó. Việc mình thì quáng, việc người thì sáng. Chính Chúa Giêsu đã bảo: “ Cái đũa ketchup trong mắt ta, ta chẳng thấy, còn cái rơm róc trong mắt anh em thì ta lại thấy (Mt 7,3-6 ) (Báo Nhà Chúa, số 11, trang 713-714).

### \* Chuyển sang tình trạng mới:

Canh tân là làm cho tình trạng xấu hóa thành tình trạng tốt. Canh tân con người nội tâm không phải chỉ thay đổi những cái phụ tùy bên ngoài, nhưng là thay đổi hẳn tình trạng, phải có một sự chuyển biến từ nội tâm. Người ta nói: người tốt về lúa, lúa tốt về phân. Ta đồng ý là lúa tốt về phân vì trong công việc trồng cây thì “ nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”, nhưng thay đổi con người xấu thành tốt không phải chỉ dựa vào những cái trang điểm bên ngoài như lúa là gấm vóc.

Chúng ta có biết con bướm bởi đâu mà ra không? Nó bởi con sâu mà ra. Đây không phải là sự thay đổi màu sắc hay hình dáng mà là một sự biến thể từ con sâu sang con bướm. Chúng ta phải lột xác, hay nói đúng hơn chúng ta phải biến hình đổi dạng như Chúa Giêsu trên núi Thabor (x.Mt 17,1-9 ; Mc 9,2-13. Lc 9, 28-36). Nhờ cố gắng cải thiện con người của mình, chúng ta sẽ được Chúa thay thế con người cũ của ta bằng con người mới tốt lành hơn như tiên tri Êgiêkiel đã nói: “Ta sẽ rải nước trong sạch trên các người, và các người sẽ được tẩy sạch. Ta sẽ tẩy các người sạch mọi ô uế và mọi tà thần. Ta sẽ ban cho các người một trái tim mới, đặt trong các người một thần trí mới. Ta sẽ lấy khỏi mình các người trái tim bằng đá và ban cho các người trái tim bằng thịt. Ta sẽ đặt thần trí ta trong các người, sẽ làm cho các người sống theo các điều luật, tuân giữ và thi hành các mệnh lệnh của Ta” (Ed 36, 25 - 27).

Sự thay đổi này phải là sự thay đổi căn bản từ trong nội tâm của con người chúng ta, làm cho chúng ta sáng ngời đẹp đẽ bên trong hơn bên ngoài:

**Tốt gỗ hơn tốt nước sơn,  
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người.**

### 3. Chương trình của con người mới:

Chúng ta muốn trở nên một con người mới, một con người hoàn toàn, một con người thành thiện. Nhưng chúng ta lấy ai làm khuôn mẫu cho sự thay đổi của mình? Hay nói cách khác, chúng ta phải chọn một thần tượng để bắt chước, thần tượng của đời sống thiêng liêng của ta là ai ?. Phải chăng, đó là Đức Kitô.

#### a) Lấy Chúa Giêsu làm tiêu chuẩn.

\* Vấn đề chọn thần tượng:

Thi sĩ Trăng Thập Tự trong cuốn “Tâm tình tu viện” đã nói về thần tượng như thế này: Giả sử bây giờ có một cuộc bỏ phiếu chọn thần tượng ta sẽ thấy:

Có người chọn Birigitte Bardot

Có người chọn Albert Camus

Có người chọn Giuliano Gema

Có người chọn Mao Trạch Đông

Có người chọn John Kennedy

Có người chọn Khánh Ly

Có người chọn Joseph Cardijn

Có người chọn Dubeck hay hàng loạt những người khác.

Có người ngộ nghĩnh hơn :

Trong cuộc bỏ phiếu chọn thần tượng của mình

Và anh, anh chọn ai

Trên một cây cao

Ba con chim buồn

Cái ổ chim mục nát

Và trái cây xanh

Riêng Trăng Thập Tự, Trăng Thập Tự khẳng định : “Còn tôi thì nhất định sẽ bầu cho Giêsu Kitô Nazareth”.

Con người được gán danh hiệu “thần tượng” là được tôn thờ, hoan nghênh như một vị thần. Thực ra thần tượng không những được người ta tôn thờ như vị thần, đặt hết lòng tin, niềm kiêu hãnh trong đó, nhưng hơn nữa còn ước ao, mong

muốn mình được huyền đồng với thần tượng của mình. Do đó, người được tôn sùng là thần tượng là người đã được đồng hóa như vị thần và có thể bắt chước rập khuôn những điệu bộ, lối sống, cách phục sức ... Ta nhận định: đi trong hành trình cuộc đời con người khi đã cảm thấy mình đuối sức, tâm hành bất nhất, họ sẽ tìm bám víu lấy một thần tượng để trao phó cho thần tượng, gửi gắm cho thần tượng ước vọng tiến mãi của mình. Người ta nhận ra trong thần tượng những ưu điểm mà mình không có, và cố với lấy những ưu điểm này (Chiêu Anh, nội san Đồng tiến, 1972, trang 39).

#### b) Chúa Giêsu là thần tượng của ta.

Chúng ta chọn Chúa Giêsu làm thần tượng vì Ngài là Ngôi Hai Thiên Chúa Nhập Thể (Ga 1, 14), vì Ngài là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống. (Ga 14, 6) vì Ngài là Thầy của chúng ta, là Chúa Người có đủ đức tính của một người hoàn hảo nhất. Chẳng thế mà Chúa đã bảo chúng ta: “Phần chúng con, chúng con đừng bắt người ta gọi mình là thầy, vì chúng con chỉ có một thầy và tất cả là anh em. Đừng gọi ai là cha trên đời này, bởi vì chúng con chỉ có một Cha trên trời. Cũng đừng bắt người ta gọi là huấn đạo vì chúng con chỉ có một huấn đạo là Đức Kitô (Mt 23, 8 -10). Ngài còn dạy chúng ta phải bắt chước Ngài : “Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng (Mt 11, 29 . Jer 6, 16). Như vậy, Chúa Giêsu là Thầy, là Cha và là người Huấn đạo của chúng ta . Đây không phải là lập luận của chúng ta, mà chính là lời dạy dỗ rõ ràng và công khai của Chúa Giêsu “ vì chúng





con chỉ có một người Huấn đạo là Đức Kitô: (Mt 23, 10). Chúa Giêsu là khuôn mẫu của ta:

**Muốn tròn phải có khuôn**

**Muốn vuông phải có thước.**

**Truyện: Trở thành vĩ nhân**

Nhà văn Nathaniel Hawthorne, trong truyện ngắn có nhan đề “ The great stone face” kể rằng: đối diện với một buôn làng Ấn Độ Mỹ Châu kia, có một ngọn núi đá ngạo nghễ. Trên đỉnh núi, một gương mặt đá khổng lồ, uy nghi trờ trờ giữa gió mưa bốn mùa. Không một ai trong bộ lạc biết khuôn mặt đá xuất hiện từ bao giờ, do đâu. Người ta chỉ nghe các trưởng lão đã truyền tụng rằng: đó là gương mặt của một vĩ nhân ... và nếu có một kẻ nào trong buôn làng mang sắc diện giống khuôn mặt đá, thì ngày sau cũng trở thành vĩ nhân.

Thế rồi, trong làng một thanh niên tuổi đôi mươi, thân hình tráng kiện, nét mặt cương trực kiêu hùng. Hằng ngày chàng ước mơ nét mặt mình biến đổi giống gương Mặt Đá, để rồi ngày sau trở thành vĩ nhân. Chàng tưởng tượng những đức tính cao đẹp của vĩ nhân Mặt Đá: nào là thông minh, chính trực, tận tâm, quảng đại, bác ái, trung thành với bộ lạc ... Chàng quyết đem thể hiện những đức tính đó trong cuộc sống.

Thời gian từ từ trôi, dân làng nhận thấy nơi chàng nét mặt hao hao giống khuôn mặt vĩ nhân kia ... nhất là ở đời sống cao quý của chàng. Tiếng đồn lan ra khắp buôn làng, mọi người đều công nhận sự kiện đó. Rồi một ngày kia, việc phải đến đã đến: người ta chứng kiến buổi lễ vô cùng long trọng, dân chúng bộ lạc nghê đón vị anh hùng. Người đó không ai khác hơn là chàng

thanh niên thuở trước nay đã trở thành nhà lãnh đạo bộ lạc.

Chúng ta đã chọn Chúa Giêsu làm thần tượng của cuộc sống chúng ta, chúng ta phải cố gắng bắt chước Ngài. Để trở nên môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, ta phải biết thực thi đúng mức định luật tâm lý này: nhập tâm. Hằng ngày tâm niệm gương mặt ta ưa thích: khuôn mặt vị Người Chúa, khuôn mặt Đức Kitô. Đồng thời hình dung và đem thực hiện những đức tính cao quý của Thầy Chí Thánh mà đức tính cao cả nhất là yêu thương.

**c) Chúng ta hãy nên thánh.**

Cải tạo con người cũ là gì? Canh tân là gì? Nếu chúng ta chẳng phải là nên Thánh. Tất cả mọi nỗ lực trong đời sống của một người Kitô hữu là cố gắng trở nên hoàn thiện, tức là nên Thánh. Thánh Phaolô đã dạy chúng ta: “Thánh ý Chúa là muốn cho anh em nên Thánh” (Ep 1, 4). Ngài còn khuyên bảo thêm: “Anh em phải sống xứng đáng là các vị Thánh” (Ep 5, 3). Ngay trong đạo cũ Chúa cũng đã truyền cho chúng ta phải nên Thánh: “Chúng con hãy nên Thánh vì Ta là Đấng Thánh”(Lv 20,26).

Trong hiến chế tín lý về Giáo hội, Công đồng Vatiacan II đã dạy: “Chúa Giêsu, Thầy dạy và là mẫu mực thần linh của mọi sự trọn lành, đã giảng dạy cho tất cả và cho mỗi một môn đệ, bất luận thuộc cảnh vực nào, một đời sống thánh thiện mà chính Người vừa là Đấng ban phát, vừa là Đấng hoàn tất: “Vậy các con hãy trở nên trọn lành như Cha các con ở trên trời” (Mt 5, 48) ... Cho nên, với ơn Chúa, họ phải luôn gìn giữ và hoàn thành trong đời sống sự thánh thiện mà họ đã lãnh nhận. Họ được Thánh Tông đồ khuyên “sống xứng đáng như những vị Thánh ...” (Lumen gentium, số 40)

Trong thực tế, việc nên Thánh của chúng ta hệ tại trong cách sống tu trì của chúng ta. Đời sống tu trì là kim chỉ nam, là bàn đạp để chúng ta có thể tiến tới sự thánh thiện một cách dễ dàng. Vậy ta hãy:

\* Xem lại ba lời khấn : khó nghèo, vâng phục và khiết tịnh.

\* Nhìn lại đời sống chung với hiến pháp và kỷ luật.

\* Tập luyện các nhân đức cần thiết.

Việc tập luyện các nhân đức rất cần cho con người tu sĩ, không có vị Thánh nào mà không tập nhân đức. Ở đây ta chỉ nói là tập nhân đức chứ không nói tới việc thành công hay không. Việc tập nhân đức đòi con người tu sĩ sự cố gắng không ngừng, hằng ngày, hằng giây, hằng phút.

### Truyện: Họa sĩ Apeles

Người ta đồn đại vị họa sĩ Apeles rằng: ông ta trọn đời dù bận công việc đến đâu, không ngày nào ông bỏ tập vẽ. Giả hoặc ngày nào vì công việc bề bộn, không thể thực hiện ý định ông thường phàn nàn: “Hôm nay, tôi không được vẽ nét nào cả”. Câu này đã trở nên câu ngạn ngữ miêu tả sự thiếu sót tập luyện trong nghề mình mong muốn. Sở dĩ Apeles đã trở nên họa sĩ thời danh, là do ở sự tập luyện liên tục.

Trong đường thánh thiện chúng ta cũng phải bắt chước như vậy: chúng ta không ngày nào được phép quên lãng việc tập luyện: hoặc một nhân đức, hoặc bài trừ một nét xấu với những chi tiết rõ rệt. Việc thực hành này có khác gì việc chúng ta mô tả lại hình ảnh của Chúa đã được in sâu trong tâm hồn chúng ta (có lúc chúng ta phải tô màu cho ảnh được sắc sỡ), đặc biệt khi chịu phép Thánh Tẩy. Trong khi vẽ, có lúc chúng ta phải cạo rửa những nét không giống Chúa, tức tẩy rửa các nét xấu, tội lỗi. Có lúc chúng ta phải tô màu cho ảnh được sắc sỡ, linh động, đó là lúc chúng ta pha màu kính mẩn, thêm độ đức tin vào các việc đạo đức để các việc đó trở nên sống động và giàu công trạng.

Nếu chúng ta cứ tiếp diễn với ý chí sắt đá như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ trở nên họa sĩ thiêng liêng đại tài. Chúng ta mang trong mình hình ảnh tuyệt mỹ của Thiên Chúa, chúng ta còn có thể họa lại trong tâm hồn người khác. Hạnh phúc biết bao! Đừng bao giờ lười biếng để nét xấu làm chủ trong con người của ta:

**Đánh bạc quen tay,  
Ngủ ngày quen mắt,  
Ăn vặt quen mồm.**

## KẾT LUẬN

Người xưa đã dạy: “Nhân bất học bất tri lý”: người không học thì không biết lý lẽ, không biết lý luận. Việc học vẫn cần thiết cho trí tuệ con người đến như thế, còn việc tập luyện, trau dồi các đức tính tốt lại không cần cho đời tu trì, cho đời sống thiêng liêng sao ?

Cây hồng cần phải được cắt tỉa mới cho ra hoa đẹp, nếu không được cắt tỉa chăm sóc thì hoặc là cây hồng sẽ chết hoặc là nó sẽ trở ra hoa dại. Miếng sắt, con dao phải dùng mới sáng, nếu không dùng sẽ bị rỉ sét và hư hỏng. Đời sống tâm linh con người phải được tôi luyện hằng ngày, nếu không sẽ xuống dốc và hư đi. Vì thế, vua Thành Thang đã truyền viết vào bồn tắm của ông mấy chữ này: “Cầu nhật tân, nhật nhật tân, hựu nhật tân”.

Đời người như đứng giữa dòng nước chảy, phải chèo chống để tiến lên hay ít ra cũng đứng được một chỗ, nếu không thuyền sẽ bị trôi đi. Nếu đời sống ta không được tập luyện thì không bao giờ trở thành con người mới được vì con người cũ xấu xa vẫn còn làm chủ và đẩy đến chỗ hư hỏng khốn nạn. Đúng vậy, vì người ta nói:

**Bé ăn trộm gà,  
Cả ăn trộm trâu,  
Lâu lâu thành giặc.**

Chúng ta phải cố gắng luyện tập, sửa đổi con người cũ xấu xa của mình thế nào để chúng ta nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày hơn. Hãy lột bỏ con người xấu xa để mặc lấy Chúa Giêsu. Chúng ta phải sống thế nào để có thể nói như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải tôi sống mà





là Chúa Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20), nghĩa là ta phải trở nên giống Chúa..

### Truyện: Chính Chúa đấy ạ!

Theo một câu chuyện cổ tích Trung Hoa, có một linh hồn bò lên lên Thiên đàng và sợ sệt gõ cửa. Khi được hỏi là ai thì linh hồn trả lời: “Lạy Chúa, con đấy ạ!”

Có tiếng đáp: “ Nếu người nói là con đấy ạ thì người chưa sẵn sàng để vào Thiên đàng”.

Trở lại trần gian, linh hồn ấy ăn chay cầu nguyện, hãm mình phạt xác. Trong thời gian ấy linh hồn học biết rằng trong lúc phán xét Chúa sẽ hỏi: “ Ta có thấy hình ảnh của chính Ta trong người không ?”

Lại trở nên công Thiên đàng, và khi nghe

tiếng hỏi ai đó, linh hồn trả lời: “Chính Chúa đấy ạ, lạy Chúa”.

Có tiếng bảo linh hồn vào: “Hỡi người đầy tớ tốt lành và trung trực, hãy vào nơi vui vẻ của Chúa người”. (W. J. Diamond, Đồng cỏ non, 1968, trang 9-10).

Ta là Kitô hữu, để được trở nên con Chúa, mang tên Chúa, đấy là một vinh dự lớn lao cho ta, nhưng phải ở sao cho xứng danh con Chúa. Đức Kitô thế nào ta phải đập khuôn theo mẫu ấy mà sống để xứng đáng nhận lấy Lời Chúa “ Chúng con là chứng nhân của Thầy” (Cvsđ 1, 8)

### Lm Giuse Đình lập Liễm

*Suy Niệm Mùa Phục Sinh: Con Người Mới*  
([simonhoadalat.com](http://simonhoadalat.com))

# LỊCH SỬ TÍNH VÀ SIÊU VIỆT TÍNH TRONG BIẾN CỐ PHỤC SINH

## A. DẪN NHẬP

Phục Sinh là một biến cố độc nhất vô nhị trong lịch sử nhân loại. Biến cố ấy đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử trong Kitô giới và trong thế giới nói chung. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về tính chân thực của sự kiện khi người ta cố tình phủ nhận lịch sử tính và siêu việt tính của nó. Ngày nay, do ảnh hưởng của não trạng duy thực nghiệm, duy vật chủ nghĩa và hiện sinh chủ nghĩa, người ta chú ý nhiều hơn đến biến cố Giáng Sinh, nhưng dưới khía cạnh thế tục. Và coi đó như là tâm điểm, nền tảng của sự tuyên tín trong đức tin Kitô giáo. Theo đó, không phải Phục Sinh làm nên bước ngoặt lịch sử mà là Giáng Sinh mới đánh dấu sự đổi thay đáng kể trong mọi sinh hoạt của cuộc sống nhân loại. Người ta trưng ra những bằng chứng cụ thể và rất hiện thực: khắp nơi trên thế giới không phân biệt giai tầng, địa vị, thành phần xã hội... đều hưởng ứng ngày Đức Giêsu Giáng Sinh. Ngày Đức Giêsu Giáng Sinh đã đặt một dấu mốc cho thời gian. Còn ngày Đức Giêsu Phục Sinh, người ta ít đề cập đến, nếu không muốn nói là bị lãng

quên bởi màu sắc huyền thoại của sự kiện. Một hài nhi chào đời cùng chung chia với thân phận nghèo hèn của kiếp người để được chấp nhận hơn một Đức Giêsu sống lại, điều mà kinh nghiệm con người chưa hề biết đến.

Xét trên chuỗi bình diện sự kiện vật lý thì Khổ nạn và Phục sinh xảy ra sau Giáng sinh, nhưng Giáng sinh được tôn phong như một sự kiện trọng đại trong não trạng con người thời đại lại là hệ quả tất yếu đến từ biến cố Phục sinh. Cũng như một bậc vĩ nhân nào đó, ngày ông ta chào đời, thuở bình sinh, chẳng ai để ý đến, nhưng nhìn thấy công trạng của ông, nhớ đến ông như một cử chỉ tri ân, người ta suy tôn ông qua việc mừng sinh nhật của ông. Sinh nhật của Đức Giêsu cũng có thể được con người đón nhận dưới khía cạnh này nhưng lại không ý thức đầy đủ tính tất yếu của sự kiện. Cuộc đời và sự nghiệp của Ngài làm nên tính cách trọng đại của ngày Ngài chào đời, chưa xét đến những tác động mang tính tiêu cực khác được con người trộn lẫn vào vì mục đích thương mại...

Dấu cho những tranh luận này nọ thì việc tuyên



tín vào Đức Giêsu phục sinh vẫn là nền tảng đức tin của Kitô giáo, trên đó tòa nhà Giáo Hội đã được xây dựng và tồn tại hơn hai ngàn năm qua. Nếu phủ nhận sự kiện Phục sinh cũng có nghĩa là phủ nhận toàn bộ nền tín lý Kitô giáo. Giáo lý HCTG, số 656 đã minh định: “Đức tin vào sự phục sinh có đối tượng là một biến cố, vừa được xác nhận theo lịch sử bằng lời chứng của các môn đệ, những người đã thật sự gặp Đấng Phục Sinh, đồng thời vừa có tính siêu việt một cách bí nhiệm, xét như là việc nhân tính của Đức Kitô tiến vào trong vinh quang của Thiên Chúa”.

## B. LỊCH SỬ TÍNH CỦA BIẾN CỐ PHỤC SINH

Buổi chiều thứ Sáu ảm đạm thê lương đã đặt dấu chấm hết cho những cuộc “tung hoành” của Đức Giêsu và đám môn đệ thân tín. Năm mộ đã chôn vùi tất cả. Thế là hết! Bao dự phóng cho một cơ đồ xán lạn trong tương lai nay chỉ còn là nỗi ám ảnh của những trò bịp bợm, lai căng, giả cây... “Nếu nhóm môn đồ ít học đã đặt niềm tin vào Đức Giêsu, đã ước mong một điều gì, thì thập giá cũng đã làm cho tiêu tán như mây khói, cũng đã biến tất cả thành ảo tưởng: họ không còn hy vọng gì nữa”. Bơ vơ, tan đàn sẻ ghé, phiêu bạt về nơi nao... là nỗi lòng tôi bởi của họ lúc này, bởi “lối nào cũng là ngõ cụt”. “Giữa trạng huống hoang mang thất vọng như thế, biến cố Phục sinh đã có tác dụng mạnh làm biến đổi tất cả, đã làm kim chỉ nam dẫn họ đi đúng hướng...”. Không ai trong số họ mục kích được sự kiện Đức Giêsu phục sinh, nhưng như thế không có nghĩa là sự kiện Đức Giêsu sống lại là

chuyện bịa đặt, chuyện của đám môn đồ nhẹ dạ cả tin, sản phẩm của một sự dày vò nung nấu về nỗi thất vọng ê chề được bù đắp phần nào. Đây là một biến cố có thật, “với những cuộc tỏ hiện đã được kiểm chứng theo lịch sử, như Tân Ước làm chứng. Khoảng năm 56, thánh Phaolô đã có thể viết cho tín hữu Côrintô: ‘Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là: Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, rồi Người đã được mai táng, và ngày thứ ba đã sống lại, đúng như lời Kinh Thánh.

Người đã hiện ra với ông Kêpha, rồi với Nhóm Mười Hai’” (1 Cr 15,3-4). Thánh Phaolô cũng đã quả quyết: “Dù tôi hay các vị khác rao giảng thì chúng tôi đều rao giảng như vậy... Nếu Đức Kitô đã không sống lại thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng, và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả dối của Thiên Chúa... Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Nhưng không phải thế! Đức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1 Cr 15, 3-21).

Có bốn nhóm sự kiện, hay biến cố liên quan đến sự phục sinh của Đức Kitô, cũng là những sự kiện làm nền tảng của niềm tin và cốt lõi của thần học Kitô giáo về phục sinh mang chiều kích lịch sử của biến cố, đó là:

### Lời tiên báo và khẳng định của Đức Giêsu

Theo các sách Tin Mừng nhất lãm, đã ba lần Đức Giêsu nói trước về cuộc thương khó và cái chết của Ngài, và lần nào Đức Giêsu cũng đều kết thúc bằng lời khẳng định: “Và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Lần thứ nhất (Mt 16,21; Mc 8,31; Lc 9,22): “Từ lúc đó, Đức Giêsu Kitô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kì mục, các thượng tế và kinh sư, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại.” Lần thứ hai (Mt 17,22-23; Mc 9,31): “Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Đức Giêsu nói với các ông: “Con Người sắp bị nộp vào tay người

đời, họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy.” Lần thứ ba (Mt 20,17-19; Mc 10,33-34; Lc 18,31-33): “Lúc sắp lên Giêrusalem, Đức Giêsu đưa Nhóm Mười Hai đi riêng với mình, và dọc đường, Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người, sẽ nộp Người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy.”

Những lời tiên báo này đã gây hoang mang cho các môn đệ Đức Giêsu, và Phêrô đã can ngăn Ngài. Chính các thượng tế và người Phariseu cũng coi những lời tiên báo của Đức Giêsu là nghiêm túc và có trọng lượng, chứ không phải chỉ là chuyện các môn đệ nói thêm thắt hay bịa ra, cho nên các ông lo sợ và đến gặp tổng trấn Philatô: “Thưa ngài, chúng tôi nhớ tên bịp ấy khi còn sống có nói: “Sau ba ngày, Ta sẽ chỗi dậy”. Vậy xin quan lớn truyền canh mộ kỹ càng cho đến ngày thứ ba, kéo môn đệ hẳn đến lấy trộm xác hẳn đi, rồi phao với dân chúng rằng hẳn đã từ cõi chết chỗi dậy” (Mt 27,62-64).

### Chết và an táng trong mộ

Tất cả bốn Tin Mừng đều nói rằng vào buổi chiều, sau khi Đức Giêsu bị đóng đinh vào thập giá, ông Joseph Arimathea đến xin tổng trấn Philatô cho tháo danh Đức Giêsu xuống. Được tổng trấn cho phép, ông Joseph liệm xác Đức Giêsu và đặt vào trong mộ đá. 3. Phát hiện ngôi mộ trống

Cả bốn Tin Mừng đều có những tường thuật về “Ngôi Mộ Trống” của Đức Giêsu. Bốn thánh



ký cho rằng các phụ nữ là những người thấy mộ trống, nhưng Gioan thì nhắc đến một mình bà Maria Mácđala. Ngoài ra, Ngài còn đề cập đến hai nhân vật khác là Phêrô và Gioan, trong khi đó Luca chỉ nói đến Phêrô. Đề cập đến sự kiện “Ngôi Mộ Trống” vì nó là một sự kiện đáng tin cậy của việc loan báo về sự Phục sinh của Đức Giêsu đối với người Do thái. Quả thật, đối với nhân học Do thái đương thời, sự hiện diện của thân xác Đức Giêsu trong mồ bác bỏ hoàn toàn lời loan báo về việc Đức Giêsu Phục sinh.

### Những lần Đức Giêsu hiện ra sau khi Ngài sống lại

Sau khi tường thuật việc các bà và một số tông đồ phát hiện ra ngôi mộ trống, các sách Tin Mừng đều nói đến những lần Đức Giêsu hiện ra sau đó với các môn đệ: trước hết, hiện ra với các ông trong phòng đóng kín mà không có Thomas ở đó (Ga 20,19-23). Sau đó Ngài lại hiện ra với các môn đệ, có cả Thomas hiện diện. Chính Thomas đã tin khi nhìn thấy vết đinh ở chân tay Chúa, cũng như vết giáo đâm ở cạnh sườn Chúa (Ga 20, 24-29), rồi hiện ra với hai môn đệ trên đường đi Emmaus (Lc 24, 13-32), và bên biển hồ Galilê (Ga 21, 1-23). Lần hiện ra cuối cùng với các môn đệ là khoảng 40 ngày sau khi phục sinh khi Đức Giêsu lên trời trước mắt các môn đệ (Lc 24, 44-49). Và sau này Đức Giêsu hiện ra và cảm hóa Phaolô trên đường Damascus (1 Cr 15, 8).

Sự kiện Đức Giêsu sống lại đã được minh chứng bằng những sự kiện lịch sử cụ thể. Nhưng vẫn còn đó những ý kiến phản bác, phủ nhận sự thật và tìm mọi cách bao biện cho quan điểm, lập trường của mình và cho rằng sự kiện Đức Giêsu sống lại chỉ là màn kịch vụng về của đám môn đồ thất học dựng nên. Heinrich Paulus, trong Cuộc đời Đức Giêsu (1828) đã viết: “Đức Giêsu chưa chết khi người ta tháo xuống từ cây thập giá. Rồi nhờ khí lạnh trong mồ làm cho Ngài hồi lại. Sau khi cởi áo liệm và mặc áo người làm vườn, Ngài đi ra và đến gặp các môn đệ...”. Strauss phản bác ý kiến “ngây ngô” này của Heinrich Paulus: “Làm sao mà một người vừa hồi tỉnh và ra khỏi mồ, nửa sống nửa chết, bước

đi còn chưa nổi, còn cần đến sự chăm sóc đặc biệt của thuốc men, con người đã ngã quy trước đau khổ, lại có thể tạo ra ấn tượng với các môn đệ rằng Ngài hoàn toàn khỏe mạnh và đã chiến thắng cái chết và nấm mồ?”. Và nhất là một người yếu như thế làm sao có thể đẩy tảng đá chặn cửa mồ nặng cả tấn như vậy được?

Kẻ khác lại không công nhận sự kiện “Ngôi Mộ Trống” là bằng chứng về việc Đức Giêsu phục sinh, vì xác của Đức Giêsu đã bị ai đó đánh cắp. Nhưng nếu giả thiết xác Đức Giêsu bị đánh cắp thì làm sao mà qua mặt được những người lính gác mộ? (Mt 28, 65-66). Một số người lại vu cáo các môn đệ lấy xác Đức Giêsu và giấu ở một nơi nào đó, rồi tung tin Đức Giêsu đã sống lại. Thực ra ý tưởng này không mới, cách đây hơn 2000 năm, chính các thượng tế và các kỳ mục đã bàn bạc và bảo các người lính canh mồ cứ nói rằng: ban đêm khi chúng tôi đang ngủ, các môn đệ của hầy đã đến lấy trộm xác (Mt 28, 12-13). Thánh Augustinô đã bác bỏ ý kiến này: có ai lại tin những lời chứng của người đang ngủ bao giờ? Nếu những người lính nói: đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ Đức Giêsu đến lấy xác Người mang đi. Ngủ mà sao lại biết các môn đệ lấy xác, nếu người khác không phải môn đệ đến lấy xác thì sao? Mà nếu biết, tại sao không bắt? Cho nên càng cố lấp liếm che đậy sự thật thì sự thật càng lộ ra!. Người ta cũng căn cứ vào lần hiện ra đầu tiên và đặt vấn nạn: tại sao Đức Giêsu phục sinh lại không hiện ra với các môn đệ mà hiện ra với các phụ nữ trước. Và theo quan niệm của người Do thái đương thời thì: “Thật khó mà lý giải làm sao mà câu chuyện về sự phục sinh của Đức Giêsu lại được thêu dệt sau này, để phục vụ cho mục đích minh giáo, mà chủ yếu chỉ dựa trên những lời chứng của các người phụ nữ, vì theo quan niệm của người Do thái (Jewish principle of evidence), lời chứng của phụ nữ không được công nhận là lời chứng đáng tin cậy và có giá trị pháp lý?” (Moule, the Significance of the Message of the Resurrection for Faith in Jesus Christ, 1968, p. 9).

Chúng ta hãy khách quan đặt vấn đề: một sự lừa bịp như thế liệu có thể tồn tại được không?



Người ta vẫn nói: “Bạn có thể đánh lừa tất cả mọi người trong một thời gian ngắn, hoặc đánh lừa một số ít người trong thời gian lâu hơn, nhưng bạn không thể đánh lừa tất cả mọi người mãi mãi được”. Trong suốt 20 thế kỷ qua, những người tin vào Đức Giêsu phục sinh có phải chỉ toàn ông già bà lão lẩm cẩm, những trẻ em nhẹ dạ dễ tin, những người quê mùa ít học? Trái lại, họ là những triết gia, những nhà bác học, (những Louis Pasteur, Einstein, Thomas Edison, Paul Claudel, ...), những tiến sĩ, luật sư, những nhà trí thức. Làm sao lường gạt được những người như thế? Hàng trăm ngàn, phải nói hàng triệu người trên khắp thế giới và qua mọi thời đại, đã dám chết để làm chứng cho biến cố Phục Sinh. Không lẽ họ ngu xuẩn đến nỗi chết cho một huyền thoại ảo? Không lẽ họ sẵn sàng từ bỏ danh vọng, địa vị, giàu sang, gia đình, vợ con để đổi lấy cái xác chết của một người họ không quen biết, một tên lừa bịp? Một xác chết không thể hấp dẫn đến thế được. Vậy thì chỉ có thể là một Thiên Chúa, một Đức Giêsu Kitô còn đang sống, một Đức Giêsu Kitô đã phục sinh vinh hiển, mới có thể làm nên điều kỳ diệu như vậy được. Xin mượn những lập luận hùng hồn, sâu sắc và đầy sức thuyết phục của Gioan Kim Khẩu để khép lại những tranh cãi: “Làm sao mà mười hai người dân chài dốt nát, sống trên ao hồ, sông lạch, hay trong vùng hoang địa, lại dám nghĩ đến chuyện toan tính những việc đại sự ấy? Làm sao những kẻ có lẽ chưa bao giờ đặt chân tới một vùng phố thị, chưa khi nào xuất hiện trước công chúng, lại dám tung ra một trận chiến chống lại cả thế giới? Làm sao một Phêrô nhát đảm, chỉ một câu nói lấp lửng

của một người tố gái mà ông đã sợ hết vía, chối Thầy lia lịa, mà bây giờ lại dám đứng ra trước công nghị và đồng dục tuyên bố: “Phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời người phàm”? Làm sao mà những người môn đệ khi thấy Chúa bị bắt đã cao bay xa chạy, thậm chí không dám ra khỏi phòng vì sợ người Do thái, mà bây giờ dám mạnh dạn rao giảng về Đức Giêsu Kitô phục sinh và sẵn sàng chết vì Ngài?... Vậy khi Đức Giêsu còn sống, họ đã không chịu nổi sức tấn công của người Do thái, thì khi Đức Giêsu đã chết, làm sao họ dám tung ra một trận chiến chống lại cả địa cầu rộng lớn đến thế? Chính vì vậy mà nếu họ không thấy Chúa sống lại, nếu họ không có bằng chứng rõ ràng về quyền năng của Người, thì họ đã không dám liều đến thế!”

Như vậy, “không thể giải thích rằng sự phục sinh của Đức Kitô nằm bên ngoài trật tự thể lý, và không thể không công nhận sự phục sinh đó có tính cách là một sự kiện lịch sử... Vì vậy, giả thuyết cho rằng sự Phục Sinh là ‘sản phẩm’ của lòng tin (hay sự dễ tin) của các Tông Đồ, không có cơ sở. Hoàn toàn trái lại, đức tin của các ông vào sự Phục Sinh phát xuất từ kinh nghiệm trực tiếp về thực tại Chúa Giêsu sống lại, dưới tác động của ân sủng của Thiên Chúa”. Tất một lời, chân lý Đức Giêsu Kitô phục sinh là một tín điều của Kitô giáo, căn cứ vào sự kiện đã xảy ra và được duyệt xét theo lịch sử tính.

## C. SIÊU VIỆT TÍNH CỦA BIẾN CỐ PHỤC SINH

“Thật vậy, không ai chứng kiến tận mắt chính biến cố phục sinh và không một tác giả sách



Tin Mừng nào mô tả biến cố đó. Không ai có thể nói sự phục sinh đã xảy ra về mặt thể lý như thế nào. Bản chất thâm sâu nhất của biến cố đó, tức là sự chuyển qua một cuộc sống khác, lại càng khó nhận biết bằng giác quan. Sự Phục Sinh, một biến cố lịch sử có thể được xác nhận bằng dấu chỉ là ngôi một trống và bằng thực tại là những lần gặp gỡ của các Tông đồ với Đức Kitô Phục Sinh, vẫn mãi nằm trong trung tâm của mầu nhiệm đức tin, vì biến cố đó siêu việt và vượt hẳn trên lịch sử”. Hiển nhiên, việc Chúa Giêsu phục sinh không phải chỉ là trở lại sự sống trần thế - sự sống của thân xác - như những người đã chết mà Ngài làm cho sống lại trong thời gian sứ vụ công khai của Ngài: cho con gái viên sĩ quan sống lại (Mt 9, 23-25), cho thanh niên con bà góa thành Naim sống lại (Lc 7, 11-16), và nhất là cho Lazarô đã chết được bốn ngày, đã chôn trong mồ, đã có mùi, cũng được sống lại (Ga 11, 39-45). Những người này sống lại là nhờ quyền năng của Đức Giêsu, nhưng sau một thời gian họ lại chết. Còn “sự sống của Đấng Phục Sinh không còn thuộc bình diện của “Bios”, không còn thuộc trật tự của sự sống tự nhiên (bio-logique) vốn chi phối lên cuộc sinh tử của con người trong lịch sử, nhưng là bình diện của “Zoë”, bình diện của sự sống mới mẻ, khác biệt và vĩnh viễn. Một sự sống siêu vượt lãnh vực của “Bios” vốn là lãnh vực của sự chết, nhờ bởi một quyền lực mạnh hơn cả sự chết. Các trình thuật của Tân Ước về sự phục sinh cho thấy rõ điều đó: sự sống của Đấng Phục Sinh không còn nằm trong lãnh vực của Bios, của sự sống tự nhiên, nhưng vượt ra ngoài và vượt lên trên lãnh vực đó”. Đức Giêsu “đã phục sinh để đi vào sự sống vĩnh viễn, không còn lệ thuộc vào các quy luật sinh hoá nữa và như vậy thoát khỏi móng vuốt của tử thần. Ngài bước vào cõi vĩnh cửu mà tình yêu đem lại”. Sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô được diễn tả với những từ ngữ như: sự tôn vinh (Ga 12,23; 17,1; Cv 3,13), trở về với Chúa Cha (Ga 13,13; 20,17), ngự bên hữu Chúa Cha (Cv 5,31; Rm 8,34; Col 3,1), được siêu tôn là Đức Chúa (Cv 2,33.26; Pl 2,9), được đặt làm Chủ tể muôn loài thụ sinh (Cv 10,42; Rm 14,9; Kh

1,18). Nói cách khác, căn tính của đức Kitô được biểu lộ hoàn toàn nơi sự Phục sinh.

Như vậy, việc Đức Giêsu Kitô phục sinh là một biến cố vượt quá chiều kích thuần túy lịch sử. Đó là một biến cố thuộc về phạm vi siêu lịch sử, và vì thế không lệ thuộc các tiêu chuẩn về quan sát dựa vào thực nghiệm giản dị của loài người. “Một biến cố không xảy ra trong lịch sử, cũng chẳng thuộc về lịch sử, nhưng đã xảy ra phía ‘bên kia’ của lịch sử, của tầm thâm lịch sử. Điều đã xảy đến cho Đức Giêsu thì không thể biết được, nhưng lịch sử có thể biết được những gì đã xảy ra cho các môn đồ, và làm cho các vị hiểu đó là do tác động của ‘Đức Kitô phục sinh’ tạo nên”.

## D. KẾT LUẬN

Sự kiện Đức Giêsu phục sinh là biến cố vĩ đại nhất trong lịch sử ơn cứu độ, và trong lịch sử nhân loại, vì biến cố phục sinh đem lại ý nghĩa quyết định cho thế giới. Toàn thế giới xoay quanh thánh giá, nhưng chỉ trong việc Đức Giêsu phục sinh thánh giá mới đạt tới trọn vẹn ý nghĩa quan trọng của biến cố cứu chuộc. Biến cố này vừa mang chiều kích lịch sử cụ thể vừa mang

## Lời Chúc Bình An

**N**goài thất vọng, mùa Phục Sinh đầu tiên của dòng lịch sử ơn cứu rỗi cũng là mùa đong đầy những phiền muộn, bối rối, và lo lắng không lối thoát cho những người môn đệ của Đức Giêsu.

Bắt đầu từ những giây phút bỏ chạy trong Vườn Cây Dầu cho tới giây phút chứng kiến cảnh tảng đá đang lăn tròn che kín ngôi mộ, những người Kitô hữu đầu tiên đã trải qua hết thất vọng này sang thất vọng khác. Thoạt tiên là chuyện Giuđa bán đứng đại sư phụ với một cái hôn, nối tiếp là bản án tử của Đức Giêsu được đóng dấu bởi nhà nước bảo hộ La Mã, theo sau là nhọc nhằn con đường thập giá với đá và sỏi dẫn lên Núi Sọ, tiếp nối là kinh hoàng tiếng đinh xé rách thân xác và sắc nhọn tiếng búa lạc thần đôi mắt của Đức Giêsu. Trong thất vọng,

tính siêu việt. Đã từng có ai nhận ra Đức Giêsu chỉ với con mắt sinh học thuần túy. Ngay những bạn hữu thân thiết nhất vẫn không nhận ra Đấng mà chỉ mới hai ngày trước đó cùng đồng bàn với họ; và thậm chí khi nhận ra rồi, Ngài vẫn như một người lạ: chỉ khi Ngài cho thấy thì họ mới nhìn ra Ngài. “Chỉ khi Ngài mở mắt cho chúng ta và trí lòng chúng ta rộng mở thì bấy giờ, ngay giữa lòng thế giới chết chóc này, chúng ta mới có thể nhìn ra Dung Nhan của Tình Yêu vĩnh cửu đã chiến thắng sự chết và nhận ra nơi Tình Yêu đó, một thế giới mới mẻ và hoàn toàn khác, thế giới của Đấng đang đến”. Quả vậy, sự phục sinh của Đức Kitô đã chiến thắng quyền lực của sự chết. Sự phục sinh của Đức Kitô đã hủy diệt quyền lực tội lỗi và và cái chết tâm linh. Kẻ thù cuối cùng và lớn nhất phải bị tiêu diệt là sự chết, còn người Kitô hữu được sống trong tình trạng được phục hồi với Chúa Cha, thì thực sự có thể kêu lên rằng: “Hỡi tử thần, đâu là chiến thắng của người? Hỡi tử thần, đâu là nọc độc của người?” (1 Cr 15,55). Đó là ý nghĩa cứu độ của biến cố Phục sinh.

**Đăng Trình**  
*Lam hong.org*

cuối cùng mọi người dẫn nhau ra về sau khi tảng đá đóng lại che kín xác Đức Giêsu.

Nhưng rất tiếc, đúng như cụ Tiên Điền đã từng nói, “đùng đùng gió giục mây vần,” câu chuyện thất vọng không chịu dừng lại ở chỗ tảng đá được



lần tới chôn lấp một xác chết, nhưng được tiếp nối với một bản tin động trời do những người đàn bà hốt hoảng chạy về thông báo vào sáng sớm thứ Hai của ngày đầu tiên trong tuần lễ. Theo như những người nữ môn đệ, xác Đức Giêsu đã không còn nằm trong ngôi mộ đá nữa. Mà nếu xác Đức Giêsu đã biến mất, không còn trong ngôi mộ, không ai trên cõi đời vào đầu thiên niên kỷ lại dùng niềm tin Phục Sinh để giải thích cho hiện tượng ngôi mộ trống; nhưng, người người từ những em bé cho tới những cụ già, từ những nhà lãnh đạo tôn giáo cho tới chính quyền bảo hộ La Mã đều tin rằng có người đã lẻn vào ngôi mộ đánh cắp mang xác Đức Giêsu đi dấu cho một âm mưu đen tối (Gioan 20:2). Bởi thế, khi bản tin xác Đức Giêsu đã biến mất, nhà nước bảo hộ La Mã không chịu nhắm mắt bỏ qua, nhưng sẽ bắt đầu một cuộc tảo thanh, lùng kiếm xác của Ngài trên từng góc phố và trong từng căn nhà của kinh thành Giêrusalem. Khi cuộc săn lùng thi thể của Đức Giêsu bắt đầu, những người nam môn đệ sẽ là những nhân vật đầu tiên nằm trong danh sách bị truy nã, bị săn lùng, và bị tra khảo. Cho nên, không ai lạ chi nếu những cánh cửa của căn nhà nơi những người môn đệ đang ẩn sâu trốn kỹ bắt đầu từ đêm khuya của ngày thứ Năm tuần trước lại càng thêm cửa đóng then cài vào ngày thứ Hai đầu tuần của người Do Thái. Bởi thế, khi nhận được bản tin là xác Đức Giêsu đã biến mất, những người môn đệ của Đức Giêsu đã không đứng dậy hân hoan nhảy múa hét to, “Tạ ơn Chúa! Allelujah! Ngài đã sống lại!”, nhưng mà là ngược lại. Cho nên, vào ngày Phục Sinh đầu tiên, ngoài thất vọng, những người môn đệ lại có dịp nếm thêm mùi vị đắng cay của muộn phiền, bối rối, và hồi hộp chờ đợi giây phút cánh cửa căn nhà bật tung bởi xích xiềng, giáo mác và áo trận La Mã.

Cánh cửa rồi cũng mở ra, nhưng không phải bởi chính quyền La Mã, mà là hai người môn đệ nguyên gốc Emmau. Trong khi những người nam môn đệ của Đức Giêsu đang run sợ, tiếp tục giấu mình sâu hơn nữa vào trong bóng tối của căn phòng kín, hai người môn đệ vừa từ thị trấn Emmau quay về cung cấp một bản tin khác về thi hài của Đức Giêsu, lần này bản tin thật



sự đã biến thành trái bom nổ tung và giứt đứt những sợi giây thần kinh căng cứng của những người môn đệ. Theo như hai người môn đệ của thị trấn Emmau, ngôi mộ đá đã trở thành ngôi mộ trống không phải bởi vì người ta cướp mất xác của Đức Giêsu cho những toan tính mờ ám, nhưng bởi vì Ngài đã phục sinh. Và chính Ngài đã hiện ra chuyện trò với họ trên suốt một quãng đường dài mười một cây số.

Trong căn phòng kín của gần hai ngàn năm về trước, bản tin về Đức Giêsu Phục Sinh đồng hành trên con đường Emmau không mang lại tiếng cười hân hoan tiếng hát tạ ơn Thiên Chúa, nhưng bản tin đã khiến cho những người môn đệ của Đức Giêsu lại thêm nặng trĩu đôi vai, hằn sâu vầng trán, thâm đen đôi mắt, bởi vì lo lắng và sợ hãi trước những tin đồn thiệt hư không biết đâu mà kiểm chứng. Vào giây phút hội ngộ giữa Emmau và Giêrusalem, ngoại trừ ông Cleopas và người môn đệ đồng hành, tâm hồn của người người trong căn phòng đóng kín cửa đều tiếp tục ngân vang khúc nhạc cung thứ nốt giáng (b) của những dòng nhạc chán nản, nghi ngờ, và hoang mang.

Không trách chi, khi Đức Giêsu với thể xác thần khí hiện ra, đứng giữa căn phòng đóng kín cửa, các người môn đệ của Đức Giêsu tin rằng họ đã thấy ma. Không biết có người nào té ra bất tỉnh hay không, nhưng nếu Đức Giêsu không chúc “Bình An cho các con” và trấn an họ bằng cách ngồi ăn cá nướng với những người môn đệ thân thương, có lẽ nhiều người đã bị máu cơ tim nhồi lên mà chết bởi biến cố Phục Sinh mà họ đang chứng kiến tận mắt trong căn phòng kín.

## Suy Niệm

Trong ngày hôm nay, hơn bao giờ hết, lời chúc bình an của Đức Kitô Phục Sinh vẫn là một điều mà bạn và tôi đang cần đến. Thế giới đã tiến vào thiên niên kỷ thứ ba với bao nhiêu tiện nghi vật chất phục vụ cho những nhu cầu cần thiết của con người. Nhưng những tiện nghi vật chất này cũng có khả năng biến thành một con dao hai lưỡi cắt đứt tay nhân loại khiến cho thế giới tiếp tục đói khát bình an.

Nhân loại ngày hôm nay đã chế được hỏa tiễn và phi thuyền bay cao lên không gian. Đồng hành với những bay cao và bay xa vào trong vũ trụ là những hỏa tiễn mang đầu đạn hạt nhân có khả năng sát hại không biết bao nhiêu mạng người chỉ trong chớp mắt. Ngày hôm nay người ta đã xây dựng được bao nhiêu đường xa lộ siêu tốc dẫn nối từ thành phố này sang phố thị khác, từ quốc gia này sang vương quốc kia, nhưng con đường ngăn ngáng nhỏ nhỏ dẫn sang nhà hàng xóm cỏ hoang mọc dày che kín lối đi. Ngày hôm nay người ta xây được những căn nhà cao hơn, phòng ốc rộng hơn, sân vườn xanh cỏ hơn, nhưng tâm hồn của nhân loại bắt đầu co cụm nhỏ dần héo úa tàn khô.

Nhân loại ngày hôm nay bay vào trời xanh thường xuyên hơn, nhiều hơn, nhưng yêu thương ít hơn, bù lại cỏ dại của toan tính, hiềm khích, và chỉ trích tiếp tục lún phún mọc cao trong từng mảnh tâm hồn.

Ngày hôm nay nhân loại có nhiều tiền bạc mua sắm nhiều hơn, nhưng hạnh phúc và bình an, hai món hàng cần thiết như hơi thở trong



không gian như lương thực cho cơ thể không mấy người mua sắm được. Thiếu vắng bình an, cây hạnh phúc trong tâm hồn rũ tàn chết khô, cây cối rối và cây phiền muộn xum xuê vươn cánh đơm bông nở nhụy.

Ngày hôm nay khi vi khuẩn SARS-CoV-2 đóng cửa mọi căn nhà trên thế giới, reo giắc kinh hoàng trên mặt quả địa cầu, mọi người trên thế giới đã biết rằng, không còn nơi nào trên quả địa cầu còn được gọi là vùng đất của bình an. Thật vậy, thế giới càng văn minh, nhân loại càng mất bình an chính vì đời sống tâm linh ngày càng trở nên khan hiếm hoặc héo úa trong từng mảnh tâm hồn của nhân loại. Tương tự như những người môn đệ của thuở xưa, bởi không có tâm thương yêu, tâm tha thứ, bởi không có niềm tin và Đức Giêsu hiện diện trong căn phòng kín cửa tâm hồn, bạn và tôi sẽ tiếp tục thất vọng, lo lắng, phiền muộn, và bối rối với cuộc sống và với chính mình. Vào những lúc bạn cảm thấy phiền muộn, bối rối, thất vọng với chính mình và với cuộc sống, mời bạn, chúng ta cùng hướng về căn phòng đóng kín cửa với Đức Giêsu Phục Sinh đang hiện diện ở giữa căn phòng, và nói với Ngài,

## Lời Nguyện

Lạy Chúa, trong Mùa Phục Sinh, xin chúc lành trên con lời chúc bình an năm xưa để con thôi không còn lo lắng, phiền muộn, và bối rối như những người môn đệ trong căn phòng đóng kín cửa của thời xưa.

**Lm Nguyễn Trung Tây**







# THƠ MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2022

## Cứ Ngỡ Là Dư Ảnh

(Chút cảm nhận Phục Sinh theo Lc 24,35-38:

*Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma)*

Trên khoé mắt giọt sương còn lóng lánh,  
quay quác nhớ nhung... bóng cũ hiện về?

Nỗi đau nào chưa cạn vết tái tê,  
Trời đã sáng sao vẫn hoàng hôn tím !

Vấn cửa đóng then cài chôn kỷ niệm,  
vấn u hoài nặng trĩu phút sinh ly  
Ước một lần gặp gỡ... phải, ước chi... !  
Nợ tiếng ăn năn, nợ lời xin lỗi !

Biết “phải đi” nhưng sao Thầy đi vội?  
Biết Thầy yêu, đâu cần phải thể đâu?  
Rồi mai đây qua ngàn nẻo bể dâu,  
Biết ai hẹn ai chờ mà ngóng đợi?

Đang thắp thòam bâng quơ... Người đã tới,  
Thầy đây sao hay “dư ảnh” chợt về?  
Có thật không hay bóng quế cơn mê?  
Sao mà giống, mà quen... ngày xưa ấy?

Đúng thật rồi... vết thương hằn sâu ấy,  
dấu đinh, dấu đồng... cả dấu gai đâm  
Dáng cũ lời xưa “Bình an cho anh em...  
Đừng bối rối, chớ lo âu sợ hãi” !

Bấy nhiêu thôi... cả một trời thân ái,  
Phòng âm u, giờ ngợp sáng bình minh;  
“Táng mật ong, mẩu cá nướng”... thân tình,  
Nhớ chén tạc, chén thù... ngày xưa ấy !

Cả bọn u mê, Thầy soi lòng mở trí,  
Cả bọn yêu mê, Thầy cùng cô thi ân...  
Hơi thở Thánh Linh, sứ mệnh chứng nhân...  
Bề bọn quá, ôi, chuyện “Ngày Thứ Nhất” !

Đã hai ngàn năm vẫn chưa thành “cổ tích”,  
Chuyện kể nghe hoài “mồ trống, phục sinh...”  
Chuyện “đường Emmau, vị khách lữ hành  
chuyện “bữa điểm tâm trên bờ hồ Tibêriát...

Chuyện kể dệt thành bài ca điệu hát,  
Bằng cả cuộc đời thấm máu hy sinh

Nên đã trở thành “Lời Chứng uy linh”,  
Vâng, là “chứng nhân” như Thầy từng căn dặn !

Sơn Ca Linh (18.4.2021)

## Những Vết Thương Mang Hình Hạt Lúa

*“Dưới ánh sáng của Chúa Phục Sinh, những  
đau khổ của chúng ta giờ đây đã được biến đổi.  
Nơi từng có cái chết, giờ đây ở đó có sự sống.  
Nơi từng có tang thương, giờ đây có niềm an  
ủi...” (Sứ điệp Phục Sinh Urbi et Orbi 2021 của  
ĐGH Phanxicô)*

Ngày ấy...

Tháng 4 xứ Giu-đê-a  
vẫn còn tiết Xuân đêm về sương lạnh,  
Có “Tin nóng” ủa về,  
trần ngập phố phường khắp nẻo Salem...  
“Có anh chàng thợ mộc người Nadarét  
bị đóng đinh,  
chẳng biết sao...  
chôn chưa được 3 ngày  
đã sống lại...” (Lc 24,19-24)

Có kẻ bảo là “ma”,  
Có người cho “đó là một âm mưu phe phái...  
của bọn dân chài dốt nát ‘cuồng’ Giêsu”...  
(Mt 28,11-15)

Hay “nào trạng dị đoan hoang tưởng...mê, ngu  
của lũ mặt hạng cùng đinh, đàn bà con nít...”.

Cứ cho là vậy,  
Thế nhưng, vẫn chính Con  
Người chiều hôm nao đã chết,  
thân treo khổ giá và khắp mình  
đầy vết thương đau.  
Vết dấu đinh tay, chân...,  
và dấu cạnh sườn hằn sâu...  
Vẫn Con Người đó,  
đang sống, có đây, mang trên  
mình những vết thương chí mạng !

Và kể từ dạo ấy,  
 đúng hơn,  
 kể từ buổi “bình minh Ngày Thứ Nhất rỡ rạng”,  
 Những “vết thương thập giá đã Phục Sinh”,  
 Những vết hằn của Đấng bị Đóng Đinh,  
 Giờ mang dáng đứng của khái hoàn vinh thắng.  
 Nào chẳng phải sao,  
 Như “Hạt lúa mì, hạt giống tốt, bị vùi sâu,  
 chết lặng,  
 phải qua thời “trầy vi tróc vảy... dưới đất đen  
 Phải chịu thương chịu khó  
 ang những vết hằn...  
 Phải đợi phải chờ, phải đi qua chặng đường  
 “mục nát” !

Ngài đã sống lại,  
 đã phục sinh cả linh hồn và thể xác;  
 Không phải xác thân “đầy đà, tròn trịa,  
 bảnh bao...

Không phải con người “liền da  
 liền thịt, không một chút hư hao...”,  
 Mà chính là thân xác phục sinh  
 còn mang đủ những vết hằn đau thương  
 thập giá !

Vâng, kể từ đó,  
 Vết thương đau nhân loại  
 đã mang “dáng hình hạt lúa”,  
 Sự sống đã bừng lên trên  
 con đường sự chết đi qua.  
 Nơi vực thẳm đau thương,  
 giờ rực rỡ ngàn hoa,  
 Nơi mộ địa, nước mắt, khăn tang...  
 Giờ vươn sự sống, hy vọng,  
 nụ cười vui bất tận...

Nụ cười phục sinh  
 của Phêrô, của Gioan...sau những trận đòn  
 cấm ngăn, tra tấn,

Nụ cười phục sinh  
 của 300 năm bách hại, hầm trú...  
 thưở ban đầu.

Nụ cười phục sinh  
 Nơi rừng vắng La Vang, pháp trường Bảy Mẫu,  
 khắp năm châu...

Nụ cười phục sinh  
 Nơi trái tim cô bé Maria Goretti,

Hay trên môi miệng của Anrê Phú Yên  
 Trên đường ra pháp trường thành Chiêm  
 đẫm máu...  
 Vâng,  
 Nhờ những vết hằn trên thân xác Đấng Phục  
 Sinh từ dạo ấy,  
 Thập giá, khổ đau... đã trở thành  
 “tặng phẩm của tình yêu”,  
 Đường trần gian, dầu chông gai,  
 cây đắng trăm chiều,  
 “hoa Phục sinh” đã trở  
 trên “những vết thương mang dáng  
 hình hạt lúa” !

Sơn Ca Linh (Bát Nhật PS 2021)

## CHÚC TỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

“... Lòng thương xót Chúa bao la  
 Muôn đời con sẽ ngợi ca Danh Ngài...”

Chúa ơi! Tình Chúa cao vời  
 Một đời tận hiến vâng lời Chúa Cha

Tam nhật thương khó vượt qua  
 Đã cho con thấy bao la tình Ngài!  
 Bởi đâu Chúa đã xuống đời  
 Vâng lời chịu nạn cứu người trần gian

Yêu thương tận hiến bản thân  
 Giáng trần nhập thể với muôn cơ hàn  
 Ba năm giảng dạy điều lành  
 Cuối đời chịu chết hoàn thành ý Cha

Chúa còn lưu lại Thế gian  
 Bí tích Thánh Thể thần lương nuôi đời  
 Lập nên Giáo Hội ở đời  
 Mọi dân mọi nước vâng lời Cha Chung

Chúa ơi! Vì Chúa thương con  
 Tạo vật Chúa đã quan tâm từ đầu  
 Dưỡng nuôi từ cõi địa đàng  
 Muôn đời Chúa vẫn sẵn sàng thương yêu

Tuôn chảy từ lòng xót thương  
 Tình yêu Thiên Chúa bao dung tuyệt vời  
 Phủ trùm hết cả nhân loài  
 Lòng thương xót Chúa muôn đời vinh quang  
 Phục Sinh tỏa ánh hào quang

Lòng con phơi phơi hân hoan kính mừng  
 Tạ ơn tình Chúa cao vời  
 Xót thương cứu độ loài người chúng con  
 Kính lạy Lòng Chúa Xót Thương  
 Con tin kính Chúa quyền năng siêu phàm  
 Con thờ lạy Chúa nhân lành  
 Đã dùng Thánh giá thực hành tình yêu  
 Cho con bền vững lòng tin  
 Cho con học Chúa thương yêu hết mình  
 Không còn ích kỷ, yêu hèn  
 Không còn vô cảm thiếu tình yêu thương...

Thanh Huyền\_Kent

## MỪNG LỄ PHỤC SINH

Mừng ngày Lễ Chúa Phục Sinh  
 Đoàn con thành kính dâng lên tâm tình  
 Hát khen mừng Chúa thiên Đình  
 Vượt qua khổ nạn quang vinh về Trời  
 Con đường thương khó Chúa ôi!  
 Công trình cứu chuộc một đời thương đau  
 Giáng sinh trong cảnh khó nghèo  
 Xây dựng Hội Thánh, chết theo khổ hình  
 Chúa còn thể hiện lòng mình  
 Rộng ban Thánh Thể dưỡng hồn chúng con  
 Quyền năng Thiên Chúa tử nhân  
 Chở che Hội Thánh trong cơn hiểm nghèo  
 Đọc theo lịch sử Giáo triều  
 Đoàn chiên của Chúa gặp nhiều gian nan  
 Satan đánh phá bạo tàn!  
 Nhưng luôn có Chúa sẵn sàng  
 đỡ nâng

Ngày nay dịch bệnh tràn lan  
 Vô phương cứu chữa, thế gian  
 kinh hoàng  
 Quảng trường Giáo Hội không  
 người  
 Trong ngày đại Lễ Chúa ôi  
 lạnh lùng!  
 Nhưng con tin Chúa quan  
 phòng  
 An bài mọi việc trong lòng  
 Chúa Cha

Cho dù gặp cảnh phong ba  
 Con thuyền Giáo Hội vượt qua vững vàng  
 Mừng Chúa sống lại huy hoàng  
 Đoàn con của Chúa lại càng vững tin  
 Dù trong hoàn cảnh khó khăn  
 Nhưng luôn có Chúa cùng con song hành  
 Chúa ban một Đức Giáo hoàng  
 Khôn ngoan đức độ theo đường Chúa đi  
 Cho dù quyền lực Satan  
 Cũng không phá nổi tình thương Chúa trời  
 Mừng Lễ Phục Sinh của Người  
 Dù còn dịch bệnh khắp nơi hoành hành  
 Nhưng con tin tưởng nơi Ngài  
 Sẽ luôn thương xót chữa lành trần gian.

Thanh Huyền\_Kent

## SỐNG THEO TINH THẦN CHÚA PHỤC SINH

Thiên Chúa Phục sinh khả hoàn  
 Giúp con tu sửa đời mình hôm nay  
 Bao lâu con gặp gian nan  
 bấy lâu có Chúa cứu con yên hàn  
 Phục Sinh giúp con sửa mình  
 Sống lại tinh thần "cải tử hoàn sinh"  
 Bao nhiêu tội lỗi trong con  
 Bao nhiêu sợ hãi cô đơn không còn  
 Thử xưa các Thánh Tông Đồ  
 Âm thầm cầu nguyện và chờ Thánh Linh



Mừng ngày Thiên Chúa Phục Sinh  
 Con dân nước Chúa nhiệt tình hân hoan  
 Rao truyền trên khắp thế gian  
 Công trình cứu chuộc vẻ vang của Người

Ba năm giảng dậy trên đời  
 Chữa lành, cứu sống mọi người vững tin  
 Chúa còn chịu nhục chết đi  
 Phục sinh tỏa sáng quyền uy của Ngài

Ngàn xưa cho tới muôn đời  
 Tình thương của Chúa không rời một ai  
 Chúa đã gọi Anh hôm nay  
 Qua việc thành kính mừng ngày Phục Sinh

Xin Ngài gìn giữ cách riêng  
 Cho Anh cùng với đoàn chiên của Người  
 An vui hạnh phúc suốt đời  
 Trong nguồn ánh sáng của ngày Phục Sinh

(Cảm ơn Anh bạn khác đạo  
 đã gửi thiệp Phục Sinh 2017)  
 th\_k19

**Đến khi biết Chúa Phục Sinh**

Tinh thần sống lại hân hoan tốt cùng!  
 Như Thánh Toma Tông đồ  
 Biết Thầy sống lại, không còn hoang mang  
 Như những quan lính thất kinh

Khi nghe Chúa đã phục sinh khỏi mồ!  
 Như hai Môn đệ dọc đường  
 Được Chúa an ủi khi còn sầu thương  
 Trở lại cùng với Anh Em

Sống đời Thánh thiện hy sinh trọn đời  
 Như Thánh Phao-Lô tông đồ  
 Chúa cho thoát khỏi đui mù lương tri  
 “Sống lại” trong ơn Thánh Linh

Tràn đầy Ánh Sáng Phục Sinh trong đời  
 Và nhiều chư Thánh sau này  
 Từ người tội lỗi giữa đời nhiều nhương  
 Đã được ơn Chúa Phục Sinh

Trở lại đời sống Thánh nhân giữa đời  
 Kính lạy Thiên Chúa trên Trời  
 Xin vì công nghiệp cứu đời làm than  
 Cho con sống “ơn Phục Sinh”

Chan hòa ánh sáng chói chang khái hoàn  
 Để con thoát khỏi mù lòa  
 Để con hoán cải tâm hồn tối tăm  
 Để con mạnh dạn tiến lên  
 Để con hoán cải, Phục Sinh đời mình.

Thanh Huyền\_Kent

**KHÓC - CƯỜI PHỤC SINH**

Nghe tin Chúa đã phục sinh  
 Vui mừng vượt lệ lung linh rờng  
 Ôi chao, hạnh phúc quá chừng  
 Mồ kia trống rỗng, vô cùng lạ thay  
 Vẫn còn nguyên vẹn Thầy đây  
 Hôm qua con cứ tưởng Thầy bỏ con  
 Thầy cười: “Vẫn kếm lòng tin  
 Dù đã mấy lần Thầy nói công khai”  
 Giật mình ngứa óc, gãi tai  
 Giờ con mới nhớ lời Thầy, Thầy ơi!  
 Con đây ngu ngốc quá trời  
 Nghe rồi quên tiệt, mắc cười ghê đi!  
 Xin cho con được cười trừ  
 Thầy đừng trách nữa, bỏ qua nghe Thầy  
 Thầy cười, Thầy bảo đùa dai  
 Không, con vui quá khi Thầy phục sinh  
 Ghi-ta con gảy tang tình  
 Miệng ca chúc tụng lời tình, Thầy ơi!

**NÀNG MARY**

Mary nước mắt vẫn dài  
 Ngỡ ai đã lấy xác Thầy đi đâu  
 Niềm thương nỗi nhớ xiết bao  
 Ai đã lúc nào lấy xác Thầy đi?  
 Mary xao xuyến, âu lo  
 Lòng tin cậy mến thiết tha  
 Thế nên được Chúa hiện ra đầu ngày  
 Nhớ thương dẫn lối tìm Thầy

Thấy ngôi mồ trống mà  
 ray rứt lòng  
 Chúa nhìn thấy chị mà thương:  
 “Tại sao khóc lúc mờ sương  
 thế này?”  
 Mary không nhận ra Thầy  
 Tưởng là ông lão lâu nay  
 giữ vườn  
 Đáng Phục Sinh giọng  
 thân thương  
 Nhận ra tiếng gọi, vui lòng  
 hân hoan  
 Mary thấy Chúa đầu tiên  
 Mấy ai đã được ưu tiên  
 như nàng!

## NGÔI MỘ TRỐNG

Ô kìa, ngôi mộ trống trơn  
 Xác Thầy sao chẳng thấy còn ở đây!  
 Kẻ to gan đó là ai?  
 Dám liều mạng mới coi trời bằng vung!  
 Nhớ lời Chúa nói rõ ràng  
 Ba ngày Ngài sống lại quang vinh mà  
 Ôi chao, vì sợ kẻ thù  
 Mà con lú lẫn, quên đi lời Ngài!  
 Đây ngôi mộ trống rạch ròi  
 Giờ con mới thật tin mười mười đây  
 Vui mừng rộn rã, ngất ngây  
 Hạnh phúc mai này con cũng phục sinh



## QUẢ TRỨNG và NGÔI MỘ

Quả trứng bất động  
 Không ai biết điều gì xảy ra bên trong  
 Thời gian cứ trôi bình thường  
 Sự sống phát triển thành một sinh vật  
 Ngôi mộ kín mít  
 Không ai biết điều gì xảy ra bên trong  
 Đức Kitô phục sinh vô thường  
 Thân xác được thần hóa màu nhiệm  
 Ngôi mộ bí kín  
 Không ai biết điều gì xảy ra bên trong  
 Thi hài sẽ chuyển mình khác thường  
 Xác phàm sống lại trong Ngày Chung Thẩm  
 Đức tin lớn mạnh  
 Được biến đổi từ cõi chết đau thương  
 Để bước vào miền sống miên trường  
 Alleluia, alleluia!

## VƯỢT QUA CỐI ĐỜI

Vượt Qua – vượt khỏi chính mình  
 Vượt qua cõi tội, u minh đốn hèn  
 Vượt qua bóng tối đêm đen  
 Vượt qua cõi chết tới miền phục sinh  
 Vượt qua thoát lũ yêu tinh  
 Vượt qua cho kịp lúc bình minh lên  
 Khi Con Thiên Chúa uy quyền  
 Chiến thắng Tử Thần, giải thoát phàm nhân

## BAY LÊN

Hồn tôi ơi, hãy bay lên  
 Khi Con Thiên Chúa khải hoàn phục sinh

Lúc Ngài bị họ đóng đinh  
 Họ mai mĩa, họ ngông nghênh nhạo cười  
 Nhưng rồi họ phải ngậm ngùi  
 Giữa đêm khuya cả đất trời chuyển rung  
 Ô kìa, mộ đá mở toang  
 Lính canh chao đảo sợ rùng mình luôn  
 Thế mà đám lính vẫn hèn  
 Phao tin giả bởi nhận tiền người ta (\*)  
 Kẻ gian dối thích bịp lừa  
 Chuyên gia hôi lộ cho vừa thói gian  
 Xưa nay vẫn thế, chẳng hơn  
 Vừa hèn vừa nhát nên tâm gian tà  
 Sự thật mãi chẳng sai chi  
 Giêsu sống lại bất ngờ, họ lo  
 Lo điều nhỏ, sợ chuyện to  
 Thế nên bịa chuyện tỏ ra anh hùng  
 Đúng là cả một lũ khùng  
 Ngu nên chẳng biết tỏ tường thực – hư  
 Hồn tôi ơi, hãy hoan ca  
 Đừng ngu muội kéo hóa ra khôn đời!

TRÂM THIÊN THU

Đại Lễ Phục Sinh - 2018

*\* Anh em hãy nói thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự. Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy, và câu chuyện này được phổ biến giữa người Do-thái cho đến ngày nay” (Mt 28:13-15).*

## Mục vụ Gia Đình

# Bí quyết hôn nhân hạnh phúc 01 - Bí quyết sống có mục đích

**N**ếu bạn sắp kết hôn, / bạn phải biết bạn đi về đâu. Phúc thay đôi bạn nào hiểu được cuộc hôn nhân của họ là nẻo đường đi về Quê hương Nước Trời.

C. và M. gặp nhau cách đây gần một thế kỉ ở dải đồi miền nam Ohio, một làng quê cạnh dòng sông Ohio. C. bảy giờ 9 tuổi khi bố em gom bọn trẻ trên chiếc xe bò đi đám tang. Một người hàng xóm mới qua đời, để lại người vợ góa với bốn đứa con thơ.

Sau lễ tang, bọn trẻ chơi đùa quanh khu nghĩa trang, C. để ý cô bé M. 7 tuổi đứng bên gia đình đang đau buồn. Cậu nghĩ “thật buồn, tội nghiệp cô bé giờ không còn bố”. C. khi ấy chột nghĩ và thề nguyện với mình trong lòng sẽ quan tâm đến cô bé những tháng năm sắp tới.

C. và M. chẳng bao lâu sau đó gặp nhau mỗi ngày. Cả hai đứa đều ở trong đám trẻ cùng đi đến trường hằng ngày, tung tăng trên con đường hơn một dặm dẫn xuống ngôi trường một phòng học duy nhất.

Thời gian trôi qua tình bạn càng khăng khít. C. học xong lớp tám và phải rời trường để phụ gia đình chăm nom việc đồng áng. M. rồi cũng trở thành cô giáo dạy các trường làng quê ở Ohio. Hai đứa thích nhau và bắt đầu hẹn hò. Hai người cũng cùng đi nhà thờ.

Khi C. đến hai mươi tư tuổi, anh rời nông trại và đến Pittsburg làm việc tại nhà máy. Anh cần có nhiều thu nhập hơn những hoa lợi từ nông trại nhỏ bé của gia đình anh. Thế là anh khởi sự làm việc như một nhân viên chăm gia cầm. Anh làm việc tốt và chăm chỉ để rồi bốn năm sau anh và M. cưới nhau.

Ngày cưới, đôi bạn và gia đình họ cùng bạn bè đến nhà thờ quê hương sở tại mình. Cha xứ già đã nghỉ hưu Newman làm lễ cưới cho họ. Ngài phải ngồi hầu như suốt buổi lễ vì sức khỏe



đã yếu do đã quá tám mươi.

Nhưng cha Newman đã làm một nghi thức đặc biệt. Trước Thánh lễ, ngài hướng về C. và nói “Khi cha tuyên bố anh chị thành vợ thành chồng, con hãy nắm lấy tay M. và không bao giờ buông ra nữa”. C. đã làm đúng như cha dặn. Để có nhau và giữ nhau, từ nay và mãi về sau.

Sau đó, mọi người vui mừng chia sẻ với nhau chiếc bánh kem và ly rượu sâm banh ngọt ngào. Và đôi tân hôn qua đêm ở nhà mẹ cô dâu. Ngày hôm sau, hai vợ chồng thăm gia đình họ hàng C., thưởng thức món gà rán và tiếp tục ăn bánh ngọt. Ngày hôm sau nữa, đôi bạn đến Pittsburgh, để C. tiếp tục làm việc và M. bắt đầu làm quen và ổn định cuộc sống ở căn nhà mới.

C. trở lại làm việc ở nhà máy, trong thành phố đầy khói bụi của các nhà xưởng sản xuất. M. cảm thấy đơn độc trong môi trường mới này, cô thường hay nhớ tưởng những người dân ở quê nhà. Khi vui cũng như khi buồn.

Nhưng rồi tình hình trở nên tốt đẹp hơn. Cô và C. gặp được một giáo xứ mới, có các cặp vợ chồng trẻ đồng trang lứa và những người bạn tốt thân thiện, một vài người trong số đó sau này đã trở thành bạn thân niên với họ đến cuối đời.

Rồi cũng đến lúc có khủng hoảng. Nhà máy của C. vẫn hoạt động nhưng bây giờ thời gian lao động trở nên sít sao, căng thẳng hơn. Anh phải làm cật lực. M. nắm tài chính gia đình và vật vã để tiết kiệm từng đồng bạc. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan.

Đó là thời gian không lâu trước khi chào đón đứa con đầu lòng chào đời. M. vẫn ổn cho tới một ngày giữa tháng Năm lúc cô mang thai khoảng tám tháng.

Hôm đó sau khi ăn sáng xong, cô đau bụng dữ dội. C. vội vã đem cô đến bệnh viện. Một giờ trôi qua, rồi một giờ nữa. Anh cứ lo lắng canh chừng tại phòng đợi, trong khi bác sĩ cố hết sức và cuối cùng thành công cứu cả mẹ M. và con trong bụng.

Đứa bé sinh ngược và phải mổ, cơ thể bé nhỏ của M. toang hoác rã rượi, nhưng sau cùng cô điều dưỡng mang một bé trai bé bỏng đến trao cho C. đang nóng ruột trong phòng đợi. Hai anh chị đặt tên con là To., ở nhà gọi là cu Min.

M. và bé Min ở bệnh viện thêm một tuần lễ nữa. Khi về nhà, em bé ăn uống rất khó khăn. Hai vợ chồng thử mọi cách để thức con ăn.

Họ mang con đến bác sĩ khám, ông bảo “Em bé phải bú sữa mẹ thôi, nếu không em sẽ không bao giờ nuôi lớn lên bình thường được”. Bác sĩ gợi ý M. uống chất dinh dưỡng Malt-Nutrine. Thế nhưng, C. và M. không thể mua nổi với giá cả quá đắt như vậy. Bởi thế bác sĩ hỏi liệu anh chị có thể tự pha chế được thứ thức dinh dưỡng này không.

C. trả lời “tôi không biết, nhưng có thể sẽ học làm được mau thôi”.

Và anh đã học được cách pha chế. Chẳng bao lâu C. thấy anh có thể sản xuất được tám mươi chai chỉ với một đô-la, và M. uống mỗi ngày ba chai. Cuối cùng thì M. cũng có sữa căng đầy cho con bú. Bé Min bắt đầu lớn như thổi. Khủng hoảng sinh đẻ và thách thức sự sống còn của bé Min chỉ làm cho tình yêu của C. và M. sâu đậm thêm.

Năm tháng trôi qua mau, C. làm việc đăng dẫn chăm chỉ tại nhà máy cán thép và dần vươn lên từ một công nhân bình thường thành quản

đốc. Bé Min đã lớn thành cậu sinh viên To., rời gia nhập quân ngũ, đóng quân tại California, và lập gia đình.

Cuối cùng, C. cũng nghỉ hưu, ông và M. mau chóng dời đến Fresno, California để sống gần To. và gia đình nhỏ của cậu. Cuộc sống của C. và M. thư thả. Hai người ghi danh vào sinh hoạt giáo xứ ở đó và trông nom hai cháu gái bé bỏng rất dễ thương đang lớn từng ngày.

Dòng đời trôi. C. chăm sóc M. mắc bệnh ung thư ngực, giải phẫu mắt, và gãy hai xương chậu. Ông rất cuộc phải tự lo mọi chuyện bếp núc, giặt giũ, phơi đồ, xếp quần áo. Ông tắm rửa cho vợ, bà bị sụp cột sống do bệnh loãng xương. Khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe.

Một buổi tối tháng Tám, lúc C. tắt truyền hình và hai vợ chồng sắp đi ngủ thì M. ngã quỵ kêu thét đau đớn. Ông hoảng loạn gọi 911 và chờ đợi. Tại bệnh viện, M. được cấp cứu mổ khối u loét bị vỡ.

Từ đó, ông không thể trực tiếp chăm sóc vợ như trước được nữa. Cả nhà quyết định đưa bà đến Nhà Hi Vọng (Hope Community Home), một viện điều dưỡng không xa nhà họ mấy. M. dần làm quen với các nhân viên điều dưỡng và những cư dân ở đó. Bà là một bệnh nhân dễ chịu, dịu dàng, vui vẻ hay cười, không bao giờ phàn nàn.

Căn phòng bà ở khá rộng, ông có thể đem cái ghế gỗ đựng đưa từ nhà đến, đặt cạnh giường bà nằm. Đó chính là cái ghế hai người đã mang đi từ Pittsburgh. Chiếc ghế cọt kẹt êm ả đựng đưa có C. ngồi bên cạnh cho bà bình yên thư thái.





M. mỗi ngày một yếu nhược đi. C. tiếp tục giúp bà ăn ba lần mỗi ngày. Ông cứ nghĩ ngợi băn khoăn có nên dọn vào ở đây với bà không thay vì đến ở với To. và gia đình nó. Ba lần mỗi ngày C. lái xe đến ở với M. tại ngôi Nhà Hi Vọng này. Ông vẫn giúp bà mỗi bữa ăn. Khi ông phải nạp trả lại bằng lái xe vì đã quá già, vào ngày sinh nhật thứ chín mươi hai, C. phải đi về bằng xe bus công cộng để ở đó giúp M. mỗi bữa ăn và ngồi trên chiếc ghế gỗ đu đưa bên M.

C. giúp M. súc miệng rửa hàm răng giả, chêm gối chặn quanh người bà khi ngồi xe lăn, dụ dăng sấy tóc cho bà. Mỗi dịp lễ Giáng sinh, ông mua cho bà hai bộ đồ mới toanh mặc ở nhà. Ông dâng hoa nhà thờ họ mừng kính Chúa Mẹ cầu nguyện cho bà.

M. bắt đầu có những dấu hiệu bị lẫn. Bà không biết chắc chắn bản thân mình là ai, mình đang ở đâu. M. càng lẫn nhiều ông càng hoảng. Sau cùng, sau năm năm C. đến hằng ngày giúp bà mỗi bữa ăn, bác sĩ của ông khuyên ông phải bớt lại. Vì thế ông chỉ còn đến thăm bà hai lần mỗi ngày thôi.

Ngày 23 tháng Giêng dương lịch, gia đình gặp bác sĩ. Có tin không lành. M. bị viêm phổi, không ăn được nữa. Cơ thể bà bắt đầu teo tóp dần. Thần Chết đến gần.

Từ đó, C. luôn ở bên cạnh M. nói luôn miệng “M. ơi đừng chết nhé. Anh van em đừng bỏ anh”.

Rồi biết rằng cái M. cần nhất lúc này là lời đonan hứa của ông, C. rút cuộc thốt lên “Được rồi, em yêu. C. đây. Anh yêu em”.

Ngày 27 tháng Giêng, Chúa nhật. To. đi nhà thờ và nhận Minh Thánh Chúa. Mọi người giáo dân trong nhà thờ đều biết tại sao ông C. vắng mặt. Sau Thánh lễ, To. và cha xứ đến thăm C. mang Minh Thánh Chúa cho ông. Họ cùng đọc Thánh Vịnh 23.

Chúa là Mục Tử chăn dắt tôi, / tôi chẳng thiếu thốn chi. / Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ. / Người đưa tôi tới dòng nước trong lành và bổ sức cho tôi. / Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính vì danh dự của Người.

Mọi người chìm lắng trong Bình an phó thác.

Họ rời đi. Một mình C. ở lại. Nghiêng mình trên giường ông dịu dàng khẽ nói “Chào M.”.

Bàn tay nhỏ nhắn của nàng trong lòng bàn tay ông như ngày tân hôn, M. trút hơi thở cuối cùng. Để yêu thương tôn trọng nhau mọi ngày đến cuối cuộc đời.

Vài ngày sau bà nằm yên nghỉ mãi mãi với chiếc hộp nhỏ đặt bên cạnh. Trong đó là chiếc áo cưới hồng nhạt ghi dấu thời gian sáu mươi năm trước M. mặc trong ngày cưới, khi nàng nói lời hứa yêu thương tôn trọng C. cùng sẻ chia cuộc đời này với ông.

Tôi không có đặc ân được gặp gỡ C. và M.. Khi được nghe câu chuyện thật đẹp này tôi buộc thốt lên lời ngợi khen chúc tụng. Họ rõ ràng mong muốn cùng giúp nhau lên trời. Họ khao khát muốn người bạn đời của mình được nên tốt đẹp hơn. Họ nhằm chờ nhau ở bến bờ vĩnh hằng kia.

Họ có một mục đích bí nhiệm. Họ biết mục tiêu của mình hướng đến trong cuộc đời. Châm ngôn dạy rằng “Bạn hãy khởi đầu bằng cách nghĩ đến đích điểm cuối cùng”. Nói cách khác, hãy biết bạn đang đi về đâu. C. và M. đã sống đúng như vậy. Đôi bạn ấy biết mục đích của họ (là lên trời), và đã cùng nhau đeo đuổi nó trong cuộc hôn nhân trong hơn sáu mươi năm ròng.

Thánh Gioan Thánh Giá chia sẻ lời khôn ngoan này: Mục đích của Thiên Chúa là biến đổi linh hồn bạn nên vĩ đại. Đó là mục đích.

Hầu hết chúng ta đều sống, đúng hoặc không đúng, với những gì ta mong đợi. Khi hai người kết hôn, nếu như họ ôm ấp thiết tha cái hoài bão làm cho bạn đời của mình luôn tốt đẹp hơn, giúp



## Mục Vụ Gia Đình

anh ấy cô ấy vươn lên trời, cuộc hôn nhân ấy sẽ đơm hoa kết trái, triển nở. Tốt hơn nữa, nếu như họ hiểu rằng Thiên Chúa đang hành động biến linh hồn họ nên vĩ đại, họ có một mục đích chung, có một đích đến cùng nhắm tới. Họ biết họ đi về đâu: lên trời, về với Chúa. Đó là hoài bão cao nhất của mọi người.

Hãy biết bạn đang đi về đâu. Đó là bí quyết sống có mục đích.

(Còn tiếp)

# Thơ

## Gia đình hạnh phúc

Xuân qua én cũng đi qua  
Niềm vui ở lại với ta suốt đời  
Công thành danh toại rạng ngời  
Gia đình êm ấm ơn trời riêng ban  
Đâu là hạnh phúc thế gian  
Có cha có mẹ muôn vàn yêu thương  
Con cái hiếu thảo bốn phương  
Vui lòng cha mẹ vượt tường khổ đau  
Hạnh phúc ới đến mau mau  
Và luôn ở lại cho nhau tiếng cười  
Gia đình là lộc bởi trời  
Con cái là lộc trong người mẹ cha.

Trần Thiên Ân

## Ngày Gia đình

Ngày Gia đình đến thật vui  
Cả nhà hạnh phúc ngọt bùi sẻ chia  
Bên yêu thương chẳng xa lìa  
Bờ vai nồng ấm sớm khuya cận kề  
Khuyên con chăm học say mê  
Thành tài hiếu thảo trở về nhà thăm  
Vợ chồng chung thủy sắc cầm  
Hiếu thân phụng dưỡng thán năm tận tình  
Ông bà mẫu mực quang vinh  
Gia phong lễ giáo quê mình chính chu

Tác giả: Dr. Allen Hunt

Chuyển ngữ: Louis Tuấn

Trích từ: "The 21 Undeniable Secrets of Marriage"

Nguồn: Các bí quyết của một hôn nhân hạnh phúc: 01 - Bí quyết sống có mục đích (hdgmvietnam.com)

Tham gia lao động cần cù  
Chờ tâm gìn giữ lo tu sửa mình  
Gia đình tổ ấm đẹp xinh  
Xóm giềng hòa thuận thanh bình ấm êm  
Mở tâm cuộc sống êm đềm  
Tương thân tương ái đời thêm sắc hồng!

Kim Loan

## Hạnh phúc gia đình

Hạnh phúc gia đình mà êm ấm  
Đêm đông giá lạnh vẫn ấm êm  
Hạnh phúc gia đình mà đổ lát  
Lửa cháy than hồng vẫn lạnh căm.

Lê Giang

## Mái ấm

Gia đình là mái chờ che  
Những khi sương gió, trưa hè, đêm đông  
Tương lai đẹp tựa bông hồng  
Phải nhờ công sức vun trồng hôm nay  
Lời qua tiếng lại gió bay  
Để cho hòa khí, vận may vào nhà  
Trải qua sóng gió phong ba  
Tình chồng nghĩa vợ mặn mà thêm xuân.

Nguyễn Xuân Viện

## Tục ngữ về cha mẹ - ông bà

Con có cha như nhà có nóc.  
Con dại cái mang.  
Ba tháng con sẩy, bảy tháng con sa.  
Con nhà tông không giống lông  
cũng giống cánh.  
Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà.

# Tại sao có sự dữ, sự khốn khó trong trần gian này?

## Hỏi:

Trước những thực tế như thiên tai, bão lụt, động đất, bệnh tật nan y, chiến tranh khủng bố... Xin Cha giải thích tại sao Chúa lại để sự dữ, sự đau khổ hoành hành trong trần gian này, và ý nghĩa của những đau khổ và sự dữ đó?

## Trả lời:

Sự dữ (evil) và đau khổ là những thực thể và thực tế (entities and realities) hiển nhiên trong cuộc sống con người trên trần gian này. Ở khắp mọi nơi và mọi thời đại, con người luôn gặp phải những tai ương như bệnh tật, nghèo đói, bất công, bóc lột, oán thù, ghen ghét, đau khổ tinh thần và thể xác, chiến tranh, thiên tai bão lụt, động đất, sóng thần (Tsunami) và nhất là chết chóc, đau thương...

Có điều nghịch lý và khó hiểu là tại sao những kẻ bất lương gian ác, làm những việc vô luân, vô đạo như bóc lột, lường đảo, giết người, thủ tiêu hàng trăm ngàn đối thủ chính trị để độc quyền cai trị, mở sòng bạc, nhà điểm, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho các dịch vụ mại dâm vô cùng khốn nạn, tội lỗi, sản xuất phim ảnh dâm ô, bạo động... lại phát đạt, giàu có, khoẻ mạnh, sống nhõn nhõ, phè phỡn, trong khi quá nhiều người lương thiện, đạo đức, bác ái lại nghèo khó, bệnh hoạn, và nhiều khi còn gặp những tai hoạ bất ngờ nữa ?

Cụ thể, những ai ở Houston, Texas, chắc chưa quên đại nạn của chuyến xe buýt chở giáo dân Houston đi dự Đại Hội Thánh Mẫu ở Carthage, Missouri tháng 8 năm 2008 đã bị lật khiến hàng chục người chết và bị thương nặng, gây đau khổ lớn lao cho các gia đình nạn nhân; trong khi các xe bus hoặc phi cơ chở người đi đánh bạc hàng ngày ở Louisiana, Baloxi, Las Vegas và du hí tội

lỗi bên Cancun (Mexico) và Jamaica...chưa hề gặp tai nạn tương tự !

Đứng trước thực tế này, nhiều người đã tự hỏi: có Thiên Chúa cực tốt cực lành hay không, và nếu có, thì tại sao Người lại để cho những sự dữ đó xảy ra và làm khổ cho những người ngay lành như vậy?

Để trả lời cho vấn nạn này, trước hết, là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta phải tin chắc chắn có Thiên Chúa là tình thương, công bằng và vô cùng nhân ái.

Tuy nhiên, tại sao có sự dữ, đau khổ trong trần gian này, thì không ai có thể hiểu thấu được lý do và có thể giải đáp thỏa đáng cho vấn đề quá nan giải này.

Thánh Augustinô ( 354-430) đã cố tìm hiểu lý do tại sao có những sự dữ nói trên, nhưng ngài cũng không tìm được và đành thú nhận như sau:

“Tôi cố tìm xem do đâu mà có sự ác và tôi đã không thấy được câu giải đáp.” (x. Confessions.7:7,11).

Thánh Phaolô cũng phải nhìn nhận sự dữ là một bí nhiệm không ai hiểu được: “Thật vậy mầu nhiệm của sự gian ác đang hoành hành.” (2 Tx 2,7)

Dẫu vậy, dù sự dữ là một bí nhiệm (mystery), nhưng qua đức tin và nhờ giáo lý và Kinh Thánh chỉ dẫn, chúng ta có thể tạm hiểu lý do vì sao có sự dữ, sự đau khổ trên trần thế này như sau:

Trước tiên, sự dữ là hậu quả của tội lỗi, của việc con người tự do chọn lựa đi đường sai trái như Thánh Phaolô đã viết: “Chẳng có ai có lương tri, chẳng có ai kiếm tìm Thiên Chúa. Người người đã lìa xa chính lộ chỉ biết theo nhau làm chuyện suy đồi ; chẳng có một ai làm điều thiện, dẫu một người cũng không.” (Rm 3:11-12).

Giáo lý của Giáo Hội cũng dạy rằng: “Sự thật thì họ (các thiên thần và loài người) đã phạm tội, do đó mà sự dữ về luân lý đã đi vào thế gian, tai hại không thể lường được so với sự ác thể lý. Thiên Chúa không hề là nguyên nhân trực tiếp hay

## Tìm Hiểu - Giáo Lý

gián tiếp của sự dữ này. Tuy nhiên Ngài cho phép xảy ra vì tôn trọng tự do của các tạo vật Ngài đã dựng nên, và một cách bí nhiệm, Ngài biết lấy điều thiện ra từ sự ác.” (x.SGLGHCG, số 311)

Nói rõ hơn, vì con người đã sử dụng lý trí và ý chí tự do (intelligence and free will) của mình để làm điều sai trái nên sự dữ, sự đau khổ phải là hậu quả tất nhiên của ý muốn tự do mà con người đã và đang sử dụng để làm những điều gian ác, nghịch với Chương trình và Ý muốn của Thiên Chúa, Đấng luôn mong muốn cho con người được hạnh phúc. Thiên Chúa biết sự dữ làm khổ mọi người trên trần gian này, nhưng Ngài đã không can thiệp để ngăn cản vì trước hết, Ngài phải tôn trọng ý muốn tự do mà Ngài đã ban cho khi tạo dựng con người khác biệt với mọi tạo vật khác.

Chính vì con người có lý trí để hiểu biết và có tự do để lựa chọn, nên quá nhiều người đã chọn lựa những cách sống đưa lại những hậu quả khốc hại cho mình và cho người khác. Cụ thể, có những người muốn tự do lái xe theo ý riêng của mình, bất chấp luật lệ giao thông, nên đã gây ra biết bao tai họa thảm khốc cho chính họ và cho bao nhiêu người vô tội khác hàng ngày trên các đường phố, xa lộ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Việt Nam, nơi được coi là có tai nạn giao thông nhiều nhất thế giới !

Tự do ly dị và phá thai đã đưa đến hậu quả phá vỡ hạnh phúc gia đình, chấn thương tâm lý cho người mẹ và gây đau khổ cho vợ chồng và con cái. Tự do hút thuốc, sử dụng ma túy và rượu mạnh đưa đến ung thư và bao bệnh tật liên hệ khác. Tự do cờ bạc đỏ đen đưa đến phá sản, tan vỡ gia đình và đau khổ cho biết bao cá nhân và gia đình. Phản bội cam kết hôn nhân để lén lút ngoại tình có thể đưa đến án mạng cho dâm phu và dâm phụ như thực tế đã chứng minh.

Đặc biệt, vì tham vọng chính trị, ham mê quyền lực và tiền bạc, nên những kẻ cầm quyền ở nhiều nơi trên thế giới đã dùng mọi thủ đoạn gian manh và độc ác để thủ tiêu hay bỏ tù những ai dám chống đối, muốn lật đổ họ. Cứ xem cuộc nội chiến đã kéo dài gần hai năm qua ở Syria đủ cho thấy là vì tham quyền cố vị, nên nhà độc tài Assad đã giết hại hàng chục ngàn

người dân đang nổi dậy chống lại ông ta để đòi thay đổi thể chế. Nhưng đáng buồn thay, vì các đại cường (Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Trung cộng) không thể thỏa hiệp được với nhau về một giải pháp chính trị cho Syria, nên người dân nước này còn phải chịu đau khổ triền miên không biết đến ngày nào mới khỏi ách thống trị của kẻ độc tài, tham quyền cố vị,... Nhưng cuối cùng thì chắc chắn kẻ gian ác sẽ bị trừng phạt như số phận của Saddam Hussein, Bin Ladin, Mubarak, Khadafi và các lãnh tụ công sản ở Nga và Đông Âu trước đây.

Như thế, đủ cho thấy là đau khổ và mọi sự dữ là hậu quả của những chọn lựa sai lầm, mù quáng của con người, nhất là của kẻ cầm quyền cai trị, muốn duy trì ách thống trị của họ để vơ vét của cải, bất chấp nỗi thống khổ của người dân chẳng may rơi vào ách cai trị độc ác của họ.

Dẫu vậy, đau khổ và sự khốn khó cũng được xem như những phương thế hữu hiệu mà Thiên Chúa đã dùng để thử thách và tôi luyện những tôi tớ trung tín được Người ưu tuyển như Abraham, Tobia và nhất là Gióp, người hiền đức mà phải chịu biết bao đau khổ khi Thiên Chúa tha phép cho Satan hành hạ ông, để mong lôi kéo ông ra khỏi tình yêu của Chúa. Những đau khổ lớn lao mà ông Gióp đã phải chịu là : con cái bỗng chốc bị thiên tai lăn ra chết hết, tài sản ketch



xù phút chốc cũng tiêu tan và cuối cùng bản thân ông còn bị chứng ung nhọt đau đớn từ bàn chân lên đến đỉnh đầu. Nhưng ông không một lời than trách Chúa. Ngược lại ông còn ca ngợi Chúa như sau:

“Thân trần trường sinh ra từ lòng mẹ

Tôi sẽ trở về đó cũng trần trường

ĐỨC CHÚA đã ban cho, ĐỨC CHÚA lại lấy đi. Xin chúc tụng danh ĐỨC CHÚA (G 1:21)

Chính vì lòng kiên trung yêu mến Thiên Chúa hết lòng trước mọi khốn khó, thử thách lớn lao nên ông Giop đã được Thiên Chúa khen ngợi, đền bù lại gấp đôi tài sản ông đã mất, lại cho ông sinh được bảy con trai và ba gái xinh đẹp và sống thọ thêm 145 năm nữa. (G 42: 10-16)

Thánh Phêrô cũng dạy rằng những đau khổ mà chúng ta phải chịu trong cuộc sống trên trần thế này là những thử thách nhằm tinh luyện đức tin và lòng mến Chúa của mỗi người tín hữu chúng ta: “Những thử thách đó nhằm tinh luyện đức tin của anh em là những thứ quý hơn vàng gấp bội. Vàng là của phù vân mà còn phải chịu thử lửa. Nhờ thế, khi Đức Kitô tỏ hiện, đức tin đã được tinh luyện đó sẽ trở thành lời khen ngợi và đem lại vinh quang, danh dự. Tuy không thấy Người, anh em vẫn yêu mến, tuy chưa được giáp mặt mà lòng vẫn kính tin...” (1Pr 1: 6-8)

Mặt khác, một điều khó hiểu nữa là tại sao những kẻ gian ác, vô nhân, vô học, vô đạo ở khắp nơi trên thế giới lại có thể chiếm được địa vị cầm quyền để bách hại người dân chẳng may rơi vào lưới cai trị khắc nghiệt của họ, trong khi những người tài đức thì không được trọng dụng, không có cơ may để cai trị và phục vụ cho công bình, bác ái tự do và dân chủ thực sự như lòng người mong muốn ?

**Tại sao Thiên Chúa không tiêu diệt ngay những kẻ gian ác đó cho vơi đi nỗi thống khổ của biết bao triệu người đã và đang là nạn nhân của chúng?**

Để trả lời cho câu hỏi này, dụ ngôn Cỏ lùng trong Tin Mừng Thánh Matthêu phần nào cho ta biết lý do vì sao Chúa vẫn để cho kẻ dữ, kẻ gian ác sống chung hay cai trị người lành. Những kẻ dữ đó được ví như đám cỏ lùng mọc



chen lẫn với những cây lúa tốt tượng trưng cho những người ngay lành, lương thiện ở khắp nơi trên thế giới.

Nhưng đến mùa gặt, tức ngày sau hết, chủ ruộng - tức Thiên Chúa - sẽ sai các Thiên Thần tức thợ gặt: “hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho Ta.” (Mt 13 :30). Nghĩa là quăng những kẻ gian ác vào hỏa ngục và đưa vào Thiên Đàng những người lành thánh đã chọn lựa sống theo đường lối của Chúa, chê ghét tội lỗi và mọi sự dữ trong cuộc sống trên trần gian này. Đây là điều chắc chắn phải xảy ra vì Thiên Chúa là Đấng giàu tình thương nhưng cũng rất công thẳng khi phán xét kẻ lành, người dữ trong ngày cánh chung.

Sau hết, Kinh Thánh cũng soi sáng thêm cho ta hiểu lý do vì sao có sự dữ, kẻ ác sống lẫn với người lành để từ thực tế này Thiên Chúa có thể biến sự dữ thành sự lành lớn lao hơn. Đó là trường hợp ông Giuse, con Ông Giacóp, bị các anh toan giết bỏ xuống giếng sâu, nhưng lại được lái buôn cứu đem sang Ai Cập (x St 37). Thiên Chúa đã biến sự dữ này thành sự thiện to lớn hơn sau này khi Giuse cứu cả gia đình dòng họ sang Ai Cập thoát nạn đói đang hoành hành bên quê hương. Như thế, chính Thiên Chúa đã cứu gia đình ông Giacóp qua tay Giuse nhân sự độc ác của các anh ông như Giuse đã nói với họ: “Không phải các anh đã gửi em đến đây nhưng là Thiên Chúa. Người đã đặt em làm cha

của Pharaô, làm chúa tất cả triều đình và làm tế tướng trên khắp cõi Ai Cập.” (St 45:8).

Trong tình thân đó và quan trọng hơn hết, là chính Chúa Giêsu đã biến sự dữ, những đau khổ mà Người đã vô cố phải chịu vì âm mưu độc ác của bọn biệt phái, luật sĩ, kỳ mục và trưởng tế Do Thái thành sự lành lớn lao nhất là cứu cho cả nhân loại khỏi chết vì tội và được hy vọng sống hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa trong Nước Trời mai sau.

Đây chính là điều mà Giuse đã nói với các anh của ông khi các người này đến xin lỗi ông về tội định ám hại ông trước kia: “Các anh định làm điều ác cho em nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xẩy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo.” (xSt 50:20)

Bọn luật sĩ và trưởng tế Do Thái đánh đập và đóng đinh Chúa Giêsu, Người lành vô tội, nhưng Thiên Chúa đã biến sự dữ, sự bất công này thành “suối ơn cứu chuộc” cho muôn dân, vì “Nhờ máu Người đổ ra trên thập giá, Thiên Chúa đã đem lại bình an cho mọi loài dưới đất và muôn vật trên trời.” (Col, 1:20)

Như thế, tình thương yêu tha thứ và bản chất thiện hảo của Thiên Chúa vẫn lớn hơn mọi sự dữ, độc ác nhất của con người trên trần thế này

Tóm lại, sự dữ, sự đau khổ là điều không ai mong muốn, không ai hiểu thấu lý do, nhưng không ai tránh được trong cuộc sống này. Nó quả là một bí nhiệm.

Tuy nhiên sự kiện Chúa Giêsu không tránh



âm mưu độc ác của con người và vui lòng chịu đau khổ thập giá để cứu chuộc nhân loại, đã cho ta thấy giá trị cứu độ của sự đau khổ và khôn ngoan của Thiên Chúa khác với khôn ngoan của loài người.

Chúa Giêsu đã không tự ý đi tìm thập giá để vác, và đau khổ để chịu... Trong đêm bị nộp vì Giuđa phản bội, Người đã xin với Chúa Cha “cho con khỏi uống chén này. Nhưng xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý Cha”. ( Lc 22:42)

Như thế, chúng ta cũng không được kiêu căng muốn lập công với Chúa bằng cách đi tìm đau khổ để chịu, như đau ốm không cần thuốc men, lười biếng không muốn đi làm để được nghèo khó, hay không thận trọng khi lái xe để gây ra tai nạn cho mình và cho người khác.v.v. Nếu cố ý làm những việc này thì không những là phạm tội trông cậy Chúa cách mù quáng mà còn không được công phúc gì nữa.

Nói khác đi, chúng ta phải hết sức xa tránh mọi nguy cơ gây đau khổ cho mình và cho người khác, nhất là phải xa tránh tội lỗi vì đây chính là nguyên nhân của mọi sự dữ và đau khổ cho con người.

Nhưng khi những đau khổ, sự dữ, sự khó xẩy ra ngoài ý muốn và đề phòng của ta, thì phải chăng đó là những “thập giá” mà Chúa Giêsu muốn chúng ta vác chung với Chúa như Người đã nói với các môn đệ xưa kia: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16:24)

Thập giá là tượng trưng cho những đau khổ, gian nan, khổ khó trong trần gian này. Nhưng lại là phương tiện cứu chuộc hữu hiệu cho loài người khỏi chết vì tội mà Thiên Chúa đã muốn Chúa Kitô vác lấy để đền tội thay cho tất cả chúng ta cách nay trên 2000 năm. Do đó, ai muốn được cứu rỗi thì phải vác thập giá mình theo Chúa Kitô như Người đã đòi hỏi các môn đệ xưa.

Ước mong những lời giải đáp trên đây thoả mãn phần nào thắc mắc về lý do tồn tại của sự dữ, sự đau khổ và ý nghĩa của những sự dữ này trong đời sống con người, bao lâu còn có mặt trên trần thế này.

**Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn**

# Hình ảnh lòng thương xót

**T**rong nếp sống đạo đức có kinh nguyện “Thương người có 14 mối”. Kinh nguyện lòng thương xót này nhắc nhớ đến nghĩa vụ lòng bác ái tình liên đới giữa con người với nhau qui hướng về hai khía cạnh đời sống: thân xác và tinh thần linh hồn con người:

Thương xác bảy mối:

Thứ nhất: Cho kẻ đói ăn

Thứ hai: Cho kẻ khát uống

Thứ ba: Cho kẻ rách rưới ăn mặc

Thứ bốn: Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc

Thứ năm: Cho khách đỗ nhà

Thứ sáu: Chuộc kẻ làm tội

Thứ bảy: Chôn xác kẻ chết

Thương linh hồn bảy mối:

Thứ nhất: Lấy lời lành mà khuyên người

Thứ hai: Mở dậy kẻ mê muội

Thứ ba: Yên ủi kẻ âu lo

Thứ bốn: Răn bảo kẻ có tội

Thứ năm: Tha kẻ dễ ta

Thứ sáu: Nhịn kẻ mất lòng ta

Thứ bảy: Cầu cho kẻ sống và kẻ chết

Xưa nay hễ có thiên tai, tai nạn, chiến tranh xảy ra nơi nào trên thế giới, các cơ quan chính phủ cũng như tôn giáo đều kêu gọi mọi người rộng lượng cùng chung tay giúp đỡ những người bị vướng vào hoàn cảnh bất hạnh ở những nơi đó.

Cung cách này thể hiện sâu xa lòng bác ái tình liên đới chiều ngang đường chân trời giữa con người với nhau trong xã hội, và lòng đạo đức chiều thẳng đứng hướng lên Thiên Chúa trên trời cao.

Cung cách sống này diễn tả sự kính trọng nhân phẩm, thân xác sự sống con người, mà Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá tạo dựng ban cho mỗi người.

Cung cách sống này nói lên lòng biết ơn nhau. Vì trong quá khứ đã được người khác giúp đỡ cách này cách khác rồi.

Cho người đói ăn, cho người khát uống, cho người rách rưới ăn mặc không chỉ che đậy hay



muốn xoá đi sự nghèo khổ của người bị nạn lớp bề mặt bên ngoài, nhưng còn sâu xa hơn. Đó là khám phá sự sống nơi người đó, một tặng vật cao quý của Trời cao ban cho.

Đi thăm viếng người bệnh mang đến cho người bệnh chút an ủi niềm vui nói lên họ không một mình chịu đựng đau đớn.

Thăm viếng người bệnh còn muốn nói lên sự quan tâm đến họ nhiều hơn là miếng vải băng dầy vết thương, chút dầu thoa vết thương ngoài da... Sự sống cao quý hơn tất cả.

Thăm viếng người bệnh nhìn ra nhu cầu cùng sự yếu đau của người bệnh, cùng mang đến cho họ niềm hy vọng.

Những việc làm như thế được Kinh Thánh đặt tên là lòng thương xót, mà Chúa Giêsu nói đến trong Phúc âm ( Lc 6, 27-38).

Lòng thương xót giữa con người với nhau diễn tả hình ảnh cùng đồng hành với trong đời sống, mang lại cho nhau tình yêu thương niềm hy vọng.

Mẹ Thánh Teresa thành Calcutta thuật lại mẩu chuyện sống động về lòng bác ái tình liên đới yêu thương của một đôi vợ chồng trẻ.

“Ở Calcutta một đôi vợ chồng trẻ đến gặp tôi, và trao cho một số tiền lớn để chung góp vào giúp người nghèo. Vì nhà chúng tôi một mình

## Tìm Hiểu - Giáo Lý

phải hằng ngày lo cho 9.000 người ăn.

Tôi cảm ơn họ và hỏi lại: Làm sao các Bạn có thể có món tiền nhiều như vậy?

Họ trả lời” Trước đây hai ngày chúng tôi thành hôn với nhau. Nhưng trước đó chúng tôi đã thỏa thuận không tổ chức tiệc cưới ăn mừng. Thay vào đó hai chúng tôi muốn thực hiện một nghĩa cử dấu chỉ nói lên tình yêu của chúng tôi với những người khác. Và chúng tôi mang số tiền này cho nhà của Mẹ.”

Ôi thật là một nghĩa cử quảng đại của tâm hồn rộng lớn chan chứa tình người!

Tôi hỏi thêm: “ Nhưng tại sao các Bạn lại làm như thế?”

Họ trả lời:” Chúng tôi yêu chúng tôi sâu đậm, nên chúng tôi mong muốn cùng chia sẻ với những người khác, đặc biệt với những người mà Mẹ và chị em phục vụ giúp đỡ họ.”

Ôi thật lạ lùng thay!”

**Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long**

**HÂN HOAN MỪNG CHÚA PHỤC SINH  
DÂNG LỜI CHÚC TỤNG, TÂM TÌNH THIẾT THA  
CÙNG NHAU CẤT TIẾNG HÒA CA  
VỚI “A-LÊ-LU-I-A” KÍNH THỜ**

\*

**CHÚA nay sống lại vinh quang  
PHỤC sinh chiến thắng, huy hoàng muôn nơi**

**SINH ra cứu chuộc loài người  
ĐEM bình yên đến cho đời yêu thương  
VINH quang chiếu tỏa muôn phương  
QUANG vinh hạnh phúc khắp đường  
dương gian**

**CHO đi ân phúc vô vàn  
MUÔN người đón nhận tràn lan ơn lành  
DẪN Chúa hiệp nhất lan nhanh  
MỌI dân, mọi nước hợp thành hân hoan  
NƯỚC Cha hiển trị kết đoàn**

\*

**CHÚA ban hồng phúc thấm tràn thương yêu  
SỐNG lại, ơn phúc thêm nhiều  
LẠI còn trao gởi bao điều thánh ân  
NHẬN lời cầu khẩn thành tâm**



**NGUYỆT ước cao đẹp, lỗi lầm thứ tha  
ƯỚC nguyện tha thiết thật thà  
CỦA ai tín thác nơi Cha trên trời  
MỌI nơi, mọi lúc, mọi thời  
KIẾP sau, kiếp trước mãi lời yêu thương  
MUÔN đời Chúa vẫn là “Đường”  
NGƯỜI người nhờ Chúa tim phương sáng ngời  
**HOÀI THANH****



# CÁC Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC THÁNH CHA ĐƯỢC GIAO PHÓ CHO MẠNG LƯỚI CẦU NGUYỆN TOÀN CẦU CỦA NGÀI NĂM 2023

Bản dịch Việt ngữ: do nhóm Tông Đồ Cầu Nguyện ở Việt Nam



## THÁNG GIÊNG

### Cầu cho các nhà giáo dục

Chúng ta hãy cầu nguyện để các nhà giáo dục trở nên chứng nhân đáng tin cậy, biết dạy về tình huynh đệ hơn là óc ganh đua, cũng như biết ưu tiên giúp đỡ những ai nhỏ bé nhất và dễ bị tổn thương nhất.

## THÁNG HAI

### Cầu cho các giáo xứ

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ, biết đặt sự hiệp thông làm trung tâm, để ngày càng trở nên những cộng đoàn đức tin, huynh đệ và mở ra đón tiếp những ai thiếu thốn nhất.

## THÁNG BA

### Cầu cho các nạn nhân bị lạm dụng

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

## THÁNG TƯ

### Cầu cho nền văn hóa hòa bình và bất bạo lực

Chúng ta hãy cầu nguyện cho hòa bình và bất bạo lực được lan tỏa khắp nơi, nhờ các quốc gia và người dân biết giảm bớt sử dụng vũ khí.

## THÁNG NĂM

### Cầu cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội

Chúng ta hãy cầu nguyện cho các phong trào và các nhóm trong Giáo Hội, mỗi ngày có thể tái khám phá sứ mạng loan báo Tin Mừng của họ, biết dùng các đặc sủng riêng để phục vụ cho những nhu cầu của thế giới.

## THÁNG SÁU

### Cầu cho việc loại bỏ hình thức tra tấn

Chúng ta hãy cầu nguyện cho cộng đồng quốc



tế biết cam kết một cách cụ thể để bảo đảm loại bỏ hình thức tra tấn, cũng như cam đoan hỗ trợ các nạn nhân và gia đình của họ.

## **THÁNG BẢY**

### **Cầu cho việc sống màu nhiệm Thánh Thể**

Chúng ta hãy cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó biến đổi các tương quan nhân loại một cách thâm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình.

## **THÁNG TÁM**

### **Cầu cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới**

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

## **THÁNG CHÍN**

### **Cầu cho những người đang sống bên lề**

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người đang sống bên lề xã hội, trong những điều kiện vô nhân đạo; xin cho họ không bị các tổ chức bỏ qua, và không bị coi thường bao giờ.



## **THÁNG MƯỜI**

### **Cầu cho Thượng Hội Đồng**

Chúng ta hãy cầu nguyện để Hội Thánh có thể thực hành việc lắng nghe và đối thoại như một lối sống ở mọi cấp độ, và để Hội Thánh được Chúa Thánh Thần dẫn tới các vùng ngoại biên của thế giới.

## **THÁNG MƯỜI MỘT**

### **Cầu cho Đức Giáo Hoàng**

Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, để khi thi hành tốt sứ mạng của mình, Ngài tiếp tục đồng hành với đoàn chiên được giao phó, với sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

## **THÁNG MƯỜI HAI**

### **Cầu cho người khuyết tật**

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người khuyết tật được xã hội quan tâm cách đặc biệt, và được các tổ chức giáo dục cung cấp những chương trình hòa nhập nhằm tăng cường sự tham gia tích cực của họ.

**Vatican, ngày 09.02.2022**

**Phanxicô**



# Trang La Vang

## MẸ MARIA LA VANG NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH

**T**rước tình hình chiến tranh đang ngày càng trở nên khốc liệt tại Ucraina, sự xung đột giữa nước Nga và Ukraine đã dẫn đến những hành động phi lý, nước lớn muốn thống trị chiếm lĩnh một nước nhỏ khác quan điểm với mình... thế giới đã và đang nhìn với sự âu lo đau khổ về những sự kiện đáng buồn ở Đông Âu. Cuộc chiến tranh phi nghĩa đang bị cả thế giới lên tiếng, lên án là khác, xin chấm dứt các cuộc xâm lược. Tại Ucraina, thành phố, nhà cửa, trường học, bệnh viện bị đánh bom tan tành, số người chết và bị thương hai phe mỗi ngày cứ tăng thêm, đặc biệt, những nạn nhân chiến tranh là thường dân, người già, người bệnh, trẻ em vô tội phải chết và đang chịu nhiều sự thiếu thốn, bất an, lạnh lẽo, tổn thương, phải di dân đến các nước khác; còn người ở lại thì sự chết vẫn luôn rình rập đe dọa cận kề... Chiến tranh ai cũng khiếp sợ và không muốn nói đến tên nó.

Trước thảm họa ấy, Vị Cha Chung của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khẩn thiết kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa trên toàn thế giới cầu nguyện và dâng hiến cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, đặc biệt cho hai nước chiến tranh Ucraina và Nga trong ngày 25/3/2022 này.

### 1. Cầu nguyện với Mẹ Fatima

Có thể đã có rất nhiều độc giả nhìn thấy trên trang mạng hình ảnh cảm động của người các tín hữu Ucraina sốt sáng quỳ gối trên trên đường lần hạt Mân Côi để cầu nguyện hòa bình sớm đến trên đất nước của họ. Việc đọc kinh Mân Côi cũng đã được tổ chức hầu như khắp nơi trong Hội thánh để cầu nguyện cho chóng chấm dứt chiến tranh. Việc toàn thế giới cử hành việc cầu nguyện, Hiến dâng nước Ucraina và nước Nga cho Trái Tim Đức Mẹ cấp bách đường nào để thế giới sớm có hòa bình hầu sống trong trật tự và mọi người được tự do, thoát cảnh hỗn loạn chết chóc do các loại vũ khí chiến tranh gây nên.

Lần hạt Mân Côi: Theo tác giả Đặng Tự Do

viết vào ngày 07/3/2022 thì đó là một vũ khí tinh thần “không thể sai lầm” mà Đức Mẹ Fatima đã truyền dạy chúng ta. Đồng thời, Đức Mẹ nói rằng nếu họ không làm theo những gì Mẹ khuyên, một cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ đến. Lời khuyên của Đức Mẹ là cần thiết mọi lúc, đặc biệt là khi thế giới chứng kiến chiến tranh đang xảy ra. Đây là điều mà Đức Mẹ đã tiết lộ.

- “*Hãy lần hạt Mân Côi mỗi ngày để đạt được hòa bình trên thế giới và chấm dứt chiến tranh*”

- “*Hãy tiếp tục lần hạt Mân Côi mỗi ngày để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi để có được hòa bình trên thế giới và chấm dứt chiến tranh, bởi vì chỉ có mình Mẹ mới có thể chặn đứng.*”

- “*Các con đã thấy địa ngục nơi linh hồn của những tội nhân đáng thương hướng đến. Để cứu họ, Thiên Chúa muốn thiết lập trên thế giới lòng sùng kính Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Nếu những gì Mẹ nói với các con được thực hiện, nhiều linh hồn sẽ được cứu và thế giới sẽ có hòa bình*”.





- “Chiến tranh sẽ kết thúc, nhưng nếu họ không ngừng xúc phạm Chúa thì một cuộc chiến tồi tệ hơn sẽ bắt đầu”

- “Mẹ muốn nói với các con rằng Mẹ muốn có một nhà nguyện được xây dựng ở đây nơi Mẹ hiện ra (Fatima) để vinh danh Mẹ. Mẹ là Đức Mẹ Mân Côi. Hãy tiếp tục đọc kinh Mân Côi mỗi ngày. Chiến tranh sắp kết thúc, và những người lính sẽ sớm trở về nhà của họ”.

Ba vũ khí tinh thần của Đức Mẹ Fatima: Trong những thông điệp này, Đức Mẹ đã đưa ra lời khuyên chính để kết thúc chiến tranh bằng “vũ khí thiêng liêng”:

- Thứ nhất ngừng xúc phạm Thiên Chúa, ăn năn sám hối, hoán cải và phạt tạ

- Thứ hai cầu nguyện Kinh Mân Côi không mệt mỏi

- Thứ ba hãy tin thác vào Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria.

(Đặng Tự Do, ngày 07.03.2022, Vietcatholic)

## 2. La Vang sống tinh thần sứ điệp Fatima

Đại Hội La Vang thứ 31, diễn ra ngày 13,14,15 tháng 8 năm 2017, kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ

hiện ra tại Fatima. Suốt ba ngày cộng đoàn hành hương được các chủ chăn nhắc đi nhắc lại sứ điệp của Mẹ Maria tại Fatima, là chủ đề chính của Đại Hội.

Sau bài Tin mừng của ngày 15/8, Đức Giám mục giáo phận Mỹ Tho, Tổng Thư ký của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhắc đến hoàn cảnh lịch sử cụ thể dưới ánh sáng của Lời Chúa. “Đức Mẹ đã hiện ra tại Fatima năm 1917 của Bồ Đào Nha, trước đó năm 1910. Chính quyền cách mạng lúc đó là những người thuộc Hội Tam Điểm nên họ rất ghét đạo công giáo. Họ ra những điều lệ khắt khe, đóng cửa các tu viện, trục xuất các tu sĩ, cấm đạo công giáo cử hành phụng vụ, cấm kéo chuông nhà thờ... Chính trong bối cảnh đó, Đức Mẹ đã hiện ra ở Fatima.

Cách đây 200 năm (1798 - 2017), Đức Mẹ cũng đã hiện ra trong hoàn cảnh khó khăn như thế. Dưới thời Vua Cảnh Thịnh mà chúng ta đã nghe lặp đi lặp lại nhiều lần, sắc chỉ cấm đạo được ban hành, giáo dân Trí Bửu, Quảng Trị để giữ đạo, để bảo vệ đức tin, nhiều giáo dân Quảng Trị đã phải chạy vào nơi rừng thiêng nước độc La Vang, và chính ở đây, Đức Mẹ đã hiện ra nâng đỡ an ủi con cái Mẹ.

Ngày hôm nay cũng vậy, kể cả trong những đất nước được gọi là tự do, Giáo Hội cũng đang bị tấn công, Giáo hội vẫn bị tấn công bằng những đòn hiểm độc hơn vua chúa của Việt Nam ngày xưa. “Giáo hội hôm nay, chịu đau khổ, không chỉ từ bên ngoài, mà còn từ bên trong, Giáo Hội đau khổ từ chính tội lỗi của con cái mình, không chỉ từ anh chị em giáo dân, mà còn từ hàng giáo sĩ (ĐTC Bênêđictô XVI). Chính vì thế, mà sứ điệp sám hối Fatima vẫn còn rất sống động và hiện thực cho chúng ta, từng người và tất cả cho đến hôm nay”. Đức Cha Phêrô còn nói thêm rằng: “Giáo hội đang bước đi trong thử thách, nhưng luôn nhận được sự nâng đỡ an ủi của Chúa và Mẹ. Sứ điệp Fatima và La Vang là một sứ điệp hy vọng, tuy trong cuộc sống có nhiều thử thách gian nan... nhưng chúng ta, người kitô-hữu đừng để những chướng ngại này nhận chìm mình và hãy ngược mắt nhìn lên Đức Maria, như là ngôi sao hy vọng, để không ngừng bước tới trong đời

*sống đức tin”*

(Trích đoạn bài giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm, tại ĐH/LV lần 31, 15/8/ 2017).

Người giáo dân Việt Nam ở gia đình hay khi đến La Vang, lời kinh Mân Côi vẫn luôn là lời kinh yêu mến mà lòng sốt sắng của những người con dâng lên Mẹ hiền. Tương truyền, ngày xưa cha ông chúng ta họp nhau ngày đêm nỉ non cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và lời kinh tha thiết ấy đã kéo được Đức Mẹ nhân lành hiện đến.

### 3. Hưởng ứng lời mời gọi của ĐTC Phanxicô

Hôm nay, hưởng ứng lời mời gọi của ĐTC Phanxicô, tại Đền Thánh La Vang, cũng như tại các đền thánh, nhà thờ, các cộng đoàn, tư gia, cá nhân trên toàn thế giới đang dùng ngày này để cầu nguyện, lần hạt, dâng hiến cho Trái tim Ven Sạch Mẹ Maria và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Trong lịch sử Hội Thánh, việc Dâng hiến cho Trái Tim Ven Sạch Mẹ Maria đã diễn ra nhiều lần, nhất là trong thời gian Giáo hội và thế giới gặp nhiều sự khó khăn hoặc chiến tranh, đặc biệt cho Nước Nga (theo lời chị Lucia tiết lộ).

### Nét lược sử việc Thánh hiến Giáo hội và thế giới, theo Vaticannews.va:

Sau những lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, nhiều Giáo hoàng đã thánh hiến toàn Giáo hội và thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria.

Vào ngày 31/10/1942, Đức Piô XII đã thánh hiến toàn thế giới, và vào ngày 7/7/1952 ngài đã thánh hiến các dân tộc của Nga cho Trái tim Vô nhiễm nguyên tội của Mẹ Maria trong Tông thư *Sacro vergente anno*: *“Cũng như cách đây vài năm, chúng ta đã thánh hiến toàn thế giới cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Thiên Chúa, thì bây giờ, theo cách đặc biệt nhất, chúng ta thánh hiến tất cả các dân tộc của Nga cho cùng Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội.”* - Đức Giáo Hoàng Piô XII

Vào ngày 21/11/1964, thánh Giáo hoàng Phaolô VI đã tái thánh hiến nước Nga cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội trước sự hiện diện của

các nghị phụ của Công đồng Vatican II.

Sau đó, để đáp lại những yêu cầu của Đức Mẹ trọn vẹn hơn, Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II muốn thực hiện rõ ràng trong Năm Thánh Cứu chuộc hành động phó thác vào ngày 7/6/1981, được lặp lại tại Fatima vào ngày 13/5/1982. Để nhớ đến lời thưa Xin Vâng của Đức Maria vào giây phút Truyền tin, ngày 25/3/1984, tại Quảng trường thánh Phêrô, trong sự hiệp thông thiêng liêng với tất cả các giám mục trên thế giới, đã được “triệu tập” trước đó, thánh Gioan Phaolô II đã phó thác mọi dân tộc cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria.

Việc Đức Gioan Phaolô II dâng hiến cho thế giới ngày 25/3/1984, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh, đã gây ra nhiều tranh cãi và thậm chí cả thuyết âm mưu. Vào tháng 6/2000, Tòa Thánh đã công bố phần thứ ba của bí mật Fatima. Vào thời điểm đó, Đức tổng giám mục Tarcisio Bertone, Tổng Thư ký Bộ Giáo lý Đức tin lúc bấy giờ, đã nhấn mạnh rằng nữ tu Lucia, trong một lá thư năm 1989, đã đích thân xác nhận rằng hành động thánh hiến trọng thể và phổ quát này tương ứng với những gì Đức Mẹ muốn. Chị viết: *“Vâng, nó đã được thực hiện giống như Đức Mẹ đã yêu cầu, vào ngày 25/3/1984”*.





### Yêu cầu của các giám mục Ucraina

Quyết định thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ đã được Đức Thánh Cha Phanxicô loan báo sau khi các giám mục Ucraina xin ngài thực hiện hành động thánh hiến này. Trong thư được đăng trên trang web của các giám mục hôm thứ Tư Lễ Tro ngày 2/3/2022, các giám mục Ucraina nói rằng họ đã viết thư thỉnh cầu Đức Thánh Cha “trong những giờ phút đau đớn khôn lường và thử thách khủng khiếp đối với nhân dân của chúng tôi”. Đáp lại nhiều yêu cầu thánh hiến, các giám mục “khiêm tốn xin Đức Thánh Cha công khai thực hiện hành động thánh hiến Ucraina và Nga cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ Maria, theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ ở Fatima.” “Xin Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Hòa bình, cầu cho chúng con: *Regina pacis, ora pro nobis.*” Lãnh đạo Giáo hội Công giáo Đông phương Ucraina tuyên bố cách mạnh mẽ: “Chúng tôi phó thác cho Trái Tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria mọi đau khổ và hy vọng về hòa bình cho dân tộc tử đạo của chúng tôi.” Chính ngài, vào ngày 23/10/2016, tại Fatima, đã thánh hiến Ucraina cho Trái tim Đức Mẹ.

### Phản ứng của các giám mục Nga về việc thánh hiến

Đức tổng giám mục Paolo Pezzi, Tổng giám mục Giáo phận Mátxcơva, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Liên bang Nga, khẳng định với hăng tin SIR của Ý rằng ngài đã hoan nghênh quyết định của Đức Giáo hoàng với “niềm vui và lòng biết ơn to lớn”. Ngài nói: “*Fatima, ít nhất là đối với Giáo hội Công giáo, có mối liên hệ đặc biệt với Nga và với mọi xung đột phát sinh trên thế giới*”. Ngài nhấn mạnh rằng ý nghĩa biểu tượng của sự thánh hiến này tất nhiên gắn liền với nhu cầu để ngăn chặn đổ máu ở Ucraina.

Còn Đức cha Clemens Pickel của giáo phận Saratov của Nga nói rằng các giám mục Nga vui mừng vì Đức Thánh Cha đã quyết định thực hiện việc thánh hiến. Ngài nói với Vatican News và giải thích rằng: “*Điều quan trọng là chính chúng ta cùng cầu nguyện và nó thuộc về tấm lòng của chúng ta.*” “*Việc dâng mình cho Trái tim Vô nhiễm Nguyên tội của Mẹ Maria không phải là ma thuật; đó là lời cầu nguyện.*” “*Chúng tôi muốn cầu xin Đức Mẹ với quyền năng trên trời của Mẹ cho sự đổ máu có thể ngừng lại, càng sớm càng tốt.*” (nguồn vaticannews.va)

Sự hiệp thông cầu nguyện và Dâng hiến này đáng trân trọng vui mừng biết bao khi cả hai đất nước Nga và Ucraina đều ước ao Hiến dâng đất nước mình cho Đức Mẹ và nhiều Giám mục, nhiều cộng đồng Dân Chúa trên thế giới hưởng ứng tham gia việc thánh hiến vào ngày 25/3/2022. Chúng ta có lý để tin và chờ đợi vào một tương lai tươi sáng hơn!

### 4. Lời cầu nguyện của Đức Thánh Cha Phanxicô

Đức Giáo Hoàng đã viết trong lời nguyện dài cho ngày Dâng hiến cho Mẹ hôm nay 25/3/2022, chúng ta hãy hiệp thông với Ngài:

**“Lạy Mẹ rất thánh, giữa cánh khôn cùng của tội lỗi, giữa những giằng co và yếu đuối của chúng con, giữa những mâu nhiệm của sự dữ và tội ác và chiến tranh, Mẹ nhắc nhở chúng con rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng con, nhưng tiếp tục yêu thương đái nhìn chúng con,**

luôn sẵn sàng tha thứ và nâng đỡ chúng con đứng dậy. Người đã trao ban Mẹ cho chúng con và làm cho Trái Tim Vẹn Sạch của Mẹ thành nơi nương ẩn cho Hội Thánh và toàn thể nhân loại. Theo ý muốn nhân từ của Thiên Chúa, Mẹ luôn ở với chúng con ngay trong những thời khắc bất an nhất trong lịch sử của chúng con, Mẹ vẫn hiện diện để yêu thương dịu dàng dẫn dắt chúng con”...

Vì thế, Lạy Mẹ, xin nhậm lời cầu xin của chúng con. Lạy Đức Mẹ như sao mai, xin đừng để chúng con bị đắm tàu trong cơn bão táp chiến tranh.

Lạy Đức Mẹ như hòm Bia Thiên Chúa, xin truyền cảm hứng cho các dự án và con đường hòa giải.

Lạy Nữ Vương Thiên đàng, hãy khôi phục hòa bình của Chúa cho thế giới. Hãy loại bỏ hận thù và khát khao trả thù, và dạy chúng con sự tha thứ.

Xin giải thoát chúng con khỏi chiến tranh, bảo vệ thế giới của chúng con khỏi sự đe dọa của vũ khí hạt nhân.

Lạy Nữ Vương truyền phép rất thánh Mân Côi, xin làm cho chúng con nhận ra nhu cầu cầu nguyện và yêu mến.

Lạy Nữ Vương các gia đình, xin hãy chỉ cho mọi người con đường của tình huynh đệ. Lạy Nữ Vương ban sự bằng an, xin hãy đem hòa bình đến cho thế giới chúng con...

Lạy Mẹ Maria, giờ đây chúng con ao ước được chào đón Mẹ vào cuộc sống và lịch sử của chúng con. Vào giờ này, cả nhân loại mệt mỏi và quẫn trí đang đứng với Mẹ dưới chân thánh giá, cần phó thác chính mình cho Mẹ và nhờ Mẹ, dâng mình cho Đấng Cứu Thế. Người dân Ukraine và Nga, những người tôn kính Mẹ hết lòng, giờ đây cùng hướng về Mẹ, ngay khi trái tim Mẹ hòa nhịp với lòng từ bi nhân ái đối với họ và đối với tất cả những dân tộc bị tàn phá bởi chiến tranh, đói kém, bất công và nghèo đói.

Vì vậy, Lạy Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ của chúng con, chúng con long trọng giao phó và dâng hiến chính mình, Giáo Hội, và toàn thể nhân loại, đặc biệt nước Nga và Ukraine cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội của Mẹ. Xin hãy chấp nhận hành động mà chúng con thực hiện, với sự tín thác và



lòng yêu mến, SALVE REGINA CHÀO NỮ VƯƠNG để chiến tranh có thể kết thúc và hòa bình lan rộng khắp thế giới. Lời “Xin Vâng” này sinh từ trái tim Mẹ đã mở ra cánh cửa lịch sử cho Hoàng tử Hòa bình. Chúng con tin tưởng rằng, qua trái tim của Mẹ, hòa bình sẽ rạn vỡ một lần nữa. Đối với Mẹ, chúng con dâng hiến tương lai của toàn thể gia đình nhân loại, những nhu cầu và kỳ vọng của mọi người, những lo lắng và hy vọng của thế giới.

Qua lời cầu bầu của Mẹ, xin lòng thương xót của Thiên Chúa được tuôn đổ trên mặt đất giai điệu hòa bình nhẹ nhàng trở lại và lưu dấu trên thời đại chúng con. Lạy Mẹ của Lời “Xin Vâng”, Mẹ đầy tràn Chúa Thánh Thần, xin phục hồi nơi chúng con sự hòa hợp đến từ Thiên Chúa. Nguyên xin Mẹ, là “suối nguồn hy vọng” xin tưới mát trái tim khô cằn của chúng con. Nơi cung lòng Mẹ, Chúa Giêsu đã mặc lấy xác phàm; xin thúc đẩy và nuôi dưỡng tình hiệp thông của chúng con. Mẹ đã từng bước qua những lối đi trên thế giới này; giờ đây xin hãy dẫn đưa chúng con trên những con đường hòa bình. Amen.

(Trích đoạn Lời nguyện Dân hiến của ĐTC Phanxicô ngày 25/3/2022) Cha Tuấn, OMI dịch.

Và chắc chắn, sự liên kết thánh thiêng của những người con của Hội Thánh, trong ngày hôm nay, đêm nay trên khắp hành tinh này, những đất nước được bình an, hay cả những nơi đang

có chiến tranh, muôn tấm lòng đã hiệp ý dâng lên Mẹ những chuỗi hạt Mân Côi, những lời kính, những hy sinh, những khát vọng, những tâm tình sốt mến trong sự hiệp thông trọn vẹn với Lời Nguyện thống thiết của Vị Cha Chung với tất cả anh chị em trong lòng Mẹ Hội Thánh để dâng Hai nước Ucraina và nước Nga lên Cho Trái Tim Vẹn sạch Đức Mẹ, cũng như dâng chính mình cho Tình yêu Lân ái của Mẹ như ý Mẹ muốn, hầu chúng ta mỗi ngày mỗi nên giống Chúa Giêsu Người con yêu của Mẹ và Anh Cả của chúng ta.

**Lạy Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi xin cầu cho chúng con.**

**Lạy Mẹ Maria Nhân lành, xin ban hòa bình cho thế giới chúng con.**

### **Maria Tuyệt MTG Huế (viết và tổng hợp)**

Kính thưa Cha Chủ nhiệm và quý độc giả Dân Chúa Âu châu,

Bài thơ dưới đây là của Cha Trăng Thập Tự, viết từ năm 1967, khi chiến tranh Việt Nam leo thang, với cảm hứng sốt sáng êm dịu lấy từ Kinh SALVE REGINA, CHÀO NỮ VƯƠNG. Con thấy bài thơ hay quá, nên đã xin phép Ngài sửa đổi chút ít cho phù hợp với hoàn cảnh chiến tranh hôm nay... (Maria Tuyệt).



## **SALVE REGINA CHÀO NỮ VƯƠNG**

*Nếu được phép thì con xin đọc lại*

**Lời SALVE REGINA cho thế giới  
Chào Nữ Vương, Mẹ nhân lành nhân ái  
Là niềm vui, niềm hy vọng chúng con.**

**Mẹ là lý do của niềm vui con cái  
Xin hãy cất đi những nỗi buồn đau.  
Hỡi an ủi, hỡi nguồn ơn thương thái**

**Thay thế vào nguồn nước mắt sầu thương.  
Đây chúng con là đoàn con của Mẹ  
Đây chúng con những nạn nhân chiến tranh  
Từ thung lũng nước mắt bom đạn réo  
Nhìn Mẹ hiền để kể lể kêu van.**

**Chúng con gọi hỡi tình yêu người Mẹ  
Hỡi trạng sư của thân phận đọa đày!  
Hãy đưa mắt nhìn đoàn con của Mẹ  
Hãy đưa tay thoa dịu vết thương này.**

**Hỡi Nữ Vương của bình an chân thật  
Hỡi Nữ Vương, Từ Mẫu ngự trên trời  
Xin hãy ban hòa bình cho hiện tại  
Để khởi hành vào hạnh phúc tương lai.**

**Xin ban niềm hoan lạc  
đang chờ đợi**

**Như bày tỏ niềm hy vọng vô bờ  
Là Giêsu trái ngọt của lòng Người...  
Hỡi Nữ Trinh hiền hậu dịu dàng ơi !**

**(Trăng Thập Tự, 1967)**

# Tiếng Chuông Giáo Đường Trong Đức Tin

Nhà thờ, tháp chuông và tiếng chuông bao giờ cũng liên quan mật thiết với nhau. Nhà thờ nơi tôn nghiêm, tiếng chuông mời gọi cảm thiêng liêng ngân vang từ tháp cao. Nâng lòng lên khỏi vẩn vương. Ngày còn nhỏ, dịp Noel, thú nhất và nao nức kêu gọi bạn bè dạo phố, tặng quà, rồi ghé nhà thờ ‘quì bên hang đá, rằm rì cầu kinh’. Lớn khôn, theo thói quen, nghe tiếng chuông ba lần, vùng chân, lo mà chạy mau đến nhà thờ ‘giúp lễ hay thưa kinh’. Trên đường đi, vừa đi vừa đọc kinh. Chiều chiều tan trường vội vàng về nhà ‘đỡ việc cha mẹ’. Bây giờ, tuổi đời xế bóng, tiếng chuông âm vang trong lòng ‘xin thứ tha lỗi lầm’ những ngày đã qua. Nhà thờ, nhà nguyện một lối kiến trúc được các nhà truyền giáo du nhập vào VN từ thế kỷ XVI. Thiên Chúa giáo sớm hòa nhập với các tôn giáo khác và phong tục VN. Có chức năng thờ phượng, có tính cách cộng đồng. Nên nhà thờ luôn có hình thức vươn cao của vòm mái, cùng với tháp chuông. Trải theo thời gian và thăng trầm lịch sử, kiến trúc nhà thờ đã đa dạng khắp miền đất nước. Tới bây giờ nhà thờ còn tiếp tục xây cất. Tiếc là chiến tranh, thiên tai, một số thánh đường, nhà nguyện chỉ là phế tích. Kiến trúc nhà thờ liên quan đến tâm tư, tình cảm của người ngồi tham dự

Tháp chuông là phần quan trọng và kiến trúc, nơi đặt chuông, nơi tiếng chuông vang lên. Tháp chuông thường là nơi cao nhất trong nhà thờ, cũng tượng trưng cho vị trí quan trọng của quả chuông. Và trên đỉnh tháp có Thánh Giá. Tháp chuông là kiến trúc gắn liền với kiến trúc nhà thờ, hoặc độc lập. Kiến trúc kinh điển thường đối xứng, tháp chuông ở giữa hai bên. Tháp và chuông là kỳ công của nhà thờ. Do đó, đỉnh cao của nghệ thuật kiến trúc đúc luyện kim điêu khắc. Tháp càng cao tiếng chuông càng bay xa. Tiếng chuông nhà thờ là âm thanh của yên lành, thanh bình, thánh thiện. Chuông nhà thờ báo hiệu

giờ kinh lễ cho giáo dân trong những ngày cầu nguyện. Có khi mải mê công việc mà quên kinh hạt. Hình ảnh còn để lại trong tâm trí là : Hai người gác cuộc giữa trưa nghỉ việc đọc kinh, khi nghe chuông nhà thờ báo đọc kinh ‘Truyền Tin’. (x. Nhà Thờ Công Giáo Việt Nam. Nguyễn Hồng Dương. 1998. Ttr.9-20)

Giáng Sinh vào ngày cuối năm kỷ niệm Chúa sinh ra. Biết bao giai điệu vang lên rộn ràng trên khắp nẻo đường. Mùa Noel tới, tiếng chuông ngân lên ‘vinh danh Chúa Cả trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm’. Phép lành Urbi et Orbi được gọi là của Tân Hoàng, hai lần trong năm dịp lễ Giáng Sinh, Phục Sinh và dịp đặc biệt, cho thành Roma và thế giới, từ Vương Cung Đền Thánh Phêrô. Phép lành này có từ thời đế chế La Mã. Lần đầu tiên được thấy tại Vương Cung Thánh Đường Latêrô ‘omnium Urbis et Orbis ecclesiarum Mater et Caput’. Ngày 27.3.2021, ĐGH Phanxicô quyết định ban phép lành Urbi et Orbi trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Vì người Công Giáo phải ở nhà và tạm xa các bí tích. (Vatican News, 27.3.2021)





## Chuông Ngân Vang Ca

Tiếng chuông nhà thờ vang lên để chào đón Chúa Giáng Sinh, mừng Chúa Phục Sinh sống lại, mời gọi giáo dân đến nhà thờ cầu kinh, đón tiếp đôi uyên ương, nhắc nhở cho người sống đạp và báo cho biết có thay đổi đời người hai ngã. Tiếng chuông chào mừng Chúa Giáng Sinh, ấm cúng sưởi ấm chúng ta trong đêm đông giá lạnh, đem lại niềm vui, niềm hy vọng không cho tín hữu mà bao trùm cả nhân loại.

**Mừng ngày Chúa sinh ra, nào cùng nắm tay  
tươi cười**

**Hòa bình đến cho muôn người, cùng  
cất tiếng ca mừng vui.**

**Mừng ngày Giáng Sinh an hòa, mừng  
hạnh phúc cho muôn nhà !**

**Từ thành phố hay đồng quê, muôn nơi vang  
tiếng hát vang lừng\***

**Đêm Noel, đêm Noel ta hãy vui lên !**

**Đêm Noel ơi đêm ta xin ơn trên hòa bình  
cho trần thế**

**Đêm Noel ! chuông vang lên !  
chuông giáo đường vang lên**

**Đêm Noel Đêm Noel ta hãy chúc nhau câu cười  
(James S. Pierpont. Hoa Kỳ, 1822-1893**

Mừng Chúa Phục Sinh. Tiếng chuông hoan hỷ chan hòa đêm vọng Phục Sinh cho chúng ta biết :

**Chúa đã sống lại thật rồi,**

**Chúa đã sống lại thật rồi,**

**Người ơi vui lên trong tiếng ca**

**Chúa đã sống lại thật rồi,**

**Chúa chiến thắng tử thần**

**Đem nguồn hạnh phúc khắp nơi**

**Vì đêm qua đã tàn rồi**

**Giờ vinh quang rạng ngời**

**Ngày tươi lên ánh vui**

**Hồng ân Thiên Chúa tuyệt vời**

**Ngài ban cho khắp trần đời**

**Mừng hát lên người ơi...(Nguyễn Duy)**

Mời gọi và nhắc nhở đến nhà thờ tham dự thánh lễ cầu kinh sớm chiều. Vào nhà thờ là bỏ mọi sự bên ngoài. Dù mưa hay nắng, ngay cả bão táp. Một mình chìm đắm chung với cộng đoàn bên Chúa. Thiên Chúa luôn muốn mọi



người chúng ta được sống hạnh phúc và hưởng ơn lành. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta đánh mất những gì quý giá, mà không kiếm hãm được bản năng thấp hèn mình. Chúng ta để cho cái tôi xấu xí lên ngôi, hoen ố bầu khí yêu thương mà Thiên Chúa muốn. Thiết nghĩ, những lúc gặp khó khăn, chỉ cần ít phút lắng lòng nghe tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Chạy đến với Ngài và thân thưa để được bao dung. Chúng ta xác tín rằng, khi đến với Chúa, Ngài dùng ánh sáng tình yêu chiếu rọi vào tâm hồn chúng ta, làm việc lành phúc đức, đáng thưởng công lâu bền. Đón tiếp đôi uyên ương, hồi chuông ngưng, đôi tân hôn tiến lên bàn quỳ giữa gia đình họ hàng hai bên và công khai nhân danh Chúa Ba Ngôi, tuyên bố : Anh (Em) nhận chiếc nhẫn này làm bằng chứng tình yêu và trung thủy của Anh (Em).

Vào những dịp lễ lớn như đêm Giao Thừa, ngày đầu năm, sau hồi chuông dồn đống, cả nhà thờ dâng lời chúc:

**Xin chúc anh một mùa xuân hạnh phúc**

**Xin chúc em một mùa xuân hy vọng**

**Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm**

**Và chúc mọi người một năm mới bình an**

**(Thi Thiên)**

Thay đổi cuộc đời hai ngã. Thói quen, tiếng chuông sầu buồn thông thả báo có ai trong xứ đạo qua đời. Chuông giật 7 tiếng cho biết là có người nam hay 9 tiếng là có người nữ lìa đời, phân đôi ngã sống chết. Người Công Giáo luôn

có niềm tin lớn và hy vọng vào mai sau, trường tồn. Tiếng chuông thôi thúc mau chóng đến với gia đình và người quá cố. An ủi người còn sống và cầu kinh cho người ra đi. Nay người mai ta.

**Sự sống này thay đổi mà không mất đi  
Lúc con người nằm yên giấc ngủ  
Mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai  
Trọn kiếp người nay không còn nước mắt nụ cười  
Nhưng con tin rằng ngài mai trong Chúa  
Chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui  
(Phanxico)**

Trường hợp đặc biệt, tháng 9. 2020, tổ chức ‘Yes to Life’ (Nói có với sự sống) của Công Giáo Ba Lan, xin ĐGH Phanxicô làm phép quả chuông nặng gần một tấn, mang tên ‘Chuông, tiếng nói của người không được sinh ra’. Ngày 30.6.2021, tổ chức này mới đem chuông từ Roma về Balan, đặt ở nhà thờ Các Thánh. Cha sở là cha Przemyslaw Dray, tuyên úy gia đình giáo phận. Trên chuông, một mặt khắc hình bào thai hài nhi, mặt kia điều răn thứ 5 ‘Chớ giết người’. Chuông để trên giá có bánh xe để di chuyển. Từ ngày 30.6, chuông luân phiên đến các xứ thay mặt Giáo Hội giống lên tiến ‘đùng giết bào thai’. Theo ông Rogdan Romaniuk, phó chủ tịch hội Yes to Life cho biết mỗi năm có tới 42 triệu trẻ em bị giết trên thế giới do phá thai. Hy vọng, từ nay chúng ta làm cho tiếng chuông vang lên nhắc nhở mọi người về quyền bất khả xâm phạm, nâng cao nhận thức và đánh thức lương tâm con người. (Vatican News. 1. 7. 2021) Vụ hỏa hoạn vương cung thánh đường Notre Dame de Paris, 15.4.2019, làm ngọn tháp 68 mét ở giữa mái nhà thờ bị sập hoàn toàn. Con gà trên tháp này đã tìm thấy trong vườn bông bên cạnh sông Seine.

## Tiếng Chuông Qua Văn Chương

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang ẩn chứa thông điệp, sắc thái, giá trị văn hóa. Mang lại hứng khởi của văn thi nhạc sỹ sáng tác những tác phẩm tuyệt tác để đời. Các Văn Sỹ đã dùng đề tài ‘Tiếng Chuông’ sáng tác cho dân tình đơn sơ chất phát. Tiếng chuông nhà thờ trở nên quen thuộc với không gian làng quê từ năm nào? Tiếng chuông gắn liền với nhà thờ, xóm đạo, với không gian thanh khiết, tôn nghiêm.



Nhạc sỹ trước tác dân hay thánh ca, chứa đựng tình cảm. Tiếng chuông nhà thờ được ví như những nốt nhạc thánh thiện đóng vai trò trung gian, kết nối và chỉ dẫn cho mọi người đến với Chúa, bất kể họ là ai. Và không ai độc quyền sở hữu tiếng chuông. Mà tất cả mọi người được đồng hưởng trong không gian thiêng liêng tha thiết, nhẹ nhàng, thanh thản để gửi gắm tiếng lòng và niềm tin yêu vào Thiên Chúa.

Nhạc họa sỹ Văn Cao (1923-1995) cất hát lên từ làng quê:

**Làng tôi xanh bóng tre và tiếng chuông nhà thờ rung. Rộn ràng lòng ai lưu luyến.**

Lời tâm sự đơn sơ của Khánh Quỳnh trong bài ‘khẩn nguyện’ có đoạn :

**...Dưới tượng Người con thì thầm nhỏ  
Xin ngôi sao minh chứng tấm lòng yêu  
Chuông nhà thờ vọng vang mỗi buổi chiều  
Chúa Nhật lễ sóng vai vào khấn Chúa**

Trong tác phẩm ‘Và Như Cơn Gió Thoảng’ của Bảo Chấn viết :

**...Và như cơn gió thoảng. Giọng sơn ca hòa  
trong tiếng chuông nhà thờ ngân nga. Để em  
trong giấc mộng cầm tay anh. Nhẹ nhàng bay  
trên bầu trời lung linh ánh sao...**

Bản ‘Tiếng Chuông Nhà Thờ’ của nhạc sỹ dương cầm Nguyễn Xuân Khoát (1910-1993) viết 1946, thời chiến tranh, vẫn âm vang tới nay.

Thánh đường tôn nghiêm.  
Giặc sàm tái chiếm  
Góc cao đền thánh  
Đặt súng thay chuông  
Hung ác bạo cuồng  
Tàn sát dân lành  
Giêsu Maria lạ Chúa tôi  
Đây xưa nay ngày nhật những hồi chuông  
Đây xưa nay ngày lại ngày tiếng chuông buông  
Tiếng chuông hồi chuông nhắc nhở  
Cầu Chúa ban phước ơn lành...

Vô số bài thơ diễn tả tâm tư con chiên ngoan đạo mong sao đến nhà thờ đọc kinh cầu nguyện. Như :

Khi sáng tinh mơ  
Chuông nhà thờ đổ  
Trên lối mòn nhỏ  
Đi lễ vui thay  
Khi chiều về đây  
Chuông nhà thờ đổ  
Hỡi ai sầu khổ  
Đến với giờ này  
Chuông cất khoan thai  
Êm từng tích tắc...  
Khi ngày đã qua...

(“Chuông Nhà Thờ”, Peter Hy Tấn, 25.8.2013)

Hay tung tăng bên nhau, trên đường mòn, hẹn hò vui ca cả đêm Noel

Bước theo con đường cũ  
Nghe tiếng ai vang rền  
Dòng người qua tấp nập  
Rộn ràng đêm Noel  
Em chưa về thăm phố  
Phố buồn phố ngủ yên  
Để cùng phố lên đèn  
Chúa ra đời cứu thế

(“Đêm Noel Buồn”, DVVKH)

Chiều tan việc, nắng tàn, đón xe về trên sân ga, hay bất cứ nơi nào, tiếng chuông vang dội, gọi nhớ

Sao nơi em về.  
Là sân ga...?  
Một buổi chiều.  
Nắng vừa vội tắt  
Chuông nhà thờ.

Vừa gióng ngân nga  
Buồn hoàng hôn  
Ánh đèn vành hiu hắt  
Có ai biết  
Mà đón mà đưa  
Có ai biết  
Mà môi cười mắt rạng  
Trôi về đâu  
Lời âm áp

(Đêm Không Thuộc Về. Dulan)

Đổi thay, có quên, nhưng không bao giờ quên tiếng chuông, bao kỷ niệm vấn vương xa gần, từ nhỏ đến lớn khôn.

Đường như đêm sắp tàn  
Chuông nhà thờ đổ ngân vang khuà rền  
Tiếng gà gáy gọi bình minh lên  
Giật mình mới mình quên ngủ rồi  
Nơi thân xác này cha mẹ cho  
Trái tim khô óc lại do Người cầm  
(‘Sân Ga Chiều Buồn.Trinhcamle

## Tư tưởng kết luận sau khi viết bài này

Mấy tháng nay khi vắng tiếng chuông vì Covid-19, nhà thờ ít người lui tới. Nhưng đức tin người tín hữu vẫn tỉnh thức và cầu nguyện ‘Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ (Mt 26, 41). Lúc nào, người tín hữu luôn phó thác cậy trông có ‘Thầy đây, đừng sợ’ (Ga 6, 20) Nhưng, vẫn nhớ người kéo chuông báo thức, giữ giờ, chờ mong xuất hiện. Bao giờ kéo chuông liên tục lại, hỡi người.

Phó Tế Phạm Bá Nha



## Chuyện Gã Siêu 102

# CON NGƯỜI QUẢ LÀ... DỄ SỢ

Cách đây không lâu, gã có theo dõi trên truyền hình một bộ phim hình sự nhiều tập của Úc mang tựa đề là “Cuộc chiến thâm lặng”. Tuy chỉ xem bữa đực bữa cái, hôm được hôm không, nhưng rất may mỗi tập là một vụ án, nên có đứt đoạn cũng chẳng sao cả.

Hôm ấy, anh chàng cảnh sát được lệnh đi công tác nhưng không được mang theo súng để xâm nhập vào một tổ chức buôn lậu bạch phiến.

Thế nhưng, không hiểu sao, anh chàng lại lén vào kho, lấy trộm một khẩu mà nhét vô cặp quần. Khi hoàn tất công tác, bị cấp trên khiển trách, anh chàng đã trả lời :

- Khẩu súng không nguy hiểm, nhưng con người xử dụng khẩu súng mới thật là... nguy hiểm.

Câu trả lời này khiến cho gã phải “vắt chân lên trán” mà suy gẫm lung tung, đến nỗi “đêm quên ăn, ngày quên ngủ”, khiến cho dung nhan ngày càng thêm tiêu tụy và thân thể ngày càng thêm hốc hác.

Tuy nhiên, càng suy gẫm, gã lại càng cảm thấy chí lý. Có lúc khoái quá vỗ đùi đánh đét một cái, xin bái phục người đã phệ ra câu nói trên.

Thực vậy, theo Khổng tử thì “nhân chi sơ tính bổn thiện”, con người thuở ban đầu vốn tốt lành, nhưng rồi dần dần trở nên xấu xa do ảnh hưởng của xã hội và những người chung quanh.

Còn theo Kitô giáo, Thượng đế dựng nên con người từ bùn đất, rồi Ngài thổi hơi vào lỗ mũi, qua đó trao ban cho nó sự sống cùng với một tấm linh hồn.

Tấm linh hồn này có hai cơ năng chính là trí khôn và ý muốn. Với trí khôn, con người không ngừng phát triển. Với ý muốn, con người được tự do chọn lựa. Và đây cũng chính là một thảm kịch làm cho con người trở nên thật...dễ sợ.

Trước hết là với trí khôn. Mấy ông triết gia bên tây thường phát biểu :

- Người là một con vật có trí khôn.



Còn Pascal thì bảo :

- Người là một cây sậy biết suy tư.

Đúng thế, trí khôn nhờ biết suy tư đã làm cho con người trở vượt trên muôn vật và liên tục phát triển.

Con ong ngày xưa làm tổ và kéo mật thế nào, thì hôm nay nó vẫn làm tổ và kéo mật y chang như vậy.

Nếu có nhúc nhích được tí xíu nào là do con người tập luyện cho chúng, chẳng hạn như con khi biết làm trò, con chó biết múa may quay cuồng.

Đang khi con vật hành động theo bản năng và dậm chân tại chỗ qua muôn thế hệ, thì con người đã tạo được những tiến bộ trong mọi lãnh vực. Gã xin đưa ra một vài phạm vi thông thường nhất để chứng minh cho sự thật trên.

### Chẳng hạn về chuyện ăn.

Ngày xưa, thiên hạ ăn sống nuốt tươi. Vó được trái cây hay thú rừng là liền xơi tái ngay lập tức. Rồi con người đã tìm thấy lửa và bắt đầu nấu nướng. Còn hôm nay, trên thực đơn người ta không biết có bao nhiêu thứ mà kể. Nào luộc, nào nướng, nào chiên. Rồi món tây, món tàu,

## Trang Văn Hóa

món ta...chỉ sợ không có đủ tiền để ném thử mỗi món một lần trong đời.

### Chẳng hạn về chuyện uống.

Ngày xưa thiên hạ chắc hẳn chỉ uống nước lã. Rồi sau đó biết cách làm cho lên men từ một số lá cây để rồi hôm nay người ta đã chế ra biết bao nhiêu thứ rượu và bao nhiêu thứ chất uống khác nhau.

Chỉ nguyên tại Việt Nam mà thôi, người ta cũng không thể đếm hết có bao nhiêu thứ nước suối, nước ngọt, nước uống có ga, nước uống có cồn... Và không hiểu một ai đó đã phát biểu một cách rất anh dũng và rất “hách xì xằng” như sau :

- Mặc dù quê hương ta còn nghèo đói và khó khăn, nhưng rất ta rất lấy làm hãnh diện vì đất nước này đã hội tụ được đầy đủ các hăng bia nổi tiếng trên cả và thế giới.

Như thế, phải chăng tinh thần ăn và uống của dân ta đã phát lên như điều gặp gió, như rồng gặp mây.

### Chẳng hạn về chuyện ở.

Ngày xưa thiên hạ ở dưới hang, ở trong lỗ. Tiến bộ hơn một tí là ngôi nhà tranh vách đất. Còn hôm nay, người ta ở trong những ngôi nhà gỗ, nhà bê tông cốt thép. Nào chung cư, nào biệt thự, nào lâu đài...

Và người ta đã xây không biết bao nhiêu tòa nhà chọc trời, cao hàng mấy trăm mét. Không hiểu những kẻ đau tim, can đảm chèo cầu thang máy, có đủ sức leo từng bậc từ dưới lên, hay mới chỉ được nửa đường thì đã thở hồng hộc, đứt hơi mà chết.

### Chẳng hạn về chuyện mặc.

Sách Sáng thế ký đã chẳng kể lại sau khi phạm tội, Adong Eva đã kết lá mà che thân vì thấy mình trần truồng và xấu hổ. Đó là “mô đen” thứ nhất.

Tiến thêm một bước, người ta làm áo quần bằng da thú. Đó là “mô đen” thứ hai.

Còn hôm nay với ngành dệt may phát triển, người ta không ngừng thay đổi mẫu mã, từ thấp lên cao, rồi lại từ cao xuống thấp. Từ dày tới mỏng rồi lại từ mỏng tới dày. Thời trang mỗi ngày

một khác. Thậm chí có những mốt thật là quái đản và kinh dị, đổ chị em đồn bà con gái nào dám mặc vào để nghênh ngang dạo chơi phố phường.

### Chẳng hạn về chuyện đi.

Ngày xưa có lẽ phương tiện duy nhất để di chuyển chính là đôi chân của mình, vì thế, người ta thường phải đi bộ, đi “căng hải”, hay đi “lô ca chân” đường dài mà chẳng biết mỏi. Nhích lên một chút, người ta cưỡi lừa, cưỡi ngựa, cưỡi bò, cưỡi lạc đà...

Còn hôm nay, người ta đã có biết bao nhiêu phương tiện di chuyển khác nhau : Nào là đi xe đạp, đi xe gắn máy, đi xe ô tô. Nào là đi tàu lửa, tàu thủy, tàu bay, tàu ngầm... Rồi còn có cả những phương tiện thật tối tân và nhanh chóng, như phản lực, phi thuyền, hỏa tiễn... Không phải chỉ đi từ nơi này đến nơi kia, mà còn đi từ hành tinh này tới hành tinh khác.

Khoa học đã, đang và sẽ còn tiến những bước tiến khổng lồ, đúng như lệnh truyền của Đấng Tối Cao :

- Hãy làm chủ cá biển, chim trời và muôn loài trên mặt đất.

Tiếp đến là với ý muốn, con người được quyền tự do chọn lựa. Ý muốn và sự tự do chính là một quà tặng tuyệt vời nhất Thiên Chúa đã trao ban cho con người và làm cho con người trở nên cao cả.

Một ông vua đầy uy quyền cũng không thể bắt tôi làm điều tôi không muốn. Thậm chí ngay cả Thiên Chúa cũng đành phải chào thua trước sự





tự do của con người, như lời ông thánh Âu cu tinh đã viết :

- Ngài sẽ không thể cứu chuộc tôi nếu như chính bản thân tôi lại không muốn.

Ý muốn và sự tự do làm cho con người trở nên cao cả, nhưng đồng thời cũng có thể biến con người thành nguy hiểm và dễ sợ. Nếu không biết điều khiển và quản lý chặt chẽ, nó sẽ độn lại, kết tủa và hóa kiếp con người thành một con thú hoang lang thang trong cõi lòng. Đây là điều mà các vị tiền bối đã diễn tả :

- Con người vừa có thể là một thượng đế, lại vừa có thể là một con vật.

- Trong mỗi con người đều có tiềm ẩn một con thú hoang.

- Con người là một con vật hai chân, thuộc loài hỗn thực, nghĩa là xoi được mọi thứ, nhưng lại biết...mặc quần đùi.

- Dưới làn da của con người đều có bóng dáng của nhiều súc vật.

Bây giờ gã sẽ đi từ trong ra ngoài, từ bản thân đến cuộc đời và xã hội để tìm dấu vết của con thú hoang ấy.

### Trước hết là nơi bản thân.

Thượng đế đã ban cho mỗi người chúng ta một cái miệng, đôi khi cũng được gọi là cái mồm. Công dụng của mồm miệng là để ăn và để nói. Dĩ nhiên còn nhiều công dụng khác nữa, chẳng hạn như hôn, hút, mút...gã xin được miễn bàn tới.

Về chuyện ăn thì như chúng ta vừa thấy : con

người thuộc loài hỗn thực, nghĩa là xoi được tất tât mọi thứ. Đây cũng là một điểm làm cho con người khác với con vật. Bình thường thì mỗi con vật chỉ xoi một vài loại thức ăn nào đó. Chẳng hạn như con trâu thì ăn cỏ, con hổ thì ăn thịt sống.

Trong khi đó, con người thì thượng vàng hạ cám, có thể đút vào miệng mình đủ thứ, từ lá cây ngọn cỏ đến hoa trái, từ con giun con rắn đến con gà con vịt. Ngay cả đến những con vật khổng lồ như con voi, con tê giác...con người cũng xoi được cả.

Mọi vất vả con người phải chịu cũng chỉ để phục vụ cho cái miệng. Và nhiều cuộc chiến tranh đã xảy ra cũng chỉ vì nhu cầu ăn của con người.

Thậm chí có những thứ không nên xoi mà vẫn cứ xoi, thí dụ trong một trận đấu quyền anh, Mike Tyson đã xoi tái cái tai của Holyfield. Chẳng hiểu cái tai ấy có đòn như tai lợn bóp gỏi hay không, thì khi nào thuận tiên gã sẽ hỏi Mike Tyson và sẽ “báo cáo” lại sau.

Hơn thế nữa, còn có những thứ không được xoi mà cứ vẫn phớt tỉnh “ăng lê”, lại còn xoi bạo nữa là khác, thí dụ ăn tiền, ăn gian, ăn cắp, ăn cướp, ăn hối lộ...May ra thì chỉ có ăn đòn hay ăn tát là...em hồng dám đâu.

Còn về chuyện nói, thì như chúng ta đã biết : ngôn ngữ là phương tiện Thượng đế đã trao ban để chúng ta bộc lộ những ý nghĩ, những ước muốn hầu tạo lấy một sự cảm thông.

Đây cũng là một điểm làm cho con người khác với con vật, bởi vì như thiên hạ thường bảo :

- Người là một con vật có tiếng nói, có ngôn ngữ.

Thế nhưng, lời nói lại là điều chúng ta thường hay sai lỗi vấp phạm hơn cả. Thậm chí, thay vì tạo được một bầu khí hòa thuận, bắc được một nhịp cầu cảm thông, thì lại gây ra thù oán, làm cho người khác thân bại danh liệt, đi đong cả một đời.

Mới đây báo Công An TPHCM có đăng một mẩu tin nho nhỏ với tựa đề là “Câu nói đùa tai hại”, đại khái như thế này :

Cô H. yêu anh N. và đã có thai được ba tháng. Vốn tính hay ghen, cô H. nghĩ rằng anh N. không còn yêu mình nữa. Tối hôm trước, anh N. sang nhà cô H. chơi và thấy cô H. đang ngồi khóc, nên nói đùa :

- Anh sẽ cưới em làm vợ nhỏ, còn vợ nhón anh sẽ đi lấy ở nơi khác.

Trong lúc đang nghi ngờ và giận dữ, câu nói đùa của anh N. khiến máu ghen nơi cô H. bốc lên ùng ùng. Vì cho đó là sự thật, nên cô H. đã uất ức, uống thuốc độc tự tử mà chết.

Trên cơ thể con người, Thượng đế còn ban cho chúng ta đôi bàn tay. Với đôi bàn tay, chúng ta có thể bông ẵm con cái, lao động sản xuất để nuôi sống gia đình, làm việc để giúp đỡ người khác, vân vân và vân vân...

Tuy nhiên, rất nhiều lần chúng ta đã dùng đôi bàn tay để làm những việc mờ ám, gây nên thiệt hại cho những người chung quanh, chẳng hạn dùng đôi bàn tay để ục hịch nhau, để thoi nhau, để cướp của, để giết người...

Nếu cứ lần lượt bóc lông tìm vết, mổ xẻ từng bộ phận một để lần ra dấu ấn của con thú hoang, thì e rằng chẳng biết viết đến bao giờ mới chấm hết. Thế nhưng chỉ với hai bộ phận nhỏ nhỏ ấy mà thôi, chúng ta cũng đã thấy được con người chính là yếu tố quan trọng, quyết định trong mọi tình huống.

Tiếng Việt Nam chúng ta không phân biệt giống đực và giống cái. Vì thế mới có chuyện rằng :

Hai vợ chồng nhà kia, sau nhiều ngày cơm chẳng lành canh chẳng ngọt bèn rã gánh một cách êm ru bà rù. Tuy nhiên trước khi ca bốn anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, tình nghĩa đôi ta chỉ có thể thoi, thì cũng phải chia chác tài sản vì của chồng công vợ.



Chị vợ bèn phát biểu :

- Anh là đờn ông còn tôi là đờn bà. Anh là giống đực còn tôi là giống cái. Vậy hể đồ vật nào là cái thì thuộc về tôi, còn đồ vật nào là đực thì thuộc về anh. Bằng lòng chứ ?

Anh chồng gật đầu và OK liền tù tù.

Chỉ chờ có vậy, chị vợ bèn vội vã vợ vét về tất cả bởi vì hầu như mọi đồ vật đều mang chữ cái trên đầu : cái nồi, cái niêu, cái soong, cái chảo...Phát hoảng, anh chồng bèn chộp bữa con dao rửa và hô to :

- Đực rửa.

Có lẽ vì thế mà đực rửa vừa có nghĩa là loại dao lưỡi dài và sống dày, vừa có nghĩa là đờn ông và con giai.

Trong tiếng Pháp, người ta chia danh từ thành hai giống : giống đực và giống cái. Còn trong tiếng La tinh, ngoài giống đực và giống cái, còn thêm một giống nữa, đó là giống... dở (neuter), chẳng đực mà cũng chẳng cái. Trung lập, trung hòa, vô tính.

Sự vật chung quanh chúng ta phần lớn thuộc giống dở, chẳng đực mà cũng chẳng cái. Xét theo phương diện luân lý, thì chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Nó trở nên tốt hay nên xấu là do con người.

Thực vậy, con người xử dụng nó với ý hướng tốt, hay với mục đích tốt, thì nó sẽ tốt. Còn nếu con người xử dụng nó với ý hướng xấu, hay với mục đích xấu, thì nó sẽ xấu.

Chẳng hạn như tiền bạc. Tự bản chất, tiền bạc chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Nó tốt hay xấu là do cách thức con người kiếm nó và xài nó.

Thực vậy, nếu tiền bạc được tìm kiếm một cách chính đáng và công bằng qua lao công vất vả, qua mồ hôi và nước mắt của chúng ta thì lúc bấy giờ tiền bạc ấy quả thực là tốt.

Còn nếu tiền bạc được tìm kiếm bằng con đường bất chính và bất công : Kẻ sản xuất thì tung ra những mặt hàng dỏm, kém chất lượng. Kẻ buôn bán thì dùng cân thiếu, thước hụt. Quan chức thì tham nhũng hối lộ...Những đồng tiền được nhồi nhét cho đầy túi tham theo kiểu này, chắc chắn sẽ là những đồng tiền xấu xa và nhơ bẩn.

Khi đã có đồng tiền rủng rinh trong hào bao, thì cách xài tiền cũng không kém phần quan trọng.

Nếu tôi dùng tiền để nuôi sống bản thân và gia đình cũng như giúp đỡ những người chung quanh, thì lúc bấy giờ tiền bạc sẽ đem lại nhiều lợi ích.

Trái lại, nếu tôi vung tiền bạc cho những cuộc ăn chơi thâu đêm suốt sáng, nếu tôi dùng tiền bạc để dụ kẻ khác làm điều bất chính...lúc bấy giờ tiền bạc sẽ làm rạn vỡ gia đình, gây đổ tình yêu và gây nên biết bao nhiêu đau khổ, đúng như một câu danh ngôn đã bảo :

- Tiền bạc là một tên đầy tớ tốt, nhưng lại là một ông chủ hà khắc.

Chẳng hạn như thiên nhiên với những sức mạnh tiềm ẩn, tự bản chất chẳng tốt mà cũng chẳng xấu. Ăn thua là ở con người sử dụng những sức mạnh ấy.

Lâu lắm rồi, gã có đọc một bài trong cuốn “Dùng”, đại khái tác giả đã viết như sau :

Hẳn chúng ta đã biết trái bom nguyên tử đầu tiên đã được ném xuống thành phố Hiroshima vào ngày 6 tháng 8 năm 1945. Trong nháy mắt, trái bom ấy đã giết hại hơn 200.000 người. Từ đó, bao nhiêu vũ khí khủng khiếp hơn nữa đã được chế tạo. Nào là bom khinh khí. Nào là bom neutron. Một trái bom 500 méгатonnes có đủ sức làm cho Việt Miên Lào và một phần Thái lan bị chìm xuống đáy biển. Một trái bom 2000 méгатonnes có thể làm cho chúng ta thấy được ngày tận thế !

Chiến tranh nguyên tử thật kinh khủng, nó là như một cơn ác mộng đè nặng trên nhân loại, Tuy nhiên cái đáng sợ không phải là bom nguyên tử mà là con người sử dụng nó. Bom đạn vốn là vật vô hồn, không thể mang lấy trách nhiệm của cuộc chiến. Chính con người đã chế tạo ra bom đạn và sử dụng bom đạn mới phải gánh lấy trách nhiệm ấy hoàn toàn.

Các năng lực thiên nhiên tự nó rất hữu ích và cũng chẳng hề biết gì đến nhân nghĩa cả. Nó đã bị con người lợi dụng để chà đạp nhân nghĩa.

Điện khí rất hữu ích để làm đèn soi sáng, chứ không phải để chạy vào thành ghế, thành giường. Lửa rất hữu ích để thổi nấu chứ không phải để đốt nhà. Sức mạnh của nguyên tử cũng thế, nó không đe dọa hòa bình, không tàn sát, không tiêu diệt, trái lại còn phụng sự hòa bình, phát triển



nông nghiệp và các ngành nghề khác. Chỉ có con người sử dụng sức mạnh nguyên tử mới đe dọa hòa bình, tàn sát và phá hoại mà thôi.

Ngay cả những thực tại vốn dĩ tốt đẹp cũng vẫn có thể bị con người xào xáo, làm cho trở thành xấu xa.

Chẳng hạn như nghề nghiệp. Người xưa đã từng bảo :

- Nghề nghiệp nào cũng đáng quý đáng trọng. Không có nghề nghiệp nào xấu mà chỉ có con người xấu mà thôi.

Thực vậy, với nghề nghiệp chúng ta kiếm được tiền bạc nuôi sống bản thân và gia đình, như tục ngữ đã bảo :

- Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.

Đồng thời nhờ đó, chúng ta góp phần xây dựng xã hội. Thế nhưng nếu sử dụng tay nghề của mình vào những mục đích xấu, lúc bấy giờ chúng ta sẽ gây nên những tai họa thảm khốc.

Thí dụ : tôi giỏi nghề in, nhưng không dùng khả năng ấy để in sách, in báo hầu nâng cao dân trí, nhưng lại dùng để in tiền giả khiến cho nền kinh tế quốc gia bị lũng đoạn.

Tôi giỏi nghề võ, nhưng không dùng khả năng ấy để bảo vệ bản thân và giúp đỡ những kẻ cô thân cô thế, nhưng lại dùng để uy hiếp, để trấn lột người khác...

Chẳng hạn như tình yêu, một thực tại vốn được ca ngợi là thiêng liêng và cao đẹp, thế nhưng con



## Trang Văn Hóa

người cũng vẫn có thể lợi dụng tình yêu để làm những điều xằng bậy.

Thí dụ : một chàng trai dùng những lời đường mật của tình yêu để dụ dỗ cô gái, khiến cho cô gái phải mang bầu, rồi truất ngựa truy phong, bỏ rơi cô gái...Hay mượn đờ danh nghĩa tình yêu để lường gạt tiền của theo kiểu kỹ sư đào mỏ... Cũng có thể yêu nhầm đối tượng mà làm cho gia đình bị đổ vỡ tan hoang, vợ mình chẳng yêu lại cứ nhè vợ người ta mà yêu, thế mới rách việc.

Báo Công an TPHCM cũng đăng tải một mẫu tin ngắn như sau :

Anh T. vốn thâm yêu chị H. là một góa phụ. Trong lúc đến chơi, lợi dụng cơ hội tư riêng, anh đã hôn chị một miếng. Chẳng may vô tình cháu L. nhìn thấy và khóc thét lên rồi chạy sang mách người hàng xóm. Người hàng xóm bèn đến can ngăn và đuổi anh T. về. Cảm thấy xấu hổ trước mặt bà con lối xóm, ngày hôm sau chị H. đã thắt cổ tự tử. Chị H. chết đi bỏ lại đứa con thơ mới chín tuổi. Đúng là một cái hôn gây nên hậu quả khó lường.

Từ những điều vừa trình bày, chúng ta thấy trong mọi việc yếu tố con người là quan trọng hơn cả. Và nơi con người thì cái tâm hay nói một cách nôm na và bình dân hơn, là cái lòng sẽ nắm phần quyết định. Tốt hay xấu cũng bởi nó. Vì thế sách giáo lý có câu :

- Hỏi tội bởi đâu mà ra ?
- Thưa tội thì bởi trong lòng mà ra.

Hay như người xưa cũng dạy :

- Nhân dục thắng, thiên lý vong.

Có nghĩa là lòng dục của con người phát triển thì đạo lý của trời sẽ bị mai một,

Hay :

- Dục vọng đánh đổ đạo lý.

Chính vì thế có người đã phát biểu :

- Thà rằng ngồi trong trái tim con sư tử còn hơn là ngồi trong trái tim con người.

Và tiền nhân cũng đã từng cay đắng khi đưa ra kinh nghiệm chua chát của mình :

- Homo hominibus lupus.

Có nghĩa là người với người là chó sói của nhau.

Thế nhưng cái tâm ấy lại âm u. Cái lòng ấy lại đầy những ý đồ đen tối như tục ngữ đã bảo :

- Sông sâu còn có kẻ dò,  
Lòng người nham hiểm ai đo cho cùng.
- Dò sông, dò biển, dễ dò,  
Nào ai lấy thước mà đo lòng người.

Điều khó khăn và gay go nhất đó là phải làm thế nào để kiểm soát được cái tâm và hướng dẫn được cái lòng của mình. Thế nhưng dù khó khăn và cam go đến đâu chẳng nữa, cũng vẫn phải thực hiện nếu muốn cho mọi việc luôn được êm xuôi và tốt đẹp.

Ngày kia, có một đứa bé ném hòn đá vào lớp khiến cho cửa kính vỡ tung. Cô giáo đỏ mặt tức tối. Tuy nhiên, thay vì sửa phạt cậu học trò tinh nghịch, thì cô giáo lại đi lượm viên đá, rồi lấy thước kẻ đánh cho viên đá một trận. Vừa đánh vừa nói :

- Từ nay, mày phải trở nên mềm dẻo chứ không được cứng rắn như thế này nữa nhé.

Phải kiểm soát cái tâm, phải hướng dẫn cái lòng vì nhân tâm hay lòng người là nơi sản xuất ra những thứ vũ khí nguy hiểm, những toan tính mờ ám, những hành động dã man.

Và để kết luận, gã xin lập lại câu nói ban đầu của một diễn viên trong bộ phim “Cuộc chiến thầm lặng” :

- Khẩu súng không nguy hiểm, nhưng con người xử dụng khẩu súng mới thực nguy hiểm.

Ôi, con người quả là...đề sợ.

## Gã Siêu



# Thở

**H**ô Hấp hoặc Thở là sự trao đổi không khí giữa cơ thể với môi trường xung quanh. Trong động tác này, dưỡng khí oxy được đưa vào và thán khí CO2 được loại ra khỏi cơ thể. Dưỡng khí cần thiết để chuyển hóa thực phẩm ra năng lượng, cung cấp nhiên liệu cho các sinh hoạt của cơ thể. Không khí trong lành chứa 20% oxy.

Thán khí là sản phẩm của sự chuyển hóa kể trên, mà khi quá cao sẽ gây ra nhiều bất lợi cho sức khỏe.

Nơi xảy ra sự trao đổi oxy và thán khí là hệ thống vi huyết quản bao quanh phế nang. Mỗi bên phổi có khoảng 300 triệu phế nang mà khi trải phẳng ra, có thể phủ kín một nửa cái sân quần vợt.

Mỗi phút ta thở trung bình 15 lần. Một ngày ta thở ra hít vào 18.925 lít không khí. Mặc dù thở là một động tác không chủ động, nhưng con người có thể cố tình thay đổi nhịp thở vì nhu cầu nào đó. Chẳng hạn hít vào một hơi dài để lặn sâu dưới nước (nín thở qua sông) hoặc sắp đi qua vùng ô nhiễm mùi hôi. Nhưng không tự quyên sinh bằng cách ngưng thở vì những phản xạ tự chủ bắt ta phải thở hít thở ngay, để duy trì sự sống của con người.

Nhịp thở nhanh chậm tùy theo nhu cầu oxy của cơ thể và cũng tùy theo sự tích tụ thán khí cao hay thấp. Nói chung là tùy theo mức độ hoạt động cơ thể. Nhịp thở cũng thay đổi tùy theo cảm xúc. Khi hân hoan hỗn hởi, tức giận căng hông thì hơi thở dồn dập. Khi buồn rầu chán nản thì hơi thở uể oải, kéo dài thườn thượt. Những khi đó, ta có thể tập để điều hòa nhịp thở, thay đổi tâm trạng.

Ngoài ra, có “cơn đói không khí” (air hunger), trong đó ta cảm thấy như ngộp thở, bèn thở rất nhanh và sâu với hậu quả là chóng mặt quay cuồng, đổ mồ hôi, tim đập nhanh, tay chân tê dại. Nguyên do là khi thở dồn dập như vậy, thán khí trong máu xuống quá thấp, đưa tới mất cân bằng nồng độ acit/kiềm. Để điều trị, nạn nhân thường được cho hít thở vào một bao giấy kín,



để lấy lại một chút thán khí, nhờ đó tình trạng trở lại bình thường.

## Những cơ quan liên quan tới sự thở

### a-Mũi và các xoang của xương mặt

Không khí được hít vào thở ra qua hai lỗ mũi.

### b-Khí quản

Khí quản là ống dẫn không khí, chạy từ họng (pharynx) xuống dưới. Nằm dưới mũi và miệng, họng là một thành phần của hệ tiêu hóa và hô hấp vì họng chuyên chở cả không khí lẫn thực phẩm.

Ở phía dưới, họng sẽ chia ra làm hai nhánh: thực quản để dẫn thực phẩm, khí quản dẫn không khí. Tiểu thiệt (epiglottis) là một nắp sụn mỏng hình lá, có màng nhầy bao che khí quản để tránh thức ăn lạc đường vào phổi khi ta nuốt. Ấy vậy mà đôi khi ăn vội vàng hoặc cười nói huyên thuyên khi ăn, thực phẩm cũng lạc lối rơi vào khí quản, chạy tọt xuống phổi, gây ra sặc sụa.

Chất nhờn tiết ra từ các tế bào của khí quản tiếp tục làm ẩm không khí và gạt bỏ vật lạ lẫn trong không khí mà lông mũi chưa loại hết. Đó là đàm, sẽ rơi vào dạ dày hoặc được ho bắn ra ngoài.

### c-Phế quản

Là ống dẫn không khí từ khí quản xuống phổi.

Khí quản chia làm 2 phế quản chính, rồi các phế quản nhỏ hơn, tận cùng bằng những túi nhỏ gọi là phế nang. Phế nang là nơi diễn ra sự trao đổi không khí: oxy từ không gian được hấp thụ

và carbon dioxid trong mao mạch phổi được đưa vào phổi rồi thải ra ngoài.

**d-Phổi là một túi xơ đàn hồi có thể nở ra và ép vào qua sự chuyển động của xương lồng ngực và cơ hoành trong khi hô hấp.**

Dung tích của phổi khoảng trên dưới 6 lít, nhưng chỉ có khoảng 500 ml không khí tham dự vào việc hô hấp. Ngoài ra, phổi cũng có vai trò quan trọng trong việc điều hòa thân nhiệt qua sự bốc hơi trong hơi thở.

**Sự Hô Hấp**

Hô hấp có 3 động tác:

**a-Hít vào có tính cách chủ động, ngắn dài theo ý muốn để mang không khí vào phổi.**

Trong khi hít vào thì cơ liên sườn thư giãn, lồng ngực mở rộng, nâng lên cao đồng thời cơ hoành hạ thấp khiến cho phổi có cơ hội tăng dung tích để chứa tối đa không khí.

**b-Nín thở một thời gian ngắn để trao đổi không khí ở phế nang:** oxy từ không khí chuyển sang hồng huyết cầu theo máu về tim rồi được phân phối cho các tế bào; thán khí từ cơ thể được phổi đưa ra ngoài.

**c-Thở ra thụ động để loại thán khí. Trong động tác này,** cơ hoành đẩy lên cao, lồng ngực trở về vị trí cũ, không khí được đẩy ra.

Nhịp thở trung bình là 15 nhịp trong một phút. Khi cơ thể vận động nhiều thì nhịp thở tăng để đáp ứng nhu cầu dưỡng khí và thải thán khí của cơ thể. Không như nhịp tim mà ta không kiểm soát được, con người có thể điều chỉnh nhịp hít thở nhanh chậm tùy theo nhu cầu.



Ở người khỏe mạnh, khi ngủ hoặc lao động nhẹ đều thở ra hít vào bằng mũi. Khi vận động mạnh hơn thì có thể hít vào bằng mũi và thở ra hoặc bằng mũi hoặc miệng để lấy thêm dưỡng khí.

Các nhà chuyên môn y học luôn luôn nhắc nhở là nên hít vào thở ra bằng mũi vì những lợi điểm sau đây:

**a-Niêm mạc của mũi có chất nhờn và những sợi lông.** Xoang thông với mũi và sản xuất ra nhiều chất nhờn. Không khí được các vi huyết quản chứa đầy máu ở mũi làm ấm nóng. Chất nhờn làm không khí ẩm hơn trước khi vào phổi. Không khí khô và lạnh có thể gây kích thích khó chịu cho phổi.

Lông mũi, chất nhờn chặn sự xâm nhập của các vật lạ có hại như vi khuẩn, bụi bậm rồi loại bỏ ra khỏi cơ thể khi ta hắt hơi. hoặc đưa xuống bao tử để được tiêu hủy. Thành ra, không nên cắt xén quá ngắn những sợi lông này.

**b-Lỗ mũi nhỏ hơn miệng cho nên không khí ra từ từ, nhờ đó phổi có thì giờ lấy oxy và nhả CO2.**

**c-Với chức năng khứu giác, mũi phân biệt được mùi của không khí** nhờ đó tạm hoãn thở trong khoảnh khắc để tránh hít vào khí có mùi độc hại gây khó chịu.

**d-Với những sợi lông và chất nhờn, hô hấp qua mũi sẽ tránh được các bệnh nhiễm virus,** vi khuẩn, bụi bậm ô nhiễm, giảm thiểu rủi ro viêm đường hô hấp như dị ứng, hen suyễn, sưng phổi, viêm họng...

**e-Thở bằng mũi tạo ra chất nitric oxide ở các xoang mặt,** là chất làm dẫn huyết quản, máu tràn đầy, đưa tới tăng sự trao đổi không khí. Chất này cũng hiện diện trong dược phẩm nhóm nitroglycerin điều trị chứng Đau Thắt Ngực (angina) và trong Viagra để tạo sự cương cứng của cơ quan sinh dục nam, nhờ tác dụng dẫn mạch máu.

Mũi có nhiều vai trò khá quan trọng, cho nên cũng cần được chăm sóc bằng các phương thức như sau:

- Lâu lâu dùng ngón tay bịt một bên lỗ mũi, hít vào thở ra mạnh dăm lần, rồi làm tương tự với mũi bên kia để lỗ mũi thông, loại trừ vật lạ. Cũng có thể hít các chất camphor, dầu cù là Nhị



Thiên Đường cho thông mát lỗ mũi.

- Cũng lâu lâu vục mặt vào nước lạnh tinh khiết, hít vào một chút nước để rửa mũi rồi hỉ ra hoặc cho chảy xuống miệng, nhổ ra ngoài. Nhớ đừng hít quá mạnh, đến nỗi sặc sụa, nước chui vào khí quản xuống phổi, ngộp thở. Có thể dùng nước muối sinh lý mua ở dược phòng.

Việc chăm sóc, rửa mũi này đặc biệt có lợi cho những ai sống ở nơi ô nhiễm không khí, bụi bặm, tràn ngập mùi xăng dầu nhớt, sơn xe hoặc vào mùa dị ứng phấn hoa đồng thời cũng giảm khô mũi vì thời tiết thay đổi, ngồi lâu trong máy điều hòa không khí, trên máy bay..

Trong khi đó, nếu thường xuyên thở bằng miệng sẽ mất các ích lợi kể trên, đồng thời còn làm miệng khô, ngáy khi ngủ, ngưng thở tạm thời (apnea). Với trẻ em, thở miệng có thể đưa tới hư răng, hàm răng lệch khớp.

Nhiều người khó tính còn gán cho những ai thở bằng miệng là “đần”, là “ngớ ngẩn”, nhất là khi đương sự nằm ngủ mà miệng há hốc để thở, nhốt dài quanh mép. Đây là một gán ghép có tích cách nhạo báng, nên tránh.

Cũng nên để ý tới khái niệm “thở bụng” và “thở ngực”.

Bé sơ sinh thường thở bụng trong đó cơ hoành đóng vai trò quan trọng. Khi hít vào, cơ hoành hạ thấp, bụng phình ra, hút nhiều không khí vào phía dưới của phổi, nơi mà sự lấy oxy-thải CO2 có cường độ cao nhất. Với đà tăng trưởng, con người bỏ thói quen này và thở qua lồng ngực trong đó hơi thở thường nông và nhanh, đưa tới giảm trao đổi không khí. Nếu phối hợp cả hai cách thì sự hô hấp hoàn hảo hơn.

## Thở để thư giãn

Ngoài nhu cầu “hô hấp để sống còn”, thở còn thường được dùng để xả stress, thư giãn tinh thần khi có những lo âu buồn phiền rồi giảm huyết áp, nhịp tim, cơ bắp bớt căng. Nhưng thở cũng phải đúng cách.

Bác sĩ Andrew Weil, Đại học Harvard phát biểu rằng: “Nếu phải giới hạn lời góp ý của tôi đối những ai muốn sống một cách khỏe mạnh với một mẹo thực tế duy nhất thì lời khuyên đó chỉ giản dị là làm sao học thở cho đúng cách”.

Thở đúng cách phải là hơi thở sâu, chậm và dài trong đó cơ hoành có vai trò chính.

Sau đây, xin gợi ý một phương thức tương đối giản dị, dễ áp dụng có thể thực hiện bất cứ lúc nào cảm thấy cần.

1-Tư thế có thể là nằm, ngồi hoặc đứng. Toàn thân thư giãn, xương sống ngay thẳng.

2-Đặt một bàn tay lên bụng để có thể cảm nhận sự phình ra thót vào của bụng.

3-Chậm rãi hít vào bằng mũi.

Tập trung vào đường đi của hơi thở từ mũi xuống ống dẫn khí, vào phổi đồng thời hạ thấp cơ hoành để bụng phình hút vào nhiều không khí. Sự tập trung này cũng để tránh nhiễu ý ngoại cảnh.

4-Nhín hơi thở trong vài giây.

5-Từ từ thở ra bằng mũi. Khi không khí đã ra gần hết thì thư giãn một vài giây rồi hít thở lại.

## Kết luận

Đã có nhiều nghiên cứu cho hay, cảm xúc có ảnh hưởng lên nhịp thở. Nhịp thở nhanh và sâu khi tức giận; nhanh và nông khi sợ hãi; chậm-sâu khi thư giãn, hạnh phúc; chậm- nông khi buồn chán.

Như vậy thì thở đúng cách

Tiếp tục tập thở như vậy cho tới khi nhịp thở trở thành thói quen trong đời sống hàng ngày. Hoặc khi nào căng thẳng tinh thần thì ngồi tĩnh lặng hít thở sâu dài mười phút là thấy thư giãn thành thoi ngay..

**Bác sĩ Nguyễn Ý Đức**

*Texas-Hoa Kỳ*

[www.bsnguyenyduc.com](http://www.bsnguyenyduc.com)

# Những mẹo vặt chống buồn ngủ hiệu quả khi lái xe vào ban đêm

**L**ái xe vào ban đêm, đặc biệt trên những hành trình dài rất dễ khiến tài xế rơi vào tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ vì vậy trước mỗi chuyến...

## Chợp mắt trước khi lên đường:

Một giấc ngủ trước khi lên đường sẽ mang lại cho bạn nguồn năng lượng dồi dào để lái xe trên quãng đường dài. Vì vậy, bạn nên tranh thủ thời gian chợp mắt từ 15 - 20 phút trước khi xuất phát.

## Uống vitamin:

Vitamin sẽ góp phần cung cấp năng lượng cho cơ thể. Vì vậy, uống một viên Vitamin sau bữa ăn sẽ giúp bạn tỉnh táo để lái xe trong suốt hành trình. Tuyệt đối không sử dụng các chất kích thích, có cồn trước khi lái xe.

## Chuẩn bị đồ uống, thức ăn nhẹ:

Việc lái xe vào ban đêm dễ làm cơ thể mệt mỏi, mất nhiều năng lượng dẫn tới những cơn buồn ngủ. Vì vậy, trước khi lên đường, bạn nên chuẩn bị sẵn một ít đồ uống như trà, cà phê,... các loại thức ăn nhẹ trên xe và sử dụng khi cần thiết. Không nên sử dụng các loại đồ ăn chứa nhiều chất béo, muối, đường,... sẽ dễ làm cho lái xe cảm thấy đầy bụng, mệt mỏi.

## Uống nước lọc, uống cafe, nhai kẹo cao su để chống lại buồn ngủ:

Trong quá trình lái xe, khi cơ thể cảm thấy có dấu hiệu buồn ngủ lái xe nên uống một chút cà phê hoặc nước lọc... Điều này sẽ giúp bạn luôn duy trì được trạng thái tỉnh táo để tiếp tục lái xe. Ngoài ra, khi cảm thấy buồn ngủ nên nhai một ít kẹo cao su để duy trì sự hoạt động của cơ thể, qua đó giúp não bộ quên đi cảm giác thèm ngủ, buồn ngủ, giúp bạn luôn tỉnh táo để tập trung vào việc lái xe.

## Nghe nhạc, nghe các kênh radio:

Hầu hết các loại ô tô hiện nay đều được trang bị hệ thống giải trí kết nối USB, Radio... Để tránh những cơn buồn ngủ khi lái xe, tài xế nên sử dụng những tính năng này. Nên nghe một số bản nhạc sôi động, mở âm

lượng loa đủ lớn để luôn đánh thức bạn. Thỉnh thoảng nên chuyển đổi giữa các chương trình giải trí, các kênh radio... Điều này sẽ thu hút sự chú ý, giúp bạn tránh cơn buồn ngủ.

## Ăn nhiều protein:

Tránh ăn thức ăn chứa nhiều cacbonhydrate, tinh bột không hẳn là gây hại với sức khỏe. Tuy nhiên, bạn nên bổ sung nhiều protein để cung cấp năng lượng và giúp cơ thể khỏe mạnh.

## Thỉnh thoảng hạ cửa sổ:

Cảm giác mát lạnh có thể giúp bạn tỉnh táo, tránh cơn buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy mệt mỏi, hãy mở cửa kính để luồng không khí bên ngoài thổi vào xe trong vài phút. Ngoài việc tạo cảm giác làm mát, nó sẽ tạo ra rất tiếng ồn xung quanh giúp bạn tỉnh táo hơn.

## Dừng xe lại đi bộ lòng vòng và tập vài động tác cơ bản:

Khi bạn đã làm đủ hết tất cả cách ở trên để chống lại cơn buồn ngủ mà vẫn buồn ngủ thì bạn nên dừng xe lại có thể nghỉ ngơi một chút hoặc tập vài động tác cơ bản tài xế nên tập một vài động tác giãn cơ đơn giản trong vòng 10-15 phút. Điều này có tác dụng giúp tinh thần thoải mái và cơ thể khỏe mạnh hơn, hạn chế một số bệnh về khớp tay, chân và cổ...



# Tin Thế Giới

## Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cực lực lên án Nga xâm lăng Ukraina



Photo AP

Hội trường Liên Hiệp Quốc vỗ tay hoan nghênh việc nghị quyết về Ukraina được Đại Hội Đồng thông qua ngày 02/03/2022, New York, Hoa Kỳ. AP - Seth Wenig

Phiên họp phiên khẩn đặc biệt của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vừa kết thúc hôm qua, 02/03/2022, với cuộc bỏ phiếu lịch sử. Nga hoàn toàn bị cô lập tại Liên Hiệp Quốc. Có đến 141 quốc gia bỏ phiếu thuận cho nghị quyết tố cáo việc Nga xâm lăng Ukraina, 35 nước không bỏ phiếu và chỉ có 5 nước bỏ phiếu chống, trong đó có Nga.

Thông tin viên Carrie Nooten tường trình từ New York : Đó là một cuộc bỏ phiếu đã khiến các đại sứ của 193 quốc gia đứng dậy vỗ tay kéo dài vang dậy trong phòng họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc. Tất cả đều ý thức được thời điểm lịch sử. Một cuộc chiến tranh đã được tuyên bố cách đó chưa đầy một tuần, một Hội Đồng Bảo An bị trói tay vì một ủy viên thường trực phủ quyết, mà đó cũng chính là kẻ tấn công... Rốt cuộc, một cuộc họp Đại Hội Đồng đã tránh được bế tắc này, nhờ "Đoàn kết vì hòa bình", cũng là tên của nghị quyết.

Văn bản tố cáo Nga tấn công Ukraina, lên án

quyết định của Nga về việc có thể sử dụng vũ khí nguyên tử bất kỳ lúc nào, lên án Belarus đã hỗ trợ kẻ gây chiến. Có 81 nước bảo trợ nghị quyết, 141 nước bỏ phiếu thuận. Và chỉ có 4 nước đứng về phía Nga để bỏ phiếu chống là Belarus, Bắc Triều Tiên, Erythrea và Syria. Giờ đây với cuộc bỏ phiếu này, Liên bang Nga chính thức gia nhập câu lạc bộ các nước bị cả thế giới ruồng bỏ. (Thụy My)

Nguồn: Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc cực lực lên án Nga xâm lăng Ukraina (rfi.fr)

## Liên Hiệp Quốc lại yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraina ngay lập tức



Photo AP

Màn hình tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York cho thấy kết quả cuộc bỏ phiếu ngày 24/03/2022 với 140 nước tán thành nghị quyết về cuộc chiến tranh Ukraina. AP - Seth Wenig

Lần thứ hai trong vòng một tháng, ngày 24/03/2022, Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết "lịch sử" yêu cầu Nga ngừng chiến tranh ngay lập tức, bảo vệ thường dân và nhân viên cứu trợ nhân đạo. Trước đó, Nga cũng tìm cách đưa ra bỏ phiếu một văn bản riêng về tình hình nhân quyền tại Ukraina nhưng văn bản đã không được thông qua.

Theo thông tin viên RFI Carrie Nooten, đây là thất bại thứ hai của Nga chỉ trong vòng hai ngày tại New York :

- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã yêu cầu Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc khẩn trương xem xét một nghị quyết bảo đảm cho việc bảo vệ thường dân và triển khai hỗ trợ nhân đạo ở Ukraina - và phải gần một tháng sau Liên Hiệp Quốc mới đưa ra quyết định.

Ban đầu, Matxcova đe dọa dùng quyền phủ quyết ở Hội Đồng Bảo An, từ chối việc áp đặt "ngừng bắn", dù đây lại là điều kiện tiên quyết cho mỗi văn bản liên quan đến nhân đạo. Sau đó, Nga đã đề xuất một văn bản riêng - bị nhiều nước khác đánh giá là "vô liêm sỉ" từ phía kẻ xâm lược.

Sau thời gian dài nêu ra dự thảo này như một lời đe dọa, cuối cùng Nga đã đưa văn bản ra bỏ phiếu ngày 23/03. Lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xung đột Ukraina, Bắc Kinh đã bỏ phiếu với Matxcova, nhưng 13 nước khác lại vắng mặt, nghị quyết không được thông qua.

Tiếp theo là thất vọng thứ hai cho Nga, hôm qua (24/03) tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, văn bản mà Nga muốn đưa ra bỏ phiếu cạnh tranh với dự thảo nghị quyết được Ukraina và 86 nước khác đệ trình cũng đã không được đưa ra bỏ phiếu. Cuối cùng, 140 nước thông qua dự thảo do Ukraina đệ trình, một lần nữa đã yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh". (Thu Hằng)

Nguồn: Liên Hiệp Quốc lại yêu cầu Nga chấm dứt chiến tranh ở Ukraina ngay lập tức (rfi.fr)

## Chiến tranh Ukraina: Liên Hiệp Quốc ghi nhận 10 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa

Cuộc chiến tranh do Nga khởi động tại Ukraina đang gây nên một thảm họa nhân đạo ghê gớm. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc vào hôm qua, 20/03/2022, đã có khoảng 10 triệu người dân Ukraina - tức 1 phần tư dân số nước này - đã phải bỏ nhà bỏ cửa để tìm đường lánh nạn.

Theo Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc Filippo Grandi, cuộc chiến tranh "tàn khốc" mà Nga tiến hành tại Ukraina đã buộc 10 triệu người Ukraina phải sơ tán, tìm nơi lánh nạn trong nước, hoặc di tản ra nước ngoài.

Trong một tin nhắn Twitter, ông Grandi nói



Photo RFI.com

thêm: "Những kẻ gây ra chiến tranh, ở bất cứ đâu trên thế giới, đều phải chịu trách nhiệm về những đau khổ gây ra cho những thường dân bị buộc phải rời bỏ nhà cửa của họ".

Phủ Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc (HCR) hôm qua cho biết là đã có 3.389.044 người Ukraina đã rời khỏi đất nước kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2. Khoảng 90% những người di tản là phụ nữ và trẻ em. Do lệnh tổng động viên, đàn ông Ukraina trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều có thể nhập ngũ do đó không được phép xuất cảnh.

Unicef, cơ quan phụ trách trẻ em của Liên Hiệp Quốc xác định là đã có hơn 1,5 triệu trẻ em trong số những người đã chạy ra nước ngoài, đồng thời cảnh báo rằng nguy cơ bị buôn bán và bóc lột mà các em phải đối mặt là điều "có thật và đang gia tăng".

Cũng liên quan đến những người tỵ nạn, tại cảng Mariupol ở đông nam Ukraina bị Nga đánh phá, đã có hơn 59.000 người chạy khỏi thành phố này. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Nga, tổng cộng đã có 330.000 người Ukraina được sơ tán sang Nga.

Trong số những người Ukraina di tản ra nước ngoài, đa số đã chạy qua Ba Lan. Nhưng cũng có rất nhiều người chọn hướng Slovakia nằm ở phía Tây Ukraina, với nhịp độ khoảng 10.000 người mỗi ngày. Thành phố thứ hai của Slovakia là Kosice (cách biên giới Ukraina một trăm km) là điểm dừng chân của họ. Từ thành phố này, người tỵ nạn Ukraina họ có thể đi tàu để tìm đến như nước xa hơn trong Liên Hiệp Châu Âu.



Đặc phái viên RFI Alexis Bedu đã đến nhà ga Kosice để tìm hiểu thêm:

Các loa phóng thanh ở sân ga đều phát ra các thông điệp bằng tiếng Ukraina. Chuyến tàu đến Bratislava chuẩn bị khởi hành, trên xe là những gia đình người Ukraina.

Margarita là một phụ nữ khoảng năm mươi tuổi. Bà giải thích rằng nhà của bà đã bị phá hủy khi thành phố Lugansk thuộc vùng Donbass bị bắn phá. Bà đã phải để lại một người mẹ vốn thà chết chứ không chịu bỏ đi.

Mục tiêu của một gia đình khác, có ba đứa con là phải đi về hướng tây bằng mọi giá. Tatiana, một người bà, tay mang đầy túi xách, giải thích: “Chúng tôi rất muốn ở lại Kosice vì mọi người ở đây rất tốt, nhưng chúng tôi được thông báo là không có công ăn việc làm nên chúng tôi sẽ đến Gelina... ở miền trung Slovakia, dù chúng tôi không quen ai ở đó.”

Riêng bà Margarita, người đến từ Lugansk, thì run người lên vì giận dữ khi nói về Vladimir Putin. Với giọng tiếng Nga hoàn hảo, bà khẳng định: “Tôi đã quyết định cắt đứt quan hệ với tất cả những người bạn Nga của mình ... Như ông có thể thấy, tôi nói được tiếng Nga nhưng tôi đã tự hứa sẽ không dùng tiếng Nga nữa. Từ giờ tôi sẽ học tiếng Ukraina”.

Bà đã giờ điện thoại di động lên và cho xem một bức ảnh chụp một tòa nhà bị đánh bom. Tấm ảnh chụp nhanh cuối cùng trước một cuộc ly hương không có ngày trở lại. (Trọng Nghĩa)

Nguồn: Chiến tranh Ukraina: Liên Hiệp Quốc ghi nhận 10 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa (rfi.fr)

## Chiến tranh tại Ukraina và nguy cơ nạn đói trên thế giới

Có hai chủ đề chính chia sẻ trang nhất các báo Pháp ra ngày hôm nay, 28/03/2022: Chiến dịch vận động cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 10/04 chính thức mở ra và tình hình nóng bỏng tại Ukraina với các phóng sự từ chiến trường của đặc phái viên các báo, hay các bài phân tích về các hệ quả của cuộc chiến do Nga khởi động đối với Châu Âu và thế giới, đặc biệt là nguy cơ nạn đói bùng lên trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Phi.

Trong bài phân tích mang tựa đề “Dưới chiến tranh là nạn đói”, nhật báo Le Figaro cho rằng cuộc xâm lược Ukraina của Nga đã mở ra một “kỷ nguyên chiến lược” mới với sự trở lại của chiến tranh cường độ cao ở châu Âu, kéo theo sự đối đầu trực tiếp giữa các chế độ độc tài và các nền dân chủ.

Đây cũng là một cú sốc lớn và kéo dài đối với nền kinh tế toàn cầu trên mọi mặt. Điều đáng ngại, theo tờ báo, là “nếu chiến tranh vẫn tập trung ở châu Âu, thì một cuộc khủng hoảng lương thực sẽ tỏa ra toàn cầu”.

Vựa thóc Ukraina vừa không sản xuất, vừa không xuất khẩu được

Le Figaro giải thích: Cuộc tấn công vào Ukraina đã làm gián đoạn luồng giao thương về nông sản và làm tổn hại đến an ninh lương thực của nhiều nước. Lý do là Nga và Ukraina chiếm 29% lượng lúa mì xuất khẩu trên thế giới, 20% lượng ngô và lúa mạch, 80% dầu hướng dương và 35% hạt hướng dương. Nga cũng cung cấp 15% lượng phân đạm xuất khẩu trên thế giới toàn cầu.

Xung đột làm giảm đáng kể tiềm năng nông nghiệp Ukraina và gây nguy hiểm cho vụ thu hoạch năm 2022, vì 30% diện tích đất canh tác nằm trong vùng chiến sự trong thời kỳ gieo cấy.

Ngoài ra, giao thông của các cảng ở Biển Đen, nơi đảm bảo 30% lượng ngũ cốc vận chuyển, bị gián đoạn hoàn toàn, trong khi mạng lưới đường bộ và đường sắt bị phá hủy hoặc cắt đứt.

Các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu lương thực thực phẩm đặc biệt có nguy cơ đối mặt với



tình trạng thiếu hụt và thậm chí là nạn đói.

Theo Le Figaro, tác động tàn phá sẽ rất lớn đối với cư dân các quốc gia phương nam, những nước phải nhập khẩu thực phẩm. Tại Ai Cập, giá thực phẩm đã tăng 17,5% kể từ tháng 2. Đây là một yếu tố đáng ngại vì tại Ai Cập, thực phẩm chiếm 44% ngân sách hộ gia đình (so với 15% ở châu Âu và 10% ở Hoa Kỳ). Các nước Tunisie và Liban đang bị thiếu bột mì và bột khoai mì. Ở Sudan cũng như ở vùng Sahel ở châu Phi, một nửa dân số đang bị nạn đói đe dọa.

Tác động tàn phá với các nước nhập khẩu, vừa thiếu hàng, vừa bị giá cao

Nhật báo La Croix cũng dành một hồ sơ dài cho nguy cơ thế giới, đặc biệt là châu Phi bị đói kém vì cuộc chiến tranh Ukraina.

Trong bài “Hành tinh lúa mì đang sôi sục”, La Croix cũng nêu bật số liệu Nga và Ukraina chiếm 30% xuất khẩu lúa mì thế giới. Nỗi lo thiếu hụt khiến giá lúa mì bùng nổ, khiến các nước nghèo bị lệ thuộc nặng nhất càng dễ bị tác hại.

Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến trước cửa ngõ châu Âu, hành tinh ngũ cốc đã rơi vào tình trạng hỗn loạn khi đối mặt với nguy cơ thiếu hụt lúa mì từ Nga và Ukraina, nhất là trong bối cảnh thế giới ngày càng sử dụng thêm nhiều lúa mì. Theo ông Sébastien Abis, nhà nghiên cứu tại Viện Quan Hệ Quốc Tế và Chiến Lược (Iris) của Pháp: “Mỗi năm, chúng ta tiêu thụ 800 triệu tấn lúa mì, so với vốn vện 600 triệu khoảng 20 năm trước đây. Trong số 800 triệu tấn đó, một phần tư đến từ thương mại quốc tế, trong khi con số này chỉ chiếm 15% vào đầu những năm 2000”.



Vấn đề là nếu lúa mì bây giờ được tiêu thụ ở khắp mọi nơi, thì việc sản xuất lại đòi hỏi điều kiện khí hậu đặc biệt, khiến cho không phải nơi nào cũng trồng được. Theo ông Pierre Blanc, giảng viên trường Nông Nghiệp Bordeaux Sciences Agro: “85% lúa mì trên thế giới do khoảng mười quốc gia sản xuất. Do đó, khả năng cung cấp cho những quốc gia cần đến trở thành một vấn đề chiến lược, cả về thương mại lẫn chính trị.

Theo La Croix, các kho thóc chính của thế giới hiện nay là Nga (khoảng 33 triệu tấn xuất khẩu vào năm 2021), Liên Hiệp Châu Âu (32 triệu, trong đó có khoảng 20 triệu từ Pháp), Ukraina (24 triệu), sau đó là Hoa Kỳ và Úc (23 triệu tấn)...

Và hiện nay, có hơn 20 quốc gia phụ thuộc vào lúa mì của Ukraina hoặc Nga với hơn 50% lượng nhập khẩu của họ. Đây là trường hợp của Somalia, 100%, Sudan (75%), hay thậm chí là Ai Cập, với hơn 80%, cũng là nước nhập khẩu lúa mì lớn nhất thế giới.

Câu hỏi từng được đặt ra là uộc chiến ở Ukraina có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống lương thực toàn cầu hay không? Hôm 14/03, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres đã nói lên nỗi lo sợ về một "cơn lốc của nạn đói". Trong ngắn hạn, toàn bộ câu hỏi đặt ra là liệu lượng dự trữ sẵn có có đủ trong khi chờ vụ thu hoạch tiếp theo vào mùa hè này hay không.

Một vấn đề khác đáng lo ngại là giá cả tăng vọt. Trước khi khủng hoảng nổ ra, giá 1 tấn lúa mì biến chuyển từ 180 đến 220 euro. Giờ đây, giá này đã tăng vọt lên thành 400 euro.

Nguồn: Chiến tranh tại Ukraina và nguy cơ nạn đói trên thế giới (rfi.fr)

## Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Nga chấm dứt chiến dịch quân sự

Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ), tòa án cấp cao nhất của Liên Hợp Quốc, vừa ra phán quyết yêu cầu Nga chấm dứt ngay chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine.

Phán quyết được thông qua với 13 phiếu thuận, trên tổng số 15 thẩm phán của ICJ. Hai thẩm phán bỏ phiếu chống đến từ Nga và Trung Quốc.



“Tòa án nhận thức sâu sắc mức độ thảm họa nhân đạo đang xảy ra ở Ukraine. Tòa quan ngại sâu sắc về hành vi sử dụng vũ lực của Nga ở Ukraine, gây ra những vấn đề rất nghiêm trọng cho luật pháp quốc tế”, Thẩm phán Joan Donoghue đọc nội dung mở đầu của phán quyết.

“Liên bang Nga ngay lập tức phải dừng các hoạt động quân sự của nước này, bắt đầu từ ngày 24/2/2022, trên lãnh thổ Ukraine”, Reuters dẫn phán quyết của các thẩm phán.

Tòa án cũng yêu cầu Nga phải bảo đảm những lực lượng khác dưới sự kiểm soát hoặc hỗ trợ của Moscow cũng không được tiếp tục các hoạt động quân sự.

Tổng thống Ukraine hoan nghênh phán quyết này của tòa ICJ.

“Ukraine đã giành được chiến thắng trong vụ kiện Nga tại ICJ. ICJ đã yêu cầu Nga chấm dứt tấn công. Yêu cầu của ICJ có giá trị ràng buộc pháp lý theo luật pháp quốc tế. Nga phải tuân thủ ngay lập tức”, ông Zelensky viết trên Twitter.

“Phốt lờ phán quyết sẽ chỉ càng khiến Nga bị cô lập hơn nữa”, tổng thống Ukraine bày tỏ.

Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu Nga chấm dứt ngay chiến dịch quân sự trên lãnh thổ Ukraine. Ảnh: news.un.org.

Phán quyết đưa ra ngày 16/3 mới chỉ bao gồm các biện pháp tạm thời. Tòa ICJ sẽ tiếp tục xem xét vụ kiện do Ukraine đề xuất, trong đó Kyiv yêu cầu ICJ bác bỏ tuyên bố của Moscow về cáo buộc diệt chủng ở miền Đông Ukraine.

Trong vụ kiện lên ICJ, vốn có thể kéo dài nhiều năm, phía Ukraine yêu cầu thẩm phán ra phán quyết buộc Nga "từ bỏ chiến dịch quân sự

ngay lập tức“, theo AP.

Phía Nga cho rằng chiến dịch này "nhằm ngăn chặn và trừng phạt tội diệt chủng" ở hai vùng ly khai Donetsk và Lugansk, miền Đông Ukraine.

Moscow không cử đại diện tham dự phiên điều trần ngày 7/3 của tòa ICJ về vấn đề Ukraine.

Vẫn chưa rõ liệu Nga có tuân thủ yêu cầu của ICJ hay không.

ICJ là một cơ quan trực thuộc Liên Hợp Quốc có nhiệm vụ giải quyết tranh chấp giữa các nước thành viên và cố vấn pháp luật cho Liên Hợp Quốc. Phán quyết của ICJ có giá trị ràng buộc.

Nếu một quốc gia không tuân theo lệnh của tòa án, các thẩm phán của ICJ có thể yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hành động. Tuy nhiên, Nga là một trong năm thành viên thường trực và có quyền phủ quyết. (Duy Anh)

## "Họ đang dối trá': Nhà báo Nga phản đối chiến tranh Ukraine ngay trên tivi

Photo BBC.com



Một nhà báo Nga đã cầm tấm biển phản đối chiến tranh mà Nga gây ra tại Ukraine, ngay trong chương trình tin tức buổi tối trên Kênh 1 do nhà nước kiểm soát vào tối thứ Hai 14/3.

Putin "giành đất" ở Ukraine, còn người Nga bỏ phiếu bằng chân?

Alexander Dugin, thầy của Putin và lý thuyết gia Đại Nga nói gì?

Tấm biển, có thể nhìn thấy đằng sau người dẫn chương trình đang nói, có nội dung: "Không có chiến tranh, ngừng chiến tranh, đừng tin vào

những lời tuyên truyền, họ đang nói dối bạn.“

Phát thanh viên vẫn tiếp tục đọc to hơn để át tiếng Ovsyannikova, nhưng khán giả có thể nhìn thấy và nghe thấy lời phản đối của cô trong vài giây trước khi kênh chuyển sang một phân đoạn được ghi sẵn.

Người phụ nữ phản chiến là Marina Ovsyannikova, một biên tập viên của kênh.

Tin tức truyền hình Nga được Điện Kremlin kiểm soát chặt chẽ và chỉ phản ánh phiên bản của Nga về các sự kiện ở Ukraine.

Cô Ovsyannikova được cho là đang bị cảnh sát tạm giữ.

Có thể nghe thấy giọng nói của cô trong chương trình khi đó rằng, "Không chiến tranh! Hãy ngừng chiến tranh!" trước khi giám đốc chương trình cắt sớm và thay bằng một bản tin thu sẵn.

Trước đó, cô đã quay một đoạn video và gọi các sự kiện ở Ukraine là một "tội ác" và nói rằng cô cảm thấy xấu hổ khi làm việc cho cái mà cô gọi là tuyên truyền của Điện Kremlin.

"Tôi xấu hổ vì đã cho phép mình nói dối từ màn hình tivi. Thật xấu hổ vì tôi đã cho phép người Nga bị biến thành thầy ma", cô giải thích.

Cô kêu gọi người dân Nga phản đối chiến tranh, nói rằng chỉ có họ mới có thể "ngăn chặn cơn điên loạn".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi cô.

"Tôi biết ơn những người Nga đã không ngừng cố gắng truyền đạt sự thật," ông nói.

### Phản đối Putin

Ovsyannikova cũng đăng một đoạn video được quay trước thông qua nhóm nhân quyền OVD-



Info, trong đó cô bày tỏ sự xấu hổ khi làm việc cho Kênh 1.

"Thật đáng tiếc, trong một số năm, tôi đã làm việc trên Kênh 1 và làm công tác tuyên truyền của Điện Kremlin, tôi rất xấu hổ về điều này ngay bây giờ. Thật xấu hổ khi tôi được phép nói dối từ màn hình tivi. Thật xấu hổ vì tôi đã cho phép người Nga bị biến thành thầy ma. Chúng tôi đã im lặng vào năm 2014 khi điều này chỉ mới bắt đầu. Chúng tôi đã không ra ngoài để phản đối khi Điện Kremlin đầu độc [thủ lĩnh phe đối lập Alexei] Navalny, "cô nói.

"Chúng tôi chỉ đang âm thầm theo dõi chế độ chống con người này. Và giờ đây, cả thế giới đã quay lưng lại với chúng tôi và 10 thế hệ tiếp theo sẽ không thể rửa sạch nỗi hổ thẹn của cuộc chiến huynh đệ tương tàn này".

Đeo một chiếc vòng cổ có màu xanh lam và màu vàng của quốc kỳ Ukraine, Ovsyannikova trong đoạn video tuyên bố rằng cha cô là người Ukraine và mẹ cô là người Nga.

Cô nói: "Những gì đang xảy ra ở Ukraine là một tội ác và Nga là kẻ xâm lược. Trách nhiệm của hành động gây hấn này chỉ nằm trên vai của một người: Vladimir Putin."

### Kiểm soát

Tin tức truyền hình Nga từ lâu đã được kiểm soát bởi Điện Kremlin và các quan điểm độc lập là rất hiếm trên tất cả các kênh chính.

Nhưng luật mới được đưa ra kể từ cuộc xâm lược Ukraine đã khiến cho bối cảnh truyền thông trở nên hà khắc hơn. Luật được thông qua vào đầu tháng này quy định sẽ là phi pháp nếu gọi hành động quân sự là một "cuộc xâm lược" hoặc phổ biến tin tức "giả" về sự kiện tại Ukraine.

Truyền thông Nga do nhà nước kiểm soát gọi cuộc chiến là một "hoạt động quân sự đặc biệt" và coi Ukraine là kẻ xâm lược, với một chính phủ được mô tả là phát xít mới.

Một số hãng truyền thông độc lập còn lại đã ngừng phát sóng hoặc xuất bản sau áp lực từ chính quyền, bao gồm cả đài phát thanh Echo of Moscow và TV Rain - một kênh truyền hình trực tuyến.

Tờ báo độc lập Novaya Gazeta đang cố gắng

đưa tin về tình hình mà không vi phạm luật kiểm duyệt mới.

"Họ đang dối trá: Nhà báo Nga phản đối chiến tranh Ukraine ngay trên tivi - BBC News Tiếng Việt

### **Quân đội Nga bắn phá nhà thờ Chính thống giáo ở Kharkiv; Tổng thống Zelenskyy thề sẽ xây dựng lại.**

"Không có boongke nào có thể che chở các người khỏi sự xét xử của Chúa. Chúng tôi sẽ xây dựng lại nhà thờ chính tòa và xóa bỏ mọi dấu vết chiến tranh"

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh như thế. Ông nói: "Họ muốn tiêu diệt Ukraina rất nhiều lần mà không thành công. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và bom của Nga vào các thành phố của Ukraina là một lời thú nhận rằng họ không thể làm gì đáng kể trên đất liền. Tất cả các tuyến phòng thủ của chúng tôi đều được bảo toàn. Kẻ thù không thể thành công trong bất kỳ hướng chiến lược nào. Họ đã mất tinh thần. Họ sẽ bị tiêu diệt.

Kyiv vẫn còn sống qua đêm nay, đã chống lại một cuộc tấn công khác bằng tên lửa và bom. Phòng không của chúng tôi đã hoạt động. Kherson, Izyum, tất cả các thành phố khác -nơi quân xâm lược thực hiện các cuộc tấn công từ trên không - đã không đầu hàng bất cứ điều gì. Chernihiv, Sumy, Mykolaiv đã giữ vững phòng tuyến. Họ cũng muốn tiêu diệt Odesa. Nhưng họ sẽ chỉ nhìn thấy đáy Biển Đen.

Mục tiêu của Nga là Nhà thờ Assumption ở Kharkiv, một trong những di tích Chính thống giáo lâu đời nhất của thành phố - tượng đài của Ukraina. Trong chiến tranh, nhà thờ là nơi trú ẩn của cư dân Kharkiv, nơi trú ẩn cho tất cả mọi người - tìn đồ và người ngoại đạo. Cho mọi người, vì mọi người đều bình đẳng. Đây là nơi thánh. Giờ đây nơi thánh đã bị tàn phá bởi chiến tranh. Họ đã không sợ ngay cả điều đó! Họ vui vì Chúa Trời không quở trách họ ngay tức khắc. Nhưng Chúa thấy. Và Chúa trả lời. Những câu trả lời mà các người sẽ không thể che giấu đi được. Không có boongke nào che giấu được sự xét xử của Chúa.

Và chúng tôi sẽ trùng tu nhà thờ chính tòa để

không còn dấu vết chiến tranh. Và ngay cả khi các người phá hủy tất cả các nhà thờ chính tòa và giáo đường của chúng tôi, các người sẽ không phá hủy được niềm tin chân thành của Ukraina chúng tôi vào Chúa, vào con người. Chúng tôi sẽ xây dựng lại mọi ngôi nhà, mọi đường phố, mọi thành phố. Và chúng tôi nói với nước Nga: hãy học những từ "bồi thường" và "đóng góp". Các người sẽ phải trả lại tất cả những gì các người đã làm để chống lại Ukraina. Trả lại mọi sự. Và chúng tôi sẽ không quên những người đã thiệt mạng; Chúa cũng sẽ không quên họ.

Các người đã đến để phá hủy các thành phố của chúng tôi. Tiêu diệt người của chúng tôi. Lấy đi của chúng tôi tất cả những gì thân yêu của chúng tôi. Các người đã cắt điện nước và hệ thống sưởi của thường dân ở Ukraina. Các người khiến cho những người dân của chúng tôi không có thức ăn và thuốc men. Các người đang pháo kích vào các tuyến đường có thể sơ tán. Không có vũ khí nào mà các người không sử dụng để chống lại chúng tôi, chống lại những công dân tự do của Ukraina. Và bây giờ các người đang nói với những tuyên truyền viên của các người rằng: các người sẽ gửi cái gọi là những cột trụ nhân đạo đến Ukraina... Hãy nhớ rằng, khi hàng triệu người nguyện rửa các người, các người sẽ không còn gì để có thể tự cứu.

Chúng tôi đã sống sót trong lịch sử, đã sống sót trên đất của chúng tôi qua 2 cuộc chiến tranh thế giới, 3 nạn đói, các lò thiêu, cuộc thảm sát Babyn Yar, các cuộc khủng bố, vụ nổ Chornobyl, sự chiếm đóng Crimea và cuộc chiến ở phía đông. Chúng tôi không có một lãnh thổ rộng lớn





- từ đại dương này sang đại dương khác, chúng tôi không có vũ khí hạt nhân, chúng tôi không lấp đầy thị trường thế giới bằng dầu và khí đốt. Nhưng chúng tôi có con người và đất đai của chúng tôi. Và đối với chúng tôi - đó là vàng. Đó là những gì chúng tôi đang đấu tranh để giữ gìn. Chúng tôi không có gì để mất ngoài tự do và phẩm giá của chính mình. Đối với chúng tôi, đây là kho báu lớn nhất. Họ đã muốn tiêu diệt chúng tôi rất nhiều lần. Họ đã thất bại. Họ muốn quét sạch chúng tôi khỏi mặt đất. Họ đã thất bại. Họ đã đâm sau lưng chúng tôi. Và chúng tôi đang đứng trên đôi chân của mình. Họ muốn chúng tôi im lặng. Nhưng cả thế giới đã nghe thấy chúng tôi.

Chúng tôi đã trải qua rất nhiều điều! Và nếu ai đó nghĩ rằng, sau khi vượt qua tất cả những điều này, tất cả chúng tôi - những người Ukraina - đều sợ hãi, suy sụp hoặc sẽ đầu hàng, thì họ không biết gì về Ukraina cả. Không có gì cho họ làm ở Ukraina này đâu. Hãy về nhà đi. Về nhà của các người để bảo vệ những người nói tiếng Nga tại quốc gia của các người, khoảng gần 150 triệu người, chứ không phải trên toàn thế giới. Còn ở đây, chính là vinh quang cho Ukraina!”

Nguồn hình: <https://twitter.com/i/status/1500813615858950148>

Vi Hữu chuyển ngữ theo Catholic Culture & RISU (tgpsaigon.net 07.03.2022)

## Nga bị trừng phạt nhiều nhất thế giới

Chỉ sau 10 ngày mở chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga đã trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất toàn cầu.

Moscow dọa cắt khí đốt sang châu Âu, Nhật phạt thêm quan chức Nga

Mỹ lại giáng đòn trừng phạt vào giới tài phiệt Nga vì Ukraine

Đức tịch thu siêu du thuyền trăm triệu USD của tỷ phú Nga



Tờ Sky News dẫn thông tin từ trang cơ sở dữ liệu Castellum.AI chuyên theo dõi các biện pháp trừng phạt trên thế giới cho biết, số lệnh cấm vận nhằm vào Nga hiện nay nhiều hơn so tất cả những gì mà Iran, Venezuela, Myanmar và Cuba đang phải chịu đựng cộng lại.

Cụ thể, Moscow đã trở thành mục tiêu của 2.778 lệnh trừng phạt mới chỉ trong 2 tuần qua. Trước mốc thời gian 22/2, Nga phải đương đầu với 2.754 đòn, là nước bị trừng phạt nhiều thứ 2 thế giới sau Iran. Tuy nhiên, kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh thực hiện chiến dịch quân sự ở Ukraine, số đòn trừng phạt nhằm vào Nga vọt lên con số 5.532.

Trong khi đó, Iran chịu 3.616 đòn trừng phạt, chủ yếu vì chương trình hạt nhân. Theo sau là Syria và Triều Tiên, với lần lượt 2.608 và 2.077 biện pháp trừng phạt.

Luồng trừng phạt chủ yếu đến từ Mỹ và các đồng minh phương Tây. Trong đó, Thụy Sĩ dẫn đầu với 568 biện pháp trừng phạt, trong khi Liên minh châu Âu, Pháp, Canada, Australia và Mỹ cộng lại chiếm phần lớn.



"Đây chính là cuộc chiến tranh hạt nhân tài chính và là những biện pháp trừng phạt lớn nhất trong lịch sử", ông Peter Piatetsky, người đồng sáng lập Castellum.AI bình luận. "Nga đã chuyển từ vị trí là một phần của nền kinh tế thế giới đến mục tiêu lớn nhất của cấm vận toàn cầu chỉ trong chưa đầy 2 tuần".

Cuối tuần trước, Tổng thống Putin tuyên bố các đòn cấm vận chẳng khác nào một sự tuyên chiến.

Nguồn: Nga bị trừng phạt nhiều nhất thế giới - VietNamNet

### Triệu phú Nga ra giải thưởng \$1 triệu cho ai bắt giữ Vladimir Putin do tội ác chiến tranh

SAN FRANCISCO, California (NV) - Một nhà đầu tư Nga mới đây ra giải thưởng trị giá \$1 triệu cho ai bắt giữ được tổng thống Nga Vladimir Putin, kêu gọi các sĩ quan quân đội hãy có hành động này vì Putin là kẻ gây tội ác chiến tranh, theo bản tin của Business Insider.

Ông Alex Konanykhin, một nhà đầu tư vào tiền điện tử, hiện sống ở California, gửi lời nhắn trên Facebook hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, rằng: "Tôi hứa sẽ trả \$1,000,000 cho sĩ quan quân đội Nga nào tuân hành nhiệm hiến định để bắt giữ tội phạm chiến tranh Putin, theo luật quốc tế và luật Nga."

Ông Konanykhin nói rằng Putin đã vi phạm hiến pháp Nga khi "ngăn cản không để có bầu

cử tự do" và "sát hại thành phần đối lập."

Ông cho biết thêm: "Là người gốc Nga và là một công dân Nga, tôi coi đây là trách nhiệm tinh thần của mình để giúp ngăn chặn tình trạng phát xít hóa của Nga. Tôi sẽ tiếp tục trợ giúp Ukraine trong nỗ lực anh dũng của họ nhằm chống trả cuộc xâm lăng của Putin."

Ông Konanykhin nói với Insider rằng ông đưa ra giải thưởng, bằng tiền của cá nhân mình, để cho thấy rằng cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine không do mong muốn của người dân.

"Nếu có thêm những người khác cùng lên tiếng thì điều này sẽ gia tăng cơ hội Putin bị bắt giữ và đưa ra xét xử," cũng theo ông Konanykhin.

Ông nói chưa hề trở về Nga từ năm 1992 tới nay. Khi được hỏi có sợ Putin trả thù hay không, ông đáp rằng "Putin vẫn thường ám sát kẻ chống đối mình. Nay ông ta có tới nhiều triệu người chống đối."

Ông Konanykhin được cho tị nạn chính trị ở Mỹ vào năm 1999, nhưng sau đó gặp nhiều khó khăn và có lúc tưởng sẽ bị Mỹ trục xuất do các tố giác của Moscow là có hành vi tội phạm từ. Nhưng sau ông được phán quyết của tòa vào năm 2007 là cho tị nạn chính trị.

Theo các dữ liệu có trước đây, tài sản của Konanykhin lên đến khoảng \$300 triệu. (V.Giang)

Nguồn: <https://www.nguoi-viet.com/the-gioi/trieu-phu-nga-ra-giai-thuong-1-trieu-cho-ai-bat-giu-vladimir-putin-do-toi-ac-chien-tranh/>

**Triệu phú Nga Alex Konanykhin. (Hình: Courtesy of Alex Konanykhin)**



## Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos: “Đôi khi màu vàng chỉ là màu vàng”

Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos bác bỏ khả năng các phi hành gia nước này mặc trang phục màu cờ Ukraine trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Roscosmos cho biết đây là biểu tượng màu sắc của Đại học Công nghệ Nhà nước Moscow Bauman, nơi ba phi hành gia đã tốt nghiệp.

Roscosmos đồng thời khẳng định việc thấy màu cờ Ukraine ở mọi nơi, mọi chỗ là mất trí.

Trước đó, ba phi hành gia Nga là những nhóm đầu tiên tới trạm ISS kể từ khi Nga tấn công Ukraine hồi tháng 2.

Mỗi người đều mặc trang phục vũ trụ màu vàng tươi điểm những chi tiết màu xanh da trời.

Bộ đồ quy chuẩn của Nga có một màu xanh, và ít nhất một phi hành gia được thấy đã mất bộ đồ này khi xuất phát.

“Đã đến lượt chúng tôi chọn màu,” phi hành gia Artemyev nói khi ông được hỏi về trang phục trong một buổi họp báo được phát trực tiếp.

“Chúng tôi đã gom được rất nhiều nguyên liệu màu vàng nên chúng tôi phải dùng chúng,” ông nói đùa. “Đó là lý do chúng tôi phải mặc màu vàng.”

Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS là một dự án chung giữa Nga, Mỹ, Canada, Nhật Bản và vài nước châu Âu khác.

Trạm ISS được dẫn đầu bởi sự kết hợp của hai chương trình lớn giữa Mỹ và Nga, quan hệ đối tác đã tiếp tục hai thập kỷ qua mặc dù có những căng thẳng lúc lên lúc xuống giữa hai cường quốc thế giới.

Ba nhà du hành vũ trụ Denis Matveyev, Oleg Artemyev và Sergey Korsakov đã đáp xuống trạm ISS sau chuyến bay dài ba tiếng, phóng từ một cơ sở của Nga tại Kazakhstan.

## Kế hoạch Covid-19 mới đầy hứa hẹn của Mỹ

Dù còn những lo ngại, kế hoạch ứng phó Covid-19 mới của Tổng thống Biden được xem là thông điệp đầy hy vọng cho một khởi đầu mới của Mỹ.

Nhà Trắng ngày 2/3 tuyên bố đã đến lúc nước Mỹ không để Covid-19 “quyết định cách chúng ta sống”, khi vạch ra chiến lược ứng phó mới cho phép mọi người quay trở lại cuộc sống bình



thường một cách an toàn sau hai năm gián đoạn vì đại dịch.

Kế hoạch chuẩn bị ứng phó Covid-19 quốc gia dài 90 trang gồm 4 mục tiêu chính: phòng chống và điều trị Covid-19, chuẩn bị ứng phó các biến thể mới, tránh đóng cửa đất nước và chống đại dịch ở nước ngoài. Một điểm nổi bật của chiến lược là kế hoạch “thử nghiệm điều trị” mới, cung cấp thuốc kháng virus miễn phí tại hiệu thuốc cho những người có kết quả xét nghiệm dương tính.

Nhiều sáng kiến khác trong chiến lược, như thúc đẩy nghiên cứu để vaccine có thể phát triển và triển khai trong vòng 100 ngày kể từ khi biến thể xuất hiện, từng được công bố trước đây. Nhưng kết hợp lại với nhau, chúng mang đến một chiến lược chi tiết cho giai đoạn tiếp theo trong cuộc chiến với Covid-19 của Mỹ.

“Đừng nhầm lẫn, Tổng thống Joe Biden sẽ không chấp nhận “sống chung với Covid-19” như cách chúng ta chấp nhận với ung thư, Alzheimer hay AIDS”, kế hoạch mới có đoạn. “Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc ngăn chặn virus lây lan, làm giảm tác động của nó với người nhiễm và triển khai các phương pháp điều trị mới để giảm đáng kể nguy cơ bệnh nặng và tử vong”.

Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra nhấn mạnh một yếu tố khác của kế hoạch là thúc đẩy nghiên cứu tình trạng hậu Covid-19, các triệu chứng lâu dài mà một số người gặp sau khi nhiễm bệnh. Ông cam kết sẽ mở “các trung tâm xuất sắc” trên khắp nước Mỹ để cung cấp dịch vụ chăm sóc chất lượng cao cho bệnh nhân hậu Covid-19.

Một nhóm lưỡng đảng cũng thúc giục Tổng thống Biden làm nhiều hơn cho hàng chục nghìn

trẻ em mất cha mẹ hoặc người chăm sóc vì Covid-19 ở Mỹ. Nhà Trắng dường như đã ghi nhận ý kiến này. Kế hoạch ứng phó Covid-19 nêu rõ Tổng thống chỉ đạo các cơ quan liên bang xem xét chương trình hỗ trợ phối hợp hơn cho khoảng 200.000 đứa trẻ ở Mỹ.

"Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi để luôn hỗ trợ những người Mỹ có nhu cầu chăm sóc sức khỏe và tinh thần hậu Covid-19", ông Becerra nói.

Nhiều chuyên gia đã ca ngợi kế hoạch là một bước đi tốt của Mỹ. Tiến sĩ Rick Bright, giám đốc điều hành Viện Phòng chống Đại dịch của Quỹ Rockefeller, gọi đây là "khởi đầu tuyệt vời", thêm rằng kế hoạch sẽ "đóng vai trò nền tảng vững chắc để xây dựng, mở rộng khả năng sẵn sàng thoát khỏi Covid-19".

Nhưng Jay A. Winsten, giám đốc Viện Chiến lược truyền thông về Sức khỏe cộng đồng Harvard, nói thời gian 100 ngày để phát triển vaccine có lẽ chưa đủ nhanh để ứng phó với các biến chủng có khả năng lan truyền mạnh như Omicron. Mẫu Omicron đầu tiên được thu thập ở Nam Phi vào ngày 8/11 năm ngoái và Mỹ đạt đỉnh làn sóng vào 14/1, chỉ sau 67 ngày, theo Winsten.

Chiến lược Covid-19 mới cũng vấp một trở ngại lớn, khi phần lớn kế hoạch đòi hỏi tài trợ từ quốc hội. Chính quyền Tổng thống Biden gần đây nói với các quan chức trong quốc hội Mỹ rằng họ có thể cần tới 30 tỷ USD để duy trì ứng phó Covid-19. Tiến sĩ Ezekiel Emanuel, một cố vấn bên ngoài Nhà Trắng, nói Mỹ cần phải chi nhiều hơn, dự kiến 100 tỷ cho năm tới và hàng tỷ USD khác sau đó, để có thể chuẩn bị đầy đủ ứng phó đại dịch.

"Quốc hội phải nghĩ về kế hoạch như khoản đầu tư cho an toàn sinh học của đất nước", Emanuel nói.

Tổng thống Biden nhậm chức hơn một năm trước với kế hoạch ứng phó Covid-19 dài 200 trang, được xem là thách thức lớn nhất đối với chính quyền của ông. Nhưng nhiều thứ đã thay đổi kể từ đó.

Hơn 200 triệu người Mỹ đã tiêm chủng. Hai làn sóng mới, do biến chủng Delta và Omicron gây



ra, đã khiến số người chết lên gần một triệu. Các phương pháp điều trị đã được phát triển, trong đó có thuốc Paxlovid của Pfizer.

Dù Paxlovid tương đối khan hiếm kể từ khi được cấp phép vào cuối năm 2021, ông Biden trong bài phát biểu ngày 1/3 cho biết "Pfizer đang tăng thời gian làm việc để sản xuất một triệu viên thuốc trong tháng này và gấp đôi trong tháng tới".

Mỹ ghi nhận trung bình khoảng 60.000 ca mới mỗi ngày, theo dữ liệu tổng hợp của NY Times. Con số này thấp hơn nhiều mức trung bình 800.000 hồi tháng 1, đỉnh điểm của làn sóng Omicron. Nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với số ca nhiễm hàng ngày hồi tháng 6 năm ngoái, trước khi Delta khiến số ca tăng vọt trong mùa hè.

Ngay cả khi Nhà Trắng khẳng định tình hình đang dần tốt lên và các hướng dẫn liên bang mới nói 70% người Mỹ có thể ngừng đeo khẩu trang, vẫn còn nhiều nhóm có nguy cơ cao. Trẻ em dưới 5 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vaccine. Đầu tuần này, các quan chức y tế bang New York công bố dữ liệu cho thấy vaccine của Pfizer ngăn ngừa nhiễm nCoV ở trẻ từ 5-11 tuổi kém hơn so với thanh thiếu niên hoặc người trưởng thành.

Ngoài ra, ước tính 7 triệu người Mỹ có hệ miễn dịch yếu, bệnh nền hoặc bị khuyết tật, khiến họ dễ có nguy cơ mắc Covid-19 nặng. Tuần trước, Nhà Trắng tuyên bố họ đang thực hiện một số bước để giúp các nhóm này dễ tiếp cận khẩu trang và xét nghiệm hơn.

Gregg Gonsalves, nhà dịch tễ học tại Đại học Yale, nói quyết định nới lỏng quy định đeo khẩu trang đang đặt quá nhiều gánh nặng lên những người Mỹ dễ bị tổn thương.



Hiện tại, quy định đeo khẩu trang trên máy bay, tàu hỏa và các loại hình giao thông khác chưa được bãi bỏ. Jeffrey D. Zients, điều phối viên phản ứng Covid-19 Nhà Trắng, nói nó sẽ có hiệu lực ít nhất tới ngày 18/3, nhưng Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) đang xem xét.

**Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Rhode Island, Mỹ. Ảnh: AP.**



Trong thông điệp liên bang ngày 1/3, Tổng thống Biden kêu gọi quốc hội cung cấp ngân sách mới cho chính quyền để dự trữ thêm kit xét nghiệm, khẩu trang và thuốc. Ông nói những người Mỹ yêu cầu các kit xét nghiệm miễn phí tại nhà có thể được đặt số lượng nhiều hơn vào tuần tới.

"Tôi có thể nói chúng ta đang tiến về phía trước một cách an toàn, trở lại với những thói quen bình thường. Đã đến lúc người Mỹ trở lại làm việc và đưa các thành phố tuyệt vời của chúng ta trở lại nhộn nhịp một lần nữa", ông Biden nói.

Kế hoạch mới của chính quyền Tổng thống Biden cũng nhận được hưởng ứng từ nhiều người dân. "Ông ấy đã gửi một thông điệp hy vọng, chứ không phải tuyệt vọng", Juan Gallego, một cư dân 58 tuổi ở Chelsea, Massachusetts, nói. "Chúng tôi đang ở trong tình thế tốt hơn nhiều. Ông ấy nói đúng".

Kế hoạch Covid-19 mới đầy hứa hẹn của Mỹ (vnexpress.net)

**Ngày thế giới 2022 về Nguồn Nước Ngọt: Quản lý nước bắt đầu ngay từ gia đình chúng ta.**

Ông Richard Connor, Tổng biên tập báo cáo

về việc Phát triển Nước Ngọt Thế giới của Liên hợp quốc, khuyến khích việc xử dụng nước và các nguồn tài nguyên của nó nhân Ngày Thế giới bàn về Nước Ngọt, năm nay đặc biệt tập chú vào nguồn nước ngầm dưới lòng đất. (Tin Vatican - Benedict Mayaki SJ)

"Tiết kiệm nước có vẻ là một việc nhỏ, nhưng nó thực là một việc quan trọng khi mọi người cùng góp công sức của mình vào... Khi bạn tiết kiệm nước, bạn không chỉ bảo vệ nguồn nước trong nơi bạn đang sống mà bạn còn đang bảo vệ hệ sinh thái khí hậu cho hành tinh này và cho các thế hệ tương lai..."

Ông Richard Connor, Tổng biên tập bản Báo cáo Phát triển về nguồn Nước Thế giới của Liên hợp quốc, đã gửi thông điệp tới cho toàn cầu, nhân Ngày Thế giới về nguồn Nước Ngọt được tổ chức vào ngày 22 tháng 3 hàng năm. Ông mời gọi chúng ta hãy ý thức về việc xử dụng nước để bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên thiết yếu này.

#### Nước và vệ sinh môi trường

Việc tổ chức Ngày Thế giới về Nguồn Nước Sạch hàng năm nhằm nâng cao nhận thức cho hơn 2 tỷ người hiện đang sống trong tình trạng không có nước sạch an toàn, họ là những người nghèo khổ nhất trên thế giới. Ông Connor nhấn mạnh cuộc khủng hoảng nước đặc biệt ở một số khu vực như châu Phi, vùng sa mạc Sahara và Đông Nam Á, nơi nhiều người không được hưởng nguồn nước sạch an toàn. Ông lưu ý rằng: Một khía cạnh khác của cuộc khủng hoảng này, là vấn đề vệ sinh, vì ước tính có khoảng 4 tỷ người không có đủ nước cho việc vệ sinh an toàn và hơn 800 triệu người phải đi đại tiện mà không có nhà vệ sinh - con số đó nhắc nhở cho chúng ta một chặng đường dài cần đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững về nguồn nước sạch và vệ sinh.

#### Nguồn Nước ngầm

Chủ đề của Ngày Thế giới về Nguồn Nước Sạch là "Nguồn Nước ngầm" đem lại cho chúng ta niềm hy vọng". Chủ đề tập chung vào nguồn nước ngầm trong lòng đất mà chúng ta đang sống. Nguồn nước ngầm là một trong những nguồn tài

nguyên quý giá nhất của chúng ta mặc dù chúng ta có thể không bao giờ nhìn thấy nó hoặc ý thức nó có ở đó, do đó chủ đề dành riêng cho việc làm cho cái vô hình này có thể được hiện thực... Ông Connor giải thích rằng nguồn nước ngầm là nguồn nước chính, có thể cung cấp đủ nguồn nước cho nông dân và đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển cộng đồng. Do đó, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng nó phải được cung cấp với giá cả phải chăng hoặc miễn phí. Ngay cả ở các thành phố, sự phụ thuộc vào nguồn nước ngầm đang gia tăng vì khoảng 50% dân số thành thị hiện sống dựa vào các nguồn nước ngầm.

**Việc sử dụng nguồn nước ngầm**

Trong khi nước mặn, chiếm phần lớn lượng nước trong hành tinh chúng ta đang sống, nguồn nước như sông ngòi không đủ, vì có tới 99% nước ngọt đang được tiêu dùng hôm nay là do nguồn nước ngầm vì nó có ưu điểm về chất lượng cao. Ông Connor lưu ý rằng nguồn nước ngầm có lợi thế là không bị ảnh hưởng tới việc biến đổi khí hậu, bởi vì nó nằm sâu dưới đất và nó không bị bốc hơi. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng lâu dài nguồn tài nguyên quý giá này trong sự bảo vệ nó khỏi bị ô nhiễm. “Khi bạn sử dụng nguồn nước ngầm, bạn phải sử dụng nó một cách lâu bền. Bạn không nên dùng hết một nguồn nào đó mà không để cho nó kịp thời sản sinh ra nguồn nước tiếp theo...”

**Nguồn nước: là mấu chốt xung đột đe dọa hòa bình**

Nước, đặc biệt nước ngọt, là thứ không thể thiếu cho cuộc sống con người, tuy nguồn



nước dồi dào nhưng nó lại có hạn và có thể trở thành nguồn tranh giành, thậm chí bạo lực, đặc biệt ở những nơi mà nguồn nước trải rộng ra nhiều quốc gia, khiến các quốc gia ở cuối nguồn bị cạn kiệt nguồn tài nguyên này. Ông Connor cho hay nguồn nước gốc xảy ra xung đột vì sự chiếm hữu quản lý nó, đặc biệt ở những nơi nguồn nước này trải rộng trên nhiều quốc gia. Ông nhấn mạnh tới tầm quan trọng của việc công nhận có hệ thống của các chính phủ như Ủy ban nghiên cứu về tầng chứa nước (đối với các tầng chứa nước rộng hơn 5.000 km vuông) hoặc Ủy ban về Lưu vực nguồn nước giữa các quốc gia mà nguồn nước ấy chảy qua, nhằm chia sẻ thông tin về tài nguyên và tìm cách quản lý tài nguyên đó một cách lâu bền. Hơn nữa, ông cũng nêu ra rằng: nước “có thể là môi giới hòa bình” giữa các quốc gia tranh chấp vì mọi người đều công nhận rằng “nước là sự sống” và cần thiết cho sự tăng trưởng kinh tế và xã hội. Ông lưu ý rằng ngay cả khi có xung đột, các cộng đồng đã và đang hợp tác về nguồn nước được sử dụng như đào ra các kênh để có thể chia sẻ nguồn nước hầu giải quyết các xung đột.

**Quản lý và bảo tồn nước**

Ông Connor nhấn mạnh: “Quản lý nước bắt đầu từ trong nhà”. Ông lưu ý rằng rất nhiều nước trong nhà, nước được “sử dụng” chứ không phải “tiêu thụ”. Ông cho hay nước đã được sử dụng sau đó muốn được tái chế đòi hỏi một quá trình năng lượng gấp 5 lần hơn là dùng nước từ môi trường thiên nhiên, vì nước đã được sử dụng qua rồi có chứa nhiều chất ô nhiễm cần phải được lọc tẩy... Cho nên ông cho hay: “Khi bạn tiết kiệm nước, bạn đang góp phần giảm năng lượng tiêu thụ. Vì vậy, hãy tiết kiệm nước, đây là con đường cứu nguy môi trường và tránh hậu họa biến đổi khí hậu! (Thanh Quảng sdb)

**COVID-19 tới 6g sáng 27/3: Thế giới thêm 2.800 ca tử vong; Ca mắc mới ở Hàn Quốc cao nhất**

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 1,2 triệu ca mắc COVID-19 và trên 2.800 ca tử vong. Tổng

số ca mắc từ đầu dịch tới nay đã là 480,8 triệu ca, trong đó trên 6,14 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Hàn Quốc (335.479 ca), Đức (151.665 ca) và Pháp (139.517 ca).

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Nga (395 ca), Hàn Quốc (323 ca) và Mexico (202 ca).

Tính từ đầu đại dịch, Mỹ là quốc gia có tổng số ca mắc nhiều nhất thế giới với trên 81,6 triệu ca mắc COVID-19 và trên 1 triệu ca tử vong. Tiếp đó là Ấn Độ với trên 43 triệu ca mắc và trên



**Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân COVID-19 tới bệnh viện tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 22/3/2022. Ảnh: THX/TTXVN**

521.000 ca tử vong. Đứng thứ ba là Brazil với trên 29,8 triệu ca mắc và trên 658.000 ca tử vong.

**Trung Quốc: Thành phố Thượng Hải nỗ lực tránh phong tỏa toàn diện vì đại dịch COVID-19**

Ngày 26/3, Thượng Hải, thành phố lớn nhất tại Trung Quốc, tiếp tục ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh. Tuy nhiên, giới chức thành phố khẳng định chính quyền sẽ nỗ lực để tránh phải áp đặt lệnh phong tỏa toàn diện do lo ngại những tác động kinh tế của biện pháp này.

Trung Quốc đang đương đầu với làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng do sự xuất hiện của biến thể Omicron lây lan nhanh, khiến số ca mắc mới hàng ngày tăng nhanh chưa từng thấy. Dù các số liệu ghi nhận còn thấp so với nhiều quốc gia khác, nhưng một số thành phố tại nước này đã áp dụng biện pháp phong tỏa toàn diện nhằm

chặn đứng chuỗi lây nhiễm. Tuy nhiên, thành phố Thượng Hải đặt mục tiêu giảm thiểu gián đoạn với việc áp dụng các biện pháp trọng điểm, như phong tỏa 48 giờ tại các vùng dân cư riêng lẻ và thực hiện xét nghiệm trên diện rộng trong khi vẫn duy trì phần lớn các hoạt động kinh tế ở thành phố 25 triệu dân.

bộ xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong thành phố nhằm tăng cường nỗ lực ứng phó đại dịch tại đây.

Cũng trong ngày 26/3, tỉnh Cát Lâm ở Đông Bắc Trung Quốc cũng thông báo phát 500.000 bộ xét nghiệm nhanh COVID-19 cho người dân. Cát Lâm và Thượng Hải là những khu vực đang chịu tác động mạnh nhất trong đợt bùng phát dịch bắt đầu từ đầu tháng 3 tại Trung Quốc.

Ngày 26/3, Trung Quốc ghi nhận 5.600 ca mắc mới trong nước, hầu hết là không triệu chứng. Trong đó, Thượng Hải ghi nhận 2.269 ca mắc mới, cao nhất từ trước tới nay và chiếm 40% tổng số ca mắc trên cả nước. Hồi giữa tuần qua, chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm tại Thượng Hải Zhang Wenhong đã kêu gọi cân đối các biện pháp phòng dịch và duy trì cuộc sống bình thường.

Cùng ngày, trưởng đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lâm Trịnh Nguyệt Nga cho biết các nỗ lực nhằm kiểm soát dịch COVID-19 của đặc khu sẽ tập trung vào các viện dưỡng lão và những người sống trong những cơ sở này.

Hiện 56% cư dân trong các cơ sở chăm sóc người cao tuổi đã được tiêm mũi 1 vaccine phòng bệnh và khoảng 40% không tiêm vì từng mắc bệnh. Các đội ngũ y tế sẽ đến các cơ sở này trong tháng tới để tiêm mũi đầu cho những người đã khỏi và mũi 2 cho những người đã tiêm mũi đầu. Ngày 26/3, Hong Kong ghi nhận 8.841 ca mắc mới, lần đầu giảm xuống mức 10.000 ca kể từ cuối tháng 2.

**Malaysia ghi nhận thêm gần 22.000 ca mắc mới**

Tại Đông Nam Á, Malaysia thông báo ghi nhận thêm 21.839 ca mắc mới, trong đó có 21.552 ca lây nhiễm trong nước, nâng tổng số ca mắc tại nước này lên là 4.101.081 ca.

Malaysia cũng ghi nhận thêm 52 ca tử



vong, nâng tổng số ca tử vong vì dịch bệnh lên là 34.717 ca. Hiện còn 247.065 người chưa khỏi, trong đó có 291 bệnh nhân cần chăm sóc đặc biệt.

Theo Bộ Y tế Malaysia, 84,1% dân số nước này đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine phòng bệnh, 79% đã được tiêm các mũi cơ bản và 47,8% đã được tiêm mũi tăng cường.

### Số ca mắc COVID-19 tại Anh tiếp tục tăng cao

Theo số liệu của Văn phòng Thống kê Quốc gia Anh (ONS), số ca mắc COVID-19 mới tại Anh đã tăng 1 triệu ca trong tuần kết thúc vào ngày 19/3 lên 4,3 triệu ca. Dữ liệu của ONS cho hay kết quả xét nghiệm PCR cho thấy tỷ lệ mắc COVID-19 tại Anh hiện ở mức 1/16 người trong bối cảnh biến thể phụ BA.2 của Omicron lây lan nhanh tại nước này.

Tất cả các vùng của Anh, trừ Bắc Ireland, đều ghi nhận tỷ lệ ca mắc mới gia tăng, đặc biệt ở Scotland, nơi tỷ lệ mắc COVID-19 đạt kỷ lục mới với 1/11 người. Vào tuần trước đó, số ca mắc COVID-19 tại Anh là 3,3 triệu ca.

Số liệu mới nhất này được cho là phản ánh chính xác nhất về tình trạng lây lan của virus SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Các chuyên gia cho biết số ca mắc mới tăng cao đồng nghĩa với việc số ca nhập viện do COVID-19 cũng sẽ tăng, mặc dù vaccine giúp ngăn chặn nhiều trường hợp mắc bệnh nghiêm trọng.

Theo số liệu mới nhất, 17.440 bệnh nhân COVID-19 nhập viện vào ngày 24/3. Khoảng 50% trong số này nhập viện vì nguyên nhân khác thay vì



COVID-19, mặc dù xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, chỉ hơn 300 người trong số này cần đến chăm sóc đặc biệt với máy thở.

Giám đốc y tế vùng Enland, Giáo sư Chris Whitty, hồi đầu tuần cho biết mặc dù COVID-19 đang gây áp lực cho Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS), tỷ lệ lây truyền cao của virus không gây nên nhiều ca chăm sóc đặc biệt và tử vong. Trong khi đó, số nhân viên y tế tại các bệnh viện của NHS ở Anh phải nghỉ làm do mắc COVID-19 đã tăng 31% trong tuần tính đến ngày 13/3. Khoảng hơn 23.000 nhân viên tại các bệnh viện NHS- chiếm 2% tổng số nhân lực y tế của Anh- phải nghỉ làm do mắc COVID-19 hoặc đang tự cách ly.

Hiện những người từ 75 tuổi trở lên và những người bị suy giảm miễn dịch tại Anh có thể đăng ký tiêm mũi tăng cường thứ 2 nhằm tăng khả năng bảo vệ chống COVID-19.

### Ireland có số ca mắc COVID-19 tăng sau khi nới lỏng phòng dịch

Ngày 26/3, Bộ Y tế Ireland cho biết đã ghi nhận 9.147 ca mắc mới COVID-19, mức cao kể từ khi nước này dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang hồi cuối tháng 2.

Bộ trên cho biết thêm số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện cũng tăng lên mức cao mới với 1.466 ca. Ireland cũng ghi nhận 55 bệnh nhân COVID-19 phải điều trị tích cực, cao hơn so với con số 47 ca của tháng trước.

Theo ông Kingston Mills, Giáo sư về miễn dịch thực nghiệm tại Trường Trinity, việc nới lỏng một số biện pháp phòng dịch, trong đó có

đeo khẩu trang, cùng với sự lây lan của dòng phụ BA.2 của biến thể Omicron đã khiến số ca mắc gia tăng mạnh tại Ireland. Ông Mills cho rằng số ca mắc COVID-19 gia tăng là không thể tránh khỏi bởi rất khó để có thể ngăn chặn sự lây nhiễm từ một người không đeo khẩu trang.

Kể từ cuối tháng 2 vừa qua, Chính phủ Ireland đã dỡ bỏ quy định đeo khẩu trang tại không gian kín công cộng và trên phương tiện giao thông công cộng. Kể từ đó, số ca mắc và nhập viện tại nước này đã gia tăng.

### Số ca mắc tại Đức có thể gấp 2 lần so với thống kê

Tại Đức, Bộ trưởng Y tế Karl Lauterbach cho rằng số ca mắc COVID-19 tại nước này trên thực tế có thể gấp đôi so với con số thống kê.

Tại buổi họp báo, ông Lauterbach cho rằng còn nhiều ca mắc COVID-19 song không báo cáo. Theo thống kê Viện Robert Koch (RKI), trong vòng 24 giờ qua, Đức đã ghi nhận 151.665 ca mắc mới. Tỷ lệ lây nhiễm trung bình trong 7 ngày qua đã tăng nhẹ lên ở mức 1.756 trên mỗi 100.000 dân.

Bộ trưởng Lauterbach cho biết thêm số ca tử vong vẫn ở mức cao, khoảng 300 ca/ngày, và cảnh báo nguy cơ hệ thống y tế bị quá tải là không thể chấp nhận được. Ông cho rằng trong tình hình hiện nay, không thể chờ đợi mà phải hành động để ứng phó với nguy cơ về y tế có thể xảy ra.

Ông Lauterbach bảo vệ quyết định nới lỏng biện pháp phòng dịch hiện nay ở Đức, song cũng kêu gọi chính quyền các bang tái áp đặt các biện pháp tại các điểm nóng về dịch bệnh.

Tính đến 24/3, gần 76% dân số Đức đã tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19 và ít nhất 48,6 triệu người đã tiêm mũi tăng cường. Tuy nhiên, vẫn còn 19,5 triệu người tại nước này chưa tiêm vaccine.

### WHO kêu gọi châu Phi không lơ là phòng dịch

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã kêu gọi các nước châu Phi không lơ là cảnh giác với dịch bệnh COVID-19 sau khi nhiều nước tại đây đã

dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh lây lan.

Giám đốc WHO khu vực châu Phi, Tiến sĩ Matshidiso Moeti, nêu rõ đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và các nước chỉ nên xem xét giảm bớt các biện pháp phòng ngừa một cách thận trọng. Việc dỡ bỏ các biện pháp y tế công cộng không có nghĩa là không cần cảnh giác với dịch bệnh.

Tiến sĩ Moeti cũng bày tỏ lo ngại về việc một nửa số nước châu Phi đã ngừng truy vết các trường hợp nhiễm bệnh và hối thúc các nước trong khu vực đẩy mạnh tiêm chủng, dù số ca mắc mới đã giảm đáng kể từ mức đỉnh dịch hồi tháng 1 vừa qua.

Tính đến 27/3, toàn châu Phi ghi nhận trên 11,6 triệu ca mắc COVID-19 với khoảng 252.000 ca trong số này tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ tiêm phòng nhìn chung rất thấp.

Theo baotintuc.vn



# Tin Giáo Hội

## Á CHÂU

### Giáo hội Hàn Quốc mở trung tâm thứ hai hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên



Trong những ngày vừa qua, các nữ tu thuộc Dòng Tiểu muội Thánh Gia của Giáo hội Hàn Quốc vừa khánh thành một trung tâm hỗ trợ những người tị nạn Triều Tiên, ở khu vực Namyangjusi của Giáo phận Uijeongbu ở miền trung Hàn Quốc. Đây là trung tâm thứ hai của Giáo hội Hàn Quốc dành cho người tị nạn đến từ Triều Tiên, sau trung tâm đầu tiên ở thủ đô Seoul.

Vào ngày 17.3 vừa qua, Đức cha Phêrô Lee Ki-heon của Giáo phận Uijeongbu đã đến cử hành Thánh lễ và làm phép trung tâm với sự hiện diện của các nữ tu thuộc Dòng Tiểu muội Thánh Gia.

Trong bài giảng Thánh lễ, Đức cha Lee bày tỏ lòng biết ơn các nữ tu vì đã quan tâm đặc biệt đến những người tị nạn đến từ Triều Tiên.

Sơ Jin Hyung-ran, giám đốc trung tâm cho biết hội dòng đã quyết định mở trung tâm để cung cấp hỗ trợ mục vụ lâu dài cho những người tị nạn để họ có thể phát triển và tái định cư. Sơ nói: “Chúng tôi sẽ đảm bảo cho những người tị nạn đến trung tâm cảm thấy như ở nhà họ và cảm thấy kết nối với Giáo hội”.

Cô Sophia, người tị nạn Bắc Triều Tiên tham dự buổi làm phép trung tâm mới cho biết trung tâm sẽ giúp đỡ những người tị nạn vượt qua khó

khăn. Cô nói: “Những người tị nạn Triều Tiên sống rất khó khăn và dễ bị lạm dụng. Tôi hy vọng trung tâm sẽ cung cấp cơ hội cho người tị nạn và sẽ trở thành nơi gặp gỡ giúp họ có được những thông tin cần thiết để định cư trong nước”.

Trong nhiều thập kỷ, GHCG ở Hàn Quốc đã điều hành các dịch vụ bao gồm các cơ sở lưu trú và trường học cho những người tị nạn từ Triều Tiên để giúp họ hoà nhập.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, từ năm 1994 đến 1998, do nạn đói ở Triều Tiên, khoảng 30.000 người đã chạy trốn khỏi quê hương và đến định cư ở Hàn Quốc. Và theo báo cáo của Tổ chức Hanna Hàn Quốc, hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên ở Hàn Quốc, bất chấp các biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt do Triều Tiên thiết lập, khoảng 1.000 người đã chạy sang Hàn Quốc vào năm 2019 và khoảng 229 người vào năm 2020. (Ngọc Yến - Vatican News)

### Lễ truyền chức linh mục đầu tiên trong lịch sử GHCG tại nước Oman

Từ chiều ngày 25 tháng Ba vừa qua, GHCG tại nước Oman, với hầu hết dân chúng theo Hồi giáo, đã có linh mục Công giáo đầu tiên được truyền chức, do Đức cha Paul Hinder, Đại diện Tông tòa Nam Arabia.

Đó là cha Dickson Eugene, dòng Don Bosco thuộc tỉnh dòng Bangalore bên Ấn Độ, nhưng lớn lên tại Oman, nơi cha trải qua phần lớn cuộc đời



## Tín Giáo Hội

cho đến nay. Lễ truyền chức được cử hành tại nhà thờ thánh Phêrô và Phaolô, được truyền đi qua mạng xã hội để toàn thể cộng đoàn có thể tham dự. Nhân lễ truyền chức, cũng có các buổi lễ khác và những sinh hoạt gặp gỡ của Giáo hội địa phương.

Sáng ngày 24 tháng Ba, Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ thuộc dòng Capuchino, ban phép thêm sức tại nhà thờ Rui, và ban chiều tại giáo xứ Ghala, cả hai đều thuộc lãnh thổ thủ đô Mascate. Sau cùng, ngày Chúa nhật, 27 tháng Ba, có cuộc gặp gỡ giữa Đức cha và tất cả các linh mục làm việc tại Oman để kiểm điểm tình hình Giáo hội địa phương và những thách đố tương lai đối với sứ mạng của Giáo hội tại nước này.

Các tín hữu Công giáo tại Oman phần lớn là những công nhân di dân, đặc biệt từ Nam Á và Đông nam Á. Hạt đại diện Tông tòa Nam Arabia bao gồm cả nước Yemen và Emirati, với trụ sở chính tại Abu Dhabi. Hiện thời tại Oman có năm giáo xứ trên toàn quốc.

Tuy sống trong một nước Hồi giáo chiếm đa số dân, các Kitô hữu được chính quyền tôn trọng tự do phụng tự và nói chung là tôn trọng tự do tôn giáo. Họ có thể tụ họp để làm việc phụng tự, điều hành các trường học, các sinh hoạt khác. Trong quá khứ, Quốc vương Hồi giáo tại đây đã tặng đất cho Giáo hội và đóng góp vào việc xây cất thánh đường và các nơi cầu nguyện, và cũng đã tặng một đàn phong cầm cho nhà thờ ở Mascate.

Chính quyền Oman cũng giúp đỡ làm trung gian để cha Tom Uzhunnalil, dòng Don Bosco ở Yemen bị một toán quân Hồi giáo thánh chiến bắt cóc ở thành phố Aden, được trả tự do hồi tháng Ba năm 2016. Trong cuộc tấn công của nhóm này, đã có bốn nữ tu Thừa sai Bác ái bị giết cùng với 12 người tại nhà dưỡng lão do các nữ tu đảm trách. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

## ĐTC chia buồn về tai nạn máy bay ở Trung Quốc

Ngày 22.3.2022, ĐTC đã gửi lời chia buồn chân thành với Trung Quốc sau khi chiếc máy bay Boeing 737 chở 132 hành khách bị rơi trên những ngọn đồi ở miền nam Trung Quốc hôm 21.3.2022.



### Đội cứu hộ tại hiện trường máy bay rơi

Ngày 21.3.2022, chiếc máy bay Boeing 737/800 mang số hiệu MU5735 của hãng hàng không China Eastern Airlines, chở theo 132 người, trong đó có 123 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, đã gặp nạn sau khi lao xuống từ độ cao 8.000 mét. Máy bay đã rơi tại Quảng Tây khi đang trên hành trình từ Côn Minh đến Quảng Châu cách đó khoảng 1.300 cây số.

Điện thư do ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin nhân danh ĐTC gửi đến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết: “Khi nghe tin buồn về vụ tai nạn hàng không thương tâm ở tỉnh Quảng Tây và thiệt hại về nhân mạng, ĐGH Phanxicô gửi lời chia buồn chân thành đến ngài và đồng bào của ngài.”

ĐHY Parolin nói thêm rằng ĐTC cầu nguyện cho những người đã chết và ơn an ủi cho những ai đang than khóc. ĐTC cầu khẩn phước lành của Thiên Chúa cho mỗi người.

Ngày 22.3.2022, Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cho biết lực lượng cứu hộ đã không phát hiện ra bất kỳ người nào sống sót. (Hong Thủy - Vatican News)

## Dòng nữ Thừa sai Bác ái của Mẹ Têrêsa có bề trên tổng quyền mới

Ngày 12.3.2022, các nữ tu dòng Thừa sai Bác ái do Mẹ Têrêsa Calcutta thành lập đã họp tổng hội tại Calcutta, Ấn Độ, và bầu chọn nữ tu Joseph Michael, nguyên là thư ký của Mẹ Têrêsa trong nhiều năm, làm tân tổng quyền của dòng, kế vị nữ tu người Đức Mary Prema Pierich.

Thánh Têrêsa Calcutta thành lập Dòng Thừa sai Bác ái vào năm 1950, thuộc Tổng giáo phận Calcutta. Mẹ bắt đầu làm việc ở khu ổ chuột, dạy trẻ em nghèo và chữa bệnh cho những người bệnh tại nhà của họ. Cùng với một số học sinh cũ của mình, Mẹ tiếp nhận những người đàn ông, các phụ nữ và trẻ em đang chết trong các rãnh nước dọc theo đường phố và chăm sóc họ.

Hội dòng nhanh chóng phát triển từ một ngôi nhà duy nhất dành cho những người hấp hối và không được mong muốn lên gần 500 nhà trên khắp thế giới. Mẹ Têrêsa đã thiết lập các ngôi nhà cho những người bị AIDS, nạn nhân của bạo lực gia đình và mại dâm, cũng như các trại trẻ mồ côi cho trẻ em nghèo.

Dòng Thừa sai Bác ái hiện có hàng trăm ngôi nhà trên toàn thế giới và thành viên của dòng bao gồm các tu sĩ nam nữ và các linh mục, cùng với một tổ chức giáo dân.

**Các bề trên tổng quyền của dòng Thừa sai Bác ái**

Sơ Joseph Michael 68 tuổi, sinh tại bang Kerala, miền nam Ấn Độ. Sơ sẽ là bề trên tổng quyền thứ ba của dòng kể từ khi Mẹ Têrêsa qua đời vào năm 1997.

Sau khi Mẹ Têrêsa qua đời, hội dòng được hướng dẫn bởi sơ Nirmala Joshi, người gốc Nepal, người cũng đã thành lập ngành chiêm niệm của các nữ tu. Sau đó, sơ Mary Prema Pierich, người Đức, làm bề trên tổng quyền từ năm 2009. Như vậy sơ Joseph Michael sẽ là người Ấn Độ đầu tiên làm tổng quyền của dòng.

**Nữ tu Joseph Michael, tân tổng quyền dòng Thừa sai Bác ái**



Sơ Joseph gia nhập dòng Thừa sai Bác ái năm 20 tuổi và là một trong những cộng tác viên thân cận nhất của Mẹ Têrêsa. Sơ cũng phục vụ ở Philippines, Ba Lan và Papua New Guinea.

Sơ trở lại Calcutta dịp lễ phong thánh cho Mẹ Têrêsa vào năm 2016, sau đó phụ trách vùng Kerala. Vào thời điểm được bầu làm bề trên, sơ đang sống tại nhà trẻ em ở Ernakulam, Kerala. Cho đến cách nay 15 tháng, sơ là bề trên Phụ tá bên cạnh sơ Prema. (Hong Thủy - Vatican News)

**Chính phủ Campuchia khen tặng giám mục Công giáo vì những đóng góp cho xã hội**

Trong một sự kiện được tổ chức tại Học viện thánh Phaolô ở tỉnh Takeo, miền nam Campuchia, Sam Al Say, Bộ trưởng Bộ Môi trường của Campuchia, đã trao tặng “Huân chương Công lao Quốc gia” cho Đức cha Olivier Michel Marie Schmitthaeusler vì những đóng góp của ngài cho xã hội.

Theo hãng tin Fides, nhân lễ tốt nghiệp của 114 sinh viên được tổ chức vào những ngày gần đây, chính quyền muốn khen thưởng những dẫn thân của Giáo hội cho việc phát triển trong nhiều lĩnh vực của tỉnh Takeo, đặc biệt là các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, nghệ thuật và văn hóa, các hoạt động xã hội và chăm sóc sức khỏe phục vụ cộng đồng.

“Huân chương Công lao Quốc gia” được Quốc vương Norodom Sihanouk đề ra vào năm 1995, được trao tặng cho các công dân Campuchia hoặc người nước ngoài đã phục vụ đặc biệt cho đất nước. Lý do trao huân chương cho Đức cha Schmitthaeusler đề cập đến “tất cả các công việc do Giáo hội Công giáo thực hiện từ năm 2010 đến năm 2022 tại tỉnh Takeo.”

Đức cha Schmitthaeusler khẳng định: “Giáo hội hiện diện để giúp những người vô vọng có hy vọng. Giải thưởng thuộc về công việc mục vụ và xã hội của tập thể các linh mục, nữ tu và giáo dân: đây là những hoạt động của cộng đồng Công giáo, tại tỉnh Takeo.” Đức Cha cảm ơn tất cả các nhà truyền giáo, tu sĩ và giáo dân, những người sống và đang phục vụ người dân





Campuchia, “đặc biệt, trong các lĩnh vực giáo dục, phát triển xã hội, nghệ thuật và văn hóa.”

Nhìn nhận tình yêu của Đức cha Schmitthaeusler đối với đất nước Campuchia và sự tham gia của ngài vào việc phát triển của xã hội, chính phủ Campuchia cũng muốn trao quyền công dân Campuchia cho ngài. Trước đây Đức cha đã từng nhận các giải thưởng khác.

Đức cha Schmitthaeusler đến Campuchia từ khi còn là một linh mục trẻ vào năm 1998 và được gửi đến tỉnh Takeo vào năm 2002. Từ đó, ngài bắt đầu công việc bằng cách bắt đầu nhiều hoạt động: thành lập “Trường Trung học nghề thánh Phanxicô”, dẫn thân xây dựng cộng đồng Giáo hội với tình yêu thương và lòng trắc ẩn, thành lập Học viện thánh Phaolô, Trung tâm Hòa bình, Làng Hòa bình và các hoạt động xã hội khác như Trung tâm sự sống “Gioan Phaolô II”, nơi chủ yếu chăm sóc các gia đình có người mắc bệnh AIDS. Đây đều là những hoạt động nhằm mục đích hòa nhập, đào tạo, phát triển nghề nghiệp, nhằm giúp đỡ những gia đình túng thiếu hoặc nghèo khó ở vùng nông thôn của tỉnh Takeo. (Fides 15.03.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

## Indonesia hy vọng ĐTC sẽ sớm viếng thăm

Ông Yaqut Cholil Qoumas, Bộ trưởng phụ trách các vấn đề tôn giáo của Indonesia hy vọng ĐTC Phanxicô sớm thực hiện chuyến tông du đến đất nước có đa số theo Hồi giáo, để thấy được “vẻ đẹp đa dạng” nơi đây.

Ông Qoumas đã bày tỏ như trên trong cuộc họp của Ủy ban Giám mục về Tín ngưỡng và

Quan hệ Liên tôn ở Bali ngày 07.3 vừa qua. Trong cuộc gặp gỡ này có sự hiện diện của Đức TGM Yohanes Harun Yuwono của tổng giáo phận Palembang, Chủ tịch của Ủy ban, một số linh mục và giáo dân.

Ông Bộ trưởng cũng là thành viên của Nahdatul Ulama, tổ chức Hồi giáo ôn hòa lớn nhất Indonesia với khoảng 80 triệu thành viên. Ông Qoumas cho biết Bộ của ông đang làm việc để chuyến viếng thăm của ĐTC sớm được thực hiện. Ông nói: “Tôi muốn ĐTC đến tận mắt thấy được vẻ đẹp đa dạng ở Indonesia và trực tiếp gặp gỡ các tín hữu Công giáo. Tôi hy vọng, sau khi tình hình trở lại bình thường ĐTC sẽ đến đất nước chúng tôi”.

Trong năm 2019, Bộ trưởng Tôn giáo và một số đại diện của Nahdatul Ulama đã gặp ĐTC tại Vatican. Dịp đó, ông đã bày tỏ sự ủng hộ Tài liệu về Tình Huynh đệ Nhân loại vì Hoà bình Thế giới và sự Chung sống, được ĐTC Phanxicô và Đại Imam Ahmad Al-Tayyib của đại học Al-Azhar ký trong năm 2018. Ông mô tả cuộc gặp gỡ với ĐTC là một “trải nghiệm tuyệt vời”. “Chúng tôi được đón tiếp ân cần. Tôi đã nói với ĐTC về nét đẹp lòng khoan dung ở Indonesia và ĐTC nói ngài rất yêu mến đất nước chúng tôi”, ông Bộ trưởng nói.

Hôm 09.3, ông Laurentius Amrih Jinangkung, đại sứ Indonesia cạnh Tòa Thánh cho biết chính phủ Indonesia đã chính thức mời ĐTC đến viếng thăm đất nước vào năm 2020, và chuyến tông du được dự tính diễn ra vào tháng 9.2020. Nhưng mọi sự đã phải hoãn lại do đại dịch. Ông hy vọng sau khi hoàn cảnh cho phép, chuyến tông du mau chóng được thực hiện. (Ngọc Yến - Vatican News)



## Một nữ Kitô hữu Ấn Độ trở thành thị trưởng

Cô Priya Rajan, 28 tuổi, Kitô hữu người Dalit trở thành thị trưởng của Chennai, thành phố lớn thứ tư của Ấn Độ, với dân số khoảng 10 triệu người. Hôm 04.3, cô Priya Rajan, tốt nghiệp đại học chuyên ngành thương mại, đã tuyên thệ nhậm chức thị trưởng thứ 49 của thành phố Chennai, Ấn Độ.

Chennai là thủ phủ của bang phía nam Tamil Nadu, là trung tâm các ngành giáo dục, y tế, công nghệ thông tin và ô tô. Được coi là thành phố cổ xưa nhất thế giới sau London.

Cha Vincent Chinnadurai, nguyên phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục khu vực Tamil Nadu chào mừng sự kiện này, nói: “Đây là một khoảnh khắc đáng chú ý đối với các phụ nữ Kitô Dalit. Chúng tôi đánh giá cao chính quyền bang về bước đi can đảm này. Tôi tin chắc nhiều phụ nữ sẽ được truyền cảm hứng từ cô Priya Rajan”.

Cha Kulandai Nathan, dòng Capuchino, một nhà hoạt động xã hội nổi tiếng nói: “Đây là một cột mốc quan trọng trong lịch sử chính trị của Tamil Nadu khi một phụ nữ Dalit được bổ nhiệm làm thị trưởng của thành phố lớn này. Đó là một dấu hiệu của sự trao quyền cho một cộng đồng bị gạt ra ngoài lề xã hội”.

Từ lâu, Giáo hội Công giáo tại Ấn Độ luôn làm mọi cách để bảo vệ các Kitô hữu Dalit, thành phần vẫn phải chịu gánh nặng của sự phân biệt đối xử xã hội và lạc hậu kinh tế. Lần gần đây nhất, trong tháng 02 vừa qua, các Giám mục Công giáo ở một bang miền nam Ấn Độ đã phát động chiến dịch vận động sự ủng hộ chính trị nhằm chấm dứt tình trạng phân biệt đối xử với những Kitô hữu tầng lớp Dalit tại nước này. Cụ thể, Đức cha Jacob Muricken, Giám mục phụ tá của Pala đã gửi biên bản ghi nhớ cho tất cả các bộ trưởng liên bang, nghị sĩ và các nhà lập pháp của bang Kerala để tìm kiếm sự ủng hộ của họ nhằm chấm dứt sự phân biệt đối xử với những Kitô hữu tầng lớp Dalit. Đức cha nói: “Chúng tôi hy vọng chính phủ sẽ có quan điểm tích cực về vấn đề này và do đó chúng tôi đang tiếp cận tất cả các đại diện dân cử của tất cả các đảng phái

chính trị để chấm dứt sự phân biệt đối xử này đối với một tầng lớp người dân cụ thể.” (Ngọc Yến - Vatican News)

## Hơn 650 cơ sở Công giáo tại bang Kayah Myanmar bị quân đội thiêu hủy

Đã có hơn 650 cơ sở Công giáo, trong đó có các thánh đường, tu viện và trường học ở bang Kayah bên Myanmar bị quân đội nước này thiêu hủy.

Hãng tin Công giáo Á châu, truyền đi ngày 08 tháng Ba vừa qua, cho biết tại giáo phận Loikaw thuộc bang Kayah, ở mạn đông giáp giới với Thái Lan, đã có 16 trên tổng số 38 giáo xứ hoàn toàn bị rời bỏ, kể từ khi các cuộc xung đột leo thang giữa quân đội chính phủ Myanmar và các du kích quân. Hai phần ba trong số 900.000 tín hữu Công giáo thuộc giáo phận Loikaw, trong đó có các linh mục và nữ tu, phải tị nạn đi nơi khác từ khi xảy ra những giao tranh từ tháng Năm năm ngoái, 2021. Có ít nhất bảy thánh đường Công giáo bị pháo kích và máy bay quân sự của Myanmar tấn công.

Theo tin của Liên Hiệp Quốc, khoảng 170.000 trên tổng số 300.000 dân cư ở bang Kayah đã phải trốn chạy, và hơn 650 cơ sở trong đó có các thánh đường, tu viện và trường Công giáo bị lính chính phủ đốt cháy. Quân đội lấy dân làm khiên thuẫn trong các cuộc giao tranh với phiến quân. Hồi áp lễ Giáng sinh năm ngoái, hơn 35 thường dân, trong đó có hai trẻ em bị quân đội giết chết, thi thể họ bị đốt cháy tại làng Mo So, gần thị trấn Hpruso.

Từ khi quân đội Myanmar đảo chánh, lật đổ



## Tín Giáo Hội

chính phủ dân cử, nhà cầm quyền quân sự sử dụng bạo lực tối đa để đàn áp những người chống cuộc đảo chánh. Hơn 16.000 người bị giết, kể cả 50 trẻ em, và có hơn 12.000 người bị bắt.

Cạnh bang Kayah có bang Chin, Kayin, và một phần bang Shan, đang có nội chiến với quân chính quy. Tại bang Chin, có đa số tín hữu Kitô, quân đội cũng bắn vào các thánh đường và các trại tị nạn, thiêu hủy nhiều khu vực.

Trong số 16 giáo phận tại Myanmar, có các giáo phận Hakkha ở bang Chin, Loikaw, Pekhon ở bang Shan và giáo phận Klay ở Sagaing thuộc miền trung nước này, bị thiệt hại nhiều nhất bởi nội chiến. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

## ÂU CHÂU

### Tượng Đức Mẹ Fatima sẽ thánh du đến Ucraina Vatican News (16.3.2022).

Một bản sao tượng Đức Mẹ Fatima sẽ thánh du đến Krakow, và từ đó đến Lviv để cầu nguyện cho hòa bình và nâng đỡ người dân Ucraina.

Cha Carlos Cabecinhas, Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Fatima đã cho biết như trên trong một Thánh lễ cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina.

Cha nói: “Theo sự thỉnh cầu của Đức TGM Công Giáo Hy Lạp Ihor Wozniak, của Lviv, tượng Đức Mẹ sẽ thánh du đến Lviv. Với Đức Mẹ, chúng ta tìm nơi nương ẩn trong những lúc khó khăn. Đây là lý do tại sao chúng ta muốn hướng về Mẹ cầu xin hòa bình”.

Giám đốc Đền thánh Đức Mẹ Fatima cũng nhắc lại rằng, cầu nguyện cho hòa bình là sứ vụ của Fatima, và hiện nay mỗi ngày, tại Đền thánh đều có những buổi cầu nguyện để chiến tranh chấm dứt và cho sự hoán cải của nước Nga. Cha Carlos Cabecinhas cũng nhấn mạnh rằng, cuộc hành hương có sứ vụ “giúp người dân Ucraina tìm thấy niềm hy vọng và sự nâng đỡ của Thiên Chúa”.

Theo dự kiến, trước tiên, bản sao tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được đưa từ Lisbon đến Krakow, và ở đó sẽ được cộng đoàn Công giáo Hy Lạp ở Kiev đón nhận và chuyển đến Ucraina.

Tượng Đức Mẹ thánh du được thực hiện theo sự mô tả của sơ Lucia, một trong ba trẻ được Đức



Mẹ hiện ra tại Fatima. Tượng do Giám mục của Leiria tặng và được TGM của Évora long trọng gắn triều thiên vào ngày 13.5.1947. Tượng Đức Mẹ được tôn kính đặc biệt trong Vương cung Thánh đường Đức Mẹ Mân Côi Fatima, và chỉ được chuyển đi trong trường hợp rất đặc biệt. Tượng Đức Mẹ sẽ đến thăm Ucraina là bản sao thứ mười ba của bức tượng Fatima.

Ý tưởng ảnh tượng Đức Mẹ thánh du bắt nguồn từ năm 1945, ngay sau Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc, khi một linh mục chánh xứ Berlin đề nghị một bức tượng Đức Mẹ Fatima đi qua tất cả các thủ đô và các thành phố của Châu Âu, đến tận biên giới với Nga. Sau đó, vào tháng 4.1946 ý tưởng này tiếp tục được thực hiện bởi một đại diện Luxembourg của Hội đồng Thanh niên Phụ nữ Công giáo Quốc tế. Và năm sau, vào ngày Đức TGM gắn triều thiên, bức tượng bắt đầu thực hiện cuộc thánh du đầu tiên.

Sau hơn nửa thế kỷ thánh du, tượng Đức Mẹ Fatima đã viếng thăm 64 quốc gia trên các lục địa khác nhau, mang thông điệp của hòa bình và tình thương cho thế giới. Sau đó, Ban Giám đốc Đền thánh Fatima quyết định sẽ không đưa tượng Đức Mẹ đi thánh du nữa, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt, như Ngày Giới trẻ Thế giới được tổ chức tại Panama, vào tháng 01.2019. Do đó, để đáp ứng nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới, 13 bản sao của bức ảnh gốc Đức Trinh Nữ Thánh du đã được thực hiện.

Tượng Đức Mẹ Fatima được làm bằng gỗ tuyết tùng Brazil, cao 1,04 mét. Tượng được cha

Manuel Marques Ferreira, linh mục chánh xứ Fatima, làm phép ngày 13.5.1920 và một tháng sau đó, được đưa đến “Nhà nguyện Hiên ra” (Ngọc Yến - Vatican News)

## Kỷ niệm 9 năm triều đại Giáo hoàng của ĐTC Phanxicô

Năm nay, kỷ niệm 9 năm (13.3.2013-13.3.2022) ĐTC Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng diễn ra trong một thời điểm đen tối của lịch sử, được đánh dấu bằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Ucraina. Nhưng từ ngày 13.3.2013 đến nay, ĐTC đã không ngừng làm việc vì hoà bình và hoà giải giữa các dân tộc, mang lại niềm hy vọng Tin Mừng đến tận các vùng ngoại vi trên thế giới.

### Kêu gọi hoà bình

Nhìn lại gần một thập niên triều đại giáo hoàng của ĐTC Phanxicô, lời khẳng định trên là rõ ràng. Năm 2021 được mở ra và khép lại với lời kêu gọi hoà bình, điều này được thể hiện đặc biệt qua hai chuyến tông du: vào tháng 3 tới Iraq và tháng 12 tới đảo Síp và Hy Lạp. Trong cả hai chuyến tông du, ĐTC đã mời gọi đấu tranh chống bạo lực và quay trở lại với cội nguồn của nhân loại và tình huynh đệ. Lời kêu gọi này cũng được tái khẳng định vào tháng 9 trong chuyến tông du đến Budapest và Slovakia, dịp đó ngài đã lên án mọi hình thức huỷ hoại nhân phẩm.

### Hoà giải

Hoạt động hoà giải của ĐTC được chú ý đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo của Nam Sudan. Vào tháng 4.2019, ngài đã tổ chức một cuộc tĩnh tâm cho họ, và vào ngày kết thúc, ĐTC đã cúi xuống hôn chân các nhà lãnh đạo này. Một cử chỉ chưa từng có để “cầu xin ngọn lửa chiến tranh được dập tắt một lần cho mãi mãi. Những lời của ĐTC cách đây 3 năm dường như được viết cho Ucraina ngày nay, điều cũng được bày tỏ trong Fratelli tutti: “Chiến tranh là một sự thất bại của chính trị và nhân loại” và hoà giải “đòi hỏi sự dẫn thân của tất cả mọi người”.

### Đại dịch và tình huynh đệ

Mong muốn của ĐTC cho mọi người được sống bình an không chỉ dừng lại ở mức độ không có chiến tranh, ngài muốn điều này phải đi vào

thực tế cuộc sống đời thường. Trong hai năm đại dịch qua, ngài không ngừng khuyến khích miễn phí hoá các bằng sáng chế vắc.xin và mời gọi thế giới phó thác nơi Thiên Chúa. ĐTC nói trong buổi cầu nguyện chiều tối 27.3.2020 rằng: “Đón nhận Thánh giá có nghĩa là mở ra cho các hình thức mới của tình huynh đệ”. Và chính tình huynh đệ là thuật ngữ được lặp đi lặp lại nhiều lần trong Thông điệp Fratelli tutti, Thông điệp thứ ba của ĐTC đã ký vào ngày 03.10 cách đây hai năm tại Assisi. Một lời kêu gọi tình bạn xã hội và nói không với chiến tranh.

### Người nghèo, lòng thương xót và bảo vệ Thụ tạo

Quyết định chọn Thánh Phanxicô Assisi cho danh hiệu triều đại giáo hoàng của mình, ĐTC đã thể hiện rõ điều này trong đường hướng mục vụ của ngài. Thực tế, vào năm 2017, từ “người nghèo” được vang lên với việc cử hành lần đầu tiên Ngày Thế giới Người nghèo. Việc cử hành được ĐTC công bố bằng Tông thư Misericordia et Misera . Lòng Thương Xót và Sự Khốn Cùng cho Năm Thánh Lòng Thương Xót, được cử hành vào năm 2016 ở mọi nơi trên thế giới.

Bảo vệ Thụ tạo là chủ đề chính của năm 2015, được ĐTC nhấn mạnh bởi Thông điệp Laudato si' về việc chăm sóc ngôi nhà chung và thiết lập ngày Thế giới Cầu nguyện cho việc chăm sóc Thụ tạo. Cả hai sự kiện đều kêu gọi sự cần thiết thúc đẩy một hệ sinh thái toàn diện, kết hợp giữa việc chăm sóc môi trường và công bằng cho người nghèo.

### Tâm quan trọng của gia đình



Trọng tâm triều đại Giáo hoàng của ĐTC giữa năm 2014 và 2015 là gia đình. Trong thời gian đó, ngài đã đưa ra hai Thượng Hội Đồng, một thường lệ và một ngoại thường. ĐTC quan tâm đến những tấn công đến từ xã hội đương đại chống lại gia đình. Như một phương thuốc giải độc cho xu hướng này, trong Tông huấn Amoris Laetitia được ban hành trong năm 2016, ngài tái nhắc lại vẻ đẹp của gia đình dựa trên hôn nhân bất khả phân ly giữa một người nam và một người nữ. Sau đó, tầm quan trọng này được nhấn mạnh bởi một Năm Gia đình Amoris Laetitia, sẽ kết thúc vào tháng 6 tới tại Roma, với Cuộc gặp gỡ các Gia đình Công giáo Thế giới lần thứ 10. (Ngọc Yến - Vatican News)

## Cuộc điện đàm thứ hai giữa ĐTC và tổng thống Ucraina

Sáng thứ Ba 22.3.2022, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ucraina tuyên bố tại một cuộc họp video với Quốc hội Ý rằng ông đã có một cuộc điện đàm thứ hai với ĐTC.

Tổng thống Ucraina nói: “Hôm nay tôi đã nói chuyện với ĐTC Phanxicô và ngài đã nói với tôi những lời rất quan trọng”. Và ông nói thêm rằng “tôi nói với ĐTC rằng sự phản kháng của người dân Ucraina trở thành một đội quân khi thấy cái ác đến”.

Ông Zelensky viết trên Twitter: “Tôi đã nói chuyện với ĐTC. Tôi đã nói với ngài về tình hình nhân đạo khó khăn và việc quân đội Nga phong tỏa các hành lang cứu hộ. Vai trò hòa giải của Tòa Thánh sẽ được đánh giá cao. Tôi cảm ơn vì những lời cầu nguyện cho Ucraina và hòa bình”.

Cuộc điện đàm này cũng đã được ông Andriy Yurash, Đại sứ Ucraina cạnh Tòa Thánh viết trên Twitter sáng thứ Ba 22.3: “Một dấu hiệu ủng hộ mới của ĐTC dành cho Ucraina: một cuộc điện đàm với tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong cuộc trò chuyện này, ĐTC khích lệ tổng thống và nói ngài cầu nguyện cho Ucraina và làm mọi sự có thể để chiến tranh kết thúc”.

Cũng theo ông Đại sứ, đáp lại lời ĐTC, ông Zelensky nói “ĐTC là khách mời được mong đợi nhất ở Ucraina”. Lời mời ĐTC đến Kiev đã



**Các tín hữu với quốc kỳ Ucraina tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 20.3 (Vatican Media)**

được thể hiện trong một lá thư của ông Vitali Klitschko, đô trưởng Kiev, gửi đến ĐTC. Và theo Phòng báo chí Tòa Thánh, ĐTC đã nhận được thư và tái khẳng định sự gắn gũi của ngài với người dân của thành phố đang bị bao vây.

Từ khi chiến tranh bắt đầu, đây là cuộc điện đàm thứ hai giữa ĐTC Phanxicô và tổng thống Ucraina. Cuộc điện đàm đầu tiên diễn ra vào ngày 26.02, hai ngày sau khi chiến tranh bùng nổ. Chính ông Zelensky sau đó đã bày tỏ trên một Tweet: “Tôi cảm ơn ĐTC Phanxicô đã cầu nguyện cho hòa bình ở Ucraina và một hiệp định đình chiến. Người dân Ucraina cảm nhận sự nâng đỡ tinh thần của ngài”. (Ngọc Yến - Vatican News)

## Cuốn sách ĐTC trả lời câu hỏi của những người vô gia cư

Vào ngày 1.4.2022, cuốn sách tiếng Pháp “Từ người nghèo đến ĐGH. Từ ĐGH đến Thế giới”, sẽ được nhà xuất bản Le Seuil phát hành. Nội dung cuốn sách cô đọng những câu hỏi của một số người vô gia cư và các câu trả lời của ĐTC. Đây là những tâm sự tự phát và chưa được xuất bản, về sở thích nghệ thuật và âm nhạc, chế độ ăn uống, thời thơ ấu và đức tin của ngài.

Hàng chục người nghèo và vô gia cư thuộc 80 nước trên thế giới, từ những khu ổ chuột ở Brazil cho đến người vô gia cư ở Ấn Độ, Iran và Hoa Kỳ, đã hỏi ĐTC bất kỳ câu hỏi nào họ muốn.

Nội dung cuốn sách có hình thức một cuộc

đối thoại dài 9 tiếng, bao gồm các cuộc gặp gỡ trong hai năm 2020 và 2021. Một số cuộc gặp gỡ được tổ chức trực tuyến trong thời đại dịch, và sau đó là những cuộc gặp trực tiếp với những người vô gia cư được ở tại nhà trọ thánh Marta, nơi ở của ĐTC.

Hôm 23.3, ông Loic Luisetto, giám đốc của tổ chức Ladarô, một hiệp hội hỗ trợ người vô gia cư có trụ sở tại Pháp, chia sẻ với báo Agence France.Presse của Pháp rằng họ đã đưa cho ĐTC một chuông điện để dùng khi ngài không muốn trả lời, nhưng ĐTC không hề sử dụng chuông này.

Sibylle de Malet, thuộc hiệp hội Ladarô, người đã tham dự các cuộc gặp gỡ với ĐTC, giải thích rằng cuốn sách ra đời sau cuộc gặp gỡ trực tuyến của ĐTC với hiệp hội Ladarô. Trong hơn một tiếng đồng hồ ngài thoải mái trả lời các câu hỏi được đặt ra. Sau cuộc gặp gỡ này, một nhóm đã đề nghị với ĐTC mở rộng cuộc đối thoại tới những người nghèo trên toàn thế giới để làm một cuốn sách về cuộc đối thoại này.

Sau khi ĐTC đồng ý, các tổ chức phi chính phủ tham gia vào dự án đã thu thập hơn một ngàn câu hỏi của những người sống trong tình trạng bấp bênh, các gia đình ở khu ổ chuột, phụ nữ mại dâm, tù nhân, người tị nạn, trẻ em đường phố tại hơn 80 quốc gia. Một trăm câu hỏi đã được chọn và một ít “những người nghèo khổ” nói tiếng Pháp và Tây Ban Nha đã đến Vatican để làm người phát ngôn cho những người nghèo.

ĐTC đã trả lời các câu hỏi như: bài thơ và cuốn sách ngài yêu thích nhất, sở thích âm nhạc,



vị thánh yêu mến nhất, phương pháp học tiếng Đức, tai nạn xe, linh mục giải tội, mong muốn lớn nhất của vị Giáo hoàng, vv. (Cath.ch 24.03.2022) (Hong Thủy - Vatican News)

## ĐTC tặng xe cứu thương cho Ucraina



Sáng thứ Bảy 26.3, tại nội thành Vatican, ĐTC đã làm phép một xe cứu thương, để ĐHY Konrad Krajewski, Chánh sở Từ thiện đưa đến Lviv của Ucraina, và trao cho chính quyền thành phố, hỗ trợ người dân đang đau khổ vì chiến tranh.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, sáng thứ Bảy, ĐHY Krajewski vừa trở về Roma từ Fatima, nơi ngài chủ sự cử hành nghi thức thống hối và thánh hiến Nga và Ucraina cho Đức Mẹ. Và không hề nghỉ ngơi, Chánh sở Từ thiện tiếp tục nhân danh ĐTC đi đến Ucraina lần thứ hai. Và lần này, ngài mang theo một xe cứu thương, quà của ĐTC gửi đến những người đang đau khổ vì chiến tranh.

Nói với Vatican News, ĐHY chia sẻ: “Trước Đức Trinh Nữ Maria, tôi đã cầu nguyện xin Mẹ bảo vệ Ucraina, đang đau khổ vì chiến tranh; nhưng tôi cũng cầu nguyện cho sứ vụ mà tôi sắp thực hiện, theo sự uỷ thác của ĐTC là trở lại Ucraina. Tôi sẽ đi với một tâm hồn tràn đầy hy vọng”.

ĐHY cho biết thêm, trong sự hiệp thông với ĐTC, chiều thứ Sáu, ngài đã cầu nguyện tại Fatima, với sự hiện diện của 25 Giám mục, ông Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa, tổng

## Tín Giáo Hội

thống Bồ Đào Nha, và khoảng 15 ngàn tín. Ngài nói: “Tất cả mọi người cùng với tôi dâng lời cầu nguyện của ĐTC. Vì thế, từ Fatima một tiếng kêu cầu xin hoà bình, chấm dứt chiến tranh đã được cất lên. Với đức tin, tôi tin chiến tranh sẽ dừng lại. Với đức tin, tôi đến Ucraina để nhìn những hoa trái cụ thể của lời kinh Thánh hiến Ucraina cho Trái Tim Vô Nhiễm Đức mẹ” (Ngọc Yến - Vatican News)

## ĐTC công bố Tông Hiến “Praedicate Evangelium” về Giáo triều Roma

Ngày 19.3.2022, lễ thánh Giuse, ĐTC đã công bố văn bản của Tông Hiến “Praedicate Evangelium”. Anh em hãy rao giảng Tin Mừng. Tông Hiến mới mang đến cho Giáo triều Roma một cơ cấu có tính truyền giáo hơn để có thể phục vụ các Giáo hội địa phương và việc loan báo Tin Mừng tốt hơn.

### Thay thế Tông Hiến “Pastor Bonus”

#### Mục tử Nhân lành

Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo rằng Tông hiến mới sẽ có hiệu lực từ ngày 5.6 năm nay, lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống. Thông cáo nói rằng “Với việc Tông Hiến này có hiệu lực, Tông Hiến ‘Pastor Bonus’. Mục tử Nhân lành . hoàn toàn bị bãi bỏ và được thay thế, và việc cải tổ Giáo triều Roma đã hoàn tất.”

Tông Hiến Mục tử Nhân lành do Thánh Gioan Phaolô II ký và có hiệu lực từ ngày 28.6.1988. Tông Hiến gồm 193 điều khoản và 2 phụ lục, đã được ĐGH Biển Đức XVI sửa đổi 3 lần và ĐTC Phanxicô sửa đổi một lần vào năm 2014.



Tông Hiến “Praedicate Evangelium” gồm 54 trang, mô tả các năng quyền của 16 Bộ, vai trò của các cơ quan khác của Vatican, bao gồm các cơ quan tư pháp như Tòa Ân giải Tối cao, các tổ chức kinh tế như Bộ Kinh tế và các văn phòng khác như Phủ Giáo hoàng.

Theo Tông Hiến mới, tất cả các cơ quan chính của Vatican từ nay sẽ được gọi là “dicasterium” thay vì “congregatio”. Các Hội đồng Toà Thánh cũng được gọi là “dicasterium”.

### 16 Bộ của Giáo triều Roma

Giáo triều Roma sẽ có 16 Bộ: Bộ Loan báo Tin Mừng, Bộ Giáo lý Đức tin, Bộ Phục vụ Bác ái, Bộ các Giáo hội Đông phương, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích, Bộ Phong thánh, Bộ Giám mục, Bộ Giáo sĩ, Bộ các Tu hội Đời sống Thánh hiến và các Hội đoàn Tông đồ, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, Bộ Thăng tiến sự Hiệp nhất các Kitô hữu, Bộ Đối thoại Liên tôn, Bộ Văn hoá và Giáo dục, Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, Bộ các Văn bản Luật và Bộ Truyền thông.

Tài liệu giải thích rằng “cần phải giảm số lượng các phòng ban, bằng cách kết hợp các phòng ban có mục đích rất giống nhau hoặc bổ sung cho nhau và hợp lý hóa chức năng của họ nhằm tránh sự chồng chéo về năng quyền và giúp cho công việc của họ hiệu quả hơn.”

### Loan báo Tin Mừng nằm ở trung tâm sứ vụ của Giáo triều Roma

Một thay đổi quan trọng là Hội đồng Toà Thánh cổ võ Tái Truyền giảng Tin Mừng và Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc được hợp nhất thành Bộ Loan báo Tin Mừng, do ĐTC trực tiếp điều hành. Bộ này được liệt kê đầu tiên, điều này cho thấy vai trò trung tâm của nó trong cấu trúc mới của Giáo triều Roma.

Bộ sẽ có hai phân bộ, một lo về “những vấn đề nền tảng của việc loan báo Tin Mừng trên thế giới” và một lo về “việc loan báo Tin Mừng lần đầu và các Giáo hội mới đặc thù trong các lãnh thổ thuộc thẩm quyền của Bộ”. Mỗi phân bộ sẽ được điều hành bởi một “Quyền Bộ trưởng” nhân danh ĐTC.

### Nhấn mạnh đến việc bác ái

Sở Từ thiện của ĐTC trở thành một Bộ mới

với tên Bộ Phục vụ Bác ái. Việc đổi tên này mang lại cho cơ quan này “một vai trò quan trọng hơn trong Giáo triều.”

Hội đồng Toà Thánh về Văn hóa và Bộ Giáo dục Công giáo được hợp nhất thành “Bộ Văn hóa và Giáo dục”; Bộ này được chia thành hai phân bộ.

**Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh**

Tông Hiến mới nói rằng Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh, do ĐHY Pietro Parolin đứng đầu, “hỗ trợ chặt chẽ cho ĐGH trong việc thực hiện sứ mạng tối cao của ngài.” Tông Hiến mô tả công việc của ba phân bộ của Phủ Quốc vụ khanh.

Văn phòng Nhân sự của Giáo triều được chuyển giao cho Bộ Kinh tế, và “Cơ quan Quản lý Tài sản của Tòa Thánh (APSA ) phải thực hiện công việc của mình thông qua hoạt động cụ thể của Viện Giáo vụ,” còn được gọi là “ngân hàng Vatican.”

**Các mục tiêu của việc cải cách**

Các mục tiêu của việc cải cách được nêu ra trong một phần gọi là “Các nguyên tắc và tiêu chí phục vụ của Giáo triều Rôma.” Có 11 nguyên tắc: “Phục vụ sứ mạng của ĐGH”, “Đồng trách nhiệm trong hiệp thông”, “Phục vụ sứ mạng của các Giám mục”, “Hỗ trợ các Giáo hội địa phương và các Hội đồng Giám mục của họ và các cơ cấu phẩm trật của Giáo hội Đông Phương”, “Đặc tính đại diện của Giáo triều Rôma”, “Linh đạo”, “Tính chính trực cá nhân và tính chuyên nghiệp”, “Sự hợp tác giữa các Bộ”, “Các cuộc gặp gỡ liên Bộ và nội Bộ”, “Biểu hiện của tính công giáo” và “việc Giảm bớt các Bộ”.

**Vai trò của các cơ quan khác của Vatican**

Tông Hiến cũng nêu rõ vai trò của các cơ quan khác của Vatican, bao gồm các cơ quan tư pháp như Tòa Ân giải Tối cao, các tổ chức kinh tế như Văn phòng Tổng Kiểm toán, và các văn phòng khác như Phủ Giáo hoàng.

**Hồng y nhiếp chính**

Tông Hiến còn liệt kê các nhiệm vụ của vị Hồng y nhiếp chính, người giám sát hoạt động của Vatican trong thời gian trống toà. Vị này hiện nay là ĐHY Kevin Farrell. Tông Hiến cũng

xác định những phẩm chất được mong đợi của các luật sư làm việc cho Tòa Thánh, những người được kỳ vọng “có một đời sống Kitô hữu toàn diện và gương mẫu, và thực hiện các nhiệm vụ được giao phó với ý thức cao nhất và vì lợi ích của Giáo hội.” (Hong Thủy - Vatican News)

**Hơn 1.000 tu viện của các nữ tu ở Ba Lan và Ucraina mở cửa đón người tị nạn Ucraina**

Theo thông cáo của Hội đồng các bề trên Thượng cấp của các dòng nữ ở Ba Lan, hiện nay có hơn 1.000 tu viện của các nữ tu ở Ba Lan và Ucraina đang giúp đỡ vô số người bị buộc phải rời bỏ nhà cửa chạy trốn cuộc xâm lược của Nga ở Ucraina.

Thông cáo của Hội đồng các bề trên Thượng cấp của các dòng nữ ở Ba Lan hôm 15.3.2022 cho biết, “các nữ tu tại 924 tu viện ở Ba Lan và 98 ở Ucraina đang giúp đỡ về tinh thần, tâm lý, y tế và vật chất,” cho những người dễ bị tổn thương đang chạy trốn chiến tranh.

Thông cáo cho biết, kể từ khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu, tất cả trong số gần 150 Dòng đang hoạt động ở Ba Lan và Ucraina đã cung cấp nơi trú ẩn và các hình thức hỗ trợ khác cho những người cần sự giúp đỡ.

**Các nữ tu trợ giúp trong mọi lĩnh vực nhân đạo**

Cụ thể, có 498 tu viện ở Ba Lan và 76 tu viện ở Ucraina hiện đang cung cấp nhà cho người tị nạn. Điều đó có nghĩa là ít nhất 2.400 gia đình . bao gồm hơn 3.000 trẻ em và số người lớn tương đương . đã tìm thấy nơi trú ẩn dưới mái nhà của các nữ tu.

Tuyên bố cho biết thêm, 64 tổ chức tôn giáo khác đã tìm được nơi ở cho 600 trẻ mồ côi, trong





## Tín Giáo Hội

khi 420 cơ sở khác đang cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho gần 3.000 bà mẹ và con cái của họ.

Các nữ tu cũng giúp chuẩn bị và phân phối các bữa ăn nóng, các sản phẩm vệ sinh, quần áo và chăn. Các chị cũng tích cực giúp vận chuyển người dân từ những nơi bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, tìm kiếm việc làm cho người tị nạn ở Ba Lan, và đang tạo việc làm mới tại các trung tâm của chính các chị.

Các nữ tu cũng đã nỗ lực hết mình để điều phối hỗ trợ người tị nạn, giúp trẻ em Ucraina đăng ký tại các trường học ở Ba Lan, làm phiên dịch, tổ chức các lớp học cho trẻ em và bà mẹ đến từ Ucraina, và đặc biệt là phục vụ cho người già và người khuyết tật.

Các dòng tu không ngừng lạc quyền thực phẩm và sản phẩm vệ sinh, và gửi đến Ucraina, hoặc trao trực tiếp cho những người tị nạn ở Ba Lan hoặc các ngôi nhà do các dòng tu điều hành. Một đóng góp quan trọng khác mà các dòng tu thực hiện là quyên góp tài chính và chuyển các quỹ thông qua các tổ chức của họ.

Hội đồng các Bề trên Thượng cấp của các dòng nữ ở Ba Lan ghi nhận, hiện có hơn 330 nữ tu thuộc các dòng của Ba Lan đang phục vụ tại Ucraina. (CNA 15.03.2022) (Hong Thủy - Vatican News)

## 27 vị tử đạo dòng Đaminh thời nội chiến Tây Ban Nha sẽ được phong chân phước vào tháng 6

Ngày 18.6.2022, 27 vị tử đạo dòng Đaminh thời nội chiến Tây Ban Nha sẽ được phong chân phước tại nhà thờ chính tòa Sevilla. Lễ phong chân phước đã được ĐTC chấp thuận vào tháng 12.2019, nhưng do đại dịch virus corona nên việc phong chân phước đã bị hoãn lại.

Thánh lễ sẽ được ĐHY Marcello Semeraro, Tổng Trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự, với sự tham dự của Đức TGM José Ángel Saiz Meneses của Sevilla và cha Gerard Timoner, Tổng quyền dòng Đaminh.

Nội chiến Tây Ban Nha diễn ra từ năm 1936 đến năm 1939 giữa các lực lượng quốc gia, do Francisco Franco lãnh đạo và phe Cộng hòa.



Trong chiến tranh, phe Cộng hòa đã sát hại hàng ngàn giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân; trong số này, 11 người đã được phong thánh, và hơn 2.000 người được phong chân phước.

27 vị tử đạo dòng Đaminh thuộc 3 nhóm. Trước hết là Angelo Marina Álvarez và 19 bạn tử đạo, thuộc tu viện Đức Mẹ Hồn xác lên trời ở Almagro. Các ngài bị trục xuất khỏi tu viện và bị giam trong một ngôi nhà. Các ngài được phúc tử đạo ở Almagro và các thị trấn lân cận từ tháng 7 đến tháng 8.1936. Hài cốt của các ngài sẽ được chuyển đến Sevilla và sẽ được tôn kính trong nhà thờ thánh Tôma.

Nhóm thứ hai là Giovanni Aguilar Donis và 5 bạn tử đạo tại Almeria vào năm 1936. Trong nhóm này có Fructuoso Pérez Márquez, một giáo dân dòng Ba Đa Minh và là một nhà báo.

Và cuối cùng là nữ tu Isabel Sánchez Romero ở đan viện Huéscar. Sơ đã tử đạo ngày 16.2.1937.

27 vị tử đạo dòng Đaminh này là một kiểu mẫu sống cho các tín hữu Công giáo, những dấu chỉ của tình yêu, sự tha thứ và hòa bình.” (CNA 09.03.2022) (Hong Thủy - Vatican News)

## Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon

### ĐTC gửi sứ điệp video mời các bạn trẻ chuẩn bị Đại hội GTTG 2023

Trong tinh thần hướng đến Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Lisbon 2023, hôm thứ Hai 07.3.2022, ĐTC đã gửi sứ điệp cho các bạn trẻ, mời gọi họ chuẩn bị và cộng tác để cuộc gặp gỡ vào tháng 8.2023 là một sự kiện trẻ trung, mới mẻ, sinh động, mạnh mẽ và sáng tạo.

ĐTC nói trong sứ điệp:

Các bạn trẻ thân mến!

Cha đang hướng đến tháng 8.2023! Còn một năm và vài tháng nữa.

Cha đang trông đến Bồ Đào Nha; đang nhìn đến Lisbon; đang nhìn đến Fatima; cha mong đợi đến cuộc gặp gỡ với các bạn... Và các bạn, ở Bồ Đào Nha và ở các quốc gia khác, các bạn đang làm việc như những tình nguyện viên cũng hướng về cuộc gặp gỡ này.

Và điều này không dễ dàng! Không dễ dàng vì chúng ta đang đi từ khủng hoảng này sang khủng hoảng khác.

Chúng ta đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng đại dịch, chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế, và bây giờ chúng ta đang ở trong cuộc khủng hoảng chiến tranh, đó là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra!

Giữa những khủng hoảng đó, các bạn phải chuẩn bị và cộng tác để sự kiện tháng 8.2023 là một sự kiện trẻ trung, một sự kiện mới mẻ, một sự kiện sinh động, một sự kiện mạnh mẽ, một sự kiện sáng tạo. Các bạn đừng sống dưới cái bóng của những cuộc gặp gỡ khác. Các bạn phải tạo ra cuộc gặp gỡ. Nếu các bạn không sáng tạo, nếu bạn không phải là những thi sĩ, cuộc gặp gỡ này sẽ không diễn ra tốt đẹp, nó sẽ không là nguyên bản, mà sẽ là bản sao của những cuộc gặp gỡ khác. Và như chân phước trẻ người Ý [Carlo Acutis] đã nói: mỗi người phải là một bản chính, đừng là bản sao. Và cuộc gặp gỡ này phải là nguyên bản, với sự đóng góp của mọi người. Các bạn phải tạo ra nó. Hãy can đảm và tiến bước!

Cùng nhau, chúng ta vượt qua khủng hoảng, chúng ta không thực hiện một mình. Và các khủng hoảng thách đố chúng ta để xem chúng ta có thể thoát ra tốt hơn không. Người ta không thoát ra khỏi các cuộc khủng hoảng với cùng tình trạng như trước: chúng ta thoát ra tốt hơn hoặc tệ hơn. Và thách đố mà chúng ta phải đối diện hôm nay là ra khỏi khủng hoảng tốt hơn. Và điều tuyệt vời của các bạn ở chỗ các bạn là những người sáng tạo: các bạn là những người sáng tạo, là những thi sĩ! Hãy sáng tác thơ ca về sự sáng

tạo trong cái nhìn hướng đến tháng 8.2023.

Từ đây, cha đồng hành với các bạn. Cha cầu nguyện cho các bạn và các bạn cầu nguyện cho cha. Và cha cầu nguyện cho tất cả những người trẻ sẽ tham gia, cả trực tiếp và qua các phương tiện truyền thông.

Cha cầu nguyện để cuộc gặp gỡ này đem lại hoa trái. Ước mong mỗi người chúng ta khi rời khỏi cuộc gặp gỡ sẽ tốt hơn khi chúng ta đến.

Cha xin các bạn cầu nguyện cho cha, bởi vì cha cũng cần được nâng đỡ bằng lời cầu nguyện.

Xin Chúa Giêsu chúc lành cho các bạn và Đức Trinh Nữ gìn giữ các bạn!

Hẹn gặp các bạn vào tháng Tám! (Ngọc Yến - Vatican News)

## Cha Jacques Hamel Toà án Paris kết án 4 bị cáo trong vụ sát hại cha Hamel

Ngày 9.3.2022, Toà án ở Paris đã tuyên các án tù từ 8 năm đến chung thân đối với bốn người liên quan đến vụ hai thành viên của nhóm Nhà nước Hồi giáo cắt cổ cha Jacques Hamel khi cha đang dâng Thánh lễ tại một nhà thờ ở Saint-Étienne-du-Rouvray, gần Rouen. Họ bị cáo buộc đã giúp đỡ hoặc khuyến khích vụ tấn công.

Hai kẻ tấn công, Abdel Malik Petitjean và Adel Kermiche, đã bị cảnh sát tiêu diệt khi họ rời khỏi nhà thờ. Hai kẻ này đã bắt giữ hai nữ tu và một đôi vợ chồng lớn tuổi làm con tin trước khi sát hại cha Hamel và làm một giáo dân khác bị thương nặng.

Chỉ có 3 bị cáo có mặt ở phiên xử; một người bị kết án vắng mặt. Ba người có mặt không thực



## Tín Giáo Hội

hiện vụ tấn công nhưng tham gia vào nhóm của những kẻ tấn công. Trong phiên tòa, họ xin tha thứ và thừa nhận rằng họ tự nguyện liên kết với các cá nhân chuẩn bị thực hiện tội ác khủng bố. Nhưng họ lập luận rằng điều đó vẫn chưa đủ để kết tội họ là những kẻ khủng bố.

Các công tố viên không đồng ý, và các thẩm phán nhận thấy tất cả họ đều có tội liên kết tội phạm với những kẻ khủng bố.

Jean-Philippe Steven Jean-Louis, 25 tuổi, đã bị kết án 13 năm tù vì cố đi Syria cùng với một trong những kẻ tấn công và vì việc chiêu dụ tín đồ Hồi giáo của anh ta trên Telegram.

Farid Khelil, anh họ của một trong những kẻ tấn công, đã bị kết án 10 năm. Các công tố viên cho biết anh ta đã được thông báo về kế hoạch tấn công và đã ủng hộ nó.

Yassine Sebahia đã bị kết án 8 năm, sau khi anh ta vào Pháp để theo “các bài học tôn giáo” của một trong những kẻ tấn công.

Rachid Kassim, bị cáo vắng mặt, một kẻ tuyển mộ khét tiếng của Nhà nước Hồi giáo, đã bị kết án nặng nhất với án tù chung thân. Kassim, được cho là đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào năm 2017 ở Iraq, bị nghi đã sử dụng mạng xã hội để khuyến khích vụ tấn công cha Hamel. Kassim đã phải nhận bản án chung thân vắng mặt vào năm 2019 vì đã ra lệnh tấn công bất thành gần Nhà thờ Đức Bà.

Đức TGM của Rouen cho biết trong một tuyên bố: “Công lý đã được phục vụ. ... (Tòa án) đã phải kết án những người đàn ông này vì lợi ích của xã hội.”

Luật sư Mehana Mouhou nói tại phiên tòa rằng, “không có ai ở đó mang lòng hận thù hay báo thù.” Ông cho biết tại phiên tòa, các gia đình nạn nhân đã nắm tay những bị cáo, còn người bị thương tuyên bố rằng ông đã tha thứ cho họ. (Crux 09.03.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

## MỸ CHÂU

### ĐTC gặp các phái đoàn người bản địa Canada

Trong tuần này ĐTC sẽ gặp riêng một số phái



### Người Bản địa Canada tưởng niệm các học sinh

đoàn các dân tộc bản địa Canada, cùng với các giám mục của họ. Ngài sẽ có dịp lắng nghe kinh nghiệm của họ, bao gồm những kinh nghiệm cá nhân khi họ là các trẻ em bị gửi đến các trường nội trú do các giáo phận và dòng tu Công giáo điều hành.

Các tổ chức quốc gia đại diện cho các cộng đồng người Inuit và Métis của Canada đã chọn khoảng 30 đại biểu để tham dự các cuộc gặp riêng với ĐTC; họ sẽ được tháp tùng bởi sáu giám mục Canada.

### Chương trình các buổi gặp gỡ

Thứ Hai 28.3 ĐTC gặp các phái đoàn của người bản địa Métis và Inuit; thứ Năm 31.3 ngài sẽ gặp phái đoàn Các Dân tộc Đầu tiên. Sau đó, vào thứ Sáu 1.4, ĐTC sẽ tiếp chung ba phái đoàn cùng với các đại diện của Hội đồng giám mục Canada.

Cuộc gặp gỡ của các phái đoàn người bản địa Canada đã được các giám mục Canada thông báo vào tháng 11.2021. Chuyến viếng thăm đã được chuẩn bị từ tháng 6.2021 sau khi vào tháng 5 trước đó, 215 hài cốt của các trẻ em được tìm thấy trong các ngôi mộ không được đánh dấu, tại nơi từng là trường nội trú Kamloops ở British Columbia. Một cuộc gặp gỡ mới được lên kế hoạch vào tháng 12 nhưng lại bị hoãn do sự gia tăng của đại dịch Covid.19 với biến thể omicron.

### Tiến trình hoà giải

#### ới các dân tộc bản địa Canada

Vào tháng 10.2021, Phòng Báo chí Tòa Thánh nói rằng ĐTC sẵn sàng đến Canada như một phần của “quá trình mục vụ lâu dài của việc hòa giải

với các dân tộc bản địa.” Tuy nhiên, Tòa Thánh không nói về thời gian của chuyến đi.

Nói về chuyến thăm Vatican của phái đoàn người bản địa Canada, Đức cha Raymond Poisson chia sẻ: “Hành trình hướng tới hàn gắn và hòa giải là một chặng đường dài, nhưng chúng tôi tin rằng đây sẽ là một cột mốc quan trọng trong cam kết của GHCG trong việc đổi mới, củng cố và hòa giải các mối quan hệ với Người bản địa trên khắp đất nước.”

Đức cha giải thích, “Với phái đoàn này, chúng tôi hy vọng sẽ cùng nhau bước đi theo một con đường mới, lắng nghe với sự khiêm tốn, và phân định các bước tiếp theo mà Giáo hội có thể thực hiện để hỗ trợ những nạn nhân của các trường nội trú, gia đình và cộng đồng của họ.” (CNS 25.03.2022) (Hong Thủy - Vatican News)

## Chính phủ Nicaragua trục xuất Sứ thần Tòa Thánh

Ngày 12.3.2022 Tòa Thánh thông báo rằng Nicaragua đã trục xuất Đức TGM Waldemar Stanislaw Sommertag, Sứ thần Tòa Thánh tại nước này, và yêu cầu ngài phải rời khỏi quốc gia này ngay lập tức.

Thông cáo của Tòa Thánh nói rằng “Tòa Thánh rất ngạc nhiên và lấy làm tiếc nhận thông báo rằng chính phủ Nicaragua đã quyết định rút lại sự chấp thuận Đức TGM Waldemar Stanislaw Sommertag, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua từ năm 2018.”

Tòa Thánh gọi quyết định của chính phủ Nicaragua là “không thể hiểu được” bởi vì “trong suốt sứ vụ của mình, Đức cha Sommertag đã làm



việc với sự cống hiến sâu sắc vì lợi ích của Giáo hội và người dân Nicaragua, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, luôn cố gắng thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa Tòa thánh và chính quyền Nicaragua”.

### Nhân chứng của cuộc đối thoại giữa chính phủ và phe đối lập

Đặc biệt, Tòa Thánh nêu rõ sự tham gia của Đức cha Sommertag “trong tư cách là nhân chứng và là người đồng hành trong bàn đối thoại quốc gia giữa chính phủ và phe đối lập chính trị, nhằm hòa giải đất nước và trả tự do cho các tù nhân chính trị”.

Tòa Thánh tuyên bố rằng, “trong khi tin chắc rằng biện pháp đơn phương nghiêm trọng và phi lý này không phản ánh cảm xúc của những Kitô hữu ngoan đạo ở Nicaragua, Tòa thánh mong muốn tái khẳng định sự tin tưởng hoàn toàn của mình đối với Đại diện của ĐGH.”

### Quan hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Nicaragua

Việc trục xuất Sứ thần Tòa Thánh đánh dấu mối quan hệ ngoại giao giữa Tòa thánh và chính phủ của Ortega ngày càng xấu đi.

Hồi tháng 11.2021, chính quyền Nicaragua đã ban hành sắc lệnh tước bỏ vai trò và chức danh niên trưởng ngoại giao đoàn của Đức cha Sommertag. Tại các nước theo truyền thống Công giáo, Sứ thần Tòa Thánh thường giữ chức danh này.

Đức TGM Sommertag 54 tuổi, người Ba Lan, đã phục vụ trong ngành ngoại giao Tòa Thánh từ năm 2000. Theo Tòa Sứ thần, ngài đã kết thúc sứ vụ Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua và đã rời nước này hôm 6.3.2022. (CSR\_998\_2022) (Hong Thủy - Vatican News)

## Các Giám mục Cuba lo ngại về dự Luật Gia đình

Hội đồng Giám mục Cuba bày tỏ lo ngại vì những tác động lâu dài do áp dụng dự Luật Gia đình mới có thể tạo ra, với nguyên nhân do “hệ tư tưởng về giới” được quy định trong dự luật.

Trong thời gian này, Bộ luật Gia đình đã được Quốc hội thông qua vào ngày 21.12.2021 đang được tham vấn và tranh luận ở các khu vực của Cuba. Mọi người có thể bày tỏ ý kiến về những



điều khoản cần sửa đổi hoặc loại bỏ. Thời gian tham vấn sẽ kéo dài đến tháng 4. Sau đó, vào tháng 6, Luật Gia đình sẽ được đưa ra trưng cầu dân ý.

Trước những điều không rõ ràng của văn bản luật, trong một tuyên bố, Hội đồng Giám mục Cuba yêu cầu các điều khoản hoặc các chương của dự luật cần phải được phê duyệt riêng lẻ chứ không đưa ra trưng cầu dân ý một cách tổng thể.

Các Giám mục giải thích rằng mục tiêu là để phân biệt giữa “những khía cạnh tích cực” của văn bản và nhấn mạnh “những khía cạnh cần loại bỏ, không rõ và cần cải thiện”, đặc biệt là những điều gây lo lắng và bối rối “trong một phần lớn người dân”.

Hội đồng Giám mục nhắc lại rằng người dân Cuba đã thể hiện sự rõ ràng trong cuộc thảo luận vào năm 2019, trước khi Hiến pháp được phê duyệt. Vào năm đó, người dân đã muốn giữ lại định nghĩa hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và người nữ, điều đã xuất hiện trong Luật Gia đình 1975.

Theo các Giám mục, quan điểm hệ tư tưởng về giới có trong các điều khoản của Dự thảo luật và việc đưa ra khái niệm mới về “trách nhiệm của cha mẹ” và “quyền tự tiến bộ của trẻ em” có thể tạo ra những nghi ngờ và không rõ ràng làm suy yếu khái niệm “quyền của cha mẹ”. (Ngọc Yến - Vatican News)

## PHI CHÂU

**Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của ĐTC tại Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan**

Ngày 23.3.2022, Vatican đã công bố các logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan của ĐTC vào đầu tháng 7. Khẩu hiệu cuộc viếng thăm Cộng hoà Dân chủ Congo, từ ngày 2.5.7.2022, là “Tất cả được Hoà giải trong Chúa Giêsu Kitô.” Logo gồm có một Thánh Giá màu xanh da trời, hình ảnh ĐTC Phanxicô, phong cảnh sông núi và một cây xanh và một con okapi.

Okapi là con thú lai giữa ngựa vằn và hươu cao cổ. Và chỉ ở Cộng hoà Dân chủ Congo nó mới được tìm thấy trong môi trường thiên nhiên. Theo các nhà tổ chức, okapi được đưa vào logo để nói lên sự phong phú của hệ động vật của Congo.

Một biểu tượng quan trọng khác trong logo là một cành cọ; nó tượng trưng cho sự tử đạo được đâm rễ sâu trong lịch sử của Cộng hoà Dân chủ Congo. Thông cáo báo chí cho biết, “Trên thực tế, cây cọ thể hiện sự chiến thắng, sự tái sinh và sự bất tử, ám chỉ đến thông điệp hy vọng mà chuyến thăm của ĐTC mang lại.”

Theo các nhà tổ chức, Thánh Giá màu xanh da trời thể hiện lòng sùng kính của người dân Congo đối với Đức Trinh Nữ Maria, Đức Mẹ của Congo, người “mang lấy và nâng đỡ những lời cầu nguyện của cả dân tộc với Chúa Kitô Cứu Thế, sức mạnh của chúng ta.”

Thông cáo báo chí cho biết, ba hình người màu cam và đỏ nằm dưới Thánh Giá màu xanh da trời là một biểu tượng của tình huynh đệ, điều chỉ có thể là quà tặng của Thiên Chúa. “Màu sắc rực rỡ được sử dụng ở đây nhằm thể hiện cảm giác và sự năng động đặc trưng của người dân Congo, sẵn sàng chào đón vị Đại diện của Chúa



Kitô và Người Kế vị thánh Phêrô trong niềm vui và sự hiệp nhất.” (Hồng Thủy - Vatican News)

## Logo và khẩu hiệu chuyến viếng thăm của ĐTC tại Nam Sudan



Khẩu hiệu cuộc viếng thăm Nam Sudan, từ ngày 5.7.7.2022, được trích từ Phúc Âm thánh Gioan chương 17: “Thầy cầu nguyện để tất cả có thể nên một.”

Logo của cuộc viếng thăm mô tả một con chim bồ câu ngậm cành ôliu bay trên nét phác thảo của Nam Sudan với màu sắc giống màu cờ của nước này. Hình logo cũng có một Thánh Giá và hai bàn tay nắm lấy nhau.

Theo các nhà tổ chức của cuộc viếng thăm, các bàn tay nắm lấy nhau tượng trưng cho sự hoà giải của các bộ tộc làm nên một quốc gia duy nhất, trong khi Thánh Giá là biểu tượng cho di sản Kitô giáo của Nam Sudan và đau khổ của nước này.

Chim bồ câu và cành ôliu nói lên khát vọng hoà bình ở Nam Sudan. (CNA 23.03.2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

## Các giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ĐTC

Trong tuyên bố đưa ra hôm 7.3.2022, các giám mục của Cộng hòa Dân chủ Congo đã đưa ra lời kêu gọi chuẩn bị tinh thần và vật chất cho chuyến viếng thăm của ĐTC tại nước này, từ ngày 2 đến 5.7.2022. Các ngài cũng yêu cầu các thủ lĩnh dân quân ngưng các vụ nổ súng.

Họp nhau tại khóa họp toàn thể hôm 3.3, khi tin tức chính thức về cuộc viếng thăm của ĐTC

được công bố, các nhà lãnh đạo của Giáo hội Congo đã vui mừng trước sự quan tâm gần gũi của ĐTC, người mang Cộng hòa Dân chủ Congo trong trái tim của mình.

### Tâm tình của ĐTC đối với Congo

Trong thông cáo, các giám mục Congo nhắc lại những hành động và lời kêu gọi của ĐTC đối với đất nước trong 5 năm qua. Các ngài trích dẫn cụ thể việc ký kết vào năm 2016 về thỏa thuận khung giữa Tòa thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo, cuộc tiếp đón Tổng thống Tshisekedi tại Vatican vào tháng 1.2020, hoặc việc ĐTC lên án các vụ thảm sát do dân quân gây ra ở Ituri, ngày 6.2.2022.

### Chuẩn bị tinh thần và vật chất cho chuyến viếng thăm của ĐTC

Các giám mục Congo nhấn mạnh với các tín hữu và những người thiện chí về tính cách đặc biệt của chuyến viếng thăm của ĐTC: “Khi chào đón ĐTC, chính Chúa Kitô là Đấng mà chúng ta sẽ chào đón.” Do đó, các ngài mời gọi “chuẩn bị tốt về mặt thiêng liêng” và dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho chuyến viếng thăm của ĐTC. Các ngài kêu gọi châu Thánh Thể vào mỗi thứ Năm đầu tháng cũng như đọc kinh Mân Côi vào thứ Bảy hàng tuần tại tất cả các giáo xứ và cộng đoàn dòng tu trong cả nước.

Các giám mục cũng yêu cầu mọi người “đóng góp vật chất vào việc tổ chức của sự kiện quốc gia và giáo hội này”. Cuối cùng, các ngài kêu gọi “các nhà lãnh đạo của các phong trào vũ trang và các nhà tài trợ chính trị của họ hãy chấm dứt súng vĩnh viễn.”



## Tín Giáo Hội

Các giám mục đã phổ biến một kinh cầu nguyện cho chuyến viếng thăm của ĐTC. (Cath. ch 10.3.2022) (Hong Thủy - Vatican News)

### ĐTC sẽ thăm Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan vào đầu tháng 7

Sáng ngày 3.3.2022, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo rằng, nhận lời mời của các nguyên thủ quốc gia và các giám mục của Cộng hoà Dân chủ Congo và Nam Sudan, ĐTC sẽ viếng thăm hai quốc gia này vào đầu tháng 7.

ĐTC sẽ thăm hai thành phố Kinshasa và Goma của Cộng hoà Dân chủ Congo từ ngày 2 đến 5.7 và sau đó thăm thủ đô Juba của Nam Sudan từ ngày 5 đến 7.7.2022.

#### Cộng hoà Dân chủ Congo

ĐTC đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi của ngài với người dân của Cộng hoà Dân chủ Congo, những nạn nhân của chiến tranh, của các vấn đề sức khoẻ và tình hình bất ổn chính trị. Mới đây ĐTC đã lên án vụ tấn công của dân quân vũ trang vào một trại của người di tản nội địa ở miền đông nước này.

Cộng hoà Dân chủ Congo đang tiếp đón 5,6 triệu người tị nạn, phần lớn ở miền đông nước này, ở các tỉnh Bắc và Nam Kivu, Ituri và Tanganyika.

ĐTC đã gặp ông Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Tổng thống Cộng hoà Dân chủ Congo, vào tháng 1.2020. Trong cuộc gặp, các vị đã thảo luận, đặc biệt là việc phê chuẩn Thỏa thuận khung giữa Tòa thánh và Cộng hoà Dân chủ Congo, được ký kết tại Vatican vào ngày 20.5.2016.

Cộng hoà Dân chủ Congo, trước đây là Cộng hoà Zaire, đã được ĐGH Gioan Phaolô II viếng thăm lần thứ nhất từ 2.6.5.1980 và lần thứ hai từ 14.16.8.1985.

#### Nam Sudan

Nam Sudan là quốc gia mới nhất trên thế giới; nước này giành được độc lập vào năm 2011. Tuy nhiên, kể từ năm 2013, quốc gia này đã chịu cảnh chiến tranh và sự tàn phá khi các bên tham chiến tranh giành quyền lực. Tổng thống Salva



Kiir và Riek Machar, cựu thủ lĩnh phiến quân, đã đung độ dẫn đến cuộc nội chiến khiến 400.000 người thiệt mạng.

Năm 2018, hai bên đã ký một hiệp định hòa bình, kết thúc chiến tranh. Tuy nhiên, kể từ đó, ở Sudan không có hòa bình, do các hiệp định và hiệp ước tiếp tục bị vi phạm.

ĐTC đã không mệt mỏi trong việc thúc đẩy hòa bình ở Nam Sudan. Vào tháng 4.2019, ngài đã mời các nhà lãnh đạo của Nam Sudan đến Vatican để tham dự hội nghị thượng đỉnh vào Lễ Phục sinh và ngài đã khiến những người có mặt kinh ngạc khi quỳ xuống và hôn chân họ như cử chỉ khiêm tốn khẩn cầu hòa bình.

Đức TGM Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh, đã gặp các nhà chức trách chính trị và tôn giáo của Nam Sudan từ ngày 21 đến 23.12 năm ngoái, trước chuyến thăm có thể có của ĐTC.

Với chuyến thăm được xác nhận này, ĐTC Phanxicô sẽ là vị Giáo hoàng đầu tiên viếng thăm Nam Sudan (Hong Thủy - Vatican News)

### ĐHY Béchara Rai viếng thăm Ai Cập

ĐHY Béchara Rai, Thượng phụ Công giáo Maronite ở Liban, đã đến Cairo, thủ đô Ai Cập, để viếng thăm mục vụ các tín hữu Công giáo Maronite tại nước này, trong năm ngày, từ ngày 18 đến ngày 23 tháng Ba năm 2022.

Ngoài các cuộc gặp gỡ chính quyền Ai Cập, ĐHY Rai cũng có các cuộc gặp liên tôn, không kể các buổi lễ cho các tín hữu thuộc quyền.

Sáng thứ Bảy, 19 tháng Ba vừa qua, ĐHY Rai



đã viếng thăm Nhà thờ chính tòa thánh Marco, cũng là trụ sở của Đức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính thống Copte Ai Cập, hai vị đã có cuộc trao đổi với nhau.

Ban chiều, ĐHY chủ sự thánh lễ kính thánh Giuse tại Nhà thờ thánh Giuse của Công giáo Maronite, tại quận Dahar cùng với cộng đoàn Maronite.

Trong bài giảng, ĐHY Rai nhắc đến tình trạng kinh khủng mà mọi người đang phải chịu tại Liban, Trung Đông và trong chiến tranh tại Ucraina và mời gọi cc tín hữu lắng nghe tiếng Chúa, biến sợ hãi thành lòng can đảm với tinh thần sáng tạo. Ngài cũng nhận định rằng “do vị trí của mình ở miền đông Địa Trung Hải, Ai Cập và Liban được kêu gọi tiếp tục vai trò làm nhịp cầu về dân sự, văn hóa, kinh tế và chính trị giữa Đông và Tây Phương, trong mộ thời kỳ căng thẳng và chiến tranh. Hai quốc gia này có vai trò đặc biệt trong việc duy trì sự ổn định, thăng tiến hòa bình, đối thoại và sống chung, bảo vệ các quyền con người và các dân tộc giữa lòng gia đình Arập”.

Sáng Chúa nhật 20 tháng Ba, ĐHY Béchara Rai đã gặp Tổng thống Ai Cập, tướng Abdel Fattah Al.Sisi. Thứ Tư tới đây, ĐHY sẽ gặp Tổng thư ký Liên minh các quốc gia Arập, ông Ahmed Aboul Gheit, và Đại Imam Ahmed al.Tayyeb của Đền thờ Hồi giáo Al.Azhar.

Thứ Bảy vừa qua, ĐHY đã điện thoại cho Tổng thống Liban, ông Michael Aoun, trong lúc ông chuẩn bị sang Ý và Vatican. Thứ Hai, ngày 21 tháng Ba, Tổng thống Liban được ĐTC tiếp kiến riêng. Trong cuộc điện đàm, ĐHY Rai nói

với Tổng thống Aoun rằng ĐTC vẫn luôn nghĩ tới Liban trong tâm hồn và trong kinh nguyện.

(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

## ÚC CHÂU

### TGP Sydney hỗ trợ cộng đồng Ukraine trong cơn khủng hoảng

Đức TGM Anthony Fisher OP đã ủng hộ cộng đồng người Ukraine tại Úc với những lời cầu nguyện liên tục cho quê hương của họ đang bị tấn công.

Đức TGM Anthony Fisher OP đã ủng hộ cộng đồng người Ukraine tại Úc với những lời cầu nguyện liên tục cho quê hương của họ đang bị tấn công. Ngài tố cáo tổng thống Nga, thúc đẩy lời kêu gọi nhân đạo và thấp sáng Nhà thờ chính tòa St Mary bằng màu xanh và vàng, đó là màu sắc của quốc kỳ Ukraine.

ĐTGM Fisher nói với các thành viên của cộng đồng Công giáo Ukraine vào chủ nhật tuần trước sau khi tham dự phụng vụ thánh của họ tại Nhà thờ St Andrew ở Lidcombe rằng quê hương của họ đang chiến đấu trong trận chiến giữa "David và Goliath" đương đầu với Nga, thế nhưng đó cũng là "trận chiến giành lại tâm linh của nhân loại" .

Ngài nói với các giáo dân, các nhà lãnh đạo cộng đồng và dân chúng rằng: “Một đất nước dũng cảm, có chủ quyền, hòa bình, dân chủ đang bị lấn át bởi một thế lực đế quốc hung hãn, nhằm khuất phục quốc gia láng giềng yêu chuộng hòa bình và thay thế chính phủ được bầu ra một cách dân chủ bằng một chế độ bù nhìn với hậu quả là hàng nghìn người chết và hàng triệu người phải lánh nạn.”

ĐTGM nói: “Tổng thống Putin không tôn trọng nền độc lập mà người Công giáo Ukraine và hầu hết giáo dân theo Chính thống giáo thuộc tòa thượng phụ Moscow. Nếu tôn giáo trở thành cái cớ cho cuộc chiến này, thì đó cũng phải là một phần của giải pháp”

Để phù hợp với lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô về việc cầu nguyện và ăn chay để chấm dứt chiến tranh vì sự an toàn của người dân Ukraine và Nga, ĐTGM Fisher cho biết đã có “những lời





cầu nguyện liên tục cho hòa bình trong tổng giáo phận Sydney, trong tất cả các nhà thờ thuộc TGP và trên cả nước nước và thế giới và cũng trong các nhà thờ khác của Thiên Chúa Giáo và các tín ngưỡng khác ”.

Cuộc khủng hoảng thực tế cũng là một cuộc chiến tâm linh, một trận chiến giành lại tâm linh của nhân loại, và chỉ khi có sự can thiệp của Thiên Chúa, Mẹ Chí Thánh của Ngài, các vị tử đạo và các thánh, thì hòa bình mới được tái lập.”

Đức TGM đã đồng tế phụng vụ với cha xứ và cha tổng đại diện là linh mục Simon Ckuj và một số giáo sĩ khác.

Trong bài giảng, cha Ckuj nói rằng điều quan trọng là các tín hữu phải noi gương về sự tha thứ của Chúa trên thập tự giá, và điều này chỉ có thể

thực hiện với niềm hy vọng và tình yêu thương. Ngài nhấn mạnh: “Khi chúng ta cho phép cảm thù kẻ áp bức, thì chúng ta đang rơi vào cái bẫy mà kẻ ác đã giăng ra”.

Tại Nhà thờ chính toà St Mary, một biểu tượng truyền thống của Chúa Kitô, một món quà cho tổng giáo phận Sydney do cố Hồng y người Ukraine Josyf Slipyj tặng, đã được đặt gần cung thánh để giúp mọi người cầu nguyện chấm dứt xung đột. Đức TGM Fisher đã yêu cầu tất cả các giáo xứ cầu nguyện cho việc chấm dứt xung đột và rộng rãi đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp của Caritas Australia đối với Ukraine.

Đóng góp tại [www.caritas.org.au/donate/emergency-appeals/ukraine/](http://www.caritas.org.au/donate/emergency-appeals/ukraine/)

Nguồn catholicweekly (Vũ Nhuận chuyển ngữ)



# Tin Giáo Hội Việt Nam

## Bổ nhiệm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng



WHĐ (19.03.2022) - Hôm nay, ngày 19 tháng 03 năm 2022, Đức TGM Marek Zalewski, Sứ thần Tòa Thánh tại Singapore kiêm Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam thông báo:

ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Chính tòa Ban Mê Thuột làm Giám mục Chính tòa giáo phận Hải Phòng, đồng thời, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột “trống tòa và theo ý Tòa Thánh” (sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis).

Giáo phận Hải Phòng trống Tòa từ khi Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm TGM Tổng Giáo phận Hà Nội ngày 17 tháng 11 năm 2018.

\* \* \* \* \*

### TIỂU SỬ ĐỨC GIÁM MỤC VINH-SƠN NGUYỄN VĂN BẢN

- Sinh ngày 26 tháng 11 năm 1956, tại Tuy Hòa, Phú Yên
- Từ năm 1968 đến 1975: tu học tại chủng viện Qui Nhơn
- Từ năm 1975 đến 1988: học triết học và thần học ở phân khoa thần học II tại Tuy Phước, Bình Định, và ở trung tâm Măng Lăng, Phú Yên
- Từ năm 1988 đến 1993: giúp mục vụ tại giáo xứ Tuy Hòa, Phú Yên

- Thụ phong linh mục tại Tuy Hòa ngày 16.09.1993, do Đức Giám Mục Phaolô Huỳnh Đông Các, Giám mục Qui Nhơn
  - Từ năm 1993 đến năm 1996: phó xứ Tuy Hòa
  - Từ năm 1996 đến năm 2005: học tại Học Viện Công Giáo Paris (Pháp), thạc sĩ thần học Kinh Thánh và cao cấp nghiên cứu về Kinh Thánh (DSEB)
  - Từ năm 2005 đến năm 2009: đặc trách đào tạo chủng sinh của giáo phận và dạy môn Kinh Thánh tại Đại Chủng Viện Sao Biển, Nha Trang
  - Chuyên viên Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới khóa 12 năm 2008 tại Rôma
  - Ngày 21.02.2009: được ĐTC Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Ban Mê Thuột
  - Ngày 12.05.2009: thụ phong giám mục tại nhà thờ Chánh tòa Ban Mê Thuột do Đức TGM Stêphanô Nguyễn Như Thế làm chủ phong, hai Đức cha Giuse Võ Đức Minh và Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri làm phụ phong
  - Châm ngôn giám mục: Hãy bước theo Thần Khí (Spiritu ambulate)
  - Ngày 19.03.2022: ĐTC Phanxicô bổ nhiệm làm Giám mục Chánh tòa giáo phận Hải Phòng, kiêm Giám quản Tông tòa giáo phận Ban Mê Thuột
- Đức cha Vinh-Sơn Nguyễn Văn Bản đã và đang đảm nhiệm các trách vụ trong Hội đồng Giám mục Việt Nam:

- Tại Đại hội lần thứ XI (4-8.10.2010) của Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Cha Vinh-Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Thánh Nhạc và giữ trách vụ này đến năm 2019
- Tại Đại hội lần thứ XIV (30.9 đến 4.10.2019), Đức Cha Vinh-Sơn được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Kinh Thánh trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Nguồn: WHĐ (Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ)  
**Tòa Giám Mục Đà Lạt: Thông báo về Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc và Cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền**

Đà Lạt, ngày 23 tháng 03 năm 2022



## THÔNG BÁO

### VỀ NHÓM TRỪ QUỶ BẢO LỘC VÀ CHA ĐAMINH NGUYỄN CHU TRUYỀN

#### THÔNG BÁO

Kính gửi: Quý Cha, Quý Tu sĩ nam nữ, Chủng sinh, Quý Ông Bà Anh chị em Giáo dân trong Gia đình Giáo phận.

Thể theo ý của Đức Cha Giáo phận, Văn Phòng xin thông báo về vụ việc hoạt động của Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc trong những ngày gần đây và Quyết định của Đức Giám mục nhắc nhở cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền.

Trong những ngày gần đây, Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc xuất hiện tại nhiều Giáo phận, từ Bắc chí Nam, cả ở những điểm nóng như trong Thánh lễ trao Pallium cho Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng tại Nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn ngày 19/02/2022 (Nhóm có làm clip 335, 336 đưa lên mạng kiểu “vận động theo thời vụ” như vốn làm xưa nay, trái với cách thức của Tin mừng). Ngoài những sự thể “cổ xưa kiểu quý ám, lẩn lộn, la hét” để yêu cầu các đấng bậc trừ quỷ như một thứ thách thức và tự biện minh, nay “Chúa Cha còn nói con nghe” trong bối cảnh Giáo Hội Hiệp Hành, tự khoe khoang “nhiều điều Chúa Cha mặc khải cho Nhóm mà các Đức Cha không biết...”. Những việc làm của Nhóm, đi đâu tự tiện quay phim đến đó và đưa lên mạng theo ý đồ của mình, càng lúc càng gây xáo trộn cả về mặt an ninh xã hội tại nhiều địa phương, gây có vấp phạm và chia rẽ; mức độ càng lúc càng tỏ ra ngoan cố và ở phạm vi rộng lớn hơn.

Về phần cha Đaminh Nguyễn Chu Truyền, trước đây ngài đã từng cam kết bằng văn bản là không liên lạc với chị Thương, không chữa bệnh trừ quỷ, nhưng rồi chính ngài đã tự vi phạm bất

chấp những cảnh cáo của Bản quyền.

Trước đây, ngài cũng đã được định hướng đến ở nơi quy định tại Đan viện Châu Sơn, Đơn Dương để suy nghĩ và cầu nguyện, nhưng ngài cũng đã bất tuân phục, tự rời khỏi nơi quy định.

Trước tình hình mới với những vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng như đã nêu trên, sau khi tham khảo Ban Tư vấn, Đức Giám mục Giáo phận đã gửi văn thư cho cha Đaminh khẩn thiết yêu cầu ngài:

- Lập tức rời khỏi Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc, không liên lạc với chị Thương nữa (người tự xưng mình là thư ký truyền tiếng nói của Chúa Cha một cách ngoan cố và là nguyên nhân đầu mối của những sai lầm), cũng không chữa bệnh trừ quỷ như trước đây ngài đã cam kết;

- Trở về và ở tại Đan viện Châu Sơn, Đơn Dương như ngài đã xin và đã đến ở trong thời gian từ tháng 09 đến tháng 10/2020, để suy nghĩ, cầu nguyện và hồi tâm sửa mình;

- Nếu ngài không tuân phục và muốn được tự do để sống và hoạt động theo ý riêng của ngài, chính ngài có thể làm đơn xin giải bậc giáo sĩ (hồi tục) và Giáo phận sẽ giúp ngài hoàn tất thủ tục để đạt được ý nguyện.

- Nếu không, Giáo phận sẽ phải áp dụng thêm những biện pháp giáo luật, không loại trừ việc “giải bậc giáo sĩ”.

Đây là nội dung sự việc liên quan đến Nhóm Trừ Quỷ Bảo Lộc trong những ngày gần đây và đặc biệt đến Cha Đaminh. Xin Quý Cha, Quý Cộng đoàn dòng tu và toàn thể anh chị em giáo dân trong Gia đình Giáo phận tiếp tục hiệp thông cầu nguyện, xin Thiên Chúa là Cha nhân từ ban cho ngài được ơn soi sáng và phân định để đi đến những quyết định đẹp ý Chúa, ích lợi cho Hội Thánh, trong sự hiệp nhất cùng một đức tin.

Văn Phòng Tòa Giám mục Đà Lạt

#### Cộng đoàn Doanh nhân Công Giáo TGP Hà Nội hội ngộ và kết nạp thành viên

Giao lưu chia sẻ, lắng nghe huấn từ của Đức TGM Giuse, hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, và nghi



thức kết nạp thành viên mới là những hoạt động nổi bật được diễn ra trong ngày họp mặt của Cộng đoàn Doanh nhân Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội (HCEC). Ngày gặp gỡ được diễn ra vào sáng thứ Ba ngày 22.3.2022 tại nhà thờ giáo xứ Phủ Lý và Công ty cổ phần đầu tư - xây lắp Trường Sơn, Tp. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Sau hơn một năm gián đoạn vì dịch bệnh, kể từ sau Đại hội toàn thể lần thứ nhất được diễn ra vào ngày 19.12.2020, cho đến hôm nay, các thành viên trong gia đình cộng đoàn Doanh Nhân Công Giáo (HCEC) mới có dịp hội ngộ.

Ngày giao lưu gặp gỡ được diễn ra trong bầu khí thật hào hứng, vui tươi, chan hoà tình thân hữu. Khai mở ngày gặp gỡ, các thành viên cùng quy tụ trong thánh đường giáo xứ Phủ Lý, lắng nghe huấn từ của Đức TGM Giuse.

Ngỏ lời cùng anh chị em doanh nhân, Đức TGM Giuse mời gọi các thành viên cùng với



Giáo hội hoàn vũ hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục thế giới với tinh thần hiệp hành, đồng thời cùng chung nhịp sống của Tổng Giáo Phận (TGP) trong Năm Công nghị và Truyền giáo. Lộ trình tiên Công nghị của TGP đang diễn ra lần lượt với 33 cuộc hội thảo, để lắng nghe những ý kiến đóng góp nhằm canh tân đức tin của mọi thành phần dân Chúa.

Đức TGM Giuse đã liên kết tinh thần hiệp hành với 3 tôn chỉ của cộng đoàn HCEC đó là cùng nhau hiệp hành trong đời sống đức tin; hiệp hành trong những công việc bác ái tốt đẹp để tỏa sáng tinh thần phúc âm, xây dựng xã hội ngày càng tốt đẹp hơn; và cuối cùng là hiệp hành trong đạo đức nghề nghiệp để nối kết chặt chẽ với nhau trong lãnh vực doanh nghiệp.

Tinh thần hiệp hành trong đức tin đã được anh chị em doanh nhân diễn tả cách sống động trong Thánh lễ lúc 9h30, do Đức TGM Giuse chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ, có sự hiện diện của quý Cha quản hạt, quý Cha trong và ngoài giáo hạt Phủ Lý cùng đông đảo cộng đoàn giáo xứ sở tại. Trước khi bước vào Thánh lễ, ông chủ tịch cộng đoàn HCEC Giuse Phạm Trọng Khôi đã thay lời cho các thành viên chúc mừng Đức TGM Giuse nhân dịp lễ quan thầy của ngài. Tấm lòng thơm thảo của anh chị em doanh nhân đã được tỏ bày qua bó hoa tươi thắm và tràng pháo tay giòn giã. Trong bài chia sẻ Tin Mừng, khởi đi từ phụng vụ Lời Chúa lễ kính thánh Giuse, Đức TGM Giuse mời gọi cộng đoàn suy tư về sự công chính của Thánh Cả. Công chính là một cách gọi khác của

sự thánh thiện. Từ đó, Đức TGM Giuse mời gọi anh chị em doanh nhân noi gương Đấng Bảo trợ, phác họa sự công chính trong cuộc sống thường ngày khi biết sống tâm tình con thảo với Thiên Chúa và cố gắng mưu cầu hạnh phúc cho tha nhân. Trước khi kết thúc Thánh lễ, cộng đoàn HCEC vui mừng chào đón 20 thành viên mới trong nghi thức gia nhập cộng đoàn. Như vậy, sau hơn 3 năm thành lập, giờ đây cộng đoàn doanh nhân Công Giáo đã có tổng số khoảng 140 thành viên. Sau Thánh lễ, anh chị em doanh nhân cùng di chuyển tới Công ty cổ phần đầu tư và xây lắp Trường Sơn. Tại đây mọi người cùng tham dự nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ do Đức TGM Giuse chủ sự và chia sẻ bữa tiệc vui ấm tình gia đình. (BBT)

## **Tiêm Chủng Vaccine Ngừa Covid 19 Cho Tu Sĩ Và Giáo Dân Tại Giáo Phận Quy Nhơn**

Đại dịch Covid 19 lan tràn khốc liệt trên khắp toàn thế giới. Tại Việt Nam cũng đã và đang gánh chịu nặng nề trên các tỉnh thành trong cả nước. Mọi sinh hoạt trong xã hội và cả trong các sinh hoạt tôn giáo đều phải ngưng trệ, không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến đời sống Đức Tin của người tín hữu. Cho đến nay, người dân hầu như đã được tiêm chủng vaccine ngừa Covid để tiến đến việc trở lại sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, nhận thấy một số linh mục và tu sĩ nam nữ, nhất là những người già yếu khó có điều kiện để đi tiêm chủng, Hiệp sĩ Đại Thánh giá J.B. Lê Đức Thịnh đã đề nghị Chính phủ cấp một số lượng vaccine PFIZER của Mỹ để tiêm chủng cho các linh mục và tu sĩ nam nữ già yếu cũng như một số nhà sư tại các chùa. Trong chuỗi hoạt động tiêm chủng, nhất là trong thời gian dịch bệnh nguy hiểm nhất, Hiệp sĩ Đại Thánh giá J.B. Lê Đức Thịnh đã phối hợp với Bệnh viện Quốc tế Đa khoa Nam Sài Gòn do ông Đặng Văn Thanh làm Tổng Giám đốc điều hành, để đến tận nơi tổ chức tiêm chủng cho các linh mục và tu sĩ thuộc Giáo phận Ban Mê Thuột, Dòng Nữ vương Hòa Bình, Dòng

Con Đức Mẹ Phù Hộ, Hội Dòng Mến Thánh giá Khiết Tâm, Tịnh xá Ngọc Thạnh v.v... Ngày 7 tháng 3 vừa qua, Đoàn lại tiếp tục đến Thành phố Quy Nhơn và huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định để tiếp tục tiêm 700 liều vaccine PFIZER cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và bà con giáo dân mũi thứ 3.

Tại Nhà thờ Chính tòa Quy Nhơn, ngay từ sáng sớm, các linh mục, các nữ tu Dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn, Dòng Nữ tỳ Chúa Giêsu và bà con giáo dân đã đến làm thủ tục khai báo để tiêm chủng mũi thứ 2 và thứ 3. Được sự hướng dẫn tận tình của các y bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Đa khoa Nam Sài Gòn và các y bác sĩ thuộc giáo xứ Chính tòa, nhưng do các y bác sĩ đã phải hết sức cẩn thận trong việc khám sàng lọc để tránh một số người mắc các bệnh nền nguy hiểm sẽ dẫn đến sự cố phản ứng thuốc, do đó việc tiêm chủng phải trải qua suốt một ngày ròn Ông Nguyễn Cho, Chủ tịch HĐGX Chính tòa thay mặt cho các linh mục, tu sĩ và giáo dân cảm ơn Hiệp sĩ và Đoàn Y Bác sĩ thiện nguyện thuộc Bệnh viện Quốc tế Đa khoa Nam Sài Gòn đã quan tâm đến việc tiêm chủng cho Giáo phận Quy Nhơn, để mọi người được yên tâm tham dự Thánh lễ và các sinh hoạt của Giáo hội. Bà Nguyễn thị Phong Vũ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Định và đại diện Ban Giám đốc Công an tỉnh cũng đã đến thăm và chia sẻ với Đoàn. Cảm ơn Hiệp sĩ Đại Thánh giá và Ban Giám đốc cũng như các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã không quản ngại xa xôi để đến



tiêm chủng cho các chức sắc và bà con giáo dân. Hiệp sĩ cũng đã đến thăm Đức Cha Mattheu Nguyễn Văn Khôi, Giám mục Giáo phận Quy Nhơn, Ngài đã nói lời cảm ơn Hiệp sĩ và Đoàn y bác sĩ thiện nguyện thuộc Bệnh viện Nam Sài Gòn. (Trương Trí)

## Caritas Việt Nam: Khóa tập huấn trực tuyến cho chiến dịch “Chúng ta cùng nhau “Together we”

PTT - Caritas Việt Nam

Với mục đích trang bị và hướng dẫn cho Caritas các giáo phận những đường hướng và phương cách hoạt động cần thiết để thực hiện Chiến dịch “Chúng ta Cùng nhau - Together We” (2021- 2024) do Caritas Quốc tế phát động, từ tháng 12 năm 2021 đến năm 2024, Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn trực tuyến diễn ra trong hai ngày, từ ngày 22 tháng 03 đến ngày 23 tháng 03 năm 2022, với chủ đề: “Xây dựng nền sinh thái toàn diện theo giáo huấn của Giáo hội”.

Thành phần tham dự khoá tập huấn trực tuyến Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau” lần này quy tụ khoảng gần 300 tham dự viên, bao gồm: quý Cha Giám đốc và Phó giám đốc Caritas giáo phận, quý Cha, quý Tu sĩ đặc trách Chiến dịch, quý Nhân viên Chuyên trách của Chiến dịch thuộc Caritas 27 giáo phận.

Hai giảng viên của Khoá tập huấn trực tuyến gồm có: Linh mục Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hình và PGS. Ts Maria Angel Nguyễn Thị Vân Hà - Giảng viên Đại học Tài Nguyên và Môi Trường.

Trước hết, để khai mạc cho Khóa tập huấn trực tuyến Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau”, cha Giuse Ngô Sĩ Đình, O.P - Giám đốc Caritas

Việt Nam đã có lời chào mừng và giới thiệu tới các tham dự viên của Khóa tập huấn. Đồng thời, cha cũng chia sẻ cho tham dự viên thấy rằng, các vấn đề về môi trường và con người luôn được Giáo hội quan tâm và đồng hành, cụ thể trong các Thông điệp gần đây của Đức Thánh Cha Phanxicô hướng đến việc xây dựng một nền sinh thái toàn diện.

Nội dung của khóa tập huấn được chia thành hai ngày. Trong ngày đầu tiên, cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hình đã trình bày đề tài gồm hai phần chính:

Phần thứ nhất: “Chìa khóa giải mã Thông điệp”

Phần thứ hai: “Mục đích và hệ quả: Hóa giải thời đại”.

Toát lược phần nội dung trình bày trong phần thứ nhất, cha đã đưa ra ba chìa khóa quan trọng để giải mã cho Thông điệp, gồm có: văn hoá “cây”; văn hoá “con người” và sau cùng là “loan báo Tin Mừng”. Tiếp đó, trong phần trình bày về hai Thông điệp Laudato Si’ và Fratelli Tutti của Đức Thánh Cha Phanxicô, cha Gioan nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa muốn chúng ta đưa tinh thần của hai Thông điệp vào đời sống thường nhật. Cha cho rằng, chúng ta có bốn phận chăm sóc cho “Ngôi Nhà Chung” và xem tất cả mọi người là anh chị em của nhau. Bởi vì cùng chung sống trong một “Ngôi Nhà”, nên chúng ta được mời gọi liên đới và sống có trách nhiệm với “Ngôi Nhà” ấy. Và nếu không xây dựng được tình huynh đệ, thì chúng ta cũng rất khó sống chung trong một “Ngôi Nhà”.

Trong phần thứ hai “Mục đích và hệ quả: Hóa giải thời đại”, cha Gioan nhận định rằng, mục đích của con người là nhận biết Thiên Chúa là Cha, cùng nhau xây dựng xã hội tốt đẹp hầu mang lại hạnh phúc vĩnh cửu ngay từ đời này. Bởi đó, trong mỗi việc chúng ta làm, dù là nhỏ bé cũng đều mang một giá trị nhất định. Cha còn nói thêm rằng, tất cả mọi việc chúng ta làm đều ảnh hưởng đến môi trường sống và toàn cầu. Do vậy, việc chúng ta bảo vệ môi trường đó là cách chúng ta đang bảo vệ sự sống.

Trong buổi chiều cùng ngày của khóa tập huấn, cô Nguyễn Thị Vân Hà đã trình bày về đề





giản dị nhất trong đời sống thường ngày, thì cũng vẫn còn chưa muộn. Để minh họa cho những chia sẻ, cô mời gọi các tham dự viên hãy nghĩ đến hình ảnh của bảy chữ “T” đại diện cho: Tư duy mới - Thiết kế - Từ chối - Tiết giảm - Tái sử dụng - Tái tạo - Tái chế. Một khi thực hiện được các công việc đó, mỗi người có thể đóng góp phần mình để làm giảm bớt sự biến đổi khí hậu, và làm cho môi trường sống của chúng ta được tươi xanh hơn.



Trong ngày thứ hai của khóa tập huấn, cha Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hình tiếp tục trình bày về đề tài: “Xây dựng nền sinh thái toàn diện” bao gồm việc xây dựng “Tầm nhìn và hành động” để đưa ra những “Nhận thức và áp dụng” cụ thể trong năm đầu tiên của Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau” - năm 2022.

tài: “Suy thoái môi trường và sinh thái. Nguyên nhân và tác động của chúng đối với cộng đồng”. Cô dẫn ra rằng, môi trường của chúng ta đang ngày một ô nhiễm vì chất thải, cách riêng tại Việt Nam. Tính trung bình, mỗi ngày một người thải ra môi trường từ 0,8-1,2 kg rác thải. Và chỉ tại riêng thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, số lượng rác thải phát sinh mỗi ngày một gia tăng. Cụ thể, hiện nay tại Tp.HCM là 9.100 tấn rác/ngày, và tại Hà Nội là 6.500 tấn rác/ngày. Bởi đó, cô nhận định rằng, tác động của mỗi người chúng ta lên hệ sinh thái là rất lớn. Những tác động ấy luôn tùy thuộc vào sự nhận thức và chọn lựa nơi hành vi của mỗi người, để chăm sóc cho Ngôi Nhà Chung, cho chúng ta, và cho thế hệ tương lai.

Theo kế hoạch của Chiến dịch “Chúng ta cùng nhau”, năm thứ nhất sẽ tập trung vào việc nâng cao nhận thức. Vì vậy, Ban Chiến Dịch cũng chọn lựa những đề tài phù hợp nhằm giúp nhiều người ý thức hơn về hiện trạng của môi trường hiện nay. Qua đó, Chiến dịch mời gọi tất cả mọi người cùng chung tay hành động, bảo vệ và chăm sóc cho Ngôi Nhà Chung.

Tiếp tục phần trình bày, cô Nguyễn Thị Vân Hà nói về khía cạnh Sinh thái học toàn diện theo Thông điệp Laudato Si'. Cô cho rằng, sự biến đổi khí hậu và môi trường sinh thái đang bị ô nhiễm ngày nay đã gây ra biết bao thảm họa. Tuy nhiên, nếu giờ đây chúng ta biết nhận thức và thay đổi lối sống của mình, từ những chọn lựa nhỏ bé,

Vào buổi chiều cùng ngày là phần trình bày về Kế hoạch ba năm của Ban Chiến Dịch “Chúng ta cùng nhau” do cha Phêrô Nguyễn Trọng Đường, SVD - Trưởng Ban Chiến Dịch trình bày.

Trong phần nội dung của Kế hoạch thực hiện ba năm, cha Trưởng ban đã nêu lên ba mục tiêu quan trọng của Chiến Dịch “Chúng ta cùng nhau”. Mục tiêu trước nhất là “Nâng cao nhận thức cho cộng đồng”; kế đến là “Thúc đẩy và thực hiện các hoạt động chăm sóc Ngôi Nhà Chung và cho người nghèo tại Caritas giáo phận”; và cuối cùng là “Giám sát - lượng giá hoạt động Chiến Dịch”. Sau đó, cha Phêrô đã gọi lên 2 câu hỏi để các tham dự viên cùng nhau chia sẻ và thảo luận, nhằm định hướng phù hợp được kế hoạch thực hiện của Chiến dịch nơi mỗi Caritas giáo phận.

Nguồn: caritasvietnam.org (24.3.2022)

# Tín Cộng Đoàn

## Đông đảo giáo dân Little Saigon thắp nến cầu hòa bình cho Ukraine

Thiện Lê/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) - Đông đảo giáo dân vùng Little Saigon có mặt tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô, Garden Grove, tối Thứ Năm, 3 Tháng Ba, để thắp nến cầu nguyện cho hòa bình ở Ukraine.

**Giáo dân cẩn thận sắp xếp nến trên bản đồ Ukraine. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)**



Cuộc xâm lăng Ukraine của Nga bắt đầu từ Thứ Năm, 24 Tháng Hai, đến nay gây ra nhiều đau thương cho người dân. Nhiều người phải tìm chỗ lánh nạn, và nhiều người phải tìm cách di tản ra khỏi nước nhà để tránh chiến tranh.

Tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Tư, 2 Tháng Ba, Bộ Quốc Phòng Nga cho biết chỉ có gần 500 binh sĩ thiệt mạng, và gần 1,600 người khác bị thương, nhưng phía Ukraine cho biết tổn thất của Nga cao hơn rất nhiều. Nga còn cho biết có hơn 2,870 lính Ukraine thiệt mạng, và khoảng 3,700 người khác bị thương.

Không ai biết được cuộc chiến này sẽ kéo dài đến bao giờ, nhưng ai cũng biết sẽ có rất nhiều người mất mạng hay gặp nguy hiểm.

Mấy hôm trước, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng,



**Đông đảo giáo dân cầu nguyện tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)**

giám đốc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, gửi một thông báo kêu gọi giáo dân gốc Việt ở Orange County đến nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô để thắp nến trước Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Lễ thắp nến bắt đầu lúc 6 giờ 15 phút tối, nhưng trước nhà thờ tổ chức một Thánh Lễ trước đó để cầu nguyện cho người dân Ukraine sau khi bị Nga xâm lăng.

Nhiều giáo dân mặc quần áo màu vàng và màu xanh, dương tượng trưng cho quốc kỳ Ukraine, như lời kêu gọi của Linh Mục Phạm Ngọc Hùng.

Trước Thánh Lễ, một số giáo dân chia sẻ cảm nghĩ với phóng viên Người Việt về tình hình ở Ukraine và lễ thắp nến.

Ông Hà Thanh Tuấn, cư dân Garden Grove, cho biết: “Tình hình ở Ukraine mỗi lúc mỗi căng thẳng hơn. Tôi nghĩ Tổng Thống Vladimir Putin của Nga là một người quá lạnh lùng, và không hiểu tại sao ông lại tấn công Ukraine như vậy. Tại sao ông không chịu đàm phán để hai nước có một hiệp ước hay thỏa thuận hòa bình, mà lại đi tấn công thẳng thừng như vậy?”

“Ai cũng là con của Chúa, và Người dạy chúng ta phải biết yêu hòa bình, nên tôi muốn thắp cho Ukraine một ngọn nến. Tuy nhỏ nhoi, nhưng tôi hy vọng Chúa sẽ bảo vệ người dân



của quốc gia đó, và giúp họ vượt qua được nguy hiểm là lửa đạn của Nga,” ông Tuấn nói thêm.

Nhiều giáo dân thấp nển cầu hòa bình cho Ukraine. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)



Bản đồ Ukraine đầy nến cầu hòa bình. (Hình: Thiện Lê/Người Việt)

Một số giáo dân khác cho rằng quyết định tấn công Ukraine của Tổng Thống Vladimir Putin là thiếu nhân đạo và quá nhẫn tâm. Điều đó khiến họ và gia đình đến nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô để cầu nguyện cho hòa bình.

“Tôi hy vọng Ukraine sẽ an bình, và không có thể chiến xảy ra. Nếu có một cuộc chiến tranh lớn, chắc không ai trên thế giới này sống sót cả,” một giáo dân nói.

Trong Thánh Lễ, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng cho biết ai cũng muốn chung sống trong hòa bình, nhưng lòng tham và sự ích kỷ của nhiều người gây ra nhiều đau thương cho nhân loại.

Ông nói mục đích của Thánh Lễ và Lễ Thắp Nến là để cầu nguyện cho người dân Ukraine, nhất là những người sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ người khác như trẻ em và phụ nữ.

Sau Thánh Lễ, giáo dân kéo đến Linh Đài Đức Mẹ La Vang, mỗi người cầm một cây nến trên tay để đặt lên bản đồ Ukraine trước linh đài.

Trên bản đồ là dòng chữ “Cầu nguyện cho Ukraine” (Pray For Ukraine), và giáo dân nào cũng thành tâm đặt nến lên bản đồ để cầu nguyện cho hòa bình.

Bà Nguyễn Thị Ngọc, cư dân Santa Ana, cho biết: “Thấy bà con đến đông như vậy, tôi rất cảm động. Người Việt Nam mình rất hiểu cảnh quê

hương bị chiến tranh tàn phá, nên tôi cầu Chúa và Đức Mẹ La Vang bảo vệ người dân Ukraine qua khỏi cuộc chiến như đã từng bảo vệ người Việt Nam chúng ta.”

Sau khi thắp nến, giáo dân tiếp tục đọc kinh và hát Thánh Ca để cầu nguyện cho Ukraine.

Sau lễ, Linh Mục Phạm Ngọc Hùng bày tỏ sự cảm kích với cộng đồng giáo dân vì có mặt đông đảo để cầu nguyện cho hòa bình.

Linh mục nói: “Tôi hy vọng mọi người không chỉ cầu nguyện hôm nay thôi, mà xin cầu nguyện liên tục cho Ukraine. Quý vị nên cầu xin Thiên Chúa, và những người thuộc các giáo phái khác nên cầu xin ơn trên bảo vệ Ukraine.” [đ.d.]  
Liên lạc tác giả: le.thien@nguoiviet.com

## Lễ giỗ Cha Trương Bửu Diệp lần Thứ 76 tại Melbourne

Trần Văn Minh 12/Mar/2022

Melbourne, vào lúc 2 giờ trưa Thứ Bảy Ngày 12/3/2022. Đông đảo mọi người với đủ mọi thành phần dân Chúa từ quý cụ, quý ông bà khỏe mạnh cũng như đau yếu và cả các em thanh, thiếu niên. Đã tề tựu về Nhà thờ Our Lady thuộc Giáo xứ Holy Family vùng Maidstone, để hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Trương Bửu Diệp, nhân lần giỗ Thứ 76. Do Hội Bác ái Cha Trương Bửu Diệp tổ chức.

Thánh lễ do Linh mục Anthony Nguyễn Hữu Quảng, trưởng ban tuyên úy Tổng Giáo Phận



Melbourne chủ tế cùng quý cha Lê Văn Sơn, Phạm Long, cha Huy, cùng hai cha Philippine đồng tế. Ca đoàn Nữ Vương tiếp tục đồng hành cùng hội trong suốt 24 năm qua, đã dùng lời ca tiếng hát để vinh danh Thiên Chúa, giúp cho buổi lễ thêm sống động, long trọng và sốt sắng hơn. Ông Trần Ngọc Cẩn và một số thành viên đại diện ban điều hợp Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo phận Melbourne cũng đã về hiệp dâng thánh lễ giỗ cầu cho Cha Trương Bửu Diệp cùng hội và cộng đồng. Trước khuôn viên ngôi giáo đường, có một băng rôn ghi: Mừng lễ giỗ lần thứ 76 Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp với bức di ảnh của cha một bên. Trước bục giảng, một bàn thờ với đèn nến sáng trưng chung quanh di ảnh cha Diệp. Như thường lệ, trước khi thánh lễ giỗ bắt đầu, Ông Trịnh Hùng và bà Lại Thị Hoa đã lên chào mừng mọi người và đọc tiểu sử của Cha Trương Bửu Diệp, các hội viên nữ trong đồng phục áo dài tím rất đẹp, đã rước đoàn đồng tế lên bàn thờ. Năm nay, Thầy Đạt vẫn giúp cho hội có được các bài đọc, bài hát được dùng để chiếu lên trên màn ảnh lớn để cho mọi người cùng theo dõi và đọc theo. Trong bài chia sẻ lời của Chúa. Linh mục Nguyễn Hữu Quảng đã hết lòng ca ngợi Cha Phanxico Xavier Trương Bửu Diệp, một vị mục tử nhân lành đã sống hết mình để bảo vệ cho đoàn chiên. Sống đúng theo gương Chúa Giê Su, để chịu chết thay cho con chiên mà mình có nhiệm vụ coi sóc. Mặc dù, theo tiểu sử thì Cha cũng đã được bề trên và quý bằng hữu khuyên nên bỏ đi nơi khác, nhưng Ngài đã không nỡ bỏ lại những



người là đoàn chiên đã theo Ngài. Nhờ sống đẹp lòng Chúa, Chúa đã thương và trao chìa khóa kho tàng ân sủng để Cha Trương Bửu Diệp ban phát. Và những ai đã đến xin Ngài, để Ngài cầu bầu cùng Chúa đều không thất vọng. Trong các ơn lành mà Cha Diệp ban phát, có rất nhiều người đã không phải là người Công Giáo. Cha cũng kể một lần về thăm mộ cha ở Tắc Sậy, cha đã chứng kiến người ta mang cả heo quay để bên mộ cha. Cô Phương Thanh đã đọc lời cảm ơn bằng Anh ngữ và bà hội trưởng Đỗ Thị Nhon đã ngỏ lời cảm ơn đến quý cha, quý tu sỹ nam nữ, đại diện cộng đồng và toàn thể mọi người đã về dự để cầu cho Cha Trương Bửu Diệp, cho cơn dịch mau qua, và cầu cho chiến tranh tại Ukraine mau chấm dứt để hòa bình sớm về trên toàn thế giới. Cuối lễ, trước khi mọi người ra về, Cha chủ tế đã kêu gọi mọi người ủng hộ Hội Bác ái Cha Trương Bửu Diệp, để hội có khả năng tài chánh để tổ chức các buổi lễ giỗ, và làm các công việc bác ái, từ thiện. Kết thúc, mọi người đã lên viếng di ảnh cha, sau đó hội có bữa ăn nhẹ cầm tay thân mật, vì dịch bệnh không cho phép hội tổ chức phần văn nghệ xổ số như mọi năm, để quyên góp giúp đỡ những anh chị em kém may mắn nơi quê nhà, và các nơi khác. Mặc dù ảnh hưởng của mùa dịch, Năm 2021 - 2022, hội cũng quyên góp được hơn 9,000.00 Dollars và cũng gửi hầu như hết số tiền có thể về các nơi cần giúp đỡ.

## Nhớ về cha quá cố Franz Nguyễn ngọc Thủy

Đại dịch vi trùng Corona đang hoành hành đe

## Tín Cộng Đoàn

dọa sức khỏe đời sống nhân loại trên toàn thế giới từ hơn hai năm nay.

Cũng từ ngày 24.02.2022, chiến tranh bùng phát xảy ra bên đất nước Ukraina. Chiến tranh gây ra thảm cảnh nhà cửa đường xá bị bom đạn phá hủy, đời sống gặp khủng hoảng dẫn đến thảm họa loạn lạc chạy trốn tìm nơi trú ẩn tránh bom đạn cho hàng trăm ngàn con người bên đất nước đó, và nhiều người tử vong... Nền hòa bình trên thế giới vì thế trở nên bấp bênh bị lâm nguy đe dọa.

Và ngày thứ bảy 05.03.2022 cha Franz Nguyễn ngọc Thủy đã được Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa vũ trụ và con người, gọi trở về quê hương trên trời, nơi là nguồn bình an, sau hơn 63 năm hành trình trên trần gian (\* 30.08.1958 - + 05.03.2022), và sau gần 24 năm là linh mục trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội Chúa ở trần gian.

Cha Franz Nguyễn ngọc Thủy là tu sĩ Dòng Vincenz Pallotiner. Nhưng từ 2001 cha được cất cử làm nhiệm vụ lo việc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam thuộc hai giáo phận Paderborn - Essen.

Cha Franz Nguyễn ngọc Thủy đã luôn sống lòng yêu mến trung thành với ơn gọi là Tu sĩ Dòng, là linh mục của Chúa, là vị Tuyên úy mẫn cán nhiệt thành lo việc mục vụ ban các Bí Tích cho giáo dân cho đến ngày cuối cùng nghe theo tiếng Chúa kêu gọi ra đi khỏi cuộc sống trần gian.

Cha Franz đã ra đi khỏi cuộc sống trần gian. Nhưng những hình ảnh kỷ niệm ngày xưa với cha Thủy như cuốn phim giờ đây quay hiện ra lại trong trí khôn tâm hồn những người giáo dân Công giáo Việt Nam ở vùng Cộng Đồng mục vụ Paderborn-Essen với lòng nhớ nhung và biết ơn.

Họ trong dòng nước ngậm ngùi đau buồn tang tóc chia ly từ biệt người cha tinh thần của mình, mà từ hơn hai thập niên qua cha con đã cùng chung sống thực hành con đường sống đạo gìn giữ phát triển nếp sống đức tin vào Thiên Chúa nguồn tình yêu thương.

Vùng Cộng Đồng mục vụ Thánh Micae trên địa bàn hai giáo phận Paderborn-Essen là quê hương, là gia đình tinh thần đức tin của Cha Franz Thủy,

nơi đây cha cùng với những người giáo dân đã sống gắn bó trải qua những bước đường đời sống đạo, cũng như tình người với những buồn

vui thăng trầm, nơi đây cha con đã cùng nhau trải qua những giờ phút căng thẳng lo âu, cũng như niềm vui mừng hạnh phúc trong nụ cười tình thân ái, nơi đây cha con đã gạt hái thu lượm được bao kinh nghiệm quý báu cho đời sống đạo, dù có những khác biệt trong suy nghĩ, trong hành động và trong lời nói trao đổi với nhau. Và trong không khí gia đình thiêng liêng đức tin đó, cha con trong suốt hành trình hơn 20 năm đã cùng nhau đọc kinh cầu nguyện, cử hành các nghi lễ Bí tích thờ phượng Thiên Chúa tình yêu.

Cha Franz Thủy vào những năm tháng cuối cho tới ngày qua đời sức khỏe trở nên yếu kém dần. Vì bệnh nạn làm cho sức lực thân thể bị ảnh hưởng hao mòn. Nhưng cha luôn bình tĩnh cố gắng chịu đựng vượt qua mong chu toàn việc bổn phận với lòng nhiệt thành của một người có trách nhiệm lo việc tinh thần đạo đức mục vụ cho giáo dân.

Có lẽ trong thời gian chịu đựng bệnh nạn, cha Franz Thủy đã suy nghĩ nhớ đến những đôi bàn tay trong đời mình.

Cha nhớ đến đôi bàn tay chan chứa tình yêu thương của cha mẹ ngày xưa đã sinh thành, nuôi dưỡng săn sóc dẫn dắt cha lớn lên đi vào đời, mà giờ đây các ngài đã quá vắng thành người thiên cổ từ lâu nay, với lòng biết ơn sâu thẳm.



Cha nhớ đến đôi bàn tay Giáo Hội đã phong chức cho trở thành linh mục của Chúa cách đây gần 24 năm. Đôi bàn tay ân đức của Chúa ban cho cha chức thánh trở thành hiện thân của Chúa Kitô để ban các Bí Tích trong Giáo Hội. Nhớ đến trong niềm vui mừng biết ơn cùng lòng khiêm nhường, vì được Chúa kêu gọi sai đi làm việc phục vụ cho dân Chúa.

Cha nhớ đến những đôi bàn tay của những người giáo dân trong Cộng Đồng Thánh Micae vùng Paderborn-Essen đã cùng hàng đồng hành cộng tác lo việc sinh hoạt mục vụ sống đạo. Nghĩ nhớ tới đó với niềm vui mừng hân diện cùng lòng cảm kích cảm ơn. Chính nhờ có những đôi bàn tay cùng cộng tác đó, công việc nếp sống mục vụ mới trôi chảy phát triển có kết quả tốt đẹp.

Là con người trong lúc đau bệnh phải cố gắng trong âm thầm chịu đựng, cha nhiều lúc như chơi với không biết bám vào đâu, nhưng có tiếng thầm thì an ủi nhẩn nhủ vang lên trong tâm hồn: "Con hãy nắm lấy tay Ta. Ta là Đấng sinh thành ra con, đã nuôi sống đời con, đã kêu gọi con trở thành linh mục cho Ta. Ta sẽ cứu giúp con, sẽ dẫn đưa con đến bờ bến bình an vĩnh cửu..."

Có lẽ trong tâm hồn Cha Franz Thủy nhiều khi cũng đã nghe tiếng Thiên Chúa nói điều gì đó với mình... Và cha hằng cầu khẩn kêu xin Thiên Chúa tình yêu nhờ lời bầu cử của Thánh Franz, bổn mạng của cha, xin Thiên Chúa ban ơn chúc lành trợ giúp cho chính bản thân mình, cho nhà Dòng Pallotiner, cho Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Thánh Micae vùng Paderborn-Essen, cho anh chị em con cháu gia đình mình, cho bạn bè cùng những người đã làm ơn cho mình trong đời sống. Như thuật kể lại, không thấy cha đến dâng lễ như đã hẹn ấn định, người giáo dân sốt ruột đi tìm cha. Và khi đến nhà cha, mở cửa vào thấy cha ngã gục dưới nền nhà nằm ngổn bất tỉnh từ lúc nào rồi... Họ lúng túng hối hả gọi xe y tế cấp cứu đến đưa cha vào nhà thương. Nhưng những phương pháp y tế trị liệu cấp cứu đã không giúp cho cha hồi sinh trở lại được...

Cha Franz Thủy đã yên nghỉ ra đi về đời sau. Về phần thân xác cha trở thành người thiên cổ. Nhưng linh hồn được Thiên Thần Chúa dẫn đưa

vào quê hương nguồn đời sống trên trời cao, trở về với Thiên Chúa, Đấng sinh thành, nuôi dưỡng và kêu gọi cha trở thành người thợ phục vụ trong khu vườn Giáo Hội Chúa trên trần gian.

Ngày xưa cách đây gần 24 năm trong vui mừng rộn rã hân hoan, cha đã cầm ngọn nến cháy sáng bước tiến lên bàn thờ Chúa nhận lãnh chức thánh Linh mục với tâm nguyện lòng khiêm nhượng: "Lạy Chúa, này con đây. Này con xin đến để thi hành thánh ý Cha!"

Bây giờ sau hơn 63 năm lữ hành trên trần gian cha nằm xuôi hai tay chân bất động, không còn hơi thở nhịp tim đập trên giường bệnh, rồi được bao bọc trong cỗ áo quan đóng kín... Thảm cảnh u buồn này gây ra không khí đau buồn tang tóc cho người còn đang sống trên trần gian. Nhưng lại truyền đi sứ điệp tràn đầy lòng tin tưởng cậy trông của cha " Trong tay ngài, lạy Chúa con xin phó thác hồn con!"

Có lẽ trong lúc ngã gục, có thể cha Franz Thủy trong tâm hồn nhận biết mình đang tiến gần tới ngưỡng cửa sự sống vĩnh cửu bên Thiên Chúa, nguồn đời sống, và có thể cha cũng có tâm tình: "Lạy Chúa, con xin cảm ơn Chúa đã kêu gọi con trở thành linh mục cho Chúa ở trần gian. Con xin phó dâng những người thân yêu trong gia đình con, trong các nơi con được phục vụ là linh mục trong bàn tay chan chứa tình yêu thương của Chúa, những người đã làm ơn cho con trong đời sống, cho nhà Dòng Palottiner của con, cho Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Thánh Micae ở hai giáo phận Paderborn-Essen..."

Đến đây con không còn có thể tiếp tục được nữa. Xin Chúa hoàn tất những gì Chúa đã khởi sự ngày con lãnh nhận làn nước Bí Tích rửa tội đức tin vào Chúa năm xưa, ngày con được nhận chức thánh Linh mục năm xưa cách đây hơn 23 năm. Lạy Thiên Chúa tình yêu, con xin trao gửi đời con trong đôi bàn tay nhân lành của Chúa, cùng tất cả những gì con đã lãnh nhận, những gì con có. Ngày xưa từ cung lòng mẹ con đi vào đời sống trên trần gian với hai bàn tay không. Bây giờ nghe tiếng Chúa kêu gọi, con trở về bên Chúa cũng với hai bàn tay không. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm khiếm khuyết tội lỗi con đã

vấp phạm, và xin đón nhận con. Con là con của Chúa. Con là đứa đầy tớ vô dụng...”

Và trong thâm tâm lúc cuối cùng nằm gục ngã có lẽ Cha Thủy cũng đã có suy niệm tâm tình:

Tôi xin cảm ơn sự nâng đỡ cùng tấm lòng yêu thương quý mến, sự nâng đỡ mọi người đã dành cho tôi trong suốt dọc đời sống của tôi trên trần gian.

Tôi vui mừng hạnh phúc được phục vụ cùng sống đạo đức tin Công giáo với anh chị em giáo dân Việt Nam ở cộng đồng Thánh Micae vùng Paderborn-Essen từ hơn 20 năm qua.

Tôi cũng vui mừng từ hơn hai chục năm nay được cùng đồng hành sống tình nghĩa gia đình anh chị em linh mục tu sĩ nam nữ Việt Nam ở nước Đức. Đức tin vào Thiên Chúa, ơn kêu gọi nếp sống tu trì liên kết chúng ta lại với nhau, thật đẹp tuyệt vời và cao cả!

Tôi xin mọi người tha thứ cho tôi, vì những lỗi lầm khiếm khuyết qua lời nói cũng như qua hành động việc làm, mà tôi đã vô tình vướng phạm

gây ra sự xích mích hay hiểu nhầm làm phiền lòng mọi người.

Xin mọi người cầu nguyện cho linh hồn tôi được Thiên Chúa ban ơn tha thứ, cứu chuộc cho về sống trên nước Chúa hằng sống!

Vâng, xin cảm ơn Cha Franz Thủy. Xin cúi đầu trong dòng nước mắt nghẹn ngào từ giữa chào biệt Cha, cùng dâng lời kinh vực sâu nguyện cầu nhớ về Cha.

Bên ngai Thiên Chúa xin cha là trạng sư cầu nguyện cho chúng tôi, những người còn đang trên đường lữ hành ở trần gian.

Xin thành kính phân ưu cùng thân nhân gia đình Cha quá cố Franz Nguyễn ngọc Thủy, cùng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Thánh Micae vùng Paderborn-Essen.

**"Nhục thể ly trần lưu cát bụi  
Hồn thiêng thoát tục nhập thiên cung".**

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long  
Người bạn của cha Franz Thủy



Nhân được ai tin:

**THÀNH KÍNH PHÂN ƯU**

**Lm. Phanxicô Xaviê NGUYỄN NGỌC THỦY**

Tuyên úy Cộng Đồng Thánh Micae liên giáo phận Paderborn- Essen

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 15g thứ Bảy ngày 05 tháng 03 năm 2022

tại Marien Hospital, Herne - Đức Quốc

Hưởng thọ 64 tuổi

+ Xin thành kính phân ưu cùng Tang quyến tại Đức và Việt Nam đang chịu tang tiễn biệt Hiền huynh khả kính khả ái:

+ Xin thành kính phân ưu với Hội Đồng Pallotianer ở Đức và cũng chịu tang chung Gia Đình Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Đức, tiễn biệt một người anh em linh mục nhiệt tình phục vụ và vợ sống huynh đệ.

+ Xin thành kính phân ưu với Cộng Đồng Thánh Micae, bên tông giáo phận Paderborn & Essen... đang khóc thương tiễn đưa vị chủ chiên nhân hiền, luôn hằng say nhiệt tình phục vụ cho đoàn chiên từ gần 21 năm qua (từ tháng 9. 2001)

+ Xin liệt thông cầu nguyện trong các giờ kinh của các đoàn thể, của các gia đình, trong các thánh lễ còn hồn và nhất là trong Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 15g thứ bảy ngày 12.03.2022 tại Thành Đường St. Bonifatius - Glocken str. 7, 44623 Herne, để tiễn đưa và cầu nguyện cho linh hồn Cha Phanxicô Xaviê.

Nguyện xin Chúa là Cha từ ái đoái thương đón nhận linh hồn Linh Mục Phanxicô Xaviê vào Nhà Cha muôn đời và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi linh hồn Thầy cả Phanxicô, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, của các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Xin các Thiên Thần, đặc biệt Tổng Lãnh Thiên Thần Micae (Bổn Mạng Cộng Đồng), đón tiếp linh hồn Linh Mục Phanxicô Xaviê vào Thiên quốc.

Thành kính phân ưu

Lm. Stephano Bùi Thượng Lưu

(Trên một chén trà với bạn đầu hình trạnga manus Danchoa.eu)

**Lạy Chúa,  
Chúa là  
phần gia  
nghiệp và  
phần  
chén của  
con  
(TV15)**

## CÁO PHÓ

Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô đã chết và phục sinh,  
gia đình chúng con xin kính báo:



**Lm. Phanxicô Xaviê NGUYỄN NGỌC THỦY**

Đã được Chúa thương gọi về Nhà Cha trên Trời lúc 15g Thứ bảy ngày 05 tháng 03 năm 2022  
tại Bệnh viện Marien Hospital, Herne - Đức Quốc. Hưởng Thọ 64 tuổi

**Chương trình thăm viếng từ 15g - 16g30 ngày thứ năm 10.03.2022**  
tại Nhà quán, Am Trimbuschhof 1 - 44628 Herne

**Thánh lễ an táng sẽ được cử hành lúc 15g thứ bảy ngày 12.03.2022**  
tại Thánh Đường St. Bonifatius - Glocken str. 7, 44623 Herne

Nghi thức hạ huyệt sẽ được cử hành tại Thánh địa nhà dòng Mẹ - Limburg vào một ngày khác.

Chúng con kính xin Quý Cha, Quý Tu sĩ Nam Nữ,  
và toàn thể Quý Cộng đoàn Giáo dân, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu xa gần cùng hiệp dâng lời cầu nguyện cho  
**Lm. Phanxicô Xaviê NGUYỄN NGỌC THỦY**  
sớm được về hưởng dung nhan Thánh Chúa.

### TANG GIA ĐỒNG KÍNH BÁO

- Chị: Nguyễn Thị Ngọc Ánh, chồng và các con, cháu (Việt Nam)
- Em: Nguyễn Thị Ngọc Hồng, chồng và các con, cháu (Việt Nam)
- Em: Nguyễn Ngọc Thao, vợ và các con (Đức Quốc)
- Em: Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, chồng và các con, cháu (Việt Nam)
- Em: Nguyễn Thị Ngọc Oanh, và các con, (Việt Nam)
- Em: Nguyễn Ngọc Thịnh, vợ và các con (Việt Nam)
- Con đỡ đầu: Lưu Hồng Ân, vợ và các con (Đức Quốc)

### TÓM TẮT TIỂU SỬ

**Lm. Phanxicô Xaviê NGUYỄN NGỌC THỦY**

Sinh ngày 30.08.1958 tại Saigon, Việt Nam

- **1973 - 1975:** Theo học chương trình bán trú tìm hiểu ơn gọi tại Tiểu Chủng Viện Thánh Giuse, Saigon
- **Từ năm 1980:** Định cư tại Hamburg - Đức Quốc và tiếp tục theo đuổi ơn gọi dưới sự linh hướng của Cha Giuse Nguyễn Trung Diễm.
- **1983 - 1985:** Theo học Triết Học tại Roma
- **1985:** Thần Học tại Frankfurt.
- **1992 - 1998:** Gia nhập dòng Pallottiner, Limburg - Đức Quốc
- **14.06.1998:** Thụ Phong linh mục tại Vallendar (thuộc dòng Pallottiner)
- **1998 - 2001:** Cha Phó ở Friedberg
- **Từ tháng 09.2001:** Nhận nhiệm vụ chăm sóc mục vụ cho người Việt Nam tại 2 Địa Phận Paderborn và Essen.
- **05.03.2022** Về nhà Cha trên trời lúc 15g tại Bệnh viện Marien Hospital, Herne - Đức Quốc.

Xin Dâng Lời Cảm Tạ và Chúc Tụng Thiên Chúa đến muôn ngàn đời, và Xin Thiên Chúa là Cha rất nhân từ trả công bội hậu cho những ai đã nâng đỡ, góp công sức và cầu nguyện cho cả một cuộc đời Dâng Hiến cho Chúa và Giáo Hội của Lm. Phanxicô Xaviê NGUYỄN NGỌC THỦY được trọn vẹn đến cùng trong Thánh Ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

- *Cáo phó này thay thế thiếp tang. Xin miễn phúng điếu cũng như vòng hoa. Chân thành đa tạ.*

**Associação Lavang-Fatima**

Estrada da Moita do Martinho N. 25,  
Cova da Iria  
2495-650 FATIMA, Portugal  
pmaj.fatima@gmail.com



**Thông báo số 2-2022**

**Danh sách các ân nhân số 2 góp những viên gạch vàng xây dựng Nhà Mẹ Lavang-Fatima**

Fatima - Sau hơn hai tháng trình làng dự án Nhà Mẹ Lavang-Fatima, hội thiện đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ nhiều tổ chức, từ các linh mục tu sĩ khắp nơi trên thế giới, đặc biệt từ Úc Châu qua điện thư của linh mục Paul Chu Văn Chi, giám đốc Vietcatholic. Từ các linh mục tuyên úy Na-uy, Anh quốc, và nhất là từ Đức quốc từ cha Giuse Huỳnh Công Hạnh, quản nhiệm giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo phận Rottenburg-Stuttgart. Từ Cha Franz Thủy SAC, tuyên úy liên cộng đoàn Paderborn-Essen...

Về dự án đại trùng tu, hội thiện đã nhận được các họa đồ chi tiết (hoàn toàn vô vị lợi) của Hội Kiến Trúc Sư chuyên nghiệp người Bồ (CMAA Arquitectos Associados) ở thành phố Porto. Từ Quê Hương Việt Nam, một nhóm kiến trúc sư ở Sài Gòn cũng sẵn sàng góp ý về trùng tu nội thất và một thương gia, đã hỗ trợ mướn tặng tượng ảnh Mẹ Lavang bằng đá cẩm thạch cho đài Đức Mẹ Lavang sẽ được xây dựng trong tương lai tại khuôn viên của Nhà Mẹ Lavang-Fatima. Xin hết lòng ghi ơn..

Về phương diện tài chính, Hội thiện Lavang-Fatima cũng tiếp tục nhận được những viên gạch vàng góp xây dựng trùng tu nhà Mẹ Lavang-Fatima. Sau đây là danh sách các ân nhân số 2 góp các viên gạch vàng cho dự án Nhà Mẹ Lavang-Fatima. Danh sách mới này sẽ được đặt dưới chân Mẹ Fatima vào thánh lễ ngày 13.03 trùng với đoàn hành hương Việt Nam từ cộng đoàn Frankfurt-Mainz do cha Trần Mạnh Nam SDB hướng dẫn. Cúi xin Mẹ Fatima cầu bầu che

chở và chúc phúc cho những tấm lòng hảo tâm, đang ra công góp sức cho công cuộc chung, cho căn nhà Mẹ Lavang, đang hình thành tại Trung Tâm Thánh Mẫu Fatima, Bồ Đào Nha,..

**Sau đây là danh sách quý ân nhân số 2:**

- Bà Karin Rieger (Aalen - Đức): 500,- €
- Gia đình anh chị Phong Trâm (Porto- Bồ Đào Nha): 400,-€
- Gia đình ẩn danh (Eislingen- Đức): 500,-€
- Catia Seomara Carrilho Lourenco (Bồ Đào Nha): 500,-€
- Gia đình chị Vũ Ngọc Loan (Đức): 100,- €
- Ân nhân ẩn danh (Đức): 20.000,-€
- Ca đoàn Têresa Hải Đồng (Stuttgart- Đức): 640,- €
- Gia đình anh chị Nguyễn Văn Đức -Mai (Stuttgart- Đức): 2000,- €
- Chị Hồ Thị Kim Cương (Na-uy) 500,- €
- Gia đình Nguyễn Duy (Đức): 500,- €
- Ông Tạ Văn Truyền (Đức): 1000,- €
- Ân nhân ẩn danh (Đức) : 500 ,- €
- Ân nhân ẩn danh (Đức): 500,- €
- Bà Phạm Văn Chí (Langen, Đức): 1000,- €
- Anh chị Phụng Hằng (Đức): 200,- €
- Anh chị Thiện Thủy (Đức) : 200,- €
- Gia đình anh chị Bùi Quốc Việt (Reutlingen, Đức) : 100,- €
- Ông Bà Vũ Văn Bắc (CD Nữ Vương – Minden - Đức): 200,- €
- Ca Đoàn Vincentê (Bielefeld-Đức): 100,- €
- Cộng Đoàn Vincentê (Bielefeld-Đức): 900 ,- €
- Chị Lê Kim Hạnh (Bỉ) : 150,- €
- Bà Teresa Phước (CD Mẹ Mông Triệu - Dortmund, Đức): 100,- €
- Ân nhân ẩn danh (Dotrmund- Đức): 50,- €
- GD Bà Nguyễn Kim Ái (Bergkamen-Đức): 50 ,- €

- GD Bà Phương/Bán Thực Phẩm Á Châu  
(Bergkamen-Đức): 100,- €
- ÔB Cố Nguyễn Văn Thanh  
(Bergkamen, Đức): 500,- €
- Ông Bà Đỗ Mạnh Hoàng - Dung  
(Offenbach, Đức): 1.000,- €
- Anh Thống (Sài gòn) : 500 ,- €

**Tổng cộng danh sách đợt 2: 32.790,-€**

**Tổng cộng danh sách đợt 1: 14.595 €  
và 500 USD**

**Tổng cộng 2 đợt: 47.385,-€ + 500 USD**

Xin hết lòng ghi ân tất cả các tấm lòng hảo tâm, đã quảng đại đóng góp các viên gạch vàng cho Nhà Mẹ Lavang - Fatima...



## Tín Cộng Đoàn

Kính mong được tất cả quý vị tiếp tục quan tâm nâng đỡ và tiếp sức cho công cuộc trùng tu Nhà Mẹ Lavang được hoàn thành mỹ mãn theo đúng thánh ý Chúa.

Vì là Hội Thiện, nên văn phòng của Hiệp hội Lavang-Fatima có thể gửi giấy chứng nhận số tiền quý ân nhân đã đóng góp qua trương mục ngân hàng của Hội để quý vị có thể khai báo lại với sở thuế khóa tại các nước (tùy theo luật lệ thuế khóa của mỗi địa phương). Nếu quý vị ân nhân nào muốn có giấy chứng nhận, xin gửi địa chỉ đầy đủ gồm tên người gửi tiền (đúng với tên muốn khai thuế) + với mã số khai thuế cá nhân của đương sự chuyển tiền và địa chỉ về Email: pmaj.fatima@gmail.com

Bản tin số 2 Lavang-Fatima (Văn phòng kế toán của Hiệp Hội Lavang-Fatima)

