

Dân Chúa

www.danchua.eu online



Cầu cho

CÁC NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

Số 91 / 3 / 2023



Lá thư Chủ nhiệm

Mùa Chay Thánh 2023: Cùng với Thánh Cả Giuse sống tinh thần Mùa Chay

Tháng 3 :

1. Tìm Hiểu Về Mùa Chay và Mùa Phục Sinh
2. Bí tích Hòa giải
3. Buộc xưng tội trong mùa Chay không ?
4. Tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba ?
5. Thánh Giuse Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Và Những Tâm Hồn Dâng Hiến

Mục vụ gia đình

1. Vấn đề đạo đức của giới trẻ ngày nay.
2. Con Trẻ Chơi Game

Trang Giáo lý

1. Cách chia sẻ Kinh Thánh với các bạn Tin Lành.
2. Tập trung vào đôi mắt của Chúa Giêsu.

Trang La Vang

1. BÊN MẸ LA VANG 2023
- ĐẠI HỘI SONG NGUYÊN THẾ GIỚI

Trang Văn hóa

1. Nước mắt đong đầy.
2. Chuyện Phiếm Năm Mèo.

Trang Sức khỏe

1. Sống với viêm khớp.

Tin Thế giới

Tin Giáo Hội Hoàn Vũ

1. Ý cầu nguyện của ĐTC trong năm 2024.
2. Chuyên tông du 40 của ĐTC Phanxicô đến Cộng hòa dân chủ Congo & Nam Sudan

Tin Giáo hội Việt Nam

1. Hải cốt Đức cha Pallu trở về Hội Thừa sai Hải ngoại Paris



Nguyệt San Công Giáo - Katholische on line - Monthly Catholic on line - Email: info@danchua.de - Herausgeber: Franz Xaver e.V. - Dân Chúa Katholische on line

DÂN CHÚA ÂU CHÂU: Dân Chúa online - <https://danchua.eu/>

Chủ nhiệm: Lm Stêphanô Bùi Thượng Lưu / **Phụ tá chủ nhiệm:** Lm Paul Đào Văn Thanh

Thư ký: Sr. Anne Marie Nguyễn Thị Hương / **Chủ biên thần học:** Lm Vincent Lê Phú Hải omi.

Chủ biên văn hóa: Sh Bona. Trần Công Lao / **Hình bì:** Lm Giuse Trần Anh Dũng omi

MỤC ĐÍCH & TÔN CHỈ DÂN CHÚA

Mục đích: Góp phần vào việc phục vụ tập thể Công Giáo Việt Nam và đồng bào để cùng thăng tiến toàn diện.

Tôn chỉ: Trung thành với Tin Mừng Chúa Kitô và Giáo Huấn của Hội Thánh Công Giáo:

1. Phát triển đời sống Đức Tin sống động, trưởng thành và lòng yêu nước nồng nhiệt, sáng suốt.
2. Phổ biến và hướng dẫn những dư luận ngay chính.
3. Bảo tồn và phát huy Văn Hóa Truyền Thống Việt Nam trong tinh thần dung hợp với nhân bản Công giáo.
4. Cổ vũ hiệp nhất, canh tân tâm tư, ngôn từ và hành động để nếp sống Đạo đáp ứng những đòi hỏi thời đại mới.

Lá thư Dân Chúa

"MÙA CHAY THÁNH 2023"

CÙNG VỚI THÁNH CẢ GIUSE SỐNG TINH THẦN MÙA CHAY

Quý độc giả thân mến,
Thế giới vừa ghi dấu một năm tròn (24.02.2022-24.02.2023) cuộc xâm lăng dân nước Ucraina hoàn toàn phi nhân phi nghĩa do tổng thống độc tài Vladimir Putin khởi xướng, càng ngày càng tàn khốc mà chưa thấy chút ánh sáng le lói nào trong đường hầm ngút ngàn tăm tối!

Quả thật, sẽ không có bút mực nào kể cho hết được những thiệt hại tinh thần cũng như vật chất mà cuộc xâm lăng dã man này đã, đang và sẽ gây ra... Bao nhiêu tang thương đổ vỡ, bao nhiêu chết chóc oan khiên, bao nhiêu tội ác chồng chất, bao nhiêu vành khăn tang với bao nhiêu dòng nước mắt đau thương, bao nhiêu trẻ em vô tội bị bom đạn vùi dập, bao nhiêu triệu dân phải di cư bỏ quê cha đất tổ lánh nạn sang các nước láng giềng, hàng trăm nghìn người lính trẻ của cả hai bên đã gục ngã trên chiến trường, để lại vợ góa, con cô... Bao nhiêu nhà cửa, làng mạc, thành phố tan hoang. Bao nhiêu tiền của đầu tư vào bom đạn, xe tăng, máy bay, hỏa tiễn!!!

Ấy là chưa nói đến những mưu toan chính trị bản thủ của những "con người", nói đúng ra là của những "con quái vật" hay những "con cái của ma quỷ, dòng giống của sự ác, của tăm tối" lòng chai dạ đá, táng tận lương tâm, phi nhân phi nghĩa, tiếp tục dùng mọi thủ đoạn hiểm ác, sử dụng mọi phương tiện khí tài, tận dụng cả dầu hỏa, khí đốt, lúa mì, ngô khoai, điện lực, nguồn

nước...để chém giết, để tiêu diệt càng nhiều càng tốt, để bỏ đói, để làm cho bao chục triệu người dân vô tội Ukraine bị chết công trong tiết đông lạnh giá âm hàng chục độ dưới 0 độ C, khiến bao nhiêu trăm triệu người trên toàn thế giới phải rơi vào nguy cơ chết đói, khiến vật giá leo thang chóng mặt trên mọi lục địa!!! Nhất là có nguy cơ nhân loại bị tận diệt vì chiến tranh hạt nhân!!!!

Chính kẻ gây tội ác, chính tên tướng cướp, "độc tài phát xít", kẻ ngày 24.02.2022 công khai tuyên chiến, đưa hàng trăm ngàn binh lính với hàng ngàn xe tăng tàu bò, máy bay hỏa tiễn trong cái gọi là "chiến dịch đặc biệt quân sự"... bây giờ lại vênh váo giở trò "ném đá giấu tay", lớn tiếng la làng, đổ vạ cáo gian cho nước khác là gây chiến. Chính "hắn ta" là thủ phạm gây tội ác với bàn tay nhúng máu, với quả tim sắt đá, với ánh mắt cuồng điên, đang tâm cướp đất cướp nhà cướp của giết người vô cớ, bất chấp mọi luật lệ quốc tế mà chính hắn tự tay đã ký kết... nay mưu toan bị lật tẩy, cuộc xâm lăng bị chặn



đứng, vì dân tộc Ukraine với lòng yêu nước chân chính và gan dạ, quyết tâm bảo vệ giang sơn, hết lòng xua đuổi giặc ngoại xâm... họ may mắn được các nước bạn tận tâm giúp đỡ chống xâm lược, chống áp bức, chống nước mất nhà tan... Trước nguy cơ có thể bị thua cuộc, không đạt được mục tiêu quân sự muốn bá chủ và thống trị, nên „tên tướng cướp Putin“ la làng là các nước Tây phương đang ra tay uy hiếp, đang tiếp sức cho dân tộc kiên cường chống ngoại xâm, khiến đế quốc So viết suy yếu, có nguy cơ tan tành sụp đổ!!!

Chưa hết, thế giới lại đón nhận hung tin thiên tai động đất khủng khiếp vào rạng sáng mừng 06.02 vừa qua tại Thổ Nhĩ Kỳ và nước Syria: Hãng thông tấn Reuters trích dẫn thống kê của Cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho hay, tính đến tối 24/2, số người chết vì các trận động đất hôm 6/2 và hàng loạt dư chấn sau đó ở nước này đã tăng lên tới 44.218 người. Cùng thời điểm, số nạn nhân tử vong do Syria công bố là 5.914 người. Tổng cộng hơn 50.000 nạn nhân! Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, thảm họa động đất vừa qua đã làm đổ sụp hoặc gây hư hại nặng cho khoảng 164.000 tòa nhà với hơn 530.000 căn hộ của đất nước, đẩy hàng triệu người dân vào tình cảnh mất nhà cửa trong thời tiết âm độ mùa đông.

Các nạn nhân động đất còn sống sót buộc phải đi sơ tán hoặc sống trong các lán trại, nhà tạm do chính quyền bố trí. Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) ước tính, động đất đã khiến 1,5 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ bị mất nhà cửa và nước này cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. Ngân hàng Mỹ JPMorgan ước tính, việc tái thiết cơ sở hạ tầng sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiêu tốn tới 25 tỷ USD.

Tất cả thế giới, các giáo hội, Đức Thánh Cha Phanxicô, các tổ chức thiện nguyện Caritas quốc tế và địa phương, các giáo hội khắp năm châu, các gia đình và nhiều cá nhân đang đáp



lại tiếng kêu cứu trợ giúp vang lên từ Ukraine, từ Syria đã mấy chục năm chiến tranh nay lại bị động đất hoành hành, từ hàng triệu nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ... kêu van xin trợ giúp. Là tín hữu Kitô và tất cả những người thành tâm thiện chí thuộc bất cứ tôn giáo hay niềm tin nào, chắc chắn chúng ta không thể „bung tai bịt mắt“ trước thảm cảnh chiến tranh và chết chóc kinh hoàng trong trận động đất và tai ương dịch tễ!!! Xin hãy tích cực giúp đỡ cứu trợ, bớt ăn tiêu xa xỉ, bớt say sưa che chén, bớt cờ bạc hoang phí, bớt đam mê nghiện ngập trong Mùa Chay thánh này... để góp của góp tiền cứu giúp những người lâm cảnh túng cực và đang gặp hoạn nạn tang thương. Đó là những đồng tiền nhân nghĩa nhất là trong Mùa Chay. Đó là nghĩa cử giúp đỡ chính Chúa hiện thân trong các nạn nhân kém may mắn, đúng như Lời Chúa nói trong Tin Mừng Thánh Sử Matthêu (25, 31-46): “Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; 38 có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? 39 Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu?” 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy.”

Trọn tháng ba, tháng dâng kính Thánh Cả Giuse, Bồn Mạng toàn thể Hội Thánh và cũng là Thánh Bồn Mạng của Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam, chúng ta cùng với Thánh Giuse

Lá Thư Dân Chúa

sống tinh thần Mùa Chay thánh. Khi làm việc kính Thánh Giuse trong gia đình hoặc trong cộng đoàn chúng ta nguyện xin Thánh Giuse những ân đặc biệt sau đây trong Mùa Chay thánh 2023:

Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời: xin Người bầu cử cho mỗi người chúng ta biết sống xứng đáng con cha trên trời.

Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời : xin Người bầu cử cho các bậc vợ chồng trung tín trong tình yêu và giao ước hôn nhân đã thề hứa với nhau trong ngày thành hôn trước tòa Chúa.

Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia: xin Người bầu cử cho các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành : xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu chúng ta mỗi ngày một thăng tiến trên con đường nên thánh. Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh: xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu chúng ta biết giữ ngũ quan và tâm hồn, xa lánh mọi dịp tội nguy hiểm. Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đảng : xin Người bầu cử cho chúng ta kiên tâm bền vững thực hành các nhân đức, nhất là ơn ăn năn cải thiện sám hối trong Mùa Chay.

Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn : xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu ơn biết tuân theo và thực thi Thánh Ý Chúa. Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung: xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu ơn sống trung tín với Chúa và với nhau. Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhện nhục: xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu ơn biết sống khiêm nhường, biết tha thứ chín bỏ làm mười và nhường nhịn nhau trong cuộc sống gia đình. Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi: xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu ơn biết chu toàn bổn phận của học sinh, của công nhân trong hãng xưởng, cộng tác vào việc sáng tạo của Cha trên trời. Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà: : xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu ơn biết gương sáng trong lời ăn tiếng nói và việc làm.

Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho mọi nhà được vững: xin Người bầu cử cho mỗi gia đình, mỗi cộng đoàn, mỗi dòng tu, mỗi tổ chức, và cả giáo hội đang gặp khủng hoảng được tìm thấy cột trụ TIN CÂY MẸN trong mọi gian lao thử thách. Ông Thánh Giuse làm cho kẻ bệnh tật được cây trồng: xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu đang mang mắc bệnh nọ tật kia, cả phần hồn phần xác, không bao giờ ngã lòng cây trồng vào ơn Chúa hoá cải và chữa lành. Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì: xin Người bầu cử cho các tín hữu lâm trọng bệnh, đang „mong sinh thì“ được ơn chết lành. Ông Thánh Giuse các ma quỷ kinh khiếp: xin Người bầu cử cho mỗi tín hữu ơn chiến thắng tà thần trong mọi cơn cám dỗ. Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh: xin Người bầu cử cho toàn thể Hội Thánh và đặc biệt Giáo Hội Công Giáo tại Việt Nam thoát khỏi mọi cơn giống tổ và luôn trung tín thờ phượng Chúa và phục vụ tha nhân .

Chân thành nguyện chúc tất cả quý độc giả, gia đình bà con thân quyến một mùa chay thánh đầy hồng ân và đầy TIN CÂY MẸN, để chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Phục Sinh,

Lm. Chủ Nhiệm



Tìm Hiểu Về Mùa Chay Và Mùa Phục Sinh



1. Mùa Chay là gì ?

Mùa Chay là mùa sám hối đặc biệt để chuẩn bị mừng lễ Vượt Qua của Đức Kitô.

2. Mùa Chay kéo dài bao nhiêu ngày, bắt đầu và kết thúc vào ngày nào ?

Mùa Chay kéo dài 40 ngày, gồm 6 Chúa nhật, bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro và kết thúc trước Thánh Lễ Tiệc Ly chiều ngày thứ Năm Tuần Thánh.

3. Kinh Thánh cho ta biết con số 40 ám chỉ những biến cố lớn nào ?

Con số 40 (ám chỉ) gợi nhớ 40 năm dân Do Thái Vượt Qua trong sa mạc tiến về Đất Hứa (Ds 14, 33; 32, 13), lụt Hồng Thủy kéo dài 40 đêm ngày (St 7) và cuộc chay tịnh 40 đêm

ngày của Chúa Kitô trong rừng vắng trước khi rao giảng ơn cứu độ (Mt 4, 2; Lc 4, 1 – 2). Các Giáo Phụ cũng coi thời gian giữ chay tương tự thời gian bốn mươi ngày ông Môsê ở trên núi Xinaï (Xh 34, 28), hoặc bốn mươi ngày ông Êlia chạy trốn ở núi Khorép (1V 19,)...

4. Mùa Chay mang ý nghĩa gì ?

Mùa Chay là thời kỳ sám hối, cầu nguyện: Hội Thánh kêu gọi mọi người quay về với Chúa, thanh tẩy tâm hồn, từ bỏ các tật xấu, hy sinh hãm mình và làm việc bác ái.

Mùa Chay cũng là thời gian huấn luyện Đức Tin của các Kitô hữu cho thêm vững mạnh, và sâu xa hơn khi nhớ lại Bí Tích Thánh Tẩy đã lãnh nhận.

Mùa Chay còn là mùa chuẩn bị cho anh chị em Dự Tông đón nhận sự sống thiêng liêng nhờ việc sống tinh thần của Bí Tích Thánh Tẩy.

5. Bốn phương thế Hội Thánh quen dùng trong Mùa Chay là gì ?

Bốn phương thế Hội Thánh quen dùng trong Mùa Chay là: Sám Hối, Ăn Chay Hãm Mình, Cầu Nguyện và làm Các Việc Bác Ái.

6. Sám hối là gì ?

Sám hối là can đảm và khiêm tốn nhìn nhận những lỗi lầm mình đã phạm.

7. Việc chay tịnh giúp con người ra sao ?

Qua việc chay tịnh, con người nhìn nhận mình lệ thuộc Thiên Chúa, vì chính lúc không sử dụng lương thực Chúa ban, con người mới cảm nghiệm được tính cách bất bênh của sức lực mình. Hơn nữa, ăn chay là muốn bày tỏ cùng

Mùa Chay

Thiên Chúa rằng: Nếu không có Người, chúng ta không thể làm gì được; và qua việc thực lòng nhìn nhận tính cách hư vô của mình, con người khẩn cầu Chúa tha thứ.

8. Theo luật Hội Thánh, đến tuổi nào thì buộc phải giữ chay và kiêng thịt ?

Theo luật Hội Thánh, mọi người từ tuổi thành niên (tức là 18 tuổi trọn; GL 97) cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì buộc phải giữ chay (GL 125). Còn luật kiêng thịt buộc những người từ 14 tuổi trọn trở lên.

9. Giáo Hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào những ngày nào ?

Giáo Hội buộc ta phải giữ chay và kiêng thịt vào hai ngày Thứ Tư Lễ Tro và ngày Thứ Sáu Tuần Thánh (x. GL 125).

Việc chay tịnh của Hội Thánh vào hai ngày này nói lên ý muốn đền tội và từ bỏ tội lỗi và đó cũng là một sự chuẩn bị để mừng lễ Phục Sinh.

10. Việc xúc tro mang ý nghĩa gì ? Khi xúc tro thừa tác viên đọc lời gì ?

Việc xúc tro nhắc nhở người Kitô hữu ý thức về thân phận thụ tạo mỏng dòn yếu đuối chóng qua, vì thế phải sống với thái độ khiêm tốn trước mặt Chúa để nhận ra và sám hối về những lầm lỗi thiếu sót của mình. Khi xúc tro thừa tác viên đọc “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”

11. Thế nào là ăn chay ?

Chỉ ăn một bữa no, và có thể ăn nhẹ, lót dạ vào bữa sáng và bữa tối, không ăn vặt (kẹo, bánh, trái cây, chè) và không được giải khát bằng nước ngọt, bia, rượu, café.

12. Người ăn chay phải có tinh thần gì ?

Người ăn chay phải có tinh thần bác ái, chia sẻ, giúp đỡ những người túng thiếu, nghèo đói.

13. Thế nào là kiêng thịt (heo, bò, gà...) được phép ăn tôm, cá, trứng ...)

Ý nghĩa của việc kiêng thịt là nhắc nhở người tín hữu phải chế ngự và làm chủ các ham muốn bản thân.

14. Trong Mùa Chay, Hội Thánh buộc người tín hữu giữ chay và kiêng thịt vào những ngày nào ?

Trong Mùa Chay, Hội Thánh buộc người tín hữu giữ chay và kiêng thịt trong hai ngày là Thứ tư Lễ Tro và Thứ sáu tuần thánh.

15. Tuần lễ nào là cao điểm của Mùa Chay và của cả năm Phục vụ ?

Tuần lễ thánh bắt đầu Chúa nhật thứ 6 Mùa Chay được gọi là Chúa Nhật Lễ Lá.

16. Chúa Nhật Lễ Lá, Hội Thánh tưởng niệm biến cố gì ?

Chúa Nhật Lễ Lá, Hội Thánh kỷ niệm biến cố Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem để hoàn tất chương trình cứu độ của Thiên Chúa.

17. Nghi thức làm phép lá và rước lá nhắc nhở chúng ta điều gì ?

Nghi thức làm phép lá và rước lá nêu cao vương quyền của Đức Kitô, đồng thời để giúp chúng ta sống lại cảnh tượng Chúa Kitô khải hoàn tiến vào Giêrusalem. Người muốn tỏ uy quyền và vinh quang của Người để chúng ta bền vững, tin tưởng và trung thành với Người.



18. Trong tuần Thánh, Giáo Hội cử hành những cuộc tưởng niệm nào ?

Trong Tuần Thánh, Giáo Hội cử hành cách đặc biệt hơn các biến cố trong những ngày cuối cùng của Chúa Giêsu, tức là cuộc khổ nạn, cái chết và sự Phục Sinh của Người. Trong tuần lễ này, Tam Nhật Vượt Qua là những ngày quan trọng nhất.

19. Tam Nhật Vượt Qua có ý nghĩa gì đối với người Kitô hữu ?

Với Tam Nhật Vượt Qua, người tín hữu cùng sống với Đức Kitô trong bữa Tiệc Ly, theo Ngài lên Núi Sọ, bước vào chốn an nghỉ của Người, và chiêm ngắm Ngài sống lại vinh quang.

20. Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua với mục đích nào ?

Hội Thánh cử hành Tam Nhật Vượt Qua để cho ta thấy trước và sống trước những thực tại của ngày cánh chung, ngày mà Chúa Kitô sẽ tập hợp tất cả chúng ta lại trong Nước của Cha Người. Mâu nhiệm Thương Khó và Phục Sinh của Chúa Giêsu đã khơi mào và bảo đảm cho ta được hưởng ngày hồng phúc ấy. Hơn nữa, Hội Thánh dùng Tam Nhật Vượt Qua để đón nhận những con cái mới được sinh ra trong ân sủng, để giao hòa những hối nhân và canh tân đời sống những người đã được thanh tẩy.

21. Tại sao Tam Nhật Vượt Qua lại là trung tâm điểm của Phụng Vụ Kitô giáo?

Tam Nhật Vượt Qua là trung tâm điểm của Phụng Vụ Kitô giáo, bởi vì tất cả nền Phụng Vụ của Hội Thánh đều phát xuất từ mâu nhiệm Vượt Qua của Đức Kitô: khổ nạn, chịu chết và phục sinh. Chúa nhật lễ Chúa Phục Sinh là ngày lễ Mẹ của mọi Chúa Nhật trong năm; Thánh Lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.



22. Trong ngày thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh cử hành những nghi thức long trọng nào ?

Thánh Lễ Truyền Dầu được cử hành vào ban sáng do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế cùng với Linh Mục đoàn để làm phép dầu Bệnh Nhân, dầu Dụ Tông và để thánh hiến Dầu Thánh.

Thánh Lễ tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu được cử hành ban chiều để nhắc nhớ việc Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Thánh Thể. Thánh Lễ này khai mạc Tam Nhật Vượt Qua.

23. Phụng Vụ chiều thứ Năm Tuần Thánh, Hội Thánh tưởng niệm những biến cố gì liên quan đến Chúa Giêsu ?

Trước hết là tưởng niệm bữa Tiệc Ly của Chúa Giêsu, việc Ngài thiết lập Bí Tích Thánh Thể và chức Linh Mục (x. Mt 26, 26 – 29), cũng như nghi thức rửa chân, biểu tượng tình yêu phục vụ của Đức Kitô (x. Ga 13, 1 – 20).

24. Khi cử hành nghi thức rửa chân, Hội Thánh muốn nhắc chúng ta điều gì ?

Chính vì yêu thương mà Chúa Giêsu đã hạ mình xuống rửa chân cho các môn đệ, như đây tớ rửa chân cho chủ. Qua nghi thức này, Hội Thánh muốn nhắc nhở chúng ta phải noi gương Đức Kitô trong tinh thần phục vụ: “Phục vụ vì yêu thương”.

25. Kinh Thánh cho ta biết tâm trạng của Chúa Giêsu trong vườn Ghết-xê-ma-ni thế nào ?

Trong vườn Ghết-sê-ma-ni, Chúa Giêsu cảm thấy sợ sệt, buồn rầu và xao xuyến. Người đã xin Chúa Cha cho khỏi qua giờ đau khổ, khỏi phải uống chén này. Tuy nhiên, dầu sợ hãi, Người cũng sẵn sàng chết, nếu đó là Thánh ý Chúa Cha: “nhưng xin đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha” (x. Mt 26, 39; Mc 14, 35 – 36; Lc 22, 42 – 44).

26. Chén mà Chúa Giêsu xin Chúa Cha cho Ngài khỏi uống ám chỉ điều gì ?

Chén ở đây ám chỉ những thử thách và những đau khổ mà Đức Giêsu sắp phải chịu. Đó chính là cuộc thương khó của Ngài.

27. Trọng tâm của việc cử hành chiều ngày thứ Sáu Tuần Thánh là gì ? Tại sao ?

Trọng tâm của việc cử hành chiều thứ Sáu Tuần Thánh là nghi thức suy tôn và kính thờ Thánh Giá, vì nhờ Thánh Giá mà ơn cứu độ được ban cho chúng ta.

28. Trên Thập Giá, Đức Giêsu đã nói những lời nào ?

Lời thứ nhất: Đức Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha xin Người tha cho những kẻ làm khổ mình: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34);



Lời thứ hai: Đức Giêsu chấp nhận lời xin của tên trộm bị đóng đinh cùng: “Tôi bảo thật anh, hôm nay anh sẽ được ở với Tôi trên Thiên Đàng” (Lc, 23, 43);

Lời thứ ba: Đức Giêsu trao gửi Thánh Gioan cho Đức Mẹ: “Thưa Bà, đây là Con Bà” (Ga 19, 26);

Lời thứ tư: Đức Giêsu trao gửi Đức Mẹ cho Thánh Gioan: “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19, 27);

Lời thứ năm: Đức Giêsu than thở với Chúa Cha: “Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của Con, sao Ngài bỏ rơi Con !” (Mt 27, 46);

Lời thứ sáu: Đức Giêsu phó thác linh hồn cho Chúa Cha: “Lạy Cha, Con xin phó thác linh hồn Con trong tay Cha” (Lc 23, 46);

Lời thứ bảy: Đức Giêsu kêu khát và sau khi uống chút giấm chua, Đức Giêsu nói: “Thế là mọi sự đã hoàn tất”. Rồi Người tắt thở. (Ga 19, 30).

29. Khi chết trên Thập Giá, Đức Kitô muốn nói với chúng ta điều gì ?

Đức Kitô muốn nói rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô cùng: “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng tình yêu của người dám hy sinh mạng sống mình vì người mình yêu” (Ga 15, 13).

30. Tại sao gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu chuộc ?

Chúng ta gọi tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu cứu chuộc vì qua hy lễ của Đức Kitô, tình yêu Thiên Chúa giải thoát loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết. (Rm 5, 8).

31. Khi chiêm ngắm Chúa Giêsu chết trên Thập Giá, chúng ta phải có những thái độ nào ?

Suy tôn: vì Chúa đã chiến thắng sự chết;

Kính phục: vì Chúa đã hy sinh chịu chết;

Cảm mến: vì Chúa đã dùng cái chết để tỏ lòng yêu thương ta;

Tri ân: vì Chúa đã chịu chết để chuộc tội cho ta;

Ngưỡng mộ: vì Chúa muốn chúng ta noi theo Người: “Ai muốn theo Ta, thì hãy bỏ mình và vác thập giá mình mà theo”.

Vì thế, chúng ta hãy giục lòng ăn năn tội và quyết tâm sống mỗi ngày một đẹp lòng Chúa Giêsu hơn.

32. Ngày thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh muốn chúng ta làm gì ?

Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh, Hội Thánh mời gọi chúng ta cùng với Mẹ Maria cầu nguyện bên Mộ Chúa, cùng Người suy ngắm các đau khổ, cái chết và việc mai táng của Chúa Giêsu trong niềm hy vọng và tin tưởng.

33. Trên hình Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, Linh Mục ghim năm hạt hợp hương mang ý nghĩa gì ?

Trên hình Thánh Giá ở cây nến Phục Sinh, năm hạt hợp hương chính là biểu tượng của năm dấu đinh Chúa Giêsu (dấu đinh trên cổ tay trái, dấu đinh trên cổ tay phải, dấu đinh trên cổ chân trái, dấu đinh trên cổ chân phải, và dấu đinh bên cạnh sườn Chúa Giêsu).

34. Cử hành thánh lễ trong Mùa Chay và Mùa Phục sinh khác nhau ở điểm nào ?

Mùa Chay

- Không đọc kinh Vinh Danh
- Không đệm đàn khi không có tiếng hát.
- Không đọc hoặc hát Allêluia
- Không trưng bông trên bàn thờ.
- Chủ tế mặc áo tím.

Mùa Phục Sinh

- Đọc kinh Vinh Danh
- Được đệm đàn khi không có tiếng hát.
- Đọc hoặc hát Allêluia
- Được trưng bông trên bàn thờ.
- Chủ tế mặc áo trắng.



35. Mùa Phục Sinh có mấy tuần ?

Mùa Phục Sinh có 7 tuần, bắt đầu Chúa Nhật I Phục Sinh đến Chúa Nhật hiện xuống.

36. Ngày lễ Phục Sinh là ngày lễ gì ?

Là ngày lễ quan trọng nhất trong năm Phụng vụ, là ngày lễ Mẹ của mọi ngày Chúa nhật, bởi vì Thánh lễ nào cũng đều tưởng niệm và tái diễn công cuộc Vượt Qua của Đức Kitô.

37. Tuần bát nhật Phục Sinh có mấy ngày ?

Tuần bát nhật Phục Sinh có 8 ngày, kể từ lễ Phục Sinh.

38. Các Chúa Nhật Phục Sinh có được cử hành Thánh lễ an táng, hôn phối hoặc các lễ khác không ?

Không, vì các Chúa Nhật Phục Sinh chiếm một vị trí ưu tiên trên hết mọi lễ.

39. Allêluia có nghĩa là gì ?

Allêluia có nghĩa là “Hãy ngợi khen Chúa”

40. Hội Thánh dạy mọi tín hữu sau khi rước lễ lần đầu và sau khi đến tuổi khôn phải làm gì trong Mùa Phục Sinh ?

Buộc phải xưng tội và rước lễ ít nhất là 1 lần trong Mùa Phục Sinh.

**Ban MVTT Giáo Phận
Tìm Hiểu Về Mùa Chay Và Mùa Phục Sinh
(giaophandanang.org)**

Bí tích Hòa giải

BÍ TÍCH HÒA GIẢI

(x. SGLC từ 1420 đến 1484)

"Những ai đến lãnh nhận bí tích Hòa giải, đều được Thiên Chúa nhân từ tha thứ những xúc phạm đến Người. Đồng thời họ được giao hòa cùng Hội Thánh mà tội lỗi họ đã làm tổn thương. Hội Thánh hằng nỗ lực lấy Đức Ái, gương lành và kinh nguyện, để hoán cải họ" (GH 11)

Bí tích Hòa giải còn được gọi là Bí tích Giải tội, bí tích Cáo giải, bí tích Sám Hối. Nhưng dù tên gọi nào chăng nữa, vẫn luôn hàm chứa hai nội dung chính yếu: sự hoán cải của hối nhân và tình thương tha thứ của Thiên Chúa. Tìm hiểu bí tích Hòa giải là cơ hội giúp ta khám phá tình thương của Thiên Chúa, và cảm nghiệm đó thúc đẩy ta sám hối, mỗi ngày và mọi ngày trong suốt cuộc đời.

I. Tiếng gọi hoán cải.

"Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn thông hối và tin vào Tin Mừng" (Mc 1,15). Tiếng gọi hoán cải là thành phần thiết yếu trong lời công bố Nước Trời. Tiếng gọi ấy trước hết được gửi đến những ai chưa nhận biết Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Vì thế, Thánh Tẩy là bí tích tha tội và dẫn đưa ta vào đời sống mới.

Tuy nhiên, tiếng gọi ấy vẫn tiếp tục được gửi đến cho những người đã chịu Thánh Tẩy, vì kinh nghiệm cuộc sống cho thấy ta vẫn tiếp tục phạm tội sau khi đã chịu Thánh Tẩy. „Nếu ta

nói rằng mình không có tội, ta tự lừa dối mình, và sự thật không có trong ta" (1Ga 1,8). Chính Đức Giêsu cũng dạy ta cầu nguyện: „Xin Cha tha tội chúng con" (x. Lc 11,4). Bởi vì tuy bí tích Thánh Tẩy dẫn ta vào đời sống mới, nhưng không hủy diệt sự yếu đuối và hướng chiều về tội nơi con người tự nhiên. Chính vì thế, hoán cải là cả một hành trình dài và cuộc sống người tín hữu là cuộc chiến đấu liên li chống lại tội lỗi. „Hội Thánh ôm ấp những kẻ có tội trong lòng mình, nên vừa thánh thiện vừa phải luôn thanh tẩy mình. Do đó, Hội Thánh luôn thực hiện việc sám hối và canh tân" (GH 8).

Sự hoán cải mà Đức Giêsu mời gọi là sự hoán cải nội tâm, hoán cải của con tim. Chỉ khi nào có sự hoán cải sâu xa đó, những việc làm bên ngoài mới có ý nghĩa: những cử chỉ, lời kinh, việc làm đền tội. Sự hoán cải ấy là sự thay đổi sâu xa hướng đi của cả cuộc đời: một đàng là buồn phiền, hối hận vì tội, và dứt khoát với





cái xấu; đàng khác là quyết tâm thay đổi đời sống, trông cậy và tín thác vào Chúa. Hoán cải như thế không phải là việc dễ dàng. Vì thế, hoán cải trước hết là công việc của ân sủng Thiên Chúa. Chính Chúa nâng đỡ, để ta có thể làm lại cuộc đời. Càng khám phá tình thương của Chúa, ta càng khinh ghét tội lỗi và không muốn bị xa cách Chúa. Thánh Thần vừa là Đấng soi sáng giúp ta nhận ra con người thật và tội lỗi của mình, vừa là Đấng An ủi giúp ta ăn năn sám hối.

II. Bí tích Hòa giải.

Tội là bẻ gãy mối hiệp thông không những với Chúa mà với cả Hội Thánh. Vì thế, ta cần được Thiên Chúa tha thứ và cần giao hòa với Hội Thánh. Ý nghĩa đó được thể hiện đầy đủ trong Bí tích Hòa giải. „Không ai có quyền tha tội ngoại trừ một mình Thiên Chúa“ (Mc 2,7). Đúng như thế. Nhưng Chúa Kitô chính là Thiên Chúa nên Ngài có quyền tha tội: „Tội lỗi của con đã được tha“ (Mc 2,5).

Sau đó, Ngài ban cho Hội Thánh quyền tha tội nhân danh Ngài (x. Ga 20,21-23). Đồng thời trong cuộc sống trần thế, khi Đức Giêsu tha tội cho ai, Ngài cũng đưa họ hội nhập cộng đoàn dân Chúa. Vì thế, khi trao cho các quyền tha tội, Ngài cũng trao cho các ông quyền giao hòa tội nhân với Hội Thánh: „Các con cầm buộc ai, trên trời cũng cầm buộc. Các con cởi mở cho ai, trên trời cũng cởi mở“ (Mt 16,19). Hội Thánh đã

thực thi quyền bính Đức Giêsu trao phó trong cử hành Bí tích Hòa giải.

Trong suốt chiều dài lịch sử, hình thức cử hành có thể thay đổi, nhưng vẫn luôn luôn giữ cơ cấu nền tảng với hai yếu tố quan trọng: một đàng là hành vi của hối nhân: thống hối, xưng tội, đền tội; đàng khác là hành động của Thiên Chúa qua Hội Thánh: Giám mục và Linh mục nhân danh Chúa mà tha tội và ra việc đền tội cho hối nhân. Công thức tha tội chứa đựng nội dung chính yếu của Bí tích: «Thiên Chúa là Cha hay thương xót đã nhờ sự chết và sống lại của Con chúa mà giao hòa thế gian với Chúa, và ban Thánh Thần để tha tội. Xin Chúa dùng tác vụ của Hội Thánh mà ban cho con ơn tha thứ và bình an. Vậy cha tha tội cho con, Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần».

III. Hành vi của hối nhân.

1. Thống hối:

Thống hối là buồn phiền, chê ghét tội đã phạm và dốc lòng không phạm tội nữa (x. CĐ Trentô). Người ta thường phân biệt: thống hối toàn vẹn và thống hối bất toàn. Thống hối toàn vẹn là thống hối vì lòng mến, mến Chúa trên hết mọi sự. Lòng thống hối đó khiến hối nhân được tha các tội nhẹ và tha cả tội trọng nếu cương quyết lãnh nhận Bí tích Hòa giải sớm hết sức có thể. Thống hối bất toàn là thống hối vì sợ, sợ án phạt đời đời và sợ các hình phạt khác. Lòng thống hối ấy cũng là ân huệ của Thiên Chúa, thúc đẩy hối nhân làm hòa với Chúa và Hội Thánh cách trọn vẹn trong Bí tích Hòa giải.

2. Xưng tội:

Bằng việc xưng tội, hối nhân nhìn thẳng vào tội lỗi của mình, nhận trách nhiệm và mở lòng ra với Chúa cũng như với Hội Thánh, để sống đời sống mới. Đây là thành phần thiết yếu của Bí tích Hòa giải. Vì thế, Hội Thánh đòi hối nhân phải xưng thú mọi tội trọng, kể cả những tội thầm kín, vì "nếu bệnh nhân mà xấu hổ nên che

Mùa Chay

dấu vết thương, làm sao lương y có thể biết mà chữa lành“ (x. CD Trentô).

Ngoài ra, còn có những đòi hỏi liên quan đến Bí tích Hòa giải:

Mỗi tín hữu bó buộc phải xưng các tội trọng một năm ít là một lần.

Khi biết mình đang mắc tội trọng, không được rước Mình Thánh Chúa nếu chưa xưng tội, trừ khi không thể đi xưng tội, có thể giục lòng ăn năn sám hối.

Trước khi được Rước Lễ lần đầu, trẻ em phải lãnh nhận Bí tích Hòa giải.

Hội Thánh cũng khuyến tín hữu xưng các tội nhẹ. Việc xưng tội thường xuyên giúp ta huấn luyện lương tâm, chiến đấu chống lại các khuynh hướng xấu, được Chúa Kitô nâng đỡ và tiến bước trong đời sống mới.

3. Đền tội:

Tội là hành động nằm trong tương quan với Thiên Chúa và tha nhân. Tội gây thiệt hại cho tha nhân, vì thế phải đền bù; chẳng hạn: trả lại đồ vật đã lấy cắp, khôi phục danh dự cho người khác... Ngoài ra, tội còn làm cho chính bản thân ta yếu đi và mối tương quan với Thiên Chúa và tha nhân bị tổn thương. Chính vì thế, cùng với ơn tha tội, hối nhân còn phải làm việc gì đó đền bù, và phục hồi sức mạnh thiêng liêng. Đó là ý nghĩa đền tội. Việc đền tội có thể là kinh nguyện, việc bác ái, hãm mình, phục vụ tha nhân... Cha giải tội sẽ tùy theo mức độ tội phạm của hối nhân mà ra việc đền tội cho thích hợp và ích lợi. Việc đền tội giúp ta nên giống Chúa Kitô, Đấng duy nhất đền thay tội lỗi cho ta.

IV. Thừa tác viên của Bí tích Hòa giải.

Thừa tác viên của Bí tích Hòa giải là các Giám mục kế vị các Tông đồ, và các linh mục là những người cộng tác của hàng Giám mục. Nhờ ân sủng lãnh nhận qua Bí tích Truyền Chức Thánh, các ngài tha thứ mọi tội lỗi „Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần“. Nhờ ơn tha thứ

này, các hối nhân được giao hòa với Thiên Chúa và Hội Thánh. Khi cử hành Bí tích Hòa giải, cha giải tội đóng vai trò Người Mực tử tốt lành kiếm tìm con chiên lạc, người Samari nhân hậu băng bó vết thương, người cha giàu lòng thương xót đợi chờ và hân hoan đón tiếp đứa con hoang đàng trở về; đồng thời là vị thẩm phán công bằng và thương xót. Tóm lại linh mục là dấu chỉ và khí cụ của tình thương Thiên Chúa dành cho hối nhân. Vì là tôi tớ phục vụ cho ơn tha thứ của Thiên Chúa, cha giải tội phải mang trong mình những tâm tình và ý tưởng của Chúa Kitô. Ngài phải có hiểu biết và kinh nghiệm về cuộc sống con người, phải biết tôn trọng và nhạy cảm với những ai sa ngã; đồng thời ngài phải yêu mến sự thật, trung thành với giáo huấn của Hội Thánh, và kiên nhẫn giúp hối nhân đi lên trên con đường thánh thiện. Vì sự cao cả của Bí tích và vì lòng kính trọng đối với con người, Hội Thánh đòi buộc cha giải tội phải giữ bí mật tuyệt đối về những tội hối nhân đã xưng thú. Bí mật đó được gọi là Ân Tòa Giải Tội và cha giải tội phải tôn trọng tuyệt đối.

V. Cử hành và hiệu quả của Bí tích Hòa giải.

1. Cử hành:

Thông thường, Bí tích Hòa giải được cử hành theo thể thức như sau: linh mục chào hỏi và chúc lành cho hối nhân, đọc Lời Chúa để soi



sáng lương tâm và khơi dậy tâm tình thống hối; sau đó hối nhân xưng thú tội lỗi, rồi linh mục ra việc đền tội và giải tội. Cuối cùng là kinh tạ ơn và chúc lành của linh mục. Bí tích Hòa giải cũng có thể được cử hành trong khung cảnh sám hối cộng đồng. Cộng đoàn cùng cử hành Phụng vụ Lời Chúa, nghe giảng, xét mình và sám hối chung, nhưng sau đó mỗi người sẽ xưng tội riêng với linh mục. Việc cử hành này làm nổi bật ý nghĩa Hội Thánh của Bí tích Hòa giải. Trong trường hợp khẩn thiết như nguy tử, hoặc không đủ các linh mục giải tội, khiến giáo dân không thể Rước Lễ, có thể cử hành hòa giải cộng đồng và tha tội chung. Tuy nhiên, xưng tội và giải tội riêng vẫn là hình thức thông thường nhất; trong đó Chúa Kitô nói với từng người: „Cha tha tội cho con“. Ngài là Thầy Thuốc chăm sóc từng bệnh nhân và dẫn đưa họ trở về với sự hiệp thông huynh đệ. Cho dù giải tội riêng, đừng quên rằng ở tự bản chất, cử hành bí tích là một hành vi phụng vụ, và vì thế mang tích công khai và Cộng đoàn Hội Thánh.

2. Hiệu quả

Mục đích và hiệu quả của Bí tích Hòa giải là cho ta được làm hòa với Chúa. Đây là ơn phục sinh thiêng liêng, hồi phục tư cách và phẩm giá làm con Thiên Chúa của hối nhân. Ai lãnh nhận bí tích với lòng thống hối chân thành còn cảm nhận được sự bình an và thanh thản trong tâm hồn. Cùng với hiệu quả trên, Bí tích còn hòa giải ta với Hội Thánh. Tội lỗi làm tổn thương và có khi bẻ gãy mối hiệp thông huynh đệ. Bí tích Hòa giải khôi phục lại mối hiệp thông đó, và như thế, không những Bí tích chữa lành hối nhân mà còn ảnh hưởng tốt đẹp đến cả Hội Thánh. Đồng thời nhờ sự hiệp thông những của cải thiêng liêng trong Hội Thánh, ta được mạnh sức hơn trên đường về Quê Trời. Vào buổi xế chiều cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ phải ra trước Tòa Chúa. Nhưng ngay từ hôm nay, khi nhận lãnh Bí tích Hòa giải, ta đã ra trước Tòa Chúa, và nhờ ơn Bí tích, ta được ngang qua cõi chết mà vào cõi

sống: „Quả thật Ta bảo các ngươi: ai nghe Lời Ta và tin vào Đấng đã sai Ta thì có sự sống đời đời và khỏi đến Tòa phán xét, nhưng đã ngang qua sự chết mà vào sự sống“ (Ga 5,24).

VI. Để sống lòng sám hối.

1. Ngày nay nhiều người trẻ ngại đi xưng tội, và các bạn lý luận: xưng xong rồi lại tiếp tục phạm tội, thà không xưng thì hơn. Ẩn bên trong lý luận ấy lại là sự thất vọng về chính mình, và thiếu lòng cậy trông vào Chúa. Cần ý thức rằng hoán cải là cả một hành trình dài, và phải dám tin vào tình thương tha thứ của Chúa, tình thương của người cha hằng chờ đợi chúng ta.

2. Xét mình hằng ngày, chân thành thống hối và quyết tâm gắn bó với Chúa là điều ta có thể và phải làm mỗi ngày. Những việc làm đó giúp ta luôn sống trong Ôn Hòa giải, và thúc đẩy ta sống đời Kitô hữu tốt đẹp hơn.

3. Không những làm việc đền tội mỗi khi đi xưng tội, Hội Thánh còn khuyên ta thực hiện nhiều hình thức đền tội khác trong cuộc sống hằng ngày. Ba hình thức quen thuộc nhất: cầu nguyện, ăn chay và làm việc bác ái. Những hình thức này vừa giúp ta chế ngự bản thân, vừa dẫn ta vào cuộc sống hài hòa với Chúa, với mọi người.

Bài 33: Bí Tích Hòa Giải
(giaophanvinhlong.net)



Buộc xưng tội trong mùa Chay không ?

Giải đáp của Cha Edward McNamara, Dòng Đạo Binh Chúa Kitô (LC), Khoa trưởng Thần học và giáo sư phụng vụ của Đại học Regina Apostolorum (Nữ Vương các Thánh Tông Đồ), Rôma.

Hỏi:

Chúng ta đang sống mùa Chay thánh, mới đây con nghe nói rằng ai không xưng tội trong mùa Chay thì mắc tội trọng. Thưa cha, điều này có đúng không? - J. B., Ocala, Florida, Mỹ.

Đáp:

Câu trả lời nhanh cho câu hỏi này là không. Tuy nhiên, câu trả lời nhanh là không hề đơn giản, vì có một số điểm cần lưu ý.

Theo Giáo luật:

Điều 987 : Để hưởng nhờ phương dược cứu độ của bí tích Sám Hối, người Kitô hữu phải được chuẩn bị thế nào để trở về với Thiên Chúa bằng cách từ bỏ các tội đã phạm và quyết tâm sửa mình.

Điều 988 : §1. Sau khi đã xét mình kỹ lưỡng và ý thức được tội của mình, người Kitô hữu buộc phải xưng các loại tội trọng và số tội trọng đã phạm sau khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, mà chưa được quyền tháo gỡ của Giáo Hội tha trực tiếp và họ chưa xưng trong lần xưng tội riêng.

§2. Khuyến các Kitô hữu cũng xưng cả những tội nhẹ nữa (CIS 901-902).

Điều 989 : Mọi tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, buộc phải xưng các tội trọng của mình một cách trung thực, một năm ít là một lần (CIS 906 ; CIO 719) (Bản dịch Việt ngữ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam).

Tuy nhiên, Giáo Luật cũng nói như sau về việc Rước lễ:



Điều 920

§1. Sau khi đã rước lễ lần đầu, tất cả mọi tín hữu buộc phải rước lễ mỗi năm ít là một lần.

§2. Phải chu toàn mệnh lệnh này trong mùa Phục Sinh, trừ khi phải chu toàn vào một thời gian khác trong năm vì một lý do chính đáng (CIS 859 ; CIS 860 ; CIO 708)” (Bản dịch, như trên).

Các luật này bắt nguồn từ Hiến chế 21 của Công đồng Latêranô thứ IV năm 1215. Xin đọc:

"Tất cả các tín hữu, sau khi đến tuổi khôn, phải xưng tất cả tội lỗi của mình một cách chân thành với linh mục của mình ít nhất một năm một lần, và chăm chỉ làm việc đền tội do linh mục đưa ra cho mình. Họ hãy cung kính Rước Thánh Thể ít nhất vào lễ Phục sinh, trừ khi họ nghĩ rằng, vì một lý do chính đáng và theo lời khuyên của vị linh mục, họ nên tránh rước lễ trong một thời gian. Nếu không, họ sẽ bị cấm không được bước vào một nhà thờ trong suốt

cuộc đời của họ, và họ sẽ bị từ chối chôn cất theo nghi thức Công Giáo sau khi qua đời. Xin công bố thường xuyên sắc lệnh cứu độ này trong các nhà thờ, để không ai có thể tìm ra cái cớ cho việc không hiểu biết của mình. Nếu bất kỳ người nào muốn, vì các lý do tốt, xưng tội với một linh mục khác, người ấy phải hỏi ý kiến của linh mục của mình và xin phép ngài; nếu không, linh mục ấy sẽ không có quyền tha hoặc ràng buộc họ. Linh mục cần phải sáng suốt và thận trọng, để cho giống như một bác sĩ lành nghề, ngài có thể đổ rượu và dầu trên các vết thương của người bị thương. Linh mục cần cẩn thận hỏi về hoàn cảnh của hối nhân và tội, để ngài thận trọng phân định lời khuyên cần thiết và nên áp dụng sự chữa trị nào, sử dụng các phương thế khác nhau để chữa lành người bệnh. Tuy nhiên, linh mục cần chăm sóc tối đa, không phản bội tội nhân bằng lời nói, cử chỉ, hoặc bất kỳ cách nào khác. Nếu linh mục cần lời khuyên khôn ngoan, ngài cứ thận trọng tìm kiếm, nhưng không đề cập đến người có liên quan. Vì nếu ai giả định tiết lộ một tội lỗi mà mình đã biết khi ngồi tòa giải tội, chúng tôi tuyên sắc rằng ngài không chỉ bị đình chỉ tác vụ linh mục của mình, mà còn phải ở trong một tu viện kín để làm việc đền tội vĩnh viễn nữa“.

Các nguyên tắc này cũng được nêu ra trong sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo:

"1389. Giáo Hội buộc các tín hữu phải tham dự thánh lễ vào các ngày Chúa Nhật và lễ trọng (x. OE 15) rước lễ mỗi năm ít là một lần vào mùa Phục Sinh, trừ khi có lý do chính đáng, có thể chu toàn vào mùa khác trong năm (x. CIC, khoản 920), trước đó phải chuẩn bị tâm hồn bằng bí tích Giao Hòa. Giáo Hội hết sức khuyến khích các tín hữu rước lễ vào các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng, hay thường xuyên hơn nữa, rước lễ hằng ngày” (Bản dịch Việt ngữ của Ban giáo lý, Tổng Giáo phận Sài Gòn).

Và sau đó:



Các điều răn của Giáo Hội

"2041. Các điều răn Giáo Hội nhằm nâng đỡ một đời sống luân lý gắn liền với đời sống phụng vụ và được đời sống này nuôi dưỡng. Tính cách bó buộc của các luật thiết định do các mục tử ban hành này có mục đích bảo đảm cho các tín hữu mức cần thiết phải có trong tinh thần cầu nguyện, trong cố gắng sống hợp với luân lý, trong sự gia tăng lòng mến Chúa yêu người.

"2042. Điều răn thứ nhất (vào các Chúa Nhật và các ngày lễ buộc, các tín hữu buộc phải tham dự thánh lễ và không làm những công việc nô dịch) đòi các tín hữu thánh hóa ngày mừng Chúa Phục Sinh, cũng như những lễ phụng vụ chính để tôn kính các mầu nhiệm của Chúa, của Đức Trinh Nữ Maria Điểm Phúc, của các thánh, trước hết bằng việc tham dự cử hành Bí Tích Thánh Thể, là bí tích qui tụ cộng đoàn, và tránh tất cả những công việc tự bản chất ngăn trở việc thánh hóa những ngày ấy (x. CIC, 1246-1248; CCEO 880, 3; 881).

"Điều răn thứ hai: (mọi tín hữu buộc phải xưng tội trong một năm ít là một lần) bảo đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa Giải, nối tiếp công việc hoán cải và tha thứ của bí tích Thánh Tẩy (x. CIC, 989, CCEO, 719)

“Điều răn thứ ba: (mọi tín hữu buộc phải rước Mình Thánh Chúa ít là một lần trong mùa Phục Sinh) bảo đảm mức tối thiểu trong việc rước Mình Máu Chúa Giêsu. Điều răn này phải được chu toàn vào mùa Phục Sinh, vì lễ Phục Sinh là nguồn gốc và là trung tâm của phụng vụ Ki-tô giáo (x. CIC, 920, CCEO, 708-881).

“2043. Điều răn thứ tư: (vào những ngày sám hối do Hội Thánh ấn định, các tín hữu buộc phải kiêng thịt và giữ chay) bảo đảm thời gian tu luyện và sám hối để chuẩn bị tâm hồn mừng các ngày lễ phụng vụ. Chay tịnh và hãm mình góp phần giúp chúng ta làm chủ được các bản năng và đạt tới tự do nội tâm (x. CIC, 1246, CCEO, 881,1,4; 880,3)).

“Điều răn thứ năm (các tín hữu buộc phải đóng góp cho các nhu cầu của Giáo Hội) dạy các tín hữu có bổn phận chu cấp cho những nhu cầu vật chất của Giáo Hội, tùy theo khả năng mỗi người (x. CIC, 222; CCEO 25)” (Bản dịch, như trên).

Từ các tài liệu này, chúng ta có thể suy luận rằng nghĩa vụ trước tiên là Rước lễ ít nhất một năm một lần, đặc biệt là trong mùa Phục Sinh. Nghĩa vụ phải đi xưng tội trước khi Rước lễ là liên quan đến nghĩa vụ Rước lễ vào mùa Phục

Sinh, để chắc chắn rằng người ấy ở trong tình trạng ân sủng. Mặc dù đây là một suy luận theo luận lý học từ quan điểm thiêng liêng, nhưng phải nhận xét rằng Giáo luật điều 920 §2 qui định xưng tội mỗi năm một lần và không nói về mùa nào cả.

Bộ Giáo luật hiện tại tạo điều kiện dễ dàng cho việc xưng tội, so với Bộ Giáo luật cũ, chẳng hạn loại bỏ yêu cầu phải xưng tội với chính cha xứ của mình để chu toàn nghĩa vụ.

Thời gian để hoàn thành nghĩa vụ mùa Phục Sinh, như đôi khi nó được gọi, có thể khác nhau giữa các nước. Tại Mỹ, thời gian này là từ Chúa Nhật thứ I Mùa Chay đến hết ngày Lễ Chúa Ba Ngôi; ở các nước khác, mùa có thể bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và kết thúc vào ngày Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên.

Tất nhiên, nghĩa vụ mùa Phục Sinh là một yêu cầu tối thiểu để động viên mọi người nhận lãnh các bí tích. Lý tưởng nhất, một người Công Giáo Rước lễ mỗi lần tham dự Thánh Lễ. Một người Công Giáo cũng nên đi xưng tội bất cứ khi nào mình nhận thức đã phạm tội trọng, và việc xưng tội thường xuyên là rất được khuyến khích, thậm chí nếu chỉ có tội nhẹ. Như Sách Giáo lý Giáo Hội Công Giáo nhắc nhở chúng ta, điều răn này nói: „bảo đảm việc chuẩn bị rước Thánh Thể bằng việc chuẩn bị lãnh nhận bí tích Hòa Giải, nối tiếp công việc hoán cải và tha thứ của bí tích Thánh Tẩy”.

Nếu các đề nghị này được tuân theo, mặc dù nghĩa vụ rước lễ trong mùa Phục Sinh vẫn còn, việc một người ta cần đi xưng tội trong Mùa Chay, hoặc ít nhất vào thời điểm nào đó trước khi Rước lễ vào mùa Phục sinh, sẽ không còn tồn tại, trừ khi người ấy có tội trọng.

Nguyễn Trọng Đa

Buộc xưng tội trong mùa Chay không ?
(giaophanvinhlong.net)





**CHÙM
THƠ MÙA CHAY**

Trầm Thiên Thu



BÀI CA SÁM HỐI

Nguyên xin Thiên Chúa chí ái
 Nghe con than thở đôi câu
 Ăn năn vì bao lầm lỗi
 Tháng ngày trĩu nặng u sầu
 Đôi tay run run khép lại
 Con quỳ lạng lẽ gục đầu
 Xin Chúa thứ tha tội lỗi
 Thành tâm tha thiết nguyện cầu
 Hường lòng ngược nhìn lên Chúa
 Con tin Tình Ngài bao la
 Như chiêm lạc bầy xa Chủ
 Hứa nhiều chẳng giữ được gì
 Hồn xưa trắng ngần như tuyết
 Tin yêu chan chứa cõi lòng
 Con quên Tình Ngài chan chứa
 Mê đời gian trá diệt vong
 Giờ đây tìm về bên Chúa
 Khát khao được Chúa thứ tha
 Chỉ dám xin làm tôi tớ
 Đâu đáng gọi là con Cha
 Nhưng lạ thay Tình Phụ tử

Không chấp đứa con hoang đàng
 Vẫn dành cho con tất cả
 Hưởng phần sản nghiệp cao sang
 Cảm tạ Hồng ân Thiên Chúa
 Từ nay con quyết canh tân
 Không dưng mắt sa giọt lệ
 Mừng mừng, tủi tủi, hân hoan...

-o0o-

CÂY THẬP GIÁ

Thập giá ê chề nhục nhã thay!
 Đau thương, tủi hổ với chua cay
 Giêsu tuân phục theo Thiên Ý
 Nhân thể thoát ly khỏi đọa đày
 Thập giá trở nên Ôn Cứu Độ
 Khổ đau chợt hóa Suôi Thiên Thai
 Suy tôn Thánh giá, con cung kính
 Cảm tạ Hồng ân mãi đắm say

-o0o-

CHAY KHÚC

Xin tái tạo trong con
 Một tâm hồn trong trắng
 Để cuộc đời thanh thản
 Chuyên mến Chúa, yêu người
 Con nhận biết mình rồi
 Bụi tro và nước mắt
 Xin ca vang khúc hát
 Ăn ăn khôi tội đời

-o0o-

ĐIỀU LÝ MÙA CHAY

Xin dạy bảo con lối bước Ngài
 Để con thực hiện suốt đêm ngày
 Ước mơ từng ngày đầy Ôn Chúa
 Khao khát cả đời trọn sớm mai
 Ước nguyện đơn sơ nhưng thông thiết
 Tâm tình chân thật dấu vơi đầy
 Mùa Chay sám hối, tin yêu Chúa
 Tội đỏ như son cũng trắng ngay

Tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba ?

Tháng ba được dành kính thánh Giuse, có lý do gì gắn liền tháng ba với thánh Giuse?

Trong một năm, lòng đạo đức bình dân thường dành ra vài tháng để kính nhớ một nhân vật nào đó, cụ thể là: tháng 5 kính Đức Mẹ, tháng 6 kính Thánh tâm Chúa, tháng 10 kính Đức Mẹ Mân côi, tháng 11 nhớ các linh hồn đã qua đời. Nói chung, nguồn gốc của các tháng dâng kính như vậy không có gì khó hiểu. Lúc đầu, người ta mừng lễ kính một vị thánh. Nhằm để chuẩn bị mừng lễ, người ta tổ chức ba ngày hay chín ngày dọn mình; và rồi tính cách long trọng của lễ còn kéo dài ra suốt tuần bát nhật. Vị chi là non 20 ngày rồi, cho nên kéo dài ra thêm một tháng cũng chẳng văt và gì. Điều này rõ rệt với phụng vụ Đông phương: ngày 15 tháng 8 là lễ Đức Mẹ lên trời; các đan sĩ dành 15 ngày trước đó để chuẩn bị và kéo dài thêm 15 ngày sau đó. Trong bối cảnh đó, chúng ta có thể hiểu được vì sao tháng 3 được dành cho thánh Giuse, bởi vì lễ thánh Giuse được mừng trong tháng 3, ngày 19. Việc dâng kính tháng 3 cho thánh Giuse được đức giáo hoàng Piô IX chuẩn nhận ngày 27/4/1865.

Tại sao lễ thánh Giuse được mừng vào ngày 19 tháng 3?

Thường lễ các thánh được mừng vào ngày qua đời, được coi như ngày sinh (dies natalis) vào cõi sống trường cửu. Thế nhưng, đối với thánh Giuse cũng như nhiều thánh thời cổ, thì chúng ta không biết ngày qua đời của họ. Vì thế các ngày lễ thường được ấn định dựa theo một

truyền thống địa phương nào đó, chẳng hạn như lễ cung hiến một thánh đường nào đó. Riêng đối với thánh Giuse, chúng ta nên ghi nhận một điểm quan trọng. Trong khi mà lễ kính các thánh tử đạo đã xuất hiện từ những thế kỷ đầu tiên, tiếp đến là các lễ kính Đức Mẹ từ thế kỷ IV và các thánh tu hành, nhưng nói được là trong suốt thiên niên kỷ thứ nhất, không nơi nào mừng lễ kính thánh Giuse hết. Quả thật thánh Giuse là một con người thâm lặng, lúc còn sống cũng như sau khi đã qua đời. Đừng kể vài chứng tích lẻ tẻ, phải chờ đến thế kỷ XIV, mới thấy lễ kính thánh Giuse được cử hành trong các dòng hành khát, chẳng hạn Dòng Tôi tớ Đức Mẹ (năm 1324), Dòng Phan sinh (năm 1339). Sang thế kỷ XV, lễ mới được bành trướng. Năm 1467, giáo phận Milano (Italia) ấn định lễ thánh Giuse vào ngày 20 tháng 3, và chuyển sang ngày 19 tháng 3 từ năm 1509. Phải chờ tới cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Trentô, do đức Piô V thì lễ thánh Giuse mới được ghi vào lịch phổ quát của Giáo hội (1568-1570). Lễ được mừng vào ngày 19 tháng 3, và trở thành lễ buộc từ năm 1621, dưới thời đức Grêgôriô XV.

Xin trở lại với câu hỏi, có gì liên hệ giữa ngày 19 tháng 3 với thánh Giuse?

Các sử gia vẫn chưa tìm ra mối liên hệ. Tại vài Giáo hội Hy-lạp, thánh Giuse được mừng sau lễ Giáng sinh (ngày 26 tháng chạp), nhưng ngài cùng đứng chung với các tổ phụ từ ông



Abraham cho đến thánh Giuse. Bên Ai cập, người ta mừng ngày qua đời của thánh Giuse vào ngày 20 tháng 7, không hiểu dựa trên cơ sở nào. Bên Tây phương, lần đầu tiên tên thánh Giuse được xướng ngày 19 tháng 3 là một cuốn Tử đạo thư của một đan viện Biển đức ở Reichenau (trước đây thuộc tổng Zurigô Thụy sĩ) vào thế kỷ IX, có lẽ dựa theo một Phúc âm ngụ ý thư thế kỷ IV.

Bên cạnh lễ mừng vào ngày 19 tháng 3, phụng vụ còn dành một lễ nhớ nữa, đó là lễ thánh Giuse lao động, được đức Piô XII thiết lập ngày 1/5/1955, nghĩa là vào lễ lao động. Điều này không có gì khó hiểu. Trước đó, phụng vụ còn mừng lễ thánh Giuse bỏ mạng Hội thánh, được Đức Piô IX ấn định (10/9/1847), vào chúa nhật thứ ba sau lễ Phục sinh, nhưng sau đó được Đức Piô X (24/7/1913) dời vào ngày thứ tư trong tuần thứ hai sau lễ Phục sinh. Lễ này bị bãi bỏ năm 1956, khi được thay thế bằng lễ thánh Giuse lao động.

Cũng nên biết là vài nơi, người ta còn mừng lễ đính hôn của Đức Mẹ và thánh Giuse, vào ngày 23 tháng giêng. Nguồn gốc lễ này bắt nguồn từ linh mục Jean Gerson vào thế kỷ XV. Còn lễ Thánh gia (Chúa Giêsu, Mẹ Maria, thánh Giuse) thì mang tính cách phổ quát, được mừng

vào Chúa nhật sau lễ Giáng sinh, cũng có thể kể như một lễ kính thánh Giuse, mặc dù không phải 100%. Lễ này được Đức Lêô XIII du nhập vào lịch chung của Giáo hội năm 1893 (hồi đó, mừng vào Chúa nhật thứ ba sau lễ Hiện linh).

Tháng Ba được dành để kính thánh Giuse, nhưng có những việc gì làm để tôn kính Người?

Có lẽ việc tôn kính mà thánh Giuse thích hơn cả là sống theo Phúc âm, cũng như Người đã cố gắng thi hành, đặc biệt trong việc tuân hành ý Chúa, và trung thành với việc bổn phận. Điều này được nhắc tới nhiều lần trong các văn kiện Toà thánh, gần hơn cả là tông huấn “Redemptoris Custos” (người gìn giữ Chúa Cứu thế) của Đức đương kim giáo hoàng, ban hành ngày 15 tháng 8 năm 1989. Khi bàn về các việc đạo đức, thì có nhiều hình thức, chẳng hạn như: Kinh cầu thánh Giuse, ngắm 7 sự vui buồn thánh Giuse, kinh cầu cho Hội thánh. Có lẽ trong số này, kinh cầu thánh Giuse được nhiều người biết đến hơn cả. Kinh cầu này dựa theo sườn của kinh cầu Đức Bà, và được sử dụng trong vài hiệp hội tại Rôma từ thế kỷ XVI (khoảng năm 1597). Bộ cục như sau: Mở đầu là những lời khẩn cầu dâng lên Ba Ngôi Thiên Chúa, và Đức Mẹ Maria; tiếp theo là những lời cầu cùng thánh Giuse dưới 25 tước hiệu. Các tước hiệu này có thể phân thành 5 nhóm. Nhóm đầu tiên nói sự thánh thiện cũng như nguồn gốc của thánh Giuse (dòng dõi vua Đavít, thuộc hàng các tổ phụ). Nhóm thứ hai nói đến các chức vụ được ủy thác (bạn Đức Maria, dưỡng phụ Đức Giêsu, Đấng che chở cho đức Kitô và thánh gia). Nhóm thứ ba ca ngợi 6 nhân đức của thánh nhân (công chính, khiết tịnh, khôn ngoan, mạnh bạo, vâng lời, trung thành). Nhóm thứ tư đề cao thánh Giuse như khuôn mẫu cho các nhân đức xã hội (nhẫn nại, thanh bần, cần cù lao động, mẫu gương cho các gia trưởng, các người khiết tịnh cũng như người có đôi bạn, an ủi kẻ âu sầu). Nhóm cuối cùng nhắc đến những tước hiệu bỏ mạng (của những người lâm tử và của toàn thể Hội thánh).

Tháng Giuse

Còn suy gẫm 7 sự vui buồn thánh Giuse là suy gẫm cái gì?

Kinh này dựa theo việc suy gẫm bảy sự đau đớn Đức Mẹ do các tu sĩ dòng Tôi tớ Đức Mẹ phổ biến. Việc suy gẫm bảy sự vui buồn thánh Giuse được in thành sách từ thế kỷ XVI, suy gẫm các biến cố vui buồn của thánh Giuse, dựa theo những trình thuật Tin Mừng thơ ấu của thánh Mathêu và thánh Luca. Nên lưu ý là đối với Đức Mẹ thì chỉ nói tới bảy sự đau đớn, còn đối với thánh Giuse, chúng ta vừa suy gẫm bảy sự buồn cùng với bảy sự vui. Nói cách khác, mỗi biến cố đều có mặt buồn của nó và liền đó là mặt vui. Bảy biến cố là: thứ nhất, việc Đức Mẹ mang thai Chúa Giêsu, gây ra nhiều băn khoăn cho thánh Giuse, nhưng sau đó được thiên thần giải thích. Thứ hai, khi chứng kiến cảnh khó nghèo của Chúa Giêsu khi sinh ra tại Belem. Thứ ba, khi làm phép cắt bì cho Chúa Giêsu. Thứ tư, khi cụ Simêon tiên báo những đau khổ của Chúa Giêsu. Thứ năm, khi trốn qua Ai cập. Thứ sáu, khi trở về Nadarét. Thứ bảy khi lạc mất và tìm lại Đức Giêsu trong đền thờ. Sau mỗi cảnh suy niệm, đọc một kinh Lạy Cha và Kính mừng, có thể thêm kinh Sáng danh.

Giáo Hội chỉ mừng thánh Giuse vào ngày lễ ở tháng ba thôi hay sao?

Như đã nói ở đầu, trong năm phụng vụ có hai ngày kính thánh Giuse: ngày 19 tháng 3 và ngày 1 tháng 5. Còn những cơ hội khác thì để tùy theo lòng đạo đức và tập tục địa phương. Chẳng hạn như nhiều nơi mỗi tuần dành một ngày kính thánh Giuse (ngày thứ tư) cũng như ngày thứ sáu dành kính Thánh tâm Chúa (hoặc cuộc tử nạn), thứ bảy kính Đức Mẹ. Có nơi chuẩn bị lễ thánh Giuse không phải với tuần bảy ngày mà là 7 Chúa nhật, nhớ đến 7 sự vui buồn của thánh Giuse. Thế rồi trong tháng 10, tháng Mân côi, đức Lêô XIII đã muốn thêm vào kính thánh Giuse (Lạy ơn ông thánh Giuse, chúng tôi chạy đến cùng người), kinh do người soạn ra

và đăng ở cuối thông điệp Quamquam pluries (15/8/1889).

Tại sao ngày thứ tư mỗi tuần được dành để kính thánh Giuse?

Dưới khía cạnh lịch sử, các học giả không thấy có một mối liên hệ nào hết. Vào những thế kỷ đầu tiên của Kitô giáo, các tín hữu ăn chay mỗi tuần hai ngày, (thứ tư và thứ sáu), khác với người Do thái cũng ăn chay mỗi tuần hai ngày, nhưng là vào thứ hai và thứ năm. Theo sự giải thích của vài giáo phụ, ngày thứ sáu tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá, còn ngày thứ tư tưởng nhớ ngày Chúa bị Giuđa phản bội. Không rõ từ hồi nào người ta dành thứ tư để kính thánh Giuse, và vì lý do gì. Tuy vậy, cũng có người bốp trán để giải thích thế này. Ngày thứ tư là ngày ở giữa tuần lễ, với nhịp độ làm việc cao, khác với nhịp độ uể oải hay cảm chừng của đầu tuần hay cuối tuần. Như vậy đáng để dành cho thánh Giuse, gương mẫu của sự cần cù làm việc.

Dù sao, cũng nên biết là đối với người kính mến thánh Giuse, thì họ vẫn nhớ đến tên của ngài mỗi ngày, cùng với việc kêu cầu Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria. Ngoài ra, tại vài nơi, người ta còn đọc một kinh riêng kính thánh Giuse dưới hình thức bản mạng của người chết lạnh. Truyền thống cho rằng thánh Giuse là người có phúc nhất trên đời, bởi vì lúc lâm chung, người có Chúa Giêsu và Đức Mẹ đứng bên cạnh. Từ đó một hiệp hội được thành lập với trụ sở đặt tại Rôma, cầu xin thánh Giuse giúp cho mọi người được chết lạnh. Tại Việt Nam, ở nhiều nhà thờ và gia đình, người ta đọc mỗi ngày hai lần kinh nguyện vắn tắt như sau: “Lạy ông thánh Giuse, là cha nuôi Đức Chúa Giêsu cùng là bạn thanh sạch rất thánh đồng trình Đức Bà Maria, xin Người cầu nguyện cho chúng tôi và cho các kẻ mong sinh thì trong ngày (đêm) hôm nay”. TT

Tại sao kính thánh Giuse vào tháng ba ? (giaophanvinhlong.net)

Thánh Giuse Đấng Bảo Trợ Giáo Hội Và Những Tâm Hồn Dâng Hiến

Trong Giáo Hội, sau Đức Mẹ, Thánh Giuse là vị thánh cả được mọi người tôn kính mến yêu cách đặc biệt. Trong Kinh Thánh, thánh Giuse được gọi là người công chính. Thánh Giuse được Giáo Hội tôn vinh với nhiều tước hiệu cao quý. Một trong những tước hiệu đó là: “Thánh Giuse – Đấng bảo trợ Giáo Hội và những tâm hồn dâng hiến.”

Đức Thánh Cha Piô IX, một vị Giáo hoàng có lòng sùng kính thánh Giuse đặc biệt, đã viết về thánh Giuse như sau : “Ngoài Đức Mẹ ra, thì trên trời dưới đất không tìm được vị thánh



nào có thần thể để bênh vực Giáo Hội cho bằng thánh cả Giuse”.

Chính vì thế, ngày 8-12-1870, Ngài đã long trọng tuyên bố đặt Thánh Giuse làm quan thầy Giáo Hội hoàn vũ, ký thác Giáo Hội cho sự che chở phù trì của Thánh Cả Giuse.

Thánh Giuse, bốn mạng Giáo hội

Đối với Giáo Hội Việt Nam, thánh Giuse đã trở nên gần gũi và thân thương. không chỉ vì Ngài là bạn thanh sạch của đức Maria và là cha nuôi của Đấng Cứu Thế, nhưng còn là Đấng bảo trợ luôn đồng hành với Giáo Hội Việt Nam suốt chặng đường dài lịch sử, từ lúc mới phôi thai cho tới trưởng thành.

Việc nhận thánh Giuse làm Đấng bảo trợ bắt nguồn từ một biến cố lịch sử trọng đại. Đó là sự kiện cha Alexandre de Rhodes và cha Marquez, sau những ngày vượt trùng dương nguy hiểm, nhờ lời khẩn thánh Giuse hai cha đã cập bến an toàn, tại cửa Bạng – Thanh Hóa, đúng vào ngày 19-3-1627, ngày lễ kính thánh Giuse.

Hôm ấy, hai cha đã dâng thánh lễ cảm tạ thánh Giuse và phó thác Miền này cho Ngài gìn giữ.

Mừng lễ thánh Giuse, chúng ta không chỉ dừng lại ở một vài nét lịch sử liên quan giữa Ngài với Giáo Hội, nhưng còn là dịp để chúng ta tìm hiểu và noi gương các nhân đức của Ngài.

Thánh Giuse

Quả thực, Thánh nhân là con người của niềm tin và phó thác, một người được chia sẻ để hiểu biết Mầu Nhiệm của Thiên Chúa. Thánh nhân là con người thỉnh lặng. Nhưng được Thiên Chúa chọn làm Bạn Trăm Năm của Đức Trinh Nữ và được trao phó việc chăm sóc con Thiên Chúa, như một người cha.

Cuộc sống của thánh nhân là cả một cuộc đời âm thầm, khiêm nhường. Ngài đã tận tụy gìn giữ gia đình Nagiarét mà Chúa trao phó cho Ngài coi sóc, trông nom. Sự tận tụy hy sinh của Ngài còn được thể hiện qua việc lo lắng cho Đức Mẹ lúc nở nhụy khai hoa, khi trốn sang Ai Cập, lúc trở về Nagiaret... Ở đâu và trong hoàn cảnh nào, Ngài cũng lấy đức tin để soi chiếu vào mọi suy nghĩ, hành động và việc làm của mình.

Một niềm tin được cắm rễ sâu trong việc lắng nghe vâng phục ý Chúa, đã không chỉ làm sáng danh gia đạo, nhưng còn góp phần rất nhiều vào việc hình thành nhân cách của Chúa Giêsu, và giúp Chúa Giêsu thực hiện và hoàn tất sứ mạng cứu thế, đem lại ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài đã hoàn thành sứ mạng Chúa trao với tất cả lòng tin, sự hiền lành và khiêm nhường.

Suốt cuộc đời dương thế, thánh Giuse đã tận tâm tận lực bảo vệ Đấng Cứu Thế. Ngày nay, được chung hưởng vinh quang trên trời, thánh Giuse vẫn đang tiếp tục sứ mạng của Ngài là bảo vệ thân thể nhiệm mầu của Chúa Cứu Thế là Giáo Hội.

Thánh Giuse, Đấng bảo trợ những tâm hồn dâng hiến

Giáo Hội coi Thánh Giuse là “Đấng giữ gìn các kẻ đồng trinh”. Ngài đã giữ gìn Đức Maria. Ngài cũng sẵn sàng giữ gìn những người tận hiến đời mình cho Chúa.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói: “Chính phải góp phần vào mầu nhiệm của Ngôi Lời Nhập Thể mà ông Giuse và bà Maria đã lãnh nhận ơn thánh để họ vừa sống đặc



sùng trinh khiết vừa sống hồng ân hôn nhân đích thực.”

Và để giải thích việc đính hôn này, các giáo phụ cho rằng lý do có cuộc đính hôn giữa Đức Maria và Thánh Giuse như là để tránh sự phiền phức do phong tục tập quán gây nên đối với những người chưa lập gia đình. Và rất có thể, trước khi kết hôn, hai người đã thỏa thuận với nhau sống trinh khiết trọn đời mà vẫn sống đời hôn nhân.

Như vậy, Thánh Giuse không những giữ mình trinh khiết mà còn giúp Đức Maria thực hiện lời thề hứa sống đồng trinh trọn đời. Cả hai được mọi người ví như những cành huệ trinh khiết thơm ngát hương hoa. Do đó, từ lâu Giáo Hội đã ca tụng Thánh Giuse là gương mẫu và là đấng gìn giữ các kẻ đồng trinh.

Mừng kính Thánh Cả Giuse, cũng là dịp để chúng ta tuyên xưng lòng nhân lành Chúa đã tuyển chọn và ưu ái đặt thánh Giuse là cha nuôi Chúa Giêsu, và là Đấng bảo trợ cho Giáo Hội, cho những tâm hồn dâng hiến và cho mỗi chúng ta.

Trên toà Chúa, giờ này, Ngài đang hướng nhìn xuống đoàn con cái với tình yêu thương

nồng thắm, nhất là khi thấy chúng ta, hằng ngày phải vất vả chèo chống với bao sóng gió khó khăn để bảo vệ con thuyền gia đình, bảo vệ đời sống dân gian, bảo vệ những tâm hồn trong trắng khỏi bị dập vùi và tan nát trước bao cơn sóng của vật chất, kiêu ngạo, dục vọng, đam mê, ích kỷ, khoái lạc...

Hãy đến cùng Thánh Giuse

Trong mọi tình huống của cuộc đời, chúng ta hãy chạy đến cùng thánh cả Giuse để van xin Ngài cứu giúp, nâng đỡ, chở che và bảo vệ, giúp chúng ta vượt mọi gian nguy của cuộc đời, thoát khỏi những cảm bẫy của thời đại.

Trong sách Sáng Thế có kể chuyện Tô Phụ Giuse trong hoàn cảnh đói khổ mất mùa của toàn dân, nhà vua Ai-cập đã bảo với thần dân của mình: "Hãy đến với ông Giuse, người dạy sao, hãy làm như vậy". Và từ đó, "hằng ngày ông Giuse đã mở công lẫm để phân phát thực phẩm cho dân".[1]



Hôm nay, chúng ta cũng nhìn nhận hình ảnh Tô Phụ ấy nơi Thánh Cả Giuse để đến với Ngài. Thiên Chúa như thể muốn nhắc bảo chúng ta: "Hãy đến với Thánh Giuse, Người dạy sao hãy làm như vậy".

Thánh Têrêxa thành Avila đã tâm sự: "Chưa bao giờ tôi cầu xin sự gì cùng Thánh Cả Giuse mà không được như ý. Kỳ diệu thay, những ơn đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban đầy tràn cho tôi, và đã giải thoát tôi khỏi mọi nguy hiểm phần hồn cũng như phần xác, do lời cầu bầu của Vị Thánh Cả vinh phúc này".

Thánh nữ tha thiết mời gọi tất cả những ai không tin hoặc chưa tin, hãy thử mà cậy nhờ, hãy thử cầu khẩn Thánh Cả Giuse vinh hiển, thì đoán chắc không có ơn nào mà ngài lại từ chối !

Lạy Chúa, vì công nghiệp và lời chuyển cầu của thánh cả Giuse, xin Chúa luôn gìn giữ Giáo Hội được bình an và thoát khỏi mọi gian nguy trần gian. Xin Chúa luôn nâng đỡ và bảo vệ những tâm hồn sống đời thánh hiến, xin cho họ biết nhìn lên mẫu gương khiêm tốn và trung thành của thánh Giuse để trọn niềm dấn thân trong niềm tín thác, quảng đại phụng sự Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Xin Chúa luôn bảo vệ và gìn giữ họ giữa thế giới tục hoá này.

Lạy thánh cả Giuse là Đấng bảo vệ Giáo Hội và những tâm hồn dâng hiến xin cầu cho chúng con. Amen.

**Lm. Petrus Tá Dương,
OP**

**Thánh Giuse Đấng Bảo
Trợ Giáo Hội Và Những
Tâm Hồn Dâng Hiến
- Giáo Phận Cần Thơ
(gpcanθο.com)**

VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC CỦA GIỚI TRẺ NGÀY NAY

Chúng ta đang sống trong thời đại mới - thời đại văn minh, khoa học, nhất là sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ thông tin; nó đã làm cho cuộc sống con người ngày được nâng cao. Đáng tiếc thay giá trị đạo đức đang bị xói mòn bởi chủ nghĩa thực dụng, duy vật chất, kéo theo đó là cả một hệ lụy. Hơn nữa, giới trẻ ngày nay chạy theo lối sống hưởng thụ, mà họ cho là hợp thời, sành điệu; họ bỏ qua những giá trị đạo đức là nền tảng cốt yếu của con người. Vấn đề này đang là thách đố cho các nhà giáo dục cũng như những người có trách nhiệm.

1. Tình trạng đạo đức của giới trẻ

“Giới trẻ là tương lai của Giáo hội và nhân loại”. Đó là câu khẳng định nhiều người đã biết. Nhưng đối diện với thực tế thì ai cũng thấy lo lắng cho tương lai ấy. Liệu nó có tốt đẹp như người ta tưởng không? Cứ như thực tế hiện nay thì nhân loại sẽ đi tới đâu, khi giới trẻ sống thực dụng chỉ chạy theo những giá trị vật chất mà bỏ quên những giá trị tinh thần.

Tình trạng giới trẻ sống buông thả, không coi trọng những giá trị đạo đức đã và đang diễn ra ở nhiều nơi. Bằng chứng là các phương tiện truyền thông đã liên tiếp đăng tải các bài viết phản ánh về thực trạng này. Chúng lôi kéo bè cánh để đánh nhau (cả trai lẫn gái), thậm trí hành hung cả thầy cô giáo, rồi con giết cha, anh giết em; trẻ vị thành niên cũng gây ra nhiều vụ án mạng. Những hành vi tàn bạo này được đăng trên mặt báo chỉ là tảng băng nổi, thực tế còn nhiều hơn nữa. Cách đây không lâu người ta choáng váng vì một đoạn video clip nữ sinh đánh bạn đăng tải trên Internet. Trong clip này, một cô



bé đang bị một nữ sinh tóc ngắn vừa đánh tới tấp vào mặt vừa chửi tục với kiểu „day đồ“ rất “anh chị”. Trong khi đó, nhiều học sinh khác ngồi chễm chệ ở ghế đá và thản nhiên nhìn vụ đánh hội đồng này. Một thái độ vô cảm không thể ngờ được! Sau đó, dư luận lại đau lòng và kinh hãi trước tình trạng gia tăng bạo lực học đường của nữ sinh Việt Nam được phản ánh liên tục trên các phương tiện truyền thông. Đáng báo động hơn nữa, hiện tượng sinh viên, học sinh đánh giáo viên cũng gia tăng. Có những giáo viên đang giảng bài, bất ngờ bị học trò lấy mã tấu trong cặp xông lên bực giảng chém trọng thương.

Bên cạnh đó, tình trạng sống thử và quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng tăng cao. Theo Tiến sĩ Tâm lý Huỳnh Văn Sơn, Đại học Sư phạm Tp. HCM, việc các bạn trẻ quan hệ trước hôn nhân không chỉ ảnh hưởng của văn hóa Phương Tây mà còn do lối sống quá dễ dãi, đánh mất truyền thống tốt đẹp của người Á Đông, đó là: tôn trọng lễ nghĩa gia phong, nam nữ thọ thọ bất tương thân, nét đẹp của người



con gái là thù mị nét na.... Đồng thời, tình trạng nạo phá thai cũng đang ở mức báo động. Theo GS.BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - giám đốc Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ, TP.HCM - cho biết: thực trạng nạo phá thai rất đáng lo ngại. Mỗi năm, tại Việt Nam, có khoảng 700.000 phụ nữ nạo phá thai. Riêng ở TP.HCM, với khoảng 7 triệu dân, mỗi năm có khoảng hơn 100.000 ca sinh nhưng số ca nạo phá thai cũng tương đương. Tại BV Từ Dũ, mỗi năm tổng số sinh khoảng 45.000 người nhưng nạo phá thai hơn 30.000 người và tổng số 1,2-1,6 triệu ca mỗi năm. Cả nước có 5% em gái sinh con trước 18 tuổi và 15% sinh con trước 20 tuổi”

Hơn nữa, một số đông bạn trẻ đang chạy theo vòng xoáy của “văn hóa tốc độ”. Từ những sách báo không lành mạnh, đến những băng đĩa phim sex được trao cho nhau cách dễ dàng, từ những quán Karaoke buổi tối đến những vũ trường, quán bar thâu đêm, rồi vào những ngôi nhà nghỉ. Mặt khác, tình trạng đua xe diễn ra ở nhiều nơi. Ngay tại Thị xã Thủ Dầu Một, vào những đêm cuối tuần, khoảng 200 bạn trẻ tụ tập đua xe làm cho Cảnh sát Giao thông cũng phải “bó tay”.

Chính những tình trạng trên là con đường dễ dàng đưa giới trẻ vào những sai phạm, nhúng sâu

vào vũng lầy tội lỗi. Đây là một hồi chuông báo động cho chúng ta.

2. Nguyên nhân tha hoá đạo đức của giới trẻ

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng tha hoá đạo đức của giới trẻ, nhưng chỉ xin đơn cử một vài nguyên nhân sau:

2.1 Nguyên nhân bản thân

Do lối sống thiếu ý thức, sống buông thả, đua đòi; đặc biệt là các bạn lạm dụng tự do để làm những chuyện phi đạo đức. Và các bạn đã hiểu sai cái tự do đó, tự do không phải là làm những gì mình thích, tự do phải là một giá trị để đảm bảo hạnh phúc của mình và người khác. Nói như Jean Cocteau: “Cái thảm kịch của giới trẻ, chính là giới trẻ bị đặt vào tình trạng không thể không vâng lời vì sự tự do quá đáng.”

2.2 Nguyên nhân từ gia đình

“Gia đình chính là một phần tử của xã hội, gia đình mà tốt đẹp thì xã hội mới tốt đẹp được”. Đây chính là bài học giáo dục công dân của cấp II. Thế mà gia đình trong xã hội chúng ta ngày nay có những “lỗ hổng” rất lớn, hầu như người nào sống biết người đó: cha có việc cha, mẹ có việc mẹ, ai cũng phải vật lộn với cuộc sống, với đồng tiền. Sau giờ làm, cha bận “tiếp khách” ở quán nhậu, mẹ bận việc nhà, thế là cha mẹ không có thời gian dành cho con cái, bữa cơm gia đình thường không có đủ mặt, chưa kể cha mẹ còn xích mích cãi vã, thế là sự “quan tâm” của cha mẹ với con cái chỉ là có tiền cho con đi học, học chính quy, học thêm, học đàn, học nhạc, học võ... Và thay vì khuyên bảo thì chỉ là quở trách và la mắng. Dần dà con cái không biết nương tựa vào ai, không biết tâm sự cùng ai. Một số sinh ra cách sống đơn độc, nhút nhát, khó gần; số khác sẽ tụ tập với những kẻ “cùng tâm trạng” để quậy phá xung hùnh xung bá, sống bất cần đời. Và để lấy “số má” với bạn bè, chúng sẽ làm bất cứ gì, chơi bất cứ thứ chi để

Trang Mục Vụ Gia Đình

chúng tỏ “đẳng cấp”, “thua trời một vạn không bằng kém bạn một li”.

Đúc kết kinh nghiệm giáo dục con cái, ông cha ta đã từng khẳng định: “Dạy con từ thuở còn thơ”, cũng tựa như uốn cây tre, phải uốn từ lúc tre còn non. Nhưng xem ra nhiều gia đình ngày nay không coi trọng điều này, không quan tâm đến việc xây dựng nếp sống có văn hóa trong gia đình, cha mẹ thiếu gương mẫu về đạo đức, về lối sống và cũng không quan tâm dạy bảo con cái. Có bao nhiêu bậc cha mẹ hiện nay chịu bỏ thời gian dạy con cái biết cách đối nhân xử thế, biết tôn trọng mình và tôn trọng người khác, dạy con lòng khoan dung, độ lượng, vị tha và những chuẩn mực giá trị đạo đức mà con người phải sống theo và tôn trọng với tư cách là một con người?

2.3 Nguyên nhân từ nhà trường

Nhà trường cũng không khác gia đình mấy, bởi nhà trường hiện nay cũng chỉ đề cao việc nhồi nhét kiến thức, đề cao việc “đào tạo nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu nhân lực của nền kinh tế”. Việc giáo dục đạo đức, giáo dục công dân cho người học gần như bị bỏ quên hoặc bị xem là thứ yếu. Trong khi đó, vai trò của trường học đâu chỉ bó hẹp trong việc dạy nghề mà còn phải truyền tải cho người học những giá trị, chuẩn mực của xã hội để họ trở thành những con người toàn diện, biết sống và biết tôn trọng người khác. Thậm chí một số trường học còn là nơi dung dưỡng điều xấu, bởi ta mới chỉ nói không với tiêu cực và bệnh thành tích trong giáo dục. Chính vì chỉ quan tâm đến việc nhồi nhét kiến thức nên trường học chỉ có thể đào tạo ra những con người đầy tri thức, thông thạo các kỹ năng mang tính công cụ nhưng không phải là những người trí thức thật sự. Chính vì không phải là người trí thức nên những “sản phẩm giáo dục” ấy rất “hồn nhiên” gây tổn hại đến người khác và vi phạm pháp luật. Lối sống tha hóa đạo đức của một bộ phận không nhỏ của giới trẻ trong xã hội ta có một nguyên nhân cần nhấn

nhấn là do ảnh hưởng của những gì đang diễn ra trong cuộc sống hiện nay.”

2.4 Nguyên nhân từ xã hội

Nếu chúng ta nhìn vào những gì đã và đang diễn ra hằng ngày sẽ thấy những hiện tượng tha hóa đạo đức không phải là hành động bộc phát, mà hầu như chúng tuân theo “quy luật nhân quả”; những hành vi đáng tiếc đó được “lập trình” từ trước do những ảnh hưởng không mong muốn của xã hội. Lối sống tha hóa đạo đức đó là do ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại. Có người đã nói: cuộc sống càng hiện đại bao nhiêu thì giới trẻ ngày càng hư hỏng bấy nhiêu. Và cuộc sống càng văn minh hiện đại bao nhiêu thì hình như con người càng làm nô lệ cho nhiều thứ chán nản, thất vọng. Khi đó họ tìm đến với rượu bia, xì ke, ma túy, thuốc lắc, ăn chơi trác táng.

Hơn nữa, do sống trong cơn lốc của nền kinh tế thị trường, giới trẻ khó đứng vững được trước những thay đổi chóng mặt của nó. Họ phải chạy theo những giá trị vật chất, những thứ đảm bảo cho một cuộc sống thoải mái hơn về tiện nghi. Với xu thế đó, họ không có thời gian để thưởng thức những giá trị tinh thần cao đẹp như những liều thuốc an thần. Thay vào đó, họ cứ lao đầu vào dòng đời ngược xuôi tốc độ, cạnh tranh. Trong thời đại này, ai bình chân người đó sẽ chết đuối, có người cho rằng “thật thà ăn cháo, láo nháo ăn cơm”; nếu cứ sống



một cách lương thiện thì áo chẳng có mà mặc, cơm chẳng có mà ăn, nói chi là “ăn no mặc ấm, ăn sung mặc sướng”.

Nhìn vào thực tế, ta thấy được những hậu quả do sự phát triển của xã hội, do lối giáo dục từ chương, nhồi sọ, và do cơ chế quản lý. Đó là một lối sống buông thả, gian lận trong thương trường và hưởng thụ quá độ. Những vụ việc như “múa kiếm”, tham ô tham nhũng của người lớn được du di cho qua không thể không khiến người trẻ nghĩ rằng “làm sai cũng chẳng sao cả”, vì đâu có thấy những hành vi đó bị trừng phạt thích đáng. Hơn nữa, do hội nhập văn hoá làm cho giới trẻ sống “tây hoá” không còn biết đến nền tảng đạo đức của con người. Từ đó, nảy sinh ra nhiều kiểu sống bệnh hoạn, làm băng hoại những giá trị truyền thống văn hoá. Trong mục “Gặp gỡ đầu tuần” của báo Phụ Nữ ngày 21 tháng 03 năm 2009, cô Thạc sĩ Tâm lý Nguyễn Thị Oanh cho biết: “Đường như xã hội chưa quan tâm đến việc giáo dục nhân cách cho giới trẻ”. Mỗi quan ngại của bà là mặc dù ngày nay lãnh vực khoa học kỹ thuật, kinh tế phát triển rất nhanh nhưng xã hội khó lòng đi lên nếu thế hệ trẻ không coi trọng việc học và rèn luyện đạo đức làm người.

3. Để củng cố đạo đức của giới trẻ

3.1 Về phía bản thân

Mỗi bạn trẻ chúng ta hãy sống đúng chuẩn mực đạo đức của con người, trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái với những người xung quanh và phải có quyết tâm muốn thay đổi chính bản thân mình. Ngoài ra, cần phải học hỏi những tấm gương của những người đạo đức trong xã hội hiện tại. Chẳng hạn như cô Huỳnh Tiểu Hương có lòng nhân ái: Cô Huỳnh Tiểu Hương là một tấm gương sáng ngời về lòng Nhân ái. Cô đã lấy hạnh phúc của những người bất hạnh làm hạnh phúc của mình. Lòng thương người của cô đã làm rung động bao trái tim con người Việt Nam. Vươn lên từ cuộc đời bất hạnh, cô Huỳnh Tiểu



Hương, ngay từ tuổi thơ ấu đã bị ức hiếp, tủi nhục, cay đắng trăm chiều. 22 năm phải sống trên đường phố, Tiểu Hương đã bị ép chích ma tuý, bị cắt chân tay để buộc phải đi ăn xin, bị đốt lửa trên cơ thể, thậm chí bị hãm hiếp trong tủi nhục. 3 lần bị ném xuống chân cầu Sài Gòn cho chết đi, nhưng may mắn là cô vẫn sống. Để rồi, giờ đây, Huỳnh Tiểu Hương không còn là một cô bé lang thang vỉa hè, không cửa không nhà, mà là một nữ doanh nhân thành đạt, một người mẹ của hơn 200 đứa trẻ mồ côi, bất hạnh.

3.2 Về phía gia đình

Gia đình đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người. Gia đình là ngôi trường đầu tiên của con người, từ đó những đứa trẻ học được nhân cách làm người. Vì thế, muốn cho con cái trở nên tốt, gia đình phải là nơi mọi người sống yêu thương, nâng đỡ và đùm bọc lẫn nhau. Các thế hệ cùng chung sống phải biết quan tâm tới nhau, thì người trẻ sẽ có nền tảng đạo đức tốt. Hay nói cách khác, giới trẻ sống trong gia đình đó sẽ rập theo nếp sống của cha ông họ. Đồng thời, gia đình phải sống hạnh phúc, nơi đó cha mẹ và con cái sống hài hoà với nhau, người trẻ sẽ cảm nhận được những giá trị cao đẹp như: hạnh phúc, lắng nghe, yêu thương, tha thứ, nâng đỡ và chấp nhận những khác biệt của nhau... Bên cạnh đó, trong một thế giới đang đề cao sự thỏa mãn tức thời, những ham muốn bản năng,

Trang Mục Vụ Gia Đình

thì gia đình có vai trò rất quan trọng trong việc khơi dậy ý thức về cái tốt và cái xấu, về cái đáng làm và không nên làm. Theo chuyên viên tư vấn Lý Thị Mai, Trung tâm Tư vấn Hôn nhân và Gia đình TPHCM cho biết: “Cha mẹ đóng vai trò rất lớn trong việc giáo dục con cái cũng như dạy con cách sống, cách làm người”.

3. 3 Về phía nhà trường

Môi trường giáo dục nhà trường không chỉ là nơi trang bị kiến thức mà còn phải quan tâm đến việc giáo dục nhân cách, đạo đức cho các bạn trẻ. Một khi nhà trường biết quan tâm đúng mức về giáo dục đạo đức cho giới trẻ thì kết quả sẽ khả quan hơn. Vấn đề này thấy rõ trong các trường Công giáo và các cơ sở nội trú của các nhà Dòng. Các học sinh, sinh viên khi được giáo dục ở đó, họ không chỉ biết sống lễ phép với mọi người mà còn sống gương mẫu, ngoan ngoãn, biết quan tâm yêu thương mọi người. Theo Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn, Trưởng khoa Tâm lý Đại học Sư phạm TPHCM cho rằng: “Nhà trường không nên chú tâm vào việc dạy kiến thức mà quên đi việc dạy các em nên người. Hơn nữa, mỗi thầy cô giáo phải là tấm gương đạo đức cho các em noi theo”.

3.3 Về phía xã hội

Xã hội nên quan tâm đến giới trẻ, tạo những cơ hội cho họ, giúp họ sống theo chuẩn mực đạo



đức của xã hội, nhất là những người lầm lỡ, giúp họ trở thành những con người có ích cho xã hội. Tiến sĩ Tâm lý Đinh Phương Duy cho biết: “Giới trẻ ngày nay, không phải là họ không muốn sống cho ra người mà còn muốn sống tốt hơn nữa”. Có người đã nói: “Con khát làm một người sống lương thiện, sống đạo đức cháy âm ỉ trong tâm khảm của họ. Chính vì thế, họ đang cần được xã hội quan tâm giúp đỡ, nhất là mở những lớp học về cách ứng xử trong cuộc sống. Đồng thời họ mong muốn những người có trách nhiệm nên làm gương cho họ”.

Thay lời kết

Để phát triển xã hội bền vững, những nhà giáo dục và những người có trách nhiệm phải có một hướng đi đúng đắn cho thế hệ trẻ hôm nay. Trong giá trị đạo đức, cần định hướng để họ có một lý tưởng sống, biết xây dựng cuộc sống trên những giá trị cao đẹp. Đồng thời, mọi người cần quan tâm đến những giá trị đạo đức, nhất là cần áp dụng những cách giáo dục mới vào việc đào tạo thế giới trẻ, vì họ là rường cột của xã hội. Giáo dục theo lối mới là giáo dục bằng tình thương yêu, nâng đỡ.

Hơn nữa, chúng ta cần nhìn vào tình hình thực tế để cảnh giác hơn đối với những cám dỗ đang cám dỗ giới trẻ, như nhà báo Lưu Đình Triều, khi đọc xong cuốn sách “Sài Gòn by night, những hồi chuông cảnh báo” đã phát biểu: “Là một sự nhắc nhở. Nhắc cha, nhắc mẹ, nhắc anh chị, nhắc nhà trường, nhắc đoàn thể xã hội đừng lơ là, mất đi sự cảnh giác đối với những cám dỗ đang giăng chờ con em mình... Hãy ngăn chặn cái xấu từ xa, trước khi nó hình thành và phát triển”. (Cù Mai Công, Sài Gòn by night, tr. 120). Toàn xã hội cần phải làm nhiều hơn nữa để giáo dục một thế hệ trẻ có đạo đức, có lý tưởng sống để có thể đứng vững trước mọi thách thức và sóng gió trong cuộc đời.

Tu sĩ Lôrensô Vũ Văn Trình M^F

Con Trẻ Chơi Game

Nếu có nhiều bậc phụ huynh e ngại con mình hôm nay chẳng học hành gì mà suốt ngày chỉ ngồi chơi game qua internet thì cũng không ít cha mẹ tỏ vẻ hãnh diện khi thấy mấy cháu điều khiển các loại trò chơi một cách thành thạo, nhanh nhẹn.

Chơi game hoặc trò chơi điện tử đã trở thành một sinh hoạt phổ thông không những với con trẻ mà cả người lớn.

Theo Interactive Digital Software Association, có tới 60% dân chúng Hoa Kỳ tham gia trong đó, 61% là người lớn tuổi với 43% là nữ giới. Tuổi trung bình là từ 26 tới 33.

Một nghiên cứu khác của Victoria J. Rideout cho biết gần 50% các em dưới 6 tuổi đã biết dùng computer và hơn 30% các cháu chơi video game.

Càng ngày game càng trở nên tinh xảo, đa dạng, thực dụng và đã mang lại nhiều tỷ mỹ kim cho giới sản xuất.

Game được manh nha từ thập niên 1940 rồi tới thập niên 1950 thì video game đầu tiên xuất hiện. Thập niên 1960 chơi game trên computer được giới thiệu rồi tới các loại game khác như arcade, hộp máy (console), máy vi tính cá nhân.

Máy chơi game cầm tay xuất hiện vào năm 1989. Cuối cùng thì ngay cả trên cell phone, game cũng được trang bị từ năm 1998 để bà con chơi ngắn hạn trong khi chờ xe bus, hẹn đào chờ kếp.

Thành ra, game có thể chơi online hoặc offline rất dễ dàng.

Game có nhiều chương trình khác nhau về thể dục, thể thao, hành động, thám hiểm, khoa

học, giải trí, huấn luyện trí tuệ với màu sắc hấp dẫn, âm thanh kích thích lôi cuốn, hình ảnh đẹp lại tiện lợi có sẵn, cho nên số thời gian mà các cháu chơi có chiều hướng gia tăng.

Tuy nhiên, một số chương trình chứa những nội dung quá kích động, tình dục hoặc bạo hành khiến cho phụ huynh cũng như các nhà giáo dục, xã hội bắt đầu e ngại là game sẽ ảnh hưởng tới đời sống của các cháu.

Đã có nhiều nghiên cứu phân tích lợi hại của trò chơi có tính cách thời đại này.

Lợi điểm

Hãy hình dung một em bé đang chơi game trên máy vi tính: cậu ta gò lưng chăm chú cặp mắt trên màn hình, tay xoay xoay lướt con chuột hoặc trên phím như một nhà ảo thuật, mắt dán vào hình ảnh của game. Cậu ta tập trung vào diễn tiến của trò chơi, nét mặt luôn luôn thay đổi từ căng thẳng sang vui hơn hờ, có lúc suy tư nheo trán, một thoáng thất vọng với những cử động, những suy nghĩ đôi phỏ, giải quyết phối hợp với nhau. Để rồi khi kết thúc cuộc chơi thì thoải mái cười khi thắng, hoặc hơi buồn khi ít thành công.

Khi chơi game với người khác thì cháu ra sức ganh đua để cố đạt thắng lợi. Từ cuộc đấu trí với nội dung của game, cậu bé đã thu hoạch được một số lợi điểm:

- Game tạo ra không khí lôi cuốn, thú vị, sôi nổi có tác dụng kích thích các hoạt động tinh thần và thể chất của cậu ta.

- Vào cuộc chơi là phải có phản ứng, xét đoán nhanh nhẹn nhờ đó cháu bé tạo được thói

Trang Mục Vụ Gia Đình

quen nhàm lẹ đối phó với tình thế mới ở ngoài đời.

- Chơi game là muốn thắng: cậu phải tập trung ý chí, nghĩ ra phương thức tốt, bám sát trò chơi. Lâu ngày thành quen, sẽ tăng lòng tự tin, cố gắng.

- Trẻ em kém khả năng phát triển trí tuệ, không phản ứng được với sự việc xảy ra ở xung quanh, có thể thay đổi với chơi game. Giác quan các cháu mở rộng và trở nên nhanh nhẹn khôn ngoan hơn sau một thời kỳ chơi những game có nội dung giáo dục, khoa học.

- Chơi game chung với bạn bè, hòa nhập với nhau, tạo cho các cháu tinh thần ganh đua đồng đội, công bằng, hợp tác.

- Với các game kích thích óc tò mò về các sinh hoạt thể chất và tinh thần, các cháu tạo ra thói quen học hỏi.

- Con trẻ thường là bốc đồng, hấp tấp, gây gián đoạn (phá bình) và muốn được chú ý... Nhưng chơi game với người khác, cháu phải đợi tới lượt, tiêm nhiễm dần dần tính kiên nhẫn, tôn trọng quy luật, đợi tới kết thúc để biết kết quả cuộc chơi, được thua vui vẻ.

- Trong khi chơi với bạn, các cháu phải đối thoại, hành động qua lại thương lượng với nhau, phải suy nghĩ tìm giải đáp. Nhờ đó luyện được khả năng nghe và nói tốt hơn đồng thời cũng tăng sự gần gũi, thân mật.

- Chơi game là phải nhanh mắt nhanh tay đối phó kịp thời, tạo cho cháu thói quen phối hợp các động tác này.

Game cũng được áp dụng trong y học.

- Tập trung vào game được dùng để giảm sự chú ý của bệnh nhân vào một rối loạn nào đó như cơn đau, nôn ói khi đang hóa trị ung thư... Chẳng khác chi cảnh Quan Công chăm chú đánh cờ quên đau để Hoa Đà mổ da trị vết thương làm độc mà không dùng thuốc tê.

- Bệnh nhân tai biến, giảm khả năng cử động, phát ngôn được cho chơi game để tập phục hồi phân nào các chức năng này.

Trong tạp chí y khoa British Medical Journal tháng 6 năm 2005 Giáo sư Mark Griffiths nêu ra kết quả nghiên cứu của nhiều khoa học gia áp dụng video game như một sinh trị liệu (physiotherapy) hoặc lao động trị liệu để phục hồi chức năng, trị nhiều bệnh trẻ em như kém học hỏi, khó khăn phát ngôn, tự kỷ ám thị, quá năng động, liệt hạ chi vì tổn thương cột sống.

Khi chơi game, các bệnh nhân này có thể tập để lấy lại các chức năng co duỗi cơ bắp, xương khớp. Ông cũng nêu ra trường hợp em bé bị bệnh thiếu máu sickle cell đang nhận hóa trị nhờ chơi game mà bớt cảm giác đau đớn, nôn ói; một bé khác bị bệnh ngoài da, luôn tay cầu vào môi. Bác sĩ cho cháu chơi game và cháu bỏ được thói quen làm tổn thương da.

Giáo sư tâm lý Douglas Gentile, Đại học Iwoa, nêu ra trường hợp các bác sĩ phẫu thuật laparoscopy mổ nhanh hơn tới 27% và ít phạm lỗi tới 37% so với bác sĩ không chơi game. Nhờ chơi game, đôi bàn tay họ trở nên nhanh nhẹn và trí óc sáng suốt.

Bất lợi

Đó là chơi game vừa phải chứ còn chơi say mê quên ăn quên ngủ, ăn uống qua loa là lại không tốt.

Nhiều nhận xét cho thấy say mê chơi game có thể đưa tới một số hậu quả tạm thời như hoang tưởng, nghe thấy âm thanh không có thực, đau cổ tay, cổ, khuỷu tay, bệnh dây thần kinh ngoại vi hoặc mậ phi vì suốt ngày chơi game, không vận động.

Các cháu cũng có thể trở nên ngộ nghĩnh hung bạo, giảm giao tế với gia đình bạn bè, chênh mảng học hành vì tiêm nhiễm nội dung xấu của game.

Vì vậy các bậc phụ huynh nên:

- Giới hạn thời gian chơi, tối đa 1 giờ mỗi ngày, ở nhà cũng như ở ngoài.
- Đòi hỏi hoàn tất bài học hoặc các bồn phân khác trước khi chơi game.
- Coi bảng đánh giá game và nội dung của game, tránh game có tính cách bạo động đánh lộn, tiêu diệt. Lựa game cần xử dụng trí óc suy luận, mưu lược, hành động.
- Để ý coi con em có dấu hiệu lạm dụng hoặc ghiền game, ngưng cho chơi nếu cháu tỏ vẻ ám ảnh, say mê. Nghiên cứu cho hay hiện nay cứ 5 em thì 1 em ghiền chơi game.
- Đừng để máy chơi game, computer trong phòng ngủ của các cháu mà để nơi nào dễ kiểm soát.
- Quan sát khi cháu chơi game trên internet với người khác, lưu ý các cháu đừng hẹn gặp người lạ mặt, tránh gặp người có hành vi tác phong xấu. Đa số bác sĩ tiểu nhi đều đồng ý nội dung bạo động của truyền thông bao gồm TV, game...đều gây ảnh hưởng không tốt cho con trẻ.

. Lưu ý các cháu không cho người lạ biết lý lịch của mình.

Kết luận

Mọi sự trên đời đều có mặt lợi và hại, kể cả chơi video game hoặc máy vi tính. Nếu áp dụng được luật trung dung, vừa phải của cổ nhân thì lợi nhiều hơn hại.

Đối với vấn đề game, các bậc phụ huynh nên thảo luận, hướng dẫn để các cháu vừa giải trí, vừa học hỏi mở mang trí tuệ, kiện toàn khéo léo hành động, mở rộng giao tế bạn bè.

Chơi game cũng chẳng khác chi “ăn quá no trở thành bội thực, khó tiêu, bệnh hoạn”.

Bác sĩ Nguyễn Ý-Đức M.D.

Texas Hoa Kỳ <http://www.nguyenyduc.com>

Tiếng Chuông

**Giáo đường vọng tiếng chuông chiều
Nhắc con nhớ Đấng Tình Yêu đang chờ
Mùa Chay đừng mãi hững hờ
Chúa còn đứng đợi bơ vơ mình Ngài**

**Tiếng chuông ngân mãi thật dài
Gợi Đường Thương Khó mà Ngài đã qua
Ân tình ghi dấu thiết tha
Chiều nao máu đổ giao hòa tội con**

**Tiếng chuông chẳng biết mõi mòn
Cứ vang vang mãi cho tròn ơn ban
Gọi con một kẻ hoang đàng
Bước mau trở lại đừng mang tội tình**

**Tiếng chuông gọi nhắc niềm tin
Hồng ân cứu rỗi mỗi tình vô biên
Dầu đời cay đắng muộn phiền
Ẩn bên lòng Chúa bình yên suốt đời**

**Tiếng chuông giục giả gọi mời
Cho con biết sống một đời chứng nhân
Chuông hay tiếng Chúa vọng ngân?
Con đừng trễ nãi bước chân lên đường**

**Tiếng chuông thương lắm là thương
Đời con chẳng dám coi thường thánh ân
Xin tình Chúa mãi vọng ngân
Như chuông trước lễ nhắc rằng Chúa mong...**

Anna Anh Đào

**THỨ TƯ LỄ TRÒ
ĂN CHAY & KIÊNG THỊT**

Trẻ em từ 14 đến 17 tuổi:
Kiêng Thịt: Không ăn thịt (được ăn trứng, cá, các thứ chế biến từ sữa)

Từ 18 đến 59 tuổi:
Ăn Chay

- Không ăn thịt (được ăn trứng, cá, các thứ chế biến từ sữa)
- Chỉ ăn một bữa no
- Một bữa đói (có thể chia làm hai bữa nhưng cả hai bữa ít hơn một bữa no)
- Không ăn vật
- Có thể uống nước để giải khát bất cứ lúc nào (không uống rượu bia)
- Ai vì lý do sức khoẻ không thể giữ được phải làm một hy sinh, hãm mình khác bù lại.



Cách chia sẻ Kinh Thánh với các bạn Tin Lành



Rất nhiều lần tôi nghe các bạn trẻ chia sẻ rằng: “Cha ơi, mỗi lần con gặp các bạn Tin lành, các bạn ấy đều hay nói về Kinh Thánh. Các bạn ấy chỉ tin những gì Kinh Thánh viết. Chẳng hạn Đức Giáo Hoàng đâu được đề cập trong Kinh Thánh, nên họ không tin quyền hành của Đức Giáo Hoàng. Vậy con phải chia sẻ, trò chuyện với các bạn ấy làm sao?”

Các bạn trẻ rất thân mến,

Khi chúng ta thoát khỏi lũy tre làng, rời khỏi môi trường giáo xứ để lên thành phố học tập và làm việc, sẽ gặp nhiều người. Chẳng hạn như câu hỏi của bạn trên đây. Khi đối diện với những bạn Tin Lành, chúng ta thấy mình còn thiếu kiến thức về Kinh Thánh, về giáo lý. Không sao! Thiếu thì bổ túc thôi. Bằng cách cầu nguyện với Kinh Thánh, Thiên Chúa sẽ giúp chúng ta hiểu biết về mầu nhiệm của Ngài. Hơn nữa, khi càng học

hỏi, bạn sẽ càng biết cách đối thoại hoặc thậm chí là biết xử lý các tình huống một cách tốt đẹp.

Như chúng ta đã biết anh em Tin Lành xem nguồn Kinh Thánh là duy nhất để họ thực hành đời sống đạo. Anh em Tin lành không tin tưởng những điều nào ngoài Kinh Thánh (Sola fide, sola scriptura). Trong khi đó, chúng ta ngoài Kinh Thánh còn có Thánh Truyền, tức là truyền thống thánh thiện của Giáo Hội. Dĩ nhiên thánh truyền cũng bắt nguồn từ Kinh Thánh, hoặc có vài điều chúng ta không thấy trong Kinh Thánh. Chẳng hạn ơn bất khả ngộ của Giáo Hoàng, Đức Mẹ Đồng Trinh hoặc lên trời cả hồn và xác, v.v. Tiếc là các bạn Tin Lành thường xoáy vào những chủ đề khác biệt để bắt bạn phải trả lời. Trong khi đó, những vấn đề ấy không thể giải thích một sớm một chiều. Suốt chiều dài lịch sử đã có những cuộc tranh luận giữa các nhà thần học Công Giáo và Tin lành liên quan đến những khác



biệt đó. Sau cùng, cả hai đều tôn trọng sự khác biệt này. Trong khi đó, chúng ta ngày nay lại đi vào những vết xe ấy rồi tranh cãi và chia rẽ nhau[1]. Điều ấy thật không nên!

Nhiều linh mục Công giáo thường chia sẻ với các bạn trẻ Công giáo hãy cứ bình tĩnh để đối diện với vấn đề. Bằng tình bạn chân thành, bằng tinh thần học hỏi, chúng ta cứ đón nhận người bạn của mình. Lắng nghe và tiếp thu với những ý kiến có khi rất trái nghịch với niềm tin truyền thống của mình. Thái độ công kích hoặc thành kiến chưa bao giờ là con đường dẫn người ta đến chân lý. Chỉ khi bạn đủ bình tĩnh, nhận ra những giới hạn của bản thân và đề tài, chúng ta sẽ biết cách trò chuyện với các bạn trẻ ấy. Sẽ là ảo tưởng nếu chúng ta muốn thuyết phục người bạn này trở lại đạo Công giáo. Thật khó để chứng minh những luận điểm của người bạn này đi ngược lại với Kinh Thánh, vì bạn ấy lấy nhiều câu từ Kinh Thánh để chia sẻ với chúng ta. Cái khó là chúng ta còn tin vào Thánh Truyền, tin vào lời dạy của Giáo hội. Nếu chúng ta trích dẫn những nguồn ấy, bạn này cũng không chấp nhận. Hơn nữa vì chưa được học nên chúng ta cũng chẳng biết lập luận hoặc nhớ những ý tưởng để trích dẫn. Đó là giới hạn rất bình thường mà chúng ta nên chấp nhận để cùng nhau chuyển hướng đề tài.

Tập trung vào tình bạn

Cuộc đối thoại đích thực bao giờ cũng giữa trên sự chân thành của tình bạn. Lý tưởng là cả người bạn Tin Lành lẫn chúng ta đều biết xuất phát từ điểm này. Cứ trò chuyện lan man đến những đề tài hết sức bình thường. Khi gặp nhau ở những điểm chung trong cuộc sống, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn. Xin đừng đi vội vào đề tài Thánh Kinh. Tiếc là nhiều bạn Tin lành thường là người đặt chủ đề Kinh Thánh trước tiên. Không sao! Chúng ta biết cách để chia sẻ nỗi khao khát của người bạn này, nhưng cũng biết lan man vào những câu chuyện cuộc sống. Không phải chúng ta lảng tránh đề tài, nhưng để dựng xây tình bạn. Ngày nay cách biệt tôn giáo không còn là vấn đề nan giải, chúng ta đều là con người với những nhu cầu rất giống nhau.

Chỉ khi thiết lập được tình bạn thực sự, chúng ta mới dễ dàng bước vào lãnh vực Thánh Kinh. Theo kinh nghiệm, chúng ta bắt đầu từ những điểm chung. Có thể là lãnh vực thể thao, âm thực, âm nhạc, mua sắm hoặc gia đình, v.v. Khi trò chuyện như thế, chúng ta thấy tương quan này gần gũi. Hẳn nhiên tương quan này đòi hỏi thời gian. Càng hiểu nhau, bạn càng cảm nhận việc gặp gỡ nhau không phải là cuộc thách đố thắng thua, nhưng là để chia sẻ cuộc sống và đức tin.

Tập trung vào Kinh Thánh

Khi tương quan trên trở nên tương đối ổn, chúng ta bước vào lãnh vực của Thánh Kinh. Bước đầu phải thừa nhận rằng nhiều bạn Tin lành giới Kinh Thánh thực sự. Đơn giản các bạn ấy dám mở cuốn sách Thánh ra để đọc. Các bạn ấy thường có người hướng dẫn những cách đọc Kinh Thánh. Hơn nữa, khi tham gia một giáo phái hoặc một hội thánh nào đó của Tin lành, các bạn ấy đều lãnh nhận sứ vụ loan truyền tin lành, tin mừng đến cho người khác. Chúng ta cũng được mời gọi để thực thi chức vụ ngôn sứ này. Dường như ở điểm này chúng ta hơi yếu

Trang Giáo Lý

thể một chút. Chính nhiều người trong Giáo hội cũng khiêm tốn học anh em Tin lành ở điểm này.

Để không bị lạc mất trong lối giải thích của các bạn Tin Lành, chúng ta thường để ý đến toàn cảnh của Tin Mừng. Các bạn Tin lành thường trích dẫn một câu nào đó để cho thấy chúng ta đang tin sai lầm hoặc thiếu cơ sở Kinh Thánh. Chẳng hạn trong Kinh Thánh đâu có chỗ nào nói phải thờ kính Đức Maria. Hoặc, “Người phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của người, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” (Mt 4,10). Vậy các thánh mà chúng ta đang thờ kính thì phải giải thích làm sao cho các bạn ấy. Kinh Thánh đâu nói linh mục phải sống độc thân[2]! Trước những thắc mắc ấy, chúng ta cần chú ý 3 điểm sau:

1. Sự thống nhất của Tin Mừng. Khi bạn đưa mắt nhìn đến toàn cảnh của chương trình cứu độ, của toàn cảnh Kinh Thánh, bạn thấy Thiên Chúa luôn muốn yêu thương và cứu độ con người. Trong các câu chuyện Tin Mừng hoặc từng câu, chúng ta cần thấy sợi chỉ đỏ này để tham chiếu. Hơn nữa, các câu ấy cần đặt vào bối cảnh và thời điểm được viết ra, nhằm để hiểu Chúa muốn diễn tả tình yêu của Ngài như thế nào? Đây thực sự thường là thách đố cho cả chúng ta và anh em Tin Lành. Nếu lấy quan niệm của thời nay



mà phán quyết câu Kinh Thánh thời xưa không đúng thì mất đi tính khách quan.

2. Chú trọng vào nội hàm của từng chữ. Chẳng hạn chúng ta sẽ lúng túng nếu chúng ta hiểu chữ “thờ phượng” trên đây cho cả Thiên Chúa và các thánh. Nếu hiểu thờ phượng từng đối tượng khác nhau: thờ phượng cho Thiên Chúa và tôn kính cho các thánh, thì hẳn là dễ chấp nhận hơn nhiều. Hơn nữa, nếu “Càng đi sâu vào chủ đề, chúng tôi càng thấy rõ các thánh không còn chia rẽ các Giáo hội chúng ta nữa, nhưng quy tụ chúng ta lại với nhau. Tất nhiên, cuộc đời và việc tôn kính các thánh là điều gây bối rối và là vấn đề thảo luận trong Giáo hội Công giáo và giữa các Giáo hội; nhưng nghiên cứu của chúng ta về những người muốn sống cuộc đời đối diện với Chúa cũng có tiềm năng hợp nhất, hướng đến cách trở thành Kitô hữu và cùng nhau trở thành Giáo hội: ngày nay chúng ta đang khám phá ra nhiều điểm chung hơn trong đức tin của chúng ta và sự liên quan của họ trong thế giới đương đại”[3].

Ngoài ra các bạn Tin lành trích dẫn Kinh Thánh, trích nguồn Thánh Kinh rất thường xuyên. Điều này bạn đừng quá lung bùng kéo hoang mang và tự ti về kiến thức Kinh Thánh của mình. Chú trọng đến nội dung của câu chuyện. Và lại chúng ta cũng có thể học từ các bạn ấy cách nhớ Kinh Thánh để áp dụng vào thực tế.

3. Cả hai cùng thắng. Với tinh thần học hỏi, cả hai sẽ biết tôn trọng và lắng nghe nhau, thay vì khích bác và chê bai. Nếu cả hai đều cho mình luôn đúng, thì cuộc đối thoại ấy chẳng đi đến đâu. Đừng quên chúng ta cùng tin một Thiên Chúa, hầu hết Kinh Thánh của Công giáo và Tin lành tương đối giống nhau, nhưng mỗi người lại cố cho rằng bên mình mới ưu việt, vô tình chúng ta chặn đứng con đường đối thoại. Nói như thế không phải để chúng ta xem thường Kinh Thánh của bên Công Giáo hoặc bên Tin Lành. Một mặt chúng ta đứng vững trong niềm tin của mình; mặt khác chúng ta sẵn sàng mở ra để chia sẻ

đức tin cho người khác. Đừng quên chính Thiên Chúa sẽ hướng dẫn mỗi người đến với Chân, Thiện và Mỹ.

Đón nhận những khác biệt

Hỏi cũng là cách học hay. Nếu không biết, chúng ta khiêm tốn để học hỏi về Kinh Thánh. Tuy vậy, một thực tế là nhiều bạn Tin lành rất muốn thuyết phục chúng ta chấp nhận gia nhập đạo Tin lành. Khi chúng ta yếu kiến thức, không chắc nhiều điều, đã có bạn đi theo những thuyết phục ấy. Tôi biết có bạn “hợp hồn” với cách thực hành đức tin luôn dựa vào Kinh Thánh, rồi thấy Giáo hội mình xa lìa chân lý. Điều này không đúng! Ngoài Kinh Thánh, Thánh Truyền và các bí tích còn là nguồn sống của chúng ta. Như vậy những khác biệt này chúng ta cần bình tĩnh để đón nhận và thấy hạnh phúc vì mình là người Công giáo.

Tại Việt Nam Công giáo chiếm 8%, trong khi đó Tin lành chiếm khoảng 1%. Ở nhiều nước Châu Âu, số lượng này là tương đương nhau. Vài nước Bắc Âu, dân số Tin lành chiếm phần lớn. Nói như thế để cho thấy ngay trong lòng xã hội và Giáo hội, làm sao để sống hòa bình, sống khác biệt nhưng không tách biệt là điều quan trọng. Dựa trên nguyên tắc tự do tôn giáo, chúng ta sẽ thấy nhưng nét đẹp trong sự khác

biệt này. Càng thao thức và yêu mến với Lời Chúa, chúng ta càng biết cách để sống hòa đồng với mọi người.

Nếu lúc nào đó bạn gặp bối rối với những khi gặp các bạn tin lành, hãy cứ gặp các sơ, thầy hoặc linh mục nào đó để chia sẻ. Họ sẽ giúp bạn không chỉ về kiến thức Kinh Thánh, nhưng còn cho bạn cách kết bạn với anh em Tin lành. Mục đích là bạn không hoang mang trước những lập luận, ý kiến trái chiều với niềm tin của mình. Biết đâu sau thách đố ấy, đức tin của bạn sẽ được lớn lên. Đừng quên Giáo hội vẫn hướng về các anh em ly khai này và mong ước đạt được sự hiệp nhất với họ qua nỗ lực đại kết (Ecumenism) mà Giáo hội đã theo đuổi và cầu nguyện trong nhiều năm qua.

[1] <https://giaophanvinhlong.net/Nhung-Khac-Biet-Can-Ban-Giua-Cong-Giao-Chinh-Thong-Giao-Va-Tin-Lanh.html>

[2] <https://dectvn.org/nhung-diem-khac-biet-chinh-giua-cong-giao-va-tin-lanh/>

[3] <https://www.vaticannews.va/vi/world/news/2022-04/cung-ton-kinh-thanh-buoc-tien-doi-thoai-cong-giao-tin-lanh.html>

Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc SJ



Tập trung vào đôi mắt của Chúa Giêsu



Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt. 5: 8). Mỗi phúc này khuyên nhủ và thách thức chúng ta hãy cố gắng để được thấy Thiên Chúa ở đời này và với niềm hy vọng lớn lao ở đời sau, đó là sự sống đời đời.

Điều quan trọng đối với chúng ta là chiêm ngắm Chúa bằng đôi mắt của chúng ta, đôi mắt của thân xác cũng như đôi mắt của tâm hồn, đó là chiêm ngắm đôi mắt của Chúa Giêsu trong Thánh Kinh, nhất là trong các sách Tin Mừng.

Thánh Inhaxiô thành Loyola, trong sách Linh thao, nói rằng chúng ta nên bắt đầu việc Thao luyện, việc suy ngắm hàng ngày của chúng ta bằng cách “Imaginar la mirada del Senor – Hình dung ra khuôn mặt của Chúa.” Tất nhiên, điều này bao hàm trong đó việc hình dung đôi mắt của Chúa đang nhìn vào đôi mắt của chúng ta.

Vì thế, chúng ta hãy dành đôi chút thời gian trong một ngày bận rộn của mình để chiêm niệm về những lúc Chúa Giêsu nhìn, chú ý nhìn, chăm chú nhìn vào đôi mắt của những người khác nhằm để gặt hái được nhiều hoa trái từ sự quan tâm này.

1. Hải Nhi Giêsu - Sự ra đời của Chúa Giêsu và những người chẵn chiên (Luca 2:1-20)

Chúng ta hãy bắt đầu với Chúa Hải Đồng, Hải Nhi Giêsu đang ngược nhìn và âu yếm nhìn vào đôi mắt Mẹ Maria của Ngài với một tình yêu bao la. Bạn có thể tưởng tượng được tình yêu bao la mà Mẹ Maria hẳn đã cảm nghiệm! Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong Tông Thư Rosarium Virginis Mariae - Kinh mân côi kính Đức Trinh Nữ Maria, mời gọi chúng ta hãy dõi theo đôi mắt của Mẹ Maria chiêm ngắm Chúa Giêsu từ máng cỏ và suốt con đường đến

thập giá. Đôi mắt của Chúa Giêsu và Mẹ Maria và Thánh Tâm của các Ngài luôn kết hiệp trọn vẹn; vì vậy chúng ta nên khao khát được kết hiệp với các Ngài trong cuộc sống của chính mình.

2. Thánh Mátthêu (Mt. 9:9-13)

Chúa Giêsu gọi người thu thuế Matthêu và bảo: “Anh hãy theo tôi!” Ngay lập tức, Mátthêu đứng dậy và bỏ tất cả để đi theo Chúa Giêsu. Sau đó, ông tổ chức một bữa tiệc để cảm ơn Chúa Giêsu về lời mời này vốn sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông. Quả thật, những lời của Chúa Giêsu đã thấm vào trái tim ông, nhưng hẳn là chính ánh nhìn xuyên thấu từ đôi mắt của Chúa Giêsu đã khiến vị Tông đồ này, là người có nhiều của cải vật chất, từ bỏ mọi sự và khuất phục trước lời mời gọi của Chúa Giêsu. Với Lời Chúa Giêsu và ánh mắt yêu thương thấu suốt của Ngài, Mátthêu đã không thể cưỡng lại. Hãy hình dung Chúa Giêsu đang âu yếm nhìn bạn ngay bây giờ và thách thức bạn đi theo Ngài, giống như Mátthêu!

3. Giakêu (Luca 19:1-10)

Người đàn ông nhỏ bé này leo lên cây vì muốn tận mắt nhìn thấy Chúa Giêsu. Với vóc dáng nhỏ bé và bị đám đông đẩy sang một bên, ông biết rằng sẽ rất khó đến độ gần như không thể gặp được Chúa Giêsu. Sau đó, một ý tưởng lóe lên trong đầu ông: “Nếu tôi trèo lên cây, ít nhất tôi có thể nhìn thấy Chúa Giêsu khi Ngài



đi ngang qua”. Người đàn ông nhỏ bé này không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Chúa Giêsu sẽ ngược lên nhìn ông, rồi lại còn thách thức ông leo xuống và ăn tối với Ngài ngay trong đêm đó. Chính những lời của Chúa Giêsu, cũng như ánh mắt đầy yêu thương và thấu hiểu của Ngài đã làm tan chảy trái tim của người thu thuế này - rất giống Mátthêu, một người thu thuế khác. Giakêu sẽ cho người nghèo một nửa số tiền của mình, và nếu lừa gạt ai, ông sẽ đền gấp bốn. Đối với cả Mátthêu và Giakêu, ánh mắt yêu thương của Chúa Giêsu và tình bạn của Ngài đáng giá hơn tất cả tiền nong, vàng bạc và của cải trên trần gian.

4. Đôi mắt người cha của đứa con hoang đàng (Luca 15:11-31).

Nhiều người sẽ đồng ý rằng dụ Ngôn về Đứa Con Hoang Đàng (hoặc nếu bạn thích, Người Cha Nhân Từ) là một trong những câu chuyện vĩ đại nhất từng được kể. Người cha thấy con từ xa trở về, liền chạy đến đón đứa con ngõ ngược với ánh mắt đầy thương xót vì lòng người cha đầy sự thương xót. Khi hai cha con gặp nhau, bạn có hình dung ra được ánh mắt đầy yêu thương của người cha khi đón nhận đứa con trai nổi loạn của mình không? Kiệt tác nghệ thuật miêu tả đôi mắt của người cha rung rung nước mắt và những giọt nước mắt đó chảy dài trên đôi má của người cha. Cũng vậy, đôi mắt của Chúa Giêsu và đôi mắt của Thiên Chúa Cha tỏa rạng lòng thương xót dành cho chúng ta - tình yêu của Thiên Chúa tha thứ cho tội nhân biết ăn năn.

5. Người bại liệt và đôi mắt của Chúa Giêsu (Luca 5:17-26)

Những người bạn của người bại liệt đã thòng dây hạ người bạn tàn tật của họ xuống trước mặt Chúa Giêsu, Vị Thần Y. Mái nhà lá ào ào đổ xuống trên Chúa Giêsu và mọi người trong nhà. Chúa Giêsu dán mắt vào người bại liệt và rất vui mừng nói với người ấy rằng tội lỗi của anh ta đã được tha. Khi ấy Chúa Giêsu mới bảo người

Trang Giáo Lý

ấy vác chõng về nhà. Đôi mắt của Chúa Giêsu nhìn thấu tận tâm hồn người bại liệt, nhận ra và thấu hiểu nỗi buồn và sự ăn năn của người bại liệt cả hồn lẫn xác này. Do đó, người bại liệt đã được chữa lành cả linh hồn và thể xác! Đôi mắt của Chúa Giêsu nhìn thấy bên ngoài, nhưng cũng thấu suốt nơi sâu kín nhất của tâm hồn. Vì vậy, đôi mắt của Chúa Giêsu nhìn thấy chúng ta là ai từ bên trong tâm hồn đến bên ngoài cơ thể của chúng ta, và Ngài sẵn sàng chữa lành chúng ta trong nỗi buồn và sự ăn năn của chúng ta!

6. Nước mắt trong mắt Chúa Giêsu (Gioan 11:35)

Chúa Giêsu đến gặp hai người bạn của Ngài là Maria và Máтта đang đau buồn vì mất em trai của họ là Ladarô, cũng là bạn thân của Chúa Giêsu. Trong tình huống này, thánh sử Gioan diễn tả một biến cố ngắn ngủi nhưng có tầm quan trọng rất lớn: CHÚA GIÊSU KHÓC! Chúng ta hãy nhìn vào đôi mắt của Chúa Giêsu trong biến cố đau thương này. Hãy chiêm ngưỡng những giọt nước mắt trào ra từ đôi mắt của Chúa Giêsu, chảy dài trên Khuôn Mặt Cực Thánh của Ngài và rơi xuống đất. Nỗi buồn của Chúa Giêsu được cảm nhận sâu sắc, dù biết rằng nước mắt của Ngài và nước mắt của Máтта và Maria sẽ sớm khô đi và biến thành niềm vui. Vì Chúa Giêsu sẽ gọi Ladarô sống lại từ trong mồ. Bây giờ hãy bước vào niềm vui của Chúa Giêsu, Maria, Máтта và Ladarô, người đã chết nay sống lại. Chúng ta là người chết đó khi chúng ta ở trong tình trạng không ăn năn tội trọng. Thật là niềm vui lớn lao trong đôi mắt của Chúa Giêsu khi chúng ta thoát khỏi mồ mả tội lỗi nhờ xưng tội nên và trở về đời sống ân sủng, ân sủng thánh hóa!

7. Chúa Giêsu ngược mắt lên Trời (Mt 14:13-21)

Trước khi hóa bánh và cá ra nhiều để cho đám đông đang đói được ăn, Chúa Giêsu ngược mắt lên trời tạ ơn Cha trên trời. Đôi mắt nhìn lên trời của Chúa Giêsu dạy chúng ta ngược mắt



lên trời và hướng lòng về những thực tại của trời cao chứ không phải của trần thế. Việc ngược mắt nhìn lên Trời cao thúc đẩy chúng ta từ bỏ thế gian và tất cả những gì nó mang lại để nhắm tới kho tàng trên trời cao đang chờ đợi chúng ta.

8. Chúa Giêsu từ trên thập giá nhìn xuống (Gioan 19:26-27)

Khi Thân Thể Chúa Giêsu, bây giờ là một vết thương hở ra, sắp kết thúc sự hiện diện của Ngài trên trần gian, Chúa Giêsu nhìn xuống từ trên thập giá. Ngài chiêm ngắm với đôi mắt yêu thương hai người mà Ngài yêu thương nhất và hai người yêu thương Ngài nhất: Mẹ Maria, Mẹ Ngài, và Gioan, môn đệ Ngài yêu dấu. Khi Ngài nhìn xuống Mẹ và Gioan, Ngài nói: “Thưa Bà, đây là con của Bà” Rồi Ngài nói với môn đệ: “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.” Với đôi mắt đầy nước mắt, đờm rãi, mồ hôi và máu, Chúa Giêsu chiêm ngắm Người Mẹ Sầu Bi của Ngài lần cuối trước khi Ngài trút linh hồn.

9. Bí Tích Thánh Thể - Bữa Tiệc Ly và thiết lập Bí tích Thánh Thể (Mátthêu 26: 26)

Mỗi khi bạn viếng thăm một Nhà thờ Công giáo và nhìn vào Nhà tạm, hay tốt hơn nữa, nhìn vào Chúa Giêsu hiện diện trong Mặt nhật, hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đang thực sự nhìn bạn với tình yêu, sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và sự ân cần

lớn lao. Hãy nhìn vào đôi mắt Thánh Thể của Chúa Giêsu và nói với Ngài rằng bạn thực sự yêu mến Ngài.

10. Thị kiến hạnh phúc

Cuối cùng, sau khi chúng ta kết thúc cuộc hành trình trần thế của mình, chết đi cho tội lỗi và nhìn vào đôi mắt yêu thương của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Độ của chúng ta, chúng ta sẽ chết. Nhưng cái chết thể xác của chúng ta không phải là tiếng nói cuối cùng. Thay vào đó, từ cuối cùng là sự sống và sự sống Đời đời - THIÊN ĐÀNG! Một khi chúng ta đã được tẩy sạch mọi vết nhơ tội lỗi, chúng ta sẽ được chào đón vào Ngôi Nhà Trên Trời của chúng ta. Chúng ta sẽ thấy gì hoặc chiêm ngắm gì bằng mắt mình? Hưởng kiến vinh phúc. Với đôi mắt không còn bị che đậy, chúng ta sẽ nhìn vào Khuôn Mặt của Chúa Giêsu, Đấng là Chúa các Chúa, Vua các Vua, Con Yêu Dấu của Thiên Chúa Cha, với ánh mắt hân hoan và yêu thương của Ngài dán chặt vào chúng ta đến muôn đời! Đây thực sự là mục tiêu và là mục đích của sự hiện hữu trần thế của chúng ta.

Tóm lại, chúng ta hãy ngược nhìn lên Mẹ Maria, Mẹ thực sự là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Giáo

Hội, và là Mẹ yêu dấu của chúng ta. Chính đôi mắt của Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu, đã chiêm ngưỡng Con Người và đôi mắt của Chúa Giêsu suốt ba mươi năm trong Cuộc Đời Ẩn Dấu và Riêng Tư của Ngài. Rồi thì, Mẹ chiêm ngưỡng đôi mắt của Ngài khi Ngài bị treo trên thập giá. Và cuối cùng, Mẹ chiêm ngắm đôi mắt Ngài sống lại từ cõi chết. Tuy nhiên, bây giờ và cho đến muôn đời, Mẹ Maria được chiêm ngắm dung mạo và đôi mắt uy nghiêm, diễm lệ, huy hoàng của Chúa Giêsu cho đến muôn đời. Hãy để những lời của tác giả Thánh Vịnh vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn chúng ta: “Ai nhìn lên Chúa sẽ vui tươi hơn hờ, không bao giờ bề mặt hổ ngươi.” (Tv 34:6). Xin cho chúng con được chiêm ngưỡng đôi mắt của Chúa Giêsu ngay bây giờ nhờ đức tin, để một ngày nào đó chúng con sẽ được chiêm ngưỡng đôi mắt của Ngài mặt đối mặt trên Thiên Đàng cho đến muôn đời.

LM. Ed Broom, OMC

Phêrô Phạm Văn Trung

**Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com
(17.01.2023)**

**Tập trung vào đôi mắt của Chúa Giêsu
(hdgmvietnam.com)**



BÊN MẸ LA VANG 2023

ĐẠI HỘI SONG NGUYÊN THẾ GIỚI

KỶ NIỆM 35 NĂM PHỤC VỤ CÁC GIA ĐÌNH (1987 – 2022)

CỦA CHƯƠNG TRÌNH THĂNG TIẾN HÔN NHÂN GIA ĐÌNH

Những ngày đầu Xuân Quý Mão, tại Linh địa Đức Mẹ La Vang đã diễn ra một sự kiện lớn: Đại hội Song nguyên thế giới lần VI, trên linh địa La Vang lần thứ IV. Trời đẹp, nắng ấm, khung cảnh linh thiêng Mẹ bên con, anh chị em Song nguyên gần gũi bên nhau, có quý Đức Cha, quý cha, các tu sĩ cùng đồng hành trong chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình có thể nói là thế giới (Mỹ, Úc, Canada, Nhật Bản, châu Âu...). Việt nam có 22 giáo phận đã có chương trình này đang quy tụ dưới chân Mẹ La Vang trong những ngày Tết cổ truyền Việt Nam (Tết Nguyên Đán). Sự hiệp nhất này tạo nên một niềm vui sâu lắng khó diễn tả, những khuôn mặt rạng rỡ của tình yêu, sự trù mẫn, chung thủy mà các Song nguyên được đến dưới chân Mẹ. Mái Nhà Mẹ La Vang ấm áp mở rộng cửa, như vòng tay yêu thương đón Anh Chị Em (ACE) Song nguyên trở về bên Mẹ La Vang để Tạ Ôn Hồng Ân 35 năm phục vụ các Gia đình do Cha Phêrô Chu Quang Minh, Dòng Tên (SJ) - người Chúa dùng để lập nên Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình(TTHNGĐ). Đại Hội diễn ra 3 ngày từ 31.01 đến 02.02.2023 với Chủ đề: Hiệp hành cùng Giáo Hội,

Song nguyên sống Yêu thương qua KHIÊM - GÂN

Sự hiện diện của 4 Giám Mục: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh Tổng Giám mục TGP Huế, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri và Đức Cha Anphong Nguyễn Hữu Long, Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh cùng với 25 Linh mục đang làm việc với chương trình TTHNGĐ tại các giáo

phận ở Việt Nam cũng như ở Hải ngoại. Một số quý Thầy, quý Dì phước và khoảng gần 750 cặp vợ chồng tham dự đại hội. Ngoài ra còn có ban Nhạc (đội kèn trẻ của Giáo phận Bùi Chu). Nhiều thành phần từ Đấng Bề trên, linh mục, đến hàng lê thứ có mặt tham gia, chứng tỏ quý bề trên và nhiều người quan tâm đến chương trình, thông cảm và thấu cảm vấn đề hôn nhân gia đình trong cuộc sống hiện tại có nhiều khó khăn thử thách phải vượt qua từ trong mái ấm gia đình cũng như xã hội, không phải chỉ tại Việt Nam mà toàn thế giới.

Ngày I: Thánh lễ khai mạc và Xin Ơn Chúa Thánh Thần

Đức Cha Giuse, TGM Tổng giáo phận Huế chủ tế. Ngài hân hoan chào đón anh chị em Song nguyên về tham dự Đại hội. Ngài lưu ý: Đây là chương trình chứ không phải là phong trào. Chương trình là một hành trình dài, có sự học hỏi, đào tạo... người vào chương trình từng bước lớn lên theo đặc sủng của chương trình, nên người trưởng thành, làm tông đồ cho Lời Chúa được phát triển, sáng tỏ, đơm bông nở hoa cho bản thân, cho gia đình, môi trường, xã hội và Giáo hội. Còn phong trào đôi khi lớn mạnh hay yếu dần vì thời cuộc, vì không còn thích hợp trong giai đoạn nào đó v.v.

Chương trình TTHNGĐ ở đây phải có sự Hiệp thông từ ông bà, cha mẹ đến con cái, vì vậy cần phải có sự thống nhất giữa các thành viên, mỗi người mỗi vai trò đóng đúng địa vị của mình trong yêu thương hiệp nhất, cần phải có sự thông cảm sâu xa giữa những người được Chúa trao ban



Thánh lễ khai mạc Đại hội do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế

cho. Gia đình có hạnh phúc, bình an thì mới có thể xây dựng một xã hội được vững chắc, lành mạnh và tiến bộ.

Phụng vụ Thánh lễ mỗi ngày là cao điểm của đại hội, do Giám mục chủ tế, và trên dưới 25 linh mục cùng đồng tế. Thánh lễ rất trọng thể, thánh thiêng, các thành viên đại hội tham dự với tất cả lòng thành tín. Những bài giáo huấn, các ngài đều nói lên sự ích lợi của Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình.

Mỗi thánh lễ, các ngài đều nhắc lại những điều căn bản của linh đạo chương trình: Các Song Nguyên (vợ chồng) Sống Yêu thương gần gũi nhau bằng việc làm (ông bà, cha mẹ, con cái trong gia đình). Linh đạo sâu xa của chương trình là Khiêm Nhường, và “Khiêm - Gần” thể hiện qua việc gần gũi phục vụ lẫn nhau trong cảm thông, kiên trì, nhẫn nại, cùng nhau cầu nguyện để được gần nhau, bên nhau, thương nhau, tha thứ cho nhau, cùng nhau chia sẻ vui buồn, nâng đỡ gánh nặng của nhau... và biết nhận ra Cái Hay nơi người khác... Chương trình còn khuyên dạy ACE Song Nguyên thực hiện một loài hoa Năm cánh: rất đẹp, rất khiêm tốn, rất văn hóa, ai thực hành được thì người đó đã nên thánh trong đời sống và gia đình hạnh phúc an vui luôn. Năm cánh của đóa hoa đó là: Biết lỗi, Nhận lỗi. Xin lỗi, Sửa lỗi và Tha lỗi.

Chương trình luôn lấy Lời Chúa sáng soi hướng dẫn, khi họp nhau cầu nguyện, chia sẻ;

Linh mục hay người điều hành đọc lên một đoạn Lời Chúa, mọi người tỉnh lặng lắng nghe, rồi mỗi người chọn một câu Lời Chúa vừa nghe và xướng lớn lên, như vậy Lời Chúa càng thấm sâu hơn vào lòng, tác động từ bên trong để người tham dự được Lời Chúa thúc bách phải thực hành điều gì Chúa muốn nơi mình, trong gia đình của mình.

Vào ban tối ngày thứ I, khi màn đêm buông xuống trên Linh địa Mẹ La Vang, Chương trình có Giờ Châu Thánh Thể rất linh diệu thánh thiêng, các thành viên sốt sắng trầm mình vào giờ phút sâu lắng trước Thánh Thể Chúa: Bí tích Tình yêu. Nhiệm mầu cực thánh, Chúa Giêsu trao ban chính mình cho nhân loại. Đời sống hôn nhân cũng trao ban cho nhau trong yêu thương quên mình, như Chúa Giêsu đã hiến thân mình cho Hội Thánh là Hiền thê của Ngài mà Ngài đã đổ hết máu mình ra để cứu chuộc.

Ngày II: Củng Cố Sự Hiệp Thông Trong Gia Đình

1. Thánh Lễ Kính Đức Mẹ La Vang, do ĐC Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Lạng Sơn - Cao Bằng chủ tế, có ĐC Anphong Nguyễn Hữu Long, Giám mục giáo phận Vinh và khoảng 25 Linh mục cùng đồng tế.

Buổi sáng, trời se lạnh, nhưng các ACE/SN,





đội kèn, ca đoàn, ban phụng vụ đã ở trong tư thế sẵn sàng để hiệp dâng Thánh lễ. Trong bài giảng lễ, ĐC chia sẻ những tâm tình thật chân thành nhưng lại rất sâu sắc và chan hòa sự cảm thông.

- Gần gũi: Tối qua, sau giờ chầu Thánh Thể, (ĐC Giuse) tôi đã đến gần Đức Mẹ La Vang, dưới chân Mẹ, tôi cảm nhận được sự ấm áp, yêu thương vì được ở kề bên Mẹ đây. Tôi mạn phép nghĩ, sao Đức Mẹ không đưa tay lên để nắm lấy tay Chúa, có thể ấm áp trìu mến hơn chăng, ở đây Mẹ chỉ đưa tay đỡ lấy gối Chúa... Sự gần gũi tạo cho ta một tâm tình mến thương, có thể dễ tâm sự, bộc lộ lời của trái tim... ĐC thấy chương trình có nét ‘ngồ ngộ’, cứ thấy các Anh Chị choàng tay nhau, cùng nhau lên đọc Lời Chúa, lời nguyện, chia sẻ... điều này chắc các chị cũng thích nhỉ? (Dạ). - Thật ấm áp khi có một vòng tay để đỡ lấy nhau khi bình an, hạnh phúc hay khi yếu mệt, lúc lổ lể cần cảm thông tha thứ, lúc cần có nhau, lúc cần ở bên nhau...

Chủ đề là Khiêm - Gần của chương trình. - Khiêm là sự khiêm nhường, khiêm hạ, nhường nhịn, tiến tới sự từ bỏ mình để dễ vâng theo người khác, người bạn đời của mình... Sự khiêm nhường ấy bắt nguồn từ việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người trong cung lòng Mẹ Maria, để được gần gũi với con người, Mẹ và Chúa luôn gần gũi chúng ta. Còn gì an toàn hơn khi nắm lấy tay Mẹ và nắm lấy tay nhau, để được gần nhau... Hãy ước mơ điều tốt lành, điều thánh thiện rồi hạnh phúc sẽ đến. Ngài lưu ý ACE/SN phải luôn tỉnh táo, nhẫn nại và cầu nguyện... vì sự dữ luôn rình rập chúng ta giữa môi trường xã

hội, thế gian... phải đề cao cảnh giác luôn! Thiên Chúa làm nên mọi sự, làm được mọi sự tốt lành; thế nhưng, cũng không có sự dữ nào mà con người không làm được!

Mẹ La Vang, Mẹ Việt Nam, Mẹ của sự Hiệp Nhất, chúng ta đang vây quanh Mẹ đây, vợ chồng con cái phải hiệp nhất với nhau trong tình yêu chung thủy, có Hiệp nhất, chúng ta mới có thể làm tông đồ song đôi, mới có thể Loan báo Tin Mừng từ Niềm vui Gia đình chúng ta. Hãy đưa tay ra cho Mẹ nắm. Hãy nắm lấy tay Mẹ để làm tông đồ song đôi cùng Hội Thánh

Hiệp hành như ước mong của ĐTC Phanxicô và Giáo hội đang chờ mong ở các gia đình. Thánh lễ diễn ra trong tia nắng ấm của vầng dương, một ngày hạnh phúc bên Mẹ La Vang.

Sau giờ điểm tâm là bài thuyết trình của Đức Cha Alphong Nguyễn Hữu Long: Ngài nhắc nhở cho ACE/SN: Do Ý định của Thiên Chúa, hôn nhân, gia đình kết nên một cộng đồng hiệp hành, vợ chồng, con cái. Sự hiệp thông của vợ chồng trở nên trọn vẹn cả tinh thần và thể xác (tâm đầu ý hợp và trở nên một xương một thịt) cùng hội cùng thuyền, sống chung, ăn chung, trách nhiệm chung trong niềm tin Kitô-giáo để hiệp thông với Chúa. Sự hiệp thông trong tình yêu của gia đình Kitô giáo giữa vợ chồng, con cái làm chứng cho tình yêu hiệp thông trọn vẹn của Gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi.

Ngài nhắc đến châm ngôn của chương trình ngắn gọn mà súc tích “Khiêm-Gần”. Người vợ

**ĐC Anphong Nguyễn Hữu Long, GM Vinh -
Đặc trách Hội Thừa Sai VNam**



hay người chồng đều phải sống thật khiêm nhường. đi tới sự quên mình, khiêm tốn từ bỏ mình cho nửa kia được hạnh phúc, như Chúa Giêsu đã hạ mình phục vụ, rửa chân cho các môn đệ (Ga.13). Ngài kể câu chuyện thực tế tại một giáo xứ tại trời Âu: Ngày thứ Năm Tuần Thánh, thay vì rửa chân cho một số người được chỉ định, cha xứ mời một số đôi vợ chồng và con cái đến nhà thờ, ngài rửa tay cho người chồng hoặc người vợ, tiếp đó người chồng hay vợ rửa tay cho nhau và rửa tay cho con cái... tuy không đúng phụng vụ nhưng thật ý nghĩa. Sự Gần Gũi vợ chồng, con cái trong gia đình rất quan trọng “Thia lia quen chấu, vợ chồng quen hơi”, hãy quan tâm nhau, giúp đỡ nhau; đừng bỏ mặc vợ hay chồng mình thui thủi đơn độc trong công việc, hay người vợ lo bếp núc trong bầu khí lạnh giá, căng thẳng, thiếu tiếng cười vui... Vợ chồng hãy sống KHIÊM - GÂN để hiệp thông với nhau trong tinh thần Kitô giáo. Trong dòng chảy một Hội Thánh Hiệp hành qua sự Hiệp thông -Tham gia - Sứ vụ với nhau thì chúng ta sẽ thấy Chúa Hiệp hành với chúng ta. Vợ chồng hãy sống với Chúa qua việc cầu nguyện, qua các Bí tích, kết hiệp với Chúa Giêsu Thánh Thể để được Gần Chúa và Gần nhau hơn.

Đức Cha cầu chúc ACE tham dự Đại hội Thăng tiến Hôn nhân Gia đình lần VI này được tràn đầy ơn Chúa, sống sự hiệp thông với Chúa và với người bạn đời cũng như con cái của mình một cách mới mẻ hơn, trọn vẹn và phong phú hơn. Cuối buổi thuyết trình là những thắc mắc được giải đáp bởi Đức Cha hay các linh mục hiện diện có phụ trách chương trình.

KIỆU ĐỨC MẸ LA VANG

Những ngày Đại Hội Song Nguyên (31.01 - 02.02.2023) tại Linh địa La Vang vừa qua để lại rất nhiều ấn tượng thánh hảo, khó quên... Một trong những sự kiện quan trọng ấy là cuộc Rước kiệu Đức Mẹ La Vang, tối 01. 02. 2023.

Chương trình Đại hội đan kín bằng những



Thánh Lễ, giờ cầu Thánh Thể, giờ thuyết trình, giờ chia sẻ v.v... Và cuộc Rước kiệu cũng không ngoài chương trình. Ai đã tham dự thì có thể dễ dàng nhận thấy, đây là cuộc kiệu Đức Mẹ La Vang của ‘Gia đình Song Nguyên thế giới’ tuyệt đẹp, trang trọng, linh thiêng và rất ấm áp. Bầu trời đêm của Linh địa La Vang tuy có sâu thẳm nhưng những ngọn nến ACE Song nguyên cầm trên tay đã bùng lên ánh sáng soi vào trời đêm và soi vào tâm can. Những người con của Mẹ, linh mục, tu sĩ, giáo dân một lòng một ý hiệp thông. Mọi người thể hiện lòng thành tín, tay giơ cao ánh nến, môi miệng ca vang lời Ave Kính mừng Mẹ rập ràng trong mỗi tình Hiệp nhất. Những đoạn Thánh kinh ngắn được chọn, đó là những lời tôn vinh Mẹ và ý hướng cầu nguyện được linh mục đọc lên rất ý nghĩa, sốt mến... Đẹp quá! Đẹp quá! Đó là lời nghe được từ những người tham dự. Thật vậy, đoàn kiệu đi thứ tự, hàng ngũ chỉnh tề “như đạo quân xếp hàng vào trận”.

Khi đoàn rước về đến Linh đài. Thánh tượng Đức Mẹ được cung nghinh lên đặt nơi trang trọng nhất, mọi người hướng tâm hồn lên Mẹ, ánh mắt Mẹ dịu hiền trìu mến biết bao khi nhìn xuống đoàn con... Mẹ nhìn con. Con nhìn Mẹ. ACE/SN đọc kinh Đoàn Nguyên. Thật ý nghĩa biết bao khi phó dâng cho Đức Mẹ mọi tâm tình, những khó khăn, trăn trở, lo toan vào tay Mẹ.

Ngày III: NIỀM VUI TẠ ƠN & BÀI SAI TRUYỀN GIÁO

1. THÁNH LỄ BẾ MẠC & SAI ĐI

Ngày thứ III của Đại Hội Đức Cha Đa-minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN đã chủ sự Thánh lễ Bế mạc Đại Hội.

Đức Cha bày tỏ niềm vui vì mục đích Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình là gia đình yêu thương nhau bởi bầu khí sốt sắng hạnh phúc đầm ấm trong gia đình. Đức Cha đã xin Chúa chúc lành cho CTTTHNGĐ, Đại hội và cho các gia đình. Thánh lễ hôm nay là Tạ ơn Thiên Chúa, Tri ân Mẹ hiền La Vang và ACE sẽ được Sai Đi.

Trong bài huấn từ Đức Cha chia sẻ tinh thần của Thánh lễ hôm nay là Mẹ Maria và Thánh Giuse Dâng Hai Nhi Giêsu trong đền thờ, là sự hội tụ của các thế hệ: Ông bà, cha mẹ, con cái qua hình ảnh của Cụ già Simêon, cụ Bà Anna, Thánh Giuse, Đức Mẹ và Hai đồng Giêsu. Trẻ, Già gặp nhau trong đền thờ. Thiên Chúa đến gặp gỡ Dân Ngài, nhưng ngài vẫn gặp dân ngài luôn.

- Đức Cha nhắc đến 5 nhíp của chương trình rất ấn tượng: Nhờ Khiêm nhường mà Biết lỗi, Nhận lỗi, Xin lỗi, Sửa lỗi và Tha lỗi. Thánh Thần sẽ đem đến những điều kỳ diệu cho mỗi người và cho mỗi gia đình. Điều này mở ra một chiều kích sâu rộng khi nhìn vào thế giới, đó là một tầm nhìn mới. Chính Chúa Thánh Thần là Đấng tác thành và luôn tái sinh Hội Thánh. Trong gia đình, vợ chồng kiên nhẫn, chung thủy, gắn bó, liên kết với nhau: không phá thai, tôn trọng người già, chăm sóc trẻ thơ... Đó là vẻ đẹp sáng ngời của Tin Mừng, để mọi người trong xã hội có thể khám phá một tầm nhìn mới về Hội Thánh về các gia đình công giáo. Mái ấm gia đình là ngôi

Cung Nghinh Đức Mẹ La Vang



nhà thờ phượng, thủy chung, đón nhận nhau, như Đức Kitô đã yêu thương Hội Thánh, đó là Tình yêu hy sinh. Chết cho người mình yêu.

Đức Cha phát biểu, Ngài biết ơn Chương trình Thăng tiến Hôn nhân Gia đình. Và Ngài chúc lành cho ACE/ Song Nguyễn, cho chương trình quý đẹp này, Qua Mẹ và Nhờ Mẹ, và bởi sự chúc lành của Mẹ để anh chị em RA ĐI mà làm chứng cho tình yêu và hạnh phúc gia đình trong thế giới hôm nay.

2. Cuối Thánh Lễ, Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trao cho các Song Nguyễn nhiệm vụ, đó là: BÀI SAI TRUYỀN GIÁO. Đây là lần đầu trong 6 kỳ Đại hội, Song Nguyễn nhận “Bài Sai”. Các Song Nguyễn ý thức sứ mạng được sai đi loan báo Tin Mừng tới các vùng ngoại biên với “Hồn Tông Đồ Song Đôi”. Vậy các gia đình Hãy Ra Đi:

- Làm chứng cho vẻ đẹp của Hôn Nhân Gia Đình;
- Mở lòng đón nhận Đức Kitô, lắng nghe Người trong thinh lặng và cầu nguyện
- Trở thành người đan dệt tương quan huynh đệ, tình yêu, sự sống cho Giáo Hội hiệp hành;
- Đồng hành với những người bé mọn, di dân, cô đơn và bị bỏ rơi;
- Mang hy vọng cho người mất hy vọng;
- Hãy là những gia đình có tâm hồn rộng lớn;
- Là khuôn mặt chào đón của Giáo Hội;
- Và hãy cầu nguyện luôn.

Đây là một vinh dự và cũng là một trách nhiệm cho ACE Song Nguyễn khi chương trình đã đạt tới độ trưởng thành, sau 35 năm thành lập.

Chương trình kết thúc 3 ngày Đại Hội là một Thỉnh Nguyện thư được các đại diện Hội Đồng Song Nguyễn thế giới, gồm 2 cha Tổng Linh

Nguyễn và 2 cặp Chủ nguyện trong nước và hải ngoại trình lên Đức Cha Đa-minh Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình trực thuộc HĐGMVN. Ngài đón nhận Văn Thư Thỉnh Nguyện và đã ký nhận.

Ngài lập lại mạnh mẽ trong trách nhiệm điều mà ngài đã nói trước đây trong Đại Hội Ủy Ban Mục Vụ Gia Đình tại Tòa Giám Mục Đà Lạt từ ngày 25 - 27/10/2022 : “Tôi công nhận Chương trình Thăng tiến Hôn Nhân Gia đình là một Hội đoàn Công Giáo Tiến hành trực thuộc UBMVGD của HĐGM/VN”.

TÂM TÌNH TRI ÂN

Tâm Tình Tri Ân Dâng lên Thiên Chúa Chí Thánh và Mẹ Nhân lành La Vang. * Bản đúc kết và cảm ơn của Quý Cha TLN Hải Ngoại và Cha TLN toàn quốc Việt Nam, là những phát biểu chân thành. Các Vị đều nói lên hồng ân mà chương trình Đại hội và Anh Chị Em Song Nguyễn đã nhận lãnh trong những ngày hồng phúc này vượt sức mơ ước của Ban tổ chức: THIÊN THỜI - ĐỊA LỢI - NHÂN HÒA.

* Thiên thời: Bầu trời La Vang nắng đẹp, xua đi cái giá lạnh của những ngày trước đó, tạo cho không khí Đại hội tươi mát thoáng đãng, ACE/

SN đến với Mẹ La Vang như chim bay về tổ ấm vậy.

* Địa lợi: Linh địa La Vang Đất Mẹ thật tuyệt vời! Các mái nhà tuy là nhà ‘tiền chế’ nhưng thật sự đã mang lại cho ACE/SN vòng tay yêu thương, mái che như là Mái Nhà ‘nghèo’ của Mẹ tạo nên sự ấm áp và an toàn, che mưa che nắng, gọn gàng, mọi tổ chức của 3 ngày đại hội đều thuận lợi.

*Nhân hòa: Nhà Mẹ được con cái xa gần dất dứu nhau về, chắc Đức Mẹ La Vang vui lắm! ACE/SN tay bắt mặt mừng, mọi vùng, miền, giáo phận, đều trở nên thân quen, đầy ấp tình huynh đệ, cùng làm việc chung với nhau trong an hòa.

Để thưa lời cảm ơn thì không biết kể sao cho hết. Cảm ơn Quý Đức Cha đã yêu thương. Cảm ơn Cha Phêrô Sáng lập chương trình, Quý Cha TLN, TGN trong và ngoài nước, Cha Quản Nhiệm TTTM Toàn quốc LaVang. Ban tổ chức Đại Hội. Ban Phụng vụ, Tiếng hát sốt sắng của

các Ca đoàn, tiếng kèn, tiếng đàn rộn rã vang âm như thúc giục làm cho bầu khí tươi vui phấn khởi, các ban phục vụ v.v và vv... Mọi thành viên tham dự Đại hội đã góp phần làm cho Đại hội thành công, nhờ lời cầu nguyện, sự hy sinh âm thầm và nỗ lực phục vụ trong ‘bóng tối’ để ánh sáng bao phủ khắp nơi, và trong mọi tâm hồn ACE/SN về bên Mẹ. Lúc bế mạc, cộng đoàn đã hiệp lòng dâng tiếng hát: “Bên Mẹ La Vang, Ôi Maria, đoàn chúng con khắp nơi hân hoan ca vang tôn kính Mẹ, Tạ ơn Nữ Vương. Thăng tiến Hôn nhân kết tình cùng đi, sống gần gũi yêu thương, uyên ương bên nhau trong khiêm nhường tha thứ hòa an” (Sáng tác : Lm. Xuân Hải - Phó TLN/VN và TLN Gp Xuân Lộc : Gioan Trần Xuân Hùng).



**Nữ tu Maria Tuyệt - tổng hợp
Hình ảnh của CT/ TTHNGĐ**

Thơ:

TRÁI TIM NGƯỜI CHA

Quý tặng bậc gia trưởng

Cha, cuộc sống âm thầm đời lặng lẽ
Làng Na-gia-rét mang tên đẹp Giuse
Khiêm nhường, nghề thợ mộc không tô vẽ
Người Công Chính, Thiên Chúa đã chọn rồi.

Cha luôn có những giấc mơ trong đêm tối
Ý trên gọi mời lòng dạ băng khuâng
Suy nghĩ lao lung bồi hồi lãnh nhận
Làm sao thấu hiểu con đường cao sâu!

Nhận Ma-ri-a Trinh Nữ nhiệm mầu
Thanh khiết tươi xinh diễm thướt thôn nữ
'Đưa nàng về dinh' theo lời thần sứ
Hạnh phúc dâng tràn thôn ngõ Giuse.

Rồi lên đường nẻo Bê-lem... vội vã
Viễn xứ Ai Cập đang đêm mật mờ
Đời di dân khó nhọc chẳng cao kỳ
Sống bình an hay cũng lắm gian nguy!

Bên Maria, giai đoạn đầu Cứu rỗi
Chúa xuống Làm Người có một Gia đình
Ngôi Nhà Thánh rạng ngời đức Khiết tịnh,
Giêsu là gia nghiệp. Đây Thiên đàng.

«Trái Tim Cha » nhiều phúc lộc ánh quang
Đức Yêu thương, với vơi lòng Hiền Phụ
Đức Khó nghèo, vui quảng đại sẻ chia
Đức Vô cùng phục, nguyện chu toàn Thánh Ý.

Cần mẫn mồ hôi đầm áo miệt mài
Tay vàng khéo léo hoa dằm bào nở
Chữ Tín Trung, ngày dài hay thức giấc
Dệt hy vọng thắm sâu lòng Phó Thác.

Can trường thay! Người Cha luôn tín phục
Người Con không sinh nhưng Can đảm lãnh phần
Mền - Tin trọn niềm, mạnh mẽ dẫn thân...
«Trái Tim Cha » nguyện cầu và sáng tạo.

Giuse Người Cha, xin khắng chuyển cầu,
Bậc gia trưởng được nếm hưởng niềm vui.

Là Bóng Cha Trên Trời, quyền uy, khả ái
Thiên Chúa là Tình Yêu,
Trái Tim của mọi Người Cha!

«Trái Tim Cha » chờ che Vì Cứu Thế
Nay xin Cha thương Giáo Hội trần gian
Cha, Thánh Cả - Vị Quan Thầy thần thể
Xin cầu thay cho Giáo Hội vũ hoàn.

Mai Bảo Linh



ĐC Đaminh CT/UBMGD/VN cùng quý cha
TLN và Chủ nguyên TỦ/Hải ngoại & TQ/VN
ký Thánh Nguyễn Thư



Đúc kết và cảm ơn của Quý Cha TLN Hải
Ngoại và Cha TLN toàn quốc Việt Nam

NƯỚC MẮT ĐONG ĐẦY

Nước mắt là dung dịch lỏng, nước, được tiết ra từ bộ phận mắt trên cơ thể thông qua tuyến lệ. Về sinh học, nước mắt là dung dịch dùng lau sạch bụi bẩn bám vào con người. Khi tuyến lệ tiết ra nước mắt để làm ướt và trôi các bụi bẩn ở mắt do bụi bay vào mắt. Nước bắn tiếp xúc với mắt, hơi cay làm khô mắt nên tuyến lệ tiết nước mắt làm ướt mắt. Ngoài ra, khi người ta hay động vật ngáp, thì tuyến lệ cũng tiết nước mắt. Nước mắt cũng tiết ra do kích thích mắt liên tục như chớp, dụi, chạm vào mắt.

Về tâm lý, nước mắt con người là những hiện sinh động cho trạng thái tâm lý khi khóc. Khóc khi: gặp gỡ, từ biệt chia tay, vui buồn, mát mát, hạnh phúc, sung sướng... Những giọt nước mắt thành giọt lệ, tiết ra liên tục ít nhiều lâu chóng.

Nước mắt trẻ thơ khi chưa biết nói tự nhiên khi đói khát, buồn ngủ, vắng mẹ, thời tiết nóng lạnh...

Ai mà không một lần rơi lệ. Ta có thành ngữ trong dân gian “cắt tiếng khóc”, nghĩa là bộc phát, tự nhiên. Thuật ngữ “Nước mắt cá xấu” chỉ người giả hình. Tục lệ “khóc mướn” bây giờ không còn. Thi sỹ Nguyễn Công Trứ (1778-1858) có lý khi viết: Khi sinh ra thì đã khóc chóc, đời có vui sao chẳng cười phì.

NƯỚC MẮT TRONG THÁNH KINH

Tiếng khóc trong Thánh Kinh là kêu than, cầu cứu, hối lỗi ăn năn sám hối 1. Tôi khóc nức nở, vì không ai được coi là xứng đáng mở sách và nhìn vào đó. Một trong các vị kỳ lão bảo tôi: Đừng khóc nữa. Đây đây, Su Tù xuất thân từ chi tộc Giuda. Chồi non của Đavit, đã chiến thắng, Người sẽ mở cuốn sách và bày án niêm phong. (Kh 4, 4-5)

2. Sau các Thánh Anh Hài bị giết. Ở Roma, vắng nghe tiếng khóc than rên rỉ: tiếng bà Rakhen khóc thương con mình và chịu đê cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa (Mt 2, 8)

3. Chúa Giêsu khen đội trưởng có đức tin, chữa người đầy tớ ông khỏi bệnh. Người nói : Ai không dự tiệc Nước Trời sẽ bị quăng ra chỗ tối tăm, khóc lóc nghiêng răng. (x. Mt 8, 5-13)

4. Chúa Giêsu phán đoán về thế hệ về Người và ví thế hệ này : không biết khóc than. (x. Mt 11, 16)

5. Đến ngày tận thế, kẻ xấu được tách ra khỏi người công chính, rồi quăng vào lò lửa. Ở đó chúng sẽ phải khóc lóc nghiêng răng (x. Mt 13, 49-50)

6. Người dự tiệc cưới mà không mặc áo cưới sẽ bị trói chân tay lại và bị quăng vào chỗ tối tăm, khóc và nghiêng răng (x. Mt 22, 13)

7. Ông Phêrô sực nhớ lời Đức Giêsu nói: Gà chưa gáy thì anh đã chối Thầy ba lần. Ông ra ngoài khóc lóc thảm thiết (Mt 27, 75)

8. Chúa Giêsu động lòng thương nói với bà góa có con trai duy nhất chết: “đừng khóc”. Rồi, Chúa truyền cho người chết chỗi dậy (x. Lc 7,11-17)





9. Phúc thay những kẻ than khóc, vì họ sẽ được an ủi (Mt 5, 5)

10. Chúa Giêsu thấy bà Maria khóc nức nở và người Do Thái cùng khóc vì Lagiaro mới qua đời. Chúa thổn thức, xúc động rơi lệ. Nên Chúa cho Lagiarô sống lại, dù đã nặng mùi. (x. Ga 11, 32-45)

11. Thánh Phaolô khuyên giáo dân Roma: Vui với người vui, khóc với người khóc (Rm 12, 15)

12. Những ai không trung thành với lời Chúa chúc phúc mà sống “giàu có, no nê, vui cười” mà người khác đang phải khóc lóc. (x. Lc 17, 25)

13. Khi tới Jerusalem, Chúa khóc thành sê bị phá hủy ‘Không còn hòn đá nào trên hòn đá nào’ vì không đón nhận Tin Mừng bình an Ngài mang đến. (x. Lc 19, 41)

14. Người phụ nữ tội lỗi đem dầu thơm vừa khóc vừa xúc chân Chúa Giêsu, khi người dùng cơm tại nhà người Pharisêu (x. Lc 7, 37-38)

15. “Phúc cho anh em là những người là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì an hem sẽ vui cười (Lc 6,21; Mt 5.5)

Riêng ĐGH Phanxico xác định “Biết khóc với người khác” : Đó là sự thánh thiện. Ngài viết trong Tông Huấn “Vui Mừng Hoan Hỷ”: Người thể gian ngoảnh mặt trước vấn đề đau ốm,

buồn phiền gia đình hay chung quanh. Thế giới không muốn khóc lóc, đúng hơn, họ không quan tâm đến những tình cảnh đau thương, tìm cách phủ lấp hoặc che giấu các hoàn cảnh ấy. Người ta tốn nhiều công sức để chạy trốn đau khổ và tưởng rằng có thể che giấu được thực tại, nhưng thực tế cuộc sống không bao giờ vắng bóng thập giá (Tông Huấn số 75).

Người như thế, không sợ chia sẻ đau khổ của người khác và không trốn tránh những hoàn cảnh đau thương. Như thế họ khám phá ra ý nghĩa cuộc sống bằng cách giúp đỡ những người đau khổ. Cảm thông những nỗi thống khổ của người ta và mang lại sự xoa dịu. Người ấy cảm nhận nơi tha nhân là thịt và xương của mình và không sợ đến gần. Thậm chí chạm vào các vết thương của họ. Họ cảm thương người khác đến nỗi mọi khoảng cách đều không còn. Như thế, người ấy có thể lời khuyên của Thánh Phaolô : Hãy khóc với người khóc (Rm 12, 15) Biết khóc với người khác : Đó là sự thánh thiện (số 76)

KHI VUI NƯỚC MẮT LẠI TRÀO

Vui buồn, đau khổ khóc là thường. Vui mà khóc mới đáng kể. Bà vợ có chồng tù cải tạo ghi trong nhật ký, dở khóc dở cười :

1. Ngày 8.8.1976, nhiều lần nhà bị rở ngói, chỉ biết khóc khi bị mất cắp cả mừng mền, chén bát kiêu. Ban ngày cuốn gói gói qua ngoại gửi. Chiều đi làm về lấy. Ra khỏi nhà là kè kè quần áo bên hông. Hở ra là mất. Nhìn chung quanh ai cũng nghi ngờ, lo sợ.

2. Ngày 1.8.976, sau một năm bố chồng mất, con dâu dẫn con ra mộ, thăm khóc: Từ ngày bố mất, nay mới đem con về thăm mẹ. Dẫn con ra thăm mộ và chào bố. Nước mắt em cứ trào ra. Vì bây giờ chỉ biết nói chuyện trước ảnh bố thôi. Bây giờ bố ở gần anh hơn. Em thì bơ vơ, thất nghiệp rồi bố ơi. Con không biết làm gì nuôi con. Không chỗ nào mướn. Xin bố phù hộ cho chúng con.

Xin nhắc lại, tin bố mất mãi 2 năm sau mới biết. Trường hợp, bà vợ gửi vào trại một hũ mắm ruốc, ăn cả năm mới hết. Trong mùng, tối khuya, cuối hũ mắm có bọc bao nylon, mở ra thấy ghi : Bố mất 20.8.1976. Không khóc. Còn nước mắt đâu mà khóc...Rồi, vui trào ra nước mắt khi ra khỏi tù sau 7 năm, 1975-1983, về đến Saigon là 23 tháng Chạp Tết. Vui sao nước mắt lại trào: Khi con không nhận ra bố. Con chờ bố tới nhà thương đón vợ về. Cả nhà đập đùi ngậm ngùi trong nước mắt.

3. Con xưng tội lần đầu 7. 1978, mà không có anh. Nhìn con chịu Minh Thánh, sao nó đơn sơ thánh thiện. Đó là kết quả và công lao chúng mình. Tại nhà thờ Tân Định, lễ cưới hai đứa. Xưa cũng là nơi Em hát lễ. Tân Định là nơi lập nghiệp từ 1940 của gia đình họ Trịnh. Nay tàn nát khắp nơi. Nay tro Thu nằm bên cạnh ba má và anh em.

4. Trong thư không gửi, khi chồng lãnh chức Phó Tế Vĩnh Viễn, 28.3.1998, tại Notre Dame de Paris, vợ tân chức thành thật viết : Buổi lễ thật tôn nghiêm và long trọng. Sau câu tuyên thệ : Em bằng lòng. Em đã quỳ dưới chân anh. Còn anh nằm sấp, úp mặt xuống đất, cử chỉ nói lên sự phó thác hoàn toàn trong tay Chúa Thánh Thần, nhận lãnh sứ mạng thiêng liêng mà Chúa trao phó. Ôi! Giây phút linh thiêng và xúc động làm sao ấy. “Nước mắt em cứ từ từ lăn ra má”. Quỳ giữa nhà thờ mà tâm hồn em, cứ tưởng lạc vào nơi thiên cung ở đó Bố Mẹ các người đã khuất bà con nội ngoại hai bên chúng dám cho vợ chồng mình. Lời giao ước nhận anh làm chồng khi xưa cách nay 28 năm, như sống lại một cách mãnh liệt và ràng buộc em lần nữa với câu trả lời hôm nay : Con bằng lòng mọi hy sinh và nâng đỡ anh làm tròn sứ mạng Phó Tế mà Chúa trao phó cho anh.

5. Chúng kiến tận mắt các trường hợp:

- Khi con chịu phép Thêm Sức tại GX VN 15 rue Boissonade, Paris 14. Tháng 6. 1986

- Người cha trẻ cầm nến sáng bên con, khóc khi đoàn các em rước ngày con Xưng tội lần Đầu. Mong con học hành giữ đạo nên người.

- Người mẹ nhìn con trong tòa giải tội ra. Người chồng trao khăn cho vợ lau vệt giọt lệ trên má. Thiếu gì người mẹ rung rung trao cho con gái kỷ vật ngày cưới. Và nhấn nhủ không ra lời Hai người trẻ vừa ngấn lệ vừa trao nhau nhấn cưới hứa lời cam kết chung sống trọn đời trong lễ cưới.

- Người mẹ tiễn con chỉ biết xót thương con khi “lá vàng còn trên cây, lá xanh rụng xuống” Người vợ tuổi chưa tới 40, sáng ngủ dậy lay lay, không thấy chồng dậy, cả tuần bên xác chồng...

- Người vợ kém chồng 20 tuổi khóc chồng vĩnh viễn ra đi bỏ lại 4 con. Bơ vợ biết ai nương nhờ

6. Một y tá kể, những năm đầu và cả sau này làm việc tại nhà thương, sau khi cô được Médaille, bị đồng nghiệp đùn việc. Cô đã vào WC lau nước mắt, khi ra mắt đỏ hoe, Cô khéo đổ lỗi : vì xa nhà, nhớ quê hương hay chồng con trong foyer.

TIẾNG KHÓC TRONG VĂN THƠ - NHẠC

Thật nhiều văn thi sỹ không cảm nổi nỗi lòng vui buồn đã ghi lại cảm xúc của mình. Nước mắt hay giọt lệ là đề tài trữ tình, thơ mộng văn chương, thi ca, hội họa, phim ảnh, âm nhạc,



ca kịch...Nhiều phim tâm lý, tình cảm xã hội có nhiều cảnh diễn tả cảm xúc của các vai khi khóc, rơi lệ...tạo đồng cảm và lôi cuốn khán giả.

1. Thân phụ Linh Mục Cung Chi, để lại bài “Khóc Vợ Hiền”, thật đáng nhớ những dòng:

**... Tôi nhớ lại thiết tha thành thực
Người “bạn đường” hiền đức của tôi
Từ ngày giao ước kết đôi
Bà thừa tư cách xứng ngôi “vợ hiền”...
Nay ý nhiệm Chúa Trời định trước
Bà đã đến ngày nghỉ ngơi
Chúa thương Chúa gọi về Trời
Thường công bà cả một đời lo toan
Để thực hiện chu toàn thiên chức
Người phụ nhân hiền đức giàu lòng
Tề gia nội trợ thành công
Để gây hạnh phúc cho chồng cho con
Công ơn bà sẽ còn mãi mãi
Sẽ trọn đời ghi lại lòng tôi
Khóc bà nói chẳng hết lời
Xin bà đang ở nước Trời biết cho...
(Thương Ngàn Thương. Tập I, tr. 300-302)**

2.Thi sỹ Vân Uyên Nguyễn Văn Ái (1920-2017) khóc, tiễn đưa phu nhân qua “Chia Ly Nào”

**Chia ly nào cũng đắng cay
Vợ hiền vất vả suốt ngày ngược xuôi
Tình thương gieo nặng một đời
Em ơi, vắng mặt kiếp người từ nay
Yên vui như giấc ngủ say
Bóng hình của Em, khắc khoải lòng Anh.
Lá vàng lá rụng về đêm
Hơn chi kiếp lá Anh Em chúng mình...
Em ơi, nhớ thương vô ngần
(Nghĩa Nợ Tình, tr. 80)**

3.Giáo sư Lê Đình Thông trong bài “Nước mắt của mẹ” (Our Lady’s tears) thật xót sa:

**Hai cánh hoa rưng cánh hoa chuông
Hương hoa đồng nội một lời thương
Hoa chuông vừa nở xuân hồng đến
Ngôn ngữ giao duyên nghe rất sông
Hoa treo lơ lửng trên cành biếc
Ngó xuống phận đời cuộc biển dâu
Thương hải tang điền đừng quên tiếc**



Hoa trắng nghiêng mình cũng đã lâu...

4. Thi sỹ Linh Mục Trần Lục (1825-1899) diễn tả toàn vì vui mà khóc, qua việc sinh, dưỡng và giáo dục con cái, trong 3 tập thơ : Hiếu Tự Ca (1088 câu), Nữ Tắc Thường Lễ (1016 câu) và Nịch Ái Vong Ân (440 câu)

**Nói sao rơi hai hàng giọt lệ
Lấy lưới nào mà kể cho xong
Nặng nề chín tháng cưu mang
Mặt thì tái mét vỏ vàng xanh xao
(HTC, c.11-14)
Không sữa con khóc oa oa
Lòng mẹ như vụn đôi hai hàng
Con khóc lòng mẹ bang hoàng
Mắt rơi nước mắt tìm đàng nuôi con
(HTC. 77-80)
Lúc thờ dài, thấy ta chưa khỏi
Cũng nhiều khi đến nỗi khóc thảm
(HTC. 685-686)
Vì sợ con khóc tiếng thảm sầu.
(HTC. 790)
Nghĩ ra thì sự đã rồi
Ôm lòng mà khóc cả đời bằng không.
(HTC. 865-866)
Sụt sùi khóc đứng khóc ngồi
Nghĩ mình lại tủi vuôi người bầy vai
Cũng công sinh đẻ như ai
Cùng là một kiếp làm người như nhau
(H TC. 1065-1068)**

**Ta chơi cha mẹ mới mừng
Ta khóc cha mẹ ngập ngừng với ta
(NTTL 143-144)**

5. Hai thi sỹ Đặng Trần Côn (1710-1745) viết bằng chữ Nho và Đoàn Thị Điểm (1705-1749) dịch ra chữ Nôm, đồng tác giả, trong Chinh Phụ Ngâm (412 câu) kể cảnh chia ly, rơi nước mắt :

**Ca quyên làm rơi nước mắt
Trông triều khua như rứt buồng gan
Võ vàng đối khác dung nhan
Khuê ly mới biết tân toan đường này.
Ném chua cay tẩm lòng mới tỏ
Chua cay nầy há có vì ai
Vì chàng lệ thiếp rỏ đôi
Vì chàng thân thiếp lẻ loi một bề. (c. 249-252)**

6. Thi sỹ Nguyễn Đình Chiểu (1822-1888) trong Lục Vân Tiên, 2246 câu lục bát. Cuộc viếng thăm tràn đầy nước mắt, khóc đi khóc lại, nước mắt vẫn còn.

**Nhân khi Tử Trục hồi hương
Vào nhà họ Vũ, thăm chàng Vân Tiên
Công rằng : hỏi đến thêm phiền
Nó đà lâm bệnh, hoàng tuyền xa chơi
Thương thay tài trí ở đời
Nhớ đường danh phận, nhớ nơi tơ hồng
Nghe thòi Tử Trục động lòng
Hai hàng nước mắt rờn rờn như mưa
(c. 1249-125610)**



**Tay lau nước mắt, trở ra
Vội về sắm sửa sang qua Đông Thành
(c. 1305-1306)**

7. Nhà văn trào phúng Hồ Trọng Hiếu Tú Mỡ (1900-1976, trong Tự Lực Văn Đoàn) “Khóc Người Vợ Hiền” mất 1947. Xin trích dẫn 3 đoạn trong 60 câu thơ tự tình. Người “về trước” kể “về sau”.

**Người “đi” kể “phải ở”.
Bà Tú ơi ! Bà Tú ơi
Té ra bà đã qua đời, thực ư?
Tôi cứ tưởng nằm mơ quái ác
Vùng dậy là tỉnh giấc chiêm bao
Tỉnh dậy, nào thấy đâu nào
Nào đâu bóng dáng ra vào hôm mai
Đâu bóng dáng con người thùy mị
Tuy tuổi già sắp xỉ bảy mươi
Vẫn còn khỏe mạnh, vui tươi
Le te, nhanh nhẹn như thời thanh xuân
Nhìn sau lưng vô tình cứ ngỡ
Một cô nào thiếu nữ thanh tân
Vậy mà cái chết bất thần
Cướp bà đi mất, vô ngần xót xa
Kể từ khi đôi ta kết tóc
Thấm thoát gần năm chục năm qua
Thủy chung chồng thuận vợ hòa
Gia đình hạnh phúc thật là âm êm...
Tôi có khổ ầu là chi khổ
Vì thiếu bà nhà cửa vắng tanh
Khổ khi thức giấc canh tàn
Bên giường trông trái một mình nằm mơ
Khổ nhớ lại sớm trưa ngày trước
Pha ấm trà chén nước mời nhau
Giờ tôi chẳng thấy bà đâu
Bên bàn thờ nhấp chén sầu đầy với...
Ôi ! Duyên nợ thế thòi là hết
Năm mươi năm thấm thiết yêu nhau
Bà về trước, tôi về sau
Thôi đành tạm biệt, nuốt sầu gượng vui
Bà đi rồi nhưng tôi phải ở
Công việc đời còn dớ tí thoi
Bao giờ nhiệm vụ xong xuôi
Về nơi cực lạc, lại tôi với bà
Thất lừng bó que, sẵn vấy quai cồng**

**Tất tưởi chân nam chân xiêu
 Vì tứ đờ đần trong mọi việc
 Bà đi đâu vội mấy, để cho lão vất vợ vất vương
 Búi tóc củ hành, buông quần lá tọa
 Gật gù tay đũa tay chén
 Cùng ai kể kể chuyện trăm năm?**

8. Thi sỹ Trần Tế Xương (1870- 1907) ngâm ngùi “Khóc vợ bạn”khuyết bóng trên cõi đời, ra đi trước chồng.

**Quả núi Châu Phong mới bắc cầu
 Thương anh về trước vợ về sau
 Tên đề bảng phấn ai không tiếc
 Tiếng khóc non xanh vượn cũng sầu
 Có mẹ tương lạc vui gượng lại
 Không chồn hồ để sống chi lâu
 Bắc thang lên hỏi Ông Trời**

Thi sỹ khóc vì quá nghèo, đến “Vay nợ lắm khi trào nước mắt”

9. Danh sỹ Tôn Thọ Tường (1825-1877) khi khái nên “Nước mắt anh hùng lau chẳng ráo”

10.Nhà văn thi sỹ Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ, 1907-1987,Tự Lực Văn Đoàn)) viết trong bài “Cây đàn muôn điệu”

**Tôi là người bộ hành phiêu lãng
 Đường trần gian xuôi ngược để vui chơi
 Tìm cảm giác hay trong tiếng khóc, câu cười
 Trong lúc gian lao, trong giờ sung sướng...**

11.Thi sỹ Nguyễn Du (1766-1820) để lại kiệt tác “Truyện Kiều” với 3254 câu thơ lục bát. Thi sỹ diễn tả “tiếng khóc” trong lúc “đau khổ, sung sướng, vui thích, buồn tủi”... lẩn lộn. “Khéo dư nước mắt khóc người cổ sơ”, nghĩa là “hoi tý đã khóc”, dễ khóc, mũi lòng, thương cảm:

**- Khóc than không xiết sự tình
 Khéo vô duyên bấy là mình với ta.
 Đã không duyên trước chẳng mà
 Thì chi chút đích gọi là duyên sau (c. 73-76)
 - Vân rằng : “Chị cũng nức cười
 Khéo dư nước mắt, khóc người cổ sơ”
 Rằng : Hồng nhan tự nghìn xưa
 Cái điều bạc mệnh có chừa ai đâu (c. 105-108)
 - Hoa trôi bèo dạt đã đành**



**Biết duyên mình, biết phận mình thế thôi
 Nổi riêng lớp lớp sóng ngời
 Nghĩ đời cơn, sứt sùi đời cơn (c. 219-222)**

12. Nhà văn Khái Hưng (Trần Khánh Dư, 1896-1947, Tự Lực Văn Đoàn) trong phần kết “Anh Phải Sống” :

Đèn điện sáng rực xuống bờ sông. Gió đã lặng. Một người đàn ông bế một con trai ngồi khóc. Hai đứa con gái đứng bên cạnh. Đó là gia đình bác phó Thức ra bờ sông từ biệt lần cuối linh hồn kẻ đã hy sinh vì lòng thương con. Trong cảnh bao la, nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng. (Anh Phải Sống. Sài Gòn ấn loát. Đức. Tr. 13)

13. Thi sỹ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiệu (1741-1798) trong Cung Oán Ngâm Khúc có lần:

**- Thảo nào khi mới chôn nhau
 Đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra
 - Khóc vì nỗi thiết tha sự thể
 Ai bày trò biển nường dàu
 Trắng răng đến thừa bạc đầu
 Tử, sinh, kinh cụ làm nau mấy lần**

14. Thi sỹ Cao Bá Quát (? -1854) tương tự đặt câu hỏi:

**Vừa sinh ra đã khóc chóc
 Trần gian vui sao chẳng cười khi?**

15. Thi sỹ Nguyễn Bính (1906-1951) mô tả rõ nét khi người con gái bước vào sự nghiệp:

Gái lớn ai không phải lấy chồng,

**Can gì mà khóc, nín đi không!
Nín đi ! Mặc áo ra chào họ
Rõ quý con tôi các chị trông**

16. Thi sỹ Nguyễn Công Trứ (1778-1858) trong bài ‘Cây Thông’:

**Ngồi buồn mà trách ông xanh
Khi vui muốn khóc, buồn tanh lại cười...**

17. Văn hào Pháp, Henry Bordeaux (1870-1963) có lời khuyên: Con ơi, khi con cất tiếng khóc oe oe, thì người chung quanh mỉm cười sung sướng. Hãy sống sao cho, một ngày nào đó, con có thể mỉm cười nhắm mắt xuôi tay khi người chung quanh con rơi lệ. (www.simonhoadalat.com 1.2019)

18. Thời cha ông chúng ta ‘khóc như mưa’ lúc tiễn người lính lên đường tòng quân :

**Ngang lưng thì thắt bao vàng
Đầu đội nón dẫu, vai mang súng dài
Một tay thì cắp hỏa mai
Một tay cắp giáo, quan sai xuống thuyền
Thùng thùng trống đánh ngũ liên
Bước xuống thuyền nước mắt như mưa.**

Trong bản nhạc ‘Giọt Mưa Thu’ diễn tả:

Ngoài hiên giọt mưa thu thánh thót rơi. Trời nắng u buồn hắt hiu ngừng trôi. Nghe gió thoảng mơ hồ trong mưa thu, ai khóc ai than hờ. Ai nức nở thương đời...



20. Nhạc sỹ Trần Hoàn (1928- 2003) ghi lại tiếng khóc trung thực trong ‘Sơn Nữ Ca’: Đùng làm thắc mắc cho lòng khô cạn từ lâu nước mắt sâu thương

21. Nhạc sỹ Lê Thương (1914-1996) trong ‘Ai Xuôi Vạn Lý’ (Hồn vọng phu 2) kể người vợ ôm con chờ chồng: Hình hài người bé con nước chảy chan hòa. Thâm vào tâm hồn đưa con

22. Nhạc sỹ Y Vân (1933-1992) nổi tiếng qua bài ‘Lòng Mẹ’, công ơn mẹ ghi bằng nước mắt: Bao năm nước mắt như suối nguồn. Chảy vào tim con. Mái tóc chót ảm sương.

23. Nhạc sỹ Phạm Đình Chương (1933-1992), ngày Tết bên ‘Ly Rượu Mừng’ vẫn làm ‘nhòa con mắt’ những người mẹ thương con. Kìa nơi xa xa có bà mẹ già, từ lâu mong con, mắt vương lệ nhòa.

24. Hai nhạc sỹ Công Giáo Hải Linh và Thế Kiên hướng dẫn cộng đoàn lúc nào cũng tỏ ra ‘lòng con đau đớn’nghe ngào : Ó Cha nhân từ, xin thương xem người tội lỗi. Kêu khóc than van đêm ngày hết lòng cậy trông.

25. Kinh Lạy Nữ Vương quen thuộc : Lạy Nữ Vương Mẹ Nhân Lành làm cho chúng con được vui được sống. Thân lạy Mẹ chúng con, con cháu Eva ở nơi khóc lóc kêu khẩn Bà xin

26. Thánh Vịnh 136, 1-2 : Bờ sông Ba-by-lon ta ra ngòi nức nở mà tưởng nhớ Xion trên những cảnh dương liễu ta tạm gác cây đàn

27. Thánh Vịnh 125, 6 : Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên ruộng đồng người về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngát hương

Thánh Thi đọc sáng Chúa Nhật thứ IV : Nguyện giờ đây Ngài chuyển lòng nhân thế Biết khóc than làm lỗi kiếp phàm trần Đường đức hạnh luôn bền tâm vững chí Khiến lòng trời lại ban xuống hồng ân

NHỮNG MẪU TRUYỆN

1. Đây chuyện bên đường. Một hôm sau, có anh kia gặp người ăn mày, dừng lại bố thí. Người ăn mày hỏi :

- Tại sao anh khóc?

- Tôi, đâu có khóc

- Anh không khóc bên ngoài, nhưng đang khóc trong lòng

- Tôi khóc bởi không dám bước vào căn nhà của tình yêu có thập giá. Người ăn mày và anh ta ngồi bên nhau thông cảm, khích lệ cùng đi... vào căn nhà tình yêu trọn hảo (Kỷ yếu Dòng MTG Los Angeles, 200, tr. 77)

2. Cô y tá kể lại trong nhật ký, 1999 : Hôm đó, khoảng 8g, trại trong nhà thương túi bụi công việc. Thì có ông cụ vào, xin gỡ băng tại ngón tay ngay, sớm. Vì có hẹn với vợ cùng ăn sáng. Vợ bị bệnh ‘quên, mất trí’. Vợ không nhận ra chồng. Cô y tá phụ bác sỹ gỡ băng cho ông, xong. Ông đi khỏi, cô nhỏ lệ và thầm nghĩ, đó mới là tình yêu chân thật. (Ns GXVN số 349. 1.2019, tr. 11)

3. Truyện “Cô bé bán diêm” (La Petite Fille aux Allumettes, 1845) của văn hào Hans Christian Anderson (1805-1875) Đan Mạch. Cô bé 10 tuổi ngồi trên vỉa hè bán diêm cả ngày không ai mua đồng nào. Cô đã rom róm khi chàng Anderson đến. Cô tâm sự : bà và mẹ đã chết. Sợ không dám về nhà vì cha đánh chết, không mang tiền về. Chàng động lòng, thăm hỏi, vuốt tóc lại đặt vào tay cô bé tất cả tiền trong túi và đi xa hẹn nhau năm sau trở lại tặng món quà đặc biệt. Sau 1 năm Anderson trở lại, người ta cho biết cô bé đã chết cồng giữa hai căn nhà, tự bao giờ. Hai má đỏ, miệng vẫn mỉm cười. Khi đưa xác cô, người ta khám phá trong túi áo cô rút ra có quần bút làm bằng bao diêm ghi : tặng chú Anderson. (Ns HN 312. 12.2018. Ttr.76-78)

4. Đức Cha Jean Casseigne Sanh (1895-1973) đã khóc khi được Tòa Thánh bổ nhiệm làm giám mục Saigon, 1953 : Tôi khóc vì một lần mất mẹ và lần này xa các con Thượng của



tôi. Vì vậy sau khi hết làm Gm Sài gòn Ngài đã trở về Di Linh

5. Theo thống kê, đàn bà khóc nhiều hơn đàn ông. Vì họ kiếm chế được. Xin ghi lại tài liệu “NƯỚC MẮT ĐÀN BÀ”. Và xin chân thành cảm tạ những dòng lệ âm thầm nhiều hơn công khai vì cuộc sống chung đụng.

Một hôm, thấy mẹ khóc, cậu bé hỏi mẹ: Tại sao mẹ khóc?

Bà mẹ trả lời: bởi vì mẹ là đàn bà

Cậu bé đáp: Con không hiểu được mẹ ơi.

Bà mẹ ghi chặt con vào lòng và nói :

Con sẽ không bao giờ hiểu nổi.

Ít lâu sau, cậu bé hỏi bố: Tại sao mẹ khóc?

Ông bố chỉ có thể trả lời: Tất cả phụ nữ thường khóc chẳng có lý do nào.

Khi trưởng thành, người thanh niên hỏi Thiên Chúa

Lạy Chúa

Sao phụ nữ khóc dễ dàng quá vậy?

Và anh được trả lời:

Khi Ta dựng nên phụ nữ, họ phải là con người đặc biệt. Ta làm cho vai phụ nữ có sức mạnh để gánh đỡ sức nặng của thế giới và bà có đủ sự dịu hiền để đáp ứng mọi hoàn

cảnh.. Ta cho bà sức mạnh trao truyền sự sống và bà chấp nhận chịu đựng sự phũ phàng của con cái. Ta cho bà để bà chăm sóc gia đình, dù bà đang bệnh tật và mệt nhọc. Ta ban cho phụ nữ lòng nhạy cảm để yêu con cái vô điều kiện cả trong khi con cái làm tổn thương bà cực độ.. Ta cho bà sức mạnh để chịu đựng chồng và những khuyết điểm của ông. và sống bên cạnh ông mà không sồn lòng. Cuối cùng, Ta cho phụ nữ nước mắt để trào ra khi họ cần

Con thấy không, vẻ đẹp phụ nữ không phải trên quần áo mặc cũng không trên khuôn mặt, hay trong cung cách chải chuốt mái tóc. Nét đẹp của phụ nữ ẩn hiện ngay trong khóe mắt của họ. Đó là cửa ngõ trái tim, cửa của tình yêu cao thẳm. Và thường xuyên qua nước mắt mà con nhìn thấy tâm hồn họ. (Phạm Thị Thu (2014) dịch theo bản văn của Marie Paule Trích trong Montagne Limousine, số 551, 2.2007)

Kết thúc bằng đọc kinh cầu cho các bà mẹ Công Giáo, xin làm tròn bổn phận làm mẹ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

Chúa là Vua Tình Yêu

Giờ này đang ngự trong linh hồn con

Xin cho linh hồn tràn ngập lửa mến

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

**Chúa là bạn đồng hành của chúng con
trên đường nhân thế**

**Xin hướng dẫn và an ủi con những khi
thất vọng u buồn**

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể

Chúa là Bánh Thiên Thần dưỡng nuôi nhân thế

**Xin cho con đầy đủ nghị lực hầu
về chốn bình an**

Lạy Mẹ Maria

Mẹ đã ban Chúa Giêsu cho con

Con xin đội ơn Mẹ chẳng cùng

Chúa Giêsu ngự trong linh hồn con

Là Con yêu dấu của Mẹ

Mình và Máu Thánh nuôi dưỡng linh hồn con

Là thịt máu của Mẹ

Con sẽ mang Chúa về cùng gia đình

Hầu cho gia đình con trở nên

cung thành sống động

Luôn hợp nhất với Chúa Giêsu

Xin Mẹ chúc lành cho gia đình con

được ấm êm

Và thánh thiện như gia thất Nazareth xưa

Sốt sáng thờ phượng Chúa ở đời này

Cho ngày sau vợ chồng con cái được

gặp nhau trên Nước Thiên Đàng.

Amen

Phó tế Phạm Bá Nha



Chuyện Phiếm Năm Mèo*



**- Con mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà,
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mứt mua mồi giỗ cha chú mèo.**

Câu ca dao trên nhiều người trong chúng ta đã thuộc lòng từ khi còn nhỏ, nhưng chỉ cho là một câu mua vui không cần tìm hiểu ẩn ý trong đó. Ta biết mèo là kẻ thù truyền kiếp của chuột thì làm gì có sự thăm hỏi xã giao, mà nếu có thì chuột cũng phải khéo léo tìm cách tránh mặt. Thật ra câu ca dao trên đã mượn hình ảnh hai con vật để phản ánh một xã hội xưa kia mà những tên điền chủ trọc phú

luôn dùng thế lực đồng tiền để bóc lột đàn áp những nông nô nghèo khổ. Bọn điền chủ vô vớ thăm viếng thân mật xem hoàn cảnh để đòi nợ đó thôi, nên con nợ lại khéo léo tìm cách lách mặt và còn nhả nhủ nịnh bợ đi mua đồ ăn để làm đám giỗ cha chú mèo.

(Xem ra ngày nay tên đầu xỏ ác miêu Cộng sản Tàu Tập Cẩm Bình cũng dở trò ve vãn dụ dỗ các nước nhỏ yếu bằng cách hỗ trợ cho vay tiền tỷ để các nước này không trả được sẽ xiết nợ chiếm đất cướp biển và những tên CSVN ngu dốt cũng đang mắc vào bẫy mèo chuột này. Cũng chính cái ‘Bẫy

chuột’ này bọn CSMB đã lừa gạt dân chúng Miền Nam bằng những cái bẫy lừa bịp khôn nạn : Học tập cải tạo- Đòi tiền- Đánh tư sản- Kinh tế mới...Hãy chờ xem ‘Gậy ông đập lưng ông! Luật trời quả báo nhãn tiền’ sẽ giáng xuống bọn cộng sản ác qui không còn bao lâu nữa !)

Năm nay Quý Mão là năm chị Mèo cai quản trần gian nên về phong tục lễ Tết và vui Xuân giống nhau đã nhiều người đề cập rồi- Vì thế bài viết này chỉ đặc biệt nói về chị Mèo thôi.

Mạn đàm về chị Mèo

‘Lông mèo mướp thật là dị kỳ. Nó vừa trắng màu lụa, vừa xám màu tro, lại vừa đen xỉn. Khấp mình ba màu ấy trộn lẫn với nhau mà tròn rất nhỏ, hoà hợp lại thành một màu đặc biệt như màu chần dạ của các chú lính tập. Chỉ ở dưới bụng mới có một mảng lông trắng mềm mềm. Màu mướp ấy trông bản, vì đen ngòm ngòm, nhưng chính ra sạch lắm... Hai mắt mèo tròn và quắc như hai hòn bi ve dưới ánh mặt trời. Hấn không có môi, nhưng hấn có mũi đo đỏ, đẹp như môi son hồng của các cô gái đương thì...Hai bên mép có hai hàng ria cứng nhắc như ria làm bằng thép nước... Gã ăn ở thì giờ như một người đúng mực. Ban ngày hấn ngủ hoài, cái dáng mèo nằm, dáng êm, dáng thanh, đẹp biết bao!...’

Nhân năm Quý Mão-năm Con Mèo- xin trích một đoạn văn trên trong truyện O Chuột của nhà văn Tô Hoài – một cây bút có lối tả chân và nhân cách hoá loài vật thật tài tình và linh động.

+ Trong 12 con Giáp, Mèo đứng sau Cọp và trước Ròng. Sau Cọp thì dễ hiểu vì cùng loài tương cận về môi ăn thịt. Còn không cánh mà đến trước Ròng thì thật là ngược ngạo khó tin, vì thế các cụ trong Bộ Chính Trị Cộng Sản VN bức mình phải tổ chức 1000 năm Thăng Long để mời Ròng Thiên Triều giáng lâm sớm – nếu không lại học đòi Xứ Cà-Ri thành 1001 năm Thăng long thì kỳ quá!

Dựa theo Tử vi Đông Phương, trong Thập nhị chi gồm 12 con Giáp: Tí, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Tỵ, Ngọ, Mùi, Thân, Dậu, Tuất, Hợi và Thập Can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. Theo thứ tự 1 Can ghép với 1 Chi thành tên gọi của năm. Như năm 2009 là Kỷ Sửu – 2010 Canh Dần–2023 Quý Mão và đúng 60 năm sau lại trở về năm Quý Mão, gọi là Lục Thập Hoa Giáp

Mèo còn được gọi là Mão, Mẹo hay Miêu. Thân hình thon nhỏ giống hổ, báo, nặng chừng 3 đến 5 ký. Bốn cẳng có móng sắc nhọn, hai tai vểnh, mắt to, tròn và sáng. Hai mép có râu dài, cứng dương ra như cần ăng-ten rà môi. Đuôi dài để giữ thăng bằng khi chạy nhảy. Thân phủ lông dày mềm mại. Việt nam gọi Mèo tùy theo màu lông như: mèo Mun, mèo Bạch, mèo Mướp, mèo Tam thể.. Nhưng ở Mỹ người ta gọi mèo tùy theo quốc gia mèo phát xuất như: mèo Âu châu, Ba Tư, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Xiêm La (Thái Lan)... Giống mèo rừng Liberia, lông xám đốm vàng, có lông cằm giống hổ báo - rất quý hiếm, được xếp vào sách đỏ là động vật cần được bảo tồn vì chỉ còn khoảng 120 con sống rải rác tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. -Theo các nhà khảo cổ Mèo đã xuất hiện 2000 năm trước Công nguyên qua các tượng thần Bastet và nghĩa trang Mèo được khai quật tại Ai Cập.

- Mèo được chia nhiều loại theo màu lông :
- Mèo mướp màu xám, xám vàng, vằn xám đen.
- Mèo mum lông đen tuyền và bóng.
- Mèo vàng lông vằn vàng.
- Mèo tam thể đen, trắng, vàng.
- Mèo nhị thể đen trắng.

+ Mèo có móng sắc nhưng các bà các cô vẫn ưa thích, vì nuôi Mèo không phải bắt chuột, nhưng để làm cảnh hay vuốt ve ôm ấp khi buồn nhất là nhìn Mèo với những bước đi uyển chuyển, nhịp nhàng ‘cat-walk’ giống các siêu mẫu thì thật hấp dẫn. Nhưng quý bà lại rất ghét các ông có bệnh ‘mèo chuột’. Ở Việt Nam đi xe đò mang theo Mèo là bị mời xuống sợ xui dễ gây tai nạn. Có lẽ vì thế các bọm nhậu không thích ăn thịt Mèo vì xui, nhưng lại thích đón Xuân với thịt Chó lấy hên rất rôm rả như tại vùng Xóm mới, Gò Vấp, Hồ Nai, Gia kiệm và khu nhà ‘Giây thép Chó’ gần ngã 3 Ông Tạ... Nhưng bọn cán bộ Cộng sản tham nhũng Việt nam chẳng cần kiêng cử gì cả, chỉ mong thuộc cấp tặng mình ‘Mèo vàng ba số 999’ để tặng thêm lộc mừng Xuân Qui Mão.

Ông bà ta nói rằng: nuôi Mèo già hóa cáo, bỏ vô rừng rồi đêm mò về bắt gà vịt.

+ Đọc Liễu Trai Chí Dị thấy mèo còn hoá kiếp thành hồ ly, đêm đêm thoát xác biến thành thiếu nữ đẹp mê hồn, dụ dỗ các thư sinh miệt mài kinh sử nơi các lều thơ.

+ Trong Lục súc Tranh Công, vì biết mình yếu thế không thể thi công cùng trâu, ngựa, chó, dê, gà, lợn, nên không thấy Mèo xuất hiện. Nhưng trong truyện Tô Hoài: Mèo oai phong như Ông Ba Mười, mắt lim dim nằm nơi xó bếp, làm bọn chuột nhất trốn trong đống củi hết hồn không dám lộ diện. -Có lẽ vì thế mà Mèo và Chuột có mối thù truyền kiếp và sinh ra thù cả Ông Táo.



+ Đề tài : ‘Như con Mèo ngái ngủ trên tay anh’- Cùng một đề tài này 2 tác giả đã viết qua 2 thể văn thơ khác nhau.

- Võ Hà Anh sáng tác với truyện dài tình cảm.

- Còn Nguyễn Sa - Trần Bích Lan phóng bút làm bài thơ ngộ nghĩnh, xin trích dẫn 1 đoạn đầu
Hôm nay Nga buồn :như một con chó ốm
Như con mèo ngái ngủ trên tay anh
Đôi mắt cá ương như sắp sửa se mình
Để anh giận sao chả là nước biển!...

- Truyện xưa kể rằng: vì chuột phá hoại mùa màng dưới trần gian thấu đến tai Ngọc Hoàng Thượng Đế, Ngài liền truyền lệnh cho Táo Thần sai Mèo hạ giới trừ diệt loại chuột. Từ ngày đó Mèo không còn được hưởng cao lương mỹ vị thiên đình, mà phải ăn món hạ đẳng của giới cùng đinh, nên rất thù Táo Quân, cứ mò vô bếp mà phóng uế lên đầu Ông Táo cho hả giận.

+ Có câu truyện rất thú vị trong ‘Yết hầu ngữ’ xin tặng riêng các vị lãnh đạo nhà nước Cộng Sản VN để làm bài học ‘Luận cổ suy kim’. Truyện kể: Ngày kia có chị Mèo đi thất thểu, gặp chú Cọp đói ăn, nằm ruồi đậu mép không thèm đuôi, chị bèn hỏi:

- Thân tôi bé nhỏ, thiếu ăn mới gầy ốm, còn chú to xác vùng vẫy khắp nơi thiếu gì đồ ăn mà cũng khốn khổ thế sao ?

Cọp uể oải trả lời:

- Chị biết không, thức ăn của tôi bây giờ không phải thú vật mà là con người. Nhưng nhìn khắp nơi lại không thấy giống người vì đã hoá thành ngòm, vậy tôi biết ăn gì đây ?

Nhưng còn chị đồ ăn là chuột thì đầy rẫy cơ sao lại thiếu ? Chị Mèo thờ dài:

- Chuột trên thế gian này thì nhiều lắm, nhưng bây giờ thể hệ sinh sau đẻ muộn, trí tuệ đỉnh cao, khôn ranh quý quyết lắm, nhiều mưu mẹo lại canh gác cẩn mật thì làm sao tôi bắt được chúng!

- À ra thế! Tôi với chị cùng chung số phận! Thôi thì gặp thời thế thế thời phải thế biết sao!”- Nói rồi, Cọp ngoao ngán lết đi...

- Viết đến đây tôi chợt nhớ đến câu chuyện ‘Con Mèo già dạy Mèo con bài học sống ở đời’ như sau: con Mèo trẻ quần quần mãi, đến tai vênh, râu giương mà vẫn không chịu buông cứ mãi quần bắt cho được cái đuôi của mình.

Thấy thế con Mèo già mới hỏi:

- Con à! Con làm gì thế? Sao con cứ mãi đuổi theo cái đuôi của con vậy?

- Dạ, con nghe rằng đối với Mèo ta hạnh phúc là điều cao quý nhất và hạnh phúc nằm trong chính cái

đuôi. Vì vậy mà con cố đuổi bắt cho được cái đuôi của mình. Con Mèo già thấy thế trả lời:

- Này con ạ! Ta đã suy nghĩ rất nhiều về hai chữ hạnh phúc. Ta cũng công nhận hạnh phúc của Mèo

chúng ta là ở trong cái đuôi. Nhưng con ơi! Ta cũng đã nhận rằng mỗi khi ta cố đuổi theo cái đuôi thì ta lại không thể nào bắt được. Trong khi đó, nếu ta làm một việc khác, nhất là khi ta lo lắng cho một con Mèo khác, thì cái đuôi của ta lại đi theo ta bất cứ nơi đâu!....

Vì hạnh phúc không phải ở trước ta, mà ở sau ta và đi theo ta!.....

(Theo Frere Fortunat Phong, FSC)

+ Trong Cổ Học Tinh Hoa có truyện về một loài chim dữ: mắt giống mắt mèo, cũng hay lò mò về đêm bắt chim nhỏ và chuột ăn thịt. Tiếng kêu đêm ai cũng ghét cho là báo hiệu điềm xui xẻo, chết chóc.. , phần nào tương cận với loài mèo nên được gọi là Cú Mèo.

Một ngày kia Cú Mèo gặp Chim Gáy, Chim Gáy hỏi:

- Bác sắp đi đâu đấy?

Cú Mèo trả lời:

-Tôi sắp sang ở bên phương Đông.

- Tại làm sao lại đi thế ?

- Ở đây người ta nghe tôi kêu người ta ghét, cho nên tôi phải đi chỗ khác.

- Bác có thể đổi tiếng kêu đi mới được. Chớ không đổi tiếng kêu, thì sang phương Đông, người ta nghe tiếng kêu, cũng lại ghét bác thôi, vì nhân tình đâu mà chả thế. Cứ như ý tôi, thì không gì bằng bác phải rứt cổ, thu cánh suốt đời không kêu mới là hơn!..

(Lời bàn: Cú kêu ra ma, cú ở phương Tây kêu người ta ghét, lấy gạch ngói, mảnh sành ném. Cú tưởng sang ở phương Đông thì người ta ưa được, nhưng tiếng kêu nếu vẫn như cũ, thì người phương Đông cũng ghét chẳng khác gì người phương Tây. Nếu cứ muốn người yêu, thì một là phải đổi tiếng kêu, hai là thôi hẳn không kêu nữa, chứ không phải đổi chỗ ở mà được. Bài này cốt ý nói người ác, thì đi đến đâu ai cũng ghét, ở đâu người ta cũng không dung. Muốn người ta yêu, thì phải ‘cải ác vi thiện’, làm cho người ta yêu mới được...)

- Có lẽ phát xuất từ truyện này, vì chị Cú Mèo đã biết sửa đổi nếp sống theo lời khuyên cáo của chú Chim Gáy, nên được người đời khen là ‘Tuyệt Cú Mèo!’. Đứng sai xin các Vị cao minh chỉ giáo hộ.

+ Vào thập niên 60 tại Việt Nam phong trào đọc truyện kiếm hiệp Kim Dung và xem

phim chương Hồng Kông lên cao độ. Các báo đua nhau dịch truyện Kim Dung mỗi ngày-thỉnh thoảng muốn câu khách làm độc giả nóng lòng chờ đợi, lại nêu vài dòng cáo lỗi lý do là máy bay Hồng Kông chưa đem nguyên bản qua kịp để dịch tiếp-Thế là ngày hôm sau báo bán chạy như tôm tươi. Rồi các rạp chiếu bóng nổi đuôi rồng rắn chen chúc mua vé và đặc biệt có hình quảng cáo 1 nữ tài tử Trung Quốc dáng hình nhỏ nhắn thanh tú, trong vai nữ kiếm khách trừ gian diệt bạo, xuất quỷ nhập thần, luôn che mặt, bay nhảy nhẹ nhàng như mèo, biệt hiệu: Miêu Khả Tú.

+ Miền Thượng du Bắc Việt có sắc dân thiểu số định cư trên những triền núi cao, giỏi leo trèo, gọi là người Mèo. Trong vùng Tam giác Vàng (trồng cần sa) giáp ranh giới Lào -Việt. Tướng Vàng Pao được người Mèo (Hmong) gọi là vua Mèo. Sắc dân này do CIA huấn luyện và phối hợp với Green Berret Hoa Kỳ chống Cộng Sản Lào, nên sau này chính phủ Hoa Kỳ giành qui chế dễ dàng cho định cư tại Mỹ. Tướng Vàng Pao mới qua đời ngày 6/1/2011 tại California là mất mát lớn cho người Hmong, Lào đang sinh sống tại Hoa Kỳ-vì họ đã mất một thủ lĩnh uy tín và được mến trọng.

+ Mèo sống gần gũi người, trong chữ nghĩa bình dân nước ta, Mèo được gán ghép với nhiều tục ngữ đơn sơ mộc mạc, nhưng ý nghĩa rất phong phú như: ‘Mèo cào chó cắn-Mèo mả gà đồng-Mèo đàn chó điếm-Chửi chó, mắng Mèo-Mèo khen Mèo dài đuôi-Không biết Mèo nào cắn mừu nào-Chó treo Mèo đây-Rửa mặt như Mèo-Lắm la lắm lét như Mèo ăn vụng-Mèo già thua gan chuột nhất-Buộc cổ Mèo treo cổ chó-Không chó bắt Mèo ăn cứt-Như Mèo thấy mỡ-Chuyện Mèo chuột-Mèo móng đỏ-Có Mèo ! –Nam ăn như hổ, nữ thực như mừu - Buộc cổ mèo, treo cổ chó – Đá mèo quèo chó- Im im như mèo ăn vụng- Giấu như mèo giấu cứt

. Còn nhiều câu ca dao về Mèo trẻ con đều thuộc lòng :

- Con Mèo mà trèo cây cau,
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà,
Chú chuột đi chợ đường xa,
Mua mẩn mua muối giỗ cha chú mèo.

Hay những câu mộc mạc biến thành trò chơi vui nhộn trẻ thơ:

- Bốn con chuột đưa xác con Mèo,
Tò te tò, to te te tò.
Bốn con chuột đưa xác con Mèo,
Tò te tò, tò tí tí te.

Kê cho mình là khôn khéo dễ uốn lượn theo thế sự dòng đời:

- Mèo khen Mèo dài đuôi,
Chuột cạy mình nhỏ để chui dễ lườn.

Còn điều này Quý Vị có tin không thì tùy:

- Mèo đến nhà thì khó, Chó đến nhà thì sang.

Thật là bất công cho nhưng người ‘ăn no phải vác nặng’:

- Con Mèo nằm bếp ro ro,
Ít ăn nên mới ít lo, ít làm!

Rồi còn phải vất vả kiếm kế sinh nhai mỗi ngày:

- Con mèo con mèo con meo,
Muốn ăn thịt chuột phải leo xà nhà.

Và đây là hình ảnh đẹp ‘Mèo nhí’ của các đại gia:

- Mèo nằm bồ lúa khoan đuôi,
Vợ anh đẹp lắm đuôi ruồi không bay.



Giống như các chị Mèo Mỹ:

- Mèo nằm chỗ mát vãnh râu,
Chuột chạy không bắt, lắc đầu nghêu ngao.

Đã làm biếng, lại còn lên mặt dạy đời dễ ghét:

- Con Mèo trèo lên cây vông,
Con chó đứng dưới ngó mong con Mèo,
Mèo rằng sao chó chẳng theo,
Lên đây chị sẽ dạy leo cho mà!

Còn cả bài học dạy thế thái nhân tình ở đời:

- Mèo tha miếng thịt xôn xao,
Kể tha con lợn thì nào thấy ai.

Số phận mỗi con người tạo hoá đã định sẵn thật thường tình:

- Con Mèo con chó có lông,
Bụi tre có mắt, nổi đồng có quai.

Do đó nhiều khi khó tránh khỏi ‘oan ôi ông địa’:

- Con Mèo làm bể nồi rang,
Con chó chạy lại mà mang lấy đòn.

+ Cổ nhân dạy ‘nhất nghệ tinh, nhất thân vinh’. Thật đúng với anh thợ mộc tài hoa này, khiến bà vợ nức nở khen vì anh đã xây dựng cho đôi uyên ương một Lâu đài tình ái ‘Tuyệt cú Mèo!’:

- Bốn cửa anh chạm bốn dê,
Bốn con dê đực châu về tổ tông.
Bốn cửa anh chạm bốn rồng,
Trên là rồng áp, dưới thì rồng leo.
Bốn cửa anh chạm bốn Mèo,

Con thì bắt chuột, con leo xà nhà.
Bốn cửa anh chạm bốn gà,
Đêm thì nó gáy, ngày ra làm vườn.
Bốn cửa anh chạm bốn lươn,
Con thì thất khúc, con trườn ra xa.
Bốn cửa anh chạm bốn hoa,
Trên là hoa sói, dưới là hoa sen.
Bốn cửa anh chạm bốn đèn,
Một đèn dẹt cử một đèn quay tơ,
Một đèn đọc sách ngâm thơ,
Một đèn anh để đợi chờ nàng đây!

+ Mèo còn mang cả triết lý chính trị chính em vào cuộc đấu tranh giành chiến thắng, như lời cự lĩnh tụ Trung

Quốc Đặng Tiểu Bình bày tỏ lập trường ‘ Mèo trắng, mèo đen, không hệ gì, miễn là bắt chuột ‘- Thật đúng như câu ‘về đổi mới’ mà người dân Việt nam tặng cho các lãnh tụ CS ‘Ăn như nhà tu, ở như nhà tù, nói như lãnh tụ’. Còn câu “ Sát nhất miêu, cứu vạn thử “ có đi ngược chính sách tàn bạo của Cộng Sản Việt Nam “ Thà giết lầm, hơn bỏ sót “ không nhi ?

- Ăn thịt Mèo là một vấn đề gây tranh cãi tại nhiều quốc gia.

+ Những nước ăn thịt mèo có :

- Việt Nam nuôi mèo là để bắt chuột, không nghĩ đến việc ăn thịt. Tại Miền Nam không

Buôn bán Mèo, nhưng sau 75 các anh bộ đội nón cối đã đem vào Nam thành món ăn ‘đẳng cấp’ của những tay bọm nhậu.

- Nam Hàn thịt chó mèo là món ăn truyền thống, mỗi năm tiêu hết 950 triệu đô.

- Trung Hoa phía Bắc vài vùng không ăn thịt mèo vì tin mèo có linh hồn ăn là phạm thánh. Trong khi miền Nam lại là món ăn thông thường. Tại Quảng Đông có món độc đáo gọi là ‘Long hổ đầu’ rán nướng quán mèo rô-ti.

+ Những nước không ăn thịt mèo :

-Nam Mỹ không thông dụng, chỉ dùng trong các lễ hội thay cho thịt bò không đủ cung cấp.

-Thụy Sĩ vài vùng nông thôn còn ăn thịt mèo.

- Úc Châu được phép ăn thịt mèo hoang để diệt sâu bọ.

- Hoa Kỳ nhiều tiểu bang cấm buôn bán thịt mèo, kể cả lông, da, chế phẩm từ thịt mèo.

+ Nhà văn Trục Ngôn đã viết trong bài tựa đề ‘Phải gọi Con Mèo là Con Mèo’

Đã xác tin đối với Cộng sản : Trắng đen phải rõ, công tội phải tường-

Thiện ác phải được minh định-Lập lò đánh lộn con đen là vô tình đồng lõa với tội lỗi. -đã dẫn chứng với những cây bút tên tuổi trong nước :

-Đại tá Phạm Quế Dương chủ biên tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Quân đội Nhân dân kháng định CSVN :“ Vừa bắt tài, bắt lực, vừa bắt lương. “

- Nhà văn Dương Thu Hương nhiều năm phục vụ trong ngành báo chí Đảng, đã thất vọng thốt lên :“Cộng sản là phường man dại.”

- Vũ Hoàng Chương nhà thơ nổi tiếng than rằng :
**“Từ độ người về hỡi loài man dại,
 Dẫu vô tri sỏi đá cũng buồn đau,
 Tiếng thờ dài vang tận đáy sông sâu,
 Màu đỏ oan cừu hành hung phố chợ.”**

+Tại xứ Mỹ, Mèo được chăm sóc yêu quý hơn cả giới mày râu. Mèo được nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Ở đây nuôi Mèo không phải để bắt chuột-vì chuột nhiều virus dễ lây bệnh, Mèo phải lánh xa- Các Me Mỹ nuôi Mèo làm cảnh, làm dáng, ôm ấp, vuốt ve tiêu sầu, gọi Mèo là ‘Honey’ ngọt sớt nghe mà ham. Còn tổ chức hội chợ thi Hoa Hậu Mèo Mỹ. Chăm sóc Mèo đủ kiểu, có thực đơn riêng, có thú y và chuyên viên thẩm mỹ lo sức khoẻ và sắc đẹp. Mèo theo chủ dạo phố, đi shopping, vacation. Nghĩa trang giành cho Mèo có cả mộ bia đẹp đẽ. Đôi khi Mèo còn nhận được di chúc thừa kế tài sản. Có chị Mèo còn đắt giá hơn cả một năm lương của một công nhân bình thường tại Việt Nam, nên khi thất lạc được loan tin trên báo, dán thông cáo khắp cột đèn, hứa trọng thưởng cho ai đưa ‘châu về hợp phố’.

- Mỹ có nhiều sách báo nói về đủ các loại Mèo đông tây kim cổ khắp năm châu, để các fan tìm hiểu nghiên cứu-Mèo được cưng chiều như thế nên cũng đi vào một số ngôn ngữ giống VN: vợ chồng con cái gây gổ hoài gọi ‘like cat and dog’. Đúng ngòi không yên, lo lắng bồn chồn ‘like a cat on hot brick’. Sáng như mắt Mèo ‘cat eyed

- Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển ‘cat footed’, có lẽ vì thế mà bước đi của người mẫu gọi ‘cat walk ’

- Tên trộm giỏi leo trèo đột nhập vô nhà ‘cat burglar’-. Buổi trưa làm việc mệt các cô thư ký

thường làm một giấc ngủ ngắn ‘cat nap’ trên sa-lông tại văn phòng.

- Xưa người ta bắt nô lệ chịu hình phạt để cho mèo cào rách lưng ‘cat haul’ hay dùng roi đánh các chú lính ba gai vi phạm quân luật ‘cat-o-nine-tail’

Chắc còn nhiều câu độc đáo hơn, mong các vị thức giả chỉ giáo thêm và xin đừng chê là ‘dốt lại thích nói chữ’

- Nghe nói ở bên Đức có anh chàng ‘mail-man’ tên Uwe Mitzcherlich nuôi em Mèo Cecilia nhiều năm, đã trở thành bạn tâm tình ngày đêm thủ thỉ vui buồn, nên quyết định cưới Cecilia làm vợ, nhưng khổ tâm vì không thị xã nào chấp nhận làm lễ cưới cho anh. Sau cùng anh phải bỏ ra 300 Euros mướn một nữ diễn viên đóng vai nhân viên hộ lại làm chủ hôn lễ và người em song sinh làm nhân chứng.

(Độc chuyện này người viết nghĩ chắc anh chàng Đức này đã đọc chuyện Ba Giai - Tú Xuất Việt nam, biết Mèo cô Hàng nước nói được, nên nhất quyết cưới bằng được em Mèo Ceci- Các Vị cao niên đều biết rõ chuyện này, còn quý anh chị trẻ tuổi muốn rõ Mèo biết nói hay không, hãy tìm đọc truyện Ba Giai-Tú Xuất sẽ rõ thực hư....)

- Xin giới thiệu cuốn phim mang tên mèo ‘Cat on a Hot Tin Roof’ tuy xưa nhưng rất hay đã đoạt giải ‘Quả Cầu Vàng’ năm 1957 do hai tài tử gạo cội nổi tiếng đóng vai chính là Elisabeth Taylor & Paul Newman.....

- Còn theo tin báo Mỹ cho biết kể từ ngày 16/2/10 thành phố West Hollywood quyết định chấm dứt mua bán chó mèo để giảm bớt tình trạng vô nhân đạo trong việc kinh doanh thú vật. Nên vị nào thích nuôi Mèo hãy đến Trung tâm quản lý thú nuôi hay Cơ quan quản lý chó mèo bị bỏ rơi để nhận về nuôi. – Quyết định này được ban hành chắc vì thành phố kẻ Thủ đô Điện Ảnh nên các Tài Tử Minh Tinh trong Hội Bảo Vệ Xúc Vật can thiệp.

- Lại có tin mới ngày 27/12/22, xuất hiện tại Nam California loại chim quý hiếm là Cú Tuyết còn gọi (Cú Mèo Trắng) thường sống tại Bắc cực. Người ta cho là loài chim này đã theo một con tàu đến đây.

- Có tin ngộ nghĩnh tổ chức chào đón Xuân Quý Mão với bức tượng mèo ‘hoành tráng’ cao 2 m dài 4m, nhưng bị dân chúng xông xáo phê bình mèo lại giống heo quay hay chú chuột cống.

- Cũng có tin vui đang giờ thất vọng: qua năm Mèo mà tình hình Mỹ Quốc không rục rịch biến chuyển, là tới năm Rồng sẽ xuất hiện Rồng Cái đang nằm phục sẵn ngoài biển khơi. Rồng Cái cảnh báo rằng năm 2012 sẽ bay về Thủ đô Hoa Thịnh Đốn dương móng vuốt đỏ nhọn cấp ngài’ Mưu Vương Buồn Ngủ ‘ ra khỏi Nhà Trắng. Hãy chờ mà xem ‘ Miêu nào cắn Mửu nào!!!

+ Để kết thúc bài về Mèo, ta hãy nhận xem những ưu điểm của Mèo có thể áp dụng vào đời sống con người được không ?

Sau đây 10 đặc điểm của loài Mèo :

- 1- Tối đa giản dị (Chỉ làm những gì cần thiết)
- 2- Tiết kiệm nước (Không tắm rửa vẫn sạch sẽ, không cần tiết kiệm nước như người)
- 3- Chăm sóc cơ thể (Mèo chỉ dùng lưỡi làm sạch cơ thể)
- 4- Yêu bản thân (Giữ được bản thân theo nhu cầu)
- 5- Ngủ bất cứ chỗ nào (Không cần giường nệm, chăn ấm, gối êm như Mèo mỹ)
- 6- Tin tưởng (Nếu được chăm sóc vuốt ve, luôn tin tưởng không còn sợ sệt)
- 7- Skin care đơn giản (Dùng nước bọt thay cho mỹ phẩm như phụ nữ)
- 8- Sống cho hiện tại (Tin tưởng cả những điều nhỏ nhặt, nên không còn lo âu sợ hãi)
- 9- Tò mò (Luôn xục xạo tìm kiếm bất cứ đồ gì, nhất là những thứ ta mới đem về)
- 10- Nhìn thẳng vào mặt người đối diện (Mèo biết áp dụng câu ‘Con mắt là cửa sổ tâm hồn’



* Hy vọng năm tới an bình thành thoi hơn. Với niềm chân thành quý mến, xin gửi Quý Vị lời cầu chúc tốt đẹp nhất trong năm Quý Mão:

Vì thời thế năm qua :

+ Năm 2022, anh Dần chỉ gặm gù oai phong nhưng vô ích.

+ Năm 2023, chị Mão sẽ meo meo dịu dàng mà kết quả.

Nên quyết tâm :

- Vung roi sắt, đuổi anh Hồ về rừng- Năm Nhâm Dần vô tích sự.

- Nâng ly rượu, đón chị Miêu vô nhà- Năm Quý Mão ắt hạnh thông.

* Vui Xuân Quý Mão giành truyện ‘Mèo và Cáo’ cho các cháu bé.

Trong khu rừng nọ có một con Cáo và một con Mèo sinh sống. Mèo vốn tính hiền lành còn Cáo luôn tự cao, tự đại cho mình là người thông minh tài giỏi hơn người.

Một sáng đẹp trời, Mèo con ra khỏi nhà đi dạo và gặp Cáo. Nghĩ Cáo là người biết điều từng, trái, ai ai cũng kính nể nên Mèo thân mật bắt chuyện:

- Xin chào anh Cáo. Anh vẫn khỏe chứ?

Nghe Mèo chào, Cáo không những không trả lời mà còn nhìn Mèo từ đầu tới chân bằng ánh

mắt khinh khinh. Cuối cùng Cáo mới lên giọng hách dịch:

- Ô, cái đồ ngốc kia! Mi không xứng đáng được hỏi thăm sức khỏe của ta. Thử hỏi xem, mi có được những tài nghệ gì nào?

Trước lời lẽ khinh miệt của Cáo, Mèo vẫn khiêm tốn đáp:

- Tôi chỉ có một tài duy nhất thôi anh Cáo ạ! Cáo liền hỏi dồn:

- Tài gì? Tài gì nào? Mèo thủng thẳng đáp:

- Đó là tài khi bị Chó đuổi tới bên, tôi có thể nhảy phát lên cây khiến chúng không thể bắt tôi được! Cáo cười vang, bủ môi, vênh vênh cái mặt kiêu ngạo nói:

- Tương gì, chỉ có thể thôi à? Ta đây thông thạo trăm thuật khác nhau và còn có cả một túi đầy mưu trí. Mi làm ta thấy thương hại quá. Hãy theo ta, ta sẽ dạy mi cách thoát thân khỏi lũ chó!

Vừa lúc ấy, một người thợ săn cùng đàn chó đi tới. Mèo nhanh chân nhảy tót lên cây và rít kêu Cáo mở cái túi mưu trí của nó ra. Nhưng Cáo cứ loay hoay, loay hoay mãi chưa biết túi mưu trí để ở chỗ nào. Thế là Cáo liền bị lũ chó săn túm chặt lấy.

Ngồi an toàn trên ngọn cây, Mèo nói vọng xuống:

- Này anh Cáo ơi, anh nói anh có trăm mưu trí mà bây giờ lại như gà mắc tóc thế. Giá mà anh chỉ có một cái tài leo cây như tôi thì đâu đến nỗi mất mạng phải không?

Lúc này Cáo mới thấy ân hận nhưng còn biết kêu ai! Mặc cho Mèo nói gì thì nói, Cáo chỉ còn mỗi một việc là im lặng chờ ai đó tới giúp

Đinh Văn Tiến Hùng

SỐNG VỚI VIÊM KHỚP

Hai câu thơ tình cảm của nhà thơ Nguyễn Bính:
"Nắng mưa là bệnh của trời
Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng"

đã được cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền mượn vần để nói lên một tình trạng bệnh của người cao tuổi như sau:

"Nắng mưa là bệnh của trời
Đau xương nhức khớp, bệnh người tuổi cao".

Vì thực ra Viêm Khớp là rối loạn thường thấy ở lớp tuổi "Cổ lai hy". Chỉ thường thấy mà thôi, chứ không phải cứ tuổi cao là bị bệnh. Bệnh cũng xảy ra ở lớp tuổi trung niên, thậm chí trẻ hơn.

Viêm Khớp là bệnh thoái hóa của khớp, một phần vì sự tã toai hư hao với thời gian sử dụng, nhưng cũng gây ra do nếp sống của con người và sự không có hiểu biết rõ ràng về bệnh.

Khớp là nơi kết nối của 2 hoặc nhiều xương. Đa số khớp có thể chuyển động theo nhiều tầm khác nhau như xoay tròn, xoay ngang xoay dọc, vươn lên cao hoặc xuống thấp, bước tới bước lui, nhờ đó con người thực hiện được các công việc cần thiết cho sự sống.

Thành phần tối quan trọng của khớp là lớp đĩa đệm bằng chất sụn để giảm cọ sát của 2 đầu xương cũng như chống sóc khi khớp chuyển động. Ngoài ra, còn gân, dây chằng, cơ bắp bao che xung quanh để giữ khớp ở vị trí cố định và giúp khớp mạnh hơn; chất nhờn trơn để mặt xương dễ dàng trượt lên nhau khi chuyển động.

Trong Viêm Khớp, sụn hao mòn, rách tã toai, đưa đến hậu quả là hai đầu xương cọ vào

nhau, gây ra đau, sưng và giảm tầm cử động của khớp. Một vài cái gai (spur) từ xương cũng nhô ra, đụng vào cơ bắp, dây thần kinh khiến người bệnh chịu nhiều đau đớn hơn.

Sụn hao mòn với thời gian sử dụng cho nên quá bán quý vị cao niên trên 65 tuổi thường bị viêm một khớp nào đó trong cơ thể. Ở lớp tuổi trẻ hơn, rủi ro gây viêm khớp có thể là chấn thương khi liên tục dùng khớp quá sức: nâng vật nặng, va chạm trong thể dục thể thao hoặc do quá mập phì. Khớp cuối các ngón tay, đầu gối, khớp cổ, thắt lưng là nơi bị nhiều hơn cả.

Ngoài ảnh hưởng lên sự di động, viêm khớp còn ảnh hưởng tới nếp sống, tới công việc, khả năng tài chính và ngay cả tới địa hạt tinh thần. Đi lại khó khăn. Không nâng nhắc được vật nặng. Tồn tiền chữa trị. Kém thu nhập. Giới hạn nghề nghiệp, kém sinh hoạt hàng ngày. Cảm thấy trở nên bất khiển dụng, rồi trầm cảm xuất hiện, stress tăng, kém ăn, mất ngủ. Vì theo bác sĩ chuyên khoa xương Scott J. Zashin, chưa có nghiên cứu dứt khoát nào cho hay là ta có thể



tri hoãn hoặc phòng tránh sự phát triển của Viêm Khớp nhưng chỉ có cách để giảm những rủi ro gây ra bệnh.

Như vậy, các nhà chuyên môn đều có ý kiến là, chẳng may bị Viêm Khớp thì hãy tìm cách sống chung với bệnh. Tức là thay đổi nếp sống và thói quen để đối phó với khó chịu của bệnh đồng thời cũng tránh những gì có thể gây tổn thương thêm cho khớp đã bị hư hao.

1-Trước hết là cần có một vị lương y cởi mở, tận tâm để sớm xác định bệnh rồi điều trị nhờ đó giảm thiểu tổn thương và giảm đau.

Có nhiều thuốc chống viêm, chống đau mà bác sĩ có thể chỉ định cho từng người bệnh. Uống theo đúng hướng dẫn. Nếu có tác dụng ngoại ý, cho bác sĩ biết để đổi thuốc. Muốn dùng thêm thuốc trị “bá bệnh”, không khỏi sẽ được trả lại tiền, thì cũng nên hỏi qua ý kiến bác sĩ. Kẻo mà tiền mất tật mang, vì thuốc Tiên có thể chứa chất gây mục xương, mập phì. Đôi khi bác sĩ cũng bơm bổ xung dầu mỡ nhân tạo (hyaluronic) để khớp bớt khô, cử động dễ dàng.

Trong trường hợp trầm trọng mà chữa trị bằng thuốc không được như ý muốn thì bác sĩ có thể đề nghị giải phẫu khớp. Trước khi quyết định mổ, hỏi bác sĩ xem còn điều trị nào khác không, có cần phải mổ không, tỷ lệ giảm bệnh là bao nhiêu và áp dụng cách mổ nào? Thay khớp, dính khớp hoặc mổ lấy gai, lấy mảnh vụn trong khớp. Hãy tìm hiểu tường tận và tin tưởng ở khả năng của bác sĩ.

2-Hiểu rõ về bệnh

Qua bác sĩ cũng như sách báo, internet, hãy tìm hiểu cặn kẽ về diễn tiến, biến chứng của bệnh để đôi bên có thể “sống chung hòa bình”. Biết người, biết ta mà. Chấp nhận hoàn cảnh một cách tích cực, tránh những gì có thể làm bệnh gia tăng đồng thời áp dụng các phương thức giảm thiểu triệu chứng bệnh. Chia xẻ kinh

nghiệm với người cùng cảnh ngộ để giảm khó khăn. Có nhiều hiệp hội thân hữu, hỗ trợ bệnh nhân Viêm Khớp mà ta có thể tham gia để học hỏi, để an ủi lẫn nhau.

3-Bảo vệ khớp

Gượng nhẹ và không dùng khớp đang bị tổn thương để làm công việc cần sức mạnh, như nâng nhấc vật nặng, di động quá nhanh; không đi giày cao gót suốt ngày khi bị viêm khớp đầu gối, cổ chân; không bẻ khớp ngón tay ngón chân để tránh viêm căng dây chằng, gân quanh khớp đưa tới giảm sức mạnh bàn tay, bàn chân.

4-Giảm sức nặng cơ thể.

Ăn uống vừa đủ với nhu cầu, tránh mập phì. Theo bác sĩ Patience White, U.S. Arthritis Foundation, với 1 kg thể trọng thì khớp đầu gối chịu một sức nặng là 4 kg, tăng rủi ro viêm khớp. Thống kê cho hay 2/3 người mập phì bị viêm khớp.

5-Tập luyện cơ thể

Nhiều người cho là bị viêm khớp mà vận động cơ thể sẽ làm bệnh trầm trọng hơn. Tin tưởng này đúng nếu không biết cách vận động và không đúng nếu biết tập luyện tùy theo khả năng của khớp. Dòng nước không chảy, nước tù đọng, dơ bẩn. Khớp không cử động, khớp “đóng băng”





cứng ngắc. Mỗi sáng, sau một đêm ngủ ngon, bà con thấy các khớp của bàn tay, bàn chân, đầu gối đau đau, không co duỗi được, vì chúng bất động suốt 6,7 giờ. Thêm vào đó, vì khớp viêm đau, bệnh nhân bảo vệ khớp, không dùng, cơ bắp xung quanh yếu, khiến cho khớp thêm cứng. Với các nhà chuyên môn y khoa học, vận động là phương thức hiệu nghiệm nhất vừa phòng tránh vừa giảm khó chịu của Viêm Khớp. Bác sĩ Thập Học Sam Schatten, Atlanta, nhận xét: “Đi bộ cải thiện rất nhiều thái độ của con người và loại bỏ vòng luẩn quẩn có hại buồn phiền và đau nhức”.

Có ít nhất 3 cách vận động giúp khớp bớt đau:

a-Vận động để tăng tầm chuyển động bình thường (range of motion) và giảm sưng cứng của khớp. Nhiệm vụ khớp cổ tay là xoay tròn về mọi phía thì nhẹ nhàng tập luyện xoay để khớp không đóng băng. Khớp đầu gối là để đứng lên, ngồi xuống, bước tới bước lui thì tập lên gối xuống gối để duy trì chức năng này.

b-Tập luyện để tăng cường sức chịu đựng của cơ thể (aerobic exercise), tuần hoàn hô hấp hoạt động mạnh hơn, tinh thần thoải mái, yêu đời, ngủ ngon hơn đồng thời cũng bớt mập phì, một trong những rủi ro gây viêm khớp. Có thể đi bộ với nhịp bước nhanh hoặc bơi lội.

c-Tập luyện để tăng sức mạnh của cơ bắp, gân, dây chằng chung quanh khớp, nhờ đó khớp đang bị viêm không bị dao động, giảm đau.

Cần hỏi ý kiến bác sĩ về các phương thức tập luyện, sao cho thích hợp với tình trạng bệnh của mình.

6-Sống thoải mái tích cực.

Nhiều người buồn rầu, than vãn vì triền miên đau, sống trong căng thẳng. Mà stress làm cơ thể căng cứng, tăng đau nhức kèm theo bực bội và giảm sinh hoạt. Tích cực sống hòa bình với Viêm khớp cũng tăng sản xuất hóa chất endorphin trong người, là chất làm giảm đau. Lâu lâu làm một cuộc massage, ngâm tắm nước nóng để máu huyết lưu thông, thư giãn xương khớp, ngủ ngon, giảm đau.

7-Thời tiết với Viêm Khớp

Nhiều người tin tưởng rằng thời tiết khí hậu ảnh hưởng tới Viêm Khớp. Họ đã chuyển nơi ở từ miền lạnh ẩm tới vùng khô ráo nắng ấm. Nhiều người cũng nói “cứ mỗi khi tôi đau nhức xương khớp là y như rằng Trời sắp giông tố, mưa bão”. Tin tưởng này có từ thuở xa xưa, khiến cho các khoa học gia cũng phải lưu tâm, nghiên cứu.

Vào thập niên 60 của thế kỷ trước, bác sĩ John Hollander đã làm một nghiên cứu về vấn đề này. Ông để 8 bệnh nhân bị Thấp Khớp và 4 bị Viêm Khớp vào một căn phòng kín trong đó áp suất không khí điều chỉnh lên xuống được. Kết quả mà ông tìm ra là 8 người nhạy cảm với thời tiết và 7 người cho hay đau hơn khi tăng độ ẩm và giảm áp suất. Kết quả được nhiều nhà chuyên môn lưu ý và nghiên cứu thêm. Một giả thuyết giải thích hiện tượng này là khi áp suất xuống thấp, không khí ẩm khiến cho tế bào bị viêm “nở” ra đưa tới khớp hơi sưng và đau.

Trong một tài liệu của Johns Hopkins Medicine có ghi: Mặc dù có vài bằng chứng rằng người sống ở vùng khí hậu ẩm, khô ráo ít cơn

đau viêm khớp, nhưng khí hậu không ảnh hưởng tới diễn tiến của bệnh. Nhiều lắm thì thời tiết có thể ảnh hưởng tới sự đau của khớp viêm.

Nghiên cứu về Osteoarthritis pain and weather do F. V. Wilder, B. J. Hall và J. P. Barrett thực hiện năm 2003 kết luận: Nói chung, các dữ kiện tìm thấy từ nghiên cứu không hỗ trợ giả thuyết nói rằng thời tiết liên quan tới đau. Thậm chí nếu có thì rất khiêm nhường.

Tạp chí y học J Rheumatology 2004;31:1327-34) có ghi “Kinh nghiệm cổ cựa “ Lạnh và ẩm xấu, ẩm và khô tốt cho Thấp Khớp” dường như chỉ đúng với độ ẩm mà thôi”.

Đó là ý kiến chung của các nhà nghiên cứu. Và các bác sĩ chuyên khoa Thấp học cũng ít khi khuyên bệnh nhân di chuyển nơi ở, mà chỉ “nước đôi” vô thưởng vô phạt, nếu quý vị muốn, hãy thử xem sao.

Và lại, bệnh Viêm Khớp, thấy có ở mọi quốc gia, từ miền nắng ấm tới vùng băng giá quanh năm. Cho nên trước khi di chuyển, cũng nên cân nhắc, sống thử một thời gian coi xem sao. Và lại di chuyển, bỏ nơi quen sống từ nhiều chục năm, từ bó bạn bè thân thuộc, ông bà thầy thuốc thân yêu thì cũng hơi tiếc đấy.

Đặc biệt là với quý bà chị. Vì theo bác sĩ Maradee A. Davis và cộng sự viên, University of California, San Francisco, tỷ lệ viêm khớp gối của phụ nữ là 4.9% so với 2.6% ở nam giới. Và rủi ro này tăng khoảng 1.57 ở tuổi 45-54 lên 2.14 ở tuổi 65-74. Quý hiền tỷ phải cách xa bạn “đồng bệnh “để “trung lân”, học hỏi kinh nghiệm sống với Viêm Khớp thì có lẽ cũng hơi “buồn năm phút” đấy nhì.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức

Texas- Hoa Kỳ www.bsnguyenyduc.com



Tín Thế giới

Tu sĩ Phanxicô viết thư mời Tổng thống Nga và Ucraina đến Assisi vì hoà bình

Ngày 25/2/2023, vào cuối Lễ hội EcuFilm lần thứ nhất, Điện ảnh để đối thoại liên tôn, cha Gianmaria Polidoro, dòng Phanxicô - người đã gặp Tổng thống Reagan tại Nhà Trắng năm 1984 và cũng đã đến Điện Kremlin để cầu xin chấm dứt chiến tranh lạnh - đã gửi thư cho các Tổng thống Nga và Ucraina, và các Thượng phụ của Mátxcova và Kyiv để mời họ đến Assisi nhằm “khôi phục hoà bình trên thế giới.”

Cha Polidoro chia sẻ với Vatican News về lời mời của ngài: “Tôi yêu cầu họ đến Assisi gặp nhau để có thể nói với thế giới: chúng ta mơ một nền hoà bình có thể được mở rộng khắp châu Âu, toàn thế giới.”

Cách đây gần bốn mươi năm, vào tháng 2/1984, Cha Polidoro, Dòng Phanxicô, cùng với ba tu sĩ Dòng Phanxicô Viện tu và Capuchinô, của Trung tâm Quốc tế vì Hoà bình giữa các Dân tộc ở Assisi, đã hành hương đến Washington và Mátxcova để cầu xin nhân danh Chúa cho cuộc chiến tranh lạnh kết thúc. Tại Nhà Trắng, họ đã gặp Tổng thống Ronald Reagan và tại Điện Kremlin, quyền nguyên thủ quốc gia của Liên Xô khi đó là Vasily Kuznestov.

Cha Gianmaria Polidoro gặp Tt. Ronald Reagan



Thư gửi Tổng thống Putin

Vào tháng 11/1985, tại Genève, Cha Polidoro đã cùng với 4 tu sĩ gặp các phái đoàn của Reagan và Gorbačëv.

Vào năm 1997, cha đã thành lập Hiệp hội Quốc tế Assisi Pax. Hàng năm, cha cùng với Hiệp hội này trao giải thưởng Cành cọ vàng của Assisi Pax cho những nhân vật từ khắp nơi trên thế giới dẫn thân vì hòa bình.

Lễ hội EcuFilm được tổ chức tại thành phố Maenza của Ý, từ ngày 23 đến 25/2/2023. Vào chiều ngày 24/2/2023, ngày kỷ niệm một năm bắt đầu cuộc chiến ở Ucraina, đã có cuộc họp bàn tròn giữa đại diện của các tín ngưỡng khác nhau về “Vai trò có thể có của các tôn giáo trong giáo dục hòa bình”, được tổ chức với sự cộng tác của Hiệp hội Tôn giáo vì Hòa bình. Vào đầu buổi gặp gỡ, Cha Polidoro đã ký những lá thư để gửi lời mời các nguyên thủ đến Assisi.

Cha yêu cầu Tổng thống Ý đảm bảo việc tiếp đón các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo của Nga và Ucraina tại Assisi để “họ có thể tìm thấy hoà bình mà cả thế giới đang chờ đợi vào lúc này”.

Như là người có đức tin, cha ngỏ lời với các Thượng phụ của Mátxcova và Kyiv “để họ có thể giúp đỡ trong việc cầu nguyện và thúc

giục, để tất cả chúng ta, những người trên thế giới này, có thể đạt được sự bình an mà Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta đã rao giảng.” (Hồng Thủy - Vatican News)

Ukraine thể hiện quyết tâm chiến thắng nhân kỷ niệm một năm chiến sự/ Reuters



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cầm cờ của một đơn vị quân đội khi một binh sỹ hôn cờ trong buổi lễ tưởng niệm tròn một năm cuộc chiến của Nga ở Ukraine

Người dân Ukraine hôm 24/2 tưởng nhớ những người thân đã ngã xuống và thề sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi chiến thắng, trong lúc Nga cho biết quân của họ đang đạt được những bước tiến trên chiến trường phía đông khi cuộc xâm lược bước sang năm thứ hai mà chưa biết chừng nào mới kết thúc.

Tại một buổi lễ trên quảng trường St Sophia ở thủ đô Kyiv, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy đầy xúc động đã trao huân chương cho binh sỹ, một người chống nạng và mẹ của một liệt sỹ. Ông đã gắng kiềm nước mắt khi quốc thiều được cử lên.

“Chúng ta đã trở thành một gia đình. Không có ai là người xa lạ giữa chúng ta ... Người Ukraine đã che chở cho người Ukraine, mở cửa ngôi nhà và trái tim của họ để chào đón những người buộc phải bỏ chạy khỏi chiến sự,” ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình.

“Chúng ta đã chống chịu được tất cả các mối đe dọa, pháo kích, bom chùm, tên lửa hành trình, máy bay không người lái, mất điện và cái lạnh.

Chúng ta mạnh hơn tất cả những đe dọa đó,” ông nói. “Chúng ta đã không bị đánh bại. Và chúng ta sẽ làm mọi thứ để chiến thắng trong năm nay.”

Ông Zelenskiy sau đó dự kiến sẽ dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến với Tổng thống Mỹ Joe Biden và các nhà lãnh đạo khác của nhóm G7. Dự kiến hội nghị này sẽ cam kết hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Ukraine và thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Các đồng minh trên khắp thế giới đã thể hiện sự ủng hộ của họ cho Ukraine. Màu cờ xanh và vàng của Ukraine đã thấp sáng tháp Eiffel ở Pháp, Cổng Brandenburg ở Đức và Tòa nhà Empire State ở Mỹ, và được vẽ trên con đường bên ngoài đại sứ quán Nga ở London.

“Sau cuộc chiến này, sự sống sẽ hồi sinh, bởi vì Ukraine sẽ chiến thắng,” Thị trưởng Paris Anne Hidalgo nói.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz, trong một thông điệp qua video, đã ca ngợi ‘quyết tâm và lòng dũng cảm của người dân Ukraine, cách họ bảo vệ tự do của mình. Đức ủng hộ họ - ủng hộ mạnh mẽ và cho đến chừng nào còn cần thiết’.

Ở Nga không có sự kiện lớn nào cho công chúng để đánh dấu ngày kỷ niệm. Nước này đã bắn pháo hoa hôm 23/2 nhân ngày lễ ‘Chiến sỹ Vệ quốc’ hàng năm và tổ chức một buổi trình diễn nhạc pop một ngày trước đó với sự tham dự của Tổng thống Vladimir Putin.

Nguồn: Ukraine thể hiện quyết tâm chiến thắng nhân kỷ niệm một năm chiến sự (voatiengviet.com)

Trong một năm chiến tranh, Caritas Đông Âu đã trợ giúp hơn 5 triệu người Ucraina

Trong một nỗ lực chung chưa từng có, từ khi chiến tranh bùng nổ ở Ucraina, Liên đoàn Caritas Đông Âu, và chính Caritas Ucraina, đã hỗ trợ cho hơn 5,3 triệu người phải di tản, cung cấp cho họ các bữa ăn, nơi ở, chăm sóc sức khỏe và giáo dục.



Kết quả được lấy theo dữ liệu viện trợ được thực hiện bởi toàn bộ Liên đoàn Caritas ở Ucraina và các nước láng giềng - cụ thể là Ba Lan, Rumani, Moldova, Cộng hòa Séc, Slovakia, Bulgari và Hungary.

Caritas Ucraina

Dữ liệu cho thấy, ở Ucraina, hai tổ chức Caritas địa phương - Caritas Ucraina và Caritas-Spes Ucraina - đã hỗ trợ nhân đạo cho tổng cộng 3 triệu người. Hai tổ chức đã cung cấp khoảng 3,7 triệu mặt hàng thực phẩm và không phải thực phẩm (NFI), 637.000 nơi trú ẩn, 192.000 dịch vụ chăm sóc sức khỏe và tâm lý xã hội, 377.000 dịch vụ bảo vệ, hơn 1,5 triệu vật phẩm vệ sinh và y tế (WASH), và 107.600 người nhận được hỗ trợ tiền mặt.

Caritas Ba Lan

Từ những ngày đầu của cuộc xung đột, Ba Lan là nước tham gia trợ giúp người di tản Ucraina nhiều nhất. Trong tuần đầu, khoảng 77.000 người Ucraina đã chạy sang Ba Lan và các nhân viên Caritas đã chào đón và trợ giúp họ. Đến nay, Caritas Ba Lan đã cung cấp hơn 15,7 triệu bữa ăn nóng và các mặt hàng phi thực phẩm; cung cấp dịch vụ bảo vệ cho khoảng 255.000 người; 176.000 lượt người được nhận nhà ở tạm; 64.000 được hỗ trợ về y tế và tâm lý - xã hội; và trên 7.287 trẻ được giáo dục.

Các tổ chức Caritas của các nước Đông Âu khác cũng nỗ lực trợ giúp người Ucraina tị nạn, mở rộng vòng tay đón tiếp họ.

Hỗ trợ và đồng hành

Amparo Alonso Escobar, Đồng quản trị viên tạm thời của Caritas Quốc tế, chỉ ra rằng tổ chức bác ái của GHCG không chỉ giới hạn trong việc hỗ trợ mà còn đồng hành với mọi người trước, trong và sau các cuộc khủng hoảng, mang lại “hy vọng, sự ấm áp và tình người.”

Liên đoàn Caritas Đông Âu đang yêu cầu cộng đồng quốc tế có thêm những cử chỉ liên đới. Cần có sự hỗ trợ cho những người dân phải di tản nội địa ở Ucraina và cho những người ở các nước láng giềng đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống của họ.

Đàng Thánh Giá

Nhân ngày kỷ niệm một năm cuộc xâm lược, thứ Sáu, ngày 24/2/2023, Caritas-Spes Ucraina mời mọi người tham gia buổi cầu nguyện suy niệm Đàng Thánh Giá, sẽ được phát sóng vào lúc 7 giờ tối giờ Roma. Các bài suy niệm đã được gửi cho ĐTC. (Hồng Thủy - Vatican News)

Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về nghị quyết “hòa bình lâu dài” cho Ucraina

Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc trong phiên họp ra nghị quyết lên án Nga , ‘sáp nhập bất hợp pháp’ các vùng lãnh thổ của Ucraina, New York, Hoa Kỳ, ngày 12/10/2022. © Beбето Matthews/AP

Trước ngày đánh dấu một năm cuộc chiến tranh xâm lược của Nga ở Ucraina, hôm nay, 23/02/2023, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu về một nghị quyết hoà bình cho Ucraina.

Theo AFP, trong ngày đầu tiên thảo luận về hoà bình cho Ucraina tại Liên Hiệp Quốc, hôm qua, 22/02, tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định rằng cuộc xâm lược mà Nga tiến hành từ một năm qua là “một cột mốc đen tối đối với Ucraina và đối với cộng đồng quốc tế”. Ông Guterres lên án những hậu quả về mặt nhân đạo và những vi phạm nhân quyền của Nga trong cuộc chiến này, đồng thời đề cập đến mối đe dọa ngầm của việc sử dụng vũ khí hạt nhân và

các hoạt động quân sự “vô trách nhiệm” xung quanh các nhà máy điện hạt nhân.

Trong cuộc thảo luận, lãnh đạo ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba khẳng định trong khi “một nước thì chỉ muốn tồn tại, thì nước kia lại muốn giết chóc, phá hủy”. Ông Kuleba nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về một nền hoà bình toàn diện “công bằng và lâu dài” tại Ukraina, theo các nguyên tắc của Hiến Chương của Liên Hiệp Quốc, đó là bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina, Nga rút quân và chấm dứt chiến tranh.

Về phần đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vassili Nebenzia, ông cáo buộc phương Tây “muốn Nga thất bại bằng mọi giá, và không chỉ Ukraina phải hy sinh, mà phương Tây còn muốn nhấn chìm cả thế giới vào vực thẳm chiến tranh”. Lãnh đạo ngoại giao châu Âu Josep Borrell đã đáp trả lại cáo buộc này, nhấn mạnh cuộc xung đột này không phải là phương Tây chống lại Nga, mà đây là “một cuộc chiến tranh bất hợp pháp, liên quan đến toàn thế giới, không phân biệt Đông, Tây, Nam hay Bắc”.

Trong bỏ phiếu vào tối nay, Ukraina và đồng minh hy vọng có thể nhận được ủng hộ ít nhất là từ 143 quốc gia, như là đối với nghị quyết tháng 10 năm ngoái lên án Nga sáp nhập các vùng lãnh thổ của Ukraina.

Từ khi chiến tranh Ukraina nổ ra, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua 4 nghị quyết, 3 trong số đó thu được từ 140 đến 143 phiếu thuận. Có 5 quốc gia bỏ phiếu chống là Nga, Belarus, Syria, Bắc Triều Tiên và Eritrea và khoảng 40 nước bỏ phiếu trắng. (Chi Phương)

Hơn 50.000 người thiệt mạng vì động đất, Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu quá trình tái thiết

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã khởi động giai đoạn đầu quá trình tái thiết sau động đất, trong bối cảnh tổng số nạn nhân thiệt mạng vì thảm họa ở nước này và Syria đã vượt mốc 50.000 người.



Reuters trích dẫn thống kê của Cơ quan quản lý các tình huống khẩn cấp và thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cho hay, tính đến tối 24/2, số người chết vì các trận động đất hôm 6/2 và hàng loạt dư chấn sau đó ở nước này đã tăng lên tới 44.218 người. Cùng thời điểm, số nạn nhân tử vong do Syria công bố là 5.914 người.

Các công nhân đang dọn dẹp đồng đồ nát của một tòa nhà đã bị đổ sập vì động đất ở Antakya, tỉnh Hatay, miền nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, thảm họa động đất vừa qua đã làm đổ sập hoặc gây hư hại nặng cho khoảng 164.000 tòa nhà với hơn 530.000 căn hộ của đất nước, đẩy hàng triệu người dân vào tình cảnh mất nhà cửa trong thời tiết âm độ mùa đông.

Các nạn nhân động đất còn sống sót buộc phải đi sơ tán hoặc sống trong các lán trại, nhà tạm do chính quyền bố trí. Hơn 11.400 nhân viên tìm kiếm, cứu nạn của Thổ Nhĩ Kỳ và quốc tế đang tiếp tục tham gia quá trình khắc phục thiên tai tại những vùng bị ảnh hưởng ở miền nam đất nước.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cam kết sẽ cho xây dựng lại nhà ở cho những người dân vùng thiên tai trong vòng 1 năm. Theo kế hoạch ban đầu, Ankara sẽ xây mới 70.000 ngôi nhà và 200.000 căn hộ với kinh phí ít nhất 15 tỷ USD.

Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) ước tính, động đất đã khiến 1,5 triệu người ở Thổ Nhĩ Kỳ bị mất nhà cửa và nước

Tín Thế Giới

này cần phải xây mới ít nhất 500.000 ngôi nhà. UNDP đã đề nghị trích 113,5 triệu USD từ khoản tiền 1 tỷ USD mà LHQ kêu gọi các nước thành viên hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ tuần trước, để giúp Ankara dọn dẹp đồng đồ nát.

Ngân hàng Mỹ JPMorgan ước tính, việc tái thiết cơ sở hạ tầng sau động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiêu tốn tới 25 tỷ USD. (Tuấn Anh)

Những trường hợp sống sót kỳ diệu trong trận động đất

Hàng trăm giờ sau trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ - Syria, các lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương giải cứu những người còn sống sót khỏi đồng đồ nát.



Nhân viên cứu hộ khiêng cậu bé Yigit Cakmak từ hiện trường một tòa nhà bị sập ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ, vào Thứ Tư, ngày 8 tháng 2. (Ảnh: Getty Images)

Giữa bi kịch, đã có những trường hợp sống sót và được giải cứu vô cùng kỳ diệu, thậm chí vài ngày sau trận động đất.

Theo thị trường Istanbul, một cô gái tên Ayşe (Reem Khaled Naasani), đã được giải cứu ở Hatay vào 12/2, khoảng 162 giờ sau trận động đất. Cùng ngày, một phụ nữ 50 tuổi tên Guler Agritmis cũng đã được cứu thoát sau nhiều ngày nằm dưới đồng đồ nát, đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ TRT đưa tin.

Một em bé đã được giải cứu ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ 108 giờ sau trận động đất, theo Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca công

bổ hôm 12/2. Theo CNN, em bé được hai tháng tuổi. Koca cũng đăng video về em bé lên Twitter và cho biết cậu bé vẫn sống sót dù bị đói hàng giờ. Theo Koca, em bé hiện đang ở bệnh viện thành phố Adana và có sức khỏe tốt.

Đài truyền hình nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ chiếu một đoạn video quay cảnh em bé cười nói rằng em vẫn còn sống sau «những nỗ lực gian khổ của đội cứu hộ».

Tại Gaziantep, Thổ Nhĩ Kỳ, 132 giờ sau khi trận động đất xảy ra, người đàn ông tên Sezai Karabas đã được giải cứu cùng cô con gái nhỏ. Theo CNN, anh cầu xin lực lượng cứu hộ tìm kiếm vợ của mình, người mà anh tin rằng vẫn còn sống. „Tôi mãi mãi nhớ ơn mọi người“, anh nói với những người cứu hộ.

Trong khi ấy, một cụ bà 70 tuổi, tên là Menekse Tabak, đã được giải cứu khỏi đồng đồ nát ở thành phố Kahramanmaras của Thổ Nhĩ Kỳ, 121 giờ sau khi trận động đất xảy ra. Chỉ vài giờ trước đó cũng tại khu vực này, một cậu bé 16 tuổi đã được kéo ra khỏi đồng đồ nát.

Tại Syria, cậu bé Yigit Cakmak (8 tuổi), đã được giải cứu khỏi một tòa nhà bị sập ở tỉnh Hatay của Thổ Nhĩ Kỳ, 52 giờ sau khi trận động đất đầu tiên tấn công khu vực. Cậu bé ôm chặt mẹ mình sau khi họ được đoàn tụ.

Hôm 7/2, một bé gái sơ sinh tên Aya được tìm thấy còn sống ở Syria với dây rốn vẫn còn dính với mẹ, mặc dù người mẹ được cho là đã chết sau khi sinh. Sức khỏe của cô bé đã ổn định sau khi được chuyển vào bệnh viện với những vết bầm tím.

Video về cuộc giải cứu cô bé Aya nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và gây xúc động mạnh. Hàng nghìn người đã ngỏ ý nhận nuôi nâng cô. Khalid Attiah, lãnh đạo bệnh viện nơi Aya đang được điều trị, cho biết ông đã nhận được rất nhiều cuộc gọi của các mạnh thường quân trên khắp thế giới ngỏ ý muốn nuôi nâng cô bé. Tuy nhiên, ông nói: “Tôi sẽ không để ai



Em bé sơ sinh được đưa đến bệnh viện ở thị trấn Afrin gần đó. Rami al-SAYED / AFP

nhận nuôi cô bé vào lúc này. Cho đến khi họ hàng xa của cô bé trở lại, tôi sẽ coi cô bé như con”. Vợ của bác sĩ Khalid cũng đang nuôi con thơ, chỉ lớn hơn Aya 4 tháng tuổi.

“Cặp vợ chồng Samir và Ragda, cùng con trai của họ, đã được các nhân viên cứu hộ đưa khỏi đồng đồ nát sau khi bị chôn vùi trong suốt 296 tiếng đồng hồ. Thật đáng buồn, khi cậu con trai sau đó đã không qua khỏi tại bệnh viện”, thông cáo được hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ đăng trên Twitter, viết. (Lê Phương -CNN)

Antiokia, con tim của Kitô giáo Thổ Nhĩ Kỳ bị động đất

Thành Antiokia, nơi mà “lần đầu tiên các môn đệ [của Chúa Giêsu] được gọi là Kitô hữu” (Cv 11.26) được thành lập khoảng năm 300 trước Chúa Kitô, và là nơi thánh Phaolô tông đồ rao giảng nhiều lần, từ năm 47 đến 55. Nơi thánh Phêrô và Phaolô giảng ngày nay là một hang đá, theo truyền thống, các tín hữu tụ họp tại đó để cử hành thánh lễ. Về sau, Antiokia trở thành một trong 4 Tòa Thượng phụ đầu tiên, cùng với Constantinople, Alessandria và Roma. Trong thời đế quốc La Mã, thành này phồn thịnh cho đến thế kỷ thứ V và dân số lên tới nửa triệu người.

Ngày nay, Antiokia là thành Antakya ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, giáp giới với Syria và có

khoảng 34.000 dân cư, trong đó chỉ có gần 5.000 tín hữu Kitô và khoảng 20.000 người Hồi giáo.

Trong trận động đất dữ dội, sáng ngày 06 tháng Hai vừa qua, khu cổ thành bị tàn phá, nhiều dinh thự bị san bằng. Rất may nhà thờ thánh Phêrô và Phaolô, là một trong số ít dinh thự còn đứng nguyên, vì thấp và vững chắc. Hội đường Do thái gần nhà thờ Công giáo bị sụp đổ hoàn toàn. Cuốn Kinh thánh có từ 2.500 năm bị hỏa hoạn thiêu hủy cùng với 25 thế kỷ lịch sử của họ. Vị phụ trách Hội đường Do thái được đưa tới nhà thương ở một thành phố khác, vì bệnh viện tai Antiokia bị phá hủy vì động đất”.

Thành Antakya hiện nay hầu như bị cô lập, khiến cho các đồ cứu trợ rất khó được đưa tới đây, vì đường xá bị hư hại nặng nề. Một số đồ trợ giúp được mang tới bằng tay. Các ngân hàng cũng bị động đất phá hủy nên dân chúng không thể rút tiền được.

Cô Maria Grazia Zambon, một trinh nữ thánh hiến thuộc giáo phận Milano ở Ý, từ 20 năm nay phục vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ theo diện Fidei Donum, Hồng ân đức tin, nói với hãng tin Asia News rằng: “việc cung cấp lương thực và đồ cứu trợ từ bên ngoài thực là khó khăn. Caritas quốc gia đã tổ chức một vài xe chở nhu yếu phẩm, nhưng thiếu xăng dầu và người ta cố gắng làm cho các máy phát điện hoạt động”.

Cha Francis Dondu, cha sở giáo xứ thánh Phêrô và Phaolô ở Antiokia cho mở cửa nhà thờ để đón tiếp người di tản, các tín hữu Công giáo, Chính thống và Hồi giáo. Tại thành phố này thiếu thốn nhiều sự, thiếu điện, Internet, việc liên lạc bằng điện thoại rất khó khăn. Vấn đề hiện thời là làm sao tiến hành, vì hiện thời dân chúng ở giữa mùa đông giá lạnh, cần phải tìm nơi trú ngụ có sưởi.

Đức cha Paolo Bizzetti, Đại diện Tông tòa miền Anatolia, Thổ Nhĩ Kỳ đang phối hợp các công tác cứu trợ từ Ý, trong khi chờ đợi có thể trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)



Cố thành Antiochia, con tim của Kitô giáo Thổ Nhĩ Kỳ, bị thương tổn nặng nề vì động đất.

ĐTC hỗ trợ các nạn nhân động đất ở Syria và Thổ Nhĩ Kỳ



Đồ cứu trợ của ĐTC dành cho các nạn nhân của trận động đất

Qua Bộ Bác ái, ĐTC hỗ trợ 10.000 áo giữ nhiệt cho những người không có nơi ở do trận động đất. Sau thảm họa do trận động đất xảy ra Syria và Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 06/02 vừa qua, ĐTC đã kêu gọi sự gần gũi và hỗ trợ cụ thể nhằm xoa dịu nỗi đau của những người đang phải chịu đựng thảm họa.

Chín ngày sau trận động đất mạnh, số người chết ngày càng tăng và hiện đã lên tới 41.000 người. Hàng triệu người không có nhà ở và công việc mưu sinh.

Tại buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 12/02/2023, ĐTC đã mời gọi các tín hữu cầu nguyện và hỗ trợ cho các nạn nhân không chỉ về mặt tinh thần, nhưng còn cả những hỗ trợ cụ thể để xoa dịu “nỗi đau của những người

đang đau khổ do hậu quả của trận động đất”. Và trên tweet, ngài viết : “Chúng ta không quên những người đang đau khổ do trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân và những người thân yêu của họ và chúng ta hãy dần thân một cách cụ thể để giúp đỡ những người sống sót. Xin Chúa an ủi những người dân bị ảnh hưởng bởi thảm kịch khủng khiếp này”.

Chiều tối 14/02, đại diện ĐTC, ĐHY Konrad Krajewski, Tổng trưởng Bộ Bác ái đã chuyển 10.000 áo giữ nhiệt đến cảng phía nam Roma. Và sáng thứ Tư 15/02, cùng với các khoản viện trợ khác của các tổ chức phi chính phủ và chính phủ Ý, các thùng áo giữ nhiệt đã rời cảng Napoli. Dự kiến, đồ cứu trợ sẽ đến thành phố cảng Iskenderun của Thổ Nhĩ Kỳ sau hai ngày.

Đồ cứu trợ sẽ dành cho trại tị nạn Kilis ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách Gaziantep 50 km và cách thành phố Aleppo của Syria 60 km. Tại đây, việc phân phối sẽ được giao cho những người điều hành Quỹ Rava, tổ chức đã có mặt từ lâu trong khu vực, chuyên cung cấp bữa ăn và nơi ở cho hàng ngàn người mất nhà cửa. Trong những năm gần đây, sau khi chiến tranh bùng nổ ở Syria, trại đã mở rộng để tiếp nhận khoảng 60.000 người tị nạn, nhưng nhiều người khác vẫn sống trong các trại tạm thời. Trận động đất đã làm trầm trọng thêm tình hình và hàng trăm người đang gia nhập gia đình của những người tị nạn hiện tại. (Ngọc Yến - Vatican News)

Các tổ chức của Giáo hội viện trợ khẩn cấp cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thế kỷ

Sau trận động đất hôm 6/2/2023 tại hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, với con số ban đầu là hàng ngàn người chết và hàng chục ngàn người bị thương, nhiều tổ chức của Giáo hội đã cộng tác với Caritas tại hai nước này để cứu trợ khẩn cấp cho các nạn nhân.

HĐGM Ý đã quyết định phân bổ 500.000 euro từ quỹ 8 phần ngàn như hình thức viện trợ đầu tiên cho các nạn nhân. Caritas Ý liên hệ chặt chẽ với Caritas quốc tế để giúp cho người dân Syria, đất nước vốn đã bị chiến tranh tàn phá và nơi có hơn 80% dân số sống trong cảnh nghèo đói.

Trong khi đó, Hội Hiệp sĩ Malta cũng đã hành động bằng cách gửi một đội cứu trợ khẩn cấp đến khu vực bị ảnh hưởng bởi trận động đất. (ACI Stampa 06/02/2023)

Tại Hoa Kỳ, các Hội Giáo hoàng Truyền giáo đã mở Quỹ Trợ giúp Động đất cho Thổ Nhĩ Kỳ và Syria để cứu trợ tức thời cho các gia đình chịu mất mát thảm khốc do trận động đất. Số tiền thu được từ quỹ này sẽ hỗ trợ các linh mục truyền giáo, các nữ tu và các nhà truyền giáo giáo dân để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa.

Các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ở Hoa Kỳ sẽ phân phối các khoản tài trợ thông qua các giáo phận Công giáo và các tổ chức đối tác đáng tin cậy để đảm bảo rằng các quỹ sẽ mang lại lợi ích đầy đủ cho các nhu cầu trước mắt và liên tục của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi sự kiện tàn khốc này. (CSR_586_2023)

Trận động đất cũng khiến cho nhiều cơ sở của Giáo hội bị tàn phá, trong đó có nhà thờ chính tòa Truyền Tin ở Iskenderun, Thổ Nhĩ Kỳ, bị phá huỷ hoàn toàn. Trong khi tại Syria, Đức cha Jean-Clement Jeanbart, TGM hưu trí của Aleppo đã được cứu sống từ đồng đổ nát của nơi cư trú, còn cha Imad Daher thuộc GHCG nghi lễ Melkite ở Aleppo bị thiệt mạng. Cha Bahjat, một cha xứ ở Aleppo kêu gọi: “Xin đừng bỏ rơi chúng tôi!” (SIR 06/02/2023) (Hồng Thủy - Vatican News)Đồ

Một doanh nhân Pakistan ở Mỹ đã ẩn danh ủng hộ 30 triệu USD cho các nạn nhân hứng chịu thảm họa động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.



Hai người dân ôm nhau than khóc cạnh đồng đổ nát của tòa nhà bị đổ sập vì động đất ở Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Theo báo Guardian, câu chuyện về lòng hảo tâm của doanh nhân giàu tên người Pakistan góp phần thắp sáng thêm hy vọng, trong bối cảnh tổn thất vì các trận động đất ở cả Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm 6/2 ...

Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif mới đây đã đăng đàn trên Twitter bày tỏ, ông vô cùng cảm động khi biết tin doanh nhân giàu tên đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Washington, Mỹ để gửi tặng hàng triệu USD cho các nạn nhân động đất.

“Những hành động từ thiện đáng ca ngợi như vậy đã giúp nhân loại chiến thắng những khó khăn dường như không thể vượt qua”, ông Sharif viết.

Theo Mustafa Tanyeri, Tổng biên tập tờ tin tức chính trị Election Post, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Murat Mercan đã xác nhận khoản đóng góp trên cho chiến dịch quyên góp viện trợ nhân đạo được khởi xướng ở Mỹ.

Động thái diễn ra sau khi Chương trình Lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc (WFP) kêu gọi quyên góp 77 triệu USD để cung cấp khẩu phần ăn cho ít nhất 590.000 người bị mất nhà cửa vì động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và 284.000 nạn nhân đồng cảnh ngộ ở Syria.

Tín Thế Giới

Nguồn: Doanh nhân ủng hộ 30 triệu USD cho nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria (vietnamnet.vn)

Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 9

Thứ Tư ngày 08/02/2023 là Ngày Thế giới cầu nguyện và suy tư chống nạn buôn người lần thứ 9. Chủ đề năm nay của Ngày này, được chọn bởi một nhóm các bạn trẻ đang dẫn thân chống nạn buôn người, là “Bước đi vì phẩm giá”.

Ngày thế giới này được ĐTC Phanxicô thiết lập năm 2014 và ấn định vào ngày 08/02 mỗi năm, trùng vào lễ kính thánh nữ Josephine Bakhita người Sudan: từ năm lên 8 tuổi đã bị bắt làm nô lệ và bị bán đi bán lại nhiều lần, cho đến khi sang Ý và tại đây chị đã trở lại Công Giáo và gia nhập dòng Bác Ái thánh nữ Canossa.

Một loạt các sáng kiến ở các nơi trên thế giới sẽ diễn ra trong suốt tuần này từ thứ Hai 06/02 đến Chúa nhật 12/02, với sự tham dự của hàng ngàn người ở các giáo xứ, cộng đoàn, các nhóm... Tất cả cùng đến với nhau để suy tư, cầu nguyện và đưa ra một thông điệp cho thế giới chống lại hiện tượng toàn cầu này. Trọng tâm của ngày này là: “Các bước, cuộc hành trình, con đường chung, giữa những người dẫn thân đánh bại nạn buôn người, cùng với các nạn nhân và những người sống sót”.

Theo ghi chú của Talitha Kum, mạng lưới chống buôn người quốc tế của hơn 3.000 nữ

Một nhóm của Talitha Kum



tu và các đối tác khác, năm nay, lần đầu tiên kể từ khi Ngày này được thiết lập, 15 đại diện trẻ thuộc 5 châu của mạng lưới chống nạn buôn người cùng tập trung trong một tuần tại Roma để gặp gỡ và được huấn luyện liên quan nạn buôn người. Vào cuối tuần nhóm sẽ đưa ra một lời kêu gọi để bắt đầu cho các chuẩn bị kỷ niệm 10 năm thiết lập Ngày này.

Hôm thứ Hai, ngày khai mạc sự kiện, một buổi canh thức đại kết đã diễn ra ở giáo xứ thánh Lucia ở Roma, khu vực nơi có ba phụ nữ hành nghề mãi dâm bị giết dã man vào tháng 11 năm ngoái. Trọng tâm của tuần này sẽ là “Hành hương cầu nguyện và suy tư trực tuyến”, vào thứ Tư, lễ thánh Josephine Bakhita, biểu tượng toàn cầu của Giáo hội về dẫn thân chống nạn buôn người. Cuộc hành hương vào lúc 9 giờ 30 giờ Roma, bắt đầu từ châu Đại Dương, châu Á, Trung Đông, châu Phi, châu Âu, Nam Mỹ và kết thúc ở Bắc Mỹ vào lúc 16 giờ 30. Sự kiện sẽ được phát trực tiếp bằng 5 ngôn ngữ trên trang web của sự kiện (www.prayagainsttrafficking.net). Sáng kiến kết thúc vào vào Chúa nhật với buổi tham dự đọc kinh Truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường thánh Phêrô.

(Ngọc Yến - Vatican News)

Kính viễn vọng không gian khám phá các thiên hà khổng lồ gần bình minh vũ trụ/AP

Các nhà thiên văn học đã phát hiện ra thứ dường như là những thiên hà khổng lồ có niên đại trong vòng 600 triệu năm sau Vụ nổ Lớn - Big Bang - cho thấy vũ trụ sơ khai có thể đã có một chùm sao siêu nhanh tạo ra những “quái vật” này.

Mặc dù kính viễn vọng không gian James Webb đã phát hiện ra các thiên hà thậm chí còn già hơn, có niên đại chỉ trong vòng 300 triệu năm kể từ khi vũ trụ bắt đầu, nhưng chính kích thước và sự trưởng thành của sáu thiên hà khổng lồ rõ ràng này đã khiến các nhà khoa học choáng



Chùm Thiên hà SMACS 0723, do kính viễn vọng không gian James Webb của NASA chụp được.

váng. Họ đã phúc trình những phát hiện này vào ngày 22/2.

Trưởng nhóm nghiên cứu Ivo Labbe của Đại học Công nghệ Swinburne của Úc và nhóm của ông dự kiến sẽ tìm thấy những thiên hà nhỏ bé ở gần thời điểm bình minh của vũ trụ - chứ không phải những thiên hà khổng lồ này.

“Trong khi hầu hết các thiên hà trong thời đại này vẫn còn nhỏ và chỉ lớn dần lên theo thời gian,” ông nói trong một email, “có một số quái vật đang trưởng thành rất nhanh. Tại sao lại như vậy hoặc nó sẽ hoạt động như thế nào, điều này vẫn chưa được biết.”

Mỗi vật thể trong số sáu vật thể này trông nặng hơn mặt trời của chúng ta hàng tỷ lần. Theo các nhà khoa học, người đã công bố phát hiện của họ trên tạp chí Nature, ở một trong số chúng, tổng trọng lượng của tất cả các ngôi sao của nó có thể lớn hơn mặt trời của chúng ta tới 100 tỷ lần.

Ông Labbe cho biết ban đầu ông và các cộng sự không nghĩ rằng kết quả là có thật — rằng không thể có các thiên hà trưởng thành sớm như Dải Ngân hà của chúng ta — và chúng vẫn cần được xác nhận. Các vật thể xuất hiện to và sáng đến mức một số thành viên trong nhóm nghĩ rằng họ đã nhầm lẫn.

Ông Labbe nói: “Chúng tôi vô cùng sững sốt, hơi hoài nghi.”

Ông Joel Leja của đại học tiểu bang Pennsylvania, người tham gia nghiên cứu, gọi chúng là “những kẻ phá vỡ vũ trụ”.

Ông Leja cho biết trong một tuyên bố: “Sự tiết lộ rằng sự hình thành thiên hà khổng lồ bắt đầu từ rất sớm trong lịch sử vũ trụ đã đảo ngược điều mà nhiều người trong chúng ta từng nghĩ là khoa học đã ổn định. “Hóa ra chúng tôi đã tìm thấy một thứ quá bất ngờ, nó thực sự gây ra vấn đề cho khoa học. Nó đặt câu hỏi về toàn bộ bức tranh về sự hình thành thiên hà ban đầu.”

Những quan sát thiên hà này là một trong những tập dữ liệu đầu tiên đến từ kính viễn vọng Webb trị giá 10 tỷ đô la, được phóng cách đây hơn một năm. NASA và kính viễn vọng Webb của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu được coi là sản phẩm kế thừa của kính viễn vọng không gian Hubble, sắp kỷ niệm 33 năm ngày phóng.

Không giống như Hubble, Webb lớn hơn và mạnh hơn có thể nhìn xuyên qua các đám mây bụi bằng tầm nhìn hồng ngoại và khám phá các thiên hà trước đây chưa từng thấy. Các nhà khoa học hy vọng cuối cùng sẽ quan sát được những ngôi sao và thiên hà đầu tiên được hình thành sau khi vũ trụ được hình thành cách đây 13,8 tỷ năm.

Các nhà nghiên cứu vẫn đang chờ xác nhận chính thức thông qua quang phổ nhạy cảm, và cẩn thận gọi chúng là những “ứng cử viên thiên hà”, ở thời điểm này. Ông Leja cho biết có thể một số vật thể không phải là các thiên hà mà là các lỗ đen siêu lớn bị che khuất.

Mặc dù một số có thể chứng tỏ là nhỏ hơn, nhưng “khả năng cao là ít nhất một số trong số chúng sẽ trở thành” những người khổng lồ trong thiên hà, ông Labbe nói. “Sang năm chúng ta sẽ biết.”

Một bài học ban đầu từ Webb là „hãy bỏ qua những kỳ vọng của bạn và sẵn sàng đón nhận sự ngạc nhiên,” ông nói. Nguồn: Kính viễn vọng

không gian khám phá các thiên hà khổng lồ gần bình minh vũ trụ (voatiengviet.com)

Đức tin vào Thiên Chúa của nhà khoa học trẻ Karin Oberg



Cô Karin Oberg, giám đốc nghiên cứu của Đại học Harvard khẳng định có sự tương hợp giữa đức tin và lý trí: có sự hài hòa giữa kiến thức về Thiên Chúa và kiến thức khoa học. Theo cô, đức tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, không cản trở khoa học; trái lại, chính đức tin tạo điều kiện cho những khám phá khoa học.

Trong hai ngày, 13 và 14/01/2023, tại hội nghị về khoa học và đức tin tại Grapevine, Texas, trước sự hiện diện của hơn một ngàn người, cô Karin Oberg, một giáo sư trẻ sinh năm 1982, và là giám đốc nghiên cứu của Đại học Harvard đã lên phát biểu. Cô đã đưa ra một thông điệp rõ ràng về sự tương hợp giữa đức tin và lý trí: có sự hài hòa giữa kiến thức về Thiên Chúa và kiến thức khoa học. Theo cô, đức tin vào Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, không cản trở khoa học; trái lại, chính đức tin tạo điều kiện cho những khám phá khoa học.

Với chuyên ngành hoá học thiên văn, Oberg nghiên cứu các quá trình hoá học ảnh hưởng đến sự hình thành các hành tinh, đặc biệt về các điều kiện sự sống của các hành tinh mới từ quan điểm hoá học. Nhà khoa học gốc Thụy Điển giải thích trong cuộc gặp gỡ rằng, chính sự tiếp xúc của cô với những bí ẩn của vũ trụ đã đưa cô

đến một chân trời rộng lớn hơn chính mình. Cô nói, những điều kỳ diệu của vũ trụ phải thu hút chúng ta ra khỏi chính mình và hướng cái nhìn của chúng ta không chỉ về phía những điều kỳ diệu và sự thật mà chúng tiết lộ, nhưng còn về nguồn gốc của mọi sự thật và Đấng Tạo Hóa của vạn vật.

Do đó, cho rằng đức tin là trở ngại cho nghiên cứu khoa học là sai. Hoàn toàn ngược lại, đức tin, không những không là trở ngại cho nghiên cứu khoa học, mà còn có thể rất hữu ích cho các nhà khoa học. Bởi vì đức tin vào một Thiên Chúa Tạo Hóa cung cấp một nền tảng chắc chắn. Chính Oberg đã chuyển từ chủ nghĩa vô thần đến niềm tin vào Thiên Chúa nhờ làm việc trong lĩnh vực khoa học. Những nghiên cứu đã giúp cô đánh giá cao sự thật rằng tất cả chúng ta đều sống trong một vũ trụ có trật tự.

Nhà khoa học người Thụy Điển khẳng định: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ phải tin tưởng vào thực tế rằng có một triết lý và một tôn giáo thực sự giúp khám phá khoa học một cách dễ dàng hơn, chứ không phải ngược lại”. Cô xác tín rằng trong mọi lĩnh vực, đức tin không cản trở nghiên cứu khoa học, như đã được các chuyên gia chứng minh. Cụ thể, linh mục Georges Lemaitre, người Bỉ, người đầu tiên đề xuất lý thuyết vũ trụ được gọi là Big Bang. Điều này giúp phổ biến ý tưởng về một vũ trụ có một sự khởi đầu.

Cô nói: “Tôi không thể không tự hỏi tại sao cha Georges Lemaitre nghĩ ra ý tưởng này, thay vì một số nhà khoa học lỗi lạc khác xung quanh cha. Điều này có nghĩa là có một sự liên quan đến đức tin Công giáo của vị linh mục. Ý tôi muốn nói là cha đã biết với đức tin, vũ trụ có một khởi đầu trong thời gian. Tham chiếu về sáng tạo trong Kinh Thánh được thuật lại trong sách Sáng Thế là rõ ràng. Trên thực tế, chúng ta thường có xu hướng đánh giá thấp điều mà Claude Tresmontant đã định nghĩa là ‘cuộc cách mạng siêu hình’ của thần học Kinh Thánh. Theo đó, trước khi làm một vật gì, người ta phải có

vật liệu trước, như trường hợp người thợ rèn chế tạo một cái búa, trước đó ông phải có thanh sắt. Nhưng theo Kinh Thánh, Thiên Chúa tạo dựng thế giới không sử dụng chất liệu có sẵn, không bắt đầu từ sự hỗn loạn, từ một vật chất có sẵn. Điều này có nghĩa là Thiên Chúa khác với thế giới, Thiên Chúa không phải là thế giới và thế giới không phải là Thiên Chúa. Do đó, thế giới không phải là một điều gì đó tuyệt đối không thể đo lường được. Điều ngược lại mới đúng: Đáng Tuyệt Đối là Đáng Sáng Tạo thế giới. Đây là chìa khóa cho tất cả thần học và siêu hình học Kinh Thánh, và do đó, cũng là chìa khóa cho thần học và siêu hình học Kitô giáo”.

Như Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nhắc lại trong diễn văn tuyệt vời tại Collège des Bernardins ở Paris, năm 2008, thế giới Hy Lạp-La Mã không biết đến Thiên Chúa, Đấng Tạo Hoá, theo cái nhìn của họ, có thể nói đó là đáng không thể nhúng tay vào việc tạo ra vật chất. “Việc xây dựng” thế giới được dành riêng cho á thần, một vị thần cấp dưới. Thiên Chúa của Kitô giáo thì hoàn toàn khác: Thiên Chúa Độc nhất, Thiên Chúa chân thật và duy nhất, và là Đấng Tạo Hóa.

Quay trở lại với cha Lemaître, cô Oberg cũng thú nhận rằng cô không thể không tự hỏi liệu việc tin vào công trình sáng tạo trong Kinh Thánh của cô có làm cho cô dễ dàng chấp nhận ý tưởng này về Big Bang hơn hay không. Cô nói thêm: “Tôi nghĩ là có lý do khi nhiều người vô thần lại rất quan tâm đến thuyết Big Bang khi thuyết này được trình bày”.

Cô Oberg cho rằng cách tốt nhất để tôn trọng khoa học là không biến khoa học thành một tôn giáo, một thần tượng không thể sai lầm. Khoa học cũng có những giới hạn. Tương tự như vậy với việc cho rằng người ta chỉ có thể biết điều đó có đúng hay không nếu có thể chứng minh bằng khoa học. Thực tế, có nhiều cách để đi đến sự thật của sự vật, khoa học là một trong số đó. Nhưng quan trọng là khoa học không phải là phương pháp duy nhất. (Ngọc Yến - Vatican News)

Hồng y và con voi

la-croix.com, Loup Besmond de Senneville, Đặc phái viên thường trực báo La Croix, Rôma, 2023-02-18

Cách Rôma không xa, ngày thứ bảy 11 tháng 2, một buổi biểu diễn xiếc độc đáo đã diễn ra. Mỗi thứ bảy hàng tuần, phóng viên thường trực của báo La Croix, Loup Besmond de Senneville đưa quý độc giả vào hậu trường của đất nước Vatican nhỏ nhất thế giới này.

Khung cảnh thật bất ngờ. Diễn ra cách xa Vatican, ở ngoại ô Rôma. Chính xác hơn đó là rạp xiếc, rạp xiếc Rony Roller. Vòi cuốn lên, một con voi xám hùng dũng đi theo lệnh người huấn luyện, bốn người nằm dài trên sân khấu. Cảnh trình diễn lặp đi lặp lại, cứ mỗi lần như vậy cái chân xám xẹt nặng trĩu nâng lên, lướt qua thân người nằm vài xăngtimét, rồi dẫm xuống bên kia, chỉ trong một nhịp thở. Tên của màn trình diễn: “Khúc đường chết” (il passaggio della morte).

Ngày hôm đó, một trong những người nằm xuống, người đàn ông với mái tóc hoa râm và mặc áo ấm, theo những gì cho thấy thì người này kiên trì tập thể dục. Và đó là hồng y Konrad Krajewski. Ngày thứ bảy 11 tháng 2, tuyên úy người Ba Lan của giáo hoàng, phụ trách Ủy ban Từ thiện Vatican đã mời 2.000 người vô gia cư, người di cư và người tị nạn, đến một trong những rạp xiếc nổi tiếng nhất ở Rôma để “những người có cuộc sống khó khăn có được vài giờ thanh thản”.

Con voi và hồng y trong buổi trình diễn ngày thứ bảy 11 tháng 2-2023 ở rạp xiếc Rony Roller



Đĩ nhiên các video và hình ảnh về con voi và vị hồng y đã phát vòng quanh Vatican, tạo phản ứng thích thú liên quan đến vị hồng y vốn nổi tiếng là người đặc biệt. Một “Đức ông” của giáo triều từng làm việc lâu năm với hồng y mỉm cười nói: “Ngài hơi khó kiểm soát, ngài muốn làm gì thì làm, ngài làm theo cái đầu của ngài.” Trong những tháng gần đây, chính hồng y Krajewski đã thân chính lái xe đi Ukraine nhiều lần, đó là những chiếc xe cứu thương của Đức Phanxicô tặng cho các hiệp hội Ukraine, có lần đoàn xe của ngài bị bắn tĩa, ngài buộc phải trú ẩn. Một kiểu phong cách không thể xếp loại được vì Đức Phanxicô đặc biệt thích những phong cách này.

(Marta An Nguyễn dịch)

Bài đọc thêm: Vatican mời 2.000 người tị nạn, vô gia cư, tù nhân xem xiếc

Người nghèo gọi hồng y là Don Corrado, tiếng Ý là Cha Konrad. Hồng y nói với hãng tin OSV News: “Trong rạp xiếc, họ bắt đầu hét lên: Don Corrado, Don Corrado, để khuyến khích tôi lên sân khấu.” Và ngài lên sân khấu nằm dài cùng với ba diễn viên xiếc để đi qua “Khúc đường chết!”

Ngài nói đùa: Tôi không tình nguyện, tôi không mất trí.”

TIN GIÁO HỘI HOÀN VŨ

Ý cầu nguyện của ĐTC trong năm 2024

Ngày 10/2/2023, Đức Thánh Cha đã uỷ thác cho Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng các ý cầu nguyện của ngài trong năm tới 2024.

Các ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha cho từng tháng sẽ được Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng phổ biến qua video ý cầu nguyện mỗi tháng, trong đó sẽ giải thích ý nghĩa của ý cầu nguyện và mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo ý nguyện của Đức Thánh Cha.

khác nhau trong cộng đoàn Kitô hữu và khám phá ra sự phong phú của các truyền thống và nghi lễ khác nhau trong Giáo hội Công giáo.”

Cầu nguyện cho các phụ nữ

Cầu nguyện cho sự đa dạng trong Giáo hội

Cụ thể, trong năm 2024 Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu nguyện theo các ý chỉ sau đây: cho món quà là sự đa dạng trong Giáo hội; ngài nói: “Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp chúng ta nhận ra hồng ân của các đặc sủng



Tiếp đến là cầu cho các bệnh nhân giai đoạn cuối, cho các vị tử đạo mới - những người hy sinh mạng sống vì Tin Mừng tại nhiều miền khác nhau trên thế giới; cho vai trò của phụ nữ, “để phẩm giá và giá trị to lớn của phụ nữ được công nhận trong mọi nền văn hóa, và để chấm dứt sự phân biệt đối xử mà họ phải trải qua ở những nơi khác nhau trên thế giới.”

Cầu nguyện cho các lãnh đạo chính trị

Đức Thánh Cha cũng mời gọi cầu nguyện cho việc đào tạo các tu sĩ và chủng sinh, cho những người di dân đang rời bỏ quê nhà, cho việc mục vụ chăm sóc bệnh nhân, cho các nhà lãnh đạo chính trị, cho tiếng kêu của trái đất, cho sứ vụ chung, cho những người bị mất con.

Chút Tình Mùa Chay

Trở về bên Chúa mùa Chay
Trở về trọn vẹn với Ngài Chúa ơi
Tháng năm tuổi trẻ trong đời
Ước đem ánh sáng cho vơi đêm buồn

Con hằng trông cậy Chúa luôn
Cho con can đảm sống khuôn lời Ngài
Mạnh mẽ trước những đổi thay
Của thời hiện đại mỗi ngày cuộn lời

Con xin yêu Chúa mà thôi
Bằng lòng bằng trí bằng môi ngọng mừng
Bằng hành động mãi không ngưng
Rắc gieo chân lý thổi bùng lửa yêu

Chúa ơi con chẳng xin nhiều
Bạc tiền danh vọng tình yêu thể trần
Chỉ xin vững mãi bước chân
Trên đường thánh giá Chúa hằng đi qua

Thánh Thể nguồn sống bao la
Dọn lòng đón Chúa vào nhà tâm linh
Mong đời đẹp tựa lời kinh
Con dâng sớm tối với tình thiết tha

Mùa Chay ơn phúc chan hòa
Dẫn con từng bước lìa xa thói đời
Cho con đừng sợ Chúa ơi
Kiên trung làm chứng giữa đời hôm nay

Cầu nguyện cho các tín hữu trong Năm Thánh 2025

Và ý cầu nguyện cuối cùng, trong tháng 12/2024, Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho các tín hữu hành hương của niềm hy vọng. Năm 2025 Giáo hội sẽ mừng Năm Thánh với khẩu hiệu “Những người hành hương của hy vọng.” Trước thềm Năm Thánh 2025, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu “cầu nguyện để Năm Thánh này củng cố đức tin của chúng ta, giúp chúng ta nhận ra Chúa Kitô Phục Sinh trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, và để nó biến đổi chúng ta thành những người hành hương của niềm hy vọng Kitô giáo.” (CSR_664_2023)

Hồng Thủy - Vatican News

Sống tròn ơn gọi mỗi ngày
Phút giây hiện tại hãy say nhiệt thành
Tuổi trẻ dệt ước mơ xanh
Mùa Chay ơn thánh kết thành hoa yêu!

Anna Anh Đào



Ý NGHĨA CỦA TRO?		1	2
THỜ TỰ LỄ TRO	TRỢ ĐƯỢC SỬ DỤNG NHƯ MỘT DẤU HIỆU CỦA SỰ AN NÂM TRONG THỜI CỨU ƯỚC		TRỢ LÀ MỘT DẤU HIỆU CÔNG KHAI Y BÍNH TỬ BỎ NHỮNG HAM MƯƠN THỂ GIẢN VÀ SỐNG TRONG CHÚA KITÔ.
	TRỢ CÔNG TƯƠNG TRÙNG CHO NỖ ĐAU BUỒN VỀ TỘI LỖI CỦA CHÚNG TA.		TRỢ ĐƯỢC ĐÓT TỬ LÀ SỬ DỤNG TRONG CHÚA NHẬT LỄ CỦA NĂM TRƯỚC.
	KHI XỨC TRO LÊN TRẦN LINH MỤC NÓI: "HÃY NHỚ, CON CHÉ LÀ BỤI TRO VÀ SẼ TRỞ VỀ CÙNG BỤI TRO."		

Chuyển ngữ: Gia. Bình Quốc Lý Tân Thành - SM. Gòn Catholic Link

Biển cổ trong tháng

CHUYẾN TÔNG DU 40 CỦA ĐTC PHANXICÔ ĐẾN CÔNG HÒA DÂN CHỦ CONGO & NAM SUDAN

Như một người hành hương hoà giải và hoà bình

Sau gần 7 tiếng đồng hồ bay, vượt qua không phận 8 nước, máy bay chở ĐTC Phanxicô đã đáp xuống phi trường thủ đô Kinshasa, lúc 2 giờ 30 chiều, giờ địa phương, sớm hơn dự định nửa tiếng. Trời nóng 33 độ.

Đức TGM Sứ thần Tòa Thánh Ettore Balletero cùng với vị giám đốc nghi lễ ngoại giao của chính phủ Congo bước lên máy bay để chào ĐTC và mời ngài xuống. Những tiếng trống, tiếng reo hò và vỗ tay chào mừng ĐTC. Một nhóm dân ca trình diễn các vũ điệu truyền thống.

Tại sân bay, có Thủ tướng đón tiếp ĐTC và hai em bé trong y phục cổ truyền tặng hoa cho ngài, trước hàng quân danh dự. Tiếp đó, ĐTC tiến về trụ sở chính phủ, gọi là “Palais de la Nation”, Dinh quốc gia, cách đó 25



ĐTC gặp gỡ chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn tại vườn “Dinh Quốc gia”

cây số. Dinh này được kiến thiết năm 1956 như Phủ toàn quyền của Vương quốc Bỉ ở Kinshasa, và sau khi Congo được độc lập thì trở thành phủ Thủ tướng, sau đó trở thành trụ sở Quốc hội trong thời gian ngắn, trước khi trở thành trụ sở chính phủ, đặc biệt của Tổng thống.

Sau khi thăm hữu nghị tổng thống cộng hoà tại “Sảnh Tổng thống” ĐTC đến vườn của “Dinh Quốc gia”, cách đó 200m để gặp đại diện chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn.

Trong diễn văn trước khoảng 1.000 người, trước hết ĐTC bày tỏ lòng biết ơn vì sự đón tiếp dành cho ngài, và niềm vui vì được đến vùng đất xinh đẹp, rộng lớn. Ngài ví Congo như lá phổi xanh rất phong phú và đa dạng.

Vùng đất phì nhiêu nhưng bị chiến tranh tàn phá

ĐTC lấy làm tiếc vì nếu vùng đất phì nhiêu như thế thì đáng lý ra người dân được hưởng một cuộc sống ấm no hạnh phúc, nhưng trái lại bị chiến tranh tàn phá, Cộng hòa Dân chủ Congo





Tại vườn Dinh Quốc gia

tiếp tục chứng kiến những cuộc xung đột và di cư cưỡng ép trong lãnh thổ, và phải chịu đựng những hình thức bóc lột khủng khiếp, không xứng đáng với con người và thụ tạo. Đất nước bao la và tràn đầy sức sống này, cơ hoành của châu Phi, bị bạo lực tấn công như thể bị đắm vào bụng, từ lâu dường như đã không còn hơi thở.

Như một người hành hương hoà giải và hoà bình

ĐTC nói: “Khi quý vị, những người Congo, đấu tranh để bảo vệ phẩm giá và sự toàn vẹn lãnh thổ của quý vị trước những ý đồ đáng trách nhằm chia cắt đất nước, tôi đến với quý vị, nhân danh Chúa Giêsu, như một người hành hương hoà giải và hoà bình. Tôi đã rất mong muốn được ở đây và giờ đây cuối cùng tôi đã đến để mang đến với quý vị sự gần gũi, quý mến và an ủi của toàn thể Giáo hội Công giáo”.

Quốc gia như một viên kim cương

ĐTC lấy hình ảnh đẹp rực rỡ của kim cương để so sánh với vùng đất này. Ngài nói: “đất nước của quý vị thực sự là một viên kim cương của thụ tạo. Đồng thời, tất cả quý vị quý giá hơn bất kỳ kho báu nào được tìm thấy trên mảnh đất màu mỡ này!”

Ở điểm này, ĐTC mời gọi người dân Congo can đảm đứng lên, cầm lấy viên kim cương trong tay là phẩm giá và ơn gọi để gìn giữ sự hài hòa và bình yên cho ngôi nhà đang sinh sống, để sống lại tinh thần của quốc ca: “Qua cần cù



Tổng thống Congo chào đón ĐTC

lao động, xây dựng đất nước tươi đẹp hơn xưa, trong hòa bình”.

Kêu gọi không bóc lột châu Phi

Theo ĐTC, là một bi kịch khi những nơi này, và nói chung là toàn lục địa châu Phi, vẫn phải chịu đựng nhiều hình thức bóc lột. Sau bóc lột chính trị, một “chủ nghĩa thực dân kinh tế” cũng là tình trạng nô lệ đã đến. Hậu quả là đất nước bị cướp bóc ô ạt này đã không được hưởng một cách xứng đáng nguồn tài nguyên phong phú của mình. Ngài nói mạnh mẽ: “Không được can thiệp vào Cộng hòa Dân chủ Congo! Không được can thiệp vào châu Phi! Không được bóc lột châu Phi: đó không phải là mỏ để khai thác hoặc vùng đất để cướp phá. Hãy để châu Phi là nhân vật chính cho số phận của mình!”

Mở con đường ngoại giao nhân văn

Để thực hiện tiến trình này, ĐTC đề nghị mở con đường ngoại giao thực sự nhân văn, một ngoại giao của các dân tộc vì các dân tộc, không tập trung vào kiểm soát đất đai và tài nguyên, sự bành trướng và gia tăng lợi nhuận, nhưng tập trung vào việc tạo cơ hội phát triển cho mọi người.

Vẻ đẹp của kim cương đến từ nhiều mặt

Sự phong phú đó phải được bảo tồn, tránh rơi vào chủ nghĩa bộ lạc và thù địch. Một tinh thần đảng phái, ngoan cố thúc đẩy một nhóm sắc tộc hoặc cho lợi ích cá nhân, sẽ nuôi dưỡng vòng xoáy hận thù và bạo lực, gây thiệt hại cho mọi người, vì ngăn chặn “hoá học lập thể” cần thiết.

Các tôn giáo được mời gọi đóng góp cho tương quan con người

Từ hình ảnh đẹp của kim cương đến từ mọi góc cạnh, và từ câu tục ngữ của quốc gia “Bintu bantu”, mô tả sự giàu có thực sự là con người và các mối quan hệ tốt đẹp của con người, ĐTC mời gọi các tôn giáo đóng góp cho sự phong phú này, trong nỗ lực hàng ngày để từ bỏ mọi hình thức gây hấn, cải đạo và cưỡng bức, những phương tiện không xứng đáng với tự do của con người. Bởi vì, khi người ta cố gắng áp đặt những phương tiện đó bằng lừa dối và bạo lực, trong một nỗ lực thiếu phân định để chiêu dụ các tín đồ, họ làm thương tổn lương tâm người khác và họ quay lưng lại với Thiên Chúa chân thật, bởi vì “ở đâu có thần khí của Chúa thì ở đó có tự do” (2Cr 3,17).

Những người cầm quyền được kêu gọi sống trong suốt như pha lê

ĐTC nói: “Với đặc tính trong suốt, kim cương phản chiếu ánh sáng nhận được một cách tuyệt đẹp. Tương tự như vậy, nhiều người trong quý vị đã tỏa sáng trong khi thực hiện vai trò của mình. Do đó, những người nắm giữ trách nhiệm dân sự và chính phủ được kêu gọi hoạt động với sự trong suốt như pha lê, sống trách nhiệm đã nhận như một phương tiện phục vụ xã hội. Quyền bính chỉ có ý nghĩa nếu nó trở thành một hình thức phục vụ..”

Tham nhũng và bất công là bóng tối của xã hội

ĐTC nhận xét: “Điều làm lu mờ ánh sáng sự tốt lành trong một xã hội thường là bóng tối của bất công và tham nhũng. Thiên Chúa luôn đứng về phía những ai đói khát công lý (Mt 5,6). Chúng ta không được mệt mỏi trong việc thúc đẩy luật pháp và bình đẳng trong mọi lĩnh vực, chống lại sự không trừng phạt và thao túng luật pháp và thông tin”.

Ưu tiên giáo dục cho trẻ em

ĐTC kết thúc bài diễn văn mời gọi những người có trách nhiệm quan tâm đến việc giáo dục các trẻ em. Bởi vì theo ngài, một viên kim cương được đưa lên từ mặt đất có giá trị, nhưng thô ráp cần được đánh bóng. Những viên kim cương quý giá nhất của Congo là những trẻ em của quốc gia này; các em cần được tiếp cận với một nền giáo dục giúp các em có thể tỏa sáng những tài năng bẩm sinh. Giáo dục là nền tảng: đó là con đường dẫn tới tương lai, con đường cần thực hiện để đạt được tự do hoàn toàn cho đất nước này và lục địa châu Phi.

Kết thúc ngày thứ nhất chuyến tông du

Sau khi kết thúc bài diễn văn, ĐTC chào những người hiện diện và đến Toà Sứ Thần cách đó 750 mét để nghỉ đêm. Kết thúc ngày thứ nhất của chuyến tông du tại CHDC Congo.

ĐTC cử hành thánh lễ tại Congo

Sáng ngày 01 tháng Hai năm 2023, ĐTC Phanxicô đã cử hành thánh lễ trước sự tham dự của hơn một triệu tín hữu, tại phi trường Ndolo, vùng thủ đô của Congo Dân chủ.

ĐTC kêu gọi nhân dân nước này xác tín và tích cực góp phần mang lại hòa bình cho đất nước.

Đây là thánh lễ công cộng duy nhất ĐTC cử hành trong ba ngày viếng thăm tại Cộng hòa Dân chủ Congo và là hoạt động đầu tiên trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm tại nước này. Ban chiều cùng ngày, lúc 4 giờ 30, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh, ĐTC gặp các nạn nhân bạo lực ở miền Đông Congo, nghe chứng từ của một số người từ bốn nơi khác nhau. Tiếp đến, vào lúc 6 giờ 30 chiều, ĐTC gặp gỡ đại diện của sáu tổ chức từ thiện.

Thánh lễ diễn ra tại Ndolo, phi trường phụ của thủ đô Kinshasa ở mạn bắc thành phố, được dùng cho các máy bay nhẹ, dưới 15 tấn, kể từ sau tai nạn máy bay Antonov An-32 của Nga hồi tháng Giêng năm 1996.

Lúc 8 giờ 40 sáng, ĐTC từ Tòa Sứ thần đến phi trường Ndolo, cách đó tám cây số rưỡi, và dành hơn nửa giờ đồng hồ tiến qua các lối đi ở sân bay để chào thăm các tín hữu, được phân phối trong 34 khu vực. Họ đến từ các nơi ở Congo và cả các nước láng giềng để tham dự thánh lễ duy nhất của ĐTC, 34 năm sau cuộc viếng thăm của một vị Giáo hoàng. Nhiều tín hữu đến đây hàng giờ trước thánh lễ. Họ ca hát tung bưng, với những cử điệu theo tiếng hát và tiếng trống. Có cả những người ngủ hai đêm trước đó tại sân cỏ của phi trường để được chỗ tốt. Để dân chúng có thể đến dự lễ, chính quyền Congo đã tuyên bố ngày 01 tháng Hai là lễ nghi toàn quốc. Các trường học và công xưởng, văn phòng đóng cửa.

Trong số những người hiện diện, có ông bà Tổng thống và nhiều giới chức trong chính quyền Congo. Phần thánh ca trong buổi lễ do một ca đoàn tổng hợp, gồm 700 ca viên đảm trách. Đồng tế với ĐTC, có hàng trăm hồng y và giám mục thuộc đoàn tùy tùng của ĐTC, từ 48 giáo phận Congo và các nước láng giềng, cùng với hàng ngàn linh mục. ĐHY Ambongo Besungu, TGM Kinshasa đã đọc và cử hành các nghi lễ tại bàn thờ thay ĐTC, khi ngài ngồi tại chỗ. Thánh lễ cầu cho công lý và hòa bình, được cử hành theo sách lễ Roma cho các giáo phận Zaire, và bằng tiếng Pháp và tiếng lingala ở địa phương.

Bài giảng ĐTC

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đi từ giai thoại Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra với các môn đệ và nói với họ: “Bình an cho các con!” (Ga 20,19)... Áp dụng vào tình cảnh của nhiều người dân Congo. Từ tiền đề trên đây, ĐTC đề ra ba nguồn mạch an bình mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta, đó là tha thứ, cộng đoàn và sứ mạng.

Trước tiên là tha thứ: Trước khi ban cho các tông đồ quyền tha thứ, Chúa tha thứ cho họ, không phải bằng lời nói, nhưng bằng một cử chỉ:

Ngài tỏ cho họ đôi bàn tay và cạnh sườn (v.20), nghĩa là tỏ cho họ những vết thương, vì sự tha thứ nảy sinh từ các vết thương.

Và ĐTC nhấn mạnh rằng: “Khi tội lỗi và sầu muộn đè nén chúng ta, khi sự việc không ổn, chúng ta biết phải nhìn về đâu: nhìn các vết thương của Chúa Giêsu, Đấng sẵn sàng tha thứ cho chúng ta bằng tình thương bị thương tích và vô biên.... Cùng nhau, ngày hôm nay, chúng ta tin rằng với Chúa Giêsu, luôn có thể được tha thứ và bắt đầu lại”. “Thật là tốt dường nào khi chúng ta thanh tẩy tâm hồn mình khỏi sự giận dữ, căm hận và phật lòng! Ước gì hôm nay là thời điểm thuận tiện cho bạn, tại đất nước này, xưng mình là Kitô hữu, nhưng lại phạm những bạo lực; Chúa nói với bạn: “Hãy buông khí giới, và đón nhận lòng thương xót”

Sang đến nguồn mạch thứ hai của hòa bình, đó là “cộng đoàn”. Chúa Giêsu Phục sinh không ngó lơ riêng với cá nhân các môn đệ, nhưng Ngài gặp họ chung với nhau và giao phó hòa bình cho cộng đoàn đầu tiên. Không có Kitô giáo nếu không có cộng đoàn, cũng như không có hòa bình nếu không có tình huynh đệ”.

Về cộng đoàn, ĐTC cảnh giác các tín hữu trước “nguy cơ tuy ở trong cộng đoàn nhưng mỗi người chỉ lo chuyện riêng tư, tìm kiếm trong xã hội và cả trong Giáo hội quyền bính, công danh sự nghiệp, và những tham vọng, theo đuổi cái tôi thay vì tìm Thiên Chúa chân thực và rốt cuộc sẽ như những môn đệ khép kín trong nhà, trống rỗng hy vọng và đầy sợ hãi. Anh chị em, nguy hiểm của chúng ta là chạy theo tinh thần thế gian thay vì tinh thần của Chúa Kitô”.

Nguồn mạch thứ ba của an bình là sứ mạng. Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em” (Ga 20,21)... Và ĐTC nhấn nhủ rằng: “Anh chị em, chúng ta được kêu gọi trở thành những thừa sai hòa bình, và điều này mang lại hòa bình cho chúng ta. Đây là một chọn lựa: dành chỗ cho mọi người trong

tâm hồn, tin rằng những khác biệt chủng tộc, địa phương, xã hội và tôn giáo đến sau và không phải là những chướng ngại, tha nhân là anh chị em, là phần tử của cùng cộng đoàn nhân loại và cùng là gia đình của Thiên Chúa. Mỗi người đều là đối tượng hòa bình mà Chúa Giêsu mang đến cho trần thế. Đó là tin rằng các Kitô hữu chúng ta được kêu gọi cộng tác với tất cả mọi người, phá vỡ cái vòng bạo lực, phá bỏ những âm mưu hận thù”.

Cuối thánh lễ, ĐHY Fridolin Ambongo Besungu, TGM giáo phận Kinshasa sở tại, đã đại diện mọi người chào mừng và cảm ơn ĐTC, đồng thời trình bày tình trạng giáo phận địa phương, cũng như tình trạng đau khổ dân chúng tại Congo. ĐHY cũng nhận xét rằng cuộc viếng thăm của ĐTC diễn ra trong năm chuẩn bị bầu cử tại Congo. Sứ điệp của ngài là một hướng dẫn cho người dân nước này, để họ bầu cử đúng đắn.

ĐTC đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Và ĐHY tặng cho ĐTC bức tranh có hình ĐTC và hình đất nước Congo. Thánh lễ kết thúc lúc 11 giờ 20 và ĐTC trở về Tòa Sứ thần Tòa Thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.

ĐTC nói chuyện với giới trẻ Congo: Sứ điệp năm ngón tay cho người trẻ ở Congo

Theo Thông tấn ANS của Salesian ở Kinshasa tường thuật – Những cái ôm chào nồng ấm của những người trẻ dành cho Đức Phanxicô tại sân vận động Các Thánh Tử đạo ở Kinshasa đã khai mạc ngày thứ ba của chuyến tông du thứ 40 đến Cộng hòa Dân chủ Congo, vào ngày Thứ Năm, ngày 2 tháng 2 năm 2023. Đây là một lễ hội được đánh dấu bằng âm nhạc, dàn hợp xướng, những lời tung hô trong sân vận động Liệt sĩ đầy áp người ở Kinshasa. Nhiều cánh tay giơ cao tung hô ĐTC giữa sân vận động đông đúc cả hơn 65 nghìn người hiện diện, trong đó có nhiều bạn trẻ thuộc Gia đình Salêdiêng. Một cuộc họp cũng được đánh

dấu bằng lời kêu gọi mạnh mẽ của ĐTC đứng đầu hàng trước cám dỗ, hãy chọn điều tốt, đừng “để mình bị xa lầy trong sự dữ độc!”. Âm nhạc và tiếng vỗ tay, tiếng gõ và một rừng cờ đầy màu sắc tung hô sự xuất hiện của ĐTC trên chiếc xe “Pope-mobile”. Giới trẻ Congo cùng với các giáo lý viên tuân về cuộc họp mặt này, đã được chờ đợi từ lâu vì bị hoãn lại từ tháng 7 năm ngoái. Các bạn trẻ đã trình bày với ĐTC về cuộc sống, những kỳ vọng, những vấn đề và khao khát được sống lương thiện và tốt lành. “Chúng con mong muốn hòa bình cho Congo (DRC),” một số biểu ngữ của họ đã dương cao như thế. ĐTC khuyến khích những người có mặt bằng kể một câu chuyện về những “Chàng trai trẻ, từ chính bàn tay họ có thể kiến tạo hòa bình cho đất nước mà họ mong chờ.” Câu chuyện năm ngón tay

Với những ngón tay của bàn tay, ĐTC liên kết năm yếu tố khác nhau để xây dựng một tương lai hòa bình. ĐTC gợi ý rằng ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón đeo nhẫn và ngón út có thể hướng dẫn chúng ta xác định các ưu tiên trong cơn hoang mang hoặc hỗn loạn: cầu nguyện, cộng đồng, trung thực, tha thứ và phục vụ. Năm thành phần để xây dựng hòa bình và một tương lai sáng lạn... Đối với ngón tay cái, ĐTC nhấn mạnh đến việc cầu nguyện, mặc dù nó có vẻ trừu tượng, nhưng Đức Phanxicô lưu ý, cầu nguyện là vũ khí mạnh mẽ nhất. Nói về ngón trỏ, qua đó chúng ta chỉ điều gì đó cho người khác, ĐTC nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đoàn với lời mời gọi hãy luôn tự nghĩ mình làm gì để cùng nhau xây dựng



hạnh phúc, đừng để sự cô đơn và khép kín hủy hoại tuổi trẻ các con. Hãy mạnh mẽ làm điều tốt và quyết tâm không để sa vào đam mê của sự dữ là: tham nhũng, ma túy, thuyết huyền bí, phù thủy, chủ nghĩa bộ lạc, bạo lực, chiến tranh. Đối với ngón giữa, ngón giữa vươn cao hơn những ngón khác «như để nhắc nhở chúng ta về một điều gì đó không thể tránh khỏi», Đức Giáo Hoàng ám chỉ «thành phần cơ bản cho một tương lai sống theo mong đợi của bạn: sự trung thực! Là một tín hữu có bổn phận làm chứng cho Chúa Kitô, cách đầu tiên để làm điều đó là sống ngay chính, như Chúa muốn.» Ngón áp út, ngón tay của đức tin, nhưng cũng là ngón tay yếu ớt nhất, nhắc nhở chúng ta về sự tha thứ: “trong những yếu đuối của chúng ta, trong những khủng hoảng, sức mạnh nào giúp chúng ta tiếp tục, nếu không là Tha thứ. Bởi vì tha thứ có nghĩa là bắt đầu lại. Để tha thứ không phải là quên đi quá khứ, nhưng chấp nhận sự thật xảy ra. Đó là thay đổi tiến trình lịch sử. Đó là vực dậy những người đã ngã xuống.” Cuối cùng, đối với ngón út, ĐTC nhắc lại động lực phục vụ: “Câu hỏi nhỏ mà bạn có thể gán cho ngón tay của mình mỗi ngày là: Tôi, tôi có thể làm gì cho người khác? Làm thế nào tôi có thể phục vụ Giáo hội, cộng đồng của tôi, đất nước của tôi?” Để kết thúc, ĐTC khuyến khích và trao quyền cho các bạn trẻ: “Cộng hòa Dân chủ Congo đang chờ đợi một tương lai tươi sáng từ tay các con, vì tương lai nằm trong tay chúng con. Xin cho đất nước chúng con một lần nữa trở thành, qua và nhờ các con, một khu vườn huynh đệ, của những trái tim hòa bình và tự do ở châu Phi!»

Đất nước và Giáo hội Nam Sudan và cuộc viếng thăm của ĐTC

Juba attende il Papa | AFP

Nam Sudan rộng gấp đôi Việt Nam, với hơn 654.000 cây số vuông, nhưng dân số chỉ có 13 triệu 800.000 người thuộc nhiều bộ tộc khác nhau, trong đó 7 triệu 200.000 người là tín hữu



Công giáo, chiếm 52% dân số, và thuộc 7 giáo phận, trong đó có 124 giáo xứ và 780 giáo họ, do 10 giám mục coi sóc, với sự cộng tác của 300 linh mục giáo phận và dòng. Có 35 tu huynh và 218 nữ tu.

Nam Sudan được độc lập hồi tháng Bảy năm 2011, nhưng chỉ hai năm sau thì xảy ra nội chiến. Phe của Tổng thống Salva Kiir, thuộc bộ tộc Dinka và phe của Phó tổng thống Riek Machar, thuộc bộ tộc Nuer, trở thành kẻ thù của nhau. Hai bộ tộc này đông đảo nhất. Nội chiến lan nhanh trong nước, kèm theo những cuộc thanh lọc chủng tộc và các hành vi bạo lực kinh khủng.

Tính đến năm 2018, là năm có hiệp định đình chiến đầu tiên, đã có khoảng 400.000 người chết và hàng triệu người di tản.

ĐTC Phanxicô đặc biệt quan tâm đến nội chiến tại Nam Sudan. Hồi tháng Tư năm 2019, đã có cuộc tĩnh tâm tại Nhà trọ thánh Marta ở nội thành Vatican, nơi ngài cư ngụ. Tham dự có các vị lãnh đạo tôn giáo và chính trị cao nhất của Nam Sudan, và do Đức TGM Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo tổ chức. Cuối cuộc tĩnh tâm đó, ĐTC đã quì gối hôn chân các lãnh tụ, một cử chỉ bất ngờ, có lẽ để biểu lộ lòng biết ơn đối với những quyết tâm hòa bình mà hai bên đã ký kết vài tháng trước đó hồi năm 2018. Mỗi tham dự viên cuộc tĩnh tâm được tặng một cuốn Kinh thánh mà tất cả đều được mời ký vào, trên đó có ghi sứ điệp: “Hãy tìm kiếm điều nói kết. Vượt thắng điều chia rẽ”.

Khi già từ, ĐTC bày tỏ ý muốn và ý định sớm đến Nam Sudan cùng với Đức TGM Welby. Bốn năm đã trôi qua từ ngày đó, chậm trễ vì xảy ra đại dịch Covid-19 và trong thời gian đó, các phe tiếp tục đánh nhau ở Nam Sudan. Nay ước muốn của ĐTC và hai vị lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Trưởng lão Ecosse mới thành tựu, với cuộc hành hương chung của các vị tại Nam Sudan.

ĐTC gặp gỡ chính quyền Nam Sudan

Chiều ngày 03 tháng Hai, sau khi gặp riêng Tổng thống Salva Kiir của Nam Sudan tại Phủ Tổng thống, ĐTC Phanxicô còn hội kiến trong vòng nửa tiếng đồng hồ với năm vị Phó Tổng thống thuộc các lực lượng đối lập, đứng đầu là ông Riek Machar. Rồi tiến ra khuôn viên của Phủ Tổng thống để gặp gỡ các giới chức chính quyền, các vị lãnh đạo tôn giáo, ngoại giao đoàn và đại diện các tầng lớp xã hội Nam Sudan, tổng cộng 250 người.

Sau diễn văn chào mừng của Tổng thống Kiir, ĐTC, Đức TGM Justin Welby, Giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, và Mục sư Jain Greenshields, chủ tịch Đại Hội đồng của Giáo hội Tin lành Trưởng lão Ecosse, lần lượt phát biểu.

Diễn văn của ĐTC

ĐTC cho biết: “Tôi đến đây như người lữ hành hòa giải, với ước mơ đồng hành với quý vị trong hành trình hòa bình, con đường quanh co, nhưng không thể hoãn lại được nữa. Tôi không đến đây một mình, vì trong hòa bình cũng như trong cuộc sống, chúng ta cùng tiến bước. Ngày đây tôi đến với quý vị cùng với hai người anh em, Đức TGM Giáo phận Canterbury và Mục sư Điều hợp Đại Hội đồng của Giáo hội Ecosse. Cùng nhau, chúng tôi giơ tay hướng về quý vị, chúng tôi tự giới thiệu với quý vị và dân tộc này nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Vua Hòa Bình”.

Chiến tranh kéo dài

ĐTC nhận xét rằng “những năm chiến tranh và xung đột tại Nam Sudan dường như bất tận

và thậm chí gần đây lại có những cuộc đụng độ khốc liệt, trong khi các tiến trình hòa giải dường như bị tê liệt, và những lời hứa hòa bình vẫn không được thực hiện. Ước gì đau khổ kiệt quệ này không vô ích; sự kiên nhẫn và hy vọng của nhân dân Nam Sudan, của dân chúng trẻ trung, khiêm tốn và can đảm này, đặt câu hỏi cho tất cả mọi người và như hạt giống dưới lòng đất mang lại sự sống cho cây, thấy bộc lộ những mầm mống hòa bình, mang lại hoa trái”.

ĐTC cũng ví các vị lãnh đạo chính quyền Nam Sudan như những nguồn mạch của sông Nilo Trắng tưới gội sự sống chung, là những người cha người mẹ của đất nước trẻ nhất này.

“Để lãnh thổ này không bị biến thành một nghĩa trang, nhưng tái trở thành một vườn tươi nở, tôi hết lòng xin quý vị hãy đón nhận một lời đơn sơ, một lời không phải của tôi, nhưng là của Chúa Kitô. Chúa đã nói trong vườn Giếtsimani, khi ngài đứng trước môn đệ rút gươm ra khỏi vỏ: “Đủ rồi!”, hãy ngưng lại! (Lc 22,51). Thưa Tổng thống, quý vị Phó Tổng thống, nhân danh Thiên Chúa, Thiên Chúa mà chúng ta đã cùng nhau cầu nguyện ở Roma, Thiên Chúa hiền lành và khiêm nhường trong lòng (Xc Mt 11, 29), Đáng mà bao nhiêu người dân ở đất nước yêu quý này tin, nay đã đến lúc nói rằng: “đủ rồi!”, không do dự gì, máu đã đổ ra đủ rồi, hãy ngưng các xung đột, ngưng bạo lực và những lời cáo buộc lẫn nhau xem ai đã vi phạm, hãy ngưng để cho dân chúng phải đói khát hòa bình. Hãy ngưng tàn phá, đã đến giờ xây dựng! Hãy bỏ qua thời kỳ chiến tranh và khởi đầu một thời kỳ hòa bình!”

Cộng hòa

ĐTC nhận xét rằng “ngày 09 tháng Bảy năm 2011, Nam Sudan trở thành một Cộng hòa, một thực tại công cộng, nghĩa là quốc gia của tất cả mọi người, vì vậy ai lãnh nhận trách nhiệm lớn hơn, cai quản đất nước, thì chỉ có thể phục vụ công ích. vì thế mục đích của quyền bính là cùng nhau phục vụ. Trái lại, luôn có cám dỗ lợi dụng

quyền bình để phục vụ cho tư lợi... Những tài nguyên phong phú mà Chúa chúc lành cho đất nước này không thể dành riêng cho một thiểu số, nhưng là cho tất cả mọi người, và cho các kế hoạch phục hồi kinh tế, tương ứng với các dự án phân phối công bằng các tài nguyên”.

ĐTC cũng kêu gọi các vị lãnh đạo Nam Sudan hãy tiến từ lời nói tới việc làm. Kết thúc bài diễn văn, ĐTC giã từ Tổng thống và mọi người để về Tòa Sứ thần Tòa Thánh, cách đó 2 cây số để dùng bữa tối và qua đêm.

Tòa Sứ thần tạm thời được đặt tại khu vực Tong Ping, trong vùng có các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế, các khách sạn và doanh trại của lực lượng Liên Hiệp Quốc ở Juba. Đức Sứ thần Tòa Thánh ở Nam Sudan hiện thường trú tại Nairobi, Kenya nhưng trong tương lai tới đây, trụ sở Tòa Sứ thần Tòa Thánh sẽ di chuyển đến địa điểm mới do Hội đồng Giám mục Nam Sudan tặng và viên đá đầu tiên đã được ĐHYParolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, làm phép ngày 07 tháng Bảy năm ngoái, ở phía bắc của thành Juba, trong khu vực xanh tươi cạnh Đại chủng viện.

ĐTC gặp gỡ các giám mục, linh mục, tu sĩ và chủng sinh Nam Sudan

ĐTC Phanxicô mời gọi các giáo sĩ và tu sĩ Nam Sudan, “ngoan ngoan” đối với sự hướng dẫn của Chúa và tận tụy phục vụ dân Chúa.

ĐTC đưa ra lời nhắn nhủ trên đây, trong cuộc gặp gỡ lúc 9 giờ sáng, thứ Bảy ngày 04 tháng Hai vừa qua, ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm của ngài tại Nam Sudan. Nơi gặp gỡ là Nhà thờ chính tòa thánh Têrêsa ở Juba, thủ đô Nam Sudan, chỉ cách Tòa Sứ thần Tòa Thánh 2 cây số. Thánh đường này được kiến thiết cách đây 70 năm (1952).

Hiện diện trong buổi gặp gỡ, có tất cả 10 giám mục thuộc 7 giáo phận ở Nam Sudan, cùng với ĐHY/TGM Khartoum và 2 giám mục khác thuộc nước Sudan, vì các vị họp thành một Hội

đồng Giám mục duy nhất. Ngoài ra, có hàng trăm linh mục, nữ tu và chủng sinh.

Sau lời chào mừng của Đức cha Chủ tịch Yunan Tombe Trille, Giám mục giáo phận El Obeid, ĐTC đã ngỏ lời với mọi người. Ngài nhắc lại tấm gương của ông Môsê, người đã hướng dẫn dân Chúa qua sa mạc, để trả lời cho câu hỏi: đâu là “ý nghĩa của sứ vụ làm thừa tác viên của Thiên Chúa trong một lịch sử đầy chiến tranh, oán ghét, bạo lực, nghèo đói? Làm thế nào thi hành sứ vụ tại lãnh thổ này, dọc theo hai bờ sông thấm nhiễm bao nhiêu máu người vô tội, trong khi khuôn mặt những người được ủy thác cho chúng ta đầy những giọt lệ đau thương?”

ĐTC đề nghị hai thái độ của ông Môsê: ngoan ngoãn và chuyên cần.

Trước tiên là sự ngoan ngoãn của ông Môsê đối với sáng kiến của Thiên Chúa.

Thái độ thứ hai là sự chuyên cần

ĐTC nói: “Nghĩa vụ đầu tiên của chúng ta không phải là một Giáo hội có tổ chức hoàn hảo, nhưng là một Giáo hội, nhân danh Chúa Kitô, ở giữa cuộc sống đau khổ của dân, gắn thân với họ. Không bao giờ chúng ta phải thi hành sứ vụ, theo đuổi danh tiếng, uy tín tôn giáo và xã hội, trái lại, đồng hành giữa dân, học cách lắng nghe và đối thoại, cộng tác giữa các thừa tác viên với nhau và với giáo dân”.

ĐTC cũng nhắc nhở mọi người hãy luôn tôn trọng đặc tính tuyệt vời của đời tu, chiến thắng cám dỗ cá nhân chủ nghĩa, lợi lộc phe phái. Trong bài huấn dụ, ĐTC cũng nhắc nhở các giáo sĩ và tu sĩ Nam Sudan hãy lên tiếng chống lại những bất công và lạm quyền đè bẹp dân chúng, lợi dụng bạo lực để thủ lợi.

Sau bài huấn dụ, ĐTC ban phép lành cho mọi người, trước khi chụp hình chung với các giám mục và bắt tay chào một số đại diện linh mục, nữ tu và các chủng sinh. Rồi ĐTC trở về Tòa Sứ thần để gặp gỡ các tu sĩ Dòng Tên.

ĐTC cử hành thánh lễ tại Juba, Nam Sudan

Trong thánh lễ duy nhất tại Nam Sudan, ĐTC Phanxicô mời gọi các tín hữu trở thành “muối đất và ánh sáng thế gian”, góp phần nhỏ bé của mình để mang lại an bình và cải tiến đất nước, xã hội, môi trường mình sinh sống.

Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai là ngày cuối cùng của ĐTC trong chuyến viếng thăm tại Nam Sudan, và cũng là ngày chót trong chuyến tông du 6 ngày của ngài tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Nam Sudan. ĐTC chỉ có một hoạt động duy nhất là thánh lễ tại khu vực Lãng John Garang ở thủ đô Juba, nơi ngài đã cùng với hai vị lãnh đạo Anh giáo và Tin lành Trưởng lão Ecosse cử hành buổi cầu nguyện đại kết, chiều thứ Bảy hôm trước, ngày 04 tháng Hai, trước sự tham dự của khoảng 50.000 tín hữu Kitô.

Lúc 7 giờ 30 sáng Chúa nhật, ngày 05 tháng Hai, tại Tòa Sứ thần Tòa Thánh thủ đô Nam Sudan, ĐTC đã từ giả các nhân viên tại đây và cảm ơn các ân nhân đã hỗ trợ việc tổ chức cuộc viếng thăm của ngài, rồi lên đường đến khu vực lãng vị lập quốc Nam Phi, ông John Garang de Mabior. Ông là người đã lãnh đạo Quân đội và Phong trào giải phóng nhân dân Sudan trong 22 năm, từ 1983 đến 2005, chống lại chính sách Hồi giáo hóa và Arập hóa của nhà cầm quyền Sudan ở miền bắc, đối với nhân dân miền nam nước này, đã số là tín hữu Kitô. Năm 2005 là năm ký Hòa ước phổ quát giữa hai bên, đưa tới cuộc trưng cầu dân ý và nền độc lập của Nam Sudan hồi năm 2011.

Ông John Garang đã không được chứng kiến lễ độc lập của Nam Sudan, vì ông đã tử nạn trong tai nạn máy bay trực thăng, ngay sau khi đã tuyên thệ như Phó Tổng thống Sudan và Chủ tịch chính quyền Nam Sudan. Chính tại lãng này, ngày 09 tháng Bảy năm 2011, Tổng thống Salva Kiir đã tuyên bố nền độc lập của Nam Sudan.

Khu vực trước mộ của ông John Galang là công viên mở cho dân chúng. Khi đến đây lúc 8 giờ 15 phút sáng Chúa nhật, ĐTC đã cùng Đức TGM Stephen Ameyu, Chủ chăn của 850.000 tín hữu Công giáo địa phương, dùng xe Papamobile tiến qua các lối đi để chào thăm hơn 100.000 tín hữu từ nhiều nơi, vượt qua bao nhiêu con đường dài để đến tham dự thánh lễ đặc biệt này. Trong số những người hiện diện, cũng có Tổng thống Salva Kiir và nhiều quan chức trong chính quyền.

Đồng tế với ĐTC, có tất cả 13 giám mục hai nước Sudan, các hồng y và giám mục trong đoàn tùy tùng của ĐTC, và hàng trăm linh mục toàn quốc.

Bài giảng của ĐTC

Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC quảng diễn bài Tin mừng theo thánh Matthêu, đọc trong Chúa nhật thứ V thường niên, trong đó Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ: “Các con là muối đất và là ánh sáng thế gian” (Mt 5,13.14).

“Các con là muối đất” - Muối mang lại hương vị

ĐTC giải thích rằng: “Chúa dùng hình ảnh muối, ngay sau khi công bố các mối phúc của Ngài cho các môn đệ: qua đó, chúng ta hiểu các mối phúc thật chính là muối cho đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu dạy chúng ta cần có sự khôn ngoan của người môn đệ, đó là điều mang lại hương vị cho trái đất chúng ta đang ở. Chúng ta hãy nhớ rằng: nếu chúng ta thực hành các mối phúc, không những chúng ta mang lại hương vị cho cuộc sống của ta, nhưng còn cho xã hội, và đất nước nơi chúng ta sinh sống”.

Muối gìn giữ

ĐTC nói: “Do đó, người môn đệ của Chúa Giêsu, trong tư cách muối đất, là chứng nhân về giao ước Chúa đã thực hiện, giao ước mà chúng ta cử hành mỗi ngày trong mỗi thánh lễ: một giao ước mới, giao ước vĩnh cửu, không thể phá vỡ (Xc 1 Cr 11,25; Dt 9), một tình thương

đôi với chúng ta không thể phá hủy dù chúng ta bất trung”.

ĐTC nói với các tín hữu Nam Sudan rằng: “Hôm nay, tôi muốn cảm ơn anh chị em vì anh chị em là muối đất tại quốc gia này. Tuy nhiên, đứng trước bao nhiêu vết thương, bạo lực đang nuôi dưỡng chất độc hận thù, gian ác gây nên lầm than và nghèo đói, có thể là anh chị em cảm thấy mình bé nhỏ và bất lực. Những khi anh chị em bị cám dỗ cảm thấy mình không thích hợp, hãy cố gắng nhìn muối và những hạt bé nhỏ của nó: nó là một nguyên liệu nhỏ bé và một khi rắc muối trên một món ăn, nó tan đi, nhưng chính nhờ thế nó mang lại hương vị cho mọi phần. Cũng vậy, các Kitô hữu chúng ta, tuy yếu thế và bé nhỏ, và cả các năng lực của chúng ta có vẻ chẳng là gì đứng trước sự to lớn của các vấn đề, và trước cơn thịnh nộ mù quáng của bạo lực, chúng ta có thể đóng góp một phần quyết định để thay đổi lịch sử.

“Ánh sáng thế gian”

Tiếp tục bài giảng, ĐTC nói: “Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian. Chúa nói với các môn đệ rằng họ cũng là ánh sáng thế gian. Điều này có nghĩa là chúng ta, khi đón nhận ánh sáng của Chúa Kitô, ánh sáng là Chúa Kitô, chúng ta trở nên sáng ngời, chiếu tỏa ánh sáng của Thiên Chúa!

“Anh chị em, lời mời gọi của Chúa Giêsu hãy trở thành ánh sáng thế gian thật là rõ: Vì thế chúng ta được yêu cầu cháy sáng tình thương: đừng để cho ánh sáng chúng ta tắt lịm, từ cuộc sống chúng ta không còn dưỡng khí bác ái, những công việc gian ác cướp mất không khí trong lành của chúng ta chúng ta. Đất nước này, đẹp đẽ và đau thương, đang cần ánh sáng mà mỗi người chúng ta có, hay đúng hơn, đang cần ánh sáng là mỗi người trong anh chị em!

“Anh chị em rất thân mến, tôi cầu chúc anh chị em là muối được rắc lên và tan đi trong quảng đại để mang hương vị cho Nam Sudan, hương vị huynh đệ của Tin mừng, trở thành

những cộng đoàn Kitô sáng ngời, như những thành ở trên cao có thể chiếu tỏa một ánh sáng thiện hảo trên tất cả mọi người và chúng tỏ rằng thật là đẹp và có thể sống trong nhưng không, có hy vọng, tất cả cùng nhau xây dựng một tương lai hòa giải.”

Cuối thánh lễ, Đức TGM Stephen Ameyu, của Giáo phận Juba, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Sudan, đã chào mừng và cảm ơn ĐTC, Đức TGM Justin Welby của Anh giáo và Mục sư Iain Greenshields của Tin lành Trưởng lão Ecosse đã đến thăm Nam Sudan. ĐTC đã tặng cho giáo phận Juba một chén lễ quý giá.

Kinh Truyền tin

Thánh lễ được tiếp nối với kinh Truyền tin. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC nói: “Tại Nam Sudan có một Giáo hội can đảm, cùng họ hàng với Giáo hội tại Sudan, có một vị thánh là Giuseppe Bakhita, một phụ nữ cao cả, nhờ ơn Chúa đã biến đau khổ phải chịu thành hy vọng.

“Hy vọng là lời tôi để lại cho mỗi người trong anh chị em, như một hồng ân cần chia sẻ, như một hạt giống mang lại hoa trái.”

ĐTC không quên cầu chúc hòa bình cho Nam Sudan và nói: “Cùng với hai người anh em của tôi là Đức TGM Justin và Mục sư Iain, mà tôi thành tâm cảm ơn, chúng tôi đã đến đây và sẽ tiếp tục đồng hành với anh chị em, làm tất cả những gì chúng tôi có thể để có những bước tiến đích thực hướng về hòa bình. Tôi muốn phó thác hành trình hòa giải và hòa bình này có một phụ nữ khác, cao cả và đồng thời bé nhỏ nhất, rất cao vời nhưng đồng thời rất gần gũi chúng ta, đó là Mẹ Maria, Mẹ chúng ta, Nữ Vương hòa bình... Giờ đây, chúng ta hãy cầu nguyện và phó thác cho Mẹ chính nghĩa hòa bình của Nam Sudan và toàn Phi châu với bao nhiêu anh chị em chúng ta trong đức tin đang chịu bách hại và nguy hiểm, bao nhiêu người đau khổ vì xung đột, bị bóc lột và nghèo đói. Chúng ta cũng phó thác cho Đức

Mẹ hòa bình thế giới, đặc biệt tại nhiều nước đang có chiến tranh, như Ucraina đau thương.”

Thánh lễ kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ và kết thúc với kinh Truyền tin và phép lành của ĐTC. Liên đó, ĐTC và hai vị lãnh đạo Kitô tại Anh quốc cùng ra phi trường quốc tế của thủ đô Juba, cách đó 7 cây số. Tại đây, lúc 11 giờ đã diễn ra nghi thức tiễn biệt các vị với sự hiện diện của Tổng thống Nam Sudan.

Máy bay Airbus A359 của hãng Ita Airways chờ ĐTC, đoàn tùy tùng và các ký giả quốc tế, cất cánh lúc gần 12 giờ trưa. Chuyến bay dài gần 7 tiếng đồng hồ, đã đưa ĐTC về đến Roma bình an, kết thúc tốt đẹp chuyến tông du lần thứ 40 của ngài tại nước ngoài.

Sứ Thần Tòa Thánh tại CHDC Congo đánh giá về chuyến viếng thăm của ĐTC tại nước này

Đức TGM Sứ thần Toà Thánh tại CHDC Congo nói rằng ĐTC đã vạch ra “một lộ trình” cho những thập kỷ tới, cho Giáo hội và Nhà nước Congo.

Đức TGM Ettore Balestrero 58 tuổi, người Ý. Ngài gia nhập ngành ngoại giao Toà Thánh từ năm 1996 và đã làm việc tại các Toà Sứ thần ở Hàn Quốc, Mông Cổ và Hà Lan. Sau một thời gian trở về làm cố vấn tại Phân bộ Ngoại giao của Phủ Quốc vụ Khanh Toà Thánh, tháng 2/2013 ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần tại Colombia. Tháng 7/2018 ngài được ĐTC gửi đến CHDC Congo để xử lý các công việc của Tòa Sứ thần tại thủ đô Kinshasa và ngày 27/4/2019, ngài được bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại nước này.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây của Vatican News, khi nhìn lại chuyến viếng thăm mới đây của ĐTC tại CHDC Congo, kéo dài bốn ngày, từ ngày 31/1 đến 3/2, với 11 hoạt động tại 6 địa điểm, với các cuộc gặp gỡ với hầu hết các thành phần của xã hội và Giáo hội ở Congo, Đức TGM Sứ thần Toà Thánh tại nước này nói rằng

ĐTC đã vạch ra “một lộ trình” cho những thập kỷ tới, cho Giáo hội và Nhà nước Congo. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn về việc tổ chức tốt và sự tham gia đông đảo của người dân Congo. Khi nói về việc thực hiện các thoả thuận khung giữa Giáo hội và Nhà nước CHDC Congo, Sứ thần Tòa Thánh tại nước này nói rằng Giáo hội và Nhà nước cần nhau, trong sự tôn trọng lẫn nhau. Cần tiếp tục việc hợp tác.”

Congo trong chuyến viếng thăm 3 ngày của ĐTC

Trước hết, Đức TGM Ettore Balestrero bày tỏ lòng biết ơn đối với người dân Congo vì sự chào đón nồng nhiệt dành cho ĐTC. Ngài nói: “Trên hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả người dân Congo vì cách họ đón tiếp ĐTC và trên hết là cách họ tổ chức chuyến thăm, với niềm đam mê, niềm vui và sự linh hoạt”. Trong ba ngày, Congo không chỉ là quốc gia “đắm máu với các cuộc đấu tranh vũ trang, nạn nhân của sự bóc lột; quốc gia mà quốc gia láng giềng muốn có một phần để có được tài sản to lớn trong lòng đất của nó”. Thay vào đó, trong ba ngày, “Congo là thủ đô của Giáo hội trên toàn thế giới, một biểu tượng của hy vọng và sức sống, ngay cả đối với các cộng đồng Công giáo khác.”

Một chương mới trong lịch sử của Congo

Đối với Sứ Thần Tòa Thánh tại CHDC Congo, chuyến viếng thăm của ĐTC đã chứng minh rằng Congo “không chỉ có các khoáng sản quý hiếm và chiến lược”, nhưng trên hết là có những con người, những người nam nữ và trẻ em. CHDC Congo “không chỉ là những vấn đề”, mà còn hơn thế nữa: đó là hy vọng và sự kiên cường, trái tim của nó đập mạnh mẽ nhờ trái tim của những người Congo trẻ tuổi, “những người đại diện cho ¾ dân số của nó”. Nhịp độ của các sự kiện xung quanh chuyến viếng thăm “cuồng nhiệt như tiếng trống.” Theo Đức TGM Balestrero, CHDC Congo không thể chờ đợi lâu

hơn nữa để mở ra một chương mới trong lịch sử “hòa giải và yêu thương của nó.”

“Công việc của chúng ta, công việc của tất cả mọi người”

Nói về kết quả của chuyến viếng thăm này, trước hết Đức TGM Balestrero nhắc lại chứng tá của những người sống sót sau bạo lực ở khu vực phía đông của đất nước, được họ trình bày trước sự hiện diện của ĐTC vào ngày 1/2. Đối với ngài, những câu chuyện cảm động này cho thấy rằng ở Congo, niềm tin được thể hiện trong trái tim của hàng chục triệu người. Sức sống của những người trẻ tuổi và trí thông minh của họ, “điều mà ĐTC đã đề cập trên chuyến bay trở về từ Juba”, cho thấy sự phong phú của nguồn nhân lực. Sự sáng tạo của người dân, cách sống và sự thể hiện bản thân của họ cũng diễn tả rõ trong các điệu múa và âm nhạc.

Mặc dù còn nhiều điều cần cải thiện, chuyến thăm của ĐTC đã cho thấy khả năng của người Congo, ý thức họ thuộc về Giáo hội và Nhà nước, nhưng cũng phải thiết lập các mức độ trách nhiệm, bởi vì, đại diện của ĐTC tại CHDC Congo nhấn mạnh: “Congo là việc của chúng ta, đó là việc của mọi người.” Ngài nói thêm rằng chuyến viếng thăm là một sự kiện đa chiều, với sự tham gia đông đảo, là một trong những sự kiện lớn nhất trong lịch sử đất nước, tạo nên một thời điểm quan trọng trong đời sống của đất nước và cho các thế hệ mai sau.

Không chỉ là miền đất để khai thác bóc lột

Sứ thần Tòa Thánh tại CHDC Congo cũng nói về khía cạnh địa chính trị. Đối với ngài, các cường quốc biến đất nước này thành chiến trường của họ phải loại bỏ mặc cảm tự tôn cho rằng Congo, “pháo đài bị bao vây này, phải bị khai thác.” Bởi vì họ cần tài nguyên khoáng sản và tuổi trẻ của Congo, họ cũng cần đến sự ổn định và hòa bình. Do đó, họ phải ngăn chặn sự lan rộng của chủ nghĩa thánh chiến và chứng minh rằng tất cả các tuyên bố về nhân quyền

không chỉ là những hệ tư tưởng không liên quan gì đến con người bằng xương bằng thịt. Trên thực tế, mọi người đều có tất cả các quyền này, ngay cả khi họ không sống ở phương Tây.

Một “lộ trình” cho những thập kỷ tới

Trong bối cảnh này, Đức TGM Balestrero suy tư về những thông điệp mạnh mẽ của ĐTC. Ngài khẳng định rằng ĐTC đã vạch ra “lộ trình” cho những thập kỷ sắp tới, ngài đã mang đến một phong cách và nội dung cho người dân Congo, “một phong cách gần gũi để chăm sóc mục vụ, những hình ảnh có nội dung sâu sắc cho việc dạy giáo lý và thông truyền đức tin”. Chương trình này phải được thực hiện một cách toàn diện và khai thác tất cả sự phong phú của nó, cả ở những điểm “mà chúng ta thích” và những gì mời gọi chúng ta thay đổi. “Những lời được Tin Mừng thuật lại này phải trở thành tiêu chuẩn cho cuộc sống, hành động và thừa tác vụ của Giáo hội trong xã hội Congo.”

Đặc biệt, Sứ Thần Tòa Thánh đánh giá cao sáng kiến của các giám mục để giúp cho các bài diễn văn của ĐTC được nhiều người biết đến hơn, học hỏi các bài diễn văn đó và biến chúng thành chủ đề của việc dạy giáo lý. Đối với Đức TGM Balestrero, đó là một sáng kiến quan trọng bởi vì chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô không thể diễn ra nhanh chóng như tin tức xuất hiện và biến mất: “Chúng ta phải hiểu những bài phát biểu này đúng với bản chất của chúng: một lời mời đầy triu mến, phù hợp với Tin Mừng, để trở nên ngôn sứ theo Tin Mừng hơn.”

Cuộc viếng thăm của ĐTC “bắt đầu bây giờ”

Theo Sứ thần Tòa Thánh tại CHDC Congo, chúng ta có thể nói rằng chuyến viếng thăm của ĐTC “bắt đầu ngay bây giờ”, theo nghĩa là sau ba ngày rưỡi ĐTC ở thủ đô Kinshasa, “bây giờ bắt đầu ngày thứ tư, là ngày khó khăn nhất, bởi vì nó dài nhất và đòi hỏi tất cả chúng ta dấn thân và kiên trì.” “Ngày” này càng trở nên khó khăn hơn “vì chúng ta cần phải chấm dứt việc chỉ

tay chống lại người khác, nhưng cần chống lại mọi sự bóc lột.” Nhà ngoại giao của Tòa Thánh nói rằng bây giờ là lúc để củng cố mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và xem xét lại mối quan hệ của chúng ta với những người xung quanh.

Giáo hội và Nhà Nước được kêu gọi cộng tác với nhau

Đức TGM Balestrero, đại diện Tòa thánh tại CHDC Congo từ 5 năm nay, nhận xét rằng Giáo hội và Nhà nước được kêu gọi cộng tác, bởi vì cả hai đều phục vụ người dân, trong sự phân biệt vai trò và trách nhiệm của mỗi bên. Ngài nhận xét: “Ở đất nước này, non trẻ về nhiều mặt, nhưng chuyến thăm của ĐTC là ‘một khoảnh khắc hợp tác tuyệt vời’. Cá nhân tôi đã có thể quan sát thấy rằng, cuối cùng, phải nhận thức Giáo hội và Nhà nước luôn cần nhau, trong sự tôn trọng lẫn nhau, vẫn luôn chiếm ưu thế.”

Việc áp dụng các thoả thuận khung

Liên quan đến việc áp dụng các thoả thuận khung đã được ký kết và phê chuẩn, Đức TGM Balestrero tin rằng các điểm quan trọng đã đạt được và đang được thực hiện đúng hướng. Đối với ngài, cả hai bên đều được kêu gọi duy trì động lực này. Ngài nhận định: “Chuyến thăm của ĐGH là một cơ hội để tạo ra sự thay đổi”, bởi vì nhờ chuyến thăm này, Giáo hội và Nhà nước Congo đã cùng nhau hợp tác để thực hiện những thoả thuận này.

Cần nói thêm rằng nhờ những thoả thuận mới này, GHCG ở Congo không còn chỉ được nhìn nhận là một hiệp hội phi lợi nhuận như trong quá khứ, nhưng trong tình trạng giáo luật thực sự của nó. Đối với GHCG, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 2/7/2022 sẽ được ghi nhớ như một “ngày lịch sử”. Trước sự hiện diện của ĐHY Quốc vụ khanh Pietro Parolin, năm thoả thuận cụ thể đã được ký kết trong một số lĩnh vực hoạt động của Giáo hội, cụ thể là: chăm sóc sức

khỏe, giáo dục, chăm sóc mục vụ nhà tù, tiền thuế. Những thoả thuận cụ thể này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Giáo hội. ĐHY Ambongo nói rằng đây là “một bước được chờ đợi trong hơn sáu năm”.

Cụ thể hơn, với các thoả thuận được ký giữa các Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Y tế, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục Cao học và Đại học, Các vấn đề Địa phương với Chủ tịch HĐGM Congo là Đức cha Marcel Utembi Tapa, Thoả thuận khung được Tòa Thánh và Cộng hòa Dân chủ Congo ký vào ngày 20/5/2016, về các vấn đề lợi ích chung, được thực hiện. Thoả thuận này đã được ký kết tại Vatican bởi Đức TGM Ngoại trưởng Toà Thánh Paul Richard Gallagher và bộ trưởng ngoại giao Congo khi đó, ông Raymond Tshibanda N’Tungamulongo. Thoả thuận thừa nhận sự độc lập và quyền tự chủ của Giáo hội và Nhà nước, đã thiết lập khuôn khổ pháp lý cho các mối quan hệ giữa hai bên và đặc biệt, thừa nhận tình trạng pháp lý của GHCG trong lĩnh vực dân sự và quyền tự do của Giáo hội trong hoạt động tông đồ và trong việc điều chỉnh các vấn đề nội bộ thuộc thẩm quyền của Giáo hội.

Trong cuộc phỏng vấn, Đức TGM Balestrero cho biết rằng một văn phòng điều phối giữa Giáo hội và nhà nước đã được thành lập trong Bộ Nội vụ, và Giáo hội hiện nay phụ thuộc vào bộ này. Theo ngài, các cột mốc quan trọng đã được thiết lập và những gì xảy ra tiếp theo sẽ phụ thuộc vào thiện chí của cả hai bên.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA

Photo: Vatican Media



Á CHÂU

Động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria: Mẹ Maria đứng vững trong đồng đổ nát

fr.aleteia.org, Agnès Pinard Legry, 2023-02-07

Nhà thờ Truyền tin (Thổ Nhĩ Kỳ), ngày 6 tháng 2 năm 2023.



Ngày thứ hai 6 tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã làm cho hơn 5.000 người thiệt mạng và hàng ngàn người bị thương. Cuộc sống người dân ở đây tan nát, các tòa nhà thành gạch vụn như Nhà thờ Truyền tin ở Alexandretta (miền nam Thổ Nhĩ Kỳ). Và như hình ảnh của niềm hy vọng, Mẹ Maria vẫn đứng vững. Trên trang Facebook của Linh mục Dòng Tên Thổ Nhĩ Kỳ, Antuan Ilgit (<https://www.facebook.com/ilgitsj>), cha đăng hai bức hình kèm nhau, một bức tranh Đức Mẹ, một bức tượng Đức Mẹ.

Giáo dân thường hát tôn kính Đức Mẹ: “Mẹ vẫn trung kiên đứng dưới chân thập giá.” Ở đây, một lần nữa Mẹ đứng vững trên đôi chân của Mẹ. Và luôn trung thành.

Ngày thứ hai 6 tháng 2, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã tàn phá đất nước Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Khung cảnh hoang tàn, những

tòa nhà sụp đổ. Dưới con mắt bất lực của người dân, khung cảnh như ngày tận thế.

Nhà thờ Truyền Tin, nhà thờ chính tòa của giáo phận Tông tòa Anatolia đã bị phá hủy hoàn toàn. Nhưng như một tia hy vọng, tượng Trinh Nữ Maria vẫn đứng vững giữa đồng đổ nát. Linh mục Antuan Ilgit chia sẻ ảnh Đức Mẹ trên Facebook của cha: “Bây giờ những hòn đá sống ở đây cần sự quan tâm của mọi người, và được Chúa giúp đỡ, chúng ta có thể xây dựng lại mọi thứ”. (Giuse Nguyễn Tùng Lâm)/ Nguồn: phanxico.vn

Bạo lực chống Kitô hữu gia tăng ở Giêrusalem

Giêrusalem: Bạo lực chống các Kitô hữu gia tăng ở Giêrusalem. Chỉ từ đầu năm đến nay đã có 5 vụ những người Do Thái cực đoan có hành vi bạo lực chống các cộng đoàn Kitô.

Ngày 02/02 vừa qua, một người Do Thái cực đoan đã xúc phạm và phá hoại tượng Chúa Giêsu tại Nhà thờ Chúa Chịu Đánh Đòn, Chặng thứ I trên chặng đường Thánh Giá ở Cổ thành Giêrusalem. Thủ phạm đã đập tượng Chúa và bôi bẩn mặt tượng trước khi bị người coi cổng Đền thánh bắt giữ và sau đó cảnh sát đến bắt thủ phạm giải đi.

Đây là hành động phá hoại và xúc phạm thứ năm xảy ra trong những tuần đầu tiên của năm 2023 đối với các nơi thánh của cộng đoàn Kitô giáo do người Do Thái thực hiện.

Tượng Chúa bị xúc phạm



Ngày 12/01, trung tâm cộng đoàn Maronit ở Ma'alot, bắc Israel, bị một nhóm người Do Thái phá hoại. Cùng ngày, trên tường một tu viện Armeni ở Giêrusalem xuất hiện dòng chữ bạo lực “Cái chết cho người Ả Rập và những người không phải Do Thái”. Ngày 28/01, các thành viên của tu viện đã bị một thanh niên Do Thái tấn công hai lần. Hai ngày trước đó, 26/01, một nhà hàng ở Cửa Mới, lối vào của khu vực Kitô giáo của Thành Giêrusalem bị đập phá.

Trước các hành động bạo lực chống các cộng đoàn Kitô gia tăng, cha Francesco Patton, Bề trên Dòng Phanxicô tại Thánh địa lên tiếng phản đối, kêu gọi chính phủ Israel bảo đảm an toàn cho các cộng đoàn và tôn giáo thiểu số. Theo cha, không phải tình cờ mà việc hợp thức hóa phân biệt đối xử và bạo lực trong dự luật quản chúng và trong bối cảnh chính trị của Israel lại được chuyển thành các hành động bạo lực chống các cộng đoàn Kitô. (Ngọc Yến - Vatican News)

Các Kitô hữu Ấn Độ yêu cầu chính quyền bảo vệ họ khỏi các cuộc bách hại và thù ghét

Chúa nhật vừa qua, hàng ngàn Kitô hữu Ấn Độ đã tập trung tại một địa điểm gần tòa nhà quốc hội ở Delhi, yêu cầu chính quyền can thiệp trước làn sóng bạo lực chống Kitô hữu đang gia tăng.

Khoảng 100 tổ chức Kitô giáo và hơn 15.000 người đã cùng hát thánh ca, và giương cao những tấm bảng bằng tiếng Hindi và tiếng Anh có nội dung “Mọi cuộc bách hại đều làm cho các Kitô hữu mạnh mẽ hơn trong đức tin”, “Chấm dứt tấn công Kitô hữu”, “Chấm dứt tấn công các nhà thờ chúng tôi”.

Một thông cáo báo chí do những người tổ chức sự kiện đưa ra vào Chúa nhật giải thích rằng cuộc biểu tình nhằm thu hút sự chú ý của chính phủ, cơ quan tư pháp và xã hội dân sự trước sự leo thang mạnh mẽ của sự thù ghét và bạo lực nhắm vào các cộng đoàn Kitô.



Hiện diện cùng với các Kitô hữu, Đức TGM Anil Couto của Delhi nói với các phóng viên: “Chúng tôi yêu cầu sự can thiệp của tư pháp và chính phủ trong việc ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng các vụ bạo lực, cưỡng ép và bắt giữ người dân cách sai trái”.

Ông John Dayal, phát ngôn viên của Liên minh Công giáo toàn Ấn Độ chỉ ra rằng, chỉ riêng ở Uttar Pradesh khoảng 350 Kitô hữu đang bị bỏ tù vì thực hành đức tin, và hàng trăm Kitô hữu bị buộc phải rời khỏi ngôi làng của họ ở Chhattisgarh.

Bạo lực chống các Kitô hữu gia tăng từ khi Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) bắt đầu cầm quyền vào năm 1998. Hàng năm, hàng trăm vụ bạo lực chống các Kitô hữu và các nhóm thiểu số khác được các tổ chức báo cáo.

Mỗi năm, cơ quan an ninh nội bộ và Ủy ban Dân tộc thiểu số Quốc gia của Ấn Độ chính thức liệt kê hơn 100 hành vi bạo lực có động cơ tôn giáo nhằm vào các Kitô hữu, nhưng các nhà quan sát cho rằng con số thực tế của các vụ tấn công như vậy có thể cao hơn bởi vì thực tế, chỉ có khoảng 10% các cuộc tấn công được báo cáo.

Những cuộc tấn công này bao gồm lục soát các nhà thờ, tu viện và các cơ sở Kitô giáo, đốt Kinh thánh, xúc phạm các nghĩa trang, sát hại các linh mục và nhà truyền giáo, và tấn công tình dục các nữ tu. (Ngọc Yến - Vatican News)

ĐTC bổ nhiệm tân Sứ thần tại Thái Lan và Campuchia

Thứ Tư, 08/02/2023, ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm Đức TGM Peter Bryan Wells, người Mỹ, cho đến nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Nam Phi, Botswana, Lesotho, Namibia và Eswatini, làm Sứ thần Tòa Thánh tại Thái Lan và Campuchia, đồng thời làm Khâm sứ Tòa Thánh tại Lào.

Đức TGM Wells sinh năm 1963 tại Tulsa, Oklahoma ở Hoa Kỳ. Ngài bắt đầu học triết học tại chủng viện Saint-Meinrad Abbey ở Indiana; sau đó học thần học tại Đại học Giáo hoàng Bắc Mỹ ở Roma; thụ phong linh mục năm 1991 và được tấn phong Giám mục trong năm 2016.

Đức TGM đã theo học Viện Giáo hoàng Gioan Phaolô II về Hôn nhân và Gia đình và tốt nghiệp vào năm 1992; hoàn thành luận án Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana năm 1998. Ngài cũng đã theo học tại Học viện Giáo hoàng nơi đào tạo các nhà ngoại giao tương lai của Tòa thánh.

Từ Nigeria đến an ninh tài chính của Vatican

Đức TGM Wells làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nigeria vào năm 1999. Năm 2002, ngài được gọi về Roma làm việc tại văn phòng nói tiếng Anh của Phân bộ Tổng vụ của Phủ Quốc vụ khanh Tòa thánh. Năm 2013, ĐTC đã bổ nhiệm ngài làm thành viên của ủy ban giáo hoàng điều tra cho Viện Giáo Vụ hay còn gọi là Ngân hàng Vatican, sau đó trở thành chủ tịch ủy ban an ninh tài chính của Tòa Thánh.

Cựu Sứ thần tại Nam Phi

Năm 2016, Đức TGM được ĐTC bổ nhiệm làm Sứ thần Tòa Thánh tại Nam Phi và Botswana.



Vài ngày sau, ngài cũng được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Namibia và Lesotho và 4 tháng sau tại Eswatini. Ngoài tiếng Anh, nhà ngoại giao Mỹ còn nói được tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Ý. (Ngọc Yên - Vatican News)

Toà Thánh và Vương quốc Hồi giáo Oman thiết lập quan hệ ngoại giao

Đại diện Toà Thánh và Oman tại lễ thiết lập quan hệ ngoại giao ở New York



Vatican News (24.02.2023) – Ngày 23/2, Vatican đã công bố thông cáo chung, cho biết Toà Thánh và Oman đã thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ. Tòa Thánh hiện có quan hệ ngoại giao với 184 quốc gia, trong khi đó chỉ còn sáu nước trên thế giới không có bất kỳ mối liên hệ ngoại giao nào với Vatican.

Lễ ký kết đã diễn ra tại Phái bộ thường trực của Vương quốc Hồi giáo Oman tại Liên Hiệp quốc ở thành phố New York. Thay mặt cho Tòa thánh là Đức TGM Gabriele Caccia, Quan sát viên Thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp quốc ở New York. Trong khi đó, đại diện cho Vương quốc Hồi giáo Oman là Tiến sĩ Mohammed Al-Hassan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Vương quốc Hồi giáo Oman tại Liên Hiệp quốc.

Tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị và sự hợp tác

Thông cáo chung của Tòa thánh và Vương quốc Hồi giáo Oman cho biết hành động này nhằm “thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và tăng

cường hơn nữa tình hữu nghị và hợp tác giữa Tòa thánh và Oman.”

Thông cáo lưu ý rằng hai bên đều “tin chắc rằng việc thiết lập quan hệ ngoại giao phục vụ lợi ích chung của Tòa thánh và Oman” và “được hướng dẫn bởi các nguyên tắc bình đẳng chủ quyền, độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp”, cả hai đã đồng ý “thiết lập, trên cơ sở Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao ngày 18 tháng 4 năm 1961, quan hệ ngoại giao đầy đủ ở cấp độ Sứ thần Tòa thánh tại Vương quốc Hồi giáo Oman và Đại sứ quán cạnh Tòa thánh.”

GHCG tại Oman thuộc Hạt Đại diện Tông tòa Nam Ả Rập, có trụ sở tại Abu Dhabi, và được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của Đức cha Paolo Martinelli. Cả nước có bốn giáo xứ, với 12 linh mục phục vụ. Hy vọng rằng với việc thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ với Tòa thánh, GHCG ở Oman, thông qua các linh mục và tu sĩ của mình, có thể tiếp tục đóng góp cho phúc lợi xã hội của Vương quốc Hồi giáo này. (Hồng Thủy - Vatican News)

Toà Thánh công bố toàn bộ văn khố lịch sử trực tuyến “Người Do Thái”

Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh đã hoàn thành việc sao chép dưới dạng kỹ thuật số bộ sưu tập, gồm 170 tập, lưu giữ thư của những người Do Thái từ khắp châu Âu yêu cầu ĐGH Piô XII giúp đỡ từ khi Đức Quốc xã bắt đầu cuộc bách hại người Do Thái.

Bộ tài liệu lịch sử “Người Do Thái” của Văn khố Lịch sử thuộc Phủ Quốc vụ khanh Toà Thánh - Phân bộ Quan hệ với các Quốc gia và



Tổ chức Quốc tế (ASRS) - hiện có thể được tham khảo toàn bộ trên internet.

Bộ sưu tập bao gồm 170 tập, chứa các yêu cầu giúp đỡ của người Do Thái, cả người đã được rửa tội theo Công giáo và nhiều người không theo Công giáo, từ khắp châu Âu, gửi tới Đức Piô XII, từ khi cuộc đàn áp của các chính phủ phát xít bắt đầu vào những năm 1930 và 1940.

Vào ngày 23/6/2022, khoảng 70% tài liệu đã có thể được truy cập miễn phí trên internet. Giờ đây, quá trình sao chép bộ sưu tập dưới dạng kỹ thuật số đã hoàn tất, cho phép tham khảo trực tuyến đầy đủ các tài liệu được số hóa.

Bộ sưu tập đã được mở rộng với việc xuất bản ấn bản thứ hai, một phiên bản được mở rộng gồm danh sách tên của tất cả những người gửi thư xin trợ giúp, được tìm thấy trong hơn 2.500 tập tin tạo nên bộ sưu tập.

ÂU CHÂU

ĐTC sẽ viếng thăm Hungary vào cuối tháng 4

Ngày 27/2/2023, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo ĐTC sẽ viếng thăm Hungary từ ngày 28 đến 30/4/2023, và trong chương trình ngài chỉ viếng thăm thủ đô Budapest.

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, cho biết: “Nhận lời mời của các vị lãnh đạo dân sự và Giáo hội, ĐTC Phanxicô sẽ thực hiện chuyến Tông du đến Hungary từ ngày 28 đến 30 tháng 4 năm 2023, viếng thăm thành phố Budapest.”

Đây sẽ là chuyến tông du nước ngoài thứ 41 của ĐTC, và Hungary sẽ là quốc gia thứ 61 được ngài viếng thăm.

Chương trình viếng thăm

Chương trình viếng thăm Hungary của ĐTC cũng được công bố. Như các cuộc viếng thăm chính thức khác, sau khi đến thủ đô Budapest



của Hungary, ĐTC sẽ thăm hữu nghị Tổng thống Hungary, gặp gỡ Thủ tướng, và sau đó là gặp gỡ các cấp chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Chiều ngày thứ nhất của chuyến viếng thăm, ĐTC sẽ gặp các Giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ, chủng sinh và các nhân viên mục vụ.

Trong ngày thứ hai của chuyến viếng thăm, ĐTC sẽ thăm các trẻ em tại học viện Chân phước Laszlo Batthyány-Strattmann, người nghèo và người tị nạn, giới trẻ và cuối cùng là gặp riêng các tu sĩ dòng Tên.

Ngày cuối cùng, sau khi dâng Thánh lễ cho các tín hữu tại Quảng trường Kossuth Lajos vào ban sáng, ban chiều ĐTC sẽ gặp giới đại học và văn hoá trước khi chào biệt Hungary để trở về Rôma.

Vào tháng 9/2021, ĐTC đã đến Hungary để chủ sự Thánh lễ khai mạc Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 52, được cử hành tại Quảng trường Anh hùng ở thủ đô Budapest. (CSR_876_2023) (Hồng Thủy - Vatican News)

Các Giám mục Ucraina mời gọi ăn chay và cầu nguyện cho hoà bình

Vài ngày trước kỷ niệm tròn một năm quân đội Nga xâm lược Ucraina, trong sứ điệp Mùa Chay năm 2023, được đọc trong các nhà thờ trên toàn Ucraina hôm Chúa Nhật ngày 19/2/2023, các giám mục nước này mời gọi các tín hữu xin Chúa ban hoà bình qua việc cầu nguyện, sám hối và ăn chay trong Mùa Chay, bắt đầu từ ngày 22/2/2023, thứ Tư Lễ Tro.

Nhận thấy rằng giữa các tín hữu có thể có sự mệt mỏi, giận dữ hoặc tuyệt vọng, các giám mục khuyến khích các tín hữu “theo con đường cầu nguyện, canh tân và sám hối. Con đường khôi phục hòa bình cho Ucraina và cho trái tim của chúng ta sẽ không dễ dàng, nhưng nó sẽ mang lại sự cứu độ cho tất cả chúng ta.”

Ngày ăn chay cầu nguyện

Các Giám mục nhắc rằng thứ Sáu ngày 24/2/2023 kỷ niệm một năm cuộc chiến xâm lược của Nga. Các ngài quyết định tổ chức ngày cầu nguyện và ăn chay cho hòa bình trong ngày này.

Ngày hôm đó, Đức TGM Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ucraina, sẽ chủ sự Thánh lễ tại Đền thánh Đức Mẹ Berdychiv. Các giám mục yêu cầu những tín hữu không thể tham dự hãy cầu nguyện cho hòa bình tại gia đình và cộng đoàn của họ.

Sức mạnh của cầu nguyện

Trong thư các Giám mục Ucraina nhắc lại rằng Mùa Chay năm 2022 có lẽ là lần đầu tiên tín hữu Ucraina không cần được nhắc nhở cầu nguyện và thực hành lòng thương xót, bởi vì họ đã thực hiện những điều này từ khi chiến tranh bùng nổ. Các Giám mục nói rằng qua đó “chúng ta đã hiểu rõ hơn về sức mạnh của lời cầu nguyện và sự cần thiết của một trái tim trong sạch.”

Các ngài cũng nhắc lại việc thánh hiến nước Nga và Ucraina cho Trái tim vẹn sạch của Đức Mẹ, đã được ĐTC thực hiện vào ngày 25/3/2022 và lưu ý rằng “Một tuần sau, các lực lượng xâm lược đã rút khỏi phần phía bắc của Ucraina.”

Giáo hội Ba Lan liên đới với Ucraina

Nhân dịp này, hôm 16/2/2023, Đức TGM Stanisław Gądecki, chủ tịch HĐGM Ba Lan, cũng xin cầu nguyện cho Ucraina và khuyến khích liên đới với họ. Ngài nói: “Sau một năm Ucraina được bảo vệ cách anh hùng, chiến tranh vẫn tiếp diễn, để lại nhiều thương vong và tàn



phá. Người dân Ucraina vẫn cần sự giúp đỡ của chúng tôi.”

Đức cha kêu gọi các Giám mục, linh mục, tu sĩ và tất cả giáo dân tổ chức quyên góp vào cuối mỗi Thánh Lễ vào Thứ Sáu ngày 24 và Chúa Nhật 26/2/2023 để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh.

Đức cha cho biết rằng GHCG ở Ba Lan đã hỗ trợ hơn 2 triệu người tị nạn và cung cấp viện trợ trị giá khoảng 75 triệu đô la. (ACI Prensa 19/02/2022) (Hồng Thủy - Vatican News)

Sáng kiến cùng đọc Kinh Thánh qua điện thoại trong 260 ngày

“Cùng đọc Kinh Thánh qua điện thoại trong 260 ngày liên tục” là thử thách do Giáo hội Tin lành Pháp đề xuất. Sáng kiến đã được bắt đầu từ ngày 02/01 và sẽ tiếp tục cho đến ngày 18/9/2023. Mọi người có thể tham gia sáng kiến với tư cách là thính giả hoặc độc giả, qua trang web www.bible.lacause.org.

Sau khi đăng ký, mọi người sẽ nhận được một số điện thoại để liên lạc tại thời điểm thiết lập. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia, các phiên đọc trong 20 phút được tổ chức vào ba thời điểm trong ngày: 6 giờ 40, 12 giờ 40 và 21 giờ 40, với giây phút cầu nguyện kết thúc cho những ai muốn. Lần lượt, việc đọc được chỉ định cho một thành viên của «vòng kết nối» được cấu thành.

Ban tổ chức giải thích, đối với mỗi Kitô hữu, bản văn Kinh Thánh là một thách đố do nội dung

phong phú và phức tạp, do độ dài, nhưng cũng vì nhịp sống của con người đương đại thường dành ít thời gian để đọc và cầu nguyện.

Đọc Kinh Thánh đòi hỏi kỷ luật và sự kiên trì. Chúng ta thường nản lòng khi thực hiện một mình. «Vậy tại sao không cùng nhau thực hiện?» Ý tưởng về Chuyến du ngoạn Kinh Thánh trong 260 ngày đã ra đời vào mùa hè năm ngoái dành cho người khiếm thị. Từ đó, dự án được mở rộng cho tất cả mọi người, đồng thời duy trì hình thức đọc qua điện thoại.

Thời lượng dành cho «Chuyến du ngoạn Kinh Thánh» đã được tính toán để mang lại một nhịp điệu đều đặn và cân bằng, quy định mỗi ngày đọc ba chương Cựu Ước, một thánh vịnh, một đoạn từ sách Châm ngôn và một chương của Tân Ước.

Trước đây, đã có nhiều tổ chức Kitô giáo trên thế giới đã thúc đẩy các sáng kiến tương tự. Vào tháng 11/2022, Ủy ban Kinh Thánh Công giáo Pakistan đã tổ chức cuộc thi đọc Kinh Thánh, lần thứ ba, tại Nhà thờ Mân Côi ở Warispura. Trong dịp này, nhà thờ đã mở cửa 24 trên 24. Chỉ trong sáu ngày, hơn 2.000 tín hữu - các nhóm Kitô khác cũng được mời - đã đảm nhận việc đọc liên tục Kinh Thánh từ sách Sáng thế đến sách Khải huyền.

Tại Ý, lần thứ sáu, tổng giáo phận Milan đã phát động việc đọc toàn bộ Tân Ước vào dịp Lễ Giáng Sinh. Cha Claudio Stercal người đưa ý tưởng dự án, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tâm linh của Khoa Thần học Bắc Ý giải thích: “Có 260 chương và việc đọc sẽ kết thúc vào ngày 10/9/2023”. Một trong những sáng kiến được nhiều người biết nhất là Kinh Thánh ngày và đêm, một sự kiện truyền hình do Đài truyền hình Ý phát sóng từ ngày 5 đến 11/10/2008 trong một chuỗi liên tục gần sáu ngày, trong thời gian đó, tại Vương cung thánh đường Thánh Giá ở Roma, trọn bộ Kinh Thánh đã được đọc. Người đầu tiên thực hiện là ĐGH Biển Đức XVI, ngài đã đọc



chương đầu tiên của sách Sáng thế (Oservatore romano 24/02/2024) (Ngọc Yến - Vatican News)

Bộ phim đầu tiên về Chân phước Carlo Acutis

Đạo diễn người Tây Ban Nha José Maria Zavala đã thực hiện bộ phim “El cielo no puede esperar - Thiên đàng không thể chờ đợi” -, bộ phim nói về thiếu niên Carlo Acutis, đã được phong chân phước vào năm 2020. Bộ phim dài 78 phút và sẽ được trình chiếu lần đầu tiên vào thứ Sáu 24/2/2023.

Vào ngày cô Inés Zavala, giám đốc sản xuất của bộ phim, đang theo dõi lễ phong chân phước cho Acutis trên truyền hình, cô đọc thấy nhiều tin nhắn trao đổi của những người trẻ được đánh động bởi chứng tá của Acutis. Và cô đã có ý tưởng sản xuất một bộ phim mới về vị tân chân phước. Bởi vì, theo cô Zavala, Carlo Acutis, một người trẻ, dạy rằng chúng ta có thể có sự thánh thiện, bất kể tuổi tác! Chàng thiếu niên cho chúng ta thấy rằng ở tuổi 15, chúng ta không thể ‘thánh thiện ít hơn’, bởi vì tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh.”



Giám đốc sản xuất của bộ phim hy vọng nó sẽ khơi dậy nhiều quan tâm, “bởi vì từ trời cao, Acutis đang hành động; như cậu đã làm khi còn nhỏ với trang web các Phép lạ Thánh Thể, bây giờ cậu đang làm như thế với bộ phim”, khi đặt cuộc sống của nhiều người trẻ trong bàn tay Chúa.

Thông điệp gửi đến cả những người ngoài Công giáo

Bà Antonia Salzano, mẹ của Chân phước Acutis, đang trong chương trình nói về Chân phước Acutis ở Tây Ban Nha. Bà cho biết bà sẽ đến nhiều thành phố, từ Barcelona đến Granada, từ Valencia đến Seville để gặp gỡ nhiều người biết Carlo. Bà nói: “Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi đến Tây Ban Nha để giới thiệu bộ phim về con trai tôi. Ít ai nhìn thấy một người con trai được phong chân phước trong đời và điều này rõ ràng là hơi vất vả vì nó hàm ý cần nhiều dẫn thân, nhưng chúng tôi sẵn sàng làm điều đó vì Chúa.” Bà tin rằng bộ phim sẽ “hữu ích cho giới trẻ; giá trị của nó cũng đã được Bộ Văn hóa Tây Ban Nha công nhận và do đó sẽ được chiếu trong trường học.”

Mẹ của Chân phước Acutis nhấn mạnh tầm quan trọng của một bộ phim; “nó cho thấy cuộc sống của giới trẻ đương đại ngày nay phải đối mặt với nhiều thách thức và nguy hiểm: Tôi đang nghĩ đến nạn bắt nạt, ma túy, khiêu dâm”. Bà tin rằng thông điệp của bộ phim không chỉ gửi đến những người trẻ Công giáo mà còn gửi đến những người chưa nhận được món quà đức tin (Hồng Thủy - Vatican News)

Các tù nhân làm Tòa giải tội cho Đại hội Giới trẻ Lisbon

150 tòa giải tội dành cho khách hành hương và linh mục trong dịp Đại hội Giới trẻ ở Lisbon, vào đầu tháng 8, sẽ do các tù nhân của các nhà tù Bồ Đào Nha thực hiện.

Ngày 17/02 vừa qua, ban tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới Lisbon 2023 đã ký một văn bản hợp tác với Ban Giám đốc các nhà tù Bồ Đào Nha, để thực hiện 150 tòa giải tội sử dụng cho Đại hội Giới trẻ tới đây, từ ngày 01 đến 06/8/2023.

Ban tổ chức giải thích, đó là một dự án “nhằm mời gọi sự tham gia của các tù nhân ở các nhà tù Coimbra, Paços de Ferreira và Porto, trong quá trình chuẩn bị cho Đại hội Giới trẻ và thúc đẩy quá trình tái hòa nhập xã hội của họ sau khi được tự do”.

Việc ký kết diễn ra với sự có mặt của Đức cha Américo Manuel Alves Aguiar, Chủ tịch ban tổ chức Đại hội, ông Rui Abrunhosa Gonçalves, tổng giám đốc các nhà tù Bồ Đào Nha, ông Jorge Alves Costa, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, và Giám đốc các nhà tù Coimbra, Paços de Ferreira và Porto. Đức cha Aguiar nhấn mạnh rằng đây là một “cử chỉ mang tính biểu tượng” mời gọi “những người trẻ thực hiện một hành trình suy tư nội tâm về ý nghĩa cuộc sống của họ. Bất cứ điều gì có thể làm giúp tái hòa nhập xã hội đều rất tích cực. Đối với ai sống Bí tích Hòa giải, việc những sản phẩm này được làm bởi các tù nhân có một ý nghĩa rất đặc biệt”.

Ông Rui Abrunhosa Gonçalves nhận xét: “Đây là một sáng kiến đáng khen ngợi, vì một trong những chiến lược chính giúp phạm nhân phục hồi là việc làm. Công việc này thể hiện ý nghĩa của việc tái hòa nhập xã hội”.

150 tòa giải tội, sẽ được đặt tại Công viên Pardon, được làm bằng vật liệu tái chế, có thể tái sử dụng sau Đại hội. Do đó, Đại hội Giới trẻ



ở Bồ Đào Nha mong muốn tái khẳng định cam kết đối với sự hòa nhập và tính bền vững môi trường, theo yêu cầu của ĐTC Phanxicô trong các thông điệp Fratelli tutti và Laudato si’.

Toà giải tội còn được thiết kế để những người bị suy giảm khả năng vận động có thể đến dễ dàng, ghế có thể tháo rời để dành chỗ cho xe lăn. Thiết kế của tòa giải tội cũng được lấy cảm hứng từ ý tưởng về một ngôi nhà mở, gợi nhớ đến môi trường sống điển hình ở một số vùng của Bồ Đào Nha. (Ngọc Yến - Vatican News)

Hơn 30.000 bạn trẻ Công giáo Pháp sẽ tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Lisbon

Hơn 30.000 bạn trẻ Pháp sẽ hành hương đến Lisbon, Bồ Đào Nha, tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới sẽ được tổ chức từ ngày 01 đến 06/8/2023.

Ở Pháp, việc chuẩn bị cho Ngày Giới trẻ Thế giới tiếp theo đang diễn ra tốt đẹp. Theo số liệu từ hội nghị phục vụ quốc gia về truyền giáo cho giới trẻ và ơn gọi của HĐGM Pháp, hơn 10.000 tình nguyện viên Pháp đã đăng ký và dự kiến sẽ có 70 Giám mục Pháp đến Bồ Đào Nha. Và sẽ có hơn 30.000 bạn trẻ Công giáo Pháp đến Lisbon từ ngày 01 đến 06/8.

Giáo hội Pháp sẽ có một thời gian riêng được tổ chức tại sân vận động Restelo vào sáng thứ Ba, ngày 01/8, vài giờ trước khi ĐTC Phanxicô chính thức khai mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới. Trong suốt buổi sáng, những người trẻ Pháp sẽ được mời sống một khoảnh khắc của lễ hội, được nhấn mạnh bằng thời gian Thánh lễ, ca ngợi, chia sẻ, làm chứng, âm nhạc và cầu nguyện, trước sự chứng kiến của những nhân chứng uy tín mà tên của họ sẽ sớm được HĐGM công bố.

Theo cha Vincent Breynaert, giám đốc dịch vụ quốc gia về truyền giáo cho giới trẻ và ơn gọi, đối với người Pháp, những Ngày Giới trẻ Thế giới này, được đặt dưới dấu hiệu của tình liên đới. Do đó, để đáp lại lời kêu gọi của ĐTC, trong cuộc hành hương này sẽ có những người



khuyết tật, người tị nạn, những người sống trên đường phố hoặc trong những hoàn cảnh bấp bênh sẽ đến Lisbon. Những người này sẽ được giúp đỡ bởi Hội Fratello, Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ hoặc A Bras Ouverts.

Theo truyền thống từ Đại hội Giới trẻ tại Paris năm 1997, trước cuộc gặp gỡ lớn ở Lisbon, từ ngày 25 đến 31/7, sẽ có những ngày gặp gỡ và chia sẻ ở 17 giáo phận của Bồ Đào Nha. Đó sẽ là cơ hội đặc biệt cho những người trẻ khám phá một văn hóa mới, giao lưu với người dân tại quốc gia đón tiếp, cũng như được đón nhận lòng hiếu khách của các gia đình. Mỗi giáo phận chuẩn bị một chương trình xoay quanh năm chủ đề: chào đón, khám phá, văn hóa, sứ vụ và sai đi. (Ngọc Yên - Vatican News)

ĐTC Phanxicô có kế hoạch viếng thăm Fatima trong chuyến đi dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon

ĐTC Phanxicô dự định đến thăm Fatima như một phần trong chuyến đi của Ngài tới Lisbon cho Ngày Giới trẻ Thế giới tiếp theo, từ ngày 1 đến ngày 6 tháng 8 năm nay, Đức Giám Mục José Ornelas Carvalho của Leiria-Fatima nói với I.MEDIA bên lề Thượng HĐGM Âu Châu. Cuộc họp thượng hội đồng hiện đang diễn ra tại Praha, Cộng hòa Tiệp, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 2 năm 2023. Đức Giám Mục Ornelas Carvalho cho biết: “Vâng, ĐGH nói rằng ngài sẽ đến Fatima, ngài đã liên tục xác nhận lại sự sẵn sàng của mình để đến Fatima một lần nữa. Theo vị giám mục người Bồ Đào Nha, ĐTC đã nói với những người

tổ chức sự kiện rằng “ngay cả khi tôi đến bằng xe lăn, tôi cũng sẽ đến.”

Đức Cha Ornelas cho biết thêm Fatima không xa Lisbon lắm; tuy nhiên, cuộc hành trình cần phải thích nghi với vị Giáo hoàng 86 tuổi bị chấn thương đầu gối. Một chuyến đi bằng trực thăng có thể thực hiện được như một cách để đi hết khoảng cách dưới 100 dặm gần cách Lisbon và Fatima, Đức Giám Mục nói.

Đây sẽ là chuyến đi thứ hai của ĐTC Phanxicô đến đền thờ Đức Mẹ Bờ Đào Nha kể từ khi được bầu vào ngôi Giáo Hoàng. Trước đó, ngài đã đến thăm đền thờ này trong chuyến tông du từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 5 năm 2017. Trong chuyến đi đó, ngài đã phong thánh cho hai thị nhân đã chết khi còn nhỏ, tôn vinh họ như những vị thánh không tử đạo trẻ nhất của Giáo hội.

Đối với Ngày Giới trẻ Thế giới, công việc chuẩn bị đang được tiếp tục, Đức Giám Mục José Ornelas Carvalho lưu ý. “Nó đã bắt đầu trước đại dịch, sau đó với đại dịch thì thật khó khăn. Khoảng thời gian này là không tốt. Nhưng bây giờ những người trẻ tuổi đang bắt đầu lại,” ngài nói.

Tuy nhiên, số lượng người tham gia vẫn chưa chắc chắn. Đức Giám Mục giải thích: “Không ai biết có bao nhiêu người trẻ sẽ đến” trong bối cảnh không chắc chắn của “đại dịch, chiến tranh, khả năng kinh tế của các gia đình”.

Đã có khoảng 450.000 người ghi danh. “Đây là một tỷ lệ tốt, nhưng chúng tôi không biết nó sẽ phát triển như thế nào. Ví dụ, chúng tôi không biết có bao nhiêu người Tây Ban Nha trẻ tuổi, những người sẽ đông nhất, sẽ đến một cách cá nhân, không có tổ chức.”

Sau khi được lên kế hoạch ban đầu vào năm 2022 nhưng sau đó bị hoãn lại một năm do đại dịch, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon giờ đã sắp diễn ra. Đây sẽ là Đại Hội Giới Trẻ Thế

Giới lần thứ 16 sau phiên bản đầu tiên tại Rôma vào năm 1986, dưới thời Đức Gioan Phaolô II.

Ngày Giới trẻ Thế giới được cử hành hai hoặc ba năm một lần ở cấp độ toàn cầu và hàng năm ở cấp giáo phận.

Source: Aleteia Pope Francis plans to visit Fatima during trip to WYD in Lisbon

12.000 người trẻ Ba Lan đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa



Trong số hơn 400.000 người trẻ đã đăng ký tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Lisboa, Bồ Đào Nha vào đầu tháng Tám năm nay, có 12.000 người trẻ Ba Lan.

Hôm 27 tháng Giêng vừa qua, Văn phòng toàn quốc Ba Lan về Ngày Quốc tế Giới trẻ cho biết về con số trên đây. Ông Marek Dzedzic, Tổng thư ký của Văn phòng này cho biết số tham dự viên người Ba Lan sẽ lên tới 15.000 người, và càng ngày càng có những nhóm thiện nguyện mới đăng ký tham gia. Ngoài ra, cũng có nhiều người trẻ Công giáo Ba Lan sinh sống tại nước ngoài cũng đang chuẩn bị tham gia Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa.

Phí tổn tham gia hai tuần lễ tại Ba Lan, trước tiên tại các giáo phận và sau đó tại thủ đô Lisboa, từ ngày 01 đến ngày 06 tháng Tám, là 4.000 đồng Zloty Ba Lan, khoảng 850 Euro, tức là 920 Mỹ kim. Cha Tomasz Kaprianiuk, Giám đốc Văn phòng tại Ba Lan về Ngày Quốc tế

Giới trẻ nhận xét rằng đối với người trẻ, số tiền này quả là lớn, trong khi Văn phòng không có khả năng đồng tài trợ chi phí cho chuyến đi. Tuy nhiên, cha khuyến khích các bạn trẻ hãy có những sáng kiến tổ chức quyên góp, gây quỹ trong các giáo xứ cho mục tiêu này. Cha cũng hy vọng các bạn trẻ từ Ucraina cũng có thể tham dự Ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisboa. Vì thế, một chiến dịch lạc quyên dự kiến sẽ được phát động, với khẩu hiệu: “Vé cho Ucraina”, theo kiểu mẫu chiến dịch trước đây “Vé cho người anh em”, nhân dịp Ngày Quốc tế Giới trẻ năm 2016 ở Cracovia, Ba Lan. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

ĐTC tiếp phái đoàn Liên hiệp Kinh thánh Toàn cầu



ĐTC tặng sách Kinh Thánh cho các tín hữu (ANSA)

Vatican News (16.02.2023) – Sáng thứ Năm, 16/2/2023, gặp gỡ phái đoàn Liên hiệp Kinh thánh Toàn cầu, ĐTC khuyến khích họ hãy dấn thân phục vụ Lời Chúa và ngài khen ngợi công việc phổ biến Kinh Thánh thông qua việc xuất bản Kinh Thánh bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau và phân phối ở các châu lục khác nhau.

Hiệp hội Kinh Thánh Toàn cầu được thành lập vào năm 1946 và hoạt động tại hơn 240 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tổ chức này đã dịch Kinh Thánh sang tiếng mẹ đẻ của hơn một nửa dân số thế giới, và tìm cách giúp mọi người tiếp cận với Kinh Thánh để gặp gỡ Lời Chúa.

Mở đầu bài diễn văn, ĐTC nhắc lại việc Lời Chúa được loan truyền sau biến cố Ngũ Tuần,

như sách Tông đồ Công vụ thuật lại, với sức mạnh và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Chịu bách hại và phổ biến Lời Chúa

ĐTC nhận định rằng “Giáo hội non trẻ sống nhờ Lời Chúa, công bố Lời Chúa và khi bị bách hại, chạy trốn với Lời Chúa như hành trang duy nhất của mình. Như vậy, những cuộc bách hại trở thành dịp để loan truyền Lời Chúa, đừng bao giờ quên điều này.” Cũng thế, rất nhiều Kitô hữu trong thời đại chúng ta buộc phải rời bỏ quê hương và mang theo Lời đã nhận được. “Họ gìn giữ đức tin của mình như kho báu mang lại ý nghĩa cho những hoàn cảnh khắc nghiệt, đôi khi khủng khiếp mà họ phải đối diện: bằng cách ôm lấy thập giá Chúa Kitô, họ tôn kính Lời Chúa.”

Hai cách đón nhận Lời Chúa

ĐTC cũng cảnh giác rằng về hai cách đón nhận Lời Chúa, như trong trường hợp thầy phó tế Phi-líp-phê rao giảng Lời Chúa. Cả thầy phù thủy Si-môn (Cv 8,9-25) và viên thái giám người Ê-thi-óp (Cv 8,26-40) đều được tiếp cận với Lời Chúa, nhưng thầy phù thủy quá tự cao đến mức tự ngăn cản mình nhận món quà của Chúa, trong khi người Ê-thi-óp khao khát Thiên Chúa, ông không chỉ hiểu Lời Chúa qua thừa tác vụ của Phi-líp-phê, mà còn xin lãnh nhận Phép Rửa, và trở thành Kitô hữu. (CSR_723_2023) (Hồng Thủy - Vatican News)

GHCG Ucraina Đông phương sẽ mừng lễ Giáng Sinh cùng với Giáo hội Latin

Vatican News (08.02.2023) – Ngày 06/02/2023, Đức TGM Trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo GHCG Ucraina nghi lễ Đông phương công bố, thay vì vào ngày 07/01 như Chính thống, Giáo hội quyết định sẽ mừng lễ Giáng Sinh hằng năm vào ngày 25/12 giống như Giáo hội Latinh.

Cho đến nay, GHCG Ucraina nghi lễ Đông phương, Giáo hội lớn nhất trong số các Giáo hội tự quản (sui iuris), vẫn duy trì điểm chung với



ĐTC và Đức TGM Trưởng Sviatoslav Shevchuk

thế giới Chính thống Đông phương về cách tính các ngày lễ của phụng vụ theo lịch Giulianô. Do đó lễ Giáng Sinh rơi vào ngày 07/01, chứ không phải ngày 25/12. Tuy nhiên, trong một quyết định mang tính lịch sử, từ ngày 01/9/2023, GHCG Ucraina nghi lễ Đông phương sẽ chuyển sang lịch Gregorian cho các ngày lễ cố định, duy trì cách tính hiện tại cho lễ Phục Sinh.

Thông báo thay đổi đã được đưa ra trong ngày 06/02, bởi Đức TGM Trưởng Sviatoslav Shevchuk, lãnh đạo GHCG Ucraina nghi lễ Đông phương. Quyết định được đưa ra bởi Hội nghị các Giám mục của Giáo hội này tại thành phố Lvov - Bryukhovychi trong hai ngày 01 và 02/02 vừa qua.

Đức TGM cho biết quyết định này được đưa ra sau khi có nhiều thỉnh cầu của các tín hữu, và sau khi tham khảo ý kiến nơi hàng giáo sĩ và đan sĩ trong Giáo hội về sự cần thiết phải cải tổ lịch của Giáo hội ở Ucraina, cũng như để ý đến các lý do mục vụ.

Cách áp dụng cụ thể: GHCG Ucraina nghi lễ Đông phương sẽ chuyển sang cách tính lịch mới cho các ngày lễ cố định. Lễ Giáng Sinh không còn là ngày 07/01 nữa, nhưng sẽ là ngày 25/12, lễ Hiện Linh cũng thay đổi sẽ là ngày 06/01, không còn vào ngày 19/01. Lễ Phục Sinh sẽ vẫn chung với Giáo hội Chính thống.

Các Giám mục cũng quyết định, đối với những giáo xứ và các cộng đoàn cảm thấy chưa

sẵn sàng để thực hiện bước tiến thay đổi này, với sự đồng ý của Giáo hội địa phương, thì có thể duy trì lịch phụng vụ theo lịch Giulianô như hiện nay cho đến năm 2025.

Việc thay đổi lịch phụng vụ đã được các tín hữu mong muốn từ lâu, và cuộc chiến ở Ucraina có lẽ đã đẩy nhanh quá trình vào thời điểm mà nhiều tín hữu không muốn có liên hệ tới Chính thống Nga ngay cả trong những ngày lễ. (Ngọc Yến - Vatican News)



MỸ CHÂU

Thờ lạy Thánh Thể

Giáo hội Hoa Kỳ chuẩn bị Đại hội Thánh Thể lần đầu tiên sau 83 năm

Ngày 14/02, các Giám mục Hoa Kỳ đã mở đăng ký tham dự Đại hội Thánh Thể đầu tiên sau 83 năm.

Đại hội Thánh Thể Toàn quốc sẽ diễn ra ở Indianapolis từ ngày 17 đến 21/7/2024. Trong 5 ngày này sẽ có những buổi cầu nguyện, cử hành phụng vụ. Đại hội là đỉnh cao của cuộc phục hưng lòng yêu mến Thánh Thể của các Giám mục, kéo dài trong 3 năm, bắt đầu từ ngày 19/6/2022.

Đại hội dự kiến sẽ có bầu không khí lễ hội, tương tự như Ngày Giới trẻ Thế giới, và có thể sẽ thu hút khoảng 80.000 tín hữu.

Theo trang web của sự kiện, các Giám mục hy vọng Đại hội sẽ thu hút người Công giáo Hoa Kỳ “đến với sự thân mật sâu sắc hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể của chúng ta, cho phép mắt

chúng ta mở ra và trái tim của chúng ta được đốt cháy bằng tình yêu Người”.

Chiến dịch Phục hưng Thánh Thể Quốc gia một phần là đáp ứng của các giám mục đối với sự suy giảm niềm tin của người Công giáo về một nguyên lý căn bản của đức tin. Quyết định thực hiện sáng kiến này sau cuộc khảo sát năm 2019 của Pew cho thấy chỉ có 31% người Công giáo tin rằng Mình và Máu của Chúa Kitô thực sự hiện diện trong Bí tích Thánh Thể. Do đó, tại cuộc họp thường niên vào mùa thu năm 2021, các giám mục Hoa Kỳ đã quyết định bắt tay vào một cuộc phục hưng lòng yêu mến Thánh Thể trên toàn quốc nhằm khôi phục và thúc đẩy sự hiểu biết cũng như lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể.

Đức cha Andrew Cozzens của Giáo phận Crookston, bang Minnesota, Chủ tịch Ủy ban Truyền giáo và Giáo lý của HĐGM Hoa Kỳ cho biết: “Chúng tôi tìm cách mời gọi mọi người đến với cuộc gặp gỡ mang tính biến đổi với Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể để họ có thể được chữa lành, hiệp nhất và được sai đi truyền giáo”.

Theo trang web của sự kiện, Đại hội năm tới sẽ là Đại hội Thánh Thể toàn quốc lần thứ 10 và là lần đầu tiên kể từ năm 1941. Trang web cho biết: “Bây giờ chúng ta tiếp tục công việc đã bắt đầu từ lâu để hiểu và yêu mến món quà tuyệt vời nhất mà nhân loại từng nhận được. Đây sẽ là một thời khắc mang tính thể hệ và là khởi đầu của một chương mới cho Giáo hội tại Hoa Kỳ”. (Ngọc Yến - Vatican News)C và

Các Giám mục Canada vạch các kế hoạch hòa giải với người bản địa

Ngày 8/2/2023, các Giám mục Canada đã gửi ba thư mục vụ đến các cộng đồng người bản địa ở Canada - các Dân tộc Đầu tiên, Người Inuit của Canada và Người bản địa Métis - trong đó trình bày các cam kết dân thân “vào một kỷ nguyên hòa giải mới” với các dân tộc bản địa ở nước nơi này.

Với tiêu đề chung là “Xin cho chúng ta có thể đồng hành cùng nhau,” các bức thư là kết quả của nhiều tháng lắng nghe và đối thoại giữa các nhà lãnh đạo Công giáo Canada và Người bản địa, chuyến thăm của phái đoàn Người bản địa Canada đến Vatican vào tháng 4 năm ngoái (2022) và chuyến đi của ĐTC Phanxicô đến Canada vào tháng 7 sau đó (2022).

Trong tuyên bố công bố những lá thư, các Giám mục Canada nói: “Sau khi được nghe những nạn nhân người bản địa, người cao tuổi, người nắm giữ tri thức và người trẻ, và được truyền cảm hứng bởi chứng tá của ĐTC trong ‘cuộc hành hương sám hối’ của ngài ở Canada, người đã khuyến khích các Giám mục Canada tiếp tục đồng hành với người bản địa trên con đường của sự thật, công lý, chữa lành, hòa giải và hy vọng, những lá thư này đưa ra một khuôn khổ cho các Giám mục địa phương làm việc với người bản địa trong giáo phận của họ.”

Tăng cường đối thoại

Các cam kết được đưa ra trong ba lá thư hơi khác nhau, nhưng chủ yếu tập trung vào việc tăng cường đối thoại, làm việc với các nhà lãnh đạo cộng đồng để giải quyết các thách đố về xã hội, giáo dục, thu hút thanh niên bản địa tham gia vào các hoạt động và hỗ trợ các nỗ lực ủng hộ người bản địa.

Các Giám mục Canada cũng cam kết thực hiện cam kết tài chính vào năm 2021, là đóng góp 30 triệu đô la trong thời gian năm năm để “hỗ trợ các sáng kiến hàn gắn và hòa giải cho các nạn nhân của các trường nội trú, cho gia đình và cộng đồng của họ.” Cho đến nay, thông qua Quỹ Hòa giải Bản địa, đã quyên góp được khoảng 9,35 triệu đô la.

Hành hương chữa lành và hoà giải

Trong lá thư mục vụ thứ tư gửi cho dân Chúa ở Canada, các Giám mục nước này yêu cầu họ tham gia “cuộc hành hương hướng tới sự

chữa lành sâu xa và hòa giải lâu dài.” Thư giải thích rằng việc đối xử với người bản địa là một phần “đen tối và bi thảm” trong cả câu chuyện của Canada và Kitô giáo.

Thư lưu ý rằng lắng nghe và đối thoại là chìa khóa để xây dựng các mối quan hệ đã được phát triển trong những tháng gần đây. Thư nêu lên sự cần thiết phải thiết lập những cách thức mới để đồng hành với các cộng đồng bản địa, bao gồm việc thiết lập những cách thức mới để đối thoại, các cuộc gặp thường xuyên giữa các nhà lãnh đạo Canada và các nhà lãnh đạo bản địa, và cập nhật giáo dục tôn giáo. (Crũ 17/02/2023) (Hong Thủy - Vatican News)



Đức cha Álvarez

Nicaragua kết án Đức cha Álvarez 26 năm tù, trục xuất các linh mục và chủng sinh

Ngày 09/02/2023, chính quyền Nicaragua đã trục xuất 222 tù nhân chính trị, trong đó có 5 linh mục, 1 phó tế và 2 chủng sinh, những người đã bị cáo buộc âm mưu chống chính phủ. Đức cha Rolando José Álvarez, Giám mục của Matagalpa và Giám quản Giáo phận Estelí từ chối lưu vong bị kết án 26 năm tù.

Trong phán quyết, Tòa phúc thẩm Nicaragua nói rõ “222 tù nhân đã thực hiện các hành động làm suy yếu nền độc lập, chủ quyền và quyền tự quyết của người dân, đồng thời kích động bạo lực, khủng bố và gây bất ổn kinh tế”. Theo Toà, những người này bị trục xuất vì đã “phản

bội tổ quốc”, và như thế bị tước quyền công dân Nicaragua.

Khi những người này được đưa ra máy bay để đến Hoa Kỳ, Đức cha Álvarez đã từ chối lên máy bay, nên ngài tiếp tục bị giam giữ tại nhà tù La Modelo ở Tipitapa. Sau đó, một bản án do thẩm phán của Toà phúc thẩm đọc đã xác định Đức cha Álvarez, 56 tuổi là “người phản bội đất nước” và kết án ngài tù giam đến năm 2049.

Đức cha bị cáo buộc «âm mưu phá hoại sự toàn vẹn quốc gia và lan truyền tin giả gây phương hại cho nhà nước và xã hội Nicaragua». Phiên tòa đáng lẽ sẽ bắt đầu vào ngày 15/2 nhưng bản án đã đến sớm hơn. Ngoài Đức cha, hai linh mục khác thuộc giáo phận Granada vẫn đang bị giam giữ trong các nhà tù Nicaragua.

Tổng thống Daniel Ortega đã phát biểu về bản án của Đức cha Álvarez trên truyền hình quốc gia, gọi quan điểm của Đức cha là “vô lý” và tuyên bố rằng ngài ở tù vì tội “khùng bớ”. Cảnh sát đã bắt giữ Đức cha Álvarez vào tháng 8/2022 và sau đó tòa án đã buộc ngài về tội “âm mưu” và lan truyền “tin giả”.

Đức cha Álvarez là Giám mục đầu tiên bị bắt và bị kết án kể từ khi Tổng thống Daniel Ortega trở lại nắm quyền ở Nicaragua vào năm 2007. Sau khi bị quản thúc tại toà Giám mục 15 ngày, sáng sớm ngày 19/8/2022, cùng với các linh mục, chủng sinh và giáo dân ngài bị cảnh sát cưỡng ép ra khỏi toà giám mục Matagalpa với tội danh «tổ chức các nhóm bạo lực» với «mục đích gây bất ổn cho nhà nước Nicaragua và tấn công các cơ quan hiến pháp». Sau đó Đức cha tiếp tục bị quản thúc tại gia ở Managua, nhưng hiện đã được chuyển đến một nhà tù có an ninh tối đa.

Giám mục phụ tá Los Angeles bị bắn chết

Ngày 18/02/2023, Đức cha David O’Connell, Giám mục phụ tá của Los Angeles, được biết đến là người kiến tạo hoà bình, dẫn thân cho người



Đức cha David O’Connell, Giám mục phụ tá

nghèo và người nhập cư, được tìm thấy đã chết do bị bắn, ở ngoại ô vùng Hacienda Heights.

Trong một tuyên bố đưa ra cùng ngày, Đức TGM José H. Gomez của Los Angeles bày tỏ sự bàng hoàng và đau buồn vì sự qua đời đột ngột của Đức cha David O’Connell. Ngài viết: “Tôi vô cùng đau buồn báo tin, Đức cha David O’Connell, Giám mục Phụ tá của chúng ta đã qua đời đột ngột”. Và ngài cho biết Đức cha O’Connell là một người kiến tạo hoà bình với tâm hồn dành cho người nghèo và người nhập cư, say mê xây dựng một cộng đồng nơi sự thánh thiêng và phẩm giá của mỗi cuộc sống con người được tôn trọng và bảo vệ.

Đức TGM Gomez nói ngài sẽ rất nhớ Đức cha O’Connell, một “người bạn tốt”, một người cầu nguyện sâu sắc và có lòng yêu mến Đức Mẹ rất nhiều, đồng thời xin mọi người cầu nguyện cho Đức cố Giám mục và cho gia đình của ngài. Đức TGM Gomez kết luận: “Xin Đức Mẹ Guadalupe che chở Đức cha trong chiếc áo choàng hiền mẫu của Mẹ, và xin các thiên thần dẫn ngài vào thiên đàng, và xin cho ngài được yên nghỉ”.

Sáng Chúa nhật, trong một tuyên bố khác, Đức TGM Gomez viết: “Sáng sớm hôm nay, chúng tôi được biết từ văn phòng cảnh sát trưởng Los Angeles, xác nhận cái chết của Đức cha Phụ tá David O’Connell ngày hôm qua là một vụ giết người. Chúng tôi vô cùng lo lắng và đau

buồn trước tin tức này. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho Đức cha và gia đình của ngài. Và chúng ta hãy cầu nguyện cho những người thực thi pháp luật khi họ tiếp tục cuộc điều tra về tội ác khủng khiếp này. Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria chuyển cầu và làm Mẹ chúng ta trong giờ phút đau buồn này”.

Đức cha O'Connell được tìm thấy đã chết vào khoảng một giờ chiều trong một ngôi nhà ở vùng ngoại ô Hacienda Heights, cách trung tâm Los Angeles 30 km về phía đông. Ngài bị bắn vào ngực. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra vụ sát hại.

Đức cố Giám mục O'Connell, sinh năm 1953, tại Cork, Ailen. Ngài học thần học tại Đại học All Hallows ở Dublin, và được thụ phong linh mục cho Tổng Giáo Phận Los Angeles vào năm 1979. ĐTC Phanxicô đã bổ nhiệm ngài làm Giám mục Phụ tá Los Angeles vào năm 2015. (Ngọc Yến - Vatican News)

PHI CHÂU

Trong năm 2022, Châu Phi có nhiều vị tử đạo nhất

Trong báo cáo công bố hôm 3/2/2023, tổ chức bác ái thuộc Toà Thánh “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” cho biết, “Châu Phi là châu lục có số vị tử đạo nhiều nhất; chỉ riêng ở Nigeria có bốn linh mục bị sát hại và ở Cộng hòa Dân chủ Congo có hai vị và một nữ tu.”

Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” đã tiến hành một loạt các buổi cầu nguyện trên khắp các thị trấn khác nhau ở Pháp từ ngày 21 đến 27/1/2023, để vinh danh các Kitô hữu trên toàn thế giới bị sát hại vì đức tin của họ.

“Những đêm chứng nhân”

Các buổi canh thức cầu nguyện có tên là “Những đêm chứng nhân” đã diễn ra ở Saint-Germain-en-Laye, Lyon, Nice, Lille và Paris, quy tụ hàng ngàn người tham gia. Chân dung của 13

linh mục và 3 nữ tu bị giết vì đức tin vào năm 2022 cũng được trưng bày. Chương trình cũng chào đón một số khách mời, những người đã đưa ra những chứng tá hùng hồn về đời sống của các Kitô hữu ở quốc gia của họ.

Phát biểu tại một trong những buổi canh thức được tổ chức ở Pháp, Đức TGM Goetbé Edmond Djitangar của Tổng giáo phận N'Djamena của Chad đã kể lại lòng can đảm mà GHCG thể hiện hàng ngày khi dám tố cáo những tệ nạn của những người cầm quyền ở quốc gia nằm ở Bắc Trung Phi này.

Báo cáo của tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội Đau khổ” trích lời của Đức cha Djitangar: “Người bên ngoài nói rất ít về Giáo hội ở Chad, nhưng trong nước Giáo hội có tiếng nói mạnh mẽ.”

Theo báo cáo, sau châu Phi, châu Mỹ đứng thứ hai về số Kitô hữu bị sát hại trong năm 2022, trong đó có 3 linh mục và 1 chủng sinh bị sát hại ở Mexico. (ACI Africa 06/02/2023) (Hồng Thủy - Vatican News)

Tại sao Nigeria có tỷ lệ tín hữu tham dự Thánh lễ đông nhất thế giới?



Tín hữu Nigeria (AFP or licensors)

Vatican News (16.02.2023) – Sau khi Nigeria được công nhận là quốc gia có tỷ lệ giáo dân tham dự Thánh lễ cao nhất thế giới, ĐHY Peter Ebere Okpaleke, 59 tuổi, lãnh đạo giáo phận Ekwulobia ở miền nam Nigeria, đã chia sẻ rằng thế giới quan truyền thống của Nigeria, vai trò của gia đình và ý thức cộng đồng trong các giáo

xứ đã khiến người Nigeria từ thế hệ này sang thế hệ khác gần gũi với các bí tích.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy 94% trong số 30 triệu người Công giáo ở Nigeria nói rằng họ tham dự Thánh lễ ít nhất hàng tuần hoặc hơn, trong khi chỉ có 17% người Công giáo Mỹ tham dự Thánh lễ hàng tuần.

Nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và xã hội

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNA, ĐHY Okpaleke nói rằng xã hội Nigeria nói chung có “một thế giới quan truyền thống” nhìn nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống và xã hội. “Chính nhận thức này chuyển thành việc tham dự Thánh lễ của người Công giáo, những người đến tham dự Thánh lễ để gặp gỡ Chúa Kitô trong Bí tích Thánh Thể.” Ngài lưu ý rằng tất cả các tầng lớp, người nghèo và người giàu, người thất học và người có học, đều được thu hút đến với các bí tích bởi một lòng khao khát chung về Thiên Chúa.

Ngài nhận định rằng ở những nơi khác trên thế giới, nơi mà quá trình thế tục hóa đã làm suy yếu ý thức về Thiên Chúa của một nền văn hóa, Giáo hội có thể tìm thấy sức sống bằng cách nhấn mạnh rằng Giáo hội là “cửa ngõ” đáp ứng “sự khao khát nội tâm của con người muốn được liên hệ với thần thánh.”

Gia đình là ‘Giáo hội tại gia

Tiếp đến, ở Nigeria, có một ý thức mạnh mẽ rằng “gia đình là ‘Giáo hội tại gia’, gia đình được coi là nơi chính yếu trong đó “đức tin được truyền lại cho thế hệ kế tiếp.” ĐHY lưu ý rằng trong khi gia đình “đang phải đối mặt với rất nhiều áp lực vì tình hình kinh tế xã hội và văn hóa ở Nigeria,” thì hầu hết các gia đình đã chống lại áp lực này, kín múc “từ đức tin để vượt qua những thách đố tấn công họ.” Ngài khuyến cáo người Công giáo trên khắp thế giới “hãy quan tâm đến mục vụ cho gia đình như giáo hội tại

gia vì đó là nơi hình thành kinh nghiệm đức tin của mọi người.”

Tính cộng đoàn

Cuối cùng, các giáo xứ và giáo phận Công giáo ở Nigeria mang đến cho mọi người cảm giác mạnh mẽ về “cộng đồng và sự gắn bó”. ĐHY Okpaleke nói: “Phần lớn, mọi người cảm thấy có tính cộng đồng trong Giáo hội.” (CNA 15/02/2023) (Hồng Thủy - Vatican News)

ÚC CHÂU

Thánh lễ an táng ĐHY Pell tại Australia

Sáng ngày 02 tháng Hai năm 2023, ĐHY George Pell, nguyên TGM Sydney và nguyên Bộ trưởng Bộ Kinh tế của Tòa Thánh, đã được an táng tại Nhà thờ chính tòa giáo phận Sydney, Australia, nơi ngài làm TGM trong 13 năm, từ năm 2001 đến năm 2014.

ĐHY Pell đã qua đời tại Roma, ngày 10 tháng Giêng vừa qua, vì cơn đau tim, trên đường bình phục sau cuộc giải phẫu cổ xương đùi. ĐHY Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, cùng các hồng y khác đã cử hành thánh lễ an táng Đức Cố Hồng y tại Đền thờ thánh Phêrô, ngày 14 tháng Giêng sau đó, và cuối thánh lễ ĐTC Phanxicô đã cử hành nghi thức tiễn biệt.

Thánh lễ an táng tại Sydney do Đức TGM Anthony Fisher, đương kim TGM Giáo phận Sydney, cử hành cùng với các giám mục khác,



trước sự tham dự của các tín hữu ngồi chật nhà thờ chính tòa, và hàng trăm người khác tham dự bên ngoài, qua các màn hình lớn và qua trực tuyến.

Cũng có hàng chục người khác biểu tình chống đối, vì lập trường của ĐHY Pell bên vực lập trường của luân lý Công giáo không chấp nhận những hành vi đồng tính luyến ái.

Trong bài giảng thánh lễ, Đức TGM Fisher, Dòng Đa Minh, nhắc lại rằng ĐHY Pell là tác giả của khoảng 12 cuốn sách, trong đó có ba cuốn nhật ký ngài viết trong thời gian bị cầm tù. Đức TGM nói: “Đó là một thành quả tốt lành của 404 ngày ở tù vì những tội ác mà ĐHY không hề phạm, do chiến dịch của các cơ quan truyền thông, cảnh sát và chính trị, để trừng phạt ĐHY, bất kể ngài có tội hay không. Cả sau khi Tòa án tối cao của Australia đồng thanh tha bổng ĐHY, vẫn có một số người tiếp tục phỉ báng ngài. Nhưng nhiều người quý chuộng gia sản của người rất ảnh hưởng này của Giáo hội trong lịch sử đất nước chúng ta”.

Cựu Thủ tướng Tony Abbot, bạn của ĐHY Pell và là cựu chủng sinh, đã mô tả cuộc bách hại ĐHY Pell là “một cuộc đóng danh tan thời. ĐHY bị biến thành “con dê tế thần cho chính Giáo hội”. ĐHY Pell là cột thu lôi cho những bất đồng về vấn đề GHCG, có bị buộc tội đứng về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong quá khứ hay không”.

Sau thánh lễ, ĐHY Pell đã được an táng tại tầng hầm Nhà thờ chính tòa Sydney, như các vị tiền nhiệm của ngài. (G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Khoá họp cấp đại lục của Châu Đại dương chuẩn bị Thượng HĐGM thế giới

Khoá họp cấp đại lục của Châu Đại dương chuẩn bị Thượng HĐGM thế giới, do Liên HĐGM Công giáo Châu Đại dương (FCBCO) tổ chức, đã khai mạc hôm Chúa Nhật 5/2/2023 tại Suva, Fiji.



Liên HĐGM Công giáo Châu Đại dương bao gồm các HĐGM New Zealand, Papua New Guinea và Quần đảo Solomon, Úc và Thái Bình Dương.

Tài liệu Làm việc giai đoạn châu lục

Theo Tài liệu Làm việc đã được gửi đến các HĐGM châu lục, giai đoạn châu lục này, tiếp tục “tiến trình lắng nghe, đối thoại và phân định” của Thượng Hội đồng, sẽ tập trung suy tư vào ba vấn đề trên. Các HĐGM, cùng với Giáo hội địa phương và Giáo hội hoàn vũ, được yêu cầu thực hiện một cuộc tham vấn sử dụng Tài liệu Làm việc làm cơ sở để suy tư về ba vấn đề này.

Họ được yêu cầu xác định những trực giác chứa đựng trong Tài liệu, điều phù hợp nhất với kinh nghiệm về lãnh thổ của họ, những câu hỏi hoặc vấn đề cần được chú ý hơn nữa trong các bước tiếp theo của tiến trình Thượng Hội đồng, và những ưu tiên hoặc chủ đề định kỳ mà họ muốn sẽ được thảo luận trong Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng sẽ được tổ chức vào tháng 10/2023.

Giai đoạn châu lục của Liên HĐGM Châu Đại dương

Tiến trình Giai đoạn châu lục của Liên HĐGM Châu Đại dương bao gồm:

- Tiến trình phân định về tài liệu trong từng thực thể của Liên HĐGM (27/11 – 09/12)
- Họp nhóm Phân định và Soạn thảo, gồm 20 thành viên, để cầu nguyện, suy tư và tổng hợp tài liệu đã nộp (9-13/01)

- Hội nghị ở Suva, từ ngày 5-10/2, sẽ bao gồm hai phiên thảo luận về bản thảo tổng hợp được thực hiện bởi Nhóm Phân định và Soạn thảo vào tháng 1.

Hội nghị ở Suva

Hội nghị Suva là một bước nữa trong Giai đoạn châu lục. Hội nghị đã được bắt đầu vào Chúa Nhật ngày 5/2/2023 với Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Tâm, sau đó là nghi lễ chào đón truyền thống của người Fiji. Cuối ngày Chúa Nhật, ĐHY Michael Czerny, Tổng trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, và Đức TGM Loy Chong, Chủ tịch Liên HĐGM Châu Đại dương, đã chào đón các tham dự viên và giải thích những gì họ có thể mong đợi trong tuần hội nghị.

Bản đệ trình của các châu lục

Vào giữa tháng 3, bản dự thảo được soạn thảo tại Hội nghị Suva sẽ được xem xét, thảo luận và xác minh bởi các thành viên Điều hành của Liên HĐGM Châu Đại dương, các thành viên của nhóm hành động Châu Đại dương và Nhóm Phân định và Soạn thảo. Dự thảo cuối cùng sau đó sẽ được đệ trình lên Tổng Thư ký Thượng HĐGM trước ngày 31/3/2023.

Các đệ trình từ các châu lục khác nhau sẽ là cơ sở của Tài liệu làm việc sẽ được thảo luận tại Phiên họp đầu tiên của Thượng Hội đồng vào tháng 10 năm nay. (Hồng Thủy - Vatican News)

Các giám mục Úc châu lo âu vì khủng hoảng khí hậu

Photo: Lars Nissen/ Pixabay Các HĐGM Úc châu lo âu vì cuộc khủng hoảng khí hậu làm nước biển dâng cao và phủ ngập nhiều đảo trong Thái Bình Dương. Sự hâm nóng trái đất đe dọa sự sống còn của nhiều đảo ở miền nam Thái Bình Dương.

Do mối quan tâm này, chủ đề được chọn cho Đại hội bốn năm một lần tại thành phố Suva, thủ đô quần đảo Fiji, của các HĐGM châu lục



này, từ ngày 05 đến ngày 10 tháng Hai vừa qua, là: “Hãy cứu biển, để cứu Mẹ Đất”. Tham dự khóa họp, có hàng chục giám mục thuộc các HĐGM, là Australia, New Zealand, Papua tân Guinea-Quần đảo Solomon và các đảo khác ở Thái Bình Dương. Đầu khóa họp, các giám mục đã viếng thăm những nơi có những vấn đề môi trường hiển hiện nhất. Toàn bộ hệ thống sinh thái của một con sông ở Fiji đã bị thay đổi nhiều vì sự nạo vét sỏi và mực nước giảm vài mét. Một nông dân đã chỉ cho các giám mục thấy hậu quả của nước biển dâng cao. Một nửa tài sản của ông rộng 10 hécta đã bị chìm cách đây vài năm.

Đức cha Michael Dooley, Giám mục giáo phận Dunedin ở New Zealand, tuyên bố rằng những hiện tượng này cho thấy rõ cả Giáo hội cũng phải quan tâm với vấn đề khí hậu. Giáo hội phải lên tiếng nhân danh những người cần được bảo vệ, họ thường không có cơ hội được lắng nghe.

Vấn đề thay đổi khí hậu tại các quốc đảo ở Nam Thái Bình Dương là thực tại đã có từ lâu. Mực nước biển dâng cao đe dọa các cơ cấu hạ tầng, các khu định cư, đất đai canh tác và các mạch nước. Cả Australia cũng chịu những hậu quả tiêu cực thường xuyên hơn của hiện tượng thay đổi khí hậu với nạn hạn hán, cuồng phong, mưa lũ, như vào tháng Bảy năm ngoái (2022), hoặc những trận hỏa hoạn kinh hoàng, như hồi năm 2019-2020.

Có nhiều chương trình giúp các nước Nam Thái Bình Dương thích ứng với sự thay đổi. Ví dụ, Bộ Canh nông của Cộng hòa Liên bang Đức

muốn cộng tác với việc huấn luyện các giáo viên ở quần đảo Fiji và Kiribati để đưa vấn đề thay đổi khí hậu vào chương trình giáo dục. Cũng vậy, tại Kiribati và quần đảo Solomon, 4.000 người đã được điện nhờ việc kiến thiết hệ thống năng lượng mặt trời. Ngoài ra, có sự cộng tác với các đại học địa phương để đào tạo các chuyên gia về việc bảo trì và sửa chữa các hệ thống năng lượng mặt trời.

Một báo cáo của Caritas Úc châu và Trung tâm nghiên cứu “Jubilee Australia”, hồi mùa thu năm ngoái cho thấy việc tài trợ tín dụng cũng có thể trở thành vấn đề, trước nguy cơ nợ nần chống chọi của các nước trong vùng Á châu Thái

Bình Dương. Sự tài trợ này cũng góp phần chống lại nạn thay đổi khí hậu. Trong báo cáo, không nói đến việc Trung Quốc tài trợ cho các quốc đảo ở vùng Thái Bình Dương 6 tỷ đôla, từ năm 2015 đến năm 2020 để gia tăng sự hiện diện của Trung Quốc tại vùng này.

Trong phần mở đầu phúc trình, ĐHY Soan Mafi, Giám mục tại đảo Tongo, nhấn mạnh rằng: “Cuộc khủng hoảng về khí hậu và nợ nần đã liên kết với nhau từ lâu nay và nó làm cho các quốc gia Thái Bình Dương, vốn đã bị ảnh hưởng vì thay đổi khí hậu, lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn nữa”.(G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA)

Cả trời tình yêu ấy... vui sống đạo bình yên....

Bước vào trong tĩnh lặng
Con mong gặp thấy Ngài
Hoàng hôn chiều nhạt nắng
Trầm lắng lại tâm tư

Như cây xanh đang lúc
Cắt tia ngọn lá cành
Mùa chay con bớt chút
Tiện nghi để hy sinh

Trần gian là hoang địa
Áo tưởng rộng thênh thang
Đôi chân mòn thấm thía
Sự thật khuất nơi đâu?

Bạc tiền là cám dỗ
Vinh quang tựa hư vô
Xác thân về cát bụi
Có chi sao yêu hoài?

Mùa chay cho con thấy
Giới hạn của chính mình
Yếu đuối như thế đấy
Tội lỗi cuốn từng ngày

Đưa con vào sâu thẳm
Của lòng Chúa vô biên
Cả trời tình yêu ấy
Vui sống đạo an nhiên

Cả trời tình yêu ấy...vui sống đạo bình yên...

Anna Anh Đào

"TRO"

VÀ Ý NGHĨA CỦA THỨ TƯ LỄ TRO




- 1

TRO mang trong mình một truyền thống lâu dài, nguồn gốc được tìm thấy nơi Cựu Ước. 
- 2

TRO được sử dụng nhiều trong suốt thời Cựu Ước như một dấu chỉ của sự sám hối, nài xin Thiên Chúa thương xót
- 3

TRO sử dụng để xúc tro lên trán của mỗi người có ý nhắc nhở: "mình là bụi đất và sẽ trở về bụi đất" 
- 4

TRO là dấu hiệu nhắc nhở chúng ta về Cuộc Thương khó, Tử nạn và Phục sinh của Đức Giêsu Kitô.
- 5

TRO được dùng trong ngày lễ này lấy từ nhà thờ giáo xứ qua việc đốt những cành lá được làm phép vào Chúa Nhật lễ Lá năm trước.

*** Niềm Tin Thấp Sáng ***

(Mên tặng Tuổi Trẻ Việt Nam còn nghĩ đến Tổ Quốc)

*Tôi đang thấy giữa vùng trời bão tố, Bao bạn trẻ ngụp lặn trong đêm đen,
 Những cánh tay đang chới với kiếm tìm,
 Nguồn hy vọng một Niềm Tin Thấp Sáng!
 Tôi đang thấy trong vũng lầy sa đọa, Bao bạn trẻ bị băng hoại tâm hồn,
 Nhìn cuộc đời như đỉnh núi cô đơn,
 Không thấy hải đăng Niềm Tin Thấp Sáng!
 Tôi hiểu tà thuyết ‘Tam vô nhị các’ Bọn cộng sản đang gieo rắc khắp nơi,
 Ru lớp trẻ vô vọng cả cuộc đời,
 Chẳng quan tâm đến Niềm Tin Thấp Sáng!
 Tôi thấy chùa chiền, giáo đường lộng lẫy, Có phải chẳng tôn giáo được tự do?
 Có phải chẳng dân chúng đang ám no? Đâu có phải là Niềm Tin Thấp Sáng!
 Tôi đang thấy bao phát minh khoa học, Đầy tiện nghi để phục vụ con người,
 Đổi cuộc đời cho cuộc sống thêm tươi,
 Nhưng vẫn thiếu một Niềm Tin Thấp Sáng!
 *Tôi bừng tỉnh nghe lòng mình dào dạt, Tôi yêu đời với lớp trẻ hôm nay,
 Nhìn Tổ Quốc tâm hồn vẫn hăng say, Đầy nhiệt huyết cùng Niềm Tin Thấp Sáng!
 Tôi phục Trưng, Triệu đuổi Tàu tan tác, Lê Lợi, Quang Trung phá giặc xâm lăng.
 Thái Học, Đề Thám chống Pháp hiên ngang, Bừng sức sống đem Niềm Tin Thấp Sáng!
 Gương Tuổi Trẻ năm xưa còn vang dội, Quốc Toản ‘Phá cường địch báo hoàng ân’ Hồng Thái
 ‘Bom Sa Điện xé vang trời’ Hiến Tổ Quốc với Niềm Tin Thấp Sáng!
 Ta sẽ thấy nơi Quê Hương ta đó, Bao người trẻ là lớp lớp nhân tài,
 Dâng Tổ Quốc cho tất cả tương lai,
 Đặt hạnh phúc vào Niềm Tin Thấp Sáng!
 Xưa bao anh hùng nữ kiệt vùng dậy, Chông giặc ngoại xâm giữ vững Non Sông,
 Nay Lớp trẻ Việt Nam quyết một lòng Đẹp cộng thù đem Niềm Tin Thấp Sáng!
 Ta quật cường như Tổ Tiên dựng Nước, Ta vào đời với khí thế hiên ngang,
 Tay trong tay ta ca khúc khải hoàn,
 Xây dựng Nước trong Niềm Tin Thấp Sáng.

Đinh văn Tiến Hùng



TÍN GIÁO HỘI VIỆT NAM

HÀI CỐT ĐỨC CHA PALLU TRỞ VỀ HỘI THỪA SAI HẢI NGOẠI PARIS

**Tường thuật của cha G. Guéneau, Thừa sai Tông Tòa
Chuyển ngữ: Nhóm Nghiên cứu Linh đạo Mến Thánh Giá & Lm. Vinh-
sơn Trần Minh Thực**

Gloria filiorum Pater eorum (Prov. XVII, 6)

Người cha là niềm vinh hạnh của con cái (Cn 17, 6)

I. ĐỨC CHA PALLU, ĐÁNG SÁNG LẬP CHÍNH CỦA HỘI THỪA SAI HẢI NGOẠI PARIS

Sự nghiệp và cái chết của ngài, 1658-1684

Đức cha François Pallu, sinh tại Tours năm 1626[1], trước tiên đã là kinh sĩ Vương cung thánh đường Thánh Martin rồi trở thành vị Giám mục đầu tiên và là vị sáng lập chính của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris. Năm 1658, ngài được Đức Giáo hoàng Alexandre VII đặt làm Giám mục cùng lúc với Đức cha Lambert de la Motte. Ngài thật xứng đáng với danh hiệu “vị sáng lập chính” vì biết bao cuộc vận động ở Paris, ở Rôma, trong khắp nước Pháp, nơi Đức Giáo hoàng, nơi nhà vua, nơi hàng giáo sĩ và nơi những người có thế giá nhằm bảo đảm cho Hội Thừa sai, khi đó đang hình thành, có được sự chuẩn y, sự quan tâm, sức sống và những nguồn lực để Hội không thể bị biến mất. Ba cuộc hành trình từ châu Âu sang Viễn Đông, những nỗ lực, những công trình, những khó nhọc, những lo lắng mà người đời nay không tưởng tượng nổi đều nhằm mục đích tạo lập, bảo vệ, củng cố và mở rộng Hội Thừa sai. Ngay từ khởi đầu, quyền bính mà ngài được Tòa Thánh trao cho nơi những Vùng truyền giáo thật mênh mông, trải dài trên phần lớn nước Trung Hoa, trên Đàng Ngoài và trên đất Lào. Chính vào

hành trình cuối cùng đến Rôma mà ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám quản các Vùng truyền giáo ở Trung Hoa và Đại diện Tông tòa tại Phúc Kiến.

Nhưng khi vừa đến miền duyên hải Hạ Môn và Phúc Châu, thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến và là trung tâm Vùng Đại diện Tông tòa của mình, ngài đã kết thúc công nghiệp lâu dài và cần mẫn của mình tại đó, một đời Giám mục 25 năm vinh quang và đầy hoa trái. Vào khoảng tháng 7 năm 1684, cảm thấy sức lực cạn kiệt, ngài lui về phần phía bắc của Vùng Đại diện Tông tòa, phần đất ngày nay là huyện Phúc An. Ở đó, ngài còn cố gắng nên hữu ích đối với các thừa sai Dòng Đa Minh, vốn đã đến trước ngài nơi xứ này, và ngay lập tức đã nhận quyền tài phán của ngài. Cuối cùng, ngày 29.10.1684, ngài đã qua đời tại phố nhỏ Mục Dương, kiệt quệ vì công việc và đầy công đức về mọi phương diện. Những giây phút cuối cùng, ngài được cha Charles Maigrot, bạn đồng hành, cùng Hội Thừa sai Hải ngoại và một tu sĩ Dòng Đa Minh giúp đỡ. Trong khi đó, theo tục lệ truyền thống Trung Hoa, người ta chuẩn bị cho ngài một ngôi mộ, thi hài của ngài được lưu giữ trong khoảng hai tháng, đặt trong nhà thờ nhỏ hay trong nhà xứ Mục Dương[2].

II. MIÊU TẢ NGÔI MỘ, VIỆC TRÔNG COI VÀ TÌNH TRẠNG HIỆN TẠI

Nơi có ngôi mộ nằm ở phía tây Mục Dương. Để đến đó, trước tiên phải băng qua một dòng nước nhỏ, sau đó vượt qua những cánh đồng lúa, khoai tây và các loại hoa màu khác, trong khoảng nửa giờ. Cùng với thời gian, giữa dòng nước này và phần mộ, một ngôi làng có tên Kong-shu đã mọc lên. Trong thời gian gần đây, ngôi mộ của Đức cha Pallu nằm trong lãnh thổ của chính ngôi làng này. Để đi đến đó, tới phía bên kia của ngôi làng, người ta lại đi qua những cánh đồng cũng được trồng cấy, cho tới một ngọn đồi nhỏ, chỉ cao hơn vài mét so với cánh đồng. Phía sau ngọn đồi này, trong khoảng khá gần là những dãy núi nhỏ, khép lại ở mặt bên này thung lũng Mục Dương xinh đẹp. Trên ngọn đồi, vì có nhiều tín hữu được chôn cất (các thừa sai, trong đó có hai Đức Giám mục Dòng Đa Minh và những tín hữu) nên ngọn đồi được gọi là “đồng thánh” hoặc “núi thánh”. Không may, về sau này, các tử thi ngoại giáo cũng có phần mộ nơi đây. Mộ phần của Đức cha Pallu ở phía dưới, trội hơn đồng lúa lân cận khoảng 1,5 đến 2 mét. Đó là một ngôi mộ theo kiểu Trung Hoa: ở phía sau và được khoét vào sườn đồi có một khoảng trống được chắn bằng

một bức tường với hình móng ngựa và có mặt phẳng nghiêng; ở chính giữa, một phiến đá thẳng đứng được lồng vào; ở trước chính ngôi mộ, về phía trước, một không gian bằng phẳng và được lát đá hoa cương.

Trước lần trùng tu gần đây, cha Delamarre, thuộc Hội chúng ta, thừa sai tại Tứ Xuyên, đã đến thăm ngôi mộ vào năm 1836 mô tả lại: “Đó là một phiến đá đơn sơ chừng 80cm, được dựng thẳng đứng trên một đồng gạch. Chiếc quan tài được đặt phía sau, trong khoang được khoét vào sườn núi, được bao phủ bằng gạch theo dạng hình vòm. Phía trước là một tường vây hình cung cũng bằng gạch, bán kính khoảng 90cm.” Bị thời gian làm đổ nát, ngôi mộ này đã được tu sửa lại vào năm 1874, và được Chung viện Hội Thừa sai chăm sóc với sự đồng thuận của các thừa sai Dòng Đa Minh, vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu. Trong khoảng 35 năm, thời gian đã làm ngôi mộ bị đen, nhưng hài cốt vẫn được bảo toàn một cách hoàn hảo; và lại như sẽ được giải thích liền sau đây, các cha Dòng Đa Minh đã lo bảo tồn ngôi mộ và thăm viếng thường xuyên. Chữ được khắc trên đá hoa cương màu lục nhạt, phải chăng là chữ viết mà cha Delamarre đã nhìn thấy? Những chữ này, là chữ Hán, nói tới ngày mất của vị





Mộ Đức cha Pallu

Giám chức, ngày chôn cất (khoảng hai tháng sau khi ngài qua đời), vào ngày 10.01.1685; và được khắc rất lâu sau đó, vào lúc tu sửa mộ, chính cả thời điểm tu sửa mộ nữa. Tấm ảnh mà chúng tôi gửi đây cho biết ý niệm về ngôi mộ trong tình trạng hiện nay, vừa mới cách đây khoảng hai ba tháng. Đối với tôi, có vẻ như ngôi mộ này thực sự phù hợp, không nhỏ bé cũng chẳng xa hoa, nhưng xứng đáng với một vị Giám mục thừa sai. Về việc trông coi di tích này và di cốt quý giá của Đức cha Héliopolis, khi Đức cha Maigrot, bạn đồng hành và người kế nhiệm Đức cha Pallu trong tư cách là Đại diện Tông tòa với tước hiệu Giám mục Conon, đang còn tại thế, dĩ nhiên Đức cha Maigrot đã là người lo việc này. Nhưng vào năm 1706, bị hoàng đế Trung Hoa xua đuổi khỏi giáo phận của mình, Đức cha Maigrot đã trở về châu Âu, và cuộc bách hại đã tiếp tục khắp trong đế quốc, với đôi khoảng lặng yên bình hiếm hoi trong suốt thế kỷ XVIII.

Từ năm 1776 đến năm 1843, có các thừa sai của Hội Thừa sai Hải Ngoại đến làm việc tại Phúc Kiến, điều hành huyện Hưng Hoá; nhưng vùng

này tiếp giáp với Vùng Đại diện Tông tòa Hạ Môn hiện nay, cách Mục Dương khoảng sáu ngày đi thuyền, như chúng tôi đã nói, Mục Dương nằm ở phía bắc của Phúc Kiến, gần như giáp với biên giới của Chiết Giang, và thỉnh thoảng các vị thừa sai có thể đến quỳ trước ngôi mộ của Vị sáng lập Hội Thừa sai Hải ngoại. Về phần mình, các thừa sai Đa Minh trong khu vực lân cận, chừng nào hoàn cảnh cho phép, cũng chăm lo việc bảo tồn ngôi mộ quý giá này. Hơn nữa, các ngài cũng chia sẻ với các tín hữu về lòng tôn kính sâu sắc mà những bậc tiền bối đã truyền lại, những vị đó là François Varo và Martin Ventallol, là những người đương thời, những người cộng tác và những người ngưỡng mộ vị Giám mục lừng danh. Dù có lòng tôn kính đầy tâm tình tôn giáo này, từ suốt hai thế kỷ nay, di cốt của Đức cha Pallu đã ở và vẫn còn ở xa gia đình Hội Thừa sai Hải ngoại.

III. CHUYỂN NHƯỢNG HÀI CỐT CỦA ĐỨC CHA PALLU: HÀNH TRÌNH ĐẾN PHÚC CHÂU VÀ MỤC DƯƠNG. TỪ THÁNG 6 ĐẾN THÁNG 7 NĂM 1912

Vào tháng 6 năm 1912 này, Thiên Chúa đã

chấp thuận điều mong ước của chúng tôi và đã xếp đặt, nhờ lòng nhân từ của Đức cha Aguirre, cho cuộc trở về của di hài đáng kính của Vị sáng lập giữa chúng tôi. Trong thời vị tiền nhiệm, Đức cha Masot, một cuộc vận động chính thức đã được thực hiện và lời thỉnh cầu đã được long trọng đệ trình lên vị Giám chức, nhằm được ngài chấp thuận nhường quyền lưu giữ hài cốt quý giá ở Mục Dương, nhưng không có kết quả. Đức cha Masot trả lời: “rằng nếu di cốt của Đức cha Pallu quý giá đối với Hội Thừa sai Hải ngoại, thì di cốt đó cũng quý giá đối với giáo phận của Đức cha Pallu, rằng ngài biết ơn Chúa Quan Phòng và tự nhận thấy được vinh dự trông coi một ngôi mộ như thế, và rằng ngài xem đó như là bổn phận của mình phải bảo tồn và chăm sóc ngôi mộ cách cẩn thận.”

Đức cha Masot qua đời năm ngoái, Đức cha Aguirre được chọn để kế nhiệm ngài vào năm nay. Cũng vẫn lời thỉnh cầu đó lập tức được lặp lại do vị Tổng quản tại Hồng Kông, cha Léon Robert, và lần này, với sự thành công mỹ mãn. Vị tân Giám chức nhớ lại rằng vì đã khởi sự sứ vụ thừa sai của mình ở biên giới Quảng Đông

và Phúc Kiến, ngài đã nhận được những sự phục vụ tốt lành và quý giá từ những người láng giềng thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại. Trở thành Giám mục, ngài muốn tỏ lòng biết ơn về điều đó, và thật sự, ngài không thể làm điều đó một cách xứng đáng và tinh tế hơn. Đơn thỉnh cầu được cha Léon Robert trình lên, nhân danh Hội Thừa sai, ngay tức khắc được chấp nhận, và Đức cha Aguirre khi qua Hồng Kông đến Đàng Ngoài để được tấn phong nơi những anh em cùng dòng, các tu sĩ Đa Minh, đã xác nhận bằng lời nói sự nhượng quyền vốn đã được viết thành văn, và chính ngài đã trao cho chúng tôi vài tấm ảnh về ngôi mộ. Vậy quyết định được đưa ra là khi Đức Giám mục trở lại địa phận của ngài, một cha của Hội Thừa sai sẽ cùng đi với ngài đến Phúc Kiến và sẽ tiến hành mở ngôi mộ để thu thập và mang về những gì chúng tôi còn tìm được nơi di hài đáng kính sau hơn hai thế kỷ. Tôi nhận được từ cha Louis Boulanger, Giám đốc Chứng viện Hội Thừa sai Hải ngoại và Bề trên đương nhiệm của nhà Nazareth tại Hồng Kông, giấy phép và quyền đại diện để lên đường hoàn thành bổn phận thuộc tình gia đình và lòng hiếu thảo này. Vài tuần

Nghĩa trang tại Mục Dương



十

泰西司教方公先生墓

歸濟谷兆麟濟亞國渡倫府人年六十一歲
入華十甲子九月廿一日卒在禧水聖堂

光緒二年四月傳教事卸修

康熙二十三年十二月初六日門人顏瑞等

誌

年

sau, trở về từ Đàng Ngoài, Đức cha Aguirre đưa tôi theo với ngài lên tàu “Haitan”, đó là ngày 16.07.1912. Ba ngày sau, chúng tôi cập bến nơi dòng sông Mân Giang, cách cửa biển của sông này 21 cây số, thủ phủ của Phúc Kiến, tại Phúc Châu, nơi cư trú của vị Đại diện Tông tòa.

Nơi xứ sở thú vị này, những di chuyển và hành trình không nhanh như ở Pháp: đường sắt, ô tô và máy bay còn chưa xuất hiện ở đây. Những con thuyền chạy bằng hơi nước dừng lại cách kín đáo trên bờ biển như thể sợ hãi tiến tới và phiêu lưu trên những con sông nội địa, chúng không rời Phúc Châu mỗi ngày. Vào mùa trà, chúng lên đường với số lượng nhiều hơn và mang đến cho khách du lịch cơ hội thường xuyên hơn, nhưng tiếc là tôi không đến vào mùa thuận lợi này; đó là lý do tại sao tôi đợi sáu ngày ở Phúc Châu, một chiếc thuyền đã khởi hành để làm một phần của cuộc hành trình qua Mục Dương.

Chúng tôi lên thuyền gồm bốn người: cha Elladio Lorenzo Dòng Đa Minh, người hướng dẫn và người đồng hành của tôi, Đức cha Aguirre đã giao phó tôi cho ngài, vốn biết rất rõ xứ này và ngôn ngữ trong vùng; tôi và hai người phục vụ trẻ tuổi là người của chính vùng đất Phúc An này. Một chiếc tàu hơi nước hạng nhẹ, sau một đêm du hành trên sông Mân Giang và trên biển, băng qua những hòn đảo của bờ biển Trung Hoa, đưa chúng tôi đến một cảng mở nhỏ có tên là “Sam-touy” hoặc “Sam toa” về phía bắc. Nơi đó, dòng sông Phúc An (tôi không biết tên dòng sông bằng tiếng Trung Hoa) chảy tới.

Từ lúc đó, chúng tôi phải rời bỏ con tàu chạy bằng hơi nước để nhờ cậy vào những mái chèo của những tay chèo đò, hoặc là chờ thuận gió, thế mà, không hề có một làn gió nào trong vùng này và thủy triều xuống lại ngược chiều, nên không thể đi được. Chúng tôi đành chịu dừng lại sáu tiếng. Sau thời gian chờ đợi này, thủy triều và gió thuận lợi, khoảng 7 giờ tối, chúng tôi may mắn đến được thôn Hạng. Thôn này vang danh trong lịch sử, vì ở vùng lân cận của làng này là nơi Đức cha Grégoire Lopez đã chào đời. Ngài là vị Giám mục đầu tiên và duy nhất người bản xứ mà nước Trung Hoa đã dâng cho Giáo hội vào

cuối thế kỷ XVII, chính xác vào khoảng cùng thời Đức cha Pallu. Là thành viên của Dòng Đa Minh, Grégoire La Văn Tảo đã ghép vào họ của mình một vĩ tố, biến tên ngài thành tên Tây Ban Nha và lịch sử đã lưu giữ tên gọi này: Grégoire Lopez. Ngài qua đời tại Nam Kinh sau vài năm làm Giám mục.

Nơi dòng sông Mục Dương chảy vào sông Phúc An ở chỗ cách ngôi làng kể trên không xa. Dòng nước nhỏ này không có nguồn nào khác ngoài nguồn nước mưa ở những ngọn đồi trong thung lũng và khoét ở phần thấp nhất của thung lũng một lớp không sâu. Dòng nước khởi đi từ những ngọn đồi bao quanh thung lũng Mục Dương xinh đẹp và màu mỡ, uốn khúc quanh co giữa những dãy đồi và đồng bằng nhỏ, độ dài có thể khoảng 30km. Vào những trận mưa lớn, dòng chảy tự nhiên khá mạnh và thật phúc cho những tay lái đò với những chiếc thuyền nhỏ đi xuống theo dòng nước (người ta không thấy những chiếc thuyền lớn trên một con sông như vậy)! Nhưng ngược lại, khốn cho những ai phải dùng sức chèo chống đi ngược dòng nước, họ tiến chậm trong khoảng thời gian dài! Chúng tôi đã đi ngược dòng sông này bằng sức chèo, trên một chiếc thuyền nhỏ, may mắn thay những cơn mưa không lớn lắm, nhưng chúng tôi đã mất hơn bảy tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Trước tiên, chúng tôi dừng chân tại làng toàn tông và lâu đài Ké-sen, nơi từng một thời gian có Đại chủng viện của địa phận (hiện nay đã chuyển về Phúc Châu, gần Tòa giám mục). Cha Michel Vila, coi sóc làng Ké-sen, một thừa sai đáng mến, đầy nhiệt huyết, với sự uyên bác thật đáng quý về lịch sử. Ngài phân chia thời gian dành cho những buổi giải tội lâu giờ, việc thăm viếng giáo dân và việc đọc sách. Ngài giúp tôi rất nhiều khi cho tôi mượn vài tác phẩm mà tôi đã cố gắng bổ sung kiến thức của tôi hoặc về Đức cha Pallu, hoặc về các cộng sự viên của ngài, các cha Dòng Đa Minh. Cho phép tôi được hết lòng cảm ơn ngài về sự phục vụ mà ngài dành cho tôi trong khi tôi hạnh phúc làm khách của ngài. Đức cha Aguirre đã viết thư cho cha Michel Vila để ngài đến Mục Dương với tôi, cũng nhằm

để ngài là người đại diện cho Đức cha khi khai mở ngôi mộ. Trong khi cha Elladio nghỉ ngơi đôi chút tại Ké-sen, nhiệm sở trước đây của cha, cha Vila và tôi hoàn tất việc ngược dòng sông và cuối cùng cũng đến được Mục Dương vào tối thứ ba ngày 30.07. Họ đạo tại thị trấn nhỏ này có khoảng 2.500 giáo dân trong số 10.000 dân, được thừa sai François Pagès coi sóc; ở họ đạo Kong-shu bên kia sông, số lượng tín hữu cũng gần tương đương và được giao phó cho cha Silvestre Garcia. Chúng tôi đã chờ ba hoặc bốn ngày một người chụp hình mà chúng tôi đã được báo trước, và đáng lẽ Elladio Lorenzo đã phải đưa đi cùng với mình, nhưng người này đã không đến. Hơn nữa, vì vướng các nghi lễ của ngày Chúa nhật (ngày 04.08) nên một trong các cha đại diện buộc phải trở lại Ké-sen. Do đó, sau cùng chúng tôi quyết định sẽ tiến hành khai mở ngôi mộ vào chiều thứ hai (ngày 05.08). Cần phải nói thêm rằng, trong những ngày này, tôi đã xin được dẫn đi hành hương đến “đồng thánh”, và ở đó, nơi ngôi mộ vừa thân thương vừa được tôn kính này, tôi đã cầu nguyện với vị Giám mục vĩ đại của chúng ta cho toàn thể Hội Thừa sai Hải ngoại. Cuối cùng thì Hội cũng nhận lại được ngài. Nhưng biết bao nhiêu lần trong cuộc hành

trình từ Hồng Kông đến Mục Dương, tôi đã tự hỏi, lòng đầy lo lắng: “Tôi sẽ thấy được gì phía sau phiến đá ngôi mộ, trong nơi chôn cất này?”



Hòm đựng hài cốt Đức cha Pallu

Sự chết và thời gian 228 năm sau đó đã biến Đức cha Pallu thành gì?”

IV. KHAI MỞ NGÔI MỘ: NHẬN DIỆN DI CỐT NGÀY 05.08.1912

Sáng ngày 05.08.1912, Thiên Chúa đã xếp đặt cho tôi một niềm vui thật lớn lao, một niềm hạnh phúc vừa chân thật vừa rõ rệt nơi nhà xứ Kong-shu, nơi tôi đã đến từ tối hôm trước. Tôi nhận được hai lá thư của hai thành viên trong Hội, một của cha Desgodins, thừa sai ở Tây Tạng, và một của cha Léon Robert, Tổng quản của chúng tôi. Thật ra, đó chẳng phải là sự quan tâm đầy hạnh phúc và thật tinh tế của Đấng Quan Phòng tốt lành, khi đặt trong tay tôi, vào đúng ngày ấy và ở đúng nơi ấy, hai bản văn này? Cứ như là Chúa sai đến cho tôi hai nguồn trợ lực, với thẩm quyền cao nhất: vị niên trưởng về tuổi tác và sứ vụ của Hội chúng tôi, đại diện cho toàn thể anh em thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại đang làm việc trong cánh đồng tông đồ; vì cha Desgodins đáng kính đã 86 tuổi, với 57 năm làm việc tại Tây Tạng; còn vị Tổng quản ở Hồng Kông, đại diện cho những anh em, giống như tôi, làm việc trong các trụ sở chung của chúng tôi, hơn thế nữa, ngài còn là tác giả lời thỉnh cầu chính thức trình lên Đức cha Aguirre.

Từ Kong-shu, chúng tôi khởi hành vào giờ đã định: cha Vila, cha Pagès, cha Garcia, cha Lorenzo, đại diện của Đức cha Aguirre và tôi, đi đến “đồng thánh”. Tôi mang theo ba tấm khăn lụa trắng còn mới tinh mà sơ Félicie, bề trên của các sơ người Pháp Dòng Thánh Phaolô thành Chartes tại Hồng Kông, đã tặng cho tôi. Chúng tôi cũng lấy tại nhà cha xứ của cha Garcia hai cái hòm tạm thời có kích thước không bằng nhau, tất cả nhằm cất giữ và chuyển đi những gì còn trong ngôi mộ. Chúng tôi bắt đầu bằng nghi thức rảy nước thánh và đọc kinh De profundis (Từ vực sâu). Tiếp đến, là đại diện của Hội Thừa sai Hải ngoại Paris, tôi chính thức xin các cha Dòng Đa Minh, là những người đại diện của vị Đại diện Tông tòa tại Phúc Kiến, vui lòng nhân danh Đức cha trao lại cho tôi, cho Hội Thừa sai những gì chúng tôi sẽ tìm được nơi di cốt Đức cha Pallu

trong ngôi mộ mà chúng tôi sắp mở ra. Theo lời đáp đồng ý của họ, chúng tôi ra hiệu cho người thợ bắt đầu tiến hành công việc. Lúc đó là khoảng 4g30 chiều. Những người thợ bắt đầu phá phần chân hay bức tường vôi nhỏ bên dưới phiến đá bia mộ, tiếp đến họ phá đổ phiến đá này bằng cách phá huỷ hai bức tường nhỏ cũng bằng vôi, vốn chèn hai bên và phía trên phiến đá. Sau đó là một đám đất chông chất giữa phiến đá và bức tường chắn lối vào mộ. Đám đất này dày độ nửa mét; một cái cuốc dễ dàng lấy đi đám đất này. Tuy nhiên, các cha Dòng Đa Minh và tôi hồi hộp chờ đợi, cuối cùng người thợ đã chạm được vào vách ngăn này, vào bức tường này, phía sau đó chắc chắn là nơi an nghỉ thi hài Đức Giám mục của chúng tôi.

Năm mộ hình vòm bằng gạch (chúng tôi nhìn thấy những viên gạch ở miệng lỗ) đã được khép lại bằng một hàng gạch đôi trên đất. Hai hàng gạch trên nhanh chóng được tháo bỏ, ánh sáng lọt vào trong mộ, ở đó các cha và tôi háp tấp được thấy và xem xét ngay những gì ngôi mộ che giấu từ rất lâu và những gì mà ngôi mộ sẽ trả lại cho chúng tôi. Một khối thuẫn dài có màu hung đỏ ở đó, trước mặt chúng tôi, nằm trên đất, bẹp xuống, hoàn toàn không còn hình dáng con người, không còn bộ xương và thậm chí không có lỗi lõm gì cả. Đây là những gì còn lại của Đức cha Pallu, vị Giám mục tuyệt vời và nhà truyền giáo nhiệt thành; thứ bụi đất không hình dạng được chương III của sách Sáng Thế nói đến, không còn gì khác: “In pulverem reverteris” - “người sẽ trở về bụi đất” (St 3, 19b)! Không còn chút gì những phẩm phục đại triều khi ngài được chôn cất, không còn chút gì hình dạng của quan tài, không còn chút gì có thể nhận dạng, mà chỉ là những mẩu vụn đây đó, ít nhiều dài hay ít nhiều mục nát. Tuy nhiên, liệu ở giữa đống tro bụi của người đã an nghỉ trong suốt 228 năm, vẫn còn chút xương nào hoặc mẩu xương nào còn rắn chắc để có thể thu thập được chăng? Người ta chỉ có thể xác nhận điều này khi hoàn tất việc lật bức tường gạch nhỏ và qua miệng lỗ chừng 90cm đi vào ngôi mộ được bảo quản rất tốt. Trở ngại cuối cùng này sớm biến mất, người

giáo lý viên của Kong-shu cầm đèn đi vào trong mộ, anh ta được lệnh phải tìm kiếm hết sức cẩn thận những xương anh ta có thể tìm thấy, dù còn nguyên vẹn hay bị vỡ. Một cha đứng ở cửa mộ đón lấy những mảnh vụn khác nhau và cung kính đặt vào một trong những tấm vải lụa trắng đã được chuẩn bị. Không tìm được một chiếc xương nào nguyên vẹn, nhưng các phần ít nhiều chắc chắn của những xương lớn, của những đốt sống, của hộp sọ hoặc của xương sườn và nhiều chiếc răng cũng được thu nhặt. Bằng cách này chúng tôi thu nhặt được một số xương rắn chắc tương đương với đầu của một đứa trẻ. Những mảnh vỡ của quan tài, khá nhiều, được đặt trong một tấm khăn khác. Cũng có những mảnh than mà người ta cũng đặt sang bên cạnh.

Theo một tập tục khá phổ biến, người ta hẳn đã đặt thi hài vị Giám chức qua đời trên một lớp than khá dày, trước khi đặt nắp quan tài ở Mục Dương. Chúng tôi cũng hết sức chú ý tìm kiếm chiếc nhẫn mục tử của Đức cha Pallu và thánh giá đeo trước ngực, hoặc ít ra một cây thập giá hay thánh giá nào khác, mà hẳn người ta đã đặt giữa các ngón tay Đức cha sau khi ngài qua đời, và hẳn ngài phải mang theo xuống mộ, nhưng không thể tìm được gì. Ở đây, một câu hỏi được đặt ra là liệu trong lần trùng tu ngôi mộ vào năm 1874[3], người ta có mở cả quan tài, (có thể) đã tìm thấy vật quý này, với danh nghĩa là kỷ vật của Đức cha Pallu? Câu trả lời là cả ở Mục Dương, cả ở những nơi khác, cả ở trong chính ngôi mộ, không có một tài liệu ghi chép nào còn lại (nếu như có về sự trùng tu này). Người ta biết tới sự kiện trùng tu, tất cả chỉ có thế. Cha Dòng Đa Minh, người chủ trì công việc này, đã qua đời cách đây khoảng 15 năm; và Tập san Biên Niên của Dòng Đa Minh (Annales Dominicaines), tôi muốn nói tới Correo annamitico - sinicum (bản xác nhận Annam - Trung Hoa) của năm đó, không đưa ra một dòng chữ nào về những gì cha Đa Minh này đã làm. Về phần các cha cùng Dòng, họ không còn nhớ đã nghe từ miệng ngài bất cứ chi tiết nào liên quan đến việc trùng tu này. Hơn nữa, tôi còn được nghe kể về hai người Trung Hoa vào thời điểm đó, theo người ta nói,

đã tham dự buổi mở huyệt và xem xét xương cốt. Nhưng một người đã qua đời, người kia không còn ở xứ này, còn lời chứng mà người ta gán cho từng người trong họ lại trái ngược nhau. Đối với tôi, câu hỏi vẫn không thể giải đáp được, trừ phi về vấn đề này, Văn khố các cha Dòng Đa Minh ở Manilla sở hữu tài liệu nào đó mà tôi không biết.

Buổi tối qua đi. Sau khi thu nhặt tất cả những gì có thể có từ những mảnh xương này, những mảnh vụn của quan tài, chúng tôi bỏ đầy hai cái hòm mà chúng tôi mang theo. Cha Garcia nhận trách nhiệm lo lấp ngôi mộ lại và ngài làm việc đó ngay ngày hôm sau, nhưng quyết định cũng được đưa ra là tôi cũng sẽ mang theo tấm bia mộ[4]. Chúng tôi trở lại làng Kong-shu, Thánh giá đi trước, theo sau là hài cốt quý giá và vừa đi chúng tôi vừa đọc Kinh Mân Côi. Các tín hữu được hồi chuông báo trước đã tập trung tại nhà thờ. Di cốt của Đức cha Pallu được đặt trên một giá dựng trong nhà thờ và buổi kinh cầu hồn đầu tiên được vị thừa sai của giáo xứ, cha Silvestre Garcia, cử hành; cũng ngay đêm hôm đó, tôi chuyển di cốt đến nhà thờ Mục Dương, nơi đó di hài cũng được đặt dưới tấm vải phủ quan tài, đã được cha Pagès chuẩn bị trước.

Ngày hôm sau, lễ Chúa Biến Hình, chúng tôi mang tất cả mọi thứ ra từ sáng sớm, chuyển từ nhà thờ đến nhà xứ, và ở đó, trên một cái bàn được trải một tấm khăn, tất cả mọi thứ trong hai chiếc hòm tối hôm trước được đổ ra hết để chúng tôi dễ dàng tiến hành thêm lần nữa một cuộc tìm kiếm những xương cốt, hoặc nguyên vẹn hoặc bị vỡ: điều này giúp chúng tôi tăng thêm một chút kho tàng quý giá của mình. Cuối cùng, tôi đã





có thể mang về Hồng Kông một số những mảnh xương rắn chắc tương đương với khối lượng của một cái đầu người trung bình. Chiếc hộp đặc biệt chứa di hài có kích thước: dài 26cm, rộng 17cm và cao 11cm. Còn chiếc hòm lớn hơn, chứa tro bụi của Đức cha Pallu với các mảnh vỡ của quan tài và một ít than, có kích thước: dài 73cm, rộng 33cm và cao 31cm. Cha Pagès đã đặt một người thợ ở thị trấn nhỏ làm chiếc hòm này. Hòm được làm bằng gỗ long não, lót đệm bên trong, bên ngoài phủ một tấm lụa đen, các cạnh nhô ra bằng một đường viền nhỏ màu vàng, cuối cùng là một cây thánh giá, cũng có đường viền rộng hơn và cùng màu, được đóng ở phía trên bằng đinh đồng.

Lúc đó biên bản được soạn, biên bản này công bố những gì chúng tôi đã tìm thấy và những gì vừa được nói đến: “Một số lượng quý giá, chắc chắn vậy, nhưng trên thực tế khá khiêm tốn; điều này không có gì lạ khi nghĩ tới khoảng thời gian dài đã trôi qua kể từ ngày Đức cha François Pallu qua đời và kể từ cuộc chôn cất, với ký ức đáng kính.” Các cha Dòng Đa Minh, với tư cách là đại diện của Đức cha Aguirre, đã ký tên, và tôi ký tên sau đó, với tư cách là đại diện của Hội Thừa sai được thành lập chủ yếu nhờ vị Giám mục vĩ đại; sau đó hòm được khóa lại chắc chắn và được trao cho tôi, với cả chìa khóa, để được chuyển đến Phúc Châu và trao cho Đức cha Aguirre, để ngài được biết nội dung và để ngài xác nhận tính xác thực[5]. Còn với phần mộ trống, người ta đã lấp lại vào ngày hôm sau (như tôi đã nói) và giáo phận sẽ tiếp tục cẩn thận và cung kính canh giữ, bằng việc dựng lên một cây thánh giá, đặt một dòng chữ ghi nhớ nhắc tới việc chôn cất Đức cha Pallu vào năm 1685 và cuộc khai quật ngày 05.08.1912.

V. TRỞ VỀ PHÚC CHÂU VÀ HỒNG KÔNG (TỪ NGÀY 7 ĐẾN NGÀY 25.08.1912)

Khó khăn của hành trình trở về Phúc Châu cũng giống như đi đến Mục Dương. Ngày Đại lễ Đức Mẹ Lên Trời cận kề phải tạo cho cha Elladio, trước đây phụ trách Ké-sen, cơ hội thuận lợi hỗ trợ cho nhà truyền giáo hiện tại là cha Michel Vila, nhằm chuẩn bị cho họ đạo nhiệt thành này cử hành trọng thể cách thánh thiện lễ Đức Trinh nữ Maria rất thánh cùng với sự khải thắng của Người. Vì thế, khi đặt lên thuyền của chúng tôi di cốt quý báu của Đức cha Pallu và bia mộ đá, cha Michel Vila và tôi đã trở lại Ké-sen vào chiều thứ tư. Còn một tuần nữa là đến ngày lễ; cha Elladio cũng đến gặp chúng tôi ngay, và cả hai vị thừa sai ngồi tòa giải tội. Bầu khí thân thương của tình gia đình lại tiếp tục cho đến chiều ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, ngày đó tôi dứt khoát rút lui khỏi đây bằng cùng con đường và cùng cách thức mà tôi đã đến, và cũng cùng với vị Raphael rất tận tụy với tôi. Vào tối thứ sáu, khi chúng tôi đến Sam-touy, không còn con tàu hơi nước nào ở bến cảng nhỏ và chúng tôi đã e ngại phải dừng lại quá lâu. May mắn thay, ngay sáng hôm sau, có hai con tàu hơi nước thả neo ở đó và chúng tôi sớm được biết chúng sẽ lên đường đến Phúc Châu vào sáng ngày Chúa Nhật chứ không trễ hơn. Điều đó bảo đảm cho chúng tôi rằng chúng tôi sẽ trở lại thủ phủ vào buổi chiều cùng ngày. Chúng tôi cử hành thánh lễ rất sớm, con tàu được thông báo là phải nhổ neo khoảng 5 giờ sáng, lúc bình minh; và chỉ ngay sau khi chúng tôi lên boong, con tàu Kong-moon khởi hành, đúng theo thời gian đã định. Chỉ có Thiên Chúa biết chúng tôi sung sướng thế nào, hơn nữa trời hôm đó có vẻ rất tốt. Một sự cố rất nhỏ, vốn cũng khá thường xuyên ở khu vực này, báo hiệu cuộc trở lại của chúng tôi. Đi được nửa đường, giữa cửa Mân Giang và thành phố Phúc Châu, tại một cảng nhỏ được gọi là Cảng Chùa hoặc là Pagoda Anchorage (tức Mã Vĩ), vượt quá cảng này, những chiếc tàu hơi nước lớn hơn không thể đi ngược lên được nữa, chuyện xảy ra là cả chiếc Kong-moon nhỏ bé của chúng tôi, vì thiếu nước phía dưới, nên cũng không tiến

lên được nữa! Vậy là phải hơi chậm lại chừng một tiếng rưỡi, và cuối cùng, thủy triều dâng lên khiến chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình mà không còn gặp trở ngại hoặc khó khăn nào thêm cho tới khi đến Phúc Châu.

Chiếc hòm quý giá được bọc trong một tấm vải, để lúc ở trên thuyền và tàu hơi nước, người ta không thể đoán được bên trong nó chứa đựng những gì, được chuyển ngay đến Tòa giám mục cùng với bia mộ. Rồi vào sáng hôm sau, ngày 19.08, Đức cha Aguirre tiến hành thủ tục chính thức nhận di cốt của Đức cha Pallu trước sự hiện diện của ba cha Dòng Đa Minh và tôi, thể theo những điều ngài biết do truyền thống địa phương, liên tục và không thay đổi, và theo những gì đã được ghi lại cho ngài trong biên bản tại Mục Dương. Sau đó, theo những gì đã thỏa thuận trước, lúc tôi lên đường đi lên phía bắc, ngài tách chính di cốt ra, bọc trong tấm lụa trắng và đặt chúng vào chiếc hộp mà tôi đã đề cập ở trên. Ngài đóng hộp lại, bao quanh nó bằng một sợi dây và đóng vào đó con dấu của địa phận. Sau khi đã nhận diện cách chính thức những mảnh vụn khác, ngài đặt chiếc hộp này vào trong chiếc hòm long nảo, khép lại như trước, rồi lại trao chiếc hòm cho tôi để tôi trao lại cho Hội Thừa sai Hải ngoại, cho đích danh là cha Louis Boulanger, bề trên của nhà Nazareth và là một trong những cha giáo sư của chủng viện Thừa sai Hải ngoại. Tuy nhiên vị Giám chức muốn chủ tọa một buổi kinh cầu hồn trọng thể cuối cùng trong nhà thờ chánh tòa trước hài cốt của vị Giám mục vĩ đại của chúng ta; vào lúc ngài mãi mãi rời khỏi mảnh đất Phúc Kiến khách này và địa phận mà ngài đã điều hành. Vào tối thứ tư, tôi lên vãn chiếc tàu Haitan, chiếc tàu đã đưa tôi đi từ Hồng Kông, năm tuần trước, và cuối cùng vào buổi sáng Chúa Nhật sau đó, là ngày lễ cùng lúc kính Trái Tim Cực Sạch Đức Trinh Nữ Maria Diễm Phúc và lễ kính Thánh Louis, vua nước Pháp, Đức cha Pallu được chuyển tới Nhà Quản Lý, và liền sau đó, đến nhà Nazareth của chúng tôi, trở về giữa gia đình Hội Thừa sai của ngài. Sự vắng mặt tạm thời của cha bề trên nhà Nazareth khiến nghi lễ tôn giáo cuối cùng bị

hoãn lại đôi chút; tiếp sau nghi lễ, Đức cha Pallu, Giám mục hiệu tòa Héliopolis và là Vị Sáng lập chính Hội Thừa sai Hải ngoại Paris thân yêu của chúng ta sẽ an nghỉ trong ngôi mộ được lòng hiếu thảo của con cái ngài chuẩn bị sẵn sàng.

PHẦN KẾT

Trước khi kết thúc câu chuyện này, thật chính đáng khi chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Đức cha Aguirre đáng kính và các thừa sai của ngài. Khi tôi nói lời giã từ Đức cha, ngài đã nói với tôi: “Tôi rất hy vọng rằng Đức cha Pallu sẽ tiếp tục bảo vệ Phúc Kiến trong tương lai, giống như ngài đã làm trong quá khứ.”

Vâng, thưa Đức cha, giống như Đức cha, chúng con hy vọng điều đó, chúng con xác tín chắc chắn về điều đó, ngài sẽ luôn tiếp tục, cùng với các Chân phước Tử đạo, các Đức Giám mục, với Đức cha Phêrô Sanz, người vĩ đại nhất trong số những người kế vị ngài, và với các vị Giám chức nhân đức khác giống như các ngài cho tới chính Đức cha, những người đã dẫn dắt địa phận thân yêu của mình. Con xin nói, Đức cha Pallu sẽ tiếp tục bảo vệ và chuyển cầu. Thưa Đức cha, giờ đây ngài mắc nợ Đức cha điều đó, vì Đức cha đã trả ngài lại cho gia đình của ngài. Cùng với Vị Sáng lập thân yêu của mình, Hội Thừa sai Hải ngoại chia sẻ nghĩa vụ, Hội cũng có bổn phận bày tỏ lòng biết ơn của mình, bằng lời cầu nguyện cho những hoa trái dồi dào và sự phồn thịnh trong thời Giám mục của Đức cha. Và cuối cùng, chính con, là người có phần việc khiêm tốn trong biến cố này, con đã mắc một món nợ đối với Đức cha, thưa Đức cha, cũng như với các nhà thừa sai đạo đức của phương Bắc, những người đã không bỏ sót bất cứ điều gì có thể làm cho chuyến đi của con trở nên dễ dàng và hiệu quả. Xin cảm ơn người đã là Raphael của tôi, vừa bên bỉ, vừa tận tụy, cha Elladio Lorenzo; cảm ơn những người đã tiếp đón tôi trong những ngày hồng phúc này tại Ké-sen và tại Mục Dương, các cha Vila, Pagès và Garcia (Silvestre).

Trong ngày lễ di chuyển thi hài thánh Vinh Sơn Phaolô (được Đức Giáo hoàng nhường lại cho Hội Dòng Thánh Lazare), người ta đã nói rằng: “Tro

bụi của vị Đại Thánh này hôm nay vẫn còn thở ra lòng bác ái vô song của ngài.” Đó là mong ước tương tự mà tôi cũng muốn diễn đạt, như là lời cuối cùng của toàn bài tường thuật này: Ước gì di cốt Đức Giám mục đáng kính của chúng ta và là Vị Sáng lập chính, từ nay ở giữa chúng ta, vì lợi ích của tất cả chúng ta, cũng có thể thở ra lòng nhiệt thành tông đồ đáng ngưỡng mộ của ngài, rồi nhờ tiếp cận với lòng nhiệt thành này, mong sao tâm hồn tất cả chúng ta ngày càng hiểu rõ hơn sự cấp thiết và vẻ đẹp của lòng tận tụy, là thứ chinh phục, hoán cải và cứu rỗi các linh hồn được gửi đến cho chúng ta! Bất cứ ai đến nhà Nazareth hoặc nhà Béthanie, bất cứ ai được tôn vinh với danh hiệu linh mục thừa sai, sẽ ghé qua Hồng Kông, đều có thể dễ dàng đến quỳ gối bên di cốt quý giá này: ước gì người ấy kín múc được ở nơi đây những cảm xúc đã thúc đẩy và nâng đỡ cho đến hơi thở cuối cùng Vị Giám mục đạo đức và là Đấng Sáng lập của chúng ta: lòng hăng hái nhiệt thành không mệt mỏi đối với vinh quang Thiên Chúa, tình yêu nồng cháy đối với Giáo hội, lòng bác ái dịu dàng và tích cực đối với các linh hồn, và sự chăm sóc luôn tinh thức đối với sự thánh hóa bản thân.

Ở đó, trong nhà nguyện của chúng ta, và từ thâm sâu của ngôi mộ, Đức cha Pallu như là Người Công Chính của Lễ Luật cũ “defunctus adhuc loquitur” - “người chết rồi vẫn lên tiếng” (Hr 11, 4b).

Lm. G. Guéneau, p.m.a

Ngày 7 tháng 9 năm 1912, Kinh chiều I

Lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 132 (Tháng 11 & 12 năm 2022)

[1] Tài liệu giáo xứ Saint-Saturnin tại Tours, ngày 31.08.1626: Lễ rửa tội của François Pallu, con trai nhà quý tộc Étienne Pallu, luật sư cố vấn của nhà vua tại pháp đình và ngài vị hoàng gia tại Tours, và cô Marguerite Gaultier, rửa tội vào ngày 31 tháng 8 năm 1626. Cha đỡ đầu là nhà quý tộc Jacques Gaultier, ngài de la Crousilière; mẹ đỡ đầu là cô Suzanne Hardy, vợ của Jacques... quan giám mã, ngài de La Noue.

[2] Trong các tu sĩ Dòng Đa Minh liên lạc

thường xuyên với Đức cha Pallu, chúng tôi biết tới ba vị: cha François Varo đưa ra lời chứng rất hay về Đức cha Pallu trong lá thư gửi cho các bề trên của ngài ở Manilla, và ngôi mộ của cha cách ngôi mộ của Đức cha Pallu chỉ vài bước, vì ngài qua đời tại Mục Dương vào năm 1687 trước khi nhận được sắc bổ nhiệm ngài làm Giám mục Lindien; cha Trigueros; cha Magino Ventallol được bổ nhiệm làm Giám mục Carysto và Đại diện Tông tòa Phúc Kiến, nhưng không chịu để tấn phong và đã qua đời tại Quảng Đông năm 1732.

[3] Về cuộc trùng tu này chúng tôi xin trích lại ở đây lá thư của cha Sautel là người khởi xướng cuộc trùng tu:

Lyon, Tu viện các cha Đa Minh, 91, rue Tête-d'Or, ngày 26 tháng 8 năm 1899.

“Trong thời gian lưu lại ở Phúc Kiến, tôi đã rất muốn được biết về tình trạng mộ phần của Đức cha Pallu, vì những gì tôi đã đọc về vấn đề này trong Các bức thư của Đức cha Luquet. Trong năm cuối cùng của tôi ở xưởng tàu, năm 1873, tôi đã trao đổi thư từ với cha Cristobal (Christophe) Pla nhận trách nhiệm của thị trấn Mục Dương (trong xứ Muc-yong-ke) và ngài cho tôi biết những người ngoại đạo đã dần lấy những dấu tích cuối cùng của ngôi mộ quý giá này. Hân hạnh được góp phần vào việc trùng tu, tôi đã gửi ngay một món tiền để bắt đầu công việc. Thậm chí tôi đã hy vọng viếng thăm những nơi này nhân cơ hội một chuyến du lịch đến vùng Phúc An, nơi qui tụ những người Công giáo lâu đời nhất và đông dân nhất của Phúc Kiến; nhưng khi đến gần Mục Dương, tôi được thông báo rằng những biến loạn bất ngờ xảy ra trong thị trấn này làm cho việc tiếp cận trở nên nguy hiểm đối với người nước ngoài và có thể làm ảnh hưởng đến những người theo đạo Công giáo, do đó đây luyến tiếc tôi đã buộc phải từ bỏ chuyến viếng thăm đạo đức này.

“Đức cha Caldéron, Đại diện Tông tòa Phúc Kiến và cha đáng kính Coltell, Đại diện giám tỉnh, cũng như cha Pla đã rất hài lòng điều hành công việc theo kế hoạch và đã hết lòng trợ giúp thực hiện công việc. Về việc trùng tu này, các ngài đã nhận được lời cảm ơn hết sức trân trọng

từ Hội Thừa sai Hải ngoại, là Hội nhận trang trải mọi chi phí của công việc.” (Thư đến cha Adrien Launay).

[4] Bia đá này đã được rửa sạch; người ta đã tẩy hết các vết bẩn, sơn lại các ký tự bằng màu đỏ và có thể chụp ảnh tấm bia.

Tấm bia đá này có phải chính là tấm bia mà người ta đã đặt khi xây cất ngôi mộ hay không? Sự việc có vẻ làm chúng tôi nghi ngờ. Bởi vì vào thời kỳ đó, chữ khắc vốn không có dòng chữ nói về việc trùng tu, nên không đối xứng, điều đó không hợp với thói quen của người Trung Hoa; hơn nữa, trong Văn khố của Hội thừa sai Hải ngoại vol. 426, p. 455, một bản sao của chữ khắc (theo ký tự Rôma), có niên đại trước cuộc trùng tu có ba dòng và những dòng này dường như được viết theo cách thể hiện các dòng chữ của bia ký. Dòng thứ nhất bên phải, lẽ đương nhiên bắt đầu bằng chữ 諱 Fang (tác giả bài viết đọc nhầm chữ này là âm tiết thứ nhất của François); dòng này kết thúc bằng chữ 堂, đường, nhà thờ; dòng đầu tiên bên trái (đây là cách các chữ khắc được tạo ra: hai dòng song song tương ứng với nhau) không là gì khác hơn là dòng đầu tiên bên trái hiện tại mà ký tự đầu tiên là chữ 康, Khang. còn chữ cuối là chữ 志, chí. lập; dòng chữ ở giữa cũng giống dòng chữ ở giữa hiện tại, có ký tự đầu tiên là chữ 泰, để tôn kính và chữ cuối cùng là 墓, mộ.

Trong bản khắc hiện tại có 5 dòng. người ta đã cắt đôi dòng thứ nhất bên phải thành hai dòng để có được sự đấng đối và để hai dòng này có thể tương xứng với dòng đầu tiên bên phải (là dòng chữ cổ) và dòng thứ hai bên trái mà người ta đã thêm vào để chỉ việc trùng tu của ngôi mộ.

Các dòng chữ trên bia mộ Đức cha Pallu:

Hàng 1: 諱濟各泛蘭濟亞国渡倫府人年六十一癸亥年

Hàng 2: 入華于甲子年九月廿一日卒在穆水聖堂

Hàng 3: 泰西司教方公先生墓

Hàng 4: 光緒二年四月傳教事邱修

Hàng 5: 康熙二十三年十二月初六日門人顏璫等志

Phiên âm:

Hàng 1: HÚY TẾ CÁC PHIẾM LAN TẾ Á QUỐC ĐỘ LUÂN PHỦ NHÂN NIÊN LỤC THẬP NHẤT TUẾ QUÝ HỘI niên

Hàng 2: NHẬP HOA VU GIÁP TÍ NIÊN CỬU NGUYỆT CHẤP NHẤT NHẬT TUẤT TẠI MỤC THUY THÁNH ĐƯỜNG

Hàng 3: THÁI TÂY TƯ GIÁO PHƯƠNG CÔNG TIÊN SINH MỘ

Hàng 4: QUANG TỰ NHỊ NIÊN TỬ NGUYỆT TRUYỀN GIÁO SỰ KHÂU TU

Hàng 5: KHANH HI NHỊ THẬP TAM NIÊN THẬP NHỊ NGUYỆT SỞ LỤC NHẬT MÔN NHÂN NHAN ĐANG ĐĂNG CHÍ.

Dịch nghĩa (chúng tôi, người dịch, sửa lại bản dịch này của tác giả):

Hàng 1 và 2: Tên huý [Phan]xicô, người phủ Touraine, nước Pháp, 61 tuổi (thực ra Đức cha Pallu lúc đó ở tuổi 59), vào Trung Hoa năm Quý Hợi, qua đời tại thánh đường Mục Thủy ngày 21 tháng 9 năm Giáp Tí.

Hàng 3: Mộ phần Thầy Phương, Giám mục người châu Âu.

Hàng 4: Thừa sai Khâu (tên Trung Hoa của cha Sautel) tu sửa vào tháng 4 năm thứ hai thời Quang Tự.

Hàng 5: Nhan Đang cùng những môn đệ ghi nhớ vào ngày mùng 6 tháng 12 năm thứ 23 thời Khang Hy.

[5] Về biên bản Mục Dương chúng tôi đã làm thành 6 bản, trong đó 2 bản để lại tại hai nhà xứ địa phương; bản thứ 3 để tại Tòa giám mục Phúc Châu; bản thứ 4 đặt trong hộp hài cốt nhỏ; còn 2 bản còn lại, một bản để tại Văn khố của nhà Nazareth của chúng tôi, bản kia để tại Chung viện Hội thừa sai Hải ngoại. Bốn bản sau này gồm cả biên bản làm tại Phúc Châu và được Đức cha Aguirre, ba cha Dòng Đa Minh và tôi ký vào (chú thích của M. Guéneau).

Hài cốt Đức cha Pallu trở về Hội Thừa sai Hải ngoại Paris (hdgmvietnam.com)

Tòa giám mục giáo phận Vinh minh định về sự việc liên quan đến anh GB. Hồ Hữu Hòa

TÒA GIÁM MỤC GIÁO PHẬN VINH
Xã Đoài, Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An
Điện thoại: 0399.247.857
Email: longtgmvinh@gmail.com

MINH ĐỊNH VỀ SỰ VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN ANH GB. HỒ HỮU HÒA

Tôi, Anphong Nguyễn Hữu Long, giám mục giáo phận Vinh, bằng văn thư này, minh định về sự việc anh GB. Hồ Hữu Hòa được phong chức linh mục tại Philippines ngày 07 tháng 12 năm 2022.

1. Không hề có sự việc anh GB. Hồ Hữu Hòa được nhận là chủng sinh của giáo phận Vinh và được tôi gửi đi học tại các học viện ở miền Nam.

2. Không hề có sự việc tôi ký tên vào văn thư ủy nhiệm cho đức cha Precioso D. Cantillas, giám mục giáo phận Maasin (Philippines) để phong chức linh mục cho anh GB. Hồ Hữu Hòa, cũng như ký tên vào bất cứ một văn bản nào liên quan đến việc đào tạo và chứng thực tư cách để anh lãnh nhận thánh chức. Văn thư ủy nhiệm được đọc trong lễ phong chức linh mục và những văn thư nào khác đều là giả mạo, ngụy tạo.

3. Cho đến nay, tôi chưa hề liên lạc và trao đổi bất cứ thư tín gì với đức cha Precioso D. Cantillas, nhất là liên quan đến việc phong chức linh mục cho anh GB. Hồ Hữu Hòa.

4. Linh mục Giêradô Nguyễn Nam Việt là chánh văn phòng và chương án của tòa giám mục Vinh. Cha xin tôi đi Philippines ba ngày với lý do cá nhân, chứ không phải với tư cách được tôi ủy thác để giới thiệu và chứng nhận anh GB. Hồ Hữu Hòa lên chức linh mục.

5. Vào ngày 20 tháng 01 năm 2023 (29.12 âm lịch), anh GB. Hồ Hữu Hòa đến gặp tôi và thông báo anh đã được phong chức linh mục

tại Philippines và được nhập tịch vào giáo phận Maasin. Tôi rất ngạc nhiên về việc này, và tôi yêu cầu anh cho tôi văn bản chứng thực anh đã được phong chức và giấy chứng nhận linh mục (Celebret) để được cử hành các bí tích đúng như giáo luật qui định, nhưng cho đến nay tôi vẫn không nhận được các giấy tờ này từ anh hay từ tòa giám mục Maasin.

Sự việc cho đến nay vẫn đang được tiếp tục điều tra.

Làm tại Tòa giám mục Xã Đoài, giáo phận Vinh, ngày 10 tháng 02 năm 2023

(đã ấn ký)

+ Anphong Nguyễn Hữu Long

Giám mục Giáo phận Vinh

Tuyên bố của Giám mục Gp. Maasin về “Việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita - JB - Hồ Hữu Hòa”

Chiều ngày 17/2/2023, Đức cha Precioso D. Cantillas, SDB, Giám mục Giáo phận Maasin, đã gửi Bản Tuyên bố chính thức của ngài đến Vatican News Tiếng Việt liên quan đến “Việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita ,JB‘ Hồ Hữu Hòa”, với ước mong “giúp soi sáng cho việc tìm kiếm sự thật” và “chúng tôi hy vọng rằng lợi ích của những người liên quan và của toàn thể Giáo hội, được tôn trọng và bảo vệ.” Dưới đây là bản dịch của Vatican News Tiếng Việt của Tuyên bố này.

Giám mục Công giáo Roma của Giáo phận Maasin
TUYÊN BỐ CHÍNH THỨC
về việc truyền chức của Cha Gioan Baotixita “JB” Hồ Hữu Hòa

Với thiện ý, chúng tôi đã truyền chức cho Cha Gioan Baotixita “JB” Hồ Hữu Hòa với Thánh Chức Phó tế vào ngày 8 tháng 9 năm 2022, và sau đó, tại Giáo phận Maasin, người này được thụ phong Thánh Chức Linh mục vào ngày 7 tháng 12 năm 2022 cho Giáo phận Vinh, Việt Nam.



Việc truyền chức này đã tuân theo các thủ tục giáo luật thông thường, đặc biệt là việc đệ trình các Ủy nhiệm thư cần thiết được ký bởi Đức Cha Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh, được đóng dấu của Tòa Giám mục, và được xác nhận bởi Linh mục Giêradô Nguyễn Nam Việt, Chương án.

Hơn nữa, việc truyền chức này được hỗ trợ bởi các tài liệu, chẳng hạn như thư xác nhận và giới thiệu, các chứng chỉ và chứng thư, và thậm chí cả thư cảm ơn. Tất cả những tài liệu này, được viết và ký bởi các giáo sĩ Việt Nam có uy tín chịu trách nhiệm cho việc đào tạo của Cha Gioan Baotixita tiến đến chức linh mục. Trong số này, có lá thư của Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, OP, Giám mục hưu của Giáo phận Hà Tĩnh, và nguyên Giám mục Giáo phận Vinh, trình bày vấn đề với Văn phòng của chúng tôi cũng như lý do yêu cầu việc này.

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Gioan Baotixita cùng với Chương án của Giáo phận Vinh, và một phó tế người Việt Nam làm thông dịch viên, xin được diện kiến chúng tôi. Trong buổi diện kiến này, Cha Gioan Baotixita đã đệ trình Đơn xin Nhập tịch vào Giáo phận Maasin. Sau khi xem xét mức độ nghiêm trọng của lý do thỉnh cầu và tính phù hợp của nó, thủ tục bắt buộc theo giáo luật đã được tiến hành và cuối cùng Cha Gioan Baotixita đã được nhập tịch vào Giáo phận Maasin vào ngày 15 tháng 1 năm 2023.

Sự xôn xao hiện nay liên quan đến vấn đề này thực sự đáng tiếc và đau buồn. Chúng tôi hiện đang thực hiện các bước và thủ tục cần thiết, hy vọng sẽ giúp những điều liên quan được soi sáng, và như thế các vấn nạn sẽ được làm sáng tỏ. Ngoài ra, chúng tôi cũng trao phó tình huống sự việc cho cơ quan thẩm quyền thích hợp để quyết định tính xác thực của các tài liệu được chuyển đến Văn phòng của chúng tôi.

Xin Ánh sáng Chúa Kitô hướng dẫn các hành động của chúng ta, hầu chúng ta có thể tìm thấy sự thật.

Được ban hành tại Phòng Chương án Giáo phận, Thành phố Maasin, Nam Leyte, Philippines, vào ngày 17 tháng 02 năm 2023.

Đức Giám mục Precioso D. Cantillas, SDB, DD
Giám mục Giáo phận Maasin

(đã ký)

Linh mục Mark Vincent D. Salang
Chương án

(đã ký)

Nguồn: Vatican News

Đoàn đại biểu Ủy Ban Giáo Dân tham dự Hội nghị Quốc tế về giáo dân

WHĐ (24.02.2023) - Ngày 21-2-2023 đoàn đại biểu Ủy Ban Giáo Dân trực thuộc HĐGM Việt Nam gồm Đức cha Giuse Trần Văn Toàn, Giám mục Giáo phận Long Xuyên, chủ tịch Ủy Ban Giáo Dân, Cha Antôn Hà Văn Minh, Thư Ký Ủy Ban Giáo dân, Ô. Phanxicô Xaviê Nguyễn Thái, Đại diện Giáo dân trong Ủy Ban Giáo dân, đã về đến Việt Nam sau ba ngày tham dự hội nghị do Bộ Giáo Dân, Gia đình và Sự sống tổ chức với chủ đề: Các Mục tử và người Tín hữu giáo dân được mời gọi cùng nhau tiến bước (Pastors and lay faithful called to go forward together) từ ngày 16-18/2/2023 tại Vatican.

Mục đích của hội nghị theo ĐHY Kevin Farrell, chủ tịch Thánh Bộ “Bộ Giáo Dân, Gia

Tín Giáo Hội Việt Nam

đình và Sự sống” phát biểu trong bài khai mạc là: Khai sáng rõ hơn trách nhiệm liên quan đến tất cả mọi người đã được rửa tội trong Giáo hội. Mọi thành phần Dân Chúa, mục tử cũng như giáo dân, cùng chia sẻ đầy đủ trách nhiệm đối với cuộc sống, sứ mệnh, chăm sóc, quản lý và phát triển của Dân Chúa. Cần phải vượt ra khỏi hình thức ,ủy quyền‘ hoặc sự ,thay thế‘ mà người giáo dân nhận được từ các mục tử và được gọi là “sự ủy thác” trong một số công việc ...” Hội nghị này muốn cùng nhau khám phá lời kêu gọi “cùng nhau tiến bước” trong việc đảm nhận trách nhiệm trong Giáo hội.

Thật vậy, Giáo hội mà chủ thể của Giáo Hội là cộng đoàn có cùng một tinh thần, cùng một đức tin và cùng một sứ mạng, do đó Giáo Hội là một cộng đoàn duy nhất. Vì thế, mọi người trong Giáo hội phải là một ,chủ thể‘ tích cực: tất cả được mời gọi cùng nhau tham gia vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Hội nghị này mong muốn các mục tử đón nhận và đồng hành với các sáng kiến của người giáo dân với sự tin tưởng rằng, tất đều mong muốn cho Tin Mừng của Chúa Kitô được lan tỏa đến với muôn dân, và Giáo Hội Chúa chính là nhà đáng tin cậy để mọi người tìm đến.

ĐHY hy vọng rằng trong hai ngày lắng nghe, đối thoại và trao đổi sẽ mang lại nhiều hữu ích, và có thể giúp cho mỗi tham dự viên khi trở về đất nước của mình, phát huy vai trò của tất cả các thành phần Dân Chúa, hầu tất cả nhiệt tình



sự tham gia vào đời sống và sứ mạng của Giáo hội.

Với mục đích này, hội nghị bàn về tầm quan trọng của tinh thần đồng trách nhiệm bắt nguồn từ ơn gọi rửa tội của mọi tín hữu. Ngày đầu tiên (16/20) của hội nghị đã tiến hành với hai bài thuyết trình chính:

Trong bài thuyết trình đầu tiên, Fr. Luis Navarro, Hiệu trưởng Đại học Giáo hoàng Dòng Thánh Giá, đã công hiến cho các tham dự viên một suy tư về nền tảng và bản chất của tinh thần đồng trách nhiệm của người tín hữu giáo dân cũng như ơn gọi và sứ mệnh của họ trong xã hội.

Bài thuyết trình thứ hai của Carmen Peña Garcia, Giáo sư Giáo luật tại Đại học Giáo hoàng Comillas ở Madrid. Khi suy tư về các lĩnh vực và cách thức thực hiện tính đồng trách nhiệm của giáo dân, bà nhắc lại rằng “từ việc khẳng định thừa tác vụ giáo dân bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội và nguyên tắc hiệp hành, cần phải tiếp tục tiến lên trong sự đồng trách nhiệm của giáo dân. Sự tham gia có trách nhiệm của giáo dân vào đời sống và sứ mệnh của Giáo hội. Một chi tiết cần lưu ý: Từ những dẫn thân tích của giáo dân trong đời sống của giáo xứ cho tới việc tham gia cách bình thường vào các cơ cấu của Giáo Hội thông qua việc đào tạo phù hợp với mục đích của công việc tại Giáo phận, cũng như tại giáo triều Roma, đã mang đến cho các hoạt động Giáo Hội một sự phong phú có “tính giáo dân”, nhờ đó tránh được sự cám dỗ của “chủ nghĩa giáo quyền quá mức”.

Ngày thứ hai của Hội nghị với chủ đề: “Tầm quan trọng của việc đào tạo dành cho những người đã được rửa tội”, để giúp họ tái khám phá ơn gọi và các đặc sủng của mình, hầu có thể tiến tới việc đồng trách nhiệm trong công việc của Giáo Hội có thể trở thành hiện thực.

Thông qua những tiếng nói được bày tỏ bởi những người tham gia khác nhau, một cuộc trao

đổi kinh nghiệm và nhu cầu mục vụ trong lĩnh vực đào tạo đã bắt đầu.

Đức TGM Matteo Zuppi, Chủ tịch HĐGM Ý, thuyết trình phần hai của ngày hội nghị 17-2. Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần bắt đầu đào tạo cách sâu sắc dành cho các mục tử để họ học cách tránh xa thái độ gia trưởng, bởi vì “tất cả chúng ta phải học từ sự hiệp thông giữa chúng ta, giáo dân và mục tử.” Thay vì chiêm ngời cho sự đối lập giữa giáo sĩ và giáo dân, chúng ta nên tìm kiếm những cách thức cộng tác và đồng trách nhiệm ngày càng tốt hơn và hiệu quả hơn.

Sau đó, Fr. Miguel Garrigós Domínguez, đến từ Tây Ban Nha đã trình bày kinh nghiệm đào tạo của mình, cũng như Sônia Gomes de Oliveira, đến từ Brazil, người đã nói về các dự án liên quan đến việc chuẩn bị hôn nhân và kinh nghiệm về „Năm Giáo dân“ ở Brazil. Để kết thúc, trong giây phút chia sẻ và đối thoại, Đức ông Richard Moth, thuộc HĐGM Anh đã trình bày „Niềm tin vào chính trị,“ một kinh nghiệm hình thành chính trị cho những người trẻ tuổi; Đức ông Jean de Dieu Raelison, thuộc HĐGM Madagascar, đã trình bày việc đào tạo giáo lý viên cho những vùng nghèo nhất của đất nước. Đáp lại mong muốn chia sẻ kinh nghiệm và câu hỏi của nhiều người khác...



Sáng ngày 18-2-2023, ĐTC Phanxicô đã kết thúc hội nghị với tâm tình chia sẻ: “Giáo Hội còn một chặng đường dài phía trước để sống như một thân thể, như một dân tộc chân chính được hiệp nhất bởi cùng một niềm tin vào Chúa Kitô Cứu Thế, được làm sống động bởi cùng một Thần Khí thánh thiện và hướng đến cùng một sứ vụ loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa chúng ta”.

Hội nghị kết thúc trong tinh huynh đệ và mỗi đại biểu ra về mang nhiều hoài bão mong sao cho Giáo Hội tại địa phương sẽ có nhiều sách lược để thăng tiến vai trò giáo dân và kiến tạo môi trường để người giáo dân cùng chia sẻ trách nhiệm với hàng giáo sĩ trong các công việc thuộc về đời sống Giáo Hội, để Tin Mừng Chúa Kitô được lan tỏa khắp nơi. (Lm. Antôn Hà Văn Minh)

ỦY BAN PHỤNG TỰ HỌP TRỰC TUYẾN

Văn phòng Ủy ban Phụng tự - HĐGM VN

WHĐ (15.02.2023) – Sáng thứ hai, ngày 13 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Phụng tự HĐGM Việt Nam đã tổ chức cuộc họp trực tuyến. Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục giáo phận Bà Rịa – Chủ tịch Ủy ban Phụng tự chủ trì cuộc họp, Cha Giuse Nguyễn Ngọc Thảo, Thư ký Ủy ban Phụng tự, điều hành cuộc họp và Văn phòng Ủy ban Phụng tự phụ trách kỹ thuật trực tuyến.

Cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên của Ủy ban Phụng tự đã quy tụ quý Cha Trưởng Ban Phụng vụ của 20 giáo phận tham dự, gồm có: Bà Rịa, Ban Mê Thuột, Cần Thơ, Đà Lạt, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Huế, Hưng Hoá, Kontum, Lạng Sơn - Cao Bằng, Mỹ Tho, Nha Trang, Phan Thiết, Phát Diệm, Phú Cường, Thái Bình, Thanh Hoá, Vinh, Vĩnh Long và Xuân Lộc.

Đức cha Emmanuel đã mời quý Cha suy tư và thảo luận hai nội dung chính của cuộc họp là (1) tôn trọng tính đồng nhất và xem xét những khác biệt trong cử hành phụng vụ, và (2) chương trình đào tạo phụng vụ theo Tông Thư Desiderio



desideravi – Đào Tạo Phụng Vụ cho Dân Thiên Chúa của ĐTC Phanxicô.

Với nội dung thứ nhất, quý Cha nhận xét rằng: chính thừa tác viên cử hành phụng vụ vẫn chưa thuộc và cử hành theo hướng dẫn của Qui chế Tổng quát Sách Lễ Rôma, không sử dụng Sách Nghi Thức chính thức được HĐGM (HĐGM) chuẩn nhận, không áp dụng theo hướng dẫn của các văn kiện và do HĐGM công bố. Quý Cha đã đề nghị Ủy ban Phụng tự cần ban hành những qui định, hướng dẫn kịp thời và chính thức, xác định rõ các bản văn phụng vụ, Sách Nghi thức nào được sử dụng để các Giáo phận có thể thực hành một cách đồng bộ. Đức cha Emmanuel cũng chia sẻ với quý Cha về tiến trình thực hiện Sách Lễ Rôma và Sách các Bài đọc đã được đệ trình và phê chuẩn, chờ Toà Thánh chuẩn y. Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Tự sắc Magnum Principium và các qui định hiện hành, Bộ Phụng Tự buộc các bản văn phụng vụ phải được trích dẫn từ bản văn Kinh Thánh chính thức đã được HĐGM (Việt Nam) chuẩn nhận, vì thế tiến trình ban hành các bản văn phụng vụ phải chờ bản dịch chính thức của Ủy ban Kinh Thánh – HĐGM Việt Nam.

Về nội dung thứ hai, quý Cha nhận thấy có nhu cầu đào tạo phụng vụ về thực hành cho các thừa tác viên chính thức (linh mục, phó tế) để bổ sung phần đào tạo lý thuyết đã hoàn tất ở chủng viện, học viện; quan tâm hướng dẫn và giải thích phụng vụ cho giáo dân, ca đoàn, giúp lễ... để giúp cộng đoàn phụng vụ cử hành đúng tinh thần phụng vụ thánh. Đức cha Emmanuel đã lưu ý rằng “Bổn phận của [linh mục] chúng ta

là giúp giáo dân nâng tầm hiểu biết về ý nghĩa phụng vụ thánh và tham dự trọn vẹn như Hội Thánh mong muốn, chứ không phải hạ tầm giá trị thánh thiêng của cử hành phụng vụ cách máy móc, chỉ muốn cử hành cho có, cho nhanh, làm cho xong, cho rồi”. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Phụng tự đã đề nghị quý Cha tiếp tục suy tư và gợi ý cho chương trình đào tạo phụng vụ cho Dân Chúa theo tinh thần của Tông Thư Desiderio desideravi.

Kết thúc cuộc họp trực tuyến lần đầu tiên, Ủy ban Phụng tự và quý Cha Trưởng Ban Phụng vụ Giáo phận đã nhất trí chương trình họp định kỳ mỗi 3 tháng. Lần họp trực tuyến kế tiếp sẽ diễn ra vào đầu tháng 5.

Hội Ngộ Liên Tu Sĩ 2023 Tại TGP Hà Nội: Từ Kinh Nghiệm Đến Sứ Mạng

340 tu sĩ đại diện cho các hội dòng, tu hội đang hoạt động trong Tổng Giáo Phận (TGP) Hà Nội quy tụ về Trung tâm Mục vụ của TGP để gặp gỡ, chia sẻ và tham dự Thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến vào ngày 11/2/2023.

Chủ đề của Ngày Thánh hiến năm nay là “Từ kinh nghiệm truyền giáo của hai Đức cha Pierre Lambert de la Motte và François Pallu đến sứ mạng truyền giáo của Tu sĩ TGP Hà Nội”.

Niềm vui gặp gỡ đầu xuân

Trong bầu khí dịu mát của tiết trời đầu xuân, ngay từ sáng, khuôn viên Trung tâm Mục vụ TGP Hà Nội ngập tràn sắc màu tu phục đại diện cho các hội dòng, tu hội. Ngày họp mặt là dịp anh chị em đại gia đình Liên tu sĩ gặp gỡ, chia sẻ và sưởi ấm ơn gọi đời thánh hiến.

Sau tràng pháo tay giòn giã cùng những bài sinh hoạt vui nhộn chào mừng anh chị em trong đại gia đình Liên Tu sĩ, đúng 8h15, cha thư ký Giuse Vũ Đức Phán, MF. thông báo những hoạt động chung của Liên Tu sĩ TGP.

Sứ mạng truyền giáo

Từ kinh nghiệm truyền giáo của hai Đức cha Pierre Lamber de la Motte và François Pallu, sơ Têrêsa Phạm Thị Hải Đường, Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội đã hướng quý tu sĩ đến việc truyền giáo của từng người và mời gọi quý tu sĩ noi gương hai vị giám mục tiên khởi tại giáo hội Việt Nam, can đảm dấn thân, tích cực cộng tác với nhau trên hành trình truyền giáo trong tinh thần liên đới và trách nhiệm, với ước mong xây dựng Giáo Hội trong tình say mến Đức Kitô. Tìm Thánh ý Chúa trong cuộc đời

Trong giờ gặp gỡ với quý Tu sĩ, Đức TGM Giuse mời gọi anh chị em đặc biệt lưu tâm đến tinh thần của Công nghị TGP khi sống định hướng mục vụ năm 2023 của TGP Hà Nội là Canh tân đời sống đức tin cá nhân. Đức TGM Giuse chia sẻ một trong những cách để canh tân đời sống đức tin là tìm thánh ý Chúa trong đời sống hàng ngày. Tìm thánh ý Chúa qua cầu nguyện và chia sẻ. Tìm thánh ý Chúa qua hai tiêu chuẩn: quy chuẩn chính thống trong Giáo hội và Giáo hội địa phương. Vì khi chúng ta sống đúng Thánh ý Chúa, chúng ta sẽ luôn được bình an, hạnh phúc và có niềm vui trong đời sống. Bên cạnh đó, trong Thánh lễ cầu nguyện cho đời sống thánh hiến lúc 10h30, Đức TGM Giuse cũng khẳng định chính Chúa là Ánh Sáng muôn dân và mời gọi quý anh chị em tu sĩ hãy trở nên ánh sáng cho mọi người. Thứ đến, ngài cũng mời gọi anh chị em tu sĩ tìm thánh ý Chúa qua việc dâng hiến đời sống chúng ta cho Chúa. Cuối cùng ngài hy vọng, sự hiện diện của tu sĩ sẽ lan tỏa niềm vui đến cho mọi người như lời ĐTC Phanxi cô nói: “Ở đâu có tu sĩ, ở đó có niềm vui”.

Được biết, hiện nay tại TGP Hà Nội có 31 đơn vị dòng tu, tu hội đang hiện diện. Trong đó có 846 tu sĩ, 93 tập sinh. Các đơn vị dòng tu, tu hội hiện đang phục vụ tại 150/189 giáo xứ trong TGP Hà Nội. (Liên Tu sĩ TGP Hà Nội)

Bác Ái Doanh nhân Công giáo: trao - nhận yêu thương

TGPSG -- “Cám ơn không chỉ với các vị có tâm lòng quảng đại, mà chúng ta còn cám ơn các vị hữu trách và em học sinh hiện diện nơi đây...”

Trên đây là lời chia sẻ thân tình, ấm áp của Lm. Giuse Tạ Huy Hoàng, Linh hướng Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) trong thánh lễ Chúa nhật tuần VII thường niên A, tại nhà nguyện Mái ấm Cộng thể Don Bosco - Cần Giờ cho đoàn hành hương, bác ái gồm các vị trong ban Bác Ái - Xã Hội giới DNCG/ TGPSG và các bạn sinh viên trong gia đình Tôma Thiện.

Đoàn khởi hành tại Trung tâm Mục vụ TGPSG lúc 7g30 ngày 19.2.2023 do ông Micae Phạm Hồng Thái, Trưởng ban Bác Ái - Xã Hội DNCG làm trưởng đoàn. Đồng hành có Lm Giuse Tạ Huy Hoàng và khoảng 60 thành viên gồm giới DNCG và các bạn sinh viên Tôma Thiện.

Sau hành trình dài trên 30km (đường bộ và đường phà), đoàn đã đến Cộng thể Mái ấm Don Bosco Cần Giờ, số 114B Ấp Trần Hưng Đạo, Tam Thôn Hiệp, Cần Giờ, Tp HCM.

Nơi đây, quý linh mục và các thầy chăm sóc cho 54 em nam, độ tuổi từ 11 đến 16, đang theo học chương trình trung học cơ sở, được tiếp nhận các em từ các mái ấm thuộc 22 tỉnh - thành trên cả nước có hoàn cảnh đặc biệt như: mồ côi cả cha lẫn mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ; các em dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đến đây, các em được cung mang ăn ở, học văn hóa từ lớp 6 đến hết lớp 9. Sau khi hoàn thành chương trình cấp II, tùy vào học lực từng em: học lực giỏi, nhà Dòng sẽ tìm học bổng để giúp các em tiếp tục theo học đến tốt nghiệp Trung học phổ thông. Riêng các em học lực bình thường sẽ được chuyển đến 1 trong 3 trung tâm khác của nhà Dòng như: 1) Vĩnh Long, 2) Phước Lộc, Bà Rịa – Vũng Tàu, 3) Tân Hà, Tân Kiên - Bảo Lộc. Các trung tâm này sẽ tiếp tục lo cho các em ăn, học giúp các em hoàn thành chương trình học phổ thông tại các Trung tâm

Giáo dục Thường xuyên. Song song đó, các em được đào tạo nghề, để khi học xong chương trình phổ thông, các em cũng có được bằng trung cấp nghề để tự mưu sinh được khi trở ra ngoài xã hội. Đồng thời nơi đây cũng giúp các em định hướng ơn gọi, nếu các em có ý hướng dâng mình cho Chúa.

Tóm lại, nhà Dòng sẽ đồng hành cùng các em từ lớp 6 đến hết chương trình học phổ thông, đủ tuổi trưởng thành ra sống ngoài xã hội, góp phần giúp ích cho xã hội và giáo hội.

Được Lm Tôma Vũ Duy Tòng, SDB - Giám đốc Cộng thể Mái ấm Don Bosco trao đổi: Tất cả các em sống ở đây đều phải tuân thủ quy định: nhà Dòng sẽ lo cho các em ăn ở, học tập và rèn luyện đạo đức. Nếu em nào cá biệt hạnh kiểm, khi nhà trường không nhận dạy học nữa, nhà Dòng sẽ trả em về lại mái ấm trước đây, vì nhà Dòng không nhận nuôi những em không chịu học văn hóa.

Khi được trao đổi: Trường hợp số các em đủ điều kiện vào đây đông, cơ sở mình có hướng giải quyết như nào?

Lm Giám đốc Mái ấm cho biết: hiện tại nơi đây đã được trang bị sẵn 100 giường, đồng nghĩa sẵn sàng tiếp nhận 100 em đến với cơ sở. Ngài cũng cho biết thêm, năm nay cơ sở có 13 em hoàn thành chương trình cấp II và được đưa lên theo học tiếp chương trình cấp III, đồng thời cơ sở chuẩn bị tiếp nhận thêm 22 em từ các nơi đưa đến.

Khi đoàn hành hương - bác ái đến nơi được tiếp đón ân cần, niềm nở và được cha Giám đốc giới thiệu đôi nét về hoạt động của Cộng thể Mái Ấm. Đoàn đã tập trung nơi nhà nguyện cùng hiệp dâng thánh lễ tạ ơn do Lm Giuse Tạ Huy Hoàng chủ tế. Qua phần Lời Chúa dạy sống quảng đại với anh em, được Lm chủ tế quảng diễn, đoàn hành hương thấm nhuần hơn khi được trao đi cho anh em mình là niềm vui, là sự cảm



ơn với người được nhận. Như vậy, lòng quảng đại mới thể hiện mình là môn đệ của Đức Kitô.

Sau thánh lễ là phần sinh hoạt và ăn trưa chung với các em. Trong dịp này, các cô chú trong giới DNCG đã trao đến mỗi em một phần quà và trao đến Lm Phó Giám đốc phần hiện kim để được chia sẻ với các ngài trong việc chăm lo cho các em.

Đoàn đã được tham dự chung với các em trong giờ viếng Thánh Thể sau bữa ăn trưa. Hình ảnh các em với khuôn mặt đơn sơ, thánh thiện quỳ bên Thánh Thể Chúa nơi nhà tạm, với kinh tiếng hát trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm đã cuốn hút mọi người nâng tâm hồn lên với Chúa trong sự thánh thiện của các em.

Trước khi ra về, đoàn đã chụp hình lưu niệm với cộng đoàn Mái ấm, với bao cảm xúc của từng người khi được đến nơi đây.

Trên đường trở về, được lắng nghe rất nhiều cảm nhận tốt đẹp từ những thành viên trong đoàn và những điều học được qua chuyến đi. Nhiều ý nghĩ đến ban tổ chức mong muốn được thực hiện nhiều chuyến đi như này để mọi người được tham gia.

Đoàn đã về tới TTMVSG lúc 15g cùng ngày, kết thúc chuyến đi sau khi được linh mục linh hướng ban phép lành của Chúa đến với mọi người. Bài & Ảnh: Vĩnh Thân (TGPSG)