

“Nhưng người đã vì tội lỗi chúng ta mà bị vết,
vì sự gian ác chúng ta mà bị thương,
bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an,
bởi lần roi người chúng ta được lành bệnh.”

Ê-sai 53:5

CHÚA GÃNH

ĐAU THƯƠNG VÌ CHÚNG TA



Tuần Thương Khó của Đức Giêsu

Thứ Sáu Tuần Thánh

Thứ Sáu Tuần Thánh

Đức Giêsu bị Giuđa phản bội và đã bị bắt. Ngài bị kết án với tội gây mất trật tự với lời giảng dạy và nhất là tự nhận mình là Đấng Mê-sia, tức là Con Thiên Chúa được sai đến để cứu độ nhân loại. Khi bị quan tổng trấn Phongxiô Philatô tra hỏi xong, Đức Giêsu bị đánh đòn và kết án tử hình trên thập tự. Một bản án dành cho những kẻ phạm tội ác.

Đức Giêsu vác thập giá đi đến đồi Golgotha « cái sọ » còn được gọi đồi Canvê và đã ngã nhiều lần. Bị đóng đinh, và vài giờ sau Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng. Sau đó xác được một vài người thân cận tháo xuống khỏi thập giá, được bọc trong vải lin trắng và đặt vào mộ.

Hôm nay người công giáo được mời gọi ăn chay...

một tiến trình sám hối diễn đạt mong chờ ngày Chúa Kitô trở lại. Vì thế, nghi thức Phụng vụ hôm nay được gọi « Cử hành Thương Khó Chúa » nhằm vào việc công bố trình thuật Thương Khó Đức Giêsu theo thánh Gioan. Và Phụng vụ cũng đề nghị các tín hữu Đàng Thánh Giá đi theo những giai đoạn Thương Khó của Đức Giêsu.



Phụng vụ hôm nay được cung hiến cho mầu nhiệm Thập giá

Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh là biểu hiện Tình Yêu trọn vẹn nơi Đức Giêsu, vì ngài đã đi đến cùng : « *Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng* » (Gioan 13,1). Phụng vụ Thánh Giá trong chiều nay là duy nhất và không phải là một Thánh lễ.

Trong Phụng vụ Thập giá, có Lời Nguyện cầu cho mọi người

Phần này lấy theo phụng vụ từ những thế kỷ đầu của Giáo hội. Đặc biệt năm nay, vì đại dịch Covid 19, Giáo hội đã thêm một lời nguyện đặc biệt : *Cho những người đau khổ trong cơn dịch bệnh.*

Ta hãy cầu nguyện cho tất cả những ai đang gặp nguy khốn vì cơn dịch bệnh hiện nay, xin Chúa chữa lành những kẻ đau yếu, ban sức mạnh cho những người chăm sóc bệnh nhân, an ủi các gia đình đang sầu khổ, và ban ơn cứu độ cho những kẻ đã qua đời.

Thình lặng cầu nguyện. Rồi linh mục đọc:

**Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,
Chúa là nơi nương tựa duy nhất cho
loài người mỏng giòn yếu đuối,
xin thương nhìn đến tình trạng nguy khốn
của đoàn con Chúa
đang hứng chịu những tác hại nặng nề
của cơn dịch bệnh,
xin xoa dịu những đau đớn
của các bệnh nhân,
ban sức mạnh cho những ai
đang chăm sóc người đau yếu,
cho kẻ đã ly trần được nghỉ yên muôn đời,
và giữa cơn thử thách gian nan này,**

**xin cho chúng con nhận được niềm ủi an
nơi lòng Chúa xót thương.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô
Chúa chúng con.**



Tôn kính Thánh giá

Tiếp theo Lời cầu nguyện cho mọi người, Thánh Giá được giương cao cho mọi người tôn kính.

Trong ngày Thứ sáu tuần thánh, phụng vụ La tinh (công giáo) và phụng vụ Byzantin (thường là Chính thống giáo) thoág qua nét nhấn niềm vui siêu tự nhiên, như lời điệp xướng tiếng La tinh Crucem Tuam : « *Lạy Chúa, chúng con tôn kính thập giá của Ngài, chúng con ca tụng và tôn vinh cuộc phục sinh thánh của Ngài* ».

Thứ sáu tuần thánh là sự chiêm ngắm trước mầu nhiệm không tưởng. Sự kinh ngạc để có thể khai sinh ra bài hát mới của một dân tộc nhìn đến Người bị nhân loại lấy lưỡi đòng đâm xuyên qua. Một dân tộc phân biệt trong hy lễ đó cuộc dâng hiến cao cả của Thiên Chúa cho nhân loại. Loài người khiêm nhường, và vì đó lòng tin được tái tạo vào Đấng có thể làm lật ngược sức mạnh phá hoại thế gian. « *Hỡi thập giá ! Muôn rừng xanh chẳng có một cây nào : cành, hoa, quả, sánh bằng ! Gỗ cây êm ái, mũi đinh dịu dàng được mang lấy tấm hình hài cứu độ. Ngài chịu chết đẹp tan cái chết ! Tôn vinh Ngài Đấng Cứu Độ trần gian. Thập giá Ngài trao ban tràn cuộc sống* ».

Vì thế nghi thức quan trọng trong ngày Thứ sáu Tuần thánh hướng người kitô mang cái nhìn về cây thập giá.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã chịu đau khổ vì yêu, xin nâng đỡ tất cả những ai đang đau khổ hiện nay. Xin nâng đỡ giúp chúng con vác thập giá mỗi ngày ; xin cho chúng con sức mạnh tha thứ như Ngài đã thực hành ; xin thêm lòng tin, hy vọng và tình yêu cho chúng con vì một khi thánh giá Ngài giương cao, thế gian được tái sinh.



Đàng Thánh Giá theo các văn bản Tin Mừng

*Lạy Chúa, Thập giá của
Ngài chúng con tôn kính*

*Sự sống lại của Ngài, chúng
con ca ngợi*

*Qua gỗ thập giá
Xin cho niềm vui đến với
thế gian*

MỞ ĐẦU: Kinh Ăn Năn Tội

Hát : Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô. Nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, và sự Phục sinh của ta.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.



1. Đức Giêsu bị bắt

Vừa tới, Giuđa tiến lại gần Người và nói: “Thưa Thầy !”, rồi hôn Người. Họ liền tra tay bắt Người. (Mácô 14,45-46).

Lạy Đức Giêsu bị người ta nhạo báng không lý do, xin thương xót tất cả những ai tình yêu bị phản bội.

Hát: GIỌT LÊ THỐNG HỐI

ĐK. Lạy Chúa đoái thương nghe tiếng con nguyện cầu, con hết lòng ăn năn. Con sắp mình, con xin hết lòng kêu van. Xin Chúa giúp con đau đốn vì tội lỗi. Con quyết lòng tự hối theo đường Chúa đi mà thôi.

Ở linh hồn xấu xa phạm tội nhiều. Chúa khoan dung chờ đợi mến yêu. Hãy thật lòng ăn năn chữa chớ liều. Gục đầu yên tựa bên lòng Chúa.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

2. Đức Giêsu bị kết án tử hình

Ông Philatô nói với người Do-thái : “Đây là vua các người !” Họ liền hô lớn : “Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !” Ông Philatô nói với họ : “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?” Các thượng tế đáp : “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda.” Bây giờ ông Philatô trao Đức Giê-su cho họ đóng đinh vào thập giá. (Gioan 19,14-16).

Lạy Đức Giêsu tình yêu Vương quốc đã bị đánh mất, xin thương xót tất cả những kết án một cách bất công.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Đây con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

3. Đức Giêsu chịu đội mào gai

Lính điệu Đức Giêsu vào bên trong công trường, tức là dinh tổng trấn, và tập trung cả cơ đội lại. Chúng khoác cho Người một tấm áo điều, và kết một vòng gai làm vương miện đặt lên đầu Người. (Mácô 15,16-17).

Lạy Đức Giêsu bị chịu dưới bạo động nhưng không, Xin thương xót tất cả những ai bị tra tấn không lý do.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Đây con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

4. Đức Giêsu vác thập giá

Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hípri là Gôngôtha (Gioan 19,17).

Lạy Đức Giêsu bị người đời sỉ nhục, Xin thương xót tất cả những ai bị gánh nặng cho sự công chính.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Đây con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

5. Ông Simon thành Kyrênê vác thập giá giúp Đức Giêsu.

Khi điệu Đức Giêsu đi, họ bắt một người từ miền quê lên, tên là Simôn, gốc Kyrênê, đặt thập giá lên vai cho ông vác theo sau Đức Giêsu. (Luca 23,26).

Lạy Đức Giêsu gặp nặng nhọc trên đường thập giá, Xin thương xót tất cả những ai bị nặng nhọc theo đuổi cuộc sống hiện hữu.

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.



6. Các phụ nữ thành Giêrusalem cảm thông

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đau đớn vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà mà nói : “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu. (Maca 23,27-28).

Lạy Đức Giêsu được các phụ nữ an ủi, Xin thương xót tất cả những ai đứng đứng trước đau khổ của tha nhân.

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

7. Đức Giêsu trên thập giá.

Đóng đinh Người vào thập giá xong, chúng đem áo Người ra bắt thăm mà chia nhau.

Rồi chúng ngồi đó mà canh giữ Người. Phía trên đầu Người, chúng đặt bản án xử tội viết rằng : “Người này là Giêsu, vua dân Do-thái. (Mátthêu 27,35-37).

Lạy Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, Xin thương xót tất cả những ai bị người ta ngăn cấm tự do.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Đây con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

8. Áo không đường khâu.

Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xông của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần ; họ lấy cả chiếc áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau : “Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được.” Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh : Áo xông tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài, cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. (Gioan 19,23-24).

Lạy Đức Giêsu bị trần trường trước loài người, Xin thương xót tất cả những ai bị loài người hủy hoại và làm cho hèn hạ.

Hát : Con mong ước từ nay sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

9. Đức Giêsu bị nhục mạ trên thập giá

Dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo : “Hắn đã cứu người khác, thì cứu lấy mình đi, nếu thật hắn là Đấng Kitô của Thiên Chúa, là người được tuyển chọn!” Lính tráng cũng chế giễu Người. Chúng lại gần, đưa giấm cho Người uống. (Luca 23,35-36).



Lạy Đức Giêsu không được nguồn an ủi, Xin thương xót những ai đau khổ bị chế nhạo.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Đây con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

10. Đức Maria, bà Mẹ đau khổ

Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giê-su nói với thân mẫu rằng : “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ : “Đây là mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình (Gioan 19,26-27)

Lạy Đức Giêsu chịu đóng đinh trước mặt mẹ của mình, Xin thương xót tất cả các phụ nữ có những người con bị người ta giết.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Đây con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

11. Đức Giêsu bị uống giấm

Ở đó, có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhánh hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. (Gioan 19,29).

Lạy Đức Giêsu bị uống giấm chua, Xin thương xót tất cả những ai mà lòng tin tưởng bị lừa gạt.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Nay con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

12. Đức Giêsu sinh thì.

Đức Giêsu lại kêu lên một tiếng lớn, rồi tắt thở. (Mácô 15,37).

Lạy Đức Giêsu chịu chết vì tội lỗi của chúng con, Xin thương xót nhân loại trên thế giới và ban cho họ ơn cứu rỗi.

Hát : Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu. Ngài liều mạng sống vì người mình yêu.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

13. Cạnh sườn mở ra

Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh giáp ông chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra. (Gioan 19,33-34).

Lạy Đức Giêsu bị lưỡi đồng đâm thấu, Xin thương xót những người trút bỏ mọi cảm thông.

Hát : Con thưa cùng Chúa : Nay con xin đến để thi hành, thi hành thánh ý Cha.

X : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

Đ : Vì Chúa đã dùng Thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ.

14. Đức Giêsu được chôn cất

Ông Giuse là người thành Arima-thê, một thành của người Do-thái, và cũng là người vẫn mong chờ Nước Thiên Chúa. Ông đến gặp tổng trấn Phila-ô để xin thi hài Đức Giêsu. Ông hạ xác Người xuống, lấy tấm vải gai mà liệm, rồi đặt Người vào ngôi mộ đục sẵn trong núi đá, nơi chưa chôn cất ai bao giờ. (Luca 23,51-53).

Lạy Đức Giêsu được chôn cất vào chiều tối, Xin thương xót tất cả những ai hy vọng chống lại mọi hy vọng.

X : Lạy Chúa Giêsu chịu đóng đinh, xin Chúa thương xót chúng con.

Đ : Xin Chúa thương xót chúng con.

- Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặt nghi ngờ ở chốn bình an. Amen.

Kính Lạy Cha...



Về thánh tích Mão gai Chúa Giêsu



Cho dù Mão gai thánh chưa chắc chắn theo cái nhìn khoa học là của chính Chúa Giêsu. Thế nhưng một thánh tích thường để dùng cho người tín hữu tôn kính chứ không phải tôn thờ, tức là thánh tích khuyến khích người tín hữu nâng tâm hồn lên Chúa Giêsu Kitô. Thánh tích Mão gai được người kitô hữu tôn kính từ hơn 1600 năm nay, và được coi như thánh tích quan trọng nhất.

Chính thánh sử Gioan đã ghi trong cuốn Tin mừng nói 19,2 : *« Bọn lính kết một vòng gai làm vương miện, đặt lên đầu Người, và khoác cho Người một áo choàng đỏ »*. Chính hoàng thái hậu Hèlène, mẹ hoàng đế Constantin đã tìm thấy thấy mão gai Chúa năm 326 mang về từ Đất Thánh lúc bấy giờ đang trong thời chiến tranh.

Thánh tích được các gia đình đạo đức chăm giữ

Theo truyền thống cho biết một số gia đình đạo đức đã gìn giữ thánh tích từ những thế kỷ đầu công nguyên, khi các cộng đoàn kitô hữu tại Đất Thánh đang bị bách hại sau những biến động người do thái nổi lên

chống lại quân chiếm đóng La mã. Sau khi hoàng đế La mã Constantin trở lại kitô giáo ở đầu thế kỷ thứ IV kitô hữu được hưởng một thời gian thái bình. Hoài niệm về sự Thương Khó được hoàn toàn tự do diễn đạt tại Đất Thánh, qua phụng tự tôn kính những thánh tích và nhất là việc kiến tạo vương cung thánh đường Mộ Thánh đầu tiên. Kitô giáo dần dà thay đổi cuộc sống ngoại giáo và trở nên tôn giáo chính thức trong đế quốc La mã dưới thời hoàng đế Théodose.

Thế nhưng thời thái bình Kitô giáo bị chấm dứt đột ngột ở thế kỷ thứ VII với những cuộc chiến tranh và những cuộc bách hại trong đế quốc La mã. Thành Giêrusalem bị người Ba Tư theo đạo thờ thần lửa (Zoroastrien) của ông Chosròs đánh chiếm ; tiếp theo đến sự chiếm đóng của đạo quân vua Thổ Nhĩ Kỳ Omar với tôn giáo mới khai sinh ra tại xứ Arabie là đạo Islam (thường gọi là Hồi giáo) xâm chiếm. Các hoàng đế Byzantin (đông phương) dần dần chuyển những thánh tích liên quan đến sự Thương Khó về thành Constantinople với hai ý : bảo tồn lưu giữ nhưng cùng lúc đưa họ được uy tín và ưu thế

hơn. Vì thế các kitô hữu đông phương thời bấy giờ được tôn kính thánh tích Mỡ gai tại Nguyễn đường « Notre Dame du Phare », nguyện đường được xây cất vào thế kỷ thứ VIII cạnh lâu đài hoàng đế và cạnh ngọn hải đăng nên được mang tên « Đức Bà Hải Đăng (Theotokos tou pharou) ».

Vua Louis XIV mua lại

Năm 1204, đế quốc Byzance sụp đổ trong cuộc thập tự chinh lần thứ tư đưa đến việc phải chuyển thánh tích. Những hoàng đế tây phương (La tinh) tại Constantinople hết tiền vì thế họ tìm cách bán các thánh tích trong đó có thánh tích Mỡ gai Chúa Giêsu cho những nhà buôn miền Venise. Vua nước Pháp Louis XIV quyết định mua thánh tích Mỡ gai Chúa Giêsu với giá tiền tính ra gần một nửa lợi tức của vương quốc.

Ngày 10.08.1238, sau một cuộc thương thuyết dài và thêm vào đó an ninh cho việc chuyển, vua và mẫu hậu Blanche de Castille đón nhận thánh tích Mỡ gai tại Pháp.

Ngày 18.08, vua Louis đi chân đất và mặc áo sơ mi vải lin biểu tượng khiêm nhường mang Mỡ gai Chúa Giêsu đặt vào Thánh đường Notre Dame de Paris. Nhà vua muốn gìn giữ và tôn kính Mỡ gai Chúa Giêsu, nên đã cho xây cất « Nguyễn đường Thánh » (Sainte Chapelle). Từ năm 1284 và suốt thời đại « chế độ cũ - Ancien Régime » là chế

độ chính trị xã hội quân chủ, quý tộc được thành lập tại Pháp từ khoảng thế kỷ 15 cho đến giai đoạn Cách mạng Pháp, Mỡ gai Chúa Giêsu được trưng bày cho dân chúng tôn kính một cách công cộng.

Những biến động từ Cách mạng Pháp 1789

Cuộc Cách Mạng Pháp sẽ làm chấm dứt việc tôn kính này. Năm 1791, vua Louis XVI quyết định chuyển Mỡ gai thánh từ « Nguyễn đường Thánh » sang tu viện Saint Denis hy vọng tránh những biến động xảy ra tại kinh thành Paris. Hai năm sau vào tháng 10.1793, Mộ cổ lớn (nécropole) của hoàng gia bị làm uestạp. Mỡ gai Chúa Giêsu thoát được khỏi bị tàn phá và được gìn giữ trong vòng 20 năm trong một hộp đựng bình thường tại Thư Viện Quốc Gia.

Chúng ta phải đợi tới « Thân ước - concordat » phụng tự mới được tái lập, và năm 1804 Hoàng đế Nã Phá luân (Bonaparte) muốn chiu lòng Giáo hội trước khi được phong vương quyết định trao Mỡ gai thánh cho kinh sĩ đoàn Notre Dame de Paris. Vì thế, ngày nay Mỡ gai Chúa Giêsu được lưu giữ tại Notre de Paris.

Ngày nay, vào mỗi thứ Sáu Mùa Chay thánh tích mỡ gai Chúa Giêsu được trưng bày cho tín hữu tôn kính tại thánh đường Saint Germain Auxerrois tại Paris.

