

Tam Nhật Thánh là gì ?

Đỉnh cao của năm phụng vụ và của Tuần Thánh, Tam Nhật bắt đầu vào tối Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh. Đây là cuộc gặp gỡ tuyệt vời Chúa Kitô mời gọi chúng ta.

Trong suốt năm phụng vụ, Thiên Chúa đến với chúng ta và chúng ta đến với Người. Chúng ta ca tụng tình yêu Thiên Chúa mạnh hơn cái chết. Mầu nhiệm cứu độ lên đến đỉnh điểm trong điều các Kitô hữu đầu tiên gọi “Tuần lễ lớn”, kéo dài từ Chúa nhật Lễ Lá cho đến Lễ Phục sinh. Trong Tuần Thánh này, tình yêu được tập trung trong ba ngày như một điểm sáng, một ngọn lửa thánh tỏa ra từ bên trong và xâm chiếm mọi thứ: Tam Nhật Vượt qua.

Đỉnh cao của năm phụng vụ, Tam Nhật Phục Sinh bắt đầu vào tối Thứ Năm Tuần Thánh và kết thúc vào Chúa Nhật Phục Sinh, không cấp cho chúng ta như một cảnh tượng, nhưng một cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô. Chúng ta đi theo Chúa Giê-su trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời Ngài, và cho cảm xúc của Ngài thành của riêng chúng ta. Khi cử hành Lễ Vượt Qua, tức là sự vượt qua của Ngài từ thế gian này đến với Thiên Chúa Cha. Một số cử chỉ Giáo hội đề xuất trong phụng vụ Tam Nhật Thánh giúp chúng ta cầu nguyện tốt hơn cho sự giải thoát của mình, cũng như nuôi dưỡng những phụng vụ nhỏ có thể trải nghiệm tại nhà.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH : BỮA TIỆC CUỐI

Đức Giê-su để dành rượu ngon cho bữa tiệc cuối cùng, Ngài giữ bàn tiệc mở rộng cho bạn bè. Chính Ngài phụng vụ, cho đi mọi thứ, “Ngài là thức ăn và của ăn” (Patrice de La Tour du Pin).

Trong nhà thờ, chúng ta tưởng nhớ đến Lễ Vượt Qua mới mà Chúa Giê-su thiết lập trong thân thể ngài. Chúng ta tiếp tục cử chỉ rửa chân, nghi thức phụng vụ. Bánh trở nên thân thể Ngài được giao, máu Người đổ ra cho chúng ta. Chúng ta chào Mình Thánh Chúa tại bàn thờ sau Thánh lễ. Bàn thờ được tước bỏ, đưa ta bước vào giờ canh thức nhắc lại lời cầu nguyện của Chúa Giê-su trong Vườn Ô-liu.

Vào buổi tối, trước khi đi ngủ, chúng ta cầu nguyện trong tinh lặng để chia sẻ cảm xúc của Chúa Giê-su trước khi ngài qua đời:

Chúng con tôn thờ Chúa là Chúa Giê-su, Chúa là Đấng thực sự đang hiện diện trong Mình Thánh Chúa. Hãy cho chúng con ân sủng để dành một giờ với Ngài, để đồng hành với Ngài trong cơn hấp hối. Xác thịt chúng con tỏa ra từ sự hiện diện của Ngài. Chúng con trở thành Bí tích Thánh Thể. Cảm ơn Chúa.



THỨ SÁU TUẦN THÁNH : MÀU NHIỆM THẬP GIÁ

Thứ Sáu Tuần Thánh là tất cả tình yêu được kết tinh trong Chúa Giêsu. Thiên Chúa đi đến tận cùng tình yêu: “ Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Phụng vụ tôn kính Thánh giá vào buổi chiều là duy nhất, không phải một thánh lễ. Giáo hội tưởng nhớ đau khổ và cái chết của Chúa Giêsu; trong xác thịt cái ác bị chết. Một số tín hữu sẽ thực hiện một cuộc rước, một cuộc đi bộ tha thứ, trên các đường phố trước khi đến nhà thờ nơi cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa.



Phụng vụ bắt đầu một cách giản dị với cuộc im lặng của thừa tác viên, người đang phủ phục mình trước bàn thờ trền. Toàn thể Giáo hội tôn thờ trong im lặng, toàn thể tạo vật đang rên rỉ. Sau đó, nghe đọc bài Thương Khó, lời cầu nguyện chung vĩ đại, cuộc rước thánh giá, - "Đây là gỗ thánh giá mang ơn cứu độ thế giới" -, việc tôn kính tập thể và hiệp thông trong nhiệm thể Chúa Kitô. Vào buổi tối thường có cử hành đi Đàng Thánh giá. Chúng ta nghĩ về Đức Mẹ Maria dưới chân Thánh Giá, mẹ của chúng ta, « Mater Stabat ». Ở nhà, chúng ta nhịn ăn bằng cách tước bỏ một bữa ăn hay thứ gì khác. Chúng ta cầu nguyện trước một cây thánh giá:

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vì tình yêu mà nâng đỡ tất cả những người đang đau khổ vào lúc này. Xin giúp chúng con vác thập giá mình mỗi ngày, cho chúng con sức mạnh để tha thứ như Chúa đã làm, gia tăng trong chúng con đức tin, hy vọng và tình yêu thương, bởi vì khi thập tự giá của Ngài được nâng lên, thế giới được tái sinh.

THỨ BẢY TUẦN THÁNH : THỜI GIAN THINH LẶNG VA NIỀM VUI HY VỌNG

Đó là ngày Sa-bát của Chúa Kitô, sự yên nghỉ tuyệt vời của Ngài. Hôm nay không có cử hành phụng vụ trong nhà thờ. Hạt thóc được ném xuống đất để nảy nở sự sống mới. Chúng ta đang chờ đợi sự Phục sinh của Ngài trong đức tin.

Chúng ta dự định một số hoa cho ngôi nhà và chuẩn bị các món ăn đặc biệt cho bữa ăn Phục sinh. Chúng ta mặc cho trái tim mình tấm áo ánh sáng cho Đêm Vọng Phục Sinh, đêm hồng phúc khi niềm vui Lễ Phục sinh sẽ bùng nổ trong năm mươi ngày cử hành. Alleluia! Cuối cùng chúng ta sẽ hát. Vâng, Chúa Kitô đã Phục sinh. Ngài thực sự sống lại.

Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin chuẩn bị cho chúng con đón lễ trọng đại Phục Sinh, cho đêm hạnh phúc đích thực. Đốt lửa cho chúng con tiếp xúc với ngọn lửa mới. Hãy khơi dậy trong chúng con dòng nước rung động của phép Rửa tội. Mong tất cả chúng con cùng nhau hát cho các bạn nghe một bài hát mới mãi mãi. Amen.

Article initialement paru sur le blogue de Jacques Gauthier. Ce texte est également paru dans Prions en Église Canada, Triduum pascal 2014, p. 147-149.