

# Chúa nhật IV mùa Chay

## 10.03.2024

Cùng với Giáo Hội,  
chúng ta sống mùa Chay thánh

**Lời Chúa :** Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan 3, 14-21

**“Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ”.**

**K**hi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđê mô rằng: “Như Môsê đã treo con rắn lên ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa”.

### Ý nghĩa vài từ trong bài Tin Mừng

- **Con rắn.** Khi đi ngang qua các tiệm thuốc tây hay nhà thương, chúng ta thấy vẽ hình một con rắn, quấn quanh cây cột. Đó là biểu tượng của ngành y, một nghề cứu nhân độ thế. Biểu tượng này bắt nguồn từ một biến cố xảy ra cho dân Do thái trên đường về miền đất hứa. Bấy giờ họ phàn nàn kêu trách Chúa và Môsê vì đã không cho họ bánh ăn và nước uống như hồi ở bên Ai Cập. Họ đã quá chán ngán thứ manna này rồi. Và thế là Chúa đã trừng phạt họ bằng cách cho rắn độc bò ra cắn chết nhiều người. Tuy nhiên, khi họ biết ăn năn hối cải, Ngài đã ra lệnh cho Maisen đúc một con rắn đồng, treo nó lên một cây cột và hễ ai bị rắn độc cắn, chỉ cần nhìn lên rắn đồng là được bảo đảm an toàn tính mạng.

Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã nhìn thấy nơi con rắn đồng một hình ảnh



## Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh

về bản thân mình. Thực vậy, như con rắn ngày xưa, Ngài cũng bị treo lên để những ai nhìn lên Ngài với ánh mắt tin tưởng và sám hối, thì sẽ được tha thứ và được sống đời đời.

Trong Phúc Âm, thánh Gioan đã nói đến ba lần việc Con Người phải được giương cao, ám chỉ cái chết của Ngài trên thập giá, nhưng đồng thời cũng mang ý nghĩa về sự Phục sinh và lên trời của Ngài. Trong cái nhìn của thánh Gioan, thập giá chính là đỉnh cao trong tiến trình trở về với Chúa Cha. Đây là một tiến trình đi lên, trái ngược với tiến trình đi xuống của Ngôi Lời lúc nhập thể: Khi nào các người giương cao Con Người lên, các người sẽ biết rằng Ta là ai... Khi nào Ta được giương cao lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người đến cùng Ta. Đấng Kitô, Đấng đã chịu treo trên thập giá, đã được Phục sinh và lên trời. Chính Ngài không ngừng cuốn hút vũ trụ này về với Ngài, để dâng lại cho Chúa Cha.

## Suy niệm

Khi trao ban chính Con của Mình, Thiên Chúa mạc khải cho biết Ngài là ai, cho biết cái tâm căn tính : Ngài là ân huệ. Lượng hải hà và quà hậu diễm đạt bản chất Thiên Chúa, và những lý do sức hấp dẫn của Thiên Chúa. Nếu như Ngài trao ban chính người Con, để đưa chúng ta qua chính người Con về bên Ngài hầu chúng ta nên một với Thiên Chúa. Nơi đây không phải một phán xét tùy tiện trên thế gian như một kẻ chuyên quyền hành xử: nhưng là một biểu lộ một tình yêu không giới hạn đề nghị cho mỗi người để được cứu rỗi. Đó chính là một tin mừng đến giữa đoạn đường đi về lễ Phục Sinh, nơi một Chúa Nhật đánh dấu bằng sự vui mừng của một cuộc tái sinh sắp xảy ra ngay bây giờ; vì thế phẩm phục phụng vụ màu tím sám hối đã nhuộm chút nào đó màu trắng phục sinh. Nếu như chúng ta không biết tại sao lại phải sống mùa Chay, hoặc như thấy mùa Chay quá kéo dài, Thiên Chúa nói lại cho ta biết tình yêu của Ngài. Việc làm thật đáng bỏ công: kỷ luật và thanh tẩy con tim hầu có thể mở lòng ra lại với đề nghị được nắm lấy trong người Con để có sự sống, không phải thay thế mà tội lỗi bóp méo nhưng cuộc sống đích thực.

Theo ý Lm Michel Steinmetz

## Cầu nguyện

Hôm nay, chúng ta đặt Thánh giá nơi trung tâm không gian dành cho việc cầu nguyện.

Xin chúc tụng danh vinh hiển Thiên Chúa, Trời và đất cùng hát cho Ngài bất tận

Sáng Danh Chúa Cha Chúa Con

Cùng sáng Danh Thánh Thần Thiên Chúa

Từ muôn đời như chính hiện nay đến thiên thu vạn đại. Amen

## Hát : Hỡi Vui Mừng Hỷ Hoan (Xuân Thảo)

**ĐK.** Giê-ru-sa-lem hỡi, nào hãy vui mừng hỷ hoan. Tề tộ cả về đây, hỡi những ai hàng mền yêu thành. Các bạn đang đau khổ, nào hãy vui mừng hớn hởi. Tận hưởng nguồn an ủi, hưởng nguồn an ủi vô biên.

1. Vui là vui dường nào, khi thiên hạ, thiên hạ bảo tôi: “Ta cùng trẩy lên đền, lên đền, là Đền Thánh Chúa.”

2. Nghĩ tới Đền Thánh Chúa, Thiên Chúa chúng ta thờ. Tôi ước mong thành được hạnh phúc hỡi thành đô.

## Cầu nguyện với Thánh Vịnh 22

*Thánh vịnh nói lên nỗi lòng nhớ quê hương của những người Do thái bị lưu đày tại Babylone. Ngay trung tâm điểm Mùa Chay, bài thánh vịnh còn gợi lên một nỗi nhớ nhưng khác, đó là hạnh phúc sống trước hiện diện của Thiên Chúa. Kỷ niệm về tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta và nhân loại là một động cơ mạnh mẽ để sống mỗi ngày trong hy vọng và bình an cho dù phải gặp nhiều khó khăn.*

Trên bờ sông Ba-by-lon

Bờ sông Ba-by-lon, ta ra ngồi nước nở mà tưởng nhớ Xi-on ;  
trên những cành dương liễu, ta tạm gác cây đàn.

Bọn lính canh đòi ta hát xướng,  
lú cớp này mời gượng vui lên :

“Hát đi, hát thử đi xem

Xi-on nhạc thánh điệu quen một bài !”

Bài ca kính CHÚA TRỜI, làm sao ta hát nổi  
nơi đất khách quê người ?

Giê-ru-sa-lem hỡi, lòng này nêu quên người,  
thì tay gảy đàn thành tê bại !

Lưỡi xướng ca sẽ dính với hàm,  
nếu ta không hoài niệm, không còn lấy Giê-ru-sa-lem  
làm niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn.

Lạy CHÚA, xin nhớ lại ngày Giê-ru-sa-lem thất thủ,  
để trừng phạt con cái Ê-đôm.

Ngày ấy chúng reo hò : “Phá nó đi, phá cho bình địa.”

Gái Ba-by-lon hỡi, đồ trời tru đất diệt !

Phúc thay người xử lại với mi, như mi đã xử với ta !

Phúc thay người bắt những con thơ của mi  
mà đem đập vào đá.

## Suy tư Thánh vịnh thêm với Tân ước



Một số người kitô hữu kiêu hãnh với thái độ muốn có được khuôn mặt tốt trước mắt thế giới bên ngoài, nên lại đi vào theo thế gian kết án những người khác. Bài Ca Thánh vịnh 136 có thể đưa người kitô hữu trở về phẩm giá cơ bản của người con, khi ta phải khóc với những yêu cầu của một bà mẹ

Thánh Phaolô ghi: “lòng tôi rất đổi ưu phiền và đau khổ mãi

## Trên đường tiến về Lễ Phục Sinh



không ngơi. Quả vậy, giả như vì anh em đồng bào của tôi theo huyết thống, mà tôi có bị nguyên rủa và xa lìa Đức Ki-tô, thì tôi cũng cam lòng. Họ là người Ít-ra-en, họ đã được Thiên Chúa onhận làm con, được Người cho thấy vinh quang, ban tặng các giao ước, lề luật, một nền phụng tự và các lời hứa” (Rôma 9,2-4).

## Tạ ơn

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Chúa đã thương ấn định cho con cái Chúa một thời gian đặc biệt/ để phục hồi sự trong sạch các tâm hồn, để khi lòng trí được thoát khỏi những tâm tình bất chính, con cái Chúa sử dụng của cải chóng qua/ mà gắn bó hơn với những thực tại bền vững muôn đời.

## Lời Nguyện Chung

Chúng con cầu cho các dự tòng khám phá ra ân sủng phong phú của Ngài..

Chúng con cầu cho những người tha hương, những di dân

và những dân tộc trong chiến tranh.

Chúng con cầu cho những người nắm quyền hành trong Giáo hội và trong thế gian.

Chúng con cầu cho những giáo lý viên và các em nhỏ đang theo học giáo lý.

Chúng con cầu cho những người bị ngăn cản sống và diễn đạt đức tin.

Chúng con cầu cho cộng giáo xứ của chúng con.

Chúng con cầu cho...

Với lòng tin tưởng, chúng con cùng đọc lại những lời kinh mà Chúa Giêsu đã dạy:

Lạy Cha chúng con ở trên trời...

## Chúng ta cùng cầu nguyện

Lạy Chúa đã hòa giải nhân loại với Ngài bằng cách Ngài trao ban con Một cho thế gian. Xin hãy thêm đức tin cho anh chị em Kitô hữu để họ mau mắn với tình yêu trước những ngày đại lễ đang gần kề...

Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu con Chúa và là Chúa chúng con.